

En miljon till fattiga barn!

Barnavännerna fylla 70 år.

Ett av vårt lands största välgörenhetssällskap. — Festligt i Gillet på söndag.

Sällskapet Barnavännerna, som på söndag firar sin vinterhögtidsdag på Gillet och samtidigt 70-årsminnet av sin tillkomst, har under denna tid spritt julglädje i tusentals fattiga stockholmshem. Sedan starten har sällskapet Barnavännerna nämligen hunnit med att

helt eller delvis bekläda 18,550 skolbarn, berättar dess ordförande, fabrikör Gottfrid Holmberg. Fattiga skolbarn har genom Barnavännernas förmedling erhållit kläder, sommarvistelse m. m. för 853,377 kronor. Under åren 1911—31 underhöll sällskapet nämligen också en

G. Holmberg.

egen sommarkoloni. Om man till denna summa lägger vad som stadgeenligt fonderats för kommande år, har sällskapet för lindrande av nöden bland dem som lever på livets skuggsida insamlat över en miljon kronor!

— Det är med glädje vi konstaterar att vi kunnat fullfölja de linjer, som ursprungligen fastställdes, fortsätter hr Holmberg, och att verksamheten för fattiga barns beklädnad till julen kunnat fortgå under alla år från sällskapets stiftande. Vi tackar alla dem som givit oss sitt stöd, genom arbete eller ekonomiskt bidrag, medlemsavgifter eller donationer.

Sällskapet Barnavännernas behjärtansvärdas syfte har vunnit allt fler anhängare och det intar nu platsen som ett av vårt lands största välgörenhetssällskap. Initiativtagarens, smidesfabrikör Olof Anderssons vackra idé har vuxit sig stark under de 70

år som gått.

Det är svårt att exakt ange sällskapets födelsedag, men enligt en i sällskapets

arkiv funnen anteckning skulle det redan 1866 ha existerat ett sällskap, bestående av "några vänner", som "samlades å visst ställe några aftnar, och för varje afton skramlades ihop några slantar... för att bilda ett s. k. Ordenssällskap, hvilket dock ej blef något utaf, utan i dess ställe skulle fattiga barn beklädas." En annan genom protokoll styrkt uppgift berättar att det i slutet av 1860-talet fanns i Stockholm ett ordenssällskap som hette "Axel Oxenstierna". Då detta upplöstes 1869 beslöts att kassabehållningen, som uppgick till cirka 200 kronor, skulle användas till att bekläda fattiga skolbarn. De f. d. ordensbröderna kände sig så gripna av den glädje som strålade dem till mötes från de beklädda barnen, att de på förslag av smidesfabrikör Andersson i januari 1870 beslöt att bilda ett permanent sällskap med syfte "att varje år vid juletid skänka kläder till fattiga skolbarn." Den nybildade föreningen, som under de första 16 åren kallade sig "Föreningen Barnavännerna", hade sin första utdelning av kläder till 16 barn i december 1870.

I år är det 261 barn som får beklädnader, och dessutom de vanliga julpåsarna med gotter m. m., vilka delas ut vid vinterhögtidsfesten på söndag. Den äger rum i Gillets festvåning med början kl. 17, då barnen tågar in och hälsas välkomna av fabrikör Holmberg. Sen blir det allsång under Liljas ledning, sång av Julflaggekvartetten, uppträdande av Luciaflickor från Gustav Vasa folkskola, utdelning av sällskapets tacksamhetsmärke, högtidstal av pastor Johan Hoff, långdans och utdelning från julgranen till alla barn. Senare följer supé och dans för äldre.



B. Rydén.

är som gått.

Det är svårt att exakt ange sällskapets födelsedag, men enligt en i sällskapets