

KonfidentiellP. M.

Med anledning av ryske undersåten, handelsbiträdet Thedek Jankel Eliasch till Konungen ingivna underdåniga ansökan om svensk medbergarrätt får värdsamt, i anslutning till innehållet i en denna dag i samma ärende från kriminalavdelningen ingiven rapport, ytterligare anföras följande.

Vid förhör med Eliasch uppgav denne, att hans hustru tidigare bedrivit studier i Frankrike och nu fortsatte därmed vid Stockholms högskola samt att hon ämnade, då makarna erhållit svensk medbergarrätt, avlägga akademisk examen härstädes.

Då emellertid tidigare erfarenhet givit vid handen, att personer av rysk-judisk börd - kvinnor såväl som män - vilka förvärvat sig ett större mått av boklig bildning, icke blott i Ryssland utan även i de västeuropeiska länderna ofta ivrigt arbetat för utbredande av sådana idéer, som hava till syftemål ett med våldsmedel omstörta den bestående samhällsordningen, och då det kunde tänkas, att nämnda hustru Eliasch vore en person av antydd läggning och att hon avsåg att använda sina inhämtade kunskaper i arbetet för dylika idéers spridning, hava, för vinnande av upplysningar i berörda hänseende, nedannämnda personer blivit hörda, därvid de uppgivit följande.

Direktören Israel Jansson, boende i huset nr 9 Uppsala-
lagatan:

Han hade för omkring 5 år tillbaka här i staden genom en affärsvän lärt känna mannen Eliasch, med vilken han där-
efter allt som oftast sammanträffat; och hade Jansson även någon gång, ehuru mera sällan, träffat fru Eliasch. Efter det mannen Eliasch för omkring 1 ½ år tillbaka erhållit anställning hos grosshandlaren Abel, hade Jansson, som

sedan många år tillbaka gjort affärer med Abel, nykret ofta träffat Eliasch i dennes arbets ämnestådas, och hade Jansson kommit till den bestämda övertygelsen, att Eliasch vare en i alla avseenden hederlig och rättskaffens person och därjämte en duktig affärsman. Eliaschs politiska åsikter kände Jansson icke till, emär de aldrig talat om politiska spörsmål. Jansson vare dock av den uppfattningen, att Eliasch icke intresserade sig för politik, och hans bestämda övertygelse vare, att Eliasch i allt fall icke hyste bolsjeviskiska åsikter.

Telegrafisten, fröken Iris Maria Törnblom, boende i huset n:r 11 Erikabergsgatan:

Hon hade för omkring 5 år sedan här i staden lärt känna makarna Eliasch och sedan denna tid flitigt umgåtts med dem, synnerligast med fru Eliasch, vilken därunder talat om att hon avlagt studentexamen i Frankrike och numera fortsatte studierna här. Fru Eliasch hade icke talat om att hon bedrove studierna för visst ändamål; och trodde fröken Törnblom, att fru Eliasch studerade endast därför, att det intresserade henne. Beträffande makarna Eliaschs politiska åskådning ansåg fröken Törnblom, att de, så vitt hon kunnat förstå, icke intresserade sig alls för politik och att de i varje fall icke vare anhängare av de kommunistiska idéerna. Deras ekonomiska ställning kände hon icke närmare, men trodde hon den vara god.

På grund av vad som sålunda framkommit vid den företagna undersökningen synes skäl icke föreligga för avstyrkande av näddigt bifall till den underdåniga framställningen. Stockholm och kriminalpolisens station den 9. mars 1921.

Luis Hallgren
Tredje Polisintendent.