

MONOGRAFIER

*utgivna av Stockholms kommunalförvaltning*

\*

STOCKHOLMS STADS  
HERDAMINNE

*från reformationen*

*intill tillkomsten av Stockholms stift*

*Biografisk matrikel*

*av*

GUNNAR HELLSTRÖM

---

STOCKHOLM

1951

STOCKHOLMS  
STADS  
HERDAMINNE

*Av Gunnar Hellström*



MONOGRAFIER

*utgivna av Stockholms kommunalförvaltning*

# STOCKHOLMS STADS

## HERDAMINNE

*från reformationen*

*intill tillkomsten av Stockholms stift*

*Biografisk matrikel*

*av*

GUNNAR HELLSTRÖM

---

STOCKHOLM

1951

För arkivforskning för detta arbete  
har anslag åtnjutits från Humanistiska  
fonden

**VLT**

---

*Vestmanlands Läns Tidnings AB tryckeri*

*Västerås 1951*

# INNEHÅLL

Förord .....	7
Källförteckning .....	12
Använda förkortningar .....	16

## *A Stockholms stads konsistorium*

Stockholms stads konsistorium .....	19
Poenitentiarier 21 — Konsistorienotarier 24	

## *B Församlingar vilkas kyrkoherdar varit assessorer i Stockholms stads konsistorium*

Adolf Fredriks församling .....	47
Kyrkoherdar 47 — Komministrar serie I 55, serie II 64	
Bromma församling .....	66
Kyrkoherdar 66 — Komministrar serie I 67, serie II 68, serie III 69	
Brunkebergs- och Kungsbacksförsamlingen .....	70
Kyrkoherdar 71 — Komministrar 72	
Brännkyrka församling .....	73
Kyrkoherdar 73 — Komministrar serie I 75, serie II 76, serie III 77	
Engelbrekts församling .....	78
Kyrkoherdar 78 — Komministrar serie I 82, serie II 83, serie III 83	
Enskede församling .....	85
Kyrkoherdar 85 — Komministrar serie I 86, serie II 87	
Finska nationella församlingen .....	88
Finska predikanter under Nikolai församling 89 — Predikanter i Finska församlingen serie I 90, serie II 91 — Kyrkoherdar 91 — Komministrar 104	
Fransk-Lutherska församlingen .....	116
Kyrkoherdar 117 — Komministrar 121	
Gustaf Vasa församling .....	123
Kyrkoherdar 123 — Komministrar serie I 125, serie II 127	
S:t Görans församling .....	129
Kyrkoherdar 129 — Komministrar serie I 131, serie II 132	
Hedvig Eleonora församling .....	134
Kyrkoherdar 135 — Komministrar serie I 150, serie II 162, serie III 171	
Högalids församling .....	173
Kyrkoherdar 173 — Komministrar serie I 174, serie II 175	

S:t Jakobs församling	177
Kyrkoherdar	177 — Komministrar serie I 180, serie II 181
S:t Jakobs och Johannes församling	183
Kyrkoherdar	184 — Komministrar serie I 202, serie II 218, serie III 230
S:t Johannes församling	246
Kyrkoherdar	246 — Komministrar serie I 248, serie II 250, serie III 251
Katarina församling	253
Kyrkoherdar	253 — Komministrar serie I 277, serie II 289, serie III 305
Klara församling	307
Kyrkoherdar	308 — Komministrar serie I 331, serie II 347
Maria Magdalena församling	362
Kyrkoherdar	362 — Komministrar serie I 376, serie II 392
Matteus församling	406
Kyrkoherdar	406 — Komministrar serie I 408, serie II 409, serie III 410
S:t Nikolai församling	412
Kyrkoherdar	412 — Komministrar före 1592 459, serie I 465, serie II 478, serie III 492
S:t Olofs församling	512
Komministrar	512
Oscars församling	516
Kyrkoherdar	516 — Komministrar serie I 517, serie II 519
Riddarholms församling	521
Kyrkoherdar	522 — Komministrar 543
Sofia församling	553
Kyrkoherdar	553 — Komministrar serie I 554, serie II 555
Tyska församlingen	556
Prästerskapet före 1577	557 — Kyrkoherdar 557 — Kaplaner 575 — Andre pastorer 579
Ulrika Eleonora församling	584
Kyrkoherdar	585 — Komministrar serie I 597, serie II 613, serie III 615 serie IV 615

*C Församlingar vilkas kyrkoherdar icke varit assessorer  
i Stockholms stads konsistorium*

Barnhusförsamlingen	619
Predikanter	620 — Kyrkoherdar 623 — Komministrar 630
Danviks och Sicklaö församling	634
A. Hospitalet på Gråmunkeholmen:	Predikanter 635 — Kaplaner 635
B. Danviks och Sicklaö församling:	Kyrkoherdar 636 — Kaplaner 653
Efterskrift	655
Personregister	657

## FÖRORD

För samtliga Sveriges stift föreligga numera s. k. herdaminnen och för flera stift äro arbeten igångsatta för utgivande av nya sådana. Ehuru Stockholm tillhört Arkestiftet, där staden intagit en särställning, upptar Arkestiftets herdaminne dock icke prästerskapet i Stockholm. För att icke bryta mot den vedertagna benämningen har föreliggande arbete fått titeln Stockholms stads herdaminne ehuru det, såsom undertiteln angiver, är en biografisk matrikel och ej ett herdaminne i vedertagen bemärkelse. *Min avsikt har aldrig varit att skriva biografier eller att söka skildra Stockholms präster ur kyrklig synpunkt.* Ett herdaminne för Stockholm med biografier och subjektiva omdömen torde numera knappast vara påkallat, ty de prästmän, som gjort sig särskilt bemärkta, komma att behandlas i den kyrkohistoriska och historiska litteraturen och även biograferas i Svenskt biografiskt lexikon. Att såsom Hagström i Strängnäs stifts herdaminne skriva noveller — ofta med rent felaktiga faktiska uppgifter — om präster, vilkas verksamhet och levnad är helt okänd, måste anses meningslöst. Trots att min avsikt sålunda icke varit att skriva några biografier har jag icke ansett mig böra undertrycka allt det rika kulturhistoriska stoff, som jag stött på under mina forskningar. Jag har sålunda meddelat en och annan notis av denna art, även då det gällt mera bekanta personer, t. ex. kyrkoherden i Nikolai Erik Emporagrius. Beträffande en del från kyrklig synpunkt helt betydelselösa eller rent av förargelseväckande, men ur kulturhistorisk synpunkt intressanta personer har däremot något utförligare biografiska uppgifter lämnats, emedan de knappast kunna förväntas bli uppmärksammade i den mindre speciella litteraturen, t. ex. komministern i Nikolai Mårten Johannis. Det är givet att mitt material främst avspeglar de mörka sidorna av livet. Intrycket förstärkes därutav, att ett genealogiskt arbete själfvallet är förpliktadt att redogöra för det familjerättsliga materialet, även då detta icke är av tilltalande art.

Min avsikt med föreliggande arbete har varit, dels att påvisa, vilka som verkligen innehaft ordinarie prästerlig tjänst i Stockholm, dels att för dessa lämna så vitt möjligt fullständiga uppgifter om härkomst, studier



och tjänster, hustru härkomst, söners yrken och döttrars giften. Uppgifter härom kunna vara av stort värde för prästernas biografier genom den miljö de bära vittne om. Arbetet är sålunda närmast avsett för de genealogiskt och sociologiskt intresserade.

Prästerskapet i Stockholm har rekryterats från hela riket, med undantag av Visby stift, samt från Finland och Tyskland. I många fall har vederbörande återgått till sitt stift eller vunnit befordran i annat stift. Att följa Stockholmsprästernas och deras familjers öden, sedan de lämnat Stockholm är därför ej lika lätt, som då det gäller prästerskapet inom ett visst stift. Genom att utflyttningslängder saknas för äldre tid föreligga tyvärr många luckor i fråga om dödsdag och dödsort för prästankor och barn, ehuru ett omfattande arbete nedlagts på dessa uppgifter. Säkerligen komma en hel del av dessa luckor att i framtiden fyllas, genom att en person av en händelse kan komma att påträffas död i någon församling utanför Stockholm, där ingen anledning funnits att söka vederbörande. Som exempel må anföras änkan efter kyrkoherden i Nikolai Andreas Bergius. Hon har förgäves efterforskats i ett flertal församlingar både i Sverige och Finland.

Forskningsarbetet för de senaste hundra åren har avsevärt försvårats genom att kyrkoböckerna för denna tid befinna sig i resp. pastorsämbetens vård. Skriftliga förfrågningar rörande flyttningar och dödsfall ha alltså måst göras hos ett stort antal pastorsämbeten och till de herrar kyrkoherdar, som välvilligt besvarat mina frågor ber jag härmed få frambara mitt hjärtliga tack.

Även hos pastorskanslier i Finland har jag varit nödsakad göra förfrågningar, vilka alltid besvarats med största välvillighet och intresse för mitt arbete. Mången gång ha dessutom ytterligare uppgifter lämnats. Jag ber att till samtliga herrar kyrkoherdar i Finland, vilka jag besvarat med mina förfrågningar, få framföra ett hjärtligt tack.

Det synes, som om den gamla humanistiska bildningen hos prästerskapet fortlever i Finland, men till stor del saknas i Sverige. I bortåt hälften av de fall, då förfrågan gjorts hos pastorsämbeten i Sverige, har svar erhållits först sedan jag efter en tid meddelat, att jag i saknad av svar komme att vända mig till vederbörande domkapitel för att erhålla de nödvändiga uppgifterna. I ett fall, då svar trots upprepade brev ej erhöles, har jag varit nödsakad att vända mig till domkapitlet i Karlstad för att erhålla den begärda uppgiften. Detta bristande intresse från en del präster för ett arbete rörande deras egen kår och deras bristande tillmötesgående har tyvärr vållat minst ett års försening i mitt arbete.

Det sorgliga faktum, att en del församlingar på grund av dispens från leverans till landsarkiv fått behålla sina äldre arkivalier, har också medfört svårigheter att bekomma erforderliga uppgifter. Då prästerskapet i

de flesta fall ej är förtroget med den gamla handstilen, ha arkivalier från dispenserade kyrkoarkiv måst inlånas till Riksarkivet. Att Danviks och Sicklaö församlings arkivalier förvaras i landsarkivet i Uppsala har också medfört en del svårigheter. Som skäl för att de förvaras i landsarkivet i Uppsala och ej i Stockholms stadsarkiv uppgives att Sicklaö, som otvivelaktigt omfattade den större delen av församlingens areal, tillhör Stockholms län. Det stora flertalet av församlingens invånare bodde dock inom Stockholms stad och församlingen sorterade under Stockholms stads konsistorium.

Föregångare till detta arbete ha ej saknats. De gamla arbetena S:t Clara minne av Jöran Nordberg, S:t Jacobs minne av Fredrik Wittingh och Kongsholms minne av O. J. Gjöding innehålla korta biografiska uppgifter om kyrkoherdar och komministrar i dessa församlingar, men sakna uppgifter om prästernas familjer. Sammalunda är förhållandet med N. J. Welinders förteckning över kyrkoherdar i S:t Nikolai, som ingår i Sveriges kyrkor, Storkyrkoförsamlingens församlingshistoria. Det bör påpekas, att Laurentius Wallius, som av Welinder upptages bland kyrkoherdarna, aldrig blev utnämnd, utan blott var föreslagen till kyrkoherde. Framlidne läroverksadjunkten pastor Albin Hildebrand gjorde på sin tid forskningar, huvudsakligen i Stockholms stads konsistorii arkiv, för att åstadkomma ett herdaminne för Stockholm och har efterlämnat en större samling anteckningar, som förvaras i Kungl. Biblioteket under namnet Clerus Holmensis. Hildebrand blev dock aldrig färdig med sitt arbete emedan han sökte samla uppgifter om alla präster, som överhuvud tjänstgjort i Stockholm, och ej begränsade sig till ordinarie präster i de under stadskonsistorium lydande församlingarna. Då jag, förutom av andra källor, använt mig av samma källor som Hildebrand, har jag saknat anledning begagna hans anteckningar.

Uppslaget till mitt arbete fick jag redan 1916 vid ordnande av Jakobs och Johannis församlings kyrkoarkiv. Det visade sig nämligen, att en del husförhörslängder saknade årtal, men att det angavs vilken komminister, som haft förhöret om hand. De forskningar, som då bedrevos, kunde jag återupptaga vid mitten av 1920-talet. Meningen var då att framföra arbetet till tiden för de stora församlingsdelningarna i början av 1900-talet. Tillkomsten av Stockholms stift 1 juli 1942 kom emellertid att bilda en lämplig slutpunkt.

Jag hade 1939 genomgått källor i arkiven i Stockholm och i landsarkiven i Uppsala och Härnösand samt gjort forskningsresor till Helsingfors och Reval. Tyvärr blevo forskningar i Tyskland uppskjutna och sedermera har världskrigets följder omöjliggjort forskningar därstädes. De alltmer tilltagande kostnaderna för resor gjorde det vidare omöjligt för mig att på egen bekostnad företaga forskningar i landsarkiven i Sverige. Tvenne anslag från Humanistiska fonden möjliggjorde då vistelse i Lund, Göteborg

och Vadstena för forskningar i därvarande landsarkiv samt vistelse i Uppsala för kompletterande forskningar. För dessa anslag ber jag härmed få frambara mitt värdsamma tack.

Till riksarkivarien professor B. Boëthius, som under mitt arbete bistått mig med värdefulla råd och varit outtröttligt verksam för beredande av anslag för mina forskningar och för att bereda möjlighet för arbetets tryckning, ber jag få framföra mitt värdsamma och varma tack.

Till de tjänstemän i arkiv och bibliotek, som välvilligt underlättat mitt forskningsarbete uttalar jag ett varmt tack. Särskilt ber jag få tacka landsarkivarien dr Clemensson och tjänstemännen vid landsarkivet i Göteborg, som bistått mig med kompletterande forskningar efter mitt besök därstädes. Arkivarien dr O. Svenonius har såsom t. f. länsarkivarie i Östersund verkställt en värdefull utredning, som inbesparat en forskningsresa till länsarkivet. För denna i dubbel måtto värdefulla hjälp ber jag få uttrycka min stora tacksamhet.

Vid mitt forskningsbesök i Lund har överbibliotekarien dr G. Carlquist haft vänligheten taga del av mina excerpt rörande präster från Lunds stift och kollationera dessa med sina anteckningar för Lunds stifts herdaminne och även sedermera bistått mig med kompletterande uppgifter. Jag ber härmed få bringa dr Carlquist mitt värdsamma tack.

Under mina forskningar i landsarkiven i Uppsala och Vadstena har jag haft den stora förmånen att få åtnjuta biträde av f. d. tjänstemannen vid Stockholms stadsarkiv C. G. Lychou. Även för kompletterande arkivforskningar i Stockholm, särskilt i Statistiska centralbyråns arkiv, har jag haft värdefullt bistånd av herr Lychou, vilkens stora erfarenhet i genealogisk forskning varit mig till stor hjälp. Det är mig en kär plikt att till herr Lychou rikta ett värdsamt tack för hans värdefulla insatser.

Till fru Elmire Soom frambares ett hjärtligt tack för värdefull hjälp vid forskning angående prästernas riksdagsmannaskap.

Excerptering ur tal och vers rörande enskilda personer har i Uppsala universitetsbibliotek utförts av fruarna Karin Lindeskog och Anna-Stina Hansson. Forskningar i Skara domkapitels arkiv ha verkställts av lektorn H. Wingquist och i det dispenserade kyrkoarkivet i Jönköping av skriftställaren Nathan Odenvik. Med kompletterande arkivforskningar har värdefull hjälp lämnats av arkivarien Bertil Broomé och förste kontoristen i Stadsarkivet Einar Johnsson i Stockholm, fil. stud. av Gästrike-Hälsinge nation Gösta Thimon i Uppsala, f. d. folkskoleinspektören J. A. Näslund i Härnösand och arkivarien dr Martti Kerkkonen i Helsingfors. Till samtliga frambares härmed mitt varma tack. För uppgifter om inskrivningsdagar vid universitetet i Greifswald och för data om magisterpromotioner där står jag i tacksamhetsskuld till fil. lic. Ivar Seth. Jag ber också

få uttala mitt tack till de prästättlingar, som lämnat uppgifter, vilka underlättat mina forskningar.

Stadsarkivarien dr Arne Forssell har haft vänligheten genomläsa manuskriptet och har gjort värdefulla påpekanden samt tillstyrkt arbetets utgivande. Jag ber att till dr Forssell få frambära mitt hjärtliga tack.

På förslag av Stockholms stads handboks-kommitté har Stadskollegiet beslutat intaga föreliggande arbete i serien Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning och därmed möjliggjort dess utgivande. Jag ber härför få frambära mitt värdsamma tack.

Uppgifterna om förslagsrum till andra tjänster göra ej anspråk på fullständighet, utan ha medtagits endast då de framgått av genomgången källmaterial. Att genomgå alla domkapitels arkiv för ernående av fullständighet skulle tagit en tid i anspråk, som ej motsvarat nyttan av uppgifterna i fråga.

Inga uppgifter senare än denna dag äro införda.

Skogs-Ekeby gård, Tungelsta den 1 maj 1947.

*Gunnar Hellström.*

# KÄLLFÖRTECKNING

## *Otryckta källor*

### *Riksarkivet.*

Riksregistraturet.  
Hertig Karls Registratur.  
Johan III:s diariér.  
Inrikes Civilexpeditionens registratur.  
Ecklesiastikdepartementets registratur.  
Ecklesiastikdepartementets diariér.  
Prästeståndets protokoll.  
Rikens ständers beslut.  
Conseilprotokoll i inrikes ärenden.  
Samlingen Ecclesiastica Stockholm.  
Silverstolpe, Fredrik och Silverstolpe,  
Carl Gudmund, Biografisk matrikel  
öfver Bankens Embetsmän och be-  
tjante (Genealogica 175—177).

### *Kammararkivet.*

Landskapshandlingar, Upland.  
Städers acta, Danviksräkenskaper.

### *Slottsarkivet.*

Slottsbyggnadsdeputationens protokoll.

### *Statistiska Centralbyrån.*

Avskrifter av Kyrkoböcker.

### *Stockholms Stadsarkiv.*

Stockholms stads konsistorii protokoll  
och acta.  
Hofkonsistorii protokoll och acta.  
Kyrkoarkiv från Stockholms försam-  
lingar.  
Stockholms stads mantalslängder.  
Stockholms stads tänkeböcker.  
Stockholms stads räkenskaper.  
Horns tegelbruks och Storkyrkans rä-  
kenskaper.  
Boupppteckningar.  
Danviksräkenskaper.  
Dödlister.

### *Stockholms Domkapitels arkiv.*

Stockholms stads konsistorii protokoll  
och acta.  
Stockholms Domkapitels protokoll och  
acta.

### *Stockholms stads Hälsovårdsnämnds arkiv.*

Protokoll.  
Dödsbevis.

### *Landsarkivet i Uppsala.*

Uppsala Domkapitels protokoll.  
Uppsala Domkapitels inkomna skrivel-  
ser från församlingarna i Stockholm.  
Västerås Domkapitels i landsarkivet  
deponerade protokoll.  
Kyrkoarkiv.

### *Landsarkivet i Vadstena.*

Kyrkoarkiv.

### *Landsarkivet i Lund.*

Kyrkoarkiv.

### *Landsarkivet i Göteborg.*

Kyrkoarkiv.

### *Landsarkivet i Härnösand.*

Kyrkoarkiv.

### *Länsarkivet i Östersund.*

Kyrkoarkiv.

### *Stadsarkivet i Malmö.*

Kyrkoarkiv.

### *Uppsala Domkapitels arkiv.*

Protokoll.

### *Linköpings Domkapitels arkiv.*

Protokoll.

### *Skara Domkapitels arkiv.*

Protokoll.

*Strängnäs Domkapitels arkiv.*  
 Protokoll.  
 Förteckning över prästvigda 1609—1701.

*Västerås Domkapitels arkiv.*  
 Catalogus ordinandorum (H I: 5).

*Växiö Domkapitels arkiv.*  
 Protokoll och acta.

*Härnösands Domkapitels arkiv.*  
 Protokoll.

*Uppsala universitetsbibliotek.*  
 Nationsmatriklar.  
 Palmköldska samlingen 261.  
 Nordberg, Georgius & Frondin, Bergerus, Catalogus Philosophiæ Magistrorum in Academia Upsaliensis Promotorum. . . . . 1600—1827 (X 178—179).

*Lunds universitetsbibliotek.*  
 Studentmatrikeln.

*Kungliga biblioteket.*  
 Lagerheim, E., Genealogiskt lexikon upptagande giftermåls- och dödsannonser införda i Inrikes Tidningar 1760—1800.

*Högre allmänna läroverket i Gävle.*  
 Gefle gymnasiums matrikel.  
 Sahlberg, Erik, Gefle och dess slägter förnämligast under 17:de och 18:de århundradet.

*Finlands Rikesarkiv, Helsingfors.*  
 Avskrifter av kyrkoböcker.

*Tallina Linnaarkiv (Stadsarkivet i Tallin), Estland.*  
 Kyrkoarkiv.

*Pastorsämbetets i Schönberg, Kreis Osterburg, Tyskland, arkiv.*  
 Taufregister 1737.

*Av Pastorsämbeten i Sverige och Finland lämnade uppgifter ur hos resp. pastorsämbeten förvarade kyrkoböcker.*

*Anteckningar av Gustaf Örnberg, Pebr Soilander och Abraham Spilander i almanackor, 1940 tillhöriga apotekaren Axel Liljedahl, Göteborg.*

Då någon enstaka uppgift lämnats ur annan källa har denna angivits i texten.

### Tryckta källor

*Uppsala universitetsbiblioteks samling av vers till enskilda personer.*

*Kungliga bibliotekets samling Likpredikningar före 1900.*

*Post- och Inrikes Tidningar 1801—1860.*

*Skara stiftstidning.* Enstaka årgångar.

*Strängnäs stiftstidning.* Enstaka årgångar.

*Vesterås stiftstidning.* Enstaka årgångar.

*Vexjö stiftstidning.* Enstaka årgångar.

*Uppsala Ärkestifts Tidning 1780—1891.*

*Akiander, Matthias,* Herdaminne för fornda Viborgs och nuvarande Borgå stift, del 1—2, Helsingfors 1868—1869.

*Almquist, Joh. Ax.,* Bergskollegium och Bergslagsstaterna 1637—1857, Stockholm, 1909.

*Anrep, Gabriel,* Svenska slägtboken, del 1—3, Stockholm 1871—1875.

*Anthoni, Eric,* En förteckning över flyktingar i Polen i början av 1620-talet. I Historisk tidskrift för Finland 1942.

*Bergholm, Axel,* Sukukirja, Kuopio 1892—1901.

*Björling, Carl,* Katarina skola, Stockholm, 1913.

*Bygdén, L.,* Hernösands stifts herdaminne, Uppsala, 1923—1928.

*Carpelan, Tor,* Finsk biografisk handbok, del 1—2, Helsingfors 1903.

*Carpelan, Tor,* Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna, Helsingfors 1942.

*Cavallin, S.,* Lunds stifts herdaminne, del 1—5, Lund 1854—1858.

*Daae, Ludvig,* Matrikel över Nordiske Studerende ved fremmede Universiteter 1., Christiania, 1885.

- Dahlström, Svante*, Tullinspektoren Johan Hacks och hans släkt. I Genealogiska samfundets i Finland Årsskrift XXVIII, 1944.
- Ekstrand, Viktor*, Svenska lantmätare 1628—1900, Umeå och Uppsala 1896—1903.
- Ekström, Gunnar*, Peder Svenssons i Vibberboda släkt och Johan Stiernhöök. I Personhistorisk tidskrift 1944—1945.
- Ekström, Gunnar*, Västerås stifts herdaminne, del 1, Falun 1939.
- Elgenstierna, Gustaf*, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, del 1—9, Stockholm 1925—1936.
- Elgenstierna, Gustaf*, Köpings stads tjänstemän 1605—1905, Stockholm 1907.
- Fant, J. E. och Låstbom, A. Th.*, Upsala Årkestifts herdaminne, del 1—3, Uppsala, 1842—1845.
- Flodmark, Johan*, Stenborgska skådebarnorna, Stockholm 1893.
- Forssell, Johan Eric*, Upsala Årkestifts matrikel 1840, Uppsala 1840.
- Gjööding, O. J.*, Kongsholms minne, Stockholm 1754.
- Hacklin, Anton*, Olaus Laurelius. Hans lif och verksamhet, del 2, Luleå 1896.
- Hagström, K. A.*, Strengnäs stifts herdaminne, del 1—4, Strängnäs 1896—1901.
- Hamnström, E.*, Södermanlands-Nerikes nations historia, Uppsala 1905.
- Hanzén, J. J:son*, Järvsö kyrka och dess föregångare, Ljusdal 1938.
- Herdin, K. W.*, Lohrmanska släktens genealogi. I Personhistorisk tidskrift 1926.
- Hermerén, Harry*, Nya bidrag till Uppsala årkestifts herdaminne. I Personhistorisk tidskrift 1939—1940.
- Hernösands gymnasieatrikel 1650—1800* utgiven av Gösta Bucht, Hernösand 1926.
- Hjorth, C. W.*, Genealogiska anteckningar om släkter och släktgrenar, Gävle 1932.
- Karl XI:s Almanacksanteckningar*. Från originalen ånyo utgivna av Sune Hildebrand, Stockholm 1918.
- Karlberg, Gustaf*, Svenska släkten Locrantz, Uppsala, 1906.
- Kinberg, August*, Gotländska slægter, del 2, Visby 1897.
- Klockhoff, Axel*, Danviks hospital. Dess rättsliga ställning, del 1—2, Uppsala 1935.
- Lagerholm, J.*, Södermanland-Närkes nation... 1595—1900, Stockholm, 1933.
- Lagus, Vilh.*, Åbo akademis studentmatrikel å nyo upprättad, del 1—2 samt supplement, Helsingfors 1891—1895, 1906.
- Leinberg, K. G.*, Några underrättelser om Finska nationella församlingen i Stockholm, Helsingfors 1903.
- Leinberg, K. G.*, Åbo stifts herdaminne 1554—1640, Helsingfors 1903.
- Leijonhufvud, K. A. K.*, Ny svensk släktbok, Stockholm 1906.
- Lundin, A. H.*, Småländska nationen i Lund, Lund 1882.
- Lundin, Claes*, En gammal stockholmares minnen, Stockholm 1904.
- Lundin, Claes*, Tidsbilder ur Stockholmslifvet, Stockholm 1895.
- Lüdeke, J. A. A.*, Denkmal der Wiedereröffnung der Deutschen Kirche in Stockholm, Stockholm 1823.
- Lüdeke, J. A. A.*, Dissertatio historica de ecclesia teutonica et templo S:tæ Gertrudis Stockholmiensi... , Uppsala 1791.
- Löfström, Karl*, Serafimerordenslängd, Stockholm, 1939.
- (Mebius, Johan)*, Släkten Mebius 1690—1886, Alingsås 1886.
- Messenius, Johan*, En lustigh och trowärdig chrönika om Stockholm. Utgiven i Historiskt Bibliotek I, Stockholm 1875.
- Modin, Erik och Söderberg, E. N.*, Matrikel öfver i Uppsala studerande norrlänningar 1595—1889, Stockholm 1889.
- Muncktell, J. F.*, Westerås stifts herdaminne, del 1—3, Uppsala 1843—1846.
- Nordberg, Jöran A.*, S. Claræ minne, Stockholm 1727.

- N[orrelius], A[ndreas]*, Vita eruditi ac venerabilis viri domini Olavi Kråke Pastoris in Paroecia Norrbyensi...., u. ort och år.
- Nyström, L.*, Upsala Arkestifts herdaminne. Ny följd, Upsala 1893.
- Odén, K. G.*, Östgötars minne.... 1595—1900, Stockholm 1902.
- Olin, A. H.*, Förteckning öfver Skåne-släkten Olin, Malmö 1905.
- Ohlsson, Håkan Theodor*, Biografisk matrikel öfver svenska kyrkans prästerskap 1901, Lund 1902.
- Ohlsson, Håkan Theodor*, Biografisk matrikel öfver svenska kyrkans prästerskap 1914, Lund 1914.
- Ohlsson, Håkan Theodor*, Biografisk matrikel öfver svenska kyrkans prästerskap 1934, Lund 1934.
- Paucker, H. R.*, Ehstlands Geistlichkeit. Reval 1849.
- Rothlieb, C. F.*, Beskrifning öfver Kongl. Riddarholmskyrkan, Stockholm 1822.
- Schlegel, B. och Klingspor, C. A.*, Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, Stockholm, 1875.
- Setterdahl, A.*, Östgöta nation i Lund 1668—1913, Linköping 1913.
- Sjöstrand, David*, Maria skola, Stockholm 1882.
- Sjöström, Carl*, Skånska nationen före afdelningarnes tid, Lund 1897.
- Sjöström, Carl*, Vestgöta nation i Lund 1683—1910, Lund 1911.
- Stockholms Rådhus och Råd* del 2, Stockholm, 1915—1918.
- Strandberg, Carl Henric*, Åbo stifts herdaminne från reformationen till närvarande tid, del 1—2, Åbo 1832—1834.
- Strandberg, Olavus*, Series S. S. Theol. Doctorum universæ sveciæ et fenniæ, Askersund 1862.
- Stricker, Johannes Christophorus*, Dissertatio epistolaris Fata templi Riddarholmensis sistens, del 2, Greifswald 1750.
- Svedbom, Jonas*, Matrikel öfver Hernösands stift, Hernösand 1818.
- Wachtmeister, Hans*, Anteckningar och bref från Carl Johanstiden, Stockholm 1915.
- Warholm, J. W.*, Skara stifts herdaminne, del 1—2, Mariestad (1867)—1874.
- Westén, A.*, Svenska kongl. hofclericiets historia, del 1—3, Stockholm och Örebro 1801—1814 med fortsättning del 4 1800—1850 av C. E. Wennström, Stockholm 1850.
- Wilners, P. O.*, Förteckning öfver svenskar vid tyska universitet under 1500-talet. Ingår i E. Wrangels uppsats Forskningar om svenskarnas universitetsstudier i Tyskland i Samlaren nr 25, 1904.
- Wistrand, P. G.*, Smålands nation i Upsala 1894.
- Wittingh, F. L.*, St. Jacobs minne, Stockholm 1771.
- Zielfelt, L.*, Bidrag till ätterna Lilliestiernas och von Blocks genealogier. I Medlemsblad 30 för Genealogiska föreningen, oktober 1941.
- Örnberg, V.*, Svensk slägtkalender 1—4 och Svenska ättartal 5—14, Stockholm 1884—1898, Vadstena 1905—1908 samt Personregister utgivet av Gustaf Clemensson, Göteborg 1939.



## ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR

Begr.	Begravd.	Mag.	Filosofie magister, motsvarande
Bokf.	Bokfört.		nutidens filosofie
Bou	Boupppteckning.		doktor.
E. o.	Extra ordinarie.	Nr	Nummer.
Ex.	Examen.	Teol. dr	Teologie doktor.
Fil. dr	Filosofie doktor	Teol. kand.	Teologie kandidat.
Fil. kand.	Filosofie kandidat.	Teol. lic.	Teologie licentiat.
Fil. lic.	Filosofie licentiat.	Tilltr.	Tillträdde.
H. t.	Höstterminen.	T. o. m.	Till och med.
Ibid.	Ibidem (därsamma- städes).	Tv.	Tvilling.
Inf.	Införd.	V. t.	Vårterminen.
Kungl.	Kunglig, kungligt.		

Beteckningarna för ordnar äro de vedertagna, som användas i Statskalendern. I stället för C XIII O har dock utsatts Carl XIII O.

De beteckningar, som utsatts efter studentdag, angiva i äldre tid härstamning från visst landskap och senare tid, från nationernas tillkomst, studentnationen och torde utan vidare vara förståeliga.

A I Husförhörslängd.

E Lysnings- och vigselbok.

C Födelse- och dopbok.

F Död- och begravningsbok.

Där såsom födelse-, vigsel- eller dödsförsamling anges Jakob, avses före 1.5 1908 Jakobs och Johannes församling och efter nämnda datum S:t Jakobs församling.

A

Stockholms stads konsistorium



## *Stockholms stads konsistorium*

---

När och hur Stockholms stads konsistorium tillkommit är okänt. Dess första protokoll, som äro rena memorialprotokoll, börja 1595, men de ha intet att förmåla om konsistorii tillkomst. Nils Ahnlund har i ett föredrag vid Stockholms stifts första stiftsmöte: Om Stockholm som kyrklig enhet, tryckt i Stockholms Julbok 1943, uttalat en förmodan att konsistorium är en direkt frukt av Uppsala möte 1593 emedan namnet "Capitulum Stockholmense" tidigast förekommer under en handling den 1 december 1593 och emedan beteckningen "kapitlet" förekommer första gången i stadens tänkebok den 7 november 1593.

Emellertid har säkerligen tidigare ett visst samarbete förekommit mellan prästerna i Stockholm, t. ex. det gemensamma utlåtandet 1576 angående liturgien av kyrkoherden Olaus Petri Medelpadius, skolmästaren Abraham Angermannus och stadskaplanerna Ericus Petri och Petrus Erici. Det är möjligt att någon förut existerande sammanslutning mellan prästerna i samband med eller kort efter Uppsala möte av ärkebiskopen fått uppdrag att närmast handlägga ärenden från Stockholm och de socknar utom staden, som 1557—1565 legat under ordinarius i Stockholm. Det visar sig nämligen att Stockholms stads konsistorium från 1595 och in på 1620-talet handlagt ärenden från dessa. Södertörn blev 1626 åter förlagt under Strängnäs stift. Viktigare ärenden skötes dock ibland till domkapitlet i Uppsala — "supremum consistorium ähr i Upsala" heter det uttryckligen i protokollet den 18 september 1618.

I Stockholm fanns dock åtminstone från 1565 ett rent kapitelämbete, poenitentiarius, ehuru då ej längre fanns någon ordinarius, och förutsättningarna för ett kapitel i anseende till antalet ledamöter voro åtminstone sedan 1570-talet förhanden. Från 1577 funnos nämligen kyrkoherden i Stockholm, skolmästaren, som även var predikant vid Storkyrkan och kyrkoherdens närmaste man, de tre stadskaplanerna och de tyska och finska prästerna samt predikanten i klostret, d. v. s. vid Riddarholmskyrkan från 1580. Ett domkapitel skulle ha sex ledamöter utom biskopen enligt 1571 års kyrkoordning; tillräckligt antal prästmän funnos alltså för att jämte ärkebiskopen bilda ett kapitel i Stockholm.

Konsistorii assessorer voro intill 1650 kyrkoherdarna i Stockholms församlingar, skolmästaren och de tre stadskaplanerna. Huruvida kaplanerna i församlingarna på malmarna varit ledamöter är ovisst. Protokollen sakna uppgift om närvarande ledamöter och då kaplaner på malmarna någon gång i protokolllen framstå såsom närvarande är det möjligt att de blott varit för tillfället inkallade för att höras i något ärende.

Sin officiella sanktion fick Stockholms stads konsistorium genom stadgandet i 1650 års instruktion för kyrkoherden i Nikolai att han såsom pastor primarius skulle föra ordet i konsistorium då ärkebiskopen ej var närvarande. Titeln pastor primarius förekommer i konsistorii protokoll första gången den 25 maj 1622, men titeln hade redan 1594 den 9 december begagnats av kyrkoherde Schepperus under Gustaf II Adolfs födelseattest. Genom beslut av konsistorium 1651 15.10 fastställdes att assessorer skulle vara kyrkoherdarna i Stockholms församlingar. De kaplaner, som då voro assessorer, fingo emellertid kvarstå tills de avgingo som kaplaner, och detsamma gällde dåvarande skolmästaren. Enligt instruktion för konsistorium 1668 16.12 skulle detsamma bestå av pastores ordinarii ecclesiarum i Stockholm. Kyrkoherden i Danviks och Sicklaö församling liksom senare kyrkoherden i Barnhusförsamlingen kom dock aldrig att bliva assessor i konsistorium.

I sin gamla form existerade konsistorium till 1927 då enligt lag 1927 4.3 konsistorium från 1927 1.5 skulle bestå av dels Stockholms stads större konsistorium och Stockholms stads mindre konsistorium. Det senare, som hade att handlägga de ärenden som förut handlagts av konsistorium, skulle bestå av pastor primarius som ordförande och sex av Stockholms stads större konsistorium valda ledamöter.

Genom lag av 1936 13.11 om domkapitel upphörde Stockholms stads konsistorium med utgången av 1936 och ersattes från 1 januari 1937 av Stockholms domkapitel, varefter från 1942 1.7 ett särskilt Stockholms stift tillkom omfattande Stockholm och en del socknar av dem, som en gång legat under ordinarius i Stockholm och sedermera en tid under Stockholms stads konsistorium. Att ej samtliga dessa socknar fördes till Stockholms stift vittnar om historisk okunnighet, och uppdelningen av Södertörn så att en del socknar fördes till Stockholms stift medan grannsocknar med intim samhörighet med de andra blevo kvar i Strängnäs stift vittnar även om okunnighet om de lokala förhållandena.

\* \* \*

Någon särskild konsistorienotarie fanns ej förrän drottning Christina 1652 4.5 gav kyrkoherden i Nikolai Emporagrius tillstånd att anställa en notarie hos konsistorium. Dessförinnan hade någon av kaplanerna tjänstgjort som notarie. Kyrkoherden i Riddarholmen nr 15 Petrus Laurentii

Gothus Tingstadius fick sig vid sitt tillträde 1627 protokollsföringen inom konsistorium tilldelad emedan sysslan som notarie "af ålder till klostret lydt hafwer", men åren 1640—1644 fördes protokollen av kaplanen i Nikolai serie III nr 6 Nicolaus Andræ Arnæsius.

## Poenitentiarier

### 1. PETRUS ARVIDI 1565—1577.

Född okänt var och när. Död 1603, troligen i Jomala på Åland. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända. Erik XIV förordnade 1565 10.12 om underhåll för Peder Arvidi, som skulle vara predikant i Stockholm. Han kallas visserligen ej då poenitentiarius, men nämnes såsom sådan 1569 7.1, då Johan III förordnade om spannmål för hans underhåll. Han torde tidigare ha haft någon befattning som skolmästare ty han kallas M. Petrus Arvidi då han 1570 köpte ett stenhus och ett korsverkshus vid Västerlånggatan nedanför Kåkbrinken på västra sidan.

Han blev 1571 6.2 av rådsturätten frikänd för någon anklagelse av "Klene Petrus'" hustru sedan allt prästerskapet vid den nyligen i Stockholm hållna herredagen förklarar honom oskyldig. Vari anklagelserna bestod framgår ej. Klene Petrus' hustru blev emellertid förvisad från staden på grund av sina falska anklagelser.

Petrus Arvidi blev såsom anhängare av liturgien tillika skolmästare i Stockholm efter den 1576 7.9 avsatte Abraham Angermannus, men fick redan i början av 1577, troligen i februari, avgå som skolmästare. I slutet av 1577 blev han kyrkoherde i Jomala på Åland. Kontraktspäst 1583 23.7.

Som namnet Arvid vid denna tid är ovanligt är det möjligt att han är identisk med den M. Petrus Arvidi, som 1555 7.10 blev skolmästare i Kalmar efter att förut ha haft samma syssla i Linköping.

Petrus Arvidi i Jomala underskrev 1593 Uppsala mötes beslut.

Gift med *Brita N. N.*, född och död okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: *Sara*, född och död okänt var och när. Begärde 1598 17.2 av Stockholms stads konsistorium att på sin sjukbädd få evangelisk predikant och hade tydligen dessförinnan under religionsstriderna övergått till katolicismen.

### 2. HANS PETRI på 1580-talet.

Född och död okänt var och när. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända liksom den tid han blev poenitentiarius. Konungen bestämde 1585 18.4 att herr Hans Petri och hans hustru skulle

på grund av sin ålder få kläder och föda vid Västerås slott på villkor att herr Hans, då han så kunde, skulle hålla mässa och predika för slottets folk, i synnerhet på stora högtidsdagar. Årskosten utgick även de följande åren t. o. m. 1597. Då beslut om årskostens storlek fastställdes 1594 29.6 antecknades att herr Hans hade varit poenitentiarius i Stockholm.

Gift med *N. N.*

3. JONAS JOHANNIS 1587—?

Född och död okänt var och när. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända. Herr Jon Johannis, poenitentiarius i Stockholm, fick 1587 23.2 Johan III:s brev å underhåll av kyrkotionde i likhet med hans företrädare. I övrigt okänd.

Om ev. gifte är intet känt.

4. ERICUS OLAI SCHEPPERUS 1588—1593. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 12.

5. ENGELBERTUS ENGELBERTI 1593—(1595).

Troligen född i Stockholm, okänt när. Död okänt var och när. Härkomst okänd.

Fick av Stockholms stad 1587 3.9 hjälp till sina studier utomlands och var troligen redan då prästvigd emedan han kallas herr Engelbrecht. Student i Wittenberg 1587 31.3 och i Leipzig sommaren 1588. Blev 1589 kaplan i Stockholm och lyfte såsom sådan lön första gången vid Michelsmässotid 1589. På grund av sin fattigdom fick han 1591 10.10 uppbära en extra avlöning.

Herr Engelbrecht uppsade i slutet av 1591 jämte de andra kaplanerna, Ericus Erici Helsingius och Johannes Johannis Täbyensis, inför hela sittande rådet sin tjänst och blev därför 1592 jämte de nämnda kaplanerna ålagd att flytta ur kaplanshuset. Han var såsom "olim concionator" närvarande vid Uppsala möte 1593 och var en av de fem delegerade, som den 2 mars sändes till hertig Carl för underhandling. Han har tydligen under den tid mötet pågick blivit förordnad att uppehålla poenitentiarietjänsten sedan Schepperus 1593 15.3 blivit utnämnd till kyrkoherde, ty han har såsom vice poenitentiarius underskrivit mötesbeslutet.

Poenitentiarius 1593 och innehade tjänsten ännu 1595 24.11, då han bevakade ett testamente. Om han är identisk med den herr Engelbrecht, vars måg i början av 1598 anklagade sin hustru inför konsistorium, var han då ännu i livet emedan han ej nämnes såsom salig, men har kanske avlidit kort efteråt.

Då herr Engelbrecht å tjänstens vägnar var närvarande vid en avrättning 1594 och bödeln blev stenad, emedan första hugget misslyckades, blev han

träffad i pannan av en sten. En båtsman stod 1594 20.4 tilltalad för att han kastat den sten, som träffade herr Engelbrecht.

Gift okänt var och när med *Annika Nilsson*, född och död okänt var och när, dotter av rådmannen i Stockholm *Nils Andersson* och hans hustru *Anna Ivarsdotter*.

Barn: (?) *Kerstin*, född och död okänt var och när. Gift okänt var och när med *Matts Olofsson*, som i början av 1598 i Stockholms stads konsistorium anförde klagomål mot henne.

6. CAROLUS PETRI HEDEMORENSIS 1598—1600. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 13.

7. MÅRTEN JOHANNIS 1600—1601.

Född och död okänt var och när. Härkomst okänd.

Studier okända. Prästvigd, okänt när, av biskopen i Växiö Nicolaus Canuti och var sedan i tre år pastor i Näs<sup>1</sup>, vilket gäll han erhållit av "Gothus", d. v. s. ärkebiskopen Laurentius Petri Gothus. Därifrån blev han såsom anhängare av liturgien kallad till Stockholm av en Nicolaus Johannis och blev 1581 kaplan i Nikolai. Såsom sådan har han lyft avlöning 1581 29.10—1585 15.9, vilken sistnämnda dag hans hustru lyfte hans valborgsmässolön. Han har tydligen därefter måst avgå på grund av sitt leverne och blev även i Uppsala avsatt från prästämbetet emedan han rest omkring tillsammans med en i karlkläder klädd kvinna, som dock senare blev hans andra hustru. Han vistades dock 1590 och 1592 i Stockholm, där han var anklagad för stölder, till vilka han dock nekade. Som han vid bägge tillfällen kallas herr Mårten torde han då ha varit restituerad till prästämbetet. Slutligen blev han även i Stockholm tagen till nåder och blev år 1600 poenitentiarius. Han fortfor dock med sitt dåliga leverne och blev avsatt, troligen i början av 1601. Anklagad för hordom, trolldomsskrifter och beskyllningar mot andra präster dömdes han 1601 23.3 av rådsturätten att förvisas från staden. Han begärde 1601 hos Uppsala domkapitel att bli restituerad, men domkapitlet beslöt den 21 augusti att han först skulle från den församling, där han vistats, skaffa sig bevis om sitt leverne.

Gift 1:0 okänt var och när med *Anna N. N.*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. Hon hade förut varit gift med *Dirich* vantmakare, emot vilken hon brutit sitt äktenskapslöfte. Då hon av Mårten Johannis beskyllts för otrohet ville hon 1587 12.7 fria sig med ed, men då en släkting till mannen, mästare Erik, påpekade att hon vore en menederska emedan hon brutit äktenskapslöftet till förre mannen, blev saken hänskjuten till ärkebiskopen. Som inga protokoll från Uppsala domkapitel finnas från denna tid, kan sakens utveckling ej följas, men troligen blev skilsmässa beviljad. — 2:0 i Pertis i Finland, okänt när, med änkan *Margareta Nilsson*, som var den kvinna, vilken följt honom utklädd till dräng, född och död okänt var och när, härkomst liksom föregående

<sup>1</sup> Ovisst vilket Näs, dock väl troligen Uppsala Näs.



äktenskap okända. Vigseln hade förrättats av en krigspräst, herr Nils under Arved Drakes fana.

Om barn funnits är okänt.

Det är om Mårten Johannis, som Messenius skriver i sin rimkrönika om Stockholm.

”men medh kärlekz eldh prästen bran,  
som iagh tror her Mårten het han,  
hwilken stadzens cappelan ähr,  
bredewedh hustrun har then kär  
en wnggh kåna, henne som dränggh  
klädde och brukar i sin sänggh  
thå han reser, och när thet spörs,  
en lustig wijsa thär om görs,  
her Mårten med sin dräng på fall  
kom och blef af medh präst och kall”.

#### 8. ERICUS PAULI 1601—?

Född okänt var och när. Död okänt när, troligen i Stockholm, före 1609 10.2. Härkomst okänd.

Studerade troligen utomlands och blev magister. Skolmästare i Stockholm 1598 2.3. Poenitentiarius 1601 7.12. Hos Borgmästare och råd upplästes 1602 15.2 ett brev från Uppsala att Hinrich Hansson, som magistrerat i Uppsala, skulle bli skolmästare i Stockholm och mästare Erik skulle bli poenitentiarius. Mästare Erik efterskickades och sade sig hava antagit poenitentiarietjänsten emedan han var trött och mätt av skolan.

Gift okänt var och när med *Margareta N. N.*, född och död okänt var och när, levde änka 1609 10.2, härkomst okänd.

Om barn funnits är okänt.

### Konsistorienotarier

#### 1. JOHANNES IHERINGIUS 1652—1662.

Född cirka 1625, okänt var och när. Uppgives i Hofclereciets historia ha avlidit i Tierp i januari 1698, men synes ha varit i livet ännu 1703<sup>1</sup>. Son av bergmästaren vid Salberget Sebastian Ihering och hans första hustru Catharina Balck.

Student i Uppsala 1640 31.1 (Upl.). Prästvigd 1648, troligen i Uppsala. Mag. i Uppsala 1652 29.2. Konsistorienotarie i Stockholm 1652 29.6, tilltr. 1652 30.6. Legationspredikant vid beskickningen till Ryssland 1658—1659.

<sup>1</sup> Tierps ministerialböcker börja först 1723.

Kungl. hovpredikant 1659. Kyrkoherde i Skeptuna och Lunda 1662 26.5 med tillträde från 1662 1.5. Kyrkoherde i Tierp 1669,<sup>1</sup> tilltr. 1671 1.5. Kontraktsprost 1670.<sup>2</sup> Avstod 1693 pastoratet till sin son Sebastian. Efter dennes död 1694 blev änkans andre man, mag. Anders Tegenman, kyrkoherde i Tierp och denne tillät ej Iheringius att bo i prästgården, varför han till sin död lär ha bott i fattigstugan. — Riksdagsman 1664, 1676 och 1686.

Gift 1:o okänt var och när med *Elisabeth Håkansdotter*, död mellan 1671 och 1688 28.8,<sup>3</sup> dotter av kyrkoherden i Spånga och Järfälla *Haquinius Bartholdi Helsing* och hans första hustru *N. N.* — 2:o okänt var och när med *Brita Hamarinus* i hennes andra gifte, död 1694 26.9, dotter av kyrkoherden i Ovansjö *Ericus Benedicti Hamarinus* och hans hustru *Barbara Johansdotter Gammal* samt gift 1:o med borgmästaren i Gävle *Carl Bröms* i hans andra gifte, född 1638, död 1674.

Barn: 1. *Sebastian*, född cirka 1655, död 1694.<sup>3</sup> Kyrkoherde i Tierp.

1. *Roland*, född och död okänt var och när. Borgare i Gävle 1686, flyttade därifrån 1701 och lär ha blivit krögare vid Lövsta bruk.

1. *Lars*, född och död okänt var och när. Student i Uppsala 1684 28.2.

1. *Margareta*, född okänt var och när, död i Österlövsta 1694 30.12<sup>4</sup>. Gift 1689 16.6 med pastorsadjunkten, sedermera komministern i Österlövsta, sist kyrkoherden i Hällnäs *Magnus Leufstadius* i hans första gifte, född i Österlövsta 1662 20.11, död i Hällnäs 1728 16.2.

1. *Brita*, döpt i Hovförsamlingen 1661 15.2, troligen den dotter, som begr. i Riddarholmskyrkan 1661 27.9.

## 2. GABRIEL PETRI ALM 1662—1666.

Född troligen i Fitja, okänt när. Död 1681 före 26.4, troligen i Åkerby. Son av kyrkoherden i Fitja och Hjalsta *Petrus Erici Veslandus* och hans första hustru *Sara Emporagrius* samt systerson till kyrkoherden i Nikolai nr 20, sist biskopen i Strängnäs *Ericus Emporagrius*.

Student i Uppsala 1645 22.5 (Upl.). Prästvigd 1654, troligen i Uppsala, till kaplan i Fitja och Hjalsta. Konsistorienotarie i Stockholm 1662, avlade ed 1662 11.6. Medföljde morbrodern biskop Emporagrius till Strängnäs och blev 1666 27.6 konsistorienotarie där. Tillika kyrkoherde i Vansö och Härad 1675, men måste 1678 lämna detta pastorat, som Emporagrii efterträdare, biskop Lithman, önskade till prebende. Kyrkoherde i Åkerby och Jumkil 1678 20.12, tilltr. 1679 1.5. — Riksdagsman 1672.

Gift okänt var och när med *Sofia Hansdotter Lund*, född och död okänt var och när, levde vid mannens död.

Barnlös.

<sup>1</sup> Hade 1669 före 13.7, medan företrädaren ännu levde, fått kungl. maj:ts rekommendation till Tierps pastorat.

<sup>2</sup> Dagen har ej kunnat fastställas.

<sup>3</sup> Tierps ministerialböcker börja först 1723.

<sup>4</sup> Enligt nekrolog över mannen i Hällnäs F. Österlövsta F saknas.

Sedan Uppsala domkapitel förgäves sökt placera Alm vid en del pastorat fick han slutligen Åkerby och Jumkil emedan han lovat att i sitt hus upptaga två av företrädarens barn. Bönderna i Åkerby, som misstrodde Alm, ville ej ha honom till kyrkoherde utan borttogo kyrknycklarna då han skulle introduceras. Saken sköts till kungl. maj:t och församlingen fick tillsvare vara utan gudstjänst. Böndernas misstroende var grundat, ty Alm nekade att stå vid sitt löfte att uppfostra företrädarens två yngsta döttrar. Uppsala domkapitel beslöt därför 1680 4.2 att 10 tunnor säd av hans lön skulle gå till den, som vårdade dessa barn, och att Alm dessutom skulle utgiva 30 daler kopparmynt till en företrädarens sinnessvage son, som skulle intagas å hospitalet.

3. ERICUS NORÆUS 1666—1674. Se Nikolai, komministrar serie III nr 9.

4. JONAS EEK 1674—1679.

Född och död okänt var och när. Härkomst okänd.

Ej funnen i Uppsala studentmatrikel. Prästvigd i Uppsala 1671 21.12 till huspredikant hos Fru Christina Brahe. Var 1674 pedagog vid S:t Jakobs nyinrättade Collegium och antogs samma år till konsistorienotarie i Stockholm. Konsistorium beslöt 1674 19.8 att hos ärkebiskopen föreslå Eek till Noræi efterträdare såsom notarie, vilket möjligen är att fatta som en utnämning, ty 1674 6.10 skrev ärkebiskopen till konsistorium och beklagade, att Eek blivit utnämnd utan hans hörande. Ärkebiskopen fann honom nämligen olämplig på grund av de prov han dittills givit å sin förmåga. Sommaren 1679 blev Eek av kaplanen i Nikolai Eric Frondin, som var en trätgirig och arrogant natur, anklagad för att i en tvist dem emellan, som dragits inför konsistorium, ha förvanskat protokollet. Av den rannsaking inför konsistorium, som härav följde, framgår ej hur de av Eek förda protokollen blivit felaktiga, ty förhållningsprotokollet av 1679 4.8 är synnerligen virrigt. Eek fick emellertid avgå, men fick själv anhålla om avsked och skulle hos ärkebiskopen rekommenderas till någon annan lägenhet. Han klagade hos prästeståndet 1680, men förmåddes av konsistorium att nedlägga all talan, emedan konsistorium förklarade att han skulle fått en hård dom därest saken blivit upptagen. Efter sin avgång från notariatet blev Eek antagen till predikant vid Livgardet, men som överste Hastfehr hört sägas, att han ej ärligen vore kommen från sin tjänst, hade Hastfehr angivit detta för kungl. maj:t, som begärde av konsistorii protokoll få veta huru sig därmed förhölle. I anledning därav beslöt konsistorium 1680 27.2 uppdraga åt sin preses och mag. Iser att till kungl. maj:t överlämna en skrift, vari förklarades, att Eek själv på inrådan begärt sitt avsked på grund av att han vid protokolls utskrivande haft svårt att minnas vad som verkliga

yttrats i konsistorium. Preses och Iser skulle även muntligen förklara huru det förhöll sig i Eeks sak.

Att märka är, att på denna tid någon protokollsjustering ej förekom. Bruket att justera protokollen infördes först 1727. Eeks protokoll äro synnerligen redigt avfattade, men möjligheten att han missuppfattat yttranden föreligger, då protokollen ej justerades.

Eeks senare öden äro okända. Han levde ännu 1687 i mars, då han i en supplik till konungen anhöll om någon befordran.

Gift med N. N.

Barn: *Margareta Catharina*, döpt i Maria Magdalena 1683 26.3, död okänt var och när. Troligen död spädt ty hon döptes hemma "emedan barnet var svagt".

Till Noræi efterträdare hade ursprungligen utsetts pastorsadjunkten i Katarina församling, *Olaus Hiller*. Denne blev emellertid vice pastor i Katarina och avled såsom sådan 1674 kort före 5.8. Hans änka, *Margareta Persdotter Fontelius*, fordrade att få åtnjuta nådår efter honom såsom konsistorienotarie och utverkade ärkebiskopens brev därom till konsistorium 1674 9.9. Konsistorium avböjde emedan Hiller själv valt att bli vice pastor i Katarina och aldrig tillträtt notariebefattningen. Efter påtryckningar beslöt emellertid konsistorium 1675 17.2 att Hillers änka till hjälp i sitt sorgliga tillstånd skulle få uppbära halva notarielönen, eller 250 daler kopparmynt, som Eek alltså för detta år fick avstå.

#### 5. JOHANNES ERICI SIGTUNIVS 1679—1683.

Född i Sigtuna 1645. Död 1698 21.2, begr. i Arboga stadsförsamling 1698 17.4. Son av borgaren i Sigtuna *Erik N. N.*

Student i Uppsala 1662 9.9 (Sthlm). Magistraten i Stockholm hade 1676 ämnat föreslå honom till konrektor vid Trivialskolan, men som ärkebiskopen därtill redan utnämnt Johannes Aurivillius beslöt magistraten 1676 23.3 att tilldela Sigtunius en årlig lön av 100 daler silvermynt med lektors titel, i förhoppning att han i framtiden kunde få efterträda mag. Nicolaus Stiernman som rektor vid Trivialskolan i Stockholm. Prästvigd i Uppsala 1676 1.7 såsom vice rektor vid Trivialskolan i Stockholm. Konsistorienotarie 1679 10.9, tilltr. 1679 1.10, men kvarstod tillika i skoltjänsten. Avlade 1679 15.10 i ärkebiskopens närvaro sin ed som konsistorienotarie. Kyrkoherde i Nyköpings östra församling, Allhelgona och Svärta 1683 13.2, tilltr. 1683 1.5. Hon.-prost 1685 20.5. Kyrkoherde i Arboga stads- och landsförsamlingar 1685 18.7, tilltr. 1686 1.5. Predikant vid prästmötet i Västerås 1695. — Riksdagsman 1689 och 1693.

Gift i Nikolai 1679 25.11 med *Brigitta Carlsdotter* i hennes första gifte, född okänt var och när, död i Torpa 1709 9.2, dotter av handlanden och rådmannen i Kalmar *Carl Jönsson* och hans hustru *Catharina Gertsdotter von Glaen* och syster till kyrkoherden i

Maria Magdalena, sedermera kyrkoherden i Nikolai, sist biskopen i Västerås *Carl Carlsson* samt gift 2:0 i Arboga stadsförsamling 1705 30.7 med kyrkoherden i Torpa och Kung Karl, sist kyrkoherden i Kumla i Strängnäs stift mag. *Nicolaus Ablgren* i hans andra (?) gifte, död 1721 29.11, ej införd i Kumla F.

Barn: *Carl*, döpt i Nikolai 1680 11.12, död okänt var och när. Student i Uppsala 1694 17.9. Skall enligt Västerås stifts herdaminne ha kallat sig Siegton och blivit officer samt tillfångatagen vid Pultava och hemkommen från fångenskapen bosatt sig i Tyskland, men återfinnes ej i Lewenhaupt, Carl XII:s officerare.

*Catharina*, född okänt var och när, död 1750 25.8, okänt var. Gift 1703 20.5 efter i Arboga stadsförsamling 1703 3.5 uttagen lysning, med lektorn i Västerås, sist kyrkoherden i Bro i Västerås stift *Andreas Browallius*, född i Gagnef 1675 22.11, död vid Sättra brunn i juni 1720<sup>1</sup>.

*Christina*, född okänt var och när 1685, död 1758<sup>2</sup>. Gift i Arboga 1704 10.3 efter i Arboga stadsförsamling 1704 21.2 uttagen lysning, med kyrkoherden i Lindesberg mag. *Olof Aspman*, född i Salberget 1673 16.5, död 1755 5.5, begr. i Lindesberg 1755 15.5.

*Margareta*, döpt i Arboga stadsförsamling 1686 23.12, begr. ibid. 1695 17.3.

*Brigitta*, född cirka 1687, okänt var och när, död i Katarina 1764 25.10. Gift i Lindesberg 1716 15.4 med rektorn i Arboga, sist kyrkoherden i Ramnäs *Per Aspman*, född i Västerås 1680 10.9, död 1732, ej införd i Ramnäs F.

*Johannes*, döpt i Arboga stadsförsamling 1688 3.3, död okänt var och när. Student i Uppsala 1699 10.2. Skall enligt Västerås stifts herdaminne ha kallat sig Siegton och blivit officer, men återfinnes ej i Lewenhaupt, Carl XII:s officerare.

6. JONAS GALLERIUS 1683—1704. Se Ulrika Eleonora, kyrkoherdar nr 3.

7. JOHANNES OLOFSSON HOLM 1704—1716. Se Hedvig Eleonora, kyrkoherdar nr 4.

8. ESAIAS HASSELHUHN 1716—1727.

Född 1683, okänt var och när. Död i Bollnäs 1740 7.1. Son av befallningsmannen, sist handlanden i Gävle *Hindrich Hansson Hasselhubn* och hans första hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1701 6.3 (Gestr.). Mag. ibid. 1710 7.6. Prästvigd i Stockholm 1710 kort efter 26.3. Huspredikant hos kungl. rådet friherre, sist greve Nikodemus Tessin 1713. Tillika konsistorienotarie i Stockholm 1715 31.8, tilltr. 1716 1.5. Avlade redan 1716 21.3 ed såsom konsistorienotarie för att närvara vid konsistorii sammanträden och sätta sig in i arbetet. Kyrkoherde i Bollnäs 1727 27.4, tilltr. 1727 1.5 och tog 1727 5.7 avsked i konsistorium för att resa till sitt pastorat. — Riksdagsman 1731.

Gift 1:0 i Torsåker 1711 14.9 med *Barbro Jerler*, född i Uppsala 1693 24.5, död 1712 18.7, begr. i Torsåker 1712 14.9, dotter av komministern i Uppsala, sist kyrkoherden i

<sup>1</sup> Bro äldre arkivalier gingo förlorade vid prästgårdens brand 1772.

<sup>2</sup> Lindesbergs F saknas 1758—1773.

Torsåker *Johannes Jerler* och hans hustru *Margareta Isbrandsdotter* i hennes andra gifte. — 2:0 i Uppsala 1715 25.9 med *Anna Schütz*, född okänt var och när, död 1734 23.9, begr. i Bollnäs 1734 12.11, dotter av domprosten i Uppsala *Henric Schütz* och hans hustru *Maria Mackey* i hennes andra gifte. — 3:0 i Uppsala 1737 24.2 med *Gunborg Theel* i hennes andra gifte, född i Nikolai 1702 30.10, död ibid. 1743 20.5, dotter av handelsmannen *Daniel Theel* och hans hustru *Gunborg Fredriksdotter Hanssen* i hennes första gifte samt gift 1:0 på Torsholm i Frösunda 1725 6.6 med professorn i Uppsala *Johannes Malmström* i hans andra gifte, född i Salberget 1674 4.8, död i Uppsala 1727 27.3.

- Barn: 1. *Esaias*, född i Torsåker 1712 2.7, död okänt var och när, troligen före 1740 8.8. Student i Uppsala 1727 19.7. Kallas 1739 2.3 volontär vid Amiralitetet.
2. *Maria*, född i Uppsala 1716 25.6, död i Österfärnebo 1743 7.7. Gift i Ovansjö 1737 26.7 med lektorn och rektorn i Gävle *Mathias Olai Smaræus*, döpt i Ovansjö 1699 7.10, död i Gävle 1752 9.5.
2. *Catharina*, född cirka 1717, okänt var och när, död i Gävle 1751 16.4.
2. *Hindrich*, döpt i Nikolai 1718 1.2, begr. i Uppsala 1747 12.11. Auskultant i Bergskollegium.
2. *Anna*, född i Uppsala 1720 30.10, död i Jakob 1785 11.3. Gift i Bollnäs 1739 30.12 med brukspatronen och handelsmannen i Stockholm *Albrecht Theel*, född 1704 30.10, död 1757 21.5, ringning i Jakob bet. 1757 26.5.
2. *Isaac*, född cirka 1723, okänt var och när, död 1760 22.4, okänt var. Fänrik vid Västgöta-Dals regemente.
2. *Hedvig*, döpt i Nikolai 1725 31.1, död okänt var och när.
2. *Greta*, döpt i Maria Magdalena 1726 27.10. Troligen identisk med Catharina född cirka 1726, död i Gävle 1767 30.10, gift med stadssekreteraren i Gävle *Johan Nordenlöf* i hans andra gifte, född i Söderhamn 1698, död i Gävle 1767 5.6.
2. *Carl*, född i Bollnäs 1728 4.2, död på Vik i Värmdö 1790 27.5. Sekreterare.
3. *Gunilla Ingeborg*, född i Bollnäs 1738 29.6, död i Funbo 1768 11.9. Gift på Helgö i Frösunda 1767 8.3 med kyrkoherden i Funbo *Pehr Arrhenius* i hans första gifte, född i Uppsala 1728 23.3, död i Funbo 1800 4.9.
3. *Esaias*, född postumt i Bollnäs 1740 8.8, död okänt var och när. Student i Uppsala 1758 25.4, vidare öden okända<sup>1</sup>.

Ärkestiftets herdaminnes karakteristik av Hasselhuhn som en trätgirig person synas vara grundlösa.

#### 9. PETRUS OLAI ECKMAN 1727—1734.

Född på Norrahammars bruk i Västra Skedvi 1698 28.7. Död i Stora Skedvi 1755 22.5. Son av inspektoren *Olof Eckman* och hans hustru *Maria Kallerman*.

Student i Uppsala 1707 23.2 (Vestm.). Mag. ibid. 1722 5.6. Prästvigd i Västerås 1726 6.6 till pastorsadjunkt i Nikolai. Konsistorienotarie i Stockholm 1727 12.5 sedan han fått Prästeståndets rekommendation till tjänsten. Avlade ämbetsed 1727 5.7 och tillträdde 1727 19.7. Kyrkoherde i Stora

<sup>1</sup> Uppgifterna om honom i genealogien över släkten Hasselhuhn i Personhistorisk tidskrift 1928 äro oriktiga och beroende på förväxling med en Esaias Hassellund.

Skedvi 1734 24.3, tilltr. 1734 1.5. Hon.-prost 1751. Kontraktsprost 1753. Predikant vid prästmötet i Västerås 1738. — Riksdagsman 1738—39, 1740—41, 1742—43 och 1746—47, ledamot av sekreta utskottet och justitiedeputationen 1738—39.

Gift i Stora Skedvi 1732 27.6<sup>1</sup> med *Sara Elisabeth Troilius*, född i Stora Skedvi 1707 19.8, död i Klara 1785 22.4, dotter av kyrkoherden i Stora Skedvi *Olaus Troilius* och hans hustru *Helena Gangius* samt syster till kyrkoherden i Klara, sist ärkebiskopen *Samuel Troilius*.

Barn: *Olof*, född cirka 1733, okänt var och när, död i Väse 1795 7.6. Kramhandlare i Stockholm, sedan possessionat på Välinge i Väse.

*Samuel*, född i Stora Skedvi 1734 18.7, död i Västerås 1781 23.6. Hospitalspredikant och hospitalssysselman i Västerås.

*Petrus Emanuel*, född i Stora Skedvi 1735 14.8, död i Åbo 1797 25.11. Kanslist i Riksbanken och notarie i Svea hovrätt. Blev vid riksdagen 1760 dömd till landsflykt för hård framfart som domare vid en trolldomsrannsaking i Dalarne. Assessor vid hovrätten å Christiansborgs slott i Köpenhamn 1764—1772. Fick 1772 Gustaf III:s tillstånd att återvända och erhöll en syssla vid brännerierna i Finland.

*Jacob Nathanael*, född i Stora Skedvi 1740 10.5, död okänt var och när. Kontorsskrivare i Riksbanken, avsked 1764 4.6.

#### 10. LAURENTIUS STIERNER 1734—1739.

Född i Sköllersta 1700 29.12. Död i Sorunda 1767 13.12. Son av bonden *Lars Bengtsson* i Knällinge och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1722 13.4 (Nerk.). Var 1729 informator hos slottsproviantmästaren Nils Åkerstein i Stockholm. Prästvigd i Strängnäs 1730 21.1 till extra predikant vid kungl. hovet. Pastorsadjunkt i Nikolai 1731 1.5. Mag. i Uppsala 1731 15.6. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1732 24.5, ordinarie 1734 29.3, tilltr. 1734 1.5. Kyrkoherde i Sorunda och Torö 1738 kort före 25.10, tilltr. 1739 1.5. Kontraktsprost 1742 8.12. Preses vid prästmötet i Strängnäs 1751. — Riksdagsman 1751—52 och 1755—56.

Gift i Stockholm<sup>2</sup> 1735 17.6 med *Anna Catharina Åkerstein*, född 1715, okänt var och när, död i Sorunda 1757 18.1, dotter av proviantmästaren vid kungl. slotts- och förråds-magasinen i Stockholm Nils Åkerstein och hans hustru Jacobina Johansdotter Bernsten.

Barn: *Ulrika Maria*, född 1738, okänt var och när, död i Strängnäs 1794 14.12. Gift i Sorunda 1758 21.5 med legationspredikanten, sist domprosten i Strängnäs *Daniel Zacharias Hallman*, född i Hardemo 1722 3.5, död i Strängnäs 1783 24.3.

*Hedvig Charlotta*, född i Sorunda 1741 12.8, begr. ibid. 1742 11.7.

*Beata Regina*, född i Sorunda 1744 11.12, ej funnen i Sorunda F, men död före 1759 emedan hon ej återfinnes i A I efter nämnda år.

*Eva Fredrika*, född i Sorunda 1746 30.8, död okänt var och när, levde i Hud-

<sup>1</sup> Enligt bröllopsvers, vigseln ej införd i Stora Skedvi E.

<sup>2</sup> Troligen i Hedvig Eleonora, där familjen Åkerstein bodde 1730, E saknas.

dinge 1782 1.9. Gift i Sorunda 1765 12.3 med kyrkoherden i Huddinge, Brännkyrka, Nacka och Erstavik *Magnus Daniel Hallman* i hans andra gifte, född postumus i Sköldinge 1719 19.11, död i Huddinge 1780 11.5.

#### 11. SAMUEL TÖRLING 1739—1740.

Född i medio av 1707, troligen i Maria Magdalena<sup>1</sup>. Död 1740 3.1 enligt bouppteckning och gravskrift, bokf. i Nikolai 1740 4.1. Son av kyrkoherden i Maria Magdalena nr 7, sist kyrkoherden i Nikolai nr 26 mag. *Samuel Törling* och hans andra hustru *Wendela Roland*.

Student i Uppsala 1722 9.6 (Sthlm). Antogs 1735 27.8 till vice konsistorienotarie och var då teologie studerande. Avlade ämbetsed 1735 5.11 sedan ärkebiskopen givit sitt bifall till hans antagande. Ordinarie konsistorienotarie 1738 28.10, tilltr. 1739 1.5.

Ogift.

#### 12. JONAS ASK 1740—1742.

Född i Umeå 1703. Död i Nikolai 1742 17.12.<sup>2</sup> Son av skolmästaren i Umeå, sist kyrkoherden i Lövånger *Elias Ask* och hans andra hustru *Brita Lambert* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1722, säkerligen den Jonas Ask, som inskrevs 29.10 ehuru denne angives vara västgöte och Ask tillhörde Västerbottens nation. Mag. i Uppsala 1731 15.6. Prästvigd i Uppsala 1732 23.9 till huspredikant hos grevinnan Sidonia Juliana Hamilton född Lewenhaupt. Komministersadjunkt i Nikolai 1738 i april, vilken befattning han lämnade 1739 i september. Vice konrektor vid Stockholms Trivialskola i oktober 1738. E. o. bataljonspredikant vid livgardet i maj 1739. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1739 2.5, ordinarie 1740 4.3, tilltr. 1740 1.5.

Gift 1:o okänt var och när med *Margareta Sahlstedt*, från vilken han på grund av hennes otrohet blev skild 1735 19.11 av Stockholms stads konsistorium, född och död okänt var och när, härkomst okänd. — 2:o okänt var och när<sup>3</sup> med *Maria Magdalena Walltier* i hennes första gifte, född i Nederkalix 1722 26.6, död i Frustuna 1765 24.2, dotter av kyrkoherden i Nederkalix *Hans Walltier* och hans hustru *Anna Sofia Volters* samt gift 2:o okänt var och när med kyrkoherden i Frustuna *Abraham Graffman*, född i Hallsberg 1707 19.1, död i Frustuna 1760 23.5.

Barn: 1. *Brigitta Magdalena*, döpt i Nikolai 1733 7.10, död i barndomen okänt var och när.

2. *Jonas*, född postumus i Nikolai 1743 11.4, död i Sköldinge 1799 24.11. Bergsfogde.

<sup>1</sup> Maria Magdalena C saknas.

<sup>2</sup> Enligt bouppteckning död 1742 15.12.

<sup>3</sup> Ej i Nederkalix.



13. JOHAN HELLEDALJ 1742—1750.

Född i Stockholm 1710, okänt var och när<sup>1</sup>. Död i Knutby 1764 13.2. Son av guldsmeden, värderaren vid kungl. myntet *Johan Helledal* och hans hustru *Elisabeth Feif*.

Student i Uppsala 1725 15.10 (Sthlm). Reste med Thuns stipendium utomlands 1736 och blev 1738 mag. i Wittenberg. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1740 10.4. Prästvigd i Uppsala 1740 16.5. Konsistorienotarie i Stockholm 1743 31.1. Kyrkoherde i Knutby och Faringe 1750 30.7, tilltr. 1750 1.12 och tog 1750 20.11 avsked i konsistorium. Hon.-prost 1754 6.3. — Föreståndare för Prästerskapets änke- och pupillkassa från dess inrättande 1746. Vice preses vid prästmötet i Uppsala 1755. — Riksdagsman 1751—52 och 1755—56, ledamot av bevillningsdeputationen 1751—52 och av sekreta utskottet 1755—56.

Gift i Knutby 1750 6.12 med *Margareta Troilius* i hennes tredje gifte, född i Stora Skedvi 1705 3.3, död i Uppsala 1774 12.12, dotter av kyrkoherden i Stora Skedvi *Olaus Troilius* och hans hustru *Helena Gangius* samt gift 1:0 i Jakob 1729 15.6 med inspektoren vid Osterby bruk *Carl Wiens* i hans andra gifte, född 1686, död 1734 30.3, begr. i Films kyrka 1734 4.4 och 2:0 i Nikolai 1735 20.5 med kyrkoherden i Knutby och Faringe mag. *Eric Beckman*, född 1699 eller 1700 6.12, död i Knutby 1749 30.5. — Hon var syster till kyrkoherden i Klara, sist ärkebiskopen *Samuel Troilius*.

Barnlös.

14. OLOF GRÄBERG 1750—1760. Se Ulrika Eleonora, kyrkoherdar nr 8.

15. JOHAN BRANDER 1760—1766. Se Katarina, kyrkoherdar nr 15.

16. NILS JAKOB NYMANSSON 1766—1770. Se Ulrika Eleonora, kyrkoherdar nr 9.

17. MATTHIAS STÅLBERG 1770—1777.

Född i Skog, Arkestiftet 1730 26.12. Död i Delsbo 1808 3.8. Son av hammarsmeden vid Gullgruvan i Skogs socken *Anders Henriksson Stålnebb* och hans hustru *Margareta Andersdotter*.

Student i Uppsala 1751 27.5 (Hels.). Mag. ibid. 1758 20.6. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1760 23.9. Prästvigd 1761 efter inför Stockholms stads konsistorium 1761 14.5 avlagd prästexamen. Pastorallex. i Stockholm 1766 22.4. Sökte 1766 konsistorienotarietjänsten i Stockholm, men blev förbigången på grund av en åkomma i höger arm. — Tillika apologist vid Maria skola 1767 14.3. Vice rektor ibid. 1770 5.2. Ordinarie konsistorienotarie i Stockholm 1770 10.7, tilltr. genast. Kyrkoherde i Delsbo 1776

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm. Hans syskon voro födda i Ridderholmen och i Jakob.

19.8, tilltr. 1777 1.5. Hon.-prost 1787 2.5. — Å förslag till kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1767.

Gift i Nikolai 1772 30.8 med *Charlotta Christina Hillberg*, född 1749 10.11, troligen i Ockelbo<sup>1</sup>, död i Delsbo 1831, okänt när<sup>2</sup>, dotter av kyrkoherden i Ockelbo mag. *Petrus Hillberg* och hans hustru *Anna Brita Hallenius*.

Barn: *Petrus*, född i Nikolai 1773 26.7, död i Delsbo 1810 13.5. "Studerande".

*Andreas*, född i Delsbo 1777 28.9, drunknade ibid. 1815 9.7. E.o. hovrättsnotarie.

18. NILS INSULIN 1777—1783.

Född i Hållnäs 1743 7.6. Död i Roslagsbro 1809 27.4. Son av komministern i Hållnäs, sist komministern i Alfta *Nils Insulin* och hans hustru *Catharina Lustig*.

Student i Uppsala 1764 7.2 (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1769 15.12 till huspredikant hos presidenten friherre Carl Fredrik von Höpken. Mag. i Uppsala 1770 18.6. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1771 15.1, ordinarie 1776 29.10, tilltr. 1777 1.5. Pastorallex. i Stockholm 1779 25.5. Kyrkoherde i Roslagsbro 1782 6 11, tilltr. 1783 1.5, men begav sig dit först i början av juli. Hon.-prost 1784 19.5. Kontraktspastor 1791 31.1. — Deputerad vid jubelfesten i Uppsala 1793. — Riksdagsman 1792 och 1809. — Å förslag till kyrkoherde i Vaddö 1781.

Gift okänt var och när,<sup>3</sup> med *Margareta Fredrika von Celse* i hennes andra gifte, född i Uppsala 1753 22.7, död i Västerhaninge 1828 24.5, dotter av professorn i Uppsala, sedermera kyrkoherden i Ulrika Eleonora nr 7, i Jakob och Johannes nr 10 och i Nikolai nr 34, sist biskopen i Lund *Olof Celsius* och hans första hustru *Catharina Charlotta Kyronius* samt gift 1:0 i Jakob 1770 26.7 med företrädaren i Roslagsbro kyrkoherden *Erik Westman* i hans andra gifte, född i Roslagsbro 1724 24.9, död ibid. 1782 5.2.

Barn: *Fredrika Lovisa*, född i Roslagsbro 1784 22.3, död okänt var och när. Levde 1835.

Hon flyttade 1822 från Roslagsbro till Norrtälje, men har ej där kunnat återfinnas. Gift i Roslagsbro 1809 12.12 med drängen *Per Eriksson*, skilsmässa 1835, född i Estuna 1786 25.6, död i Vätö 1839 15.10.

*Dödfödd dotter* i Roslagsbro 1786 9.5.

*Nils*, född i Roslagsbro 1787 27.8, död ibid. 1846 18.6. Bonde i Roslagsbro, en tid riksdagsman i bondeståndet. Kallas vid sin död f. d. skattebonde. — Hans hustru dog på fattighuset.

*Sofia Margareta*, född i Roslagsbro 1789 27.12, död i Söderbykarl 1854 9.9.<sup>4</sup>

Gift 1:0 i Roslagsbro 1806 24.10 med pastorsadjunkten ibid., sist komministern i Söderbykarl *Anders Carlsson*, född i Söderby 1775 25.3, död i Söderbykarl 1812 28.3 och 2:0 i Söderbykarl 1816 19.1, skilsmässa 1820 25.10, med fanjunkaren vid Livregementets dragonkår, sedan vid Livgardet till häst *Erik Norberg*, född i Lidköping 1788 18.11, död i Roslagsbro 1830 31.10.

<sup>1</sup> Ockelbo kyrkoarkiv har brunnit.

<sup>2</sup> Delsbo F 1819—1861 har brunnit.

<sup>3</sup> Ej i Roslagsbro E.

<sup>4</sup> Kallas i Söderbykarls F änkefru *Margareta Sofia Carlsson!*

19. LARS HAMBRÆUS 1783—1786.

Född i Norrala 1750 15.7. Död i Bollnäs 1810 4.11. Son av komministern i Norrala, sist kyrkoherden i Enånger och Njutånger mag. *Peter Hambræus* och hans hustru *Christina Elfvik*.

Student i Uppsala 1769 8.12 (Hels.). Mag. ibid. 1776 17.6. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1776 29.10. Prästvigd i Uppsala 1779 16.6. Konsistorienotarie i Stockholm 1782 19.11, tilltr. 1783 1.5. Tillika pastorsadjunkt i Nikolai 1783 29.4—1784 7.12. Pastorallex. i Stockholm 1784 8.7. Kyrkoherde i Enånger och Njutånger 1785 12.1, tilltr. 1786 1.5. Hon.-prost 1787 2.5. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. Kontraktsprost 1801 28.5. Kyrkoherde i Bollnäs 1803 12.7, tilltr. 1804 1.5. Kontraktsprost 1807 28.1. — Riksdagsman 1789 och 1800, ledamot av sekreta utskottet och lagutskottet 1800. — Å förslag till kyrkoherde i Ovensjö 1802.

Gift i Tierp 1786 15.1 med *Catharina Elisabeth Kjellman*, född i Tolfta 1755 16.7, död i Bollnäs 1829 11.6, dotter av bokhållaren *Erik Kjellman* och hans hustru *Brita Kiörning*.

Barn: *Per Erik*, född i Enånger 1787 16.1, död i Själevad 1848 15.11. Student i Uppsala 1805, kallas vid dödsfallet endast herr.

*Brita Christina*, född i Enånger 1789 8.7, död i Klara 1814 27.12. Gift i Stockholm 1808 29.3, bokf. i Bollnäs, med professorn med. dr *Jonas Henrik Gistrén*, född i Karlshamn 1767 7.6, död i Klara 1847 21.5.

*Lars*, född i Enånger 1792 2.8, död i Visby 1859 14.11. Jur. utr. dr Fil. mag. Landssekreterare i Gotlands län.

*Catharina Elisabeth*, född i Enånger 1795 18.10, död i Själevad 1875 20.12. Gift i Bollnäs 1829 30.8 med kyrkoherden i Själevad *Carl Johan Holm* i hans andra gifte, född i Helsingfors 1781 25.8, död i Själevad 1867 3.6.

*Olof*, född i Enånger 1799 2.2, död i Jakob 1856 27.1. Curator ad litem i Stockholm.

20. OLOF HAMBRÆUS 1786—1789.

Född i Norrala 1749 9.7. Död i Umeå landsförsamling 1833 21.3. Son av komministern i Norrala, sist kyrkoherden i Enånger och Njutånger mag. *Peter Hambræus* och hans hustru *Christina Elfvik* samt äldre broder till företrädaren.

Äldst av aderton syskon kom Olof Hambræus vid tre års ålder till sin farbror, kronolänsmannen Michael Hambræus, hos vilken han fick sin uppfostran. Student i Uppsala 1769 8.12 (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1774 27.6 till huspredikant hos riksrådet friherre Carl Johan Ridderstolpe. Kollega vid Jakobs skola i Stockholm 1775. Mag. i Uppsala 1776 17.6. Apologist vid Jakobs skola 1777. Teol. kand. i Uppsala 1778. Tillika skvadrons-predikant vid Lätta dragonkåren 1781 19.11. Konsistorienotarie i Stockholm 1785 30.3 efter brodern, tilltr. 1786 1.5. Kyrkoherde i Jomala på Åland 1789 28.4, tilltr. 1789 1.10. Kontraktsprost 1798. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. Vice preses vid prästmötet i Åbo 1806. Kyrkoherde

i Umeå landsförsamling 1811 30.10, tilltr. 1812 1.5. Kontraktsprost 1819 12.5. Vice preses vid prästmötet i Härnösand 1819. Jubelmag. 1827. L. N. O. 1829. — Riksdagsman 1800 och 1809. — Å förslag till kyrkoherde i Söderala 1781, i Alfsta 1783, i Torsåker 1788, i Gävle och Valbo 1808 samt i Knutby och Faringe 1809.

Gift i Klara 1789 28.8 med *Johanna Maria Acrel*, född i Skeppsholmen 1762 29.7, död i Umeå landsförsamling 1826 27.10, dotter av skepps- och gallerbyggmästaren *Johan Acrel* och hans hustru *Maria Margareta Norman*.

Barnlös.

Hambraeus lämnade hösten 1808 sitt pastorat vid den ryska invasionen, men återvände efter fredsslutet och riksdagen 1809—10 och kvarstannade i Jomala tills han tillträdde Umeå landsförsamling.

21. ERIC MAGNUS LINDSTRÖMER 1789—1804.

Född i Segersta 1754 9.3. Död i Nikolai 1804 31.5. Son av komministern i Segersta och Hanebo mag. *Pehr Lindström* och hans hustru *Barbara Margareta Phragmenius*.

Student i Uppsala 1774 21.6 (Hels.) under namnet Lindström, vilket han senare förändrade till Lindströmer. Vice kollega vid Jakobs skola i Stockholm vårterminen 1776. Amanuens vid Stockholms stads konsistorium hösten 1776. Prästvigd 1782 6.1, okänt var. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1782 2.12 med bibehållande av arvodet som amanuens. Konsistorienotarie 1789 11.8, tilltr. 1789 1.10. Pastorallex. i Uppsala 1793 27.3. Suspenderad 1803 27.9 på ett år, men avled innan han återinträdde i tjänsten.

Ogift.

Lindströmer varnades 1794 25.1 av ärkebiskopen inför Stockholms stads konsistorium på grund av kungl. brev 1793 20.12, emedan han nyttjat emot Uppsala domkapitel olämpligt skrivsätt då han hos kungl. maj:t överklagat domkapitlets förslag till återbesättande av kyrkoherdetjänsten i Segersta och Hanebo. — Han måste 1798 träda i konkurs, varför konsistorium 1798 8.5 beslöt att han tillsvidare skulle avhålla sig från sysslans bestridande. Han hade lånat ur konsistorii kassor mot reverser, som ansågos värdelösa, varför flere av konsistorii ledamöter, främst dess ordinarie preses J. G. Flodin, blevo nödsakade att inbetala felande belopp. Han försökte sig flere gånger som översättare och utgivare av böcker. Bl. a. översatte han och lät trycka "Doctor Fausts Lefwerne, Gerningar och Hellvetesfärd" för vilken han råkade illa ut. Han blev åtalad inför kämnärsrätten, som, jämte att han dömdes enligt världslig lag, 1802 12.5 hänsköt till konsistorium huruvida han borde berövas sitt prästämbete. Konsistorium nöjde sig emellertid med att ådöma honom offentlig allvarlig varning, men kungl. maj:t dömde honom 1803 23.8 till böter och att på ett års tid mista ämbetet, varpå kon-

sistorium 1803 27.9 verkställde kungl. maj:ts beslut. Han var alltså vid sin död suspenderad.

Konsistorii ledamöter betalade hans begravning.

22. NILS TÖRNELL 1804—1807.

Född i Trönö 1767 1.2. Död i Klara 1807 17.3. Son av bonden *Jöns Jonsson* i Orsten och hans hustru *Sigrid N. N.*

Student i Uppsala 1785 13.6 (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1792 21.6 till komministernsadjunkt i Enånger och Njutånger. Slottsprekikant i Uppsala 1792 30.7. Antogs 1797 13.6 av Stockholms stads konsistorium att biträda vid protokollet och expeditionerna, med rättighet för honom att då vice konsistorienotariebefattningen komme att återbesättas, densamma på konstitutorial få emottaga. Vice konsistorienotarie 1798 15.5 och fick redan samma dag bestrida konsistorienotarietjänsten emedan Lindströmer på grund av konkurs måste avhålla sig från tjänstens utövande. Han fortsatte sedan att bestrida sysslan tills han 1804 4.6 utnämndes till ordinarie konsistorienotarie och därmed fick tillträda även lönen. Pastorallex. i Uppsala 1800 11.12. — Å förslag till kyrkoherde i Nysätra och Österunda 1805.

Gift i Stockholm 1802 2.11, bokf. i Adelsö, med *Hedvig Eleonora Lind* i hennes första gifte, född i Danviks och Sicklaö församling 1781 30.8, död i Maria Magdalena 1813 12.2, dotter av kryddkrämaren *Michael Lind* och hans andra hustru *Christina Gerstedt* eller *Hjertstedt* samt gift 2:0 i Finska församlingen i Stockholm 1808 23.4 med kronoppbördskommissarien, sedermera övervägaren vid Stockholms stora järn- och metallväg *Fredrik Julius Östberg* i hans första gifte, född i Vårdsnäs 1769 25.4, död i Österåker, Årkestiftet 1838 20.2.

Barnlös.

23. ERIC AGRELL 1808—1816.

Född i Delsbo 1777 29.1. Död i Järvsö 1849 18.12. Son av nämndemannen *Olof Persson* i Ovanåker och hans hustru *Ingrid Ersdotter*.

Student i Uppsala 1794 28.3 (Hels.). Amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1801 28.7. Prästvigd i Uppsala 1802 16.6. Förordnad såsom vice rektor vid Jakobs skola i Stockholm 1802 14.8, därtill konstituerad 1803 4.1 och kvarstod t. o. m. vårterminen 1807. Förordnad 1806 9.12 att uppehålla konsistorienotarietjänsten under Törnells sjukdom. Konsistorienotarie 1808 26.1, tilltr. 1808 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1808 11.12. Adjungerad ledamot av Stockholms stads konsistorium under riksdagen i Örebro 1812. Kyrkoherde i Järvsö 1814 6.12, tilltr. 1816 1.5. Hon.-prost 1816 16.9. Vice kontraktsprost 1818 25.11, ordinarie 1821 5.9. Teol. d:r i Uppsala 1831 14.6. L. N. O. 1841. — Riksdagsman 1828 och 1840, ledamot av statsutskottet 1828 och av konstitutionsutskottet 1840.

Gift i Nikolai 1808 9.6 med *Elsa Margareta Hermanni*, född i Maria Magdalena 1786 21.6, död i Järvsö 1845 22.10, dotter av kamreraren *Hieronymus Emanuel Hermanni* och hans hustru *Anna Catharina Neostadius*.

Barn: *Erica Augusta*, född i Nikolai 1809 8.5, död i Söderhamn 1890 16.1. Gift i Järvsö 1833 15.8 med komministern i Vassunda och Haga, sist komministern i Söderala *Henric Bergman*, född i Järvsö 1807 24.6, död i Stockholm 1858 16.7, bokf. i Söderala.

*Carolina Mathilda*, född i Nikolai 1813 19.10, död i Järvsö 1863 9.5.

*Hedvig Lovisa*, född i Nikolai 1815 25.8, död i Klara 1853 6.5. Gift i Järvsö 1845 23.1 med kammarråtsrådet, sist justitierådet *Johan August Södergren* i hans första gifte, född i Gävle 1813 17.1, död i Adolf Fredrik 1891 9.5.

*Anna Maria Sofia*, född i Järvsö 1817 8.4, död i Jakob 1881 9.2.

*Henrica Amalia*, född i Järvsö 1819 4.2, död ibid. 1889 23.6. Gift i Järvsö 1845 23.1 med pastorsadjunkten, sist komministern i Järvsö *Nils Johan Forsslöf*, född i Högbo 1809 15.7, död i Järvsö 1875 21.7.

*Elsa Fredrika*, född i Järvsö 1820 30.11, död ibid. 1821 9.8.

*Eric August*, född i Järvsö 1822 25.4, död å ångfartyget *Berzelius* på resa från Stockholm till Hudiksvall 1853 1.9. Läroverkskollega i Hudiksvall.

*Axel Olof Emanuel*, född i Järvsö 1825 10.11, död å Danviken 1889 6.5. Telegrafassistent.

*Julia Margareta*, född i Järvsö 1828 18.4, död ibid. 1883 1.5. Gift i Järvsö 1851 19.10, skilsmässa 1868 23.4, med t. f. kronolänsmannen *Anders Gustaf Örbom*, född i Järvsö 1825 5.8, död i Gävle 1876 22.10. — Makarna blevo skilda sedan mannen på grund av tillgrepp av allmänna medel blivit dömd till fängelse och avsättning.

*Ingrid Emilia Albertina*, född i Järvsö 1833 17.1, död i Jakob 1865 6.1. Gift i Järvsö 1854 14.9 med svågern *Johan August Södergren* i hans andra gifte.

Som konsistorienotarie var Agrell slarvig, vilket nogsamnt synes av handlingarna från hans tid. Protokollen för 1814 äro icke ens renskrivna. Trots detta vann han stor uppskattning bland konsistorii ledamöter.

#### 24. HERLOG STENBERG 1816—1823.

Född i Frändefors 1783 2.7. Död i Bolstad 1842 14.9. Son av kyrkoherden i Frändefors *Johan Gustaf Stenberg* och hans hustru *Cajsa Allström*.

Student i Uppsala 1801 17.3 (Verml.). Amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1808 23.2. Prästvigd i Karlstad 1809 3.1. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1810 6.2. Tillika pastorsadjunkt i Katarina 1810 4.3. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1811 2.4—1815 10.10. E. o. hovpredikant hos änkedrottningen 1813 15.7. Pastorallex. i Karlstad 1813 27.11. Konsistorienotarie i Stockholm 1815 27.6, tilltr. 1816 1.5. Tillika sekreterare i kungl. direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1819. Kyrkoherde i Bolstad 1822 26.3, tilltr. 1823 1.5, men lämnade tjänsten som konsistorienotarie först 1823 9.7. Hon.-prost 1823 2.5. — Kallad 1812 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena, men avböjde. Å förslag till komminister i Nikolai 1814.

Gift i Klara 1816 26.3 med *Maria Fredrika Widbom*, född i Nikolai 1784 1.2, död i Arvika 1873 18.5, dotter av järnkramhandlaren och sedermera stadsmajoren i Stockholm *Fredrik Widbom* och hans hustru *Maria Elisabeth Lindström*.

Barn: *Fredrik Herlog*, född i Nikolai 1816 31.12, död i Göteborg, Gustavi 1877 13.5.  
Lantbrukare.

*Sten Johan*, född i Nikolai 1818 24.8, död i Maria Magdalena 1888 24.5. Fil. d:r.  
Kommerseråd.

*Ida Elisabeth Maria*, född i Jakob 1821 7.8, död i Arvika 1877 21.7.

*Dödfödd son* i Nikolai 1822 17.10.

## 25. OLOF ERLAND ROGBERG 1823—1833.

Född i Växiö 1787 19.1. Död i Nyköpings västra församling 1863 22.1.  
Son av lektorn i Växiö, sist kyrkoherden i Alseda *Johan David Rogberg*  
och hans första hustru *Christina Catharina Colliander*.

Student i Uppsala 1804 1.10. (Smål.). Mag. ibid. 1812 15.6. Prästvigd i  
Stockholm 1812 8.11 till pastorsadjunkt i Danviks och Sicklaö församling.  
Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1815 9.5. Amanuens vid Stockholms stads  
konsistorium 1815 22.8. Kirurgie magister 1818 14.1 och fick 1818 8.9  
konsistorii tillstånd att inträda som pensionär i Fältläkarekåren. Pastorallex.  
i Växiö 1819 27.11. Pastorsadjunkt i Klara 1820 18.4—1824 31.5. E. o.  
kungl. hovpredikants namn, heder och värdighet 1821 24.2. Tjänstgörande  
e. o. kungl. hovpredikant 1821 16.10. Konsistorienotarie i Stockholm 1822  
27.12, tilltr. 1823 9.7. Tillika sekreterare i kungl. direktionen över Stock-  
holms stads undervisningsverk 1821. Tillika notarie i Hovkonsistorium  
1828 19.1. Ordinarie kungl. hovpredikant 1829 25.11 och intog 1830 5.1  
sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Teol. d:r i Uppsala 1831 4.6.  
Kyrkoherde i Nyköpings västra församling och S:t Nikolai 1831 30.7, tilltr.  
1833 1.5. Hon.-prost 1833 10.7. Vice kontraktsprost 1836—1837. Kon-  
traktsprost 1849 21.4. — Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn sommaren  
1827. — L. N. O. 1854. — Å förslag till komminister i Nikolai 1822 och  
till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1829.

Gift i Sala 1831 21.11 med *Lovisa Johanna Schultin*, född i Klara 1803 3.3, död i  
Nyköpings västra församling 1878 23.12, dotter av expeditionsskreteraren *Anders*  
*Schultin* och hans andra hustru *Johanna Gustafva af Petersens*.

Barn: *Christina Gustafva Lovisa*, född i Hovförsamlingen 1832 26.10, död ibid. 1907  
22.12. Lektris hos drottning Lovisa.

*Fredrika Lovisa*, född i Nyköpings västra församling 1834 1.5, död i Malmö, S:t  
Pauli 1911 11.12.

*Carl Georg Olof*, född i Nyköpings västra församling 1835 29.9, död i Adolf  
Fredrik 1904 29.6. Direktör och brukspatron.

*Fredrik Gustaf*, född i Nyköpings västra församling 1839 20.3, död i Nyköping  
1897 19.4, bokf. i Frustuna. Kassör i Gnesta.

## 26. PER ADOLPH SONDÉN utnämnd 1831, tillträdde ej. Se Klara, kom- ministrar serie II nr 17.

27. ESAIAS MAGNUS TEGNÉR 1833—1843.

Född i Millesvik 1800 2.9. Död i Stockholm 1866 14.5, bokf. i Fellingsbro. Son av vice pastorn *Lars Gustaf Tegnér* och hans hustru *Lisa Sofia Brand* i hennes första gifte.

Student i Lund 1819 11.2 (Verml.). Mag. ibid. 1823 20.6. Prästvigd i Karlstad 1823 4.10 med rättighet att inträda i tjänstgöring i Stockholm. Andre pastorsadjunkt i Klara 1823 21.10. Förste pastorsadjunkt ibid. 1824 11.6—1833 4.6. Kungl. hovpredikants namn, heder och värdighet 1826 25.10. Vice notarie i Hovkonsistorium 1828 13.2. Pastorallex. i Karlstad 1829 28.10. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1829 25.11. Vice pastor i Klara 1832 30.5—8.8. Notarie i Hovkonsistorium och ordinarie kungl. hovpredikant 1833 30.1. Förordnad 1833 23.4 att uppehålla tjänsten som konsistorienotarie i Stockholm. Konsistorienotarie ibid. 1833 4.6, tilltr. genast. Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn sommaren 1833. Pastor i Hovförsamlingen 1837 6.3, tilltr. genast och intog 1837 30.5 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Ordenskaplan 1837 5.5. Kyrkoherde i Fellingsbro 1843 13.11, tilltr. 1843 1.12. Kontraktsprost 1844 14.10. På egen begäran avsked som ordenskaplan 1847. — K. N. O. 1862. — Kallad 1841 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Gift 1:0 i Maria Magdalena 1835 7.8 med *Carolina Christina Areschoug*, född 1806 18.8, okänt var, död i Fellingsbro 1857 1.2, dotter av grosshandlaren *Niclas Peter Areschoug* och hans hustru *Catharina Elisabeth Wennman* i hennes första gifte. — 2:0 i Rudskoga 1858 23.10 med *Catharina Ulrika Unger* i hennes andra gifte, född i Brunskog 1802 16.5, död i Åmål 1887 8.1, dotter av kyrkoherden i Brunskog *Magnus Unger* och hans hustru *Kerstin Olsdotter* i hennes första gifte samt gift 1:0 i Tösse 1824 6.4 med bruksägaren *Adolf Fredrik Edgren*, född i Ny 1801 25.4, död i Gunnarskog 1840 19.10.

Barn: 1. *Gustaf Henrik Esaias*, född i Hovförsamlingen 1836 10.5, död i Lund 1885 20.6. Löjtnant vid Bohusläns regemente.

1. *Nils Oscar Magnus*, född i Hovförsamlingen 1837 10.12, död i Hovmantorp 1887 5.1. Sekundlöjtnant i dansk tjänst 1864. Godsägare.

1. *Lars Axel Fritiof*, född i Hovförsamlingen 1839 16.8, död ibid. 1839 24.8.

1. *Carl Johan Elof*, född i Hovförsamlingen 1840 4.11, död å Skuru sjukhem i Nacka 1918 30.10, begr. i Fellingsbro. Grosshandlare.

1. *Henrik Frans Christopher*, född i Hovförsamlingen 1843 31.12, död i Matteus 1925 26.11. Jägmästare.

1. *Anna Götilda Disa Elisabeth*, född i Fellingsbro 1845 10.6, död i Matteus 1931 26.1. Gift i Fellingsbro 1868 2.5 med kaptenen vid Svea artilleriregemente, sist majoren i armén *Wilhelm Georg Bergman*, född i Maria Magdalena 1840 26.12, död i Hedvig Eleonora 1906 2.11.

1. *Gerda Laura Olga Maria*, född i Fellingsbro 1847 16.4, död i Sala stadsförsamling 1921 24.10. Postexpeditör.

28. CHRISTOPHER OLOFSSON ANGELDORFF 1844—1846.

Född i Osby 1808 7.7. Död i Västra Alstad 1877 6.3. Son av hemmans-



ägaren och häradsdomaren *Olof Christensson* och hans hustru *Elsa Andersdotter*.

Student i Lund 1828 8.10 (Skån.). Kallade sig till oktober 1830 Angelin. Prästvigd i Lund 1831 14.6 till pastorsadjunkt i Osby. Prebendekomminister i Stångby och Vallkärra 1831 i december, i Hellestad 1832 i oktober. Huspredikant hos generalmajoren Peter von Plomgren 1834. Pastorsadjunkt i Västerstad 1834. Pastorsadjunkt i Kristianstad 1836 20.4 till januari 1840. Tillika t. f. regementspastor vid Vendes artilleriregemente 1836 1.5 — 1837 30.4. Vice predikant vid Stockholms stads och läns kurhus 1840 5.5. Förordnad 1841 10.8 att biträda kyrkoherden i Ulrika Eleonora vid Serafimerlasarettets gudstjänster, permitterad 1843 1.8 för att avlägga pastoralexamen. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1842 20.5 — 1853 30.4. Pastorallex. i Lund 1843 9.12 med betyget laudatur. Konsistorienotarie i Stockholm 1844 5.3, tilltr. genast. Tillika vice pastor i Finska församlingen 1844 3.12 — 1845 31.12. På egen begäran avsked såsom konsistorienotarie 1848 8.2. Företog 1849 — 1850 utländska resor. Kyrkoherde i Östra Broby och Emislöv 1851 17.1, tilltr. 1853 1 5. Kyrkoherde i Västra Alstad och Fru Alstad 1860 16.11, tilltr. 1862 1.5 — Å förslag till kyrkoherde i Helsingborg 1858 samt i Västra Karup och Torekov 1859.

Gift 1:0 i Ljungby 1852 29.6 med *Sofia Ulrika Wahlbom*, född i Kalmar stad 1819 7.4, död i Östra Broby 1853 1.7, dotter av lektorn i Kalmar, sist kyrkoherden i Ljungby i Kalmar stift *Carl Adolph Wahlbom* och hans hustru *Ulrika Eleonora Beata Fredrika Ljungfeldt*. — 2:0 i Ekerö 1854 1.8 med första hustruns syster *Wilhelmina Maria Augusta Wahlbom*, född i Ljungby 1824 5.9, död i Östra Broby 1862 18.5. — 3:0 i Västra Alstad 1863 25.11 med *Helena Österberg*, född i Ystad 1832 10.11, död i Håslöv 1911 4.1, bokf. i Lund, dotter av boktryckaren *Johan Olof Österberg* och hans hustru *Sofia Christina Cavallin*.

- Barn: 1. *Oda Sofia Ulrika Wilhelmina*, född i Östra Broby 1853 1.7, död i Kalmar stad 1931 23.12. Gift i Ljungby, Kalmar stift 1873 12.9 med adjunkten vid Kalmar elementarläroverk *Bengt Johan Fabian Berg*, född i Skatelöv 1831 3.8, död i Stockholm 1897 5.7, begr. i Växiö 1897 13.7.
2. *Olof Magnus Wilhelm Bero*, född i Östra Broby 1856 5.8, död i Västra Alstad 1864 12.11.
2. *Sofia Maria Elisabeth*, född i Östra Broby 1859 27.10, död i Hedvig Eleonora 1889 26.2. Gift 1:0 i Övergran 1878 9.11 med adjunkten, sist e. o. professorn vid Karolinska institutet med. d:r *Carl August Blix*, född i Mariestad 1837 8.11, död å Lunds hospital 1885 4.3, bokf. i Hedvig Eleonora och 2:0 å Kölby i Ljungby, Kalmar stift 1887 22.9, bokf. i Håslöv, med kaptenen sist generallöjtnanten *Olof Bernhard Malm* i hans första gifte, född i Kviinge 1851 3.1, död i Engelbrekt 1939 18.2.
3. *Olof Wilhelm Benjamin*, född i Västra Alstad 1864 14.12, död okänt var och när. Student i Lund 1884, sedermera målare i London. Levde vid moderns död 1911, men sedermera död, antagligen i utlandet.

Under sin stockholmstid var Angeldorff verksam som tidningsman i konservativa tidningar.

29. ANDERS LINDBERG 1848—1872.

Född 1813 26.5. Enligt konfirmationsbetyg i Stockholms stads konsistorii Acta 1848 nr 16 född i Klara, men finnes ej införd i Klara C. Död i Hovförsamlingen 1872 9.6. Son av *Maria Lindberg*, hushållerska hos hovapotekaren, apotekaren å apoteket Morianen, assessorn *Lars Michael Camin*.

Student i Uppsala 1830 14.6 (Sthlm). Mag. ibid. 1836 16.6. Prästvigd i Uppsala 1839 16.6 till huspredikant hos envoyén i Köpenhamn friherre Elias Lagerheim. Vice predikant vid Borgerskapets Enkehus 1841 12.6—12.9. E. o. amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1841 14.9. Adjunkt hos predikanten vid Borgerskapets Enkehus 1842 25.1. Vice predikant ibid. 1842 1.6—31.8 och 1843 1.7—31.12. Ordinarie amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1844 20.2. Sekreterare i kungl. direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1844 12.3. Vice predikant vid Borgerskapets Enkehus 1844 1.6—31.8. Pastorex. i Uppsala 1847 5.10. T. f. konsistorienotarie i Stockholm 1848 18.1, ordinarie 1848 22.2, tilltr. 1848 7 3. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1850 23.10. Vice pastor i Hovförsamlingen 1856 24.8—31.10. Notarie i Hovkonsistorium 1862 24.4 jämte tjänsten som konsistorienotarie i Stockholm. — L. V. O. 1866. — Uppförd 1861 i första rummet å förslag till kyrkoherde i Ulrika Eleonora, men anhöll, sedan valförrättningen blivit överklagad, hos kungl. maj:t att få avgå från förslaget. Som samtliga å förslaget uppförda gjort liknande ansökan förordnade kungl. maj:t 1863 13.3 om nytt val. Å förslag till kyrkoherde i Katarina 1863. — Tjänstledig för sjukdom från 1870 8 2.

Ogift.

Som apotekaren L. M. Camin testamenterade sin förmögenhet till Maria Lindberg och hennes två barn samt även betalade för Anders Lindbergs inackordering vid dennes konfirmation är det troligt att Camin var far till Anders Lindberg och hans syster.

30. ANDERS HERMAN HALLIN 1873—1904.

Född i Österhaninge 1831 6.6. Död i Värmdö 1908 25.11. Son av komministern i Österhaninge, sist kyrkoherden i Axberg och Hovsta *Anders Hallin* och hans hustru *Clara Maria Ökner* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala 1850 16.9 (Sörml. Ner.). Prästvigd i Strängnäs 1854 5.6. till komministersadjunkt hos fadern i Österhaninge. Pastorsadjunkt i Bälinge och Tystberga 1854 26.7. Vice komminister ibid. 1855 1.6—31.7. Pastorsadjunkt hos fadern i Axberg och Hovsta 1855 1.8. Vice komminister i Kil och Gräve 1856 1.5—30.6. Vice pastor i Lännäs 1856 1.7—31.8. Vice komminister i Hammar 1856 1.9. Folkskollärarexamen i Strängnäs 1858 20.4. Vice komminister i Kumla och Hallsberg 1858 1.7. Vice komminister i Hammar 1858 15.10—1859 30.6. Pastorsadjunkt i Lerbäck 1859 1.8. Vice komminister i Hammar 1859 5.10. Vice komminister i Viby och Tångeråsa

1860 1.5. Skolmästare i Lerbäck 1860 22.8, tilltr. 1862 1.5. Pastorallex. i Strängnäs 1861 1.5. Vice pastor i Kumla och Hallsberg 1861 1.5—1862 30.4. Vice pastor i Lerbäck 1862 1.5—1864 28.6. Kateket i Maria Magdalena i Stockholm 1864 28.6—1866 31.3. Lärare vid Krafftiska skolan och dess föreståndare 1864 2.12, tilltr. 1865 1.5 och avgick 1873 30.6. Vice komminister i Nikolai 1865 3.7—2.9. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1865 3.1—24.3 och 1865 14.10—1866 8.5. T. f. e. o. bataljonspredikant vid Sappörkåren 1866 20.6—31.8, 1867 1.7—31.8 och 1868 1.6—31.10. Vice pastor i Nikolai 1867 8.7—31.8. Vice predikant vid Hedvig Eleonora fattighus 1867 3.9, ordinarie 1867 28.9—1872 30.6. Kateket i Klara 1868 21.1—30.6. T. f. amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1868 16.1, ordinarie 1868 21.4. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1868 21.1—30.4. T. f. konsistorienotarie 1868 26.5—25.8. Pastorsadjunkt i Katarina 1868 1.7—30.9. Tillika vice komminister ibid. 1868 1.7—30.9. E. o. bataljonspredikant vid Pontoniärbataljonen 1868 31.10, ordinarie 1871 15.12. T. f. konsistorienotarie 1870 8.2—1873 30.4. Vice pastor i Nikolai 1870 22.6—21.8. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1872 27.6. Konsistorienotarie 1872 20.9, tilltr. 1873 1.5. Förordnad 1872 28.5 att tillsvidare vara pastorsadjunkt i Nikolai samt att därunder jämväl handlägga de till pastoralvården hörande ärenden vid tillfällen då pastor primarius kunde sådant påkalla. Förordnad som vice pastor i Nikolai 1873 13.8—27.8, 1874 19.5 under två månader på sommaren, 1875 23.6 tills pastor primarius inträdde i tjänstgöring och 1875 5.10 under pastor primarii sjukdom. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1876 23.8—7.10. Vice pastor i Nikolai 1877 17.6—16.8. Regementspastor vid Svea livgarde 1874 13.12 och intog 1874 17.12 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Notarie vid Hovkonsistorium 1882 1.1—1907 31.12. Ordenskaplan 1882 15.5—1891. På egen begäran avsked från prästämbetet 1891. På egen begäran avsked som konsistorienotarie från 1903 1.10, men förordnad att från samma dag bestrida sysslan under ledigheten och avgick 1904 26.1, då den nye notarien, vice häradshövdingen Gustaf Wilhelm Tottie tillträdde tjänsten. Antogs 1904 9.2 till extra biträde vid konsistorium och var 1904 23.2—8.3 åter t. f. konsistorienotarie. — Adjungerad ledamot av Stockholms stads konsistorium 1883 14.8, 21.8, 25.9 och 30.10. Notarie i prästeståndet vid riksdagen 1865—1866. Notarie vid kyrkomötet 1868, sekreterare 1873, 1878, 1883 och 1887. — L. V. O. 1887. — Utan ansökan uppförd 1864 å förslag till komminister i Katarina, men avsade sig, och 1866 till komminister i Ulrika Eleonora, men avsade sig. Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1868. Kallad 1871 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena, men avböjde. Uppförd 1882 14.11 i tredje rummet å förslag till kyrkoherde i Hedvig Eleonora sedan han hos kungl. maj:t överklagat konsistorii förslag av 1882

21.3. Kallad 1883 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Gift i Klockrike 1862 5.8 med *Sally Amalia Wiridén*, född i Svinstad 1839 15.2, död i Värmdö 1911 28.7, dotter av komministern i Svinstad, sist komministern i Klockrike *Claes Christer Wiridén* och hans hustru *Catharina Maria Hallgren*.

Barn: *Andreas Birger Emanuel*, född i Hedvig Eleonora 1866 10.8. Tullförvaltare.

*Sally Maria Elisabeth*, född i Hedvig Eleonora 1867 22.12. Gift i Svea livgardes församling 1892 10.6 med amanuensen vid Stockholms stads konsistorium, sist kyrkoherden i Värmdö *Axel Gerhard Rietz*, född i Tygelsjö 1860 8.10, död i Värmdö 1929 6.5.

*Claes Herman Esaias*, född i Hedvig Eleonora 1869 11.7, död i Bromma 1942 11.3. Byråchef i Arméns pensionskassa.

*Carl Georg Nathanael*, född i Pontonierbataljonens församling 1870 11.12. Emigrerade till Amerika.

*Ivar Fredrik Gabriel*, född i Pontonierbataljonens församling 1872 7.11. Försäkringsjänsteman i Stockholm.

*Ruth Hedvig Catharina*, född tv. i Svea livgardes församling 1875 24.1, död ibid. 1876 4.11.

*Gunnar Victor Johannes*, född tv. i Svea livgardes församling 1875 24.1. Emigrerade till Amerika.

*Gustaf Martin Valdemar*, född i Svea livgardes församling 1878 26.7. Civilingenjör.

Som uppbyren talare och tillfällighetspoet var Hallin på 1870- och 1880-talen flitig deltagare i sällskapslivet i Stockholm, vilket ogynnsamt inverdade på hans ekonomiska ställning. Som han tillika hade stor familj att försörja skaffade han sig en hel del extra uppdrag och blev en typisk mångsysslare, som ej fick tid att med ordning fullgöra alla uppdrag. Därest han 1883 hade blivit kyrkoherde i Hedvig Eleonora hade hans ekonomi troligen kunnat ordnas, men trots att han hade högsta röstetalet utnämndes E. J. Östrand, som varit arvprinsarnas lärare. Det påstods allmänt att Östrands utnämning var en följd av drottning Sophias inflytande. I början av 1890-talet visade det sig att brist förelåg i av Hallin omhändertagda kassor. Bristen blev visserligen täckt genom sammanskott av vänner, varvid den blivande mågen lämnade stort bidrag, men Hallin blev tvungen begära avsked från både sina prästerliga tjänster och från prästämbetet, men fick kvarstå som konsistorienotarie.



# B

Församlingar vilkas kyrkoherdar varit  
assessorer i Stockholms stads  
konsistorium



## Adolf Fredriks församling

---

Genom kungl. resolution 1773 30 11 avskildes S:t Olofs församling från S:ta Klara för att under namnet Adolf Fredriks församling utgöra eget pastorat. På grund av nådår efter kyrkoherden i S:t Klara och S:t Olof t. o. m. 1775 30.4 trädde skillnaden i kraft först 1775 1.5.

Enligt kungl. maj:ts beslut 1905 2.6 delades församlingen från 1906 1.5 i tre församlingar: Adolf Fredriks församling, Gustaf Wasa församling och Matteus' församling. Adolf Fredriks församlings norra gräns drogs härvid i Tegnégatan—Dalagatan—Kungstensgatan.

Församlingens kyrka, som 1773 30.11 fick namnet Adolf Fredriks kyrka, uppfördes åren 1768—1774 kring det gamla S:t Olofs kapell, som revs i maj 1774. Kyrkan invigdes 1774 27.11 och erhöll senare sitt torn, som blev färdigt 1783.

I den odelade Adolf Fredriks församling fanns från 1903 ytterligare en kyrka, S:t Matheus kapell, som vid församlingsdelningen blev den nya Matteusförsamlingens kyrka.

### Kyrkoherdar

1. JOHAN GUSTAF FLODIN 1775—1789. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 37.

2. PEHR OLOFSSON FREDELL utn. 1786, tilltr. ej.

Född i Ransberg 1754 (ej i Ransbergs eller Hessle C). Död i Lovö 1788 15.5 Son av gästgivaren i Hesslerör i Hessle i Västergötland *Olof Persson* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1771 22.10 (Vestg.). Prästvigd i Skara 1776 15.12 till pastorsadjunkt i Tådene. Adjunkt hos predikanten vid Borgerskapets Enkehus i Stockholm 1779 23.11. Pastorallex. i Skara 1781 23.6. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1781 30.6. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1786 13.2



med tillträde 1789 1.5. Ordinarie kungl. hovpredikant 1786 10.3 och intog 1786 22.6 sin plats som assessor i hovkonsistorium. Tillika kyrkoherde i Lovö och slotts-predikant vid Drottningholm 1786 16.3, tilltr. 1786 1.5. Kyrkoherde i Tranemo 1788 3.6, men avled å Drottningholm före tillträdet.

Ogift.

Fredell utnämndes till kyrkoherde i Tranemo emedan han på grund av besynnerligheter i lära och leverne ej ansågs vara lämplig till kyrkoherde i Adolf Fredrik.

3. PEHR SAMUEL DRYSEN 1789—1813. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 39.

4. JOHAN OLOF WALLIN 1813—1818. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 40.

5. ERLAND COLLIANDER 1818—1824.

Född i Långaryd 1760 9.4. Död i Adolf Fredrik 1824 13.1. Son av kyrkoherden i Långaryd *Petrus Colliander* och hans hustru *Catharina Branting*.

Student i Uppsala 1778 2.9 (Smål.). Präst- och pastoralect. i Uppsala 1782 26.9. Prästvigd 1782 19.10, okänt var, till huspredikant hos generalen Stackelberg. E. o. skvadrons-predikant vid Adelsfanan 1783 21.5. Pastorsadjunkt i Barnhusförsamlingen 1783 2.12. Vice-pastor ibid. 1784 12.10—1785, då församlingen upphörde. Predikant och syssloman vid Sabbatsbergs fattighus 1786 10.1, tilltr. 1786 1.5. Komminister i Klara 1796 4.1, tilltr. 1796 1.5. Kungl. hovpredikant 1812 16.11. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1816 14.8, tilltr. 1818 1.5 och intog 1818 12.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Å förslag till kyrkoherde i Maria Magdalena 1806. Begärdes 1815 av Klara församling till fjärde provpredikant för kyrkoherdetjänsten, vilket dock 1815 28.7 avslogs av Stockholms stads konsistorium. — Adjungerad ledamot av Stockholms stads konsistorium under riksdagen i Örebro 1812.

Gift i Danviks och Sicklaö församling 1787 17.4 med *Anna Fredrika Ahlgren*, född 1769 1.1, okänt var, död i Adolf Fredrik 1840 8.2, härkomst okänd, fosterdotter till fru *Anna Maria von Balthasar Knigge*, född *Thorsson*.

Barn: *Catharina Rebecka*, född 1788 25.2, okänt var, död i Adolf Fredrik 1801 12.1. *Peter Jacob*, född 1790 13.4, okänt var, död å Sabbatsberg 1797 10.1, begr. i Jakob.

*Maria Fredrika*, född 1795 1.9, okänt var, död i Adolf Fredrik 1862 23.4. Gift i Adolf Fredrik 1820 17.4 med expeditionsskreteraren *Frans Joachim Lorich*, född i Karlshamn 1785 14.3, död i Adolf Fredrik 1863 17.10.

*Fredrik Erland*, född i Klara 1800 25.3, död ibid. 1801 28.2.

Collianders porträtt finnes i Adolf Fredriks församlings ägo.

<sup>1</sup> Finnes ej i Danviks och Sicklaö A I.

6. LARS CHRISTIAN TUNELIUS 1825—1838.

Född i Uppsala 1785 22.6. Död i Sala 1848 1.2. Son av akademibokhållaren *Lars Tunelius* och hans hustru *Christina Charlotta Össberg*.

Student i Uppsala 1798 9.4 (Upl.). Mag. ibid. 1809 15.6. Vice apologist vid Katedralskolan i Uppsala 1809 h. t. — 1810 h. t. Prästvigd i Uppsala 1810 13.12. Amanuens i hovkonsistorium 1811 27.2. Tillika lärare vid Storkyrkoförsamlingens Handtverksskola 1811 12.10—1815 1.10. Pastoral-ex. i Uppsala 1811 11.12. Notarie vid Hovkonsistorium och ordinarie kungl. hovpredikant 1812 25.9. Tillika komministernsadjunkt i Klara 1814 11.10. Legationspredikant och pastor vid Svenska församlingen i London 1816 20.3. Komminister i Klara 1817 1.12, tilltr. genom ackord 1818 1.5. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1824 14.1, tilltr. 1825 1.5 och intog 1825 17.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1830 14.9. Ordenskaplan 1832 24.6—1840 23.5. Kyrkoherde i Sala stads- och landsförsamlingar 1838 27.4, tilltr. 1838 1.5. Kontraktspastor 1838 i oktober. Predikant vid prästmötet i Västerås 1842. — Kallad 1837 och 1841 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde. — L. N. O. 1840. — Revisor i Bankodiskonten 1826. Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1830—1838. Riksdagsman 1840—1841 och ledamot av bankoutskottet.

Gift i Jakob 1816 21.5 med *Sara Johanna Hazelius*, född i Klara 1793 19.6, död ibid. 1867 5.5, dotter av lärftskramhandlaren *Johan Hazelius* och hans hustru *Lovisa Dorothea Keyser*.

Barn: *Lovisa Johanna Charlotta*, född i Klara 1817 1.3, död ibid. 1894 9.10.

*Lars Johan*, född i Klara 1818 29.6, död i Sala 1856 26.11. Löjtnant vid Vestmanlands regemente.

Tunelius' porträtt finnes i Adolf Fredriks församlings ägo.

7. NILS JOHAN EKDAHL 1838—1870.

Född i Fågeltofta 1799 27.4. Död i Adolf Fredrik 1870 20.12. Son av åbon å Tjörnered *Jöns Nilsson* och hans hustru *Christina Olsdotter*. Döpt endast till Nils och kallade sig att börja med och ännu 1833 Nils Jönsson Ekdahl.

Student i Lund 1820 3.6 (Skån.). Prästvigd i Lund 1822 22.12 till pastorsadjunkt i Fjälkinge. Pastorsadjunkt i S:t Ibb 1823 18.6, i Görslöv och Särslöv 1824 30.12 och i Bara och Mölleberga 1825 14.12. Erhöll 1827 14.3 sex månaders tjänstledighet från 1827 1.4 för att i rikets norra provinser företaga en vetenskaplig resa "förmämligast med afseende på Historien och Antiquiteterna", vartill han erhållit understöd av Vitt. Hist. och Ant. akademien, vilken resa varade till 1833. Pastoral-ex. i Lund 1833 20 7. Bataljonspredikant vid Svea livgarde 1833 28.9. Vice predikant vid

Norra korrektionsinrättningen i Stockholm 1836 16.3—30.4. Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn sommaren 1836. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1838 30.4, tilltr. 1838 1.5 och intog 1838 22.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av Kungl. Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1846 13.10—1869 31.12. — Blev 1849 åtalad för att mot giftomans förbud ha sammanvigt löjtnanten Fredrik Daniel Freidenfelt och Maria Charlotta Bergquist och dömdes 1849 19.10 av Stockholms stads konsistorium att mista prästämbetet. Domen fastställdes av Svea hovrätt 1850 15.2, men Kungl. Maj:t nedsatte 1850 20.12 av gunst och nåd straffet till sex månaders suspension. Han blev därefter av Stockholms stads konsistorium 1851 17.1 suspenderad till 1851 17.7. — Statsrevisor 1841 och 1845. — Kallad 1837 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Sala stads- och landsförsamlingar samt 1841 för kyrkoherdetjänsten i Nikolai.

Gift i Nikolai 1838 30.6 med *Fredrika Carolina Wallmark*, född 1805 3.8, okänt var, död i Adolf Fredrik 1866 15.10, dotter av amanuensen i Kungl. biblioteket, sist kanslirådet *Peter Adam Wallmark* och hans första hustru *Sofia Isoz*. — Enligt lysningshandlingarna var hon född i Nikolai, där också föräldrarna då bodde, men har ej kunnat återfinnas i Nikolai C eller någon annan C för församling i Stockholm.

Barn: *Carolina Christina*, född i Adolf Fredrik 1839 21.9, död ibid. 1870 13.2.

*Gustaf Petter (Pehr) Jakob*, född i Adolf Fredrik 1841 14.5, död okänt var och när. Var vid faderns död e. o. kammarskrivare, blev sedermera vinagent i Bordeaux och emigrerade slutligen till Amerika.

Ekdahl företog för Vitt. Hist. och Ant. akademien ett flertal forskningsresor inom landet och var 1832—1836 Sveriges fullmäktig i Kristiania vid delningen av Kristian II:s arkiv. Han blev 1827 ledamot av Vitt. Hist. och Ant. akademien samt 1838 ledamot av Samfundet för utg. av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Hans utnämning till Adolf Fredriks pastorat kan betraktas som en belöning för hans historiska arbeten. Under sina forskningsfärder i Norrland lade han sig till med en del äldre handlingar såsom lån. Stockholms stads konsistorium fick vid flere tillfällen mottaga skrivelser med begäran om dess medverkan till lånens återställande.

Enligt Stockholms stads konsistorii protokoll 1842 23.8 hade Ekdahl på lediga stunder utarbetat en katalog över konsistorii bibliotek, "hittills både okänt och obegagnadt". I anledning av denna katalog begärde hans svärfar, kungl. bibliotekarien kanslirådet Wallmark, att en del böcker, som han ansåg tillhört Kungl. biblioteket, skulle dit återställas. Konsistorium ansåg ej Wallmarks skäl för att de hade tillhört Kungl. biblioteket vara bindande, men beslöt 1843 24.1 överlämna hela sin boksamling till Kungl. biblioteket därest Kungl. Maj:t därtill gäve sitt medgivande. Kungl. Maj:t biföll 1843 18.3 konsistorii hemställan om böckernas överlämnande.

Såsom assessor i konsistorium hörde Ekdahl till de mest verksamma och lämnade inlagor i de flesta ärenden. Särskilt ivrade han för renlärighet och sökte på allt sätt hindra Nils Ignells utnämning till komminister i Katarina. De senaste åren urartade han till ren trätgirighet. Som exempel må anföras att han 1868 helt obefogat beskyllde komministern i Adolf Fredrik C. E. Höök att "såsom tienstförrättande prest vid Pro Patria tredskas och vägra utgifva förteckning på barn tillhörande Adolf Fredrik, hvilka blifvit födda å nämnda barnbördshus från början af September månad 1867 till samma års slut". Hans anmälan föranledde naturligtvis ingen åtgärd gentemot komminister Höök, som riktigt hade avlämnat förteckning.

Ekdahls porträtt finnes i Adolf Fredriks församlings ägo.

#### 8. ALBERT WILHELM STAAFF 1871—1895.

Född i Nikolai 1821 24.11. Död i Adolf Fredrik 1895 23.1. Son av advokatfiskalen *Per Staaf* och hans hustru *Magdalena Öman*.

Student i Uppsala 1842 14.10 (Vestm.-Dal.). Extra lärare vid Uppsala katedralskola 1849—1855. Mag. i Uppsala 1851 16.6. Adjunkt vid Nya elementarskolan i Stockholm 1855. Lektor ibid. 1858. Rektor ibid. 1865—1870. Prästvigd i Stockholm 1871 26.2. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1871 21.3, tilltr. 1871 1.5 och intog 1871 2.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Vice komminister i Klara 1871 13.4—30.4. Teol. dr i Uppsala 1877 6.9. — Ledamot av Kungl. Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1876—1893. — Riksdagsman i Andra kammaren 1873—1875. Ledamot av Kyrkomötet 1883, 1888 och 1893. — L. N. O. 1870. — Kallad 1879 och 1883 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai.

Gift i Klara 1856 6.3 med *Fredrika Wilhelmina Schöne*, född i Klara 1837 21.2, död i Adolf Fredrik 1910 26.10, dotter av hovrättsrådet *Gustaf Schöne* och hans hustru *Aurora Wilhelmina Callerholm*.

Barn: *Per Gustaf*, född i Adolf Fredrik 1856 1.12, drunknade vid Schebo bruk 1903 17.4. Fil. kand. Litteratör. Publicist.

*Wilhelmina Magdalena*, född i Klara 1858 22.6, död i Stjärnhov i Gryt, Strängnäs stift, 1946 16.2. Lärarinna. Sedermera sjuksköterska.

*Karl Albert*, född i Klara 1860 21.1, död i Engelbrekt 1915 4.10. Fil. kand. Advokat. Var statsråd 1905 och statsminister 1905—1906 samt 1911—1914.

*Gustaf Ferdinand*, född i Klara 1862 31.7, död i Adolf Fredrik 1877 21.4

*Eric Schöne*, född i Klara 1867 4.3, död i Ulrika Eleonora 1936 23.8. Professor i romanska språk i Uppsala.

Staaft var framstående pedagog. Såsom kyrkoherde i Adolf Fredrik blev han högt älskad inom församlingen på grund av goda predikogåvor och sin älskvärdhet både mot hög och låg. Han hade betydande poetiska anlag och efter hans död utgavs hans Dikter vid olika tillfällen. Hans porträtt finnes i Adolf Fredriks församlings ägo.

9. ELIS DANIEL HEÜMAN 1897—1908.

Född i Morlanda 1859 7.3. Död i Adolf Fredrik 1908 6.8. Son av kyrkoherden i Morlanda, kontraktsprosten *Carl August Heüman* och hans andra hustru *Elise Sofia Hortensia Björck*.

Student i Lund 1878 23.9 (Göteb.). Efter erhållen åldersdispens prästvigd i Göteborg 1881 11.3 sedan han 1881 9.3 förordnats till pastorsadjunkt i Tölö. Vice pastor ibid. 1881 1.5. Vice komminister i Gustavi församling i Göteborg 1888 1.2. Pastoratsadjunkt ibid. 1889 16.1, tilltr. ej. Pastorallex. i Göteborg 1889 20.3. Kyrkoherde i Falkenberg 1890 21.2, tilltr. 1890 1.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1892 4.4. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1895 4.3, tilltr. 1897 1.5 och intog 1897 5.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Vice pastor i Adolf Fredrik 1897 1.1—30 4.

Gift i Göteborg, Gustavi 1881 27.9 med *Olga Maria Ulrika Paterson*, född i Göteborg, Gustavi 1863 10.6, död i Matteus 1927 22.3, dotter av grosshandlaren *Axel Pontus Paterson* och hans hustru *Maria Charlotta Blidberg*.

Barn: *Johannes*, född i Tölö 1882 4.8. Jur. kand. Skriftställare.

*Maria*, född i Tölö 1884 18.2, död i Borås 1934 28.6, bokf. i Svenljunga. Gift i Adolf Fredrik 1906 27.9 med predikanten vid Borgerskapets Enkehus, sedermera pastoratsadjunkten i Jakob, sist kyrkoherden i Svenljunga, Örsås, Reve-sjö, Redslared och Ullasjö *Hjalmar Gabriel Lindholm*, född i Fyrunga 1880 2.9, död i Svenljunga 1933 4.9.

*Ingeborg*, född i Tölö 1886 13.2, död i Adolf Fredrik 1902 7.4.

*Nils*, född i Tölö 1887 25.6. Kamrer.

*Daniel*, född i Falkenberg 1891 18.8, död i Bollebygd 1943 20.11. Kyrkoherde i Bollebygd, Björketorp och Tölösjö.

*Ingegerd (Inga)*, född i Adolf Fredrik 1905 12.3. Gift i Oscar 1935 18.6 med fil. dr, sedermera lektorn i Umeå *Bo Gustaf Werner V:son Lundqvist*, född i Skara 1901 20.2.

Heüman var en kraftnatur, som alltid frispråkigt framförde sin mening. Han blev härigenom en ganska omstridd person, men man behövde ej befara att kyrkan stod tom, då han predikade. Han ivrade och agiterade för ökade inkomster för prästerskapet och fick därför i vissa kretsar veder-namnet Löneförhöjman. Hans porträtt finnes i Adolf Fredriks försam-lings ägo.

10. CARL RUDOLF HASSELROT 1910—1927.

Född postumus i Skövde 1855 9.4. Död i Adolf Fredrik 1927 29.8. Son av kyrkoherden i Skövde *Per Hasselrot* och hans hustru *Tekla Wilhelmina Beronius* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1873 15.9 (Vestg.). Avlade 1875 30.1 juridisk prelimi-närexamen, men övergick sedan till teologiska studier. Prästvigd i Skara 1879 21.12 till vice komminister i Järpås. Vice konsistorieamanuens i Skara

1881 11.4. Vice pastor i Bromma, Ärkestiftet, 1884 25.6—31.8. Andre pastorsadjunkt i Klara 1885 9.6. Vice komminister ibid. 1886 1.6—31.8. Komminister i Habo 1886 31.7, tilltr. ej. Komminister i Boo, Ärkestiftet, 1887 4.6, tilltr. 1888 1.5. Vice komminister ibid. 1887 29.5—1888 30.4. Komminister i Broddetorp 1890 27.12, tilltr. 1893 1.5. Komminister i Long i Levene pastorat 1898 4.6, tilltr. 1899 1.5. Kyrkoherde i Långared 1899 10.11 (fjärde provpredikant), tilltr. 1901 1.5. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1909 14.5, tilltr. 1910 1.5 och intog 1910 3.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — L. N. O. 1921. — Kallad 1892 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena. Å förslag till kyrkoherde i Matteus 1906. — Tjänstledig från 1925 10.6.

Gift i Synnerby 1882 29.3, bokf. i Gränna, med *Sigrid Sofia Aline Georgii*, född i Stockholm<sup>1</sup> 1852 24.3, död i Adolf Fredrik 1927 26.11, dotter av kaptenen *Evert Fredrik Georgii* och hans andra hustru *Sofia Carolina Almqvist*.

Barn: *Dagmar Ebba Helena*, född i Solna 1883 9.3. Lärarinna.  
*Helena Sigrid Sofia*, född i Solna 1884 28.5. Fil. kand. Gift 1:0 i Malmö 1911<sup>1</sup> 19.12, bokf. i Adolf Fredrik, skilsmässa 1918, med fil. dr *Ragnar Holm*, född i Skara 1879 6.5 och 2:0 i Malmö, S:t Petri 1919 25.2 med ingenjören *Orvar Hakon Gibson Wærn*, född i Ortofta 1889 16.5.  
*Bernt Evert*, född i Solna 1885 14.7. Apotekare i Vara.  
*Carl Bertil*, född i Solna 1887 8.4. Trädgårdsmästare.  
*Per Gunnar*, född i Boo 1890 19.2. Fil. mag. Läroverksadjunkt i Västervik.  
*Matthias*, född i Boo 1892 25.3, drunknade vid Nämdö 1918 14.7, bokf. i Adolf Fredrik. Jur. stud.  
*Karl*, född i Broddetorp 1893 18.8. Major vid Livgrenadjärregementet.  
*Sonja Fernanda*, född i Broddetorp 1896 7.8, drunknade vid Nämdö 1918 14.7, bokf. i Adolf Fredrik.

Hasselrot ansågs som en framskjuten representant för en dogmatiserande väckelsepredikan. Han var åren 1883—1888 redaktör för tidningen *Väckertaren*.

Svåra sorger inom familjen drabbade de senare åren kyrkoherde Hasselrot. Hans hustru var sedan flere år sinnessjuk och två av de yngre barnen omkommo vid en seglingsolycka. Detta fördystrade hans sinne, vilket sannolikt var förklaringen till det bryska sätt på vilket han ibland bemötte besökande på pastorsexpeditionen — särskilt när det gällde forskare, som ville taga del av Adolf Fredriks äldre kyrkoböcker samt Barnhusförsamlingens kyrkoböcker, vilka före stadsarkivets tillkomst förvarades å Adolf Fredriks pastorsexpedition. Hasselrot hörde till nykterhetsfanatikerna och agiterade för spritförbud. — Hans porträtt finnes i Adolf Fredriks församlings ägo.

<sup>1</sup> Har ej kunnat anträffas i någon C i Stockholm.

## 11. ANDERS HAGARDT 1929—1937.

Född i Arbrå 1873 6.9. Död i Mösseberg 1937 8.2, bokf. i Adolf Fredrik. Son av hemmansägaren *Anders Olsson* och hans hustru *Karin Persdotter*.

Student i Uppsala 1897 27.9 (Gestr.-Hels.). Prästvigd i Uppsala 1901 26.5. Folkskollärarexamen i Uppsala 1901 1.6. Pastorsadjunkt i Torsåker och folkskollärare vid Hofors 1901 1.8. Tillika överlärare i Hofors 1906 1.7. Lärare vid Johanneslunds missionsinstitut 1910 1.9. Pastoratsadjunkt i Danderyd 1912 1.7. Kyrkoherde i Torsåker 1914 28.2 (fjärde provpredikant), på egen begäran avsked före tillträdet. Åter pastoratsadjunkt i Danderyd 1915 1.5. Kyrkoherde ibid. 1915 27.11, tilltr. 1916 1.5. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1928 24.5 (fjärde provpredikant), tilltr. 1929 1.3 och intog 1929 12.3 sin plats som assessor i Stockholms stads större konsistorium. Tillika vice komminister i Adolf Fredrik 1930 9.7—18.7. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1936 1.4—31.12. Ledamot av Stockholms domkapitel 1937 1.1. — L. N. O. 1932.

Gift i Arbrå 1903 7.10 med *Ruth Färnström*, född i Hamrånge 1880 9.6, dotter av komministern i Hamrånge, sist kyrkoherden i Arbrå och Undersvik *Olof Färnström* och hans hustru *Brita Christina Michelsson*.

Barn: *Sten Anders Olof*, född i Torsåker 1905 11.2. Jur. kand. Advokat.

*Karin*, född i Torsåker 1907 27.4. Gift i Adolf Fredrik 1935 8.6 med praktiserande läkaren i Stockholm med. lic. *Sven Harald Rudberg*, född i Kalmar stad 1906 27.4.

*Brita*, född i Torsåker 1909 26.2. Gift i Adolf Fredrik 1930 29.4 med kyrkoadjunkten i Danderyd, sedermera legationspredikanten och kyrkoherden i svenska Olaus-Petriförsamlingen i Helsingfors *Sven Johan Folke Palmgren*, född i Laholm 1897 10.5.

*Ingrid Margareta*, född i Danderyd 1915 5.1. Gift i Adolf Fredrik 1936 17.3 med kyrkoadjunkten i Njutånger, sedermera kyrkoherden i Balingsta, Hagby och Ramsta *Sten Anders Ingmar Andræ*, född i Motala 1907 2.8 (son av kyrkoherden i Jakob 1923—1939 S. E. J. Andræ).

## 12. TORD VALFRID STRÖM 1938—

Född i Västra Sallerup 1878 13.1. Son av distriktsläkaren med. dr *Walter Robert Valentin Ström* och hans hustru *Karin Charlotta Jung*.

Student i Lund 1896 8.9 (Malm.). Fil. kand. 1900 30.5. Prästvigd i Lund 1903 4.6. Vice pastor i Västra och Östra Vram 1903 4.6. Vice pastor i Kvidinge och Västra Sönnarslöv 1903 6.8. Vice pastor i Tryde och Spjutsörp 1903 6.9. Pastorsadjunkt i Gårdstånga och Holmby 1903 8.10. Kyrkoadjunkt i Karlskrona stadsförsamling 1904 11.1. Andre komminister ibid. 1905 18.11, tilltr. 1905 1.12. På egen begäran avsked från 1912 1.11. Lärare vid Skeppsgosseskolan 1910—1911. Pastorsadjunkt i Solna 1912 28.1. Erhöll 1917 2.2 jus indigenatus i Ärkestiftet. Komminister i Solna 1917 19.5, tilltr. 1917 1.6. På egen begäran avsked från 1920 1.5. Pastorsadjunkt i Klara 1920 1.5. Vice komminister ibid. 1920 1.6. Tillförordnad

komminister ibid. 1922 1.5—1925 30.4. Pastorsadjunkt ibid. 1925 1.5—1938 31.1. Sekreterare i Svenska kyrkans Diakonistyrelse 1926 1.1. Förste sekreterare ibid. 1932 1.5. Vice ständig adjunkt i Klara 1932 11.8—25.8. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1938 14.1, extra sökande, tilltr. 1938 1.2. — L. N. O. 1937. Preses vid prästmötet i Stockholm 1937. — Å förslag till komminister i Klara 1923 och till kyrkoherde i S:t Göran 1924. Kallad 1929 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid. Å förslag till kyrkoherde i Enskele 1931 och till kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1936.

Gift i Västra Karleby 1906 2.8 med *Agnes Palm*, född i Västra Karleby 1879 18.7, dotter av kyrkoherden i Västra Karleby *Ored Palm* och hans första hustru *Lovisa Charlotta Humbla*.

Barn: *Ake Viktor Ored*, född i Karlskrona stadsförsamling 1909 28.2. Teol. dr. Docent vid Uppsala universitet. Kyrkoherde i Österhaninge.  
*Arne Valter*, född i Karlskrona stadsförsamling 1911 4.1, död i Solna 1912 1.4.  
*Ingmar Valter Lorens*, född i Solna 1912 21.5. Fil. kand. Teol. kand. Präst. Sekreterare i Svenska kyrkans Diakonistyrelse.  
*Curt Gustaf Tord*, född i Maria Magdalena 1916 10.6. Pol. mag. Inspektör i Arbetsmarknadskommissionen.

## Komministrar

### Serie I

#### 1. JONAS RAPHAEL ROTHSTEIN 1775—1783.

Född i Nässjö 1744 15.9. Död i Billinge 1820 3.3. Son av länsmannen, sist stadskassören i Eksjö *Jonas Rothstein* och hans hustru *Maria Holm*. Döpt endast till Raphael.

Student i Uppsala 1761 13.10 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1767 15.12 till huspredikant hos riksrådet friherre Fredrik von Friesendorff. Amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1769 10.1. Pastors- och komministersadjunkt i S:t Olof 1769 4.4. Skolmästare vid S:t Olofs skola 1772 29.8. Förordnad 1773 1.6 att upprätthålla pastorsgöromålen i S:t Olof under nådår. Pastorallex. i Uppsala 1773 2.12. Komminister i Adolf Fredrik 1774 9.11, tilltr. 1775 1.5. Kyrkoherde i Billinge och Röstånga 1782 31.10, tilltr. genom ackord 1783 1.6. Hon.prost 1793 24.7. Kontraktspastor 1794 15.10. Erhöll jus indigenatus i Lunds stift 1803 22.7. Erhöll 1815 16.8 teol. professors titel. Teol. dr i Uppsala 1818 15.10.

Gift i S:t Olof 1775 2.2 med *Petronella Eva Christina Olin*, döpt i Hedvig Eleonora 1752 19.8, död i Billinge 1833 12.2, dotter av komministersadjunkten i Hedvig Eleonora, sedermera komministern i S:t Olof, sist kyrkoherden i Väsby och Viken *Nils Olin* och hans hustru *Eva Beata Törngren*.



Barn: *Nils Raphael*, född i Adolf Fredrik 1775 11.11, död i Billinge 1835 1.2. Kyrkoherde i Billinge och Röstånga efter fadern.  
*Thure Gustaf*, född i Adolf Fredrik 1778 28.5, död i Billinge 1824 23.5. Med. dr. Klockare i Billinge.  
*Carl Clemens*, född i Adolf Fredrik 1780 22.10, död i Bosarp 1818 29.10. Fil. mag. Kyrkoherde i Bosarp och Strö.  
*Beata Mathilda*, född i Adolf Fredrik 1783 9.3, död i Gråmanstorp 1857 11.1. Gift i Billinge 1811 26.6 med kyrkoherden i Gråmanstorp *Jöns Lundqvist*, född i Kvidinge 1779 16.9, död i Gråmanstorp 1849 31.8.  
*Altea Sophia*, född i Billinge 1785 25.5, död i Brännestad 1840 12.4. Gift i Billinge 1820 31.10 med kyrkoherden i Brännestad *Jonas Petter Söderberg* i hans andra gifte, född i Karlskrona stadsförsamling 1771 22.9, död i Brännestad 1845 20.5.  
*Justus Jonas*, född i Billinge 1788 29.5, död i Fränninge 1843 28.4. Kyrkoherde i Fränninge och Vollsjö.  
*Anton Wilhelm*, född i Billinge 1790 29.11, död ibid. 1791 2.12.  
*Agneta Christina*, född i Billinge 1794 18.9, död i Klara 1876 18.7. Gift i Billinge 1819 2.2 med domkyrkoadjunkten i Lund, sist pastor primarius och kyrkoherden i Nikolai *Abraham Zacharias Pettersson*.  
*Fredrika Maria*, född i Billinge 1798 29.1, död ibid. 1877 2.1.

## 2. JOHAN ERIC UNGE 1783—1795.

Född i Visingsö 1759 8.6. Död i Adolf Fredrik 1795 2.5. Son av kyrkoherden i Visingsö, förutvarande komministern i Jakob och Johannes, sist kyrkoherden i Korsberga, Lemhult och Solberga *Anders Unge* och hans hustru *Anna Helena Vindrufva*.

Student i Lund 1772 4.6 (Smål.). Student i Uppsala 1775 8.3 (Smål.). Mag. ibid. 1779 10.6. Prästvigd i Uppsala 1779 15.12 till huspredikant hos grevinnan Anna Christina Palmstierna, född Lagerberg. Vice pastor i Korsberga, Lemhult och Solberga 1779—1781. Vice skolmästare vid Barnhuset i Stockholm 1781 4.10. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1782 22.10. Pastorallex. inför hovkonsistorium 1783 25.1. Komminister i Adolf Fredrik 1783 28.5, tilltr. 1783 1.6.

Gift okänt var och när med *Helena Appelquist*, född cirka 1762, okänt var, död i Adolf Fredrik 1832 17.2 å fattighuset, härkomst okänd.

Barn: *Anna Helena*, född i Stockholm<sup>1</sup> 1783 3.10, död i Vidbo 1850 31.3. Gift i Finska församlingen i Stockholm 1823 30.3 med skomakargesällen *Engel Gustaf Ryding*, född i Lagga 1800 25.10, död okänt var och när. Han flyttade 1859 28.9 från Vidbo till ej uppgiven församling i Stockholm. — Före sitt äktenskap hade Anna Helena Unge två oäkta barn.

*Anna Christina*, född i Adolf Fredrik 1784 25.4, troligen den jungfru Christina Unge, som dog i Adolf Fredrik 1830 5.3 å fattighuset, 47 år gammal.

*Anders*, född i Adolf Fredrik 1785 23.9, död i Finska församlingen 1821 29.12. Körsnärsgesäll.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm. Födelsedatum synes misstänkt, jämför Anna Christina.

*Johan Eric*, född i Adolf Fredrik 1787 15.3, död i Klara 1822 10.7. Kakekugns-  
makargesäll.

*Margareta Sophia*, född i Adolf Fredrik 1788 14.11, död okänt var och när. Gift  
i Adolf Fredrik 1810 11.11 med hattmakargesällen *Johan Peter Westergren* i  
hans andra gifte, född och död okänt var och när.

*Sven Hugo*, född i Adolf Fredrik 1795 17.1, död okänt var och när. Var 1820  
8.10, då han gifte sig i Klara, snörmakargesäll och bosatt i Jakob och  
Johannes.

Unge varnades 1784 28.9 inför Stockholm stads konsistorium för att han  
i en skrivelse till Växiö domkapitel brustit i vördnad och brukat olämpligt  
skrivsätt. Komminister Unge efterlämnade ett gäldbundet bo, där skul-  
derna betydligt överstego tillgångarna. Kungl. Maj:t beviljade 1797 21.3  
ett extra nådår för änkan, men hennes ansökan 1798 13.2 om ett tredje nåd-  
år blev 1798 20.2 avslagen.

### 3. SVEN JOHAN ALMQVIST 1798—1801.

Född i Visingsö 1769 22.4, död i Gränna landsförsamling 1843 12.8. Son  
av slottsprekanten och konrektorn i Jönköping, sist kyrkoherden i Vi-  
singsö mag. *Johannes Almqvist* och hans första hustru *Anna Sara Drysen*.

Student i Lund 1785 28.9 (Smål.) efter att ha genomgått Visingsö gym-  
nasium. Mag. i Lund 1790 23.6. Vice notarie i hovkonsistorium 1790 27.10.  
Student i Uppsala 1791 21.10 (nation ej angiven). Ordinarie notarie i hov-  
konsistorium 1792 21.5. Prästvigd i Växiö 1794 6.7. Komminister i Adolf  
Fredrik 1795 25.6 med bibehållande av tjänsten som notarie i hovkonsisto-  
rium, tilltr. 1798 1.5. Pastorallex. i Växjö 1797 27.7. Tillika ordinarie  
kungl. hovpredikant 1797 6.9. Kyrkoherde i Gränna stads- och landsför-  
samlingar 1800 2.9, tilltr. 1801 1.5. Hon.-prost 1804 25.4. Kontraktspäst  
1816 2.7. Teol. dr i Uppsala 1818 15.10. Jubelmag. 1841. — L. N. O.  
1829. — Riksdagsman 1810, 1812, 1815, 1817 och 1823. Ledamot av be-  
villningsutskottet, lagutskottet och ekonomiutskottet 1810, av statsutskot-  
tet, bankoutskottet och ekonomiutskottet 1823.

Gift 1:0 i Finska församlingen 1795 27.9 med *Margareta Sophia Neumann*, född å Svea-  
borg 1777, död i Hovförsamlingen 1797 21.5, dotter av regementsfältskären *Fredrik  
Wilhelm Neumann* och hans första hustru *Anna Dorothea Müller*. — 2:0 i Adolf Fred-  
rik 1798 6.12 med *Gustafva Brandelius*, född i Adolf Fredrik 1778 13.11, död ibid. 1847  
4.6, dotter av bryggaren *Magnus Brandelius* och hans hustru *Anna Dorothea Hammar*.

Barn: 1. *Johan Wilhelm*, född i Hovförsamlingen 1796 29.4, död ibid. 1797 2.7.

2. *Johan Magnus*, född i Adolf Fredrik 1799 6.9, död i Skärstad 1873 9.10.  
Kyrkoherde i Skärstad.

2. *Sven Harald*, född i Gränna 1801 21.5, död ibid. 1802 27.7.

2. *Anna Lovisa*, född i Gränna 1802 11.9, död i Hedvig Eleonora 1876 13.5.  
Gift i Gränna 1827 30.9 med borgmästaren i Gränna, sist hovrättsrådet i  
Göta hovrätt *Gustaf Adolf Falk*, född i Lekeryd 1801 10.6, död i Stockholm  
1859 28.7, bokf. i Jönköping, Kristine.

2. *Sven Harald*, född i Gränna 1804 24.7, död i Andra livgardets församling 1876 29.10. Regementspastor vid Andra livgardet.
2. *Olof*, född i Gränna 1805 24.8, död i Adolf Fredrik 1870 20.2. Karduanmakare.
2. *Gustafva Wilhelmina*, född i Gränna 1807 28.10, död ibid. 1821 17.7.
2. *Per August*, född i Gränna 1810 11.6, död i Hakarp 1882 9.10. Fil. mag. Kyrkoherde i Hakarp.
2. *Mathilda Sophia*, född i Gränna 1811 8.8, död i Svarttorp 1862 26.3. Gift i Jönköping 1851 30.7 med kyrkoherden i Svarttorp *Carl Henrik Ståhl* i hans första gifte, född i Skirö 1808 8.6, död i Svarttorp 1882 5.9.
2. *Carl Oscar*, född i Gränna 1813 5.8, död i Vänersborg 1875 23.1. Landssekreterare i Älvsborgs län.
2. *Johanna Carolina*, född i Gränna 1815 9.3, död ibid. 1815 19.11.
2. *Ludvig Theodor*, född i Gränna 1818 4.1, död i Överselö 1884 26.8. Jur. dr. Justitieråd, statsråd, hovrättspresident.
2. *Knut Wilhelm*, född i Gränna 1819 26.11, död i Nöbböle 1878 2.6. Kyrkoherde i Nöbböle och Östra Torsås.

Almqvist var systerson till kyrkoherden i Adolf Fredrik, sist pastor primarius *Peter Samuel Drysén*.

#### 4. JOHAN FREDRIK HVALSTRÖM 1801—1809.

Född i Stora Mellby 1766 25.7. Död i Fägre 1842 7.5. Son av kyrkoherden i Stora Mellby *Lars Hvalström* och hans hustru *Anna Magdalena Löfman*.

Student i Uppsala 1784 5.10 (Vestg.). Mag. ibid. 1791 16.6. Prästvigd i Skara 1791 21.12 till huspredikant hos vice presidenten Adam Fredenstierna. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1792 i januari. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1793 30.4. Vikarierande teol. lektor vid Krigsakademien å Karlberg 1794 och 1795. Pastorallex. i Skara 1795 24.9. E. o. skvadronspredikant vid Livregementsbrigadens kyrassierkår 1795 7.11. Bataljonspredikant vid livregementsbrigadens indelta infanteri 1796 26.10. Komminister i Adolf Fredrik 1801<sup>1</sup>, tilltr. 1801 1.5. E. o. hovpredikant hos änkedrottningen 1802 18.6, ordinarie 1803. Kyrkoherde i Ulricehamn och Timmelhed 1808 22.2, tilltr. 1809 1.5, men erhöll redan 1808 16.8 tjänstledighet från komministertjänsten. Kyrkoherde i Fägre och Trästena 1814 13.12, tilltr. 1816 1.5. Hon.-prost 1822 29.5. Opponent vid prästmötet i Skara 1833. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1800, till kyrkoherde i Fågelås 1803 och till kyrkoherde i Kyrkofalla 1805.

Gift 1:0 i Stockholm<sup>2</sup> 1801 6.12 med *Juliana Christina Östmark*, född 1782 8.5, död i Fägre 1820 23.5, dotter av kronobefallningsmannen *Olof Östmark* och hans hustru *Ulrika Öfverbom*. — 2:0 på Trälket i Fägre 1826 23.6 med *Sophia Ulrika Wetterstrand*, född i Kvillinge 1796 13.12, död i Skövde 1857 19.12, dotter av fältkamreraren *Johan Fredrik Wetterstrand* och hans hustru *Hedda Charlotta Hasselström*.

<sup>1</sup> Om fullmaktens datum finnes intet i Stockholms stads konsistorii protokoll.

<sup>2</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

Barn: 1. *Johan Fredrik*, född i Adolf Fredrik 1802 1.11, död okänt var och när. Notarie. Sinnessjuk.

1. *Lars*, född i Adolf Fredrik 1804 22.9, död ibid. 1806 26.9.

2. *Juliana Charlotta*, född i Fägre 1836 6.5, död i Engelbrekt 1909 22.11. Gift i Skövde 1858 18.4 med auditören *Johan Magnus Alfred Grenander*, född i Skövde 1824 18.4, död i Engelbrekt 1909 24.7.

## 5. MATHIAS RUDOLPH NORELIUS 1809—1820.

Född i Vätö 1773 24.6. Död i Söderhamn 1826 31.1, bokf. i Arbrå. Son av pastorsadjunkten, sist kyrkoherden i Vätö *Mathias Rudolph Norelius* och hans första hustru *Maria Margareta Böök*.

Student i Uppsala 1791 5.5 (Rosl.). Prästvigd i Uppsala 1798 12.12 till pastorsadjunkt hos fadern i Vätö. Nådärspredikant efter fadern ibid., men ej vice pastor, 1799 14.8. Mag. i Uppsala 1800 16.6. Pastorsadjunkt i Bollnäs 1802 23.6. Vice pastor ibid. 1802 29.9. Stockholms stads konsistorii adjunkt 1804 13.11. Komministersadjunkt i Katarina 1805 7.5. Pastorallex. i Uppsala 1807 5.6. Sjukhuspredikant 1808 30.11—1809 30.4. Komminister i Adolf Fredrik 1809 16.4, tilltr. 1809 1.5. Teol. kand. i Uppsala 1816 9.12. Kyrkoherde i Vätö 1819 9.3, tilltr. 1820 1.5. Kyrkoherde i Arbrå och Undersvik 1821 25.4, tilltr. 1823 1.5. — Å förslag till kyrkoherde i Väddö 1817 och till kyrkoherde i Häverö och Singö 1818.

Gift 1:0 i Adolf Fredrik 1814 19.3<sup>1</sup> med *Johanna Maria Brasch*, född i Adolf Fredrik 1795 6.8 av okända föräldrar, död i Vätö 1822 10.6, erkänd som dotter av vice stadsingenjören i Stockholm *Ludvig Brasch* och hans hustru *Johanna Fredrika Pihlgren*. 2:0 i Hedvig Eleonora 1823 28.2 med *Fredrika Skogberg*, född i Klara 1797 27.7, död i Katarina 1869 8.11, yngre syster till första hustrun och fosterdotter till tullkamreraren *Lars Fredrik Skogberg* och hans hustru *Elisabeth Margareta Sievers*.

Barn: 1. *Carl Rudolph*, född i Adolf Fredrik 1814 8.12, död i Häggeby 1870 5.3. Häradsskrivare.

1. *Ludvig Wilhelm Constantin*, född i Adolf Fredrik 1816 6.10, död okänt var och när. Handelsbokhållare.

1. *Rosalie Mathilda Maria*, född i Adolf Fredrik 1818 28.1, död ibid. 1818 9.7.

1. *Rudolfina Hippolite Emma Augusta*, född i Vätö 1820 13.8, död i Katarina 1899 3.5. Gift i Söderhamn 1853 18.8 med vice häradshövdingen *Carl Theodor Nordvall*, född i Lidingö 1803 9.11, död i Maria Magdalena 1860 28.12.

2. *Lars Fredrik Torgny*, född i Arbrå 1823 17.12, död okänt var och när. Understyrmän. Var 1870 stadd på utrikes sjöresa.

## 6. NATHANAEL WALLIN 1820—1827.

Född i Horn 1787 25.11. Död i Västra Tunhem 1870 30.8. Son av komministern i Horn *Jonas Wallin* och hans hustru *Magdalena Berg* samt yngre bror till kyrkoherden i Klara Josef Wallin.

Student i Uppsala 1805 4.10 (Vestg.). Prästvigd i Skara 1811 28.2 till

<sup>1</sup> Enligt Inrikes tidn. I E saknas vigseldatum.

huspredikant hos presidenten friherre Axel Johan von Köhler. Komministersadjunkt i Hedvig Eleonora 1813 30.4. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1815 1.5. Mag. i Uppsala 1815 15.6. Pastorallex. i Skara 1817 19.12. Komminister i Adolf Fredrik 1819 27.3, tilltr. 1820 1.5. Kyrkoherde i Örslösa, Söne och Väla 1825 27.1, tilltr. 1827 1.5. Hon.-prost 1833 16.10. Kyrkoherde i Västra Tunhem, Norra Björke, Väne-Åsaka och Gärdhem 1847 4.5, tilltr. 1848 1.5. Kontraktspastor 1856 2.4—1863 2.9. Teol. dr i Uppsala 1860 7.9. — L. V. O. 1858. — Riksdagsman 1850—51 och ledamot av ekonomiutskottet. — Å förslag till kyrkoherde i Sunnersberg 1823.

Gift i Jakob 1816 16.6 med *Anna Margareta Elisabeth Öhrvall*, född i Varbergs slotts församling 1786 4.6, död i Västra Tunhem 1857 29.10, dotter av ränte- och proviantmästaren *Hugo Öhrvall* och hans hustru *Susanna Pyhlsson*.

Barn: *Anna*, född i Adolf Fredrik 1816 26.11, död ibid. samma dag.

#### 7. JOHAN BILJER 1827—1839.

Född i Skara stadsförsamling 1790 1.3. Död i Stockholm 1841 15.3 enligt annons, men 16.3 enligt Serafimerlasarettets dödbok. Son av *Catharina Enochsdotter Biljer* och ej uppgiven fader.

Student i Uppsala 1809 4.10 (Vestg.). Vikarierande skolmästare vid Svea livgardes skola 1818 1.3—16.6. Prästvigd i Skara 1818 21.10 till huspredikant hos kanslirådet Johan Ihres änka Charlotta Johanna Gerner. Komministersadjunkt i Klara 1820 20.6. Vice kollega vid Klara skola 1821 1.10. Pastorallex. i Skara 1825 26.11. Komminister i Adolf Fredrik 1826 4.2, tilltr. 1827 1.5. Kyrkoherde i Hjalstad, Vad, Svenneby och Mo 1838 12.1, tilltr. 1839 1.5. — Å förslag till komminister i Nikolai 1836.

Gift i Adolf Fredrik 1836 26.9 med *Martina Elisabeth Kellin* i hennes andra gifte, född i Ulrika Eleonora 1806 17.4, död å Hornsunds gård i Helgesta 1882 25.6, dotter av bankokommissarien *Per Kellin* och hans hustru *Sophia Magdalena Muderich* samt gift 1.10 i Maria Magdalena 1826 8.4 med bryggaren *Carl Ernst Sjölin*, född i Klara 1800 17.12, död i Adolf Fredrik 1829 15.12.

Barnlös.

Biljer avled efter en längre tids sjukdom. Han intogs å Serafimerlasarettet redan 1840 5.9.

#### 8. LARS WILHELM LÖHMAN 1839—1850.

Född i Kronospinnhusförsamlingen 1803 6.8. Död i Spånga 1869 23.10. Son av predikanten vid Kronospinnhuset i Stockholm, titulär kyrkoherden, sist kyrkoherden i Vassunda och Haga *Anders Wilhelm Löhman* och hans hustru *Sophia Ulrika Berg*.

Student i Uppsala 1821 21.6 (Gestr.-Hels.). Prästvigd i Uppsala 1826 17.12 in usum consistorii, men fick omedelbart sex månaders tjänstledighet för sjukdom, vilken tjänstledighet 1827 25.5 förlängdes tillsvidare. Kom-

ministersadjunkt i Adolf Fredrik 1828 2.12. Förste pastorsadjunkt ibid. 1833 23.4, tilltr. 1833 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1834 13.12. Komminister i Adolf Fredrik 1838 26.1, tilltr. 1839 1.5. Vice pastor ibid. 1838 8.5—22.5. Kyrkoherde i Spånga och Järfälla 1849 17.12, tilltr. 1850 1.5. Hon.-prost 1854 25 4. Kontraktspastor 1858 28.4—1869 30.6. — Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1844 21.5—1845 3.3 och 1846 7.9—1851 26.3. — L. V. O. 1854. — Å förslag till kyrkoherde i Sånge och Skå 1844.

Gift i Vassunda 1834 16.12 med *Josefina Elisabeth Berndtson*, född i Maria Magdalena 1802 27.1, död i Adolf Fredrik 1880 27.5, dotter av protokollsekreteraren, sist kanslirådet *Bernhard Berndtson* och hans hustru *Hedvig Elisabeth Hermelin*.

Barn: *Sophia Elisabeth*, född i Adolf Fredrik 1835 28.10, död ibid. 1904 24.6.

*Maria Wilhelmina*, född i Adolf Fredrik 1837 4.7, död i Gustaf Wasa 1906 13.11. Gift i Spånga 1863 9.4 med löjtnanten, sist majoren i Väg- och Vattenbyggnadskåren *Herman Emanuel Lundborg*, född i Gävle 1834 12.7, död å Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 1888 23.6, bokf. i Hudiksvall.

*Elma Josefina*, född i Adolf Fredrik 1840 10.11, död i Gustaf Wasa 1921 14.4.

## 9. GUSTAF JANZON 1850—1858.

Född i Karlstad 1813 24.4. Död i Gillberga, Karlstads stift 1877 24.1. Son av skomakaren *Jan Jansson* och hans hustru *Maria Danielsson*.

Student i Uppsala 1833 7.12 (Verml.). Prästvigd i Karlstad 1836 5.11 till huspredikant hos änkegrevinnan Lovisa Sophia von Fersen, född Piper, och kvarstod i denna befattning till 1838 1.8. T. f. pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1838 27.2. Andre pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1839 3.1, förste pastorsadjunkt ibid. 1841 6.7. Predikant vid Norrmalms hälsobrunn 1838—1840. Pastorallex. i Karlstad 1843 22.11. Predikant vid Hedvig Eleonora fattighus 1844 28.5. Tillika lärare vid Norrmalms allmänna barnskola 1848. Komminister i Adolf Fredrik 1850 29.4, tilltr. 1850 1.5. Predikant vid militärförsörjningsanstalten i Stockholm 1850. Kallad av evangeliska konferensen i New York till pastor vid Lutherska församlingen ibid. 1854, men antog ej kallelsen. Kyrkoherde i Värmdö 1857 25.6, tilltr. 1858 1.5. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1859. Kyrkoherde i Gillberga och Långserud av Karlstads stift 1868 10.6, tilltr. 1869 1.5. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1845.

Gift 1:o (vigd av kyrkoherde Bergvall i Stockholm efter lysning i Hammarby) 1840 26.6 med *Amalia Carolina Mathilda Ziegert*, född i Hammarby 1819 24.4, död i Adolf Fredrik 1855 21.9, dotter av assessorn, läkaren vid Löwenströmska lasarettet *Christian Gottlieben Ziegert* och hans hustru *Elisabeth Ulrika Leverin*. — 2:o i Klara (vigsel i Sunne) 1870 2.7 med *Anna Emerentia Clara Emilia Sondén*, född i Klara 1835 21.12, död i Uppsala 1892 6.5, dotter av komministern i Klara *Per Adolf Sondén* och hans hustru *Charlotta Fredrika Nordström*.

Barn: 1. *Arndt Gottlieb Albert*, född i Jakob 1841 11.8, död 1884 20.6, okänt var. Fabrikör.

1. *Axel Theodor Gustaf*, född i Jakob 1842 6.8, död i Karlshamn 1912 20.1. Grosshandlare.
1. *Elisabeth Mathilda Theodolinda*, född i Jakob 1846 13.7, död ibid. 1846 31.8.
1. *Hjalmar Emanuel*, född i Jakob 1847 6.9, död i Göteborg, Johannesbergs församling 1929 28.1. Disponent vid Reimersholms gamla industriaktiebolag.
1. *Theodolinda Ulrika Catharina*, född i Adolf Fredrik 1851 28.12, död i Djurs-holm 1923 7.2. Gift i Gillberga 1870 6.5 med grosshandlaren i Göteborg *Oscar Larsson*, född i Ämål 1836 31.8, död i Göteborg, Gustavi 1916 19.11.
1. *Dödfödd dotter* i Adolf Fredrik 1855 21.9.

#### 10. CARL ERIK HÖÖK 1858—1883.

Född i Nikolai 1821 13.2. Död i Adolf Fredrik 1883 21.9. Son av målarvärdmästaren *Johan Höök* och hans hustru *Johanna Margareta Johansson*.

Student i Uppsala 1839 8.10 (Sthlm). Prästvigd i Slottskyrkan i Stockholm 1844 15.12 till pastorsadjunkt i Ekerö. Huspredikant hos ministern vid österrikiska hovet friherre Carl Höchschild 1846 4.6. Tjänstledig från 1848 1.10 i nio månader för fortsättande av sina studier vid Lunds universitet. Pastorsadjunkt i Danviks och Sicklaö församling 1849 13.2. T. f. Bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1849 15.6—14.9. Komministersadjunkt i Hedvig Eleonora 1849 18.9. Pastorallex. i Uppsala 1853 29.4. T. f. Bataljonspredikant vid Svea livgarde 1854 12.9—11.11. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1854 21.11. T. f. Bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1854 21.12—1855 24.5. Komminister i Adolf Fredrik 1858 30.10, tilltr. 1858 1.11. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1872 27.6.

Gift 1:0 i Adolf Fredrik 1854 28.9 med *Hilda Charlotta Swahn*, född i Ekerö 1824 30.8, död i Adolf Fredrik 1865 8.5, dotter av kyrkoherden i Ekerö *Lars Swahn* och hans hustru *Anna Charlotta Risbeck*. — 2:0 i Nikolai 1866 10.10 med *Josefina Maria Mathilda Holmberg*, född i Nikolai 1824 10.10, död i Adolf Fredrik 1899 30.5, dotter av borstbindaren *Johan Daniel Holmberg* och hans hustru *Maria Lovisa Bousche*.

Barnlös.

På 1860-talet var Höök i sin egenskap av präst vid Barnbördshuset Pro Patria flere gånger oberättigat anmäld inför Stockholms stads konsistorium av kyrkoherde Ekdahl i Adolf Fredrik för påstådda försummelse.

Sedan lång tid blind på högra ögat måste Höök i slutet av 1866 låta bortoperera detta för att rädda synen på det andra ögat, som var angripet av inflammation.

Höök efterlämnade en betydande samling av böcker, planschverk och kartor, som såldes på bokauktion i Stockholm i början av 1884. Den tryckta katalogen omfattar 3628 nummer. Han har efterlämnat ett handskrivet herdaminne för Adolf Fredriks församling, som förvaras å församlingens pastorsexpedition.

## 11. JÖNS PERSSON VICANDER 1886—1919.

Född i Västra Vram 1834 25.11. Död i Svea artilleriregementes församling 1919 2.1. Son av åbon *Per Jönsson* och hans hustru *Kjersti Andersdotter*.

Student i Lund 1859 16.12 (Skån.). Prästvigd i Stockholm 1866 11.2. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1866 13.3, i Adolf Fredrik 1866 3.4, i Ulrika Eleonora 1866 19.6 och i Adolf Fredrik 1866 30.10. Tillika predikant vid Adolf Fredriks fattighus 1866 1.5—1872 30.6. Tillika vice komminister i Adolf Fredrik 1866 11.11—1867 11.1 och 1867 1.2—1.4. Förordnad 1867 25 6—1870 23.12 att på eget ansvar förestå pastoralvården i Adolf Fredrik vid de tider, då kyrkoherden kunde vara därifrån förhindrad. Pastorex. i Uppsala 1869 21.7. Vice pastor i Adolf Fredrik 1870 23.12—1871 30.4. Förste pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1871 1.5. Förordnad 1871 20.6 att tillika handlägga de till pastoralvården hörande göromål, då kyrkoherden kunde vara därifrån förhindrad. Bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1871 23.9. Vice pastor i Adolf Fredrik 1874 19.9—11.10. Vice predikant vid Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm och Stockholms stads kronohäkte för kvinnor 1872 5.8—5.9. Vice predikant vid Stockholms läns cellfängelse 1872 5.8—5.9 och 1872 20.12—1873 13.9. Sedan Kungl. Maj:t förordnat om inrättande av en andra komministratur i Adolf Fredrik vice andre komminister *ibid.* 1875 1.5—1876 26.3 och 1876 15.5—30.6. Andre komminister *ibid.* 1876 6.6, tilltr. 1876 1.7. Tillträdde 1886 1.5 första komministraturen *ibid.* — Utan ansökan uppförd 1873 å förslag till komminister i Katarina, men avsade sig. Å förslag till komminister i Klara 1882 och 1884.

Gift i Adolf Fredrik 1869 7.8 med *Anna Sofia Catharina von Matérn*, född i Askerunds landsförsamling 1843 8.8, död i Svea artilleriregementes församling 1916 4.1, dotter av majoren *Axel Magnus von Matérn* (ädliga ätten nr 1963) och hans andra hustru *Johanna Ulrika Charlotta Keyser*.

Barnlös.

Vicander hade 1885 28.6—28.8 tjänstledighet för att på uppdrag av Evangeliska fosterlandsstiftelsen inspektera dess missions- och skollärareverksamhet bland den svensktalande befolkningen å de estniska öarna.

## 12. KARL ERIK WALLSTERSSON 1919—1947.

Född i Norrtälje 1872 21.2. Son av kyrkoherden i Norrtälje, sist kyrkoherden i Färentuna och Hilleshög *Carl Johan Wallstersson* och hans hustru *Olga Axinia Rosina Tydén* samt dotterson till komministern i Maria Magdalena (serie I nr 20) *Fredrik Wilhelm Tydén*.

Student i Uppsala 1892 17.9 (Gestr. Hels.). Prästvigd i Uppsala 1897 15.12 till pastorsadjunkt hos fadern i Färentuna och Hilleshög. Pastorsadjunkt i Ekerö 1898 5.2. Vice pastor i Färentuna och Hilleshög 1898 18.6—



317. Pastorsadjunkt *ibid.* 1898 1.8. Vice komminister i Ingarö 1898 14.9. Tillika vice brukspredikant i Gustavsberg 1898 19.9. Pastorsadjunkt i Färentuna och Hilleshög 1898 23.11. Vice pastor *ibid.* 1900 25.6—5.8. Pastorsadjunkt *ibid.* 1900 6.8. Pastorsadjunkt i Spånga och Järfälla 1901 27.3—20.5. Vice pastoratsadjunkt i Adolf Fredrik 1901 1.5—1902 30.4. Pastorsadjunkt *ibid.* 1902 1.5. Vice pastor *ibid.* 1903 15.7—20.8. Komministersadjunkt *ibid.* 1903 1.10. Vice pastoratsadjunkt i Matteus 1906 1.5. Pastoratsadjunkt i Adolf Fredrik 1906 15.12, tilltr. 1907 1.1. Tillika vice pastoratsadjunkt i Johannes 1912 1.5—31.5. Komminister i Adolf Fredrik 1919 19.7, tilltr. 1919 1.8. Tillika vice pastor i Färentuna och Hilleshög 1922 16.6—15.8. Förordnad att 1929 17.8—6.9 och 1934 1.6—19.6 tillika uppehålla den andra komministertjänsten i Adolf Fredrik. Ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1907—1942 under kyrkoherdens semesterledighet. — Predikant vid Lundsbrunns badanstalt somrarna 1928—1930 och 1934—1936. — L. V. O. 1939. Patriotiska sällskapets guldmedalj 1942. Emeritus 1947 1.4.

Gift i Östersund 1904 25.10 med *Desideria Maria Julia Decker*, född i Storsjö 1877 13.6, dotter av inspektoren *Adolf Fredrik Decker* och hans hustru *Mathilda Desideria Freidenfelt*.

Barn: *Ingrid Margareta Desideria*, född i Adolf Fredrik 1905 12.9. Gift i Adolf Fredrik 1940 7.12 med lantbrukaren i Ribby i Västerhaninge, nämndemannen *Per Albert Persson*, född i Sorunda 1901 30.1.

*Lars Erik Olof*, född tv. i Ingarö 1911 29.6. Med. lic. Underläkare vid Hällnäs sanatorium.

*Anna Maria Elisabeth*, född tv. i Ingarö 1911 29.6. Gift i Adolf Fredrik 1941 5.10 med tjänstemannen i Radiotjänst fil. kand. *Per Martin Hamberg*, född i Stugun 1912 14.7.

## Serie II

1. JÖNS PERSSON VICANDER 1876—1886. Se komministrar, serie I nr 11.

2. EDVARD EVERS 1886—1893.

Född i Uddevalla 1853 12.5. Död i Norrköpings norra församling 1919 22.10. Son av stadskassören *Per Emil Evers* och hans hustru *Mathilda Nordström*.

Student i Lund 1874 14.9 (Göteb.). Prästvigd i Strängnäs 1879 4.5 till pastorsadjunkt i Gillberga och Lista. Vice komminister i Södertälje stads- och landsförsamlingar samt Tveta 1880 1.5. Förste lärare vid Frimurarbarnhusets skola 1881 1.1—1.7. Komministersadjunkt i Adolf Fredrik 1881 16.8. Pastorsadjunkt *ibid.* 1883 25.9. Pastorex. i Strängnäs 1883 11.12. Andre komminister i Adolf Fredrik 1884 28.7 (fjärde provpredikant),

tilltr. 1886 1.5. Kyrkoherde i Norrköpings norra församling 1892 10.12, tilltr. 1893 1.5. Hon.-prost 1914 20.5. — L. N. O. 1902. — Kallad 1885 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena. Å förslag till kyrkoherde i Oscar 1906.

Gift 1:0 i Hovförsamlingen 1884 21.12 med *Sigfrida (Frida) Swartz*, född i Hovförsamlingen 1855 23.5, död i Norrköpings norra församling 1911 29.7, dotter till premiäraktören *Edvard Mauritz Swartz* och hans hustru *Rosa Alfonsina Clementia Febrnström*. — 2:0 i Norrköpings norra församling 1914 12.9 med *Karin Mathilda Swartling*, född i Norrköping, Olai 1877 7.7, dotter av disponenten *Frans Johan Axel Swartling* och hans hustru *Mathilda Charlotta Stålblom*.

Barnlös.

3. GUSTAF EDVARD RING 1894—1906. Se Gustaf Wasa, komministrar serie I nr 1.

Genom församlingens delning 1906 indrogs andra komministraturen, men återinfördes 1925 1.5.

4. ERNST GUSTAF WOLFBRANDT 1925—1939.

Född i Björsäter 1869 2.3. Död i Adolf Fredrik 1945 12.3. Son av lantbrukaren *Lars Gustaf Wolfbrandt* och hans hustru *Mathilda Andersson*.

Efter studier vid Johanneslunds missionsinstitut prästvigd i Linköping 1898 9.5 till missionär och sjömanspräst. Sjömanspräst i Liverpool 1898. Ledare av Evangeliska fosterlandsstiftelsens sjömansmission 1909. Erhöll 1910 9.12 rätt att inträda i Uppsala ärkestift. Komminister i Östhammar 1911 9.9, tilltr. 1911 1.10. Predikant vid Sabbatsbergs sjukhus 1917 1.10 och vid Sabbatsbergs ålderdomshem 1917 1.10—1925 30.4. Komministersadjunkt i Adolf Fredrik 1918 1.6—1919 30.9. Vice komminister ibid. 1919 7.1. Tillika vice pastoratsadjunkt 1919 1.8—1920 31.7. Pastoratsadjunkt ibid. 1920 19.6, tilltr. 1920 1.8. Kyrkoherde i Norra och Södra Fågelås 1922 27.3 med tillträde 1923 1.5, tilltr. ej. Änyo pastoratsadjunkt i Adolf Fredrik 1923 27.2, tilltr. 1923 1.5. Komminister ibid. 1925 25.4, tilltr. 1925 1.5. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1937 1.3—14.6 och 1937 16.7—1938 28.2. Ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1919—1937 under kyrkoherdens semesterledighet. Emeritus 1939 1.4. Vice kyrkoadjunkt i Adolf Fredrik 1941 20.6—6.7 och 1.8—11.8. — L. V. O. 1942.

Gift i Ulrika Eleonora 1900 14.6 med *Anna Charlotta Lönnerberg*, född i Södertälje 1875 9.1, dotter av ingenjören *Ludvig Lönnerberg* och hans hustru *Mathilda Lindabl*.

Barn: *Maud Gunborg*, född i Liverpool 1901 30.5. Folkskolläroarinna. Gift i Västerås 1931 22.10 med läroverksadjunkten i Västerås fil. mag. *Janne Georg Holm*, född i Bro, Karlstads stift 1891 1.10.

Efter Wolfbrandts avgång från tjänsten uppehölls denna av t. f. komminister.

## Bromma församling

---

I anledning av kommunens inkorporering med Stockholm förlades Bromma församling, som förut tillhört Ärkestiftet, från 1917 1.5 under Stockholms stads konsistorium.

Utom Bromma kyrka, som är från medeltiden, finnes numera i församlingen ytterligare en gudstjänstlokal, den 1932 18.12 invigda Västerledskyrkan.

Församlingens prästerskap före 1917 se Ärkestiftets herdaminne. Bromma har utgjort prebendeförsamling för kyrkoherden i Klara 1622—1647, 1649—1663 och 1669—1683, för kyrkoherden i Riddarholmen 1663—1669 och 1683—1784, för kyrkoherden i Nikolai 1785, för kyrkoherden i Katarina 1786—1793, för pastorn i Tyska församlingen i Stockholm H. W. Hachenburg 1801—1817 och för kyrkoherden i Ulrika Eleonora 1818—1846.

### Kyrkoherdar

1. MARTIN THEODOR KRYSTOMUS SVENSSON 1916—1937.

Född i Hjälmeryd 1867 3.3. Död i Bromma 1937 26.7. Son av studenten, sist kyrkoherden i Solna, *Axel Julius Svensson* och hans hustru *Josefina Johannisson*.

Student i Uppsala 1890 31.1 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1895 30.5. Vice komminister i Färila 1895 1.7. Pastorsadjunkt i Estuna 1896 1.1. Komminister i Nysätra och Österunda 1896 26.9, tilltr. 1896 1.10. Komminister i Älvkarleby 1899 25.2, tilltr. 1899 1.5. Komminister i Bromma 1909 30.10, tilltr. 1909 1.11. Kyrkoherde ibid. 1916 23.8 (fjärde provpredikant), tilltr. 1916 1.9. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1917 15.5 sedan församlingen 1917 1.5 blivit lagd under detta konsistorium. Suspenderad 1923 19.1—1924 18.1. Tillika vice ständig adjunkt i Bromma 1929 26.8—30.9.

Gift i Adolf Fredrik 1897 4.3 med *Hilma Brandt*, född i Lyrestad 1864 27.4, död i Bromma 1940 19.11, dotter av handlanden *Johannes Brandt* och hans hustru *Carolina Andersson*.

Barn: *Valborg Inez Margareta*, född i Osterunda 1897 4.12, död i Bromma 1919 1.7.  
*Dagmar Hilma Josefina*, född i Älvkarleby 1906 27.9. Gift i Bromma 1938 15.2 med byggnadsarbetaren *Evert Rudolf Björk*, född i Färnebo 1902 9.9.

Sedan rykten, att Svensson hade en förbindelse vid sidan av sitt äktenskap, föranlett en anmälan av åtskilliga församlingsbor medgav han, att hans äktenskap var olyckligt och att han flere gånger tänkt begära skilsmässa, men nekade i övrigt till anklagelserna. Konsistorium lät emellertid anställa vittnesförhör genom rådhusrätten och föreskrev genom utslag 1922 1.4 att Svensson skulle avhålla sig från ämbetets utövande tills annorlunda beslutits. Svensson klagade hos Svea hovrätt, som 1922 19.12 ändrade konsistorii utslag till ämbetets mistande under ett år, vilket redan ett par av konsistorii assessorer yrkat i en reservation mot konsistorii beslut. Utslaget vann laga kraft 1923 18.1.

## 2. FRITZ JOSEF DANIEL HOLMGREN 1939—

Född i Jakob 1890 14.4. Son av missionssekreteraren *Josef Fredrik Holmgren* och hans hustru *Elin Sofia Pettersson*.

Student i Uppsala 1908 15.9 (Sthlm). Teol. kand. ibid. 1912 13.9. Prästvigd i Stockholm 1916 5.10 för Ärkestiftet. T. f. sjömanspräst i London 1916 1.11, ordinarie 1917 1.1. Fil. kand. i Uppsala 1919 15.9. Lärare vid Lutherska högskolan i Kina 1919 1.10—1927 31.12. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1925 1.11—1926 31.5. Pastorsadjunkt i Bromma 1927 1.9. Ständig adjunkt ibid. 1928 1.1—1930 31.1. Tillika vice pastor ibid. 1929 2.7—18.8. Vice pastor i Svenska Ulrika Eleonora församling i London 1929 26.8—30.9. Kyrkoherde ibid. 1929 6.12 och tillika legationspredikant i London 1930 21.1, tilltr. 1930 1.3. Genom tjänstebyte med kyrkoherde B. Mogård vice pastor i Högalid 1937 1.5—4.7. Kyrkoherde i Bromma 1938 15.8, tilltr. 1939 1.2. — L. N. O. 1942.

Gift i Hedvig Eleonora 1917 11.8 med *Brita Berglund*, född i Lindesberg 1892 21.2, dotter av ingenjören *Gustaf Adolf Berglund* och hans hustru *Maria Sundling*.

Barn: *Per*, född i London 1918 15.9. Jur. kand. Tingsnotarie i Västerås.

## Komministrar

### Serie I

1. CARL RICHARD WIKMARCK 1917—1921. Se Matteus, komministrar serie II nr 1.

2. HÅKAN THEODOR NILSSON LJUNGE 1925—1929. Se S:t Göran, kyrkoherdar nr 2.

3. CARL NESTOR HJORTH 1931—

Född i Odensala 1890 27.2. Son av hemmansägaren *Anders Theodor Hjorth* och hans hustru *Mathilda Charlotta Lundin*. Student i Uppsala 1911 11.9 (Upl.). Teol. kand. ibid. 1915 29.1. Prästvigd i Uppsala 1915 15.6. Pastorsadjunkt i Torstuna 1915 1.7. Tillika vice komminister i Österunda 1916 10.1—31.1. Pastorsadjunkt i Bollnäs 1916 1.5. Ständig adjunkt ibid. 1918 1.5. Komminister i Söderhamn 1916 7.6, tilltr. 1919 1.7. Tillika lasaretspredikant ibid. 1919 1.7. Komminister i Bromma 1931 20.1, tilltr. 1931 1.8. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1937 1.9—1938 30.6 och 1938 12.8—1939 1.2. Ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen under kyrkoherdens semesterledighet. — Opponens vid prästmötet i Uppsala 1934. L. V. O. 1946.

Gift i Bromma 1940 24.6 med *Ebba Elisabeth Huss*, född i Arnäs 1913 10.5, dotter av direktören *Karl Huss* och hans hustru *Signe Elisabeth Ljungberg*.

Barnlös.

Adoptivbarn: *Hans Erik Anders*, född i Johannes 1943 25.5.

## Serie II

### Tjänsten inrättad 1935

1. KARL HILMER ELDE 1936—1947.

Född i Äby 1889 6.3. Son av hemmansägaren *Johan August Johansson* och hans hustru *Maria Sofia Nilsson*.

Efter att ha genomgått Fjellstedtska skolan student i Uppsala 1913 16.10 (Kalm.). Teol. kand. ibid. 1919 31.3. Prästvigd i Uppsala 1919 25.5 för Luleå stift. Kontraksadjunkt i Lappmarkens tredje kontrakt 1919 1.7. Tillförordnad komminister i Vitträsk 1919 1.10. Förste komminister i Nordmaling 1925 3.1, tilltr. 1925 1.5. Kyrkoherde i Resele 1928 26.9, tilltr. 1930 1.5. Komminister i Bromma 1936 17.11, tilltr. 1936 1.12. Kyrkoherde i Sollentuna och Ed 1947 15.1, tilltr. 1947 1.2.

Gift i Hässleby 1920 23.6 med *Selma Lydia Maria (Maj) Jonsson*, född i Helsingtuna 1894 11.10, dotter av predikanten *Jonas Fritiof Jonsson* och hans hustru *Selma Maria Pettersson*.

Barn: *Gunnar Valdemar*, född i Gällivare 1921 21.5. Fil. stud. Journalist.

*Kerstin Maria*, född i Gällivare 1923 20.9. Sjuksköterska.

*Birgitta Maria*, född i Nordmaling 1928 8.4.

*Torsten Ingemar*, född i Resele 1932 7.6.

*Stig Ansgar*, född i Resele 1933 27.11.

*Bengt Christofer*, född i Bromma 1939 1.10.

Serie III

Tjänsten inrättad 1939

1. BRYNOLF GUSTAF ADOLF STRÖM 1940—

Född i Hedvig Eleonora 1894 4.10. Son av direktören *Per Eric Brynolf Ström* och hans hustru *Anna Johansson*.

Student vid Stockholms högskola v. t. 1914. Hertigens av Småland lärare 1920 1.3—1924 30.6. Vikarierande adjunkt vid Högre allmänna läroverket å Södermalm 1920—1921. Lärare vid Stockholms Enskilda gymnasium 1920—1921. Fil. kand. i Stockholm 1922 29.5. Lärare vid Stockholms Enskilda gymnasium 1923—1924 och vid Palmgrenska samskolan v. t. 1924. Resesekreterare hos Strängnäs stiftsråd 1924—1925. Student i Lund 1925 19.9 (Verml.). Teol. kand. ibid. 1928 15.12. Prästvigd i Strängnäs 1929 26.5. Vice pastor i Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin 1929 1.6—30 7. Vice pastor i Ekeby och Gällersta 1929 1.8—1930 6.1. Pastorsadjunkt i Södertälje och Tveta 1930 7.1. Vice ständig adjunkt i Bromma 1930 1.2. Tillika vice pastor i Lovö 1930 1.9—10.9. Ständig adjunkt i Bromma 1931 1.2. Tillika predikant vid Beckomberga sjukhus 1932 1.11. Kyrkoadjunkt i Bromma 1936 1.1. Komminister ibid. 1940 27.2, ensam sökande, tilltr. 1940 1.4. Ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen under kyrkoherdens semesterledighet. — L. V. O. 1939.

Ogift.

## *Brunkebergs- och Kungsbacksförsamlingen*

---

På Brunkebergskyrkogården uppfördes 1649—1651 ett begravningskapell av trä, som sedermera fick namnet S:t Johannis kapell och slutligen kallades S:t Johannis kyrka. Redan 1657 framförde kyrkoherden i S:t Jakob i konsistorium begäran om gudstjänst i detta kapell och på 1660-talet började kaplanen i S:t Jakobs församling Andreas Nortman intrigera för att få en församling bildad kring kapellet i akt och mening att bli dess kyrkoherde. Nortman avled emellertid 1669, men tanken upptogs av hans måg Olaus Rundelius. Denne insåg att trakten kring kapellet ej ensam kunde bära utgifterna för en särskild församling och lyckades förmå en del av invånarna i norra delen av S:ta Klara församling, de s. k. Kungsbacksborna, att gå med på planerna. En supplik att få bilda egen församling ingavs till kungl. maj:t av 30 Jakobsbor och 12 Klarabor. Trots avstyrkan av Stockholms stads konsistorium och trots att överståthållarens tillstyrkan var svagt motiverad biföll kungl. maj:t 1671 3.11 den gjorda framställningen och Rundelius blev kyrkoherde i den nya församlingen. Överståthållaren skulle med de av församlingens tillkomst berörda församlingarna underhandla om dess gränser, men något resultat uppnåddes ej. Rundelius tillträdde emellertid sin tjänst 1671 30.11 ehuru han ej var introducerad och därför lät sin kaplan predika i högmässan.

Brunkebergskyrkogården var emellertid omistlig för S:t Jakobs församling emedan kyrkogården kring S:t Jakobs kyrka var liten och trång samt otillräcklig som begravningsplats. Efter föreställningar härom utfärdade kungl. maj:t 1671 13.12 ett nytt brev till överståthållaren varigenom bestämdes att kapellet och omkringliggande kyrkogård fortfarande skulle tillhöra S:t Jakobs församling och att en ny kyrka skulle byggas vid Konungsbacken eller annan lämplig plats. Under tiden skulle dock den del av norra förstaden, ”som denna nya kyrkan tillagd bliver”, få förrätta sin gudstjänst i träkapellet utan att dock ingripa i S:t Jakobs församlings rättigheter.

Trots kungabrevet gjordes emellertid av Rundelius åtskilliga ingrepp i S:t Jakobs rättigheter och detta föranledde klagomål från S:t Jakobs för-

samling och dess kyrkoherde Magnus Pontinus. Kungl. maj:t upphävde då 1674 12.3 sitt beslut om den nya församlingen och bestämde att dess invånare som förr skulle lyda under S:t Jakob och S:ta Klara. Kapellet skulle förbliva under S:t Jakob, gudstjänsten där skulle uppehållas av en kaplan och den nya församlingens pastor avvakta en annan lägenhet, varom ärkebiskopen skulle tillskrivas.

Den del av S:ta Klara församling, som tillhört Brunkebergs- och Kungsbacksförsamlingen, kom att under namnet S:t Olofs församling bli en annexförsamling under S:ta Klara, men Jakobsdelen förblev en del av S:t Jakobs församling. Först 1907 tillkom i norra delen av S:t Jakob en ny församling, S:t Johannes.

Huruvida någon kyrkobokföring funnits i Brunkebergs- och Kungsbacksförsamlingen har ej kunnat utrönas. Inga ministerialböcker finnas emellertid bevarade.

#### Litteratur:

F. L. Wittingh, St. Jacobs minne, Stockholm 1771.

Alice Quensel, Sankt Johannes församlings historia. I Sveriges kyrkor, band 4, häft. 3. Stockholm 1934.

## Kyrkoherdar

### I. OLAUS ANDREÆ RUNDELIUS 1671—1674.

Troligen född i Uppsala, okänt när. Död 1675 17.7. Härkomst okänd, men var sannolikt bror till skolmästaren vid Maria skola Andreas Andreæ Rundelius.

Student i Uppsala, okänt när, ej funnen i studentmatrikeln<sup>1</sup>. Prästvigd i Uppsala 1663 15.10 till huspredikant hos Nils Tungel. Ånyo student i Uppsala 1668 21.5 och kallas då Upsaliensis. Pastor i Brunkebergs- och Kungsbacksförsamlingen omedelbart efter dess bildande 1671 3.11, tilltr. 1671 30.11. Sökte 1673 15.1 bliva assessor i Stockholms stads konsistorium, som dock beslöt inhämta ärkebiskopens mening. Antogs 1673 10.9 till assessor i konsistorium, men måste avgå sedan kungl. maj:t 1674 12.3 förordnat att församlingen skulle upphöra. Då han sedan förgäves sökte få auskultera i konsistorium kallas han 1674 2.9 komminister i Brunkebergs kapell och tjänstgjorde vid S:t Johannis kapell såsom adjunkt i S:t Jakob. Komminister är ej här att tyda enligt nutida språkbruk utan betydde adjunkt, komministrarna kallades ännu kaplaner.

<sup>1</sup> Om ej identisk med Olaus Andreæ, student 1661 6.2 (Upl.) eller Olaus Andreæ, student i maj 1653 (Upl.).



Gift 1666, lyst i Jakob 1666 29.4, vigsel "på landet", med *Kerstin Nortman*, född och död okänt var och när, dotter av sist komministern i Jakobs församling *Andreas Israelis Nortman* och hans första hustru *N. N.*

Barn: *Anders*, döpt i Jakob 1667 24.9, död okänt var och när.

*Olof*, döpt i Jakob 1669 17.3, död späd.

*Olof*, döpt i Jakob 1670 23.3, död okänt var och när.

Rundelius blev 1664 20 7 priverad för att han i en predikan hos fru Tungel grovt förolämpat Abraham Andersson Wretman, som var i tjänst hos fru Tungel, och dennes fästmö. Konsistorii preses skulle dock få häva priveringen när de blivit förlikta. I processen upplystes att Rundelius förut kallat sig Rundelsteen. Han karakteriseras av kyrkoherden Pontinus i S:t Jakob såsom "en fräck man och utan försyn, förmäten och bullersam" och säges varit "något svag i messande för den oböjliga röstens skull". Det av Pontinus fällda omdömet synes ej jävas av hans föregående uppträdande vid det Tungelska hovet.

För att bliva kyrkoherde i den nya församlingen utfäste sig Rundelius att dels till kyrkoherdeboställe skänka en efter svärfadern ärvd gård vid S:t Johannis kyrkomur, dels tjäna två år utan lön och i två år själv avlöna kaplan. Sannolikt har han därför aldrig uppburit någon avlöning.

## Komministrar

1. PETRUS ANDREÆ MUUR 1671—1674. Se S:t Olof, komministrar nr 1.

## Brännkyrka församling

---

I anledning av kommunens inkorporering med Stockholm förlades Brännkyrka församling från 1914 1.5 under Stockholms stads konsistorium och blev samtidigt eget pastorat. Församlingen, som före 1584 haft egen kyrkoherde, var åren 1584—1588 prebende för skolmästaren vid Stockholms trivialskola och från 1588 till 1914 annex till Huddinge socken. Brännkyrka tillhörde Strängnäs stift intill 1557, då socknen i likhet med övriga Södertörn kom under ordinarius i Stockholm. Sedan denna tjänst indragits 1565 hörde Brännkyrka jämte Södertörn i övrigt till ärkestiftet till 1626. Från Stockholms stads konsistorii tillkomst på 1590-talet till 1626 lydde Brännkyrka närmast under detta och tillhörde sedermera Strängnäs stift.

Utom församlingskyrkan, den vid Liseberg belägna, från medeltiden stammande Brännkyrka, ursprungligen Vantörs kyrka, finnes inom församlingen ytterligare en gudstjänstlokal, nämligen den vid Blommensberg belägna S:t Sigfrids kyrka, uppförd 1904.

Församlingens prästerskap före 1914 se Strängnäs stifts herdaminne.

Från Brännkyrka avskildes 1931 Enskede församling, se denna.

### Kyrkoherdar

1. HANS JONAS (JOHN) LINDSKOG 1915—1940.

Född i Göteborg, Karl Johan 1869 2.2. Son av kyrkoherden i Karl Johans församling i Göteborg, *Claes Svante Lindskog* och hans hustru *Albertina Augusta Dann*.

Student i Lund 1887 13.9 (Göteb.). Fil. kand. *ibid.* 1891 19.9. Prästvigd i Göteborg 1893 6.1. Pastorsadjunkt i Tjörns pastorat 1893 6.1—1895 15.10. Vice komminister i Kungshamn i Tossene pastorat 1896 1.6—31.8. Vice pastor i Träslöv 1897 15.1—30.5. Vice komminister i Kungshamn 1897 1.6—31.8. Vice pastor i Fässberg 1897 1.9—30.9. Teol. kand. i Lund 1898

25.5. Vice pastor i domkyrkoförsamlingen i Göteborg 1898 1.6—1903 31.3. Vice pastor i Svenska Ulrika Eleonora församling i London och vice legationspredikant *ibid.* 1903 1.5. Kyrkoherde i nämnda församling 1904 26.3, tilltr. 1904 1.5. Tillika legationspastor i London 1904 22.6. Kyrkoherde i Brännkyrka 1915 19.3, utnämnd av kungl. maj:t utom förslag, tilltr. 1915 1.4 och intog 1915 23.7 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1917 2.10. Tillika vice ständig adjunkt i Brännkyrka 1926 1.5—8.6 och 1.9—30.9. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1927 1.5—1940 31.3. Tillika vice pastor i Enschede 1931 1.5—22.6. Tillika vice komminister i Brännkyrka 1934 8.8—31.8. — Preses vid prästmötet i Uppsala 1921. Ledamot av Stockholms stads folkskoledirektion 1921—1923. Ledamot av kyrkomötet 1926. — L. V. O. 1911, L. N. O. 1924. K. N. O. 2 kl. 1932. — Uppförd i första rummet å förslag till professor i systematisk teologi i Lund 1913 och i andra rummet till professor i dogmatik och moralteologi i Uppsala 1922. — Å förslag till kyrkoherde i Adolf Fredrik 1927. — Emeritus 1940 1.4.

Gift i Danderyd 1906 22.5 med *Johanna Maria Erikson Smith*, född i Gävle 1875 28.1, död i Brännkyrka 1928 24.12, dotter av handlanden *Anders Erikson* och hans hustru *Johanna Persdotter*.

Barn: *Hans Gunnar*, född i London 1907 27.10. E. o. tingsdomare i Västerbottens västra domsaga.

*Claes Folke*, född i London 1910 18.1. Civilingenjör.

*Rolf Jonas*, född i London 1912 7.3. Gasverksingenjör.

*Bo Svante*, född i Brännkyrka 1917 6.5. Ombudsman.

## 2. CARL GUSTAF EMANUEL COLLINI 1942—

Född i Söderhamn 1890 2.6. Son av stationsskrivaren *Henric Petrus Collini* och hans hustru *Anna Maria Collinder*.

Student i Uppsala 1909 6.9 (Sörml.-Ner.). Teol. kand. *ibid.* 1914 27.5. Prästvigd i Strängnäs 1914 13.12. Vice pastor i Björnlunda 1915 1.1. Vice pastor i Ripsa och Lid 1915 30.1. Vice pastor i Björnlunda 1915 6.4. Vice pastor i Lunda 1915 1.5. Vice pastoratsadjunkt i Stora Malm 1915 19.8, ordinarie 1915 1.9. Tillförordnad komminister i Nyköpings västra församling och S:t Nikolai med station i Oxelösund 1918 1.5. Pastorsadjunkt i Brännkyrka 1919 1.1. Tillika vice pastoratsadjunkt *ibid.* 1919 1.1. Pastoratsadjunkt *ibid.* 1919 17.2. Tillförordnad komminister *ibid.* 1921 1.5—1925 28.2. Kyrkoherde i Lerbäck 1924 22.3, tilltr. 1925 1.5. På egen begäran avsked från 1927 1.10. Vice komminister i Sofia 1927 1.10. Komminister *ibid.* 1928 7.3, tilltr. 1929 1.10. Kyrkoherde i Brännkyrka 1942 15.1, tilltr. 1942 1.2. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Brännkyrka 1921—24 och i Sofia 1938—40 under semesterledigheter. — Kallad

1939 till fjärde provpredikant för kyrkoherdetjänsten i Sofia, men antog ej kallelsen.

Gift i Gustaf Vasa 1925 19.3 med *Karin Irma Aurora Wernström*, född i Sala 1900 21.9, dotter av skorstensfejaremästaren *Gustaf Algot Wernström* och hans hustru *Augusta Johanna Olsson*.

Barnlös.

## Komministrar

### Serie I

#### 1. NILS AUGUST LINDSTAM 1915—1918.

Född i Lekvattnet 1866 22.6. Son av hemmansägaren *Nils Sigfridsson* och hans hustru *Stina Eriksson*.

Student i Uppsala 1893 12.9 (Verml.). Folkskollärarexamen i Uppsala 1897 15.5. Prästvigd i Strängnäs 1897 13.6. Pastorsadjunkt i Lilla Mellösa och Flen 1897 18.6. Med huvudsaklig verksamhet i samhället Liljeholmen komministersadjunkt i Huddinge och Brännkyrka 1897 24.8. Vice komminister ibid. 1907 15.4. Tillförordnad komminister i Brännkyrka 1913 29.3. Tillika vice pastor i Huddinge och Brännkyrka 1913 15.7—16.8 och 1914 1.1—30.4. Vice pastor i Brännkyrka 1914 1.5—1915 10.6. Vice komminister ibid. 1915 11.6—31.10. Komminister ibid. 1915 23.10, tilltr. 1915 1.11. Kyrkoherde i Huddinge 1916 10.12, tilltr. 1918 1.5. Hon. prost 1932 30.12. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Huddinge 1898—1912 och i Brännkyrka 1916—17 under semesterledigheter. Emeritus 1942 1.4. — Kallad 1914 av Brännkyrka församling till fjärde provpredikant för kyrkoherdetjänsten ibid.

Gift 1:0 i Kristinehamn 1899 15.3 med *Anna Elisabeth Noring*, född i Kristinehamn 1869 10.1, död i Brännkyrka 1913 30.11, dotter av målarmästaren *August Fredrik Noring* och hans hustru *Anna Lovisa Hedin*. — 2:0 i Brännkyrka 1916 4.1 med *Selma Carolina Maria Nilsson*, född i Högserum 1880 8.1, dotter av lantbrukaren *Johan Olof Nilsson* och hans hustru *Christina Carolina Svensson*.

Barn: 1. *Nils-Gustaf Fredrik*, född i Brännkyrka 1901 16.3. Maskiningenjör.

1. *Erik Gunnar Sigfrid*, född i Brännkyrka 1908 22.6. Köpman.

2. *Anna Stina*, född i Brännkyrka 1917 18.1. Kontorist.

#### 2. JOHAN (JOHN) LAGERKRANZ 1919—1945.

Född i Katarina 1875 4.2. Son av urmakaren *Johan Ludvig Lagerkranz* och *Anna Sofia Jonsson*.

Student i Uppsala 1896 24.9 (Smål.). Prästvigd i Uppsala 1903 28.5. T. f. skolföreståndare vid fängelserna å Långholmen 1903 1.6—30.9. T. f.

predikant vid Tvångsarbetsanstalten å Svartsjö 1903 1.10—15.11. Skollärare vid fängelserna å Långholmen 1903 20.11, tilltr. 1904 1.1. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1904 26.3. T. f. predikant vid Tvångsarbetsanstalten å Svartsjö 1904 16.6—31.7. T. f. skolföreståndare vid fängelserna å Långholmen 1904 1.8—10.9. Kateket i Maria Magdalena 1904 4.10—1914. Predikant vid Borgerskapets gubbhus 1909 1.7—1912 15.5. Pastorsadjunkt i Huddinge och Brännkyrka 1912 1.1. Predikant vid Hemmet för gamla 1912 1.10—1918 30.9. Vice pastoratsadjunkt i Brännkyrka 1914 1.5. Pastoratsadjunkt ibid. 1915 4.12, tilltr. 1916 1.1. Komminister ibid. 1917 11.12, tilltr. 1919 1.5. Tjänstledig 1934 18.6—15.9 för botanisk forskningsresa till Grönland. Med ledighet från egen tjänst vice pastor i Brännkyrka 1940 1.4—31.7, 1940 22.8—1941 8.6, 1941 1.7—3.9 och 1941 23.9—1942 31.3. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor 1915—1938 under semesterledigheter. — Lärare vid Södra kommunala mellanskolan 1918—1931 och 1936—1938. L. V. O. 1938. Emeritus 1945 1.4. — Kallad 1924 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid, men avböjde.

Gift i Eksjö 1904 10.11 med *Anna Elisabeth Johansson*, född i Eksjö 1871 21.1, dotter av handlanden *Johan August Johansson* och hans hustru *Mathilda Christina Glatz*.

Barn: *John Gunnar Hilding*, född i Maria Magdalena 1905 13.10. Apotekare.  
*Anna Britta*, född i Maria Magdalena 1907 22.5. Anställd hos Stockholms stads fattigvårdsnämnd.  
*Stig Axel Ludvig*, född i Maria Magdalena 1908 18.8. Civilingenjör.  
*Gertrud Hilda Elisabeth*, född i Maria Magdalena 1910 13.6.

Som framstående botaniker företog komminister Lagerkranz flera botaniska forskningsresor till Spetsbergen och Grönland.

## Serie II

Tjänsten inrättad 1920 från 1921 1.5, men skulle tillsvidare uppehållas av vikarie

### 1. SIGGE EUGÉN SWENSSON 1925—

Född i Torslanda 1880 20.12. Son av folkskolläraren *Amandus Swenson* och hans hustru *Eva Sofia Wessberg*.

Student vid Göteborgs högskola 1899 7.9. Student i Uppsala 1901 1.2 (Göteb.). Prästvigd i Härnösand 1904 7.6. Pastorsadjunkt i Berg 1904 15.7. Pastorsadjunkt i Skön 1904 15.11. Vice pastor i Indal 1907 1.6. Komminister i Anundsjö 1909 4.12, tilltr. 1910 1.1. Vice pastor ibid. 1917 17.10—1918 31.10. På egen begäran avsked från 1918 1.11. Pastorsadjunkt i Katarina 1918 1.11. Predikant vid Stockholms stads skyddshem vid Skrubba 1918 15.10, tilltr. 1918 1.11. Kateket i Katarina 1918 4.12—1925 31.7.

Komminister i Brännkyrka 1925 14.7, tilltr. 1925 1.8. Tillika vice pastorsadjunkt i Katarina 1925 1.8—30.9. Förordnad att 1934 16.7—7.8 uppehålla även komminister Lagercrantz' tjänst ibid. Ett flertal förordnanden som vice pastor 1926—1941 under semesterledigheter. — L. V. O. 1939. — Å förslag till kyrkoherde i Bromma 1937. Å förslag till kyrkoherde i Brännkyrka 1941, men blev utklagad.

Gift 1:0 i Dala-Husby 1910 10.8 med *Agda Hedrén*, född i Husby 1886 21.6, död i Anundsjö 1917 3.8, dotter av folkskolläraren *Johan Axel Hedrén* och hans hustru *Anna Maria Lovisa Östergren*. — 2:0 i Anundsjö 1918 6.10 med *Anna Tekla Maria Dixelius*, född i Härnösand 1881 7.12, dotter av komministern i Härnösand, sist kyrkoherden i Anundsjö *Johan Gustaf Dixelius* och hans hustru *Euphrosyne Agatha Rosenius*.

Barn: 1. *Ina*, född tv. i Anundsjö 1911 24.8, död ibid. 1911 12.9.

1. *Gerd*, född tv. i Anundsjö 1911 24.8. Skolkökslärarinna. Gift i Brännkyrka 1938 30.10 med tjänstemannen hos Aktiebolaget Bolinder & Munktell i Eskilstuna, *Nils Thure Nilsson*, född i Torshälla 1902 8.10.

1. *Sture*, född i Anundsjö 1913 9.9, död i Katarina 1919 19.10.

1. *Sten Alvar*, född i Anundsjö 1915 7.1.

1. *Bo Svante*, född i Anundsjö 1916 11.9.

2. *Lars Johan*, född i Katarina 1920 15.3. Har antagit namnet Dixelius. Fiskal i Svea hovrätt.

2. *Olov Sigge*, född i Katarina 1923 13.4. Har antagit namnet Dixelius. Fil. mag.

2. *Sven Erik*, född i Katarina 1925 18.7. Har antagit namnet Dixelius. Ingenjör.

### *Serie III*

Tjänsten inrättad 1920 från 1921 1.5, skulle tillsvidare uppehållas av vikarie och indrogs 1931

1. HENNING VIKTOR JOSUA HELÉN 1925—1931. Se Enskede, kyrkoherdar nr 1.

## Engelbrekts församling

---

**H**edvig Eleonora församling uppdelades 1906 1.5 i tre församlingar, Engelbrekts församling, Hedvig Eleonora församling och Oscars församling.

Engelbrekts församling begränsas av Birger Jarlsgatan, Grev Turegatan, Humlegårdsgatan, Brahegatan, Valhallavägen, Sturegatan och Tegeluddsvägen innefattande Värtan utom Frihamnen samt Hjorthagen och norra delen av Norra Djurgården.

Församlingskyrka är Engelbrektskyrkan, uppförd 1910—1914 och invigd 1914 25.1. Dessutom finnes inom församlingen Hjorthagens kapell, invigt 1909 25.3.

### Kyrkoherdar

#### 1. WILHELM EMIL FRITHIOF WESTMAN 1907—1910.

Född i Lännäs 1850 17.10. Död i Engelbrekt 1910 15.10. Son av färgaren *Wilhelm Edvard Westman* och hans hustru *Johanna Carolina Hedström*.

Student i Uppsala 1873 15.9 (Sthlm). Student i Tübingen hösten 1876—våren 1877. Prästvigd i Strängnäs 1878 14.7 till pastorsadjunkt i Turinge. Vice pastor i Lillkyrka och Ödeby 1879 1.7. Vice pastor i Glanshammar och Ringkarleby 1880 1.5. Företog 1880 1.9 en studieresa till England och Skottland. Komminister i Ösmo 1880 22.10 med tillträde 1884 1.5, på egen begäran entledigad 1884 16.2. Pastorsadjunkt i Katarina i Stockholm 1881 30.8. Vice komminister i Klara 1882 1.5. Komministersadjunkt ibid. 1883 1.5. Vice komminister ibid. 1883 12.6—11.9. Pastorallex. i Strängnäs 1883 21.11. Pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1884 5.2. Tillika vice komminister i Klara 1884 27.7—31.8. Tillika kateket i Hedvig Eleonora 1884 29.8. Tillika predikant vid Stockholms stads rannsagningsfängelse 1885. Vice pastoratsadjunkt i Hedvig Eleonora 1885 11.8

—1887 31.1. Pastoratsadjunkt *ibid.* 1888 10.1, tilltr. 1889 1.5. Vice pastoratsadjunkt *ibid.* 1888 1.5—1889 30.4. Komminister i Jakob och Johannes 1902 25.2, tilltr. 1902 1.5. Vid församlingens delning 1907 1.5 komminister i Johannes. Kyrkoherde i Engelbrekt 1907 13.9, tilltr. 1907 1.10 och intog 1907 8.10 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Hedvig Eleonora 1891—1900 under semesterledigheter. — Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1890.

Gift 1:0 i Adolf Fredrik 1892 6.10 med *Hilda Elisabeth Westman*, född i Klara 1870 21.2, död i Enköping 1897 11.5, bokf. i Hedvig Eleonora, dotter av grosshandlaren i Gävle *Johan Ludvig Westman* och hans hustru *Emma Elisabeth Holmström*. — 2:0 i Jakob 1903 15.10 med *Anna Helena Amalia Bergström*, född i Kristianstad 1863 21.8, död i Ulrika Eleonora 1932 18.10, dotter av hovrättsassessorn, sist landshövdingen *Per Axel Bergström* och hans hustru *Anna Emilia Mathilda Sjöcrona*.

Barn: 1. *Axel Edvard*, född i Hedvig Eleonora 1894 29.12. Professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.

## 2. CARL ABRAHAM REHN 1913.

Född i Jakob 1865 10.10. Död i Engelbrekt 1913 13.7. Son av vice häradshövdingen, sist hovintendenten *Abraham Georg Rehn* och hans hustru *Eva Gustafva Mathilda Smedberg*.

Student i Uppsala 1884 26.5 (Sthlm). Prästvigd i Strängnäs 1890 15.6. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1890 1.9. Vice pastoratsadjunkt *ibid.* 1892 1.10. Pastorsadjunkt *ibid.* 1894 1.5. Tillika pastorsadjunkt i Livgardets till häst församling 1894—1899. Vice pastoratsadjunkt i Hedvig Eleonora 1894 11.6—10.8. Kateket i Jakob och Johannes 1895 1.10—1898 30.9. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1896 1.5—30.6. Vice pastoratsadjunkt *ibid.* 1897 10.6—31.7 och 3.8—24.8. Pastoratsadjunkt *ibid.* 1898 26.9, tilltr. 1898 1.10. Vice pastor i Hovförsamlingen somrarna 1899 och 1900. Vid Hedvig Eleonora församlings delning 1906 1.5 pastorsadjunkt i Engelbrekt. T. f. regementspastor vid Positionsartilleriet 1906. Vice pastor i Engelbrekt 1906 1.5—31.7, 1906 1.9—1907 30.9, 1908 3.3—30.11, 1909 14.5—31.8, 1910 19.5—31.8, 1910 11.10—1913 27.3 och 1913 11.4—30.4. Kyrkoherde i Engelbrekt 1912 29.6 (fjärde provpredikant), tilltr. 1913 1.5 och intog 1913 6.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Ogift.

Rehn var de fattigas präst, han var ständigt på rörlig fot för att göra besök i fattiga hem. Han var förmögen och utövade stor välgörenhet. Vid sin död stod han i begrepp att ingå äktenskap, men borttrycktes plötsligt och oväntat.



3. LARS TEODOR LINDHAGEN 1914—1923.

Född i S:t Lars 1863 13.1. Död i Engelbrekt 1923 20.8. Son av komministern i S:t Lars, sist kyrkoherden i Väderstad, *Fredrik Israel Lindhagen* och hans hustru *Beata Agnes Theresia Blom*.

Student i Uppsala 1881 16.9 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1886 25.7. Pastorsadjunkt i Östra Eneby 1886 2.8. Vice pastor ibid. 1886 1.12. Vice pastor i Högby, Västra Skrukeby och Hogstad 1887 26.4. Pastorsadjunkt i Östra Eneby 1887 10.8. Vice pastor ibid. 1888 11.1. Vice pastor i Adelöv 1888 27.7. Vice komminister i S:t Olai i Norrköping 1888 8.8. Komminister i Ekebyborna och Ask 1888 10.11, på egen begäran avsked 1889 17.4 före tillträdet. Predikant vid Kronoarbeitsstationen å Tjurkö 1889 20.5. Slottspastor vid Centralfängelset och predikant vid Länscellfängelset i Malmö 1892 11.4, tilltr. 1892 1.5. Föreståndare för Svenska Israelsmissionen i Stockholm 1894 1.11—1914 31.5. Pastorsadjunkt i Bromma i Ärkestiftet 1894 1.11. Vice pastor ibid. 1896 21.8—3.10. Predikant vid Sophiahemmet i Stockholm 1897 13.4—1907 30.4. T. f. regementspastor vid Andra Svea artilleriregemente 1898—1900 31.3. Biträdande predikant vid Blasieholmskyrkan 1901. Pastorsadjunkt i Matteus 1911 16.12. Vice komminister ibid. 1912 23.8—1913 15.7. Vice pastor ibid. 1913 16.7—31.8. Vice pastor i Engelbrekt 1913 1.9—1914 30.4. Kyrkoherde ibid. 1914 20.5, tilltr. 1914 1.6 och intog 1914 5.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Ledamot av Stockholms stads folkskoledirektion 1918—1921. — Å förslag till kyrkoherde i Matteus 1912.

Gift 1:o i Ringarum 1889 8.10 med *Hilda Albertina Petersson*, född i Ringarum 1864 31.8, död i Hedvig Eleonora 1903 23.12, dotter av lantbrukaren *Per Persson* och hans hustru *Christina Charlotta Nilsson*. — 2:o i Skeppsholmen 1905 29.5 med *Anna Thurinna Lagerberg*, född i Karlskrona amiralitetsförsamling 1869 14.12, dotter av kommandörkaptenen, sist konteramiralen *Otto Lagerberg* (adliga ätten nr 1112) och hans hustru *Ulria Helena Thurinna Schmiterlöw*.

Barn: 1. *Teodor Immanuel*, född i Tjurkö 1891 17.10. Civilingenjör, direktör i Aktiebolaget Ljungströms ångturbin.

1. *Ellen Hilda Maria*, född i Malmö, S:t Petri 1893 5.9. Gift i Engelbrekt 1920 11.9 med förvaltaren på Ehrendals gård i Frustuna, sedermera disponenten i Svenska mejeriernas riksförening *Valdemar Natanael Kalmér*, född i Adolf Fredrik 1894 9.10.

1. *Ester Hilda Elisabeth*, född i Hedvig Eleonora 1897 10.3. Gift i Engelbrekt 1944 3.1 med läraren vid Konstfackskolan i Stockholm fil. lic. *Allan Willy Bernton*, född i London 1886 14.8.

2. *Lars Otto Fredrik*, född i Hedvig Eleonora 1906 22.3. Kyrkoadjunkt i Danderyd.

2. *Ebba Agnes Thurinna*, född i Matteus 1909 23.7, död i Engelbrekt 1916 30.4.

#### 4. JOHANNES LINDGREN 1925—

Född i Själevad 1874 22.5. Son av småbrukaren *Per Abraham Abrahamsson* och hans hustru *Magdalena Jansdotter*.

Efter att ha genomgått Fjellstedtska skolan student i Uppsala 1896 24.9 (Norrl.). Prästvigd i Härnösand 1902 3.1 till vice pastor i Näs, Hackås och Gillhov. Förste lärare vid Johannelunds missionsinstitut 1902 1.9. T. f. föreståndare ibid. 1903 1.10, ordinarie 1905 14.2. T. f. missionsdirektor i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 1910 1.1, ordinarie 1910 14.6—1922 31.8. Biträdande predikant vid Blasieholmskyrkan 1912 1.8—1916 23.9. Vice komminister i Gustaf Vasa 1914 1.9—1916 30.4. Predikant vid Eugeniahemmet 1915 1.8—1931 30.9. Pastoratsadjunkt i Gustaf Vasa 1915 15.12, tilltr. 1917 1.5. Vice pastoratsadjunkt ibid. 1916 1.5—1917 30.4. Tillika vice pastor ibid. 1916 1.6—16.7. Komminister ibid. 1917 20.2, tilltr. 1918 1.5. Tillika vice pastor ibid. 1917 9.8—31.8, 1918 16.8—31.8, 1919 9.8—31.8, 1919 17.11—1920 20.1 och 1921 21.8—4.9. Kyrkoherde i Engelbrekt 1924 22.4, tilltr. 1925 1.5. Teol. lic. i Uppsala 1924 15.12. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1925 5.5. — Orator vid prästmötet i Stockholm 1930. — L. N. O. 1934. — Kallad 1920 att komma under omröstning för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Jakob 1922.

Gift 1:0 å Johannelund 1903 18.7, bokf. i Adolf Fredrik, med *Maria Augusta Linnér*, född i Vaxholms garnisonsförsamling 1874 10.9, död i Engelbrekt 1928 24.9, dotter av artillerilöjtnanten *Lars Gustaf Lundborg* och hans hustru *Christina Eriksson* samt fosterdotter till amanuensen *Gustaf Wilhelm Linnér* och hans hustru *Ida Constantia Sandborg*. — 2:0 i Lovö 1930 7.9, bokf. i Adolf Fredrik, med *Elsa Elisabeth Eriksson*, född i Maria Magdalena 1893 5.4, dotter av fabrikören *Johan Gottfrid Eriksson* och hans hustru *Mathilda Christina Frondell*.

Barn: 1. *Magda Lilly Maria*, född i Bromma 1904 30.5. Folkskollärarinna.

1. *Aina Margareta*, född i Bromma 1906 24.1. Elementarskollärarinna. Gift i Engelbrekt 1935 23.6, bokf. i Göteborg, Gustavi, med folkskolläraren *Karl Folke Wessman* i hans andra gifte, född i Veinge 1896 5.9.

1. *Sture Adolf*, född i Maria Magdalena 1909 30.8. Fil. kand., teol. kand. Läroverksadjunkt.

1. *Johannes Gunnar*, född i Maria Magdalena 1913 30.9. Fil. lic. Biträdande lärare i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

## Komministrar

### Serie I

#### 1. CARL YNGVE (YGGE) BERGIUS 1910—1916.

Född i Nysund 1869 15.6. Död i Raus 1926 21.7, bokf. i Nyköpings östra församling. Son av snickaren *Anders Fredrik Bergius* och hans hustru *Sofia Mathilda Högberg*.

Student i Uppsala 1891 22.12 (Sthlm). Prästvigd i Strängnäs 1895 9.6 till pastorsadjunkt i Sorunda och Torö. Pastorsadjunkt i Lilla Mellösa och Flen 1896 1.9—1897 15.6. Vice kapellpredikant i Torö 1898 26.7—6.10. Pastorsadjunkt i Över- och Ytter-Järna 1898 7.12. Pastorsadjunkt i Eskilstuna, Kloster och Fors 1899 16.1. Pastorsadjunkt i Över- och Ytter-Järna 1899 16.5. Vice pastor ibid. 1899 1.7—31.8. Vice komminister i Dalarö 1899 1.9. Pastorsadjunkt i Över- och Ytter-Järna 1899 1.11—1900 31.3. Pastorsadjunkt i Fogdö och Helgarö 1900 1.10—1901 27.3. Vice pastor i Tyresö och Dalarö 1901 10.4—1902 30.4. Pastorsadjunkt i Ripsa och Lid 1902 1.7. Vice pastor i Västerljung 1902 15.10—1904 10.1. Komminister i Ripsa och Lid 1903 21.11, tilltr. 1903 1.12. Tillika vice pastor i Runtuna 1906 2.7—15.8, i Ripsa och Lid 1907 16.1—24.1 och i Runtuna 1907 15.7—15.8. Teol. lic. i Uppsala 1907 31.5. Vice komminister i Engelbrekt 1907 1.10—1908 30.9. Provår i Stockholm 1908—1909 för lärarbanan. Komminister i Engelbrekt 1909 13.12 sedan han överklagat det 1907 upprättade förslaget, tilltr. 1910 1.1. Kyrkoherde i Nyköpings östra församling, Allhelgona och Svärta 1916 18.11, tilltr. 1916 1.12. — Vikarierande läroverksadjunkt vid Jakobs realskola v.t. 1911 och vid Nya Elementarskolan h.t. 1911. Lärare vid Whitlockska samskolan 1913—1915 och vid Grevesmühlska samskolan 1917 samt vid Stockholms samgymnasium 1908 och 1911—1916. — Kallad 1914 till fjärde provpredikant för kyrkoherdetjänsten i Engelbrekt och erhöll vid valet de flesta rösterna.

Gift 1:0 i Nysätra, Ärkestiftet 1904 7.6, skilsmässa 1917, med *Hedvig Alfrida (Frida) von Beetzen*, född i Nederkalix 1863 9.1, död i Strängnäs 1944 27.8, dotter av godsägaren och konsuln *Victor Leonard von Beetzen* och hans hustru *Emma Fredrika Amalia Östman*. — 2:0 i Spånga 1918 17.6 med *Emma Olivia (Olly) Lekberg*, född i Karlskoga 1882 7.10, dotter av lantbrukaren *Gustaf Lekberg* och hans hustru *Anna Andersson*.

Barn: 2. *Erik Karl Yngve*, född i Nyköpings östra församling 1919 18.5. Fil. stud.

#### 2. AUGUST LINDH 1918—1945.

Född i Halmstads stad 1879 9.10. Död i Engelbrekt 1945 6.1. Son av överläkaren *Axel Alfred Alrik Lindh* och hans hustru *Anna Lovisa Stenfelt*.

Student i Uppsala 1897 14.9 (Väst.-Dala). Teol. kand. ibid. 1910 30.1. Student i Berlin 1910—1911. Prästvigd i Uppsala 1911 28.5. Vice

pastorsadjunkt i Oscar i Stockholm 1911 1.6. Pastorsadjunkt ibid. 1912 1.6. Pastoratsadjunkt i Engelbrekt 1913 30.12, tilltr. 1914 1.5. Vice komminister ibid. 1916 1.12—1918 31.3. Komminister ibid. 1918 26.3 (fjärde provpredikant), tilltr. 1918 1.4. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Engelbrekt 1914—1942 under semesterledigheter. — L. V. O. 1936. — Kallad 1920 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai och antog först kallelsen, men avböjde sedermera.

Gift i Matteus 1914 14.5 med *Elsa Agnes Petronella Liljeblad*, född i Norrköping, Olai 1882 23.6, dotter av kyrkoherden i S:t Olai i Norrköping *Bengt Liljeblad* och hans hustru *Cecilia Agnes Berg*.

Barnlös.

Komminister Lindh var framstående sångare.

### Serie II

Tjänsten inrättad 1924 från 1925 1.5

#### 1. GUSTAV KYHLBERG 1925—1945.

Född i Hedvig Eleonora 1888 22.11. Död i Engelbrekt 1945 4.5. Son av rektorn vid Allmänna institutet för dövstumma å Manilla, fil. dr *Ola Kyhlberg* och hans hustru *Mathilda Johanna Swartling*.

Student i Uppsala 1907 8.10 (Sthlm). Teol. kand. ibid. 1914 31.1. Prästvigd i Uppsala 1914 1.6. Pastorsadjunkt i Uppsala 1914 1.6. Kapellpredikant i Sandarne 1916 1.5. Komminister ibid. 1917 8.1, tilltr. 1917 1.5. På egen begäran avsked från 1920 1.7. Sekreterare i Svenska kyrkans diakonistyrelse 1920 1.1—1925 30.4. Pastorsadjunkt i Engelbrekt 1921 1.10. Teol. lic. honoris causa i Greifswald 1923. Komminister i Engelbrekt 1925 11.4, ensam sökande, tilltr. 1925 1.5. Förordnad att 1931 16.8—27.8 även uppehålla komminister Arbins tjänst ibid. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1936 1.10—1937 6.6. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor under semesterledigheter. — Predikant vid Epidemisjukhuset 1939 25.4, tilltr. 1939 1.5. — L. V. O. 1938.

Gift i Uppsala 1915 8.1 med *Sigrid Birgit Maria Karell*, född i Uppsala 1893 11.8, dotter av handlanden *Anders Gustaf Karell* och hans hustru *Anna Eugenia Pettersson*.

Barn: *Bengt Gustaf Ola*, född i Uppsala 1915 24.10. Tjänsteman i Aktiebolaget Radiotjänst.

*Anna Greta*, född i Uppsala 1919 12.8.

*Sigrid Märta Birgitta*, född i Engelbrekt 1926 21.9.

### Serie III

Tjänsten inrättad 1924 från 1925 1.5

#### 1. ERIK WILHELM ARBIN 1925—1940. Se Johannes, kyrkoherdar nr 2.

2. NILS FREDRIK BOLANDER 1941—

Född i Västerås 1902 18.7. Son av musikdirektören *Carl-Johan Bolander* och hans hustru *Hilma Maria Östling*.

Student i Uppsala 1921 16.9 (Västm.-Dala). Teol. kand. ibid. 1925 29.5. Prästvigd i Västerås 1925 13.12. Vice pastor i Sala landsförsamling 1926 15.1—25.2. Pastorsadjunkt ibid. 1926 26.2—31.5. Tillika vice pastor i Fläckebo 1926 12.4—31.5. Vice komminister i Uppsala 1927 7.2—15.3 och 1927 1.6—31.8. Pastorsadjunkt i Sura 1928 21.12—1929 7.1. T. f. ständig adjunkt i Stora Tuna 1929 8.1—31.5 och 1929 1.9—31.12. Teol. lic. i Uppsala 1929 14.9. Ständig adjunkt i Stora Tuna 1930 1.1—1933 30.9. Komminister i Hedemora stads- och landsförsamlingar 1933 5.8, tilltr. 1934 1.9. Vice komminister ibid. 1933 1.10—1934 31.8. Komminister i Engelbrekt 1940 30.4, tilltr. 1941 1.4. Vice komminister ibid. 1940 1.10—1941 31.3. Förordnad att 1940 11.11—1941 31.1 uppehålla även komminister Kyhlbergs tjänst ibid.

Gift 1:0 i Sura 1927 11.9, skilsmässa 1932 14.12, med *Vera Silverstolpe*, född i Adolf Fredrik 1907 1.1, dotter av civilingenjören *Helge Gustaf Mannerheim Silverstolpe* (adliga ätten nr 1939) och hans hustru *Helga Maria Whitlock*. — 2:0 i Stora Tuna 1933 24.10 med *Bengta Helena Ridderstedt*, född i Stora Tuna 1913 28.3, dotter av kontorsbiträdet *Jakob Ridderstedt* och hans hustru *Hilda Victoria Matsson*.

- Barn: 1. *Arne*, född i Uppsala 1928 10.7.  
2. *Kerstin Birgitta*, född i Hedemora 1936 11.3.  
2. *Lena Maria*, född i Hedemora 1940 6.4.  
2. *Bengt Fredrik*, född i Engelbrekt 1942 19.12.

## Enskede församling

---

Enskede församling utbröts ur Brännkyrka församling från 1931 1.1 och utgör från 1931 1.5 eget pastorat.

Församlingen utgöres av den del av förutvarande Brännkyrka församling, som ligger öster om en mellan Årstaviken och sjön Magelungen dragen linje, som först följer gränsen mellan Årsta och Enskede egendomar till Huddingevägen och sedan följer denna till dess den korsar gränsen mellan Örby och Stureby varpå den följer Örby gräns mot Ersta, Herrängen och Farsta fram till den punkt vid Magelungen där Örby, Farsta och Älvsjö sammanträffa. Till församlingen hör även södra delen av det 1930 från Nacka inkorporerade Hammarbyområdet.

Enskede kyrka uppfördes 1913—1915 av Sällskapet för främjande av kyrklig själavård och förvärvades 1918 av den odelade Brännkyrka församling.

### Kyrkoherdar

1. HENNING VIKTOR JOSUA HELÉN 1931—.

Född i Luttra 1877 10.5. Son av komministern i Luttra av Falköpings pastorat sist kyrkoherden i Herrljunga *Johan Adam Helén* och hans hustru *Adolfina Elisabeth Landahl*.

Student i Uppsala 1897 27.9 (Vestg.). Teol. kand. ibid. 1905 15.9. Prästvigd i Skara 1905 28.12. Pastorsadjunkt i Herrljunga 1905 29.12. Pastorsadjunkt i Fredsberg 1906 1.2. Vice komminister i Vassända—Naglum 1907 1.5. Tillförordnad komminister i Tådene 1908 1.10. Tillförordnad komminister i Vassända—Naglum 1909 15.9—1916 31.8. Tillika vice pastor i Vänersborg 1911 27.12—1913 30.9. Tillika vice pastorsadjunkt i Trollhättan 1916 1.1—30.8. Biträdande pastor vid Diakonissanstalten å Ersta i Stockholm 1916 1.9. Komminister i Vänersborg 1918 28.12, på egen begäran avsked 1919 5.3 före tillträdet. Tillförordnad komminister i Bränn-

kyrka 1921 1.5. Tillika vice pastor *ibid.* 1924 1.8—22.8. Komminister *ibid.* 1925 27.1, ensam sökande, tilltr. 1925 1.5. Förordnad att 1925 1.3—31.7 uppehålla även en annan komministertjänst *ibid.* (serie II). Kyrkoherde i Enskede 1931 20.6, tilltr. 1931 1.7. — L. N. O. 1941. — Å förslag till komminister i Katarina 1919.

Gift i Örebro, Nikolai, 1907 3.7 med *Anna Forssblad*, född i Skarstad 1886 19.6, dotter av godsägaren *Ernst Theodor Forssblad* och hans hustru *Hedvig Maria Charlotta Lindberg*.

Barn: *Miriam*, född i Vassända—Naglum 1908 15.4. Musiklärarinna. Gift i Enskede 1935 13.10 med kyrkoherden å Nuckö i Estland, sedermera Föreståndaren för Diakonissanstalten å Ersta i Stockholm *Sven Isak Danell*, född i Uppsala 1903 25.11.

*Anna-Stina*, född i Vassända—Naglum 1909 1.9, död i Brännkyrka 1922 19.10.

*Hedvig Margareta*, född i Vassända—Naglum 1911 7.12. Elementarskolelärarinna. Gift i Enskede 1938 10.9 med komministern i Södra Fågelås *Egon Hjalmar Ahman*, född i Vänersborg 1910 12.12.

*Ingrid*, född i Vassända—Naglum 1914 1.4. Gift i Enskede 1942 3.6 med kyrkoadjunkten i Vassända—Naglum, sedermera i Vänersborg *Erik Gustav Bertil Fridén*, född i Slöta 1906 16.11.

*Arne Gustaf Henning*, född i Sofia 1920 25.8. Teol. kand.

## Komministrar

### Serie I

#### 1. JOHN EJNAR VALDEMAR DANIELSSON 1933—.

Född i Jakob 1890 5.9. Son av muraren *Johan Alfred Danielsson* och hans hustru *Emma Josefina Johansson*.

Student i Uppsala 1910 8.9 (Sthlm). Fil. kand. *ibid.* 1914 16.9. Fil. mag. *ibid.* 1915 29.5. Teol. kand. *ibid.* 1920 30.3. Prästvigd i Uppsala 1920 24.5. Ständig adjunkt i Heliga Trefaldighet i Gävle 1920 16.10. Tillika fängelsepredikant i Gävle 1920 1.11. Förordnad 1926 27.4 till ständig adjunkt i Brännkyrka, tilltr. 1926 1.10. Tillika predikant vid Långbro sjukhus 1926 1.10—1933 30.9 och tillika organist där 1928 1.12—1933 30.9. Komminister i Enskede 1932 25.5, tilltr. 1933 1.7. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Brännkyrka och Enskede under semesterledigheter.

Gift i Stockholm 1921 14.3, bokf. i Uppsala, med *Milda Alfrida Mathilda Åkerlund*, född i Uppsala 1896 10.4, dotter av hyrverksägaren *Carl Alfred Åkerlund* och hans hustru *Augusta Mathilda Abl*.

Barn: *Alfred (Alf)*, född i Gävle, Heliga Trefaldighet 1921 15.12. Jur. stud.

Serie II

1. JOHN MAURITZ HULLBERG 1937—1946.

Född i Ronneby 1893 11.8. Son av vaktmästaren *Gustaf Hullberg* och hans hustru *Botilda Mattsson*.

Student i Lund 1912 10.9 (Smål.). Fil. kand. ibid. 1919 31.5. Teol. kand. ibid. 1922 15.9. Prästvigd i Växiö 1922 31.12. Kyrkoadjunkt i Almundsryd 1922 31.12. Biträdande pastor vid Svenska Diakonanstalten å Stora Sköndal 1926 1.8. Tillika kateket i Enskede 1927—1937. Tillika pastorsadjunkt i Enskede 1935 1.7—31.8. Komminister i Enskede 1937 27.4, tilltr. 1937 1.5. Kyrkoherde i Nacka 1946 20.9, tilltr. 1946 1.10.

Gift i Ronneby 1923 7.2 med *Thyra Maria Elisabeth Ekström*, född i Nakskov i Danmark 1895 21.2, fosterdotter till hemmansägaren *Håkan Andersson* i Ronneby och hans hustru *Ingrid Cecilia Pettersson*.

Barn: *Ingrid Elisabeth*, född i Almundsryd 1923 7.11, död i Brännkyrka 1930 4.12.

*Eva Birgitta*, född i Almundsryd 1925 8.8.

*Göran Ingmar*, född i Enskede 1932 28.3, död ibid. 1932 1.4.

*Jon Stefan (Staffan) Olaus*, född i Enskede 1935 6.10.



## *Finska nationella församlingen*

---

Efter beslutet att predikan skulle hållas rent och klart på modersmålet och predikan blev gudstjänstens huvudsak blev det nödvändigt att för de i Stockholm talrika finnarna hålla predikan på finska. Finsk gudstjänst hölls i Svartmunkeklostrets kyrka från 1533. Sedan denna kyrka 1547 blivit riven uppgives finsk gudstjänst ha hållits i ett kapell på Södermalm i nuvarande Katarinatrakten. Därest denna uppgift är riktig måste härmed avses Helga kors kapell, som således vid denna tid ännu ej var rivet. Från 1550 höllos de finska gudstjänsterna i Storkyrkan och sedermera, troligen 1561 eller kort därpå, uppläts S:ta Gertruds gillesstuga till gudstjänstlokal för finnarna. Redan 1569 hyste Johan III planer på att ombygga denna till en verklig kyrka och på 1570-talet fick dess inre ett värdigare utseende. I denna kyrka, som kallades Finska kyrkan, fingo även tyskarna hålla sina gudstjänster och de lyckades 1607 få ensamrätt till kyrkan, som sålunda blev Tyska kyrkan.

Finnarna fingo sedan hålla sina gudstjänster i Ridderholmskyrkan till 1719, möjligen med undantag av tiden 1623—1640, då finsk gudstjänst möjligen hållits i någon av de halvbyggda kyrkorna på malmarna. Då hovförsamlingen 1719 fick sina gudstjänster förlagda till Ridderholmskyrkan blevo finnarna hänvisade till Katarina kyrka. Denna avbrann emellertid 1723 och de åter hemlösa finnarna fingo hålla gudstjänst i Holmskyrkan. Finska församlingen inköpte emellertid 1725 Lilla Bollhuset vid Slottsbacken och detta ombyggdes till kyrka och fick efter Fredrik I namnet Friderici kyrka. Den 19 december 1725 invigdes kyrkan för sitt ändamål.

Stadskaplanen Mårten (cirka 1546—1550) uppbar särskild ersättning för att han predikade för finnarna. Sedermera funnos särskilda finska predikanter, från vilken tid har dock ej kunnat utrönas på grund av bristande källor.

Någon särskild finsk församling fanns ej förrän Johan III 1577 6.11 förordnade att två predikanter skulle betjäna finnarna. De finska predikanterna sorterade dessförinnan under stadens kyrkoherde.

Även efter 1577 synas de finska predikanterna i vissa avseenden ha haft

stadens kyrkoherde såsom förman. I en supplik 1587 20.7, refererad i Johan III:s ing. diarium, erbjöd sig emellertid den finske predikanten Zacharias att ensam förestå finska församlingen därest kungl. maj:t funne det vara för mycket att hålla två predikanter med tillräckligt underhåll. Troligen har så blivit ordnat påföljande år, då den andre predikanten blev kyrkoherde i Björneborg. Huruvida Zacharias då ännu levde och således möjligen varit församlingens förste kyrkoherde är på grund av bristande källor okänt.

Litteratur: K. G. Leinberg, Några underrättelser om Finska nationella församlingen i Stockholm, Helsingfors 1903.

Gunnar Hellström, Några anteckningar om Finska församlingen i Stockholm, i tidskriften Sverige—Finland 1943, häft. 1.

## Finska predikanter under Nikolai församling

1. ERICUS MATTHIÆ HWIIT cirka 1563—1565.

Troligen född i Film. Död i Skeptuna 1591 30.4. Son av lodsmeden vid Österby bruk *Matthias Hwiit* och hans hustru *Kirstin N. N.*

Nämnes i Tänkeboken 1569 9.5 såsom husägare vid Slottsbacken, då han kallas Finske Herr Erik. Nämnda hus tillhörde senare kyrkoherden i Skeptuna Ericus Matthiæ Hwiit, som således torde vara samme person som finske herr Erik. Hwiit blev 1564 kyrkoherde i Skeptuna, men har troligen något år framåt med denna tjänst förenat befattningen som finsk predikant i Stockholm.

Gift i Nikolai 1563 15.5 med *N. N.* (Finske herr Erik hade denna dag korsilket och femte söndagen efter påsk "itt p. brudelius".)

Barn: *Cecilia*, född okänt var och när, död 1656, okänt var. Gift före 1616 27.4 med faderns efterträdare i Skeptuna, kyrkoherden *Petrus Thomæ Cassiopæus*, död i Skeptuna 1640 14.2.

*Dotter*, född och död okänt var och när. Gift före 1616 27.4 med kyrkoherden i Österåker, Ärkestiftet, *Israel Erics Achrelius* i hans andra gifte, född 1540, död 1627, stamfader till adliga ätten *af Acrel*.

*Elisabeth*, född okänt var och när, död 1653, okänt när, begr. i Wärmdö kyrka.

Gift före 1627 17.2 med kyrkoherden i Wärmdö *Samuel Erics*, död 1636, okänt när, begr. i Wärmdö kyrka.

*Erik*, född okänt var och när, död troligen 1627, okänt var och när. Kyrkoherde i Markim och Orkesta.

*Gabriel*, född okänt var och när, död 1628, okänt var och när. Kyrkoherde i Vada och Angarn.

2. HANS cirka 1566—1567.

Omnämnes i stadens räkenskaper 1566—1567 såsom Finske Herr Hans.

3. JÖNS cirka 1573.

Herr Jöns finske prästen har 1573 uppburit valborgsmässolön och michelsmässolön av staden.

4. MATTS PETRI 1573—1577. Se Predikanter i Finska församlingen, serie I nr 1.

## Predikanter i Finska församlingen

### *Serie I*

1. MATTS PETRI 1577—1586.

Född och död okänt var och när.

I rådhusrätten omtalade mag. Abraham Angermannus 1573 19.9 ett uppträde i finska kyrkan förliden söndag. Församlingen ville häva herr Matts ut genom fönstret om han skulle bliva deras präst. Med församling avses härvidlag tydligen finnarna i Stockholm. Herr Matts beklagade sig samtidigt över att den finske prästen herr Jöns hade skurit några blad ur hans handbok. Troligen har Matts Petri vid denna tid blivit finsk predikant efter herr Jöns, trots motstånd från stockholmsfinnarnas sida.

Herr Matts finske prästen har uppburit avlöning av staden 1574 26.9, 1575 5.6 och 1575 24.9 samt hyresbidrag 1575 1.5. Johan III förordnade 1577 6.11 att finnarna skulle betjänas av två präster, nämligen Hendrich Erics och Matts Petri. Från denna dag kan Matts Petri alltså betraktas såsom predikant i Finska församlingen (se församlingshistoriken).

Matts Petri blev troligen 1586 kyrkoherde i Nykyrka i Åbo stift, där han 1588 10.1 beseglade 1587 års tionderegister. Han underskrev i Åbo 1593 19.6 Uppsala mötes beslut, i Uppsala 1594 23.2 trohetsförsäkran till Sigismund och 1595 10.10 vid riksdagen i Söderköping rådets och ständernas samfälliga svar till hertig Karl.

Gift före 1575 3.11 med *N. N. Eskilsdotter*, vilkens fader blivit avdagatagen för ett upplopp, varvid ett hus med kungl. maj:ts fetalier blivit plundrat.

2. ZACHARIAS 1586—(1587).

Född och död okänt var och när. Kan möjligen ha varit son till stadskaplanen *Mårten*, som även var predikant för finnarna i Stockholm, ty herr Mårten var enligt Johannes Buræi *Collectanea* fader till herr Zacharias och någon annan Zacharias synes ej finnas, som kan komma ifråga. Kallas finsk predikant i Stockholm i Johan III:s ing. diarium 1687 20.7, där en supplik från honom refereras. Han begär få sitt resterande underhåll för 1586, begär ökat underhåll och erbjuder sig att ensam förestå församlingen

om konungen funne det vara för mycket med två finska predikanter i Stockholm. Resultatet av herr Zacharias' supplik blev tydligen att en kyrkoherde blev tillsatt i Finska församlingen, men som herr Zacharias försvinner ur bevarade källor har det ej varit möjligt fastställa om han möjligen blev församlingens förste kyrkoherde.

## Serie II

### 1. HENRICUS ERICI RÖD 1577—?

Född och död okänt var och när.

Johan III förordnade 1577 6.11 att två predikanter skulle betjäna finnarna i Stockholm, nämligen Hendrich Erics, förut kyrkoherde i Pyhäjoki kapellgäll, och Matts Petri. Henricus Erics Röd var åtminstone 1574 kaplan i Pyhäjoki. Hans vidare öden äro okända.

### 2. JACOBUS HENRICI SMOGRODH 1583—1588.

Född och död okänt var och när.

Var förut kyrkoherde i Lempälä och blev 1588 kyrkoherde i Björneborg. Såsom sådan var han 1593 närvarande vid Uppsala möte. Hans vidare öden äro okända.

## Kyrkoherdar

### 1. CANUTUS MARTINI CARELIUS cirka 1593—1600.

Troligen död 1623. Var från Viborg i Karelen. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593 såsom kyrkoherde i Finska församlingen. Kyrkoherde i Nedertorneå 1600.

Gift med *N. N.*

Barn: *Margareta*, levde 1644. Gift 1:o med kaplanen i Nedertorneå *Simon Olai Myliander*, död troligen 1629, och 2:o med skolmästaren och kaplanen i Nedertorneå, sist kaplanen i Finska församlingen nr 9 *Andreas Essevius*.

### 2. HANS 1600—1603 (?)

Omnämnes i Stockholms stads konsistorii protokoll 1600 4.6, 1600 11.6 och 1601 22.7.

### 3. JACOB cirka 1603.

Var kyrkoherde 1603 enligt handlingar till en bouppteckning 1602 13.7 och är troligen samme som den Jacob, vilken från 1598 var kaplan i församlingen. Denne var 1598 14.7 inkallad inför Stockholms stads konsisto-

rium, varvid han anmodades kvarstå i sacellanus Henriks frånvaro. Han förklarade detta vara omöjligt, dels emedan han ej var färdig med sina studier, dels emedan Henrik givit sig till skeppsflottan på grund av sin fattiga lägenhet, och ansåg tydligen tjänsten vara för dåligt avlönad. Troligen är det dock samme Jacob, som 1600 4.6 omnämnes i konsistorii protokoll såsom kaplan.

Finska församlingen anhöll 1601 9.9 hos Uppsala domkapitel att få behålla sin kyrkotjänare Jacob. Domkapitlet förklarade att de fingo behålla honom om församlingen ville löna honom och pastor föda honom.

#### 4. MARTINUS MATTHÆI WARGIUS cirka 1609.

Död i Nedertorneå 1639 5.2. Var student i Uppsala 1601, då han den 15 maj efter avslutad examen uppflyttades i astron. klassen såsom primus. Prästvigd okänt var och när. Var 1597 och 1601 predikant under Axel Kurchs fana och skäll enligt Leinbergs anteckningar om finska församlingens prästerskap ha varit kyrkoherde i Finska församlingen i Stockholm innan han 1610 blev kyrkoherde i Nerpes och tidigare, cirka 1608, ha varit kaplan i Vörå. Detta finnes ej omnämnt i Härnösands stifts herdaminne och har ej kunnat kontrolleras. — Kyrkoherde i Nedertorneå 1624.

Gift med *Valborg Jacobsdotter Wernberg*, som efterlevde.

Barn: *Johannes*, född och död okänt var och när. Student i Uppsala i juli 1625, sedermera faderns adjunkt.

*Anna*, född och död okänt var och när. Gift med kyrkoherden i Lappfjärd  
*Andreas Magni Kempe*, död 1658.

*Dotter*, född och död okänt var och när. Gift med kyrkoherden i Nerpes  
*Laurentius Gallus*, död 1633.

*Brita*, född och död okänt var och när. Gift med kapellanen i Nedertorneå  
*Johannes Kempe*, död troligen 1642.

#### 5. JACOBUS AXILLI AWUIN 1612—1616.

Död 1616, ringning i Tyska kyrkan 1616 6.6. Skall enligt Rüdling ha blivit kyrkoherde i Finska församlingen 1612 och var med säkerhet kyrkoherde där 1613, då han 1613 21.8 anklagade en prästman vid namn Nicolaus Matthiæ för att han slagit honom sårig och blodig. Såsom kyrkoherde i Finska församlingen har han 1615 22.2 undertecknat en skrivelse till ärkebiskopen från Stockholms prästerskap.

#### 6. THOMAS GEORGII 1618 (?)—1632.

Från Viborg. Död troligen 1632.

Har såsom kaplan i Finska församlingen undertecknat en skrivelse från Stockholms prästerskap till ärkebiskopen 1615 22.2 och var troligen församlingens kyrkoherde, då han 1618 11.2 uppträdde såsom vittne vid

Stockholms rådhusrätt. Med säkerhet var han kyrkoherde 1620, då han enligt mantalslängden jämte församlingens kaplan var boende i kyrkans hus.

Gift med *Malin Vallentinsdotter*, själaringsning i Nikolai 1643 2.9.

Arvskifte efter Thomas Georgii och hans änka förrättades 1644 11.1. Hans arvingar voro salig Per Mattssons barn och Erik Perssons barn. Hennes arvingar voro assessor Doberus' hustru och guldsmeden Alexander Klerck.

Thomas Georgii var Olaus Elimæus' biträde vid utarbetande av den finska psalmboken och bekostade 1629 tryckningen av Elimæus' finska kyrkohandbok.

## 7. BARTHOLDUS JOHANNIS HORDELIUS 1633—1646.

Härkomst okänd. Död i juli 1646, begr. i Riddarholmen 1646 31.7 enligt begravningsringning i Nikolai.

Kyrkoherde i Finska församlingen 1633 23.3.

Gift med *Brita Simonsdotter*, som levde omgift<sup>1</sup> 1658 14.7. Detta andra äktenskap ingicks före 1648 31.1.

Barn: *Brita*, döpt i Nikolai 1634 28.8, död okänt var och när.

*Ett barn* begr. i Riddarholmen 1636 23.5.

## 8. ERICUS PAULI KETARENIUS 1648—1661.

Härkomst okänd. Död 1664, okänt när, troligen i Sagu.<sup>2</sup>

Student i Uppsala 1637 1.11 (Aboensis), i Åbo 1640 eller 1641. Prästvigd troligen i Åbo, men okänt när. Kaplan i Finska församlingen 1644 28.8, tilltr. troligen 1645 1.5. Nådårspräst (vice pastor) ibid. 1646 20.8. Kyrkoherde ibid. 1647 före 6.10, tilltr. 1648 1.5. Kyrkoherde i Sagu 1661 och tog 1661 29.5 avsked i Stockholms stads konsistorium, då han avtackades med berömmande ord.

Gift med *Margareta Echman*, som levde ännu 1666 24.7 i Åbo.

Barn: *Margeta*, döpt i Riddarholmen 1646 .10 (lucka för datum), död spä. d.

*Lisabet*, döpt i Riddarholmen 1649 14.4, död okänt var och när. Fadern angives blott som herr Erik, men troligen avses Ketarenius, ty bland faddrar förekommer en lektor i Åbo.

*Margreta*, döpt i Riddarholmen 1650 17.11, död okänt var och när.

*Anna*, döpt i Riddarholmen 1659 9.4, död okänt var och när.

*Erik*, född i Stockholm, okänt när,<sup>3</sup> död okänt var och när. Skulle 1688 bli adjunkt i Finska församlingen efter att ha innehaft prästerliga förordnanden i Finland.

<sup>1</sup> Möjligen med komministern nr 11 Kempe.

<sup>2</sup> Sagu ministerialböcker börja först 1673.

<sup>3</sup> Ej funnen i någon C.

9. THOMAS JOHANNIS 1661—1663.

Född i Åbo, okänt när. Död i Stockholm 1663, begr. i Riddarholmen 1663 1.5 i kyrkans sacristia. Härkomst okänd.

Troligen student i Åbo 1643—1649. Prästvigd troligen i Åbo, men okänt när. I Stockholms stads konsistorium upplästes 1651 8.1 ett brev från biskopen i Åbo till Finska församlingen om kaplanen Thomas, som skulle bli antagen i församlingen. Det beslöts att han skulle hålla sin provpredikan i Storkyrkan 1651 15.1. Tillträdde som kaplan troligen 1651 1.5. Kyrkoherde ibid. 1661 13.3, tilltr. troligen 1661 1.6 och intog 1661 10.7 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Gift okänt var och när med *Christina Collinus* i hennes första gifte, född 1637, okänt var och när, död 1722 18.3, okänt var, dotter av kyrkoherden i Karkku *Johannes Matthiæ Collinus* och hans hustru *Elisabeth Johannesdotter Mört* samt syster till kyrkoherden i Finska församlingen nr 10 *Jacobus Collinus* och gift 2:0 med kyrkoherden i Finska församlingen nr 11 *Benedictus Quivander*.

Barn: *Elisabeth*, född cirka 1657, okänt var och när, begr. i Vittis 1728 15.9, 71 år gammal. Gift i Finska församlingen 1675 29.4 med kyrkoherden i Finska församlingen nr 14, sist kyrkoherden i Loimijoki *Christian Procopæus*.

*Johannes*, född okänt var och när, död 1680 12.4. Kallade sig Thomæus. Komminister i Finska församlingen nr 16.

*Ericus*, född okänt var och när, död 1702, okänt var, troligen i Sjundeå. Kallade sig Thomæus. Kyrkoherde i Sjundeå.

*Son*, begr. i Riddarholmskyrkans sacristia 1660 25.10.

*Barn*, begr. i Riddarholmskyrkans sacristia 1661 15.5.

*Son*, begr. i Riddarholmskyrkans sacristia 1662 3.6.

Ärkebiskopen beviljade 1663 15.9 två nådår för änkan.

10. JACOBUS JOHANNIS COLLINUS 1665—1670.

Troligen född i Karkku, okänt när. Död i Uskela 1683 före 3.10. Son av kaplanen i Karkku, sedermera kyrkoherden ibid. *Johannes Matthiæ Collinus* och hans hustru *Elisabeth Johannesdotter Mört*.

Student i Åbo 1651. Prästvigd 1655, troligen i Åbo. Pastorsadjunkt i Vittis 1655. Vice pastor ibid. 1658. Kaplan i Finska församlingen i Stockholm 1661, tilltr. troligen 1661 1.5. Kyrkoherde ibid. 1663 före 25.7, tilltr. 1665 1.5. Kyrkoherde i Uskela 1669 6.5, tilltr. 1670 1.5, men tog avsked i Stockholms stads konsistorium först 1670 18.5 och lämnade då Finska församlingen.

Gift 1:0 1661 30.6, okänt var, med *Valborg Thuroni*, född i Tavastkyro 1637 5.4, död 1665 8.6, begr. i Finska församlingen 1665 13.6 i Riddarholmskyrkan "sub organa", dotter av kyrkoherden i Tavastkyro *Thure Theodorici* och hans hustru *Valborg Abrahamsdotter*. — 2:0 i Finska församlingen 1666 19.7 med *Catharina Hakes*, troligen född i Åbo, men okänt när, begr. i Uskela 1680 12.9, dotter av handlanden i Åbo, sedermera stadsskrivaren och rådmannen i Nystad *Peter Hakes* och hans hustru *Brita Hansdotter Hörling* eller *Hörningk*. — 3:0 okänt var och när med *Maria Alanus* från Åbo, levde 1714 då hon som flykting uppehöll sig i Sverige, dotter av *Georg Alanus* och hans hustru *N. N.*

Barn: Sju barn överlevde fadern.

1. *Son*, död före modern.

1. *Dotter*, död före modern.

Ett av dessa barn begr. i Riddarholmen 1663 11.5.

1. *Abraham*, döpt i Finska församlingen 1664 17.5, död okänt var och när.

2. *Nicolaus*, döpt i Finska församlingen 1667 16.8, död okänt var och när.

2. *Catharina*, döpt i Finska församlingen 1668 22.12, död okänt var och när.

2. *Anna*, född 1678, troligen i Uskela, död 1738 11.10, okänt var. Gift med stadsfiskalen *Johannes Lässe*.

Collinus var häftig och trätgirig. När han blivit kyrkoherde i Finska församlingen sökte han mot församlingens vilja få Johannes Henrici utnämnd till kaplan i stället för Benedictus Quivander, som församlingen önskade få. När Quivander blivit utnämnd sökte han hindra dennes giftermål med Thomas Johannis' änka, som var syster till Collinus.

#### 11. BENEDICTUS ANDREÆ QUIVANDER 1670—1673.

Född i Rimito, okänt när. Död 1673 16.5, begr. i Finska församlingen 1673 5.6 i Riddarholmskyrkan. Härkomst okänd.

Student i Åbo 1657, i Uppsala 1662 24.7 (Aboensis). Prästvigd okänt var och när. Komminister i Finska församlingen 1665 (?), tilltr. 1665 1.5. Kyrkoherde ibid. 1669 13.5, tilltr. 1670 1.5.

Gift i Finska församlingen<sup>1</sup> 1664 22.11 med *Christina Johansdotter Collinus* i hennes andra gifte, död 1722 18.3, okänt var, dotter av kyrkoherden i Karkku *Johannes Matthieæ Collinus* och hans hustru *Elisabeth Johannesdotter Mört* samt syster till kyrkoherden i Finska församlingen nr 10 *Jacobus Collinus* och gift 1:0 med kyrkoherden i Finska församlingen nr 9 *Thomas Johannis*.

Barn: *Andreas*, döpt i Finska församlingen 1665 22.11, trol. det barn, som begr. i Riddarholmskyrkan 1668 24.7.

*Benedictus*, döpt tv. i Finska församlingen 1668 1.6, död okänt var och när.

*Christina*, döpt tv. i Finska församlingen 1668 1.6, begr. i Riddarholmskyrkan 1669 12.5.

*Samuel*, döpt i Finska församlingen 1670 6.10, begr. i Riddarholmskyrkan 1671 4.1.

*Andreas*, döpt i Finska församlingen 1671 15.12, begr. i Riddarholmskyrkan 1672 18.4.

*Benjamin*, döpt i Finska församlingen 1673 2.3, begr. i Riddarholmskyrkan 1673 30.10.

#### 12. CHRISTIANUS PETRI PROCOPÆUS 1675—1677.

Född i Vintilä by i Uskela 1646 25.7. Död 1693 10.5, begr. i Loimijoki kyrka 1693 17.9. Son av kaplanen i S:t Bertils under Uskela *Petrus Procopæus* och hans hustru *Margareta Larsdotter*.

Student i Åbo 1665 24.10. Prästvigd i Åbo 1669 20.5 till pastorsadjunkt i Uskela. Skvadronspredikant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleri-

<sup>1</sup> Vigseln även bokförd i Riddarholmsförsamlingen.



regemente 1671 och tillika huspredikant hos riksrådet friherre Lorentz Creutz. Kyrkoherde i Finska församlingen 1673 25.5, tilltr. 1675 1.5 och intog 1675 29.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Loimijoki 1677, tilltr. 1677 1.5. Tog avsked i Stockholms stads konsistorium 1677 16.5.

Gift i Finska församlingen 1675 29.4 med *Elisabeth Thomæus*, född cirka 1657, okänt var och när, begr. i Vittis 1728 15.9, dotter av kyrkoherden i Finska församlingen nr 9 *Thomas Johannis* och hans hustru *Christina Collinus* i hennes första gifte.

Barn: *Christianus*, döpt i Finska församlingen 1676 27.8, begr. i Letala 1705 4.4. Kyrkoherde i Letala.

*Gabriel*, född okänt var och när, död 1715 28.1, okänt var. Ryttmästare.

*Elisabeth*, döpt i Loimijoki 1681 6.2, död okänt var och när. Gift 1:0 i Loimijoki 1703 13.10 med kyrkoherden i Pälkäne *Mathias Lignipæus*, född 1660 16.1, okänt var, död 1711, okänt var och när och 2:0 i Loimijoki 1729 22.4 med bonden *Nils Thomasson*, född och död okänt var och när.

*Ericus*, döpt i Loimijoki 1682 10.12, död okänt var och när. Fänrik.

*Johannes*, döpt i Loimijoki 1684 20.6, död okänt var och när. Var 1725 löjtnant.

*Carolus*, född i Loimijoki 1687 22.7, död ibid. 1724 i juni. Kallade sig även *Christiansson*. Ryttmästare.

*Christina*, döpt i Loimijoki 1689 21.2, död i Vittis 1745 i december. Gift i Loimijoki 1711 15.6 med regementspastorn, sist kyrkoherden i Vittis *Nils Idman*, född i Vittis 1680 20.6, död ibid. 1750 4.6.

*Justina*, döpt i Loimijoki 1691 1.1, död okänt var och när.

*Gustavus*, döpt i Loimijoki 1692 11.12, död okänt var och när. Student i Åbo 1710.

Dotter, död före fadern.

13. NICOLAUS JACOBI ANBERG eller Amberg 1677—1691. Se Ulrika Eleonora, kyrkoherdar nr 2.

14. THOMAS THOMÆ GESTRINIUS 1692—1699.

Född i Helsingfors, okänt när. Död 1699 22.11, begr. i Finska församlingen 1700 13.5 i Riddarholmskyrkan på samma gång som hustrun. Son av skolkollegan i Helsingfors, sist kyrkoherden i Nurmijärvi *Thomas Gestrinus* och hans hustru *Brita Grek*.

Var i fyra år hjälppräst i Pyttis och Elimä innan han 1682 blev student i Åbo. Student i Uppsala 1683 3.7 (Nylandus). Prästvigd okänt var och när. Komminister i Finska församlingen i Stockholm 1684, tilltr. 1685 1.5. Kyrkoherde ibid. 1692 sedan församlingen begärt att få en kyrkoherde, som ej samtidigt vore pastor i annat pastorat, tilltr. 1692 1.5 och intog 1693 15.3 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Gift i Finska församlingen 1686 25.9 med *Catharina Schultz*, född okänt var och när, död 1700, själaringsning i Nikolai 2.3, begr. i Riddarholmskyrkan jämte mannen 1700 13.5, bokf. i Finska församlingen, dotter av borgaren i Åbo *Bertil Schultz* och hans hustru *Elisabeth N. N.* samt syster till successor *Johannes Sarcovius*' hustru.

Barn: *Elias*, döpt i Finska församlingen 1687 13.7, död okänt var och när, levde 1700 5.3.

*Anna Elisabeth*, född cirka 1688, ej funnen i Finska församlingens C, begr. i Morkarla 1736 28.8. Gift i Alunda 1723 4.7 med komministersadjunkten, sist komministern i Alunda och Morkarla *Elias Isopædius* i hans första gifte, född 1699 11.10, död i Morkarla 1782 7.7.

*Johannes*, döpt i Riddarholmen 1691 17.4, död okänt var och när, levde 1700 5.3.

*Petrus*, döpt i Finska församlingen 1693 4.6, begr. ibid. 1694 29.7 i Riddarholmskyrkan.

*Catharina*, döpt i Finska församlingen 1695 10.6, begr. i Tuna, Uppland 1726 20.1. Hade vistats hos farbrodern, kyrkoherden i Tuna och Stavby Ernst Gestrinius.

*Helena*, döpt i Finska församlingen 1696 9.12, begr. ibid. 1697 2.6 i Riddarholmskyrkan.

*Thomas*, döpt i Finska församlingen 1698 25.4, begr. ibid. 1698 15.10 i Riddarholmskyrkan.

Vid Gestrinius' död visade det sig, att han förskingrat medel, som voro avsedda för uppförande av en kyrka för Finska församlingen på Helgeandsholmen.

Gestrinius' bror, rector scholæ i Viborg mag. Ernst Gestrinius, sedermera kyrkoherde i Tuna och Stavby, höll 1700 en parentation över honom, tryckt i Viborg 1702.

#### 15. JOHANNES ELIÆ SARCOVIUS 1702—1711.

Född i Åbo cirka 1672. Död 1731 25.4, begr. i Alunda 1731 25.6. Son av *Elias Caroli Sarcovius* och hans hustru *N. N.*

Student i Åbo 1688. Prästvigd i Åbo 1697, då han vid examen fick med revers förbinda sig att förbättra sina studier innan han till någon anställning finge befordras. Pastorsadjunkt i Finska församlingen troligen 1697. Komminister ibid. troligen 1698, tilltr. troligen 1699 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1699 9.12. Kyrkoherde i Finska församlingen 1701 7.11, tilltr. 1702 1.5 och intog 1702 20.8 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Genom senatens fullmakt kyrkoherde i Wasa 1709 23.12, tilltr. 1711 1.5. Änyo pastorallex. i Uppsala 1711 11.5. Måste 1713 avstå Wasa pastorat till Petrus Brenner, som i september 1712 erhållit Karl XII:s fullmakt å detsamma. Enligt Karl XII:s brev till riksrådet 1712 28.12 skulle Sarcovius få behålla inkomsterna av Wasa pastorat till dagen för Brennens fullmakt och rådet borde föreslå Sarcovius till något annat pastorat. Under tiden synes Sarcovius ha återtagit sin tjänst i Finska församlingen. Kyrkoherde i Alunda och Morkarla 1715 11—22.3, tilltr. 1716 1.5. Kontraktsprost 1722 19.9. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1721. Utsågs 1725 till preses vid nästa prästmöte i Uppsala, men avsåde sig 1725 11.10.

Gift i Finska församlingen 1696 19.7 med *Elisabeth Schultz*, född och död okänt var och när,<sup>1</sup> dotter av borgaren i Åbo *Bertil Schultz* och hans hustru *Elisabeth N. N.* samt syster till företrädarens, *Gestrinius*, hustru.

Barn: *Elisabeth*, döpt i Finska församlingen 1696 7.12, död okänt var och när. Gift 1715, okänt var och när, med konduktören, sist löjtnanten vid Fortifikationen *Lorenz Petter Floberg*, född 1687, okänt var och när, död i Vaxholm 1737 30.3<sup>2</sup>.

*Anna Maria*, döpt i Finska församlingen 1699 4.10, begr. ibid. 1700 24.7.

*Anna Catharina*, döpt i Finska församlingen 1702 19.6, begr. ibid. 1702 23.9.

*Hedvig*, döpt i Finska församlingen 1704 30.4, begr. ibid. 1705 4.5.

*Johannes*, döpt i Finska församlingen 1707 22.10, död i Uppsala 1722 4.11, begr. i Alunda 1722 18.12.

Sarcovius ägde 1711 fastigheter i kvarteret Fiskaren och i kvarteret Höga stigen det mindre i Stockholm. Den senare var utyrd till en konungens stalldräng, som höll "ett misstänkt hus".

#### 16. ANDREAS MENNANDER 1711—1713.

Född på Männäis i Nykyrko socken 1672 17.10. Död i Ilmola 1734, midnatten mellan 13.3 och 14.3. Son av kaplanen i Nykyrko socken *Andreas Jonæ Raumannus*, som antog namnet Mennander, och hans hustru *Anna Mejer* i hennes första gifte.

Student i Åbo 1687 5.5. Prästvigd 1694 22.7, okänt var, till pastorsadjunkt vid Domkyrkan i Reval. Rektor i Reval 1696 1.1. T. f. regementspastor vid De la Gardieska regementet 1700. Kyrkoherde i Fickel i Estland 1706 18.10, tilltr. 1707 1.5. Flydde 1710 till Sverige. Kyrkoherde i Finska församlingen 1711 28.4 med senatens fullmakt, tilltr. 1711 1.5. Måste 1713, troligen i juli, avträda tjänsten till den återkomne Sarcovius. Kyrkoherde i Laihela i Österbotten 1714, men måste samma år åter fly till Sverige och utnämndes 1716 11.1 av konungen till kyrkoherde i Finska församlingen. Intog 1716 10.10 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Ilmola i Österbotten 1724 22.5, tilltr. samma år och tog 1724 22.6 avsked i Stockholms stads konsistorium. Hon. prost 1726.

Gift: 1:0 i Reval 1701<sup>3</sup> med *Margareta Elisabeth Ruuth*, döpt i Revals domkyrkoförsamling 1686 4.11, död 1716, begr. i Riddarholmen 1716 29.6, dotter av svenske pastorn vid Domkyrkan i Reval *Abraham Ruuth* och hans hustru *Dorothea Elisabeth Wassenius*. — 2:0 i Wasa 1725 5.9 med *Maria Ross* i hennes andra gifte, döpt i Wasa 1671 14.5, död ibid. 1753 22.4, dotter av handelsmannen och rådmannen *Herman Ross* och hans hustru *Margareta Jesen* samt gift 1:0 med kyrkoherden i Laihela *Samuel Backman*, död 1718.

<sup>1</sup> Alunda F saknas 1733—1765, AI börjar 1752.

<sup>2</sup> Ej införd i Vaxholms F.

<sup>3</sup> Revals domkyrkoförsamlings E saknas.

Barn: 1. *Anna Charlotta*, döpt i Revals domkyrkoförsamling 1707 29.5, död okänt var och när.

1. *Carl Jacob*, döpt i Revals domkyrkoförsamling 1709 27.5, död okänt var och när.

1. *Carl Fredrik*, född i Stockholm 1712 19.7, ej funnen i Finska församlingens C, död i Uppsala 1786 22.5. Ärkebiskop.

17. JOHANNES ELIÆ SARCOVIUS 1713—1716. Se ovan nr 15.

18. ANDREAS MENNANDER 1716—1724. Se ovan nr 16.

19. JOHANNES FORSSKÄHL 1725—1730. Se Maria Magdalena, kyrkoherdar nr 10.

20. HENRICUS JOHANNIS PROCHÆUS 1730—1746.

Född 1694, troligen i Paldamo. Död 1746, begr. i Tyska kyrkans gravvalv 1746 7.7. Son av kaplanen i Paldamo *Johannes Petri Prochæus* och hans hustru *Margareta Hoffrenius*.

Student i Åbo 1709, i Uppsala 1709 31.7 (Ostrob.). Prästvigd i Uppsala 1725 24.3 till komminister i Finska församlingen, tilltr. 1725 1.5. Kyrkoherde ibid. 1730 11.4, tilltr. 1730 1.5 och intog 1730 8.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Gift i Finska församlingen 1726 13.3 med *Charlotta Eleonora Scharff*, född i Hölö 1704 29.3, begr. i Ridderholmen 1779 29.1, dotter av kyrkoherden i Hölö *Paulus Johannis Scharff* och hans första hustru *Anna Stenius* samt syster till komministern i Jakob och Johannes serie I nr 11 Florentinus Scharff.

Barn: *Anna Margareta*, döpt i Finska församlingen 1727 2.2, död okänt var och när.

*Eva Charlotta*, född i Finska församlingen 1730 29.12, begr. ibid. 1744 24.2.

*Petrus Johannes*, född i Finska församlingen 1740 10.8, begr. ibid. 1744 15.5.

*Dotter*, född i Finska församlingen 1743 11.1, erhöll samma dag nöddop, men namnet ej utsatt, begr. ibid. 1743 12.1.

Inga uppgifter ha påträffats om av Prochæus avlagd pastoralexamen.

21. JOHANNES FORSSKÄHL 1748—1750. Se Maria Magdalena, kyrkoherdar nr 10.

22. CARL GUSTAF WERANDER 1750—1771.

Född 1705 28.5. Död i Finska församlingen 1771 31.12, begr. 1772 4.1 å Nikolai kyrkogård. Son av kyrkoherden i Lappfjärd mag. *Jakob Werander* och hans hustru *Maria Wassborn*.

Student i Åbo 1722 (Österb.). Mag. ibid. 1726 16.6. Prästvigd 1727 1.11, troligen i Åbo, men blev redan 1727 25.8 regementspastor vid Österbottens regemente, som låg i garnison i Fredrikshamn. Kyrkoherde i Gamla Karleby

1735 5.11, tilltr. 1736 1.5. Predikant vid prästmötet i Gamla Karleby 1738. Kontraktsprost 1740 5.11. Flydde vid ryska infallet i Finland 1741. Legationspredikant vid fredskongressen i Åbo 1743. Kyrkoherde i Simtuna och Altuna 1743 9.12, tilltr. 1744 1.5. Hon. prost 1744 8.8. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1750. Kyrkoherde i Finska församlingen 1750 20 4, tilltr. 1750 1.5 och intog 1750 29.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. d:r i Lund 1768 25.6. Fullmäktig i Riksbanken 1750 och 1765. Riksdagsman 1740—41, 1742—43, 1751—52 och 1760—62, ledamot av sekreta utskottet 1740—41 och 1760—62.

Gift: 1:0 1728 26.12<sup>1</sup> med *Brigitta Christina Sand*, född 1713 3.12,<sup>1</sup> död i Finska församlingen 1759 5.2, begr. i Maria Magdalena kyrka 1759 9.2, dotter av kyrkoherden i Lappfjärd *Erik Sand* och hans hustru *Brita Gerner*. — 2:0 i Finska församlingen 1759 30.9 med friherrinnan *Hedvig Eleonora Lindhielm* i hennes andra gifte, född 1712 18.2, okänt var, död i Finska församlingen 1770 20.3, begr. i Jakobs kyrka 1770 23.3, dotter av hovjunkaren, sist hovmarskalken friherre *Axel Lindhielm* (frih. ätten nr 93) och hans hustru *Catharina Göthe* samt gift 1:0 i Hövförsamlingen 1728 26.9 med registratören, sist kanslirådet *Reinhold Gustaf Modée*, född 1698 13.3, död i Åbo 1752 10.4.

Barr: 1. *Maria Brita*, född i Fredrikshamn 1729 21.10, död spä, okänt var och när.

1. *Maria Brita*, född i Fredrikshamn 1731 4.2, död okänt var och när.

1. *Hedvig Helena*, född 1734<sup>2</sup>, död 1765 26.6, ringning i Jakob 1765 3.7<sup>3</sup>. Gift i Finska församlingen 1763 20.8 med primarieckämmären *Heinrich Ziervogel*, född 1732 24.2, troligen i Klara, död i Maria Magdalena 1784 1.6.

1. *Carl Gustaf*, född i Gamla Karleby 1736 13.8, död ibid. 1736 7.9.

1. *Christina Brita*, född cirka 1740<sup>4</sup>, död i Maria Magdalena 1794 2.1. Var av kungl. maj:t myndig förklarad.

Inga uppgifter ha påträffats om av Werander avlagd pastoralexamen. Han sökte 1760 kyrkoherdetjänsten i Jakob och Johannes och erhöll vid valet 222 röster av 316 avgivna, men blev ej utnämnd. Vid sin död stod han å förslag till kyrkoherde i Katarina. — Kungl. maj:t beviljade 1773 10.3 dubbla nådår för dottern Christina Brita, som var sjuklig.

### 23. ANDREAS TÖTTERMAN 1774—1775.

Född i Lojo 1735 4.2. Död i Finska församlingen 1775 10.4, begr. å Nikolai kyrkogård. Son av rusthållaren *Claes Tötterman* och hans hustru *Maria Forsman*.

Student i Åbo 1753 21.6 (Nyl.). Mag. ibid. 1760 25.8. Informator i Borgå 1761. Prästvigd i Åbo 1764 5.5 till pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm. Pastorallex. i Stockholm 1771 14.1. Komminister i Finska församlingen 1771 5.3, tilltr. 1771 1.5. Vice pastor ibid. 1772 23.1. Kyrko-

<sup>1</sup> Lappfjärd's ministerialböcker börja först 1754.

<sup>2</sup> Ej funnen i Fredrikshamn's C.

<sup>3</sup> Enligt Jakobs räkenskaper död i Maria Magdalena, ej funnen i Maria Magdalena F.

<sup>4</sup> Ej funnen i Gamla Karleby C.

herde *ibid.* 1774 9.2, tilltr. 1774 1.5 och intog 1774 5.7 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Ogift.

Kyrkoherde Tötterman testamenterade sin kvarlåtenskap till sin brorson, rusthållaren å Wällans rusthåll Claes Tötterman, på det denne skulle kunna behålla det fäderneärvda rusthållet.

24. JOEL JACOB PETREJUS 1776—1782. Se Maria Magdalena, kyrkoherdar nr 13.

25. IVAR WALLENIUS 1782—1805.

Född i Hollola 1750 16.7. Död i Hauho 1818 27.8. Son av bataljonspredikanten vid Tavastehus infanteriregemente *Isaac Wallenius* och hans andra hustru *Catharina Indreen*.

Student i Åbo 1769 20.2. Prästvigd i Borgå 1772 28.9 till e. o. bataljonspredikant vid Tavastehus infanteriregemente. Domkyrkoadjunkt i Borgå 1774. Pastorallex. i Borgå 1776 31.7. Domkyrkokomminister i Borgå 1777 26.3, tilltr. 1778 1.5. Tillika bataljonspredikant vid Tavastehus infanteriregemente 1777 19.8 efter fadern. Regementspastor *ibid.* 1779 10.2 med bibehållande av tjänsten såsom domkyrkokomminister. Kungl. hovpredikant 1779 12.3. Kyrkoherde i Finska församlingen 1782 20.2, tilltr. 1782 1.5 och intog 1782 25.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. d:r i Uppsala 1800 1.11. Kyrkoherde i Hauho, Tuulois och Luopiois 1805 14.2, tilltr. 1805 1.5, men tog först 1805 18.6 avsked såsom assessor i konsistorium. Kontraktspastor 1805 12.10. L. N. O. 1801. — Deputerad vid jubelfesten i Uppsala 1793. — Å förslag till kyrkoherde i Klara 1788 och till kyrkoherde i Katarina 1793.

Gift i Borgå 1779 14.11 med *Maria Charlotta Krogius*, född i Borgå 1761 9.10, död i Torö 1842 22.4, dotter av domprosten, sist biskopen i Borgå *Paul Krogius* och hans hustru *Anna Sara Hassel*.

Barnlös.

Kyrkoherde Wallenius' änka var bosatt hos sin syster, kyrkoherdens i Södertälje Jonas Fredrik Hallström änka Sofia Ulrika Krogius, som bebodde familjen Hallströms gård Herrhamra i Torö å Södertörn.

26. ISAAC LAGUS 1807—1811. Se Katarina, kyrkoherdar nr 17.

27. GEORG STOLPE 1812—1836.

Född i Katarina 1778 4.4. Död i Nyköpings östra församling 1852 26.5. Son av boktryckaren *Carl Stolpe* och hans andra hustru *Sara Wacklin*.

Student i Åbo 1794 15.2 (Osterb.). Prästvigd i Åbo 1800 26.7 till pastors-

adjunkt i Wasa. Mag. i Åbo 1802 15.6. Pedagog i Kristinestad 1802, på egen begäran avsked 1804. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1807 2.6. Pastorallex. i Åbo 1809 15.11. Förordnad 1811 12.3 till vice pastor i Finska församlingen från 1811 1.5. Kyrkoherde ibid. 1812 29.4, tilltr. 1812 1.5 och intog 1812 8.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Nyköpings östra församling, Allhelgona och Svärta 1835 13.8, tilltr. 1836 1.5. Hon. prost 1836 18.6. — Ledamot av 1811 års psalmbokskommitté 1818.

Gift i Katarina 1812 9.6 med *Anna-Christina Slöör*, född i Elimä 1788 28.6, döpt endast till Christina, död i Finska församlingen 1878 14.6, dotter av fältkommissarien *Carl Henrik Slöör* och hans hustru *Lovisa Brandeberg*.

Barn: *Carl*, född i Finska församlingen 1823 1.2, död ibid. 1897 14.8. Kamrer i Statskontoret.

Stolpe visste tydligen ej själv var och när han var född. I inlagor till Stockholms stads konsistorium har han olika uppgifter. I en inlaga 1812 uppgiver han att han lämnat ett betyg, vari han (riktigt) uppgives född i Katarina 1778 4.4, men att detta betyg vore felaktigt och att han enligt *Laihela* kommunionbok och "ålderdomsbok" skulle vara född 1775 31.5. I Nyköpings östra församlings böcker uppgives också 1775 31.5 såsom födelsedag. I Finska församlingens husförhörslängd 1811—1820 uppgives födelsedagen till 1775 31.5, men födelseort är ej angiven. I följande husförhörslängd uppgives födelseorten vara Stockholm, men födelsedag är ej angiven. I husförhörslängd 1831—1841 uppgives han född i Stockholm 1775 31.5. Det är möjligt att han vid sin prästvigning uppgivit falsk födelsedag i avsikt att tidigare bli prästvigd.

Efter Stolpes avgång vakanssattes kyrkoherdetjänsten i Finska församlingen emedan fråga uppstått om församlingens fortsatta existens. Vice pastor var 1836—1840 komminister *Tulindberg*, 1840—1844 *Erik Henrik Eriksson*, sedermera kyrkoherde i Katarina, och 1844—1845 konsistorie-notarien *Angeldorf*.

28. PEHR OLOF WIKSTRÖM 1846—1851.

Född i Nedertorneå 1793 15.9. Död i Finska församlingen 1851 29.6. Son av komministern i Nedertorneå, sist kyrkoherden i Övertorneå *Johan Wijkeström* och hans första hustru *Brita Catharina Hamrén*.

Student i Uppsala 1812 30.9 (Bottn.). Mag. ibid. 1818 16.6. Jur. utr. kand. ibid. 1818 24.10. Auditör vid Västerbottens regemente 1824 10.2, på egen begäran avsked 1828 20.8. Prästvigd i Hernösand 1836 29.5. Pastorallex. ibid. 1836 28.12. Pastorsadjunkt i Övertorneå hos fadern 1837 8.3. Bataljonspredikant vid Västerbottens fältjägerregemente 1837 30.6. Vice pastor i Övertorneå 1838 12.11. Vice pastors namn, heder och värdighet 1838

19.12. Regementspastors namn, heder och värdighet 1841 27.7. Kyrkoherde i Finska församlingen 1845 19.12, tilltr. 1846 1.1 och intog 1846 5.1 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Å förslag till kyrkoherde i Överluleå 1841.

Ogift.

Wikström kallades av Finska församlingen till tredje provpredikant emedan förslaget upptog endast två namn. Konsistorium förklarade 1845 18.2 honom oberättigad att avlägga predikoprov såsom i meriter ej jämnställd med de två sökande, men kungl. maj:t upphävde konsistorii beslut.

Kyrkoherde Wikströms sterbhus trädde i konkurs.

## 29. ADOLF SJÖDING 1855—1900.

Född i Häggdånger 1816 4.11. Död i Finska församlingen 1900 4.7. Son av vice komministern i Häggdånger, sist kyrkoherden i Överluleå *Eric Sjöding* och hans hustru *Anna Margareta Westman*.

Student i Uppsala 1836 23.2 (Norrl.). Prästvigd i Hernösand 1841 13.11 till nådårspredikant efter fadern i Överluleå. Nådårspredikant i Överkalix 1843 13.4. Pastorsadjunkt i Nedertorneå 1844 28.2. Vice komminister i Överkalix 1845—1846. Pastorsadjunkt i Övertorneå 1847 2.3. Vice pastor i Pajala 1850 i två månader. Vice komminister i Hietaniemi 1850 27.2. Pastorex. i Hernösand 1851 26.11. Kyrkoherde i Finska församlingen 1855 22.9, tilltr. 1855 1.11 och intog 1855 14.11 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. L. N. O. 1877.

Gift i Överkalix 1845 2.10 med *Carolina Dorothea Almquist*, född i Nederkalix 1822 7.2, död i Finska församlingen 1872 28.4, dotter av vice pastorn i Nederkalix, sist kyrkoherden i Överkalix *Christopher Almquist* och hans hustru *Cajsa Sofia Wennberg*.

Barn: *Hilda Carolina*, född i Övertorneå 1846 4.9, död i Finska församlingen 1857 12.6.

*Ida Adolfina*, född i Övertorneå 1847 6.10, död i Finska församlingen 1896 3.7.

Gift i Finska församlingen 1879 16.8 med läroverksadjunkten i Mariestad *Ernst Adolf Sjögren*, född i Skara 1842 20.12, död i Lund 1889 5.2.

*Anna Erika*, född i Hietaniemi 1850 22.4, död i Finska församlingen 1929 28.6.

*Adolf*, född i Hietaniemi 1852 1.6, död i Finska församlingen 1857 30.11.

*Hanna Sofia*, född i Hietaniemi 1854 15.5, död i Finska församlingen 1858 28.2.

*Selma Mathilda*, född i Finska församlingen 1856 5.9, död i Oscar 1930 12.8.

Var en tid telegrafist och postexpeditionsföreståndare i Bergkvara. Gift 1:0 i Söderåkra 1889 8.11 med handelsresanden *Axel Ehrlin*, född i Gåsinge 1856 22.12, död okänt var och när och 2:0 i New York i Nordamerikas förenta stater 1894 med civilingenjören *Axel Gustaf Carlsson*, född i Dalhem 1861 27.9, död i Engelbrekt 1942 16.1.

*Adolf*, född i Finska församlingen 1863 30.3, död ibid. 1908 15.1. E. o. hovrättsnotarie.

Både Sjödings hustru och de i unga år avlidna barnen dogo i lungtuberkulos.



30. WILHELM MONTELL 1903—1941.

Född i Övertorneå 1863 3.9. Död i Finska församlingen 1941 22.6. Son av postmästaren *Abraham Montell* och hans hustru *Margareta Wilhelmina Bucht*.

Student i Uppsala 1882 18.9 (Norrl.). Prästvigd i Hernösand 1886 24.7 till pastorsadjunkt i Nedertorneå och Haparanda. Komminister i Nederkalix 1891 24.10, tilltr. 1892 1.5. På egen begäran avsked 1901 1.5. Vice pastor i Finska församlingen i Stockholm 1901 1.5. Kyrkoherde ibid. 1902 31.1, tilltr. 1903 1.5, men intog redan 1903 21.4 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tillika vice pastor i Lidingö 1916 16.10—31.10 samt vice komminister i Nikolai 1918 1.7—30.9, 1920 6.4—1921 31.3, 1922 16.7—31.7, 1924 18.6—31.7 och 1926 28.6—31.7. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1927 1.5—1931 30.4. Tillika vice komminister i Nikolai 1928 8.7—12.8 och 1929 21.7—30.9. Tjänstledig för sjukdom 1930 18.2—1933 31.12. L. N. O. 1913.

Ogift.

Kyrkoherde Montell uthyrde sin ämbetsbostad i församlingens hus vid Köpmangatan och bodde i Lidingö, där han också var skriven. Kort före sin död lät han dock åter skriva sig i Finska församlingen ehuru han kvarbodde i Lidingö.

### Komministrar

Komministertjänsten indragen på grund av kungl. maj:ts medgivande 1846 21.8

1. HENRICUS MICHAELIS (1596)—1598.

Troligen den Henricus, som jämte andra präster i Stockholm 1596 4.5 uppsade "broderskapet in Christo" med komministern i Tyska församlingen Casper Stapelius. Gav sig 1598 ut med skeppsflottan på grund av sina släta villkor som kaplan i Finska församlingen och begärde 1599 2.5 hos Stockholms stads konsistorium tillgift därför samt anhöll om "promotion" till Uppsala domkapitel. Pastor i Finska församlingen sökte i juli 1598 få en ny kaplan. — När Henricus Michaelis blivit kaplan har ej kunnat fastställas. Hans vidare öden äro okända. — Huruvida någon kaplan funnits i församlingen före Henricus Michaelis är okänt.

2. JACOB 1598—(1601). Se kyrkoherdar nr 3.

3. SIMON (1603)—(1604).

Herr Simon fick penningar vid en begravning 1603. Herr Simon predikant i Finska församlingen lät 1604 10.1 i rådsturätten göra anteckningar

om en del skulder, som hans broder Lasse Jönsson hade till en del personer, bl. a. herr Simon själv. Därest denne Lasse Jönsson var helbror bör herr Simon hetat Simon Joannis.

4. THOMAS GEORGII cirka 1615. Se kyrkoherdar nr 6.

5. JOSEPHUS THOMÆ MYROLÆUS (1620)—1623.

Död 1623 och begr. i Ridderholmskyrkan under en numera försvunnen sten. Var kaplan i Finska församlingen åtminstone 1620, då han enligt mantalslängd var boende i Jacob Olofssons hus. Staden uppbar 1624 tiondepenningar av hans arvingar, men vilka dessa voro nämnes ej.

6. JACOB 1624—1629.

Fick 1624 ersättning för att han besökt de sjuka i pesttiden, likaså 1629 9.9. Han dog förmodligen 1629, ty 1630 19.5 fick hans änka uppbara 20 daler, som resterade av de 100 daler, som utlovats honom för besök hos de pestsjuka.

Gift med *Karin N. N.*, som efterlevde.

Kyrkoherde Thomas Georgii klagade 1624 29.4 i Stockholms stads konsistorium på sin medtjänare Jacob att denne gjort hemgång i kyrkoherdens hus och slagit en piga, som han en gång haft lägersmål med. Jacob anförde som försvar att hon klandrat en förlikning, som träffats mellan dem i Viborgs kapitel.

7. SIGFRIDUS ANDREÆ NITRARIUS 1631—1639.

Antogs vid Stockholms stads konsistorii sammanträde 1631 16.6. Priverad 1631 30.9—7.10 för att han varit i sällskap med en finsk präst, Johannes Petri från Kroneby socken, på Henrik Simonssons källare, varvid Johannes anfallit Henrik Simonsson och klöst honom i ansiktet då de tillsades att gå hem. — Anklagades 1637 3.1 av kyrkoherde Bartholdus Hordelius för åtskilliga förseelser. Han hade bl. a. med klockaren suttit i sakristian och druckit ur kommunionvinet. Han dömdes 1637 10.3 tills vidare från tjänsten. Levde ännu 1639 28.5, då han av Uppsala domkapitel varnades för oskickligt leverne, men var död 1639 30.10, då efterträdaren utnämndes.

8. MARTINUS MATTHIÆ 1639—1643.

Antogs av Stockholms stads konsistorium 1639 30.10 till kaplan i Finska församlingen efter avlidne Sigfrid. Kyrkoherde Hordelius anhöll 1643 2.8 att få antaga en annan kaplan, som sedermera lämpligen kunde efter honom bliva kyrkoherde, till vilken befattning Martinus Matthiæ ej var lämplig. På Hordelii anhållan hade biskopen i Åbo skaffat Martinus en lägenhet i Finland. Martinus tillfrågades inför konsistorium varför han

skulle lämna finska församlingen och svarade att han ej tillräckligt kunde tala svenska. Konsistorium beslöt uppskjuta avgörandet, men saken förekommer ej vidare i protokollen.

9. ANDREAS ESSEVIUS 1643—1644.

Född i Finland, okänt var och när. Död i Stockholm 1644, kort före 23.4. Prästvigd i Åbo, okänt när. Skolmästare och kaplan i Nedertorneå 1637—1641. Kaplan i Finska församlingen 1643 16.8.

Gift med *Margareta Knütsdotter* i hennes andra gifte, född och död okänt var och när, men överlevde Essevius, dotter av kyrkoherden i Finska församlingen nr 1 *Canutus Martini Carelius* samt gift 1:0 med komministern i Nedertorneå *Simon Olai Myliander*, död troligen 1629.

10. ERICUS PAULI KETARENIUS 1645—1648. Se kyrkoherdar nr 8.

11. JACOBUS SIMONIS KEMPE 1648—1650.

Har troligen efterträtt Ketarenius, då denne 1648 tillträdde kyrkoherdetjänsten i församlingen. Var död före 1650 1.4, då i Tänkeboken intecknades hans och hans hustrus inbördes testamente.

Gift med *Brita Simonsdotter*,<sup>1</sup> som levde ännu 1657 25.6.

12. THOMAS JOHANNIS 1651—1661. Se kyrkoherdar nr 9.

13. JACOBUS JOHANNIS COLLINUS 1661—1665. Se kyrkoherdar nr 10.

14. BENEDICTUS ANDREÆ QUIVANDER 1665—1670. Se kyrkoherdar nr 11.

15. JOHANNES GREGORII TEET 1670—1676.

Född 1636, okänt var och när. Död i Euraåminne 1692, okänt när. Härkomst okänd.

Student i Åbo 16... Prästvigd okänt var och när. Sockenadjunkt i Tamela 1658. Komminister i Finska församlingen 1670 16.3, tilltr. 1670 1.5 och introducerades femte dag pingst. Kyrkoherde i Euraåminne 1675 (?), tilltr. 1676 1.5.

Gift med *Brita Collinus*, begr. i Euraåminne 1705 18.6, dotter av kyrkoherden i Karkku *Johannes Matthiæ Collinus* och hans hustru *Elisabeth Johannesdotter Mört* samt syster till kyrkoherden nr 10 *Jacobus Collinus*, kyrkoherden nr 9 *Thomas Johannis'* hustru och kyrkoherden nr 11 *Quivanders* hustru, som förut varit gift med *Thomas Johannis*.

Barn: *Elisabeth*, född 1672 (?),<sup>2</sup> begr. i Ruovesi 1735 18.5. Gift 1:0 i Euraåminne 1689 24.6 med kaplanen i Euraåminne, sist kyrkoherden i Ruovesi mag. *Andreas*

<sup>1</sup> Möjligen änka efter kyrkoherden nr 7 *Hordelius*.

<sup>2</sup> Ej funnen i Finska församlingens eller Riddarholmens C.

*Caroli Indrenius*, död i Ruovesi 1704 4.9 och 2:0 okänt var och när med sist kyrkoherden i Ruovesi *Andreas Pacchalenius*, född 1679, begr. i Ruovesi 1735 18.5.

*Maria*, döpt i Euraåminne 1678 2.7, död okänt var och när.

Teet var en skicklig prästman, men predikade lågt. Finska församlingen önskade dock få honom till kyrkoherde efter Quivander.

#### 16. JOHANNES THOMÆUS 1676—1680.

Född okänt var och när. Död 1680 12.4, begr. i Finska församlingen 1680 29.6. Son av sist kyrkoherden i Finska församlingen *Thomas Johannis* och hans hustru *Christina Johansdotter Collinus* i hennes första gifte.

Prästvigd i Uppsala 1673 5.6 till adjunkt i Finska församlingen. Vice pastor ibid. 1673—1675. I brev till ärkebiskopen 1675 27.5 från kyrkoherde Procopæus och fjorton församlingsbor begärdes Thomæus till kaplan. Stockholms stads konsistorium beviljade honom 1675 21.7 rekommendation till kaplanstjänsten, men utnämningdagen är okänd. Tillträdde 1676 1.5.

Suspenderades 1679 en kortare tid för att han vid en bönestund i kyrkan varit överlastad av starka drycker och för att han visat ohörsamhet mot sin kyrkoherde. Han led av fallandesot varför konsistorium ej ville gå för hårt fram med honom. Blev ånyo suspenderad 1679 9.10 för otidigt uppträdande mot ärkebiskopen i Stockholms stads konsistorium då hans tydliga obefogade klagomål mot kyrkoherde Anberg behandlades. Restituerad 1679 3.12 efter skriftlig avbön.

Troligen ogift.

#### 17. ABRAHAMUS CHRISTIERNI AGRICOLA 1680—1685.

Född 1656, troligen i Uskela. Död 1706, troligen i Uskela. Son av kyrkoherden i Uskela *Christiernus Christierni Agricola* och hans hustru *Brita Forssenius* samt broder till Sven Agricola adlad Leijonmark.

Student i Åbo 1670. Prästvigd 1678, troligen i Åbo. Kaplan i Finska församlingen 1680. Kyrkoherde i Uskela 1683, tilltr. troligen 1685. — Riksdagsman 1697.

Gift med *Margareta Andrea*, född och död okänt var och när.

Barn: *Christianus*, döpt i Finska församlingen 1682 17.5, död okänt var och när.

*Sven*, döpt i Finska församlingen 1684 5.7, död i Geta 1759 27.2. Kaplan i Geta på Åland.

*Anders*, född och död okänt var och när. Fänrik.

Stockholms stads konsistorium beslöt 1683 3.10 på Agricolas begäran giva honom rekommendation, emedan han ämnade söka Uskela pastorat, där både hans far och hans farfar varit kyrkoherdar och som blivit ledigt genom kyrkoherde Collinus' död. Konsistorii ledamöter gävo honom goda vitsord.

18. THOMAS THOMÆ GESTRINIUS 1685—1692. Se kyrkoherdar nr 14.

19. PETRUS JOHANNIS FRISIUS 1692—1699.

Född okänt var och när. Död i Joutseno 1703.<sup>1</sup> Son av kyrkoherden i Kangasala mag. *Johannes Arvidi Frisius* och hans hustru *N. N.* i hennes första gifte.

Student i Åbo 1677 24.3. Prästvigd troligen i Åbo, okänt när. Kaplan i Hauho 1682. Kaplan i Finska församlingen 1691, tilltr. 1692 1.5. Kyrkoherde i Joutseno 1697 30.9, tilltr. troligen 1699 1.5.

Gift med *Catharina Herkepæus*, född och död okänt var och när, dotter av kyrkoherden i Hauho *Christoffer Herkepæus* och hans hustru *N. N.* i hennes andra gifte. — Herkepæus var även Frisii styvfader.

Barn: *Mårten*, döpt i Finska församlingen 1692 21.10, död okänt var och när.

*En son*, begr. i Finska församlingen 1693 23.8, kanske *Mårten*.

*Annicka*, döpt i Finska församlingen 1694 27.4, troligen den dotter, som begr. ibid. 1696 28.9.

*Arvid*, döpt i Finska församlingen 1697 24.2, död okänt var och när.

*En son*, begr. i Finska församlingen 1697 18.7, en annan 1697 25.7.

20. JOHANNES ELIÆ SARCOVIUS 1699—1702. Se kyrkoherdar nr 15.

21. ANDERS BOHM 1702—1710.

Född cirka 1679, okänt var. Död i Stockholm 1710 19.9 i pesten, begr. å Amiralitetskyrkogården å Ladugårdslandet 1710 21.9. Son av landskamreraren *Jacob Bohm* och hans hustru *Anna Maria Carlsdotter Feiff*.

Student i Uppsala 1697 7.10 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1699 6.4 till pastorsadjunkt i Danviks och Sicklaö församling. Nådårspräst i Finska församlingen 1701. Kaplan ibid. 1701, tilltr. 1702 1.5. Tillika kyrkoherde vid Holmkyrkan 1702 10.4 med kungl. fullmakt. men tillträdde först 1704 29.5 sedan Johan Graan, som utnämnts av Amiralitetet, avlidit, ehuru Stockholms stads konsistorium sökte få Graan avlägsnad.

Gift 1702, okänt var och när, med *Helena Gravander* i hennes andra gifte, född okänt var och när, död 1742 8.4, begr. å Klara kyrkogård, dotter av amiralitetspredikanten, sist pastorn i Hedvig Eleonora församling *Jonas Gravander* och hans första hustru *Magdalena Hansdotter Wansonius* samt gift 1:o, lysning i Hedvig Eleonora 1684 25.11, med sist kyrkoherden vid Holmkyrkan mag. *Petrus Hambelius*, död i januari 1701.

Barn: *Elisabeth*, döpt i Finska församlingen 1702 21.11, begr. ibid. 1703 13.1 i Riddarholmskyrkan.

*Jonas*, döpt i Finska församlingen 1703 14.12, död okänt var och när, men före fadern.

<sup>1</sup> Joutseno ministerialböcker börja först 1736.

Bohm hade ägt en gård på Södermalm i Svartens gränd, men sålt den till hustru Elisabeth Jöransdotter. Boets skulder överstego tillgångarna.

Ett porträtt av Bohm fanns 1777 i Holmkyrkan, men synes nu vara förkommet.

## 22. CLEMENS CURTILIUS 1712—1719.

Född i Hietaniemi, okänt när. Död i Stockholm 1733, okänt när.<sup>1</sup> Son av komministern i Övertorneå *Anundus Isaaci Curtilius* och hans första hustru *Christina Swan*.

Student i Uppsala 1702 2.10 (Vesterb.) Prästvigd okänt var och när. Antogs 1710 9.9 av Stockholms stads konsistorium till pestpräst och förordnades 1710 20.9 att biträda de sjuka i Katarina församling mot ett månatligt arvode av 150 daler kopparmynt. Vice kaplan i Finska församlingen 1711, då han supplicerade om den efter Sarcovius lediga kyrkoherdetjänsten. Komminister *ibid.* troligen 1712. Uppgives 1713 28.1 redan ha tillträtt tjänsten ehuru han ännu ej löst fullmakt därå utan endast erhållit "försäkran" å lägenheten. Ännu 1715 23.11 hade han ej löst fullmakt. Sökte 1717 11.4 Övertorneå pastorat. Kyrkoherde i Fränninge och Vollsjö 1718 27.7, vilket pastorat han ej sökt, tilltr. 1719 1.5.

Gift okänt var och när<sup>2</sup> med *Elisabeth Persdotter Noub* i hennes tredje gifte, född cirka 1644,<sup>3</sup> död i Fränninge 1764 2.11, dotter av en handlande i Borås samt gift 1:0 med komministern i Jakob och Johannes serie 1 nr 8 *Lago Hestschow* i hans tredje gifte och 2:0 med komministern i Katarina serie 1 nr 6 *Johan Segerroth*.

Barn: *Anna Catharina*, döpt 1717 6.4, antecknad i dopboken både i Finska församlingen och i Katarina församling, i Finska församlingen endast med namnet Anna, död okänt var och när, men levde 1768 25.9 då hon stod fadder i Fränninge.

*Stina*, född och död okänt var och när. Stod fadder i Fränninge 1730.

Curtilius förde ett supigt och oordentligt leverne och blev 1728 suspenderad efter en process, som slutligen drogs inför kungl. maj:t. Då han i anledning härav rest till Stockholm dog han på våren 1733.

## 23. ABRAHAM DAHLMAN 1719—1723.

Född okänt var och när. Död i januari 1723, ej införd i Finska församlingens F.

Studier okända, men var magister. Prästvigd okänt var och när. Begärdes 1719 10.1 till komminister i Finska församlingen efter Curtilius. Pastorex. i Uppsala 1719 6.10 såsom vocerad komminister i Finska församlingen och har troligen tillträtt kort därefter.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon F i Stockholm.

<sup>2</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

<sup>3</sup> Ej funnen i Borås C.

Gift okänt var och när med *Hedvig Sofia Telenius* i hennes första gifte, född och död okänt var och när, men levde 1735. Hon blev gift 2:o i Finska församlingen 1724 16.8 med mjölnaren i Stockholm *Hans Henriksson Berg* från Nyland, död 1734 8.12.

Barn: *Brita Stina*, döpt i Finska församlingen 1722 28.9, död okänt var och när.

En magister Abraham Dahlman var gift med Anna Berg, begr. i Hedvig Eleonora 1714 1.3. De hade sonen Johan, begr. i Hedvig Eleonora 1713 20.10. Huruvida denne Abraham Dahlman är identisk med sedermera komministern i Finska församlingen har ej kunnat utrönas.

24. JOHAN FORSSKÅHL 1724—1725. Se Maria Magdalena, kyrkoherdar nr 10.

25. HENRICUS JOHANNIS PROCHÆUS 1725—1730. Se kyrkoherdar nr 20.

26. JOHANNES KRANCK 1730—1734.

Född 1704 6.4.<sup>1</sup> Död i Kuusamo 1784 6.4. Son av kaplanen i Rovaniemi, sist kyrkoherden i Karlö *Alexander Kranck* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1724 16.10 (Osterb.). Prästvigd i Uppsala 1728 15.6 till pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm. Komminister ibid. 1730 15.5, tilltr. genast. Kyrkoherde Prochæus skrev 1734 4.2 till ärkebiskopen och meddelade att Kranck av sagt sig både tjänst och ämbete samt att han på grund av samvetsbetänkligheter ej tjänstgjort sedan 1733 13.12. Han kallades till förhör i Uppsala, men nekade i brev till ärkebiskopen 1734 11.3 att infinna sig, sade sig vara medellös och ha tagit herrskaps-tjänst i Stockholm. Han hade redan varit i förhör i Stockholms stads konsistorium, vilket borde vara nog. Kranck var i tjänst hos den pietistiskt sinnade majoren David Frölich och var tydligen själv angripen av det pietistiska svärmeriet. Frölich tillskrev 1734 25.3 i oförskämda ordalag ärkebiskopen och undrade om Kranck begått något brott eftersom ärkebiskopen nödvändigtvis ville ha honom i förhör. Den 23 april skrev Frölich åter till ärkebiskopen att han, ehuru ogärna, gäve sitt tillstånd för Kranck att resa till Uppsala, där han dock ej finge länge uppehållas. I september 1734 reste Kranck utomlands och uppehöll sig 1735 i Kiel. Av Åbo domkapitel blev han 1746 återintagen i prästämbetet och blev 1748 kyrkoherde i Kuusamo.

Gift 1:o i Torneå 1748 26.12 med *Magdalena Nystedt*, född i Torneå 1729 30.12, död i Kuusamo 1756 6.1, dotter av rådmannen *Lars Nystedt* och hans hustru *Barbro Kempe*. — 2:o i Uleå 1756 16.12 med *Catharina Lagus*, född i Alavo 1728 3.2, död i Kuusamo 1782 5.5, dotter av kaplanen *Gabriel Lagus* och hans hustru *Catharina Palander*.

<sup>1</sup> Rovaniemi ministerialböcker börja först 1712.

Barn: 1. *Johannes*, född i Kuusamo 1751 31.5, död ibid. 1800 13.3. Kyrkoherde i Kuusamo efter fadern.

1. *Christina*, född i Kuusamo 1752 6.12, död ibid. 1793 14.1. Gift i Kuusamo 1779 9.2 med länsmannen *Fredrik Planting*, död i Kuusamo 1825 1.1.

1. *Margareta*, född i Kuusamo 1754 16.3, död okänt var och när. Gift i Kuusamo 1780 28.11 med nämndemannen *Johan Törmänen*, född och död okänt var och när.

1. *Magdalena*, född i Kuusamo 1755 28.12, död i Sodankylä 1835 27.6. Gift i Kuusamo 1782 27.1 med länsmannen i Sodankylä, expeditionskommissarien *Sven Matlein*, död i Sodankylä 1834 7.8.

2. *Elisabeth*, född i Kuusamo 1757 22.9, död i Lochteå 1843 5.8. Gift okänt var och när med länsmannen i Sotkamo *Karl Costiander*, född 1756, okänt var och när, död okänt var och när.

2. *Catharina*, född i Kuusamo 1758 14.11, död ibid. 1758 30.12.

2. *Gabriel*, född i Kuusamo 1760 17.3, död i Uleåborg 1823 17.4. Tullförvaltare.

2. *Elias*, född i Kuusamo 1762 25.4, död i Pulkkila 1804 21.5. Kaplan i Pulkkila.

2. *Maria*, född i Kuusamo 1763 18.8, död ibid. 1763 6.11.

2. *Johanna*, född i Kuusamo 1767 21.6, död ibid. 1820 21.5. Gift 1:0 i Kuusamo 1805 28.4 med bonden *Erik Pålsson Rieeki* i hans andra gifte, född i Kuusamo 1763 11.3, död ibid. 1809 29.4; 2:0 i Kuusamo 1812 18.12 med f. d. kyrkvärden *Staffan Sapungi*, död i Kuusamo 1814 20.1 och 3:0 i Kuusamo 1816 14.5 med klockaren *Johan Bränholm*, född i Kuusamo 1785 16.6, död ibid. 1847 25.9.

Krancks prästbrev och fullmakt å kaplanstjänsten i Finska församlingen finnas i Uppsala domkapitels arkiv, E. V: 175. — Vice komminister i Finska församlingen under tiden 1734—1744 var Carl Zidbeck, som 1744 blev kyrkoherde i Tavastehus.

## 27. ISRAEL HARTMAN 1744—1754.

Född i Birkala 1714 4.11. Död i Sjundeå 1778 21.8. Son av pastorsadjunkten i Birkala, sist kaplanen och pedagogen i Nådendal *Israel Hartman* och hans hustru *Maria Solin*.

Student i Åbo 1732 20.6 (Satakunt.). Prästvigd 1742 13.10 efter att ha avlagt prästexamen i Stockholm inför biskopen i Åbo i augusti 1741. Hade sedan 1738 biträtt kyrkoherden i Finska församlingen i Stockholm med predikande och blev efter prästvigningen pastorsadjunkt där. Komminister ibid. 1744 14.8, tilltr. genast. Pastorallex. 1750 23.8. Kyrkoherde i Sjundeå 1753 2.10, tilltr. 1754 1.5. Hon. prost 1776.

Gift i Finska församlingen 1745 17.1 med *Anna Herbst*, född 1727<sup>1</sup>, död i Sjundeå 1791 5.5, härkomst okänd.

<sup>1</sup> Enligt uppgift i Bergholm, Sukukirja född i Malmö och dotter till stads- och artillerifältskären *Erik Martin Herbst* och *Maria Elisabeth von Fantern*. Denna uppgift är dock oriktig, ty enligt avvitringsinstrument efter *Maria Elisabeth Herbst*, född *Fantern*, död i Malmö, Caroli 1728 18.2 hade hon ingen dotter med namnet *Anna* och ingen sådan finnes i någon C i Malmö 1727.



Barn: *Israel*, född i Finska församlingen 1746 2.4, död i Sjundeå 1818 14.2. Sergeant.  
*Anna Rebecka*, född i Finska församlingen 1748 2.1, död i Sjundeå 1810 13.9.  
 Gift okänt var och när med lantmätaren *Carl Gustaf Lemström*, född i Sjundeå 1744 3.12, död ibid. 1791 15.11.  
*Maria Lovisa*, född i Finska församlingen 1750 30.6, död 1775, okänt var och när. Gift okänt var och när med sin kusin lantmätaren *Carl Johan Hartman* i hans första gifte, född 1750 22.9, okänt var, död 1801 25.4, okänt var.  
*Catharina Christina*, född i Finska församlingen 1752 26.8, död i Sjundeå 1789 3.1. Gift okänt var och när med rusthållarsonen *Johan Ärlig*, född och död okänt var och när.  
*Ulrika Helena*, född i Sjundeå 1755 5.4, död ibid. 1756 30.5.  
*Gabriel Henrik*, född i Sjundeå 1758 15.11, död ibid. 1758 18.11.  
*Christian Gabriel*, född i Sjundeå 1762 29.12, död okänt var och när.  
*Sofia Margareta*, född i Sjundeå 1765 27.5, död okänt var och när. Gift i Sjundeå 1797 8.10 med bondesonen *Anders Johannes Norrström*, född och död okänt var och när.

## 28. JOHAN WELIN 1754—1763.

Född 1728, okänt var och när. Död i Vånå 1765 22.1. Son av kaplanen i Lovisa (som blev stad först 1745 26.6 under namnet Degerby!), sist kyrkoherden i Somero *Gabriel Welinus* och hans hustru *N. N.*

Student i Åbo 1744. Mag. ibid. 1751. Prästvigd i Uppsala 1754 26.7 sedan han 1754 29.6 blivit vald till komminister i Finska församlingen. Utnämnd därtill 1754 6.8, tilltr. genast. Kyrkoherde i Vånå 1763 5.10 med tillträdesrätt från 1762 1.5.

Gift i Kumo 1755 14.8 med *Hedvig Christina Tolpo*, född okänt var och när, död 1789, okänt var och när, dotter av kyrkoherden i Kumo *Nicolaus Tolpo* och hans hustru *Anna Christina Gråå*.

Barn: *Johannes*, född i Finska församlingen 1756 15.6, död ibid. 1756 26.7.

*Eva Christina*, född i Finska församlingen 1757 21.9, död i Vånå 1764 7.9.

*Hedvig Juliana*, född i Finska församlingen 1758 27.10, död ibid. 1758 23.12.

*Anna Lovisa*, född i Finska församlingen 1760 27.7, död i Eura 1828 28.10.

Gift okänt var och när, men före 1795, med sockenadjunkten i Eura, sist kyrkoherden ibid. *Johan Jacob Homén*, född i Eura 1757 3.3, död ibid. 1840 11.2.

*Hedvig Catharina*, född i Vånå 1764 8.3, död i Åbo 1774 7.9.

*Johanna Christina*, född postuma i Vånå 1765 19.8, död i Kristinestad 1839 27.4. Gift okänt var och när med ordningsmannen i Kaskö, titulär borgmästaren *Wilhelm Forsman*, född 1739 13.12, okänt var, död i Närpes 1815 9.2.

Komminister Welin anklagades 1757 av Finska församlingens avsatte klockare Johan Sahlberg inför kämnärsrätten för att han skulle ha överfallit denne och tilldelat honom slag och blodsår. Kämnärsrätten avvisade målet under hänvisning till kyrkolagen kap. 24 § 33. Sahlberg påstod sig ha blivit avsatt utan orsak på föranstaltande av Welin och gick 1757 8.9 till kungs med begäran att bli restituerad.

29. ERIC WIDENIUS 1765—1770.

Född 1738, okänt var och när. Död i Finska församlingen 1770 29.10, begr. i Storkyrkan. Son av sist kyrkoherden i Halikko mag. *Eric Widenius* och hans hustru *Margareta Limmelius*.

Student i Åbo 1752 16.5. Mag. ibid. 1757 2.8. Prästvigd i Åbo 1760 17.5 till pastorsadjunkt i Halikko. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1760 3.9. Komminister ibid. 1764 21.2, tilltr. 1764 1.5.

Ogift.

30. ANDREAS TÖTTERMAN 1771—1774. Se kyrkoherdar nr 23.

31. GUSTAF AVELLAN 1774—1778.

Född i Tammela 1743 26.10. Död i Kumo 1832 25.9. Son av adjunkten i Tammela, sist kaplanen i S:t Karin *Johan Avelanus* och hans hustru *Christina Bark*.

Student i Åbo 1761. Prästvigd i Åbo 1764 5.5 till komministersadjunkt i S:t Karin. Mag. i Åbo 1766 24.7. Pastorsadjunkt i Hammarland 1766. Pastoralex. i Åbo 1769 18.11. E. o. bataljonspredikant vid Nylands infanteriregemente 1770. Komminister i Hammarland och Eckerö 1772. Komminister i Finska församlingen i Stockholm 1774 27.5, tilltr. genast. Kyrkoherde i Kumo 1778 14.1, tilltr. 1778 1.5. Prost 1810. Jubelmag. 1819.

Gift i Björneborg 1779 4.11 med *Lovisa Fredrika Brander*, född i Björneborg 1763 17.6, död i Nakkila 1845 3.12, dotter av rektorn i Björneborg, sist kyrkoherden i Wehmo mag. *Fredrik Reinhold Brander* och hans första hustru *Johanna Lovisa In de Betou*.

Barn: *Klara Fredrika*, född i Kumo 1780 18.10, död i Kauvatsa 1866 3.3. Gift i Kumo 1801 9.7 med kaplanen i Kauvatsa, sist kyrkoherden i Nystad och Nykyrka mag. *Anders Wilhelm Forsinius*, född 1765 28.9, okänt var, död i Nystad 1832 19.10.

*Christina Magdalena*, född i Kumo 1783 9.6, död i Raumo 1864 22.2. Gift 1:0 i Kumo 1804 29.1 med kollegan vid Björneborgs skola mag. *Carl Gustaf Utter*, född i Kiukais 1774 23.12, död i Björneborg 1805 31.7 och 2:0 i Björneborg 1810 24.7 med hovrättsnotarien, sist borgmästaren i Raumo *Carl Carlsson Grönholm*, född i Raumo 1784 22.1, död ibid. 1864 14.4.

*Gustaf Adolf*, född i Kumo 1785 20.5, död i Ahlais 1859 20.12. Hovrättsauskultant, sist possessionat i Hvittisbofjärd.

*Maria Lovisa*, född i Kumo 1787 31.8, död i Tavastkyro 1826 4.6. Gift i Kumo 1815 2.10 med landskamreraren i Åbo *Adolf Georg Rosendahl*, född i Ruovesi 1781 29.1, död i Tavastkyro 1842 7.1.

*Carl Fredrik*, född i Kumo 1794 14.4, död i Nakkila 1885 7.1. Assessor i Åbo hovrätt.

*Gustava Albertina*, född i Kumo 1797 26.11, död i Åbo 1878 11.10. Gift i Kumo 1826 30.9 med stadsläkaren i Raumo, sist provinsialläkaren med. lic. *Karl Henrik Ringbom*, född i Loimijoki 1798 16.8, död i Åbo 1856 18.6.

32. GEORG JACOB ÖHMAN 1778—1784. Se Klara, komministrar serie II nr 12.

33. ISRAEL STÄHLBERG 1785—1799.

Född i Itis 1747 25.12. Död ibid. 1816 11.2. Son av komministern i Itis *Israel Ståhlberg* och hans andra hustru *Maria Kniper* i hennes första gifte.

Student i Åbo 1766 (Tav.). Prästvigd i Borgå 1773 3.2 till pastorsadjunkt i Itis. Nådårspräst i Orimattila 1775. Åter adjunkt i Itis 1776. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1778 i april. Pastorex. i Stockholm 1784 26.10. Komminister i Finska församlingen 1785 22.2, tilltr. 1785 1.5. Kyrkoherde i Itis 1798 13.6, tilltr. 1799 1.5. Hon. prost 1810 8.9. — Å förslag till komminister vid domkyrkan i Borgå 1782.

Ogift.

34. BENGT LANGE 1800—1823.

Född i Artsjö 1754 27.10. Död i Finska församlingen 1823 13.4, begr. å Jakobs kyrkogård i professor Rungs grav. Son av kaptenen *Carl Gustaf Lange* och hans hustru *Maria Krook*.

Student i Åbo 1777 5.4 eller 14.4 (Viborg.). Prästvigd i Uppsala 1783 14.12 till komministersadjunkt i Finska församlingen i Stockholm. Underkänd i pastorex. i Stockholm 1784 28.10, men fick dock uppföras å komministersförslag. Pastorsadjunkt i Finska församlingen 1785 29.6. Erhöll 1786 uppdrag att handhava själavården för finska arresteranter å Spinnhuset. Undergick 1793 18.2 pastorex. i Uppsala, men underkändes i grekiska och hebreiska, varför han 1798 19.1 i Uppsala fick komplettera den 1793 ej godkända examen. Kungl. hovpredikant 1793 16.7. Vice komminister i Finska församlingen 1799 7.5, ordinarie 1799 26.11, tilltr. 1800 1.5. Erhöll 1800 4.11 tur och befodringsrätt i likhet med andra tjänstgörande hovpredikanter. Försummade 1800 en aftonsång i Slotts kyrkan emedan han samtidigt hade aftonsång i Finska kyrkan och ådömdes böter, men dessa uttogos ej. Blev 1801 5.11 entledigad från sin tjänstgöring vid hovet. — Å förslag till komminister i Finska församlingen 1784 och till komminister i Ulrika Eleonora 1790. Uppförd 1796 å förslag till komminister i Jakob och Johannes, men blev utklagad. Å förslag till kyrkoherde i Finska församlingen 1806 och 1811, till kyrkoherde i Arbrå och Undersvik 1815, till kyrkoherde i Enånger och Njutånger 1819, till kyrkoherde i Ljusdal 1819, till kyrkoherde i Vassunda och Haga 1820 och till kyrkoherde i Söderala 1822.

Gift i Jakob 1810 15.6 med *Maria Catharina Rung*, född i Tyska församlingen i Stockholm 1761 3.4, död i Jakob 1834 7.1, bokf. i Johannes F, dotter av gördelmakaren *Fredrik Rung* och hans hustru *Anna Sofia Weser*. — Änkefru Lange blev 1826 12.7 intagen å Drottninghuset.

Barnlös.

Kungl. maj:t beviljade 1823 17.9 ett extra nådår för Langes änka.

Lange var ursprungligen bestämd för den militära banan, ty han inskrevs 1763 som volontär vid faderns kompani av Savolax infanteriregemente. Av en orolig och trätlysten natur blev han vid flera tillfällen invecklad i processer på grund av egenmäktigt förfarande. Han synes även ha varit fallen för missbruk av starka drycker. På grund av oanständigt och missfirmeligt skrivsätt såväl emot konsistorium som emot Finska församlingens kyrkoråd vid överklagande av kyrkoherdevalet i Finska församlingen 1806 undergick han 1807 31.3 varning inför Stockholms stads konsistorium sedan kungl. maj:t 1806 30.12 anbefallt varningen och 1807 14.3 avslagit hans anhållan att av gunst och nåd bliva från varningen befriad. Även i övrigt hade han motgångar i befordringsväg. Sålunda sökte han (odaterat) Sääksmäki pastorat och i maj 1810 Västra Ryd och Stockholms Näs, men utan att komma å förslag. Vi de ej få tillfällen han kom å kyrkoherdeförslag nådde han aldrig majoritet vid valen.

35. JOHAN TULINDBERG 1825—1843.

Född i Uleåborg 1796 10.9. Död i Finska församlingen 1843 13.2. Son av landskamreraren *Erik Tulindberg* och hans hustru *Margareta Christina Nylander*.

Student i Åbo 1815. Mag. ibid. 1819. Prästvigd troligen i Åbo, men okänt när. Vice komminister i Finska församlingen i Stockholm 1824 30.3, ordinarie 1824 14.9, tilltr. 1825 1.5. Pastorex. i Uppsala 1830 14.12. Vice pastor i Finska församlingen 1836 1.5—1840 29.9.

Gift i Vehmo 1824 9.8 med *Catharina Kijk*, född i Nykyrka i Åbo län 1800 13.11, död i Finska församlingen 1833 8.3, dotter. av brukspatronen *Hans Henrik Kijk* och hans hustru *Sara Catharina Moberg*.

Barn: *Eric Isac Niketas*, född i Finska församlingen 1825 11.11, död okänt var och när. Levde vid faderns död, men försvinner ur Finska församlingens böcker utan anteckning om när och varthän han utflyttat. Död före systemen.

*Sara Wublina Cunigunda*, född i Finska församlingen 1828 23.2, död i Åbo 1922 16.6, bokf. i Finska församlingen i Stockholm, ehuru hon efter faderns död försvinner ur Finska församlingens böcker.

*Ida Catharina Margareta*, född i Finska församlingen 1829 3.5, död ibid. 1829 23.12.

*Cora Julia Ingeborg*, född i Finska församlingen 1831 1.11, död ibid. 1832 9.3.

Tulindberg erhöll 1841 1.6 inför Stockholms stads konsistorium varning för bristande noggrannhet i uppfyllandet av sina ämbetsåligganden. Han efterlämnade ett gäldbundet bo, där skulderna överstego tillgångarna. Kungl. maj:t beviljade 1843 18.12 två extra nådår för hans tvenne omyndiga barn. I Stockholms stads konsistorii protokoll 1845 30.4 uppgives dock att nådåren utgingo då, vilket skulle innebära att endast ett extra nådår förekommit.

## *Fransk-Lutherska församlingen*

---

Kungl. maj:t förordnade 1687 12.5 att en luthersk präst, som behärskade franska språket, skulle tillsättas för att hålla predikan för de i Stockholm vistande fransmän, som omvänts från katolicismen och ej förstodo svenska eller tyska språken. Denne prästman skulle få sitt underhåll av Stockholms stad, varom magistraten underrättades av överståthållaren 1687 13.5. Ärkebiskopen förklarade 1693 13.12 i Stockholms stads konsistorium att pastor *ecclesie gallicanæ* borde vara assessor i konsistorium.

Församlingen var alltid obetydlig till medlemstal och avtog slutligen så att åhörare saknades vid gudstjänster. Kungl. maj:t förordnade därför 1790 12.11 att fransyska kyrkan skulle indragas när dåvarande kyrkoherden erhållit någon befordran. Då härmed dröjde, förordnade kungl. maj:t 1791 12.4 att gudstjänsterna i alla fall skulle upphöra och den sista hölls 1791 6.5. Det till gudstjänstlokal då nyttjade Polusska huset överlämnades till magistraten för att användas till auktionshus och kyrkans inventarier överlämnades 1791 28.6 till stadskamreraren för att förvaras av Handelskollegium.

Att börja med hölls den franska gudstjänsten i en sal i det Wrangelska palatset på Riddarholmen, det sedan s. k. Kungshuset, men på magistratens begäran åtog sig borgmästaren Bunge 1693 31.3 att draga försorg om reparation av de rum i stadshuset vid stora kyrkogården, som skulle användas till kyrka för fransyska församlingen. Detta hus var det av staden inköpta Oxenstiernska huset i hörnet av Källargränd och S:t Nikolai kyrkogård. När församlingen inflyttade här har ej kunnat avgöras, men Elers' uppgift, att det skedde sedan hovet efter slottsbranden 1697 inflyttat i Kungshuset, synes mindre trolig, emedan beslut om flyttningen redan var fattat 1693. Församlingen hade sin kyrka i detta hus tills det revs för börshusets byggande och flyttade 1768 till det Polusska huset vid Myntgatan. Inventarierna flyttades 1768 29.2 och kyrkan invigdes 1768 6.3.

## Kyrkoherdar

### 1. NICOLAUS BERGIUS 1694—1700.

Född i Reval 1658 4.12. Död i Pernau 1706 5.4, begr. i Nikolai i Stockholm 1706 19.8. Son av svenske pastorn vid Domkyrkan i Reval *Olaus Nicolai Bergius* och hans hustru *Vendela Rylander*.

Student i Åbo 1676 11.5, i Uppsala 1677 16.6 (Revaliensis). Reste 1682 utrikes med kungligt stipendium och blev 1684 29.2 student i Giessen. Mag. ibid. 1684. Återvände till Sverige 1686. Förordnades 1687 28.9 att upprätthålla gudstjänsterna i den nyinrättade Fransk-Lutherska församlingen och blev kort därefter prästvigd, okänt var och när. Predikant vid nämnda församling 1691 14.11 och dess kyrkoherde 1694 7.12. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1695 10.4. Adj. ledamot av bibelkommissionen 1698 11.7. Superintendent i Ingermanland 1700 16.7. Generalsuperintendent över Lifland och prokansler för universitetet i Pernau 1701 1.6. Tillika teologie professor vid nämnda universitet samma år samt kyrkoherde vid S:t Nikolai tyska församling i Pernau 1703 24.10. Teol. lic. i Uppsala 1704 14.5. Teol. dr ibid. 1705 1.6. Ledamot av kommissionen angående pietisten T. Krüger 1705 21.10. — Opponens vid prästmötet i Uppsala 1696. Preses vid prästmötet i Uppsala 1698.

Gift 1691 2.12, okänt var, med *Christiana Juliana Oxenstierna*, född i Stockholm 1661 23.9, död 1701, själarिंगning i Nikolai 1701 27.2, dotter av riksrådet greve *Gabriel Gabrielsson Oxenstierna af Korsholm och Wasa* och hans hustru grevinnan *Marka Christiana af Löwenstein och Scharffeneck*. — Fru Bergius blev 1701 15.6 begravd i sin faders grav i Storkyrkan i Stockholm.

Barn: *Gabriel*, döpt i Ulrika Eleonora 1693 19.2, begr. ibid. 1693 22.3.

*Christiana Vendela*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1698 23.4, begr. i Ulrika Eleonora 1698 16.5.

*Nicolaus*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1699 26.8, död 1700, själarिंगning i Nikolai 1700 2.10.

### 2. NICOLAUS STERNELL 1701—1715. Se Jakob och Johannes, kyrkoherdar nr 6.

### 3. PETRUS HOLMER 1716—1725.

Född i Göteborg. Död 1725, okänt var och när, men troligen i Stockholm. Härkomst okänd.

Student okänt var och när. Fick 1700 15.8 såsom student tillstånd att några gånger predika i Franska kyrkan till prov och torde kort därpå ha blivit skolmästare i Fransk-Lutherska församlingen. Tillika komminister ibid., därtill prästvigd i Stockholm 1715 i april, sedan han 1715 25.4 undergått prästexamen i Uppsala. Kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen

1716 26.9, tilltr. genast. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1716 21.11. Detta skrev 1723 7.8 till Uppsala domkapitel, att Holmer var sjuklig och ej kunde sköta församlingen samt föreslog att det skulle uppdragas åt Lars Arnell att sköta församlingen emot Holmers lön, varemot Holmer borde få åtnjuta Arnells lön som biträdande pastor. Arnell intog 1724 10.2 Holmers plats i Stockholms stads konsistorium och Holmer blev 1725 3.4 pensionerad med 200 daler silvermynt i pension. Han levde ännu 1725 13.4, då han var "bräcklig och wahnför och nu alldeles sängliggande".

Gift med *N. N.* och hade 1711 fem små barn.

Barn: Ett barn, begr. i Katarina 1706 19.5

Ett barn, begr. i Katarina 1706 9.8.

Ett barn, begr. i Katarina 1714 23.10.

Holmer var slarvig och oefterrättlig. Vid visitation 1723 17.3 befanns han ha lånat ur kyrkokassan och ej fört några kyrkoböcker. Han ålades då att ur sina privata anteckningar införa födda och döda i den därför avsedda boken, vilket han dock uraktlät. Vid det enda barndop, som finnes antecknat 1720 vikarierade "M:r Hermonius. M:r Holm pasteur . . . . . n'etant pas chez lui".

4. LARS ARNELL 1725—1728. Se Jakob och Johannes, kyrkoherdar nr 7.

5. ANDREAS FLINCK 1728—1737.

Född i Fransk-Lutherska församlingen 1695 28.6. Död i Nikolai 1737 4.2. Son av skräddarmästaren *Andreas Månsson Flinck* och hans hustru *Aimée Promeri* i hennes första gifte. — Denne Flinck var västgöte från Näs' socken och hade kommit till Stockholm, där han 1688 4.11 gifte sig med *Aimée Promeri* från Paris, vilkens fader var bosatt i Trussi i Bourgogne. Hon var katolik, men övergick 1691 13.4 till den lutherska bekännelsen.

Student i Uppsala 1712 9.10 (Sthlm). Rektor vid Fransk-Lutherska församlingens skola 1716. Prästvigd i Uppsala 1725 9.1. Kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1728 31.10, tilltr. 1728 1.11 och intog 1728 20.11 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Riksdagsman 1734. Ledamot av Slottsbyggnadsdeputationen från 1731 3.7 till sin död.

Gift i Stockholm 1721 27.8 (vigseln ej funnen i någon E) med *Catharina Sternell*, döpt i Jakob 1689 13.1, begr. i Jakob 1744 1.6, dotter av assessorn i Svea hovrätt *Magnus Sternell* och hans hustru *Magdalena Plantin*.

Barn: *Nicodemus*, döpt i Fransk-Lutherska församlingen 1727 28.6, begr. i Nikolai 1727 23.11.

Kyrkoherde Flinck efterlämnade bl. a. en malmgård å fri och egen grund nederst vid Kvarngatan i kvarteret Brandaren (nuvarande kvarteret Brännaren).

6. OLOF KIÖRNING 1739—1744. Se Jakob och Johannes, kyrkoherder nr 8.

7. OLOF TILLÆUS 1744—1754.

Född i Västerås 1704 12.9. Död i Köpings stadsförsamling 1762 23.3. Son av lektorn, sist domprosten i Västerås *Petrus Georgii Tillæus* och hans tredje hustru *Margareta Ekman*.

Student i Uppsala 1720 14.10 (Vestm.). Mag. ibid. 1731 15.6. Prästvigd i Västerås 1734 17.1 till vice pastor vid domkyrkan i Västerås. Kallades i maj 1734 till Fransk-Lutherska församlingen i Stockholm såsom kunnig i franska språket och vikarierade för komminister Kjørning under dennes utländska resor. Rektor vid Fransk-Lutherska församlingens skola 1737 26.1. Komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1738 1.3, tilltr. 1739 1.5. Vice pastor ibid. 1738 17.3. Kyrkoherde ibid. 1743 7.1, tilltr. 1744 1.5 och intog 1744 3.7 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Köpings stads- och landsförsamlingar 1752 10.12, tilltr. 1754 1.5. Kontraktsprost 17... Ledamot av Slottsbyggnadsdeputationen 1746 7.5—1754 15.5. Å förslag till kyrkoherde i Katarina 1751.

Gift 1:0 i Maria Magdalena 1739 25.1 med *Catharina Aulævill*, döpt i Maria Magdalena 1717 9.8, död i Köpings stadsförsamling 1758 15.5, dotter av rådmannen, sist justitieborgmästaren i Stockholm *Petter Aulævill* och hans hustru *Anna Margareta Specht*. — 2:0 i Maria Magdalena 1761 29.6 med *Hedvig Hiellman*, född 1735 18.7, döpt i Maria Magdalena 1735 20.7, död i Köpings stadsförsamling 1762 13.9, dotter av kryddkrämaren *Erik Magnus Hiellman* och hans hustru *Barbara Ulenius*.

Barn: 1. *Helena Margareta*, döpt i Fransk-Lutherska församlingen 1739 4.11, död före modern och troligen död i Stockholm.

1. *Elisabeth*, döpt i Fransk-Lutherska församlingen 1740 25.12, död i Köpings stadsförsamling 1758 8.5.

1. *Margareta Catharina*, döpt i Fransk-Lutherska församlingen 1742 13.1, död i Köpings stadsförsamling 1805 27.12. Gift 1766 28.12, okänt var, med komministern i Kolbäck *Fredrik Anagrius*, född i Västerås 1734 9.4, död i Kolbäck 1775 8.9.

1. *Peter*, döpt i Fransk-Lutherska församlingen 1743 10.3, död ibid. 1743 18.4.

1. *Adolf*, döpt i Fransk-Lutherska församlingen 1744 19.7, död ibid. 1754 9.5.

1. *Ulrika*, döpt i Fransk-Lutherska församlingen 1746 23.7, död ibid. 1746 22.9.

1. *Carl*, döpt tv. i Fransk-Lutherska församlingen 1747 27.11, död i Agnetorp 1835 17.4. Tulldirektör. Kallade sig Tillée. (Angives i dödboken såsom direktör på Tidaholm).

1. *Gustaf*, döpt tv. i Fransk-Lutherska församlingen 1747 27.11, död ibid. 1753 14.6.

1. *Fredrik*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1749 10.4, död i Köpings



stadsförsamling 1819 21.12. Handlande och rådman i Köping. Kallade sig Tillée.

1. *Maria*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1751 9.7, död ibid. 1752 9.2.
1. *Charlotta*, född tv. i Fransk-Lutherska församlingen 1752 28.10, död ibid. 1753 12.3.
1. *Hedvig*, född tv. i Fransk-Lutherska församlingen 1752 28.10, död ibid. 1753 14.11.
1. *Beata Maria*, född i Köping 1756 25.11, död ogift. Ej i Köpings stadsförs. före 1830.

#### 8. PEHR NENSÉN 1754—1776.

Se Klara, kyrkoherdar nr 15. Sedan Nensén transporterats till Klara uppehölls tjänsten till 1782 på förordnande av vice pastorer.

#### 9. CARL PETER BLOMBERG 1782—1786.

Född i Nikolai 1748 14.8. Död i Värmdö 1820 24.10. Son av skräddaremästaren *Johan Blomberg* och hans hustru *Catharina Rudenius*.

Student i Uppsala 1763 9.5 (Sthlm). Mag. ibid. 1773 16.6. Prästvigd i Uppsala 1774 27.6 till huspredikant hos presidenten greve Johan Georg Lillienberg. Vice komminister i Jakob och Johannes 1775 9.5. Legationspredikant i Konstantinopel 1776 16.1. Efter erhållet avsked från denna befattning företog han resor i Österrike, Italien, Schweiz, Frankrike och Tyskland och hemkom 1781. Kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1782 20.4,<sup>1</sup> tilltr. 1784 1.5 och intog 1782 25.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Värmdö, Boo, Djurö, Ljusterö och Möja 1784 15.6, tilltr. 1786 1.5. Hon. prost 1787 2.5. Vice kontraktsprost 1791 10.2, ordinarie 1809 2.9—1811 29.5. Deputerad vid julbelfesten i Uppsala 1793. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. — Riksdagsman 1800 och ledamot av lagutskottet. — Å förslag till kyrkoherde i Nikolai 1801 och erhöll 1811 kallelse att provpredika för samma tjänst.

Gift i Nikolai 1782 17.12 med *Hedvig Charlotta Schönmeijr*, född i Tyska församlingen i Stockholm 1761 1.4, död i Värmdö 1826 30.11, dotter av fabrikören *Carl Martin Schönmeijr* och hans hustru *Anna Dorothea Krüger*.

Barn: *Anna Charlotta*, döpt i Fransk-Lutherska församlingen 1783 22.12, död i Jakob 1860 31.12. Gift i Värmdö 1813 27.9 med vinskänken och källarmästaren på källaren Dufvan i Stockholm *Jacob Niclas Otter*, född i Broddestorp 1782 24.11, död i Nikolai 1835 11.2.

*Carolina Fredrika*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1785 26.5, död i Alsike 1842 26.12.

*Hedvig Sofia*, född i Värmdö 1787 28.6, död ibid. 1827 9.2. Gift i Värmdö 1810 4.7 med majoren *Carl Fredrik von Scheven* (adliga ätten nr 1755), född i Värmdö 1779 27.9, död ibid. 1839 14.7.

*Ebba Lovisa*, född i Värmdö 1792 5.1, död i Maria Magdalena 1861 20.12.

<sup>1</sup> Om pastoralex. har intet påträffats i Uppsala domkapitels protokoll.

10. GEORG (GÖRAN) GERDIN 1786—1791.

Född i Gärde by i Hackås 1736, okänt när.<sup>1</sup> Död i Sunne, Hernösands stift 1802 29.1. Son av kyrkvärden *Hans Olofsson* och hans hustru *Märeta Isaksdotter*.

Student i Uppsala 1757 10.2 (Jemtl.). Mag. ibid. 1761 16.6. Prästvigd i Stockholm 1765 efter 27.8, då han kallades till pastorsadjunkt i Fransk-Lutherska församlingen. Pastorallex. i Uppsala 1772 15.5. Komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1774 1.3, tilltr. 1774 1.5. Vice pastor ibid. 1779 14.12. Vice rektor vid församlingens skola 1779 14.12—1780 30.4. Kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1784 7.9, tilltr. 1786 1.5 och intog 1786 18.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Vistades efter församlingens upphörande 1791 i Stockholm, till 1796 upptagen i Stockholms stads kalender såsom kyrkoherde i f. d. Fransk-Lutherska församlingen. Kyrkoherde i Sunne i Hernösands stift 1795 7.5, tilltr. 1798 1.5, men uppehöll från 1796 tjänsten såsom vice pastor. Hon. prost 1799 8.2. Inspektor över Frösö skola 1796.

Ogift.

Gerdin fick 1791 vid Fransk-Lutherska församlingens upphörande enligt avtal med magistraten i Stockholm ett årligt underhåll av 466 riksdaler och 32 skillingar tills han vunnit befordran. Han kvarstod såsom assessor i konsistorium och deltog åtminstone t. o. m. 1793 i dess sammanträden. Under år 1792 ordnade han konsistorii arkiv. — Hans porträtt lär finnas dels i den gård i Gärde, där han föddes, dels i Månsta.

### Komministrar

1. JOSEPH LAROQUE 1696—1712.

Född i Frankrike, okänt var och när.<sup>2</sup> Död i Stockholm 1712 19.5, ej införd i Fransk-Lutherska församlingens F.

Härkomst och studier okända. Var munk av orden La grande Observance de S:t Francois och katolsk präst, då han 1695 11.12 i Stockholms slottskyrka övergick till den evangelisk-lutherska bekännelsen. Förordnades genom kungl. brev 1696 9.1 att hjälpa kyrkoherde Bergius med predikande i Fransk-Lutherska församlingen och fick 1696 14.2 Uppsala domkapitels fullmakt att vara predikant ibid.

Gift okänt var och när före 1704 med *Catharina Dernive*, född okänt var och när, begr. i Klara 1718 26.2, härkomst okänd.

Barnlös.

<sup>1</sup> Hackås C har lucka 1707—1744.

<sup>2</sup> Enligt Carl XI:s almanacksanteckningar född i "Le passage enter la Biscaye et le Bearn".

2. PETRUS HOLMER 1715—1716. Se kyrkoherdar nr 3. — Huruvida någon komminister tillsatts under åren 1716—1728 är okänt.
3. JOHAN NICOLAUS POUGET 1728—1731. Se Katarina, kyrkoherdar nr 9.
4. OLOF KIÖRNING 1732—1739. Kyrkoherde här 1739—1744, se Jakob och Johannes, kyrkoherdar nr 8.
5. OLOF TILLÆUS 1739—1744. Se kyrkoherdar nr 7.
6. PEHR NENSÉN 1744—1754. Kyrkoherde här 1754—1776, se Klara, kyrkoherdar nr 15.
7. MÄRTEN HÖCKERT 1754—1773.  
 · Döpt i Nikolai 1712 12.12. Död i Konstantinopel i Turkiet 1773 17.11.  
 Son av linkrämarens *Herman Höckert* och hans andra hustru *Margareta Mårtensdotter* i hennes första gifte.  
 Student i Uppsala 1725 7.6 (Sthlm). Mag. ibid. 1743 22.6. Reste 1744 utrikes och vistades fem år i Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Antogs 1750 7.9 till vice komminister i Fransk-Lutherska församlingen och blev 1750 2.10 därtill prästvigd i Uppsala. Komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1753 3.8, tilltr. 1754 1.5. Utänmnad 1754 28.2 till legationspredikant i Konstantinopel med bibehållande av komminister-tjänsten, som skulle uppehållas av vikarie. Som kyrkoherde Nensén ej hemkommit från Konstantinopel, där han fått tillstånd att vistas ännu en tid, förordnades Höckert till vice pastor i Fransk-Lutherska församlingen från 1754 1.5 till Nenséns hemkomst. Höckert tog 1756 30.9 avsked av konsistorii ledamöter för att avresa till Konstantinopel.  
 Troligen ogift.
8. GEORG (GÖRAN) Gerdin 1774—1786. Se kyrkoherdar nr 10.  
 Efter Gerdins tillträde av kyrkoherdetjänsten uppehölls komminister-tjänsten av vice komminister till församlingens upphörande.

## *Gustaf Vasa församling*

---

Församlingen tillkom 1906 1.5 genom då skedd uppdelning av Adolf Fredriks församling i tre församlingar: Adolf Fredrik, Gustaf Vasa och Matteus. Gustaf Vasakyrkan började byggas av den odelade Adolf Fredriks församling och invigdes den 10 juni 1906.

Gustaf Vasa församling begränsas av Klara sjö, Tegnérgatan, Dalagatan, Kungstensgatan, Döbelnsgatan, Odengatan, Sveavägen, Frejgatan, Häl-singegatan, Odengatan och S:t Eriksgatan.

### Kyrkoherdar

1. HANS EMIL HALLBERG 1907—1936.

Född i Vällinge 1856 9.10. Död i Gustaf Vasa 1944 30.1. Son av vice kronofogden *Johan Fredrik Hallberg* och hans hustru *Elisabeth Charlotta Trägårdh*.

Student i Lund 1876 11.9 (Skån.). Fil. kand. 1879 30.5. Provår 1880—1881. E. o. amanuens vid Universitetsbiblioteket i Lund 1880 8.5—1886 20.1. Prästvigd i Lund 1885 5.6 till vice komminister i Lunds domkyrko-församling. Domkyrkoadjunkt ibid. 1886 1.2. Kyrkoherde i Vinslöv och Nävlinge 1890 24.1, tilltr. 1891 1.5. Kyrkoherde i Glemminge och Tosterup 1895 6.9, tilltr. 1897 1.5. Kyrkoherde i Gustaf Vasa 1906 21.12, tilltr. 1907 1.1 och intog 1907 28.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1909 6.12—1930 17.4. Teol. dr i Uppsala 1917 2.10. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1927 1.5—1936 31.3. Emeritus 1936 1.4. — Inspektor för Lychouska skolan 1911—1912, för Afzeli elementarskola för flickor 1912—1914 och för Stockholms folkskoleseminarium 1914 22.12—1930 31.12. Ledamot av direktionen över Allmänna barnhuset i Stockholm 1912—1915. Ledamot av kyrkomötet 1920. L. N. O. 1914, K. N. O. 2 kl. 1921, G. V:s Jmt 1928.

Gift i Vällinge 1885 20.8 med *Anna Gustafva Emilia Cavallin*, född i Vällinge 1860 13.4, död i Gustaf Vasas församling 1926 10.12, dotter av kyrkoherden i Vällinge *Severin Cavallin* och hans hustru *Emilia Gustafva Wilhelmina Gleerup*.

Barn: *Set Severin*, född i Lunds domkyrkoförsamling 1886 3.6. Fil. dr. Överbibliotekarie i Göteborg.

*Alma Elisabeth*, född i Lunds domkyrkoförsamling 1887 17.9, död i Gustaf Vasas församling 1930 25.6. Föreståndarinna för Wallinska skolan.

*Rut Emilia*, född i Lunds domkyrkoförsamling 1889 17.5. Överlärare vid Tekniska skolan i Stockholm.

*Sven Johan Fritz*, född i Lunds domkyrkoförsamling 1890 18.12, död ibid. 1890 20.12.

*Anna Lisa*, född i Vinslöv 1894 23.5. Fil. kand. Gift i Gustaf Vasas församling 1918 18.4 med fil. lic., sedermera professorn i historia vid Stockholms högskola, en av de aderton i Svenska akademien m. m. fil. dr. *Nils Gabriel Ahnlund*, född i Uppsala 1889 23.8.

*Greta Maria*, född i Vinslöv 1895 25.12. Fil. mag. Gift i Gustaf Vasas församling 1922 22.11 med jägmästaren *Johan Peter Emil Bager*, född i Stenkvistas församling 1892 6.10.

*Britta Eljena*, född i Glemminge 1900 20.6, död ibid. 1905 22.7.

In i det sista behöll dr Hallberg trots sin höga ålder en enastående både andlig och kroppslig spänstighet. Han var expert på kyrkobokföring och rådfrågades flitigt av ämbetsbröder vid tvistiga fall, även långt efter uppnådd emeritusålder. Såsom predikant var han populär och anlätades mycket vid kyrkliga förrättningar även utom sin församling.

Dr Hallberg var minnestecknare vid prästmötet i Stockholm 1925, det första prästmöte, som avhållits i Stockholm. Hans minnesteckningar vid detta möte äro samma år utgivna under titeln *Stockholmspräster*.

## 2. GUSTAF ALFRED ANKAR 1938—

Född i Köinge 1877 27.10. Son av hemmansägaren *Johan Alfred Ankar* och hans hustru *Mathilda Eliasdotter*.

Student i Uppsala 1897 16.9 (Göteb.). Prästvigd i Göteborg 1902 10.6. Pastorsadjunkt i Länghem 1902 16.6. Predikant å Tjolöholm 1904 1.10. Tillika vice pastor i Onsala 1906 5.6—31.7 och 1908 28.7—30.11. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena i Stockholm 1909 15.4. Kateket ibid. 1910 1.10—1915 30.9. Pastorsadjunkt i Gustaf Vasas församling 1915 1.10. Teol. lic. i Uppsala 1922 17.3. Komminister i Gustaf Vasas församling 1924 11.11 (ensam sökande), tilltr. 1925 1.5. Kyrkoherde ibid. 1936 14.1, tilltr. 1938 1.4. Förordnad att från 1940 15.4 tillika uppehålla komminister Lunds tjänst under den tid denne var i militärtjänst samt att 1940 7.7—27.7 uppehålla komminister Edsmans tjänst. Ett flertal förordnanden som vice komminister och vice pastor i Maria Magdalena och Gustaf Vasas församling under semesterledigheter. — Predikant vid Maria sjukhus och Södra barnbördshuset 1913—1937. Suppleant i Stockholms domkapitel 1937 14.4, ledamot 1938 och domkapitlets vice preses 1939 20.7. Ledamot av kyrkomötet 1934, 1936, 1938 och 1941.

L. V. O. 1934, L. N. O. 1939. — Å förslag till komminister i Engelbrekt 1917, men blev utklagad. Å förslag till kyrkoherde i Jakob 1922. Kallad 1924 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Adolf Fredrik 1927. Kallad 1929 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1933.

Gift 1:o i Adolf Fredrik 1909 15.4 med *Maria Erika Gunilda Adèle Virgin*, född i Rogberga 1864 11.7, död i Gustaf Vasa 1919 30.9, dotter av kaptenen, sist överstelöjtnanten *Aroid Gustaf Hjalmar Virgin* (adliga ätten nr 1848) och hans hustru *Erika Mariana Gunilda Storckenfeldt*. — 2:o i Göteborg, Carl Johan 1921 29.4, med fil. mag. *Ruth Jenny Sofia Holmén*, född i Göteborg, Carl Johan 1892 21.10, dotter av posttjänstemannen *Johan Petter Holmén* och hans hustru *Emma Sofia Andersson*.

Barn: 2. *Eva*, född i Gustaf Vasa 1922 14.1. Gift i Gustaf Vasa 1945 19.5 med civilingenjören *Ove Yngve Gustaf Schoerner*, född i Göteborg, Vasa, 1918 11.5.  
2. *Malin*, född i Gustaf Vasa 1923 4.9.  
2. *Anna*, född i Gustaf Vasa 1927 26.4.  
2. *Johan*, född i Gustaf Vasa 1930 14.4.

Adoptivson: *Carl Gunnar*, född i Uppsala 1915 23.11. Yrkeskonsulent.

## Komministrar

### *Serie I*

#### 1. GUSTAF EDVARD RING 1906—1914.

Född i Lunda, Strängnäs stift 1850 7.7. Död i Gustaf Vasa 1914 20.8. Son av korpralen och lantbrukaren *Olof Edvard Ring* och hans hustru *Sofia Olsson*.

Folkskollärarexamen i Karlstad 1875 31.5. T. f. lärare vid Adolf Fredriks folkskola 1875 15.8, ordinarie 1876 7.6. Föreståndare för Stockholms stadsmissions barnhem 1878 1.4—1894 31.3 och tillika förste lärare där. Erhöll 1887 28.1 kungl. maj:ts tillstånd att få prästvigas utan akademiska examina, dock utan rätt att söka eller innehava kyrkoherdetjänst. Prästvigd i Uppsala 1890 31.5 efter där avlagd prästexamen. Andre pastorsadjunkt i Klara 1890 10.6. Kateket i Ulrika Eleonora 1891 18.3. Vice komminister i Klara 1891 19.7—19.8. Komministersadjunkt ibid. 1891 20.8—31.8. Vice komminister i Ulrika Eleonora 1892 1.6—31.7. Komministersadjunkt i Klara 1892 15.8—4.9. Vice komminister i Jakob och Johannes 1892 4.9—18.9. Vice komminister i Klara 1892 14.10—17.12 och 1893 7.4—30.4. Komministersadjunkt ibid. 1893 1.5—14.7. Vice komminister ibid. 1893 15.7—26.8 och 3.10—6.11. Komministersadjunkt ibid. 1893 7.11. Andre komminister i Adolf Fredrik 1893 29.12 (fjärde provpredikant), tilltr. 1894 1.1. Erhöll 1903 29.5 ansökningsrätt till pastorat. Vid Adolf Fredriks

församlings delning 1906 1.5 komminister i Gustaf Vasa. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Adolf Fredrik och Gustaf Vasa under semesterledigheter. — Predikant vid Drottninghuset 1888—1904 och vid Eugeniahemmet 1888—1913.

Gift i Adolf Fredrik 1878 6.7 med lärarinnan *Klara Nicolina Kindlundh*, född i Tjärstad 1854 19.12, död i Adolf Fredrik 1905 23.10, dotter av lantbrukaren *Nils Gustaf Kindlundh* och hans hustru *Klara Margareta Wallman*.

Barn: *Gustaf Emanuel Theofilus*, född i Adolf Fredrik 1879 26.7, död i Johannes 1931 11.2. Teol. dr. Komminister i Johannes serie III nr 1.

*Ester Margareta Nicoline*, född i Adolf Fredrik 1881 14.9, död ibid. 1885 6.4.

*Lydia Gerda Elisabeth*, född i Adolf Fredrik 1884 24.6. Lärarinna. Gift i Gustaf Vasa 1912 12.10 med amanuensen, sedermera mantalsassistenten *Gustaf Ferdinand Henning Öström*, född i Hedvig Eleonora 1884 2.6.

*Ellen Margareta Nicoline*, född i Adolf Fredrik 1888 17.9. Lärarinna. Gift i Maria Magdalena 1917 8.12 med civilingenjören, kaptenen i Väg- och Vattenbyggnadskåren *Paul Emanuel Östlihn*, född i Hedvig Eleonora 1885 8.11.

Stockholms stads konsistorium förklarade Ring inkompetent att kallas till fjärde provpredikant för komministertjänsten i Adolf Fredrik emedan han ej ägde rätt att söka och innehava kyrkoherdetjänst. Ett par av konsistorii assessorer reserverade sig mot detta beslut och Ring anförde klagomål hos kungl. maj:t, som upphävde konsistorii beslut.

## 2. KARL FRITHIOF GASSLANDER 1916.

Född i Klara 1869 17.4 av okända föräldrar. Död i Gustaf Vasa 1916 25.8.

Student i Uppsala 1892 19.9 (Vestg.). Prästvigd i Uppsala 1896 16.12. Pastorsadjunkt i Estuna 1897 27.1. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes i Stockholm 1899 18.1 Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1899 1.9. Pastoratsadjunkt ibid. 1901 26.11, tilltr. 1902 1.5. Vid församlingens delning 1906 1.5 pastoratsadjunkt i Gustaf Vasa. Ett flertal förordnanden som vice pastor under semesterledigheter. Komminister ibid. 1915 23.7, tilltr. 1916 1.5. — Å förslag till komminister i Johannes 1908 och till komminister i Hedvig Eleonora 1911.

Gift i Adolf Fredrik 1902 25.11 med *Maria Sofia Hamberg*, född i Adolf Fredrik 1880 31.12, dotter av fil. doktorn, sist professorn *Hugo Emanuel Hamberg* och hans hustru *Emilie Södergren*.

Barn: *Ragnbild Anna Maria*, född i Adolf Fredrik 1903 22.12. Gift i Matteus 1927 16.6 med köpmannen i Visby *Isak Viktor Westöö*, född i Hangvar 1890 2.9.

*Nils Elias Valdemar*, född i Gustaf Vasa 1906 27.10. Civilingenjör.

*Helena (Ellen) Violet Eva*, född i Gustaf Vasa 1908 25.5.

*Maj Emilia Margareta*, född i Gustaf Vasa 1913 16.5. Sjuksköterska.

Då Gasslander tillträdde komministertjänsten 1916 1.5 var han redan sjuk och hade sedan 11 april vikarie t. o. m. 15 juli. — Han har utgivit en del skönlitterära arbeten och uppträdde även som litteraturkritiker.

3. JOHANNES LINDGREN 1918—1925. Se Engelbrekt, kyrkoherdar nr 4.

4. GUSTAF ALFRED ANKAR 1925—1938. Se kyrkoherdar nr 2.

5. BROR ARVID LUND 1939—

Född i Nikolai 1891 25.9. Son av skräddaremästaren *Carl Josef Lund* och hans hustru *Josefina Wilhelmina Holmberg*.

Student i Uppsala 1910 13.9 (Sthlm). Fil. kand. ibid. 1914 8.4. Teol. kand. ibid. 1919 31.3. Prästvigd i Uppsala 1919 25.5. Pastorsadjunkt i Gustaf Vasa 1919 27.5, tilltr. 1919 1.6. Ständig adjunkt ibid. 1925 1.5. Tillika predikant vid Sabbatsbergs ålderdomshem 1925 1.5. Kyrkoadjunkt i Gustaf Vasa 1936 1.1. Komminister ibid. 1936 9.6, tilltr. 1939 1.4. Med ledighet från komministertjänsten fördelningspastor vid armén 1940 15.4—3.8 och 1.9—22.9. Ett flertal förordnanden som vice pastor under semesterledigheter.

Gift i Gustaf Vasa 1919 9.10 med *Greta Carolina Lindström*, född i Adolf Fredrik 1898 30.9, dotter av grosshandlaren *Carl August Lindström* och hans hustru *Helena Lindgren*.

Barn: *Ingrid Margareta*, född i Gustaf Vasa 1920 13.8. Sjuksköterska.

*Kerstin Margareta*, född i Gustaf Vasa 1921 10.9. Gift i Gustaf Vasa 1946 8.6 med fil. mag. *Lennart Johan Gustaf Thorsell*, född i Spånga 1921 29.8.

*Karin Helena*, född i Gustaf Vasa 1923 20.9. Förskolepedagog.

*Anna Greta*, född i Gustaf Vasa 1927 18.7. Elev vid småskoleseminarium i Stockholm.

## Serie II

En ytterligare komministertjänst i Gustaf Vasa församling inrättades 1924

1. JOHAN EMIL EDSMAN 1925—

Född i Ununge 1878 21.7. Son av slöjdaren *Carl Emanuel Edsman* och hans hustru *Charlotta Wilhelmina Edberg*.

Efter att ha genomgått Fjellstedtska skolan student i Uppsala 1902 22.9 (Upl.). Teol. kand. ibid. 1905 15.12. Prästvigd i Luleå 1906 13.6. Pastorsadjunkt i Skellefteå 1906. Pastorsadjunkt i Byske 1906. Vice pastor i Nederkalix 1907. Gruvpredikant i Malmberget 1909 4.6. Pastorsadjunkt i Johannes i Stockholm 1918 1.10. Tillika kateket ibid. och i Jakob 1918 1.10. Komminister i Gustaf Vasa 1925 24.2, tilltr. 1925 1.5. Tillika predikant vid Asylen



för pauvres honteux 1925 1.10. Förordnad att 1927 16.8—30.8 tillika uppehålla den andra komministertjänsten i Gustaf Vasa. Förordnad att tillika under kyrkoadjunktens militärtjänstgöring vara vice kyrkoadjunkt från 1940 18.4. Tillika vice pastor i Finska församlingen i Stockholm 1942 6.3—15.3. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor i Johannes och Gustaf Vasa under semesterledigheter. — Orator vid prästmötet i Luleå 1921. — Lärare vid kommunala mellanskolan i Gällivare 1909—1918. Lärare vid Ateneum för flickor i Stockholm 1921—1924 och vid kommunala mellanskolan i Stöcksund från 1924. L. V. O. 1941. — Å förslag till komminister i Johannes 1920 och till kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1936.

Gift i Lövånger 1908 28.8 med *Ester Hildegard Elfgren*, född i Bjurholm 1885 2.11, död i Gustaf Vasa 1947 11.3, dotter av kyrkoherden i Bjurholm, sist kyrkoherden i Lövånger *Carl Wilhelm Elfgren* och hans hustru *Eva Jenny Elisabeth Blomdahl*.

Barn: *Carl-Martin*, född i Gällivare 1911 26.7. Teol. dr. Docent i religionshistoria i Uppsala.

*Emil Gunnar*, född i Gällivare 1913 12.1. Med. lic.

*Sven Johan*, född i Gällivare 1914 1.6. Fil. kand. och teol. kand.

## *S:t Görans församling*

---

Ulrika Eleonora församling väster om Inedalsgatan, Parkgatan, Kronobergsgatan, Hantverkargatan och S:t Eriksgatan avdelades 1925 1.1 till egen församling under namnet S:t Görans församling. Från 1925 1.5 utgör församlingen eget pastorat.

Församlingskyrka är den av Ulrika Eleonora församling i den s. k. Stadshagen uppförda och 1910 invigda S:t Göranskyrkan.

### Kyrkoherdar

#### 1. JOHAN (JOHN) FÄRDINAND FOLKARD-HOLMGREN

1926—1928.

Född i Karlshamn 1867 1.1. Död i S:t Göran 1928 19.2, begr. i Karlshamn. Son av urfabrikören *Karl Johan Holmgren* och hans hustru *Emilia Josefina Holm*.

Student i Uppsala 1887 4.2 (Smål.) under namnet Holmgren. Student i Lund 1895 15.2 (Blek.) under namnet Folkard-Holmgren. Prästvigd i Lund 1895 17.12 till pastorsadjunkt i Gudmundtorp och Hurva. Pastorsadjunkt i Riseberga och Färingtofta 1896 1.5. Vice pastor ibid. 1896 6.7—17.8. Pastorsadjunkt i Bårslöv och Fjärestad 1896 25.11. Vice pastor i Tullstorp och Svenstorp 1898 1.5. Tjänstledig 1898 16.6. Pastorsadjunkt i Riseberga och Färingtofta 1898 1.8. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora i Stockholm 1898 15.8. Komministersadjunkt ibid. 1900 1.1. Vice pastoratsadjunkt ibid. 1904 25.10—1906 14.5. Tillika med befattningen som komministersadjunkt även pastorsadjunkt ibid. 1914 1.5—27.10. Av församlingen avlönad pastorsadjunkt ibid. 1914 8.12. Komminister ibid. 1919 28.10, tilltr. 1919 1.11. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Ulrika Eleonora under semesterledigheter. Vid församlingens delning komminister i S:t Göran 1925 1.1. Kyrkoherde ibid. 1926 23.4 (fjärde provpredikant), tilltr. 1926 1.5 och intog 1926 11.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Tjänstledig för sjukdom från 1926 4.12. — Predikant vid Allmänna Barnbörds huset från 1900 28.7. Predikant vid Hemmet för gamla 1903 1.2—1911 31.12. Präst vid Stockholms bårhus från 1906 15.5. Regementspastor vid Fortifikationen 1914 24.3—1927 30.6. Föreståndare för Klara nya elementarskola 1900—1902. — Å förslag till komminister i Matteus 1907 och 1913 samt i Ulrika Eleonora 1918.

Ogift.

Sedan S:t Görans församling 1925 22.3 kallat Folkard-Holmgren till fjärde provpredikant för kyrkoherdetjänsten blev han 1925 7.4 av Stockholms stads konsistorium förklarad kompetent ehuru underlägsen samtliga å förslaget upptagna, nämligen komministern i Ulrika Eleonora J. A. L. Davidson, komministern i Matteus C. R. Wikmark och vakanskomministern i Klara T. V. Ström. Konsistorii assessorer kyrkoherdarna Bengtson, Berglund, Ohman, Hasselrot och Landquist ville förklara honom icke lämplig till tjänsten.

När delningen av Ulrika Eleonora församling började komma på tal sökte Folkard-Holmgren på allt sätt göra sig populär bland arbetarebefolkningen inom församlingen. Ehuru han ej var intresserad av politik började han visa sig alltmera ”röd”. Men han var även en i hög grad hjälpsam och välgörande man, vilket säkerligen också bidrog till den stora popularitet han åtnjöt och som visade sig i kallelsen till fjärde provpredikant och till den stora majoritet han erhöll vid kyrkoherdevalet. Valet väckte på sin tid ett visst uppseende emedan allmänna meningen i Stockholm var att de å förslaget upptagna voro betydligt mer meriterade och att särskilt komminister Davidson, som ännu längre verkat i Ulrika Eleonora församling, borde ha fått en välförtjänt befordran.

Som predikant var Folkard-Holmgren ej framstående och kunde aldrig lägga bort sin medfödda dialekt.

## 2. HÅKAN THEODOR NILSSON LJUNGE 1929—

Född i Sunne, Härnösands stift 1880 9.11. Son av lantbrukaren *Nils Håkansson* och hans hustru *Maria Nilsdotter*.

Student i Uppsala 1899 14.9 (Norrl.) under namnet Nilsson. Fil. kand. ibid. 1902 15.9. Teol. kand. ibid. 1908 30.5. Prästvigd i Åker 1908 20.12 för Strängnäs stift. Vice förste komminister i Vingåker 1909. Predikant å Tjolöholm 1909 15.6. Kyrkoherde i Mörkö 1911 25.4, tilltr. 1911 1.5. På egen begäran avsked från 1921 1.1. Sjömanspastor i Helsingfors 1919 1.5 samt i Åbo 1920 1.5. Vice pastor i Svenska Olaus Petriförsamlingen i Helsingfors 1922 1.11. Vice pastoratsadjunkt i Engelbrekt 1924 1.6. Vice pastor i Högalid 1925 1.5—9.6. Komminister i Bromma 1925 30.6, tilltr. 1925 1.7. På egen begäran avsked 1929 4.6 från 1929 1.8. Kyrkoherde i

S:t Göran 1928 4.12, tilltr. 1929 1.9. Vice pastor ibid. 1929 1.8—31.8. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1930 17.5. L. N. O. 1932. — Inspektor för Kungsholms läroverk för flickor 1932.

Gift i Hedvig Eleonora 1912 11.9, efter lysning i Mörkö, med *Ebba Sofia Elisabeth Olsson*, född i Hälsingborg 1892 10.1, dotter av grosshandlaren *Johan Fredrik Olsson* och hans hustru *Sofia Helena Åblund*.

Barn: *Nils Johan Håkansson*, född i Mörkö 1913 4.9.  
*Ernst Håkan Håkansson*, född i Mörkö 1917 12.9.

## Komministrar

### Serie I

1. JOHAN (JOHN) FÄRDINAND FOLKARD-HOLMGREN 1925—1926. Se kyrkoherdar nr 1.

2. ÅKE HILDING NORRLANDER 1927—1941.

Född i Tiarp 1880 25.6. Död i S:t Göran 1941 12.2. Son av hemmansägaren *Anders Efraim Norrlander* och hans hustru *Augusta Lovisa Andersson*.

Student i Uppsala 1900 14.9 (Vestg.). Teol. kand. ibid. 1905 15.9. Lärare vid allmänna och enskilda läroverk 1905—1916. Prästvigd i Linköping 1917 8.1. Komminister i Vadstena, S:t Per och Strå 1917 7.7, tilltr. 1919 1.5. Tillika predikant vid sjukhemmet i Vadstena 1918 1.5. Tillika hospitalspredikant ibid. 1920 1.7. På egen begäran avsked från 1924 1.8. Vice komminister i Ulrika Eleonora 1923 1.11. Tillika kateket ibid. 1924 1.10. Tillika vice pastor ibid. 1924 4.8—10.8. Ständig adjunkt i S:t Göran 1925 1.5. Tillika vice pastor ibid. 1925 1.5—2.8. Tillika vice komminister i Nikolai 1925 12.6—21.7. Tillika vice pastor i S:t Göran 1925 9.8—1926 30.4. Tillika vice komminister ibid. 1926 1.5—31.7. Tillika vice pastor ibid. 1926 26.7—4.8. Komminister ibid. 1926 7.12, tilltr. 1927 1.5. Tillika vice pastor ibid. 1927 1.1—15.7 och 1.8—31.12, 1928 20.1—15.7 och 6.8—31.8. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1928 1.9—1929 14.7 och 1.8—31.8. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor under semesterledigheter. — Predikant vid S:t Görans sjukhus från 1930 1.11. — Å förslag till komminister i Brännkyrka 1925.

Gift i Johannes 1925 6.8 med musikdirektören *Alva Sandberg*, född i Misterhult 1899 25.9, dotter av kantorn *Nils Sandberg* och hans hustru *Olga Constance Mellqvist*.

Barn: *Leif Åke Stellan*, född i Ulrika Eleonora 1927 16.10.

### 3. ARNOLD ISRAEL WERNER 1942—

Född i Milwaukee i Wisconsin, Nordamerikas förenta stater 1895 1.12. Son av överingenjören *Per Efraim Werner* och hans hustru *Emy Olivia Örtegren*.

Student i Uppsala 1917 6.9 (Sthlm, men övergick 1917 7.11 till Smålands nation). Teol. kand. *ibid.* 1922 15.9. Prästvigd i Uppsala 1922 10.12. Vice komminister i Klara 1923 1.1. Tillika vice pastor *ibid.* 1923 23.7—28.7 och 12.8—26.8. Pastorsadjunkt *ibid.* 1924 1.5. Ständig adjunkt *ibid.* 1925 1.5. Tillika vice komminister i Matteus 1931 1.8—30.9. Tillika vice komminister i S:t Görän 1941 1.6—30.6. Med ledighet från egen tjänst vice komminister *ibid.* 1941 1.7—31.8. Komminister *ibid.* 1941 18.11, tilltr. 1942 1.9. — Flera förordnanden som vice pastor i Klara 1925—1939 under semesterledigheter. — Å förslag till komminister i Englebrect 1940.

Gift i Gustaf Vasa 1923 9.4 med *Vera Christina Wretlind*, född i Klara 1898 8.6, dotter av praktiserande läkaren *Erik Wilhelm Wretlind* och hans hustru *Emma Christina Lenström*.

Barn: *Hans Per Arnold*, född i Ulrika Eleonora 1925 10.4.

*Kerstin Emy Birgitta*, född i S:t Görän 1927 14.1, död i Matteus 1930 20.3.

*Göran Erik Arnold*, född i Matteus 1929 19.4.

*Per-Erik Arnold*, född i Matteus 1931 27.12.

*Vera Margareta*, född i Klara 1938 28.3.

### Serie II

#### 1. JOHANNES LINDBERG 1925—1940.

Född i Bjurbäck 1865 24.12. Död i Ulrika Eleonora 1944 26.2. Son av lantbrukaren och lekmannapredikanten *Carl Johan Lindberg* och hans hustru *Johanna Svensdotter*.

Student i Uppsala 1889 12.9 (Sthlm). Prästvigd i Linköping 1896 14.1. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1896 1.5. Predikant vid Serafimerlasarettet 1903 11.2. Kateket i Ulrika Eleonora 1903 6.10—1920 31.10. Vice pastor *ibid.* 1918 8.7—13.7. Vice pastoratsadjunkt *ibid.* 1919 1.3—30.4. Komminister *ibid.* 1920 8.11, tilltr. 1920 1.12. Tillika vice pastor *ibid.* 1922 2.7—16.7. Vid församlingens delning 1925 1.1 komminister i S:t Görän. Flera förordnanden som vice pastor *ibid.* under semesterledigheter. Emeritus 1940 1.4. — Å förslag till komminister i Ulrika Eleonora 1918 och 1919.

Gift i Stockholm 1899 25.10, bokf. i Gävle, med *Siri Blidberg*, född i Gillberga, Karlstads stift 1869 16.11, dotter av majoren *Carl Adam Blidberg* och hans hustru *Maria Charlotta Erikson*.

Barn: *Johannes*, född i Ulrika Eleonora 1901 17.9. Fil. lic.

*Bengt Carl*, född i Ulrika Eleonora 1903 17.2. Grosshandlare.

*Siri Hanna Maria*, född i Ulrika Eleonora 1906 4.1. Anställd i Stockholms stads barnavårdsnämnd.

*Astrid Elisabeth*, född i Ulrika Eleonora 1907 12.12. Bibliotekarie vid Stockholms spårvägar.

*Stig Erik*, född i Ulrika Eleonora 1911 12.8. Tjänsteman i Stockholms stads kristidsnämnd.

## 2. BROR SIMON AUGUSTINUS ADMUND 1941—

Född i Värnamo 1901 20.5. Son av fabrikören *Nils August Petersson* och hans hustru *Betty Carolina Josefsson*.

Student i Lund 1921 21.10 (Smål.). Fil. mag. ibid. 1924 15.9. Lärare vid Osby samskola läsåret 1925—1926. Antog 1926 23.9 släktnamnet Admund. Teol. kand. i Lund 1927 15.9. Prästvigd i Växiö 1927 29.12. Vice ständig adjunkt i Västra Torsås och Härlunda 1927 29.12, ordinarie 1928 1.5. Tillika vice pastor ibid. 1927 29.12—1929 4.1. Pastorsadjunkt i Värnamo, Våxtorp och Tännö 1929 5.1. Vice pastor ibid. 1929 19.5—15.6. Vice komminister i Tännö 1929 16.6. Ungdomssekreterare hos Svenska kyrkans diakonistyrelse 1929 1.9—1934 30.9. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1933 1.7—15.9. Ständig adjunkt i S:t Görän 1934 1.10. Kyrkoadjunkt ibid. 1936 1.1. Tjänstledig för att tjänstgöra såsom fältpastor 1940 20.5—28.7. Komminister i S:t Görän 1941 18.3, tilltr. 1941 1.4. Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. under semesterledigheter. — Kateket i S:t Görän från 1934 1.10. Predikant vid Psykiatriska sjukhuset 1935 1.7.

Gift i Lund 1928 26.5 med *Anna Estrid Elvira Landin*, född i Brunflo 1902 26.5, dotter av tågmästaren *Johan Fredrik Landin* och hans hustru *Anna Josefina Andersson*.

Barn: *Sven Gunnar Nathanael*, född i Gustaf Vasa 1930 7.9.

*Anna Estrid Margareta*, född i Gustaf Vasa 1933 7.1.

*Karin Estrid Birgitta*, född i S:t Görän 1935 10.3.

## *Hedvig Eleonora församling*

---

Församlingen kallades ända in på 1800-talets slut Ladugårdslands församling, ehuru även ibland namnet Hedvig Eleonora församling efter kyrkan förekom. Ladugårdslandet tillhörde ursprungligen Solna socken, men de med Stockholm inkorporerade delarna kommo att även i kyrkligt avseende tillhöra staden. När S:t Jakobs församling bildades 1643 bestämdes att de uti nya staden å Ladugårdslandet boende skulle tillhöra den nya församlingen. Invånarna på Ladugårdslandet voro emellertid till mycket stor del anställda vid Amiralitetet, varför Ladugårdslandet genom kungl. resolution 1672 17.4 skildes från S:t Jakobs församling att bilda en egen församling under Amiralitetet. Gränsen förlades vid Rännilen. Ingen särskild kyrkoherde tillsattes emellertid, utan gudstjänsterna höllos av amiralitetspräster, av vilka en varje vecka var tjänstförrättande. I juli 1674 antogs en av amiralitetspräster, Jonas Gravander, till primarius över de andra och då flottan 1680 flyttades till Karlskrona fick han kunglig resolution att kvarstanna å Ladugårdslandet. Han fick samma år till kompastor Abraham Alcinius, som blev kyrkoherde i församlingen 1697 efter Gravanders död. Samtidigt erhöll församlingen en kaplan. Först 1723 blev församlingen emellertid helt skild från Amiralitetet ehuru den sedan århundradets början varit självständig vid tillsättande av prästerliga tjänster.

Stora nya områden blevo emellertid med tiden inkorporerade med Stockholm och i kyrkligt avseende lagda till Ladugårdslands församling, som under 1870- och 1880-talen blev alltmer bebyggd. Slutligen hade församlingen uppnått ett innevånareantal, som nödvändiggjorde en delning. Denna trädde i kraft 1906 1.5 då församlingen uppdelades i tre: Hedvig Eleonora, Engelbrekts och Oscars församlingar.

Hedvig Eleonora församling begränsas sedan 1906 1.5 av Nybroviken, Skeppargatan, Valhallavägen, Brahegatan, Humlegårdsgatan, Grev Turegatan och Birger Jarlsgatan.

Församlingskyrkan, Hedvig Eleonora kyrka, tillkom som amiralitetskyrka på grund av förmyndarregeringens beslut av 1664 12.11. Grunden lades 1669 och påföljande år uppfördes i kyrkogårdens nordöstra hörn

en provisorisk kyrka av bräder, som användes till 1737 och nedrevs på följande år. Uppförandet av stenkyrkan stod länge stilla på grund av krig och på grund av ovisshet om dess öde efter flottans förflyttning. Amiralitetet hade nämligen kyrkobyggnadsmedlen omhand. Kyrkan kunde invigas den 21 augusti 1737, ehuru den på långt när ej var färdig. Först på 1860-talets slut uppfördes kupolen, som blev färdig 1868.

Den odelade församlingen hade utom Hedvig Eleonora kyrka sedan 1830 Djurgårdskyrkan och sedan 1903 Oscars kyrka såsom gudstjänstlokaler. Båge tillföll vid församlingsdelningen Oscars församling.

#### Litteratur:

Ladugårdslandet. Till Hedvig Eleonora kyrkas 200-årsminne 1737—1937. Innehåller Ladugårdslandet av Nils Ahnlund och Hedvig Eleonora församling efter 1906 års församlingsdelning av Simon Skoglund.

## Kyrkoherdar

### 1. JONAS GRAVANDER 1674—1697.

Född i Grava 1636 4.2. Död 1697 15.8, begr. i Hedvig Eleonora 1697 1.11. Son av kaplanen, sist kyrkoherden i Grava *Andreas Erici Uranius* och hans hustru *Elin Jönsdotter*.

Student i Uppsala 1655 i september (Verml.) Mag. ibid. 1668 10.12. Prästvigd i Uppsala 1673 18.4 till amiralitetspräst. Kyrkoherde i Grava 1673, tilltr. ej. Utsågs i juli 1674 av Amiralitetet till primarius för prästerskapet på Ladugårdslandet och antogs 1676 9.2 till assessor i Stockholms stads konsistorium, men tog ej inträde emedan han var missnöjd med att få sin plats efter kyrkoherden i Ulrika Eleonora. Pastor i Hedvig Eleonora 1680 14.1 med Abraham Alcinius som kompastor, varefter kyrkoherdens i Jakob ställning som superintendent vid Amiralitetet upphörde 1681. Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift 1:0 i Uppsala 1666 6.12 med *Magdalena Hansdotter Wansonius*, född i Uppsala 1646 19.6, död 1680, själaräringning i Hedvig Eleonora 6.4, begr. ibid. 1680 2.5, dotter av komministern i Uppsala *Johannes Johannis Wansonius* och hans hustru *N. N.* — 2:0 1687 8.11, ej i Hedvig Eleonora E, med *Magdalena Eriksdotter*, som varit hans husföreståndarinna, född okänt var och när, död 1695, begr. i Hedvig Eleonora 1696 1.5, härkomst okänd.

Barn: 1. *Helena*, född okänt var och när, död 1742 8.4, begr. å Klara kyrkogård. Gift 1:0 1684 (lysning i Hedvig Eleonora 25.11, vigda i Nikolai, vigseln ej funnen i Nikolai E) med sist kyrkoherden vid Holmkyrkan mag. *Petrus Hambelius*, död 1701 och 2:0 med komministern i Finska församlingen och kyrkoherden vid Holmkyrkan *Andreas Bohm*.



1. *Johan*, född 1669, okänt var och när, död 1697, själaringning i Hedvig Eleonora 2.10, begr. samtidigt med fadern.
1. *Ludvig*, döpt i Hedvig Eleonora 1676 4.2, död i Kristianstad 1719 5.10. Landskamrerare.
1. *Anders*, döpt i Hedvig Eleonora 1677 2.4, död 1731 6.8, begr. i Hedvig Eleonora 1731 8.8. Kapten vid Amiralitetet.
1. *Catharina*, döpt i Hedvig Eleonora 1678 2.6, död okänt var och när, men före 1721 17.10. Troligen den jungfru Catharina Gravander, som blev gift i Ridderholmen 1702 5.10 med bokbindaremästaren *Jacob Hornbein*, döpt i Tyska församlingen i Stockholm 1660 2.3, död 1705 eller 1706.
1. *Elisabeth*, döpt i Hedvig Eleonora 1679 10.6, död okänt var och när, men före 1721 17.10. Kanske gift med guldsmeden *Christian von Eijzen*, ty till dennes hustrus, Elisabeth Gröwander, begravning uthyrdes 1706 7.9 Hedvig Eleonora kyrkas bårkläde.
2. *Hedvig*, döpt i Hedvig Eleonora 1688 26.5, begr. i Uppsala 1725 30.5. Gift 1:0 okänt var och när med inspektoren på Bo i Lidingö *Per Öhman* i hans andra gifte, född troligen i Väddö, begr. i Lidingö 1717 14.5 och 2:0 i Hedvig Eleonora 1719 9.6 med rådmannen i Uppsala *Olof Deijenström* i hans andra gifte, begr. i Uppsala 1736 8.8.

Gravander ägde en gård å fri och egen grund vid "Fleming- eller Store gatan gent emot nya kyrkan". Denna gård försålles 1720 30.6 av rådmannen i Uppsala *Olof Deijenström* och hans hustru Hedvig Gravander till bokhållaren vid Amiralitetet Tyres Hadelin och säges då vara belägen i kvarteret Sjöhästen. Hadelin fick fastebrev 1722 26.5.

## 2. ABRAHAM ALCINIUS 1697—1709.

Född i Hova eller Algarås 1642. Död i Stockholm 1709 18.5. Son av komministern i Hova *Jonas Jacobi Alcinus* och hans hustru *Sigrid N. N.*

Student i Uppsala 1659 i maj (Vestg.). Prästvigd i Uppsala 1673 7.8 till huspredikant hos fru Elin Ulfsparré. Predikant vid amiralitetet 1673. Kompastor vid Ladugårdslands församling 1680 9.12. Kyrkoherde ibid. 1697 22.10. Assessor i Stockholms stads konsistorium 1699 och intog sin plats där 1699 30.8. Opponens vid prästmötet i Uppsala 1698 och predikant vid prästmötet ibid. 1699. — Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift okänt var och när med *Cecilia Nilsdotter Fast*, född och död okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: *Margareta*, döpt i Hedvig Eleonora 1676 11.7, död okänt var och när.

*Jacob*, döpt i Hedvig Eleonora 1677 23.12, död okänt var och när.

*Catharina*, döpt i Hedvig Eleonora 1679 9.10, död okänt var och när.

*Johannes*, döpt i Hedvig Eleonora 1683 5.8, död i Gladhammar 1723 26.9. Kyrkoherde i Gladhammar.

Ett barn dog i Hedvig Eleonora 1680, ringning 26.3, en dotter dog ibid. 1680 9.10 och begr. i brädkyrkan 1680 23.10, en liten dotter dog ibid. 1691, ringning 12.8. — En dotter var gift med prästmännen Carl Wiström.

Hos Stockholms stads konsistorium begärde Alcinius 1708 "föreskrift" till kungl. maj:t att få uppdraga pastoratet till sin måg *Carl Wiström*. Detta beviljades honom 1708 4.3 på villkor att konsistorium först finge taga del av hans supplik i ärendet. Wiström blev nådårspäst efter svärfadern.

Alcinius fick 1701 19.7 fritomtebrev å en tomt vid Fyrverkaregatan i kvarteret Järnlodet, varå han byggt sin gård.

### 3. GEORG WALLBERG 1711—1715.

Född i Hudiksvall 1670. Död i Hedvig Eleonora 1715 14.4. Son av handelsmannen, sist rådmannen i Hudiksvall *Mårten Göransson* och hans hustru *Catharina Svensdotter*.

Student i Uppsala 1689 30.1 under namnet Valdberg efter att ha genomgått Hernösands gymnasium. Mag. i Uppsala 1700 11.12. Prästvigd i Uppsala 1703 4.11 till huspredikant hos kungl. rådet Ernst Creutz' änka fru Maria Silfverhielm och blev sedan hovpredikant hos prinsessan Ulrika Eleonora. Förste predikant vid Livgardet 1706 och intog 1706 15.8 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1709 29.11 med senatens fullmakt, tilltr. 1711 1.5, men erhöll först 1711 20.9 kungl. fullmakt daterad Bender. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1711 24.5. Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift i Jakob 1710 6.11<sup>1</sup> med *Anna Magdalena Silfverström* i hennes första gifte, döpt i Nikolai 1685 23.8, död i Klara 1761 22.11, dotter av assessorn i Kammarrevisionen, sist kammarrådet *Johan Silfverström* (adliga ätten nr 781) och hans första hustru *Anna Maria Hauber* samt gift 2:0 i Hedvig Eleonora 1721 2.2 med sekreteraren och bruksägaren *Anders Lagerholm*, född 1674, död på Viksbergs bruk i juni 1726 och 3:0 i Nikolai 1728 17.9 med bankokommissarien *Paul Krell* i hans andra gifte, död i Nikolai 1730 27.4.

Barn: *Anna Catharina*, döpt i Hedvig Eleonora 1711 10.9, död i Klara 1764 14.12.

Gift i Nikolai 1730 31.5 med bankokommissarien *Esaias Zedritz*, döpt i Maria Magdalena 1685 23.2, död i Klara 1760 29.5.

*Johan*, döpt i Hedvig Eleonora 1712 23.8<sup>2</sup>, död i Jakob 1789 9.8. Statssekreterare, adlad 1760 18.8 *Wallencrentz*.

*Maria Eleonora*, döpt i Hedvig Eleonora 1713 23.9, död i Klara 1791 12.6. Gift 1:0 i Jakob 1751 24.10 med hovkonditorn *Joachim Christopher Ziegler* i hans andra gifte, döpt i Tyska församlingen i Stockholm 1698 21.8, död i Hovförsamlingen 1753 6.1 och 2:0 i Nikolai 1759 11.2 med bergmästaren, assessorn *Johan Urlander*, född i Falun 1712, död i Klara 1802 19.7.

*Martinus*, döpt i Hedvig Eleonora 1714 16.12, död okänt var och när.

<sup>1</sup> Vigseln även bokförd i Livgardets Jakobsbataljon.

<sup>2</sup> Kallas i Adelns ättartavlor Johan Georg och uppgives född 1712 17.8.

#### 4. JOHANNES OLOFSSON HOLM 1716—1728.

Född i Hudiksvall, okänt när. Död 1728 20.3, begr. i Hedvig Eleonora kyrka 1728 2.4. Son av skräddarmästaren *Olof Holm* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1690 12.9 (Hels.). Mag. ibid. 1697 9.12. Prästvigd i Uppsala 1699 6.4 till pastorsadjunkt i Uppsala. Pastorsadjunkt i Nikolai 1701. Konsistorienotarie i Stockholm 1704 16.5, tilltr. samma dag. Pastorallex. i Uppsala 1714 22.7. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1715 20.5, tilltr. 1716 1.5 och intog 1716 8.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Å förslag till kyrkoherde i Väddö 1714. — Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift 1:0 i Nikolai 1708 11.10 med *Hedvig Catharina Moback*, född okänt var och när, död 1713 27.11,<sup>1</sup> dotter av handelsmannen *Hans Moback* och hans hustru *Christina Eliadotter*. — 2:0 i Stockholm 1716 8.11, vigseln ej funnen i någon E, med *Hedvig Eleonora Goldtberg* i hennes första gifte, född cirka 1697, okänt var och när, död i Hedvig Eleonora 1763 12.8, dotter av inspektoren vid Ulriksdal *Peter Goldtberg* och hans hustru *Catharina Leijel* samt gift 2:0, okänt var och när,<sup>2</sup> med kämnären *Hans Kröger Hansson*, döpt i Tyska församlingen i Stockholm 1686 10.10, död i Hedvig Eleonora 1759 9.12.

Barn: 1. *Christina*, född i Nikolai 1710 6.4, död okänt var och när, men före modern.

1. *Hedvig Sofia*, född cirka 1711<sup>3</sup>, död i Göteborg, Gustavi 1780 1.3. Gift i Hedvig Eleonora 1729 16.11 med pastorn vid Livregementet, sist kyrkoherden i Örslösa mag. *Elias Biörck*, född i Bitterna 1693 23.3, död i Örslösa 1771 29.4.

2. *Petter*, döpt i Hedvig Eleonora 1718 28.8, död okänt var och när, efter fadern men före modern.

2. *Catharina*, döpt i Hedvig Eleonora 1720 9.3, död späd.

2. *Catharina*, döpt i Hedvig Eleonora 1721 9.9, död okänt var och när, efter fadern men före modern.

2. *Johannes*, döpt i Hedvig Eleonora 1723 4.4, begr. i Backa 1778 8.9. Kallade sig *Oliveholm*. Var 1764 vågmästare i Göteborg, sist brukspatron.

2. *Olof*, döpt i Hedvig Eleonora 1724 21.5, död ibid. 1764 25.8. Kallade sig *Oliveholm*. Vice notarie i Svea hovrätt.

#### 5. MICHAEL HERMONIUS 1729—1731. Se Maria Magdalena, kyrkoherdar nr 9.

#### 6. OLOF HÖKERSTEDT 1731—1738. Se Katarina, kyrkoherdar nr 11.

#### 7. JOHAN GÖSTAF HALLMAN 1738—1757.

Född i Sköldinge 1701 26.6. Död i Hedvig Eleonora 1757 23.8. Son av kyrkoherden i Sköldinge *Gustaf Samuel Hallman* och hans första hustru *Margareta Elisabeth Wilhelmi* i hennes andra gifte.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon F i Stockholm.

<sup>2</sup> Hedvig Eleonora E 1734—1755 saknas.

<sup>3</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

Student i Uppsala 1719 30.1. (Nerk.). Prästvigd i Strängnäs 1723 14.5. Mag. i Uppsala 1725 8.6. Brukspredikant vid Dylta bruk 1726. Komminister i Hedvig Eleonora 1730 21.5 sedan han examinerats i Uppsala domkapitel, varvid han befanns vara tämligen svag, tilltr. genast. Kyrkoherde ibid. 1737 4.11, tilltr. 1738 1.5 och intog 1738 31.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1752 15.6. — Å förslag till kyrkoherde i Klara 1744, till kyrkoherde i Katarina 1747 och till kyrkoherde i Klara 1752, då han vid valet fick de flesta rösterna. — Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift 1:0 i Nikolai 1726 22.9 med *Margareta Cornelia Cloppert* i hennes andra gifte, född okänt var och när, död 1743 11.9,<sup>1</sup> dotter av mäklaren *Cornelius Cloppert* och hans hustru *Margareta Guthrie* samt gift 1:0 okänt var och när med auditören och riddarhusfiskalen *Johan Henrik Hörling*, född okänt var och när, död 1724 i januari, okänt var och när. — 2:0 i Stockholm<sup>2</sup> 1744 4.11 med *Agneta (Agnes) Regina Christiernin* i hennes andra gifte, född i Björskog 1718 19.3, död 1754 6.4,<sup>1</sup> dotter av kyrkoherden i Björskog, sist kyrkoherden i Fellingsbro *Christian Christiernin* och hans hustru *Beata Gyllenhöök* samt gift 1:0 i Fellingsbro 1737 1.6 med notarien i Bergskollegium *Samuel Buschenfelt*, född 1701, död i Stockholm<sup>1</sup> 1740 3.3.

Barn: 1. *Johan Gustaf*, född i Dylta 1727 24.6, död i Hovförsamlingen 1797 17.3.

Med. dr. Livmedikus. Assessor i Collegium medicum.

1. *Wilhelm Cornelius*, född i Dylta 1729 25.1, begr. i Hedvig Eleonora 1730 3.7.

1. *Margareta Elisabeth*, född okänt var och när, begr. i Hedvig Eleonora kyrka 1736 14.3 enligt gravvers.<sup>1</sup>

1. *Carl Israel*, född i Hedvig Eleonora 1732 31.12, död i Klara 1800 23.4. Kanslist i Bergskollegium. Skald och lustspelsförfattare.

1. *Lars Adalrik*, döpt i Hedvig Eleonora 1734 28.4, död före 1744 4.11.<sup>1</sup>

Kyrkoherde Hallman blev begravd i Hedvig Eleonora kyrka mitt på stora gängen. Han ägde gården n:o 53 i kvarteret Rudan vid Seved Bååtgatan.

Hallman idkade en omfattande verksamhet som författare och skald. Han utgav bl. a. en biografi över bröderna Olaus och Laurentius Petri, vilken dock är otillförlitlig såsom grundad delvis på förfalskade källor. Hans beskrivningar över Nerke och över Köping äro däremot av värde. Han försökte sig även som dramatisk författare med ett drama, som dock utgavs först efter hans död.

## 8. ANDERS CARL RUTSTRÖM 1758—1766.

Född i Luleå gammelstad i Nederluleå 1721 30.11. Död i Hedvig Eleonora 1772 27.10. Son av fältväbeln *Nils Rutström* och hans hustru *Brita Steen*.

<sup>1</sup> Hedvig Eleonora F saknas 1732—1755.

<sup>2</sup> Hedvig Eleonora E saknas 1734—1755.

Student i Uppsala 1741 8.10 (Vesterb.). Prästvigd i Västerås för Härnösands stift 1745 14.12 till komministersadjunkt i Nikolai. Tillika av Stockholms stads konsistorium förordnad som predikant vid stadens häkten 1747 11.8 och därtill av Magistraten utnämnd 1748 16.11. Suspenderad 1750 8.10—1751 5.5 för predikningar, som av Stockholms stads konsistorium ansågos anstötliga. Tillika e. o. bataljonspredikant vid Artilleriet 1751. Ånyo suspenderad 1754 6.2 sedan kämnärsrätten fastställt att han skrivit en del brev innehållande herrnhutiska villfarelser, vilka brev han ej ville vidgå sig ha skrivit ehuru konsistorium fann stilen likna hans handstil. Sedan saken varit före i hovrätten, som ålagt honom edgång, klagade Rutström hos kungl. maj:t, som 1755 17.1 befriade honom från edgången och förklarade att han skulle restitueras till ämbete och befattningar. Han blev i anledning härav restituerad av konsistorium 1755 25.2, sedan han erhållit en varning för herrnhutiska villfarelser. Som komministrarna i Nikolai 1754 22.10 erhållit tillstånd att kalla en annan adjunkt förfrågade sig konsistorium hos kungl. maj:t huruvida Rutström skulle återfå även denna befattning, varför kungl. maj:t 1755 26.2 förklarade att han skulle återfå alla sina befattningar. Sedan Rutström samma år sökt en komministertjänst i Nikolai, men ej blivit uppförd å förslaget, klagade han hos kungl. maj:t, som 1755 13.8 förordnade att han skulle uppföras å förslaget därest han efter undergången examen befunnes renlärig och skicklig. Efter en svag examen blev han 1755 1.10 godkänd, men erhöll ej pluralitet vid valet. Teol. dr i Greifswald 1756. Då han genom en predikan efter försöket till statsvälkning 1756 vunnit de allsmäktiga ständernas bevågenhet beslöt riksdagen att han skulle erhålla det pastorat, till vilket han anmälde sig. Han avsåg sig 1757 3.5 sina befattningar som komministersadjunkt och predikant vid stadens häkten och sökte sedan Hedvig Eleonora pastorat, som blivit ledigt genom Hallmans frånfälle, och blev 1758 25.4 av regeringen utnämnd till kyrkoherde där utan att församlingen fått skrida till val. Då Adolf Fredrik vägrade underskriva den olagliga utnämningen användes namnstämpeln. Han tillträdde 1758 1.5 och intog 1758 30.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Efter en del skandalösa uppträden i församlingen, varvid komminister Muhrbeck ej spelade någon vacker roll, blev Rutström 1765 24.4 av Svea hovrätt suspenderad för en predikan samt 1765 16.12 avsatt för att han brukat "otjänliga och anstötliga utlåtelse" och för sidvördnad mot sina förmän. Han var 1766 26.8 inkallad inför konsistorium som avsåg honom ämbete och tjänst. Redan 1766 7.8 hade han av regeringen blivit landsförvisad och vistades sedan i Danmark och i Hamburg tills han 1770 22.2 fick kungl. maj:ts tillstånd att återvända till Sverige, dock utan att återfå prästämbetet.

Vid Gustaf III:s revolution 1772 ansågs Rutström höra till de opålitliga

och blev 1772 19.8 häktad. Han var redan då sjuklig och avled i arresten. — Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift i Nikolai 1747 3.2 med *Brigitta Stiernman*, född i Bjärträ 1717 20.12, död i Hedvig Eleonora 1772 28.6, dotter av befälningssmannen *Petter Stiernman* och hans hustru *Margareta Boderus*.

Barn: *Margareta*, född okänt var och när, begr. i Katarina 1747 12.9.

*Gustava Charlotta*, döpt i Katarina 1748 21.8, död i Nikolai 1749 2.4.

*Eva Charlotta*, född i Nikolai 1750 3.8, död ibid. 1752 6.12.

*Carolina*, född i Nikolai 1754 11.9, död i Jakob 1812 8.7. Gift i Maria Magdalena 1775 12.11 med sekreteraren och ombudsmannen vid Generalassistentkontoret, sist titulärassessorn *Christian Peter Weltzin*, född 1744, död i Maria Magdalena 1787 26.10.

*Aurora*, född i Artilleriförsamlingen 1757 15.7, död i Nikolai 1757 20.7.

*Carl Birger*, född i Hedvig Eleonora 1758 22.11, död i Jakob 1826 13.4. Riksantikvarie. Medicinalråd. En av de aderton i Svenska akademien.

*Hedvig Eleonora*, född i Hedvig Eleonora 1759 20.12, död ibid. 1762 21.3.

Rutströms avsättning och landsförvisning, som på sin tid väckte ett oerhört uppseende, var ett utslag av mösspartiets hat emot honom, som tillhörde hattpartiet. Omkring Rutström har uppstått en hel litteratur. Den tillförlitligaste och mest opartiska skildringen är av Nils Ahnlund i "Ladugårdslandet".

Under sin verksamhet i Stockholm hade Rutström samlat en ej obetydlig förmögenhet, som möjliggjorde familjens existens efter avsättningen. Han ägde i Stockholm fastigheterna kvarteret Sjökalven nr 94 och 95 vid Sibyllegatan, en gård i samma kvarter vid Jungfrugatan, kvarteret Djurgårdsbacken nr 12 vid Tyskbagarebergen samt tre åttondelar i stenhuset nr 78 i västra kvarteret vid Storkyrkobrinken.

Vid inrättandet av Prästeståndets änke- och pupillkassa blev Rutström amanuens i kassan.

#### 9. JOHAN STENBECK 1767—1777.

Född i Övergran 1715 1.1. Död i Hedvig Eleonora 1777 15.12. Son av arrendatorn *Erik Stenbeck* och hans hustru *Anna Maria Christoffersdotter* samt äldre bror till komministern i Riddarholmen *Pehr Stenbeck*.

Student i Uppsala 1726 19.10 (Fjerdh.). Mag. ibid. 1740 5.6. Prästvigd i Uppsala 1744 16.12 till pastorsadjunkt i Nikolai. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1746 i juni. Komminister i Nikolai 1747 5.2, tilltr. 1747 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1759 30 4 med betyget laudatur. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1767 30.4, tilltr. 1767 1.5 och intog 1767 16.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Riksdagsman 1755—56 och 1769—1770, ledamot av sekreta utskottet 1769—1770. Vald till riksdagsman 1771, men licentierad av prästeståndet emedan endast två riksdagsmän

skulle representera Stockholms präster, vilket endast var en förevändning för mössorna att avlägsna en för dem misshaglig person. Fullmäktig i Riksbanken 1770. — Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift i Nikolai 1747 22.10 med *Anna Catharina Schütz*, född och död okänt var och när, dotter av kaptenen *Johan Schütz* och hans hustru *Christina Alstrin*. — Hon var systerdotter till kyrkoherden i Nikolai, sist biskopen i Strängnäs Erik Alstrin.

Barn: *Anna Christina*, född i Nikolai 1748 14.9, död ibid. 1748 19.9.

*Maria*, född i Nikolai 1750 22.3, död ibid. 1752 14.1.

*Johannes*, född i Nikolai 1752 27.6, död ibid. 1763 25.5.

*Anna Catharina*, född i Nikolai 1755 13.4, död i Maria Magdalena 1815 29.1.

Gift i Hedvig Eleonora 1777 1.5 med revisorn, sist bankokommissarien *Anders Netherwood* (adligä ätten nr 446), född i Växiö 1739 5.6, död i Maria Magdalena 1804 17.4.

Stenbeck, som tillhörde hattarna, deltog livligt i partistriderna under frihetstiden. Under pågående riksdag drabbades han 1769 26.9 av ett slag-anfall, som förlamade högra armen. Han lärde sig sedermera att skriva med vänster hand emedan han aldrig blev helt återställd.

#### 10. OLOF ENEROTH OLOFSSON 1779—1791.

Född i Uppsala 1744 8.3. Död i Gävle 1808 11.2. Son av gevaldigerdrängen, sedermera slottstimmerkarlen, sist akademibyggmästaren *Olof Eneroth* och hans hustru *Greta Persdotter*.

Student i Uppsala 1759 2.6 (Fjerdh.). Mag. ibid. 1767 15.6. Prästvigd i Uppsala 1768 20.12 till huspredikant hos generalmajoren Ture Gustaf Rudbeck. Tillika e. o. bataljonspredikant vid Upplands regemente 1770 28.1. Huspredikant hos riksrådet greve Johan Wallwijk 1774 10.3. E. o. kungl. hovpredikant 1777 15.3. Pastoralex. i Uppsala 1777 9.6. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1779 10.2, tilltr. 1779 1.5 och intog 1779 1.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tillika ordinarie kungl. hovpredikant 1780 22.2 och intog 1780 8.3 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Tillika kyrkoherde i Sänga och Skå 1782 31.10, tilltr. 1783 1.5. Kyrkoherde i Gävle och Valbo 1790 22.3, tilltr. 1791 1.5. Kontraktspäst 1791 20.10. Bankofullmäktig 1784—1786. Bankorevisor 1788. — Å förslag till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1780, till kyrkoherde i Adolf Fredrik 1785 samt till kyrkoherde i Klara 1788 och erhöll vid valet 1789 knapp majoritet. — Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift 1:0 1768, okänt var och när, med *Magdalena (Lona) Catharina Böttiger*, född i Uppsala 1746 23.10, död i Gävle 1793 4.2, dotter av apotekaren *Daniel Wilhelm Böttiger* och hans hustru *Magdalena Catharina Lothigius*. — 2:0 i Jakob 1797 2.3 med *Beata Hellberg* i hennes andra gifte, född 1746 eller 1747, okänt var och när, död i Gävle 1803 13.1, dotter av lektorn i Västerås och kyrkoherden i Badelunda mag. *Axel Hellberg* och hans hustru *Beata Christiernin* samt gift 1:0 1769 30.11, okänt var, med hovmålaren *Lars*

*Bolander*, född i Småland 1731 eller 1732, död i Jakob 1795 22.2. — 3:0 i Ovansjö 1807 10.2 med *Hedvig Justina af Uhr* i hennes första gifte, född i Ovansjö 1767 22.9, död i Gävle 1855 9.3, dotter av brukspatronen *David Uhr*, adlad 1789 28.4 *af Uhr*, och hans hustru *Justina Catharina Reftelius* samt gift 2:0 å Ovansjö kungsgård 1814 22.3, bokf. i Gävle, med stads- och lasarettsläkaren i Gävle *Erik Magnus Jublin*, född i Munktorp 1776 8.11, död i Gävle 1844 5.11.

- Barn: 1. *Carl Fredrik*, född 1769 12.11, okänt var, död i Gävle 1831 25.5. Löjtnant.
1. *Margareta Catharina*, född 1771, okänt var och när, död i Jakob 1806 20.5. Gift 1791 18.7, okänt var, med kammarförvanten i Statskontoret, sist räntmästaren *Anders Emanuel Müller*, född i Hedvig Eleonora 1761 12.6, död i Nikolai 1829 13.1.
1. *Eva Magdalena*, född 1773 12.2, okänt var, död i Färentuna 1821 5.4. Gift i Sänga 1791 24.5 med pastorsadjunkten i Sänga, sist kyrkoherden i Färentuna och Hilleshög *Erik Samuel Norling*, född i Edsbo 1760 2.12, död i Färentuna 1821 22.5. — Vid en sons födelse i Sänga 1788 24.10 uppgivas de dock vara gifta!
1. *Johan Christian*, född i Adolf Fredrik 1775 12.5, död i Uppsala 1848 12.5. Var 1799 arrendator, sist kamrerare.
1. *Clara Sofia*, född i Hovförsamlingen 1778 21.9, död i Torsåker 1859 18.4. Gift i Gävle 1806 30.12 med sjökaptenen *Per Hollander*, född i Gävle 1782 21.2, död i Örebro 1814 14.12, bokf. i Gävle.
1. *Olof*, född i Hedvig Eleonora 1780 23.4, död i Brännkyrka 1829, ej införd i F. Bokhållare på Hägerstens gård i Brännkyrka.
1. *Pehr Wilhelm*, född i Hedvig Eleonora 1781 7.8, död ibid. samma dag.
1. *Fredrika Charlotta*, född i Hedvig Eleonora 1782 12.11, död i Uppsala 1846 15.5. Gift i Gävle 1801 29.12 med f. d. löjtnanten vid Arméns flotta, sjökaptenen och grosshandlaren i Gävle *Isaac Wilhelm af Uhr*, född i Ovansjö 1773 6.1, död i Maria Magdalena 1843 18.7. — Han var bror till Eneroths tredje hustru.
1. *Lovisa*, född i Hedvig Eleonora 1785 29.1, död ibid. 1785 27.9.
1. *Gustafva Sofia*, född i Sänga 1787 28.7, död ibid. 1787 30.8.

Eneroth lär ha enleverat sin första hustru. Var de vigdes har ej kunnat utrönas, ej heller var de voro bosatta åren 1768—1773. Sina bägge senare giften ingick Eneroth för att reda upp sina dåliga affärer. Hans andra hustru var en förmögen änka och tredje hustrun var av förmögen bruksägaresläkt. Han lyckades även 1799 bortgifta två av sina söner med andra hustruns döttrar i första äktenskapet för att även deras del av den Bolanderska förmögenheten skulle komma familjen Eneroth till godo.

Vid kyrkoherdevalet i Hedvig Eleonora uppnådde Eneroth ej majoritet, men blev dock utnämnd. Ryktet påstod att han redan före valet fått Gustaf III:s löfte om pastoratet. Han stod i stor gunst hos Gustaf III, som han var obrottsligt tillgiven och belönades därför med Gävle indräktiga pastorat.

Som predikant var Eneroth ej särdeles framstående. Mest känd har han blivit genom ett pekoralmässigt tacksägelseal, som han 1790 9.5 höll i Storkyrkan i anledning av segern vid Valkiala.



## 11. BENGT JUNGBLAD 1791—1802.

Född i Leksberg 1749 16.1. Död i Sorunda 1834 26.12. Son av komministern i Leksberg, sist komministern i Skara *Bengt Jungblad* och hans hustru *Margareta Catharina Ek*.

Student i Uppsala 1769 23.9 (Vestg.). Mag. ibid. 1773 18.6. Lärare vid hovpredikanten Thenstedts skola i Stockholm 1773 4.7—1776 i juli. Prästvigd i Stockholm 1774 3.6 till huspredikant hos generalmajoren friherre Lars Hierta. E. o. bataljonspredikant vid Änkedrottningens livregemente 1775 4.7. Pastorallex. inför Hovkonsistorium 1775 1.11. Huspredikant hos lagmannen Gustaf Spaldencreutz 1776 16.1. Antogs 1777 16.12 av Stockholms stads konsistorium i dess tjänst att vara att tillgå vid dödsfall, sjukdom eller andra trängande tillfällen. Vice komminister i Nikolai 1777 27.5—4.11. Pastorsadjunkt ibid. 1780 21.11. Bataljonspredikant vid Änkedrottningens livregemente 1780 6.12. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant hos Hertigen av Södermanland 1783 14.10. Kyrkoherde i Åmåls stads- och landsförsamlingar 1787 30.5, tilltr. 1788 1.5. Hon. prost 1789 20.6. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1791 18.1, ehuru han vid valet erhölet lägsta röstetalet, tilltr. 1791 1.5 och intog 1791 7.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. Kyrkoherde i Sorunda 1801 10.11, tilltr. 1802 1.5. Vice kontraktsprost 1814 23.11—1815 28.6. Jubelmag. 1824. L. N. O. 1826. — Riksdagsman 1792. Deputerad vid jubelfesten 1793. Ledamot av Ecklesiastikkommittén 1793. — Ä förslag till komminister i Ulrika Eleonora 1779, till kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1789, varvid han vid valet erhölet de flesta rösterna, samt till domprost i Skara 1800 och till kyrkoherde i Nikolai 1801. — Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift i Nikolai 1789 8.7 med *Maria Catharina Carlsson*, född 1764 27.4,<sup>1</sup> död i Sorunda 1818 1.1, dotter av grosshandlaren i Stockholm *Erik Carlsson* och hans hustru *Catharina Rebecka Fagerström*.

Barn: *Bengt Erik*, född i Åmål 1790 9.6, död i Hedvig Eleonora 1800 15.11.

*Dödfödd dotter* i Sorunda 1803 21.8.

*Bengt Gustaf*, född i Sorunda 1806 6.5, död ibid. 1812 28.3.

Kyrkoherde Jungblad testamenterade 2.000 Rdr banco till en fond för understöd till i Stockholm bosatta prästänkor. Fonden skulle förvaltas av Stockholms stads konsistorium.

## 12. LARS PETER WIDING 1802—1820.

Född i Karlshamn 1752 28.6. Död i Hedvig Eleonora 1820 26.4. Son av handelsmannen *Sven Widing* och hans hustru *Maria Elisabeth Henschen*.

Student i Lund 1769 13.2. Mag. ibid. 1772 23.6. Prästvigd i Lund 1776

<sup>1</sup> Säkerligen född i Nikolai, där föräldrarna bodde, ehuru ej införd i C.

18.5 till pastorsadjunkt i Ronneby och Backaryd. Tillika e. o. bataljonspredikant vid Kronobergs regemente 1780 21.6. Informator för kyrkoherden i Riddarholmen och Bromma Gabriel Roséns barn 1784 13.1. Tillika pastorsadjunkt i Riddarholmen och Bromma 1784 30.3. Vice pastor och nådårspredikant i Riddarholmen och Bromma 1784 12.10—1787 30.4 efter kyrkoherde Rosén på dennes uttalade önskan. Pastoralex. i Stockholm 1786 7.11. Komminister i Hedvig Eleonora 1787 25.9, tilltr. 1788 1.5. Kyrkoherde ibid. 1802 14.9 ehuru han vid valet erhållit lägsta röstetalet, tilltr. 1802 15.11 och intog 1802 23.11 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1810—1818. — Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1784 och i Nikolai 1795. — Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Ogift.

Vid kyrkoherdevalet i Hedvig Eleonora 1802 erhöll komministern ibid. Gustaf Broström 282<sup>3</sup>/<sub>4</sub> röster, regementspastorn Aurelius 95<sup>1</sup>/<sub>2</sub> röster och Widing endast 35<sup>1</sup>/<sub>4</sub> röster.

13. MÅRTEN CHRISTOPHER BERGVALL 1822—1852.

Född i Värnamo 1782 30.3. Död i Paris 1852 5.3, bokf. i Hedvig Eleonora. Son av komministern i Tännö, sist kyrkoherden i Åker, Växiö stift *Bengt Bergvall* och hans hustru *Christina Rubin*.

Student i Lund 1802 28.10 (Smål.). Mag. ibid. 1805 23.6. Prästvigd i Växiö 1807 19.4 till pastorsadjunkt i Danviks och Sicklaö församling. Vice apologist vid Stockholms Trivialskola 1809 15.9. E. o. skvadronspredikant vid Livgardet till häst 1810 6.8. Pastoralex. i Växiö 1811 5.6. Skvadrons-predikant vid Livgardet till häst 1811 17.6. Regementspastor ibid. 1812 24 3 och intog 1813 29.5 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1822 23.2, tilltr. genast och intog 1822 26.3 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1845 25.11. L. N. O. 1836. — Riksdagsman 1834—35, 1840—41, 1844—45, 1847—48 och 1850—51. Ledamot av bevillningsutskottet 1834—35, 1840—41, 1844—45 och 1850—51. — Kallad 1837 och 1841 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde. Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift i Livgardets till häst församling 1813 11.3 med *Helena Christina Fornander* i hennes andra gifte, född 1763 i augusti, okänt var,<sup>1</sup> död i Hedvig Eleonora 1842 7.2.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm. Hennes far återfinnes ej i registren till mantalslängd 1760 och taxeringslängd 1765. I Hedvig Eleonora inflyttningslängd 1822 återfinnes ej Bergvall och hans hustru. Lysningshandlingarna för Klara börja först 1790 och i lysningshandlingarna för Livgardet till häst finnas inga uppgifter om hennes födelseort och födelsedag. Bergvalls mantalsuppgifter lämna uppgift endast om hennes födelseår.

dotter av läkaren vid Sabbatsbergs fattighus och brunnsinrättning med. dr *Anders Niclas Fornander* och hans hustru *Elisabeth Bergros* samt gift 1:0 i Klara 1789 3.3 med fortifikationskassören, hovkamreraren *Isak Sauer*, döpt i Tyska församlingen i Stockholm 1752 12.6, död i Klara 1810 13.7.

Barnlös.

Kyrkoherde Bergvall hade med Catharina Christina Hedberg sonen August Theodor Blanche, den kände författaren, född 1811 17.9. I stället för att genom äktenskap legitimera denne föredrog han att ingå äktenskap med den många år äldre änkefru Sauer, med vilken han fick en större förmögenhet. På äldre dagar tog han dock hand om sonen, som medföljde på en resa till Paris, där Bergvall avled och blev begravd på kyrkogården Père Lachaise. Sonen fick ärva honom och kom därigenom bl. a. att bli ägare till den genom honom kända malmgården å Ladugårdslandet.

#### 14. PER LINDSTÉN 1853—1881.

Född i Växiö landsförsamling 1805 18.7. Död i Hedvig Eleonora 1881 20.12. Son av torparen *Gudmund Persson* och hans hustru *Annika Svensdotter*.

Student i Uppsala 1826 10.10 (Smål.). Prästvigd i Stockholm 1828 20.12 till pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora. Konstituerad till andre pastorsadjunkt ibid. 1829 27.1. T. f. bataljonspredikant vid Svea artilleri 1832 24.9—30.11, 1833 1.2—30.4 och 1833 20.9—20.12. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1833 16.7—1836 30.4. Förste pastorsadjunkt ibid. 1834 20.5. Pastorallex. i Växiö 1836 19.12. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1837 1.10—7.11. Komminister ibid. 1838 20.3, tilltr. 1838 1.4. T. f. regementspastor vid Livbeväringensregementet 1846 6.5—30.11. T. f. regementspastor vid Livgardet till häst 1850 18.6—31.7. Vice pastor i Hedvig Eleonora under kyrkoherde Bergvalls tjänstledighet och efter hans död. Kyrkoherde ibid. 1853 12.4, tilltr. 1853 1.5, men intog redan 1853 26.4 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Predikant vid Norrmalms hälsobrunn sommaren 1830. Ledamot av kommittén för förbättrad själavård i huvudstaden 1856 13.6—1860. Ledamot av direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1865 31.10. — Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1865 10.10—1867 3.5. — Å förslag till kyrkoherde i Vetlanda 1845 och till komminister i Nikolai 1847. Kallad 1857 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde. Tjänstledig från 1879 14.6. Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift i Nikolai 1838 5.12 med *Mathilda Theresia Chiewitz*, född i Nikolai 1814 29.11, död i Hedvig Eleonora 1868 15.7, dotter av källarmästaren *Zander Gustaf Chiewitz* och hans hustru *Johanna Wahlgren*.

Barn: *Julia Johanna*, född i Hedvig Eleonora 1840 7.2, död ibid. 1849 29.6.

*Anna Ottilia*, född i Hedvig Eleonora 1842 3.7, död ibid. 1878 19.4. Gift i

Hedvig Eleonora 1878 6.2 med löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring, sist kaptenen vid Gotlands infanteriregemente *Erik Linus Natanael Norén*, född i Sunnersberg 1837 14.9, död i Alingsås 1898 18.11

*Hilda Theresia*, född i Hedvig Eleonora 1844 7.4, död ibid. 1850 16.10.

*Clara Maria*, född i Hedvig Eleonora 1845 10.6, död ibid. 1847 30.12.

*Dödfödd son* i Hedvig Eleonora 1848 20.11.

#### 15. ERNST JULIUS ÖSTRAND 1883—1885.

Född i Gävle 1844 5.1. Död i Södertälje 1885 19.7, bokf. i Hedvig Eleonora. Son av komministern i Gävle, sist kyrkoherden i Frötuna och Rådmanö *Carl Östrand* och hans hustru *Andrietta Odén*.

Student i Uppsala 1861 18.5 (Gestr. Hels.). Lärare för arvprinsarna samt lärare vid Beskowska skolan i Stockholm 1868. Fil. dr i Uppsala 1869 31.5. Lektor vid Nya Elementarskolan i Stockholm 1872 17.5. Rektor ibid. 1875 1.8. Prästvigd i Uppsala 1882 19.12. Disputerade 1882 13.12 inför teologiska fakulteten i Uppsala i stället för pastoralexamen. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1883 6.9 efter extra ansökan, tilltr. 1883 1.10, men beviljades 1883 25.9 tjänstledighet under oktober. Intog 1883 13.11 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tjänstledig 1885 15.2—14.4 och från 1885 1.6. L. N. O. 1882. — Å förslag till kyrkoherde i Tierp 1883. Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift i Frötuna 1873 12.6 med *Agnes Ulrika Schürer von Waldheim*, född i Frötuna 1845 19.7, död i Södertälje 1918 7.10, dotter av hovjägmästaren *Fredrik August Schürer von Waldheim* (adliga ätten nr 2201) och hans hustru *Lovisa Carolina Fredrika Croneborg*.

Barn: *Eva Lovisa*, född i Ulrika Eleonora 1874 17.5, död i Adolf Fredrik 1942 27.5.

Lärlarinna vid Ählnska skolan i Stockholm.

*Dödfödd dotter* i Jakob 1877 14.4.

*Gerda Elisabeth*, född i Klara 1879 8.8. Gift i Hedvig Eleonora 1905 21.10 med löjtnanten vid Kalmar regemente, sedermera kaptenen *Oscar Rudolf Elias Norlin*, född i Ramsta 1877 20.3.

Vid kyrkoherdevalet i Hedvig Eleonora hade konsistorienotarien A. H. Hallin de flesta rösterna, men Östrand blev utnämnd efter extra ansökan ehuru hans meriter inskränkte sig till lärareverksamhet. Utnämningen ansågs bero på drottning Sophias inflytande.

Östrand var redan vid tillträdet sjuklig och måste under en stor del av sin korta ämbetsstid ha vikarie. — Kungl. maj:t beviljade 1886 29.1 ett extra nådår för änkan och de omyndiga barnen.

#### 16. GUSTAF OSKAR LAGERSTRÖM 1888—1908.

Född i Bankeryd 1844 5.4. Död i Hedvig Eleonora 1908 30.7. Son av folkskolläraren och organisten *Gustaf Fredrik Lagerström* och hans hustru *Christina Elisabeth Fagrell*.

Student i Uppsala 1863 11.5 (Smål.). Fil. kand. ibid. 1868 28.5. Vice lektor i Nyköping h. t. 1868. Fil. dr i Uppsala 1869 31.5. T. f. lärare vid Katarina lägre elementarläroverk 1869—1870. Adjunkt vid Örebro elementarläroverk 1870—1871. Kollega vid Ladugårdslands lägre elementarläroverk 1871 12.5. Tillika föreståndare för en enskild skola i Stockholm 1871—1886. Erhöll 1873 26.9 jus indigenatus i Strängnäs stift. Prästvigd i Strängnäs 1875 3.3 och avlade samma dag pastoralex. med betyget laudatur. Komminister i Hedvig Eleonora 1880 10.5, tilltr. 1883 1.5, men förordnades att såsom vice komminister uppehålla tjänsten 1882 1.5—1883 30.4. Kyrkoherde ibid. 1886 10.12, tilltr. 1888 1.5. Adjungerad ledamot av Stockholms stads konsistorium sammanträdet 1887 20.9. Vice pastor i Hedvig Eleonora 1887 1.2—1888 30.4. Intog 1888 16.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. L. N. O. 1895. — Kallad 1877 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena, men avböjde. Hans porträtt finnes i Hedvig Eleonora församlings ägo.

Gift i Örebro 1874 12.9 med *Emilie Johanna Lovisa Strömberg*, född i Örebro 1851 10.8, död i Engelbrekt 1937 17.12, dotter av rektorn fil. mag. *Johan Emil Strömberg* och hans hustru *Mathilda Lovisa Bronell*.

Barn: *Gustaf Emil*, född i Hedvig Eleonora 1875 29.8. Kamrerare vid Jernkontoret. *Torsten Erik*, född i Hedvig Eleonora 1877 19.9, död ibid. 1883 17.2.

*Sigrid*, född i Hedvig Eleonora 1878 9.12, död ibid. 1881 3.2.

*Signe Mathilda Elisabeth*, född i Hedvig Eleonora 1881 6.7. Föreståndarinna för Statens normalskola för flickor.

*Märta*, född i Hedvig Eleonora 1884 16.2, död i Oscar 1934 7.8.

*Karin*, född tv. i Hedvig Eleonora 1885 31.7, död ibid. 1887 31.5.

*Ingrid*, född tv. i Hedvig Eleonora 1885 31.7.

*Anna*, född i Hedvig Eleonora 1889 30.5. Lärarinna vid Brummerska skolan.

Under Lagerströms tid avskildes 1906 1.5 Hedvig Eleonora församlings västra och östra delar till nya församlingar, den västra med namnet Engelbrekts församling och den östra med namnet Oscars församling.

Enligt utsago av komminister J. Rosenius i Jakobs församling, som på Lagerströms tid var pastoratsadjunkt i Hedvig Eleonora, var Lagerström från början emot varje delning av församlingen, men ändrade mening sedan han fått visshet att hans löneförmåner ej skulle komma att minskas genom en församlingsdelning. Han blev då i stället mycket verksam för den ifrågasatta delningens genomförande och förberedde den på ett föredömligt sätt.

#### 17. ANDERS JOSEF KALLANDER 1910—1933.

Född i Skara 1861 15.12. Död i Lovö 1934 25.10. Son av bryggaren *Johannes Andersson* och hans hustru *Elisabeth Lundgren*.

Student i Uppsala 1882 18.9 (Vestg.). Folkskollärarexamen i Uppsala 1890 17.5. Prästvigd i Hernösand 1890 6.6 till kapellpredikant i Skönsmon.

Komminister *ibid.* 1892 1.10, tilltr. 1892 1.11. Komminister i Hernösand 1896 22.2, tilltr. 1896 1.5. Tillika vice pastor *ibid.* 1896 1.6—1902 30.8 och fångpredikant 1896 1.6—1902 15.9. Domkyrkovicepastor i Uppsala 1902 1.9. Tillika predikant vid Samariterhemmet 1903 1.5—1905 30.9. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1906 19.5. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1909 2.4, tilltr. 1910 1.5 och intog 1910 17.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Med ledighet från kyrkoherdetjänsten i Hedvig Eleonora vice pastor i Lovö 1921 20.7—31.8. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1927 1.5—1931 30.4. Teol. dr i Uppsala 1927 26.7. Emeritus 1933 1.5. — Ledamot av kyrkomötet 1918 och 1920. Ledamot av Stockholms folkskoledirektion 1915—1917. Inspektör för Vasa realskola 1919—1929. L. N. O. 1919. — Kallad 1920 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Gift i Uppsala 1892 22.11 med *Ester Anna Holmlin*, född i Trosa stadsförsamling 1862 25.8, död i Hedvig Eleonora 1933 11.3, dotter av kyrkoherden i Trosa stadsförsamling *Lars August Holmlin* och hans hustru *Elisabeth Carolina Uddén*.

Barn: *Erik Efrain*, född i Skön 1893 13.9, död i Hernösand 1897 14.8.

*Harald Josef*, född i Skön 1895 20.1. Rådman i Stockholm.

*Ingrid Miriam*, född i Hernösand 1896 30.9. Gift i Hedvig Eleonora 1926 20.12 med e. o. hovrättsnotarien, sedermera direktören jur. kand. friherre *Hans Jacob Gerard De Geer af Finspång* (friherrl. ätten nr 312), född i Skagershult 1899 18.3.

*Josef Gunnar*, född i Hernösand 1897 12.11, död på Hålahults sanatorium 1933 2.12, bokf. i Lovö. Kontorist.

*Erik Josef*, född i Hernösand 1900 5.5. Direktör för Bilaktiebolaget Erik Källander i Nyköping.

*Ester Helfrid Gabriella (Ella)*, född i Uppsala 1905 31.1. Gift i Lovö 1935 9.2 med tyske undersåten, affärsmannen i Paris *Julius Hermann Hagedoen*, född 1904 16.6.

#### 18. ERIK HENRIK FREDRIK BERGMAN 1934—

Född i Mörbylånga 1886 22.10. Son av apotekaren *Axel Wilhem Bergman* och hans hustru *Alma Catharina Eneroth*.

Student i Uppsala 1907 13.9 (Gestr. Hels.). Teol. kand. 1912 13.9. Prästvigd i Uppsala 1912 15.12. Vice komminister i Gävle 1913 1.1. Pastorsadjunkt i Valbo 1913 12.3, tilltr. 1913 1.5. Komminister *ibid.* 1918 16.3, tilltr. 1918 1.5. På egen begäran avsked från 1918 1.8. Pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1918 1.5. Tillika predikant vid Hemmet för gamla 1919 1.10—1924 30.9. Tillika vice pastorsadjunkt i Engelbrekt 1922 23.6—2.7. Tillika pastor vid Sophiahemmet 1924 1.10—1934 30.9. Ständig adjunkt i Hedvig Eleonora 1925 1.5. Flera förordnanden som vice pastor *ibid.* under semesterledigheter. Kyrkoherde *ibid.* 1934 12.1 (fjärde provpredikant), tilltr. 1934 1.5 och intog 1934 28.8 sin plats som assessor i Stockholms

stads större konsistorium. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1936  
16.6. Ordinarie kungl. hovpredikant 1941 23.5. L. N. O. 1942.

Gift i Uppsala 1913 19.9 med *Karin Åkerblom*, född i Hedemora 1889 4.11, dotter av trafikchefen *Johan Åkerblom* och hans hustru *Anna Calwagen*.

Barn: *Dag Erik*, född i Uppsala 1914 23.10. Fil. kand. och jur. kand. Amanuens i Socialstyrelsen.

*Ernst Ingmar*, född i Uppsala 1918 14.7. Regissör.

*Karin Anna Margareta*, född i Uppsala 1922 22.8. Fil. stud.

## Komministrar

### Serie I

#### 1. SVEN JONÆ ENEROTH 1697—1722.

Född okänt var och när. Död i Stockholm 1722 19.3, ej införd i Hedvig Eleonora F. Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1681 5.11 (Östg.). Var 1684 barnapræceptor i Stockholm. Troligen den student Sveno Eneroth, som begärde Stockholms stads konsistorii rekommendation till biskopen i Linköping att få *venia concionandi*, vilket beviljades 1684 24.9, men avlogs av domkapitlet i Linköping emedan Eneroth där var okänd. Prästvigd troligen 1684, okänt var,<sup>1</sup> till huspredikant hos kungl. rådet friherre Claes Fleming och sedermera huspredikant hos dennes änka, hovmästarinnan fru Anna Cruus. Huspredikant hos riksrådet Lars Eriksson Sparres änka fru Catharina Bååth 1689. Var 1691 av konungen ämnad till kaplan i Riddarholmen, men kunde ej erhålla denna tjänst emedan församlingen redan antagit en annan. Komminister i Hedvig Eleonora 1697 16.9 genom kungl. brev, tilltr. troligen genast.

Gift 1:o okänt var och när med *Elisabeth Andersdotter Svebilus*, född okänt var och när, död 1710 29.9, begr. i Hedvig Eleonora 1710 30.9, härkomst okänd. — 2:o i Hedvig Eleonora 1711 5.9 med *Christina N. N.* i hennes andra (?) gifte, född 1653, okänt var och när, död 1738 18.4, troligen i Hedvig Eleonora (F saknas), härkomst okänd, änka 1710 29.6 efter skepparen Fredrik Norman.

Barn: 1. *Margareta*, döpt i Jakob 1684 1.1, död späd.

1. *Margareta*, döpt i Jakob 1685 25.10, begr. i Hedvig Eleonora 1710 2.10.

1. *Brita*, döpt i Hedvig Eleonora 1687 25.9, död okänt var och när. Gift i Hedvig Eleonora 1712 9.1 med kofferdiskepparen *Johan Grönberg*, född och död okänt var och när.

1. *Jonas*, född cirka 1691, ej funnen i någon C, begr. i Hedvig Eleonora kyrka 1720 26.4, ej införd i F. Student i Uppsala 1707 30.9. Predikade 1711 i faderns ställe ehuru ej prästvigd. Varnades 1715 17.8 av Stockholms stads konsistorium för fylleri. Begärde 1716 12.9 av Stockholms stads konsistorium *venia*

<sup>1</sup> Ej funnen prästvigd i Uppsala eller Linköping.

concionandi, men hänvisades till ärkebiskopen. Improberades i prästexamen i Uppsala 1716 16.8 och 1717 6.12.

1. *Anders*, född cirka 1692, ej funnen i någon C, död okänt var och när. Premiärlöjtnant vid Västerbottens regemente, fick 1719 kaptens avsked. Blev 1736 22.12 löjtnant vid Stadsvakten i Stockholm.
1. *Sofia*, döpt i Jakob 1696 21.7, död okänt var och när. Säkerligen den jungfru Sofia Eneroth för vilken det lystes i Hedvig Eleonora 1723 8.1 för äktenskap med änkemannen, handelsmannen *Erik Ståhlgren*, troligen från Norrtälje, född och död okänt var och när.

Eneroth ägde ett stenhus å fri och egen grund vid Artillerigatan.

2. NILS BUSK 1723—1730. Se Nikolai, komministerar serie II nr 15.

3. JOHAN GÖSTAF HALLMAN 1730—1738. Se kyrkoherdar nr 7.

4. ERIK LIUNGDahl 1740—1749.

Född i Nerike cirka 1705, okänt var och när. Död 1749 9.4, begr. i Hedvig Eleonora kyrka 1749 14.4. Bondson, härkomst i övrigt okänd.

Student i Uppsala 1728 24.1 (Nerk.). Ehuru ej prästvigd komministersadjunkt i Hedvig Eleonora 1730. Prästvigd i Strängnäs 1733 24.2 till komministersadjunkt i Hedvig Eleonora. Vice komminister ibid. 1738. Komminister ibid. 1740 18.8, tilltr. troligen genast.

Gift okänt var och när med *Eva Lena Ahberg* i hennes första gifte, född och död okänt var och när, härkomst okänd. För henne lystes till äktenskap i Solna 1750, Solna E saknas.

Barn: *Lars Gustaf*, döpt i Hedvig Eleonora 1743 22.2, död okänt var och när, levde 1750.

*Christina Elisabeth*, född i Hedvig Eleonora 1747 23.1, död okänt var och när, levde 1750.

5. PETER MUHRBECK 1750—1761.

Född i Karlskrona Tyska församling 1708 25.4. Död i Fridlevstad 1766 8.12. Son av smeden *Jens Muhrbeck* och hans hustru *Maria Sporzelius*.

Student i Lund 1723 22.5 (Blek.). Prästvigd i Lund 1731 3.6 till pastorsadjunkt vid Tyska församlingen i Malmö. Komministersadjunkt vid Svenska församlingen ibid. 1733 1.5. Pastorsadjunkt i Helsingborg 1736 1.4 och tillika kaplan i annexen Välluv och Råhus. Nådårspräst och vice pastor i Hässlunda och Katslösa 1738 1.10. Suspenderad av Lunds domkapitel 1741 21.4 för förseelser vid ämbetets förrättande. Vistades sedan som informator på Gedsholm i Ekeby socken i Skåne. Suspensionen hävdades 1746 25.4 av kungl. maj:t. Svensk högmässopredikant vid Finska församlingen i Stockholm 1746 6.7 under dåvarande kyrkoherdevakans. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes hos kyrkoherden Tolstadius 1747. Komminister i Hedvig



Eleonora 1749 15.12, tilltr. 1750 1.5. Pastorallex. i Stockholm 1760 8.8. Kyrkoherde i Fridlevstad och Rödeby 1761 4.2 (fjärde provpredikant), tilltr. 1761 1.5.

Gift 1:0 i Nättraby 1733 2.4 med *Catharina Kragg*, född cirka 1701, okänt var och när, begr. i Ekeby, Lunds stift 1744 19.1, dotter av inspektoren *Petter Friedrich Kragg* och hans hustru *N. N.* — 2:0 i Skeppsholmen 1746 26.10 med *Christina Maria Cederbeck*, född cirka 1720, okänt var och när, död i Katarina 1800 10.2 å Muhrbeckska inrättningen, härkomst okänd.

Barn: 2. *Jöns Adam Immanuel*, född i Jakob 1747 2.12, död 1748,<sup>1</sup> okänt när.

Som fosterdotter med namnet Muhrbeck upptog komminister Muhrbeck tullnären i Stockholm Wadströms dotter *Wendela Christina*.

Peter Muhrbeck var en av den kyrkliga pietismens främsta representanter och en av sin tids mest uppskattade folkpredikanter. I den stora religionsprocessen mot kyrkoherde Rutström spelade han däremot en mindre vacker roll. Han nedlät sig t. o. m. att jämte Nils Olin, senare komminister i St: Olof, och Per Norman, senare komminister i Ulrika Eleonora, gömma sig å kyrkvalvet för att därifrån osedd avlyssna Rutströms predikan och sedan uppträda som vittne. När han hade aftonsång samma dagar, som Rutström predikat i högmässan, sökte han vederlägga Rutströms förkunnelse.

Muhrbeck är upphovsman till den Muhrbeckska inrättningen för fattiga flickors undervisning och uppfostran. Han ingick 1747 11.9 med sex vänner en överenskommelse att insamla en kassa för något religiöst och människoälskande bruk. Sedan den insamlade fonden 1749 vuxit till 4.700 daler kopparmynt förhyrdes några rum på Ladugårdslandet för att härbärgera fattiga och husvilliga personer och senare inköptes för ändamålet en gård i samma stadsdel. Muhrbeck inflyttade 1759 själv i gården, men då han tillträdde Fridlevstads pastorat flyttades inrättningen dit. Under tiden hade stiftelsens ändamål blivit att inrätta en skola för fattiga flickor. Efter Muhrbecks död återflyttades stiftelsen 1767 till Stockholm, där den hade lokaler på Södermalm till 1899, då den flyttades till Täby socken. Från 1920 har inrättningen blivit en understödsfond för nödställda äldre kvinnor i Stockholm under namnet Muhrbeckska stiftelsen.

#### Litteratur:

A. Rydberg, *Petter Muhrbecks liv och verksamhet i Stockholm*, Kyrkohistorisk årskrift 1913.

#### 6. CARL JOHAN PRATENIUS 1763—1776.

Född i By, Västerås stift, 1714 24.2. Död i Hedvig Eleonora 1776 15.4. Son av komministern i By, sist kyrkoherden i Tortuna *Johan Pratenius* och hans första hustru *Sara Moell*.

<sup>1</sup> Enligt likpredikan över fadern. Ej funnen i Jakobs F.

Student i Uppsala 1732 26.2 (Vestm.). Prästvigd i Västerås 1739 12.4 till nådårspräst i Leksand. Komminister i Jernboås 1740 27.8, men tillträdde ej utan blev huspredikant hos justitiekanslern och landshövdingen friherre Johan Cederbielke 1741 12.5. Tillika predikant vid Vårby hälsobrunn. Komminister i Hedemora 1744 22.2, tilltr. 1744 1.5. Orator vid prästmötet i Västerås 1748. Komminister i Hedvig Eleonora 1762 9.11, tilltr. 1763 1.5.

Gift i Ulrika Eleonora 1736 3.10 med *Maria Elisabeth Nordal*, född cirka 1706, okänt var och när, död i Hedvig Eleonora 1785 12.9, dotter av bruksbokhållaren vid Gammalbo *Olof Nordal* och hans hustru *Elisabeth Fabrelius* i hennes första gifte.

Barn: *Carl Magnus*, döpt i Ulrika Eleonora 1736 16.4, lysning till äktenskap mellan föräldrarna hade då skett, död *ibid.* 1736 29.7.

*Charlotta Maria*, född och död okänt var och när. Levde ogift 1776.

*Catharina Elisabeth*, född i Hedemora 1745 26.8, död okänt var och när. Gift i Svea livgardes församling 1776 27.5 med soldaten vid Cronhielms kompani *Peter Åberg*, född i Södermanland cirka 1742, död okänt var och när.

*Sara Christina*, född i Hedemora 1747 10.3, död okänt var och när. Gift i Göta livgardes församling 1776 26.5 med soldaten vid Änkedrottningens regemente *Johan Savoijsky*, född i Polen cirka 1733, död okänt var och när. Han fick 1782 på egen begäran avsked från Göta livgarde.

*Ulrika Margareta*, född i Hedemora 1749 24.9, död okänt var och när. Gift i Ulrika Eleonora 1775 26.9 med styrmannen *Simon Hamnström*, född i Kökar i Finland 1744, död okänt var och när.

Pratenius var en rikt begåvad man, men förde ett oordentligt och supigt leverne. Han levde i oenighet med sin hustru, som han ej ville försörja. Han varnades 1766 11.3 för oenighet i äktenskapet. För fylleri blev han varnad inför Stockholms stads konsistorium 1769 28.2 och åter samma år 21.11 sedan han 27.7 blivit av kämnärsrätten bötfälld för fylleri på gatan. Av flere författare uppgives Pratenius ha dött i rännstenen, vilken uppgift även återgives av Ahnlund, Ladugårdslandet, ehuru med reservation. Som han i dödboken uppgives ha avlidit av håll och sting, d. v. s. lunginflammation, torde uppgiften om hans död i rännstenen vara osann.

Vid sin provpredikan i Hedvig Eleonora i april 1762 hade Pratenius engagerat pukslagare och trumpetare att beledsaga psalmsången i avsikt att därmed vinna röster vid valet.

7. PEHR HENRIC GROTH 1777—1782. Se Klara, komministrar serie I nr 22.

8. ABRAHAM SOILANDER 1782—1787.

Döpt i Riddarholmen 1752 12.2. Död i Hacksta 1828 4.8. Son av vice komministern i Riddarholmen, sedermera komministern *ibid.*, sist kyrkoherden i Närtuna och Gottröra *Pehr Soilander* och hans första hustru *Maria Catharina Örnberg*.

Student i Uppsala 1762 27.4 (Sthlm). Mag. ibid. 1776 17.6. Prästvigd i Uppsala 1776 10.12 till pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora. Tillika e. o. bataljonspredikant vid Upplands regemente 1780 1.6. Pastorex. i Uppsala 1781 1.3. Komminister i Hedvig Eleonora 1782 22.10, tilltr. 1782 1.11. Kyrkoherde i Hacksta och Löt 1787 3.3, tilltr. genom ackord 1787 1.5. Hon. prost 1803 4.3. Jubelmag. 1827. — Opponens vid prästmötet i Uppsala 1802.

Gift i Stockholm<sup>1</sup> 1782 3.9 med *Maria Sofia Lange*, född i Nikolai 1765 15.12, död i Hacksta 1809 5.4, dotter av bokbindaremästaren *Nils Benjamin Lange* och hans hustru *Maria Carlbohm*.

Barn: *Maria Rebecka*, född i Hedvig Eleonora 1784 16.2, död 1838, troligen i Björklinge.<sup>2</sup> Gift 1:0 i Hacksta 1810 4.10, skilsmässa 1818 8.9, med löjtnanten, ägaren av Torsvi gård *Christian Adolf Köhler* i hans första gifte, född 1784 14.8, okänt var, död okänt var och när, men efter 1853<sup>3</sup> och 2:0 i Husby Sjutolft 1818 1.12 med vice pastorn i Hacksta och Löt, sist komministern i Björklinge *Anders Hällenstein*, född i Bred 1786 29.6, död i Björklinge 1845 21.4.

*Sofia*, född i Hedvig Eleonora 1786 2.11, död i Giresta 1862 3.6. Gift i Hacksta 1824 19.4 med kyrkoherden i Giresta och Gryta *Anders Johansson* i hans andra gifte, född i Alsike 1775 28.5, död i Giresta 1867 3.12.

*Augusta*, född i Hacksta 1788 24.8, död i Söderbykarl 1817 12.9.

*Petrus*, född i Hacksta 1789 19.12, död okänt var och när, men före 1843 23.11.

I sin almanacka 1815 har Soilander antecknat att "sörgesonen" Petrus var hemma i Hacksta 18—24 april sedan han tagit avsked som rustmästare vid Älvsborgs regemente.

*Ebba*, född i Hacksta 1792 15.4, död i Kungshusby 1879 13.12. Gift i Hacksta 1828 1.8 med kyrkoherden i Enköpings Näs *Carl Petter Trysén*, född i Kungshusby 1781 28.4, död i Enköpings Näs 1863 25.4.

*Abraham*, född i Hacksta 1794 18.6, död ibid. 1794 16.11.

*Edla*, född i Hacksta 1796 7.5, död i Adolf Fredrik 1843 23.11. Gift i Ulrika Eleonora 1829 1.8 med barnskomakaren, sist fabrikören *Abraham Ehrling*, född i Katarina 1793 27.7, död i Adolf Fredrik 1852 3.2.

*Stephanus (Staffan)*, född i Hacksta 1799 13.3, död å Danviks hospital i Danviks och Sicklaö församling 1834 15.11. Boktryckerikonstförvant.

9. LARS PETER WIDING 1788—1802. Se kyrkoherdar nr 12.

10. PER FRIMAN 1803—1807.

Född i Fröjered 1770 11.7. Död i Kyrkefalla 1850 5.9. Son av rusthållaren *Sven Larsson* och hans hustru *Karin Thomasdotter*.

Student i Uppsala 1788 3.10 (Vestg.). Mag. ibid. 1794 16.6. Prästvigd i

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

<sup>2</sup> Björklinge F saknas.

<sup>3</sup> Uttog 1853 14.3 pass i Stockholm för resa till Tyskland och Frankrike. Hans andra hustru kallas änka i mantalsuppgift november 1855.

Skara 1795 28.1 till pastorsadjunkt i Hol. Vice pastor ibid. 1795 15.7. Vice pastor i Tunhem 1798 18.4. Tjänstgörande e. o. hovpredikant hos hertigen av Södermanland 1801 17.3. Teol. kand. i Uppsala 1801 17.4. Pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1801 16.6. Pastorallex. i Skara 1801 13.11. Vice pastor i Hedvig Eleonora 1802 1.5—14.11. Komminister ibid. 1803 26.4, tilltr. 1803 1.5. Kyrkoherde i Kyrkefalla och Mofalla 1805 4.9, tilltr. 1807 1.5. Hon. prost 1813 13.1. Kontraktsprost 1839 13.3. Teol. dr i Uppsala 1845 14.6. Jubelmag. 1845. — Predikant vid prästmötet i Skara 1816. L. N. O. 1843. Riksdagsman 1817 och 1828. Ledamot av ekonomiutskottet 1817, av bevillningsutskottet 1828.

Gift i Hedvig Eleonora 1804 4.11 med *Maria Magdalena Mittag*, född i Nikolai 1788 21.2, död i Fågre 1869 8.2, dotter av skraddaremästaren *Christopher Michael Middag (Mittag)* och hans hustru *Brita Sandahl*.

Barn: *Per Michael*, född i Hedvig Eleonora 1806 26.7, död i Säter 1850 21.6. Borgmästare i Säter.

*Maria Catharina Wilhelmina*, född i Kyrkefalla 1808 9.4, död i Skara 1891 19.9. Gift i Kyrkefalla 1834 21.8 med bokhållaren på Åreberg, sedermera godsägaren *Carl Gustaf Melin*, född i Göteborg, Christine 1810 2.4, död i Skara 1877 1.8.

*Gustafva Carolina*, född i Kyrkefalla 1812 25.3, död i Göteborg, Gustavi 1892 22.8. Gift i Kyrkefalla 1839 3.11 med regementspastorn vid Västgöta regemente, sist vice pastorn i Vinköl *Carl Gustaf Bergin*, född i Vellinge 1801 18.9, död i Vinköl 1859 28.7.

*Sofia Mathilda*, född i Kyrkefalla 1813 14.9, död i Skara 1895 10.3.

*Charlotta Dorothea*, född i Kyrkefalla 1817 6.2, död i Hedvig Eleonora 1892 4.1. Gift i Kyrkefalla 1840 2.8 med kyrkoherden i Orsa *Olof Ulrik Arborelius* i hans tredje gifte, född i Älvdalen 1791 2.3, död i Orsa 1868 28.11.

*Thomas Gustaf Nathanael*, född i Kyrkefalla 1825 26.10, död i Hedvig Eleonora 1887 15.12. Ordinarie notarie i Svea hovrätt.

## 11. DANIEL GUSTAF STILLMARK 1807—1811.

Född i Söderhamn 1763 26.2. Död i Delsbo 1841 11.6. Son av logarvaren *Carl Gustaf Stillmark* och hans hustru *Christina Genberg*. — Döpt endast till Daniel.

Student i Uppsala 1783 7.10 (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1787 7.12 till pastorsadjunkt i Delsbo. Pastorsadjunkt i Håtuna och Håbo-Tibble 1793 11.12. Vice pastors namn, heder och värdighet 1794 5.2 och tjänstgjorde även som vice pastor i Håtuna och Håbo-Tibble under kyrkoherdevakansen 1801—1802. Vice predikant vid Gäldstugan och stadens häkten 1802 21.9, ordinarie 1803 28.1. Tillika kateket i Maria Magdalena 1802 9.11. Pastorallex. i Uppsala 1804 10.12. Komminister i Hedvig Eleonora 1807 20.2, tilltr. 1807 1.5. Vice komminister ibid. 1807 31.3—30.4. Kyrkoherde i Delsbo 1809 4.4, tilltr. 1811 1.5, men beviljades 1810 21.8 tjänstledighet från komministerstjänsten från 1810 1.10, med efterträdaren E. L. Flodin som

vikarie, för att flytta till Delsbo. Hon. prost 1838 15.7. — Å förslag till komminister i Söderhamn 1798 och till komminister i Ulrika Eleonora 1805.

Gift 1:0 i Klara 1800 14.10 med *Juliana Mathilda Säf*, född i Stockholm<sup>1</sup> 1767 11.3, död i Delsbo 1819 15.4, dotter av e. o. bataljonspredikanten vid Södermanlands regemente, sist komministern i Värmdö mag. *Matthias Säf* och hans hustru *Juliana Murén*. — 2:0 i Delsbo 1819 9.11 med *Elisabeth Justina Delin*, född i Delsbo 1794 23.4, död i Hedesunda 1871 15.2, dotter av komministern i Delsbo *Pebr Delin* och hans andra hustru *Christina Maria Sundius*.

Barn: 1. *Johanna Christina*, född i Håtuna 1802 11.4, död ibid. 1802 7.8.

1. *Mathilda Gustafva*, född i Maria Magdalena 1803 13.11, död ibid. 1803 2.12.

2. *Christina Mathilda*, född i Delsbo 1821 2.2, död i Valö 1902 6.2. Gift i Delsbo 1849 27.5 med kyrkoherden i Häggeby, sist kyrkoherden i Hedesunda *Carl Jacob Rydberg*, född i Gävle 1807 9.7, död i Hedesunda 1899 7.3.

2. *Pebr Gustaf*, född i Delsbo 1823 13.1, död i Torsåker 1898 31.3. Komminister i Torsåker.

12. ERIC LORENTZ FLODIN 1811—1816. Se Klara, komministrar serie II nr 15.

13. ANDERS SCHERDIN 1817—1824.

Född i Järvsö 1785 28.1. Död i Söderala 1848 24.4. Son av bonden *Anders Ersson* och hans hustru *Kerstin Larsdotter*.

Student i Uppsala 1805 11.6 (Hels.). Prästvigd i Stockholm 1809 13.6 till Domkapitlets i Uppsala adjunkt. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1809 7.7. Predikant vid Gäldstugan och stadens häkten 1810 13.2, tilltr. 1810 18.3. Pastorex. i Uppsala 1815 1.3. Kungl. hovpredikant 1815 11.9. Komminister i Hedvig Eleonora 1817 14.1, tilltr. 1817 1.4. Kyrkoherde i Söderala 1823 3.12, tilltr. genom ackord 1824 1.5. Hon. prost 1830 9.6. Kontraktspastor 1834 3.1.

Gift 1:0 i Klara 1819 21.9 med *Ulrika Margareta Nortun*, född i Ramsberg 1794 27.2, död i Hedvig Eleonora 1820 10.7, dotter av brukspatronen *Carl Daniel Nortun* och hans hustru *Sofia Lovisa Öberg*. — 2:0 i Söderala 1824 16.5 med *Sara (Sally) Margareta Berg* i hennes andra gifte, född i Söderhamn 1785 25.9, död ibid. 1863 10.8, dotter av handelsmannen, sedermera rådmannen i Söderhamn *Anders Berg Ericsson* och hans hustru *Margareta Christina Wallström* samt gift 1:0 i Söderhamn 1804 30.8 med kungl. hovpredikanten och kyrkoherden i Lovö, sist kyrkoherden i Söderala *Daniel Ullgren*, född i Göteborg, Gustavi 1768 23.12, död i Söderala 1822 20.4.

Barn: 2. *Lovisa Andreetta*, född i Söderala 1826 20.8, död i Norrtälje 1905 24.4. Gift i Söderhamn 1859 20.5 med komministern i Västeråker och Dalby, sist kyrkoherden i Frötuna och Rådmansö *Gustaf Sjöström*, född i Gävle 1820 25.7, död i Frötuna 1894 30.11.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

14. CARL FREDRIK DAHLGREN 1825—1832. Se Nikolai, komminister serie III nr 26.

15. PER GABRIEL SANDIN 1832—1833.

Född i Gävle 1799 1.1. Död i Hedvig Eleonora 1833 13.7. Son av skomakaren *Gabriel Sandin* och hans hustru *Lena Engström*.

Student i Uppsala 1814 16.6 (Gestr. Hels.). Prästvigd i Västerås för ärkestiftet 1822 2.1 till vice komminister i Roslagsbro. Skolmästare i Söderbykarl 1822 12.6. Tillika nådärspräst och vice pastor ibid. 1822 25.6. Skolmästare vid Vira bruk i Roslagskulla 1823 27.8. Pastorex. i Uppsala 1827 13.6. Komminister i Hedvig Eleonora 1830 29.7, tilltr. 1832 1.5. — Ä förslag till komminister i Hedvig Eleonora efter Rosén 1829.

Gift i Roslagsbro 1822 1.11 med *Margareta Sofia Nyforss*, född i Ossebygarn 1795 6.2, död i Hedvig Eleonora 1878 21.8, dotter av skolmästaren i Ossebygarn, sist komministern i Roslagsbro *Anders Nyforss* och hans hustru *Margareta Erika Löhman*.

Barn: *Selma Emilia Sofia*, född i Söderbykarl 1823 5.4, död i Gävle 1863 24.5. Gift i Norrbo 1846 29.12 med bruksinspektoren *Adolf Mauritz Wågströmer*, född i Gävle 1813 28.12, död i Hedvig Eleonora 1864 31.5.

*Hilda Helena Erika Gabriella*, född i Roslagskulla 1825 1.7, död i Hofvörsamlingen 1877 4.7. Gift 1:0 i Hedvig Eleonora 1851 1.11, skilsmässa 1866 11.9, med kryddkrämhandlaren *Victor Julius Grass*, född i Nikolai 1819 19.12, död å Danviks hospital i Danviks och Sicklaö församling 1876 19.9 och 2:0 i Klara 1867 9.7 med arkitekten i Överintendentsämbetet *Johan Erik Söderlund*, född i Söderala 1826 23.5, död i Hofvörsamlingen 1875 3.8.

Sandins efterlämnade bo begärdes i urarva konkurs emedan skulderna betydligt överstego tillgångarna. Kungl. maj:t beviljade 1833 9.11 två extra nådår för änkan och de två döttrarna.

16. JOHAN OLAI 1836—1846.

Född i Allhelgona, Linköpings stift 1804 1.5. Död i Västra Ed 1865 2.6. Son av bonden *Olof Johansson* och hans hustru *Catharina Eriksdotter*.

Student i Uppsala 1824 21.9 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1827 9.12 till vice komminister i Vimmerby. Pastorsadjunkt ibid. 1828 26.4. Vice komminister i Västervik 1830 23.4. Pastorsadjunkt ibid. 1830 16.6. Pastorex. i Linköping 1834 7.5. Lärare vid Nikolai Apologistskola och komministersadjunkt i Nikolai 1834 20.5. Komminister i Hedvig Eleonora 1835 11.8, tilltr. genom ackord 1836 1.5. T. f. regementspastor vid Livbeväringensregementet 1841 12.5. Regementspastor ibid. 1844 8.8. Kyrkoherde i Ed och Eds kapell 1845 12.12, tilltr. 1846 1.5. Hon. prost 1857 27.5. Kontraktspastor 1858 28.4.

Gift i Västervik 1839 20.6 med *Emilie Albertina de Maré*, född i Hallingeberg 1814 31.10, död i Hedvig Eleonora 1900 7.6, dotter av auditören, sist bergsrådet *Jakob Gustaf de Maré* och hans första hustru *Emerentia Helena Hoppenstedt*.

Barn: *Johan Emil*, född i Hedvig Eleonora 1840 26.3, död ibid. 1840 29.3.  
*Johan Olof Emil Gustaf*, född i Hedvig Eleonora 1841 6.9, död i Borgholm 1900 2.6. Vice häradsbövding, ombudsman vid Statens järnvägar.  
*Emma Maria*, född i Hedvig Eleonora 1843 31.3, död ibid. 1925 30.10. Gift i Västra Ed 1863 30.9 med bergsingenjören *Ernst Georg Schröder*, född i Uppsala 1832 27.3, död i Hedvig Eleonora 1897 11.7.  
*Otto Samuel*, född i Hedvig Eleonora 1844 9.8, död i Jakob 1888 9.2. Kammar skrivare i Kammarkollegium.  
*Ernst Baltzar*, född i Hedvig Eleonora 1846 3.4, död i Västra Ed 1856 20.7.  
*Mathilda Levcadie*, född i Västra Ed 1847 14.6, död i Hedvig Eleonora 1927 20.6.

#### 17. GUSTAF ADOLPH VON HAUGWITZ 1847—1857.

Född i Korsberga 1807 12.3. Död i Skövde 1867 7.8. Son av f. d. löjtnanten i preussisk tjänst, godsägaren *Friedrich Heinrich Wilhelm von Hackwitz* och hans andra hustru *Lovisa Maria Sparrsköld*. — Utbytte namnet von Hackwitz till von Haugwitz.

Student i Uppsala 1828 3.10 (Vestg.). Prästvigd i Skara 1830 17.9 till huspredikant hos godsägaren Isak af Darelli på Wängsjöberg i Gottröra. Komministersadjunkt i Adolf Fredrik 1833 14.5. Tillika vice kateket ibid. 1833 16.7 och ordinarie 1834 28.1. Andre pastorsadjunkt ibid. 1837 31.1. Vice komminister ibid. 1837 19.3—30.4. Pastorallex. i Skara 1837 13.6. Vice teol. adjunkt vid Krigsakademien å Karlberg samt vice komminister i Solna 1842 1.2—30.4. Komminister i Hedvig Eleonora 1847 27.1, tilltr. 1847 1.5. Tillika regementspastor vid Livregementets dragoner 1853 20.9. Kyrkoherde i Skövde 1857 10.3, tilltr. 1857 1.5. — Kallad 1842 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena, men avböjde. Å förslag till komminister i Katarina 1843.

Gift 1:0 i Adolf Fredrik 1839 i november, datum ej utsatt i E, med *Cecilia Aurora Wilhelmina Probst*, född i Adolf Fredrik 1819 7.6, död i Hedvig Eleonora 1854 1.11, dotter av sejlaremästaren *Johan Christoffer Probst* och hans hustru *Fredrika Rebecka Himberg*. — 2:0 i Skövde 1857 14.11 med *Ulrika Henrietta Wilhelmina Gyllenram*, född i Ämål 1827 4.7, död i Skövde 1867 14.7, dotter av kaptenen, tullinspektoren i Ämål *Johan August Gyllenram* (Adliga ätten nr 1528) och hans hustru *Lovisa Christina Åstrand*.

Barn: 2. *Hermina Lovisa Henrietta*, född i Skövde 1860 19.3, död ibid. 1874 12.1.

#### 18. ARTUR EJVIN ANSHELM AFZELIUS 1857—1866. Se Katarina, kyrkoherdar nr 22.

#### 19. FERDINAND ALEXANDER LÖNNER 1866—1868.

Född på S:t Barthélemy 1822 7.4. Död i Hedvig Eleonora 1868 5.1. Son av guvernementspastorn på S:t Barthélemy, sist kyrkoherden i Hudiksvall och Idenor, kungl. hovpredikanten mag. *Fredrik Adolf Lönner* och hans hustru *Catharina Heyliger Winfield*.

Student i Uppsala 1839 10.6 (Gestr. Hels.). Mag. ibid. 1845 16.6. Teol. kand. ibid. 1848 9.12. Prästvigd i Uppsala 1849 27.7 till pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora. Pastorallex. i Uppsala 1851 24.9. E. o. amanuens i Hovkonsistorium 1851 29.3, ordinarie 1851 22.10—1865 7.6. Vikarierande amanuens i Stockholms stads konsistorium 1854 19.12—1855 18.4. Vice pastor i Lovö 1858 1.7—12.8. Vice notarie i Hovkonsistorium 1858 7.7—6.10. Förste pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1862 14.10 efter att ha hemkommit från en utrikes resa, som anträdde 1860. Amanuens i Stockholms stads konsistorium 1863 10.3. T. f. konsistorienotarie 1864 14.6—14.9 och från 20.9 tillsvidare. Vice pastor i Hedvig Eleonora 1864 7.7—5.8. Vice komminister ibid. 1865 13.12—1866 3.4 och 1866 3.7—20.11. T. f. konsistorienotarie i Stockholm 1866 23.6—23.8. Komminister i Hedvig Eleonora 1866 24.7, tilltr. 1866 1.12. Var vald efter komminister Frunck, men fick kungl. maj:ts tillstånd att tillträda den komministerstjänst i församlingen, som först bleve ledig och tillträdde därför efter Afzelius, då denne 1866 1.12 tillträdde kyrkoherdetjänsten i Katarina. Vice pastor i Hedvig Eleonora 1867 16.6—30.6. T. f. konsistorienotarie i Stockholm 1867 1.7—31.8. — Å förslag till kyrkoherde i Hudviksvall och Idenor 1851, men förslaget överklagades. Å förslag till kyrkoherde ibid. 1852 och erhöll vid valet de flesta rösterna, men även detta val blev överklagat och vid nytt val 1854 erhöll han endast näst högsta röstetalet och blev ej utnämnd. Å förslag till kyrkoherde i Katarina 1863 och till kyrkoherde i Vendel 1865.

Ogift.

#### 20. FRANS THEODOR EHRLING 1868—1890.

Född i Eskilstuna 1826 13.1. Död i Svea artilleriregementes församling 1890 23.2. Son av läderfabrikören *Carl Gustaf Ehrling* och hans hustru *Lovisa Christina Schedin*.

Student i Uppsala 1848 23.5 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1852 7.4 till pastorsadjunkt i Blacksta och Vadsbro. Vice komminister i Ripsa och Lid 1852 14.7. Pastorsadjunkt i Blacksta och Vadsbro 1852 14.9. Vice komminister i Sorunda 1852 17.12. Pastorsadjunkt i Vårdinge 1853 1.5. Vice komminister i Botkyrka och Salem 1853 21.9, i Nyköpings västra församling och S:t Nikolai 1854 3.3. Pastorsadjunkt i Över- och Ytterjärna 1855 1.5. Komministersadjunkt i Åker och Länna 1856 24.9. Pastorsadjunkt i Helgarö och Fogdö 1857 13.5. Pastorallex. i Strängnäs 1858 29.5. Komminister i Sättersta och Bogsta 1858 22.11, tilltr. 1861 1.5, på egen begäran avsked från 1864 1.5. Vice komminister i Jäder och Barva 1858 1.12. Tillika vice pastor ibid. 1860 8.6—8.8. Predikant vid Stockholms stads södra arbets- och försörjningsinrättning och lärare vid Stockholms stads uppfostringsanstalt för värnlösa barn 1863 2.10,



tilltr. 1864 1.5, på egen begäran avsked från 1868 1.5. Vice komminister i Katarina 1864 24.6—1866 30.11. Kateket i Maria Magdalena 1864 28.6—1868 30.4. Bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1866 20.11. Komminister i Hedvig Eleonora (1867 25.6) 1868 21.4, tilltr. 1868 1.5. — Sedan Lönner, som ursprungligen var vald till komminister Fruncks efterträdare, hade fått tillträda efter Afzelius, valdes Ehrling till komminister efter Frunck och fullmakt utfärdades 1867 25.6. Då Lönner emellertid avled innan Ehrling löst fullmakten anhöll denne hos kungl. maj:t att få tillträda efter Lönner. Detta beviljades och ny fullmakt utfärdades 1868 21.4. — Vice regementspastor vid Livgardet till häst 1868 30.6—16.9. T. f. predikant vid Stockholms läns cellfängelse 1868 13.11—1869 30.6. T. f. skvadronspredikant vid Livgardet till häst 1869 28.6—31.8. Regementspastor vid Svea artilleriregemente 1871 3.2 och intog 1871 10.3 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Tjänstledig för sjukdom från 1889 20.10. — Utan ansökan uppförd 1866 å förslag till komminister i Ulrika Eleonora, men avsåde sig.

Gift i Ludgo 1854 1.8 med *Margareta Eleonora Ehrling*, född i Spelvik 1829 6.1, död i Svea artilleriregementes församling 1902 13.3, dotter av komministern i Ludgo och Spelvik, sist kyrkoherden ibid. *Johan Fredrik Ehrling* och hans hustru *Ulrika Charlotta von Oelreich*.

Barn: *Axel Gustaf Johannes*, född i Överjärna 1855 7.7, död i Borås 1909 27.2. Kapten vid Älvsborgs regemente.

*Maria Sofia Ulrika*, född i Strängnäs 1858 28.9, död i Ätvidaberg i Ätvid 1923 28.8. Lärarinna i Stockholm.

*Raphael Theodor*, född i Bogsta 1862 16.11, död i Katarina 1865 28.6.

*Hilma Eleonora*, född i Katarina 1864 24.7, död i Ätvid 1934 29.5. Gift i Svea artilleriregementes församling 1900 19.6 med distriktsveterinären i Ätvidabergs distrikt *Arvid Karl Filip Almgren*, född i Järfälla 1870 25.9, död i Mjölby 1945 23.8.

*Knut Alrik Theodor*, född i Svea artilleriregementes församling 1868 11.2, död ibid. 1890 7.11.

Trots tvenne ordinarie tjänster efterlämnade Ehrling ett mycket gäldbundet bo med en mångfald fordringsägare. Tillgångarna uppgingo till endast omkring 1.600:— kronor, men skulderna till nära 25.000:— kronor. Han hade gjort stora förluster på borgensförbindelser och hans bo stod 1889 under administration. Kungl. maj:t beviljade 1891 13.3 ett extra nådår för änkan och dottrarna.

## 21. ANDERS LEUWGREN 1893—1911.

Född på gården Löfåsen i Kila, Karlstads stift, 1844 30.11. Död i Hedvig Eleonora 1911 8.5. Son av hemmansägaren *Erik Jansson* och hans hustru *Anna Olsdotter* samt äldre bror till biskopen i Västerås *Nils Lövgren*. Bägge bröderna bildade sina namn av fädernegården.

Student i Uppsala 1871 19.9 (Verml.). Prästvigd i Karlstad 1873 20.4 till förste pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora. Vice komminister ibid. 1875 2.7—31.8. Pastorallex. i Karlstad 1875 1.12. Vice pastor i Hedvig Eleonora sommaren 1876. T. f. regementspastor vid Upplands regemente 1876. Vice pastor i Hedvig Eleonora sommaren 1878. T. f. bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1878 18.6—18.7. T. f. regementspastor vid Livgardet till häst 1878 8.7—31.8, 1879 31.3—16.4 och 1879 3.7—31.8. Vice pastor i Hedvig Eleonora 1879 14.6—1880 31.3, 1880 1.5—18.6 och 1880 24.7—26.10. Pastoratsadjunkt ibid. 1880 26.10. Tillika kateket i Katarina 1883 4.4. Komminister i Hedvig Eleonora 1891 5.1, tilltr. 1893 1.5, men förordnades 1892 16.9 att såsom vice komminister bestrida tjänsten från 1892 1.10. Vice pastor ibid. 1908 1.10—1909 30.6, 1909 1.9—1910 31.5 och 1911 9.2—28.2. — Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1887 och till kyrkoherde i Oscar 1906.

Gift i Uppsala 1874 19.11 med *Fanny Lovisa (Louise) Amalia Geijer*, född i Lysvik 1842 2.11, död i Hedvig Eleonora 1919 18.12, dotter av bruksägaren på Berga *Carl Eberhard Geijer* och hans hustru *Amalia Maria Ulrika Geijer*.

Barn: *Signe Amalia*, född i Hedvig Eleonora 1876 16.5, död ibid. 1880 11.1.

*Henrik*, född i Hedvig Eleonora 1877 8.11, död ibid. 1880 10.1.

*Naima Louise*, född i Hedvig Eleonora 1881 20.3.

*Ruth Amalia*, född i Hedvig Eleonora 1883 18.6, död ibid. 1928 22.6.

Såsom pastoratsadjunkt i Hedvig Eleonora hade Leuwgren sin verksamhet huvudsakligen förlagd till Djurgårdskyrkan.

## 22. JONATHAN KIHLOGREN 1913—1925.

Född i Södra Ny 1865 3.2. Död i Hedvig Eleonora 1925 31.5. Son av organisten och folkskolläraren *Anders Kihlogren* och hans hustru *Gustafva Persson*.

Efter studier vid Fjellstedtska skolan student i Uppsala 1892 2.2 (Verml.). Folkskollärarexamen i Uppsala 1896 19.5. Prästvigd i Uppsala 1896 27.5. Pastorsadjunkt i Gävle 1896 1.9. Pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1905 15.5. Vice pastoratsadjunkt ibid. 1906 1.5. Vice pastor ibid. 1908 31.7—7.8, 1908 8.9—30.9 och 1910 1.8—14.8. Komminister ibid. 1911 7.11, tilltr. 1913 1.5. Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1906—1925 under semesterledigheter.

Gift i Heliga Trefaldighets församling 1896 5.10 med *Gustafva Eriksson*, född i Södra Ny 1851 16.2, död i Matteus 1927 28.10, dotter av lantbrukaren *Erik Larsson* och hans hustru *Stina Maria Olsson*.

Barnlös.

Vid tretton års ålder blev Jonathan Kihlogren faderlös och fick trots sin ungdom under ett par års tid uppehålla organistbefattningen efter fadern.

Härefter blev han bodbiträde, först i Säffle och sedan i Jönköping. I Jönköping väcktes hans tanke att studera till präst och det bereddades honom möjlighet att komma till Fjellstedtska skolan i Uppsala.

Kihlgren drabbades vid pingstdagens högmässa 1925 av ett slaganfall på predikstolen och avled samma dag på kvällen.

### 23. ERIK THORWALD ARBORELIUS 1927—

Född i Hedvig Eleonora 1883 17.2. Son av överläraren vid Tekniska skolan, sist professorn vid Akademien för de fria konsterna *Olof Per Ulrik Arborelius* och hans hustru *Hedvig Maria Arborelius*.

Student i Uppsala 1901 16.9 (Vestm. Dal.). Prästvigd i Västerås 1907 21.12. Vice komminister i Rättvik 1908 1.3. Pastorsadjunkt i Säfsnäs 1908 1.6. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1908 1.10. Komministersadjunkt ibid. 1910 7.12. Vice komminister ibid. 1911 1.5. Pastorsadjunkt ibid. 1913 1.5. Kyrkoherde i Ore 1917 12.9, tilltr. 1918 1.5. Komminister i Hedvig Eleonora 1925 22.12, tilltr. 1927 1.5. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1933 1.6—17.7 och 1933 1.9—1934 30.4. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor 1917—1941 under semesterledigheter. Tillika vice pastor i Sorunda och Torö 1937 31.7—21.8.

Gift i Hedvig Eleonora 1912 31.5 med *Ester Emilia Westman*, född i Hedvig Eleonora 1885 15.12, dotter av uppbörds-kassören *Robert Axel Fredrik Westman* och hans hustru *Clara Ottiliana Mathilda Berggren*.

Barn: *Pehr Eriksson*, född i Hedvig Eleonora 1913 26.5. Ingeniör i Arméförvaltningen.  
*Susanna Maria Eriksdotter*, född i Hedvig Eleonora 1916 26.3. Lärarinna.  
*Lars-Olof Eriksson*, född i Ore 1918 9.8. Fänrik vid Flottan.  
*Ulla Christina Eriksdotter*, född i Ore 1922 20.5. Kindergartenslärarinna.  
*Robert Carl Erik Eriksson*, född i Hedvig Eleonora 1927 12.6.

### Serie II

Från tillkomsten av skolan på Ladugårdslandet hade skolmästaren även varit biträde åt prästerskapet. Då J. G. Hallman befordrats från kaplan till kyrkoherde uppstod fråga att till hans efterträdare som kaplan skulle uppflyttas den dåvarande skolmästaren Olof Ekman och en ny kaplans-tjänst inrättas. Frågan väckte livlig strid i församlingen och vid valet 1740 fick Ekman vika för Erik Liungdahl. Församlingen begärde emellertid att nästa gång skolmästare-tjänsten bleve ledig få tillsätta tjänsten genom val av en skolmästare och andre kaplan. Denna ansökan blev 1742 av kungl. maj:t beviljad och 1754 ägde det första valet till de förenade tjänsterna rum.

Som Ekmans änka av kungl. maj:t, då 1755 ett extra nådår beviljades, kallas änka efter "Comministern och Scholmästaren" Olof Ekman har dock Ekman här nedan blivit upptagen som den förste komministern i

serie II, särskilt som han synes ha vid sidan av skoltjänsten fullgjort även en kaplans åligganden.

Tjänsterna blevo skilda först 1782, då kungl. maj:t beviljade en anhållan att dåvarande innehavaren av de förenade tjänsterna, Johan Wastenius, finge avgå från skolmästaretjänsten.

Denna komministratur överfördes 1906, vid församlingens delning, till den nybildade Oscars församling.

#### I. OLAUS JONÆ EKMAN 1731—1754.

Född i Stockholm på Ladugårdslandet, okänt när. Död 1754 kort före 22.1.<sup>1</sup> Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1722 21.4 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1727 16.5. Pastorsadjunkt i Munsö samma år. Nådårspredikant och vice pastor ibid. 1728 21.8—1730. Skolmästare i Hedvig Eleonora 1731 1.5, tilltr. 1731 1.5 och förrättade där även en kaplans åligganden ifråga om predikningar. Pastorallex. i Uppsala 1741 22.9 och inför Stockholms stads konsistorium 1749 5.7. Å förslag till kyrkoherde i Grans pastorat 1750 och fick vid valet majoritet, men blev förbigången vid utnämningen.

Gift okänt var och när med *Maria Wiman*, född cirka 1710, troligen i Veckholm,<sup>2</sup> död 1758 20.6,<sup>1</sup> begr. 1759 9.2 å Hedvig Eleonora kyrkogård,<sup>3</sup> dotter av *N. N. Wiman* och hans hustru *Maria Jung* samt syster till kyrkoherden i Veckholm Johan Wiman.

Barn: *Lars*, döpt i Ulrika Eleonora 1730 28.10, levde 1758, men död före 1813. Mjöl-nare. Var 1758 kvarnföreståndare i Västerås.

*Maria Catharina*, döpt i Hedvig Eleonora 1732 5.12, död okänt var och när, men före modern.

*Arvid Henrik*, döpt i Hedvig Eleonora 1735 30.1, död okänt var och när, troligen före 1813. Var 1758 perukmakaregesäll.

*Olaus*, döpt i Hedvig Eleonora 1736 29.12, död i Nikolai 1812 19.12. Bokbindarmästare och bokhandlare.

*Maria Christina*, döpt i Hedvig Eleonora 1739 20.5, död okänt var och när. Levde 1758, död troligen före 1813. — Kallas i bouppteckningen efter modern *Maria Catharina*.

*Hedvig Sofia*, född i Hedvig Eleonora 1745 28.1, död okänt var och när. Levde i början av 1813.

Då Ekman på ålderdomen blivit oförmögen att ordentligt sköta skolmästartjänsten och predikotjänsten blev han 1752 6.10 av Stockholms stads konsistorium ålagd att tillsvidare avhålla sig från tjänstgöring och 1752 17.11 förordnades pastorsadjunkten Anders Berghult till hans vikarie. — Kungl. maj:t beviljade 1755 22.2 ett extra nådår för hans änka.

<sup>1</sup> Hedvig Eleonora F saknas.

<sup>2</sup> Veckholms C saknas 1699—1718.

<sup>3</sup> Enligt S:t Olofs F I: 2.

2. ANDERS BERGHULT 1756—1772.

Född på Mansdala i Vä socken 1712 10.7. Död i Södra Mellby 1792 29.3. Son av kronobefallningsmannen *Johan Berghult* och hans hustru *Christina Wasberg*.

Student i Lund 1728 17.2 enligt egen uppgift. Inskriven i Blekinge nation 1732. Tjänstgjorde 1732—1736 såsom informator i Helsingborg och vistades sedan ett år i Köpenhamn. Reste 1737 till Stockholm, där han fick kondition hos stadskaptenen Hülling, med vilkens son han vistades något över två år i Uppsala. Hade 1740—1743 kondition hos dåvarande översten Gustaf Gyllengranat. Avlade prästexamen inför Stockholms stads konsistorium efter tillstånd av Domkapitlet i Lund och prästvigdes i Stockholm 1743 3.9 av biskopen i Åbo dr Jonas Fahlenius till pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora. Tillika e. o. predikant vid artilleriet 1744 15.10. Vice skolmästare i Hedvig Eleonora 1752 17.11. Tillika predikant vid Ladugårdslands fattighus 1754 12.3. Skolmästare och komminister i Hedvig Eleonora 1756 12.10, tilltr. 1756 1.11. Kyrkoherde i Södra Mellby och Vitaby 1771 30.7, tilltr. 1772 1.5, men ditreste redan på hösten 1771. — Å förslag till komminister i Klara 1752.

Gift 1749, efter lysning i Hedvig Eleonora 9.4<sup>1</sup>, med *Charlotta Catharina Cloppert* i hennes andra gifte, född cirka 1702, okänt var och när, död i Södra Mellby 1782 24.5, dotter av mäklaren i Stockholm *Cornelius Cloppert* och hans hustru *Margareta Guthrie* samt gift 1:0 i Nikolai 1723 15.1 med handelsmannen *Jakob Berghult*, född cirka 1694, död i Hedvig Eleonora 1748 i maj<sup>2</sup>. Hon var syster till kyrkoherden i Hedvig Eleonora J. G. Hallmans första hustru.

Barnlös.

Den Fredrik Andreas Berghult, ”comminister”, d. v s. adjunkt, som begr. i Södra Mellby 1776 17.12, 25 år gammal, och som i Lunds studentmatrikel 1772 5.3 säges vara född i Stockholm och son till pastor i Mellby, var Anders Berghults fosterson. Den sergeant Anders Berghult, som sökte nådår i Södra Mellby efter kyrkoherde Berghult, var säkerligen också fosterson.

Berghult undergick 1749 22.9 examen inför Stockholms stads konsistorium, men behövde förkovra sig i sina studier. Han skulle dock kunna få innehava komministerstjänst.

3. JOHAN WASTENIUS 1773—1786.

Född i Falun 1733 6.1. Död i Söderbärke 1787 5.8. Son av smedsmästaren *Johan Ersson Wast* och hans hustru *Margareta Berg*.

Student i Uppsala 1755 12.2 (Dal.). Mag. ibid. 1761 16.6. Prästvigd 1762 4.12, okänt var, till huspredikant hos grevinnan Hedvig Ulrika Christina

<sup>1</sup> Hedvig Eleonora E saknas.

<sup>2</sup> Hedvig Eleonora F saknas.

Dohna, född Soop, på Tidö. E. o. bataljonspredikant vid Södermanlands regemente 1762. Pastorsadjunkt i Västerfärnebo 1765. Komminister i Svedvi 1767, tilltr. ej. Biträdande predikant vid Ladugårdslands fattighus 1769 10.4. Pastorallex. i Västerås 1770 12.5. Skolmästare och komminister i Hedvig Eleonora 1772 20.12, tilltr. 1773 1.5. Avgick såsom skolmästare 1782 sedan kungl. maj:t 1782 18.2 därtill givit tillstånd och förordnat om skolmästaretjänstens skiljande från komministerstjänsten. Kyrkoherde i Söderbärke 1784 20.4, tilltr. 1786 1.5.

Gift 1:o 1768, okänt var och när, med *Ulrica Avelin*, född 1747, okänt var och när, död i Hedvig Eleonora 1769 1.6, dotter av brukskassören i Avesta *G. Avelin* och hans hustru *Helena Ramzelius*. — 2:o i Västerfärnebo 1774 22.3 med *Sara Margareta Tulenius*, född i Västerås 1748 8.10, död i Sala stadsförsamling 1798 4.3, dotter av apologisten i Västerås mag. *Andreas Tulenius* och hans hustru *Anna Margareta Elvius* i hennes första gifte.

- Barn: 1. *Johan Ulric*, född i Hedvig Eleonora 1769 20.5, död ibid. 1769 21.6.  
 2. *Johan Ulric*, född i Hedvig Eleonora 1775 3.1, död i Sala stadsförsamling 1796 17.12.  
 2. *Johanna Margareta*, född i Hedvig Eleonora 1776 19.4, död i Västerfärnebo 1803 15.8. Gift i Söderbärke 1803 21.4 med pastorsadjunkten i Västerfärnebo, sist komministern i Västerås mag. *Lars Adolf Kihlstedt*, född i Nora stad 1774 14.3, död i Västerås 1821 21.3.  
 2. *Anna Elisabeth*, född i Hedvig Eleonora 1778 21.6, nöddöpt, död ibid. 1778 21.6 en timme gammal.  
 2. *Maria Gustafva*, född i Hedvig Eleonora 1779 3.6, död ibid. 1779 18.10.  
 2. *Carl Gustaf*, född i Hedvig Eleonora 1781 4.4, död ibid. 1781 20.7.  
 2. *Carl Gustaf*, född i Hedvig Eleonora 1782 24.6, död i Göteborg, Gustavi 1862 4.5. Karantänsläkare å Kängö 1823—1860.  
 2. *Beata Maria*, född i Hedvig Eleonora 1784 15.10, död ibid. 1785 17.2.  
 2. *Maria Gustafva*, född i Söderbärke 1786 24.9, död i Gävle 1851 23.11. Levde i Gävle på barnaundervisning.

#### 4. CARL GUSTAF HEDIN 1786—1792.

Född i Skatelöv 1748 8.5. Död i Lillkyrka, Strängnäs stift 1806 31.8. Son av bruksförvaltaren *Fredrik Hedin* och hans hustru *Brita Helena Ahman*.

Student i Uppsala 1768 30.9 (Smål.). Prästvigd i Uppsala 1773 18.12 till huspredikant hos översten greve Jacob Ernst Creutz på Ervalla. Tillika prästerligt biträde i Näsby och Ervalla. Pastorallex. i Uppsala 1776 30.4. Huspredikant hos riksrådet greve Carl Fredrik Scheffer 1778 30.10. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1779 1.5. Tillika e. o. bataljonspredikant vid översten friherre Fredrik Flemings regemente 1779 1.5. Tjänstgörande e. o. hovpredikant hos hertigen av Östergötland 1782 20.8. Pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1782 22.10. Efter enhälligt val komminister ibid. 1784 7.12, tilltr. 1786 1.5. Kyrkoherde i Lillkyrka och Ödeby av

Strängnäs stift 1789 11.11, tilltr. 1792 1.5. Hon. prost 1801 20.5. — Predikant vid prästmötet i Strängnäs 1795. — Å förslag till komminister i Klara 1781.

Gift i Ervalla 1786 9.2 med *Catharina Christina Westman*, född i Ervalla 1752 3.1, död okänt var och när, men efter 1809 12.12 då hon stod fadder i Lillkyrka, dotter av auditören vid Nerikes regemente *Hans Aron Westman* och hans hustru *Christina Molitor* på Bredahl.

Barnlös.

#### 5. GUSTAF BROSTRÖM 1792—1804.

Född i Kristinehamn 1754 30.12. Död i Söderala 1811 29.3. Son av rådmannen *Brynolf Broström* och hans hustru *Maria Sofia Wallstedt*.

Student i Uppsala 1776 26.9 (Verml.). Prästvigd 1779 2.8, troligen i Karlstad,<sup>1</sup> till huspredikant hos riksrådet friherre Joakim von Düben. E. o. bataljonspredikant vid Västmanlands regemente 1784 29.2. Komministersadjunkt i Hedvig Eleonora 1784 28.9. Pastorsadjunkt ibid. 1785 18.5. Pastorallex. i Uppsala 1789 2.12 och tillhörde då Karlstads stift. Komminister i Hedvig Eleonora 1791,<sup>2</sup> tilltr. 1792 1.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1791 20.12. Vice pastor i Hedvig Eleonora under riksdagen i Gävle 1792 då kyrkoherde Jungblad var riksdagsman. Ordinarie kungl. hovpredikant 1793 14.1 och intog 1793 22.2 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Kyrkoherde i Söderala 1803 25.1, tilltr. 1804 1.5. Hon. prost 1808 15.6. — Hade högsta röstetalet vid kyrkoherdevalet i Hedvig Eleonora 1802.

Gift i Hedvig Eleonora 1792 14.10 med *Maria Charlotta Nicander*, född 1764 10.7, okänt var,<sup>3</sup> död i Söderala 1832 2.2, dotter av kamreraren i kammarkollegium *Pehr Nicander* och hans hustru *Johanna Charlotta Törnblad*.

Barn: *Gustafva Charlotta*, född i Hedvig Eleonora 1793 25.7, död ibid. 1793 22.8.

#### 6. JOHAN UDDÉN 1804—1809.

Född i Jakob 1763 1.9. Död i Söderhamn 1816 22.1. Son av ritaren vid Rörstrands porslinsfabrik *Jonas Thåman* och hans hustru *Christina Ekberg*. — Antog liksom äldre brodern Olof, sist kyrkoherde i Asker, namnet Uddén.

Student i Uppsala 1786 24.2 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1788 17.12 till pastorsadjunkt i Täby. Huspredikant hos riksdrotset greve Carl Axel Wachtmeister 1789 28.7. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1791 31.5. Pastorallex. i Uppsala 1796 20.5. Kateket för Södermalm 1798 24.4.

<sup>1</sup> Karlstads domkapitels arkiv har brunnit.

<sup>2</sup> Vald 1791 27.2, avlade ämbetsed 1791 17.5 såsom nyligen utnämnd. I konsistorii protokoll finnes intet om fullmaktens datum.

<sup>3</sup> Troligen ej född i Stockholm. Fadern ej funnen i registret till mantalslängd 1770.

E. o. bataljonspredikant vid Arméns flottas svenska eskader 1799 28.2. Kateket för västra Norrmalm 1799 3.3. Komminister i Hedvig Eleonora 1804 6.3, tilltr. 1804 1.5. Kyrkoherde i Söderhamn 1809 22.6, tilltr. 1809 1.9. — Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1803 efter Widing, till kyrkoherde i Skog i Ärkestiftet 1806 och till komminister i Katarina 1808.

Gift i Jakob 1792 12.6 med *Catharina Christina Ekmarck*, född i Linköping 1762 4.5, döpt till *Anna Christina*, död i Söderhamn 1821 9.10, dotter av fabrikören *Johan Ekmarck* och hans hustru *Catharina Cecilia Ekner*.

Barn: *Catharina Aurora*, född i Jakob 1794 19.7, död i Hernösand 1874 16.3. Gift i Söderhamn 1822 5.4 med handlanden i Hernösand *Mathias Styfvensson*, född i Hernösand 1796 4.3, död okänt var och när.<sup>1</sup>

*Johan Jonas*, född i Jakob 1796 4.8, död okänt var och när.<sup>2</sup>

*Olof Wilhelm*, född i Jakob 1799 4.8, död i Klara 1868 25.5. Kammarsskrivare i Tullstyrelsen. Tonsättare och musiklärare.

*Christian Ludvig*, född i Skeppsholmen 1803 21.7, död i Maria Magdalena 1844 28.11. Kryddkramhandlare.

## 7. JOHAN CARL TOLLESSON 1810—1819.

Född i Riddarholmen 1778 23.6. Död i Närtuna prästgård 1819 30.6 hos sin fader, begr. i Närtuna 1819 8.7, bokf. i Hedvig Eleonora. Son av skvadronspredikanten, sedermera kyrkoherden i Danviks och Sickläö församling, sist kyrkoherden i Närtuna och Gottröra *Pehr Tollesson* och hans första hustru *Johanna Carolina Cederschiöld*.

Student i Uppsala 1793 7.3 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1803 23.6 till pastorsadjunkt i Närtuna och Gottröra. Komministersadjunkt i Rådmansö 1804 15.1. Pastorsadjunkt i Holm och Kulla 1804 23.5. Vice komminister i Blidö 1805 1.5. Vice komminister i Rådmansö 1805 3.10. Komministersadjunkt ibid. 1806 15.1. Vice komminister i Fasta och Esterna 1806 28.1. Skolmästare i Rådmansö 1806 2.4, på egen begäran avsked 1807 15.4. Vice kollega vid Hedvig Eleonora skola 1807 12.5. Vice predikant vid Ladugårdslands fattighus 1807 1.11. Tillika komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1807 10.11. Pastorallex. i Uppsala 1808 27.6. E. o. bataljonspredikant vid Livregementets kyrassierer 1808 22.9. Vice rektor vid Johannis skola 1809 3.1. Komminister i Hedvig Eleonora 1810 13.2, tilltr. 1810 1.5. — Kallad 1809 att komma under omröstning för en komminister-tjänst i Maria Magdalena. Å förslag till kyrkoherde i Söderhamn 1816.

Gift i Skå 1805 16.5 med *Johanna Beata Hofström*, född i Vallentuna 1783 1.5, död i Hedvig Eleonora 1841 14.1 å fattighuset, dotter av arrendatorn på Bällsta i Vallentuna *Jonas Olsson Hofström* och hans första hustru *Anna Margareta Sjöman*.

<sup>1</sup> Levde 1868. Försvinner 1838 ur Hernösands A I utan anteckning om utflytning. Enligt Örnberg VI: 472 skall han ha avlidit 1883.

<sup>2</sup> Synes ha avlidit före familjens flytning till Söderhamn, men har ej återfunnits i någon F i Stockholm.



Barn: *Charlotta Margareta*, född i Rådsmansö 1806 14.3, död ibid. 1806 21.5.

*Carl Wilhelm*, född i Hedvig Eleonora 1807 27.8, död ibid. 1816 23.2.

*Jacobina Johanna Carolina*, född i Hedvig Eleonora 1810 22.6, död okänt var och när, levde vid faderns död.

*Gustaf*, född i Hedvig Eleonora 1812 14.6, död ibid. samma dag fyra timmar gammal.

*Carl Johan Wilhelm*, född i Hedvig Eleonora 1817 13.6, död ibid. 1817 9.9.

Vid Tollessons död utgjordes största delen av möbler och husgeråd i hans hem en deposition av en del församlingsbor, som på så sätt velat hjälpa honom och hans familj ”i den olyckliga belägenhet de råkat i genom hans oförsiktighet och lättrogenhet”. Kungl. maj:t beviljade 1819 24.11 ett extra nådår för änkan och dottern.

#### 8. PEHR ROSÉN 1822—1830.

Född i Kila, Strängnäs stift 1787 25.9. Död i Bälinge, Strängnäs stift 1869 2.3. Son av bonden *Per Persson* och hans hustru *Catharina Persdotter*.

Student i Uppsala 1809 9.3 (Sörml. Ner.). Prästvigd i Strängnäs 1811 25.1 till pastorsadjunkt i Knista. Lärare vid Storkyrkoförsamlingens Fri- och fattigskola 1815 25.7. Pastorallex. i Strängnäs 1819 21.6. Komminister i Hedvig Eleonora 1820 11.4, tilltr. 1822 1.5. Kyrkoherde i Gryt i Strängnäs stift 1828 27.10, tilltr. 1830 1.5. Opponenten vid prästmötet i Strängnäs 1831. Hon. prost 1831 30.6. Kyrkoherde i Bälinge och Tystberga 1837 8.9, tilltr. 1839 1.5 L. N. O. 1861. — Riksdagsman 1834—35 och ledamot av ekonomiutskottet. — Å förslag till komminister i Klara 1824 och till kyrkoherde i Södertälje 1827.

Gift i Hedvig Eleonora 1830 22.5 med *Edla Johanna (Jeanette) Berndes*, född i Klara 1795 1.12, död i Bälinge, Strängnäs stift 1863 14.12, dotter av förste lantmätaren *Anton Ulrik Berndes* och hans första hustru *Anna Elisabeth Unfraun*.

Barn: *Edla Catharina Elisabeth*, född i Gryt 1831 13.8, död i Katarina 1897 13.8.

*Per Anton*, född i Gryt 1833 1.10, död i Bälinge 1839 1.9.

*Augusta Wilhelmina*, född i Gryt 1836 23.5, död i Katarina 1908 24.3.

#### 9. NILS SALÉN 1830—1837.

Född i Torsåker, Hernösands stift 1798 26.1. Död i Sundsvall 1881 17.3. Son av bonden *Mauritz Olofsson* i Salum och hans hustru *Anna Mårtensdotter*.

Student i Uppsala 1819 9.3 (Vesterb.). Prästvigd i Hernösand 1822 11.8 till huspredikant hos generallöjtnanten Georg Henrik Jägerhorn af Spurila på Vårby i Huddinge, i vilken befattning han kvarstod till 1824 1.7. Tillika komministersadjunkt i Maria Magdalena 1822 3.12. Tillika vice pastor i Danviks och Sicklaö församling 1823 9.9—21.10 och vice predikant vid Kronospinnhuset 1824 15.6—5.7. Vice kateket i Nikolai 1824 1.7, ordinarie

1825 8.2. Vice kollega vid Jakobs skola h. t. 1824—v. t. 1830. Tillika pastorsadjunkt i Nikolai 1826 29.11. Pastorallex. i Uppsala 1828 3.12. Komminister i Hedvig Eleonora 1829 15.6, tilltr. 1830 1.5. Kyrkoherde i Sundsvall 1837 14.7, tilltr. 1837 1.10. Hon. prost 1838 14.9. Predikant vid prästmötet i Hernösand 1839. L. W. O. 1854. — Å förslag till komminister i Klara 1832, till kyrkoherde i Torp i Hernösands stift 1836 och till komminister i Nikolai 1836.

Gift i Nikolai 1829 4.10 med *Christina Elisabeth Bergh*, född i Stockholm<sup>1</sup> 1800 25.11, död i Sundsvall 1867 28.1, härkomst okänd.

Barn: *Nils Peter Herman*, född i Hedvig Eleonora 1830 17.11, död i Stockholm<sup>2</sup> 1858 9.9 i kolera. Kammarskrivare, sedan handelsbokhållare.

*Axel Mauritz*, född i Hedvig Eleonora 1832 9.11, död i Borås 1907 15.5. Härads-skrivare i Marks fögderi.

*Anna Elisabeth Sofia (Betty)*, född i Hedvig Eleonora 1834 11.6, död i Södra Åsarp 1906 30.6. Gift i Sundsvall 1855 11.7 med brukspatronen på Limmared i Södra Åsarp *Fredrik Ludvig Brusewitz*, född i Göteborg, Gustavi 1816 22.9, död i Södra Åsarp 1888 22.8.

*Ernst Johan Reinhold*, född i Hedvig Eleonora 1836 5.5, död i Klara 1894 4.12. Med. dr, praktiserande läkare.

*Bernhard Wilhelm Frithiof*, född i Sundsvall 1838 19.4, död ibid. 1866 19.8 i kolera. Student.

Salén skulle egentligen ha tillträtt Sundsvall 1837 1.8, men fick av Hernösands domkapitel två månaders tjänstledighet.

I poetiska kalendern *Jungfrun i det gröna* 1839 har C. F. Dahlgren intagit en dikt Till komminister Salén, då han erhöll pastorat.

10. PER LINDSTÉN 1838—1853. Se kyrkoherdar nr 14.

11. NIMROD FRUNCK 1854—1865.

Född i Björksta 1812 1.2. Död i Hedvig Eleonora 1865 5.12, begr. i familjegrav å Svinnegarns kyrkogård. Son av akademifogden, sist assessorn *Carl Daniel Frunck* och hans hustru *Eva Maria Brander*, som var dotter till kyrkoherden i Katarina nr 15 dr Johan Brander.

Student i Uppsala 1829 15.10 (Vestm. Dal.). Prästvigd i Västerås 1835 8.4 till huspredikant hos grevinnan Aurore Wilhelmina Brahe född Koskull. Vice kateket i Maria Magdalena 1835 1.5—31.7. Vikarierande lärare vid kungl. flottans skola 1835 4.11—vårterminens slut 1836. Komministersadjunkt i Nikolai 1836 18.5—1848 23.5. Tillika vice kateket i Klara 1837 8.9, ordinarie 1839 8.6. Vice komminister i Nikolai 1840 1.1—30.9 och 1843 1.6—31.7. Pastorallex. i Västerås 1844 8.7. Bataljonspredikant vid

<sup>1</sup> Enligt In- och utflyttningslängder född i Klara, ej funnen i Klara C.

<sup>2</sup> Ej funnen i någon F i Stockholm. Bodde i Klara.

Andra livgardet 1847 18.5, tilltr. 1848 1.5 och tjänstgjorde vid den bataljon, som 1848 5.6—21.9 var förlagd å Fyen. Tillika komminister i Hedvig Eleonora 1853 17.10, tilltr. 1854 1.5. — Å förslag till komminister i Nikolai 1844, i Katarina 1845 och i Klara 1855.

Gift i Klara 1837 30.12, på grund av kungl. maj:ts tillstånd av 1837 3.10, med sin kusin *Jacobina (Jaquette) Magdalena Juliana Brander*, född i Stockholm<sup>1</sup> 1814 8.3, död i Hedvig Eleonora 1897 16.1, dotter av ryttmästaren och godsägaren *Carl Brander* och hans hustru *Magdalena Strangh*. — Begr. i familjegrav å Svinnegarns kyrkogård.

Barn: *Carl Mindor*, född i Klara 1838 11.9, död i Falun, Kristine 1916 25.7. Major. Syssloman vid Länslasarettet i Falun.

*Christian Axel*, född i Klara 1840 3.2, död i Visby 1867 22.8. E. o. hovrättsnotarie.

*Hilma Maria Magdalena*, född i Klara 1841 3.12, död i Hedvig Eleonora 1855 25.9.

*Selma Hildegard Juliana*, född i Klara 1843 23.11, död i Hedvig Eleonora 1893 3.2.

*Eva Ida Olivia*, född i Klara 1846 29.5, död i Hedvig Eleonora 1867 19.6.

*Hulda Amalia Jacobina Elisabeth*, född i Klara 1850 12.4, död i Matteus 1935 23.1. Telegrafist. Gift i Falun, Kristine 1915 15.9 med kyrkoherden i Skog i Arkestiftet *Gustaf Samelius* i hans andra gifte, född i Mariestad 1841 5.1, död i Skog 1915 1.12.

Kungl. Maj:t beviljade 1866 13.4 två extra nådår för änkan och tre oförsörjda döttrar.

## 12. JONAS WIDÉN 1869—1882.

Född i Kumla, Strängnäs stift 1829 17.12. Död i Vintrosa 1885 12.10. Son av bonden *Olof Olsson* i Wissberga och hans hustru *Brita Olsdotter*.

Student i Uppsala 1851 27.9 (Sörml. Ner.). Mag. ibid. 1857 5.6. Prästvigd i Stockholm 1859 4.11 av biskopen i Strängnäs till pastorsadjunkt i Katarina. Komministersadjunkt ibid. 1860 11.12. Vice komminister i Jakob och Johannes 1862 25.2. Andre pastorsadjunkt ibid. 1863 1.3—1864 31.12. Pastorallex. i Strängnäs 1864 11.6. Lärare och predikant vid Institutet för blindas och dövstummas å Manilla 1864 14.12, tilltr. 1865 1.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1865 2.6. Rektor vid Institutet för blindas och dövstummas 1865 2.12. T. f. bataljonspredikant vid Andra livgardet 1865 20.12, ordinarie 1866 17.4. Komminister i Hedvig Eleonora 1868 10.11, tilltr. 1869 1.5. Ordenskaplan 1877 26.11. Avgick som tjänstgörande e. o. hovpredikant 1879 31.3. Kyrkoherde i Vintrosa och Tysslinge 1879 24.9, tilltr. 1882 1.5. Vice pastor i Hedvig Eleonora 1880 18.6—24.7. Vice regementspastor vid Livgardet till häst 1880 6.7—31.8. Orator vid prästmötet i Strängnäs 1885. — Kanslist i prästeståndet vid riksdagarna 1859, 1862

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

och 1865. — Utan ansökan uppförd 1866 å förslag till komminister i Hedvig Eleonora.

Gift i Toresund 1876 9.8 med *Edla Johanna Elisabeth Lindberg*, född i Kumla, Strängnäs stift 1845 27.10, död i Nyköpings västra församling 1937 17.12, dotter av skolmästaren och organisten i Kumla, sist kyrkoherden i Toresund *Carl Ludvig Lindberg* och hans hustru *Erika Lovisa Elisabeth Charlotta Nortun*.

Barn: *Carl Olof Gereon*, född i Hedvig Eleonora 1877 13.8, död i Vintrosa 1886 18.1.

Widén var begåvad med en ovanligt vacker tenorstämman och tillhörde sångarkretsen kring Carl XV. Under sin Uppsalatid stiftade han 1853 det bekanta sångsällskapet Orphei drängar (O. D.). Hans hustru var framstående pianist.

13. GUSTAF OSKAR LAGERSTRÖM 1883—1888. Se kyrkoherdar nr 16.

14. PER JOHAN THEODOR CARLSON 1888—1906. Se Oscar, komministrar serie I nr 1.

### Serie III

En ny komministertjänst inrättades 1924 genom att pastoratsadjunkten ombildades till komministertjänst

1. ELIS PHILIP SCHRÖDERHEIM 1925—1937.

Född i Klara 1863 26.3. Död i Hedvig Eleonora 1937 29.3. Son av kanslisten, sist kanslirådet *Johan Schröderheim* (adliga ätten nr 2046 B) och hans hustru *Hedvig Lovisa Juliana Jennings*.

Student i Uppsala 1882 14.11 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1888 2.6. Komministersadjunkt i Klara 1888 13.6. Vice komminister ibid. 1890 15.6—31.7. Tillika kateket i Stockholm 1891 18.3—1902 30.9. Regementspastor vid Livgardet till häst 1891 5.6. Vice komminister i Klara 1891 20.6—19.7, 1892 15.6—16.7, 1893 1.5—1894 1.3 och 1894 1.6—31.8. Andre pastorsadjunkt i Klara 1895 28.1. Förste pastorsadjunkt ibid. 1895 1.5. Vice pastor ibid. 1895 29.5—6.8, 1899 17.5—16.7 och 1902 16.7—31.8. Pastoratsadjunkt i Hedvig Eleonora 1902 26.9, tilltr. 1902 1.10. Vice pastor i Oscar 1906 1.5—30.6 och 1906 15.7—1907 31.5. Vice pastor i Kristberg, Linköpings stift 1916 16.6—31.7. Vice komminister i Ökna sex veckor sommaren 1918. Komminister i Hedvig Eleonora 1925 27.1 (ensam sökande), med tillträde från 1925 1.1. — Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1903—1931 under semesterledigheter. L. V. O. 1908. L. N. O. 1931. — Kallad 1891 att provpredika för en pastoratsadjunktur i Maria Magdalena, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1908 och i Klara 1917.

Gift i Adolf Fredrik 1895 21.11 med *Maria Eugenia Elisabeth Rogberg*, född i Jakob 1872 23.7, död i Bromma 1946 4.1, dotter av lektorn, sedermera professorn *Carl Erik Johan Rogberg* och hans hustru *Emma Eugenia Mathilda Ahlberg*.

Barn: *Johan Elis*, född i Klara 1897 10.2. Civilingenjör.

Schröderheim var en av pionjärerna inom den högkyrkliga liturgiska rörelsen. Mycket intresserad av den anglikanska kyrkan företog han studieresor till England 1908 och 1909 och utgav 1910 boken *Engelskt kyrkoliv — och svenskt*. Vid flera tillfällen tjänstgjorde han också i engelska kyrkan i Stockholm.

## 2. SIMON ARTHUR GABRIEL SKOGLUND 1938—

Född i Järna, Västerås stift 1899 24.3. Son av folkskolläraren *Per Skoglund* och hans hustru *Elisabeth Eriksson*.

Student i Uppsala 1917 25.9 (Vestm. Dal.). Teol. kand. ibid. 1923 30.5. Prästvigd i Västerås 1925 13.12. Vice pastor i Gagnef 1925 13.12. Vice komminister i Husby 1926 15.1. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1926 16.8. Vice komminister i Ulrika Eleonora 1927 1.5. Kateket i S:t Göran 1927 1.10. Vice ständig adjunkt i S:t Göran 1927 1.10. Ständig adjunkt ibid. 1928 7.3, tilltr. 1928 1.5. Vice ständig adjunkt i Hedvig Eleonora 1934 1.10. Ständig adjunkt ibid. 1935 1.5. Kyrkoadjunkt ibid. 1936 1.1. Komminister ibid. 1938 8.3, tilltr. 1938 1.10. — Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1928—1938 under semesterledigheter. Förordnad 1940 2.2 att tillsvidare uppehålla pastoralvården vid Svea artilleriregemente. Tillika chefpastor vid flygvapnet 1941 12.8. — Predikant vid Stockholms stads vårdhem 1930—1934, vid Asylen för pauvres honteux 1933—1935. Pastor vid Sophiahemmet 1934—1935 och predikant vid Vanförestalten sedan 1938. — Lärare vid Margaretaskolan 1934—1938, vid Nya elementarskolan för flickor 1939—1940 och vid Lyceum för flickor sedan 1939.

Gift i Sjögerstad 1927 23.6 med fil. kand. *Hedvig Ingegerd Maria Nilsson*, född i Östra Tunhem 1900 29.11, dotter av komministern i Östra Tunhem, sist kyrkoherden i Sjögerstad, Rådene och Häggum *Lars Johan Paulinus (Paul) Nilsson* och hans hustru *Mathilda Åmark*.

Barnlös.

## Högalids församling

---

**M**aria Magdalena församlings västra del, väster om Årsta strand, Årsta-torget, Torkel Knutssonsgatan, Blekingegatan, Timmermansgatan, järnvägen, Rosenlundsgatan, Volmar Yxkullsgatan och Torkel Knutssonsgatan samt Långholmen utbrötos 1925 1.1. till egen församling under namnet Högalids församling. Denna blev från 1925 1.5 eget pastorat.

Församlingens kyrka, Högalidskyrkan, började uppföras av den odelade Maria Magdalena församling 1917 och invigdes 1923 10.6.

### Kyrkoherdar

#### 1. NILS UNO NILSSON 1925—1928.

Född i Skå 1882 7.12. Död i Högalid 1928 31.12. Son av byggmästaren *Gustaf Vilhelm Nilsson* och hans hustru *Nancy Gustafva Maria Serena Wahlström*.

Student i Uppsala 1905 4.2 (Sörml. Ner.). Teol. kand. 1908 30.5. Predikant och religionslärare vid Åkerbrukskolonien Hall 1909 1.8—1910 28.2. Prästvigd i Strängnäs 1909 19.12. Brukspredikant vid Brevens bruk 1910 1.3. Tillika vice förste komminister i Västra Vingåker 1911 16.2—31.3 och vice andre komminister *ibid.* 1912 16.6—31.7 samt 1913 7.7—31.8. Pastoratsadjunkt i Maria Magdalena 1914 27.3, tilltr. 1914 1.6. Teol. lic. i Uppsala 1914 24.4. Med ledighet från pastoratsadjunktsbefattningen i Maria Magdalena vice brukspredikant vid Brevens bruk 1914 1.6—30.6. Vice kateket i Maria Magdalena 1914 1.10, ordinarie 1915 1.10—1925. Tillika vice komminister i Högalid 1925 1.5—31.7. Kyrkoherde *ibid.* 1925 20.7, tilltr. 1925 1.8 och intog 1925 4.8 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Predikant vid Rosenlunds ålderdomshem 1922—1925. — Å förslag till komminister i Ulrika Eleonora 1919.

Gift i Vireda 1910 18.9 med *Hanna Susanna Friberg*, född i Vireda 1884 2.6, död i Högalid 1944 6.6, dotter av handlanden *Johan Magnus Friberg* och hans hustru *Anna Johansson*.

Barn: *Anna Birgit Maria*, född i Asker 1911 6.6. Gift i Högalid 1937 23.6 med civilingenjören, sedermera förste statsgeoteknikern *Sten Sigvard Odenstad*, född i Matteus 1909 21.12.

*Nils Gunnar*, född i Asker 1913 23.1. Fil. mag. Amanuens i Riksförsäkringsanstalten.

*Kerstin Margareta*, född i Maria Magdalena 1917 24.4. Skolkökslärarinna.

*Barbro Dagmar Elisabet*, född i Högalid 1927 31.5.

## 2. JOHAN ADOLF BERTIL MOGÅRD 1931—

Född i Jönköping, Sofia, 1892 18.8. Son av arbetsförmannen *Carl Adolf Petersson* och hans hustru *Emma Justina Andersson*.

Student vid Göteborgs högskola 1912 h. t. Student i Lund 1913 19.9 (Smål.). Fil. kand. 1914 14.10. Teol. kand. 1917 15.9. Prästvigd i Göteborg 1918 8.1. Pastorsadjunkt i Carl Johans församling i Göteborg 1918 8.1. Pastor och förste lärare vid Statens uppfostringsanstalt å Bona 1919 1.5. Jus indigenatus i Karlstads stift 1922 29.9. Komminister i Karlskoga 1923 28.5, tilltr. 1923 1.6. Kyrkoherde i Högalid 1929 6.12, tilltr. 1931 1.7. Vice pastor ibid. 1930 15.8—1931 30.6. Tillika vice pastor i Hölö 1936 18.6—3.8. Genom tjänsteutbyte med kyrkoherden i svenska församlingen i London, legationspredikanten Fritz Holmgren (sedermera kyrkoherde i Bromma) vice pastor i Svenska Ulrika Eleonora församling i London 1937 1.5—4.7. — Riksdagsman i Andra kammaren 1924—1932. — Å förslag till kyrkoherde i Högalid 1925.

Gift i Göteborg, Carl Johan 1919 17.8 med *Märta Sofia Silfverbrand*, född i Göteborg, Carl Johan 1895 18.12, dotter av grosshandlaren *Helmer Silfverbrand* och hans hustru *Anna Sofia Liljequist*.

Barn: *Sven Abraham Bertil*, född i Linköping 1920 24.5. Pastoratsadjunkt i Sala.

*Einar Paulus Bertil*, född i Linköping 1922 10.2. Jur. stud.

*Helmer Petrus Bertil*, född i Karlskoga 1924 12.12, död ibid. 1927 26.9.

*Ragnbild Märta Elisabet*, född i Karlskoga 1927 30.8.

*Nils David Bertil*, född i Karlskoga 1930 15.7.

*Rut Jenny Birgitta*, född i Högalid 1932 8.7.

## Komministrar

### Serie I

#### 1. WILLIAM AUGUSTINUS MALMBERG 1926—

Född i Ålem 1894 6.4. Son av handlanden *Carl Reinhold Andersson* och hans hustru *Wilhelmina Fredrika Nyström*.

Student i Uppsala 1924 14.9 (Kalm.). Teol. kand. 1920 30.3. Prästvigd i Uppsala 1920 24.5 för Växiö stift. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena

1920 1.6. Kateket i Maria Magdalena 1920—1925 30.4. Vice komminister i Maria Magdalena 1924 18.1—1925 31.5. Vice komminister i Högalid 1925 1.5—1926 28.2. Tillika kateket i Högalid från 1925 1.5. Tillika vice pastor i Högalid 1925 10.6—23.7. Komminister ibid. 1926 16.2 (fjärde provpredikant), tilltr. 1926 1.3. Tillika vice pastor ibid. 1929 2.1—28.2. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1929 1.3—14.7, 1929 26.8—1930 16.6 och 1930 15.7—14.8. Ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1926—1942 under semesterledigheter. Kallad 1924 och 1929 att propredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid, men avböjde.

Gift i Kalmar stad 1923 16.12 med *Jenny Sigrid Alfrida (Frida) Johansson*, född i Förlösa 1891 17.12, dotter av lantbrukaren *Alfred Johansson* och hans hustru *Jenny Sjöberg*.

Barn: *Carl Johan Gunnar Augustinus*, född i Maria Magdalena 1924 12.11. Ingeniör.

*Sven Göran Oscar Augustinus*, född i Högalid 1926 25.11.

*Gustaf Staffan William Augustinus*, född i Högalid 1928 18.9.

*Carin Frida Wilhelmina Birgitta*, född i Högalid 1931 22.12.

## Serie II

### 1. HJALMAR PONTUS ALNER 1926—

Född i Ullene 1878 29.9. Son av folkskoleläraren *Sven Johan Alner* och hans hustru *Birgitta Maria Andersson*.

Mogenhetsexamen 1897 4.6. Folkskolelärareexamen i Linköping 1898 3.6. E. o. Folkskolelärare i Norra Ving 1898—1899. Student i Uppsala 1900 20.2 (Vestg.). Teol. kand. 1904 15.9. Prästvigd i Luleå 1905 30.9. Vice komminister i Skellefteå 1905 4.10. Pastorsadjunkt i Åsele 1905 4.12—1906 31.5. Vice pastor ibid. 1906 20.2—4.3. Kontraksadjunkt i Lappmarkens första och andra kontrakt 1906 1.6—1909 14.12. Vice pastor i Åsele 1906 31.7—15.8, i Stensele 1907 23.2—5.3, i Åsele 1908 10.6—24.6, i Sorsele 1909 25.3—8.4 och i Wilhelmina 1909 15.6—31.8. Pastoratsadjunkt i Malå 1909 15.12. Vice pastor ibid. 1911 15.1—15.5. Erhöll 1911 10.11 rätt att från 1912 1.1 övergå till Västerås stift. T. f. kapellpredikant i Idre 1911 15.11. Förste komminister i Rättvik 1913 18.1, tilltr. 1913 1.5. T. f. komminister i Borlänge-Domnarvet 1920 1.5, i Sala 1921 1.5. Komminister i Högalid 1926 20.7, tilltr. 1926 1.8. Ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1927—1941 under semesterledigheter. Predikant vid Vårdhemmet Högalid från 1927 1.5. — L.W.O. 1942. — Å förslag till kyrkoherde i Högalid 1929.

Gift i Sorsele 1909 28.10 med *Anna Bernhardina Engelmark* i hennes andra gifte, född i Älfsby 1862 8.12, dotter av handlanden *Bernhard Engelmark* och hans hustru *Sara Margareta Hedman* samt gift 1:0 i Älfsby 1893 11.9 med komministern i Kvikkjokk, sist



kyrkoherden i Sorsele *Erik Svensson*, född i Berg, Hernösands stift, 1842 21.1, död i Sorsele 1908 22.1.

Barnlös.

Styvdöttrar, som antagit namnet *Alner*:

*Margareta Svensson Alner*, född i Kvikkjokk 1894 25.7. F. d. telegrafist.

*Elsa Svensson Alner*, född i Kvikkjokk 1896 5.3. Kontorist hos Domänstyrelsen.

## S:t Jakobs församling

---

S:t Jakobs och Johannes församling uppdelades 1907 1.5 i två församlingar, Jakobs församling och Johannes församling.

Jakobs församling begränsas av Norrström, Gustaf Adolfs torg, Malm-torgsgatan, Malmskillnadsgatan, Kungsgatan och Birger Jarlsgatan. Dessutom hör Blasieholmen till församlingen.

Församlingskyrka är den 1643 26.11 invigda S:t Jakobs kyrka. Dessutom finnes inom församlingen den en stiftelse tillhöriga Blasieholmskyrkan, som dock har eget prästerskap tillhörigt statskyrkan.

Det officiella namnet är Jakobs församling, men av församlingen användes namnet S:t Jakobs församling.

### Kyrkoherdar

#### 1. FREDRIK HAMMARSTEN 1908—1922.

Född i Norrköping, Olai 1846 16.8. Död i Jakob 1922 11.1. Son av skeppsbyggmästaren *Per Wilhelm Hammarsten* och hans hustru *Fredrika Ulrika Palm*.

Student i Uppsala 1868 3.2 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1872 12.1. Komminister i Hannäs 1875 19.2, tilltr. 1877 1.5. Pastoralex. i Linköping 1881 26.2. Komminister i Hedvigs församling i Norrköping 1883 27.8, tilltr. 1886 1.5. Kyrkoherde i Örtomta 1891 30.10, tilltr. 1894 1.5. Kyrkoherde i Solna 1896 19.10, tilltr. 1898 1.5. Tillika slottspastor å Karlberg 1896 23.10, tilltr. 1898 1.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1898 30.9. Pastor vid Blasieholmskyrkan i Stockholm 1900 1.5. Kyrkoherde i Jakob 1908 18.1, tilltr. 1908 1.2 och intog 1908 10.3 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1921 31.5. L. N. O. 1911. — Ledamot av kyrkomötet 1909 och 1910. Ledamot av Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1914—1916. — Kallad 1920 att komma under omröstning för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Gift i Hällestad 1879 8.1 med *Elin Augusta Emanuelsson*, född i Hällestad 1855 20.8, död i Jakob 1929 26.4, dotter av kyrkoherden i Hällestad *Per Jakob Emanuelsson* och hans första hustru *Charlotta Fredrika Hæger*.

Barn: *Elsa*, född i Hällestad 1880 21.12. Gift i Klara 1907 3.10 med gymnasieläraren och inspektoren vid Stadsmissionen i Berlin, sedermera pastorn i Neu-Strelitz *Hugo Flemming*, född 1878 22.1.

*Signe*, född i Hannäs 1882 1.6. Artist, karikatyrtecknare under signaturen Ham. Gift i Jakob 1913 17.8 med skulptören i Helsingfors *Viktor Bernhard Jansson*, född i Helsingfors 1886 1.3.

*Torsten*, född i Hannäs 1884 11.2. Bergsingeniör.

*Olof Daniel*, född i Norrköpings norra församling 1886 6.11. Fil. dr. Lektor vid Högre latinläroverket å Norrmalm.

*Ejnar*, född i Norrköping, Olai 1889 4.1. Med. dr. Professor vid Karolinska institutet.

*Rut*, född i Norrköping, Olai 1892 17.7, död ibid. 1893 6.5.

*Harald*, född i Örtomta 1897 7.7. Fil. dr. Lektor vid Högre allmänna läroverket för flickor i Göteborg.

## 2. STEN ESKIL JOHANNES ANDRÆ 1923—1939.

Född i Linderås 1877 20.5. Död i Jakob 1939 10.6. Son av komministern i Linderås, sist kyrkoherden i Vena *Anders Johan Andræ* och hans hustru *Ida Carolina Nilsson*.

Student i Uppsala 1895 13.9 (Östg.). Fil. kand. 1897 29.5. Lärare vid Lunnevals folkhögskola 1898—1899. Efter teologiska studier i Uppsala prästvigd i Linköping 1901 17.12 till pastorsadjunkt i Reppestad. Extralärare vid Vimmerby läroverk 1902—1904. Föreståndare för Motala samskola 1904 15.8. Pastorsadjunkt i Jakob i Stockholm 1908 22.12. Vice pastor ibid. 1909 8.7—7.8. Tillika predikant vid Drottninghuset 1909 1.10 och lärare vid Beskowska skolan 1909—1910. Domkyrkovicepastor i Uppsala 1910 23.2, tilltr. 1910 1.5. Vice pastor i Jakob 1910 21.6—30.6. Kyrkoherde i Jönköping 1911 20.1, tilltr. 1911 1.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1911 4.11. Kyrkoherde i Jakob 1923 24.4 (fjärde provpredikant), tilltr. 1923 1.5 och intog 1923 5.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tillika vice ständig adjunkt i Jakob 1926 16.8—31.8. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1931 1.5—1936 31.12. Tillika vice komminister i Jakob 1935 8.9—20.9. Ordinarie kungl. hovpredikant 1936. Ledamot och vice preses i Stockholms domkapitel 1937 1.1, därtill förordnad av kungl. maj:t 1936 18.12. — Orator vid prästmötet i Växiö 1921. — L. N. O. 1921. — Inspektor för Jönköpings allmänna läroverk 1911—1923. — Fjärde provpredikant för kyrkoherdetjänsten i Skänninge 1908. Kallad 1920 att komma under omröstning för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Gift i Uppsala 1904 28.12 med *Sigrid Charlotta Andersson*, född i Jakob 1879 15.9, dotter av vaktmästaren, sedermera specerihandlaren *Jonas Peter Andersson* och hans hustru *Ottilia Catharina Bergengren*.

Barn: *Ingrid Maria*, född i Motala 1905 14.10. Gift i Jakob 1933 4.2 med fil. lic. *Sven Wilson*, född i Hedvig Eleonora 1907 6.2.  
*Sten Anders Ingmar*, född i Motala 1907 2.8. Kyrkoherde i Balingsta, Hagby och Ramsta.  
*Eskil Folke Waldemar*, född i Motala 1909 6.2. Civiljägmästare.  
*Ebba Sigrid Ottilia*, född i Uppsala 1911 24.3. Gift i Jakob 1931 26.9 med bergsingenjören *Carl Edward Wilhelm Sebardt*, född i Jakob 1904 27.3.  
*Tor Gustaf Bertil*, född i Jönköping 1914 24.1. Kyrkoadjunkt i St Olai församling i Norrköping.  
*Gertrud Margareta*, född i Jönköping 1916 11.11. Gift i Sandviken 1943 18.8, bokf. i Oscar, med kamreraren *Karl Bertil Elander*, född i Sevalla 1900 22.4.

Litteratur:

Eskil Andræ. En minnesbok, Stockholm 1940.

3. GUSTAF ARTHUR JONSSON 1941—

Född i Göteborg, Gustavi 1878 11.4. Son av byggmästaren *Gustaf Albin Jonsson* och hans hustru *Bertha Martina Lovisa Larsson*.

Student vid Göteborgs högskola 1898 24.1. Fil. kand. 1902 8.3. Student i Lund 1902 17.9 (Göteb.). Prästvigd i Skara 1904 16.6. Komministersadjunkt i Fredsberg 1904 17.6. Pastorsadjunkt ibid. 1904 15.8. Vice pastor i Skånings-Åsaka 1905 1.6. Andre komminister i Sandhem 1907 1.11, tilltr. 1908 1.5. Pastoratsadjunkt i Jakob i Stockholm 1917 9.1, tilltr. 1917 1.2. Tillika vice pastor ibid. 1922 10.1—31.5 och 1.7—14.8, 1922 1.9—1923 31.5. Ständig adjunkt ibid. 1925 1.5. Tjänstledig 1926 1.7—31.8 för studieresa till Nordamerikas Förenta stater. Komminister i Jakob 1931 17.2, tilltr. 1932 1.3. Tillika vice pastor ibid. 1939 1.2—28.2. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1939 1.3—30.4. Tillika med egen tjänst vice pastor ibid. 1939 23.6—14.7. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1939 16.8—1940 14.7 och 1940 16.8—31.12. Kyrkoherde ibid. 1940 5.3, tilltr. 1941 1.1. Ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1917—1938 under semesterledigheter. — Lärare vid Beskowska skolan 1917—1920, vid Ateneum för flickor 1918—1921, vid Ählinska skolan 1918—1933, vid Sofi Almquists samskola 1920—1936 och vid Lyceum för flickor 1929—1940.

Gift i Jönköping, Sofia 1908 7.8 med *Anna Nathalia Karlgren*, född i Jönköping 1885 15.9, dotter av läroverksadjunkten *Johannes Karlgren* och hans hustru *Maria Henrika Gabriella Hasselberg*.

Barn, som antagit namnet *Gillberg*:

*Berta Ingrid Maria (Maja)*, född i Jönköping, Sofia 1910 23.3. Socialkurator.  
*Carl-Henrik Johannes*, född i Nykyrka 1913 2.8. Kapten vid kungl. flottans intendenturkår.  
*Dag Hjalmar*, född i Nykyrka 1916 7.6. Jur. kand.

## Komministrar

### Serie I

1. WILHELM EDVARD FRITHIOF WESTMAN 1907. Se Engelbrekt, kyrkoherdar nr 1.

2. PAUL JOSEF ROSENIUS 1908—1930.

Född i Jakob 1853 11.3. Död i Hedvig Eleonora 1930 4.8. Son av skriftställaren och predikanten *Carl Olof Rosenius* och hans hustru *Agata Ulrika Lindberg*.

Student i Uppsala 1876 3.3 (Sthlm). Prästvigd i Strängnäs 1887 20.3 till pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora. Tillika kateket i Stockholm i olika församlingar åren 1888—1895. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1890 10.6—5.9. Pastoratsadjunkt ibid. 1891 17.3, tilltr. 1891 1.5. Vid församlingens delning pastoratsadjunkt i Oscar 1906 1.5. Vice komminister ibid. 1906 16.8—30.8. Komminister i Jakob 1908 4.4, tilltr. 1908 1.10. Tillika vice ständig adjunkt ibid. 1926 1.7—15.8. Ordenskaplan 1925 6.6. — Predikant vid S:t Görans sjukhus från 1900 1.5. Kallad 1890 som fjärde provpredikant till en komministertjänst i Hedvig Eleonora. Kallad 1892 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena. Kallad 1895 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Ogift.

Rosenius hade redan 1882 avlagt sina teologiska examina i Uppsala, men tvekade på grund av prästeden att låta prästviga sig. Han var, särskilt under sin tid i Hedvig Eleonora, en av de helst hörda predikanterna i Stockholm och den rymliga kyrkan var fullsatt när han predikade, då den annars i allmänhet stod halvtom. Sin predikan brukade han alltid avsluta med en honom själv skriven dikt. Dessa ha, jämte andra dikter, blivit enligt hans förordnande utgivna efter hans död.

Arbetet å pastorsexpeditionen intresserade däremot ej alls Rosenius, som i Jakobs församling betalade kyrkovaktmästaren en särskild ersättning för att denne skulle verkställa utskrivning av betyg och införande i kyrkoböckerna av de uppgifter, som ålåg Rosenius.

Redan som student var Rosenius av originell läggning. Han brukade betala en folkskolegosse, som läste högt de arbeten han skulle studera, varvid han själv sakta gungande i sin gungstol inhämtade de kunskaper han behövde för sina tentamina. I Stockholm räknades han till de mera bekanta originalen. Han var allmänt känd där han högtidligt skred fram på gatorna, i alla väder iförd cylinderhatt och galoscher samt försedd med paraply. Han trivdes särskilt väl i Hedvig Eleonora församling och ville ej flytta därifrån. När han tillträdde komministertjänsten i Jakobs församling skaffade han sig ett läkarintyg att han ej tålde vid att bo så nära sjön som i

Jakobs församlingshus, hyrde ut sin boställsvåning och kvarbodde i Hedvig Eleonora. Hans fruktan för sjön var dock ej större än att han sommartiden brukade bo i skärgården, den första hälften av sommaren på Runmarö "för att vänja sig vid luften" och sedan på Möja. Till sitt sätt var han mycket teatralisk och talade mest i predikoton. Många anekdoter om hans originalitet brukade berättas. En må här anföras. Varje jul inköpte han fyra julgranar, som placerades i ett hörn av arbetsrummet kring en stol. När vädret var vackert skrudade han sig i ytterrock, cylinderhatt och galoscher, placerade sig i stolen och lät hushållerskan öppna fönstren för att han skulle få njuta av skogsluft.

Ehuru son till den kände predikanten och redaktören av Pietisten ogillade Rosenius bestämt all fariseism och tog avstånd från allt s. k. läseri. Den osunda religiositet han i sin barndom varit vittne till vid långvariga s. k. husandakter hade i honom ingen vän.

Rosenius hade före sin bortgång uttalat en bestämd önskan att hans liv och gärning ej skulle tecknas vid prästmötet. Detta blev av minnestecknaren, Olle Nystedt respekterat. En levnadsteckning över Rosenius av Oscar Mannström ingår emellertid i den efter hans död utgivna diktsamlingen *Dröm och minne*.

### 3. GUSTAF ARTHUR JONSSON 1932—1940. Se kyrkoherdar nr 3.

Efter Jonssons befordran till kyrkoherde blev denna komministertjänst vakanssatt.

## *Serie II*

### 1. CARL ANDERS LEOPOLD 1907—1908.

Född i Katarina 1827 29.6. Död i Jakob 1908 10.7. Son av kammar skrivaren vid Flottan *Carl Leopold* och hans hustru *Johanna Amalia Collin*.

Student i Uppsala 1845 10.6 (Sthlm). Prästvigd i Stockholm 1851 22.7 till pastorsadjunkt i Skeppsholmen, i vilken befattning han kvarstod till 1858 15.8. T. f. bataljonspredikant vid Flottan 1852 1.5—1853 30.4, 1853 23.6—31.8, 1853 1.10—31.10 och 1854 15.6—31.8. Kateket i Katarina 1856 22.1. T. f. bataljonspredikant vid Flottan 1856 15.6—14.9. Tillika vice komminister i Nikolai 1856 15.6—31.8. T. f. bataljonspredikant vid Flottan 1857 15.6—31.8. Pastorsadjunkt i Nikolai 1858 15.6—14.8. Tillika t. f. bataljonspredikant vid Flottan 1858 1.7—31.7. Andre pastorsadjunkt i Katarina 1858 1.9—1859 28.2. T. f. amanuens i Hovkonsistorium 1860 1.4—30.9. T. f. predikant vid Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm 1861 27.6—19.8. T. f. bataljonspredikant vid Flottan 1862 1.7—1870 31.3. Pastoralex. i Uppsala 1863 23.10. Förste pastorsadjunkt i Klara 1865 1.5. Vice pastor *ibid.* 1865 10.6—31.8. Vice pastor vid Straff- och arbets-

fängelset å Långholmen 1867 15.1—31.1 och 8.4—18.4. Vice predikant vid Sabbatsbergs fattighus 1869 23.2—2.5. Komminister i Jakob och Johannes 1870 15.3, tilltr. 1870 1.4. Vice pastor ibid. 1880 26.7—9.8, 1881 15.7—31.8 och 1882 1.1—14.2. Vid församlingens delning 1907 1.5 komminister i Jakob. — Utan ansökan uppförd 1864 å förslag till komminister i Nikolai. Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1866. Utan ansökan uppförd 1866 å förslag till komminister i Ulrika Eleonora, men avsade sig. Å förslag till komminister i Klara 1866 och i Katarina 1868. Utan ansökan uppförd 1869 å förslag till kyrkoherde i Ramsjö, men avsade sig.

Gift i Jakob 1907 13.10 med sin hushållerska *Hilma Christina Jansén*, född i Klara 1875 26.10, dotter av sockerbruksarbetaren *Anders Petter Jansson* och hans hustru *Christina Jonsson*.

Barnlös.

Leopold tilldelades 1852 17.12 av Hovkonsistorium enskild föreställning emedan han i en predikan i Katarina kyrka aftonsången första söndagen i advent tillåtit sig varjehanda oblida omdömen och förnärmande utlåtelse över en av komminister Ignell föregående söndag hållen predikan.

Hans änka innehar 1946 antikhandel i Birger Jarlsgatan 1.

Efter Leopolds död blev denna komministertjänst indragen.

## *S:t Jakobs och Johannes församling*

---

Norrmalms församling uppdelades 1643 25.11 i två församlingar, S:ta Klara församling omfattande västra delen av malmen och S:t Jakobs församling omfattande den del av malmen, som låg öster om Brunkeberg. Till S:t Jakobs församling fördes även den bebyggda delen av Ladugårdslandet. I S:t Jakobs församling fanns utom S:t Jakobs kyrkogård även en annan begravningsplats uppe på Brunkeberg. På denna uppfördes 1649—1651 ett begravningskapell, som fick namnet S:t Johannes kapell, sedermera S:t Johannes kyrka. Sedan gudstjänster börjat hållas i detta kapell avskildes 1671 3.11 norra delarna av S:ta Klara och S:t Jakobs församlingar till en ny församling, den s. k. Brunkebergs- eller Kungsbacksförsamlingen, se denna. Denna församling upphörde redan 1674 12.3, men gudstjänster skulle fortfarande hållas i S:t Johannes kapell av prästerskapet i S:t Jakob, som skulle utökas med en kaplan. På grund härav började församlingen kallas S:t Jakobs och Johannes församling, men för detta namn finnes intet officiellt beslut. Fram på 1800-talet förekommer ibland den fullkomligt felaktiga benämningen S:t Jakobs och Johannes församlingar. Någon Johannesförsamling har nämligen aldrig funnits före 1907 1.5. S:t Jakobs och Johannes församling var *en* församling med ett kyrkoråd men två kyrkor. Den gamla träkyrkan S:t Johannes revs sedan på 1890-talet en ny Johanneskyrka blivit av församlingen uppförd. Kyrkobokföringen var gemensam för de bägge delarna, som benämndes efter kyrkorna, med undantag av att sedan in- och utflyttningslängder införts från 1805 särskilda sådana längder av hänsyn till innevanarnas bekvämlighet fördes för församlingens norra del, den s. k. Johannesdelen, av den vid Johannes kyrka boende komministern. Om någon flyttade från den ena delen av församlingens distrikt till den andra blev detta ej bokfört i in- och utflyttningslängderna för de olika delarna emedan flyttningen skedde inom församlingen. De åren 1751—1853 förekommande död- och begravningsböckerna för Johannes avse ej dödsfall inom Johannesdelen utan endast att begravningen ägde rum å Johannes kyrkogård.

Ladugårdslandet frånskildes 1672 17.4, men i norr tillkommo nya om-



råden när staden växte. Frånsett smärre, av gaturegleringar föranledda gränsjusteringar emot Adolf Fredriks och Hedvig Eleonora församlingar samt överförande 1906 till S:t Nikolai av östra delen av Helgeandsholmen kvarstod sedermera Jakobs och Johannes församling oförändrad till 1907 1.5, då den uppdelades i två församlingar, Jakobs församling och Johannes församling.

## Kyrkoherdar

### 1. ANDREAS JOHANNIS NYCOPENSIS 1643—1652.

Född i Nyköping 1595 28.1. Död i Jakob 1652 16.11. Son av en borgare i Nyköping.

Student i Uppsala 1618 9.3, därefter i Wittenberg. Prästvigd i Strängnäs 1623 30.3. Skolmästare i Södertälje 16.. Lector physices i Strängnäs 1628. Rektor ibid. 1630. Preses vid prästmötet i Strängnäs 1634. Lector theologiae i Strängnäs samt kyrkoherde i Aspö 1634. Hon. prost 1634. Kyrkoherde i Sorunda samt kontraktsprost 1635. Tillika superintendent vid Amiralitetet 1635, vilken syssla han behöll till sin död. Hovpredikant hos drottning Christina 16... Mag. i Åbo 1643 4.5. Kyrkoherde i Jakob 1643 25.11 och högtidligen invigd därtill påföljande dag vid kyrkans invigning. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1644 28.2. — Begravd i Jakobs kyrka i sacristian i en grav, som han 1646 6.2 fått av kyrkorådet.

Gift med *Gertrud Arentsdotter*, död före 1669 14.9 då bouppteckning efter henne förrättades, härkomst okänd.

Barn, som kallade sig *Sparin*:

*Johan*, född och död okänt var och när, men död före 1669 14.9. Troligen den bokhållare Johan Sparin, vars dotter Gertrud döptes i Jakob 1653 14.2

*Henrik*, född 1633, okänt var och när, död 1686 8.6, begr. i Jakob 1686 27.6. Rådman i Stockholm.

*Anders*, född och död okänt var och när. Var 1669 14.9 konstapel i Hälsingborg.

### 2. OLAUS JONÆ SKOUGH 1654—1661.

Född 1604, okänt var och när. Död 1661 12.8, begr. i Jakob 1661 1.9 enligt begravningsringning i Nikolai. Son av kronofogden i Stranda och Handbörds härader, sist kronobefallningsmannen i Gestrikland *Jonas Skog* och hans hustru *Margareta Andreasdotter* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala 1625 21.9 (Gestr.). Mag. ibid. 1632 13.3. Prästvigd okänt var och när. Konrektor i Gävle 1636 (?). Teol. adjunkt och vice pastor vid Uppsala domkyrka 1636. Konsistorienotarie i Uppsala 1639.

Rektor i Gävle och kyrkoherde i Hille 1639 26.9, introducerad 1639 1.10. Kyrkoherde i Veckholm, Kungshusby och Torsvi 1642 före 9.3, tilltr. 1642. Kontraktsprost 1645 28.2. Kyrkoherde i Gävle och Valbo 1646 30.6, tilltr. troligen 1647 1.5. Hovpredikant hos drottning Christina 1647 30.10. Kyrkoherde i Jakob och superintendent vid Amiralitetet 1652 24.12, tilltr. 1654 1.5. — Opponents vid prästmötet i Uppsala 1646. — Riksdagsman 1643 och deltog i prästerskapets möte i Stockholm 1651.

Gift 1634, okänt var och när, med *Margareta Bröms*, född 1617, okänt var och när, begr. i Jakob 1676 6.6 enligt begravningsringning i Nikolai, dotter av kyrkoherden i Ockelbo *Johannes Svenonis Bröms* och hans hustru *Catharina Krok*.

Barn: *Peter*, född i Gävle 1636, okänt när, död okänt var och när, men före modern. Ryttmästare; adlad 1661 1.11 *Skogh*.

*Catharina*, född okänt var och när, död 1708 10.4, okänt var. Gift okänt var och när med kamreraren i Kommerskollegium *Lars Jonsson*, född okänt var och när, död före 1676 28.6, okänt var och när.

*Hans*, född okänt var och när, död i Stockholm 1694 27.4. Sekreterare.

*Margareta*, född och död okänt var och när, men död före modern. Gift i Jakob 1662 31.3 med kamreraren vid Generalguvernementsstaten i Riga, *Amund Andersson*, som 1676 28.6 kallas kommissarie, född och död okänt var och när.

Ett barn begr. i Jakob 1652 25.7 enligt begravningsringning i Nikolai.

*Elias*, döpt i Jakob 1654 20.6, död okänt var och när men före modern.

Skough hade som superintendent vid Amiralitetet ett personligt årligt lönetillägg, som även utgick till änkan under nådåret, men ej tillkom hans efterträdare.

### 3. MAGNUS PONTINUS 1663—1682.

Född i Kalmar stad 1623 11.2. Död i Linköping 1691 21.8. Son av skraddareäldermannen *Jöns Månsson* och hans hustru *Elin Andersdotter*.

Student i Uppsala 1643 23.8 (Smål.). Mag. ibid. 1652 29.2. Eloquentiæ et historiarum lector i Kalmar 1652 6.3. Prästvigd 1654 28.8, okänt var. Hovpredikant hos drottning Hedvig Eleonora 1654. Kyrkoherde i Eskilstuna 1661, tillträdde ej. Kyrkoherde i Jakob 1662 28.6 och tillika superintendent vid Amiralitetet, introducerades samma år 1.11 och skötte såsom vice pastor tjänsten till 1663 1.5, då han tillträdde. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1663 27.5. — Utsågs 1663 7.10 till preses vid nästa prästmöte i Uppsala. — Biskop i Linköping 1681 24.12, invigdes i Jakobs kyrka 1682 19.2 av ärkebiskopen och tillträdde 1682 1.5, men flyttade till Linköping först 1682 2.6. Höll avskedspredikan i Jakobs kyrka 1682 16.4 och i Johannis kyrka 1682 19.4. Bankofullmäktig 1666—1680. Riksdagsman 1664, 1680, 1682 och 1686. Ledamot av sekreta utskottet 1682 och 1686. Ledamot av deputationen för överseende av riksförvaltningen under Carl XI:s minderårighet 1676 och 1680.

Gift 1:o i Högsby 1653 4.9 med *Anna Wallerius*, född i Högsby 1637 16.10, död i Stockholm 1661 25.11, dotter av kyrkoherden i Högsby *Lars Wallerius* och hans första hustru *Catharina Ungius*. — 2:o i Klara kyrka i Stockholm 1663 10.2 med *Helena Strömsköld*, född i Stockholm 1642 14.4, död i Linköping 1685 25.6, dotter av frälsekamreraren *Olof Andersson*, adlad 1653 10.6 Strömsköld, och hans hustru *Helena Klöfverblad* i hennes tredje gifte. Barnen kallade sig Pontin.

Barn: 1. *Karin*, född i Kalmar 1654 18.5, död ibid. 1654 19.5.

1. *Lars*, född 1656 30.4, okänt var, död 1659 29.5.

1. *Johan*, döpt i Hovförsamlingen 1657 7.6, död 1668 1.6.

1. *Samuel*, född 1658 24.9, döpt i Hovförsamlingen, lucka för datum, död i Vadstena 1712 10.4. Kyrkoherde i Vadstena.

1. *Anna*, född 1659 7.9, döpt i Hovförsamlingen 1659 9.9, död i Gärdslösa 1710.<sup>1</sup> Gift i Jakob 1678 8.10 med prästmannen, sist kyrkoherden i Gärdslösa *Johannes Gresilius*, född i Gräsgård, död i Gärdslösa 1710.<sup>1</sup>

1. *Daniel*, född 1661 27.2, döpt i Hovförsamlingen 1661 1.3, död 1661 25.7.

2. *Gabriel*, född 1663 16.11, döpt i Jakob 1663 21.11, död okänt var och när, men levde 1712 13.6. Notarie i Justitiekollegium i Stockholm.

2. *Helena*, född 1665 19.2, döpt i Jakob 1665 21.2, död ibid. 1665 27.10.

2. *Carl*, född 1666 27.6, döpt i Jakob 1666 27.6, död okänt var och när. Kamrerare hos en greve Wrede.

2. *Helena*, född 1667 5.8, döpt i Jakob 1667 7.8, död i Linköping 1700 28.1. Gift 1:o i Linköping 1683 18.12 med lektorn i Linköping *Petrus Erici Broms*, född i Linköping 1641 30.11, död i Stockholm 1693 10.3 och 2:o i Linköping 1695 4.4 med lektorn i Linköping, sist kyrkoherden i Vrëta kloster *Arvid Boranius* i hans första gifte, född i Hult 1657, död i Vrëta kloster 1721 15.4.

2. *Margareta*, född 1668 30.12, döpt i Jakob 1669 2.1, död okänt var och när. Gift i Linköping 1694 15.4 med kyrkoherden i Madesjö, sist biskopen i Kalmar *Nicolaus Nicolai Braun*, född i Fagerhult 1658 1.8, död i Kalmar stad 1729 10.9. — Deras barn adlades 1719 23.5 *Braunerhjelm*.

2. *Johannes*, född 1671 8.3, döpt i Jakob 1671 11.3, död ung, okänt var och när. Inskriven som student i Uppsala 1678 4.9.

2. *Daniel*, född 1672 14.4, döpt i Jakob 1672 15.4, död i Algier 1709 eller 1710. Överlöjtnant vid Flottan.

2. *Maria*, född 1673 15.5, döpt i Jakob 1673 15.5, död ibid. 1673 2.6.

2. *Gösta*, född 1674 19.4, döpt i Jakob 1674 i april, lucka för datum, död ibid. 1674 17.7.

2. *Magnus (Mäns)*, född 1675 3.5, döpt i Jakob 1675 5.5, död 1716 17.5, okänt var. Hovnotarie.

2. *Maria*, född 1676 12.8, döpt i Jakob 1676 13.8, död på Rydsgård i Balkåkra 1729 11.10. Gift 1708,<sup>2</sup> okänt var och när, med häradshövdingen *Sven Hallenberg*, adlad 1720 6.5 *Hallenborg*, född i Hallingeberg 1672 25.5, död på Rydsgård i Balkåkra 1736 11.6.

2. *Beata*, född 1677 27.10, döpt i Jakob 1677 29.10, död i Linköping 1711 13.8. Gift 1698,<sup>2</sup> okänt var och när, med lektorn i Linköping *Anders Törner*, döpt i Skenninge 1664 10.8, död i Linköping 1730 4.9.

2. *Olaus*, född 1679 6.8, ej funnen i Jakobs C, död ung.

<sup>1</sup> Gärdslösa F börjar 1738 9.5.

<sup>2</sup> Ej i Linköping.

2. *Catharina*, född 1680 30.9, ej funnen i Jakobs C, död före 1726.<sup>1</sup> Gift i Madesjö 1703 27.1 med lektorn i Kalmar, sist kyrkoherden i Ryssby, Kalmar stift, *Georg Svebilus* i hans första gifte, född i Ljungby, Kalmar stift, 1669 21.10, död i Ryssby 1731 14.4.
2. *Anders*, född i Linköping 1685 25.6, begr. i Vadstena 1693 8.1.

Pontinus' porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

#### 4. MATTHIAS JOANNIS WAGNER 1682—1693.

Född i Wagnsta i Hernö socken i Ångermanland 1635. Död 1693 13.8, begr. i Jakob 1693 3.9. Härkomst okänd.

Student i Åbo 16 . . Mag. ibid. 1664 24.5. Utrikes resor till augusti 1667. Prästvigd 1667, okänt var och när, till huspredikant hos riksskattmästaren friherre Gustaf Bonde. E. o. kungl. hovpredikant 1667 18.4, ordinarie i juli 1668 och tillika notarie i Hovkonsistorium. Lärare vid Collegium Claræmontanum 1670 25.7 och tillika dess förste rektor. Kyrkoherde i Köping 1672 28.3, tilltr. 1672 1.5 och introducerades 1672 31.5. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1682 2.1, tilltr. 1682 27.5 efter att 1682 21.2 ha blivit introducerad av ärkebiskopen. Intog 1682 22.2 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Riksdagsman 1686 och ledamot av sekreta utskottet.

Gift 1:0 i Riddarholmen 1668 11.6 med *Christina Terserus*, född i Leksand 1644 28.11, död i Köping 1675 16.6, dotter av professorn i Åbo, sedermera kyrkoherden i Riddarholmen och kyrkoherden i Klara, sist biskopen i Linköping *Joannes Elai Terserus* och hans första hustru *Elisabeth Troilius*. — 2:0 1676, okänt var och när, med *Christina Sylvius* i hennes första gifte, född 1653 19.11, okänt var, död 1727 25.12, okänt var, dotter av sekreteraren, sist lagmannen i Värmland *Johan Sylvius* och hans första hustru *Ingeborg Hinman* samt gift 2:0 1698 24.1, okänt var,<sup>2</sup> med lagmannen *Knut Pedersson Törnhielm* i hans fjärde gifte, född i Kalmar stad 1636, död 1699 17.10, begr. i Fröslunda kyrka.

Barn: 1. *Elisabeth*, döpt i Riddarholmen 1669 3.4, död 1729 6.6, begr. i Jakobs kyrka 1729 8.6. Gift i Jakob 1686 12.10 med pastorn vid Livgardet, sist kyrkoherden i Sala mag. *Eric Micrander*, född före 1650, död 1698 i januari, begr. 1698 29.3.

1. *Joannes*, född okänt var och när, död vid armén i medio av 1705. Mag. Pastor vid Livgardet.

1. *Maria*, född okänt var och när, begr. i Klara 1716 16.12. Gift i Jakob 1698 30.1<sup>3</sup> med kassören i Banken, sterbhusnotarien *Carl Dylander* i hans andra gifte, död 1715 14.1, begr. i Klara 1715 24.1.

Wagner fick 1684 22.10 fastebrev å ett stenhus på Södermalm vid Götgatan och Stenhuggarbrinken. Hans porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

<sup>1</sup> Ryssby F har lucka 1689 21.4—1726 16.1.

<sup>2</sup> Ej i Jakobs E.

<sup>3</sup> I vigselboken står visserligen att Dylander vigdes vid jungfru *Maria Sylvia*, men av bouppteckningen efter Dylander och av bouppteckningen efter mag. Joannes Wagner framgår att Dylander var gift med *Maria Wagner*.

5. ANDREAS LYSING 1695—1713.

Född i Västra Tollstad 1636 18.12. Död i Jakob 1713 21.8, begr. 1713 24.9. Son av klockaren i Stora Åby *Olof Knutsson* och hans hustru *Brita Håkansdotter*.

Student i Uppsala 1662 8.6 (Östg.). Reste sedermera utrikes och blev mag., okänt var och när. Prästvigd i Klara kyrka i Stockholm 1672 3.1 av utnämnde biskopen i Linköping, kyrkoherden i Klara Johannes Elai Terserus till huspredikant hos Agneta Horn. Huspredikant hos vice presidenten i Svea hovrätt Arvid Ifvarsson Natt och Dag 16 . . . Pastorsadjunkt i S:t Olai i Norrköping 1674. Kyrkoherde i Kvillinge och Simonstorp 1675, tilltr. 1675 1.5. Hovpredikant hos drottningen 1690, tilltr. 1690 1.5. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1693 13.8, tilltr. 1695 1.5. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium först 1696 12.8 emedan han på grund av sjukdom ej förr kunnat infinna sig. Riksdagsman 1686.

Gift 1:0<sup>1</sup> 1673 17.6, okänt var, med *Ingiäl Hillman*, född okänt var och när, död i Kvillinge 1677 24.12, dotter av kronobefallningsmannen i Vifolka och Valkebo häraeder *Bengt Hillman* och hans hustru *Anna Månsdotter*. — 2:0 1678, okänt var och när<sup>2</sup> med *Emerentia Rydelius*, född i Hällestad 1659, död 1735 7.4, begr. i Söderköping 1735 30.5, dotter av kyrkoherden i Hällestad *Israel Rydelius* och hans andra hustru *Elisabeth Loftander* i hennes första gifte.

Barn: 1. *Anna*, döpt i Norrköping, Olai 1674 12.11, död 1726 16.3, okänt var. Gift 1:0 i Kvillinge 1690 18.9 med faderns efterträdare där mag. *Samuel Lange-lius*, född i Ostra Husby 1660 13.9, död i Stockholm 1691 5.3, begr. i Ulrika Eleonora 1692 14.2; 2:0 i Kvillinge 1692 22.11 med förste mannens efterträdare där mag. *Jonas Petri*, född i Söderköping 1657, död i Kvillinge 1696 15.3 och 3:0 1698 22.5, okänt var, med skvadronspredikanten, sist kyrkoherden i Veta och Viby *Jonas Johannis Rydelius*, född i Fornåsa 1665 21.2, död 1719 2.2<sup>3</sup>.

1. *Christina Maria*, döpt i Kvillinge 1675 28.11, död 1727 27.10, begr. i Köpings stads kyrka 1727 30.11. Gift i Jakob 1696 4.6 med predikanten vid Livgardet, sist kyrkoherden i Köping mag. *Petrus Browallius*, född i Falun 1664 27.1, död i Köping 1738 20.7.

1. *Brita*, döpt i Kvillinge 1676 17.9, död i Linköping 1761 20.12. Gift 1:0 1706 6.6<sup>4</sup> med rektorn i Västervik, sist kyrkoherden i Hällestad mag. *Johannes Wallerius*, född i Hällestad 1673 27.1, död ibid. 1720 22.1 och 2:0 i Hällestad 1722 6.3 med rektorn i Västervik, sist kyrkoherden i Ätvid mag. *Johan Mælin*, född i Södra Vi 1684 19.3, död 1733 5.4.<sup>5</sup>

2. *Ingel (Inga)*, född 1679 17.8, döpt i Kvillinge 1679 24.8, död 1705 7.12, begr. i Jakob 1706 3.6. Gift 1703 4.6<sup>4</sup> med e. o. pastorn vid Livgardet, sist kyrko-

<sup>1</sup> Enligt Linköpings stifts herdaminne skall Lysing före äktenskapet med Ingiäl Hillman ha varit gift med *Catharina Björn*, död 1672, men detta betvivlas av Örnberg.

<sup>2</sup> Hällestads E saknas.

<sup>3</sup> Ej funnen i Veta F.

<sup>4</sup> Jakobs E saknas.

<sup>5</sup> Ej funnen i Ätvids F.

- herden i Gävle och Valbo mag. *Anders Westerman* i hans första gifte, född i Stockholm 1672 6.3, död i Gävle 1739 24.5.
2. *Elisabeth*, döpt i Kvillinge 1681 18.5, begr. i Jakob 1707 21.3. Gift 1699 26.10<sup>1</sup> med kamreraren, sist kommissarien i Svea hovrätt *Carl Björck*, död 1707 20.8, begr. i Jakob 1707 15.9.
  2. *Andreas*, döpt i Kvillinge 1683 5.5, begr. i Jakob 1703 31.5. Löjtnant vid Fortifikationen.
  2. *Emerentia*, döpt i Kvillinge 1685 29.4, död i Söderköping 1725 4.9. Gift 1701 27.6<sup>1</sup> med kyrkoherden i Gryt, Linköpings stift, sist kyrkoherden i Söderköping *Petrus Lithzenius*, född i Linköping 1663 23.10, död i Söderköping 1737 23.5.
  2. *Märta Stina*, döpt tv. i Kyillinge 1687 18.8, död ibid. 1690 15.2.
  2. *Greta*, döpt tv. i Kvillinge 1687 18.8, död ibid. 1688 14.2.
  2. *Maria*, döpt i Kvillinge 1689 2.5, död i Hällestad 1689 12.8.
  2. *Carl Ulric*, döpt i Hovförsamlingen 1690 27.10, begr. i Ulrika Eleonora 1692 14.2.

Lysing tillträdde visserligen Jakob och Johannes 1695 1.5, men kunde på grund av "melankoli och svår mjältsjuka" ej börja tjänstgöra förrän i januari 1696. Under tiden vikarierade e. o. predikanten vid Livgardet mag. Samuel Törling, som sist blev pastor primarius och kyrkoherde i Nikolai.

Såsom kyrkoherde var Lysing allt för mån om sina inkomster av begravingar och ville tvinga även fattiga personer till "offentliga och solenna" begravingar med begravningsprocess och likpredikan. Han råkade därigenom t. o. m. i process med en del personer. Konsistorium fördömde 1701 9.10 hans tillvägagående och ansåg honom vara allt för sträng i sina yrkanden. Hans trätgiriga natur visade sig även i ständiga tvister med klockaren i församlingen.

Lysing sjuknade våren 1713 och var från påsken sängliggande till sin död. Hans porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

## 6. NICOLAUS STERNELL 1715—1728.

Född i Boteå 1667 6.1. Död i Säbrå 1744 26.8. Son av kyrkoherden i Boteå *Nils Sternelius* och hans hustru *Catharina Burman*.

Student i Uppsala 1685 17.6 (Ångerm.). Reste som stipendiat till Tyskland 1697 och vidare till Frankrike 1698, där han vid svenska legationen i Paris predikade på franska. Rektor vid Fransk-Lutherska skolan i Stockholm 1698 10.12, tilltr. efter hemkomsten 1699. Fullmakten upplästes i Stockholms stads konsistorium 1699 15.11, vilket gör troligt att han vid denna tid tillträdde tjänsten. Kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1700 16.7, tilltr. 1701 1.5 efter att 1700 28.12 ha blivit prästvigd i Strängnäs. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1701 9.10.

<sup>1</sup> Jakobs E saknas.

Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1714 6.4, tilltr. 1715 1.5 och intog 1715 25.5 sin nya plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Superintendent i Hernösand 1728 22.2, tilltr. samma år och tog 1728 31.5 avsked i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1732 23.2. — Opponeerade extra å prästmötet i Uppsala 1718. Riksdagsman 1719, 1720, 1731, 1734, 1738—39 och 1742—43, ledamot av sekreta utskottet 1720, 1731, 1734, 1738—39 och 1742—43.

Gift i Dingtuna 1702 28.5 med *Margareta Cederström*, född 1684 5.9, döpt i Västerås 1684 7.9, död som änka okänt var och när, dotter av biskopen i Västerås, förutvarande kyrkoherden i Maria Magdalena och i Nikolai *Carl Carlsson* och hans första hustru *Margareta Svebilius*.

Barn: (adlade 1718 24.9 *Cedermarck*)

*Charlotta Catharina*, född i Nikolai 1703 21.3, död i Åbo 1758 8.9. Gift 1720 20.5, okänt var,<sup>1</sup> med sekundöversten, sist generalmajoren och friherren *Christian Giertta*, född i Narva 1671 7.9, död i Stockholm 1746 5.12, troligen i Klara.

*Carl*, född i Nikolai 1704 14.12, död 1705, okänt var och när.

*Carl*, född i Nikolai 1706 10.3, död 1706, okänt var och när.

*Nicolaus Magnus*, född i Stockholm<sup>2</sup> 1708 12.2, död i Åbo 1763 före 5.5. Hovrättsråd i Åbo hovrätt.

*Olaus*, född 1710 4.1,<sup>2</sup> död 1717, okänt var och när.

Ett epitafium över Sternell, som haft sin plats i Säbrå kyrka har sedermera flyttats till Hernösands museum. Sternells porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

#### 7. LARS ARNELL 1728—1742.

Döpt i Maria Magdalena 1689 23.3. Död i Jakob 1742 5.1. Son av kyrkoherden i Maria Magdalena, sist superintendenten i Karlstad *Jonas Arnell* och hans hustru *Helena Svebilius (Adlerberg)*.

Student i Uppsala 1703 11.11 (Sthlm). Mag. ibid. 1713 21.5. Utrikes resor 1715—1721, varunder han 1716—1719 uppehöll sig i Paris hos svenske envoyén Daniel Cronström. Förordnades 1721 8.4 att biträda kyrkoherde Holmer i Fransk-Lutherska församlingen i Stockholm såsom vice pastor ehuru han ännu ej var prästvigd. Reste 1722 till Wittenberg, där han 1722 20.11 disputerade. Sekreterare i Ecklesiastikdeputationen 1723. Prästvigd i Uppsala 1723 29.5. Vice pastor i Fransk-Lutherska församlingen 1723 13.6 och intog 1724 10.2 kyrkoherde Holmers plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1725 3.4, tilltr. 1725 1.5. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1728 23.5, tilltr. 1728 1.6. Teol. dr i Uppsala 1732 23.2 — Riksdagsman

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

<sup>2</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

1726, 1731, 1734, 1738—39 och 1740—41, ledamot av sekreta utskottet 1731, 1734, 1738—39 och 1740—41 samt av sekretissime beredningen 1740—41. — Ledamot av Slottsbyggnadsdeputationen 1727 26.10—1741 9.12. — Opponerade extra vid prästmötet i Uppsala 1736.

Gift i Stockholm<sup>1</sup> 1727 14.2 med *Johanna Kolthoff*, född 1705 12.3,<sup>2</sup> död 1745 4.7,<sup>3</sup> dotter av kyrkoherden i Sala mag. *Henrik Kolthoff* och hans hustru *Johanna Cronström*.

Barn: (sönerna adlade 1756 12.10 *Arnell*)

*Jonas*, döpt i Fransk-Lutherska församlingen 1728 19.2, död i Nikolai 1788 21.5. Förste expeditionssekreterare.

*Johanna Helena*, döpt i Jakob 1729 3.3, död i Strängnäs 1793 14.1. Gift i Hofvårdsförsamlingen 1748 15.12 med överhovpredikanten, sist biskopen i Strängnäs *Carl Jesper Benzelius*, född i Uppsala 1714 16.1, död i Strängnäs 1793 2.1.

*Hindrich*, döpt i Jakob 1730 30.1, död okänt var och när, men före fadern.

*Lars*, döpt i Jakob 1731 25.4, död i "Kristianstads län" 1790 28.7. Major.

*Ulrika Elisabeth*, döpt i Jakob 1732 17.7, död okänt var och när, men före fadern.

*Carl*, döpt i Jakob 1734 22.7, död i Kristianstad 1811 15.10. Överstelöjtnant.

*Petter*, döpt i Jakob 1736 16.5, död i Jönköping 1806 11.3. Hovrättsråd i Göta hovrätt.

*Christina Margareta*, döpt i Jakob 1738 25.9, död i Vika 1770 27.1. Gift i Riddarholmen 1765 19.12 med sin kusin kaptenen vid Dalregementet *Olof Björling* i hans första gifte, född i Vika 1725 24.10, död i Stora Skedvi 1800 2.11.

Arnells porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

#### 8. OLOF KIÖRNING 1744—1746.

Född i Attmar 1704 31.8. Död i Säbrå 1778 19.6, begr. ibid. 1778 6.9. Son av komministern och vice pastorn mag. *Göran Kiörning* och hans hustru *Inga Hög*.

Student i Uppsala 1721 3.2 (Medelp.). Informator i Stockholm 1723 och tillika notarie vid bokauktionskammaren till 1728. Lärde sig franska av en fransman, som var kassör där, och blev 1726 lärare vid Fransk-Lutherska skolan. Rektor ibid. 1729 22.2. Mag. i Uppsala 1731 15.6, primus. Prästvigd i Uppsala 1732 31.1 till komminister i Fransk-Lutherska församlingen, tilltr. 1732, troligen 1.2. Företog 1734 med offentligt understöd en utrikes resa. Kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1737 22.11, tilltr. vid hemkomsten i slutet av augusti och intog 1739 17.10 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Helmstädt 1741. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1742 13.6, tilltr. 1744 1.5. Superintendent i Hernösand 1746 10.3, tilltr. 1746 1.5. Biskop ibid. 1772 5.9. — Riksdagsman

<sup>1</sup> Enligt lyckönskingsvers, vigseln ej funnen i någon E.

<sup>2</sup> Ej född i Sala landsförsamling, stadsförsamlingens C börjar först 1747.

<sup>3</sup> Ej funnen i någon F i Stockholm.



1742—43, 1746—47, 1751—52, 1755—56, 1760—62, 1765—66, 1769—70 och 1771—72, ledamot av sekreta utskottet 1746—47, 1751—52, 1760—62 och 1765—66, ledamot av bevillningsdeputationen 1760—62. — Ledamot av Slottsbyggnadsdeputationen 1742 26.5—1746 30.4.

Gift på Hessle i Fitja 1740 10.8 med *Elisabeth Margareta Hermansson*, född i Uppsala 1721 2.5, död ibid. 1773 12.3, dotter av professorn *Johan Hermansson* och hans hustru *Margareta Steuchi*.

Barn, adlade 1751 22.11 von *Kjörning*:

*Anna Margareta*, född i Fitja 1742 5.1, död 1746 1.5, okänt var.<sup>1</sup>

*Georg*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1743 27.1, död i Maria Magdalena 1792 25.12. Kommerseråd.

*Johan Matthias*, född i Fitja 1744 17.1, död 1744 27.5, okänt var.<sup>1</sup>

*Olof*, född i Säbrå 1746 20.8, död i Uppsala 1760 20.12. Kadett vid Amiralitetet och student i Uppsala.

*Inga Elisabeth*, född 1747 21.9, okänt var,<sup>2</sup> död i Uppsala 1817 14.9. Gift 1767 20.1, okänt var<sup>3</sup> med professorn i Uppsala *Petrus Nicolai Christiernin*, född i Västerås 1725 27.7, död i Uppsala 1799 24.2.

*Johannes*, född i Säbrå 1748 7.10, död ibid. 1753 4.2.

*Carl Gustaf*, född i Säbrå 1750 28.1, död i Uppsala 1781 15.3. Ryttmästare vid Livregementet till häst.

*Johan Matthias*, född i Säbrå 1755 28.6, död i Giresta 1832 2.2. Protokollsekreterare i Justitierevisionsexpeditionen, sist expeditionssekreterares titel. Ägde och bebodde Bjelkesta i Giresta, som fadern inköpt 1755.

Kjörnings porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

Litteratur:

Likpredikan i Säbrå kyrka 1778 6.9 av kyrkoherden i Gudmundrå, kontraktsprosten Olof E. Sebelius.

## 9. ERIC TOLSTADIUS 1747—1759.

Döpt i Jakob 1693 21.2. Död ibid. 1759 28.7, begr. i Jakobs kyrka 1759 30.7. Son av komministern i Jakob och Johannes, sist kyrkoherden i Almunge *Andreas Tolstadius* och hans första hustru *Anna Magdalena Snack*.

Student i Uppsala 1708 1.12 (Rosl.). Mag. ibid. 1719 16.6. Prästygd i Uppsala 1719 3.7 till huspredikant hos greve Abraham Brahe. Huspredikant hos greve Carl Gyllenstierna 1722 före 12.3 och tillika pastorsadjunkt i Jakob och Johannes samma år. Pastor vid Amiralitetsförsamlingen och kyrkoherde i Skeppsholmen 1723 9.9, tilltr. 1723 1.11. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1747 10.8 (fjärde provpredikant), tilltr. genast. Beviljades 1748 29.4 av kungl. maj:t tillstånd att under 1748 vara befriad från bevisande av Stockholms stads konsistorii sammanträden och intog först 1749

<sup>1</sup> Ej funnen i någon F.

<sup>2</sup> Ej funnen i Hernösands eller Säbrå C.

<sup>3</sup> Vigseln ej funnen i Hernösands eller Säbrå E.

10.10 sin plats som assesor i konsistorium. — Å förslag till kyrkoherde i Nikolai 1751.

Gift i Stockholm på Blasieholmen 1724 13.2<sup>1</sup> med *Margareta Arosius* i hennes andra gifte, född okänt var och när, död i Stockholm 1755 27.10,<sup>2</sup> begr. i Jakobs kyrka 1755 2.11,<sup>3</sup> härkomst okänd. Hon var gift 1:0 i Jakob 1719 15.3 med bruksfogden *Lars Lewin*, född och död okänt var och när.

Barn: *Anders*, döpt i Skeppsholmen 1724 15.11, begr. i Jakob 1725 9.11.

*Eric*, döpt i Skeppsholmen 1726 8.1, begr. i Jakob 1727 29.6.

Tolstadius var en av pietismens främsta representanter i Stockholm och råkade därför i upprepade konflikter med de ortodoxa myndigheterna. Redan 1723 blev han första gången inkallad inför Stockholms stads konsistorium på grund av en predikan i Jakobs kyrka vid högmässan den 3 februari. Han hade i denna angripit ogudaktiga och falska präster, särskilt i anledning av en predikan mot pietisterna, som vid riksdagens öppnande kort förut hållits av kyrkoherden i Riddarholmen Johan Possieth. Predikan väckte stort uppseende och Tolstadius blev kallad att den 11 februari infinna sig inför konsistorium till förhör. Konsistorium ansåg att kyrkoherde Sternell, hos vilken Tolstadius var adjunkt, borde avstänga honom från tjänstgöring, men Sternell vägrade. Konsistorium nöjde sig då med att giva Tolstadius en åtvarning, men saken upptogs ånyo och förevar upprepade gånger utan att något utslag föll. Tolstadius tröttnade på dröjsmålet och anhöll hos ständerna om föreläggande för konsistorium att företaga saken till avgörande. Konsistorium beslöt då 1723 17.6 att ej upptaga Tolstadii beskyllningar rörande någons heder och goda namn utan lämnade saken till världslig rätt. Huruvida den sedermera förekommit inför kämnärsrätten har ej kunnat avgöras, emedan dennas protokoll saknas.

En konventikel hos den kände, men då avlidne läkaren Urban Hjärnes söner den 31 oktober 1725, i vilken även Tolstadius deltagit, föranledde att deltagarna blevo ställda inför kämnärsrätten. Tolstadius vidrörde saken i predikan i Holmkyrkan och predikade om nyttan av dylika konventiklar. Justitiekanslern föredrog detta i riksrådet den 18 november och kungl. maj:t beslöt den 15 december att Tolstadius skulle varnas inför konsistorium, vilken varning utdelades den 29 december 1725. Deltagarna i konventikeln hade av kämnärsrätten blivit dömda till böter, vilket fastställdes av kungl. maj:t den 26 september 1726, sedan domen överklagats.

Sedan den kände pietisten Johann Conrad Dippel 1727 besökt Stockholm och flera gånger sammanträffat med Tolstadius, blev denne misstänkt för att vara anhängare av Dippels läror. Han blev 1728 22.5 uppkallad till konsistorium, men synes nöjaktigt ha förklarat sig, ty någon åtgärd vidtogs

<sup>1</sup> Enligt bröllopsvers, vigseln ej införd i Jakobs eller Skeppsholmens E.

<sup>2</sup> Ej funnen i någon F.

<sup>3</sup> Enligt begravningsvers.

ej. På hösten 1728 var emellertid prästerskapet i Stockholm uppkallat till konsistorium för att höra kungl. maj:ts brev angående åtgärder mot Dippels skrifter föreläsas. På direkt fråga om han ville förkasta Dippels lära svarade Tolstadius att han ej kunde göra det och blev omedelbart avbruten utan att närmare få yttra sig. Utan att söka få någon förklaring av Tolstadius angav konsistorium honom 1728 16.10 hos justitiekanslern för dippe-  
lianism och i november kom saken inför riksrådet, som beslöt att Tolstadius skulle förhöras av konsistorium. Vid detta förhör förklarade Tolstadius att han ansåg Dippels lära vara falsk, men de ortodoxa herrarna i konsistorium ville ej tro honom. I sin av preses, Nicolaus Barchius, författade inlaga till kungl. maj:t den 9 december 1728 förklarade konsistorium att man ej kunde lita på uppriktigheten av Tolstadii förkastande av Dippels lära och yrkade att han skulle på behaglig tid sättas från ämbetet. Tre av assessorerna, kyrkoherdarna Schröder, Bergner och Forsskåhl, anmälde dock sin reservation. Kungl. maj:t beslöt den 3 mars 1729 i anledning av konsistorii utlåtande tillsätta en särskild kommission för undersökning i saken. Den sammanträdde redan påföljande dag, men fattade först den 18 november 1730 sitt beslut. Två av dess prästerliga ledamöter, kyrkoherden i Hedvig Eleonora, sedermera i Maria Magdalena. Hermonius och hovpredikanten, sedermera kyrkoherden i Nikolai, sist biskopen i Västerås, Kalsenius, samt en lekman ville förklara Tolstadius skyldig och yrkade på att han skulle på behaglig tid avsättas från kyrkoherdetjänsten i Skeppsholmen. De övriga närvarande voro för frikännande, men sedermera instämde den vid beslutets fattande frånvarande biskop Lundius med Hermonius och Kalsenius. Först den 3 maj 1731 underskrevs emellertid kommissionens frikännande utlåtande till kungl. maj:t, som den 6 maj anbefalldes kommissionen att utan dröjsmål avkunna sin dom inför stängda dörrar. Detta skedde 1731 19.5. Tolstadius hade ideligen varit inkallad till förhör och processen har efterlämnat massor av inlagor.

Palmsöndagen 1734 höll Tolstadius åter en predikan, som väckte ortodixiens misshag. Han hade talat om nattvarden och varnat för dess missbruk. Konsistorium behandlade saken, som sist kom att mest röra sig om falska lärare, från april 1734 till oktober 1741, då den nedlades efter ett muntligt förhör med Tolstadius, som tydligen ansågs tillfredsställande. Tolstadius fick därefter vara i fred för konsistorium, men hans gamle veder-sakare Hermonius gjorde som valförrättare i Jakob och Johannes stora ansträngningar att omintetgöra hans kallelse till fjärde provpredikant.

I Skeppsholmsförsamlingen grundade Tolstadius 1728 en skola, där fattiga barn fingo underhåll och undervisning, delvis på hans egen be-kostnad.

Ingen av Stockholms präster har någonsin åtnjutit en sådan popularitet som Tolstadius. Under hans tid som pastor vid Holmkyrkan sökte sig så

många till den lilla träkyrkan, att denna, trots förbudet att "löpa till andra församlingar", ständigt var överfull och 1732 måste tillbyggas. Men han var ej endast populär som väckelsepredikant utan det uppstod kring honom en legendbildning. Han ansågs vara fjärrskådande och kunna göra underverk.

Samlade predikningar av Tolstadius trycktes 1817 och i ny tillökad upplaga 1856. De äro grundade på av åhörare gjorda uppteckningar, ty Tolstadius predikade alltid utan manuskript, och måste därför bedömas med försiktighet såsom uttryck för hans förkunnelse.

Ett oljefärgsporträtt av Tolstadius finnes i S:t Jakobs församlings ägo och flera porträtt i kopparstick vittna om hans popularitet.

#### Litteratur:

Nathan Odenvik, Eric Tolstadius, svenska pietismens centralgestalt under 1700-talet, Stockholm 1942.

10. OLOF CELSIUS 1760—1775. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 34.

11. JOHAN WINGÅRD 1775—1782.

Född i Kville 1738 19.4. Död i Göteborg, Gustavi 1818 12.1, begr. å Tölö kyrkogård. Son av rusthållaren *Didric Wingård* och hans hustru *Helena Qvildahl*.

Student i Uppsala 1758 3.10 (Göteb.). Mag. ibid. 1764 18.6. Prästvigd i Jakobs kyrka i Stockholm 1766 18.1 av biskopen i Göteborg till huspredikant hos presidenten friherre Carl Fredric von Höpken. E. o. hovpredikant hos kronprinsen 1767 29.4. Pastorex. i Uppsala 1767 4.6. Ordinarie hovpredikant hos kronprinsen 1768 14.12. Intog 1770 26.9 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Änkedrottningens överhovpredikant och biktfader 1773 6.3. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1775 8.3, tilltr. 1775 1.5 och intog 1775 16.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tillika kyrkoherde i Lovö 1777 15.3, tilltr. 1777 1.5. Teol. dr i Uppsala 1779 6.6. Biskop i Göteborg 1780 1.6, tilltr. 1782 1.5. Tillika kyrkoherde i Fjärås 1781 9.12. Tillika domprost i Göteborg och kyrkoherde i Fässberg 1785 3.5. En av de aderton i Svenska akademien 1786 20.3 och var en av de tretton ledamöter, som Gustaf III själv utnämnde. L. N. O. 1787. K. N. O. 1789. Ledamot av Vetenskapssällskapet i Trondhjem 1802. R. Carl XIII O. 1811. Jubelmag. 1815. Riksdagsman 1778—79, 1786, 1789, 1792 och 1800, ledamot av statsutskottet 1778—79, av bankoutskottet 1789 och 1792 samt av sekreta utskottet 1800. — Å förslag till kyrkoherde i Nikolai 1777.

Gift i Gottröra 1777 14.9 med *Fredrica af Darelli*, född 1761 6.3, okänt var, död i Göteborg, Gustavi 1829 16.5, dotter av assessorn i Collegium medicorum dr *Johan Darelius*, adlad 1770 23.1 *af Darelli*, och hans hustru *Johanna Margareta Faggot*.

Barn, adlade 1799 16.11 *af Wingård*:

*Johan Didrik*, född i Jakob 1778 10.11, död i Nikolai 1854 21.2. Landshövding, statsråd.

*Johanna Helena*, född i Jakob 1780 26.5, död i Svea artilleriregementes församling 1856 4.11. Gift i oktober 1801, okänt var och när, med kaptenen, sist översten grev *Carl Mauritz Wrangel af Sauss*, född 1773 3.11, död i Svea artilleriregementes församling 1841 16.2.

*Carl Fredrik*, född i Jakob 1781 26.9, död å Sunnersta i Helga Trefaldighets församling 1851 19.9. Ärkebiskop.

Wingårds porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

12. GUSTAF MURRAY 1782—1801. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 38.

13. MAGNUS LEHNBERG, 1802—1806.

Född i Södra Vi 1758 22.5.<sup>1</sup> Död i Linköping 1808 9.12, begr. å Vreta klostrets kyrkogård. Son av hovrättskommisarien *Olof Lehnberg* och hans hustru *Anna Elisabeth Vatzell*.

Student i Uppsala 1776 29.8 (Kalm.). Prästvigd i Uppsala 1785 14.12 till komministersadjunkt i Nikolai. Kungl. hovpredikant 1788 1.5. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1789 18.12, tilltr. 1790 1.5 och intog 1790 8.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tillika kyrkoherde i Sångå och Skå 1790 23.9 och kvarstod som sådan till 1806 1.5. Kontraktsprost 1791 30.6—1792 29.6. Överhovpredikant hos änkedrottningen 1792 11.5. Ordenshistoriograf 1797 27.11. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. Konungens överhovpredikant 1802 2.2 och intog 1802 12.2 sin plats som preses i Hovkonsistorium. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1802 13.4 utom förslag, tilltr. 1802 1.5. Ledamot av Kanslersgillet 1803. Biskop i Linköping 1805 22.10, tilltr. 1806 1.5, men behöll intill 1806 28.7 överinseendet över pastoralvården i Jakob och Johannes, som intill dess närmast sköttes av komminister Schultzberg, varefter komminister Renström var vice pastor till Borgs tillträde. Lämnade 1806 29.7 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium och nedlade 1806 13.8 presidiet i Hovkonsistorium. — Erhöll 1787 och 1788 Svenska akademiens stora pris i värtalighet. En av de aderton i Svenska akademien 1789. L. N. O. 1806. — Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1800—1806. — Å förslag till biskop i Visby 1796 och till kyrkoherde i Nikolai 1801.

\* Gift i Ulrika Eleonora 1790 23.9 med *Fredrika Lovisa Charlotta Sofia af Apelblad*, född i Hovförsamlingen 1768 16.1, död i Slaka 1838 3.6, dotter av Prins Carls lärare, titulärlagmannen *Jonas Apelblad*, adlad 1772 29.5 af *Apelblad*, men ej introducerad, och hans hustru *Anna Elisabeth Martineau*.

Barn: *Gustafva Anna Sofia*, född 1791, okänt var och när, död i Ulrika Eleonora 1795 29.1.

*Carl Magnus*, född i Ulrika Eleonora 1795 19.11, död i Hedvig Eleonora 1845 10.12. Sekreterare i Förvaltningen av sjöärendena. För faderns förtjänster adlad 1809 29.6 af *Lehnberg*.

<sup>1</sup> Ej införd i Södra Vi C.

*Gustaf Adolf*, född i Ulrika Eleonora 1796 21.1, död 1813 26.12, okänt var.  
 Kadett vid Krigsakademien.  
*Nils Ulrik*, född i Ulrika Eleonora 1802 3.3, död i Jakob 1802 22.11.  
*Amalia Charlotta Sofia*, född i Jakob 1805 24.4, död ibid. 1877 14.3. Gift i  
 Linköping 1829 22.9 med fänriken, sist löjtnanten *Carl Fredrik Johan von*  
*Feilitzen*, född i Slaka 1802 22.9, död i Jakob 1876 7.11.

Vid kyrkoherdevalet i Ulrika Eleonora hade Lehnberg lägsta röstetalet. Till kyrkoherde i Jakob och Johannes blev han utnämnd utom förslaget, vid valet hade Fredric Wittingh, sedermera kyrkoherde i Ulrika Eleonora, högsta röstetalet. Lehnbergs ovanliga framgång i tidig befordran var beroende på att han ansågs vara sin tids mest framstående andlige vältalare, allmänt beundrad och efterbildad av många i sitt predikosätt.

Lehnbergs porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

#### 14. ANDERS BORG 1806—1809.

Född på Stadra i Nora bergsförsamling 1749 25.3. Död i Jakob 1809 23.2. Son av bruksinspektoren, sedermera handlanden i Nora stad *Aron Borg* och hans hustru *Maria Qvarnström*.

Student i Uppsala 1768 1.3 (Vestm.). Mag. ibid. 1773 17.6. Prästvigd i Västerås 1777 28.5 till huspredikant hos riksrådet greve Matthias von Hermansson. E. o. bataljonspredikant vid Dalregementet 1777 23.6. Vice notarie i Hovkonsistorium 1778 29.4. Pastorallex. i Västerås 1778 20.5. Notarie i Hovkonsistorium 1779 12.4. Ordinarie kungl. hovpredikant 1782 22.7 och intog 1782 4.9 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Prinsessan Sofia Albertinas bikt-fader 1783. Kyrkoherde i Västra Ryd och Stockholms Näs 1784 13.12, tilltr. 1786 1.5. Tillika kyrkoherde i Riddarholmen 1786 6.2, tilltr. 1787 1.5 och intog 1787 22.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1793 6.6. Kyrkoherde i Jakob och Johannes, med bibehållande av Västra Ryd och Stockholms Näs, 1806 9.9, tilltr. 1806 1.11. Ledamot av Ecklesiastikkommissionen 1793. Ledamot av Musikaliska akademien 1797. — Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1792—1800, i Riksbanken 1800—1809. Riksdagsman 1792 och 1800, ledamot av ecklesiastikuskottet 1792 och av lagutskottet 1800.

Gift i Klara 1788 3.4 med *Hedvig Margareta Nensén*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1759 15.10, död i Klara 1825 3.9, dotter av kyrkoherden i Fransk-Lutherska församlingen, sist kyrkoherden i Klara *Pebr Nensén* och hans hustru *Hedvig Margareta Siöberg*.

Barn: *Per Aron*, född i Riddarholmen 1789 24.7, död i Julita prästgård 1833 20.1.<sup>1</sup>  
 Protokollsekreterare.

*Hedvig Carolina*, född i Riddarholmen 1790 1.10, död i Klara 1860 4.6.

*Maria Augusta*, född i Riddarholmen 1793 19.5, död i Ulrika Eleonora 1872 29.6 å Konradsberg. Gift 1810 i Klara 1815 11.1 med lektorn i Västerås och

<sup>1</sup> Ej införd i Julita F.

kyrkoherden i Hubbo mag. *Petter Fröberg*, född i Västerås 1782 28.11, död 1826 17.11<sup>1</sup> och 2:0 i Hubbo 1829 20.12 med lektorn i Västerås och kyrkoherden i Hubbo, sist kyrkoherden i Söderbärke mag. *Erik Bergquist*, född i Ljusnarsberg 1783 23.9, död i Söderbärke 1856 6.5.

Borgs porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

#### 15. JOHAN JACOB HEDRÉN 1810—1830.

Född i Rännelanda 1775 4.3. Död i Linköping 1861 14.2. Son av sockenadjunkten i Rännelanda, sist kyrkoherden i Ör *Anders Hedrén* och hans första hustru *Brita Christina Wermelin*.

Student i Uppsala 1793 1.3 (Verml.). Mag. ibid. 1797 13.6. Docent i praktisk ekonomi ibid. 1797 30.11. Å förslag till professor i samma ämne 1801. Adjunkt i samma ämne 1802 17.11. Präst- och pastorex. i Karlstad 1803 9.6. Prästvigd i Stockholm 1803 30.6. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1803 8.11. Notarie i Hovkonsistorium 1805 12.5—1809 30.4. Regementspastor vid Svea livgarde 1807 20.2. Ordinarie kungl. hovpredikant 1807 20.5 och intog 1807 22.6 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Tillika predikant vid Borgerskapets enkehus 1808 15.11. Teol. dr i Uppsala 1809 7.10 samtidigt med fadern. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1810 10.5, tilltr. 1810 1.6, men kvarstod som ordinarie kungl. hovpredikant. Intog 1810 29.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tjänstförrättande överhovpredikant december 1813. Överhovpredikant 1818 30.4 och intog 1818 29.5 sin plats som preses i Hovkonsistorium. Biskop i Karlstad 1829 24.7, tilltr. 1830 1.5. Biskop i Linköping 1833 31.12, tilltr. 1836 1.5. Jubelmag. 1848. Ledamot av evangeliebokskommittén 1815. Ordförande i kommittén till överseende och granskning av kyrkolagen 1824. — L. N. O. 1816. R. Carl XIII O. 1826. K. N. O. 1832. L. K. M:ts O. 1859. — Riksdagsman 1812, 1817—18, 1823, 1828—30, 1834—35, 1840—41, 1844—45 och 1847—48, och var vid de sistnämnda tre riksdagarna prästeståndets vice talman. Ledamot av bankoutskottet 1817—18, 1823 och 1834—35, av expeditiionsutskottet 1834—35, av konstitutionsutskottet 1840—41 och av statsutskottet 1844—45 och 1847—48. — Å förslag till kyrkoherde i Filipstad 1804 och i Maria Magdalena 1805 samt kallad att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai 1811 och 1818.

Gift 1:0 i Visnum 1811 29.9 med *Ottiliana Sofia Öhnqvist*, född i Varnum 1787 14.7, död i Linköping 1839 17.6, dotter av brukspatronen *Erik Öhnqvist* och hans hustru *Sara Swartz*. — 2:0 i Klara 1840 18.6 med *Emma Charlotta Helling* i hennes tredje gifte, född i Göteborg, Varvsförsamlingen 1800 21.12, död i Hedvig Eleonora 1874 28.5, dotter av sist kyrkoherden i Filipstad *Pebr Nathanael Helling* och hans andra hustru *Sofia Charlotta Prytz* samt gift 1:0 i Filipstad 1818 5.4 med professorn med. dr *Erik Gadelius*, född i Maria Magdalena 1778 16.7, död i Klara 1827 2.2 och 2:0 i Klara 1828 20.9 med revi-

<sup>1</sup> Ej införd i Västerås eller i Hubbo F.

sionssekreteraren *Pebr Niclas Poignant*, född på Rud i Ny socken 1782 22.9, död i Klara 1834 7.9 i kolera sedan han dagen innan utnämnts till justitieombudsman.

Barnlös.

Hedréns porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

16. ABRAHAM ZACHARIAS PETTERSSON 1830—1845. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 42.

17. PEHR AXEL FRÖST 1845—1853.

Född i Skällsta i Indals socken 1802 5.8. Död i Jakob 1853 9.4. Son av kronolänsmannen *Nils Fröst* och hans hustru *Klara Catharina Oldberg*.

Student i Uppsala 1822 22.1 (Medelp. Jämtl.). Konditionerade från 1822 hos fru Helena Christina Ruckman på Wemblinge gård i Estuna. Prästvigd i Uppsala 1825 11.12 till huspredikant hos änkefriherrinnan Vendela Gustafva Oxenstierna, född Sparre, på Kristineholm i Lohärad. Mag. i Uppsala 1827 16 6. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1828 3.6. Amanuens i Hovkonsistorium 1829 23.5. Vice pastor i Jakob och Johannes 1830 1.5—26.9. Pastorex. i Hernösand 1830 18.12. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1831 26.1. Teol. adjunkt vid Krigsakademien å Karlberg 1831 10.3. Tillika komminister i Solna 1831 16.11, tilltr. 1832 1.5. Regementspastor vid Södermanlands regemente 1832 17.3. Tillika teol. lektor vid Krigsakademien samt slottspastor å Karlberg 1833 30.3. Kyrkoherde i Solna och Ulriksdal 1833 29.5, tilltr. 1834 1.5, men tjänstgjorde från utnämningen såsom vice pastor. Kyrkoherde i Arboga stads- och landsförsamlingar och Sätterbo 1839 21.6, tilltr. 1841 1.5. Hon. prost 1841 26.3, Kontraktsprost 1841 30.6. Predikant vid prästmötet i Västerås 1842. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1845 19.8 (fjärde provpredikant), tilltr. 1845 1.9, men fick tjänstledighet till 1.11. Intog 1845 9.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Ledamot av Musikaliska akademien 1830 1.12. L. N. O. 1849. Ledamot av direktionen över Allmänna Barnhusinrättningen 1851 7.3. — Kallad 1831 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena samt 1837 och 1841 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde alla gångerna.

Gift 1:0 i Estuna 1832 5.8 med *Carolina Christina Bruse*, född 1802 24.3, okänt var,<sup>1</sup> död i Arboga 1842 17.1, härkomst okänd, fosterdotter till änkefru *Helena Christina Ruckman*, född *Hjort af Ornäs*, på Wemblinge gård i Estuna. — 2:0 i Jakob 1843 19.11, med *Sofia Maria Ottiliana Sjöstedt*, född i Jakob 1824 19.11, död ibid. 1889 12.11, dotter av handlanden och bryggaren *Jakob Sjöstedt* och hans hustru *Sofia Ulrika Richnan*.

Barn: 1. *Carl Axel*, född 1833 4.5, okänt var,<sup>2</sup> död i Solna 1833 31.5.

<sup>1</sup> Uppgives i Solna husförhörslängder vara född i Sala, men har ej kunnat återfinnas i C, varken i Sala stadsförsamling eller Sala landsförsamling.

<sup>2</sup> Ej funnen i Solna C.



1. *Herta Carolina Helena*, född i Solna 1834 30.6, död *ibid.* 1837 8.11.
1. *Axel Richard*, född i Solna 1836 23.2, död i Gråmanstorp 1901 2.9. Kyrkoherde i Gråmanstorp.
1. *Olof Leonard Oscar*, född i Solna 1837 28.3, död i Lund 1894 16.8. Med. lic. Förste stadsläkare i Ystad.
1. *Tekla Elisabeth*, född i Solna 1838 23.9, död i Norrköping, Östra Eneby, 1919 4.4.
1. *Leonora Julia Urania*, född i Solna 1839 22.10, död 1877, okänt var och när.<sup>1</sup> Dövstum.
1. *Sven Martin Andreas*, född i Arboga 1841 23.11, död okänt var och när. Sjöman.
2. *Agnes Clara Jacobina Sofia*, född i Jakob 1847 15.5, död *ibid.* 1847 7.6.
2. *Herta Ulrika Maria*, född i Jakob 1851 12.4, död i Oscar 1907 9.1 Gift i Jakob 1877 27.6 med grosshandlaren *Harald Isidor Richnau*, född i Hedvig Eleonora 1848 9.2, död i Jakob 1877 16.8. — Änkefru Richnau tjänstgjorde som sufflös vid Svenska teatern i Stockholm.

Fröst var framstående sångare och omtalad såsom sådan redan under studenttiden. Hans porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

Kungl. maj:t beviljade 1853 9.9 två extra nådår för Frösts änka och sex minderåriga barn.

Litteratur:

Ord till erindring af Prosten P. A. Fröst, Stockholm 1853. Såldes till förmån för hans efterlämnade barn.

18. JOHAN GUSTAF LUNDBERG 1856—1880.

Född i Maria Magdalena 1800 11.3. Död i Jakob 1880 7.5. Son av målaremästaren *Johan Lundberg* och hans hustru *Maria Belitz*.

Student i Uppsala 1816 2.10 (Sthlm). Mag. *ibid.* 1827 16.6. Prästvigd i Uppsala 1828 15.6. Teol. kand. *ibid.* 1830 30.4. Pastorallex. *ibid.* 1830 9.6. Pastorsadjunkt i Almunge 1830 9.6. Lärare vid Klara hantverksskola och vid Nya elementarskolan 1830. Lärare för kronprinsens barn 1838. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1839 17.6. Notarie i Hovkonsistorium 1846 20.4. Ordenskaplan 1848 26.11—1858 22.11. Ordinarie kungl. hovpredikant 1849 13.1. Vice pastor i Hovförsamlingen 1852 3.6—31.8 och 1853 12.6—20.6. Vice pastor *ibid.* och tillika vikarierande överhovpredikant tre månader sommaren 1854. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1854 5.9, tilltr. 1856 1.5, men intog redan 1856 22.4 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av direktionen för Nya elementarskolan i Stockholm 1857 13.11. Teol. dr i Uppsala 1860 7.9. Jubelmag. 1877. — L. N. O. 1858. — Riksdagsman 1865—66 efter avlidne kyrkoherde Wensjoe. — Kallad 1857 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Ogift.

<sup>1</sup> Ej död i Jakob, ej funnen i Jakobs utflyttningslängd.

Kyrkoherde Lundberg donerade genom testamente av 1878 27.6 kronor 30.000: — till olika välgörande ändamål inom Jakobs och Johannes församling, se G. Hellström, Donationer förvaltade av kyrkorådet i Jakobs församling, Stockholm 1944. — Hans porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

19. ANDERS EVALD BERGMAN 1882—1904.

Född i Kristinehamn 1843 9.6. Död i Jakob 1904 16.12. Son av handlanden, sist sparbankskamreraren *Johan Petter Bergman* och hans hustru *Emilia Carolina Bodin*.

Student i Uppsala 1862 11.9 (Verml.). Fil. kand. 1866 29.5. Kateket i Katarina 1868 8.12. Prästvigd i Uppsala 1868 21.12. Vice komminister i Klara 1868 29.12—1869 30.9. Adjunkt vid Nya elementarskolan i Stockholm 1868 30.12—1872 15.1. Komministersadjunkt i Klara 1869 19.10. Fil. dr i Lund 1871 3.6. Förste pastorsadjunkt i Klara 1872 6.2—1880 8.5. Pastorallex. i Karlstad 1872 21.10. T. f. bataljonspredikant vid dåvarande Skärgårdsartilleriet, sedermera Flottan, 1872 1.11—1878 28.2. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1874 13.6. T. f. regementspastor vid Andra livgardet 1875 18.10. Vice pastor i Klara 1876 20.6—20.7. Regementspastor vid Andra livgardet 1877 16.3 och intog 1877 6.4 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Vice pastor i Hovförsamlingen och i Skeppsholmens församling 1877 1.7—31.8 samt 1878 17.6—31.7. Vice pastor i Jakob och Johannes 1880 8.5—26.7, 1880 10.8—1881 15.7, 1881 1.9—31.12 och 1882 16.2—30.4. Kyrkoherde ibid. 1882 31.3 (fjärde provpredikant), tilltr. 1882 1.5 och intog 1882 9.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Utnämnd teol. dr 1897 16.9, ej promoverad. — Ledamot av Kyrkomötet 1883. — L. N. O. 1884. L. Carl XIII O. 1885. K. N. O. 2 kl. 1893.

Gift i Brunnby 1871 8.8 med *Eufrosyne Elisabeth Catharina Sjöcrona*, född i Hälsingborg 1853 21.5, död i Brunnby 1930 9.3, dotter av ryttmästaren, sist översten *Peter Sjöcrona* (adliga ätten nr 2273) och hans hustru *Ulrika Augusta Barnekow*.

Barn: *Per Evald*, född i Klara 1872 1.6. Jägmästare.

*Karin Augusta Elisabeth*, född i Klara 1873 27.7.

*Kjell Johan Cornelius*, född i Klara 1875 18.1. Lasarettsläkare i Malmö.

*Sven Robert*, född i Andra livgardets församling 1876 23.5. Civilingeniör.

Bergmans porträtt finnes i S:t Jakobs församlings ägo.

## Komministrar

### Serie I

#### 1. NICOLAUS ANDREÆ HUSSIUS 1643—1648.

Född okänt var och när. Död i Bromma 1650, okänt när. Härkomst okänd.

Studier okända. Tjänstgjorde under tyska kriget såsom krigspräst i fjorton år. Säkerligen identisk med den Nicolaus Andreæ Hussius, som 1640 17.6 blev antagen till amiralitetspräst efter att förut ha varit krigspräst hos Norrlandsfolket under översten Hans Drake af Hagelsrum. Komminister i Jakob 1643 26.11, samma dag som kyrkan invigdes. Kyrkoherde i Bromma 16 . . ., tilltr. 1648 1.11.

Gift okänt var och när med *Catharina Eggertz*, född cirka 1609, okänt var och när, död 1694 i januari, härkomst okänd. — Hon bodde 1689 i Klara och var då 80 år gammal. Hon skulle då intagas å Johannis hospital, d. v. s. Drottninghuset.

Sju barn levde vid faderns död. Av dessa äro följande kända:

*Catharina*, döpt i Jakob 1644 24.4, död okänt var och när.

*Anna*, döpt i Jakob 1645 9.7, död okänt var och när.

*Jakob*, döpt i Jakob 1646 19.8, död okänt var och när.

*Niclas*, döpt i Jakob 1647 16.9, död okänt var och när.

*Maria*, född och död okänt var och när, levde 1694 31.1. Gift med *N. N.*, efter vilken hon 1694 var änka.

Bägge sönerna omkommo i fält. En av dem blev av snapphanarne levande stekt vid en stockeld.

Enligt en ansökan 1694 31.1 till Stockholms stads konsistorium, vari dottern *Maria* anhåller om hjälp till sin moders begravning, skall Hussius ha kommit till Jakob redan under kyrkans byggnadstid och tjänstgjort där i tolv år tills han blev kyrkoherde i Bromma. Han har alltså möjligen 1636 blivit adjunkt i Norrmalms församling.

Kaplanen i Jakob Nils Hussius fick 1648 19.1 av staden köpa en tomt under Brunkeberg vid Hamngatan för endast 10 daler silvermynt emedan han lagt ned stora kostnader på att bortröjda det stora berget.

#### 2. PAULUS JOHANNIS 1648—1653.

Född i Stockholm, okänt var och när. Död 1653 25.8. Son av glasmästaren *Hans N. N.*

Student i Uppsala 1632 i november (Sthlm). Prästvigd okänt var och när. Komminister i Jakob 1648 1.11. — Å förslag till komminister i Nikolai 1647.

Gift okänt var och när med *Elisabeth Christiansdotter*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. — Hon hade efter mannens död ett oäkta barn med studenten *Gustaf Esbjörnsson*, som var präceptor hos *Mårten Blixencron*.

Barn: *Kirstin*, döpt i Jakob 1649 4.10, död okänt var och när.

*Christian*, döpt i Jakob 1651 2.2, död okänt var och när.

### 3. ANDREAS ISRAELIS NORTMAN 1654—1669.

Född okänt var och när. Död 1669 12.10. Härkomst okänd.

Studier okända. Prästvigd okänt var och när. Hjälppräst i Jakob 1652 21.11. Komminister *ibid.* 1653, tilltr. troligen 1654 1.5. — Utsågs vid prästmötet i Uppsala 1663 17.9 till respondens vid nästa prästmöte.

Gift 1:0 med *N. N.* — 2:0 i Jakob 1653 4.12 med *Catharina Claesdotter Witte* i hennes andra gifte, född okänt var och när, död före 1691 6.9, härkomst okänd. Hon var gift 1:0 med murmästaren *Johan Wönsch*.

Barn: 1. *Kerstin*, född och död okänt var och när. Gift 1666, lysning i Jakob 29.4, vigda "på landet", med huspredikanten, sedermera kyrkoherden i Brunkebergs- eller Kungsbacksförsamlingen *Olof Rundelius*.

2. *Anders*, döpt i Jakob 1654 25.11, död okänt var och när, men före fadern.

2. *Catharina*, född cirka 1663, ej funnen i Jakobs C, död 1722, okänt var och när. Gift 1:0 i Jakob 1678 28.11 med bokhållaren i Kammarkollegium, sist kamreraren i Bergskollegium *Magnus Barckenbom*, död 1706 14.1 och 2:0 i Frötuna 1714 4.2 med kyrkoherden i Frötuna och Rådmansö, förutvarande kyrkoherden i Barnhusförsamlingen *Anders Hagberg* i hans andra gifte.

Nortman fick 1653 12.11 böta till de fattiga för att han flyttat hem till en änka, med vilken han förlovat sig. Han var 1660 29.8 inkallad inför Stockholms stads konsistorium beskylld för att med en eldgaffel ha slagit en ogift kvinna så att hon fått missfall. Kvinnan tog emellertid 1660 13.9 tillbaka beskyllningen och sade sig blott ha fått en örfil av Nortman och att detta ej var orsaken till missfallet. Nortman åtvarnades 1662 13.8 inför konsistorium och ålades visa nykterhet och skicklighet i sitt leverne. I början av januari 1667 försummade han en gudsjänst, som han skulle hålla, och kyrkoherde Pontinus fick i sista stund själv rycka in och hålla gudstjänsten. Nortman bad om tillgift och anförde till sitt försvar, att han bodde så långt från kyrkan att han ej kunde höra klockan. Konsistorium nöjde sig med att giva honom en varning, som utdelades 1667 7.1.

Komminister Nortman fick 1664 2.5 fastebrev å en tomt vid Regeringsgatan i kvarteret Trollhättan bredvid en gård, som han förut ägde i samma kvarter. För de tjänster han under pesttiden gjort de fattiga fick han av staden till fri och egen grund en tomt vid Regeringsgatan vid "nya kyrkogården" belägen "inom fattigstufvan", alltså vid Johannis kyrkogård, och fick 1668 24.3 fastebrev å denna tomt.

### 4. JOHAN GAMMAL 1671—1673.

Troligen född i Tierp, okänt när. Död 1673 11.9, begr. i Jakob 1673 25.9. Son av komministern i Tierp, sist kyrkoherden *ibid.* *Johan Gammal*, som 1642—1646 var komminister i Nikolai, serie II nr 7.

Student i Uppsala 1650 i juli (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1665 21.3 till

huspredikant hos friherre Gustaf Banér. Hjälppräst i Jakob 1668 2.12. Komminister ibid. 1669 22.10, tilltr. 1671 1.1.

Gift 1:o okänt var och när med *Kerstin Samuelsdotter*, född okänt var och när, död 1672, själaräringning i Nikolai 22.5, dotter av *Samuel Johansson*. — 2:o 1673 efter 14.6, okänt var och när, lysning i Jakob 1673 25.5, med *Kerstin Eriksdotter*, född och död okänt var och när, levde 1673 6.10, dotter av krukmakaren *Erik Joensson*.

Barnlös.

5. MAGNUS JOHANNIS MELANDER 1674—1676. Se Nikolai, komminister serie II nr 12.

6. ERIK LUNDIUS 1676—1689.

Troligen född i Alunda, okänt när. Död i Jakob 1689 22.4. Son av komministern i Alunda, sist kyrkoherden i Nysätra och Österunda *Hans Marci Lundius* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1659 3.2 (Rosl.), men var dock 1669—1670 Fjärdhundra nations kurator, varför nationsnamnet troligen är felskrivet i studentmatrikeln. Prästvigd i Uppsala 1670 28.3 till skolmästare och hjälppräst i Maria Magdalena, då han lovade äkta företrädarens änka. Uppvisade 1671 10.5 i Stockholms stads konsistorium ärkebiskopens collationsbrev å sysslan. Komminister i Jakob och Johannes 1676, tilltr. 1676, troligen 1.5. Kyrkoherde i Sorunda 1687 14.12, men avled före tillträdet, som skulle ske 1689 1.5

Gift i Maria Magdalena 1671 2.1 med *Kelin Andersdotter Cordan* i hennes andra gifte, född och död okänt var och när, härkomst okänd. Hon var gift 1:o i Jakob 1662 2.2 med fältpredikanten, sist skolmästaren vid Maria skola *Andreas Andreae Rundelius*, död 1670 i februari, begr. i Maria Magdalena 1670 18.3.

Barn: Ett barn begr. i Maria Magdalena 1674 22.7.

*Ingeborg*, född och död okänt var och när, men levde 1714 8.4. Gift i Jakob 1691 21.7 med komministern i Jakob och Johannes serie 3 nr 2 *Nicolaus Andreae Alatagrius* i hans tredje gifte.

7. ANDREAS ERICI TOLSTADIUS 1689—1699.

Född i Ersta by i Tolfta 1656 6.12. Död 1727 12.3, begr. i Almunge 1727 4.6 Son av häradsskrivaren *Erik Olofsson* och hans hustru *Helena Mattsdotter*. Fadern dog då sonen var ett halvt år gammal och då denne var nio år kom han till sin kusin, komministern i Klara i Stockholm *Andreas Tolstadius*, för skolgång. Genomgick sedan Gävle gymnasium och blev student i Uppsala 1680, men har ej kunnat påträffas i studentmatrikeln. Möjligen har han blivit inskriven tidigare och är identisk med *Andreas Petri Tolstadius*, student 1667 18.3 (Upl.), men i så fall är faderns namn oriktigt angivet i matrikeln. Prästvigd 1684, okänt när, men troligen i Uppsala, till huspredikant hos riksrådet *Tord Bondes* änka *Christina Fleming*, för vilkens barn han varit informator. Huspredikant hos kungl.

rådet greve Gustaf Oxenstierna 1687. Komminister i Jakob och Johannes 1689, tilltr. 1689 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1698 14.5. Kyrkoherde i Almunge 1698, tilltr. 1699 1.5. Kontraktsprost 1704 24.6. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1707. — Riksdagsman 1713 och 1720.

Gift 1:0 i Jakob 1689 7.7 med *Anna Magdalena Snack*, född 1667 4.4, okänt var, död 1697 11.6,<sup>1</sup> dotter av bergmästaren *Jonas Olofsson Snack* och hans hustru *Margareta Wibling*. — 2:0 i Östervåla prästgård 1698 8.11, bokf. i Rasbo, med *Catharina Byrelius* i hennes först gifte, född 1680, okänt när,<sup>2</sup> begr. i Almunge 1746 25.5, dotter av kyrkoherden i Rasbo mag. *Henrik Byrelius* och hans hustru *Anna Persdotter Bäfverfeldt* i hennes andra gifte samt gift 2:0 i Almunge 1729 6.7 med kyrkoherden i Almunge *Johan Sundius* i hans första gifte, född 1695, död i Almunge 1781 22.12.

Barn: 1. *Helena*, döpt i Jakob 1690 10.9, begr. i Uppsala 1730 15.2, kallas då *Magdalena*. Gift i Almunge 1714 10.8 med regementsfältskären, sist akademifältskären *Jost Andreas Mälhem* i hans andra gifte, begr. i Uppsala 1731 7.1.

1. *Jonas*, döpt i Jakob 1692 21.2, död 1746 i december, okänt var och när. Kallade sig *Tollstedt*. Kapten vid Upplands infanteriregemente.

1. *Eric*, döpt i Jakob 1693 21.2, död ibid. 1759 28.7. Kyrkoherde i Jakob och Johannes.

1. *Andreas*, döpt i Jakob 1694 5.12, begr. i Danviken 1759 28.12. Fil. mag., präst. Blev sinnesrubbad och vårdades hos brodern *Eric* och efter dennes död på Danviks hospital.

1. En son född och död 1697 (?).

2. *Johannes*, född i Almunge 1700 13.9, död ibid. 1706 18.2.

2. *Anna Magdalena*, född i Almunge 1701 14.1, död i pesten 1710, begr. i Almunge 1710 16.10.

2. *Henrik*, döpt i Almunge 1704 9.4, död ung, okänt var och när.<sup>3</sup>

2. *Henrik*, döpt i Almunge 1707 20.3, död i pesten 1710, begr. i Almunge 1710 16.10.

2. *Margareta*, född 1709, okänt när,<sup>4</sup> begr. i Almunge 1709 28.3, 13 veckor gammal.

2. *Johannes*, döpt i Almunge 1710 20.1, begr. ibid 1710 7.3.

2. *Carl Gustaf*, döpt i Almunge 1711 10.11, död i Nikolai 1779 2.10. Kallade sig *Tollstedt*. Hovrättsråd i Svea hovrätt.

2. *Lars Friedrich*, döpt i Almunge 1713 15.7, begr. ibid. 1713 4.10.

2. *Thure Adolf*, döpt i Almunge 1715 2.2, begr. ibid. 1718 21.2.

2. *Nicolaus*, döpt i Almunge 1717 13.10, död före fadern, okänt var och när.<sup>5</sup>

## 8. LAGO HESTSCHOU 1699—1708.

Född i Vittinge, okänt när. Död 1708 28.6,<sup>5</sup> begr. i Jakobs kyrka 1708 30.8. Son av förvaltaren hos friherre Lago Meijendorff von Yxkull på Skattmansö *Olof Hästsko* och hans hustru *N. N.*

<sup>1</sup> Jakobs F börjar 1721.

<sup>2</sup> Rasbo C börjar 1686.

<sup>3</sup> Ej funnen i Almunge F.

<sup>4</sup> Ej funnen i Almunge C.

<sup>5</sup> Enligt komminister Örnergs almanacksanteckningar; Wittingh uppger hans dödsdag till 8.8.

Student i Uppsala 1686 11.8 (Fjerdh.). Prästvigd i Uppsala 1695 19.7 till pastorsadjunkt i Värmdö. Nådårspräst i Jakob och Johannes 1697 efter komminister David Ekholm. Komminister ibid. efter Tolstadius 1699 kort före 10.5, tilltr. genast.

Gift 1:0 okänt var och när med *Brita Rydelius*, döpt i Hällestad 1664 30.11, begr. i Jakobs kyrka 1701 15.10, dotter av kyrkoherden i Hällestad *Israel Rydelius* och hans andra hustru *Elisabeth Loftander* i hennes första gifte samt syster till kyrkoherde Lysings tredje hustru. — 2:0 1702 15.7, okänt var, med *Sofia Catharina Lindelius*, döpt i Jakob 1684 15.5, död 1703 21.8,<sup>1</sup> dotter av sist kyrkoherden i Bälinge, Strängnäs stift, *Johan Lindelius* och hans första hustru *Brita Helena Örnstierna*. — 3:0 1704 31.5, okänt var, med *Elisabeth Persdotter Nohb* i hennes första gifte, född cirka 1684,<sup>2</sup> död i Fränninge 1764 2.11, dotter av en handlande i Borås samt gift 2:0 i Jakob 1710 19.6 med utnämnde komministern i Katarina serie I nr 6 *Johan Segerroth* och 3:0 med komministern i Finska församlingen nr 22, sist kyrkoherden i Fränninge och Vollsjö *Clemens Curtilius*.

Barn: 3, *Elisabeth*, född cirka 1703,<sup>3</sup> död okänt var och när.

3, *Brigitta*, född cirka 1705,<sup>3</sup> död okänt var och när. Gift före 1736 10.9, då en son föddes i Fränninge, med *Carl Gustaf Trægård*. Kallas då *Brigitta Christina*.

Värmdö församling önskade 1697 få Hestschou till komminister, men Uppsala domkapitel fann honom vara för ung och omeriterad.

I en inlaga till Stockholms stads konsistorium april 1707 säger sig Hestschou ha fått överståthållaren Knut Posses kallelse till Häradsammars pastorat och anhåller om konsistorii rekommendation till biskopen i Linköping.

En kamrerare Petter Wattman med sin hustru och Hestschou med sin (andra) hustru sålde 1703 12.3 ett hus i Skottgränd (kvarteret Bacchus nr 7, gamla nr 7).

#### 9. GUSTAF NORDSTEDT 1710—1713.

Född på Noors sätesgård i Roslagsbro 1683 17.5. Död i Odensala 1757 27.1. Son av arrendatorn *Thomas Hansson Krijck* och hans hustru *Margareta Geurlerus*.

Fick för sin skolgång understöd av Noors ägare, översten friherre Gustaf Horn. Student i Uppsala 1697 14.12 (Rosl.) under namnet Krijck, men inskrevs 1698 14.5 i Roslags nation under namnet Nordstedt, som han antog på friherre Horns önskan. Prästvigd i Uppsala 1705 16.12 till pastorsadjunkt i Gamla Uppsala. Vice komminister i Riddarholmen 1706—1708. Mag. i Uppsala 1707 28.5. Huspredikant hos kungl. rådet greve Carl Gyllenstierna 1707—1713. Vice pastor i Riddarholmen 1708 efter kyrkoherde Esbergius. Komminister i Jakob och Johannes 1710 18.5 med

<sup>1</sup> Jakobs F börjar 1721.

<sup>2</sup> Ej funnen i Borås C.

<sup>3</sup> Jakobs C saknas.

tillträde från 1710 1.5. Kyrkoherde i Odensala och Husby-Ärlinghundra 1713, tilltr. 1713 1.11. Vice kontraktsprost 1726, ordinarie 1729 16.4. Opponenten vid prästmötet i Uppsala 1717 och preses vid prästmötet ibid. 1733. — Riksdagsman 1719, 1723 och 1734.

Gift 1:o 1708, okänt var och när, med *Anna Enander*, döpt i Österlövsta 1690 2.3, begr. i Odensala 1728 8.8, dotter av brukspatronen *Hans Gabriel Enander* och hans hustru *Catharina Leufstadius*. — 2:o 1729, okänt var och när, med *Sigrid Smaræus*, född i Ovansjö 1706 15.9, begr. i Odensala 1751 12.2, dotter av kyrkoherden i Ovansjö *Olof Smaræus* och hans hustru *Margareta Wesslander*. — 3:o 1735, okänt var och när, med *Hedvig l'Amoureuse* i hennes andra gifte, född i Strängnäs 1703 19.9, begr. i Jakob 1772 19.3, dotter av guldsmeden *Abraham l'Amoureux* och hans hustru *N. N.* i hennes första gifte samt gift 1:o okänt var och när med komministern i Vassunda och Haga *Pehr Wadman*, död i Vassunda 1754 7.7.

- Barn: 1. *Anna Maria*, döpt i Jakob 1710 1.8, död i Funbo 1756 2.4. Gift i Odensala 1737 22.9 med kyrkoherden i Funbo, sist kyrkoherden i Östervåla mag. *Nils Collin* i hans första gifte, döpt i Uppsala 1701 11.10, död i Östervåla 1776 4.9.
1. *Catharina*, döpt i Jakob 1711 3.10, död i Vendel 1762 2.9. Gift 1:o i Odensala 1737 14.7 med konrektorn i Hudiksvall *Carl Eliesser Skunk*, född i Uppsala 1706 23.2, död i Hudiksvall 1751 12.6 och 2:o okänt var och när med kyrkoherden i Vendel mag. *Erik Boije* i hans tredje gifte, född i Västerås 1691 2.6, död i Vendel 1773 5.11. — Boije hette egentligen Wolcker, men upptog sin morfars namn.
1. *Margareta*, döpt i Jakob 1713 22.7, död i Allmundsryd 1796 4.1. Gift okänt var och när, men efter 1745 och före 1747 4.3, då en dotter föddes i S:t Olof i Stockholm, med huspredikanten, sist komministern i Allmundsryd *Enewald Heurlin*, född i Norra Rottne 1716 29.1, död i Allmundsryd 1794 9.3.
1. *Christina*, döpt i Odensala 1716 27.3, död i Lovö 1749 12.3. Gift i Odensala 1741 5.3 med kyrkoherden i Lovö *Anders Norinder* i hans andra gifte, född i Nora, Arkestiftet, 1702, död i Lovö 1754 4.6.
1. *Gustaf*, döpt i Odensala 1718 första söndagen i advent, begr. ibid. 1724 19.3.
1. *Gabriel*, döpt i Odensala 1720 23.11, begr. ibid. palmsöndagen 1722.
1. *Johannes*, döpt i Odensala 1721 13.12, begr. ibid. 1724 12.3.
1. *Helena*, döpt i Odensala 1724 14.8, död okänt var och när. Flyttade 1757 ogift till ej uppgiven ort.
1. *Elisabeth*, döpt i Odensala 1726 7.9, begr. ibid. 1734 29.10.
1. *Gustaf*, döpt i Odensala 1728 14.3, död i Västra Ryd 1784 12.4. Kyrkoherde i Västra Ryd och Stockholms Näs.
2. *Johannes*, döpt i Odensala 1730 7.10, död okänt var och när. E. o. kanslist i Kanslikollegium 1749, for sedermera till Ryssland, där han skall ha blivit hovråd.
2. *Carl Magnus*, döpt i Odensala 1732 11.8, begr. ibid. 1733 9.4.
2. *Olaus*, döpt i Odensala 1734 22.4, begr. ibid. 1734 29.10.
2. *Samuel*, döpt i Odensala 1735 15.9, död i Nikolai 1783 5.1. Kamrer i Riksbanken.
2. *Thomas*, döpt i Odensala 1737 21.12, begr. ibid. 1737 28.12.
2. *Anna*, döpt i Odensala 1739 9.9, begr. ibid. 1740 20.4.
2. *Ulrika*, döpt i Odensala 1741 3.5, begr. ibid. 1743 18.12.



2. *König*, döpt i Odensala 1747 3.2, död okänt var och när. Student i Uppsala 1758, for sedermera till Ryssland där han skall ha blivit hovråd.

Det har ej lyckats utröna var Nordstedt ingick sina giften. Av likpredikan över honom synes framgå att första giftet ingicks i kungl. rådet greve Gyllenstiernas hus.

Litteratur: Likpredikan av Laurent. Hydrén, Uppsala 1758.

#### 10. GEORG TILLÆUS 1714—1732.

Född cirka 1679, troligen i Falun. Död i Jakob 1732 6.7. Son av konrektorn i Falun, sist kyrkoherden i Rättvik *Andreas Georgii Tillæus* och hans första hustru *Elisabeth Dahlborg*.

Student i Uppsala 1698 5.3 (Vestm.). Prästvigd i Västerås 1706 30.5 till huspredikant hos generallöjtnanten friherre Johan Gabriel Banér. Komminister i Lidingö troligen 1707 (efter 1707 3.4). Komminister i Jakob och Johannes 1714 28.4, tilltr. 1714 1.5. — Valet ägde rum redan 1713 1.11 och Tillæus var vid detta adelns kandidat.

Gift 1:0 okänt var och när med *Brita Åbs* i hennes andra gifte, troligen född i Köping, okänt när, död 1723 10.5,<sup>1</sup> dotter av handlanden och rådmannen i Köping *Petter Larsson Åbs* och hans hustru *Anna Hölstenius* samt gift 1:0 okänt var och när med handlanden *Daniel Fors*, efter vilken hon 1698 17.8 var änka. — 2:0 okänt var och när med *Anna Christina Paulssen* i hennes första gifte, född cirka 1704, okänt var och när, död i Grödinge 1746 9.7, härkomst okänd. Hon blev gift 2:0 i Jakob 1735 16.10 med kyrkoherden i Grödinge *Lars Torsk* i hans andra gifte, född i Västerhaninge 1677 11.1, död i Grödinge 1754 20.1.

Barnlös.

#### 11. FLORENTINUS SCHARFF 1734—1740.

Född i Hölö 1701 27.1. Död i Torpa, Strängnäs stift, 1773 8.1. Son av kyrkoherden i Hölö *Paulus Johannis Scharff* och hans första hustru *Anna Månsdotter Stenius*.

Student i Lund 1719,<sup>2</sup> i Uppsala 1723 5.11 (Sörml.). Mag. ibid. 1728 4.6. Prästvigd i Strängnäs 1728 15.7. Vice komminister i Jakob och Johannes 1731 under Tillæi sjukdom och nådårspräst efter honom. Komminister ibid., vald 1734 4.5 efter Tillæus, med tillträde från 1734 1.5. Kyrkoherde i Kung Karl och Torpa 1739 17.11, tilltr. 1740 1.5. Kontraktsprost 1752 1.7. Predikant vid prästmötet i Strängnäs 1759.

<sup>1</sup> Troligen i Jakob.

<sup>2</sup> Ej funnen i studentmatrikeln.

Gift i Hölö 1730 10.5 med *Hedvig Corte*, född i Brahestad 1702 7.2, död i Torpa 1769 30.7, dotter av borgmästaren i Brahestad *Henrik Corte* och hans andra hustru *Margareta Persdotter*.<sup>1</sup>

Barn: *Beata Margareta*, född i Stockholm 1731 19.2, bokf. i Hölö, död i Köping 1811 15.10. Gift i Nikolai 1750 7.6 med predikanten, sist komministern i Nyköpings västra församling *Andreas Wirell*, född i Länna, Strängnäs stift, 1717 1.8, död i Nyköpings västra församling 1765 1.11.

*Paul Hindrich*, döpt i Jakob 1733 18.4, död i Göteborgs amiralitetsförsamling 1817 29.4. Tygmästare och överste vid Arméns flotta.

*Johannes*, döpt i Jakob 1735 18.2, död i Torpa 1765 7.8. Fil. mag.

*Florentinus*, döpt i Jakob 1737 23.2, död i Riddarholmen 1799 30.12. Direktör.

*Carl Fredrik*, döpt i Jakob 1738 3.12, död i Torpa 1744 före 21 söndagen efter Trinitatis, då modern efter honom gav en gåva till kyrkan.

*Ernst Fredrik*, döpt i Jakob 1739 26.12, död i Katarina 1806 14.1. Postmästare i Köping 1773—1779. Underbrännmästare vid Kungsholmens kronobränneri 1780, avsked 1798.

*Ulrika*, född 1747 30.3,<sup>2</sup> död okänt var och när. Levde 1804 på Asphyttan i Färnebo. Gift i Torpa 1768 11.2 med brukspatronen *Anders Levin*, född 1731 12.10, död i Färnebo 1793 5.12.

## 12. ERIC GERINGIUS 1740—1747.

Född i Bettna 1707 19.12. Död i Jakob 1747 12.1. Son av kyrkoherden i Bettna *Andreas Andreae Geringius* och hans hustru *Catharina Bergander*.

Student i Uppsala 1725 22.1 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1730 24.7 till huspredikant hos riksrådet greve Olof Törnflycht. Pastorsadjunkt hos fadern i Bettna 1732. Brukspredikant vid Vällinge 1737 20.4. Vice pastor i Bettna 1739 sedan befattningen i Vällinge blivit indragen. Komminister i Jakob och Johannes 1740 1.10, tilltr. genast.

Gift i Stockholm<sup>3</sup> 1736 2.5 med *Charlotta Susanna Christiernin* i hennes första gifte, född i Danzig 1714, död i Strömfors i Finland 1757 12.3, dotter av kaptenen *Johan Christiernin* och hans hustru *Hedvig von Sefeldt* samt gift 2:o okänt var och när med postdirektören i Abborfors i Finland *Nils Gustaf Duncan* i hans första gifte, död 1771.<sup>4</sup>

Barn: *Per*, född 1737, okänt var, död i Danzig 1763. Kopparstickare och myntgravör.

*Catharina Charlotta*, född i Bettna 1739 4.6, död 1761 2.7, okänt var. Gift i Strömfors 1754 19.12 med löjtnanten, sist kaptenen *Johan Gabriel Silfver-skiöld* (adl. ätten nr 1073) i hans första gifte, född 1714 19.12, död i Stockholm 1784 12.5, själaräringning i Riddarholmen 1784 15.5.

*Erik*, döpt i Jakob 1741 19.7, död okänt var och när.

<sup>1</sup> Borgmästare Corte var gift 3:o med *Beata Johansdotter Tavast* i hennes tredje gifte. Hon blev gift 4:o med *Florentinus Scharffs* far i hans andra gifte.

<sup>2</sup> Torpa C 1722—1751 saknas.

<sup>3</sup> Trol. i Hedvig Eleonora emedan bröllopsvers finnes av dåv. kommin. ibid. J. G. Hallman, E saknas.

<sup>4</sup> Strömfors ministerialböcker ha stora luckor.

*Anders Gustav*, döpt i Jakob 1742 7.11, död okänt var och när. Flyttade med modern till Abborfors.  
*Stina Lisa*, döpt i Jakob 1744 24.6, död okänt var och när.  
*Carl Niclas*, döpt i Jakob 1746 10.6, död okänt var och när. Flyttade med modern till Abborfors och möjligen senare till Karelen.  
*Erik*, född postumus i Jakob 1747 2.9, död okänt var och när. Flyttade med modern till Abborfors.

Geringius har gjort sig mest känd som framstående kopparstickare. Han utförde i kopparstick blanketter för prästbevis, vilka han höll till salu sedan de blivit av Prästeståndet godkända. Hans porträtt finnes i kopparstick av C. Bergqvist. 1748.

Kungl. maj:t beviljade 1747 18.6 ett extra nådår för änkan och barnen.

### 13. ANDERS UNGE 1749—1750.

Född 1718, okänt var och när. Död i Älmeboda 1796 4.7. Son av häradshövdingen *Anders Unge* och hans hustru *Sara Elisabeth Malmén*.

Student i Lund 1736 2.9 (Smål.). Student i Uppsala 1738 26.9 (Smål.). Mag. ibid. 1743 22.6. Prästvigd i Uppsala 1744 16.12 till huspredikant hos riksrådet, sedermera friherre Anton Johan Wrangel. E. o. kungl. hovpredikant 17 . . . Nådårspräst i Jakob och Johannes 1747 efter komminister Geringius. Komminister ibid. 1748 30.6, tilltr. 1749 1.5. Teol. lektor och kyrkoherde i Visingsö 1749 15.8, tilltr. 1750 1.5. Hon. prost 1763.<sup>1</sup> Kyrkoherde i Korsberga, Lemhult och Solberga 1768 3.2, tilltr. 1768 1.5. Kontraktspastor 1772,<sup>1</sup> tjänstledig 1787. Blev 1793 tjänstledig även från kyrkoherdetjänsten och bosatte sig hos sin äldsta dotter i Älmeboda prästgård. — Orator vid prästmötet i Växiö 1755.

Gift okänt var och när med *Anna Helena Vindrufva*, född cirka 1724, troligen i Sala stadsförsamling,<sup>2</sup> död i Korsberga 1793 19.3, dotter av auditören vid Västmanlands regemente *Sven Vindrufva* och hans hustru N. N.

Barn: *Sara Christina*, född 1746 30.11, okänt var, död i Älmeboda 1817 15.9. Gift i Korsberga 1774 8.7 med rektorn vid Barnhusskolan i Stockholm, sist kyrkoherden i Älmeboda *Clemens Helin*, född i Bäckseda 1742 14.12, död i Älmeboda 1807 5.9.

*Anna Helena*, född i Jakob 1748 2.9, död okänt var och när före 1836.

*Sven*, född i Visingsö 1751 19.1, död ibid. 1751 13.5.

*Anna Catharina*, född i Visingsö 1752 5.2, död i Ramkvilla 1812 9.8.

*Pebr*, född i Visingsö 1753 6.3, död ibid. 1757 25.10.

*Jacob*, född i Visingsö 1755 4.2, död okänt var och när, troligen död ung.

*Hugo*, född i Visingsö 1756 1.8, död ibid. 1757 30.10.

*Johan Eric*, född i Visingsö 1759 8.6, död i Adolf Fredrik 1795 2.5. Komminister i Adolf Fredrik.

<sup>1</sup> Biskopsämbetetets concept saknas, Växiö domkapitels protokoll giva inga upplysningar om datum.

<sup>2</sup> Sala stadsförsamlings C saknas.

*Margareta Maria*, född i Visingsö 1760 30.10, död i Maria Magdalena 1841 14.9. Gift i Stockholm<sup>1</sup> 1786 5.2 med överlotsinspektören, sist titulär amiralitetskammarrådet *Johan Björcke*, född i Karlskrona amiralitetsförsamling 1747 31.10, död i Katarina 1813 24.3.

*Sofia Ulrika*, född i Visingsö 1765 15.1, död i Nikolai 1836 23.12. Gift 1:0 i Stockholm<sup>1</sup> 1789 1.11 med sin kusin notarien vid Kännärrätten i Arboga, sist aktuarien i Kammarrätten *Gustaf Ferdinand Pape*, född i Arboga stadsförsamling 1755 25.9, död i Nikolai 1801 12.5 och 2:0 i Katarina 1802 28.2 med assessorn i Kammarrätten *Magnus Limmell*, född i Hakarp 1742 19.4, död i Maria Magdalena 1817 26.2.

*Elisabeth*, född i Visingsö 1767 8.6, död *ibid.* 1767 14.6.

#### 14. JOHAN HEDENIUS 1750—1768.

Född i Katarina 1714 20.8. Död i Biskopskulla 1801 9.1. Son av komministern i Katarina *Nils Hedenius* och hans hustru *Margareta Engelbrechtsdotter Bure* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala 1730 12.10 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1739 7.12 till pastorsadjunkt i Skokloster. Komminister i Jakob och Johannes 1750 23.1, tilltr. 1750 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1755 6.6. Kyrkoherde i Biskopskulla och Fröjeslunda 1768 18.3, tilltr. 1768 1.5. Hon. prost 1778 8.4. Kontraktspastor 1785 13.4. — Predikant vid prästmötet i Uppsala 1774.

Gift i Skokloster 1750 21.10 med *Eva Sara Grizelius*, döpt i Skokloster 1713 11.10, död 1799,<sup>2</sup> dotter av kyrkoherden i Skokloster *Petrus Grizelius* och hans hustru *Catharina Stare*.

Barnlös.

#### 15. ANDERS ÖSTERMAN 1768—1778.

Född i Fittja 1725 15.6. Död i Jakob 1778 20.3, bokf. i Johannes F. Son av kyrkoherden i Fittja *Gabriel Österman* och hans hustru *Christina Kindberg*.

Student i Uppsala 1744 7.3 (Fjerdh.). Prästvigd i Uppsala 1755 27.3 till komministersadjunkt i Nikolai. Tillika huspredikant hos riksrådet friherre Gabriel von Seth 1757. Pastorsadjunkt i Katarina 1758 10.3. Pastorallex. i Uppsala 1760 25.4. Komminister i Jakob och Johannes 1768 14.10, tilltr. 1768 1.11. Kyrkoherde i Giresta och Gryta 1777 1.9, men avled före tillträdet.

Gift i Jakob 1770 9.10 med *Margareta Catharina Lindberg*, född i Klara 1750 31.3, död i Adolf Fredrik 1832 27.4, dotter av snickarmästaren *Michael Lindberg* och hans hustru *Anna Maria Wellendorph* i hennes första gifte.

Barn: *Johan Gabriel*, född i Jakob 1771 13.8, död *ibid.* 1775 25.6, bokf. i Johannes F.  
*Anders Samuel*, född i Jakob 1772 12.7, död *ibid.* 1775 27.6, bokf. i Johannes F.

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

<sup>2</sup> Biskopskulla F saknas 1799 1.4—1800.

*Christina Maria*, född i Jakob 1774 7.1, död ibid. 1774 27.1, bokf. i Johannes F. *Gustaf Magnus*, född i Jakob 1775 20.6, död ibid. 1828 20.3, bokf. i Johannes F. Bokhållare vid Kronouppbördsverket.  
*Johan Gabriel*, född i Jakob 1777 20.1, död i Katarina 1833 11.2. Uppsyningsman vid Utrikes tullbevakningen.

## 16. ELOF ARRHENIUS 1778—1787.

Född i Hammarö 1752 18.1. Död i Nyed 1803 9.3. Son av sekreteraren, sist hovrättskommissarien *Jakob Arrhenius* och hans hustru *Ulrika Fryxell* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala 1769 17.3 (Verml.). Prästvigd 1771 5.12, troligen i Karlstad<sup>1</sup> till huspredikant hos riksrådet friherre Carl Funck. Tillika lärare vid hovpredikanten Thenstedts skola i Stockholm 1773 1.5. Komministersadjunkt i Nikolai 1773 18.5. Skolmästare vid Barnhuset 1776. Tillika e. o. hovpredikant hos hertigen av Östergötland 1776 28.2. Pastorallex. inför Hovkonsistorium 1776 31.3. Komminister i Jakob och Johannes 1777 17.3, tilltr. 1778 1.5. Kyrkoherde i Nyed och Älvsbacka 1785 13.4, tilltr. 1787 1.5. Hon. prost 1797.<sup>1</sup>

Gift i Skärstad 1779 9.2 med *Maria Charlotta Arell*, född i Skärstad 1757 30.11, död i Karlstad 1810 21.12, dotter av kyrkoherden i Skärstad mag. *Olof Arell* och hans hustru *Lovisa Christina Rothman*.

Barn: *Olof*, född 1781 10.10,<sup>2</sup> död i Nyed 1791 20.9.

*Jakob*, född i Jakob 1783 10.7, död ibid. 1786 28.2.

*Lars Gustaf*, född i Jakob 1784 30.9, död ibid. 1786 4.1.

*Christina Charlotta*, född i Jakob 1786 6.2, död i Nyed 1790 22.5.

*Anna Magdalena*, född i Nyed 1788 25.1, död ibid. 1788 16.8.

*Johan Elof*, född i Nyed 1789 15.4, död i Björneborg, Finland, 1859 20.2.

Provinsialläkare, assessor.

*Carl Magnus*, född i Nyed 1790 30.5, död i Nikolai 1850 28.1. Förste expeditionssekreterare.

*Per*, född i Nyed 1791 30.7, död i Hovförsamlingen 1829 4.7. Kamrerare vid kronprinsens hovstat, hovsekreterare.

*Maria Charlotta*, född i Nyed 1792 30.11, död ibid. 1798 20.8.

*Olof August*, född i Nyed 1794 18.2, död ibid. 1797 11.1.

*Jakob Johan*, född i Nyed 1795 12.4, kallas sedermera *Jakob Göran*, död i Varberg 1855 13.9. Med. dr. Stadsläkare i Varberg.

*Fredrik*, född i Nyed 1796 1.5, död i Olmehärad 1870 18.3. Kyrkoherde i Olmehärad.

*Olof*, född i Nyed 1797 27.10, död i Nor 1878 29.9. Kyrkoherde i Nor.

*Knut Gustaf*, född i Nyed 1799 12.1, död i Danviken 1835 12.1. E. o. kontorskrivare i Riksbanken, sinnessjuk.

*Fredrika Charlotta*, född i Nyed 1800 21.2, död i Skänninge 1844 13.1. Gift 1:0 1820, okänt var och när,<sup>3</sup> med komministern i Millesvik, sist komministern

<sup>1</sup> Karlstads domkapitels arkiv förstördes vid Karlstads brand 1865.

<sup>2</sup> Ej funnen i Jakobs C.

<sup>3</sup> Ej i Nyed, Karlstad eller Millesvik, ingen annons i Posttidningen.

i Brattfors *Pebr Edqvist*, född i Artemark 1786 24.1, död i Brattfors 1833 31.12 och 2:0 i Brattfors 1836 3.5 med vice pastorn i Regna, sist komministern i Skänninge *Carl Magnus Malmsten*, född i Norrköping, Olai 1794 18.11, död i Skänninge 1838 22.2.

17. JOHAN HENRIC KÖSTER 1787—1801.

Född i Edsbro 1751 2.10. Död i Vassunda 1820 11.3. Son av komministern i Ununge och Edsbro, sist kyrkoherden *ibid. Zacharias Köster* och hans hustru *Maria Elisabeth Henricsson*.

Student i Uppsala 1769 23.6 (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1772 11.12 till pastorsadjunkt i Ununge och Edsbro. Tillika brukspredikant vid Skebo bruk 1776. Pastorallex. i Uppsala 1782 26.4. Nådårspredikant och vice pastor i Ununge och Edsbro 1783 22.1—30.4. E. o. bataljonspredikant vid Ankedrottningsens livregemente 1783 29.3. Tillika pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1783 14.5. Komminister i Jakob och Johannes 1787 26.7, tilltr. 1787 1.8. E. o. kungl. hovpredikant 1793 10.5. Kyrkoherde i Vassunda och Haga 1799 30.10, tilltr. 1801 1.5. Hon. prost 1808 7.12. — Å förslag till kyrkoherde i Söderby och Karlskyrka 1786, i Täby 1795, i Nysätra och Österunda 1797, i Hökhuvud och Skepthammar 1797 och i Estuna 1798.

Gift i Ununge 1787 29.10 med *Anna Maria Berg*, född i Spånga 1749 8.4, död i Vassunda 1812 5.6, dotter av komministern i Spånga och Järfälla, sist kyrkoherden i Ununge och Edsbro *Lars Berg* och hans hustru *Christina Catharina Brandes*.

Barnlös.

18. PEHR ISAC RENSTRÖM 1801—1814.

Född i Arboga 1766 7.6. Död i Jakob 1814 31.10. Son av apotekaren och rådmannen *Isac Renström* och hans hustru *Anna Margareta Tenggren*.

Student i Uppsala 1761 18.2 (Vestm.). Prästvigd i Västerås 1792 20.6 till pastorsadjunkt i Kolbäck. Pastorsadjunkt i Arboga 1792 9.8. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1795 26.5. Pastorallex. i Västerås 1796 17.11. Tjänstgörande e. o. hovpredikant hos hertigen av Södermanland 1797 23.2. Komminister i Jakob och Johannes 1800 16.12, tilltr. 1801 1.5. Vice pastor *ibid.* 1801 8.9—1802 30.4 och 1806 29.7—31.10. Ordinarie kungl. hovpredikant 1809 29.6 och intog 1809 26.7 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Kyrkoherde i Norrbärke 1813 9.8, men avled före tillträdet. — Å förslag till komminister i Nikolai 1805, till kyrkoherde i Katarina 1809, till komminister i Nikolai 1810 och till kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1811. — Riksdagsman 1809.

Ogift.

Komminister Renström var känd som god sångare.

19. BENGTT LENNÉUS 1815—1823.

Född i Rännelanda 1767 22.7. Död i Grödinge 1841 19.4. Son av kronolänsmannen, sist skolmästaren i Överselö *Gustaf Lennéus* och hans hustru *Margareta Floding*.

Student i Uppsala 1789 24.3 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1794 29.6 till huspredikant hos landshövdingen friherre Claes Rålamb. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1795 3.2 Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1802 23.3. Pastorallex. i Strängnäs 1807 30.9. Predikant vid Hedvig Eleonora fattighus 1808 8.3. Vice kateket i Maria Magdalena 1810 11.9. Komminister i Jakob och Johannes 1814 18.1, tilltr. 1815 1.5. Vice komminister i Ulrika Eleonora 1814 1.4—1815 30.4. Kyrkoherde i Grödinge 1822 14.1, tilltr. 1823 1.5. Predikant vid Norrmalms hälsobrunn somrarna 1815, 1818 och 1821. — Å förslag till komminister i Adolf Fredrik 1808, till komminister i Hedvig Eleonora 1809, till komminister i Jakob och Johannes 1812 och till rektor vid Johannis skola 1811 och 1813. Kallad 1812 att komma under omröstning till komminister i Maria Magdalena. Å förslag till komminister i Nikolai 1819 och till kyrkoherde i Bettna 1821.

Gift i Stockholm<sup>1</sup> 1833 29.6 med *Magdalena Ek*, född i Gåsborn 1796 9.12, död i Gillberga, Karlstads stift 1853 27.3, dotter av brukspatronen *Nils Ek* och hans hustru *Sara Berggren*.

Barnlös.

20. ANDERS ADOLF NESSELIUS 1823—1830.

Född i Bred 1785 6.4. Död i Jakob 1830 9.4. Son av bonden *Olof Andersson* i Vreten och hans hustru *Brita Andersdotter*.

Student i Uppsala 1803 20.6 (Fjerdh.). Prästvigd i Stockholm 1809 17.12 till pastorsadjunkt i Film. Pastorsadjunkt i Värmdö 1811 1.6. Lärare vid Jakobs och Johannis Fri- och fattigskola 1814 16.6, tilltr. 1814 1.10. Pastorallex. i Uppsala 1817 10.12. Komminister i Jakob och Johannes 1822 2.9, tilltr. 1823 1.5. Kyrkoherde i Harbo 1828 24.9, men avled före tillträdet. Predikant vid Norrmalms hälsobrunn sommaren 1825. — Å förslag till kyrkoherde i Närtuna och Gottröra 1821. Kallad 1824 till fjärde provpredikant för kyrkoherdetjänsten i Västra Ryd och Stockholms Näs.

Gift i Fröjeslunda 1819 29.11 med *Anna Carolina Norelius*, född i Maria Magdalena 1789 7.4, död i Huddunge 1852 12.6, dotter av sidenbandfabrikören, sist byggnings- och ämbetsborgmästaren i Stockholm *Anders Norelius* och hans andra hustru *Johanna Elisabeth Schönmeijer* i hennes andra gifte.

Barn: *Johanna*, född i Klara 1816 13.10 av okända föräldrar och sedermera legitimerad, död i Ossebygarn 1901 5.3. Gift i Östervåla 1837 24.8 med utnämnde

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

skolmästaren i Estuna, sist komministern i Vada och Angarn *Erik August Treuddér*, född i Vendel 1809 26.6, död i Vada 1868 23.12.

Nesselius efterlämnade ett gäldbundet bo, där skulderna betydligt överstego tillgångarna. Kungl. maj:ts medgav 1830 9.7 att änkan och dottern fingo njuta nådår i Harbo ehuru Nesselius ej hunnit tillträda pastoratet och beviljade samtidigt ett extra nådår. Härigenom kunde efterträdaren i Jakob och Johannes tillträda 1830 26.7 eller den dag konsistorium fick kännedom om kungl. maj:ts brev.

## 21. JAKOB WIDSTRAND 1830—1833.

Född i Snavlunda 1795 9.6. Död i Mosjö 1849 15.6. Son av frälsebonden *Isaac Isaacsson* i Ödesovra och hans hustru *Christina Jansdotter*.

Student i Uppsala 1815 1.12 (Sörml. Ner.). Prästvigd i Strängnäs 1819 18.3 till huspredikant hos friherrinnan Maria Elisabeth Lilliesvärd född Rosir. Komministersadjunkt i Överselö 1820 30.8. Tillika skolmästare ibid. 1820. Vice rektor vid Johannis skola i Stockholm 1823 1.5. Andre lärare vid Jakobs och Johannis Fri- och fattigskola 1823 12.8. Pastorex. i Strängnäs 1828 8.10. Komminister i Jakob och Johannes 1829 27.4, tilltr. 1830 26.7. Kyrkoherde i Mosjö och Täby 1832 7.5, tilltr. 1833 1.5, men fick 1833 8.1 tjänstledighet från komministertjänsten under tiden 1833 23.1—30.4 för att resa till sitt pastorat. — Suspenderad på ett halvt år 1847 1.6 emedan han ej lyckades förmå sina församlingar att tillämpa skolstadgan av 1842.

Gift i Ytterselö 1823 28.12 med *Ebba Gustafva Annell*, född i Strängnäs 1803 10.4, död i Strömsholm 1864 25.4, bokf. i Kung Karl, dotter av komministern i Strängnäs, sist kyrkoherden i Ytterselö *Johan Annell* och hans första hustru *Ebba Sofia Fredengren*.

Barn: *Frans Herman*, född i Jakob 1824 10.10, död i Amerika i september 1891.

Tjänsteman i Kommerskollegium, reste sedan till Amerika, där han anslöt sig till ett kommunistiskt samfund<sup>1</sup>.

*Claes Axel*, född i Jakob 1828 25.6, död okänt var och när, men levde ännu 1885 i Minneapolis i Nordamerikas Förenta stater. Fil. känd., musiker.

*Emma Gustafva*, född i Mosjö 1834 16.9, död okänt var och när. Emigrerade till Amerika.

*Ebba Mathilda Wilhelmina*, född i Mosjö 1837 9.4, död ibid. 1847 11.7.

*Clara Ulrika Josefina*, född i Mosjö 1840 18.2, död okänt var och när. Emigrerade till Amerika.

*Carl Wilhelm Theodor*, född i Mosjö 1843 17.6, död okänt var och när. Emigrerade 1857 till Amerika.

## 22. ERIK WINNBERG 1833—1845.

Född i Frösön 1799 27.12. Död i Östersund 1861 6.4. Son av majoren *Erik Casimir Winnberg* och hans hustru *Erika Vagenius*.

<sup>1</sup> Om denne se *Claes Lundin*, En samhällsförbättrare i gamla och nya världen, i Tidsbilder ur Stockholmslifvet, Stockholm 1895.



Student i Uppsala 1819 3.3 (Medelp. Jämtl.). Prästvigd i Uppsala 1827 10.6 till huspredikant hos änkegrevinnan Ulrika Löwen född Cronstedt. Komministersadjunkt i Ulrika Eleonora 1830 8.6. Pastorallex. i Uppsala 1831 12.12. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1832 1.1—30.6. T. f. predikant vid Serafimerlasarettet 1832 1.7—1833 30.4. Komminister i Jakob och Johannes 1833 13.4, tilltr. 1833 1.5. Kyrkoherde i Sveg, Älvros, Linsäll och Lillherrdal 1845 25.8, tilltr. 1845 1.9. — Å förslag till komminister i Nikolai 1843.

Gift 1:0 i Jakob 1835 5.12 med *Carolina Dorothea Lagervall*, född i Nikolai 1809 15.1, död i Sveg 1854 17.8, dotter av kramhandlaren *Gabriel Lagervall* och hans hustru *Anna Dorothea Zetterström*. — 2:0 1855 17.6 med *Brita Svendsdotter*, född 1829 4.7, död 1858 25.9, dotter av hemmansägaren *Sven Olofsson* i Älvros.<sup>1</sup>

Barn: 1. *Erik Casimir Gabriel*, född i Jakob 1836 11.10, död i Brunflo 1912 8.1. Kronolänsman.

1. *Axel Gustaf Ferdinand*, född i Jakob 1838 12.8, död i Östersund 1913 12.8. Kramhandlare, sedan bankkamrerare i Östersund.

1. *Algernon Mortimer*, född i Jakob 1840 31.8, död 1873, okänt var och när. Snickargesäll.

2. *Eleonora*, född i Sveg 1856 8.11, död ibid. 1857 16.6.

2. *Herman*, född i Sveg 1858 24.9, död i Älvros 1861 25.6.

## 23. JOHAN HELLMAN 1846—1857.

Född i Helgum 1810 16.7. Död i Selånger 1869 13.6. Son av bonden *Jon Jonsson* i Rådom och hans hustru *Lisa Persdotter*.

Student i Uppsala 1832 20.11 (Norrl.). Prästvigd i Hernösand 1835 18.1 till huspredikant hos kammarherren och majoren friherre Claes Gustaf Rålamb. Pastorsadjunkt i Heliga Trefaldighets församling, Arkestiftet 1835 16.6. Vikarierande lärare vid Jakobs och Johannes Fri- och fattigskola 1837 1.4. Komministersadjunkt i Katarina 1838 1.8. Vice kollega vid Ulrika Eleonora Apologistskola 1839 1.1. Lärare vid Jakobs och Johannes Fri- och fattigskola 1839 29.10. Pastorallex. i Hernösand 1841 15.12. T. f. bataljonspredikant vid Svea livgarde 1842 och vid Svea artilleriregemente 1843. Komminister i Jakob och Johannes 1846 17.3, tilltr. 1846 1.4. Kyrkoherde i Selånger och Sättna 1854 19.5, tilltr. 1857 1.5.

Gift i Jakob 1846 9.7 med *Amalia Boivie*, född i Katarina 1804 31.3, död i Selånger 1860 8.1, dotter av sidenfabrikören *Frans Boivie* och hans hustru *Anna Helena Åkerblom*.

Barnlös.

<sup>1</sup> Emedan en stor del av kyrkoarkivet i Sveg och Älvros förstördes vid eldsvåda i Svegs prästgård 1870 ha närmare uppgifter ej kunnat erhållas.

24. NILS JAKOB STAHRE 1857—1890.

Född i Ulrika Eleonora 1812 22.3. Död i Jakob 1890 21.4. Son av apotekaren *Johan Nilsson Stahre* och hans hustru *Brita Ulrika Aulin*.

Student i Uppsala 1830 8.10 (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1835 16.6 till vice komminister i Frösthult och Härnevi. Pastorsadjunkt i Alsike och Knivsta 1836 30.3. Vice pastor ibid. under riksdagen 1840—41. Pastorallex. i Uppsala 1844 15.3. Vice pastors namn, heder och värdighet 1849 31.1. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1849 30.5. Vikarierande lärare vid Norrmalms allmänna barnskola 1850 1.7. Vice pastor i Finska församlingen 1850 15.7—30.9. Komminister i Jakob och Johannes 1855 30.6, tilltr. 1857 1.5. Tjänstledig 1884 4.11 tillsvidare på grund av ålder och sjuklighet. — T. f. amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1860 29.5. — Kallad 1847 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena. Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1849 och i Hedvig Eleonora 1853.

Gift i Maria Magdalena 1851 22.3 med *Sofia Charlotta Jacobina Otter*, född i Nikolai 1814 17.10, död i Jakob 1888 1.9, dotter av vinskänken *Jacob Niclas Otter* och hans hustru *Anna Charlotta Blomberg* och dotterdotter till kyrkoherden i Fransk-Lutherska församlingen Carl Petter Blomberg.

Barn: *Helga Jacobina Charlotta Ulrika*, född i Maria Magdalena 1853 29.4, död i Jakob 1863 27.3.

Stahre begärde få tillträda den 1856 1.5 efter Segerquist lediga komministertjänsten, men detta avslogs 1855 23.10 av Stockholms stads konsistorium emedan han var vald till Hellmans efterträdare. Av Stahre hos kungl. maj:t anförda besvär avslogos 1856 18.3.

Genom testamente av 1882 22.5 och tillägg till detsamma 1890 22.3 stiftade komminister Stahre och hans hustru Stahres fond under förvaltning av kyrkorådet i Jakobs och Johannes församling, varav räntan skall utdelas till behövande. Fonden, uppgående till ett belopp av 78.500:— kronor, delades vid församlingsdelningen 1907 så, att Jakobs kyrkoråd under sin förvaltning behöll hälften och den andra hälften överlämnades till den nybildade Johannes församling.

25. JOHAN ALFRED WISSNELL 1891—1902.

Född i Finska församlingen i Stockholm 1852 9.2. Död i Höja 1907 25.7. Son av snickarmästaren *Johan Fredrik Wissnell* och hans hustru *Fredrika Carolina Lindström*.

Student i Uppsala 1871 15.9 (Sthlm). Prästvigd i Strängnäs 1880 18.7. Pastorsadjunkt i Tyska församlingen i Stockholm 1880 20.7—1882 29.8. Vikarierande förste lärare vid Frimurarebarnhuset h. t. 1880. Vice kollega vid Katarina lägre allmänna läroverk v. t. 1881. Kateket i Ulrika Eleonora 1881 30.5, i Jakob och Johannes 1882—1888. Förste lärare vid Frimurare-

barnhuset 1881 1.7—1882 30.6. Vice pastor i Tyska församlingen 1881 4.7—18.8. Andre pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1881 16.8—1884 7.10. Vice pastor i Tyska församlingen 1882 13.6—23.8. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1883 1.5—1884 7.10. T. f. regementspastor vid Andra livgardet 1883 28.6—21.7. Pastorsadjunkt i Tyska församlingen 1883 1.10—1884 28.5. Vice pastor i Jakob och Johannes 1884 tre veckor i juni och tre veckor i augusti. Förste pastorsadjunkt ibid. 1884 7.10—1891 30.4. Vice pastor ibid. 1885 15.7—31.8, 1886 15.7—26.8 och 1887 sex veckor i juli och augusti. Amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1887 13.12—1890 30.4. Vice pastor i Jakob och Johannes 1888 22.5—31.8. Lärare i kristendom vid Sjökrigsskolan 1888 11.10. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1888 1.12. Vice pastor i Jakob och Johannes 1889 7.5—7.6 och 1.7—31.8. Regementspastor vid Svea artilleriregemente 1890 24.4, tilltr. 1890 1.5. Vice pastor i Jakob och Johannes 1890 1.7—31.8. Komminister ibid. 1890 17.11, tilltr. 1891 1.5. Kyrkoherde i Höja och Starby 1901 15.2, tilltr. 1902 1.5. — Kallad 1884 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena, 1891 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Karlskrona stadsförsamling, men avböjde, och 1892 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena. Å förslag till kyrkoherde i Gustaf Wasa 1906 och i Jakob 1907, men avled innan valet i Jakob ägt rum.

Gift i Jakob 1883 20.12 med *Charlotta Bernhardina Sparrström*, född i Katarina 1855 11.5, död i Stockholm 1930 20.6, bokf. i Lidingö, dotter av fabrikören *Gustaf Wilhelm Sparrström* och hans hustru *Carolina Mathilda Östberg*.

Barn: *Sven Fredrik*, född i Jakob 1885 19.5, död i Höja 1905 1.3. Student.

*Elsa Carolina*, född i Jakob 1886 6.5, död i Gustaf Wasa 1918 25.10. Gift i Höja 1908 15.8 med grosshandlaren i Hälsingborg, sedermera kamreraren *Ingvar Agaton Norén* i hans första gifte, född i Gösslunda 1883 25.4.

*Eva Fredrika*, född i Jakob 1889 13.4. Gift i Gustaf Wasa 1916 1.7 med bankkassören *Folke Fagrell*, född i Nässjö 1883 19.12, död i Johannes 1919 14.4.

Wissnell var en av Stockholms mest uppburna predikanter och ansågs även vara synnerligen skicklig i göromålen å pastorsexpeditionen.

26. WILHELM EMIL FRITHIOF WESTMAN 1902—1907. Se Englebrekt, kyrkoherdar nr 1.

## Serie II

1. GEORGIUS MICHAELIS WEST 1670—1678.

Född 1644 24.4. Död 1678 11.5.<sup>1</sup> Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1662 24.4 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1670 28.3 till

<sup>1</sup> Jakobs F börjar 1721.

pastorsadjunkt i Jakob. Komminister ibid. 1670, tilltr. tjänsten 1670 1.11, men lönen först 1671 1.1.

Gift 1675 26.1<sup>1</sup> med *Beata Furubom* i hennes första gifte, född 1655,<sup>1</sup> död okänt var och när, men före 1709,<sup>2</sup> dotter av rådmannen i Stockholm *Johan Eriksson* och hans tredje hustru *Margareta Blix* samt gift 2:o i Jakob 1679 18.3 med notarien vid Amiralitetet *Josias Fougstedt*, född okänt var och när, död okänt var och när, men före 1709.

Barn: *Johan*, döpt i Jakob 1676 23.9, död 1686 eller 1687, okänt var och när.

## 2. OLAUS MARTINI TUNELIUS 1679.

Möjligen född i Helsingtuna, okänt när. Död 1679 10.5.<sup>3</sup> Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1667 1.4 (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1673 22.12 till huspredikant hos riksrådet Lars Fleming. Nådårspräst efter komminister West i Jakob och Johannes 1678 och valdes 1679 6.1 till dennes efterträdare. Tillträdde 1679 1.5, men insjuknade hastigt och avled redan 1679 10.5.

Ogift.

Angående hans förlovning med Dorothea Ernestsdotter Schlyter, änka efter komministern i Klara Andreas Tolstadius, se denne, Klara komminister, serie II, nr 1.

## 3. DAVID NICOLAI EKHOLM, 1679—1697.

Född i Stockholm 1648, okänt var och när. Död 1697 27.11, begr. i Jakobs kyrka 1698 16.1. Son av en borgare i Stockholm.

Student i Uppsala 1672 9.6 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1676 1.7 till pastorsadjunkt i Värmdö. Komminister i Jakob och Johannes 1679 14.5, tilltr. genast.

Gift i Västerås 1679 28.8 med *Catharina Johansdotter Dahl*, född okänt var och när, begr. i Uppsala 1723 23.5, härkomst okänd. — Troligen blev hon 1699 omgift med Ekholms efterträdare Petrus Staaf.

Barn: *Karin*, döpt i Jakob 1685 10.8, död ung.

*Kirstin*, döpt i Jakob 1682 24.2, död ung.

*Elsa*, döpt i Jakob 1683 15.8, död okänt var och när, levde vid faderns död.

*Nils*, döpt i Jakob 1685 3.5, död i Hedesunda 1750 12.3. Kyrkoherde i Hedesunda.

*Catharina*, döpt i Jakob 1686 17.11, död okänt var och när, levde vid faderns död.

*Christina*, döpt i Jakob 1689 26.3, död okänt var och när, levde vid faderns död.

*Johan*, döpt i Jakob 1691 30.1, död okänt var och när, levde vid faderns död.

<sup>1</sup> Troligen i Klara, där Johan Eriksson synes ha varit bosatt.

<sup>2</sup> Var tydligen död innan bouppteckning 1709 för rättades efter Margareta Blix.

<sup>3</sup> Jakobs F börjar 1721.

När en komministertjänst i Jakob blivit ledig 1678 rekommenderade magistraten i skrivelse till ärkebiskopen 1678 22.11 David Ekholm till tjänsten såsom varande född i Stockholm. Ärkebiskopen utnämnde honom 1678 4.12, vilket meddelades församlingen 1679 6.1, då den sammankommit till val. På tillskyndan av kyrkoherde Pontinus beslöts då, att ej godtaga Ekholm, emedan församlingen hade rätt att själv välja sina komministrar. Ärkebiskopen tillskrevs med begäran, att han i stället ville till tjänsten utnämna antingen Andreas Luderhoff eller Lars Ferner. Magistraten sökte i en vidlyftig skrivelse till ärkebiskopen 1679 14.1 förklara sitt åtgörande och att den ingalunda velat förtaga församlingen dess rätt att välja, utan endast velat rekommendera Ekholm. Till slut beslöt församlingen lottkastning mellan kandidaterna, men då dog plötsligt 1679 10.5 den nye komministern Tunelius, varigenom ytterligare en tjänst blev ledig. Ekholm fick då tjänsten efter Tunelius och Luderhoff den omstridda platsen.

4. PETRUS STAAF 1699—1701.

Döpt i Lovö 1668 27.8. Död 1701, före 22.4.<sup>1</sup> Son av kyrkoherden i Lovö, sist kyrkoherden i Enköping och Vårfrukyrka *Ericus Petri Staaff* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1680 11.2 (Upl. enligt studentmatrikeln, men Fjerdh. enligt Fjerdhundra nations matrikel. Var 1691 Fjerdhundra nations kurator). Prästvigd i Uppsala 1694 7.12 till pastorsadjunkt hos fadern i Enköping. Nådårspräst efter fadern *ibid.* 1697. Komminister i Jakob och Johannes 1699 kort före 31.3 och skulle äkta Ekholms änka, tilltr. 1699 1.5.

Gift 1699 före 10.10,<sup>2</sup> troligen med Ekholms änka, som dock vid sin död säges vara änka efter Ekholm.

Barnlös.

5. JOHANNES EKENDAHL 1702—1711. Se Ridderholmen, kyrkoherdar nr 30.

6. CHRISTOPHER TIBURTIUS 1711—1719.

Född i Falun, okänt när.<sup>3</sup> Död 1719 2.9, begr. i Jakobs kyrka 1719 15.9. Son av bergsmannen *Christopher Tiburtius* och hans hustru *Brita Knutsdotter Hertzman*.

Student i Uppsala 1691 27.5 (nation ej angiven). Prästvigd i Västerås 1707 29.5 till huspredikant hos änkegrevinnan Magdalena Wrangel född Clerck och sedermera huspredikant hos greve Axel De la Gardie. Vice

<sup>1</sup> Jakobs F börjar 1721.

<sup>2</sup> Jakobs E 1699—1708 saknas.

<sup>3</sup> Falu C börjar 1694.

notarie i Hovkonsistorium 1708. Komminister i Jakob och Johannes 1711, tilltr. 1711 1.5.

Gift 1711, okänt var och när,<sup>1</sup> med *Magdalena Rydelius* i hennes första gifte, född 1685 9.9,<sup>1</sup> död 1743 11.3, begr. i Klara kyrka 1743 12.3, dotter av konststatspektoren i Falun *Zacharias Rydelius* och hans andra hustru *Ingrid Lybecker* och brorsdotter till kyrkoherden i Jakob och Johannes Lysings andra hustru samt gift 2:o okänt när och var, men efter 1720 8.11, med sekreteraren i Kommerskollegium *Erik Urlander*, född 1687, död 1743 28.7, begr. i Klara kyrka 1743 5.8.

Barn: *Christopher*, döpt i Jakob 1712 7.3, död okänt var och när, men före modern.  
*Zacharias*, döpt i Jakob 1714 26.5, död okänt var och när, men före modern.  
*Inga Ulrika*, döpt i Jakob 1718 16.4, död okänt var och när, men före modern.

## 7. PETRUS GRÖNDAAL 1721—1732.

Troligen född i Stockholm, okänt när. Död i Skeptuna 1750 25.8. Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1707 16.2 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1713 4.6 till huspredikant hos riksrådet greve Pontus De la Gardies änka Beata Elisabeth von Königsmark, men som hennes förutvarande huspredikant ej vann väntad befordran kom Gröndaal att sommaren 1713 vara vikarierande huspredikant hos en grevinna Wrede och började först på hösten sin tjänstgöring hos grevinnan Königsmark. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1713 i oktober. Nådårspräst ibid. efter komminister Gram 1714 1.5—1715 30.4 och var tillika kvar som huspredikant hos grevinnan Königsmark till hennes död 1723. Vice komminister i Jakob och Johannes juni 1719 för den sjuke komminister Tiburtius och nådårspräst efter honom 1719 i september. Komminister ibid., vald 1721 2.2,<sup>2</sup> tilltr. 1721 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1732 19.9. Kyrkoherde i Skeptuna och Lunda 1732 29.1, tilltr. 1732 1.5. Kontraktspäst 1749 28.8. — Vice preses vid prästmötet i Uppsala 1738.

Gift 1:o, okänt var och när, med *Anna N. N.*, född okänt var och när, begr. i Skeptuna 1735 18.5, härkomst okänd. — 2:o i Uppsala 1737 26.6 med *Anna Lucretia Hambræus* i hennes andra gifte, född cirka 1693, okänt var och när, begr. i Skeptuna 1740 29.1, dotter av sist kyrkoherden i Norrtälje *Anders Hambræus* och hans hustru *Margareta Wejdling* i hennes första gifte samt gift 1:o, okänt var och när, med kyrkoherden i Funbo *Olof Jonatan Galle*, död i Funbo 1736 16.4. — 3:o i Skeptuna 1741 20.2 med *Christina Drake* i hennes första gifte, född cirka 1711, okänt var och när, begr. i Skeptuna 1761 10.9, härkomst okänd, gift 2:o i Skeptuna 1751 27.11 med komministern ibid. *Pebr Åsbrink* i hans första gifte, född i Ovansjö 1714, död i Skeptuna 1790 13.9.

Barnlös.

Gröndaals porträtt finnes i Lunda kyrka.

<sup>1</sup> Falu E har lucka 1704—1730.

<sup>2</sup> Datum för fullmakten finnes ej i Stockholms stads konsistorii protokoll.

8. ANDERS ENGELLAU 1733—1745.

Född i Helsingborg 1709 19.3 Död i Ed, Ärkestiftet 1762 23.11. Son av handlanden *Otto Engellau* och hans andra hustru *Lucia Andersdotter Grottemath*.

Student i Lund 1724 19.12 (Skån.). Prästvigd 1730 17.6 av biskopen i Västerås till huspredikant hos landshövdingen Frans Joachim Ehrenstrahl. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1730. Vice komminister i Jakob och Johannes 1732 16.8, ordinarie 1733 29.8, tilltr. 1733 1.9. Examineras i Uppsala 1733 29.8 såsom varande av annat stift och befanns då vara "nog svag". Pastorex. i Uppsala 1745 4.6. Kyrkoherde i Ed och Sollen-tuna 1745 3.7 (fjärde provpredikant), tilltr. 1745 1.8.

Gift i Jakob 1734 21.7 med *Christina Elisabeth Asker*, döpt i Jakob 1710 7.2, döpt endast till Christina, död okänt var och när, dotter av slaktaren, sedermera slaktare-åldermannen *Olof Asker* och hans hustru *Hedvig Helena Ström*. — Hon bodde kvar i Ed 1765 6.1, då hon stod fadder, men i Eds A I finnes ingen anteckning om varthän hon sedan flyttat.

Barn: *Hedvig Lucia*, döpt i Jakob 1735 8.6, död okänt var och när, levde vid faderns död.

*Johan Jakob*, döpt i Jakob 1738 12.2, död okänt var och när. Inspektor, bodde 1772 i Målilla.

*Andreas*, döpt i Jakob 1740 13.7, död okänt var och när.

*Christina Elisabeth*, döpt i Jakob 1742 19.12, död okänt var och när, levde vid faderns död.

*Theophil Emanuel*, döpt i Jakob 1744 30.12, begr. i Ed 1749 26.4.

*Catharina Johanna*, född i Ed 1746 26.11, död ibid. 1747 11.1.

*Adolf Nathanael*, född i Ed 1747 25.11, död ibid. 1748 18.1.

*Andriet Ulrika*, född i Ed 1750 16.3, begr. ibid. 1750 1.5.

*Henrik Gabriel*, född i Ed 1751 25.3, begr. ibid. 1751 12.6.

*Carl Leonard Mauritz*, född i Ed 1754 10.8, död okänt var och när, levde vid faderns död.

Engellau blev vald till komminister i Jakob och Johannes redan 1732 1.5, men valet överklagades och fastställdes av kungl. maj:t först 1733 27.6.

Vid sin död efterlämnade Engellau Eds kyrkoräkenskaper i mycket oredigt tillstånd. Efter en grundlig utredning, som tog tre år i anspråk, befanns han häfta i skuld till kyrkan. Som inga tillgångar funnos efter honom måste denna skuld 1768 avskrivas.

9. LAURENTIUS NYMAN 1746—1760.

Döpt i Hacksta 1713 5.6. Död 1760 17.3, begr. i Jakob 1760 20.3. Son av landbofogden på Fånö *Lars Nyman* och hans hustru *Maria Wistberg*.

Student i Uppsala 1726 28.4 (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1737 27.5 till pastorsadjunkt i Vidbo. Pastorsadjunkt i Ekerö 1737 24.9. Sedermera hus-

predikant hos riksrådet greve Thure Bielke och pastorsadjunkt i Riddarholmen. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1740. Vice pastor *ibid.* och nådårspräst efter kyrkoherde Arnell 1742. Komminister *ibid.* mellan 1745 10.12 och 1746 21.1, tilltr. troligen 1746 1.1.<sup>1</sup> Pastorex. i Uppsala 1752 23.4.

Gift i Jakob 1746 9.2 med *Hedvig Antoinetta Ekebon*, född okänt var och när, död i februari 1757,<sup>2</sup> dotter av överdirektören vid Tullen kammarrådet *Håkan Ekebon* och hans första hustru *Cecilia Sparrman*.

Barn:<sup>3</sup> *Lars Håkan*, född i Jakob 1746 8.12, död okänt var och när.

*Johan Jakob*, född i Jakob 1748 20.11, död okänt var och när.

*Carl Gustaf*, född i Jakob 1750 27.2, död okänt var och när.

*Henrik Leonard*, född i Jakob 1751 1.8, död okänt var och när.

*Adolf Rutger*, född i Jakob 1753 4.5, död okänt var och när.

*Alderik Benjamin*, född i Jakob 1754 18.11, död före fadern.<sup>2</sup>

Kungl. maj:t beviljade 1760 9.12 ett extra nådår för Nymans efterlämnade fem omyndiga barn.

Komminister Nyman hade gjort samlingar till Jakobs och Johannis kyrkors historia, vilka övergingo till hans brorson, kyrkoherden i Ulrika Eleonora Nils Jakob Nymansson. Denne lät Fredr. Wittingh använda dem för sitt arbete *St. Jakobs minne*.

#### 10. PETRUS COLLIN 1762—1774.

Född 1724.<sup>4</sup> Död 1788 12.11.<sup>5</sup> Son av tygmästaren vid Artilleriet *Petter Collin* och hans hustru *Catharina Wingius*.

Student i Uppsala 1746 4.10 (Sörml.). Mag. *ibid.* 1752 15.6. Prästvigd i Strängnäs 1754 30.6 till huspredikant hos generalskan, grevinnan *Hedvig Maria Sture*, född *Piper*, på *Sturefors*. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1756 27.1. Vice pastor *ibid.* 1759 31.7—1760 30.4. Komminister *ibid.* 1760 16.12, tilltr. 1762 1.5. Kyrkoherde i Överjärna och Ytterjärna 1773 15.9, tilltr. 1774 1.5.

Gift 1763, utlyst i Värmdö 1763 13.11, med *Johanna Ulrika Blix*, döpt tv. i Skeppsholmen 1740 1.5, död i Ytterjärna 1793 25.3, dotter av kassören och proviantmästaren vid Amiralitetskommissariatet, sedermera lanträntmästaren *Johan Carl Blix* (adliga ätten nr 1189) och hans hustru *Brita Margareta Malmborg*.

<sup>1</sup> Inlämnade 1746 21.1 till Stockholms stads konsistorium sin fullmakt. Dess datum är ej utsatt i konsistorii protokoll.

<sup>2</sup> Ej funnen i Jakobs F.

<sup>3</sup> De fem äldsta sönerna levde i slutet av 1763 vid bouppteckning efter en deras moster. Deras öden har ej kunnat följas; de återfinnas ej i registren över bouppteckningar i Stockholm 1760—1850.

<sup>4</sup> Artilleriförsamlingens C har lucka 1724 18.2—1734.

<sup>5</sup> Överjärna F saknas.



Barn: *Johan Petter*, döpt i Jakob 1764 1.11, död ibid. 1765 18.4, bokf. i Johannes F. *Brita Sofia*, född i Jakob 1766 3.11, död i Nyköpings västra församling 1821 19.6. Gift i Överjärna 1788 30.9 med komministern i Nyköpings västra församling *Lars Ingemund Marelius*, född 1746 3.12 troligen i Halla ehuru ej införd i Halla C, död i Nyköpings västra församling 1814 22.11.

11. LUDVIG BERNHARD AHNGER 1774—1779. Se Nikolai, komministrar, serie I, nr 14.

12. JOHAN LINDLÖF 1779—1784.

Född i Jakob 1745, ej införd i C. Död ibid. 1784 9.2, bokf. i Johannes F. Son av mjölnaren *Lars Svensson Lindlöf* och hans hustru *Maria Nyman*.

Student i Uppsala 1761 13.10 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1767 15.12 till pastorsadjunkt i Frötuna och Rådmansö. Vice komminister i Söderby och Karlskyrka 1768 7.12. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1770 13.3, tilltr. 1770 1.5. Skolmästare vid Djurgårdens skola 1772 1.8. Pastorallex. i Uppsala 1773 2.12. Skolmästare vid Johannis skola 1775 11.4. Komminister i Jakob och Johannes 1778 8.12, tilltr. 1779 1.5. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1774 och i Hedvig Eleonora 1776 samt till kyrkoherde i Nysätra och Österunda 1783.

Gift i Jakob 1782 20.6 med *Maria Christina Sebenius* i hennes första gifte, född i Västerås 1743 7.2, död 1801, okänt var och när, dotter av domkyrkosysslomannen i Västerås *Johan Sebenius* och hans hustru *Helena Ehrnström* samt gift 2:o 1787, okänt var och när, med professorn, assessorn i Collegium medicum med. dr *Roland Martin* i hans tredje gifte, född i Uppsala 1726 30.7, död å Broby i Häverö 1788 10.9.

Barnlös.

13. ERIC WILHELM NYBERG 1786—1797.

Född i Sigtuna 1750 13.1. Död i Nora, Ärkestiftet 1816 21.10. Son av postmästaren och rådmannen *Anders Nyberg* och hans hustru *Catharina Kellman*.

Student i Uppsala 1762 15.6. (Upl.). Fil. kand. ibid. 1772 31.10. Prästvigd i Uppsala 1773 18.12 till e. o. bataljonspredikant vid Upplands regemente. Tillika pastorsadjunkt i Arnö 1774, i Nysätra och Österunda 1776. Nådårspräst ibid. 1777. Pastorsadjunkt i Håbø och Tibble 1778. Vice apologist vid Hedvig Eleonora skola 1779 6.4. Rektor vid Johannis skola 1779 1.5. Tillika kateket för östra Norrmalm 1780 18.4. Pastorallex. i Uppsala 1781 1.3. Komminister i Jakob och Johannes 1784 2.8, tilltr. 1786 1.5. Mag. i Uppsala 1785 17.6. Kyrkoherde i Nora i Ärkestiftet 1795 21.10, tilltr. 1797 1.5. Hon. prost 1809 7.10. — Å förslag till komminister i Nikolai 1782, men blev utklagad. Å förslag till kyrkoherde i Vallentuna 1793.

Gift 1:0 i Färentuna 1784 19.10 med *Magdalena Christina von Bilang*, född i "Österbotten" 1746 24.12, död i Jakob 1792 8.5, bokf. i Johannes F, dotter av löjtnanten vid Österbottens regemente, sist överjägmästaren *Jakob Johan von Bilang* (adliga ätten nr 1169) och hans första hustru *Anna Elisabeth Wendelius*. — 2:0 i Jakob 1794 11.6 med *Brita Elisabeth Frebelius*, född i Sala landsförsamling 1763 1.8, död i Sala 1841 18.2, dotter av adjunkten, sist komministern i Sala landsförsamling *Olof Frebelius* och hans hustru *Elisabeth Magdalena Thurin*.

Barn: 1. *Carl Wilhelm*, född i Jakob 1785 30.7, död i Falun 1858 31.5. Borgmästare i Falun.

1. *Johan Ulrik*, född i Jakob 1787 21.12, död i Eskilstuna 1845 18.12. Med. dr. Proviinsialläkare.

2. *Gustaf Erik*, född i Jakob 1796 6.11, död i Maria Magdalena 1838 27.8. Kassör i Arméns pensionskassa.

2. *Adolf Fredrik*, född i Nora 1798 30.7, död okänt var och när före 1839.

2. *Svante Theodor*, född i Nora 1800 19.6, död okänt var och när före 1839.

2. *Anton Bernhard*, född i Nora 1802 3.11, död i Västland 1839 15.1. Vice kommissionslantmätare i Uppsala län.

2. *Johanna Wilhelmina*, född i Nora 1804 3.10, död ibid. 1810 9.8.

#### 14. MARTIN LAGSTRÖM 1797—1805.

Född i Ljustorp 1753 5.10. Död i Njurunda 1827 29.1. Son av bonden *Mårten Olofsson* i Lagfors och hans hustru *Karin Andersdotter*. Kallade sig först Mellberg, men ändrade sitt namn till Lagström, då han inskrevs vid universitetet.

Student i Uppsala 1776 23.2 (Medelp.). Prästvigd i Hernösand 1782 10.7 till huspredikant hos vice presidenten Adam Fredenstierna. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1783 14.5. Vice komminister ibid. efter Lindlöf 1784 10.2—1785 30.4. Komministersadjunkt i Klara 1789 13.10. Bataljonspredikant vid Göta livgarde 1791 1.2. Pastorex. i Uppsala 1792 21.6. Komminister i Jakob och Johannes 1797 7.3, tilltr. 1797 1.5. Kyrkoherde i Njurunda 1805 14.2, tilltr. 1805 1.5. — Å förslag till komminister i Klara 1793 och 1795.

Gift i Njurunda 1807 30.6 med *Hedvig Sofia Decker* i hennes andra gifte, född cirka 1765, okänt var och när, död okänt var och när,<sup>1</sup> härkomst okänd. Hon var gift 1:0, okänt var och när, med komministern i Njurunda *Michael Holmblom*, född i Nordingrå 1749 9.3, död i Njurunda 1803 12.5.

Barnlös.

#### 15. ANDERS JACOB SCHULTZBERG 1805—1815.

Född i Gunnilbo 1771 31.8. Död i Mora 1824 15.12. Son av kyrkoherden i Gunnilbo, sist kyrkoherden i Skinnskatteberg mag. *Abraham Schultzberg* och hans hustru *Maria Elisabeth Kumlin*.

<sup>1</sup> Hon levde i Njurunda 1828 15.5, men försvinner sedan ur Njurunda A I utan anteckning om varthän hon flyttat.

Student i Uppsala 1791 18.2 (Vestm.). Mag. ibid. 1797 13.6. Prästvigd i Västerås 1798 17.7 till huspredikant hos landshövdingen Erik af Wetterstedt. Pastorex. i Västerås 1800 17.12. Tjänstgörande e. o. hovpredikant hos hertigen av Södermanland 1801 17.3. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1801 8.9. Komminister ibid. 1805 1.10, tilltr. 1805 14.10. Förestod 1806 1.5—28.7 pastorsgöromålen ibid. under överinseende av avgångne kyrkoherden biskop Lehnberg. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1809 29.6. Kyrkoherde i Mora och Våmhus 1813 17.2, tilltr. 1815 1.5. Kontraktsprost 1816—1820 28.10. — Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn sommaren 1813.

Gift i Jakob 1806 4.2 med *Anna Maria (Wilhelmina) Britt* i hennes andra gifte, född i Kalmar stad 1778 9.10, död ibid. 1855 29.9, dotter av guldsmeden *Peter Britt* och hans hustru *Maria Christina Höök* samt gift 1:0 i Hedvig Eleonora 1802 24.1 med kofferdikaptanen, sist löjtnanten vid Arméns flottas svenska eskader *Axel Gabriel Åberg*, född 1761 i augusti, död i Hedvig Eleonora 1804 10.9. — Vid giftermålet med Schultzberg kallas hon både i Hedvig Eleonora lysningsbok och i Jakobs vigselbok *Maria Wilhelmina Britelli*, likaså vid utflyttning från Mora till Kalmar stad. Hon var emellertid döpt endast till Anna Maria ehuru hon i bouppteckningen efter förste mannen kallas Anna Maria Wilhelmina Britelli. Detta senare tillnamn, som hon en tid synes ha brukat, var egentligen taget av en hennes bror. I dödsannons säges hon vara född Britt.

Barn: *August Wilhelm*, född i Hedvig Eleonora 1806 3.10, död i Vika 1891 4.11.

Överstelöjtnant vid Dalregementet och kommissionslantmätare. Ägde och bebodde Rankhyttan i Vika socken.

*Maria Wilhelmina*, född i Jakob 1808 18.11, död i Kalmar stad 1886 30.4.

Gift i Kalmar stad 1831 24.6 med kofferdikaptanen, sedermera lotsfördelningschefen *Johan Gabriel Rothman*, född i Kalmar stad 1800 8.10, död ibid. 1871 19.4.

*Carolina Augusta*, född i Jakob 1810 17.6, död i Kalmar stad 1861 7.3. Gift i Kalmar stad 1835 6.11 med kofferdikaptanen, sedermera hammmästaren *Carl Sabelström*, född i Kalmar stad 1810 11.9, död ibid. 1862 5.2.

*Carl Oscar*, född i Jakob 1811, död 1813 29.8, ej införd i Jakobs F.

*Carl Oscar*, född i Jakob 1813 24.12, död i Kalmar stad 1834 10.9. Studerande.

*Emilia Mathilda*, född i Mora 1816 12.2, död i Kalmar stad 1834 24.9.

*Hedvig Jaquette*, född i Mora 1818 11.10, död i Kalmar stad 1875 11.2. Gift i Kalmar stad 1846 26.11 med handlanden, sedermera rådmannen i Kalmar *Theodor Wilhelm Jeansson*, född i Karlskrona tyska församling 1808 26.10, död i Kalmar stad 1885 23.3.

De senaste åren i Mora var Schultzberg av sjukdom oförmögen att tjänstgöra.

#### 16. ULRIC KRÜGERSSON 1815—1823.

Född i Uppsala 1778 11.12. Död i Vidbo 1855 3.6. Son av snickaren *Johan Christian Krüger* och hans hustru *Eva Elg*.

Student i Uppsala 1799 20.6 (Upl.). Prästvigd i Strängnäs 1806 10.1 till huspredikant hos excellensen friherre Axel Oxenstierna. T. f. pastorsadjunkt

i Vallby och Arnö 1806 28.1. Pastorsadjunkt i Alsike och Knivsta 1806 27.8. E. o. bataljonspredikant vid Upplands regemente 1808 18.3. Pastorsadjunkt i Länna och Blidö 1809 19.4. Vice pastor i Hållnäs 1809 13.12. Pastorallex. i Uppsala 1810 13.12. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1811 16.1. Vice pastor *ibid.* 1812 31.3 under riksdagen i Örebro. Komminister i Jakob och Johannes 1814 4.4, tilltr. 1815 1.5. Kungl. hovpredikant 1814 11.6. Kyrkoherde i Vidbo och Husby-Långhundra 1821 29.8, tilltr. 1823 1.5. — Predikant vid Norrmalms hälsobrunn somrarna 1816, 1819, 1820 och 1822. — Å förslag till kyrkoherde i Länna och Blidö 1834.

Gift i Jakob 1815 10.6 med *Ulrika Sofia Humble*, född i Länna 1791 16.10, död i Vidbo 1850 30.5, dotter av kyrkoherden i Länna och Blidö mag. *Olof Humble* och hans tredje hustru *Ulrika Elisabeth Bergqvist*.

Barnlös.

#### 17. ANDREAS NILS LJUNGHOLM 1823—1848.

Född i Ljunghuset i Norra Vram 1783 11.4. Död i Jakob 1848 6.10. Son av bonden *Nils Andersson* och hans hustru *Sissa Bengtsdotter*.

Student i Lund 1806 13.5 (Blek.). Prästvigd i Lund 1812 20.12, men fick omedelbart tjänstledighet för vidare studier. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1813 6.7. Komministersadjunkt i Nikolai 1815 9.5. Pastorallex. i Uppsala 1818 5.6. Vice komminister i Nikolai 1819 15.6. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1821 13.2. Vice komminister *ibid.* 1821 24.7. Fil. kand. i Lund 1821 22.12. Komminister i Jakob och Johannes 1822 15.4, tilltr. 1823 1.5. — Predikant vid Norrmalms hälsobrunn sommaren 1824. — Å förslag till komminister i Klara 1828 och i Nikolai 1829.

Ogift.

Ljungholm efterlämnade inga kända arvingar. Före sin död hade han bortskänkt större delen av sina tillgångar till vänner och behövande.

Enligt utdrag av Norra Vrams C var han döpt endast till Anders.

#### 18. FREDRIK WILHELM SEGERQUIST 1849—1856.

Född i Börje 1809 5.5. Död i Närtuna 1877 13.2. Son av komministern i Börje, sist kyrkoherden i Frösthult och Härnevi *Fredrik Segerquist* och hans hustru *Margareta Lovisa Renström*.

Student i Uppsala 1826 16.6 (Upl.). Mag. *ibid.* 1836 16.6. Prästvigd i Uppsala 1837 11.6 till pastorsadjunkt i Över- och Yttergran, i vilken befattning han kvarstod till 1838 25.7, då han fick Uppsala domkapitels tillstånd att inträda i prästerlig tjänst i Stockholm. Komministersadjunkt i Katarina 1838 25.9. Pastorallex. i Uppsala 1840 1.5. Vice komminister i Katarina 1845 1.3—30.4. Komminister i Jakob och Johannes 1849 15.4, tilltr. 1849 1.6. Kyrkoherde i Färila 1855 25.6, tilltr. 1856 1.5. Kyrkoherde

i Närtuna och Gottröra 1865 1.12, tilltr. 1866 1.5. Vice pastor i Färila 1866 1.5—30.6. — Å förslag till komminister i Nikolai 1844 och till komminister i Jakob och Johannes 1845 och 1846. Kallad 1847 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena.

Gift i Övergran 1840 4.6 med *Maria Christina Elisabeth Wahlström*, född i Nor 1817 29.6, död i Närtuna 1876 7.1, dotter av kanslirådet *Per Wahlström* och hans första hustru *Maria Christina Norström*.

Barn: *Christina Wilhelmina*, född i Katarina 1841 2.3, död i Skara 1884 21.8. Gift i Närtuna 1872 16.8 med apotekaren *Erik Edvard Segerberg* i hans andra gifte, född i Klara 1831 19.12, död i Skara 1884 5.3.

*Per Erik Fredrik*, född i Katarina 1844 12.3, död i Ununge 1911 17.3. Kyrkoherde i Ununge.

#### 19. ANDERS OLOF LÖFVENMARK 1856—1867.

Född i Ytterlännäs 1806 14.9. Död i Brunflo 1879 8.10. Son av komministersadjunkten i Ytterlännäs, sist brukspredikanten i Graninge *Olof Löfvenmark* och hans hustru *Gustafva Lovisa Carling*.

Student i Uppsala 1825 4.3 (Bottn.). Utrikes resor 1830—1831. Prästvigd i Hernösand 1837 4.6 till huspredikant hos änkegrevinnan Louise Adlersparre på Gustafsvik i Värmland. Pastorallex. i Hernösand 1837 7.7. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1837 7.11—1838 31.10. Vice kateket i Maria Magdalena 1838 1.10—31.12. Lärare vid Sjömannasällskapets skola 1838 1.12. Syssloman och lärare vid Prins Carls Uppfostringsanstalt 1840 1.3—1851 31.12, då tjänsten indrogs. Pastorsadjunkt i Katarina 1852 30.11. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1853 1.5. Förste pastorsadjunkt ibid. 1853 1.11. Komminister i Jakob och Johannes 1856 3.3, tilltr. 1856 1.5. Vice pastor ibid. 1857 5.6—15.8. Kyrkoherde i Brunflo, Lockne, Marieby och Östersund 1857 13.11, tilltr. 1857 1.12.

Gift i Stockholm 1842 16.5, bokf. i Sigtuna, med *Clementine Rosenberg*, född i Nikolai 1814 4.7, död i Revsund 1881 5.7, dotter före äktenskapet av skräddaremästaren och löjtnanten vid Borgerskapets infanteri *Nils Rosenberg* och hans hustru *Anna Lovisa Bolin*.

Barn: *Olof*, född i Katarina 1843 17.3, död i Revsund 1929 24.4. Kyrkoherde i Revsund, emeritus 1923 1.5.

*Anna*, född i Katarina 1845 21.8, död ibid. 1851 28.3.

*Nils*, född i Maria Magdalena 1846 2.7, död i Sveg 1885 1.8. Kyrkoherde i Sveg.

*Jakob*, född i Maria Magdalena 1847 29.8, död i Sävar 1920 5.2. Kyrkoherde i Sävar.

*Thekla*, född i Katarina 1849 7.5, död å Bona i Ekerö 1850 30.6.

*Christian*, född i Katarina 1850 15.10, död ibid. 1850 28.11.

20. JULIUS AXEL KIELLMAN GÖRANSON 1858—1862.

Född i Kärnbo 1811 22.11. Död i Uppsala 1869 10.2, bokf. i Västeråker. Son av kamreraren på Gripsholm *Lars Axel Göransson* och hans hustru *Maria Sofia Lindbom*. Fadern hette ursprungligen Lille, men antog namnet Göransson efter sin fosterfader kyrkoherden i Rättvik Anders Göransson.

Student i Uppsala 1830 8.10 (Sörml. Ner.). Upptog 1837 framför sitt namn Kiellman efter sin fosterfader kammarrättsrådet Olof Kiellman. Prästvigd i Uppsala 1837 11.6 till pastorsadjunkt i Täby. Komministersadjunkt i Klara 1837 8.8. Vice komminister ibid. 1839 1.5—30.9. Stockholms stads konsistorii adjunkt 1839 29.10. Vice kateket i Klara 1840 1.1—30.6. Tillika lärare vid Sjömannasällskapets skola i Stockholm 1840 25.5. Komminister i Västeråker och Dalby 1843 29.11, tilltr. 1844 1.5. Pastoral-ex. i Uppsala 1857 13.5. Komminister i Jakob och Johannes 1858 7.6, tilltr. 1858 1.7. Kyrkoherde i Västeråker och Dalby 1862 2.4, tilltr. 1862 1.5. — Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1857, i Uppsala domkyrkoförsamling 1858 och i Nikolai 1860.

Gift i Klara 1846 11.9 med *Augusta Charlotta Ekerman*, född i Husby-Långhundra 1814 17.6, död i Västeråker 1870 9.6, dotter av pronotarien i Bergskollegium *Johan Ekerman* och hans hustru *Eva Charlotta Foughman*.

Barn: *Julia Hermione Maria*, född i Dalby 1847 30.6, död i Kärnbo 1920 24.3. Oldfru på Gripsholms slott.

*Viola Charlotta Maria*, född i Dalby 1849 5.4, död i Adolf Fredrik 1901 29.12. Gift i Adolf Fredrik 1880 15.10 med löjtnanten, sist ryttmästaren vid Smålands husarregemente och majoren i armén *Carl Adolf Fredrik von Malmberg*, född i Marbäck 1847 15.10, död i Eksjö 1938 23.7.

*Axel Orion Immanuel*, född i Dalby 1851 10.8, död i Mentone 1910 3.4, bokf. i Nikolai. Komminister i Nikolai.

Som roman- och novellförfattare samt skald, dels under eget namn, dels under pseudonymerna Nepomuk och Norna Gäst var Kiellman Göransson mycket produktiv, men kan ej räknas till litteraturens större namn.

21. ANDERS GUSTAF PÅHLMAN 1863—1869.

Född på Strättö i Ryssby, Växiö stift 1821 13.1. Död å Sophiahemmet i Stockholm 1894 16.2, bokf. i Norra Härene. Son av kaptenen vid Kronobergs regemente *Göran Pålman* (adliga ätten nr 501) och hans första hustru *Sofia Brita Lagerbielke*.

Student i Lund 1837 11.10 (Smål.). Prästvigd i Växiö 1844 3.7 till huspredikant hos lagmannen Gustaf Adolf Lagerbielke. Vice pastor i Kalvs-  
vik 1846 1.9—1847 30.4, i Väckelsång 1847 4.9 — riksdagens slut i septem-  
ber 1848. E. o. bataljonspredikant vid Kronobergs regemente 1847 15.11. Vice komminister i Växiö 1850 1.5—31.10. Domkyrkoadjunkt ibid. 1850

1.11—1859 12.10. Vice pastor ibid. under riksdagarna 1850—1851 och 1853—1854. Pastorallex. i Växiö 1856 30.8. Erhöll 1859 12.10 tjänstledighet för att som representant för sin ätt bevista riksdagen. Andre pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1860 1.4. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1860 29.5. Regementspastor vid Kronobergs regemente 1860 11.12—1864 22.3. Förordnad 1861 10.12 att jämte sin befattning som pastorsadjunkt i Jakob och Johannes vara pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1861 9.10—1862 8.3. Komminister i Jakob och Johannes 1863 3.2, tilltr. 1863 1.3. Kyrkoherde i Skeppsholms församling samt ordinarie kungl. hovpredikant 1868 13.11, tilltr. 1869 1.5 och intog 1869 12.5 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Vice pastor i Hovförsamlingen 1869 3.5—1870 30.4. Ordenskaplan 1870 11.6—1876 27.11. Pastor i Hovförsamlingen 1872 30.4 jämte sin tjänst som kyrkoherde i Skeppsholmen, tilltr. 1872 1.5. Kyrkoherde i Norra Härene och Hovby 1882 1.12, tilltr. 1884 1.5. — L. N. O. 1876. — Å förslag till kyrkoherde i Karlskrona stadsförsamling 1857, i Ulrika Eleonora 1863 och i Katarina 1866.

Ogift.

22. CARL ANDERS LEOPOLD 1870—1907. Se Jakob, komministrar, serie II, nr 1.

### Serie III

1. ANDREAS JONÆ LUDERHOFF 1679—1687.

Född i Östergötland, okänt var och när. Död i Almunge 1695, okänt när.<sup>1</sup> Härkomst okänd. Kom i sin barndom med föräldrarna till Stockholm och gick där i skola.

Student i Uppsala 1669 9.2 (Sthlm). Efter att ha tjänstgjort som vice kollega vid Stockholms trivialskola prästvigd i Uppsala 1674 23.10 till hjälppräst i Ulrika Eleonora. Tillika kollega vid Ulrika Eleonora skola 1674 och skolmästare ibid. 1679 16.3. Tillika huspredikant hos riksrådet Claes Rålamb. Komminister i Jakob och Johannes 1679 14.5 med tillträde från 1679 1.5. Kyrkoherde i Almunge 1687 13.1, tilltr. 1687 1.5, men ditflyttade först 1687 16.8. — Respondens vid prästmötet i Uppsala 1691.

Gift 1:0 cirka 1669, okänt var och när, med *Catharina Håkansdotter Falck*, född cirka 1640, okänt var och när, död 1677 28.1, begr. i Ulrika Eleonora 1677 11.2, dotter av *Håkan Carlsson* i Yxta by i Rogslösa och hans hustru *N. N.* — 2:0 i Ulrika Eleonora 1677 31.7 med *Kerstin Feiff*, född 1647, okänt var och när, död 1681, okänt var och när,<sup>2</sup> dotter av handelsmannen *Donat Feiff* och hans hustru *Sara Andersdotter Karsten* i hennes första gifte. — 3:0 i Jakob 1682 1.10 med *Anna Franck*, född okänt var och när,

<sup>1</sup> Almunge F har lucka 1659—1699.

<sup>2</sup> Jakobs F börjar 1721.

död 1720 26.3, begr. i Jakobs kyrka 1720 3.4, dotter av sämskmakaråldermannen *Jurgen Franck* och hans hustru *Karin Eriksdotter*.

Barn: 1. *Maria*, döpt i Rogslösa 1669 1.10, begr. ibid. 1670 2.1.

1. *Ett barn*, död 1671, okänt var och när.

1. *Ett barn*, död 1673, okänt var och när.

1. *Petronella*, född cirka 1674, okänt var och när, död okänt var och när, levde vid moderns död.

1. *Jonas*, döpt i Ulrika Eleonora 1675 21.11, död okänt var och när. Student i Uppsala 1693 27.6.

2. *Donat*, döpt i Ulrika Eleonora 1678 9.5, död okänt var och när.

2. *Alexander*, döpt i Jakob 1680 2.3, död okänt var och när, men före 1701 13.7.

2. *Sara*, döpt i Jakob 1681 4.9, död okänt var och när, men före 1701 13.7.

3. *Georg (Göran)*, döpt i Jakob 1684 25.1, död i rysk fångenskap efter 1713 26.8, då han sista gången skrev hem från Moskva. Student i Uppsala 1693 27.6, sedan dragon vid Rehnskiölds regemente eller Livdragonerna.

3. *Anders*, döpt i Jakob 1685 27.6, död okänt var och när, men före 1720 26.3.

3. *Karin*, döpt i Jakob 1686 9.12, död okänt var och när, men före 1720 26.3.

3. *Christopher*, född okänt var och när,<sup>1</sup> död i Uppsala 1726 11.7, begr. i Jakob 1726 9.9. Fil. mag.

Ehuru Luderhoff skulle tillträda Almunge pastorat 1687 1.5 kvarstannade han i Stockholm till den 16 augusti och fortsatte att sköta komministertjänsten, vilket föranledde tvist med efterträdaren Altagrius. Såsom skolmästare i Ulrika Eleonora gjorde han sig känd genom en även för denna tid ovanlig hårdhet och sades för mycket bruka riset. Han synes även i övrigt ha varit en egensinnig och tilltagsen person. Till nyåret 1682 lät han trycka en skrift med den omständiga titeln: "Fyra Conterfej, hwilka såsom andeliga Nyårs-Gåfwor at oss i stadigt minne förblifwa, och i thetta nya åhr et nytt lefwerne intryckia och wårt tilstånd wälsignadt giöra, efter Ämbets skyldighet, såsom och aff ödmjuk tacksamhet, mot St. Jacobs Förnähme Församblings högtberömmelige Nyårs-gåfwor, därmed hon mig hedrat hafwer på detta Nya Åhr, utdelte i St. Jacobs Kyrckia", vilken han utdelade i församlingen. Kyrkoherden ansåg detta vara ett slags tiggeri emedan Luderhoff därigenom bekommit 35 daler i "drickspengar" och anmälde förhållandet i Stockholms stads konsistorium, som 1682 20.12 förbjöd vidare tryckning av sådana nyårsskrifter.

Angående egendomligheterna vid Luderhoffs val till komminister, se komministrar serie II nr 3 David Ekholm.

## 2. NICOLAUS ANDREÆ ALATAGRIUS 1687—1699.

Född i Vingåker, okänt när. Död 1699 13.7.<sup>2</sup> Härkomst okänd. Bildade sitt namn i den felaktiga tron att namnet Vingåker uppkommit av orden vinge och åker. Vingåker är en sammandragning av Vikingåker.

<sup>1</sup> Almunge C har lucka 1659—1699.

<sup>2</sup> Jakobs F börjar 1721.



Student i Uppsala 1672 19.10 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1673 10.3 till huspredikant hos fru Sigrig Rosenstierna. Komminister i Sköldinge 1675 22.12, tilltr. troligen 1676 1.5. Suspenderad 1682 1.6 för slagsmål med kyrkoherdens hustru och 1684 5.9 avsatt från tjänsten, men fick behålla lönen för 1684. Beviljades 1686 1.9 av Stockholms stads konsistorium testimonium vitæ och rekommendation till Strängnäs domkapitel emedan han efter avsättningen uppehållit sig i Stockholm. Komminister i Jakob och Johannes 1687 4.5 med tillträde från 1687 1.5, men fick tillträda först 1687 16.8 emedan företrädaren Luderhoff ej förrän då avreste till sitt pastorat och under tiden fortfarande uppehöll tjänsten. Luderhoff kunde nämligen på grund av en överenskommelse med kyrkoherdeänkan i Almunge ej inflytta i därvarande prästgård förrän på hösten och ansåg sig därför fortfarande kunna uppehålla tjänsten i Jakob och Johannes. Alatagrius vanskötte redan från början sin komministertjänst, försummade gudstjänster och lät utan pastors tillstånd andra predika i sitt ställe. Suspenderad 1690 12.3—21.5 emedan han inför Stockholms stads konsistorium uppträtt berusad, svurit och varit otidig. Han hade säkerligen blivit avsatt från tjänsten om ej döden kommit emellan, ty han fortsatte att vålla skandal genom sitt leverne. Oupphörligt uppträdde han berusad på predikstolen, raglande och svärjande. Enligt Wittingh, St. Jacobs minne, blev han komminister genom de förnämas befordran emot pastors vilja och dog slutligen, sedan alla tröttnat på honom, efter allas åstundan och längtan. — Kyrkorådet beslöt 1693 8.1 ”befalla” pastor att varna Alatagrius för dryckenskap, okristligt leverne och slagsmål med sin hustru samt för att han på predikstolen uppträtt berusad.

Gift 1:0, okänt var och när, med *Maria Ström* i hennes andra gifte, född okänt var och när, död 1678 21.4, troligen i Sköldinge, dotter av kyrkoherden i Frustuna *Johannes Bergerus* samt gift 1:0, okänt var och när, med komministern i Sköldinge *Johannes Andrea Wahlberg*, död 1675 21.3. — 2:0 1678 5.12, okänt var, med Jakob Flemings de ja, som var en dotter till kyrkoherden i Östra Stenby *Isaacus Erics* och hans andra hustru *Kirstin Svendsdotter* i hennes första gifte samt förut gift med *N. N. Zellin*. — Hennes namn är okänt, likaså var och när hon dog. — 3:0 i Jakob 1691 21.7 med *Ingeborg Eriksdotter Lundius*, född och död okänt var och när, levde 1714 8.4, dotter av komministern i Jakob och Johannes serie I nr 6 *Erik Lundius*. — I bouppteckning efter Alatagrius 1702 31.1 uppgives hon vara mycket sjuklig. I sitt fattiga tillstånd fick hon 1707 18.9 av Stockholms stads konsistorium tre caroliner.

Barn: 3. *Margareta Helena*, döpt i Jakob 1696 22.11, död okänt var och när, levde 1714.

Alatagrius fick 1690 kungl. brev att vid förefallande vakans bliva ihågkommen med någon lägenhet i Strängnäs stift. Han synes genom lyckliga ämbetsgåvor ha kommit i gunst hos flera förnäma personer och hade särskilt en beskyddare i landshövdingen Jakob Fleming.

3. OLAUS JONÆ LEXELIUS 1701—1709.

Född i Gävle, okänt när. Död 1709 22.12, begr. i Jakobs kyrka 1710 15.2. Son av *Jonas N. N.* och hans hustru *Anna Olofsdotter* samt äldre bror till komministern i Katarina serie II nr 4 Johannes Lexelius.

Student i Uppsala 1690 4.10 (Gestr.). Prästvigd i Uppsala 1696 9.6 till pastorsadjunkt i Arnö. Komminister i Gävle 1698 2.3, tilltr. ej. Komminister i Jakob och Johannes 1701 10.5 med tillträde från 1701 1.5.

Gift okänt var och när med *Elisabeth Almgren*, född och död okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: *Jonas*, född cirka 1699, okänt var och när, död okänt var och när. Möjligen identisk med juveleraren och pärlfiskeriinspektören Jonas Lexelius, som gifte sig i Åbo 1740 18.3.

*Stefan*, född cirka 1704<sup>1</sup>, död okänt var och när.

*Olof*, född cirka 1707<sup>1</sup>, död okänt var och när.

*Margareta*, döpt i Jakob 1709 20.7, död före fadern.

4. TORSEL GRAM 1711—1714.

Född okänt var och när. Död 1714 28.4.<sup>2</sup> Son av kyrkoherden i Över- och Yttergran *Torchil Gram* och hans hustru *Anna Norman*.

Student i Uppsala 1691 30.12 (Fjerdh., minderårig). Prästvigd i Uppsala 1705 16.12 till huspredikant hos grevinnan Christina Douglas. Huspredikant hos kungl. rådet Edvard Ehrenstéens änka Catharina Wallenstedt 1707. Bataljonspredikant, först vid överste Hamiltons regemente, sedan vid Dalregementet. Nådårspräst i Jakob och Johannes 1710 efter komminister Olof Lexelius, sedan dennes broder Johannes, som förut varit nådårspräst, 1710 9.11 blivit förordnad till nådårspräst i Katarina. Efter enhälligt val komminister i Jakob och Johannes 1711,<sup>3</sup> tilltr. 1711 1.5.

Gift okänt var och när med *Catharina Margareta Lithovius* i hennes första gifte, född okänt var och när, död 1720 23.6,<sup>2</sup> härkomst okänd; gift 2:0 i Jakob 1715 22.5 med Grams efterträdare *Lars Holst* i dennes första gifte.

Barn: *Catharina*, född cirka 1709, okänt var och när, död okänt var och när, levde vid moderns död. Troligen den jungfru Catharina Gram, som 1726 29.7 var fadder i Jakob vid dopet av ett av komminister Holsts barn.

*Anna Emerentia*, döpt i Jakob 1712 6.7, död okänt var och när, levde vid moderns död.

Då Gram begärde prästvigning uppstod fråga om han skulle få tillstånd att bli präst emedan han var låghalt.

<sup>1</sup> Jakobs C 1699—1708 saknas.

<sup>2</sup> Jakobs F börjar 1721.

<sup>3</sup> Uppvisade i Stockholms stads konsistorium 1711 12.4 sin fullmakt, dess datum är ej utsatt i protokollet.

5. LARS HOLST 1715—1736.

Född i Gävle cirka 1688. Död i Solna 1753 23.5. Son av rådmannen i Gävle, handelsmannen *Marcus Holst* och hans hustru *Judit Cambou*.

Student i Uppsala 1708 13.2 (Gestr.). Prästvigd i Uppsala 1712 27.5 till bataljonspredikant vid Helsinge regemente och blev sedan bataljonspredikant utan lön vid överste Bocklers regemente. Vald till komminister i Jakob och Johannes 1715 29.4 med villkor att äkta komminister Grams änka, utnämnd 1715 9.5 med tillträde från 1715 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1734 15.1. Kyrkoherde i Solna 1735 23.4, tilltr. 1736 1.5. Hon. prost 1737 3.8. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1740. — Blev 1743 suspenderad på ett år för en olaga vigsel.

Gift 1:0 i Jakob 1715 22.5, efter lysning i Lidingö, med *Catharina Margareta Lithovius* i hennes andra gifte, född okänt var och när, död 1720 23.6,<sup>1</sup> härkomst okänd, änka efter företrädaren; 2:0 i Jakob 1720 27.12 med *Anna Brita Tibelius*, född och död okänt var och när, härkomst okänd, levde 1756.

- Barn: 1. *Judit*, döpt i Jakob 1716 2.3, död i S:t Olof 1767 7.1. Gift okänt var och när med kontorsskrivaren *Peter Bergner*, född cirka 1707, död i S:t Olof 1767 28.5.
1. *Carl*, döpt i Jakob 1717 23.7, död okänt var och när före 1756. Student i Åbo 1737 5.10.
  1. *Magdalena*, döpt i Jakob 1720 11.2, begr. i Solna 1753 12.8.
  2. *Anna Margareta*, döpt i Jakob 1721 13.10, död okänt var och när före 1756.
  2. *Petter*, döpt i Jakob 1723 25.4, död spä.<sup>2</sup>
  2. *Laurentius*, döpt i Jakob 1724 12.6, död spä.<sup>2</sup>
  2. *Anna Brita*, döpt i Jakob 1726 29.7, begr. i Solna 1741 4.4.
  2. *Sara*, döpt i Jakob 1727 22.11, död okänt var och när före 1756.
  2. *Lars*, döpt i Jakob 1729 14.2, död spä.<sup>2</sup>
  2. *Lars*, döpt i Jakob 1731 12.10, död okänt var och när före 1756.
  2. *Petrus*, döpt i Jakob 1733 21.2, död 1756 13.1. Matros å skeppet *Sophia Magdalena*.
  2. *Helena Johanna*, döpt i Jakob 1734 20.4, död okänt var och när, levde 1756.
  2. *Rebecka*, född okänt var och när,<sup>3</sup> död okänt var och när, levde 1756. Möjligen den jungfru Rebecka Holst för vilken lysning uttogs i Klara 1764 26.5 för äktenskap med kakelugnsmakaren vid Drottningholm *Anders Åström*. De ha ej kunnat återfinnas i Lovö A I.
  2. *Ulrika Eleonora*, född okänt var och när,<sup>3</sup> död okänt var och när. Gift 1 *Ulrika Eleonora* 1762 30.9 med garvaren *Fredrik Dahlström*, född och död okänt var och när.
  2. *Johan Fredrik*, född okänt var och när,<sup>3</sup> död okänt var och när, levde 1756.
  2. *Abraham*, född okänt var och när,<sup>3</sup> död okänt var och när, levde 1756.

Enligt Strängnäs stifts herdaminne var den Hedvig Eleonora Holst, som 1760 24.4 blev gift i Hedvig Eleonora med utnämnde kyrkoherden i Hud-dinge och Brännkyrka *Magnus Daniel Hallman* i hans första gifte, en dotter

<sup>1</sup> Jakobs F börjar 1721.

<sup>2</sup> Ej funnen i Jakobs F.

<sup>3</sup> Solna C 1710—1767 saknas.

till kyrkoherden i Solna Lars Holst. Som hon emellertid ej finnes upptagen i bouppteckning efter matrosen Peter Holst 1757 måste uppgiften vara felaktig.

#### 6. GUSTAF PLANER 1736—1737.

Född cirka 1700.<sup>1</sup> Död 1737 före 9.1.<sup>2</sup> Son av kamreraren vid Länna bruk i Södermanland *Petter Planer* och hans hustru *Elisabeth Lind* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1722 20.9 (Sörml.). Prästvigd i Stockholm 1727 10.2 till huspredikant hos riksrådet, överståthållaren greve Gustaf Adam Taube. Brukspredikant vid Vällinge 1735 19.3. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1735 5.11. Komminister i Jakob och Johannes 1736 9.4, tilltr. 1736 1.5. — Å förslag till komminister i Södertälje 1732.

Gift i Maria Magdalena 1732 2.1 med *Brigitta Öhrman*, född 1711, okänt var och när, död i Maria Magdalena 1786 10.2, dotter av spannmålshandlaren *Jonas Öhrman* och hans hustru *Magdalena N. N.*

Barn: *Magdalena*, döpt i Maria Magdalena 1732 3.6, död okänt var och när.

*Brita Elisabeth*, döpt i Maria Magdalena 1733 16.12, död okänt var och när.

Planer sökte 1732 bliva skolmästare i Södertälje efter sin styvfader Sune Marchander sedan han ej lyckats vinna majoritet vid komministervalet där. Strängnäs domkapitel ville dock ej utnämna honom till skolmästare emedan "hans hufvud lærer wara förstält af Pietistiska griller". Planer skrev vid detta tillfälle upprepade oförskämda brev till domkapitlet och klagade hos kungl. maj:t, påstående sig vara orättmätigt behandlad av domkapitlet. Han blev på kungl. maj:ts befallning examinerad i Strängnäs 1733 7.11 och befunnen okunnig i trons artiklars rätta kunskap, varför han påföljande år skulle undergå ny examen. Bland pietisterna var Planer ej ensam om att skriva fräna och oförskämda inlagor — det torde snarare ha varit vanligt bland denna läras anhängare. I Uppsala domkapitels arkiv förekomma liknande aktstycken när komminister Krank i Finska församlingen skulle inkallas till förhör.

#### 7. ANDREAS HAMMARIN 1738—1746.

Född i Fogdö 1709 16.1. Död ibid. 1771 30.3. Son av komministern i Helgarö, sist kyrkoherden i Götlunda *Lars Hammarin* och hans hustru *Christina Ignelius*.

Student i Uppsala 1732 26.2 (Nerk.). Prästvigd i Strängnäs 1735 20.5 till huspredikant hos grevinnan Catharina Horn i Stockholm. Nådarspräst efter komminister Planer i Jakob och Johannes 1737. Pastorallex. i Uppsala

<sup>1</sup> Länna C börjar 1701.

<sup>2</sup> Ej funnen i Jakobs F.

1738 20.4. Komminister i Jakob och Johannes 1738 23.4, tilltr. 1738 1.5  
Kyrkoherde i Fogdö och Helgarö 1745 10.7, tilltr. 1746 1.5.

Gift 1734, okänt var och när, med *Magdalena Swan*, född 1710, okänt var och när, död okänt var och när. Enligt Strängnäs stifts herdaminne var hon dotter av "ostindiefararen" *Anders Swan*, men denna uppgift har ej kunnat kontrolleras. — Hon flyttade 1772 från Fogdö till ej angiven ort.

Barn: *Sofia*, döpt i Hedvig Eleonora 1736 8.11, död okänt var och när.

*Charlotta Elisabeth*, född 1737, okänt var och när, död i Överselö 1767 17.9.

Gift i Fogdö 1758 21.5 med vice pastorn, sist komministern i Överselö *Daniel Johannis Kempe* i hans första gifte, född i Knista 1729 11.8, död i Överselö 1769 26.1.

*Christina Magdalena*, döpt i Jakob 1739 18.1 död okänt var och när, levde 1780.

Gift i Fogdö 1766 22.5 med löjtnanten vid Artilleriet *Fabian Floberg* i hans andra gifte, född cirka 1728, död i Artilleriförsamlingen 1782 23.3.

*Eva Catharina*, döpt i Jakob 1740 19.6, död okänt var och när.

*Lona Emerentia*, döpt i Jakob 1742 26.1, död okänt var och när.

*Hedvig Ulrika*, döpt i Jakob 1743 22.3, död okänt var och när.

*Elsa Margareta*, döpt i Jakob 1744 30.3, död okänt var och när.

*Lovisa Ulrika*, född i Fogdö 1748 13.5, död okänt var och när. Enligt Strängnäs stifts herdaminne gift med inspektoren *Ulrik Erland Hallstedt*, född och död okänt var och när, men denna uppgift har ej kunnat kontrolleras.

*Hedvig*, född i Fogdö 1751 14.3, död ibid. 1757 23.5.

## 8. JOHAN HENRIK MÖLLER 1746—1773.

Född i Stockholm 1719.<sup>1</sup> Död i Jakob 1773 1.5, bokf. i Johannes F. Son av bryggaren och rådmannen *Henrik Möller* och hans hustru *Anna Christina Larsdotter Habicht* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala 1733 10.4 (Sthlm). Mag. ibid. 1743 22.6. Prästvigd i Uppsala 1743 20.12 till huspredikant hos överståhållaren friherre Rutger Fuchs, men tjänstgjorde aldrig hos denne. Förestod nådåret efter rektorn vid Jakobs skola Abraham Pauliander 1745. Komminister i Jakob och Johannes 1746 8.4, tilltr. 1746 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1751 18 4. Suspenderad 1760 21.3—1761 10.11. Kungl. hovpredikant i juni 1770. — Å förslag till kyrkoherde i Skeptuna och Lunda 1766, till kyrkoherde i Estuna 1767 och till kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1770. Vid valet i Ulrika Eleonora erhöll han högsta röstetalet, men konsistorienotarien N. J. Nymansson blev utnämnd, sedan han hos Kungl. maj:it ingivit ansökan att bli utnämnd utom förslag.

Gift i Nikolai 1746 22.7 med *Margareta Christina Norrelius*, född 1724, troligen i Knivsta,<sup>2</sup> död 1806, okänt var och när, dotter av komministern i Alsike och Knivsta, sist kyrkoherden i Färentuna och Hilleshög *Erik Norrelius* och hans hustru *Sofia Serenius* samt sondotter till komministern i Maria Magdalena Olaus Kräcke.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

<sup>2</sup> Knivsta C börjar 1747.

Barn: *Henrik*, född i Jakob 1747 14.4, död okänt var och när.

*Christina Sofia*, född i Jakob 1748 17.4, död okänt var och när. Gift i Stockholm 1771 21.5, bokf. i Solna, med avskedade sergeanten *Christian Henrik Mengell*, född och död okänt var och när.

*Johan Fredrik*, döpt i Jakob 1749 3.9, död okänt var och när.

*Sara Ulrika*, född i Jakob 1751 15.2, död okänt var och när.

*Carl Erik*, född i Jakob 1752 15.5, död okänt var och när.

*Anna Ulrika*, född i Jakob 1754 1.6, död i Sänga, Arkestiftet 1795 8.1. Gift i Färentuna 1777 6.11 med kronobefallningsmannen *Pebr Rosenlöf Petersson*, död 1791 11.4, begr. i Färentuna 1791 19.4.

*Carl Adolf*, född i Jakob 1755 25.9, död okänt var och när.

En liten *son* begr. i Jakob 1761 20.11, namn ej utsatt.

Möller var begiven på starka drycker och åtvarnades i december 1758 av ärkebiskopen för fylleri. Han blev 1758 5.12 av sin hustru instämnd inför Stockholms stads konsistorium med beskyllning för hård behandling av henne samt för fylleri. Saken hänsköts till världslig rätt och 1759 7.12 träffade makarna under pågående process en överenskommelse att hustrun med tvenne döttrar under ett år skulle få vistas hos sina föräldrar eller andra släktingar. Genom Norra förstadens kämnärsrätts utslag dömdes Möller till böter för fylleri och missfirmelse samt tre års skilsmässa till säng och säte, varjämte rätten förklarade att han borde mista ämbetet under ett år. Möller klagade hos Svea hovrätt, men trots detta dömdes Stockholms stads konsistorium honom 1760 21.3 till suspension tillsvidare. Hovrätten ändrade 1760 kämnärsrättens dom till ett års skilsmässa till säng och säte. Hustrun anhöll då hos kungl. maj:t om äktenskapets upplösning. En förlikning blev dock träffad, som 1761 16.10 stadfästes av kungl. maj:t, varvid även tillstånd gavs för Möller att bli till ämbetet restituerad. I följd härav blev hans suspension 1761 10.11 upphävd av konsistorium. Först 1770 flyttade emellertid hustrun och barnen åter till honom efter att ha vistats hos hennes föräldrar i Färentuna.

Sedan Möller hos kungl. maj:t överklagat Uppsala domkapitels förslag till Estuna pastorat blev han på grund av kungl. maj:ts utslag 1766 15.11 uppförd 1767 15.2 i första rummet å förslaget. Vid kyrkoherdeval i Skiptuna och Lunda 1766 26.1 erhöll han högsta röstetalet och uppfördes därför 1767 5.2 i första rummet å det förslag till detta regala pastorat, som av domkapitlet ingavs till kungl. maj:t.

Kungl. maj:t beviljade 1775 16.2 ett extra nådår för änkan.

#### 9. PETER GRAWALLIUS 1776—1791.

Född i Torshälla 1740 15.9. Död i Överjärna 1807 9.12. Son av hjälprästen i Torshälla, sist pedagogen vid Gyllenhielmska skolan i Sundby *Olaus Wallstedt* och hans hustru *Margareta Elisabeth Gravius* i hennes första gifte. Bildade sitt namn efter första stavelserna i föräldrarnas namn.

Student i Uppsala 1759 28.4 (Ner.). Mag. ibid. 1764 18.6. Prästvigd i Strängnäs 1764 18.12 till pastorsadjunkt i Torshälla. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1769 24.10. Pastorsadjunkt ibid. 1771 11.6. Pastorallex. i Stockholm 1773 24.11. Komminister i Jakob och Johannes 1774 4.10, tilltr. 1776 1.5. Kyrkoherde i Över- och Ytterjärna 1789 1.7, tilltr. 1791 1.5. Hon. prost 1803 27.8. Kontraktsprost 1803 31.12.

Gift i Maria Magdalena 1776 14.11 med *Maria Catharina Zickerman*, född i Katarina 1757 18.8, död i Överjärna 1796 15.3,<sup>1</sup> dotter av kofferdikaptenen *Daniel Ehrenfried Zickerman* och hans hustru *Catharina Lindgren*.

Barn: *Daniel Ehrenfried*, född i Jakob 1777 4.10, död i Frustuna 1849 18.11. Kyrkoherde i Frustuna.

*Catharina Margareta* född i Jakob 1779 6.9, död i Ulrika Eleonora 1861 10.6.

Gift i Överjärna 1808 20.9 med kyrkoherden i Över- och Ytterjärna *Johan Gustaf Bergius*, född i Skagershult 1767 18.7, död i Överjärna 1838 17.4.

*Petrus*, född i Jakob 1781 25.8 död ibid. 1782 18.7.<sup>2</sup>

*Maria Christina*, född i Jakob 1782 30.12, död på Långholmen i Stockholm 1829 22.1.<sup>3</sup> Gift i Överjärna 1814 24.4 med löjtnanten, sist kaptenen vid Flottans mekaniska kår *Jonas Carl Modéer* i hans första gifte, född i Jakob 1775 21.12, död i Maria Magdalena 1842 14.12.

*Peter Johan* född i Jakob 1784 3.11, död i Eskilstuna 1826 9.2. Barnalärare.

*Carl Olof*, född i Jakob 1786 5.2, död i Ulrika Eleonora 1861 16.1. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora, fältprost.

*Johanna Charlotta* född i Jakob 1787 3.4, död i Ulrika Eleonora 1862 6.7. Gift i Maria Magdalena 1830 25.3 med svågern kapten-mekanikus *Jonas Carl Modéer* i hans andra gifte.

*Lars Christian*, född i Jakob 1789 9.1, död i Toresund 1861 20.2. Fil. mag. Kyrkoherde i Toresund.

*Gustaf Erik* född i Jakob 1790 16.9, död ibid. 1791 17.1.

*Gustaf Emanuel*, född i Överjärna 1792 7.3, död i Klara 1812 10.4. Student i Uppsala 1811, informator.

*Carolina Fredrika* född i Överjärna 1793 7.10, död i Strängnäs 1851 26.8. Gift i Stigtomta 1821 16.10 med gymnasiadjunkten, sedermera lektorn, sist kyrkoherden i Stora Malm *Herman Labng*, född i Blacksta 1787 17.1, död i Stora Malm 1848 12.2.

*Sofia Dorothea*, född i Överjärna 1795 22.10, död i Toresund 1886 14.8. Gift i Överjärna 1830 31.5 med arrendatorn *Johan Erik Lindholm* i hans andra gifte, född i Irsta 1785 13.1, död i Överselö 1836 15.5.

#### 10. ADOLPH ELFSBERG 1791—1801.

Född 1755 22.5, döpt i Katarina 1755 25.5. Död i Alsike 1824 28.1. Son av skoflickaren *Hans Elzberg* och hans hustru *Anna Westerberg*.

<sup>1</sup> Enligt bouppteckning, F saknas.

<sup>2</sup> Enligt F begr. 18.7, men enligt faderns anteckningar död 18.7 och begr. 23.7.

<sup>3</sup> Tillförd å dödlistan för Maria Magdalena, men finnes ej i Maria Magdalena F. Säkerligen bokf. i Södra korrektionsinrättningens, f. d. Spinnhusförsamlingens F, som är förkommen.

Student i Uppsala 1776 7.5 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1779 15.12 till pastorsadjunkt i Forsa och Hög. Pastorsadjunkt i Barnhusförsamlingen i Stockholm 1781 17.12. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1783 30.9. Pastorallex. inför Hovkonsistorium 1785 3.2. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1788 21.10. Hovpredikant hos hertigen av Södermanland 1789 22.5. Komminister i Jakob och Johannes 1790 1.3, tilltr. 1791 1.5. Kungl. hovpredikant 1793 10.5. Kyrkoherde i Alsike och Knivsta 1799 28.8, tilltr. 1801 1.5. Hon. prost 1808 7.12. Kontraktsprost 1817 26.2. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1812. — Riksdagsman 1812, 1815, 1817 och 1823, ledamot av bevillningsutskottet 1817 samt av statsutskottet och lagutskottet 1823. — Å förslag till kyrkoherde i Tillinge och Svinnegarn 1796 och till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1809.

Gift 1:0 i Jakob 1792 17.10 med *Sara Elisabeth Ytter*, född i Riddarholmen 1762 21.2, död i Alsike 1809 23.4, dotter av handlanden *Petter Ytter Pettersson* och hans hustru *Elisabeth Eleonora Cassel*. — 2:0 okänt var och när med *Fredrika Holmberg*, född i Knivsta 1786 12.5, död okänt var och när, dotter av bokhållaren *Jonas Fredrik Holmberg* och hans hustru *Lisa Winge*.

Barn: 1. *Per Adolf*, född i Jakob 1794 15.12 död okänt var och när. Flyttade 1815 från Alsike till Stockholm, men har ej där kunnat påträffas.

1. *Anna Sofia*, född i Jakob 1796 28.12, död i Skellefteå 1852 18.1. Gift i Alsike 1821 25.10 med protokollsekreteraren sist departementschefen i Generaltullstyrelsen *Adolf Fredrik Normelin*, född i Vendel 1794 5.1, död i Hedvig Eleonora 1851 10.2.

1. *Johan Gustaf*, född i Jakob 1799 17.5, död i Torsåker 1871 16.3. Kyrkoherde i Torsåker.

1. *Lovisa Christina*, född i Alsike 1803 2.1, död okänt var och när. Var 1824 kvar i Alsike, men försvinner sedan ur Alsike A I.

2. *Fredrika*, född i Alsike 1815 2.1, död i Skellefteå 1900 29.11. Gift i Uppsala 1837 6.9 med löjtnanten vid Västerbottens fältjägarregemente, sist majoren i armén *Jonas Elis Hollsten*, född 1807 22.7, död i Skellefteå 1890 24.6.

## 11. PEHR LYCHNELL 1801—1805.

Född i Norrala 1765 10.9. Död i Enånger 1819 20.2. Son av bonden *Per Ersson* och hans hustru *Karin Olsdotter*.

Student i Uppsala 1786 1.6 (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1791 10.6 till pastorsadjunkt i Hällnäs. Vice rektor vid Jakobs skola 1794 13.5. Mag. i Uppsala 1794 16.6. Kollega vid Jakobs skola 1796 28.7. Pastorallex. i Uppsala 1797 31.5. Tjänstgörande e. o. hovpredikant hos hertigen av Östergötland 1797 17.12. Komminister i Jakob och Johannes 1800, vald 30.3,<sup>1</sup> tilltr. 1801 1.5. Kyrkoherde i Enånger och Njutånger 1804 1.2, tilltr. 1805 1.5. Hon. prost 1813 5.10. Respondens vid prästmötet i Uppsala 1812. — Å förslag till kyrkoherde i Söderala 1802.

<sup>1</sup> Stockholms stads konsistorii protokoll innehålla intet om dag för utfärdande av fullmakt.



Gift i Riddarholmen, även bokf. i Jakob, 1801 11.6 med *Anna Elisabeth Morén*, född i Maria Magdalena 1767 22.5, död i Vaksala 1852 12.1, dotter av grosshandlaren *Lars Moreen* och hans hustru *Anna Elisabeth Törnberg*.

Barn: *Lars Peter*, född i Jakob 1802 9.12, död i Mariestad 1839 3.4. Med. dr. Fil. mag.  
*Carl Erik*, född i Jakob 1804 22.6, död i Gävle 1873 28.5. Fil. mag. Bergmästare.  
*Johan Gustaf*, född i Enånger 1806 15.2, död i Vaksala 1877 20.2. Bonde i Vaksala.

## 12. DANIEL BRANDES 1805—1812.

Född i Norrtälje 1762 18.11. Död i Länna, Ärkestiftet 1833 4.12. Son av kronobefallningsmannen *Erik Brandes* och hans hustru *Malena Strandberg*.

Student i Uppsala 1781 2.3 (Rosl.). Prästvigd i Uppsala 1787 7.12 till huspredikant hos majoren Carl Fredrik Paykull. Vice skolmästare och aftonsångspredikant i Danviks och Sicklaö församling 1788 4.3. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1789 25.8. Pastorex. i Uppsala 1793 14.12. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1800 26.8. E. o. bataljonspredikant vid Värvade infanteriet av Livregementsbrigaden, sedermera Finska gardet, 1800 23.12. Vice pastor i Ulrika Eleonora 1802 1.5—1803 30 4. Komminister i Jakob och Johannes 1804 11.9, tilltr. 1805 1.5. Kyrkoherde i Länna och Blidö 1811 9.10, tilltr. genom ackord 1812 1.5. Hon. prost. 1825 27.7. — Å förslag till rektor vid Johannis skola 1799. Kallad 1804 att propredika för en komministertjänst i Maria Magdalena. Å förslag till kyrkoherde i Söderby och Karlskyrka 1809.

Gift i Spånga 1807 2.9 med *Elisabeth Ulrika Starckenberg*, född i Riddarholmen 1761 14.10, död i Länna, Ärkestiftet 1847 27.2, dotter av källarmästaren, sist skaffaren vid kungl. hovet *Gustaf Starckenberg* och hans hustru *Anna Christina Hellerstedt*.

Barnlös.

Ett porträtt av Brandes finnes i Länna kyrka.

## 13. ANDERS SUNDVALL 1813—1815.

Född i Ljusdal 1771 3.9. Död i Färila 1825 11.7. Son av bonden *Jon Jonsson* i Ramsjö och hans hustru *Sara Olsdotter*.

Student i Uppsala 1792 23.6 (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1796 12.12 till pastorsadjunkt i Alunda och Morkarla. Pastorsadjunkt i Norrala och Trönö 1804 5.12. Vice rektor vid Jakobs skola 1807 15.9. Rektor vid Johannis skola 1809 22.6. Komminister i Jakob och Johannes 1812 28.8, tilltr. 1813 1.5. Kyrkoherde i Färila 1814 6.4, tilltr. 1815 1.10. — Predikant vid Norrmalms hälsobrunn sommaren 1814.

Gift i Norrala 1810 13.7 med *Catharina Grubb*, född i Ljusdal 1778 15.12, död okänt var och när, dotter av färjekarlen *Anders Jonsson* och hans hustru *Anna Grubb* samt fosterdotter till kyrkoherden i Norrala och Trönö mag. *Pebr Regnell* och hans hustru

*Christina Grubb*, som var hennes moster. — Hon levde vid Sundvalls död, men har ej kunnat återfinnas död i Färila eller utflyttad därifrån 1825—1860.

Barn: *Dödfödd dotter* i Färila 1817 17.5.

14. PÄR ARON SIMBERG 1815—1823.

Född i Kila, Strängnäs stift 1783 15.4. Död i Jakob 1823 25.6. Son av klockaren *Peter Simberg* och hans hustru *Brita Bengtsdotter Ahlgren*.

Student i Uppsala 1807 3.3 (Sörml. Ner.). Prästvigd i Strängnäs 1809 3.3 till pastorsadjunkt i Västerljung. E. o. bataljonspredikant vid von Engelbrechts värvade infanteriregemente 1809 15.12—1812 30.4. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1810 29.5. Vice komminister ibid. 1812 1.5—1813 30.4. Pastorex. i Strängnäs 1812 21.11. Lärare vid Storkyrkoförsamlingens Fri- och fattigskola 1812 8.12. Komminister i Jakob och Johannes 1814 28.11, tilltr. genom ackord 1815 1.10. — Predikant vid Norrmalms hälsobrunn sommaren 1817.

Gift i Lovö 1813 28.9 med *Sofia Carolina Hagelbeck*, född i Solna 1791 16.2, död i Jakob 1845 14.5, dotter av slottssmeden *Lorentz Hagelbeck* och hans hustru *Brita Hammarlund*.

Barn: *Sofia Augusta*, född i Nikolai 1814 22.12, död i Jakob 1816 17.3.

*August Wilhelm*, född i Jakob 1816 18.6, död ibid. 1816 19.6.

*Amalia Carolina*, född i Jakob 1817 8.6, död i Hedvig Eleonora 1875 23.2.

*Mathilda Charlotta*, född i Jakob 1819 4.5, död i Hedvig Eleonora 1889 10.3.

Gift i Jakob 1859 2.11 med postförvaltaren *Johan August Lindholm*, född i Hedvig Eleonora 1825 7.7, död ibid. 1894 26.11.

*Sofia Wilhelmina*, född i Jakob 1821 22.5, död ibid. 1821 28.5.

*Aron Fredrik Theodor*, född i Jakob 1822 28.10, död i Kärda 1846 29.11. Inspektör vid Äminne bruk.

Komminister Simberg blev 1822 sinnessjuk, varför regementspastorn mag. N. Lorenzson 1822 26.3 förordnades till hans vikarie. På hösten samma år hade Simberg emellertid tillfrisknat och konsistorium gav 1822 1.10 tillstånd för kyrkoherde Hedrén att avgöra huruvida Simberg kunde så småningom få börja tjänstgöra. Han inträdde dock aldrig i full tjänstgöring före sin död. Kungl. maj:t beviljade 1823 3.12 ett extra nådår för änkan och tre minderåriga barn.

15. ERIK CARLSTRAND 1826—1835.

Född i Karlstad 1793 16.11. Död i Brunskog 1838 1.6. Son av båtkarlen *Per Elofsson* och hans hustru *Annika Svensdotter*.

Student i Uppsala 1814 24.2 (Verml.). Mag. ibid. 1821 14.6. Prästvigd 1821 19.12, troligen i Karlstad,<sup>1</sup> till huspredikant hos majoren friherre Carl Gustaf Stiernstedt. Vice komminister i Jakob och Johannes 1822 30.4

<sup>1</sup> Karlstads domkapitels arkiv har brunnit.

för den sinnessjuka komminister Simberg och 1823 9.7 efter Simbergs död. Pastorex. i Karlstad 1823 22.11. Komminister i Jakob och Johannes 1824 24.5, tilltr. 1826 1.5. Kyrkoherde i Brunskog, Boda och Mangskog 1832 26.9, tilltr. 1835 1.5.

Gift i Jakob 1826 6.8 med *Sofia Wilhelmina Söderlund*, född i Jakob 1809 5.3, död ibid. 1832 4.1, dotter av skomakaremästaren *Johan Söderlund* och hans hustru *Catharina Elisabeth Fogelström*.

Barn: *Anna Elisabeth Sofia*, född i Jakob 1827 25.11, död ibid. 1902 11.6. Gift i Klara 1852 17.1 med possessionaten, sedermera kamreraren, sist stadsbuds föreståndaren *Pehr Victor Herman Osbeck*, född i Klara 1816 3.6 död i Jakob 1889 29.9.

*Julia Mathilda Carolina*, född i Jakob 1829 8.8, död ibid. 1834 13.9.

*Erik Johan*, född i Jakob 1831 10.10, död i Maria Magdalena 1867 22.5. Handlande.

#### 16. DANIEL PETER NORBERG 1835—1846.

Född i Hernösand 1798 10.8. Död i Jakob 1846 14.1. Son av sämskmakaren *Lars Norberg* och hans hustru *Catharina Olofsdotter*.

Student i Uppsala 1819 26.2 (Bottn.). Prästvigd i Hernösand 1824 20.6 till huspredikant hos änkefru Märta Helena von Schnell, född Reenstierna, på Årsta i Brännkyrka. Komministersadjunkt i Ulrika Eleonora 1827 22.5. Tillika vice kateket ibid. 1827 11.11—1828 27.4, juni 1828 och från 1828 1.11, ordinarie 1829 10.11. Andre lärare vid Jakobs och Johannes Fri- och fattigskola 1830 23.3, tilltr. 1830 20.4. Pastorex. i Uppsala 1832 4.12. Komminister i Jakob och Johannes 1833 4.6, tilltr. 1835 1.5.

Gift i Jakob 1835 15.5 med *Carolina Sofia Tiwander* i hennes första gifte, född i Norrköping, Olai 1815 15.2, död i Klara 1874 10.9, dotter av handelsbokhållaren, sist kontrollören *Carl Peter Tiwander* och hans hustru *Brita Maria Stjernberg* samt gift 2:0 i Klara 1859 10.4 med bildhuggaren, professorn *Carl Gustaf Qvarnström*, född i Jakob 1810 23.3, död i Klara 1867 5.3.

Barn: *Carl Peter Laurentz*, född i Jakob 1836 8.6, död ibid. 1837 4.2.

*Alfred August*, född i Jakob 1837 16.9, död i Mariefred 1920 19.9. Justitieråd.

*Frans Mauritz*, född i Jakob 1841 14.4, död ibid. 1841 4.10.

Kungl. maj:t beviljade 1846 24.7 ett extra nådår för änkan och sonen.

Ett silhuettporträtt av komminister Norberg finnes i ättlingars ägo, fotografi av detsamma finnes i Svenska porträttarkivet.

#### 17. AUGUST HIERONYMUS VON DER BURG 1848—1868.

Född i Katarina 1810 25.7. Död i Edebo 1874 26.7. Son av vice stadsingeniören i Stockholm *Hieronimus von der Burg* och hans hustru *Lovisa Charlotta Kierwin*.

Student i Uppsala 1829 13.2 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1834 10.12 till

pastorsadjunkt i Ekerö. Vice komminister i Hökhuvud och Skepshammar 1835 4.6. Pastorsadjunkt i Lovö 1835 9.12. Vice komministersadjunkt i Katarina 1836 1.5—31.10. Huspredikant hos grevinnan Ulrika Christina Löwen, född Cronstedt 1837 18.2. Vice pastor i Adelsö 1839 1.4. Vice komminister i Vallentuna 1839 1.5. Vice pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1839 11.9—1840 26.6. Vice kateket i Ulrika Eleonora 1840 26.7, ordinarie 1841 21.6. Pastorex. i Uppsala 1844 29.2. Vice bataljonspredikant vid Svea livgarde 1844 7.6—11.8. Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn sommaren 1844. Komminister i Jakob och Johannes 1846 21.9, tilltr. 1848 1.5. Kyrkoherde i Edebo 1868 26.2, tilltr. 1868 1.5. — Kallad 1847 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Hudiksvall och Idenor 1852, till kyrkoherde i Hille 1861, till kyrkoherde i Sigtuna, S:t Olof och S:t Per 1863 och till kyrkoherde i Spånga och Järfälla 1870.

Gift i Lovö 1837 24.6 med *Anna Henrietta Lagercrantz*, född i Lovö 1818 23.6, död på Boda i Värmdö 1895 23.6, dotter av kronfogden, sist titulär assessorn *Carl Jakob Lagercrantz* (adliga ätten nr 1011) och hans hustru *Anna Margareta Benckert*.

Barn: *August Bernhard*, född i Maria Magdalena 1838 18.4, död i Hedvig Eleonora 1914 26.9. Uppbördskommissarie i Stockholm.

*Carl Hieronymus*, född i Hedvig Eleonora 1842 19.3, död i Matteus 1918 23.11. Revisor i Kammarrätten.

*Anna Augusta*, född i Klara 1847 30.7, död i Oscar 1927 2.5.

*Gustaf Esaias*, född i Jakob 1849 2.6, död i Gustaf Wasa 1913 9.3. Kassör i Kommerskollegium.

*Jakob Johannes*, född i Jakob 1851 23.3, död i Nacka 1923 26.5. Överste i armén.

## 18. EHRENFRID ANTON AUGUST VON BAUMGARTEN 1868—1880.

Född i Katarina 1836 16.4. Död i Stockholm 1915 11.4, bokf. i Balingsta. Son av kamreraren i Sundhetskollegium *August Wilhelm von Baumgarten* och hans hustru *Carolina Fredrika Antoinetta Reddewigh*.

Student i Uppsala 1856 20.5 (Verml.). Folkskollärarexamen 1859 18.4. Prästvigd i Uppsala 1859 13.6 till Stockholms stads konsistorii disposition. Pastorsadjunkt i Klara 1859 18.7—1860 24.1. Vice kateket i Nikolai 1860 24.1—1861 31.1. Andre pastorsadjunkt i Nikolai 1860 14.4—1865 10.10. Lärare vid Frimurarebarnhusets skola 1862 17.2—sommaren 1863. Fil. dr i Uppsala 1863 30.5. Pastorex. i Uppsala 1864 18.10. Vice pastor i Klara 1865 10.10—1866 30.11. Pastorsadjunkt i Nikolai 1866 30.11—1867 13.1. Vice pastor i Klara 1867 13.1—30.4. Skvadrons predikant vid Livgardet till häst 1867 22.1, tilltr. 1867 1.5. Vice regementspastor ibid. 1867 12.7—17.8. Vice lektor vid Stockholms gymnasium h. t. 1867—1868. Komminister i Jakob och Johannes 1868 13.10, tilltr. 1868 1.11. Kyrkoherde i

Balingsta 1878 4.11, tilltr. 1880 1.5. — Utan ansökan uppförd 1866 å förslag till komminister i Ulrika Eleonora, men avsade sig. Å förslag till komminister i Klara 1866. Fjärde provpredikant till kyrkoherdetjänsten i Hjalstaholms pastorat 1867. Å förslag till kyrkoherde i Börstil och Östhammar 1874.

Gift i Livgardets till häst församling 1869 16.3 med *Hilda Ulrika Enny Maria von Tuné*, född i Kumla, Västerås stift 1838 20.9, död i Uppsala 1911 3.10, bokf. i Balingsta, dotter av översten *Carl Fredrik Wilhelm von Tuné* (adliga ätten nr 2314) och hans hustru *Enny Leontine Magdalena Möllerhielm*.

Barn: *Ernst Carl August*, född i Jakob 1870 17.9, död i Malmö 1938 22.9, bokf. i Engelbrekt. Bokhållare i Järnvägsstyrelsen.

*Anna Maria Carolina Magdalena*, född i Jakob 1872 9.3. Gift i Balingsta 1894 18.5 med gruvpredikanten vid Grängesberg och Hörken, sist kyrkoherden i Malma, Västerås stift *Johan Wilhelm Ahlgren*, född i Olsremma 1860 6.4, död i Malma 1915 29.3.

von Baumgarten avled under tillfälligt uppehåll hos sonen i Stockholm.

#### 19. CARL ROBERT LAGERSTROM 1881—1896.

Född i Maria Magdalena 1825 2.12 av okända föräldrar. Död i Jakob 1896 21.11.

Student i Uppsala 1844 7.6 (Sthlm). Mag. ibid. 1851 16.6. Prästvigd i Stockholm 1852 20.1 till adjunkt hos predikanten vid Borgerskapets Enkehus och kvarstod såsom sådan till början av 1859. T. f. predikant ibid. 1852 15.6—14.8. Vikarierande förste lärare vid Sällskapet för växelundervisningens befrämjande normalskola 1852 1.10—31.12. Vice kollega vid Adolf Fredriks lägre apologistkola 1853 29.1—slutet av höstterminen 1857. Vice predikant vid Borgerskapets Enkehus 1853 1.9—30.11. Kateket i Nikolai 1855 27.3. Vice predikant vid Borgerskapets Enkehus 1855 12.7—31.8. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1856 19.6—18.7. Kateket ibid. 1857 1.5—1869 30.4. Vice predikant vid Borgerskapets Enkehus 1857 2.6—1858 16.1. Vice rektor vid Adolf Fredriks lägre apologistkola 1858 24.1. Vice kollega vid Jakobs lägre elementarläroverk 1858 21.8, ordinarie 1858 30.12. Vice predikant vid Borgerskapets Enkehus 1858 1.10—31.12. Pastorex. i Uppsala 1860 22.8. Bataljonspredikant vid Svea livgarde 1861 16.7, tilltr. 1861 1.8 och avgick 1875 6.8. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1866 20.11—1869 30.4. Vice predikant vid Hedvig Eleonora fattighus 1867 6.7—3.9. Komminister i Katarina 1870 29.11, tilltr. 1870 1.12. Vice pastor ibid. 1875 1.5—31.8. Komminister i Jakob och Johannes 1879 3.6, tilltr. 1881 1.5. Vice komminister ibid. 1880 1.5—1881 30.4. — Å förslag till komminister i Katarina 1864.

Gift i Svea livgardes församling 1866 8.9 med *Emilia Christina Gustafva Scherling*,

född i Jönköping 1824 25.5, död i Hedvig Eleonora 1900 21.9, dotter av gördelmakare-  
mästaren *Johan Jakob Scherling* och hans hustru *Christina Charlotta Dahlberg*.

Barnlös.

Makarna Lagerström donerade genom testamente av 1883 2.2 kronor  
5.000: — till en fond för beklädnad av fattiga skolbarn inom Jakobs och  
Johannes församling. Då församlingen delades 1907 erhöll Jakobs försam-  
ling kronor 2.500: — och Johannes församling kronor 2.500: — enligt  
testamentets bestämmelse.

20. KARL ÖHMAN 1898—1907. Se Johannes, kyrkoherdar nr 1.

## *S:t Johannes församling*

---

**S:t** Jakobs och Johannes församling uppdelades 1907 1.5 i två församlingar, Jakobs församling och Johannes församling.

Johannes församling begränsas av Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Brunnsviken, Sveavägen, Odengatan, Döbelnsgatan och Malmskilnadsgatan.

Församlingskyrka är den pingstdagen 1890 25.5 invigda, av S:t Jakobs och Johannes församling uppförda S:t Johannes kyrka. Dessutom finnes i församlingens norra del ännu en kyrka, den 1904 invigda, i Vanadislunden belägna S:t Stefanskyrkan. Församlingen har sålunda två kyrkor.

Det officiella namnet är Johannes församling, men av församlingen användes namnet S:t Johannes församling.

### Kyrkoherdar

1. KARL ÖHMAN 1908—1938.

Född i Västra Tunhem 1858 26.5. Död i Engelbrekt 1947 4.2. Son av byggmästaren *Anders Öhman* och hans hustru *Anna Maria Lundmark*.

Student i Uppsala 1877 3.10 (Sörml. Ner.). Prästvigd i Strängnäs 1883 1.7. Pastorsadjunkt i Örebro, Ånsta och Långbro 1883 2.7. Komminister i Floda, Strängnäs stift 1885 15.4, tilltr. 1887 1.5. Vice komminister ibid. 1886 1.5—1887 30.4. På egen begäran avsked från 1892 1.5 efter att ha varit tjänstledig sedan 1891 1.5. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes i Stockholm 1891 1.5. Vice pastor ibid. 1891 26.5—31.7, 1892 8.6—31.7, 1.9—30.9 och 15.10—15.12, 1892 29.12—1893 15.6, 1893 1.7—31.8, 1894 26.5—14.6, 1895 18.6—14.7, 1896 23.4—22.6, 1897 12.4—11.6 samt 1897 28.12—1898 12.1. Komminister ibid. 1898 19.11, tilltr. 1898 1.12. Vid församlingens delning 1907 1.5 komminister i Johannes. Vice pastor ibid. 1907 1.5. Kyrkoherde ibid. 1908 18.1, tilltr. 1908 1.2 och intog 1908 11.2 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tillika vice ständigt adjunkt i Johannes 1929 10.5—22.5. Tillika vice komminister ibid. 1934 20.4—31.5. Tjänstledig för sjukdom från 1937 22.2. Emeritus 1938 1.4.—L. N. O. 1918.

Gift 1:0 i Mönsterås 1886 5.8 med *Hulda Charlotta Christina Uddenberg*, född i Kalmar stad 1858 28.1, död i Floda, Strängnäs stift 1889 8.9, dotter av folkskolläraren *Gustaf Emanuel Uddenberg* och hans hustru *Anna Charlotta Olsson*. 2:0 i Växiö landsförsamling 1894 29.12 med *Davida Margareta Sylwan*, född i Malmö, Caroli 1866 30.12, dotter av ryttmästaren *Charles Robert Sylwan* och hans hustru *Brita Lovisa Bråkenhielm*.

Barn: 1. *Karl Martin*, född i Floda 1887 4.9. Hovsångare.

1. *Filip Gustaf Emanuel*, född i Floda 1888 9.10, död ibid. 1889 29.7.

2. *Karl Samuel*, född i Jakob 1895 28.12. Pastor i Augustanasynoden.

2. *Karl David*, född i Jakob 1897 18.1. Kyrkoherde i Sura.

2. *Karl Johan Robert*, född i Jakob 1898 13.7. Med. lic. Praktiserande läkare i Norrköping.

2. *Anna Birgitta Margareta (Margit)*, född i Jakob 1899 12.12, död ibid. 1900 16.1.

2. *Birgitta Johanna*, född i Jakob 1901 2.7. Lärarinna vid Johanna Brunsons vävskola.

2. *Hulda Ingegärd*, född i Jakob 1905 12.6. Gift i Johannes 1932 8.5 med advokaten i Stockholm *Rudolf Richard Koçi*, född i S:t Andrä v. d. Hgt i Nedre Österrike 1897 26.3.

2. *Sigurd Anders Emanuel*, född i Johannes 1908 17.5. Köpman i Uppsala.

## 2. ERIK WILHELM ARBIN 1940—

Född i Norrköpings norra församling 1892 13.9. Son av komministern i Risinge, sist fängelsepredikanten i Norrköping *Wilhelm Arbin* och hans hustru *Agda Emilia Holmberg*.

Student vid Karolinska institutet 1911. Student i Uppsala 1913 16.9 (Östg.). Teol. kand. ibid. 1916 15.9. Prästvigd i Uppsala 1917 20.5. Pastorsadjunkt i Gustaf Vasa 1917 1.6. Vice pastor ibid. 1918 17.7—15.8. Pastoratsadjunkt i Engelbrekt 1919 27.5, tilltr. 1919 1.6. Tillika vikarie-rande pastorsadjunkt ibid. 1919 1.6—15.7. Teol. lic. i Uppsala 1923 30.5. Med ledighet från egen tjänst vice pastor i Engelbrekt 1924 1.6—8.7 och 1924 25.8—1925 30.4. Komminister ibid. 1925 27.1, ensam sökande, tilltr. 1925 1.5. Vice pastor i svenska Ulrika Eleonora församlingen i London 1931 27.7—27.8. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Engelbrekt 1919—1939 under semesterledigheter. Kyrkoherde i Johannes 1939 16.5, tilltr. 1940 1.4. Ledamot av Stockholms domkapitel 1939 12.9 och tog 1939 1.10 sitt inträde. Ledamot av Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1941 1.7. — Lärare vid Tekniska mellanskolan 1920—1940. Lärare vid Nya Elementarskolan för flickor från 1925. — Å förslag till kyrkoherde i Adolf Fredrik 1937 och erhöll vid valet de flesta rösterna.

Gift i Engelbrekt 1920 26.6, bökf. i Oscar, med *Märta Ebba Öllegård Eriksdotter Åkerhielm af Margretelund*, född i Smålands artilleriregementes församling i Jönköping 1899 22.11, dotter av löjtnanten, sedermera majoren friherre *Erik Hjalmar Åkerhielm af Margretelund* (friherrliga ätten nr 205) och hans hustru *Hulda Adèle Tigerhielm*.



Barn: *Ingrid Elisabeth Öllegård*, född i Engelbrekt 1921 28.5. Gift i Johannes 1942 19.9 med civilingenjören *Sven Adolf Gunmar Stålfors*, född i Engelbrekt 1912 14.11.

*Karin Elsie Margareta Öllegård*, född i Engelbrekt 1922 17.8.

*Gertrud Margareta Öllegård*, född i Engelbrekt 1927 16.5.

*Birgit Cecilia Öllegård*, född i Engelbrekt 1932 27.1.

*Gunnel Monika Öllegård Eriksdotter*, född i Engelbrekt 1938 9.8.

*Elisabeth Agneta Öllegård Eriksdotter*, född i Johannes 1944 29.8.

## Komministrar

### Serie I

1. KARL ÖHMAN 1907—1908. Se kyrkoherdar nr 1.

2. EMANUEL LAURELL 1909—1921.

Född i Västra Emtervik 1845 18.1. Död i Johannes 1931 16.2. Son av sockenadjunkten i Västra Emtervik, sist kyrkoherden i Sillerud *Emanuel Laurell* och hans hustru *Hilda Wigelius*.

Student i Uppsala 1867 25.1 (Verml.). Kateket i Stockholm 1873 10.10—1887 4.7. Lärare vid Beskowska skolan i Stockholm 1877—1882. Prästvigd i Karlstad 1884 27.8 efter att redan 1873—1874 ha avlagt sina teologiska examina. Komminister i Ölme 1887 9.4, tilltr. 1888 1.5. Pastoratsadjunkt i Jakob och Johannes i Stockholm 1901 15.10, tilltr. 1901 1.11. Vid församlingens delning 1907 1.5 pastoratsadjunkt i Johannes. Komminister ibid. 1908 12.12, tilltr. 1909 1.1. Emeritus 1921 1.5.

Ogift.

Det långa dröjsmålet mellan Laurells teologiska examina och prästvigning berodde på vissa betänkligheter han hyste mot prästeden. Hela hans prästerliga verksamhet i Stockholm var förlagd till norra delen av först Jakobs och Johannes och sedermera Johannes församling och han inlade stor förtjänst om tillkomsten av den där belägna Stefanskyrkan. Han var även livligt socialt verksam i denna mycket försummade del av Stockholm och stiftade bl. a. ett bolag för uppförande av bättre bostäder.

3. PER AXEL WENNER 1922—1934.

Född i Vendel 1863 31.3. Död i Johannes 1934 26.4. Son av mjölnaren *Petrus Andersson* och hans hustru *Carolina Stål*.

Efter studier vid Augustana College och Teologiska seminarium i Nordamerikas förenta stater Artium baccalaureus 1888. Prästvigd i Moline i Illinois ibid. 1869 16.6 för Augustanasynoden till pastor i Buffalo i Minnesota ibid. Pastor i Litchfield ibid. 1893—1899. Student i Uppsala 1899

28 9 (Upl.). Inträdde 1899 18.11 i svenska kyrkan och Hernösands stift efter 1899 27.10 erhållet tillstånd. Komminister i Anundsjö 1901 16.2, tilltr. 1901 1.5. På egen begäran avsked från 1909 1.5. Kateket i Johannes i Stockholm 1909. Vice pastorsadjunkt ibid. 1909 1.1. Pastorsadjunkt ibid. 1909 1.7. Vice pastor ibid. 1910 9.7—31.7. T. f. dövtumspräst i första dövtumskoldistriktet 1911—1913. Pastorsadjunkt i Brännkyrka 1918 19.7, tilltr. 1919 1.5. Komminister i Johannes 1920 27.11, tilltr. 1922 1.5.

Gift i Gränna landsförsamling 1915 3.2 med *Catharina (Karin) Mårtensson*, född i Anundsjö 1881 3.8, dotter av hemmansägaren *Per Mårtensson* och hans hustru *Christina Christoffersdotter*.

Barn: *Karolina*, född i Gränna landsförsamling 1915 26.10. Folkskollärarinna. Gift i Matteus 1942 4.10 med fil. lic. *Sten Lennart Huldt*, född i Engelbrekt 1918 8.5.

*Per-Axel*, född i Gränna landsförsamling 1917 24.4. Ingeniör, lantbrukare i Mellby i Gränna landsförsamling.

*Maria*, född i Gränna landsförsamling 1919 12.3. Sjuksköterska.

*Gullik Kristoffer*, född i Gränna landsförsamling 1920 17.9. Student vid Tekniska högskolan.

*Karin*, född i Johannes 1922 30.3. Gift i Bromma 1944 9.12 med försäljningschefen *Carl-Gustaf Harald Uno Engström*, född i Gränna stadsförsamling 1919 1.6.

*Anund Märten Ottar*, född i Gränna landsförsamling 1927 20.6.

#### 4. BENGT OLOF (OLLE) NYSTEDT 1935—1938.

Född i Göteborg, Gamlestad 1888 24.3. Son av folkskolläraren *Bengt Johan Salomon Nystedt* och hans hustru *Anna Svensson*.

Student i Uppsala 1907 16.9 (Göteb.). Teol. kand. ibid. 1912 31.5. Prästvigd i Göteborg 1913 7.1. Pastorsadjunkt i Heliga Trefaldighet i Arkestiftet 1913 8.1—31.12. Vice pastor ibid. 1913 19.2—4.3. Biträdande pastor vid Samariterhemmet i Uppsala 1913 1.8. Sekreterare i Svenska kyrkans diakonistyrelse 1914 1.6. Pastorsadjunkt i Oscar i Stockholm 1918 1.5. Komminister i Annedals församling i Göteborgs stift 1919 7.1, tilltr. ej. Kyrkoherde i Dala, Borgunda och Högstena 1920 23.3, tilltr. 1920 1.5. På egen begäran avsked från 1929 1.2. T. f. ständig adjunkt i Oscar i Stockholm 1928 1.11. Ständig adjunkt ibid. 1929 1.11. Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1929—1933 under semesterledigheter. Komminister i Johannes 1935 2.1, tilltr. 1935 1.11. Tillika vice pastor ibid. 1936 16.7—18.8. Suppleant i Stockholms domkapitel 1937 1.1, ledamot 1937 17.3—30.11. Tillika med egen tjänst vice pastor i Johannes 1937 1.7—14.7. Domprost i Göteborg 1937 30.6, tilltr. 1938 1.2. Vice pastor i Göteborgs domkyrkoförsamling (Gustavi) 1937 1.12. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1937 31.12. Pastor primarius, domprost och kyrkoherde i Nikolai i Stockholm 1942 31.12, tilltr. 1943 1.1. — L. N. O. 1939.

Gift i Gudmundrå 1913 12.7 med *Gurli Karin Wilhelmina Nordling*, född i Borgsjö 1886 20.12, dotter av vice pastorn i Borgsjö, sist kyrkoherden i Gudmundrå *Erik Magnus Nordling* och hans hustru *Ida Sofia Petré*.

Barn: *Bengt Erik Gustaf*, född i Gudmundrå 1914 30.8. Med. kand.

*Hans Magnus*, född i Danderyd 1916 9.2. Fil. kand., teol. lic.

*Anne-Sofie Olena*, född i Gudmundrå 1917 16.5. Musikstuderande.

*Ida Birgitta*, född i Gudmundrå 1919 7.9. Fil. stud.

*Sven Olof Harald*, född i Dala 1922 22.6. Student vid Tekniska högskolan.

*Lars Raoul*, född i Oscar 1930 9.6.

#### 5. ALBERT EJNAR ÖHNELL 1939—

Född i Älvdalen 1893 30.8. Son av folkskolläraren *Lars Öhnell* och hans hustru *Anna Maria Larsson*.

Student i Uppsala 1913 12.9 (Vestm. Dal.). Teol. kand. ibid. 1920 15.12. Prästvigd i Västerås 1921 22.5. Vice komminister i Ervalla 1921 1.6. Vice pastor i Transtrand 1921 1.7—31.8 och 1921 20.12—1922 15.1. Vice pastor i Siljansnäs 1922 12.4—18.4. Folkskolläraryxamen i Uppsala 1922 1.6. Vice pastor i By 1922 20.6—22.8. T. f. komminister i Vänjan 1922 1.9. Tillika vice pastor ibid. 1923 6.6—5.7. Pastor och förste lärare vid Åkerbruksskolonien Hall 1923 1.10. Tillika vice pastor i Turinge 1926 6.7—6.8. Förste komminister i Överluleå med Bodens stad 1927 6.8, tilltr. 1927 1.10. Kyrkoherde i Kumla och Tärna i Västerås stift 1929 24.8, tilltr. 1930 1.5. Komminister i Johannes 1938 26.7, tilltr. 1939 1.2. Med ledighet från komministertjänsten i Johannes vice pastor i Kumla och Tärna 1939 1.2—28.2. Tillika med egen tjänst vice kyrkoadjunkt i Johannes från 1940 12.4 under kyrkoadjunktens militärtjänstgöring samt vice pastor ibid. 1940 1.7—24.7 och 1941 1.7—31.7. — Lärare vid Samrealskolan och Kommunala mellanskolan i Boden 1927 1.10—1929 7.6.

Gift i Mora 1923 10.1, bokf. i Vänjan, med *Elisabeth De Geer af Finspång* i hennes andra gifte, född i Ervalla 1876 4.9, dotter av godsägaren friherre *Anton Gerhard De Geer af Finspång* (friherrliga ätten n:o 312) och hans hustru *Anna Paulina Christina Fischer* samt gift 1:0 i Ervalla 1898 12.7 med disponenten *Erik Gustaf Björkegren*, född i Hovsta 1869 31.5, död i Uppsala 1916 21.8.

Barnlös.

### Serie II

#### 1. ERIK LIGNELL 1909—1940.

Född i Vadstena 1869 15.10. Död i Johannes 1940 25.2. Son av grosshandlaren *Nicolaus Lignell* och hans hustru *Sara Helena Beckman*.

Student i Uppsala 1888 14.9 (Östg.). Folkskolläraryxamen i Uppsala 1893 15.5. Prästvigd i Uppsala 1893 25.5. Vice komminister i Enköping och Vårfrukyrka 1893 1.7. Pastorsadjunkt i Tillinge och Svinnegarn 1894

1.5. Vice komminister ibid. 1895 9.10—1897 31.12. Vice pastor ibid. 1896 1.1—1899 30.4. Komminister i Lagga och Östuna 1898 17.12, tilltr. 1899 1.5. På egen begäran avsked från 1904 1.7. Kateket i Jakob och Johannes i Stockholm 1903 15.9—1909 30.4. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1904 1.5. Vice komminister ibid. 1906 1.10—1907 31.1. Predikant vid Drottninghuset 1907 1.1. Pastorsadjunkt i Johannes 1907 1.5. Vice komminister ibid. 1907 1.5—1909 30.4. T. f. predikant vid Stockholms läns cellfängelse 1907 1.10—1909 30.9. Pastoratsadjunkt i Johannes 1909 20.1 med tillträde 1910 1.1, men tillträdde ej. Komminister ibid. 1909 26.6 (fjärde provpredikant), tilltr. 1909 1.7. Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1910—1937 under semesterledigheter. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1937 1.4—30.6, 1937 16.8—31.12, 1938 8.1—27.3, 1938 24.4—5.7, 1938 17.8—1939 22.1, 1939 28.1—20.7, 1939 1.9—19.12 och 1940 10.1—19.2. — L. N. O. 1935.

Gift i Enköping 1899 6.7 med *Anna Elsa Eleonora Envall*, född i Enköping 1875 1.11, dotter av godsägaren *Johan Olof Envall* och hans hustru *Augusta Eleonora Bodin*.

Barn: *Karin Elisabeth*, född i Lagga 1900 13.4. Gift i Johannes 1920 11.10 med komministern i Nacka, sist kyrkoherden ibid. *Johan Valfrid (Valle) Lundberg*, född i Uppsala 1888 30.3, död i Stockholm 1945 18.9 under pågående prästmöte, bokf. i Nacka.

*Olof Erik Håkan*, född i Lagga 1903 10.7. Med. kand. Tandläkare i Bodafors. *Eleonora Helena (Helen)*, född i Jakob 1905 5.12. Gift i Johannes 1932 30.4 med ingenjören vid Svenska fläktfabriken i Jönköping *Carl Petrus Jansson Björnert*, född i Skön 1901 20.1.

*Elsa Birgitta*, född i Johannes 1910 9.8. Gift i Johannes 1936 18.12 med gymnastikdirektören i Stockholm, fänriken, sedermera kaptenen i Upplands regementes reserv *Sven Birger Hallin*, född i Svea artilleriregementes församling 1913 20.9.

*Rakel*, född i Johannes 1913 12.1. Sjuksköterska. Gift i Johannes 1944 16.9 med köpmannen i Stockholm *Carl Folke Sigurd Nicanor Dahlman*, född i Hernösand 1910 19.4.

### Serie III

En ny komministertjänst inrättades 1924 från 1925 1.5

#### 1. GUSTAF EMANUEL THEOFILUS RING 1925—1931.

Född i Adolf Fredrik 1879 26.7. Död i Johannes 1931 11.2. Son av föreståndaren för Stockholms Stadsmissions barnhem, sist komministern i Gustaf Vasa serie I nr 1 *Gustaf Edvard Ring* och hans hustru *Klara Nicoline Kindlundh*.

Student i Uppsala 1897 14.9 (Sthlm). Fil. kand. ibid. 1901 29.5. Teol. kand. ibid. 1905 29.5. Prästvigd i Uppsala 1905 18.12 till pastorsadjunkt i

Jakob och Johannes. Pastorsadjunkt i Johannes 1907 1.5. Vice pastor ibid. 1908 6.7—22.8. Pastoratsadjunkt ibid. 1909 11.12, tilltr. 1910 1.1. Teol. lic. i Uppsala 1912 20.4. Tillika med egen tjänst vice pastoratsadjunkt i Adolf Fredrik 1912 15.6—15.8. Teol. dr i Lund 1923 18.9. Komminister i Johannes 1925 27.1, ensam sökande, tilltr. 1925 1.5. Förordnad att 1929 1.9—31.10 uppehålla även komminister Weners tjänst ibid. — Uppfördes 1915 å förslag till komminister i Gustaf Vasa sedan han överklagat konsistorii förslag. Å förslag till komminister i Gustaf Vasa 1916 och till kyrkoherde i Adolf Fredrik 1927.

Gift i Adolf Fredrik 1915 10.4 med *Elna Julin*, född i Jakob 1890 2.7, dotter av lärftskramhandlaren *Carl Fredrik Julin* och hans hustru *Ellen Hildur Alvina Estelle*.

Barnlös.

## 2. ERIK TORSTEN FOLKE 1932—

Född i Yüncheng i Shansi, Kina 1891 28.2. Son av missionären *Erik Folke* och hans hustru *Anna Christina Gran*.

Studentexamen i Stockholm 1911. Bachelor of divinity i Princeton i New Jersey i Nordamerikas förenta stater 1915 4.5. Student i Uppsala 1915 4.10 (Sthlm). Teol. kand. ibid. 1917 31.5. Studier och missionsarbete i Kina 1918—1919. Prästvigd i Strängnäs 1920 19.12. Vice pastor i Sorunda 1921 1.1. Pastorsadjunkt i Johannes i Stockholm 1921 1.5. Tillika vice komminister i Gustaf Vasa 1922 22.6—6.8. Vice komminister i Johannes 1923 30.7—15.8. Ständig adjunkt ibid. 1925 1.5. Tillika kateket ibid. 1925 1.10—1933 30.6. Komminister ibid. 1932 26.4, tilltr. 1932 1.9. Vice pastor i Garpenberg 1936 11.6—20.8 och skulle kyrkoherden i Garpenberg under tiden uppehålla komministertjänsten i Johannes. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1939 20.12—1940 9.1. Tillika med egen tjänst vice pastor i Johannes 1940 20.2—31.3. Förordnad att 1940 27.5—1.7 uppehålla även en ledig komministertjänst ibid. Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1924—1942 under semesterledigheter. Å förslag till komminister i Brännkyrka 1925.

Gift i Matteus 1922 4.11 med *Aina Linnea (Nea) Wahlström*, född i Göteborg, Gustavi 1900 8.2, dotter av grosshandlaren *Lars Johan Wahlström* och hans hustru *Ida Westman*.

Barn: *Lars Erik Lennart*, född i Johannes 1923 6.8.

*Kurt Ingvar*, född i Johannes 1926 9.11.

*Birgitta Margareta*, född i Johannes 1929 30.12.

*Berit Inger Linnea*, född i Johannes 1931 23.11.

*Sven Göran*, född i Johannes 1934 14.9.

*Kerstin Gunilla*, född i Johannes 1940 20.8.

## Katarina församling

---

Genom kungl. brev 1654 21.8 avskildes östra delen av Södermalm till en ny församling och fick 1654 29.8 namnet Catharina efter Carl X Gustafs moder. Den kom emellertid att kallas S:ta Catharina, vilket namn fortfarande användes inom församlingen, ehuru församlingens officiella namn är Katarina. Genom kungl. brev 1654 4.10 förlades den nya församlingens gräns emot den gamla från Mälaren i Götgatan och Högbergsgatan samt sedan söderut tvärt över sjön Fatburen. Denna gränsskillnad blev i huvudsak behållen fram till närvarande tid.

Den 1 maj 1917 avskildes östra delen av Katarina församling till en ny församling kallad Sofia församling. Katarina församling begränsas därefter av Södermalmstorg, Götgatan, Högbergsgatan, järnvägen, Timmermansgatan, Blekingegatan, Torkel Knutssonsgatan, Årstatorget, Årstaviken, Götgatan, Ringvägen, Renstiernsgatan, Saltsjön och Karl Johans torg.

Katarina kyrka började uppföras på våren 1656 och redan på hösten hade en del av byggnaden blivit så pass färdig att den kunde täckas med ett provisoriskt tak och upplåtas till gudstjänst sista söndagen i oktober. Under tiden hade man från församlingens bildande såsom kyrka använt det på Katarina kyrkogård belägna Sturekapellet, som 1591—1624 varit Södermalms församlingskyrka. Detta kapell hade 1654 blivit tillbyggt och kallades sedan brädkyrkan. Det nedrevs 1657, men grundmuren kvarstod till 1673.

Först i mitten av 1690-talet var emellertid Katarina kyrka i huvudsak färdigbyggd.

### Kyrkoherdar

#### 1. PETRUS DIETERICI ARENBECKIUS 1654—1673.

Född i Lerbäck 1620, okänt när. Död 1673 3.5, begr. i Katarina kyrka 1673 10.6. Son av sist kyrkoherden i Tumbo och Råby *Dietericus Christophori* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala i maj 1636 (Nerk.), under namnet Petrus Diderici. Vid sidan av egna studier handledde han här sedermera ärkebiskopen Erik Benzelius d. ä. i hans studier. Prästvigd okänt var och när, men troligen i Strängnäs före 1645, emedan han ej upptages i förteckningen över i Strängnäs åren 1645—1651 prästvigda. Lektor i orientaliska språk i Strängnäs 1647 och erhöll samma år kungligt stipendium för att vid utländska universitet fortsätta sina studier. Student i Greifswald 1648 4.7 och säges då vara lektor vid Strängnäs gymnasium och pastor castrensis baronis de Lewenhaupt. Mag. ibid. 1649 26.4 och företog sedan resor i Holland, England, Frankrike, Danmark, Lifland, Polen och Tyskland. Kungl. hovpredikant 1648 (?), tilltr. 1650. Synes ha varit suspenderad en kortare tid på grund av en 1651 28.12 hållen predikan, i vilken han klandrat Messeniernas avrättning. Kyrkoherde i den nybildade S:ta Catharina församling 1654 30.8, tilltr. 1654 4.10, då församlingsdelningen trädde i kraft. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1655 29.8. Suspenderad 1660 10.10 på grund av tvistigheter med en del församlingsbor, men restituerad kort före 1661 22.2. — Deltog i prästerskapets möte i Stockholm 1657. — Å förslag till kyrkoherde i Örebro 1656.

Gift 1:0 cirka 1650, okänt var och när, med *Ingrid Andersdotter*, född okänt var och när, död 1659 26.8, begr. i Katarina 1659 10.9, dotter av borgmästaren i Norrköping *Anders Mattsson* och hans hustru *Anna Stigh* samt brorsdotter till biskopen i Strängnäs Johannes Matthiæ. — 2:0 i Riddarholmen 1661 26.2 med *Margareta Meisner*, född 1643, troligen i augusti, dopbekräftelse i Riddarholmen 1644 9.2 emedan nöddopet förrättats i vin, död 1669 i augusti eller september, begr. i Katarina 1669 3.10, dotter av bryggaren *Hans Meisner* och hans hustru *Margareta Nilsdotter*. — 3:0 i Tyska församlingen i Stockholm 1671 30.5 med *Maria Hobe* i hennes första gifte, döpt i Tyska församlingen 1655 14.3, död 1739 28.12, begr. bet. i Klara 1740 18.2, dotter av bagaren *Michael Hobe* och hans hustru *Margareta Besch* samt gift 2:0 1674 i december, lysning uttogs i Katarina 1674 19.11, med justitieborgmästaren i Strängnäs, sist lagmannen i drottning Hedvig Eleonoras livgeding Johan Berelius, adlad 1692 14.9 Stierneroos, född i Kalmar stad 1643 10.4, död 1718 14.1, begr. i Strängnäs domkyrka.

Barn: 1. *Två döttrar*, födda okänt var och när, döda i pesten 1657, okänt var och när.

1. *Anna*, född i Uppsala 1654 7.6, död 1679 27.5, begr. i Linköpings domkyrka 1679 22.6. Gift 1671 1.8, lysning uttagen i Katarina 1671 15.7, med landsbokhållaren i Östergötland, sist överkamreraren i Bremen och Verden *Samuel Franck*, adlad 1682 16.3 *Franc*, i hans första gifte, född i Kvillinge 1645 3.7, död i Hamburg 1713.

2. *Margareta*, född cirka 1662, ej införd i Katarina C, död okänt var och när. Gift cirka 1683, okänt var och när, med kyrkoherden i Nykarleby *Samuel Alanus*, död 1741.

2. *Maria*, född cirka 1663, ej införd i Katarina C, död okänt var och när, levde änka 1714 4.4. Gift i Finska församlingen i Stockholm 1683 27.12 med sist kyrkoherden i Orivesi mag. *Josef Lauræus*, död 1694. — Hon uppehöll sig 1714 som flykting i Sverige med sex barn.

2. *Christina*, född cirka 1664, ej införd i Katarina C, troligen identisk med löjtnantsänkan Christina Arenbeckius, intagen å Drottningshuset 1731 vid 68

års ålder och död där 1741 16.5. Gift 1683 5.10 utan lysning, med hovmästaren *Jöran Kofall*, som lägrat henne, född och död okänt var och när. — Kofall var av Stockholms stads konsistorium dömd att fullborda äktenskap med en annan kvinna, som han likaledes lägrat.

2. *Catharina*, döpt i Katarina 1665 27.8,<sup>1</sup> död i Rimito 1697 31.7, begr. i Rimito kyrka 1697 10.10. Gift i Åbo 1688 26.1 med mag. *Abraham Thuronius*, kyrkoherde i Rimito 1693, i Kangasala 1701, död 1714.
2. *Elisabeth (Lisbetha)*, döpt i Katarina 1667 28.4, död 1730 7.1, okänt var. Gift i Åbo 1688, okänt när, med professorn i Åbo, kyrkoherden i S:t Matthiæ *Johannes Flachsenius* i hans andra gifte, född i Vehmo 1636, död 1708 11.6.
2. *Zara*, döpt i Katarina 1668 12.7, död okänt var och när, levde 1684, då arvs-kifte förrättades systrarna emellan.
2. *En dotter*, född okänt var och när, begr. i Katarina 1669 21.6.
2. *Margareta*, döpt i Katarina 1669 19.9, troligen död samma år. Modern dog vid hennes födelse och sannolikt dog även Margareta kort därpå och begrovs tillsammans med modern. Att hon fick namnet Margareta, trots att en äldre helsyster hade detta namn, torde möjligen kunna förklaras med att hon vid dopet var så svag att man fann att hon ej kunde leva, varför hon fick moderns namn då denna dog. En möjlighet är också att felskrivning föreligger i C.
3. *Anna*, född cirka 1672, ej införd i Katarina C, död 1722 1.11, okänt var. Adlad 1692 14.9 jämte styvfadern Stierneroos. Gift okänt var och när med bergmästaren vid Salberget *Hans Ranie*, död 1718 4.9.
3. *Justina*, född postuma 1673, ej införd i Katarina C, död 1760 28.6, okänt var. Adlad 1692 14.9 jämte styvfadern Stierneroos. Gift okänt var och när med kaptenen *Bengt Ählenfelt*, född och död okänt var och när.

Barnen i andra giftet blevo uppfostrade hos sin mormor. — Änkan fick nådår till 1674 1.11.

Arenbeckii utnämning till kyrkoherde i den nybildade S:ta Catharina församling sågs ej med blida ögon av dåvarande pastor primarius Erik Emporagrius och hans consistoriales. Redan att Arenbeckius tillhörde ett annat stift var nog för att göra honom illa sedd, men därtill kom att han var en skyddsling till Emporagrii motståndare Johannes Matthiæ och t. o. m. genom sitt gifte befryndad med denne. Redan 1654 kom Arenbeckius i konflikt med konsistorium, vilket sedermera inträffade vid flera tillfällen. Enligt kungl. brev skulle Arenbeckius installeras av pastor primarius, men denne, som fruktade att ärkebiskopen skulle känna sig förbigången, sökte förmå Arenbeckius att begära installation av ärkebiskopen. Arenbeckius vägrade emellertid, åberopande sig dels på konungens vilja, dels på att han med församlingen redan bestämt om installationen. Emporagrius blev därför tvungen förrätta installationsakten, men detta bidrog ej att göra konsistorium blidare stämt emot Arenbeckius, vilket skulle komma att visa sig dels vid hans konflikt med en del församlings-

<sup>1</sup> Enligt likpredikan född 1666 17.3!



medlemmar, dels vid hans arbete för inrättande av en skola i församlingen. Om skolans inrättande se Björling, Katarina skola.

Arenbeckius var en kraftnatur, som genast med iver kastade sig in i arbetet för sin nya församling och som ej utan strid ryggade ett en gång fattat beslut. Ibland var han ej heller så noga om de medel han valde, blott ändamålet kunde uppnås. Redan i Carl X Gustafs brev 1654 2.8 om delningen av Södermalms församling hade bestämts att en kyrka skulle byggas i S:ta Catharina församling. Grundstenen till den nya kyrkan lades 1656 2.5 och kyrkobygget skulle bedrivas av en kommitté, bestående av kyrkvärdarna och sexmännen samt en rådman, med kyrkoherden som "verkets preses". Det skulle ej dröja länge innan Arenbeckius kom ihop sig med kyrkvärdarna, av vilka bryggareåldermannen, sedermera kämnären Wickman Andersson kom att bli Arenbeckii främste vedersakare. Wickman Andersson avgick redan 1656, men brydde sig ej om att redovisa omhändertavda medel. Ett par andra kyrkvärdar "lånade" av kyrkans medel och blevo avsatta genom överståthållarens ingripande. Detta avskräckte icke även en följande kyrkvärd att företaga samma manipulationer. Med alla dessa kom Arenbeckius naturligtvis i delo, ehuru striden utbröt i full låga först 1665. Under tiden hade emellertid Arenbeckius vid flera tillfällen i skolfrågan varit i konflikt med konsistorium och 1659 gjorde han sig skyldig till ett egenmäktigt förfarande, som ställde honom som anklagad inför det honom ej särdeles bevågna Stockholms stads konsistorium.

Genom ett kungl. brev av 1658 20.5 till domkapitlet i Strängnäs anbefalldes domkapitlet att till annat pastorat förflytta kyrkoherden i Huddinge och Brännkyrka Johannes Fernelius, emedan Huddinge pastorat skulle läggas som annex under Katarina församling för att öka kyrkoherdens inkomster. Då Fernelius ännu i juli 1659 ej blivit förflyttad beslöt Arenbeckius taga saken i egna händer och sände den 4 juli sina drängar till en äng nära Brännkyrka komministergård, tillhörig prästgården i Huddinge, för att bärga höet. Fernelius ville helt naturligt ej finna sig häri, och då Arenbeckius senare på dagen kom ridande till ängen blev han överfallen av Fernelius. Slagsmålet mellan de bägge kyrkoherdarna övergick snart till en allmän batalj mellan deras drängar, varvid Arenbeckius avgick med segern och fick höet med sig hem. Av vittnesmål att döma synes Fernelius vid tillfället ha varit berusad, han låg i en backe "bakom flaskan" vid motpartens ankomst till valplatsen. Arenbeckius fick emellertid ingen glädje av sin seger. Fernelius drog saken inför både häradsrätten och Stockholms stads konsistorium och Arenbeckius fann för gott att 1659 22.9 ingå en förlikning, vari han för sin personliga del avstod från Huddinge. Kort före sin död förordnade sedan Carl X Gustaf att Huddinge med Brännkyrka skulle förbliva eget pastorat. Av ärkebiskopen blev emellertid Arenbeckius suspenderad 1660 10.10, men var åter restituerad 1661 22.2.

Arenbeckius fiender bland Katarina församlings medlemmar ansågo emellertid att hans förlikning med Fernelius var anledningen till mistandet av det utlovade annexet och detta göt ytterligare olja på elden. Den 8 november 1665 ingåvo tretton församlingsbor, bl. a. Wickman Andersson, till Stockholms stads konsistorium en anklagelseskrift emot Arenbeckius, upptagande ej mindre än aderton olika anklagelsepunkter. Dessa blevo till största delen ej upptagna av konsistorium, men man beslöt rannsaka om Arenbeckii förhållande vid ett par begravningar och om orsaken till att nattvardsgång ej förekom på apostladagarna. Pastor primarius sammankallade 1667 25.8 församlingens ledamöter i kyrkan för att taga reda på om församlingen i sin helhet stode bakom anklagelserna, som undertecknarna låtit påskina. Det visade sig då att Arenbeckius på sin sida hade församlingens flertal. Som anklagelserna även rörde förskingring av kyrkans medel drog Arenbeckius saken inför rådhusrätten, som 1667 2.12 helt frikände honom, men dömde hans vedersakare till böter och att hos kyrkoherden göra avbön. Domen överklagades av svarandeparten i hovrätten, som 1668 14.11 upphävde rådhusrättens dom och ålade både Arenbeckius, kyrkvårdarna och sexmännen att redovisa för förvaltningen av kyrkans medel. Genom kammarrättens dom 1669 16.2 blev Arenbeckius frikänd för alla anklagelser rörande förskingring, men tilldelades en varning och förpliktigades att underteckna en skrift, vari han erkände sig skyldig till de förseelser för vilka han erhållit varning av konsistorium samt förband sig att för framtiden iakttaga försiktighet, stillhet och oförargligt umgående. Arenbeckius underskrev 1669 12.6 en sådan handling, men det oaktat fortforo hans motståndare att till konsistorium ingiva inlagor i saken. Arenbeckius lyckades emellertid utverka ett kungl. brev till hovrätten att slutdöma i saken, men denna försvinner sedan ur handlingarna.

Arenbeckius var utan tvivel en dugande man, men ytterligt självrådig, även mätt med sin tids mått. Någon större ordningsmänniska torde han ej ha varit, ty församlingens ministerialböcker från hans tid äro illa förda och sakna många uppgifter, bl. a. om hans egna döttrars dop.

Trots förlusten av de utlovade inkomsterna från Huddinge lyckades Arenbeckius samla en förmögenhet och efterlämnade bl. a. flera fastigheter.

Litteratur: Märta Edquist, Petrus Diderici Arenbeckius och hans tid, Stockholm 1943.

Detta arbete bör dock begagnas med största försiktighet såsom innehållande grava felaktigheter både i personhistoriskt och topografiskt hänseende.

## 2. MAGNUS DURÆUS 1675—1679.

Född i Tuna, Linköpings stift 1621 31.10. Död 1679 9.8, begr. i Katarina kyrka. Son av kyrkoherden i Tuna, sist kyrkoherden i Skänninge

*Christophorus Nicolai Duræus* och hans hustru *Karin Asmundsdotter* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala 1640, ej funnen i studentmatrikeln. Student i Åbo 1640. Kollega i Viborg 1644. Prästvigd i Skönberga kyrka 1645 5.2 till komminister i Narva. Mag. i Dorpat 1656. Kyrkoherde i Rystad 1657, tilltr. 1657. Kontraktsprost 1659. Kyrkoherde i Kvillinge 1666, introducerad 1666 10.1. Kyrkoherde i Katarina 1674 4.11, tilltr. 1675 1.5. — Riksdagsman 1668. — Duræus upptogs 1657 20.1 bland prästerskapet i Linköpings stift.

Gift 1:0 1647, okänt var och när, med *Kerstin Andersdotter*, begr. i Rystad 1665 30.11, härkomst okänd. — Förekommer ibland under tillnamnet Stålbåge, så i Linköpings stifts herdaminne. — 2:0 1666, okänt var och när, med *Anna Franc* i hennes andra gifte, född okänt var och när, död 1679 kort efter 28.8 och begr. jämte mannen i Katarina kyrka, dotter av kyrkoherden i Kvillinge *Petrus Petri Franc* och hans andra hustru *Margareta Scheder* samt gift 1:0 med faderns successor, Duræi företrädare i Kvillinge, kyrkoherden Jonas Bjugg, född i Vårdsberg 1619, död i Kvillinge 1664 19.9.

Barn: 1 *Christopher*, född i Narva 1648 4.6, död som student, okänt var och när. Student i Uppsala 1667 20.10.

1. *Maria*, född i Narva 1652 3.5, begr. i Kvillinge 1667 31.7.

1. *Christina*, född i Rystad 1657 19.4, begr. ibid. 1657 15.7.

1. *Elisabeth*, född i Rystad 1658 15.8, död i Nora, Arkestiftet, 1702 30.8. Gift 1:0 1679 7.10, lysning uttagen i Katarina 1679 27.9, med kyrkoherden i Häverö och Singö, sist kyrkoherden i Nora i Arkestiftet mag. *Elias Noræus*, född i Nora 1644 8.7, död ibid. 1695 25.3; 2:0 i Nora 1696 27.6 med kyrkoherden ibid. mag. *Nils Grijp*, född i Stockholm 1662, död i Nora 1697 13.9 och 3:0 i Nora 1701 8.1 med kyrkoherden ibid. *Olof Noræus* (av annan släkt än förste mannen) i hans tredje gifte, död 1720 1.5, ej införd i Nora F.

1. *Carl*, född i Rystad 1660 25.3, begr. ibid. 1663 4.3.

1. *Catharina*, född i Rystad 1663 9.9, begr. ibid. 1664 30.3.

2. *Anna*, döpt i Kvillinge 1667 10.4, begr. i Katarina 1701 26.3. Gift i Riddarholmen 1700 18.3 med pastorsadjunkten i Maria Magdalena, sist kyrkoherden i Helsingtuna mag. *Anders Grip* i hans första gifte, född 1664, död i Helsingtuna 1732 30.8.

2. *Kerstin*, döpt i Kvillinge 1668 12.4, död okänt var och när. Troligen den jungfru Christina Duræa, som blev gift i Riddarholmen 1688 1.7 med bokhållaren *Anders Roth*, född och död okänt var och när.

2. *Margareta*, döpt i Kvillinge 1669 8.8, död okänt var och när. Gift okänt var och när före 1689 20.3 med kompaniskrivaren vid Amiralitetet i Karlskrona *Andreas Myrin*, född och död okänt var och när.

2. *Pebr*, döpt i Kvillinge 1671 29.10, död okänt var och när.

Duræi omyndiga barn sålde 1684 3.4 till handelsmannen Nils Hansson Törne en gård i kvarteret Beckbrännaren i hörnet av Rådmsgatan och den nya tvärgränden.

På förslag till kyrkoherde i Katarina efter Duræus var även kyrkoherden i Häverö och Singö mag. *Elias Noræus*, som särskild önskades av försam-

lingen med hänsyn till Duræi många omyndiga fader- och moderlösa barn, emedan han var förlovad med Duræi dotter Elisabeth.

### 3. ERICUS TILACEUS 1681—1688.

Född i Steneby 1633. Död kort före 1688 5.9, begr. i Katarina 1688 3.11 enligt begravningsringning i Nikolai. Kallade sig även Tilas. Son av kyrkoherden i Steneby *Olaus Erici Tilaceus* och hans hustru *Margareta Eriksdotter Falck*.

Student i Uppsala 1662 10.9 (Verml.). Begav sig sedermera på utrikes resor och blev mag. utrikes. Prästvigd okänt var och när. Överfältpredikant och preses i Fältkonsistorium vid armén i Lifland. Kyrkoherde i Katarina 1679 23.8, tilltr. 1681, troligen 1.5, men intog redan 1680 22.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Han hade kort förut blivit introducerad som kyrkoherde ehuru han ej tillträtt lönen, vilken han ännu 1680 1.12 ej hade tillträtt. — Riksdagsman 1682.

Gift okänt var och när med *Eisabeth Bröms* i hennes första gifte, född 1667, okänt var och när, död 1738, troligen i Västerås<sup>1</sup>, dotter av arkiatern *Sven Bröms* och hans andra hustru *Catharina Helleday* samt gift 2:0, okänt var och när, med professorn i Dorpat *Crispinus Olai Jernfeldius*, född i Kristinehamn 1660 25.7, död i Dorpat 1695 4.11 och 3:0 1701, okänt var och när, med domprosten i Västerås *Nicolaus Georgii Dwan* i hans andra gifte, född i Munktorp 1645 25.10, död i Västerås 1709 2.5.

Barn: *Margareta*, döpt i Katarina 1683 29.7, död 1702 1.2, troligen i Västerås.<sup>1</sup> Gift 1701, troligen i Västerås<sup>2</sup> med lektorn, sist domprosten i Västerås *Petrus Georgii Tillæus* i hans andra och mellersta gifte, född i Grangärde 1663 20.1, död 1744 12.7, begr. i Västerås 1744 2.8.

*Maria*, döpt i Katarina 1684 9.8, död 1757 21.4, okänt var. Gift 1:0 1703 15.11, troligen i Västerås<sup>2</sup> med lektorn i Västerås mag. *Jacob Wagner*, född i Halmstad 1673, död i Västerås 1714 14.2 och 2:0 1727 11.6, troligen i Västerås<sup>2</sup> med ryttmästaren *Johan Segercrona*, född 1684 2.2 i Småland, okänt var, död 1733 20.5, okänt var.

*Elisabeth*, döpt i Katarina 1686 17.2, död 1762 29.6, troligen i Mora.<sup>3</sup> Gift 1703 5.11, troligen i Västerås,<sup>2</sup> med rektorn i Västerås, sist kyrkoherden i Mora *Johannes Arovidi Emporelius*, född i Köping 1660 10.2, död i Mora 1739 9.3. *Catharina*, döpt i Katarina 1687 6.10, död i april 1732, troligen i Österfärnebo. Gift i Simtuna 1717 1.9 med häradshövdingen *Lars Axel Stiernmarck* (adliga ätten nr 1377), född 1690 2.9, död i Österfärnebo 1732 13.5.

### 4. DANIEL UNGER 1690—1696.

Född 1647 30.8, okänt var. Död i Katarina 1696 28.7, begr. i Katarina kyrka 1696 27.9. Son av tullinspektoren, sist assessorn i Kammarrevisionen *Johan Olofsson Unger* och hans första hustru *Sara Danielsdotter*.

Student i Åbo och var där student atm. 1670. Mag. ibid. 1675 (?). Prästvigd okänt var och när. Hovpredikant hos änkedrottningen 1675. Kyrko-

<sup>1</sup> Västerås F saknas.

<sup>2</sup> Västerås E saknas.

<sup>3</sup> Mora F saknas.

herde i Munktorp 1680, tilltr. 1681. Kyrkoherde i Katarina 1688 17.9, tilltr. 1690 1.5, men ditflyttade först i juli samma år. Under tiden tjänstgjorde mag. Eberhard Rölefinck som vice pastor. Intog 1690 13.8 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Riksdagsman 1682, 1689 och 1693 samt ledamot av sekreta utskottet vid dessa riksdagar.

Gift i Hovförsamlingen 1677 16.8 med *Rebecca Wilckens* i hennes andra gifte, döpt i Tyska församlingen i Stockholm 1654 15.8, död 1694, själaringning i Nikolai 2.10, begr. i Katarina kyrka 1694 18.11, dotter av handelsmannen *Hindrich Wilckens* och hans hustru *Catharina N. N.* i hennes andra gifte samt gift 1:0 i Tyska församlingen 1676 10.10 med handelsmannen *Hindrich Friedrich von Hallmal*, född okänt var och när, begr. i Maria Magdalena 1676 5.12 enl. ringning i Nikolai.

Barn: *Hindric*, döpt i Hovförsamlingen 1679 14.7, död före modern, okänt var och när.

*Catharina*, döpt i Hovförsamlingen 1681 26.6, död okänt var och när före 1740.

Gift i Katarina 1695 8.12 med assessorn i Svea hovrätt, sist revisionssekreteraren *Gustaf Ehrenberg*, adliga ätten nr 772, född 1659 1.10, död 1708 23.9, begr. i Maria Magdalena kyrka.

Ungers giftermål ingicks utan föregående lysning. Stockholms stads konsistorium tillskrev överhovpredikanten Spegel med anmärkning att mag. Iser utan föregående lysning vigt änkedrottningens hovpredikant Daniel Unger vid en änka tillhörande Tyska församlingen. Spegel förordnade att saken skulle upptagas i Hovkonsistorium. Dess protokoll för 1677 saknas, men enligt Stockholms stads konsistorii acta fick Iser en enskild varning.

#### 5. PETRUS MALMBERG 1697—1704.

Född i Stora Malm 1653 7.2. Död i Bender i Turkiet 1710 13.2, begr. ibid. Son av frälsefogden *Nils N. N.* och hans hustru *N. N.*<sup>1</sup>

Student i Uppsala 1672 2.11 (Sörml.). Mag. ibid. 1679 7.12. Prästvigd i Strängnäs 1681 1.3 till huspredikant hos krigsrådet Baltasar Gyldenhoff. Sedermera predikant vid Livgardet. Ordinarie hovpredikant hos änkedrottningen 1687, fullmakten upplästes i Hovkonsistorium 1687 13.6. Pastorallex. i Uppsala 1696 18.9. Kyrkoherde i Katarina 1696 20.9, tilltr. 1697 1.5 och intog 1697 16.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Överhovpredikant och konungens biktfader 1704 11.4, höll Kristi himmelsfärdsdag 1704 26.5 sin avskedspredikan i Katarina och avreste 1704 4.6 till konungen. Teol. dr i Wittenberg 1706. Utnämnd till biskop i Västerås 1708 i maj, men avled före tillträdet. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Gift i Jakob 1684 10.1 med *Beata de la Wallée*, född i Stockholm<sup>2</sup> 1666, okänt när, död i Dingtuna 1710 9.11, dotter av kommissarien, sist byggnings- och ämbetsborgmästaren i Stockholm *Jean de la Vallée* och hans hustru *Anna Maria Böös*.

<sup>1</sup> Stora Malms C börjar först 1691.

<sup>2</sup> Troligen född i Maria Magdalena. C börjar först 1668.

Barn: *Carl*, döpt i Hovförsamlingen 1686 26.11, död okänt var och när.

*Johannes*, döpt i Hovförsamlingen 1689 29.1, död okänt var och när.

6. SVEN CAMÉEN 1704—1719. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 28.

7. HERMAN SCHRODER 1719—1731.

Född i Uddevalla 1676 13.5. Död i Kalmar stad 1744 12.1. Son av handlanden, sedermera klensmeden *Claes Goritzson Schröder* och hans hustru *Throna Thorbiörnsdotter Bratt* i hennes andra gifte.

Skrivare hos greve Gustaf von Aschebergs sekreterare i Göteborg 1692. Elev vid Göteborgs gymnasium 1693. Student i Lund 1697 5.9 (Göteb.). Informator hos med. dr Sigfrid Leopold på Sneckestad vid Kristianstad 1698 och höll sedermera där en skola. Mag. i Lund 1706 26.1. Predikohjälps hos komministern i Göteborgs domkyrkoförsamling Hans Giædda<sup>1</sup> 1706 och tillika adjunkt vid Göteborgs gymnasium. Prästvigd i Göteborg 1709 22.10. Logices et metaphysices lector vid Göteborgs gymnasium 1710—1719. Tillika fältprost vid armén mot Norge 1710 7.2. Preses i Fältkonsistorium 1716 2.5. Tillika kyrkoherde i Landvetter och kontraktsprost i Landvetters och Sävedals härad 1716 2.5, tilltr. 1717 1.5. Tillika kontraktsprost i Älvsyssels kontrakt 1716 27.8, tilltr. 1717 1.5. Kyrkoherde i Uddevalla 1717 16.10, tilltr. ej. Kyrkoherde i Katarina 1718 30.4, tilltr. 1719 1.5 och intog 1719 20.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Biskop i Kalmar 1729 24.11, tilltr. 1731 1.5 och därtill invigd i Stockholms storkyrka 1731 20.6. Teol. dr i Uppsala 1732 23.2. — Riksdagsman 1713—14, 1719, 1731, 1734, 1738—39, 1740—41 och 1742—43, ledamot av sekreta utskottet 1713—14, 1731, 1734, 1738—39, 1740—41 och 1742—43, ledamot av justitieutskottet 1738—39. — Kallad 1725 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai. Å förslag till biskop i Göteborg 1725 och till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1728. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Gift i Landvetter 1713 5.8 med *Anna Catharina Schröder* av annan släkt, född 1692 13.3, okänt var, död i Kalmar stad 1765 26.1, dotter av teologie lektorn vid Göteborgs gymnasium mag. *Georg Schröder* och hans hustru *Margareta Brunnerus*.

Barn: *Georgius Claudius (Jöran Claes)*, född i Göteborg 1714 2.8, död i Karlstad 1773 12.1. Kyrkoherde i Nikolai nr 32, sist biskop i Karlstad.

*Carl Gustaf*, född i Landvetter 1717 25.6, död i Kalmar stad 1789 27.6. Biskop i Kalmar.

*Elsa Catharina (Throna)*, född 1719 30.6, döpt i Katarina samma dag, men enligt faderns anteckningar 1.7, död på Kronobäck i Mönsterås 1778 29.8.

Gift 1742 30.3, okänt var<sup>2</sup> med löjtnanten, sist generalmajoren *Augustin*

<sup>1</sup> Sedermera hans sväger, komminister i Nikolai serie III nr 14.

<sup>2</sup> Vigseln ej funnen i Kalmar stads E.

*Wolfgang von Baltzar* (adliga ätten nr 1803), född på Vacken i Pommern 1715 7.11, död i Kalmar stad 1795 15.12.  
*Margareta Sofia*, född 1721 16.11, döpt i Katarina 1721 17.11, död 1780 30.10.<sup>1</sup>  
 Gift 1742 6.4, okänt var,<sup>2</sup> med lektorn och slottspastorn i Kalmar mag.  
*Georg Werner*, född i Kalmar stad 1709 21.5, död 1750 21.6.<sup>1</sup>  
*Johanna Catharina (Jeanna)*, född 1722 30.12, döpt i Katarina 1722 30.12, död  
 å Boo vid Kalmar 1788 3.4, begr. i Dörby 1788.<sup>3</sup> Gift 1742 13.4, okänt  
 var,<sup>2</sup> med landssekreteraren, sist adjungerade ledamoten av Göta hovrätt med  
 hovrättsråds avsked *Thure Wennberg*, född 1709 21.9, död i Dörby 1783 1.10.  
*Maria*, född 1724 5.10, döpt i Katarina 1724 6.10, död i Kalmar stad 1799 13.3.  
*Ulrika*, född 1727 22.11, döpt i Katarina 1727 23.11, död i Kalmar stad  
 1798 16.3.

Schröder tillhörde de konservativa pietisterna och intog i de pietistiska striderna en medlande hållning. Då målet angående den s. k. Sicklakonventionen förekom inför Stockholms stads konsistorium röstade han för de anklagades frikännande, men han intog en bestämt avvisande hållning mot dippelianismen.

Litteratur: Herman Schröders levernebeskrivning (självbiografi) utgiven av H. Pleijel, Stockholm 1940.

#### 8. ERIK SIBERG utnämnd 1730, tilltr. ej.

Född på Nohaga vid Alingsås 1688 20.2. Död i Skövde 1746 6.3. Son av pedagogen i Alingsås, sist kyrkoherden i Björke *Andreas Siberg* och hans hustru *Elisabeth Alin*.

Student i Uppsala 1707 23.2 (Vestg.). Prästvigd i Skara 1711 22.7 (?) till pastorsadjunkt i Lidköping. Pastorsadjunkt i Katarina 1714. Mag. i Uppsala 1716 12.6. Notarie vid Hovkonsistorium 1718 22.7. Kungl. hovpredikant 1719 (?). Kyrkoherde i Skövde 1721 3.11, tilltr. 1722 1.5. Hon. prost 1722. Kyrkoherde i Katarina 1730 11.12 med tillträde 1731 1.5, men avsade sig och kvarstannade i Skövde. Kungl. maj:t medgav 1731 21.5 att Siberg finge kvarstanna i Skövde på därvarande församlings begäran. — Predikant vid prästmötet i Skara 1725. Utsedd til preses vid prästmötet i Skara 1745, men hindrades av sjukdom. — Riksdagsman 1731.

Gift 1720 2.8, okänt var, med *Margareta Rhodin*, döpt i Lyrestad 1690 28.10, död i Skara 1783 10.8, dotter av kyrkoherden i Lyrestad mag. *Lars Rhodin* och hans hustru *Margareta Rudberus* i hennes första gifte.

Barn: *Johan*, döpt i Hovförsamlingen 1721 6.6, död i Rångedala 1775 14.1. Kyrkoherde i Rångedala. Var 1759—1769 predikant vid Borgerskapets Enkehus i Stockholm.

<sup>1</sup> Ej funnen i Kalmar stads eller Kalmar slottsförsamlings F.

<sup>2</sup> Vigseln ej funnen i Kalmar stads E.

<sup>3</sup> Ej i Dörby F.

*Elisabeth*, född i Skövde 1722 17.12, död i Skara 1802 4.1. Gift i Skövde 1743 5.8 med kyrkoherden i Flistad, sist kyrkoherden i Borås *Axel Luth*, född i Björsäter 1708 8.6, död i Borås 1781 14.12.

*Anders*, född i Skövde 1724 19.7, död i Skara 1794 23.11. Teol. dr. Teologie lektor i Skara.

*Margareta*, född i Skövde 1725 4.9, död i Vänersborg 1800 24.1. Gift i Skövde 1750 2.10 med borgmästaren i Vänersborg *Georg Reinhold Hök*, född i Jönköping 1715, död i Vänersborg 1786 29.1.

*Lars*, född i Skövde 1726 18.12, död i Klara 1783 17.3. Kungl. sekreterare.

*Erik*, född i Skövde 1728 16.2, död i Skara 1778 21.1. Rektor i Skara.

*Maria*, född i Skövde 1730 19.2, död 1819, okänt var och när. Gift 1:0 1756, okänt var och när, med konsistorienotarien i Skara, sist lektorn *ibid.* mag. *Laurentius Svenonius*, född i Skövde 1719, död i Skara 1761 2.6 och 2:0 i Skara 1766 30.11 med kyrkoherden i Hjalstad *Anders Hagelbeck*, född i Tådene 1730 6.6, död i Hjalstad 1780 25.7.

*Jonas*, född i Skövde 1732 25.9, död i Skara 1749 12.1, begr. 1749 24.1 i Flistads kyrka. Gymnasist i Skara.

## 9. JOHANNES NICOLAUS POUGET 1732—1735.

Född i Katarina 1687 25.11. Död *ibid.* 1735 12.7. Son av drottningens kammartjänare och hovskomakare *Johan Pouget* och hans hustru *Dorothea Elz.*

Fadern var katolik och måste därför lämna Sverige, varför han 1694 blev hovskomakare hos danska drottningen och bosatte sig i Köpenhamn med sin familj. Sonen sändes 1698 till Wien och kom därifrån 1699 till ett seminarium i Linz, vars rektor, pater Gallenblad, var av svensk härkomst. Denne sände honom 1703 till Collegium de propaganda fide i Rom, där han 1709 blev prästvigd och 1712 promoverades till teol. dr. I slutet av 1712 sändes han till nuntius i Köln som missionär för kringliggande länder och kom 1713 som vikarierande präst till katolska församlingen i Utrecht. *Canonicus Collegiæ ecclesiæ hospitalensis ad Montem Pyrrhum* i juli 1714 och ditkom på hösten samma år. Legationspräst hos kejserlige ministern i Hamburg 1715 och i Köpenhamn 1716 23.12. I Köpenhamn kom han i beröring med lutherska teologer och fattade våren 1719 sitt beslut att övergå till den lutherska bekännelsen, varför han i april reste till Lübeck och övergick i S:t Petri kyrka där trefaldighetssöndagen 1719 till den lutherska trosbekännelsen. Erhöll 1719 21.11 *venia concionandi*. Predikant vid S:t Annæ klosters församling 1721 4.2, men lämnade redan samma år denna befattning och uppehöll sig med ungdoms undervisning till 1724, då han reste till Malmö för att besöka en syster, som var gift med pastorn vid Malmö tyska församling mag. *Ludwig Lützwow*. Pastor *secundus* *ibid.* 1724 11.12 och blev samma dag ånyo prästvigd i Lunds domkyrka. Komminister i Fransk-Lutherska församlingen i Stockholm 1729 12.2, tilltr. 1729 1.5 och ankom till Stockholm i juni. Kyrkoherde i Katarina 1731 9.11, tilltr. 1732 1.1 och intog 1732 9.2 sin plats som assessor i Stockholms stads kon-



sistorium. Opponerade extra vid prästmötet i Uppsala 1733. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Gift 1722 2.8, troligen i Köpenhamn, med *Helena Maria Sessing*, född och död okänt var och när, levde 1739 9.10,<sup>1</sup> dotter av kaptenen vid danska amiralitetet *Tyke Christopher Sessing* och hans hustru *Anna Orning*.

Barn: *En son*, död späd.  
*En dotter*, död späd.

10. CHRISTIAN TÖRNING utnämnd 1736, tilltr. ej, se Riddarholmen, kyrkoherdar nr 33.

11. OLOF HÖKERSTEDT 1738—1746.

Född i Hökerstad i Kudby 1691 29.6, död 1746 10.4, ej införd i Katarina F. Son av kronolänsmannen *Olof Olsson* och hans hustru *Susanna Ollon*.

Student i Uppsala 1709 29.3 (Östg.). Prästvigd 1715, okänt var och när, till bataljonspredikant vid Livgardet. Regementspastor vid Livgardets södra bataljon 1721 22.12, tilltr. 1722 1.5 och intog 1722 23.8 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Förste pastor vid Livgardet 1727. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1731 23.3, tilltr. 1731 1.5 och intog 1731 23.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Katarina 1737 9.5, tilltr. 1738 1.5. — Hans porträtt finnes både i Hedvig Eleonora församlings och i Katarina församlings ägo.

Gift i Svea livgardes Jakobsbataljon 1722 27.3 med *Helena Norberg*, född okänt var och när, troligen i Klara, begr. 1744 13.4, ej införd i Katarina F, dotter av kamreraren i Kammarkollegium *Didrich Norberg* och hans hustru *Helena Pettersdotter Neselius*.

Barnlös.

I Katarina hölls kyrkoherdeval 1737 12.4, varefter de tre prästmän, som vid valet fått högsta röstetalet uppfördes på förslag av konsistorium 1737 27.4. Kungl. maj:t tog emellertid ingen hänsyn härtill utan transporterade Hökerstedt från Hedvig Eleonora till Katarina.

12. ANDREAS BÅLD d. ä. 1748—1751.

Född i Öregrund 1679 17.6. Död i Katarina 1751 21.4. Son av kyrkoherden i Öregrund, sist kyrkoherden i Österlövsta *Andreas Andreae Båll* och hans hustru *Anna Leufstadius*.

Student i Uppsala 1689 13.11 (Upl.) under namnet Båll. Reste 1705 på studieresa till Tyskland, Holland och England och blev 1707 28.5 frånvarande mag. i Uppsala. Prästvigd i Uppsala 1708 11.12 till nådårspredikant i Österlövsta. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1711. Nådårs-

<sup>1</sup> Hon stod då fadder i Fransk-Lutherska församlingen.

predikant efter svärfadern i Västra Vingåker 1716. Komminister i Nikolai 1716-26.2, tilltr. 1717 1.5. Kyrkoherde i Wärmdö 1729 20.2, tilltr. 1729 1.5. Hon. prost 1729 6.3. Kyrkoherde i Katarina 1747 17.10 (fjärde provpredikant), tilltr. 1748 1.5 och intog 1747 24.11 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Vald till kyrkoherde i Nikolai 1743, men ansågs såsom stående pietisterna nära ej lämplig att bli preses i Stockholms stads konsistorium, varför kungl. maj:t förordnande om nytt val. — Utsågs 1732 till preses vid nästa prästmöte i Uppsala, men undanbad sig i anseende till sin svaga hälsa och sitt stora pastorat. — Å förslag till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1746.

Gift i Vingåkers prästgård<sup>1</sup> 1714 28.1 med *Ingrid Elisabeth Ljung*, född 1687 20.9, troligen i Uppsala, död på Saltarö i Wärmdö 1760 26.8, dotter av professorn i Uppsala, sist kyrkoherden i Västra Vingåker *Erik Ljung* och hans hustru *Anna Fornelius*.

Barn: *Erik*, född i Västra Vingåker 1714 20.12, död i Katarina 1763 15.1. Kämnär i Stockholm.

*En dotter* född och död 1717, okänt var och när.

*Anders*, född i Stockholm 1720 20.11, ej funnen i någon C, död i Maria Magdalena 1780 7.6. Kyrkoherde i Maria Magdalena nr 12.

Katarina församling önskade först kalla Eric Tolstadius till fjärde provpredikant, men då denne blev utnämnd till kyrkoherde i Jakob och Johannes kallades i stället Båld, som också var av pietistisk läggning.

Efter Bålds död utgav hans son Anders Båld d. y. hans passionspredikningar, som blev en av tidens mest lästa andaktsböcker.

### 13. LAURENT PORTUAN. 1752—1770.

Född i juli 1701, troligen i Söderhamn. Död i Katarina 1770 20.10. Son av komministern i Söderhamn, sist kyrkoherden i Hamrånge *Martin Portuan* och hans hustru *Elisabeth Warg*.

Student i Uppsala 1715 15.12 (Gestr.). Mag. ibid. 1728 4.6. Kollega vid Trivialskolan i Stockholm i maj 1730. Prästvigd i Stockholm 1730 17.6. Komminister i Katarina 1733 4.4, tilltr. 1733 1.5. Vice pastor ibid. 1737 1.5—1738 30.4. Pastorex. i Uppsala 1738 30.8. Kyrkoherde i Katarina 1752 7.5 med tillträde från 1752 1.5 och intog 1752 19.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Riksdagsman 1765—66. — Å förslag till kyrkoherde i Ljusdal 1738. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Gift 1733, okänt var och när,<sup>2</sup> med *Brita Salner*, född 1701, okänt var och när, död i Katarina 1781 11.11, dotter av regementspastorn vid Helsinges regemente, sist kyrkoherden i Tillinge och Svinnegarn *Bengt Salner* och hans hustru *Catharina Magdalena Elis* i hennes andra gifte.

<sup>1</sup> Vigseln ej införd i Västra Vingåkers E.

<sup>2</sup> Ej i Tillinge.

Barn: *Martin*, döpt i Katarina 1734 3.10, död 1747 25.2, begr. i Katarina 1747 27.2.  
Kallas i Katarina F Martin Adolf.  
*Catharina Elisabeth*, döpt i Katarina 1736 9.12, död okänt var och när före  
1747 25.2.<sup>1</sup>  
*Eva Brigitta*, döpt i Katarina 1738 15.3, död okänt var och när före 1747 25.2.<sup>1</sup>

Varken såsom teolog eller predikant var Portuan framstående. Hans intresse och verksamhet låg på det sociala området, där han nedlade mycket och osjälviskt arbete både med besök hos fångarna i Smedjegården och bland församlingens fattiga. Fattigvårdens organiserande inom Katarina församling är hans verk.

#### 14. CASPARUS WIJKMAN 1772—1780.

Döpt i Barnhusförsamlingen 1718 4.12. Död i Katarina 1780 14.5. Son av komministern i Barnhusförsamlingen nr 1, sedermera kyrkoherden *ibid.* nr 5, sist kyrkoherden i Östervåla *Sven Wijkman* och hans hustru *Elisabeth Helena Wulf*.

Student i Uppsala 1736 15.3 (Sthlm). Mag. *ibid.* 1746 6.6. Företog åren 1748—1750 utländska resor. Prästvigd okänt var och när.<sup>2</sup> Vice teologie lektor i Gävle 1755. Kyrkoherde i Mo och Rengsjö 1758 13.9, tilltr. 1759 1.5. Hon. prost 1763 20.4. Kyrkoherde i Katarina 1772 29.4, tilltr. 1772 1.5 och intog 1772 12.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Preses vid prästmötet i Uppsala 1769. — Riksdagsman 1760—62, 1765—66 och 1771—72, ledamot av sekreta utskottet 1765—66 och 1771—72.

Gift i Östervåla 1752 29.12 med *Ulrika Eleonora Hellman*, född 1721, okänt var och när,<sup>3</sup> död i Hagby 1797 14.5, dotter av sergeanten vid Östgöta infanteriregemente *Anders Hellman* och hans hustru *Catharina Lagoun* (?).

Barn: *Sven*, född i Östervåla 1754 19.1, död i Västerås 1839 9.2. Biskop i Västerås.  
*Anders*, född i Östervåla 1755 24.2, död i Björklinge 1806 9.6. Kyrkoherde i Björklinge.  
*Casper*, född i Östervåla 1756 7.5, död i Klara 1808 26.12. Kyrkoherde i Finström på Åland.  
*Elisabeth Helena*, född i Gävle 1757 25.11, död i Kalmar, Årkestiftet 1792 9.11.  
Gift i Kalmar, Årkestiftet, 1786 29.6 med sergeanten, sist fänriken vid Upplands regemente *Anders Petter Zethrin* i hans första gifte, född i Fitja 1756 17.8, död i Kalmar, Årkestiftet 1818 7.7.

<sup>1</sup> Ej funnen i Katarina F.

<sup>2</sup> I en skrift, tryckt i Uppsala 1771 och daterad Mo 1771 13.4, säger Wijkman: "Jag har i 16 år beklädt prästämbetet". Han bör alltså ha blivit prästvigd 1755. — Benäget meddelat av direktör *Sven Wijkman*, Stockholm, sedan ovanstående förelåg i andra korrektur.

<sup>3</sup> Hennes far borde 1721 ha bott å boställe i Askeby eller Drothem i vilka församlingars C hon emellertid ej påträffats. Drothems C 1721 är dock ofullständig.

*Johan*, född i Gävle 1759 5.3, död i Björklinge 1823 14.9. Kyrkoherde i Björklinge.

*Ulrika Eleonora*, född i Mo 1760 27.3, död i Katarina 1772 25.11.

*Simon*, född i Mo 1763 9.4, död i Jönköping, Kristine 1809 24.12. Anställd vid posten, men fick lämna tjänsten. Antog moderns namn och kallas sedan Arklimästare vid sin död.

*Brita Christina*, född i Mo 1765 18.7, död ibid. 1765 20.12.

K. M:t föreskrev 1771 13.2 att kyrkoherdebefattningar skulle tillsättas före den instundande riksdagen. Ehuru en del av konsistorii ledamöter hävdade att förslag ej kunde upprättas förr än två månader av nådår gått till ända, uppförde Stockholms stads konsistorium 1771 19.3 å förslag till kyrkoherdetjänsten i Katarina i första rummet kyrkoherden i Finska församlingen Werander, i andra rummet kyrkoherden i Fransk-Lutherska församlingen Nensén och i tredje rummet kyrkoherden i Flo, Skara stift, prosten Thore Odhelius. Wijkman inlämnade först 1771 28.5 till konsistorium sin ansökan till tjänsten, men hans ansökan upptogs ej av konsistorium emedan förslaget redan var uppgjort. Wijkman klagade hos kungl. maj:t, som 1771 8.8 upphävde konsistorii beslut emedan förslaget var för tidigt uppgjort. Nytt förslag uppgjordes 1771 10.9 upptagande samma namn som det förra förslaget. Ständernas protokollsdeputations fjärde utskott gjorde anmärkning och infortrade 1771 4.11 samtliga akter i saken. Emellertid avled kyrkoherde Werander före valet och kungl. maj:t påpekade 1772 17.1 att vid förslagets fyllande hänsyn borde tagas till Wijkmans meriter. Denne blev också 1772 11.2 uppförd i första rummet i Weranders ställe och erhöll vid valet 1772 22.3 majoritet. Wijkman hörde till de mest framstående riksdagsmännen av mösspartiet. Han hade också av de ofrälse stånden erhållit en föreskrift att bliva utnämnd till det första regala pastorat, vartill han anmälde sig. Enligt Malmström, Sveriges politiska historia från Karl XII:s död till statsvälvningen 1772, skyndade sig Wijkman att göra bruk av denna föreskrift, som var ett ingrepp i konungens och församlingens rätt, och satte sig i besittning av Katarina församling. Såsom framgår av ovanstående återopades emellertid rekommendationen icke under befodringsärendets handläggning. Såsom en av mösspartiets främsta koryfäär blev Wijkman arresterad av Gustaf III vid statsvälvningen 1772.

I sin ansökan till kyrkoherdetjänsten i Katarina erinrade Wijkman om att han hade sju barn "som vid tilltagande år fordra en kostsammare uppfostran" och att han som kyrkoherde i Mo och Rengsjö hade "en knapp utkomst". Hans befodrning till Katarina gjorde icke slut på hans bekymmer. Bouppteckningen, som finnes i behåll i Stockholms stads konsistorii acta, visar större skulder än tillgångar.

Wijkmans ansökningshandlingar till Katarina äro ofullständiga och

upptaga bl. a. ingen uppgift om hans prästvigning. Det är således ej möjligt att avgöra huruvida hans meriter voro överlägsna de medsökandes. Brevet till konsistorium, varmed han översände sin ansökan, är hållet i en något dryg ton, som visar att han kände sitt värde som en av de tongivande mössorna.

15. JOHAN BRANDER 1782—1793.

Döpt i Katarina 1733 4.4. Död *ibid.* 1793 7.3. Son av fält- och mantalskommisarien, sist inspektoren på Forsmarks bruk *Johan Brander* och hans hustru *Margareta Hiort*.

Student i Uppsala 1748 1.6 (Sthlm). Mag. *ibid.* 1755 16.6. Amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1755 4.7. Prästvigd i Stockholm 1755 19.12. Konsistorienotarie i Stockholm 1760 18.9. Kyrkoherde i Enköping och Vårfrukyrka 1766 4.8, tilltr. 1766 1.11. Hon. prost 1771 14.10. Kontraktsprost 1773 10.12. Teol. dr i Uppsala 1779 6.6. Kyrkoherde i Katarina 1780 8.10, tilltr. 1782 1.5 och intog 1782 21.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ordenskaplan 1784 22.11. Konungens bikt-fader i juni 1785. Tillika kyrkoherde i Bromma 1786 6.2. Preses vid prästmötet i Uppsala 1780. — Andre notarie hos prästeståndet riksdagen 1760, förste notarie vid riksdagen 1765. — Riksdagsman 1771—72 och 1778—79. Ledamot av sekreta utskottet 1771—72 och av bankoutskottet 1778—79. — Bankofullmäktig 1792. — Å förslag till kyrkoherde i Klara 1774 och till kyrkoherde i Delsbo 1776. Kallad att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai 1777 och 1785.

Gift i Nikolai 1762 28.11 med *Hedvig Juliana Burgman*, döpt i Tyska församlingen i Stockholm 1742 7.7, död i Enköping 1812 24.1, dotter av stadsmäklaren *Johan Gabriel Burgman* och hans hustru *Jakobina Eleonora Hilcken*.

Barn: *Margareta Christina*, född i Nikolai 1763 31.8, död i Enköping 1770 15.12.

*Hedvig Johanna*, född i Nikolai 1765 12.5, död i Enköping 1829 14.3. Gift i Nikolai 1781 17.5 med kryddkrämaren i Enköping, sedermera även rådman-  
nen *ibid.* *Nils Svensson Stahre*, född i Eksjö 1750 9.1, död i Enköping 1815 3.6.

*Johan*, född i Enköping 1767 15.11, död *ibid.* 1767 4.12.

*Fredrik*, född i Enköping 1769 12.6, död *ibid.* 1769 30.12.

*Johanna Catharina*, född i Enköping 1771 6.5, död i Jakob 1841 25.6. Gift 1:0 i Enköping 1796 10.12 med löjtnanten vid arméns flotta *Johan Behmer*, född i Hedvig Eleonora 1765 18.2, död i Katarina 1803 16.11 och 2:0 1805, okänt var och när, med kofferdikaptenen *Anders Asklin*, född 1746, död i Katarina 1810 13.2.

*Ulrika Althea*, född i Enköping 1773 23.8, död i Klara 1845 24.11. Gift på Rönneberga i Asmundtorp 1813<sup>1</sup> med f. d. konduktören vid fortifikationen, kronofogden *Christian Lundberg* i hans andra gifte, född i Västra Strö 1775 21.9, död i Landskrona 1831 19.4.

<sup>1</sup> Asmundstorps E saknas.

*Carl*, född i Enköping 1780 23.6, död i Adolf Fredrik 1866 20.9. Ryttmästare.  
*Eva Maria*, född i Katarina 1782 13.11, död i Svinnegarn 1851 22.7. Gift i Stockholm<sup>1</sup> 1805 24.3 med akademifogden, sist assessorn och godsägaren *Carl Daniel Frunck*, född i Tillinge 1779 5.10, död i Svinnegarn 1845 6.5. — Komministern i Hedvig Eleonora serie II nr 11. Nimrod Frunck var deras son.

Vid inventering efter Branders avgång som konsistorienotarie anmärktes att en del akter ej voro inbundna och att några saknades. Han synes härav att döma ej ha varit någon utpräglad ordningsmänniska.

Trots tvenne pastorat och i övrigt lysande befattningar efterlämnade Brander ett gäldbundet bo, där skulderna överstego tillgångarna, troligen beroende på att han vid en eldsvåda i Enköping förlorat all sin egendom. Hans änka nödgades för att försörja sig arrendera gästgiveriet i Enköping.

Kungl. maj:t beviljade 1793 5.7 tre nådår i Katarina för änkan och fyra oförsörjda barn, men intet extra nådår i Bromma.

#### 16. ERIK BERGSTEN 1796—1809.

Född på Berga gård i Viby, Strängnäs stift, 1747 22.1. Död i Katarina 1809 24.1. Son av nämndemannen *Per Persson* och hans första hustru *Brita Eriksdotter*.

Student i Uppsala 1768 21.10 (Nerk.). Mag. ibid. 1773 18.6. Prästvigd i Strängnäs 1775 20.12 till e. o. skvadronspredikant vid Livregementet till häst. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1778 17.2. E. o. hovpredikant hos hertigen av Södermanland 1778 15.10. Pastorallex. i Strängnäs 1778 21.10. Ordinarie hovpredikant hos hertigen av Södermanland 1782 1.9. Kyrkoherde i Varberg, Lindberg och Torpa 1783 30.4, tilltr. 1783 1.5. Hon. prost 1784 26.7. Kyrkoherde i Katarina 1794 20.7, tilltr. 1796 1.5, men ankom till Stockholm redan på hösten 1795 och installerades i september. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1795 8.9. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. Ordenskaplan 1801 23.11. Överhovpredikant 1807 4.4 och intog 1807 4.5 sin plats som preses i Hovkonsistorium. Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1800—1809. — Riksdagsman 1800. — Å förslag till domprost i Göteborg 1785, till biskop i Strängnäs 1803 och till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1806. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Gift i Stockholm<sup>1</sup> 1783 17.6 med *Margareta Lovisa Nortun*, född på Skuru i Danviks och Sicklaö församling 1764 20.9, död i Nikolai 1831 19.9, dotter av kamreraren *Erik Nortun* och hans första hustru *Margareta Elisabeth Heijke*.

Barn: *Christina Margareta*, född i Varberg 1784 5.9, död i Klara 1843 9.12. Gift i Katarina 1808 9.2 med kyrkoherden i Österhaninge, sist biskopen i Strängnäs *Per Thyselius*, född i Vintrosa 1769 6.7, död i Strängnäs 1838 5.9.

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

*Brita Lovisa*, född i Varberg 1785 10.11, död i Karlstad 1851 28.8. Gift i Hedvig Eleonora 1813 3.8 med kyrkoherden i Solna, sist kyrkoherden i Karlskoga *Thorbjörn Morén*, född i Ekshärad 1781 8.11, död i Karlskoga 1843 7.7.  
*Erika Catharina*, född i Varberg 1787 1.3, död i Lindberg 1790 1.3.  
*Gustafva Sofia*, född tv. i Lindberg 1790 4.2, död i Katarina 1796 18.7.  
*Maria Elisabet*, född tv. i Lindberg 1790 4.2, död i Maria Magdalena 1812 18.1.  
*Per Erik*, född tv. i Varberg 1792 29.6, död i Örebro 1825 28.4. Vice notarie i Svea hovrätt.  
*Ulrika Charlotta*, född tv. i Varberg 1792 29.6, död i Rytterne 1849 31.8. Gift i Nikolai 1830 28.2 med statskommissarien *Gustaf Öijer*, född i Örebro 1772 1.10, död på Lagersberg i Rytterne 1858 11.9.  
*Carl Axel*, född i Varberg 1794 22.2, död i Klara 1857 17.10. Brukspatron.

Kungl. maj:t beviljade 1809 13.7 ett extra nådår för Bergstens änka och fem omyndiga barn. Han var ägare till fädernegården Berga i Viby i Nerike och hans änka efterlämnade en större förmögenhet, ärvd från släkten Heijke, varför det är egendomligt att extra nådår blev beviljat.

#### 17. ISAAC LAGUS 1811.

Född i Lappajärvi i Finland 1768 8.11. Död i Katarina 1811 16.11. Son av kaplanen i Lappajärvi *Isaac Lagus* och hans hustru *Brita Helena Wilckman*.

Student i Åbo 1788 17.3. Prästvigd i Uppsala 1794 13.12 till huspredikant hos majoren Georg Bogislaus Staël von Holstein. Pastoralex. i Uppsala 1797 12.4. Legationspredikant i Konstantinopel 1798 8.2. Predikant å fregatten *Freja* vid skeppskonvojen i Medelhavet 1798 17.4—1799 8.2. Återkom från Konstantinopel till Sverige 1804 5.7 på kungl. maj:ts befallning. Kyrkoherde i Finska församlingen i Stockholm 1807 20.2, tilltr. 1807 1.5 och intog 1807 5.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1809 7.10. Kyrkoherde i Katarina 1809 11.10, tilltr. 1811 1.5 och intog 1811 7.5 sin nya plats i konsistorium. — Kallad 1811 att komma under omröstning vid kyrkoherdevalet i Nikolai, men avled kort efteråt.

Gift i Jakob 1897 2.7 med *Catharina Ulrika Selle*, född i Jakob 1781 27.9, död i Nikolai 1852 30.5, dotter av kofferdikaptenen vid Ostindiska kompaniet *Isaac Selle* och hans hustru *Margareta Clason*.

Barnlös.

Lagus anmälde 1810 17.7 i Stockholms stads konsistorium att under hans frånvaro vid riksdagen hans adjunkt ansvarade för pastoralvården i Finska församlingen. Vad han hade vid riksdagen att göra är ej känt — han var i varje fall ej vald till riksdagsman för Stockholms stads konsistorium.

Kungl. maj:t beviljade 1812 26.2 ett extra nådår för hans änka. Sterbhuset måste träda i konkurs och änkan levde under fattiga omständigheter. Hon sökte 1835 pension ur Pauliska fonden och 1837 ur Jungblads fond.

Trots detta kunde hon testamentera ett belopp till en av Stockholms stads konsistorium förvaltd fond till förmån för kyrkoherdeänkor.

18. PEHR MAGNUS RUUS 1813—1827.

Född i Trankil 1781 5.6. Död i Bollnäs 1836 16.10. Son av häradsskrivaren i Mellansysslets fogderi *Nils Ruus* och hans första hustru *Brita Catharina Linderholm*.

Student i Uppsala 1800 28.1 (Verml.). Prästvigd i Karlstad 1806 12.12 till huspredikant hos grevinnan Christina Margareta Eleonora Kalling, född Posse. Komministersadjunkt i Nikolai 1807 29.4. Pastorsadjunkt i Katarina 1808 23.8. Mag. i Uppsala 1809 15.6. Tjänste- och nådårspredikant efter kyrkoherde Bergsten i Katarina 1809 31.1. E. o. hovpredikant hos änkedrottningen 1810 9.7. Åter pastorsadjunkt i Katarina 1811 7.5. Pastoralex. i Karlstad 1811 6.11. Tjänste- och nådårspredikant efter kyrkoherde Lagus i Katarina 1811 3.12. Kyrkoherde i Katarina 1812 9.9 (fjärde provpredikant), tilltr. genom ackord 1813 1.5 och intog 1.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ordenskaplan 1825 21.4—1828 16.1. Kyrkoherde i Bollnäs 1826 3.8, tilltr. 1827 1.5. Kontraktsprost 1828 8.7. Teol. dr i Uppsala 1831 14.6. L. N. O. 1828. Ledamot av kommittén angående allmänna fattigvården i riket 1810 14.6—1821 4.6. — Riksdagsman 1834—35. Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1818—1827. — Kallad 1818 att komma under omröstning för kyrkoherdetjänsten i Nikolai. Ä förslag till kyrkoherde i Sunne, Karlstads stift 1819. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Gift i Katarina 1813 18.9 med *Fredrika Johanna Stangenberg*, född i Katarina 1791 14.10, död ibid. 1855 20.1, dotter av segelmakaren *Magnus Petter Stangenberg* och hans första hustru *Christina Elisabeth Bobeck*.

Barn: *Pehr Götrich*, född i Katarina 1814 29.7, död ibid. 1814 15.9.

*Pehr Albrecht*, född i Katarina 1815 9.12, död i Maria Magdalena 1883 10.8.

Komminister i Maria Magdalena serie II nr 16.

*Nils Ivar*, född i Katarina 1817 11.9, död ibid. 1818 3.9.

*Skoglar Magnus*, född i Katarina 1819 26.8, död på Danviken 1890 26.11.

Bruksinspektör. Blev såsom fullständigt döv intagen på Danviks hospital 1877.

*Harald Johan*, född i Katarina 1821 12.12, död i Nikolai 1889 21.10. Komminister i Nikolai serie I nr 20.

*Agnes Fredrika*, född i Katarina 1824 23.6, död ibid. 1824 24.7.

*Bertha Hanna*, född i Katarina 1826 10.2, död okänt var och när före 1891, levde 1886. Lär ha varit efterbliven till förståndet.

*Rosa Ingeborg*, född i Bollnäs 1828 23.2, död i Maria Magdalena 1891 6.2.

*Ivar Torsten*, född i Bollnäs 1832 21.3, död i Maria Magdalena 1909 4.2. Kollega vid Maria skola, sedan adjunkt vid Högre allmänna läroverket å Södermalm.

*Ida Maria Fredrika*, född i Bollnäs 1834 25.9, död i Maria Magdalena 1917 4.12. Lärarinna.



19. OLOF WINTER 1828—1845.

Född i Göteborg, Gustavi 1785 4.3. Död i Katarina 1845 16.8. Son av båtsmannen vid Ostindiefarten *Olof Winter* och hans hustru *Kerstin Blomstedt*.

Student i Greifswald 1804 31.8. Mag. ibid. 1806 10.5. Student i Uppsala 1808 4.10 (Göteborg). Teol. kand. ibid. 1810 8.6. Prästvigd i Uppsala 1811 19.6 till e. o. bataljonspredikant vid Dalregementet, vilken befattning han bibehöll till 1814 20.6. Pastorallex. i Uppsala 1813 11.6. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1814 20.6. Tillika pastorsadjunkt i Nikolai 1816 30.1. Notarie vid Hovkonsistorium 1821 24.2, tilltr. 1821 8.3. Ordinarie kungl. hovpredikant 1823 20.5 och intog 1824 30.4 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Kyrkoherde i Katarina 1827 21.11, tilltr. 1828 1.1, men intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium redan 1827 4.12. Åtog sig 1840 28.1 att även tillhandagå stadens militärkår med prästerlig tjänstgöring. — Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn sommaren 1821. Fullmäktig i Riksbanken 1833—1834 och i Riksgäldskontoret 1838 1.8—1840 7.8 samt 1841 25.9—1845 3.3. Å förslag till kyrkoherde i Lundby, Göteborgs stift 1819 och till komminister i Nikolai 1822. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Ogift.

Kyrkoherde Winter testamenterade större delen av sin kvarlåtenskap till Katarina församling.

20. ERIK HENRIK ERIKSSON 1847—1863.

Född i Norrköping, Olai 1804 9.6. Död i Katarina 1863 7.2. Son av stadskirurgen, assessorn *Adolf Eriksson* och hans hustru *Justina Günther*.

Student i Uppsala 1822 15.10 (Östg.). Prästvigd i Uppsala 1832 15.12 till huspredikant hos överdirektören Fredrik Magnus Ridderbjelke. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1833 4.6. Mag. i Uppsala 1833 14.6. Pastorallex. i Linköping 1837 21.10. Bataljonspredikant vid Andra livgardet 1838 5.10. Vice pastor i Finska församlingen 1840 29.9—1844 3.12. Regementspastor vid Andra livgardet 1844 8.8. Kyrkoherde i Katarina 1847 5.1 (fjärde provpredikant), tilltr. 1847 1.2, men intog redan 1847 26.1 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1851—1863. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Gift i Katarina 1833 22.12 med *Helena Gustafva Carolina Furubom* i hennes andra gifte, född 1804 6.3, döpt i Katarina 1804 10.3, död i Hedvig Eleonora 1885 28.1, dotter av kofferdikaptenen *Peter Anders Furubom* och hans hustru *Brita Helena Lindeman* samt gift 1:0 i Katarina 1823 3.7 med postmästaren i Tierp, sist tullinspektoren i Enköping *Carl Nils Liljedahl*, född 1800 6.8, död i Enköping 1830 13.1.

Barn: *Hilda Gustava Amalia*, född i Finska församlingen 1834 8.6, död ibid. 1835 16.5.

*Gustaf-Herman*, född i Finska församlingen 1835 12.7, död ibid. 1839 26.2.

*Hilda Carolina*, född i Finska församlingen 1836 18.10, död okänt var och när före 1915. Gift okänt var och när före 1885, men efter 1863 8.5, med kemnern i Kristiania *Johannes Torgersén*, född och död okänt var och när.

*Edvard Henrik*, född i Finska församlingen 1838 14.5, död okänt var och när före 1915. Var 1863 f. d. styrman, 1885 bokhandlare i Chikago i Nordamerikas förenta stater och slutligen bankir.

*Fredrik Albert*, född i Finska församlingen 1840 4.1, död okänt var och när före 1915. Metodistpastor i Evanston i Nordamerikas förenta stater.

*Helena Amalia Justina*, född i Andra livgardets församling 1845 1.6, död i Katarina 1854 27.11.

*Amanda Christina*, född i Katarina 1848 4.6, död i Engelbrekt 1915 20.1. Skrivbiträde vid Statistiska Centralbyrån.

Kungl. maj:t beviljade 1863 8.5 två extra nådår för änkan och två oförsörjda döttrar.

21. FREDRIK WILHELM ÖFWERSTRÖM, utnämnd 1864, död före tillträdet.

Född i Adolf Fredrik 1808 15.7. Död i Katarina 1865 28.9. Son av skräddaregesällen *Erik Öfwerström* och hans hustru *Maria Elisabeth Segerberg*.

Student i Uppsala 1827 12.6 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1833 15.12 till huspredikant hos änkegrevinnan *Ulrika Wilhelmina Wirsén*, född Boucht. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1835 13.10. Pastorex. i Uppsala 1838 20.12. Vikarierande lärare vid Krafftiska skolan i Stockholm 1843. E. o. amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1844 20.2. Vice komminister i Nikolai 1844 9.4. Komminister i Katarina 1846 18.9, tilltr. 1847 1.5. Tillika ordinarie amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1848 22.2—1854 4.7. Kyrkoherde i Katarina 1864 8.4 efter att enhälligt ha blivit kallad till fjärde provpredikant och enhälligt blivit vald, men avled före tillträdet. — Fullmäktig i Riksbanken 1856—1857, i Riksgäldskontoret 1863—1865. — Kallad 1843 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena. Å förslag till komminister i Katarina 1843, men blev utklagad av *Nils Ignell*. Å förslag till kyrkoherde i *Ulrika Eleonora* 1861, men avsåg sig sedan valförrättningen blivit överklagad. Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Ogift.

22. ARTUR EJVIN ANSHELM AFZELIUS 1866—1875.

Född i Nikolai 1816 1.6. Död i Tillinge 1900 16.3. Son av häradshövdingen och akademiadjunkten, sedermera professorn i Åbo jur. dr *Anders Erik Afzelius* och hans hustru *Maria Margareta Hydrén*.

Student i Uppsala 1836 16.2 (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1841 15.12 till pastorsadjunkt i Värmdö och skollärare vid Gustafsberg. Adjunkt hos predikanten vid Sabbatsbergs fattighus 1845 18.2. Vice predikant och

sysloman ibid. 1847 16.7—31.10. Komministersadjunkt i Hedvig Eleonora 1847 2.11. Andre pastorsadjunkt i Klara 1848 2.5—1852 16.3. Pastorallex. i Uppsala 1849 27.3. Vice predikant vid Stockholms stads häkten 1851 1.7 och vid Allmänna arbetshuset 1851 1.7—1853 31.1. Predikant vid Stockholms stads rannsakningsfängelse och vid Gäldstugan 1852 30.4—1866 30.11. Skvadronspredikant vid Livgardet till häst 1856 17.4—1861 3.12. Vice regementspastor ibid. 1857 27.12—1858 28.2, 1858 28.6—25.8, 1859 20.6—31.7 och 1860 22.6—31.7. Komminister i Hedvig Eleonora 1857 28.9, tilltr. 1857 1.10. Vice pastor ibid. tio dagar sommaren 1859. Kyrkoherde i Katarina 1866 9.11, tilltr. 1866 1.12 och intog 1866 11.12 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Alsike och Knivsta 1874 27.7, tilltr. 1875 1.5. Kyrkoherde i Tillinge och Svinnegarn 1880 25.6, tilltr. 1882 1.5. L. V. O. 1875. — Riksdagsman 1862—63. — Å förslag till komminister i Nikolai 1861 och till kyrkoherde i Össebygarn 1870. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Gift i Skokloster 1852 28.9 med *Maria Carolina Lundeberg*, född i Ringarum 1824 29.12, död i Enköping 1904 27.8, dotter av lantbrukaren *Carl Lundeberg* och hans hustru *Catharina Carlsson*.

Barn: *Carl Erik Artur*, född i Finska församlingen 1853 24.7, död i Hedvig Eleonora 1857 24.12.

*Signe Helena Maria*, född i Finska församlingen 1855 1.10, död i Hedvig Eleonora 1859 31.12.

*Ida Charlotta Augusta*, född i Hedvig Eleonora 1859 14.2, död ibid. 1859 29.11.

*Anshelm Emanuel*, född i Hedvig Eleonora 1861 17.2, död i Gustaf Wasa 1933 22.12. Arkivarie i Kammararkivet.

### 23. JOHAN HERMAN BJÖRNSTRÖM 1875—1880.

Född i Maria Magdalena 1839 23.9. Död i Västerås 1908 21.11. Son av notarien i Kammarrätten, assessorn *Johan Björnström* och hans hustru *Magdalena Christina Malmstedt*.

Student i Uppsala 1857 16.5 (Sörl. Ner.). Fil. dr ibid. 1863 30.5. Teol. kand. ibid. 1866 29.5. Prästvigd i Uppsala 1867 29.4. Predikant vid Akademiska sjukhuset ibid. 1867 1.8—1870 8.1. Docent i kyrkohistoria ibid. 1867 23.12—1875 30.6. Andre pastorsadjunkt i Uppsala 1868 21.10. Pastorallex. i Uppsala 1869 7.4 med betyget laudatur. Vice pastor i Solna 1869 18.8—3.9. Förste pastorsadjunkt i Uppsala 1869 21.8. Regementspastor vid Upplands regemente 1870 10.6—1875 31.7. Utnämnd till domkyrkovicepastor i Uppsala 1870 21.12, fullmakt 1871 21.1, tilltr. 1871 1.2. Notarie i Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet 1870. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1873 5.4. Adjungerad ledamot av Uppsala domkapitel 1874. T. f. professor i exegetik i Uppsala 1875 5.4. Kyrkoherde i Katarina 1875 9.4, tilltr. 1875 1.5, men fick tjänstledighet 1875 1.5—31.8. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1875 21.10.

Teol. dr i Uppsala 1877 6.9. Domprost i Västerås 1878 12.4, tilltr. 1880 1.5. Preses vid prästmötet i Västerås 1886. L. N. O. 1880. R. Carl XIII O. 1890. K. N. O. 2 kl. 1898. Ledamot av kyrkomötet 1883, 1888 och 1890. — Å förslag till kyrkoherde i Simtuna och Altuna 1873 och erhöll vid valet majoritet. Å förslag till biskop i Västerås 1884. Kallad att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai 1895. Å förslag till biskop i Västerås 1900. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Gift 1:0 i Karlskrona stadsförsamling 1871 18.7 med *Hedda Sofia Justina Mossberg*, född i Eskilstuna 1843 23.9, död vid Sättra brunn 1875 25.7, dotter av lantmätaren *Fredrik Mossberg* och hans hustru *Sofia Lovisa Montan*. — 2:0 i Linköping 1877 9.12 med *Anna De la Gardie*, född i Silvåkra 1854 18.2, död i Västerås 1937 12.1, dotter av fil. mag., sist landshövdingen greve *Robert De la Gardie* och hans hustru *Johanna Mathilda von Kramer*.

Barn: 1. *Georg Johan Fredrik*, född i Uppsala 1872 1.6. Överste i Södra arméfördelningens reserv.

1. *Hedvig Magdalena Sofia*, född i Uppsala 1873 6.7, död i Oscar 1944 5.3. Gift i Västerås 1897 30.3 med löjtnanten, sist ryttmästaren vid Livregementets husarer *Johan Henrik Bernhard Hegardt*, född 1869 1.11, död i Västra Ryd, Årkestiftet 1934 22.1.
2. *Ebba*, född i Katarina 1879 30.9. Gift i Västerås 1909 21.10 med läroverksadjunkten, sedermera lektorn *Johannes Viotti*, född i Norra Råda 1871 24.6.
2. *Elsa*, född i Västerås 1880 18.10. Gift 1:0 i Västerås 1909 11.11 med häradshövdingen *Ernst Magnus Grenander*, född i Norrköping, Olai 1856 20.1, död i Smedjebacken i Norrbärke 1926 22.1 och 2:0 i Västerås 1928 10.1 med statskartografen *Per Tor Magnus Liljeblad*, född i Norrköping, Olai 1876 29.10, död i Oscar 1938 28.1.
2. *Anna*, född i Linköping 1882 25.7. Gift i Västerås 1903 21.10 med löjtnanten vid Västmanlands regemente, sist majoren och sysslomannen vid Centrallasarettet i Västerås *Karl Adolf Alexandersson*, född i S:t Olof, Årkestiftet 1871 23.12.
2. *Ellen*, född i Västerås 1884 18.7. Lärarinna vid Högre elementarläroverket för flickor i Västerås.
2. *Maria*, född i Västerås 1885 21.12, död på Nääs i Skallsjö 1942 12.4. Gift 1:0 i Västerås 1916 19.2, skilsmässa 1935, med med. lic. och fil. kand. *Per Vitalis Persson* i hans första gifte, född i Trälleborg 1881 27.11 och 2:0 i Skallsjö 1936 7.10 med föreståndaren för Nääs' slöjdseminarium fil. och teol. dr *Quintus Rurik Sten Ture Holm* i hans andra gifte, född i Väsby 1877 1.2.
2. *Axel*, född i Västerås 1888 11.4. Byråingenjör vid Stockholm—Västerås—Bergslagens järnväg.
2. *Knut Gottfrid*, född i Västerås 1896 5.3. Kapten vid Livgrenadierregementet.

#### 24. CARL AXEL EMIL LANDQUIST 1881—1930.

Född i Dagsberg 1843 16.2. Död å Maria sjukhus i Stockholm 1933 14.11. Son av arrendatorn *Justus Landquist* och hans hustru *Johanna Petersson*.

Student i Uppsala 1862 20.5 (Östg.). Vikarierande adjunkt och extra-

lärare vid Elementarläroverket i Norrköping h. t. 1862 och läsaren 1865—1867. Fil. dr i Uppsala 1872 31.5. Teol. kand. ibid. 1875 6.11. Vikarierande lärare vid Folkskoleseminariet i Linköping v. t. 1876. Prästvigd i Linköping 1876 3.2 till pastorsadjunkt i Linköping. Vice pastor i Östra Skrukeby och Lillkyrka 1876 8.6. Pastorsadjunkt i Östra Tollstad och Sya 1876 8.8. Vice komminister i Hov och Appuna 1877 23.5. Vice pastor i Vadstena, S:t Per och Strå 1878 1.5. Tillika vice hospitalspredikant i Vadstena 1878 1.5. Ordinarie hospitalspredikant ibid. 1878 4.11, tilltr. 1879 1.5. Kyrkoherde i Katarina 1879 31.1, tilltr. 1881 1.5. Vice pastor ibid. 1880 1.5 och blev 1880 8.6 adjungerad ledamot av Stockholms stads konsistorium. Inspektor för Stockholms Folkskoleläraryrkesseminarium 1911—1913. Ledamot av Överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor 1881—1906, dess ordförande 1900—1906. Ledamot av Direktionen för Prästerskapets änke- och pupillkassa 1886, dess ordförande 1895. Teol. dr i Uppsala 1893 9.6. Ledamot av kyrkomötet 1915 och 1918. — L. N. O. 1887. K. V. O. 2 kl. 1905. — Tjänstledig från 1929 16.3 på grund av hög ålder. Avgick 1930 1.5 såsom emeritus och bosatte sig i Södertälje. — Å förslag till domprost i Linköping 1883 och till kyrkoherde i Klara 1883. Å förslag till domprost i Linköping 1893, men fick 1895 18.10 kungl. maj:ts tillstånd att avgå från förslaget. Kallad 1895 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai. — Hans porträtt finnes i Katarina församlings ägo.

Gift i Norrköping, Olai 1879 20.5 med *Maria Augusta Unér*, född i Norrköping, Olai 1853 24.2, dotter av konsuln *Johan Henrik Unér* och hans hustru *Charlotta Sofia Norraeus*.

Barn: *Hanna*, född i Vadstena 1880 3.5. Församlingsdiakonissa i Katarina.

*John*, född i Katarina 1881 3.12. Professor i psykologi och pedagogik i Lund.

*Ellen Maria*, född i Katarina 1883 14.12, död ibid. 1916 16.11. Fil. kand.

*Nils Henrik*, född i Katarina 1885 4.9, död i La Paz i Bolivia 1929 6.7. Kontorschef hos *Fabuloza mines consolidated* i Bolivia.

*David*, född i Katarina 1890 6.2, drunknade 1894 24.6 å sommarstället Edlunda i Värmdö socken.

*Axel Daniel*, född i Katarina 1891 20.8. Kommendörkapten.

## 25. CARL EDQUIST 1931—1946.

Född i Byske 1870 20.12. Son av bonden *Nils Samuelsson* och hans hustru *Eleonora Johansson*.

Student i Uppsala 1896 3.9 (Norrl.) efter att ha genomgått Fjellstedtska skolan. Folkskollärarexamen 1900 21.5. Prästvigd i Hernösand 1900 31.5. Tjänstgjorde 1900 15.6—1901 31.7 såsom pastorsadjunkt, vice pastor och vice komminister i Byske och Nederkalix. Skolpräst vid Katrineholm 1901 13.7, tilltr. 1901 1.8. Fängelsepredikant i Gävle 1903 1.1—1904 31.1. Folkskoleinspektör i Gävleborgs läns södra distrikt 1904 1.1—1908 31.12. Rek-

tor vid Ateneum för flickor i Stockholm 1908 15.8—1913 10.9. Tillika vice pastorsadjunkt i Johannes 1911 1.9—31.12 och 1912 1.7—30.11. kyrkoherde i Jukkasjärvi och Vittangi 1913 3.5, tilltr. 1913 1.6. Disputationsprov inför Luleå domkapitel 1917 5.9. Komminister i Katarina 1918 11.11, tilltr. 1920 1.5. Erhöll 1928 16.3 jus indigenatus i Ärkestiftet. Tillika med egen tjänst vice pastor i Katarina 1929 16.3—22.6, 12.8—29.8 och 7.9—26.12. Kyrkoherde ibid. 1929 21.12, tilltr. 1931 1.5. Tillika med egen tjänst vice pastor ibid. 1930 5.1—3.7 och 1930 19.8—1931 30.4. — Orator vid prästmötet i Luleå 1915 och vid prästmötet i Stockholm 1937. — L. V. O. 1926, L. N. O. 1939. — Emeritus 1946 1.4. — Å förslag till komminister i Adolf Fredrik 1919 och till kyrkoherde i Engelbrekt 1923. Kallad 1929 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid, men avböjde.

Gift i Göteborg, Gustavi 1914 14.5 med *Karin Märta Eleonora Borgenstierna*, född i Göteborg, Gustavi 1878 11.3, dotter av mantalsskrivaren *Michael Borgenstierna* och hans hustru *Carolina Potentia Millberg*.

Barn: *Karl-Göran*, född i Jukkasjärvi 1915 11.5. Fiskeridirektör.

*Märta Birgitta*, född i Jukkasjärvi 1916 26.11. Gift i Katarina 1944 28.10 med docenten *Hans Jacob Cnattingius*, född i Göteborg, Christine 1906 9.5.

*Nils Staffan*, född i Jukkasjärvi 1920 16.1. Teol. kand. Präst.

## Komministrar

### Serie I

#### I. NICOLAUS MARTINI LANG eller LÅNG 1654—1659.

Född i Gestrikland, okänt var och när. Begr. i Katarina 1659 6.10 enligt ringning i Nikolai. Härkomst okänd, men var systerson till kyrkoherden i Klara mag. Samuel Benedicti Hamarinus.

Troligen den Nicolaus Martini Gestricius, som i december 1648 blev student i Uppsala. Prästvigd okänt var och när. Skolmästare i Klara 1649 16.10. Komminister i Katarina 1654.

Gift 1:o 1655, okänt var och när, med *Catharina Johansdotter*, född 1638 22.6, okänt var, död 1656 11.11, begr. i Katarina 1656 15.11,<sup>1</sup> härkomst okänd, men var syster till kyrkoherden i Roslagsbro Petrus Rydelius. — 2:o 1658, lysning uttagen i Katarina 31.7, med *Catharina Eriksdotter*, född cirka 1627, okänt var och när, begr. i Katarina 1690 i februari, härkomst okänd.

Barn: 1. *Johannes*, döpt i Katarina 1656 25.10, död okänt var och när. Student i Uppsala 1673 8.9.

Om Långs änkas fåfänga försök att bli omgift med skolmästaren i Kata-

<sup>1</sup> Enligt gravskrift, Katarina F saknas.

rina, sist kyrkoherden i Holm och Kulla Andreas Hackzelius, se Björling, Katarina skola.

## 2. JOHANNES JOHANNIS BELINGIUS 1661—1667.

Född okänt var och när, möjligen i Bälinge i Uppland. Död 1667 29.4, begr. i Katarina kyrka 1667 12.5 i Daniel Meisners grav. Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1651 20.9 (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1657 14.9, troligen till huspredikant, vilket han var 1659. Vice komminister i Katarina 1659 26.10, ordinarie 1660 8.3, tilltr. 1661 1.5.

Gift cirka 1660, okänt var och när, med *Anna Danielsdotter Meisner* i hennes första gifte, döpt i Ridderholmen 1641 1.1, död okänt var och när, dotter av bryggaren *Daniel Meisner*, som sedermera blev kyrkvärd i Katarina, och hans första hustru *N. N.* samt gift 2:0 1669, lysning uttagen i Katarina 25.9, med kammarskrivaren i Krigskollegium *Erik Johansson Trippelfuss*, född i Västmanland, okänt var och när, död för egen hand 1681 13.4, begr. i Katarina kyrka 1681 17.5 i Daniel Meisners grav.

Barn: *Johan*, född cirka 1662, ej införd i Katarina C, död okänt var och när, levde 1669.

*Daniel*, döpt i Katarina 1664 30.11, död okänt var och när före 1669.

*Carl Gustaf*, född 1666 17.5, döpt i Katarina 1666 17.5, död 1666 10.7, begr. Katarina 1666 12.7, tydligen den lille son, som enl. F begr. 10.7.

Troligen voro Johannes Johannis Belingius och kyrkoherden i Enköping Petrus Johannis Belingius bröder. Johannes Belingius har skrivit ett bröllopskväde till Petrus Belingius och hans hustru Anna Prosperius. En bror till henne, notarius publicus Gustaf Prosperius, blev 1678 förmyndare för Petrus Belingii barn. En kamrer Gustaf Prosperius, troligen samme man, var jämte kassören i Krigskollegium Hindrich Hindrichsson Fatenburgh förmyndare för Johannes Belingii son Johan, då bouppteckning förrättades efter Johannes Belingius 1669 24.9.

Under den tid Belingius var nådärspräst och vice komminister i Katarina kom han i tvist med företrädarens änka och beskylldes av församlingsbor för otidighet i gästabad. Han fick 1660 12.11 varning av Stockholms stads konsistorium, men fick kvarstå som vice komminister. Tydligen var han begiven på missbruk av starka drycker. Sedan det kommit till Uppsala domkapitels kännedom att han uppträtt drucken i staden skrev ärkebiskopen 1665 26.4 till kyrkoherde Arenbeckius med begäran att denne skulle skarpt tilltala Belingius, som då han på Norrmalm druckit sig berusad "rider därifrån långgatan eller Skeppsbron, där mästa folket plägar vara, så att flere det se". Eventuellt borde Arenbeckius ha honom före i Stockholms konsistorium, men då så ej synes ha skett torde han ha tagit sig i akt efter kyrkoherdens varning.

Belingius var ägare till en gård vid Bondegatan å stadens grund.

3. HENRIK MYRANDER 1668—1682.

Född i Danmarks socken cirka 1635. Död i Torsåker, Ärkestiftet 1701 28.2. Son av bonden *Matts Bengtsson* i Myrby och hans hustru *Malin N.N.*, som dog i Torsåkers prästgård 1697 2.7, 82 år gammal.

Student i Uppsala 1654 6.5 (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1664 7.12 till komminister i Edebo. Nådårspräst i Katarina efter komminister *Belingius* 1667. Komminister ibid. 1668 28.2, tilltr. 1668 1.5. Kyrkoherde i Torsåker i Ärkestiftet 1681 3.8, tilltr. 1682 1.5.

Gift 1669, okänt var och när, med *Helena Bring*, född 1641, troligen i Uppsala, död i Torsåker 1709 16.2, dotter av juris professorn i Uppsala *Israel Bringius* och hans hustru *Catharina Lenæus*.

Barnlös.

Myranders svåger, prokuratorn *Jonas Rugman*, klagade i brev till ärkebiskopen 1678 över att han blivit överfallen av *Myrander* och slagen till marken samt överöst med skällsord. *Rugman* ville ej draga saken inför rätta, men ansåg att *Myrander* efter detta ej borde anses värdig att vidare beklåda prästämbetet. De blevo emellertid förlikta.

Katarina församling önskade ej få *Myrander* som kaplan, utan ville hava *Magnus Sommelius* (Östg.), som lovat konservera *Belingii* änka.

*Myrander* ägde 1676 gårdar i Kvarteret *Pelarbon* och kvarteret *Sandbacken* mindre samt 1688 gård vid *Tullportsgatan*.

4. LARS NILSSON FERNER 1682—1694.

Född i Gävle cirka 1650. Död i Vallentuna 1717 8.12. Son av handelsmannen *Nils Larsson Ferner* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1670 28.1 (Gestr.). Prästvigd i Uppsala 1675 23.12 till huspredikant hos krigsrådet *Baltasar Gyldenhoff* på *Malmvik* i *Lovö* och blev sedan hjälppräst i *Järvsö*. Nådårspredikant efter kyrkoherde *Duræus* i Katarina 1679. Komminister ibid. 1681 efter enhälligt val, tilltr. 1682 1.5. Kyrkoherde i Vallentuna 1693 11.1, tilltr. 1694 1.5. Kontraktspäst 1711 6.9.

Gift 1:0 okänt var och när med *Elisabeth Törnros*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. — 2:0 okänt var och när med *Margareta Hammarin* i hennes andra gifte, född okänt var och när, död i början av 1729, okänt var, härkomst okänd. Hon var gift 1:0 med *N. N. Lundgren* i vilket äktenskap hon hade sonen *Engelbrekt*, komminister i *Spånga*, född 1691, död 1739.

Barn: 1. *Lars*, född okänt var och när, död 1710 1.3 på sin bröllopsdag och begr. i Uppsala domkyrka 1710 4.3. Fil. mag.

1. *Nils*, döpt i Katarina i augusti 1681, datum ej utsatt, begr. ibid. 1691 28.3.

1. *En son*, döpt i Katarina 1683 1.5, namnet ej utsatt, död okänt var och när före fadern.

1. *Elisabeth*, döpt i Katarina 1685 26.5, död ung, okänt var och när.

1. *Christina*, döpt i Katarina 1687 22.1, död ung, okänt var och när.



1. *En dotter*, född och död 1688, ej införd i C "emedan Gudh tog henne bort till sig i dess späda barndom".
  1. *Christina*, döpt i Katarina 1689 3.9, död okänt var och när, levde vid faderns död.
  1. *Olof*, döpt i Katarina 1691 4.1, död okänt var och när före fadern.
  1. *Elisabeth*, döpt i Katarina 1693 12.11, död okänt var och när, levde vid faderns död.
- Ett litet barn begr. i Katarina 1691 16.7, ett annat 1691 28.10.

Enligt Stockholms stads konsistorii rekommendationsbrev för Ferner 1692 26.10 till ärkebiskopen var han en förtjänstfull prästman, men led stort men uppå sin syn.

Ferner kallade 1711 sin styvson Engelbrekt Lundgren till sin adjunkt.

#### 5. ERIK MOLSTADIUS 1694—1710.

Född i Markim 1663 24.1. Död i Katarina 1710 13.3. Son av rektorn vid Klara skola, sist kyrkoherden i Markim och Orkesta mag. *Johannes Olai Molstadius* och hans hustru *Margareta Achrelius*.

Student i Uppsala 1681 29.1 (Rosl.). Prästvigd 1686, troligen i Uppsala, men okänt när, till huspredikant hos friherrinnan Margareta Horn, född Bielke. Rektor vid Katarina skola 1692 3.3. Komminister i Katarina 1693 13.9, tilltr. 1694 1.5.

Gift 1:0 i Katarina 1692 9.5 med *Anna Catharina Unger*, född okänt var och när, död 1707 25.3, begr. i Katarina 1707 19.4, dotter av kommissarien i Kammarrevisionen *Johan Olofsson Unger* och hans andra hustru *Karin Gammal* i hennes andra gifte samt halvsyster till kyrkoherden i Katarina nr 4 Daniel Unger. — 2:0 i Maria Magdalena 1708 30.7 med *Anna Maria Lindeberg* i hennes första gifte, döpt i Jakob 1693 7.2, död okänt var och när, levde 1714 i september, dotter av huspredikanten, sist komministern i Maria Magdalena serie I n:o 10 *Johan Lindeberg* och hans första hustru *Märta Jakobsdotter Brovald* samt gift 2:0 i Katarina 1711 15.10 med kantorn vid Maria skola *Lars Ramundsson Ekblom*, född i Tystberga,<sup>1</sup> begr. 1712 2.10.

- Barn: 1. *Johannes*, döpt tv. i Katarina 1693 16.3, begr. ibid. 1693 20.3.  
 1. *Daniel*, döpt tv. i Katarina 1693 16.3, begr. ibid. 1693 10.4.  
 1. *Erik*, döpt i Katarina 1694 6.5, död okänt var och när, levde vid faderns död.  
 1. *Gustaf*, döpt i Katarina 1696 25.2, död okänt var och när före fadern.  
 1. *Maria Catharina*, döpt i Katarina 1697 24.4, död okänt var och när före fadern.  
 1. *Anna Christina*, döpt i Katarina 1699 30.3, död ibid. 1742 7.3. Gift i Katarina 1720 9.10 med skräddaremästaren *Anders Sundström* i hans första gifte, född vid Öregrund, okänt var och när, död i Katarina 1748 11.7.  
 1. *Magdalena*, döpt i Katarina 1700 3.6, begr. ibid. 1700 7.6.  
 1. *Carl*, döpt i Katarina 1701 28.8, begr. ibid. 1704 23.12.  
 1. *Johannes*, döpt i Katarina 1704 13.2, död okänt var och när, levde i Nikolai 1739 16.11. Skräddare.  
 1. *Carl Gustaf*, döpt i Katarina 1707 10.3, död okänt var och när, levde vid faderns död.

<sup>1</sup> Ej funnen i Tystberga C 1666—1696.

Molstadius efterlämnade ett gäldbundet bo, där skulderna överstego tillgångarna.

6. JOHAN SEGERROTH utnämnd 1710, död före tillträdet.

Född i Vittinge 1679 (?). Död i Stockholm 1711 11.1, ej införd i Katarina F. Son av regementspastorn vid Västmanlands regemente, sist kyrkoherden i Långtora och Härkeberga *Sege Orre* och hans hustru *Magdalena Nybelius*.

Student i Uppsala 1691 4.2 (Fjerd., minderårig), under namnet Johannes Segerici Orre. Prästvigd i Uppsala 1705 16.12 till pastorsadjunkt i Långtora och Härkeberga. Nådårspräst i Jakob och Johannes efter komminister Hestschou 1708. Komminister i Katarina 1710 27.5, men avled i pesten 1711 11.1 före tillträdet.

Gift i Jakob 1710 19.6 med *Elisabeth Persdotter Noub* i hennes andra gifte, född cirka 1684,<sup>1</sup> död i Fränninge 1764 2.11, dotter av en handlande i Borås samt gift 1:0 1704 31.5, okänt var, med komministern i Jakob och Johannes serie I nr 8 *Lago Hestschou* i hans tredje gifte och 3:0 okänt var och när med komministern i Finska församlingen nr 22, sist kyrkoherden i Fränninge och Vollsjö *Clemens Curtilius*.

Barn: *Johanna*, född och död okänt var och när. Var vid bouppteckningen efter fadern 1712 18.12 ett och ett halvt år gammal.

7. NICOLAUS HEDENIUS 1712—1721.

Född i Sundborn, okänt när.<sup>2</sup> Död 1721 12.4, ej införd i Katarina F. Son av kyrkoherden i Sundborn, sist utnämnde kyrkoherden i Svärdsjö *Johannes Hedenius* och hans hustru *Christina Flodæus* samt yngre bror till komministern i Ulrika Eleonora nr 3 Johannes Hedenius.

Student i Uppsala 1692 6.2 (Vestm.). Prästvigd i Stockholm 1710 7.12 av pastor primarius Iser till pastorsadjunkt i Katarina. Komminister ibid. 1711 8.3, tilltr. 1712 1.5.

Gift i Katarina 1712 6.5 med *Margareta Bure* i hennes andra gifte, döpt i Katarina 1674 19.7, begr. i Bogesund (Ulricehamn) 1735 18.3, dotter av skolmästaren vid Katarina skola, sist komministern i Katarina serie II nr 1 *Engelbrecht Rolandi Bure* och hans hustru *Catharina Olofsdotter Sund* i hennes första gifte samt gift 1:0 i Katarina 1695 3.10 med komministern ibid. serie II nr 3 *Anders Möller* och 3:0 i Katarina 1722 12.6 med komministern ibid. serie I nr 8, sist kyrkoherden i Bogesund (Ulricehamn) och Timmelhed *Andreas Lidbäck* i hans första gifte.

Barn: *Catharina Christina*, född 1713 i november, ej införd i Katarina C, begr. i Timmelhed 1740 6.2. Gift i Timmelhed 1739 9.1 med mönsterskrivaren vid Älvsborgs regemente *Lars Schultz*, född 1711, död i Timmelhed 1751 22.5.

*Johan*, född tv. i Katarina 1714 20.8, död i Biskopskulla 1801 9.1. Komminister i Jakob och Johannes serie I nr 14, sist kyrkoherde i Biskopskulla och Fröjeslunda.

<sup>1</sup> Ej funnen i Borås C.

<sup>2</sup> Sundborns C börjar först 1685.

*Nils*, född tv. i Katarina 1714 20.8, död ibid. 1761 7.12.<sup>1</sup> Visitör vid Brännvinsbevakningen.

8. ANDREAS JONÆ LIDBÄCK 1722—1733.

Född i Skarstad 1684 24.6. Död i Timmelhed 1745 10.4. Härkomst okänd.<sup>2</sup>

Student i Uppsala 1705 13.3 (Vestg.). Informator hos kyrkoherden i Barnhusförsamlingen i Stockholm Ericus Andreae Fors 1708 och återkom ej till akademien förrän 1717. Prästvigd i Uppsala 1718 25.4 till huspredikant hos fältmarskalken greve Nils Bielkes änka grevinnan Eva Horn. Komminister i Katarina 1722 3.3, tilltr. 1722 1.5. Kyrkoherde i Bogesund (från 1741 Ulricehamn) och Timmelhed 1732 18.10, tilltr. 1733 1.5. Respondens vid prästmötet i Skara 1739.

Gift 1:0 i Katarina 1722 12.6 med *Margareta Bure* i hennes tredje gifte, döpt i Katarina 1674 19.7, begr. i Bogesund 1735 18.3, änka efter företrädaren, 2:0 1736 23.5, okänt var, med *Annika Winbom* i hennes andra gifte, född 1689 23.1, okänt var, död i Tengene 1779 1.4, dotter av länsmannen *Magnus Andersson* och hans hustru *Maria Winbom* samt gift 1:0 1711 22.2, okänt var, med skvadronspredikanten, sist kyrkoherden i Stora Mellby *Andreas Benedicti Warelius*, död i Stora Mellby 1721 24.6.

Barnlös.

9. LAURENT PORTUAN 1733—1752. Se kyrkoherdar nr 13.

10. MAGNUS WIBIÖRNSSON 1752—1790.

Född 1712, okänt var och när.<sup>3</sup> Död i Katarina 1790 29.4. Son av rektor i Eksjö, sist kyrkoherden i Dagsberg och Krokek *Emanuel Wibiörns-son* och hans hustru *Catharina Ekvall* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1733 27.2 (Ostg.). Prästvigd i Uppsala 1740 23.5 till huspredikant hos överstelöjtnanten friherre Carl Leonard Leijonhufvud. Komministersadjunkt i Katarina 1740 i oktober. Vice komminister ibid. 1752 1.5. Komminister ibid. 1752 8.10, tilltr. genast. — Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1749.

Gift i Katarina 1753 18.10 med *Anna Brita Qvist*, född 1728 10.1, död i Katarina 1814 27.1, dotter av bruksinspektoren på Söderfors *Andreas Qvist* och hans hustru *Anna Elisabeth Salner*. — Släkten Qvist är en gren av adliga ätten Svinhufvud i Vestergötland.

Barn: *Carl Magnus*, född 1755 3.2, döpt i Katarina 1755 5.2, död ibid. 1757 20.11.

*Anna Catharina*, döpt i Katarina 1756 6.1, död i Hagby 1804 3.8. Gift 1779, okänt var och när,<sup>4</sup> med mag. *Sven Wijkman*, sedermera professor i Uppsala och kyrkoherde i Hagby och Ramsta, sist biskop i Västerås, i hans första gifte, född i Östervåla 1754 19.1, död i Västerås 1839 9.2. — Han var son till kyrkoherden i Katarina n:o 14 Casparus Wijkman.

<sup>1</sup> Även bokf. i St Olof såsom död 1761 6.12.

<sup>2</sup> Skarstads C saknas.

<sup>3</sup> Ej funnen i Eksjö C.

<sup>4</sup> Vigseln ej funnen i Katarina, Östervåla eller Uppsala.

*Anders Adolf*, döpt i Katarina 1757 23.2, död ibid. 1757 11.5.

*Carl Magnus*, döpt i Katarina 1758 1.7, död ibid. 1759 1.1.

Kungl. maj:t beviljade 1790 15.9 ett extra nådår för Wibiörnssons änka.

#### 11. DANIEL BONNEDAHL 1792—1796.

Född i Själevad 1755 7.4. Död i Katarina 1796 27.9. Son av fil. kand., sist kyrkoherden i Skön mag. *Jonas Boding* och hans hustru *Margareta Hallner*.

Student i Uppsala 1777 29.10 (Ångerm.). Prästvigd i Uppsala 1781 27.5 till huspredikant hos riksrådet greve Nils Bielke. Pastorallex. i Uppsala 1782 2.12. E. o. bataljonspredikant vid Änkedrottningens livregemente 1783 5.5. Tillika komministersadjunkt i Katarina 1783 6.5. Pastorsadjunkt i Katarina 1786 29.3. Änyo pastorallex. i Uppsala 1791 6.6. Komminister i Katarina 1791,<sup>1</sup> tilltr. 1792 1.5. — Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1784.

Gift i Klara 1793 6.12 med *Fredrika Eleonora Morin* i hennes första gifte, född cirka 1764, okänt var och när,<sup>2</sup> död i Lovö 1803 15.5, dotter av tygvaktaren vid Artilleriet, sist överkrigskommissarien *Theodor Morin* och hans hustru *Charlotta Beckman* samt gift 2:0 i Katarina 1797 13.10 med kungl. hovpredikanten, fältprosten och kyrkoherden i Lovö, sist kyrkoherden i Munktorp mag. *Carl Fredrik Hjertstedt* i hans andra gifte, född i Malmö<sup>3</sup> 1756 25.8, död i Munktorp 1813 17.11.

Barn: *Fredrik Daniel*, född i Katarina 1794 12.11, död i Nikolai 1861 24.11. Grosshandlare.

Bonnedaahl tillhörde Härnösands stift. Kungl. maj:t beviljade 1797 21.3 ett extra nådår för hans änka.

#### 12. NILS JOHAN TEGNANDER 1799—1804.

Född i Tegneby 1757 27.1. Död i Katarina 1804 6.5. Fadern hette *Jöns* och var troligen bonde, moderns namn okänt.<sup>4</sup>

Student i Uppsala 1781 13.3 (Göteb.). Prästvigd i Uppsala 1783 14.12 till huspredikant hos landshövdingen Ernst Vahlstjernas änka Hedvig Hising. Komministersadjunkt i Uddevalla 1784 28.4—26.7. Förordnad som vicepastor vid Uppsala domkyrka 1784 14.9. Adjunkt hos domprosten i Uppsala 1785 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1785 24.11. Komministersadjunkt i Katarina 1786 5.12. Pastorsadjunkt ibid. 1793 30.4. Tjänstledig för sinnessjukdom 1795. Vice predikant vid Kronospinnhuset 1796 2.8. Kommi-

<sup>1</sup> Vald 1790 3.10. Avlade ämbetsed 1791 17.5 såsom nyligen utnämnd. I konsistoriij protokolll finnes intet om fullmaktens datum.

<sup>2</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm. Ej funnen född i Toresund, där fadern ägde gårdar.

<sup>3</sup> Enligt Munktorps A I. Finnes ej i någon C i Malmö, men kan möjligen vara född i någon regementsförsamling, emedan fadern vid sonens födelse var auditör.

<sup>4</sup> Tegneby C har brunnit.

nister i Katarina 1798 5.10, tilltr. 1799 1.5. — Å förslag till komminister i Tegneby 1789 och till komminister i Ulrika Eleonora 1796.

Gift i Katarina 1796 5.9 med *Christina Margareta Stockman* i hennes andra gifte, född 1755 25.4, okänt var, död i Danviks och Sicklaö församling 1826 15.9, dotter av sångaren vid Nikolai församling *Anders Stockman* och hans hustru *Anna Catharina N. N.* samt gift 1:0 okänt var och när med värderingsmannen i Generalassistentkontoret *Gunnar Swartbeck*, född 1752, död i Nikolai 1791 5.5.

Barnlös.

Tegnander säges 1796 2.8, då han konstituerades till vice predikant vid Spinnhuset, ha varit utan tjänst ett år, men nu tillfrisknat från sin sennesjukdom. Då han gifte sig i Katarina 1796 finnes bland lysningshandlingarna ett intyg av akademibokbindaren Carl Fr. Streng, daterat Stockholm 1789 27.3, att han låtit begrava dennes dotter Christina Charlotta och till Streng överlämnat alla hennes tillhörigheter. Detta skulle kunna tyda på att han varit gift med henne, men någon vigsel mellan dem har ej kunnat påträffas i Uppsala E 1777—1789. Ej heller har hon påträffats död i Uppsala eller Katarina.

### 13. ANDERS BERGEGREN 1805—1808.

Född i Härnösand 1761 12.10. Död i Katarina 1808 12.5. Son av handlanden *Johan Berggren* och hans hustru *Helena Christina Rynelius* samt äldre bror till komministern i Katarina serie I nr 14, sist komministern i Nikolai serie I nr 17 Eric Johan Berggren.

Student i Uppsala 1781 16.2 (Ångerm.) under namnet Berggren. Prästvigd i Härnösand 1787 16.9 till huspredikant hos generalmajoren Hans Henric von Post. Pastorsadjunkt i Katarina 1788 10.6. Vice pastor i Bromma 1793 1.5—1794 30.4 och nådårspredikant i Katarina 1793 19.5—1795 31.8 efter kyrkoherde Brander. Pastorallex. i Härnösand 1796 13.4. Komminister i Katarina 1805 8.1, tilltr. 1805 1.5 genom ackord med Tegnanders änka. — Å förslag till komminister i Katarina 1797, i Jakob och Johannes 1799, i Nikolai 1801 och i Maria Magdalena 1802. Kallad 1805 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena. Å förslag till kyrkoherde i Ljustorp 1806.

Ogift.

### 14. ERIC JOHAN BERGEGREN 1809—1822. Se Nikolai, komminister serie I nr 17.

### 15. GABRIEL LINDSTRÖM 1822—1826.

Född i Bollnäs 1786 19.2. Död i Hamrånge 1869 16.6. Son av komministern i Bollnäs *Johan Gabriel Lindström* och hans hustru *Johanna Christina Linderfors*.

Student i Uppsala 1804 23.6 (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1810 12.6 till huspredikant hos vice presidenten Johan Ludvig von Ehrenheim. Kateket i

Maria Magdalena 1811 3.1. Tillika komministersadjunkt i Katarina 1815 19.2. Pastorex. i Uppsala 1819 13.12. Komminister i Katarina 1821 5.2, tilltr. 1822 1.5. Vice komminister ibid. 1821 3.7—1822 30.4. Kyrkoherde i Hamrånge 1824 25.8, tilltr. 1826 1.5. Hon. prost 1843 14.1. — Å förslag till kyrkoherde i Torsåker 1839.

Gift i Nikolai 1825 12.11 med *Charlotta Fredrika Berzelius*, född i Nikolai 1803 9.7, död i Häverö 1896 24.12, dotter av sjökaptenen och språkläraren *Carl Samuel Berzelius* och hans första hustru *Jenny Read*.

Barn: *Mathilda Gabriella*, född i Hamrånge 1826 29.8, död ibid. 1826 17.11.

*Emilia Charlotta*, född i Hamrånge 1827 11.9, död i Hammarby 1876 10.2.

Gift i Hamrånge 1857 5.5 med komministern i Alsike och Knivsta, sist komministern i Fresta och Hammarby *Per Johan Gällstedt*, född i Gävle 1820 27.8, död i Hammarby 1876 30.5.

*Johan Herman*, född i Hamrånge 1829 8.5, död i Alfta 1888 7.10. Kronolänsman i Alfta.

*Carl August*, född i Hamrånge 1832 26.2, död å Gävle lasarett 1896 16.7. Kyrkoherde i Hamrånge 1871—1889, i Ockelbo 1889—1896 och i Bollnäs 1896.

*Otto Emil*, född i Hamrånge 1834 9.4, död i Uppsala 1902 13.10. Läroverksadjunkt i Östersund, pensionerad 1899.

*Fredrika Amalia*, född i Hamrånge 1836 19.12, död ibid. 1910 26.11. Gift i Hamrånge 1870 13.7 med kyrkoherden i Hille, sist kyrkoherden i Häverö och Singö *Per Erik Frisk* i hans tredje gifte, född i Hille 1819 25.2, död i Häverö 1896 25.3.

*Sofia Carolina*, född i Hamrånge 1840 18.7, död i Hille 1869 11.6. Gift i Hamrånge 1865 25.4 med ovanstående kyrkoherde *Frisk* i hans andra gifte.

*Fredrik Alfred*, född i Hamrånge 1843 31.12, död å Lunds hospital 1893 3.8. Student i Uppsala 1860.

Lindström hade avlagt chirurgie studiosus examen.

#### 16. JOHAN FREDRIK HAGSTRÖM 1826—1837.

Född i Nikolai 1791 8.5. Död i Huddunge 1875 3.12. Son av skomakaren *Carl Fredrik Henrik Hagström* och hans hustru *Catharina Greta Weber*.

Student i Uppsala 1807 17.4 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1814 15.12 in usum consistorii. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1815 3.1. Vice kollega vid Maria skola 1815 7.11, ordinarie 1816 22.3. Apologist ibid. 1819 23.4. Pastorex. i Uppsala 1821 11.12. Komminister i Katarina 1825 21.6, tilltr. 1826 1.5 men erhöill 1826 25.4 tjänstledighet från 1.5 till vårterminens slut för att uppehålla sin läraretjänst. Kyrkoherde i Huddunge 1834 22.12, tilltr. 1837 1.5. Hon. prost 1843 14.1. — Kallad 1822 att propredika för en komministertjänst i Maria Magdalena, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Harbo 1830, i Funbo 1831, i Tensta 1832 och i Skuttunge 1833.

Gift i Nikolai 1825 22.10 med *Johanna Gustafva Ericsson*, född i Klara 1795 18.11, död i Huddunge 1841 15.11, dotter av kryddkramhandlaren *Gustaf Johan Ericsson* och hans hustru *Anna Maria Schönmeijer*.

Barnlös.

Hagström hade ej sökt komministertjänsten i Katarina utan uppförts av Stockholms stads konsistorium å förslaget till dettas komplettering.

17. JOHAN NATHANAEL GESTRIN 1837—1845. Se Nikolai, komministrar serie II nr 21.

18. NILS IGNELL 1845—1864.

Född i Skällvik 1806 18.7. Död i Katarina 1864 3.6. Son av torparen i Ingebo under Stegeborg *Nils Månsson* och hans hustru *Maria Larsdotter*.

Student i Uppsala 1825 24.9 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1830 25.5 till pastorsadjunkt i Askeby. Pastorsadjunkt i Vallerstad 1833 27.11. Pastorallex. i Linköping 1837 22.10 med betyget laudatur. Vice pastor i Västra Stenby 1838 31.5. Predikant vid Hedvig Eleonora fattighus 1838 14.8, tilltr. 1840 1.5, men började redan 1840 1.2 tjänstgöra såsom vice predikant. Tillika vice kateket i Hedvig Eleonora 1842 5.4, ordinarie 1842 20.9, på egen begäran avsked 1843 22.9. Komminister i Katarina 1844 23.12, tilltr. 1845 1.5. — Kallad 1842 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena. Å förslag till kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1846, men erhöll vid valet ingen röst. Kallad 1857 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Karlskrona stadsförsamling.

Gift i Vallerstad 1845 31.7 med *Sigrid Florentina Lindmark*, född i Rinna 1819 5.4, död i Engelbrekt 1908 14.3, dotter av komministern i Rinna, sist kyrkoherden i Vallerstad *Gustaf Fredrik Lindmark* och hans hustru *Sigrid Andrietta Norberg*.

Barnlös.

När Ignell sökte komministertjänsten i Katarina ville Stockholms stads konsistorium ej uppföra honom å förslaget emedan han ansågs vara irlärlig i sina skrifter. Ignell överklagade emellertid förslaget hos kungl. maj:t, som 1844 3.9 förordnade att han skulle uppföras å förslaget i stället för F. W. Öfwerström.

Kyrkoherde Ekdahl i Adolf Fredrik yrkade 1843 att Ignell skulle inkallas inför konsistorium emedan han i sina skrifter, framför allt i några tidningsartiklar, avvikit från kyrkans lära och yttrat villomeningar. Efter att åtskilliga gånger ha bordlagt frågan beslöt konsistorium äntligen den 31 oktober inkalla Ignell till nästa sammanträde för att "faderligen råda och förmana honom", men detta finge ej betraktas såsom någon varning. Vid följande sammanträde, den 14 november 1843, höll ordinarie preses, pastor primarius A. Z. Pettersson, ett förmaningstal till Ignell, som dock förklarade, att han intet hade att återtaga av vad han skrivit. När han sedermera överklagade konsistorii förslag till komministertjänsten i Kata-

rina yrkade Ekdahl att han skulle inkallas för varning, i akt och mening att han av kungl. maj:t ej skulle kunna upptagas å förslaget. Genom att upprepade gånger begära bordläggning lyckades konsistorii mera sansade ledamöter förhålla frågan, så att den ej varit uppe till avgörande, när kungl. maj:ts utslag föll.

Angående Ignells författarskap och verksamhet som teolog se bl. a. Nordisk Familjebok.

19. PEHR GUSTAF FREDRIK von HEIDEKEN 1866—1870.

Född i Hovförsamlingen 1830 12.9. Död i Bälinge, Strängnäs stift 1899 13.3. Son av hovmålaren, kunduktören vid Kungl. museum *Pehr Gustaf von Heideken* och hans hustru *Helena Christina Beckstedt*.

Student i Uppsala 1851 13.6 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1855 20.6 till andre pastorsadjunkt i Katarina. Vice komminister ibid. 1855 30.6—30.9. T. f. lärare vid Norra allmänna barnskolan h. t. 1857—1858 18.8. Förste pastorsadjunkt i Katarina 1859 1.5—1861 28.5. Vice pastor ibid. 1859 24.5—24.8. Pastorex. i Uppsala 1859 10.6. Vice pastor i Katarina 1861 28.5—1866 30.11. Tillika bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1862 25.4—1870 12.5. Komminister i Katarina 1865 23.5, tilltr. 1866 1.5. Tillika vice pastor ibid. 1869 28.6—9.8. Kyrkoherde i Bälinge och Tystberga 1870 29.4, tilltr. 1870 1.5. Erhöll 1878 14.6 jus indigenatus i Strängnäs stift. Kontraktsprost 1887 20.4. L. V. O. 1894. — Utan ansökan uppförd 1862 å förslag till komminister i Jakob och Johannes, till kyrkoherde i Ramsjö 1869 och till kyrkoherde i Norrtälje 1869, men avsåde sig alla gångerna.

Gift i Stockholm 1859 17.11, bokf. i Bälinge, Strängnäs stift, med *Carolina Haldina Lidström*, född i Alingsås 1830 4.3, död i Kloster, Strängnäs stift 1905 1.8, begr. i Bälinge, dotter av fröken *Ulrika Carolina Sofia Adelsköld* och icke angiven fader.

Barn: *Eva Helena*, född i Katarina 1860 10.9, död i Engelbrekt 1937 1.6. Gift i Bälinge 1890 28.5 med kyrkoherden i Tumbo och Råby, sist kyrkoherden i Botkyrka och Salem *Johan Wolter Hedberg*, född i Nikolai 1853 24.4, död i Botkyrka 1935 12.1.

*Gustaf Gotthard*, född i Katarina 1862 9.8, död i Djursholm 1937 5.1. Vice härads hövding. Verkställande direktör i Lifförsäkringsaktiebolaget Nordstjernan i Stockholm.

*Ebba Carolina Catharina*, född i Katarina 1865 10.5, död i Eskilstuna 1917 8.6.

Kamrer i Oxelösund—Flen—Vestmanlands jernvägsaktiebolag.

*Carl Fredrik Theodor*, född i Bälinge 1875 8.12. Major i armén, kapten i Norrlands artilleriregementes reserv.

Förslaget till komminister i Katarina upptog von Heideken som enda namn och kungl. maj:t förordnade därför, sedan församlingen förklarat sig nöjd med det ofullständiga förslaget och ej önskade kalla fjärde provpredikant, att val ej skulle äga rum utan att konsistorium skulle för von Heideken utfärda fullmakt å tjänsten.



20. CARL ROBERT LAGERSTRÖM 1870—1881. Se Jakob och Johannes, komminister serie III nr 19.

21. CARL MAGNUS ISBERG 1882—1911.

Född i Växiö stadsförsamling 1840 29.1. Död i Katarina 1911 2.9. Son av domkyrkohantlangaren *Gustaf Nilsson* och hans hustru *Christina Andersdotter*.

Student i Uppsala 1860 10.9 (Smål.). Vikarierande adjunkt vid Växiö högre elementarläroverk 1861—1862. Fil. kand. i Uppsala 1866 29.5. Kollega vid Norrtälje femklassiga elementarläroverk 1866 31.12. Adjunkt vid Växiö högre elementarläroverk 1868 9.10. Fil. dr i Uppsala 1872 31.5. Prästvigd i Växiö 1873 30.1. Brukspredikant och skollärare vid Gustafsberg i Värmdö 1873 13.12, tilltr. 1874 1.1. Kallad 1878 23.5 till professor vid Augustana College och teologiska seminariet i Rock Island, Nordamerikas förenta stater, men antog ej kallelsen. Pastorex. i Växiö 1878 7.12. Komminister i Katarina 1880 26.1, tilltr. 1882 1.5. Erhöll 1880 12.3 jus indigenatus i Ärkestiftet. Vice komminister i Katarina 1880 1.5—1882 30.4. Tillika vice pastor ibid. 1882 7.6—12.7. — Ledamot av direktionen för Prästerskapets änke- och pupillkassa 1895. — Kallad 1879 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena, men avböjde sedan han blivit uppförd å förslaget till komminister i Katarina. Å förslag till kyrkoherde i Klara 1887 och i Ulrika Eleonora 1890.

Gift i Katarina 1883 14.7 med *Anna Josefina Charlotta Wallin*, född i Katarina 1855 8.7, död ibid. 1941 27.9, dotter av slaktaremästaren *Anders Wallin* och hans hustru *Augusta Charlotta Lindberg*.

Barn: *Signe Charlotta Maria*, född i Katarina 1884 16.4.

*Gerda Anna Christina*, född i Katarina 1885 3.6, död ibid. 1945 15.5. Tandläkare.

*Elsa Jenny Catharina*, född i Katarina 1887 12.6, död i Skällvik 1928 2.6. Med. lic. Gift 1:0 borgerligt 1919 20.6, bokf. i Katarina, skilsmässa 1924 9.1, med med. lic. *Nils Fredrik Hedlund*, född i Jakob 1888 28.3 och 2:0 i Ludgo 1924 1.3 med bergsingenjören *Frans Algot Goldkuhl*, i hans andra gifte, född i Växiö 1879 4.3.

*Carl Gustaf Elis*, född i Katarina 1889 2.1, död i München i Tyskland 1918 1.3, bokf. i Matteus. Jur. kand. Advokat.

*Ida Augusta Elisabeth*, född i Katarina 1890 12.8. Gymnastikdirektör.

*Marta Edith Herberta*, född i Katarina 1892 2.7. Gift i Engelbrekt 1935 29.9 med majoren i Värmlands regementes reserv *Ernst Pontus Gerhard Winroth* i hans andra gifte, född i Göta livgardes församling 1879 27.6.

*Karin Edith Maria*, född i Katarina 1894 1.5, död i Gustaf Wasa 1923 8.8. Gift borgerligt 1914 6.11, bokf. i Matteus, med advokaten *Georg Branting* i hans första gifte, född i Adolf Fredrik 1887 21.9.

22. ERNST ALARIK KLEFBECK 1913—1917. Se Sofia, kyrkoherdar nr 1.

23. ALBIN RUNO AHLFELDT 1918—

Född i Katarina 1886 7.3. Son av bleckslagerifabrikören *Albin Theoretius Ahlfeldt* och hans hustru *Agneta Alexandra Schneider*.

Student i Uppsala 1906 5.10 (Sthlm). Teol. kand. ibid. 1910 31.1. Prästvigd i Uppsala 1910 29.5. Vice komminister i Söderhamn 1910 17.6. Tillika vice komminister i Söderala 1910 1.7. Pastorsadjunkt i Vaksala 1911 15.1. Komminister i Rasbo och Rasbokil 1911 18.3, tilltr. 1911 1.4. Folkskollärarexamen i Uppsala 1911 2.6. Pastoratsadjunkt i Katarina 1912 20.4, tilltr. 1912 1.5. Kateket i Katarina 1915 1.10. Predikant vid Provisoriska sjukhuset (sedermera Åsö sjukhus) 1918 1.1. Komminister i Katarina 1918 21.5, tilltr. 1918 1.6. Förordnad att 1935 16.11—30.11 uppehålla även komminister Gybergs tjänst ibid. Med ledighet från komminister-tjänsten i Katarina vice direktörsassistent vid Skyddshemmet Hall 1936 1.7—31.10. Förordnad att 1939 1.9—6.9 tillika uppehålla komminister Gybergs tjänst ibid. Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1918—1942 under semesterledigheter.

Gift i Söderhamn 1911 5.6 med *Hanna Billing*, född i Malmö, S:t Petri 1890 15.2, dotter av tullförvaltaren *Anders Billing* och hans hustru *Botilda Holgersson*.

Barn: *Hanna Margareta*, född i Rasbokil 1912 25.3. Gift 1:0 i Katarina 1937 3.10, skilsmässa 1943 20.9, med ingenjören *Ernst Gunnar Grönqvist*, född i Maria Magdalena 1912 3.9, och 2:0 i Katarina 1944 28.5 med inspektören *Erik Algot Hedberg* i hans andra gifte, född i Ytterlännäs 1903 20.11.

*Runa Ingeborg (Bille)*, född i Söderhamn 1914 19.9. Gift i Katarina 1934 3.10 med mariningenjören *Gunnar Gustaf Adolf Brisng*, född i Motala landsförsamling 1903 7.2.

*Serie II*

1. ENGELBRECHT ROLANDI BURE 1682—1684.

Född troligen i slutet av 1630-talet och troligen i Nora i Ärkestiftet. Död 1684 före 25.6, begr. i Katarina 1684 20.7. Son av kyrkoherden i Nora, Ärkestiftet, *Roland Olai Bure* och hans andra hustru *Märta Pålsson* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala i april 1655 (Upl.). Prästvigd i Västerås 1669 21.5 för Ärkestiftet till komminister i Bromma. Skolmästare vid Katarina skola 1671, ärkebiskopens collationsbrev uppvisades 1671 22.11 i Stockholms stads konsistorium. Komminister i Katarina 1681,<sup>1</sup> tilltr. 1682 1.5.

Gift i Jakob 1671 1.10 med *Catharina Olofsdotter Sund* i hennes första gifte, född och död okänt var och när, dotter av borgaren i Stockholm *Olof Sund* och hans hustru

<sup>1</sup> I Stockholms stads konsistorii protokoll finnes intet om hans utnämning.

*Catharina Johansdotter Gierlinghof* i hennes andra gifte samt gift 2:o 1686, lysning uttogs i Katarina 24.5, med efterträdaren i Katarina *Lars Tuscierus*.

Barn: *Roland*, döpt i Katarina 1672 2.12, död 1749 3.4, begr. i Katarina 1749 6.4. Rådman i Stockholm.

*Margareta*, döpt i Katarina 1674 19.7, begr. i Bogesund (Ulricehamn) 1735 18.3. Gift 1:o i Katarina 1695 3.10 med komministern i Katarina serie II nr 3 *Anders Möller*; 2:o i Katarina 1712 6.5 med komministern ibid. serie I nr 7 *Nicolaus Hedenius* och 3:o i Katarina 1722 12.6 med komministern ibid. serie I nr 8, sist kyrkoherden i Bogesund (Ulricehamn) och Timmelhed *Andreas Lidbäck* i hans första gifte.

*Anna*, döpt i Katarina 1676 12.1, död i Gävle 1753 23.12. Gift 1:o okänt var och när, men före 1695, med handelsmannen i Gävle *Per Persson Jerf*, död i Gävle 1700 15.4 och 2:o i Gävle 1702 1.6 med handelsmannen i Gävle *Henrik Claesson Schröder* i hans andra gifte, född i Stockholm, okänt var, 1673 12.6, död i Gävle 1715 12.5.

*Olof*, döpt i Katarina 1678 10.10, död okänt var och när. Styrman, drunknade i Holland.

*Catharina*, född 1681 19.9, ej införd i Katarina C, död i Gävle 1752 2.11. Gift i Katarina 1704 30.10 med handelsmannen i Gävle *Claes Claesson Schröder*, född i Stockholm, okänt var och när, död i Gävle 1727 29.5.

## 2. LAURENTIUS PETRI TUSCIERUS 1686—1693.

Född i Gävle, okänt när. Död 1693 och enligt Gestrike nations matrikel begr. 1693 15.10, men ej införd i Katarina F. Härkomst okänd, men tillhörde säkerligen vallonsläkten *Touscher*.

Student i Uppsala 1679, ej funnen i studentmatrikeln,<sup>1</sup> men inskriven i Gestrike nation efter 1.11. Prästvigd okänt var och när. Pastorsadjunkt i Hållnäs, okänt när. Ottesångspredikant i Gävle 1682. Nådårspredikant i Katarina 1684 efter komminister Bure. Komminister ibid. 1685 efter 25.9,<sup>2</sup> tilltr. 1686 1.5.

Gift 1686, lysning uttagen i Katarina 24.5, med *Catharina Olofsdotter Sund* i hennes andra gifte, född och död okänt var och när, änka efter företrädaren.

Barn: *Sigrid*, döpt i Katarina 1686 9.12, begr. ibid. 1695 18.2.

*Lars*, döpt i Katarina 1688 3.12, död okänt var och när.

En liten son begr. i Katarina 1690 2.9 och ett barn 1691 23.10.

Kallas även Tuscherus, men skrev sig själv Lars Tuscierus.

## 3. ANDERS MÖLLER 1695—1710.

Troligen född i Katarina, okänt när. Död 1710 i november eller december, ej införd i Katarina F. Son av mjölnaren *Abraham Eriksson* och hans

<sup>1</sup> Intogs i Gävle gymnasium från Gävle skola 1674 23.2 under namnet Laurentius Petri Rospigg, med senare anteckning Tuscherus, och är möjligen identisk med Laurentius Petri Rospigg Gestr., som 1677 7.2 blev student i Uppsala.

<sup>2</sup> I Stockholms stads konsistorii protokoll finnes intet om hans utnämning.

första hustru *N. N.* — Abraham Eriksson var gift 2:0 med Catharina Strandberg, dotter av kyrkoherden i Danviks och Sicklaö församling nr 9 Petrus Jonæ Strandbergius.

Student i Uppsala 1679 15.2 (Sthlm). Prästvigd okänt var och när. Komminister i Katarina 1694,<sup>1</sup> tilltr. troligen 1695 1.5.

Gift i Katarina 1695 3.10 med *Margareta Engelbrechtsdotter Bure* i hennes första gifte, döpt i Katarina 1674 19.7, begr. i Bogesund (Ulricehamn) 1735 18.3 dotter av skolmästaren i Katarina, sist komministern ibid. serie II nr 1 *Engelbrecht Rolandi Bure* och hans hustru *Catharina Olofsdotter Sund* i hennes första gifte, samt gift 2:0 i Katarina 1712 6.5 med komministern ibid. serie I nr 7 *Nicolaus Hedenius* och 3:0 i Katarina 1722 12.6 med komministern ibid. serie I nr 8, sist kyrkoherden i Bogesund (Ulricehamn) och Timmelhed *Andreas Lidbäck* i hans första gifte.

Barn: *Margareta*, döpt i Katarina 1696 29.8, död okänt var och när före fadern.

*Abraham*, döpt i Katarina 1697 23.12, död okänt var och när före fadern.

*Catharina*, döpt i Katarina 1699 19.6, död okänt var och när före fadern.

*Engelbert*, döpt i Katarina 1701 8.5, död okänt var och när efter fadern.

*Anders*, döpt i Katarina 1704 7.5, död okänt var och när före fadern.

Möller avled i pesten.

#### 4. JOHANNES JONÆ LEXELIUS 1712—1725.

Född på Lexe gård vid Gävle 1683, okänt när. Död 1765 8.3, troligen i Öregrund.<sup>2</sup> Son av *Jonas N. N.* och hans hustru *Anna Olofsdotter* samt yngre bror till komministern i Jakob och Johannes serie III nr 3 Olof Lexelius.

Student i Uppsala 1703 23.2 (Gestr.). Prästvigd i Uppsala 1709 4.6 till komministernsadjunkt i Jakob och Johannes. Nådårspräst ibid. 1710 efter brodern. Nådårspräst i Katarina 1710 9.11 efter komminister Möller. Pastorallex. i Uppsala 1712 29.4. Komminister i Katarina 1712 30.4, tilltr. 1712 1.5. Avsatt 1725 10.5 från ämbete och tjänst, men blev 1727 15.2 av kungl. maj:t restituerad till ämbetet. Änjo pastorallex. i Uppsala 1733 27.4. Kyrkoherde i Öregrund 1734, tilltr. troligen 1734 1.5. — Han hade erhållit missiv till åtskilliga församlingar utan att lyckas bliva vald, varför han 1732 1.4 fick kungl. maj:ts brev till Uppsala domkapitel att han skulle befordras till något pastorat.

Gift 1713, lysning i Spånga 1713 6.9, med *Magdalena Pahl* i hennes andra gifte, född 1691 23.11, död 1754 30.1, troligen i Öregrund,<sup>2</sup> dotter av referendarien, sist sekreteraren i Kammarkollegium *Hans Pahl*, adlad 1689 28.2 Pahl, och hans första hustru *Anna Snack*, samt gift 1:0 i Riga 1708 16.11 med inspektoren vid rekognitionen i Riga *Johan Rask*, född och död okänt var och när.

<sup>1</sup> I Stockholms stads konsistorii protokoll finnes intet om hans utnämning.

<sup>2</sup> Öregrunds ministerialböcker börja först 1783.

Barn: *Anna Maria*, född cirka 1714, ej funnen i Katarina C, död i Katarina 1769 8.7. Gift okänt var och när med rådmannen i Öregrund *Jacob Alänning*, död okänt var och när före hustrun.

*Magdalena*, född cirka 1717, ej funnen i Katarina C, död i Uppsala 1794 7.4. Gift okänt var och när, men efter 1743 10.4, med kofferdikaptenen *Thomas Wester* i hans andra gifte, född cirka 1704, död i Katarina 1766 25.3.

*Johan*, född i Katarina 1719 6.10, död i Ovansjö 1766 1.4. Rektor vid Katarina skola 1753—1760, sist kyrkoherde i Ovansjö.

*Jonas*, född och död okänt var och när. Student i Uppsala 1736 19.3 samtidigt med Johan.

*Olof*, döpt i Katarina 1727 25.1, död 1792, okänt var och när. Hospitalssyssloman i Uppsala.

*Catharina*, döpt i Katarina 1730 7.5, död okänt var och när. Troligen den dotter, som blev gift med en guldsmed, möjligen guldsmeden i Öregrund *Peter Pousette*.<sup>1</sup>

*Elisabeth*, född cirka 1734 okänt var och när,<sup>1</sup> död i Roslagsbro 1805 25.8. Gift 1762<sup>1</sup> med vice pastorn, sist komministern i Roslagsbro *Johan Caspersson*, född 1716 16.8, död i Roslagsbro 1784 23.12.

*Johanna*, född<sup>1</sup> och död okänt var och när. Troligen den Johanna Lexell, som blev gift i Katarina 1750 i september, datum ej utsatt, med kofferdikaptenen *Christian Backeman* i hans andra gifte, född cirka 1709, död i Katarina 1772 19.7.

Ett barn begr. i Katarina 1726 16.3.

Bland Lexelius' meriter för komministertjänsten i Katarina anfördes att han hade ett så starkt målföre, att han hördes överallt "i den svåra kyrkan". Katarina kyrka synes sålunda före den ombyggnad, som skedde efter branden 1723, ha haft dålig akustik.

Lexelius kom 1724 i tvistigheter med kyrkoherde Schröder, som han beskyllt för att ha obehörigen taxerat församlingen. Han kunde ej bevisa något sådant och ställdes 1724 3.12 av kämnärsrätten under konsistorii dom. Lexelius klagade hos Svea hovrätt, som dock 1725 28.4 fastställde kämnärsrättens beslut. Han blev 1726 10.5 av Stockholms stads konsistorium avsatt från ämbete och tjänst. Under tiden hade han klagat hos kungl. maj:t över kämnärsrättens och Svea hovrätts beslut, men utan framgång, ty kungl. maj:t fastställde hovrätts beslut. En del församlingsbor anhöllo hos kungl. maj:t att han skulle bli restituerad, men detta avslogs. I en inlaga till Uppsala domkapitel 1726 7.2 har Lexelius hårda utlåtelse om kyrkoherde Schröder och om en gudlös klockares vittnesmål och förmenar, att då församlingen ville ha honom kvar borde kyrkoherden ej med processande få honom avsatt och ansåg att domkapitlet borde förhjälpas honom till en annan lägenhet, emedan han hade hustru och fem barn att försörja. Sedan både prästeståndet och Stockholms stads konsistorium fällt förböner för honom blev han 1727 15.2 av kungl. maj:t restituerad till ämbetet.

<sup>1</sup> Öregrunds ministerialböcker börja först 1783.

Som kyrkoherde Schröder var en fridsam man synes grava skäl ha förelegat för hans ingripande mot Lexelius. Denne framstår i sina inlagor såsom hänsynslös och trätlysten. Arkestiftets herdaminne karakteriserar honom som rik, snål och mäkta sträng.

5. ZACHARIAS WESTBECK 1725—1727.

Född i Västerås 1696 1.6. Död 1765 14.5, begr. i Österlövsta 1765 27.6. Son av tullnären *Anders Ersson* och hans hustru *Elisabeth Schillström*.

Student i Uppsala 1716 5.5 (Vestm.). Mag. ibid. 1722 12.6. Prästvigd i Västerås 1723 1.5 till huspredikant hos Uppsala universitets kansler, riksrådet greve Gustaf Cronhielm af Flosta. Apologist vid Klara skola 1724. Rektor ibid. 1725 4.5. Pastorallex. i Uppsala 1725 25.9. Komminister i Katarina 1725 25.9, tilltr. 1725 1.10. Kyrkoherde i Österlövsta 1726 12.11 på kallelse av patronus friherre Charles de Geer, tilltr. 1727 1.5. Hon. prost 1746 12.2, Kontraktsprost 1759 23.5. Opponens vid prästmötet i Uppsala 1728 och preses vid prästmötet ibid. 1746. — Ledamot av Vetenskapsakademien 1740. — Å förslag till kyrkoherde i Katarina 1751. — Hans porträtt finnes i Österlövsta kyrka.

Gift 1:0 i Stockholm<sup>1</sup> 1723 6.10 med *Hebbla Apollonia Kohlbeckius*, döpt i Kolbäck 1699 6.7, döpt endast till *Hebbla*, döpt i Kolbäck 1699 6.7, död 1764 26.1, ej införd i Österlövsta F, dotter av komministern i Kolbäck, sist kyrkoherden i Svedvi *Jonas Kohlbeckius* och hans hustru *Catharina Sævenbom* i hennes andra gifte. — Hennes syster Margareta var gift med sist kyrkoherden i Maria Magdalena nr 10 J. Forsskåhl i hans första gifte. — 2:0 i Tegelsmora 1765 21.3 med *Rachel Collin*, född i Uppsala 1721 26.3, död okänt var och när, dotter av rådmannen i Uppsala, guldsmedsälldermannen *Bengt Collin* och hans hustru *Elisabeth N. N.*

Barn: 1. *Gustaf*, född i Stockholm 1725 8.6, troligen i Klara, död i Sorunda 1800 15.1. Kyrkoherde i Sorunda.

1. *Catharina Elisabeth*, döpt i Katarina 1727 27.1, död i Himmeta 1804 30.5. Gift 1749 22.10, lysning i Österlövsta 1.10, med komministern i Ulrika Eleonora serie I nr 8, sist kyrkoherden i Himmeta *Nils Anagrius*, född i Lindesberg 1718 11.6, död i Himmeta 1775 9.11.

1. *Jonas*, döpt i Österlövsta 1728 27.3, död okänt var och när. Var vid faderns död bokhållare vid kungl. hovjaktvarvet i Stockholm, sedermera troligen direktör vid Sillkompaniet i Göteborg.

1. *Hedvig*, född i Österlövsta 1729 26.5, död ibid. 1730 8.5.

1. *Petrina*, född i Österlövsta 1730 2.7, död i Örebro 1826 22.7. Gift 1751, lysning i Österlövsta nr 5 i september, med regementspastorn vid Livgardet, sist kyrkoherden i Glanshammar och Ringkarleby mag. *Anders Hedengren* i hans andra gifte, född i Hedemora 1708 10.9, död i Glanshammar 1779 23.12.

1. *Christina*, döpt i Österlövsta 1731 11.9, död okänt var och när. Gift 1752 29.9, lysning i Österlövsta nr 8, med logarvaren i Stockholm *Petter Lind*, född cirka 1712, död i Ulrika Eleonora 1767 12.5.

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

1. *Sofia*, döpt i Österlövsta 1733 28.1, död i Lundby, Västerås stift 1767 30.3. Gift 1755 23.10, lysning i Österlövsta nr 12, med sedermera komministern i Lundby, sist kyrkoherden i Tillberga *Lars Wretling* i hans första gifte, född i Medåker 1724 14.6, död i Tillberga 1780 13.5.
1. *Margareta*, döpt i Österlövsta 1735 31.7, död i Nikolai 1772 17.8. Gift 1757 20.11, lysning i Österlövsta nr 14, med hattstofferaren i Stockholm *Johan Clarin* i hans andra gifte, född och död okänt var och när, intogs 1791 på Borgerskapets gubbbhus.
1. *Hedvig*, född i Österlövsta 1736 10.11, begr. ibid. 1737 24.7.
1. *Apollonia*, döpt i Österlövsta 1740 14.6, död i Klara 1797 1.2. Gift 1760 1.6, lysning i Österlövsta nr 3, med notarien vid Hall- och Manufakturrätten, sist notarien i Förmyndarekammaren i Stockholm, ekonomiintendenten *Johan Norlin*, född 1732, död i Alsike 1797 11.7.

Som predikant var Westbeck framstående, men som expeditjonskarl undermålig. Kyrkobokföringen i Österlövsta under hans tid lämnar åtskilligt öfver att önska.

Litteratur:

Herman Lundström, Anteckningar om en märklig folkpredikant och "vetenskapsman" från Linnés dagar. I Kyrkohistorisk årsskrift 1907.

6. SVEN KINMARCK 1727—1736.

Född okänt var och när. Död 1736 mellan 18.6 och 11.8, ej införd i Katarina F. Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1715 22.9 (Vestg.). Prästvigd 1724, okänt var och när.<sup>1</sup> Pastorsadjunkt i Katarina och e. o. bataljonspredikant vid Livgardet före 1727. Säsom tillhörande annat stift examinerad i Uppsala domkapitel 1727 17.4. Komminister i Katarina 1727 18.4 efter enhälligt val, tilltr. 1727 1.5.

Gift i Katarina 1727 25.7 med *Johanna Raphoun*, döpt i Tyska församlingen i Stockholm 1697 26.6, begr. i Katarina 1761 27.10, dotter av repslagaren och handelsmannen *Johan Raphoun* och hans första hustru *Maria Samo* i hennes andra gifte.

Barn: *Maria*, döpt i Katarina 1729 2.12, död okänt var och när, levde 1793 17.1. Gift okänt var och när med kofferdikaptenen *N. N. Mille*, död före 1793 17.1.

*Lars*, döpt i Katarina 1731 13.9, död i Jakob 1793 17.1, bokf. i Johannis F. Slaktare och borgare i Stockholm.

*Johannes*, döpt i Katarina 1732 8.12, död okänt var och när före 1793 17.1.

7. LARS SVANBORG 1738—1742.

Född okänt var och när. Död i början av 1742, ej införd i Katarina F. Son av korpralen *Jonas Svanborg* och hans hustru *Catharina Helenius* i hennes första gifte.

<sup>1</sup> Ej funnen prästvigd i Skara.

Student i Uppsala 1723 29.7 (Vestg.). Kantor i Skara 1725 15.12. Prästvigd i Skara 1727 15.4 till pastorsadjunkt i Katarina. Vice pastor ibid. 1736 1.5—1737 30.4. Nådårspräst ibid. 1737 11.5 efter komminister Kinmarck. Pastorallex. i Uppsala 1738 20.4. Komminister i Katarina 1738 23.4, tilltr. 1738 1.5.

Gift i Katarina 1738 8.10 med *Anna Catharina Blom* i hennes första gifte, döpt i Katarina 1713 15.11, död ibid. 1767 1.7, dotter av mjölnaren *Erik Eriksson Blom* och hans hustru *Anna Andersdotter Nyman* samt gift 2:o i Katarina 1743 9.8 med efterträdaren *Anders Vikegren*.

Barn: *Erik Jonas*, döpt i Katarina 1739 8.9, död i juli 1767, ej funnen i någon F i Stockholm. E. o. kontorsskrivare i Riksbanken.

#### 8. ANDERS VIKEGREN 1743—1759.

Född i Kuddby 1706, ej återfunnen i Kuddby C. Död 1759 20.6, ej införd i Katarina F. Son av bonden *Per N. N.* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1727 13.12 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1735 7.6 till huspredikant hos friherrinnan *Anna Marta Hägerflycht*. Pastorsadjunkt i Katarina 1738. Komminister ibid. 1742 14.12, tilltr. 1743 1.5. — Å förslag till kyrkoherde i Kvillinge 1759.

Gift i Katarina 1743 9.8 med *Anna Catharina Blom* i hennes andra gifte, döpt i Katarina 1713 15.11, död ibid. 1767 1.7, änka efter företrädaren.

Barn: *Anders*, döpt i Katarina 1744 15.5, död okänt var och när före 1750.

*Anna Catharina*, född i Katarina 1746 12.7, död i Maria Magdalena 1791 21.6.

Gift i Katarina 1770 9.1 med linkrämarens, sist bokhållaren vid Stora Jernvågen *Johan Lars Söderström* i hans första gifte, döpt i Maria Magdalena 1746 15.4, död ibid. 1805 7.5.

*Petrus*, född i Katarina 1748 12.7, död okänt var och när. Inskriven som student i Uppsala 1756 17.9, vistades 1767 22.8 utomlands.

*Anders*, född tv. 1750, ej funnen i Katarina C, begr. i Katarina 1750 7.3.

*Dödfödd son*, tv. begr. i Katarina 1750 7.3.

Vikegrens änka ägde vid sin död gården kvarteret Kejsaren nr 176.

#### 9. ADOLPH STENHAMMAR, vald 1761, tilltr. ej.

Född i Vadstena 1727 28.11. Död i Västra Ed 1798 9.8. Son av rektorn i Vadstena, sist kyrkoherden i Ekebyborna och Ask, *Nils Stenhammar* och hans hustru *Anna Elisabeth Svederus*.

Student i Uppsala 1746 25.3 (Östg.). Mag. ibid. 1752 15.6. Prästvigd i Linköping 1755 26.9 till huspredikant hos riksrådet friherre Hamilton på Blekhem. Pastorallex. i Stockholm 1759 16.11. Vald till komminister i Katarina 1761, men hindrades att få fullmakt och tillträda genom en långvarig process angående valets laglighet. Under tiden utnämnd till kyrkoherde i Västra och Östra Ed i Linköpings stift 1762 11.8, tilltr. 1762 1.10. Svea hovrätt fastställde först 1763 13.7 valet i Katarina, men



Stenhammar föredrog då att stanna i Ed. Stockholms stads konsistorium ansåg emellertid att han borde anses ha varit komminister i Katarina och utlyste nytt val, till vilket nytt förslag uppgjordes. Hon. prost 1782. Deputerad vid jubelfesten i Uppsala 1793. L. N. O. 1793. — Riksdagsman 1789 och 1792, ledamot av bankoutskottet 1789 och av ecklesiastikskottet 1792.

Gift 1:o i Dunker 1762 29.8 med *Anna Sofia Mozelius*, född i Strängnäs 1732 9.12, död i Västra Ed 1772 3.2, dotter av lektorn i Strängnäs, sist kyrkoherden i Dunker och Lilla Malma *Johannes Mozelius* och hans hustru *Ebba Margareta Archenholtz*. — 2:o på Smedstad i Duinker 1772 före 24.9<sup>1</sup> med *Fredrika de Brenner*, född 1748, okänt var och när, död i Söderköping 1801 24.4, dotter av lagmannen Carl de Brenner, adliga ätten nr 1464, och hans hustru *Hedvig Eleonora König*.

Barn: 1. *Elisabeth Margareta*, född i Västra Ed 1764 23.1, död i Lofta 1802 4.4. Gift i Västra Ed 1784 10.6<sup>2</sup> med kyrkoherden i Lofta *Henning Hallström*, född i Danderyd 1749 11.12, död i Lofta 1816 16.12.

1. *Nils*, född i Västra Ed 1765 8.1, död 1815 14.9, okänt var. Auditör vid Pommerska regementet, avsked 1799.

1. *Matthias*, född i Västra Ed 1766 6.7, död i Risinge 1845 7.5. Kyrkoherde i Risinge.

1. *Anna Maria*, född i Västra Ed 1767 6.9, död ibid. 1768 23.3.

1. *Johan*, född i Västra Ed 1769 17.6, död i Uppsala 1799 31.1. Utnämnd lektor i Linköping. En av de aderton i Svenska akademien.

1. *Anna Sofia*, född i Västra Ed 1770 3.8, död ibid. 1780 30.6.

2. *Hedvig*, född i Västra Ed 1773 14.8, död i Drothem 1810 26.5. Gift i Västra Ed 1797 8.6 med kyrkoherden i Drothem *Arvid Johan Wallbeck* i hans första gifte, född i Östra Husby 1748 14.12, död i Drothem 1821 15.1.

2. *Maria Christina*, född i Västra Ed 1774 6.11, död ibid. 1779 19.10.

2. *Ulrika*, född i Västra Ed i januari 1776,<sup>3</sup> död ibid. 1776 17.4.

2. *Ulrika*, född i Västra Ed 1778 5.9, död ibid. 1782 2.6.

2. *Carl*, född i Västra Ed 1780 9.7, död ibid. 1781 3.8.

2. *Carl*, född i Västra Ed 1782 21.5, död på Karlberg i Solna 1827 31.7. Professor vid Karolinska institutet.

2. *Christian*, född i Västra Ed 1783 18.10, död i Häradshammar 1866 10.1. Kyrkoherde i Häradshammar.

2. *Jacob Axel*, född i Västra Ed 1788 10.9, död i Vreta kloster 1826 17.7. Vice pastor i Vreta kloster. Var 1810—1815 bokhandlare i Uppsala.

## 10. CHRISTIAN ROSBECK 1764—1772.

Född 1720 15.11, döpt i Funbo 1720 19.11. Död 1772 27.8, begr. i Katarina 1772 30.8. Son av löjtnanten, sist ryttmästaren *Petter Rosbeck* och hans hustru *Margareta Wijnblad* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1745 4.6 (Upl.), sedan han förut varit i handel och gjort en ostindisk resa. Prästvigd i Uppsala 1750 2.10 till pastorsadjunkt

<sup>1</sup> Vigseln ej införd i Dunkers E.

<sup>2</sup> Vigseln ej införd i Västra Eds E.

<sup>3</sup> Västra Eds C saknas 1775—1777.

i Värmdö. Mag. i Uppsala 1752 15.6. Komminister i Djurö 1753 22.8, tilltr. genast. Komminister i Värmdö 1759 9.5, tilltr. genast. Pastorallex. i Uppsala 1761 15.12 med betyget laudatur. Skolmästare vid Ulrika Eleonora skola 1763 4.2, tilltr. genast. Komminister i Katarina 1764 23.9, tilltr. 1764 1.10. — Å förslag till komminister i St: Olof 1760.

Gift i Djurö 1753 7.10 med *Magdalena Remander* i hennes andra gifte, döpt i Katarina 1721 14.4, död ibid. 1800 9.8, dotter av brännvinsbrännaren, sist kaffekokaren, borgaren *Erik Remander* och hans första hustru *Anna Nyman* i hennes andra gifte samt gift 1:0 i Jakob 1742 24.10 med komministern i Djurö *Johan Halmenius* i hans andra gifte, född möjligen i Hardemo, okänt när, död i Djurö 1752 3.4.

Barn: *Petter*, född i Djurö 1754 23.7, död okänt var och när, efter 1772 2.12, men före 1791 12.8.

*Christian*, född i Djurö 1756 3.12, död i Norrköping, Olai 1796 6.2. Packhusinspektör i Norrköping.

*David*, döpt i Värmdö 1759 5.10, död i Lovö 1812 7.6. Sadelmakare vid Drottningholm.

Komminister Rosbeck har i Djurö upplagt den första husförhörslängden och därvid visat sig som en synnerligen ordentlig man. — Han efterlämnade vid sin död en gård å stadens grund i kvarteret Michael större vid Katarina östra kyrkogata samt ett ansenligt bibliotek, men skulderna överstego tillgångarna. Hans änka dog utfattig.

Kungl. maj:t beviljade 1773 1.6 dubbla nådår för Rosbecks änka.

#### 11. MARTIN ALTÉN 1773—1779.

Född i Valö 1729 2.4. Död i Ed, Arkestiftet 1811 16.3. Son av kyrkoherden i Valö *Martin Altén* och hans andra hustru *Agneta Nordelius*.

Student i Uppsala 1746 31.5 (Rosl.). Prästvigd i Uppsala 1754 16.5 till pastorsadjunkt i Harmånger och Jättendal. Nådårspräst efter kyrkoherden ibid. 1759 21.11. Komministersadjunkt ibid. 1761 i maj. Vice komminister i Katarina 1762 14.5. Pastorsadjunkt ibid. 1764 i oktober. Pastorallex. i Uppsala 1765 2.5. Förordnad 1770 6.11 att förestå tjänste- och nådår efter kyrkoherde Portuan i Katarina. Komminister ibid. 1773 14.9, tilltr. 1773 1.11 genom ackord med Rosbecks änka. Kyrkoherde i Ed och Sollentuna 1777 13.10, tilltr. 1779 1.5. Kontraktspäst 1798 3.10. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1780. — Revisor i Riksgäldskontoret 1792, i Riksbanken 1793.

Gift 1:0 i Katarina 1771 17.9 med *Märta Catharina Hanell*, född i Bollnäs 1743 1.9, död i Ed 1784 7.2, dotter av komministern i Bollnäs *Petrus Olai Hanell* och hans hustru *Brita Portuan*. — 2:0 1785, okänt var och när, med *Fredrika Emerentia Westerberg*, född cirka 1757, okänt var och när, död i Ed 1808 14.11, härkomst okänd.

Barn: 1. *Brita Agneta*, född i Katarina 1772 11.8, död ibid. 1774 3.3.

1. *Gustaf*, född i Katarina 1774 30.6, död i Jakob 1827 28.5. Notarie i Kommerkollegium, assessor.

1. *Sofia Justina*, född i Katarina 1775 14.6, död i Ed 1781 23.9.
1. *Märta Carolina*, född i Katarina 1776 23.9, död i Stockholm<sup>1</sup> 1807 10.9. Gift i Ed 1806 18.10 med kamreraren i Generalassistentkontoret *Olof Fredrik Almquist* i hans första gifte, född i Gävle 1771 14.2, död i Katarina 1826 27.10.
2. *Fredrik Martin*, född i Ed 1786 11.2, död ibid. 1788 19.6.
2. *Nathanael*, född tv. i Ed 1789 24.3, död i Strömstad 1815 11.1. Uppbörds-läkare, kallas *Jakob Natanael* vid dödsfallet.
2. *Agneta (Agnes) Catharina*, född tv. i Ed 1789 24.3, död ibid. 1837 2.4. Gift i Ed 1810 18.3 med krigskommissarien *Carl Gustaf Almquist* på Antuna i Ed i hans andra gifte, född i Gävle 1768 14.9, död i Ed 1846 19.10.
2. *Justina Sofia*, född i Ed 1793 28.7, död i Sala stadsförsamling 1862 23.1. Gift i Ed 1813 31.10 med kyrkoherden i Ed och Sollentuna *Lars Peter Spie-ring*, född i Stockholm<sup>2</sup> 1772 31.1, död i Ed 1835 27.11.

Sedan Altén blivit utnämnd till komminister i Katarina träffade han 1773 4.10 ett ackord med företrädarens änka, som fått dubbla nådår, varigenom han emot att betala henne 6.000 daler kopparmynt fick tillträda tjänsten redan 1773 1.11. Ackordet godkändes av Stockholms stads konsistorium 1773 12.10.

## 12. ISAAC NORDMARK 1779—1786.

Född i Nederluleå 1749 23.3. Död i Nederluleå 1823 11.8. Son av komministern i Nederluleå *Hans Nordmark* och hans hustru *Maria Plantin*.

Student i Uppsala 1767 7.11 (Vesterb.). Prästvigd i Härnösand 1770 4.11 till vice komminister i Nederluleå efter fadern. Pastorsadjunkt i Råneå 1772 och informator för kyrkoherdens söner, vilka han 1773 följde till Uppsala. Pastorsadjunkt i Katarina 1776 9.1. Mag. i Uppsala 1776 17.6. Pastorallex. i Stockholm 1777 29.7. Komminister i Katarina 1778 17.3, tilltr. 1779 1.5. Kyrkoherde i Rödön 1785 11.5, tilltr. 1786 1.5. Kyrkoherde i Nederluleå och Luleå stad 1791, tilltr. 1792 1.5. Kontraktspäst 1791 23.3 från tillträdesdagen. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. Preses vid prästmötet i Piteå 1806. Avsade sig 1819 prostämberet. — Riksdagsman 1810 och ledamot av bankoutskottet och bevillningsutskottet.

Gift i Solna 1786 1.5 med *Anna Helena Wiesbeck* i hennes andra gifte, född i Osmo 1757 30.5, död i Råneå 1838 29.12, dotter av klensmeden *Johan Wiesbeck* och hans hustru *Catharina Falk* samt gift 1:0 i Katarina 1777 28.8 med kofferdikaptenen *Gustaf Fredrik Wallis* eller *Wallis*, död 1781 i oktober då hans fartyg på resa till Lissabon förliste med man och allt.

Barn: *Johan Isaac*, född i Rödön 1787 3.4, död i Luleå stad 1849 6.8. Rektor i Luleå.

*Zacharias*, född i Rödön 1788 7.5, död i Nederluleå 1823 30.3. Fil. mag. Vice kollega i Luleå.

*Matthias*, född i Rödön 1789 19.5, död ibid. 1789 10.9.

*Matthias*, född i Rödön 1790 1.5, död ibid. 1790 15.5.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon F i Stockholm.

<sup>2</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

*Hans Peter*, född i Rödön 1791 16.6, död ibid. 1791 8.9.

*Maria Catharina*, född i Luleå stad 1792 1.9, död i Nederluleå 1813 6.7.

*Hans Peter*, född i Nederluleå 1793 3.8, död ibid. 1822 12.3. Teol. kand. Docent i Uppsala.

*Elisabeth Helena*, född i Nederluleå 1794 21.8, död ibid. 1796 4.1.

*Matthias*, född i Nederluleå 1795 23.10, död ibid. 1796 4.1.

*Margareta Johanna*, född i Nederluleå 1797 5.1, död i Nederkalix 1852 21.6.

Gift i Nederluleå 1821 25.10 med pastorsadjunkten i Luleå stad, sist kyrkoherden i Nederkalix mag. *Carl Eurenius*, född 1788 18.12, död i Nederkalix 1852 1.9.

*Elisabeth Christina*, född i Nederluleå 1798 11.11, död ung, okänt var och när.<sup>1</sup>

### 13. SVEN NEUSTRÖM 1786—1821.

Född 1749 29.6, döpt i Sätters stad 1749 30.6. Död i Katarina 1821 14.6. Son av kopparslagaremästaren *Sven Neiström* och hans hustru *Catharina N. N.*

Student i Uppsala 1763 23.2 (Vestm.-Dal.). Prästvigd i Västerås 1766 15.6 under namnet *Nejström* till vice komminister i Stora Tuna. Komministersadjunkt i Katarina och predikant vid Katarina Fattighus 1770 12.10, förordnad till komministersadjunkt av Stockholms stads konsistorium 1771 8.1. Pastorallex. i Västerås 1773 24.9. Pastorsadjunkt i Katarina 1783 18.3. Komminister ibid. 1785 1.11, tilltr. 1786 1.5. — Å förslag till komminister i Klara 1774, i Katarina 1777 och till kyrkoherde i Danviks och Sickläö församling 1780. — Riksdagsman 1792 och 1800, ledamot av ekonomitskottet 1800.

Ogift.

### 14. CARL JOHAN ÖSTRAND 1822—1825.

Född i Gävle 1790 4.2. Död i Skeptuna 1867 20.4. Son av stadstjänaren *Johan Östrand* och hans hustru *Karin Engström*.

Student i Uppsala 1809 21.6 (Gestr.). Prästvigd i Uppsala 1813 5.2 in usum consistorii. Pastorsadjunkt i Skeptuna och Lunda 1813 5.2. Vice kollega vid Klara skola 1815 4.4. Förordnad 1815 9.5 att uppehålla rektors vid Jakobs skola undervisningsskyldighet. Skolmästare vid Djurgårdens skola 1815 12.10, tilltr. 1815 7.11. Kollega vid Maria skola 1819 27.10. Pastorallex. i Uppsala 1820 13.12. Komminister i Katarina 1822 4.2, tilltr. 1822 1.5. Kyrkoherde i Skeptuna och Lunda 1824 22.9 (fjärde provpredikant), tilltr. 1825 1.5. Hon. prost 1833 27.3. Kontraktsprost 1859 14.9—1864 17.8.

Gift i Skeptuna 1821 28.12 med *Lovisa Christina Fant*, född i Skeptuna 1796 30.11, död ibid. 1880 24.4, dotter av kyrkoherden i Skeptuna och Lunda mag. *Michael Fant* och hans hustru *Johanna Christina Runbom*.

<sup>1</sup> Ej funnen i Nederluleå F.

Barn: *Carl Michael*, född i Katarina 1822 11.10, död i Skeptuna 1902 12.5. Kyrkoherde i Skeptuna och Lunda efter fadern.  
*Johan Wilhelm*, född i Katarina 1824 25.12, död i Skeptuna 1875 29.4. E. o. notarie i Svea hovrätt, lantbrukare i Skeptuna.  
*Pehr August*, född i Skeptuna 1828 23.2, död i Uppsala 1846 2.12.  
*Erik Gustaf*, född i Skeptuna 1831 22.8, drunknade ibid. 1836 12.6.  
*Christina Augusta Catharina*, född i Skeptuna 1833 22.6, död ibid. 1835 27.3.  
*Augusta Carolina*, född i Skeptuna 1836 19.1, död ibid. 1915 10.11.

15. GUSTAF ERIC WINQUIST 1825—1834.

Född i Spånga 1794 7.5. Död i Norrby 1851 2.9. Son av organisten *Eric Winquist* och hans hustru *Anna Maria Jansdotter*.

Student i Uppsala 1812 14.2 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1817 7.6 till pastorsadjunkt i Spånga och Järfälla. Tillika skolmästare ibid. 1821 25.4. Pastorex. i Uppsala 1824 2.12. Vice komminister i Katarina 1825 1.5—31.5. Komminister ibid. 1825 3.5, tilltr. 1825 1.6. Kyrkoherde i Norrby 1832 25.4, tilltr. 1834 1.5. Hon. prost 1844 13.1.

Gift 1:0 i Järfälla 1822 24.2 med *Ulrika Helena Jaensson*, född i Täby 1801 19.8, död i Katarina 1829 26.4, dotter av tolvmannen *Jan Jansson* i Walla och hans hustru *Greta Olofsdotter*. — 2:0 i Katarina 1830 22.9 med *Jacobina Hammargren*, född å Degerfors i Piteå landsförsamling 1808 27.8, död i Uppsala 1892 21.7, dotter av bruksinspektoren, sedermera handlanden *Jacob Hammargren* och hans hustru *Eva Maria Forssberg*.

Barn: 1. *Gustaf Edvard*, född i Spånga 1823 2.2, död i Mörsil 1887 4.11. Apotekare i Mörsil.

1. *Wilhelm Ferdinand*, född i Spånga 1824 24.2, död i Uppsala 1887 18.6. Fil. dr. Läroverksadjunkt i Uppsala.
1. *Edla Erika Helena*, född i Katarina 1826 27.1, död i Hedemora 1907 23.2.
1. *Hilda Ulrika*, född i Katarina 1827 10.9, död ibid. 1828 6.7.
1. *Emma Gustafva*, född i Katarina 1829 9.4, död i Sala landsförsamling 1887 22.8. Handlande i Sala.
2. *Jacob Erik*, född i Katarina 1831 25.10, död i Hedemora 1901 3.12. Borgmästare i Hedemora.
2. *Lorentz Josef*, född i Katarina 1833 19.3, död i Norrby 1842 1.5.
2. *Agnes Maria*, född i Norrby 1834 29.6, död i Hedemora 1861 26.7.
2. *Hilda Johanna*, född i Norrby 1836 10.1, död å Uppsala hospital 1892 14.8. Sinnessvag.
2. *Carl Robert*, född i Norrby 1837 16.4, död i Strömstad 1885 15.8, bokf. i Kroppa. Bergsnotarie i Nykroppa.
2. *Alfred Oscar*, född i Norrby 1839 19.8, död i Uppsala 1914 3.3. Handlande.
2. *Adolf Herman*, född i Norrby 1841 23.6, död i Uppsala 1855 9.9.
2. *Hjalmar*, född i Norrby 1843 26.5, död i Nås 1922 23.7, bokf. i Uppsala. Kronofogde.
2. *Lorens Axel*, född i Norrby 1845 18.1, död i Uppsala 1868 23.11. Med. fil. kand.
2. *Tekla Jacobina*, född i Norrby 1846 24.5, död ibid. 1849 21.4.
2. *Harald*, född i Norrby 1848 16.12, död ibid. 1849 14.3.

2. *Harald*, född i Norrby 1850 14.3, död i Stora Tuna 1914 20.11. Pappershandlare i Borlänge.

Winquist hade ej sökt komministertjänsten i Katarina utan uppfördes av Stockholms stads konsistorium å förslag till kompletterande av det samma.

16. JOHAN FREDRIK MÜTZELL 1834—1846.

Född i Sundsvall 1802 29.4. Död å Fridensborg i Motala socken 1855 30.3. Son av handlanden och rådmannen i Sundsvall *Peter Mützell* och hans hustru *B. M. Björkqvist*.<sup>1</sup>

Student i Uppsala 1821 13.2 (Norrl.). Prästvigd i Härnösand 1825 19.6 till huspredikant hos generallöjtnanten Georg Jägerhorn. Vice predikant vid Borgerskapets Enkehus i Stockholm 1826 3.6. Komministersadjunkt i Ulrika Eleonora 1827 1.5. Pastorsadjunkt ibid. 1827 22.5. Tillika predikant vid Stockholms stads och läns kurhus 1831 4.1—1832 12.9. Pastoral-ex. i Uppsala 1832 2.6. Komminister i Katarina 1832 3.12, tilltr. 1834 1.5. Omhänderhade tillika den prästerliga tjänstgöringen vid Stockholms stads militärkår 1835 4.11—1839 17.12. Kyrkoherde i Burträsk 1845 14.5 med tillträde 1847 1.5, men började tjänstgöra där såsom vice pastor 1846 och fick 1846 31.3 tjänstledighet från komministertjänsten i Katarina.

Gift 1:0 i Ulrika Eleonora 1830 22.9 med *Hedvig Strandberg*, född 1805 12.10, okänt var, död i Katarina 1839 29.10, dotter av trädgårdsdrängen *Per Gustaf Strandberg*, som 1830 vistades i Aspa i Lindesbergs socken, och hans hustru *N. N.* — Hedvig Strandberg hade sedan 1816 vistats i Ulrika Eleonora hos garvaren och kaptenen *Jacob Westin*, men finnes ej i Ulrika Eleonora inflyttningsslängd. — 2:0 i Katarina 1840 19.12 med *Lovisa Elisabeth Lönberg*, född i Klara 1798 5.7, död ibid. 1883 15.3, dotter av kassören *Olof Lönberg* och hans hustru *Lovisa Albertina Pfarr*.

Barn: 1. *Walfrid Theophil*, född i Ulrika Eleonora 1831 13.7, död i Umeå landsförsamling 1857 22.9. Folkskollärare.

1. *Cecilia Elisabeth*, född i Ulrika Eleonora 1833 9.7, död i Östersund 1911 27.6. Gift i Hedvig Eleonora 1862 3.9 med handlanden i Örnköldsvik *Johan Wilhelm Markström*, född i Burträsk 1831 11.4, död i Örnköldsvik 1897 1.2.

1. *Gottfrid Johannes*, född i Katarina 1835 23.4, död okänt var och när. Bruksinspektör. Utflyttade 1860 från Västra Ny till ej angiven ort i Finland.

1. *Sigfrid Ansgarius*, född i Katarina 1837 15.2 död okänt var och när. Sjöman. Var 1862 8.1 mantalsskriven i Stockholm, stadens östra del, arbetslös.

Mützell blev 1842 17.5 inkallad inför Stockholms stads konsistorium och förmanad för "den frihet han sig tillåtit att vid förrättande af ett barndop förkorta trosbekännelsen". Denna förmaning skulle dock ej anses såsom någon varningsgrad. Sedan han 1843 av kyrkoherden i Adolf Fredriks församling *N. J. Ekdahl* angivits för att ha varit överlastad av starka

<sup>1</sup> Hennes förnamn okända emedan Sundsvalls kyrkoarkiv har brunnit.

drycker, varvid han uppträtt på Katarina kyrkogård och hållit tal, beslöt konsistorium 1843 7.3 att han skulle inkallas enskilt inför pastor primarius för att förhållas sitt oordentliga leverne och förmanas samt uppmuntras till ett värdigare leverne. Konsistorium beslöt sedan 1843 21.3 att låta bero vid den givna enskilda varningen.

Mützell reste redan 1854 19.7 till Motala för att genom bad söka återställa sin hälsa och avled där påföljande år.

17. FREDRIK WILHELM ÖFWERSTRÖM 1847—1865. Se kyrkoherdar nr 21.

18. FREDRIK MAGNUS BOSTRÖM 1866—1868.

Född i Nikolai 1815 30.8. Död i Sigtuna 1894 7.12. Son av handelsbokhållaren *Carl Fredrik Boström* och hans hustru *Maria Angelika Ekdahl*.

Student i Uppsala 1833 15.6 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1842 15.12 till pastorsadjunkt i Danderyd. Adjunkt hos predikanten vid Sabbatsbergs fattighus 1843 29.3. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1844 14.5—1854 19.8. Tillika vikarierande lärare vid Frimurarbarnhusets skola 1848 3.8, ordinarie 1849 14.3—1861 21.12. Pastorallex. i Uppsala 1853 2.4. Bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1854 11.8 med tjänstgöring från 1854 19.8. T. f. regementspastor ibid. 1861 3.7, ordinarie 1861 18.10. Intog sin plats som assessor i Hovkonsistorium 1861 23.11 och avgick 1866 1.5. Vice predikant vid Sappörkåren 1862 6.10—1863 31.3. Komminister i Katarina 1865 4.4, tilltr. 1866 1.5. Kyrkoherde i Sigtuna, S:t Olof och S:t Per 1868 21.2, tilltr. 1868 1.3. Kontraktspastor 1879 17.3—1891 i april. — Ledamot av Stockholms läns landsting 1877 och 1878. — Ä förslag till komminister i Jakob och Johannes 1858 och till kyrkoherde i Husby-Sjutolft 1866, men fick 1867 8.2 kungl. maj:ts tillstånd att avgå från detta förslag.

Gift i Stockholm 1869 10.8, bokf. i Heliga Trefaldighet (Bondkyrkoförsamlingen), med *Amanda Maria Ekeberg*, född i Gävle 1833 5.1, död i Sigtuna 1896 30.6, dotter av kollegan i Gävle, sist kyrkoherden i Vassunda och Haga mag. *Bror Gustaf Ekeberg* och hans hustru *Amanda Pagander*.

Barn: *Ebba Amanda Maria*, född i Sigtuna 1871 26.2. Gift i Sigtuna 1898 20.8, bokf. i Hedvig Eleonora, med civilingenjören *Carl Erik Hugo Edling*, född i S:t Olof 1870 21.8.

*Augusta Elisabeth Amalia*, född i Sigtuna 1873 24.7.

19. ERIC AUGUST NORMAN 1868—1874.

Född i Stora Tuna 1831 26.10. Död i Rättvik 1908 31.8. Son av bruksförvaltaren *Per Erik Norman* och hans hustru *Engla Fredrika Lundmark*.

Student i Uppsala 1852 2.6 (Vestm.-Dal.). Prästvigd i Västerås 1855 6.5

till pastorsadjunkt i Garpenberg. Pastorsadjunkt i Nora 1856 12.11. Pastorsadjunkt i Husby 1857 1.5. Vice skolmästare och klockarepräst i Orsa 1858 15.5. Pastorsadjunkt i Hedemora 1858 31.7. Vice pastor i Garpenberg 1859 13.4. Pastorsadjunkt i Stora Tuna 1863 13.5. Pastorallex. i Västerås 1864 14.3. Vice pastor i Järnboås 1864 6.4. Kateket i Maria Magdalena 1866 8.5. Pastorsadjunkt i Katarina 1866 19.6—1868 1.7. T. f. predikant vid Stockholms stads rannsakningsfängelse 1866 13.12, ordinarie 1868 27.6. Kateket i Katarina 1868 1.4. Vice komminister i Katarina 1868 1.5—30.6. Komminister ibid. 1868 29.9, tilltr. 1868 1.11. Kyrkoherde i Säby, Västerås stift 1872 18.11, tilltr. 1874 1.5. Vice pastor i Katarina 1873 1.7—31.8. Regementspastor vid Livregementets grenadierkår 1874 23.10. Kyrkoherde i Dingtuna 1877 30.11, tilltr. 1880 1.5. Kyrkoherde i Rättvik 1892 12.11, tilltr. 1894 1.5. L. V. O. 1900. — Ä förslag till kyrkoherde i Garpenberg 1866.

Gift i Järnboås 1868 5.11 med *Anna Sofia Johansson*, född i Lungsund 1846 5.4, död i S:t Ilian 1926 24.12, dotter av bruksförvaltaren *Carl Axel Johansson* och hans hustru *Anna Ljungdahl*.

Barn: *Elin Anna Fredrika*, född i Katarina 1870 3.6, död i S:t Ilian 1933 3.6. Gift i Rättvik 1897 17.6 med komministern i Alsike och Knivsta *Carl Emil Tillman*, född i Ed, Årkestiftet 1881 10.11, död i Knivsta 1899 10.6.

*Erik Axel Andreas*, född i Katarina 1871 7.8, död i Rättvik 1900 21.4.

*Signe Maria Sofia*, född i Dingtuna 1880 10.6.

*Hilda Erika Victoria Elisabeth (Betty)*, född i Dingtuna 1882 11.3. Gift i Rättvik 1904 15.3 med komministern i Gunnilbo, sist kyrkoherden i Hjulsjö *Frans Gustaf Malmér*, född i Kalmar stad 1867 27.10.

## 20. CARL EUGÈNE FRISTEDT 1874—1917.

Född i Klara 1840 14.10. Död i Katarina 1917 24.12. Son av kryddkramhandlaren *Carl Reinhold Fristedt* och hans hustru *Emelie Eugenia Öström*.

Student i Uppsala 1860 12.5 (Sthlm). Vice lärare vid Frimurarbarnhusets skola i Stockholm 1863 4.6, ordinarie 1863 7.12—1868 28.3. Prästvigd i Stockholm 1863 31.10. Expeditionspredikant på en flotteskader 1864 15.5. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1868 21.1—3.3. Tillika vice kateket i Klara 1868 21.1—30.4. Andre pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1868 1.4—30.4. Vice komminister i Jakob och Johannes 1868 1.5—31.10. Tillika vice kateket i Klara 1868 1.7. Pastorsadjunkt i Katarina 1868 1.11. Tillika kateket i Katarina 1869 1.7. Pastorallex. i Uppsala 1869 29.9. Förste pastorsadjunkt i Katarina 1872 22.1. Komminister ibid. 1873 25.8, tilltr. 1874 1.5. L. V. O. 1903. — Utan ansökan uppförd å förslag till komminister i Vätö 1869 och till kapellpredikant i Ämot 1869, men avsade sig bägge gångerna. Kallad 1871 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena.



Gift i Katarina 1873 22.10 med *Johanna Michaela Agerskov*, född i Visnum 1851 22.10, död i Lidingö 1920 4.2, dotter av skeppsbyggmästaren *Kaj Christian Agerskov* och hans hustru *Maria Elisabeth Paulsen*.

Barn: *Eugenia Elisabeth*, född i Katarina 1874 27.8. Gift i Katarina 1899 7.6 med agronomen *Carl Fritjof Broander*, född Källunge 1867 6.10.

*Carl Christian*, född i Katarina 1876 27.8, död i N. Berkeley i Californien, Nordamerikas förenta stater 1930. Dekorationsmålare.

*Carl Fredrik*, född i Katarina 1878 17.9, död ibid. 1879 15.11.

Fristedt drabbades i början av 1900-talet av sinnessjukdom och var de sista tio åren ständigt tjänstledig.

21. HJALMAR AXEL STENBERG utnämnd 1918, tilltr. ej.

Född i Klara 1873 20.10. Död å Ersta sjukhus i Stockholm 1945 12.12, bokf. i Solna. Son av kryddkramhandlaren *Axel Ludvig Stenberg* och hans hustru *Selma Klintberg*.

Student i Uppsala 1891 15.9 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1896 22.5. Pastorsadjunkt i Öregrund och Gräsö 1896 14.6. Vice pastor i Litslena 1897 1.2. Pastorsadjunkt i Öregrund och Gräsö 1897 1.4. Vice pastor ibid. 1897 1.10. Vice pastor i Estuna 1899 1.12. Komminister i Veckholm 1900 2.6, tilltr. 1900 1.7. På egen begäran avsked från 1902 1.11. T. f. predikant vid Hospitalskyrkan i Gävle 1902 1.10. Fängelsepredikant i Gävle 1904 1.4. Kateket i Katarina 1909 1.11. Pastorsadjunkt i Katarina 1909 9.11. Tillika predikant vid Helgalundskapellet 1909 15.11. Vice komminister i Katarina 1911 2.9—1913 30.4. Vice pastor i Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin 1913 15.7—22.8. Föreståndare vid Svenska Israelsmissionen samt predikant vid Messiaskapellet 1914 1.7—1930 30.11. Vice pastorsadjunkt i Gustaf Wasa 1916 16.12—1917 31.5. Vice pastoratsadjunkt i Engelbrekt 1917 15.9—1919 30.4. Tillika vice pastorsadjunkt ibid. 1918 15.5—14.8. Komminister i Katarina 1918 19.7 med tillträde 1920 1.5, men beviljades på egen begäran avsked 1919 27.6 för att kvarstanna som missionsföreståndare vid Israelsmissionen. Vice pastoratsadjunkt i Matteus 1920 16.6—15.7. Vice komminister ibid. 1921 1.1—31.1. Vice pastoratsadjunkt i Gustaf Wasa 1921 1.3—31.3 och 1.5—31.5. Vice pastorsadjunkt i Matteus 1922 1.7—15.7. Vice komminister i Klara 1922 10.10—31.12. Vice komminister i Engelbrekt 1923 10.12—1924 9.1. Vice pastoratsadjunkt i Gustaf Wasa 1924 1.5—9.6. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1926 1.9. Vice komminister i Nikolai 1929 1.11—30.11. Kyrkoherde i Värmdö och Möja 1930 21.3, tilltr. 1930 1.12. Emeritus 1944 1.4.

Gift 1:0 i Veckholm 1901 3.5 med *Lydia Maria Jansson*, född i Lerbäck 1876 3.5, död i Matteus 1920 18.9, dotter av folkskolläraren *Per Henrik Jansson* och hans hustru *Sabina Mathilda Andersson*. — 2:0 i Matteus 1923 17.1 med sjuksköterskan *Emilila (Emy) Rinman*, född i Harmånger 1868 11.9, dotter av kamreraren *Karl Wilhelm Rinman* och hans hustru *Alma Aurora Broberg*.

Barn: 1. *Sture*, född i Veckholm 1902 26.2. Tandläkare i Stockholm.

1. *Gösta*, född i Gävle 1903 18.8. Farmare i Canada.

1. *Ingrid*, född i Gävle 1906 25.1. Föreståndarinna för Birkagårdens expedition i Stockholm.

22. CARL EDQUIST 1920—1931. Se kyrkoherdar nr 25.

23. GABRIEL AROSENIUS 1932—

Född i Nås 1881 24.4. Son av kyrkoherden i Nås, sist kyrkoherden i Folkärna *Daniel Bernhard Arosenius* och hans andra hustru *Maria Charlotta Arborelius*.

Student i Uppsala 1900 25.9 (Vestm.-Dal.). Teol. kand. ibid. 1906 15.9. Prästvigd i Västerås 1906 16.12. Pastorsadjunkt i Folkärna 1906 16.12. Vice komminister ibid. 1907 1.6. Vice pastor ibid. 1907 1.7. Kapellpredikant i Idre 1907 3.8, tilltr. 1907 1.9. Vice pastor i Folkärna 1908 15.7—19.8. Komminister i Arboga landsförsamling 1909 4.9, tilltr. 1910 1.5. Vice pastor och vice komminister i Medåker 1911 10.7—24.8 och 1912 28.6—4.8. Vice pastor i Himmeta 1913 14.6—14.7. Tillförordnad komminister i Säterbo 1913 20.12—1914 30.4. Komminister i Norberg 1914 12.9, tilltr. 1915 1.5. Tillika lasarettspredikant ibid. 1915 1.5. Tillika vice pastor ibid. 1916 16.4—8.5. Kyrkoherde i Dalarö, Ornö, Utö och Nämndö 1923 16.8, tilltr. 1923 1.9. Frånträdde Nämndö 1929 1.5. Komminister i Katarina 1931 31.3, tilltr. 1932 1.5. Förordnad att 1935 1.11—15.11 uppehålla även komminister Gybergs tjänst ibid. — Erhöll 1935 jus indigenatus i Strängnäs stift. L. V. O. 1942. — Kallad 1929 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid. Å förslag till komminister i Maria Magdalena 1930, till kyrkoherde i Bromma 1937 och till kyrkoherde i Maria Magdalena 1940.

Gift i Södertälje 1911 22.6 med *Mary Sofia Detthow*, född i Hjulsjö 1884 10.6, dotter av civilingenjören *Rudolf Theodor Detthow* och hans hustru *Anna Sofia Hoflander*.

Barn: *Anna Birgitta Maria*, född i Arboga landsförsamling 1914 26.1.

*Ingrid Gabriella Elisabeth*, född i Norberg 1917 9.3, död på resa med m/s Columbia 1938 1.8, bokf. i Katarina. Gymnastikdirektör.

*Henrik Rudolf Daniel*, född i Norberg 1918 19.12. Löjtnant.

*Per-Axel Daniel Rank*, född i Norberg 1920 7.11. Skådespelare.

### Serie III

1. PER JOHAN GYBERG 1926—

Född i Norrtälje 1888 9.5. Son av skomakaren *Per Erik Gyberg* och hans hustru *Emerentia (Emma) Laurentia Edström*.

Student i Uppsala 1906 29.8 (Upl.). Teol. kand. ibid. 1910 14.9. Präst-

vigd i Uppsala 1910 18.12. Vice komminister i Gräsö 1911 7.1. Komminister ibid. 1911 25.4, tilltr. 1911 1.5. På egen begäran avsked 1914 18.2 från 1914 1.5. Pastorsadjunkt i Oscar 1914 1.5. Tillika pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1915 16.7—15.8. Tillika komministersadjunkt i Ulrika Eleonora 1915 11.9—1917 31.5. Tillika vice komminister i Nikolai 1917 15.7—15.8. Tillika vice pastoratsadjunkt i Katarina 1918 1.6—30.6 och 1.9—31.12. Pastoratsadjunkt i Katarina 1918 27.12, tilltr. 1919 1.1. Tillika pastorsadjunkt i Oscar 1919 1.1—31.5 och 1.8—31.8. Komminister i Katarina 1924 16.12, tilltr. 1926 1.5. Förordnad att 1941 1.12—10.12 uppehålla även komminister Arosenius' tjänst ibid.

Gift 1:0 i Kävlinge 1922 19.12, skilsmässa 1939 13.11, med *Ester Valborg (Gaby) Ohlsson* i hennes andra gifte, född i Kävlinge 1891 5.2, dotter av byggmästaren *Per Ohlsson* och hans hustru *Charlotta Nordström* samt gift 1:0, okänt var och när, med danske undersåten *N. N. Knuppert*, från vilken hon blev skild. — 2:0 i Gävle, Heliga Trefaldighet 1940 30.4 med *Dorothea Martha Katharina Johanna Schrötter*, född i Marburg i Tyskland 1914 15.1, dotter av professorn dr phil. *Willibald Schrötter* och hans hustru *Elisabeth Katharina Ritzert*.

Barn: 2. *Aslög Dorothea*, född i Katarina 1941 31.5.  
2. *Per Ragnar*, född i Katarina 1946 16.4.

## *Klara församling*

---

Under medeltiden hörde Norrmalm till Solna socken. Å dess östra sida fanns S:t Jakobs kapell, som dock stod i nära förbindelse med Solna. Klara kloster var självständigt i förhållande till prästerskapet i Solna och S:t Jakobs kapell och har intet annat än namnet gemensamt med den nuvarande församlingen.

Genom privilegiebrevet för Stockholm 1529 lades Solna såsom annex under Stockholm, d. v. s. såsom annex under S:t Nikolai församling och förblev annex till S:t Nikolai till 1636. Norrmalm kvarstod visserligen såsom en del av Solna, men invånarna i det samhälle, som åter tillväxte på malmen under 1500-talet, kommo i realiteten att vända sig till Storkyrkan i Stockholm, som ju låg betydligt närmare. Invånareantalet på Norrmalm växte emellertid kraftigt, vilket föranledde Johan III att uppföra Klara kyrka. Arbetet därmed började 1677 och omkring 1590 torde kyrkan ha tagits i anspråk för gudstjänst, varför en kyrkoherde för Norrmalm blev tillsatt. Den förste kyrkoherden å Norrmalm, Haquinus Olai, torde ha tillträtt sin tjänst 1590.

Norrmalm lydde sedan Gustaf I:s tid under Stockholm, men skulle i anseende till tomtören och dagsverken lyda under Stockholms slott. På denna dubbelställning gjordes ett slut 1602 genom att Norrmalm blev egen stad, vilket malmen förblev till 1636, då den inkorporerades med Stockholm.

Norrmalms församlings gräns i norr blev rätt svävande. Tydligen hade det varit meningen att församlingen skulle omfatta blott den stadsbebyggda delen av malmen, men folket vid de kungliga ladugårdarna höll sig ej till Solna utan till Norrmalms församling under åberopande att de hörde till slottet. Från 1636, då Solna upphörde att vara annex till S:t Nikolai, räknades emellertid de kungliga ladugårdarna till Solna och Norrmalms församling kom att sträcka sig till stadens gräns i norr. Allt eftersom denna flyttades ökades alltså församlingens område. Stadens norra tullport låg på 1640-talet i hörnet av Drottning- och Barnhusgatorna, flyttades 1650 till nuvarande Odengatan och 1699 till Stockholms nuvarande gräns

mot Solna. Så långt norrut kom emellertid aldrig Klara församling att sträcka sig.

Invånareantalet i Norrmalms församling ökade starkt och 1643 25.11 uppdelades församlingen i tvänne, S:ta Klara församling väster om Brunkeberg och S:t Jakobs församling öster om berget. Malmkillnadsgatan å Brunkebergs rygg utgör fortfarande Klara församlings gräns i öster. Genom inkorporering i Stockholm 1644 av en del av Munklägret och 1647 av ytterligare delar därav utökades dock Klara församlings område åter, men redan 1671 22.3 avskildes Munklägret till egen församling, som skulle heta Munklägrets församling, men erhöll namnet Kungsholms eller Ulrika Eleonora församling. Gränsen mellan Klara församling och den nya församlingen blev Klara sjö, varvid Blekholmen förlades under Kungsholms församling. Genom utfyllning växte emellertid Blekholmen ihop med Norrmalm, men överfördes först 1924 till Klara församling.

Norra delen av Klara församling skulle enligt kungl. brev 1671 utgöra en egen församling tillsammans med norra delen av Jakobs församling, se Brunkebergs- eller Kungsbacksförsamlingen! Häri vidtogs dock redan 1673 11.6 den ändringen att västra delen av Norrmalm norr om Kammakaregatan blev en under Klara lydande annexförsamling med namnet S:t Olofs församling. Genom kungl. resolution 1773 30.11 blev denna annexförsamling eget pastorat från 1775 1.5 under namnet Adolf Fredriks församling, varvid gränsen mellan denna och Klara förlades i nuvarande Tunnelgatan.

En gränsreglering i söder företogs 1906 16.3 då Helgeandsholmen, vars västra del hört till Klara, förlades till Nikolai församling. Norrström är därefter Klara församlings gräns i söder.

Klara församlings gränser utgöras sålunda numera av Tunnelgatan i norr, Malmkillnadsgatan i öster, Norrström i söder och Klara sjö i väster.

Vid den stora eldsvådan i Klara i juli 1751, då även kyrkan avbrann, gingo de äldre delarna av Klara kyrkoarkiv förlorade till oersättlig skada för all personhistorisk forskning. Ordnad kyrkobokföring i församlingen hade förekommit åtminstone sedan 1620.

## Kyrkoherdar

### 1. HAQUINUS OLAI cirka 1590—1596.

Född okänt var och när. Död 1596 i slutet av februari, begr. S:t Matthiæ dag. Härkomst och studier okända. Blev kyrkoherde å Norrmalm cirka 1590. Bevistade Uppsala möte 1593 och blev då åter tagen till vänskap ehuru han förut antagit liturgien. Enligt uppgift i Stockholms stads konsistorii protokoll avled han den 30 februari (sic.)

Om gifte är intet känt.

## 2. ERICUS ERICI 1596—1606.

Född okänt var och när. Död 1606. Härkomst och studier okända. Var hovpredikant hos hertig Carl då han 1593 undertecknade Uppsala mötes beslut. Insattes 1596 4.8 till kyrkoherde å Norrmalm i närvaro av ärkebiskopen och malmborgarna samt var med säkerhet kyrkoherde där ännu 1603. Han levde 1606, då han gjorde testamente, men torde ha avlidit samma år, emedan Rüdling, Det i flor stående Stockholm, uppger 1606 såsom hans dödsår.

Gift med *Elisabeth Widichsdotter* i hennes första gifte, född och död okänt var och när, levde 1635 13.6, dotter av *Widich N. N.* och hans hustru *Christina Jönsdotter* i hennes första gifte samt gift 2:0 senast 1614 med *Lars Abrahamsson*, som var död före 1635 25.5.

Barnlös.

Både Jöran Nordberg, S. Claræ minne och Westén, Hofclereciets historia, antaga att Ericus Erici å Norrmalm icke avlidit 1606 utan fått lämna sin tjänst och senare blivit pastor i Klostret (Riddarholmen). Holmquist anför i Svenska kyrkans historia detta såsom säkert, men de voro dock två skilda personer, vilket med säkerhet framgår därav, att änkan efter Ericus Erici i Klostret hette Ingrid. — Då arvingar efter Ericus Erici å Norrmalm 1635 förgäves sökte av hustru Elisabeth Widichsdotter utfå arv efter herr Erik på Norrmalm omtalas han endast såsom salig herr Erik på Norrmalm, vilket också tydligt visar att han ej haft någon senare tjänst.

## 3. HENRICUS JOHANNIS OPSOPÆUS 1607—1612.

Född okänt var och när. Död i Stockholm 1612 30.1. Har kanske ursprungligen haft namnet Kock, som latiniserats till Opsopæus. Härkomst okänd, men var bror till professorn och domprosten i Uppsala Claudius Opsopæus.

Student i Uppsala 1595 vid universitetets återupprättande (Upl.). Mag. ibid. 1600 22.1. Rektor vid Trivialskolan i Stockholm 1601. Kyrkoherde å Norrmalm 1607, introducerad 1607 30.1.

Gift 1:0 med *Ingeborg Grubb*, dotter av kyrkoherden i Nederluleå *Andreas Petri Grubb* och hans hustru *Christina Samuelsdotter*. — 2:0 med *Karin N. N.*, som efterlevde barnlös.

Av barn äro kända: 1. *Anna Kock*, född 1606, död i Åbo 1674. Gift 1633 med lektorn i Åbo sist biskopen ibid. *Æscillus Olavi Peträus* i hans andra gifte, född i Grums 1593, död i Åbo 1657 26.9.

## 4. PETRUS ERICI ROSLAGIUS eller ROSLAGIANDER 1613—1644.

Född i Roslagen, okänt var och när. Död i Stockholm 1644, själarिंगning i Nikolai 3.4, i Riddarholmen 4.4. Härkomst okänd. Tjänstgjorde

som kaplan i Alunda och Morkarla då han vid ett tillfälle fick Carl IX till åhörare. Hans predikan behagade konungen så att han med kungligt understöd fick fortsätta sina studier, först i Uppsala, där han förekommer som student 1611, och sedermera utomlands. Hovpredikant hos Carl IX 1609 eller 1610. Kyrkoherde å Norrmalm 1613 3.1. Mag. i Uppsala 1622 17.9 (primus). Tillika kyrkoherde i Bromma 1622 eller 1624. Tillika Corrector typographiorum 1632. — Riksdagsman 1633.

Gift 1:o före 1617 1.7 med en dotter till hustru *Karin* i Traneby, som var änka efter kyrkoherden i Alunda *Christopher N. N.*<sup>1</sup> — 2:o 1642 (?) med *Justina Johansdotter* i hennes andra gifte, död 1666, förut gift med kyrkoherden i Veckholm, Kungshusby och Torsvi Mag. *Erik Leuchovius*, född 1586, död 1641 29.3.

Barn: 1. *Peder Clarman*, född och död okänt var och när, levde 1663. Var 1655 ingenjör i Krigskollegium.

1. *Isak Clarman*, född och död okänt var och när, levde 1663. Sökte 1643 bli prästvigd på faderns kallelse, men råddes av Upsala domkapitel att söka annat yrke.

Bröderna Clarman fingo, efter uppgörelse med styvmodern, 1655 31.3 fasta å faderns gård i kvarteret Björnen och sålde densamma 1663.

Kyrkoherde Petrus Erics förordnades 1619 24.9 av ärkebiskopen att under kyrkoherdevakansen i Nikolai sammankalla Stockholms stads konsistorium till dess sammanträden. — Under hans tid delades Norrmalms församling i tvenne, S:ta Klara och S:t Jakob.

##### 5. STEFAN GALLIUS 1645—1647.

Född i Stockholm, okänt var och när. Död 1647 8.9, begr. 1647 15.9. Härkomst okänd.<sup>2</sup> Studier och prästvigning okända. Var huspredikant hos rikskansleren Axel Oxenstierna, då han 1630 blev garnisonspastor i Elbingen, i vilken befattning han kvarstod till 1631. Mag. i Marburg 1633. Var 1633 åter huspredikant hos Axel Oxenstierna. Politices lector i Åbo 1634 13.8. Kort därpå kungl. hovpredikant och fick förordnande att biträda Johannes Matthiæ vid drottning Christinas undervisning. Utnämndes av drottningen 1639 27.9 till kyrkoherde i Vallentuna, men tillträdde ej emedan domkyrkosysslomannen Johannes Nybelius redan av Uppsala domkapitel var utnämnd till denna tjänst. Kallades 1644 enhälligt till kyrkoherde i Klara, tilltr. troligen 1645 1.5. Tillika kyrkoherde i Bromma 1645 25.2, tilltr. 1645 1.5. Drunknade jämte två av sina barn på Ulvsundasjön 1647 8.9 då han var på väg från Bromma till staden.

Gift 1:o okänt var och när med *Margareta Theusdotter*, död 1642, dotter av rådmannen i Vadstena *Theus Larsson* och hans första hustru *Gertrud Birgersdotter*. — 2:o okänt

<sup>1</sup> Olands härads dombok 1617 1.7.

<sup>2</sup> Enligt Svenska adelns ättartavlor möjligen son till ståthållaren Claes Galle i Finland (adliga ätten nr 194) och hans hustru Margareta Ekelöf.

var och när med *Maria Nilsson*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. Hon levde ännu 1663 30.4 då hon sålde en gård i kvarteret Svanen.

Barn: Utom de tvenne barn, som drunknade med fadern 1647 8.9 funnos ytterligare barn ty 1649 12.3 förordnades tre personer att verkställa arvsskifte mellan änkan och de efterlätna barnen. I sitt första gifte synes Gallius ha haft en dotter, som 1648 skulle gifta sig, ty konsistorium bestämde 1648 22.11 att dottern skulle ha halvp parten med sig och änkan behålla halvp parten (av nådårsinkomsterna?)

En hustru *Maria Hansdotter*, tydligen felskrivning, mr. Staffans änka och hennes måg, mag. *Johan Kempe*, voro 1653 12.11 instämnda inför Stockholms stads konsistorium att svara hr *Olavus Westelius'* hustru, hustru *Margareta Jakobsdotter*, för värdet av vissa persedlar. Kempe visade att hustru *Maria* hade större fordran å *Westelius*. Av en i konsistorii acta befintlig räkenskap framgår att *Westelius* 1649 tjänstgjort i Bromma. En inlaga är undertecknad av hustru *Maria*, men högra nedre hörnet är borta så att endast *Maria Nils . . .* kvarstår. Hon torde alltså ha hetat *Maria Nilsson* och vara identisk med *Gallius'* änka.

#### 6. SAMUEL BENEDICTI HAMARINUS 1648—1663.

Född i Ovansjö, okänt när. Död i Stockholm 1667 efter 14.1, begr. i Klara kyrka 1667 21.3 strax innanför lilla södra dörren i högkoret. Son av bonden *Bengt* i Hammarby och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1627 i juni. Prästvigd 1629, troligen i Uppsala. Komminister i Norrmalms församling 1630. Mag. i Uppsala 1639 29.1. Konrektor vid Stockholms Trivialskola 1639 20.5. Tillika rektor ibid. 1640 10.5. Tredje ordinarie kungl. hovpredikant 1643 12.12, men fick åtminstone till sommaren 1644 behålla sin tjänst vid skolan. Överhovpredikant 1647 23.6, men torde aldrig ha tillträtt denna befattning emedan han utnämndes till kyrkoherde i Klara 1647 27.10. Tillträdde denna tjänst troligen 1648 på hösten. Tillika kyrkoherde i Bromma 1652 12.1 och kontraktspastor. Avsatt 1663 i juli och levde sedan som privatman i Stockholm. — Riksdagsman 1643, 1650 och 1660.

Gift 1:o okänt var och när med *Brita Thomsdotter*, död troligen 1649, begr. i Klara kyrka 1649 i februari, dotter av borgmästaren i Norra förstaden *Thomas Johansson* i hans första eller andra gifte. — 2:o i Nikolai 1650 12.12 med *Maria Catharina Karckman* i hennes första gifte, född okänt var och när, begr. 1681 4.1, dotter av rådmannen i Stockholm *Henrik Karckman* och hans hustru *Anna Andersdotter* samt gift 2:o cirka 1675 med kungl. livmedicus, rådmannen i Stockholm, sist preses i Collegium medicorum *Zacharias Wattring* i hans andra gifte, född i Södertälje 1620 5.12, död 1687 30.7, begr. i Nikolai 1687 29.9.

Barn: 2. Ett barn, begr. i Klara kyrka "pestilentieåret" (1654 eller 1657).

2. *Gustaf*, född i Stockholm 1653 17.8, död i Vireda 1731 16.7. Överjägmästare, adlad 1683 4.6 *Hammarberg*.

2. *Anna*, död före 1675. Gift på 1660-talet med advokatfiskalen i Kommerkollegium, sist assessorn i Svea hovrätt *Lars Andersson Hyltén* i hans första gifte, född cirka 1640, död 1697 före 22.10.



2. *Maria*, född cirka 1661, död okänt var och när. Gift med sin svägers broder advokatfiskalen i Kammarkollegium, sist kammarrådet *Johan Andersson Hyltén*, adlad 1682 1.3 *Silfvercrantz*, född i Småland 1645 26.6, död 1717 1.2.
2. *Samuel*, född i Stockholm 1663, död i Norra Solberga 1735 21.12, begr. i Södertälje. Överjägästare, adlad 1705 20.9 *Hammarfelt*.

Orsaken till Hamarinus' avsättning var en händelse, som av vår tid bedömes på ett helt annat sätt än av hans samtida. En av hans pigor i Bromma prästgård hade sommaren 1663 i ett anfall av svärmod hängt sig i prästgården och ingen vågade skära ned henne, ty detta tillkom bödeln. När Hamarinus kom ut till Bromma var han emellertid fördomsfri nog att skära ned henne — dock först efter att ha hållit ett långt förhör med sina underhavande angående hennes självmord. Det blev stor skandal. Genom att själv skära ned pigan hade han fallit bödeln i ämbetet och dragit ned sitt prästerliga ämbete. Saken drogs inför både häradsrätt och konsistorium och Hamarinus blev avsatt både från ämbete och tjänst. Av kunglig nåd återfick han emellertid prästämbetet och blev genom ett kungligt brev restituerad till heder och ära, men sin kyrkoherdetjänst återfick han ej. Sedan han fått lämna sin tjänst i Klara kvarbodde han i Stockholm, där han höll föreläsningar vid Stockholms gymnasium.

Hamarinus sökte få Stockholms stads konsistorium att ingripa för att återfå sin kyrkoherdetjänst, men förgäves. Det förefaller som om de värda herrarna i konsistorium med glädje sett att han fått lämna sin plats. Konsistorium motarbetade honom på allt sätt. Han var illa tåld av sina medbröder, som han ofta visat sidvördnad. Han hade för vana att alltid komma för sent till konsistorii sammanträden därest han överhuvud nedlät sig till att infinna sig, och fann tydligen ej vidare behag i de vördiga herrarnas sammankomster, där man huvudsakligen sysslade med de ofta förekommande brotten mot sjätte budet, men visade betydligt mindre intresse för frågor, som Hamarinus fann viktigare. Då man t. ex. 1657 diskuterade möjligheten av själavård för de pestsjuka och ingen av de närvarande vågade åtaga sig att besöka de sjuka, kom Hamarinus inrusande — som vanligt för sent — och utropade: "här får jag väl ej stanna, ty i går besökte jag ett par pestsjuka". Det uppstod naturligtvis stor uppståndelse, men något annat resultat av förhandlingarna följde ej, annat än att Hamarinus ytterligare lyckades reta upp sina kolleger.

Efter sin avsättning kunde Hamarinus leva privatmannens lugna liv, ty han var mycket förmögen. Han ägde en gård vid Långbrogatan i Klara, ett hus vid Drottninggatan, två andra gårdar och två väderkvarnar å Norrmalm samt i staden inom broarne ett stenhus å tomten nuvarande kvarteret Cybele nr 3, vars tomt sträckte sig ända ned till nuvarande Stora Nygatan ifrån Västerlånggatan, där huset var beläget. Detta hus hade han fått med sin första hustru och därmed lagt grunden till sin för-

mögenhet. Han förstod även att göra sitt kapital fruktbarande och var känd som en långivare, som tog höga räntor. Vid denna tid var det ej ovanligt att taga en ränta om åtta eller tio procent på utlånat kapital så han hade i vår tid säkerligen blivit stämplad som ockrare.

Som ett bevis på den ovanliga egenmäktighet och den hänsynslöshet Hamarinus kunde visa kan följande händelse anföras. På hösten 1665 fick major Julius De la Chapelle av en händelse höra, att hans fars kista ej längre stod kvar i sin grav i Klara kyrka utan blivit upptagen och ställd under en bänk. Fadern var den bekante överstelöjtnanten Adam De la Chapelle, gemenligen Laskepelle kallad. Vid av majoren företagen undersökning visade det sig, att uppgiften var riktig och att kistan på sin tid blivit upptagen ur graven på befallning av Hamarinus, då denne var kyrkoherde i Klara. De la Chapelle anklagade då Hamarinus inför Stockholms stads konsistorium för tjuveri, våld och rov. Konsistorium beslöt 1665 15.10 att upptaga saken till behandling, emedan Hamarinus vore till ämbetet restituerad. Genom vittnesmål av dödgrävare och ringare blev bevisat att Hamarinus, troligen pestilentieåret, d. v. s. 1654 eller 1657, låtit bygga en trappa ned till sin grav, där han just låtit begrava ett sitt barn. För att få utrymme till trappan hade han låtit borttaga De la Chapelles kista och givit order att den skulle ställas in under en bänk i kyrkan. Efter detta vittnesförhör sökte Hamarinus förlikning, men utöver skadestånd och gravens återställande, vartill Hamarinus var villig, fordrade De la Chapelles arvingar att han skulle bekosta ett monument i Klara kyrka över Adam De la Chapelle. Härtill vägrade Hamarinus och lät saken ha sin gång. Den 6 november blev han av konsistorium dömd att återställa graven och att mista prästämbetet tills världslig rätt yttrat sig angående beskyllningen för tjuveri, våld och rov. Rådhusrätten befriade honom i sitt utslag den 13 december för denna beskyllning, men dömde honom att böta 400 daler silvermynt för hans egenmäktiga och förargelseväckande förfarande.

Samuel Hamarinus var emellertid ej blott en egensinnig och hänsynslös person utan en synnerligen dugande man. Som kyrkoherde i Klara ägnade han sig särskilt åt skolväsendet och på hans initiativ och genom hans kraftiga bedrivande tillkom Klara skola. Dess skolhus uppfördes på Klara kyrkogård och bär ännu i en inskription vittne om hans nit för skolan. Före skandalen i Bromma var han en allmänt aktad man.

Mäster Samuelsgatan i Stockholm har fått sitt namn efter Hamarinus. I alla biografier kallas han Hammarinus, men skrev själv sitt namn Samuel B. Hamarinus. Som hans dödsår uppgives av hans biografer 1665, men han levde ännu 1667 14.1, då han omnämndes i Stockholms rådsturätts civilprotokoll såsom levande.

Hamarinus' porträtt finnes i Klara församlings ägo.

7. SAMUEL PETRI BRASK 1663—1668.

Född i Veta 1613 22.5. Död i Stockholm 1668 12.6, begr. i Klara kyrka 1668 31.7. Son av komministern i Veta och Viby, sist kyrkoherden i Västra Ny *Petrus Johannis* och hans hustru *Elisabeth Larsdotter Brask*, som skall ha härstammat från en bror till biskop Hans Brask.

Student i Uppsala 1633 6.9 (Östg.). Student i Leyden 1641 19.7. Gjorde åren 1641—1644 vidsträckta utrikes resor, bl. a. till Frankrike och Spanien och blev mag., okänt var och när. Lektor i vältalighet och poesi i Linköping 1644, tilltr. 1644 6.8. Hade erbjudande om Risinge pastorat 1646 och Säby pastorat 1648, men avböjde. Kyrkoherde i Ekeby och Rinna 1648, tilltr. 1649 1.5 och prästvigdes 1649 5.5. Lämnade lektoratet 1649 24.8. Kungl. hovpredikant 1654. Kallad 1656 till kyrkoherde i Norrköping, men avböjde. Kyrkoherde i Klara 1663 4.8. invigdes därtill 1663 11.10 och tilltr. troligen 1.11. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1663 4.11. — Presses vid prästmötet i Linköping 1655. — Riksdagsman 1654 och vid riksdagen i Stockholm 1660. Utsågs 1668 av Stockholms stads konsistorium till herredagsman.

Gift 1:o 1644 13.10 med *Helena Eriksdotter Wallerius* i hennes tredje gifte, död 1647 3.5, dotter av kyrkoherden i Högsby på Öland *Ericus Haquini Wallerius* och hans hustru *Catharina Ungius* samt gift 1:o 1618 med kamreraren över hovstaten, sist landsbokhållaren i Östergötland *Simon Andersson*, född i Västerås 1588, död 1637 10.8 och 2:o 1638 med lektorn i Linköping mag. *Daniel Jonæ Kylander*, född i Linköping 1611, död ibid. 1641 30.6. — 2:o 1648 10.9 med *Anna Pedersdotter*, begr. i Klara 1698 2.8, dotter av vice lagmannen *Peder Larsson* till Solberga och hans hustru *Anna Eriksdotter Bagge av Berga*. — Då hon 1684 anhöll om något understöd från Stockholms stads konsistorium förklarade dåvarande kyrkoherden i Klara, Olaus Bergius, att "hon ej hade alla skruvar fasta". Hon fick 1695 27.11 ett understöd av konsistorium och avled i stor fattigdom.

- Barn: 2. *Petrus*, född cirka 1650, död 1691, var ännu 1694 27.2 ej begravnen. Translator, psalmdiktare.  
2. *Annika*, död 1692, var ännu 1694 ej begravnen.  
2. En dotter, begr. i Klara 1710 28.9.  
2. En dotter, död före fadern.

Litteratur:

- Likpredikan av Nicolaus Rudbeckius.  
Biografi i Biografiskt lexikon.

8. JOANNES ELAI TERSERUS 1669—1672.

Född i Leksand 1605 i mars. Död i Söderköping 1678 12.4, begr. i Linköpings domkyrka. Son av kyrkoherden i Leksand mag. *Elaus Engelberti Terserus* och hans första hustru *Anna Danielsdotter (Svinhufvud i Västergötland)*.

Såsom djäkne i Västerås antagen till kollega ibid. 1626. Åtföljde 1627 såsom notarie biskop Rudbeckius på dennes visitationsresa i Ingermanland

och Liffland. Student i Uppsala 1628, ej funnen i studentmatrikeln. Prästvigd i Västerås 1631 1.11 till komminister i Leksand. Lektor i grekiska i Västerås 1632. Utrikes resor 1633—1637. Rektor i Västerås 1637. Mag. i Uppsala 1639 29.1 (primus). Lektor i teologi i Västerås och kyrkoherde i Skerike 1639. Tredje teologie professor i Åbo och kyrkoherde i Nådendal 1640 26.3. Andre teologie professor i Uppsala 1647 30.11. Tillika kyrkoherde i Vaksala 1648 15.1. Teol. dr i Åbo 1648 16.5. Uppsala universitets rektor 1651 13.11. Biskop i Åbo 1658 15.5, invigd i Uppsala domkyrka 1659 24.6. Suspenderad 1663 8.7 på grund av en av trycket utgiven katekesförklaring, som i vissa avseenden ansågs strida mot ortodoxiens läror, och nödgades 1664 25.8 begära avsked, men fick behålla prebendepastoratet Pargas. Kyrkoherde i Riddarholmen 1665 1.7, tilltr. på hösten 1665, troligen 1.11. Tillika kyrkoherde i Bromma 1666 1.5. Kyrkoherde i Klara 1668 29.7, tilltr. 1669 1.11 med bibehållande av kyrkoherdetjänsten i Bromma. Biskop i Linköping 1671 7.8, tilltr. 1672 1.11. — Preses vid prästmötet i Åbo 1644. Promotor vid teol. doktorspromotionen i Uppsala 1675 1.10. — Riksdagsman 1640, 1647, 1650, vid riksdagen i Stockholm 1660, 1672 och 1675 samt deltog i prästerskapets möte i Stockholm 1651. Var prästeståndets talman vid riksdagen 1675.

Gift 1:o 1638 24.6 med sin styvsyster *Elisabeth Troilius*, född 1624, död 1655 4.6, begr. i Uppsala domkyrka 1655 14.6, dotter av kyrkoherden i Leksand *Uno Troilus* och hans hustru *Margareta Zebrázynthius* i hennes andra gifte. — 2:o i Skånella 1657 12.7 med *Maria Grubb*, döpt i Normlösa 1638 7.1, död i Vårdsberg 1703, begr. i Linköpings domkyrka 1703 13.2, dotter av kyrkoherden i Normlösa mag. *Petrus Clementis Grubb* och hans första hustru *Nora Husenbergius*.

Barn: 1. *Elaus*, född i Leksand 1640 18.9, död i Vårdsberg 1712 6.2. Bankokomissarie, adlad 1683 10.5 Tersér eller Terschère.

1. *Uno*, född i Åbo 1642 18.12, död i Uppsala 1675 3.9. Professor i österländska språk i Uppsala.

1. *Christina*, född i Leksand 1644 28.11, död i Köping 1675 16.6. Gift i Riddarholmen 1668 11.6 med hovpredikanten och notarien i Hovkonsistorium, sist kyrkoherden i Jakob och Johannes mag. *Matthias Wagner* i hans första gifte.

1. *Erik Troilius*, född 1648, okänt var och när, död 1651 1.1, okänt var.

1. *Margareta*, född 1649 13.11, okänt var, död 1670 i augusti, okänt var och när. Gift i Riddarholmen 1669 29.4 med professorn, sist landshövdingen *Håkan Andersson Fegräus*, adlad 1675 24.9 *Fägerstierna*, i hans första gifte, född i Fägre 1635 8.12, död i Norrköping 1693 6.8.

1. *Adolf*, född 1651 1.12, okänt var, död 1655 20.5, okänt var.

1. *Anna*, född i Vaksala 1653 12.6, död i Uppsala 1723 24.4, begr. i domkyrkan 1723 9.6. Gift i Linköping 1673 29.6 med lektorn i Hernösand, sist ärkebiskopen *Matthias Steuchius*, född i Fogdö 1644 26.10, död 1730 2.8, begr. i Uppsala domkyrka.

1. *Sara*, född i Uppsala 1655 19.5, begr. i Västerås 1675 15.7. Gift 1673 29.6, okänt var, med lektorn i Västerås, sist kyrkoherden i Sala *Laurentius Petri Aroselius* i hans första gifte, född i Västerås 1642 27.1, död 1693 26.3.

2. *Peter*, döpt i Uppsala 1658 17.5, död på Vårdsberg i Vårdsberg 1709, begr. i

Linköpings domkyrka 1709 11.11. Sekreterare, adlad 1683 10.5 Tersér eller Terschère.

2. *Elisabeth*, född i Åbo 1662 11.7, död 1681 18.7, bisatt i Jakobs kyrka i Stockholm 1681 6.8. Gift i Linköping 1678 2.7 med kommissarien, sist överkommissarien vid Amiralitetet *Johan Stridbeck*, adlad 1678 28.8 *von Streitbach*, i hans första gifte, döpt i Lübeck 1641 11.4, död 1699 1.3, ringning i Klara 1699 2.3.

Terserus' porträtt finnes i Nikolai församlings ägo dit det kommit från den upphörda Riddarholmsförsamlingen.

Litteratur:

Självbiografiska anteckningar: "Ortus et vitæ cursus J. E. Terseri" i Handlingar till upplysning av Finlands kyrkohistoria utgivna av J. Tengström.

J. Tengström, Minne öfver J. E. Terserus, Åbo 1795.

Rurik Holm, J. E. Terserus, Lund 1906.

9. OLAUS ANDREÆ BERGIUS 1672—1692.

Född 1627. Död i Stockholm 1692 19.4, begr. i Klara 1692 5.5. Uppgives av Arkestiftets herdaminne och Biografiskt lexikon ha varit född i Åker i Södermanland och son av bonden *Anders Hansson* och hans hustru *Brita Olofsdotter*. Han uppgives dock i Stockholms stads konsistorii protokoll 1679 9.10 vara kusin till komministern i Nikolai serie 3 nr 10 Erik Frondin, som var prästson från Uppland. Rüdling uppger emellertid att Bergius var sudermannus.

Enligt Arkestiftets herdaminne student i Uppsala 1647, ej funnen i studentmatrikeln; enligt Biografiskt lexikon identisk med Olaus Andreæ inskriven som student 1638 22.11 (Sörml.), vilket dock förefaller osannolikt i betraktande av födelseåret. Reste sedermera utomlands och studerade bl. a. i Dorpat, men återfinnes ej i Dorpats studentmatrikel. Student i Åbo 1653. Mag. ibid. 1656. Prästvigd 1656, okänt var och när, till regementspastor vid ett finskt regemente i Polen. Ambassadpredikant vid riksrådet Claes Bielkes ambassad till Turkiet 1657 6.4. Tjänstgjorde sedan dels såsom lärare, dels såsom huspredikant hos riksskattemästaren greve Gustaf Bonde. Hovpredikant hos drottning Hedvig Eleonora 1665 30.1. Kyrkoherde i Riddarholmen 1668 7.10, men tillträdde ej. Kyrkoherde i Klara och Bromma 1672 14.2, tilltr. samma år och intog 1672 27.11 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Anmälde sig 1675 till erhållande av teologie doktors värdighet, men blev förbigången. Ledamot av Trolldomskommissionen 1676 3.6. Frånträdde Bromma 1683. Erhöll 1687 kallelse till biskop i Strängnäs, men avsåg sig på grund av sin höga ålder. — Riksdagsman 1675 och 1682, ledamot av sekreta utskottet 1682. — Hans porträtt finnes i Klara församlings ägo.

Gift 1:o 1674 7.7 med *Catharina Furubom*, född i Stockholm 1656, troligen i Klara, död ibid. 1678 23.6, dotter av rådmannen *Johan Eriksson* och hans tredje hustru *Margareta Pedersdotter Blix*. — 2:o 1683 6.9 med *Elisabeth Wallwik* i hennes första gifte, född

1667 16.5, död 1736 1.11, okänt var, dotter av assessorn *Jöns Claesson Wallwik* och hans hustru *Magdalena Rudbeckius*, samt gift 2:o 1697 17.6 med rådmannen i Stockholm *Anders Engman* i hans andra gifte, död 1704, okänt var och när.

Barn: 1. *Margareta*, född i Stockholm cirka 1675, död 1732, okänt var och när. Gift 1:o i Stockholm 1691 19.2 med borgmästaren i Stockholm *Michael Törne* i hans andra gifte, född 1638, död 1694 8.4, begr. i Nikolai 1694 20.5 och 2:o före 1698 med löjtnanten, sist majoren *Christian Georg von Schönfelt*, född 1670, död i Riga 1710 1.6.

1. *Anders*, född i Stockholm 1678 16.6, död ibid. 1678 9.7.

Genom kungl. brev 1680 30.9 lades Bromma under Riddarholmen, men Bergius ville ej godvilligt avstå från annexet. Först 1683 måste han bekväma sig därtill. Under Bergius' tid avskildes S:t Olofs församling till annex under Klara.

#### 10. SIMON ISOGÆUS 1693—1709.

Född i Danviks och Sickläö församling 1643 8.12. Död 1709 4.12, begr. i egen grav i Klara kyrka 1710 22.3. Son av bokhållaren vid Danviks hospital *Peder Pedersson Rask* och hans hustru *Sara Simonsdotter Nauclerus* i hennes första gifte samt dotterson till skolmästaren i Stockholm, sist kyrkoherden i Enköping *Simon Nauclerus*. Modern blev omgift med komministern i Skinnskatteberg *Matthias Isogæus*, vars namn sonen upptog.

Student i Uppsala 1665 19.5 (Vestm.). Student i Lund 1673 15.3. Prästvigd i Uppsala 1675 27.8 av biskopen i Västerås till huspredikant hos riksamiralen greve *Gustaf Otto Stenbock*. Mag. i Uppsala 1676 13.6. Stabspredikant och preses i fältkonsistorium vid armén mot Norge 1678 30.3. Regementspastor vid Livgardet 1678 11.12, tilltr. 1679 1.5. Legationspredikant vid *Nils Bielkes* ambassad till Frankrike 1679 10.5—1680 3.8. E. o. kungl. hovpredikant 1682 18.5, ordinarie 1684 25.3 och avgick då som regementspastor. Kyrkoherde i Klara och S:t Olof 1692 19.4, introducerad 1693 28.1, tilltr. 1693 1.5 och intog 1693 17.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Riksdagsman och ledamot av sekreta utskottet 1697.

Gift i Nikolai 1686 13.5 med *Catharina Thun*, döpt i Nikolai 1667 22.8, död 1710, själarängning i Nikolai 18.9, dotter av e. o. rådmannen i Stockholm *Peter Thun* och hans första hustru *Gunborg Kinnimundt*.

Isogæus hade fyra söner och fem döttrar av vilka blott två döttrar överlevde honom. Av barnen äro följande kända:

*Ulrika Eleonora*, döpt i Hovförsamlingen 1687 29.5, död ung.

*Sara*, döpt i Hovförsamlingen 1691 20.5, död i Bälinge, Årkestiftet, 1749 16.6.

Gift 1:o med kommissarien *Carl Hedeman*, född och död okänt var och när och 2:o i Maria Magdalena 1723 31.5 med kaptenen *Nils Benzelstierna*, född i Uppsala 1686 10.6, död i Bälinge, Årkestiftet, 1737 31.7.

*Gunborg*, född och död okänt var och när, levde vid faderns död.

Ett dödfött barn begr. i Nikolai 1688 18.10, ett barn begr. ibid. 1690 15.2 och en liten dotter begr. i Klara 1693 7.4.

Isogæus inköpte 1706 av Elias Nilsson Ahleblad en gård vid Volmar Yxkullsgatan.

## 11. DANIEL NORLINDH 1711—1717.

Född på Månsbo gård i Grytnäs 1662 19.2. Död i Stockholm 1728 15.12, begr. i Strängnäs. Son av landsdomaren *Erik Norenius* och hans hustru *Catharina Brander*.

Student i Uppsala 1672 30.3 (montanus). Utrikes resor 1688—1691. Mag. i Uppsala 1691 10.12 (primus). Prästvigd i Västerås 1692 17.4 till huspredikant hos kungl. rådet greve Fabian Wrede. Pastor vid Dalregementet 1692 8.10. Pastorex. i Uppsala 1696 14.11. Kyrkoherde i Folkärna 1700 9.5, tilltr. ej. Kungl. hovpredikant 1700 25.11, tilltr. 1701 1.5. Lärare i teologi för hertig Carl Fredrik av Holstein-Gottorp 1703—1716. Tjänstgörande överhovpredikant och t. f. preses i Hovkonsistorium 1705 19.7. Kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma 1708 9.6, tilltr. genom ackord 1709 1.5 och intog 1710 31.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kontraktsprost i Roslags västra kontrakt 1709 22.9. Kyrkoherde i Klara och S:t Olof 1710 9.2, tilltr. 1711 1.5. Superintendent i Karlstad 1716 25.9, tilltr. 1717 1.5. Biskop i Strängnäs 1717 3.6, tilltr. 1718 1.5. Teol. dr i Uppsala 1719 20.3. — Riksdagsman 1710, 1713, 1719, 1720, 1723 och 1726. Ledamot av sekreta utskottet 1710, 1713 och 1726.

Gift 1695 14.6, troligen i Uppsala,<sup>1</sup> med *Anna Brunner*, född i Uppsala 1671 20.5, död 1725 14.6, begr. i Strängnäs 1725 11.7, dotter av teol. professorn i Uppsala *Martinus Brunnerus* och hans hustru *Elsa Poppelman*.

Barn: *Carl*, född och död 1697 1.5, okänt var.

*Sofia Catharina*, född 1698 1.12, okänt var, död 1754 16.3, okänt var. Gift 1:0 1714 17.1 med protokollsekreteraren *Matthias Steuch*, född i Uppsala 1681 17.11, död i Lund 1714 6.10 och 2:0 1717 30.4 med sekreteraren i Statskontoret, sist statskommissarien *Christoffer Christoffersson*, född i Göteborg 1682 15.2, död 1743 13.4, okänt var. — Deras barn blevo adlade Adlersparre.

## 12. JORAN NORDBERG 1717—1744.

Född i Stockholm 1677 3.9. Död i Stockholm 1744 24.3, jordfäst 1744 29.4 och begr. å S:t Olofs kyrkogård 1744 30.4. Son av hökaren *Anders Svensson* och hans hustru *Elisabeth Jönsdotter*.

Student i Uppsala 1693 18.7 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1703 13.5 till artilleripredikant. Mag. i Uppsala 1703 10.12. Notarie i Hovkonsisto-

<sup>1</sup> Uppsala E börjar 1705.

rium 1704. Drabantpräst 1705. Kungl. hovpredikant 1707 eller 1708. Blev fången vid Poltava 1709 och vistades under fångenskapen i Moskva, där han upprättade ett hov- och fältkonsistorium för de svenska fångarna och höll prästmöte 1710. Hemkom ur fångenskapen 1715 och tjänstgjorde såsom hovpredikant hos konungen. Kyrkoherde i Klara och S:t Olof 1716 25.9, tilltr. 1717 1.5 och intog 1717 22.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. På egen begäran befriad av kungl. maj:t 1731 2.6 från vidare deltagande i konsistoriesysslor samt från inspektion över Drottningens fattighus och alla kommissioner och bisysslor. Teol. dr i Uppsala 1732 23.2. Opponerade extra å prästmötet i Uppsala 1718. — Riksdagsman 1719, 1723 och 1731, ledamot av utskottet för kontributionsättets övervägande 1719 och av sekreta utskottet 1723 och 1731.

Gift 1:o 1715 5.9, efter inemot tretton års förlovning, med *Regina Rehn*, född 1687 5.9, död 1725 14.9, dotter av bryggareäldermannen *Johan Eriksson Rehn* och hans hustru *Elisabeth Lohring*. — 2:o i Katarina 1726 3.5, med *Catharina Hentzig* i hennes andra gifte, född 1684, okänt var och när, död 1757 i maj, begr. i S:t Olof 1757 7.5, dotter av bryggareäldermannen *Petter Hentzig* och hans andra hustru *Maria Olofsdotter Berg* samt gift 1:o med inspektoren *Christopher Mobach*, född och död okänt var och när.

Barn: 1. *Elisabeth Regina*, född i (Klara) 1721 9.2, död ibid. 1770 4.2, begr. i S:t Olof 1770 8.2. Gift i Klara 1741 10.3 med registratorn *Carl Hultman*, adlad 1743 24.9 *Carlsköld*, sedermera landshövding i Västerås, i hans andra gifte, född i Norrköping 1699 3.9, död i Västerås 1788 4.7.

1. *Eva Maria*, född i (Klara) 1721, död i Adolf Fredrik 1793 27.7. Gift i Klara 1746 4.11 med hovsekreteraren *Herman Tersmeden*, född i Söderbärke 1716 18.7, död i Västerlövsta 1781 14.5.

1. *Hedvig*, född i (Klara) 1725 26.8, död ibid. 1787 31.7. Gift i Klara 1744 10.5 med registratorn, sist statssekreteraren *Erik Crispin Wagner*, adlad och adopterad *Segercrona*, men ej introducerad, född 1711 2.2, död i Klara 1795 8.4.

Nordberg var född i S:t Olofs församling och fick sin grav å födelseförsamlingens kyrkogård. Han är särskilt känd för sitt historiska författarskap och utgav 1727 *S. Claræ minne*, som är av bestående värde, särskilt som han haft tillgång till numera förkomna källor. År 1740 utgav han *Konung Carl XII:s historia* i två delar. Detta senare arbete saknar emellertid historiska egenskaper av högre grad men är dock en viktig källa för kännedomen om Carl XII såsom skrivet av en denne närstående person.

### 13. SAMUEL TROILIUS 1745—1752.

Född i Stora Skedvi 1706 11.5. Död i Uppsala 1764 18.1. Son av kyrkoherden i Stora Skedvi *Olaus Troilius* och hans hustru *Helena Gangius*.

Student i Uppsala 1714 27.2 (Dal.). Disputerade 1732. Ehuru ograduad magister docens i latin och grekiska i Uppsala 1734. Prästvigd i Västerås 1736 18.11 till huspredikant hos riksrådet greve Thure Bielke. E. o. predikant vid Livdrabantkåren 1736 7.12. Ordinarie kungl. hovpre-



dikant 1740 22.4. Kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma 1741 1.9, tilltr. 1743 1.5. Tillika överhovpredikant 1742 8.1, tilltr. 1742 1.5. Kyrkoherde i Klara och S:t Olof 1745 11.1, tilltr. 1745 1.5 med bibehållande av överhovpredikanttjänsten. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1746 7.3. Ordenspredikant 1748 23.2. Biskop i Västerås 1751 24.4, invigdes i Riddarholmskyrkan 1751 1.11 och tilltr. 1752 1.5, men avreste till Västerås först efter riksdagens slut och fortfor en tid framåt att bestrida pastorsgöromålen i Klara. Teol. dr i Uppsala 1752 15.6. Ärkebiskop 1758 8.11, tilltr. 1760 1.5. Ledamot av Vetenskapsakademien 1760 6.2. Bankofullmäktig 1746—1752. — Riksdagsman 1746—47, 1751—52, 1755—56 och 1760—62, ledamot av sekreta utskottet 1746—47 och 1751—52, prästeståndets talman 1760—62.

Gift 1:o 1740 19.8<sup>1</sup> med *Anna Elisabeth Angerstein*, född 1716 16.6,<sup>2</sup> död i Klara 1750 3.9, dotter av brukspatronen på Vikmanshyttan *Gustaf Angerstein* och hans hustru *Anna Rücker*. — 2:o i Klara 1751 23.6 med *Brita Elisabeth Hesselgren*, född 1726 12.8, okänt var, död på Björnarbo i Jumkil 1821 25.9, dotter av kammarrevisionskommisarien, sist kammarrevisionsrådet *Gudmund Hesselgren*, adlad 1751 22.11 *Silfverstolpe*, och hans hustru *Brita Stierncrona*.

Barn, adlade 1756 9.11 von Troil:

1. *Fredrik Ulrik*, född 1741 16.9, döpt i Hovförsamlingen 1741 19.9, död i Västerås 1810 16.4. Revisionssekreterare.
1. *Anna Helena*, döpt i Riddarholmen 1743 29.6, död 1763 30.8; okänt var. Gift i Stockholm<sup>3</sup> 1761 17.11 med Biskopen i Göteborg *Erik Lamberg* i hans första gifte, född i Göteborg i juli 1719, död i Göteborg, Gustavi 1780 14.3.
1. *Samuel*, döpt i Riddarholmen 1745 15.3, död 1746 18.9, säkerligen i Klara.
1. *Uno*, född i Klara 1746 24.2, död vid Sättra brunn 1803 27.7, bokf. i Uppsala. Ärkebiskop. Var 1779—1782 kyrkoherde i Nikolai.
1. *Margareta Elisabeth*, född i Klara 1747 3.7, död på Vallhov i Jumkil 1820 17.8. Gift i Uppsala 1764 27.12 med löjtnanten, sist överstelöjtnanten *Adolf Georg von Post*, döpt i Rasbokil 1735 6.2, död i Åbo 1788 1.4.
1. *Gustafva*, född i Klara 1749 4.1, död ibid. 1749 13.12.
1. *Maria Gustafva*, född i Klara 1750 2.2, död på Lundsholm i Olme 1775 20.8. Gift i Jumkil 1772 20.8 med assessorn *Olof Ulrik von Numbers* i hans första gifte, född 1741 16.9, död på Lundsholm i Olme 1802 1.4.
2. *Brita Agneta*, född 1753 6.2, döpt i Västerås 1753 7.2, död ibid. 1753 7.2.
2. *Samuel*, född i Västerås 1754 2.12, död i Jakob 1841 3.11. Ryttmästare vid Livregementet till häst.
2. *Wilhelmina*, född i Västerås 1756 27.9, död på Björnarbo i Jumkil 1821 5.10. Gift i Jumkil 1778 29.11 med majoren, sist överstelöjtnanten *Lars Filip Hierta*, född på Borrud i Bäck 1747 11.10, död på Goda Hoppsudden 1791.
2. *Lovisa*, född i Västerås 1757 24.9, död ibid. 1758 4.1.
2. *Adolf*, född i Västerås 1759 24.7, död i Åbo 1814 14.5. Kapten i armén.
2. *Knut*, född i Uppsala 1760 4.9, död i Klara 1825 4.10. Landshövding i Åbo

<sup>1</sup> Hedemora E saknas.

<sup>2</sup> Ej född i Hedemora.

<sup>3</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

och Björneborgs län. Finsk friherre, fick 1816 12.2 geheimeråds titel sedan han 1816 31.1 avgått som landshövding.

2. *Lars David*, född postumus i Uppsala 1764 22.5, död på Ålby i Vendel 1827 19.8. Kansliråd.

Troilius jordfästes i Uppsala, men blev begravd i egen grav i Västerås domkyrka. Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo, dit det kommit från den upphörda Riddarholmsförsamlingen.

#### 14. JUSTUS CHRISTOPHER HAUSWOLFF 1752—1773.

Född i Karlskrona, Tyska församlingen 1708 22.2. Död i Klara 1773 28.1, begr. i Klara kyrka. Son av kyrkoherden i Tyska församlingen i Karlskrona mag. *Justus Christopher Hauswolff* och hans hustru *Margareta Clerck*.

Student i Lund 1723 24.5 (Blek.). Student i Greifswald 1727 29.7. Mag. ibid. 1729 30.12. Besökte 1728—1730 de flesta tyska universiteterna. Prästvigd i Lund 1730 22.4 till huspredikant hos generalen friherre Göran Silfverhielm. Andre skvadronspredikant vid Livgardet till häst 1730 6.11. Förste skvadronspredikant ibid. 1737 10.2. Regementspastor ibid. 1739 9.8. Ordinarie kungl. hovpredikant 1742 29.4 och intog 1742 10.6 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Åtföljde som predikant den ambassad, som avhämtade kronprins Adolf Fredrik 1743. Teol. dr i Greifswald 1743. Kronprinsens hovpredikant 1744 5.1. Kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma 1745 17.1, tilltr. 1745 1.5 och intog 1745 21.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Klara och S:t Olof 1752 11.6, tilltr. genast. — Riksdagsman 1746—47, 1751—52, 1755—56 och 1765—66, ledamot av sekreta utskottet 1751—52, 1755—56 och 1765—66 och av ekonomiutskottet 1751—52. — Bankofullmäktig 1749—1766. Ledamot av Slottsbyggnadsdeputationen 1754 22.5—1766 19.11. Fullmäktig i Barnhus- och Hospitalsdeputationen 1763 16.8. — Hans porträtt finnes i Klara församlings ägo.

\* Gift i Hovförsamlingen 1743 24.11 med *Dorothea Charlotta Boij*, född 1713 28.7, okänt var, död i Klara 1794 9.5, dotter av fältmedicus, sist stadsfysicus, assessorn med. dr *Nicolaus Boij* och hans hustru *Anna Margareta Wetzler* i hennes andra gifte.

Barn, adlade och adopterade 1756 9.11 *von Hauswolff*:

*Anna Margareta*, född 1744 7.8,<sup>1</sup> död samma dag.

*Dorothea*, född 1745 3.5,<sup>1</sup> död 1745 4.5.

*Leonard*, döpt i Riddarholmen 1746 18.8, död i Klara 1826 30.3. Överceremoni-mästare och rikshärold.

*Margareta*, född i Riddarholmen 1747 17.12, död i Västra Vingåker 1780 21.2.

Gift i Klara 1779 11.4 med kungl. hovpredikanten, utnämnde kyrkoherden i

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C eller F i Stockholm.

Västra Vingåker, sist domprosten i Linköping *Jonas Dubb* i hans första gifte, född i Västra Husby 1739 11.4, död i Linköping 1823 19.9.  
*Justus Christopher*, född i Riddarholmen 1749 24.3, död 1781 26.4, okänt var. Kanslist i Krigsexpeditionen.  
*Fredrika Charlotta*, född i Riddarholmen 1750 3.5, död 1779 16.7, okänt var.  
*Catharina (Karin)*, född i Klara 1754 24.7, död i Övergran 1795 5.5. Gift i Klara 1779 21.11 med kaptenen *Adam Jakob von Schoting* i hans andra gifte, född 1731 10.7, död på Ekolsund i Husby-Sjutolft 1808 5.11.

Dr Hauswolff sökte ej Klara utan uppfördes å förslaget av konsistorium efter av företrädaren Troilius väckt förslag. Han fick vid valet blott 86 röster då kyrkoherden i Hedvig Eleonora J. G. Hallman hade majoriteten med 320 röster.

Efter Hauswolffs död avskildes S:t Olofs församling till eget pastorat under namnet Adolf Fredrik från 1775 1.5, sedan nådåren efter Hauswolff utgått 1775 30.4.

Skulderna i Hauswolffs efterlämnade bo överstego tillgångarna. Kungl. maj:t beviljade 1773 1.6 två nådår i Klara och två nådår i S:t Olof för hans änka och 1774 14.12 ytterligare ett nådår i Klara.

15. PEHR NENSÉN 1776—1788.

Född i Stöde 1711 24.6. Död i Klara 1788 5.6. Son av bonden *Abram Ersson* i Nedansjö och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1722 13.6 (Medelp.). Biträdde 1733—1743, ehuru icke prästvigd, prästerskapet vid Fransk-Lutherska församlingen i Stockholm med predikande. Mag. i Uppsala 1740 5.6. Prästvigd okänt var och när. Komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1743 4.5, tilltr. 1744 1.5. Legationspredikant i Konstantinopel 1748 14.3 med bibehållande av komministertjänsten, som skulle uppehållas av vikarie. Kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1753 10.5, tilltr. 1754 1.5. Installerades efter hemkomsten 1755 och intog 1755 18.11 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Greifswald 1756. Kyrkoherde i Klara 1775 10.8, tilltr. 1776 1.5 och intog 1776 14.5 sin nya plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Fullmäktig i Barnhus- och Hospitalsdeputationen 1762. Valdes 1788 29.4 till bankofullmäktig. L. N. O. 1785. — Riksdagsman 1765—66, 1769—70, 1771—72, 1778—79 och 1786, ledamot av sekreta utskottet 1769—70, statsutskottet 1778—79 och bankoutskottet 1786. Ledamot av Slottsbyggnadsdeputationen 1762 11.8—1766 19.11. — Å förslag till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1759 och till kyrkoherde i Katarina 1771. — Hans porträtt finnes i Klara församlings ägo.

Gift i Nikolai 1757 17.3 med *Hedvig Margareta Siöberg*, född i Nikolai 1736 18.9, död i Klara 1804 28.3, dotter av handelsmannen *Olof Siöberg* och hans andra hustru *Maria Margareta Svenner*.

Barn: *Brita Maria*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1758 16.10, död 1770, begr. i Klara 1770 12.4.

*Hedvig Margareta*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1759 15.10, död i Klara 1825 3.9. Gift i Klara 1788 3.4 med kyrkoherden i Riddarholmen, sist kyrkoherden i Jakob och Johannes mag. *Aron Borg*.

*Abraham*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1761 9.3, död späd.

*Abraham*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1762 13.9, död i Stockholm<sup>1</sup> 1814 13.8. Förste expeditionsssekreterare.

*Ulrika Lovisa*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1765 1.1, död 1770 8.1, begr. i Klara 1770 17.1.

*Anna Sofia*, född i Fransk-Lutherska församlingen 1766 3.12, död i Härnösand 1794 31.5. Gift i Klara 1788 25.11 med kyrkoherden i Skellefteå, sist biskopen i Härnösand *Carl Gustaf Nordin* i hans andra gifte, född i Svea livgardes Klarabataljon 1749 2.1, död i Härnösand 1812 14.3.

*Albertina*, född 1772 21.4,<sup>2</sup> död i Julita 1857 17.2. Gift i Klara 1795 9.6 med komministern i Klara, utnämnde kyrkoherden i Mörkö, sist kyrkoherden i Julita *Carl Gustaf Örbom*.

Till kyrkoherdevalet i Klara hade församlingen kallat fjärde provpredikant, kyrkoherden i Äl hovpredikanten Nils Paqualin, men Nensén erhöll dock högsta röstetalet.

#### 16. ARNOLD ASPLUND 1790—1815.

Född i Nikolai 1736 26.9. Död i Klara 1815 12.1. Son av tunnbindaremästaren *Jonas Asplund* och hans hustru *Anna Margareta Sundberg*.

Student i Uppsala 1754 14.5 (Sthlm). Mag. ibid. 1758 20.6. Vice rektor vid Jakobs skola 1759. Kollega ibid. 1761 3.3. Prästvigd i Uppsala 1763 12.6. Förordnad att uppehålla svenska gudstjänsten i Finska församlingen i Stockholm 1773 6.7—1775 30.4. Rektor vid Jakobs skola 1774 13.10. Pastorallex. i Uppsala 1776 28.3. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1776 13.11, tilltr. 1778 1.5. Intog redan 1777 23.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium på begäran av kyrkoherde Nymansson i Ulrika Eleonora, emedan denne var så sjuk att han ej kunde bevista konsistorii sammanträden. Ledamot av Ecklesiastikberedningen 1788. Kyrkoherde i Klara 1789 22.5, tilltr. 1790 1.5. Teol. dr i Uppsala 1793 6.6. Deputerad vid jubelfesten i Uppsala 1793. L. N. O. 1802. Jubelmag. i Uppsala 1812. Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1806—1809, i Riksbanken 1809—1811. Riksdagsman 1789, 1809 och 1810. Ledamot av bevillningsutskottet och av ekonomiutskottet 1810. — Å förslag till kyrkoherde i Nikolai 1781. Kallad att komma under omröstning vid kyrkoherdevalet i Nikolai 1811.

Ogift.

Kyrkoherde Asplund, som hörde till sin tids mest uppskattade och populära predikanter, var en nitisk och dugande man, som inlade stor förtjänst

<sup>1</sup> Ej funnen i någon F i Stockholm, bodde i Maria Magdalena.

<sup>2</sup> Ej funnen i Fransk-Lutherska församlingens C.

om sina församlingar. I Klara inrättade han en skola för fattiga flickor, vilkas undervisning förut hade varit försummad. I konsistorium uppträdde han mot sekterism, särskilt mot Swedenborgarna. — Hans porträtt finnes i Klara församlings ägo.

17. CARL PETER HAGBERG 1815—1825.

Se Nikolai, kyrkoherdar nr 41.

18. FRANS MICHAEL FRANZÉN 1825—1834.

Född i Uleåborg 1772 9.2. Död i Säbrå 1847 14.8, begr. å Härnösands nya kyrkogård. Son av handlanden *Zacharias Franzén* och hans hustru *Helena Schulin*.

Student i Åbo 1785 26.2 (Österb.). Mag. ibid. 1789 14.7. Student i Uppsala 1790 24.9 (Österb.). Eloqentiæ docens i Åbo 1792 11.4. Utrikes resor 1795—1796. Under sin frånvaro utnämnd 1795 20.8 till universitetsbibliotekarie i Åbo. Professor i lärdoms historia ibid. 1798 4.9. Fick 1801 18.11 transport till professuren i moral och historia ibid. Utgav och presiderade 1803 för en avhandling i teologiska fakulteten i stället för pastoral-examen och utnämndes 1804 1.7 till kyrkoherde i prebendepastoratet Pemas samt prästvigdes i Åbo 1804 15.7. Kyrkoherde i Kumla, Strängnäs stift, 1810 12.7, tilltr. 1812 1.5. Fick redan 1811 tjänstledighet från sin professur och överflyttade till Stockholm. Hon.-prost 1812 27.8. Vice kontraktsprost 1818 29.7, ordinarie 1820 6.12. Teol. dr i Uppsala 1818 15.10. Kyrkoherde i Klara 1824 28.5, tilltr. 1825 1.5 och intog 1825 7.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1825 7.6. Biskop i Härnösand 1831 10.12, tilltr. 1834 1.5. — En av de aderton i Svenska akademien 1808, dess ständige sekreterare 1824—1834. Ledamot av Vetenskapsakademien 1815, dess Preses 1832—1833. Ledamot av Vitt. Hist. och Ant. akademien 1820. Ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1829. — Deltog som ledamot av psalmbokskommittén i utarbetandet av 1819 års psalmbok. — L. N. O. 1814. K. N. O. 1836. K. m. st. k. N. O. 1845. Jubelmag. i Uppsala 1839, i Helsingfors 1840. — Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1828—1834. Riksdagsman 1823, 1828—30, 1834—35, 1840—41 och 1844—45, ledamot av bankoutskottet och bevillningsutskottet 1823, av ekonomiutskottet 1834—35. Kallad 1811 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai. Å förslag till kyrkoherde i Klara 1815, till biskop i Strängnäs 1828 och till ärkebiskop 1837 och 1839.

Gift 1:0 i Gamla Karleby 1799 21.9 med *Margareta Elisabeth Roos*, född i Gamla Karleby 1779 16.9, död i Åbo 1806 20.3, dotter av handlanden och rådmannen *Anders Roos* och hans hustru *Maria Elisabeth Rahm*. — 2:0 i Klara 1807 8.9 med *Sofia Christina Wester* i hennes tredje gifte, född i Svennevad 1780 20.5, död i Klara 1829 22.10, dotter av hovsekreteraren, brukspatronen *Erik Wester* och hans hustru *Beata Sofia Wiberg* i hen-

nes första gifte samt gift 1:0 1801 med advokatfiskalen *Johan Ludvig Robsahm*, född i Karlskoga 1772 20.11, död i Nikolai 1802 29.1 och 2:0 i Klara 1805 8.1 med teologie adjunkten vid Krigsakademien å Karlberg, regementspastorn och hovpredikanten mag. *Michael Choræus*, född i Vörå 1774 15.3, död i Solna 1806 3.6. — 3:0 i Klara 1831 16.1 med *Christina Elisabeth Arwedson* i hennes andra gifte, född i Stockholm<sup>1</sup> 1783 6.9, död i Uppsala 1859 18.9, dotter av sist tullöverinspektoren i Norrköping *Arwid Arwedson* och hans första hustru *Elsa Christina Riddarpenning* samt gift 1:0 i Norrköping, Olai 1814 15.6 med notarien vid Stockholms norra förstäders östra kämnärsrätt, sist härads-hövdingen över Öster-Nerikes domsaga *Claes Abraham Arwedson*, född i Norrköping, Olai 1791 13.8, död ibid. 1824 8.11.

Barn: 1. *Maria Helena Rosina*, född i Åbo 1800 4.7, död i Helsingfors 1840 21.1.

Gift i Kumla<sup>1</sup> 1818 21.8 med stadsläkaren i Åbo, sedermera professorn och generaldirektören för medicinalväsendet i Finland, statsrådet med. dr *Carl Daniel von Haartman* i hans första gifte, född i Åbo 1792 5.5, död i Piikhis 1877 15.8.

1. *Franciska Wilhelmina*, född i Åbo 1802 5.5, död i Klara 1830 6.5. Gift i Klara 1828 26.8 med löjtnanten, sist majoren, kammarherren och friherren *Johan Carl Julius Vult von Steijern* i hans första gifte, född i St Per, Linköpings stift, 1804 12.4, död i Vadstena 1869 13.12.

1. *Henrica (Henny) Elisabeth*, född i Åbo 1803 24.9, död på Karlberg 1833 14.1. Gift i Kumla 1822 23.6 med lektorn vid Krigsakademien å Karlberg, sist kyrkoherden i Umeå *Anders Abraham Grafström* i hans första gifte, född i Sundsvall 1790 10.1, död i Umeå landsförsamling 1870 24.7.

1. *Frans*, född i Åbo 1804 29.10, död i Umeå landsförsamling 1861 9.3. Major vid Västerbottens fältjägarkår.

2. *Carl Wilhelm*, född i Åbo 1808 5.6, död i Vadstena 1844 13.11. Geschworner vid Västernorrlands bergmästardöme. Sinnesrubbad.

2. *Ernst Erik Edvard*, född i Åbo 1810 8.4, död ibid. 1810 6.9.

2. *Nils Choræus*, född i Klara 1811 11.9, död i Kiel i Holstein 1856 5.6. Komminister i Härnösand.

2. *Helena Sofia*, född i Kumla 1813 8.9, död i Hedvig Eleonora 1891 25.10. Gift i Säbrå 1838 28.8 med svågern *Anders Abraham Grafström* i hans andra gifte.

2. *Sem Johan*, född i Kumla 1815 15.2, död i Lippspringe i Westfalen 1857 4.7, bokf. i Kristinehamn. Vice härads hövding, kämnärs preses i Kristinehamn.

2. *Seth Michael*, född i Kumla 1816 28.5, död i Älvkarleby 1897 9.4. Grosshandlare och vice konsul i Skellefteå.

2. *Frosten Edvard*, född i Kumla 1818 9.4, död ibid. 1819 20.1.

2. *Anna Franciska (Fanny)*, född i Kumla 1820 29.5, död i Härnösand 1848 10.4. Gift i Härnösand 1844 25.4 med grosshandlaren *Johan Carl Christopher Kempe* i hans andra gifte, född i Stralsund 1799 19.11, död å ett ångfartyg på resa från Stockholm till Härnösand 1872 17.10, bokf. i Hässjö.

2. *Charlotte Christine Elisabeth*, född i Kumla 1822 11.3, död i Jakob 1874 12.6. Gift i Umeå landsförsamling 1849 26.9 med svågern *Johan Carl Christopher Kempe* i hans tredje gifte.

Franzén har sin största betydelse som en av landets mest framstående skaldler. Såsom andlig vältalare och predikant utövade han stort inflytande

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

och hade stort rykte såsom framstående talare. Andra omdömen kunna dock även påträffas. Så skriver Hans Wachtmeister i ett brev från Stockholm 1826 9.5: "Hur framstående skald Franzén än är, är han en talare under medelmåttan. Han predikar särdeles illa, och alla hans liktal och tacksägelser efter döda utmärka sig för olyckliga vändningar."

Litteratur:

S. A. Hollander, Minne af Frans Michael Franzén, Örebro 1868.

C. D. af Wirsén, Minne af Biskopen, Doktor F. M. Franzén, i Svenska akademiens handlingar, Stockholm 1887.

Einar Spjut, Frans Michael Franzén, Uppsala 1925.

F. M. Franzén, Till min biografi. Självbiografiska anteckningar 1772—1824 med kommentar utgivna av Gösta Lundström, Göteborg 1945.

19. JOSEF WALLIN 1834—1856.

Född i Vellinge 1786 9.4. Död i Skara 1863 11.11. Son av komministern i Vellinge, sedermera komministern i Horn, *Jonas Wallin* och hans hustru *Magdalena Berg*.

Blev redan 1790 faderlös och uppfostrades av biskop Weidman i Skara. Student i Uppsala 1803 28.10 (Vestg.). Mag. ibid. 1809 15.6. Docent i romersk vältalighet ibid. 1812 27.7. E. o. adjunkt i filosofi ibid. 1817 13.9. Lektor i latin vid Stockholms gymnasium 1821 5.6 och tjänstgjorde som gymnasiets rektor åren 1822, 1825 och 1828. Präst- och pastoralex. i Skara 1827 11.7. Prästvigd ibid. 1827 21.7. Teol. dr i Uppsala 1831 14.6. Kyrkoherde i Klara 1832 17.11, tilltr. 1834 1.5 och intog 1834 20.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1838 4.9. Kyrkoherde i Ausås och Strövelstorp 1855 22.9, tilltr. 1856 1.5. Domprost i Skara 1858 10.7, tilltr. 1858 1.11. Jubelmag. i Uppsala 1860. — L. N. O. 1836. R. Carl XIII O. 1847. — Riksdagsman 1840—41, 1844—45, 1847—48, 1850—51 och 1853—54, ledamot av lagutskottet 1840—41 och 1850—51, av ekonomiskottet 1844—45 och av konstitutionsutskottet 1853—54. — Å förslag till kyrkoherde i Nikolai 1827 och 1837, till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1829 samt kallad 1841 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai. — Hans porträtt finnes i Klara församlings ägo.

Gift på Ranåker i Skånings-Åsaka 1825 8.7 med *Clementine Noring*, född i Skånings-Åsaka 1796 26.2, död i Klara 1872 7.3, dotter av legationssekreteraren, sist expeditionsskreteraren *Jonas Noring* och hans hustru *Sofia Lamberg*.

Barn: Dödfödd dotter i Klara 1826 9.7.

*Thure Josef*, född i Nikolai 1830 23.1, död i Lindesberg 1890 15.6. Härads-  
hövding i Lindes domsaga.

Wallin erhöll 1815 Svenska akademiens högsta pris i vältalighet. — Han var sommaren 1857 av ärkebiskopen förordnad att vara predikant för de vid badorten Karlsbad i Böhmen vistande svenskar.

20. THURE WENSJOE 1857—1865.

Född i Torslanda 1801 1.4. Död i Klara 1865 6.10. Son av kofferdi-styrmannen *Johan Gabriel Wensjoe* och hans hustru *Ingrid Torstensdotter*.

Student i Uppsala 1822 5.2 (Göteb.). Mag. ibid. 1827 16.6. Prästvigd i Stockholm 1828 25.4 till huspredikant hos statsrådet greve Adolf Göran Mörner af Morlanda. Pastorex. i Uppsala 1831 12.12 med betyget laudatur. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1833 30.1. Vice pastor vid Uppsala domkyrka 1835 30.9, tilltr. 1836 1.5. Adj. ledamot av Uppsala domkapitel 1845. Kyrkoherde i Mariestad, Ullervad och Ek 1848 29.2, tilltr. 1848 1.5. Kyrkoherde i Klara 1856 31.5, tilltr. 1857 1.7, men intog redan 1857 10.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1860 7.9. — Led. av Bibelkommissionen 1844. Led. av kommittén för uppgörande av ny red. av kyrkohandboken och katekesen 1852. — Led. av Vet. och Vitt. samfundet i Göteborg 1848. L. N. O. 1849. Riksdagsman 1853—54, 1856—57, 1859—60 och 1862—63. Ledamot av ekonomiutskottet 1853—54 och av konstitutionsutskottet 1856—57, 1859—60 och 1862—63. Å förslag till teol. adjunkt vid Krigsakademien å Karlberg och komminister i Solna 1833. Hade 1843 andra förslagsrummet till kyrkoherde i Jakob och Johannes, men förslaget blev överklagat och han blev ej uppförd å det nya. Kallad 1857 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai och uppfördes 1858 å förslaget.

Gift i Klara 1837 14.6 med *Christina Sofia Wilhelmina Elgenstierna*, född i Örebro 1818 11.12, död i Hedvig Eleonora 1878 17.4, dotter av provinsialläkaren, professorn *Nils Wilhelm Elgenstierna* (adl. ätten nr 1618) och hans hustru *Johanna Carolina Cederstedt*.

Barn: *Johanna Aurora*, född i Uppsala 1838 26.9, död i Adolf Fredrik 1907 25.4.

*Emma Julia Wilhelmina*, född i Uppsala 1841 17.2, död i Lidingö 1911 2.9.

Gift i Stockholm 1873 3.12, bokf. i Rö, med kamreraren och godsägaren *Carl Fredrik Gustaf Silverstolpe* i hans andra gifte, född i Norrköping 1815 5.7, död i Stockholm 1895 23.2, bokf. i Rö.

*Carl Hugo Wilhelm*, född i Uppsala 1842 9.10, död i Katarina 1893 1.9. Revisor i Riksbanken.

*Hilda Augusta Maria*, född i Uppsala 1845 9.9, död i Lidingö 1927 11.11. Privatlärarinna.

*Johan Axel Robert*, född i Uppsala 1847 23.4, död i Chile 1891. Ingeniör. Vice konsul i Santiago di Chile.

*Agnes Mathilda Emilia*, född i Mariestad 1848 27.9, död i St Göran 1933 27.7. Lärarinna.

*Torsten Edvard Reinhold*, född i Mariestad 1849 8.11, död före 1907. Ingeniör, var 1878 bosatt i Santiago di Chile.

*Henrik Jesper Theodor*, född i Mariestad 1852 25.4, död före 1907. Skeppsstuvare, var 1878 bosatt i Wellington, Nya Zeeland.



21. THOR FRITIOF GRAFSTRÖM 1867—1883.

Född i Solna 1827 6.4. Död i Klara 1883 13.8. Son av lektorn vid Krigsakademien å Karlberg, sist kyrkoherden i Umeå *Anders Abraham Grafström* och hans första hustru *Henrica Elisabeth Franzén* samt dotterson till kyrkoherden i Klara nr 18 Frans Michael Franzén.

Student i Uppsala 1845 30.5 (Norrl.). Mag. ibid. 1851 16.6. E. o. amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek 1851 23.10. Studieresa till Frankrike och England 1853. Prästvigd i Stockholm 1857 7.10 till pastorsadjunkt i Nikolai. Pastorallex. i Uppsala 1857 12.12. T. f. förste pastorsadjunkt i Klara 1858 15.6—15.8. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1859 17.1. Legationspredikant i Paris 1859 10.6, i London 1863 8.5 samt pastor vid Svenska församlingen ibid. Kyrkoherde i Klara 1866 16.11, tilltr. 1867 1.5, men intog redan 1867 23.4 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Lund 1868 28.5. Överhovpredikant 1872 30.4, tilltr. 1872 1.5 och intog 1872 24.5 sin plats som preses i Hovkonsistorium. Ordensbiskop 1880 22.11. — L. N. O. 1867. K. N. O. 1880. — Ledamot av Kommittén för missionsväsendets kyrkliga ordnande 1869. — Riksdagsman i första kammaren 1875—1883. — Å förslag till kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1861 och erhöll vid valet högsta röstetalet, men som valet blev överklagat anhöll han 1863 hos kungl. maj:t att ej komma i fråga vid det nya valet. Å förslag till biskop i Härnösand 1875. Kallad 1879 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai. — Hans porträtt finnes i Klara församlings ägo.

Gift i Solna 1861 18.7 med *Heloise Desdemona Hazelius*, född i Klara 1836 29.6, död i Danderyd 1916 14.2, dotter av kaptenen, sist generalmajoren *Johan August Hazelius* och hans hustru *Eva Lovisa Svanberg*.

Barn: *Johan Fritiof Abraham*, född i Paris 1862 6.6, död samma dag.

*Fanny Louisa*, född i London 1863 2.10, död i Djursholm 1946 2.2. Gift i Danderyd 1889 12.10 med vice häradshövdingen, sist överdirektören och chefen för Fångvårdsstyrelsen *Viktor Emanuel Almquist*, född i Klara 1860 21.9. *Hans Fritiof Andreas*, född i London 1865 23.9, död i Stockholm 1903 17.1, bokf. i Gävle. Länsnotarie i Gävleborgs län.

*Clara Henny Helena*, född i Klara 1868 20.5, död i Djursholm 1905 9.4. Gift i Hedvig Eleonora 1893 2.11 med godsägaren friherre *Viktor Magnus von Born* i hans andra och mellersta gifte, född i Helsingfors 1851 8.10, död å Sarvlaks i Pernå 1917 15.9.

*Erik Frans Michael*, född i Klara 1872 26.4. Överste och chef för Kronobergs regemente.

*Eva Maria Heloise*, född i Klara 1876 10.10, död ibid. 1876 24.11.

Biskop Grafström avled under sommarvistelse på Skogshyddan vid Stocksund.

22. CARL GUSTAF LJUNGMAN 1886.

Född i Hedvig Eleonora 1845 14.9. Död i Klara 1886 6.12. Son av sadelmakaremästaren *Carl Fredrik Ljungman* och hans hustru *Erica Charlotta Erlander*.

Student i Uppsala 1863 11.5 (Sthlm). Kansliexamen 1864. Övergick till teologiska studier och blev prästvigd i Uppsala 1868 21.12 till pastorsadjunkt i Färentuna och Hilleshög. Kateket i Maria Magdalena 1896 1.12. Tillika andre pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1870 4.1. Vice komminister i Katarina 1870 10.5—30.11. Andre pastorsadjunkt ibid. 1870 13.12. Förste pastorsadjunkt ibid. 1871 1.9. Tjänstledig 1872 22.1. Vice komminister i Boo, Årkestiftet, 1872 13.9, ordinarie 1873 19.2 med tillträde från 1873 1.2. Pastorallex. i Uppsala 1875 20.10. Kyrkoherde i Munsö 1876 28.6, ensam sökande, tilltr. 1878 1.5. Vice pastor ibid. 1877 1.5—1878 30.4. Komminister i Klara 1882 26.6, tilltr. 1883 1.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1883 12.4. Vice pastor i Klara 1883 14.8. Kyrkoherde ibid. 1884 9.8 (fjärde provpredikant), tilltr. 1886 1.5. Vice pastor ibid. 1885 1.5—1886 30.4. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1886 18.5. Tjänstledig från 1886 18.5. — Utan ansökan uppförd å förslag till komminister i Vidbo 1870 och å förslag till komminister i Spånga och Järfälla 1870, men avsåde sig bägge gångerna. Å förslag till komminister i Simtuna och Altuna 1872. Å förslag till komminister i Väddö 1875. Utan ansökan uppförd 1875 å förslag till kyrkoherde i Film, men avsåde sig. Kallad 1877 och 1879 att provpredika för komminister-tjänst i Maria Magdalena, men avböjde. Kallad 1879 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Hedvigs församling i Norrköping och 1883 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i S:t Olai församling ibid.

Gift i Jakob 1872 28.11 med *Sofia Fredrika Malmberg*, född i Knutby 1847 6.10, död i Engelbrekt 1944 15.12, dotter av kyrkoherden med. dr *Daniel Malmberg* och hans andra hustru *Fredrika Ulrika Rung*.

Barn: *Carl Ernst*, född i Boo, Årkestiftet, 1874 2.1, död i Gillberga, Karlstads stift, 1938 31.7. Telegrafingeniör.

*John Carl Daniel*, född i Boo, Årkestiftet, 1876 8.10. Jur. kand. Auditör. Biträdande direktör i Svenska Handelsbanken och föreståndare för dess notarieavdelning, pensionerad 1936.

*Carl*, född i Munsö 1879 27.6, död i Matteus 1908 6.11. Korrespondent i Nordiska Kreditbanken.

*Carl Gudmund Valdemar*, född i Klara 1883 27.1. Kallar sig *Liungman*. Fil. dr. Docent i folklivsforskning vid Stockholms högskola och kapten i Svea livgardes reserv.

Redan som vice pastor i Klara måste Ljungman, som led av tungtuberkulos, en tid taga tjänstledighet och nödgades samma dag han tog sitt inträde i konsistorium ånyo begära tjänstledighet. Han kom aldrig att del-

taga i konsistorii sammanträden mer än denna gång. Kungl. maj:t beviljade 1887 ett extra nådår för änkan och barnen.

Ljungman var en av Stockholms högst skattade predikanter, varom ett flertal kallelser till olika befattningar bära vittne.

### 23. CARL ERIK AXEL STRANDELL 1889—1917.

Född i Skog, Årkestiftet, 1842 14.5. Död i Klara 1917 23.1. Son av komministern i Skog *Erik Israel Strandell* och hans hustru *Johanna Rydberg*.

Student i Uppsala 1862 19.5 (Gestr.-Hels.). Efter erhållen åldersdispens prästvigd i Uppsala 1864 13.12. Vice komminister i Hökhuvud och Skäfthammar 1865 1.1. Pastorsadjunkt i Alunda och Morkarla 1867 17.7. Vice pastor ibid. 1867 31.7—27.8. Kapellpredikant i Sandarne 1867 5.10, tilltr. 1867 1.11. Pastorallex. i Uppsala 1872 19.6. Kyrkoherde i Vendel 1878 13.9, tilltr. 1881 1.5. Kyrkoherde i Klara 1888 28.3, tilltr. 1889 1.5 och intog 1889 4.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Utnämnd 1897 16.9 till teol. dr, men ej promoverad. L. N. O. 1893. K. N. O. 2 kl. 1906. Ledamot av kyrkomötet 1898, 1903, 1908 och 1910. — Å förslag till komminister i Hanebo 1865. Utan ansökan uppförd å förslag till komminister i Djurö 1867 och till komminister i Rimbo och Rö 1867, men avsade sig bägge gångerna. Utan ansökan uppförd å förslag till kyrkoherde i Los 1874, men avsade sig. — Tjänstledig för sjukdom från 1913 1.4.

Gift i Jakob 1872 26.6 med *Maria Lovisa Claesson*, född i Jakob 1850 10.10, död i Engelbrekt 1934 30.5, dotter av sämskfabrikören *Anders Claesson* och hans hustru *Johanna Margareta Berg*.

Barn: *Signe Maria*, född i Sandarne 1873 15.11. Gift i Klara 1900 25.4 med stadsfiskalen i Piteå *Gustaf Rånlund*, född i Råneå 1865 15 3, död ibid. 1906 20.8, bokf. i Piteå stadsförsamling.

*Anna*, född i Sandarne 1875 27.1, död å Ulricehamns sanatorium 1936 22.2, bokf. i Nacka. Gift i Klara 1904 16.7 med civilingenjören *Knut Jonas Elias Hesselman*, född i Stockholm 1877 9.4, bokf. i Å.

*Erik Israel*, född i Sandarne 1876 3.7. Kontorschef vid Sandarne.

*Hilda Johanna*, född i Sandarne 1878 1.9. Gift i Klara 1906 29.9 med assistenten vid Statens skogsförsöksanstalt, sist professorn och chefen för nämnda anstalt fil. dr *Oscar August Henrik Wilhelm Hesselman*, född i Stockholm 1874 28.1, bokf. i Å, död i Djursholm 1943 11.7.

*Elsa Margareta*, född i Sandarne 1880 27.8. Gift i Klara 1915 15.11 med landsfiskalen i Kumla distrikt *Nils Erik Hugo Strandberg*, född i Reftele 1889 15.10.

*Anders Gustaf Wilhelm*, född i Vendel 1882 13.11. Tjänsteman hos bankirfirman C. G. Cervin i Stockholm.

### 24. HANS GUSTAF EMANUEL BOKANDER 1918—

Född i Södra Rörum 1879 2.1. Son av kyrkoherden i Södra Rörum *Jon Persson Bokander* och hans hustru *Gustafva Catharina Sylwander*.

Student i Lund 1896 21.5 (Lund.). Fil. kand. 1899 31.5. Prästvigd i Lund 1903 4.1. Pastorsadjunkt i Ingelstorp och Valleberga 1903 10.1. Tillika pastorsadjunkt i Löderup och Hörup 1903 1.9. Pastorsadjunkt i Klara 1904 1.10. T. f. regementspastor vid Livgardet till häst 1907 1.4—15.8. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Klara 1904—1913 under semesterledigheter. Vice pastor i Klara 1913 1.4—1916 31.7, 1916 19.8—1917 24.6, 1917 1.8—27.11 och 1918 1.1—30.4. Kyrkoherde ibid. 1917 27.11 (fjärde provpredikant), tilltr. 1918 1.5 och intog 1918 7.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1929 1.5—1936 31.12. Tillika vice ständigt adjunkt i Klara 1931 24.7—30.7. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1933 30.12. Ordinarie kungl. hovpredikant 1939 10.11. Vice pastor i Hovförsamlingen 1941 25.1—31.1 och 1.4—31.5. Pastor i Hovförsamlingen 1941 1.6, tilltr. 1941 1.6. — Inspektor för Stockholms folkskoleseminarium 1931 1.1—1935 14.6. L. N. O. 1926. K. N. O. 1941.

Gift i Engelbrekt 1908 21.10 med *Johanna (Hanna) Almgren*, född i Klara 1878 2.7, dotter av överdirektören *Fredrik August Almgren* och hans hustru *Johanna Charlotta Wasenius*.

Barnlös.

## Komministrar

### Serie I

1. STENO HOLGERI 1591—1593. Se Nikolai, komministrar serie II nr 2.
2. NICOLAUS PHARDONIS 1593—(1595).  
Bevistade Uppsala möte 1593 såsom "in suburbio sacellanus" och var kvar som kaplan på Norrmalm 1595 21.12, då han i Stockholms stads konsistorium anmälde fyndet av ett dött barn.  
Möjligen son: *Lars Phardonis*, gift i Nikolai 1634 1.1 med Margreta Zachrisdotter. Möjligen är dock Phardonis i bägge fallen en latinisering av Fåresson.
3. PETRUS LAURENTII GOTHUS TINGSTADIUS 1600—1606. Se Riddarholmen, kyrkoherdar nr 15.
4. JONAS ERICI 1606—1619.  
Född i Gästrikland. Död sannolikt 1619. Blev kaplan å Norrmalm 1605, tilltr. 1606, och var 1612 nådårspräst efter kyrkoherden i Norrmalms församling Henricus Opsopæus.

5. OLAUS JONÆ PROSPERIUS 1619—1630.

Född okänt var och när. Död i Länna 1655 28.1. Härkomst okänd.

Komminister i Norrmalms församling 1619. Kyrkoherde i Danmark 1630 28.4, men blev, då detta pastorat anslogs som prebende för en teologie professor, 1635 kyrkoherde i Länna och Blidö. Prost före 1649 26.2, då han i Stockholms stads konsistorij protokoll nämnes såsom præpositus. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1643. — Riksdagsman 1638 och 1643.

Gift med *Anna Pedersdotter*, död i Länna 1657 23.6.

Barn: *Gustaf*, född cirka 1625, död okänt var och när. Var 1673 och 1678 notarius publicus i Stockholm, borgmästare i Halmstad 1684—1689.

*Olaus*, född 1627 8.10, död 1681 8.2. Kyrkoherde i Arbrå och Undersvik.

*Petrus*, född cirka 1635, död 1688. Kyrkoherde i Norrtälje.

*Anna*, levde änka 1678 2.10. Gift i Länna kyrka 1656 1.6 med konsistorie-notarien i Uppsala, sist kyrkoherden i Enköping och Vårfrukyrka mag. *Petrus Johannis Belingius*, begr. 1669 23.5.

*Elisabeth*, död ung, begr. i föräldrarnas grav i Länna kyrka.

*Catharina*, död ung, begr. i föräldrarnas grav i Länna kyrka.

6. SAMUEL BENEDICTI HAMARINUS 1630—1639. Se kyrkoherdar nr 6.

7. ISAC MOLIN 1639—1644.

Född cirka 1614. Död 1644. Son av komministern i Nikolai, sist kyrkoherden i Maria Magdalena nr 3 *Laurentius Matthiæ Myliander* och hans hustru *Margareta Mattsdotter*.

Möjligen den Isacus Laurentii Roslagius, som 1634 i december blev student i Uppsala. Mag. ibid. 1639 29.7. Prästvigd okänt var och när. Komminister i Norrmalms församling 1639 och vid dennas delning 1643 komminister i Klara.

Möjligen gift med en dotter till kyrkoherden i Skeptuna *Petrus Thomæ Cassiopæus* emedan dennes son, kyrkoherden i Åker Johannes Petri och måg, kyrkoherden i Gävle Olaus Aurivillius voro förmyndare för Molins barn.

Barn: *Margareta*, född och död okänt var och när. Gift med borgaren i Gävle *Anders Hansson Grubb* i hans andra gifte.

*Augustin*, född okänt var och när, död före 1673 10.2, okänt var och när. Kollega vid Jakobs skola, avsatt 1665.

*Catharina*, född okänt var och när, begr. i Maria Magdalena 1710 9.11. Gift 1:0 med *N. N.* och 2:0 i Maria Magdalena 1674 28.10 med färgaren *Stephan Meunier*, född cirka 1650, levde 1688.

*Christopher*, född okänt var och när, död cirka 1668, okänt var och när. Student i Uppsala 1656 31.1, levde sedermera i Stockholm utan tjänst. Han var far till rektorn vid Maria skola Isac Molin.

8. ERICUS MARTINI HARRÆUS 1645—1656. Se Danviks och Sicklaö församling, kyrkoherdar nr 8.

9. ANDREAS MICHAELIS CAMPANIUS 1656—1670.

Född okänt när, möjligen i Rimbo. Död i Björklinge 1687 24.11. Son av klockaren *Michael N. N.*

Troligen den Andreas Michaelis Rimboensis, som 1642 22.5 inskrevs som student i Uppsala. Prästvigd okänt var och när. Var 1649 amiralitetspräst och 1655 notarius vid domkyrkan i Uppsala. Komminister i Klara 1655, tilltr. 1656. Kyrkoherde i Björklinge 1669 1.9, tilltr. 1670 1.11. Kontraktsprost 1674 12.12. — Riksdagsman 1672.

Gift i Nikolai 1659 28.4 med *Anna Karckman*, född okänt var och när, begr. i Björklinge 1694 30.12, dotter av rådmannen i Stockholm *Henrik Karckman* och hans hustru *Anna Andersdotter*. — Anna Karckmans mor var mycket emot detta giftermål emedan Campanius var fattig och såsom klockareson av ringa härkomst.

Barnlös. Huruvida han haft i spädd ålder i Klara avlidna barn har ej kunnat utrönas.

Campanius var kompositör och satte musik till psalmerna. — Då han i likhet med övriga kaplaner i augusti 1657 tillfrågades om han ville tjänstgöra som pestpräst och samtliga kaplaner nekade anförde han, att han som ensam kaplan i Klara hade för mycket att göra, men erkände också öppet hjärtigt att han ej hade mod att gå till de sjuka.

Porträtt av Campanius och hans hustru finnas i Björklinge kyrkas sakristia.

10. IVAR LEUFSTADIUS 1670—1680.

Född i Österlövsta 1641. Död 1705 15.3, begr. i Fundbo 1705 25.5. Son av kyrkoherden i Österlövsta *Magnus Leufstadius* och hans hustru *Anna Andersdotter*.

Student i Uppsala 1655 i maj (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1667 21.3 till pastorsadjunkt hos fadern i Österlövsta. Huspredikant hos grevinnan Agneta Horn 1667 5.6 och sedermera hos greve Anton von Steinberg. Komminister i Klara 1669 10.11 efter enhälligt kallelse, tilltr. 1670 1.11. Kyrkoherde i Fundbo 1680.

Gift 1:o okänt var och när med *Brita Olsdotter Florenius*, född okänt var och när, död 1694 4.10, begr. i Fundbo 1694 13.12, härkomst okänd. 2:o okänt var och när med *Christina Springer*, född okänt var och när, död 1713 27.12, begr. i Danmark 1715 14.3, härkomst okänd.

Av barn äro kända:

1. *Agneta*, född 1672 i juni, död i Hudiksvall 1737 21.10 hos sonen, konrektor Carl Elieser Skunck. Gift i Fundbo 1701 25.6 med fil. mag., sist professorn i Uppsala *Carl Skunck* i hans andra gifte, död i Uppsala 1718 11.4.

11. JOHANNES ERICI MICRANDER 1680—1692.

Född i Tierp 1655 19.8. Död i Harmånger 1711 9.6. Son av pastorsadjunkten i Tierp, sist kyrkoherden i Roslagsbro *Ericus Georgii Micrander* och hans hustru *Benedicta Ersdotter*.

Student i Uppsala 1670 16.12 (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1675 23.12 till nådårspräst i Roslagsbro. Komminister i Estuna 1678 (?). Komminister i Klara 1680, tilltr. 1680. Kyrkoherde i Harmånger och Jättendal 1691 16.4, tilltr. 1692 1.5. Tog 1692 15.6 avsked i Stockholms stads konsistorium. — Micrander är jämte sina två fruar begr. i Harmångers kyrka.

Gift 1:0 okänt var och när med *Catharina Kraft*, född okänt var och när, död i Harmånger 1702, härkomst okänd. 2:0 1703, okänt var och när, med *Sara Larsdotter Elfvius* i hennes tredje gifte, född troligen i Älvdalen, levde i Harmånger ännu 1715, dotter av kyrkoherden i Älvdalen, sist kyrkoherden i Orsa *Laurentius Petri Elfvius* och hans hustru *Margareta Widichsdotter* samt gift 1:0 i Orsa 1677 24.6 med konrektorn, sedermera rektorn vid Stockholms trivialskola, sist utnämnde kyrkoherden i Harmånger och Jättendal mag. *Johan Aurivillius*, begr. i Nikolai 1689 26.3 och 2:0 med kyrkoherden i Harmånger och Jättendal mag. *Erik Tybelius*, född cirka 1650, död 1691 1.3.

Barn: Micrander hade tre söner och sex döttrar, av vilka följande äro kända:

1. *Lars*, född i Estuna cirka 1678, död i Polen under fälttåget 1703. Fältmedicus.
1. *Catharina*, född 1682 18.5, död i Rödön 1756 14.9. Gift i Harmånger 1700 16.1, ej i Harmångers E, med kollegan vid Frösö skola, sist kyrkoherden i Rödön mag. *Salomon Drake*, född i Berg 1673 13.4, död i Rödön 1722 8.2.
1. *Margareta*, född och död okänt var och när. Gift i Harmånger 1708 2.1, ej Harmångers E, med bokhållaren *Christian Backe*, född och död okänt var och när.
1. *Benedicta*, född och död okänt var och när. Var 1705, 1710 och 1712 dopvittne i Harmånger.
1. *Johannes*, född cirka 1691, död okänt var och när, men efter 1749 5.9. Student i Uppsala 1709 6.4. Fänrik vid Nylands infanteriregemente, avsked 1749 5.9.

Kyrkoherde Johan Micrander beviljades 1692 15.6 fasta å en gård på Norrmalm, som han enligt köpekontrakt 1685 20.3 köpt av Klara kyrka för 2.000 daler kopparmynt.

12. JOHANNES GUTHRIE 1692—1708. Se Ulrika Eleonora, kyrkoherdar nr 5.

13. OLAUS ANDREÆ STIERNMAN 1708—1710.

Född 1674 7.6, troligen i Gävle. Död 1710 6.11. Son av lektorn vid Gävle gymnasium mag. *Andreas Olai Stiernman* och hans hustru *Cecilia Olofsdotter Aurivillius*.

Student i Uppsala 1689 5.9, inskriven i Gestrike nation 1689 26.9. Prästvigd i Uppsala 1704 20.10 till pastorsadjunkt i Värmdö. Nådårs-

predikant och vice pastor ibid. 1706 7.3. Komminister i Klara 1708 2.12, tilltr. troligen genast. Mag. i Uppsala 1710 7.6.

Gift 1709 14.12 med *Brigitta Ulfsberg* i hennes andra gifte, född i Örebro 1670 10.9, död i Stockholm<sup>1</sup> 1743 14.12, dotter av landssekreteraren *Johan Eriksson Ulfsberg* och hans hustru *Anna Hansdotter Fritzell* samt gift 1:o<sup>2</sup> 1694 22.3 med vinskänken i Stockholm *Anton Andersson From*, född i Hageby 1688 17.1, död 1701 13.3.<sup>1</sup>

Barn: *Anna*, född cirka 1710, död i Ulrika Eleonora 1789 17.4. Gift i Klara 1744 9.9 med kammarskrivaren i Krigskollegium, sist kamreraren i Kammarkollegium *Wilhelm Liedner*, född i Stockholm<sup>1</sup> 1708, död på Örsund i Fröslunda 1793 15.5.

En styvson till Stiernman var *Anders Anton von Stiernman*, som upptagit styvfaderns namn.

Klara församling önskade 1708 få pastorsadjunkten i Barnhusförsamlingen *Henrik Titze* till komminister, men denne befanns vid förhör inför Uppsala domkapitel ha så svaga kunskaper att domkapitlet ej ville giva honom fullmakt utan rekommenderade Stiernman till tjänsten.

I en till Uppsala domkapitel ställd rekommendation för understöd åt änkan och hennes små barn får komminister Stiernman ett mycket vackert eftermäle. Han hade den senaste tiden varit ensam ordinarie präst i Klara, ty kyrkoherdetjänsten var vakant efter kyrkoherde *Isogæus* och den andre komministern, *Zedritz*, dog i pesten 1710. Kort efter *Zedritz* dog också den efter honom förordnade vice komministern, varefter Stiernman ensam skötte församlingen tills även han borttrycktes av farsoten.

#### 14. CLAUDIUS HEDMAN 1712—1722.

Född i Härnösand 1680 3.8. Död i Wasa i Finland 1765 1.2. Son av skomakaren *Pehr Edman* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1699 26.9 (Ångerm.). Mag. ibid. 1707 28.5. Prästvigd 1708 eller 1709, okänt var, till huspredikant hos greve *Carl Pipers* grevinna *Christina Törnflycht*. Pastorallex. i Uppsala 1712 28.5. Komminister i Klara 1712 12.6, tilltr. genast. Kyrkoherde i Wasa 1720, tilltr. 1722 1.5. Utnämnd till prost före 1721 20.9. Preses vid prästmötet i Wasa 1725. Hade 1718 blivit utsedd till opponens vid nästa prästmöte i Uppsala, men avsåg sig i december 1720, sedan han fått Wasa pastorat. — Riksdagsman 1726—27, 1731, 1738—39, 1742—43 och 1751—52, ledamot av sekreta utskottet 1731. — Å förslag till kyrkoherde i Klara 1744.

Gift 1712 25.10 med *Anna Christina Wallman* i hennes andra gifte, döpt i Nyköping 1686 22.5, död i Wasa 1771 23.4, dotter av handelsmannen *Lennart Walman* och hans hustru *Brita Montin* samt gift 1:o med komministern i Klara, serie II nr 6, *Johan Zedritz*.

<sup>1</sup> Troligen i Klara.

<sup>2</sup> Ej i Örebro.



Barnlös. Huruvida barn funnits, som avlidit i Klara i späd ålder, har ej kunnat utrönas.

Genom testamente av 1765 11.7 förordnade änkefru Hedman att kvarlåtenskapen efter henne skulle gå till stipendier vid universiteten i Uppsala och Åbo, sedan vissa legat utgått. I detta testamente omtalas att porträtt av fru Hedman och hennes förste man voro i vård hos direktörskan Runneberg.

#### 15. JOHAN HOFBERG 1722—1737.

Född i Tärna, Ärkestiftet, 1682. Död i Tillinge 1759 26.7. Son av komministern i Tärna, sist kyrkoherden *ibid.* *Johan Hofberg* och hans hustru *Christina Noræus*.

Student i Uppsala 1700 5.3 (Fjerdh.). Prästvigd i Strängnäs i oktober 1714, under ärkebiskopsvakansen, till pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora. Pastor vid en grenadierbataljon 1716. Regementspastor vid Bohusläns dragoner eller s. k. Gröna dragonerna 1717. Komminister i Klara 1722,<sup>1</sup> tilltr. 1722 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1728 20.8. Kyrkoherde i Tillinge och Svinnegarn 1736 17.11, tilltr. 1737 1.5. Kontraktsprost 1741 15.9; fick 1750 24.1 kyrkoherden i Enköping och Vårfrukyrka såsom vice kontraktsprost mot en del av lönen. — Predikant vid prästmötet i Uppsala 1745.

Gift i Hedvig Eleonora 1717 22.12 med *Anna Maria Malm*, född cirka 1689, okänt var, död okänt var och när, men levde 1756, dotter av handelsmannen, sist fiskhandlaräldermannen i Stockholm *Erik Malm* och hans hustru *Anna Söderman*.

Barn: *Anna Christina*, döpt i Hedvig Eleonora 1719 10.12, död okänt var och när.<sup>2</sup>

#### 16. CARL SAMUEL HEDMAN 1737—1752.

Född i Torsåker 1704 13.2. Död i Ovansjö 1761 23.10. Son av bruksbokhållaren på Hofors *Nils Hedman* och hans hustru *Christina Lemoine*.

Student i Uppsala 1717 28.2 (Gestr.). Mag. *ibid.* 1731 15.6. Prästvigd i Uppsala 1731 11.12 till adjunkt hos domprosten i Uppsala. Vice notarie vid Uppsala domkapitel 1734. Rektor vid Klara skola 1735. Komminister i Klara 1737 2.6 med tillträde från 1737 1.5. Kyrkoherde i Ovansjö 1751 9.9, tilltr. 1752 1.5. — Opponents vid prästmötet i Uppsala 1733, orator vid prästmötet *ibid.* 1740.

Gift i Hille 1731 4.10, med *Helena Vougt*, född i Valbo 1700 14.4, död i Ovansjö 1775 15.5, dotter av bruksinspektoren *Isaac Vougt* och hans hustru *Helena Svenonius*.

Barnlös.

I Ovansjö kyrka finnes ett epitafium över Hedman, uppsatt av hans änka.

<sup>1</sup> I Stockholms stads konsistorii protokoll finnes intet om hans utnämning.

<sup>2</sup> Troligen död före flyttnngen till Tillinge, men ej funnen död i Stockholm.

17. SAMUEL DIURMAN 1752—1762.

Född i Västerås 1718 31.7. Död i Björksta 1784 6.10. Son av komministern i Västerås *Andreas Diurman* och hans hustru *Anna Schult*.

Student i Uppsala 1737 12.2 (Vestm.). Mag. ibid. 1746 6.6. Prästvigd i Västerås 1745 20.5 till huspredikant hos friherinnan Christina Funck, född Cronström. Sedermera huspredikant hos riksrådinnan grevinnan Ulrika Juliana Gyllenstierna, född Brahe. E. o. bataljonspredikant vid Artilleriet samt huspredikant hos presidenten Erland Broman 1747. Pastorsadjunkt i Klara samt huspredikant hos f. d. riksrådet greve Ture Gabriel Bielke 1747. Komminister i Klara 1752 5.5 med tillträde från 1752 1.5. Vice pastor ibid. 1752 26.5—11.6. Pastoralex. i Västerås 1760 20.8. Kyrkoherde i Björksta 1761 19.12, tilltr. 1762 1.5. Hon. prost 1781 4.11. — Riksdagsman 1771—72.

Gift i Klara 1752 15.12 med *Christina Nordlind*, född i Gudmundrå 1734 9.5, död i Tillberga 1795 23.11, dotter av landsskrivaren, sist assessorn i Kammarrevisionen *Johan Nordlind* och hans hustru *Christina Stridsberg*.

Barn: *Anna Sofia*, född i Klara 1755 14.9, död i Säby, Västerås stift, 1807 1.8. Gift 1786 19.4, okänt var,<sup>1</sup> med vice pastorn i Kolbäck, sist kyrkoherden i Säby. *Erik Sohlberg*, född i Romfartuna 1748 22.11, död i Säby 1810 1.4.

*Christina*, född i Klara 1757 29.5, död ibid. 1757 18.9.

*Christina*, född i Klara 1758 14.9, död i Björksta 1773 14.8.

*Margareta Catharina*, född i Klara 1760 9.2, död i Älvkarleby 1796 22.8. Gift i Björksta 1783 4.5 med kyrkoherden i Skeppsholmen, sist kyrkoherden i Romfartuna *Lars Adolf Hwasser* i hans första gifte, född i Grythyttan 1744 24.7, död i Sundborn 1824 12.5.

*Johan Samuel*, född i Björksta 1763 29.1, död i Köping 1821 3.4. Postmästare i Köping.

*Ulrika*, född i Björksta 1764 31.7, död i Kungsåra 1794 17.4. Gift i Tillberga 1792 1.7, ej i Tillberga E, med vice pastorn och komministern i Kungsåra, sist komministern i Odensvi *Gustaf Samuel Holmström* i hans första gifte, född i Skultuna 1754 22.10, död i Odensvi 1810 7.5.

*Olof*, född i Björksta 1766 23.3, död i Sigtuna 1792 24.1. Skönfärgare och borgare i Sigtuna.

*Maria Elisabeth*, född i Björksta 1768 29.1, död i Linköping 1800 8.11. Gift i Älvkarleby 1792 31.5<sup>2</sup> med sin svågers broder, kopisten hos Överpostdirektionen, sist postinspektoren i Östergötlands län, postdirektören *Carl Gustaf Hwasser*, född i Himmetså 1752 2.3, död i Linköping 1840 23.12.

*Anders Gustaf*, född i Björksta 1769 27.6, död ibid. 1773 30.8.

*Magdalena*, född i Björksta 1771 17.4, död i Hudiksvall 1830 11.11 enligt F, men 18.11 enligt ånnon i Posttidningen, vilken uppgift tydligen är riktig enligt åldersuppgiften i F. Gift 1:0 i Hudiksvall 1798 12.7 med apotekaren ibid. *Eric Diurman* i hans andra gifte, född i Karbenning 1747 26.8, död i Hudiksvall 1805 12.4 och 2:0 i Hudiksvall 1806 29.6 med apotekaren ibid. *Johan Jakob Söderberg*, född i Hudiksvall 1774 3.11, död ibid. 1823 7.9.

<sup>1</sup> Ej i Björksta, Tillberga eller Kolbäck.

<sup>2</sup> I E står 5.31, vilket troligen skall vara 31.5.

18. NILS RUTHER 1762—1763.

Född i Kalmar stad 1725, ej införd i C. Död i Klara 1763 3.7. Son av kommissarien, proviantmästaren och rådmannen i Kalmar *Petter Ruther* och hans hustru *Hedvig Siewers*.

Student i Uppsala 1745 3.8 (Kalm.). Prästvigd i Kalmar 1755 14.2 till huspredikant hos presidenten friherre Carl Ridderstolpe. Tillika pastorsadjunkt i Barnhusförsamlingen 1755 7.10. Pastorsadjunkt i Klara 1756 16.3. Pastorallex. i Stockholm 1761 20.2 inför biskopen i Kalmar. Komminister i Klara 1762 11.5 med tillträde från 1762 1.5.

Ogift.

Kungl. maj:t beviljade 1764 3.4 ett nådår efter Ruther till förmån för hans mor.

19. ANDREAS JONÆ MOLANDER 1765—1773.

Född i Bolum 1719 25.1. Död i Klara 1773 23.11. Son av *Jonas N. N.* i Bolumstorp och hans hustru *Karin N. N.*

Student i Lund 1746 16.10 (Vestg.). Prästvigd i Västerås 1753 20.5 till huspredikant hos hovkanslern greve Henning Adolf Gyllenborg. Skolmästare 1754 30.4 vid den skola, som då upprättades vid Barnängen för fabriksarbetarnes barn. Pastorallex. i Stockholm 1759 16.11. Komminister i Klara 1764 2.10 sedan ett föregående val, vid vilket han också hade majoritet, blivit upphävt. Tilltr. 1765 1.5. — Å förslag till kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1759 och till kyrkoherde i Broddetorp, Hornborga, Sätuna och Bolum 1767.

Gift i Tyska församlingen i Stockholm 1755 25.3 med *Maria Christina Rüdling*, döpt i Tyska församlingen 1729 4.1, död i Klara 1798 26.6, dotter av informatorn, den kände författaren till *Det i flor stående Stockholm*, *Johann Georg Rüdling* och hans hustru *Anna Maria Skarling*.

Barn: *Anna Christina*, döpt i Tyska församlingen 1756 9.1, död i Katarina 1757 23.5.

*Andrina Maria*, döpt tv. i Katarina 1757 29.4, död ibid. 1757 30.4.

*Magdalena*, döpt tv. i Katarina 1757 29.4, död ibid. 1757 30.4.

*Maria Catharina*, född i Katarina 1758 26.6, död ibid. 1760 10.5.

*Johanna Catharina*, född i Katarina 1761 31.3, död i Klara 1805 1.12.

*Fredrika Sofia*, född i Katarina 1762 28.11, död i Klara 1783 6.1.

*Andrina Maria*, född i Katarina 1764 25.11, död i Malmö, Caroli 1829 17.11.

Gift, ej i Malmö, 1781 med stadsnotarien, sist rådmannen i Malmö, titulär häradshövdingen *Johan Jakob Wollmar*, född i Malmö, Caroli 1755 5.6, död ibid. 1826 23.7.

*Clara Christina*, född i Klara 1766 20.10, död i Börsarp 1836 10.3. Gift i Malmö

Caroli 1789 5.10 med kofferdikaptenen, sedermera handlanden *Didrik Bergh*, född i Malmö, Caroli 1764 1.4, död i Börsarp 1844 13.4.

*Johan Anders*, född i Klara 1767 5.12, död i Hedvig Eleonora 1826 28.9. Styckjunkare vid Arméns flotta.

Kungl. maj:t beviljade 1774 2.3 ett extra nådår för änkan och barnen samt 1775 1.2 ytterligare ett nådår.

20. ANDERS EKMARCK, utn. 1775, tilltr. ej.

Född i Svennevad 1741 19.11. Död i Ekeby 1822 17.9. Son av komministern i Svennevad *Lars Ekmark* och hans hustru *Anna Margareta Ekebrodd*.

Student i Uppsala 1760 28.10 (Nerk.). Prästvigd i Strängnäs 1764 18.12 till pastorsadjunkt i Överselö. Huspredikant hos änkeöverstinnan *Anna Maria Falkenberg*, född friherrinna *Mörner*, på Haga 1766. E. o. bataljonspredikant vid Västmanlands regemente 1767 och tillika huspredikant hos hovmarskalken greve *Carl Posse*. Komministersadjunkt i *Maria Magdalena* 1772 12.5. Pastorex. i Stockholm 1773 30.11. Pastorsadjunkt i *Katarina* 1774 11.1. Komminister i *Klara* 1775 21.2 med tilltr. 1777 1.5 sedan de tre nådåren efter *Molander* gått till ända. Svensk kyrkoherde i *Hedvigs församling* i Norrköping 1775 29.11, tilltr. 1776 6.1. Kyrkoherde i Ekeby och Rinna 1787 7.2, tilltr. 1787 1.5. Hon. prost 1792 11.9. Teol. dr i Uppsala 1809 7.10.

Gift 1:0 i *Katarina* 1775 28.12 med *Elisabeth Christina Riselius*, född i Österåker 1748 1.7, död i Norrköping, *Hedvig* 1785 11.1, dotter av kyrkoherden i Österåker i *Ärkestiftet Christopher Riselius* och hans hustru *Elisabeth Holst* i hennes andra gifte. — 2:0 i *Väversunda*, även bokf. i Norrköping *Hedvig*, 1785 3.11 med *Elisabeth Dorothea Siöstéen* i hennes andra gifte, född i *Väversunda* 1747 16.2, död i Norrköping, *Hedvig* 1787 26.2, dotter av härads hövdingen *Jacob Siöstéen* och hans hustru *Florentina Bagge* samt gift 1:0 i *Väversunda* 1778 29.9 med kollegan i *Linköping Samuel Berzelius*, född i *Skärkind* 1743 21.12, död i *Linköping* 1783 3.9 och i detta gifte mor till den berömde kemisten *Jöns Jacob Berzelius*. — 3:0 i *Rogslösa* 1790 30.9 med *Maria Elisabeth Wistrand* i hennes andra gifte, född i *Eksjö* 1744 1.2, död i Ekeby 1816 11.1, dotter av komministern i *Eksjö*, sist kyrkoherden i *Rogslösa Petter Wistrand* och hans hustru *Elisabeth Wigius* samt gift 1:0 i *Rogslösa* 1768 13.10 med kollegan i Norrköping, sist kyrkoherden i *Konung-sund Nils Brunckman*, född i Norrköping, *Johannes* 1732 21.7, död i *Konung-sund* 1788 6.2.

Barn: 1. *Lars Christopher*, född i Norrköping, *Hedvig* 1776 13.12, död i Uppsala 1808 11.4. Docent vid Uppsala universitet.

1. *Margareta Elisabeth*, född i Norrköping, *Hedvig* 1778 10.3, död i Ekeby 1853 12.2.

1. *Daniel*, född i Norrköping, *Hedvig* 1779 3.9, död i Hamburg 1808 16.9. Artist.

1. *Carolina Sofia*, född i Norrköping, *Hedvig* 1781 24.5, död späd, ej funnen i *Hedvigs F*.

1. *Johanna Catharina*, född i Norrköping, *Hedvig* 1783 12.1, död i Ekeby 1802 9.4.

2. *Anders Fredrik*, född i Norrköping, *Hedvig* 1786 31.8, död i *Karlskrona* 1808 19.12. Uppbördsläkare å örlogsskeppet *Fäderneslandet*.

21. JOHAN RUTH 1777—1782.

Född i *Söderfors* 1744 13.7. Död i *Vallentuna* 1792 1.12. Son av mjöl-naren *Erik Ruth* och hans hustru *Ingrid Bruun*.

Student i Uppsala 1762 28.5 (Gestr.). Prästvigd i Uppsala 1767 15.12 till pastorsadjunkt i Skeppsholmen. Tillika lärare vid Skeppsgosseskolan 1767 31.12. Pastorex. i Uppsala 1774 13.10. Komminister i Skeppsholmen 1774 11.11, tilltr. 1775 1.5. Komminister i Klara 1776 7.5, efter i det närmaste enhälligt val, tilltr. 1777 1.5. Kyrkoherde i Vallentuna 1780 18.11, tilltr. 1782 1.5.

Gift okänt var och när, men före 1783 11.11,<sup>1</sup> med *Brita Catharina Carlberg*, född i Katarina 1758 25.12, död i Klara 1803 22.3, dotter av silkeskardmästaren *Jonas Carlberg* och hans hustru *Brita Svedberg*.

Barnlös.

Enligt Ärkestiftets herdaminne skall Ruth före giftet med *Brita Catharina Carlberg* ha varit gift med *Elisabeth Agrelius*. Om ett sådant gifte har intet påträffats i andra källor.

## 22. PEHR HENRIC GROTH 1782—1790.

Född på Norrbyhammar i Fellingsbro 1738 28.2. Död i Svärdsjö 1820 10.2. Enligt Svärdsjö F son av vallonsmeden *Per Hindric Groth*. Ingen Pehr Henric är emellertid född då i Fellingsbro, men 1738 29.1 föddes *Petrus*, son av mäster *Hindrik Abrahamsson* på Närby och hans hustru *Anna Hansdotter*.

Genomgick Köpings stadsskola och blev därefter apotekselev i Arboga. Efter att sedermera ha genomgått Västerås trivialskola student i Uppsala 1758 21.2 (Vestm.). Mag. ibid. 1764 18.1. Prästvigd i Västerås 1765 9.6 till e. o. bataljonspredikant vid Västmanlands regemente. Tillika pastorsadjunkt i Köping och Kungs Barkarö 1767.<sup>2</sup> Vice pastor ibid. 1773—1775. Pastorex. i Västerås 1773 6.7. Komminister i Hedvig Eleonora 1776 29.10, tilltr. 1777 1.5. Komminister i Klara 1782 15.1, tilltr. 1782 1.5. Kyrkoherde i Svärdsjö 1788 27.5, tilltr. 1790 1.5. Hon. prost 1802 3.4. Predikant vid prästmötet i Västerås 1804. Jubelmag. 1815. — Riksdagsman 1786 och 1789.

Gift i Köpings stadsförsamling 1770 15.7 (enl. E, vid äldste sonens födelse 1770 18.6 uppgivas dock föräldrarna vara gifta!) med *Christina Maria Lindbom* i hennes första gifte, skilsmässa 1794, född i Västerås 1754 7.10, död i Linköping 1803 4.4, dotter av komministern i Västerås, sist kyrkoherden i Köping mag. *Olof Lindbom* och hans hustru *Christina Catharina Hülphers* samt gift 2:o okänt var och när med boktryckaren i Linköping, förutvarande skådespelaren *Didrik Gabriel Björn*, född i Kristinehamn 1757 10.8, död i Stigtomta 1810 17.3. Han sålde 1800 sitt tryckeri till hustruns son Pehr Henric Groth jr. Fru Groth hade redan före skilsmässan stått i förhållande till Björn och hennes yngsta barn i äktenskapet med Groth ansågs av samtiden vara en följd av hennes förbindelse med Björn.

<sup>1</sup> Då hon stod fadder i Vallentuna.

<sup>2</sup> Efter 31.7, datum har ej kunnat fastställas.

Barn: *Olaus*, född i Köpings stadsförsamling 1770 18.6, död ibid. 1771 20.6.  
*Christina Catharina*, född i Köpings stadsförsamling 1772 30.9, död i Säter 1851 8.4. Gift i Svärdsjö 1798 29.11 med pastorsadjunkten i Svärdsjö, sist kyrkoherden i Orsa *Fredric Amark*, född i Söderbärke 1768 10.1, död i Orsa 1826 29.5.  
*Petrus Henric*, född i Köpings stadsförsamling 1775 26.5, död i Linköping 1850 19.11. Boktryckare, sedan magistratssekreterare i Linköping med borgmästares titel.  
*Gustaf*, född i Köpings stadsförsamling 1776 22.7, död ibid. 1777 3.1.  
*Johan Abraham*, född i Hedvig Eleonora 1779 10.5, död i Älvdalen 1837 25.1. Komminister i Älvdalen.  
*Eric Gustaf*, född i Hedvig Eleonora 1781 17.9, troligen död ung, okänt var och när.  
*Carl Fredric*, född i Klara 1785 7.1, död okänt var och när. Bruksinspektör.  
*Olof Magnus*, född i Klara 1787 6.8, död okänt var och när. Sjöman.  
*Magnus Wilhelm*, född i Klara 1788 26.11, död ibid. 1789 16.9. Kallas i dödboken *Daniel Wilhelm*.

Fyra söner levde vid faderns död.

### 23. JACOB FREDRIC WALDIUS 1790—1794.

Född i Tierp 1752 3.12. Död i Skuttunge 1833 11.5. Son av lantmätaren *Lars Waldius* och hans hustru *Gustafva Hansten*.

Inskreven som student i Uppsala redan 1758 23.9 under privat information. Inskreven i Upplands nation 1765 14.6. Efter prästexamen inför Stockholms stads konsistorium prästvigd 1776 15.10 till huspredikant hos riksrådinnan friherrinnan Hamilton. E. o. skvadrons predikant vid Lätta dragonerna 1779 24.2. Pastoralex. inför Hovkonsistorium 1781 21.2. Komminister i Klara 1789 28.4, tilltr. 1790 1.5. Kyrkoherde i Skuttunge 1793 1.5, tilltr. genom ackord 1794 1.5. — Till vice komminister i Klara under Waldius' återstående tjänstetid 1714 1.5—1795 30.4 förordnades 1794 11.2 kungl. hovpredikanten Ax. Joh. Bolinder. — Kontraktsprost 1796 27.4—1833 29.4. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1812. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1786 samt till kyrkoherde i Börstil, Östhammar och Gräsö 1799, i Östervåla 1806, i Delsbo 1808, i Tillinge och Svinnegarn 1809 och i Ovensjö 1812.

Gift i Söderköping 1789 12.11 med *Engel Catharina Ablström*, född i Floda, Strängnäs stift, 1768 1.1, död i Skuttunge 1854 24.11, dotter av bokhållaren, sist rådmannen i Söderköping *Eric Ablström* och hans hustru *Engel Catharina Nordstrand*.

Barn: *Jacob Fredric*, född i Klara 1790 28.10, död i Skuttunge 1856 17.3. Arrendator. Var 1819 sjuklig och besvärad av delirium.

*Gustafva Catharina*, född i Klara 1791 30.12, död i Nagu 1828 3.11. Gift i Skuttunge 1827 10.6 med organisten i Nagu i Finland *Peter Olof Stenbom* i hans första gifte, född i Adolf Fredrik 1787 28.12, död i Nagu 1855 3.4.

*Lars Eric*, född i Klara 1793 8.4, död okänt var och när, men före 1840. Antog

i juli 1834 namnet Ahlström och var då kontorsskrivare hos häradsbokhållaren i Viksta. Utflyttade 1836 till Haga, men har ej kunnat där påträffas.

*Engel Ulrika*, född i Skuttunge 1794 24.8, död okänt var och när. Gift i Harbo 1812 6.8 med drängen *Erik Jansson*, som sedermera antog namnet *Haglund*, född i Harbo 1782 9.8, död okänt var och när, men levde troligen ännu 1854. — Han var 1816 ringare i Uppsala.

*Johan*, född i Skuttunge 1796 28.5, död ibid. 1796 8.7.

*Johanna Charlotta*, född i Skuttunge 1798 28.3, död ibid. 1879 27.4.

*Margareta*, född i Skuttunge 1803 14.8, död i Guldrupe 1878 5.4. Gift i Hejnum 1837 24.9 med skolläraren i Tingstäde, sist komministern i Guldrupe *Dionysius Nystedt*, född i Hejnum 1807 19.10, död i Guldrupe 1889 15.7.

*Carolina*, född i Skuttunge 1806 21.2, död ibid. 1882 11.11. Gift i Skuttunge 1834 1.5 med skolmästaren, sist utnämnde komministern i Fitja *Olof Widegren*, född i Harbo 1811 20.11, död i Lagga 1854 26.4.

Waldius synes ha vantrivts i Skuttunge, ty han sökte upprepade gånger andra pastorat och kom flera gånger på förslag, men lyckades ej bliva utnämnd. Barnens öden tyda på att hans familjeliv ej var lyckligt.

#### 24. CARL GUSTAF ÖRBOM 1795—1797.

Född i Brunflo 1760 6.8. Död i Julita 1833 13.3. Son av löjtnanten, sist ryttmästaren *Anders Gustaf Örbom* och hans hustru *Christina Ruth*.

Student i Uppsala 1780 7.3 (Jemtl.). Prästvigd i Uppsala 1784 20.6 till huspredikant hos generallöjtnanten greve Johan August Meijerfeldt. Pastorallex. i Uppsala 1784 17.11. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1786 17.1. Pastorsadjunkt i Klara 1787 6.2. Nådårspredikant och vice pastor ibid. 1788 10.6—1790 30.4. Bataljonspredikant vid Jämtlands regemente 1789 14.9. Regementspastor ibid. 1789 24.9. Tillika pastorsadjunkt i Klara 1790 1.5. Komminister ibid. 1793<sup>1</sup> efter enhälligt val, tilltr. 1795 1.5. Kyrkoherde i Mörkö 1795 11.5, tilltr. 1797 1.5. Kyrkoherde i Hölö 1803 21.9, tilltr. 1805 1.5. Hon. prost 1805 3.7. Kyrkoherde i Julita 1816 18.11, tilltr. 1819 1.5.

Gift i Klara 1795 9.6 med *Albertina Nensén*, född i Stockholm 1772 21.4,<sup>2</sup> död i Julita 1857 17.2, dotter av kyrkoherden i Fransk-Lutherska församlingen, sist kyrkoherden i Klara *Pebr Nensén* och hans hustru *Hedvig Margareta Siöberg*.

Barn: *Carl Peter Albert*, född i Klara 1798 23.10, död i Maria Magdalena 1859 6.7.

Löjtnant vid Södermanlands regemente, avskedad före 1835.

*Margareta Christina*, född i Mörkö 1800 4.11, död i Hölö 1812 15.4.

*Nils Abraham*, född i Mörkö 1802 5.7, död i Julita 1860 5.5. Var svagsint.

*Napoleon*, född i Hölö 1806 14.2, död i Julita 1842 27.9. Bokhållare på Julita gård.

*Albertina Carolina*, född i Hölö 1807 21.4, död i Strängnäs 1889 22.3. Gift i

<sup>1</sup> Vald 1793 i november, utnämnd före 1794 25.2. I Stockholms stads konsistorii protokoll finnes intet datum för fullmakten.

<sup>2</sup> Ej införd i Fransk-Lutherska församlingens C.

Julita 1833 16.7 med vice pastorn, sist kyrkoherden i Julita *Gustaf Reinhold Lundqvist*, född i Ornö 1798 10.8, död i Julita 1866 3.3.

*Helena Sofia*, född i Hölö 1808 30.4, död ibid. 1808 31.5.

*Anders August*, född i Hölö 1810 10.12, död 1835, okänt var och när. Bokhållare. Flyttade 1834 från Julita till Stockholm, men har ej där kunnat återfinnas.

*Margareta Sofia*, född i Hölö 1812 11.6, död i Julita 1834 13.1.

25. ERLAND COLLIANDER 1796—1818. Se Adolf Fredrik, kyrkoherdar nr 5.

26. LARS WÄHLÉN, utn. 1817, tilltr. ej.

Född i Vålsta by i Forsa, Arkestiftet, 1778 23.3, död i Ovanåker 1827 30.9. Son av bonden *Olof Ersson* och hans hustru *Kerstin Olofsdotter*.

Student i Uppsala 1797 17.6 (Hels.). Förordnades 1802 14.8 till vice kollega vid Klara skola och konstituerades därtill 1803 14.1. Prästvigd i Uppsala 1803 9.6. Kollega vid Klara skola 1806 24.3. Apologist ibid. 1811 19.8. Vice rektor ibid. 1811 25.8. Pastorallex. i Uppsala 1815 6.5. Komminister i Klara 1817 18.3 med tillträde 1818 1.5, men tilltr. ej emedan han 1817 7.5 blev utnämnd till kyrkoherde i Ovanåker, vilken tjänst han tillträdde 1818 1.5 genom ackord. Kontraktsprost 1826 25.1. — Å förslag till kyrkoherde i Forsa och Hög 1816.

Gift okänt var och när, men före 1814 30.1, med *Maria Elisabeth Flodstedt*, född i Ulrika Eleonora 1784 26.9, död i Klara 1865 4.2, dotter av sockerbruksarbetaren *Matthias Kumlin* och hans hustru *Catharina Jansdotter* samt fosterdotter till trädgårdsmästaren Erik Flodstedt och hans hustru Maria Margareta Brun.

Barn: *Lorentz Erik*, född i Klara 1814 30.1, död i Ransäter 1874 1.7. Bruksförvaltare.

*Maria Laurentia Emelie*, född i Klara 1815 2.2, död ibid. 1875 17.7. Gift i Ljusdal 1843 27.12 med förste lantmätaren i Gävleborgs län, sist landshövdingen i Norrbottens län *Per Henrik Widmark* i hans andra gifte, född i Umeå 1800 6.4, död i Stockholm 1861 10.10, bokf. i Luleå.

27. LARS CHRISTIAN TUNELIUS 1818—1825. Se Adolf Fredrik, kyrkoherdar nr 6.

28. JOHAN WILHELM BECKMAN 1825—1873.

Född i Gårdsby 1792 19.9. Död i Klara 1873 10.4. Son av mönster-skrivaren vid Smålands dragoner *Tomas Georg Beckman* och hans hustru *Ulrika Liedner*.

Student i Uppsala 1814 6.10 (Smål.). Prästvigd i Växiö 1818 13.9. Huspredikant hos friherre Ture Leonard Klinckowström 1819 24.2. Vice komministersadjunkt i Katarina och vice kateket i Maria Magdalena 1819 19.10. Kateket i Katarina 1820 25.1. Förestod tillika en enskild skola för



gossar januari 1821—juli 1829. Pastorex. i Växiö 1823 11.11. Komminister i Klara 1824 14.9, tilltr. 1825 1.5. L. N. O. 1872. — Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1854 3.11—1867 3.5. Riksdagsman 1850—51, 1853—54, 1856—58, 1859—60 och 1862—63, ledamot av bevillningsutskottet 1850—51, 1853—54, 1856—58 och 1859—60, av konstitutionsutskottet 1862—63. — Åtnjöt de senaste åren tjänstledighet på grund av ålderdomskrämpor, dock med tillstånd att utföra sådana prästerliga förrättningar hans nedsatta krafter medgävo.

Gift i Nikolai 1826 3.9 med *Brita Elisabeth Fehrström*, från vilken han 1835 14.4 av Stockholms stads konsistorium blev skild på grund av hennes otrohet, född i Göteborg, Gustavi 1804 22.7, död i Klara 1875 30.3, dotter av handelsbokhållaren, sist tullförvaltaren *Jakob Johan Fehrström* och hans första hustru *Margareta Charlotta Friez*. — Hon kallade sig efter skilsmässan Fernström.

Barn: *Ida Charlotta Wilhelmina*, född i Klara 1827 20.7, död ibid. 1879 6.12.

*Frans Wilhelm*, född i Klara 1829 5.4, död ibid. 1857 12.9. Notarie.

*Carl Jakob*, född i Klara 1830 30.7, erhöll nöddop, död ibid. 1830 8.8.

*Bror Adolf*, född i Klara 1832 5.2, död i Värnamo 1911 14.11. Kapten i armén, livförsäkringsinspektör.

Kungl. maj:t beviljade 1873 18.7 ett extra nådår för Beckmans dotter. — Beckman har skapat sig ett namn i litteraturhistorien som Sveriges förste psalmhistoriker. Som prästman kom han vid flera tillfällen i konflikt med myndigheterna. Stockholms stads konsistorium fann sig slutligen föranlåtet att 1845 13.5 döma honom till första varningsgraden för uraktlåtenhet att absolvera en fånge samt för sitt ådagalagda trätosamma väsende och mindre grannliga sätt att vid domstolen sig skicka, då han åtalats för missfirmelse av fången åtföljande bevakningspersonal. Beckman anförde besvär i hovrätten, som upphävde konsistorii beslut. Konsistorium beslöt då 1846 26.5 att Beckman i stället för varning borde emottaga en tjänlig föreställning, vilken dock ej skulle betraktas såsom varningsgrad.

## 29. CARL PETER ÖHMANN 1875—1881.

Född i Adolf Fredrik 1824 4.12 av okända föräldrar. Död i Klara 1881 17.12.

Student i Uppsala 1843 13.6 (Sthlm). Prästvigd i Jakobs kyrka i Stockholm 1847 17.12 till komministersadjunkt i Alunda och Morkarla. E. o. lärare vid Allmänna barnhusets i Stockholm skola 1848 1.6, ordinarie 1850 9.4, tilltr. 1850 1.5. Vice kateket i Maria Magdalena 1848 15.12—1849 14.9, i Adolf Fredrik 1850 1.5—30.6. Pastorsadjunkt i Danviks och Sickläö församling 1848 15.12—1849 14.1. Vice komminister i Adolf Fredrik 1850 1.5—30.6. Andre pastorsadjunkt ibid. 1850 15.10. Vice kateket i Jakob och Johannes 1851 1.10—31.10. Förste lärare vid Jakobs och Johannis Fri- och fattigskola 1853 8.2, tilltr. 1853 1.5, men uppehöll befatt-

ningen från 1853 1.1. Tillika föreståndare för Stockholms Borgarskolas norra avdelning 1853 10.4, tilltr. 1853 1.5. Tillika predikant vid Borger-skapets Enkehus 1859 26.4, tilltr. 1859 1.5 och kvarstod till 1875 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1864 10.8. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1864 2.9. Komminister i Klara 1873 10.11, tilltr. 1875 1.5. Ordenskaplan 1876 27.11. Tillika notarie i Hovkonsistorium 1877 29.10. — Utan an-sökan uppförd å förslag till komminister i Katarina 1864, men avsåde sig. Ogift.

30. CARL GUSTAF LJUNGMAN 1883—1886. Se kyrkoherdar nr 22.

31. PER OSKAR WESTBERG 1886—1921.

Född i Härnösand 1844 8.12. Död i Adolf Fredrik 1927 29.10. Son av urmakaren *Per Westberg* och hans hustru *Brita Catharina Beckmark*.

Mogenhetsexamen i Linköping 1871 14.6. Student i Uppsala 1872 6.9 (Östg.). Prästvigd i Uppsala 1877 2.6 till pastorsadjunkt i Klara. T. f. regementspastor vid Andra livgardet 1877 4.9—30.9. T. f. hospitalspredi-kant vid Stockholms hospital 1878 15.6—14.7. T. f. regementspastor vid Andra livgardet 1878 1.8—30.9. Pastorallex. i Uppsala 1879 19.4. Vice pastor i Klara 1880 15.6—31.7. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1881 15.3. Pastorsadjunkt i Klara 1881 21.6. Vice pastor i Klara 1882 10.7—23.7 och 1883 20.7—31.7. Komminister i Klara 1885 6.6 (fjärde prov-predikant), tilltr. 1886 1.5. Vice pastor ibid. 1886 23.3—22.4 och 1.6—31.8. T. f. regementspastor vid Livgardet till häst 1886 8.6—14.8. På grund av konkurs försatt ur tjänstgöring 1892 14.10—17.12. Varnad inför Stockholms stads konsistorium 1892 25.10 för genom missbruk av starka drycker vållad förargelse. Suspenderad av samma orsak 1893 7.4—1894 28.2 och vårdades under denna tid fem månader å anstalten *Sans souci* i Uppsala. Tjänstledig från 1910 1.1. Emeritus 1921 1.5. — Kallad 1881 till fjärde provpredikant vid komministerval i Klara. Å förslag till kyrkoherde i Rådmansö 1883.

Gift 1:0 i Österlövsta 1880 6.6 med *Edla Valborg Aurora Nyström* i hennes första gifte, från vilken han 1893 17.10 av Stockholms stads konsistorium blev skild, född i Klara 1859 24.12, död i Värsås 1931 3.10, dotter av husägaren *Johan Adolf Nyström* och hans hustru *Carolina Hellgren* samt gift 2:0 i Maria Magdalena 1897 28.3 med lokomotivföraren *Emil Johan Buckau*, född i Maria Magdalena 1858 1.10, död i Matteus 1927 22.3. — 2:0 i Hedvig Eleonora 1905 14.10 med *Hildegard (Hilda) Klara Charlotta Sjöström*, född i Adolf Fredrik 1848 16.1, död i Matteus 1936 7.12, dotter av okända föräldrar.

Barn: 1. *Knut Oskar*, född i Klara 1881 15.3, död ibid. 1908 11.10. Student vid Vete-rinärinstitutet.

1. *Valborg Edla Margareta (Greta)*, född i Klara 1884 30.7, död i Adolf Fred-rik 1911 5.6.

1. *Karl Petter*, född i Klara 1887 15.7. Gymnastikdirektör, flyttade 1939 från Värsås till Rådmansö.

32. AXEL EMANUEL SVANBERG 1922.

Född i Nikolai 1866 19.11 av okända föräldrar. Död i Klara 1922 4.10.  
Student i Uppsala 1893 19.9 (Sthlm). Prästvigd i Linköping 1899 6.6  
till pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora. Tillika vice pastoratsadjunkt ibid.  
1900 7.7—6.9. Vice komminister ibid. 1901 1.7—31.8. Komministersad-  
junkt i Klara 1903 14.8. Tillika predikant vid Rosenlunds ålderdomshem  
1903 1.9. Vice pastor vid svenska Victoriaförsamlingen i Berlin 1915 5.9  
—26.9. Vice komminister i Klara 1916 1.5—1917 31.8. Tillika vice pastor  
ibid. 1917 25.6—31.7. Vice pastor vid svenska Victoriaförsamlingen i  
Berlin 1917 1.9—30.9. Vice komminister i Klara 1917 1.10—1918 7.6.  
Tillika vice pastor ibid. 1917 28.11—31.12. Tillförordnad komminister i  
Klara 1918 7.6 å den efter komminister Wadström vakanssatta tjänsten.  
Komminister i Klara 1922 21.2, tilltr. 1922 1.5. Flera förordnanden som  
vice pastor ibid. 1918—1922 under semesterledigheter. — Å förslag till  
komminister i Gustaf Wasa 1914, men blev utklagad.

Gift i Hedvig Eleonora 1904 2.6 med *Anna Charlotta Pettersson*, född i Linköping  
1869 13.9, död i St Göran 1934 26.2, dotter av byggmästaren *Johan Pettersson* och hans  
hustru *Amalia Charlotta (Lotten) Nilsson*.

Barn: *Anna Britta Charlotta*, född i Hedvig Eleonora 1905 16.7. Med. lic. Gift i  
Karlstad 1941 16.8 med med. lic. *Olov Vilhelm Lennerfelt*, född i Hedvig  
Eleonora 1901 1.3.

*Nils Emanuel Johannes*, född i Oscar 1907 6.12. Med. lic.

*Carl-Axel*, född i Oscar 1910 27.11. Kontorsassistent hos Stockholms stads  
kristidsnämnd.

33. ELIS JOHANNES BRATT 1924—1943.

Född i Karlsborg 1876 12.4. Död i Klara 1943 18.2. Son av kaptenen  
*Sven Ivan Bratt* och hans hustru *Elise Maria Nilsson*.

Student i Uppsala 1899 14.9 (Göteb.). Prästvigd i Härnösand 1903 28.5.  
Folkskollärarexamen ibid. 1903 2.6. Lasarettspredikant i Umeå 1904 1.5.  
Tillika fängelsepredikant ibid. 1904 31.5, tilltr. 1904 1.6. Regementspastor  
vid Norrlands dragonregemente 1905 26.4. Slottspastor vid Karlberg 1916  
1.5. Tillika predikant vid Sophiahemmet 1916 1.5—1924 30.9. Pastors-  
adjunkt i Ulrika Eleonora 1916 15.9. Komministersadjunkt i Adolf Fred-  
rik 1917 1.7. Pastorsadjunkt i Klara 1918 1.5. Komminister ibid. 1923  
28.4, tilltr. 1924 1.5. Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1921  
—1941 under semesterledigheter. — L. V. O. 1939.

Gift i Göteborg, Gustavi 1904 20.9 med *Anna Elvina Helena Rinman*, född i Göte-  
borg, Gustavi 1880 29.6, dotter av assuransdirektören *Sven Engelbert Rinman* och hans  
hustru *Nanny Elisabeth Johanna Bratt*.

Barn: *Aina Nancy Elise*, född i Umeå landsförsamling 1905 30.7. Gift i Klara 1928  
29.9 med med. lic. *Erik Gunnar Nycander*, född i Adolf Fredrik 1900 27.7.

*Karl Elis Axel*, född i Umeå landsförsamling 1907 5.1. Komminister i Hudiksvall.  
*Ingrid Ebba Margareta*, född i Umeå landsförsamling 1910 21.7. Gift i Vera Cruz i Mexiko 1931 6.4 med ingenjören *Wolther Ludvig Rinman*, född i Limhamn i Hyllie 1899 10.4.  
*Sune Waldemar*, född i Umeå landsförsamling 1912 30.12. Sjökapten, navigationslärare i Stockholm.  
*Anna Cecilia*, född i Umeå landsförsamling 1916 30.4. Föreståndarinna för elevhem vid Viggbyholmsskolan.

## Serie II

### 1. ANDREAS TOLSTADIUS eller TOLFSTADIUS 1670—1676.

Troligen född i Tolfta. Död 1676 15.9. Kusin till komministern i Jakob och Johannes församling Andreas Erici Tolstadius och troligen bondson.

Ej funnen i Uppsala universitets studentmatrikel. Prästvigd okänt var och när. Var i slutet av 1650-talet kaplan i Bromma och förrättade från 1659 även predikningar i Klara emot särskild ersättning. Hjälppräst i Klara 1664 8.8. Komminister ibid. 1670, tilltr. 1670 1.11 (?)

Gift, troligen 1661, med *Dorothea Ernestsdotter Slyter* eller *Schlyter*, död 1686 mellan 6.9 och 16.11, härkomst okänd. — Hon var 1677 förlovad med prästmannen Olaus Tunelius, som sökte bli Tolstadii efterträdare som kaplan i Klara. Då han ej blev utnämnd till tjänsten ryggade han förlovningen. Han blev 1679 komminister i Jakob och Johannes och Stockholms stads konsistorium dömde 1680 att laglig förlovnings ej förelegat. Hustru Dorothea beskyllde 1684 12.3 herr Adolph Weidenheim för att under äktenskapslöfte ha avlat barn med henne, men han nekade till både förlovnings- och faderskap. Tolstadius hade 1662 12.2 en tid varit priverad emedan han före vigseln legat hos sin brud och blev nämnda dag restituerad. Hustrun synes av allt att döma ha varit ganska äventyrlig och åtnjöt i staden dåligt anseende.

Barn, som voro små vid faderns död:

*Magdalena*, född och död okänt var och när, levde 1681 20.4.

*Brigitta*, född och död okänt var och när, levde 1681 20.4.

*Beata*, född och död okänt var och när, levde 1681 20.4.

*Anders*, född och död okänt var och när, levde 1681 20.4.

Tolstadius bebodde 1676 egen gård i kvarteret Uggleborg och hade då tre barn. Sonen bör alltså ha varit född 1676.

### 2. JOHANNES MATTHIÆ AMNELIUS 1678—1681.

Född på gården Åby i Fundbo, okänt när. Död i Alsike 1708 1.1, ej införd i F. Son av bonden *Matts Jansson* och hans hustru *N. N.* Bildade sitt namn efter Å i fädernegårdens namn.

Student i Uppsala 1654 6.5 (Upl.). Kantor och kollega vid Klara skola i Stockholm 1659. Prästvigd i Uppsala 1667 3.4. Rektor vid Klara skola 1669 29.7, tilltr. 1670 1.5. Komminister i Klara 1677, vald 18.7, utnämnd

före 12.12, tilltr. 1678 1.1. Kyrkoherde i Alsike och Knivsta 1681 före 9.3, tilltr. 1681 1.11. Hon. prost 1701.<sup>1</sup>

Gift 1:o 1668, lysning uttagen i Katarina 14.10, med *Anna Catharina Pass*, född i Nyköping, "men mest uppfödd i Stockholm", begr. i Alsike 1697 i oktober, härkomst okänd, av holländsk släkt. — 2:o okänt var och när med *Christina Deller*,<sup>2</sup> född okänt var och när, död okänt var och när.

Barn: 1. *Joachim*, född 1670 23.5, död i Alsike 1744 12.5. Kyrkoherde i Alsike och Knivsta.

1. *Ludvig*, född och död okänt var och när. Magister docens i Uppsala.<sup>3</sup> Ej promov. mag. i Uppsala.

1. *Anton*, född och död okänt var och när, skall ha avlidit utrikes. Blev student i Uppsala 1699 17.10, sedermera auditör.

1. *Christina*, född och död okänt var och när. Gift i Alsike 1702 23.10 med komministern i Alsike och Knivsta *Bengt Trunström*, född okänt var och när, död 1710 okänt var och när.<sup>3</sup>

1. *Didrik*, född okänt var och när, begr. i Alsike 1746 20.11. Häradsbokhållare.

Sedan Amnelius blivit kyrkoherde i Alsike och Knivsta fick han 1681 15.4 av Stockholms stad till belöning för sina tjänster i skolan och Klara församling en tomt å Norrmalm i kvarteret Uggleborg vid S:ta Clara kyrkogränd, bredvid Klara kaplansgård.

### 3. DANIEL ANANDER 1681—1687.

Född i Ör i Växiö stift cirka 1647. Död i Danviks och Sicklaö församling 1697 12.7, begr. 15.7. Son av komministern i Ör *Haqvin Anander* och hans hustru *Margareta Schatelovius*.

Student i Lund 1669 13.9, i Wittenberg 1670 25.6 och i Uppsala 1671 16.10 (Smål.). Prästvigd i Växiö 1677 28.7 till huspredikant hos riksstygmästaren friherre Per Sparre. Nådarspräst vid Artilleriförsamlingen 1678—1680. Pastor ibid. 1681. Komminister i Klara 1681 11.7 genom kungl. brev, tilltr. 1681 1.11. Tillika brunnspredikant vid Stockholms surbrunn. Suspenderad 1686 31.8 för förgrifliga predikningar emot riksbanken. Blev genom kungl. brev 1687 26.8 förklarad för sinnesförvirrad och fördes 1687 17.9 med sin hustru och fyra barn till Danviken, där han internerades. Hans skrifter brändes av bödeln på Stortorget i december 1689 sedan hans sak varit före i hovrätten och denna 1689 16.11 förklarad, att han såsom ej klok borde hållas i förvar. Därest han hade varit vid sina sinnens fulla bruk ansåg hovrätten att han borde ha mistat livet.

Gift okänt var och när med *Ingeborg Jonsdotter Gadde*, född cirka 1663, död i april 1694, begr. i Danviks och Sicklaö församling 1694 1.5, härkomst okänd.

<sup>1</sup> Intet härom i Uppsala domkapitels protokoll.

<sup>2</sup> Enligt Ärkestiftets herdaminne. Uppgiften har ej kunnat kontrolleras.

<sup>3</sup> Knivsta F saknas.

Barn: *Margareta*, född cirka 1682, död okänt var och när, levde vid faderns död.  
*Gertrud*, född cirka 1683, död okänt var och när, levde vid faderns död.  
*Maria*, född cirka 1685, död okänt var och när, levde vid faderns död.  
*En dotter*, född cirka 1687, begr. i Danviks och Sicklaö församling 1693 11.1.  
*Benjamin*, född cirka 1691, död okänt var och när, levde vid faderns död.  
*Ingeborg*, döpt i Danviks och Sicklaö församling 1693 31.5, begr. ibid. 1693 1.6.

Magistraten önskade att magister Nicolaus Clefberg skulle placeras som komminister i Klara efter Anander. Som vikarie till Brodins tillträde 1688 tjänstgjorde först Staffan Lodelius, som avsattes för dryckenskap 1687 2.7, därefter Matern Pfeiffer, som sedermera blev predikant vid Barnhuset, nr 7.

Litteratur:

Biografiskt lexikon, artikel av B. Boëthius, 1918.

Nathan Odenvik, Daniel Anander, svenska pietismens föregångare, Stockholm 1935.

4. LARS BRODIN 1688—1691.

Född i Vendel 1655. Död 1691 i december. Son av bonden *Erik N. N.* Student i Uppsala 1674 28.2 (Upl.). Prästvigd 1681.<sup>1</sup> Huspredikant hos greve Gustaf Oxenstierna. Komminister i Klara 1687, tilltr. 1688 1.5.

Troligen ogift.

Brodin begrovs i Vendels kyrka, där hans porträtt finnes. Över hans grav finnes en sten med följande inskription:

”I Wändel föddes här en pilt aff Bondeslägte (A:o 1655)

Den Himblen ammat opp att söria för Gudz Hiordh

Och bleff en herde godh (A:o 1681)

Och lärde så Gudz ordh

At hårde Hiertan han i Stockholms Clara väckte.

Dätt var her Lars Brodin, som där den Gudztienst börja (A:o 1687)

Men bleff straxt Sahl: dödh (A:o 1691)

Och hijt till Wändel fördh

Sen Gudz församling bleff så aff hans gåfvor rördh

At alla medh en mund hans bortgång höglig sörgia.”

Vid Brodins utnämning stod strid. Ärkebiskopen utnämnde Matern Pfeiffer, som varit vice komminister efter Anander, men utnämningen överklagades hos kungl. maj:t, som utnämnde Brodin.

5. JOHANNES PETRI COLLINDER 1692—1709.

Född i Backa by Hedesunda 1651. Död i Österlövsta 1726 27.1. Son av länsmannen *Per Eriksson* och hans hustru *Brigitta Joachimsdotter*. — Tog av Backa namnet Collinder.

<sup>1</sup> Uppsala domkapitels protokoll detta år upptar inga prästvigningar.

Student i Uppsala 1679 19.2 (Gestr.). Prästvigd i Uppsala 1684<sup>1</sup> till domkapitlets adjunkt. Vice pastor i Vendel 1687. Komminister i Klara 1692, tilltr. troligen 1692 1.5. Kyrkoherde i Österlövsta 1708, tilltr. 1709 1.5. Respondens vid prästmötet i Uppsala 1689, opponens vid prästmötena ibid. 1698 och 1705 samt predikant vid prästmötet ibid. 1712.

Gift i Hedesunda 1687 10.1 med *Brigitta Limmelius*, troligen född i Gävle, död okänt var och när, dotter av konrektorn i Gävle, sist utnämnde kyrkoherden i Hedesunda *Erik Limmelius* och hans hustru *N. N. Holmius* i hennes första gifte.

Av 17 barn dogo 8 i Klara och blevo begr. i Collinders murade grav på Klara kyrkogård.

Följande barn äro kända:

*Erik*, född och död okänt var och när, men död efter 1730 5.2. Student i Uppsala 1705 24.2 (Sthlm, minderårig, men inskrevs 1705 3.3 i Gestrike nation.) Prästvigd i Uppsala 1722 9.6 till pastorsadjunkt hos fadern i Österlövsta. Blev sedan pastorsadjunkt i Walö, där han fanns ännu 1730 5.2. Ej funnen död i Walö.

*Petrus*, född i Hedesunda 1691 1.10, död okänt var och när.

*Brita*, född och död okänt var och när, men död efter 1712 15.5. Var fadder i Hedesunda 1712 15.5 hos farbrodern, länsmannen *Per Collinder*.

*Anna*, född 1698, död 1729 7.5, begr. i Österlövsta 1729 15.5. Gift okänt var och när med brukspredikanten vid Österby bruk *Magnus Kindabl*, född och död okänt var och när, levde ännu 1737.

*Sofia*, född cirka 1701, död i Norrköping 1776 21.1. Gift i Österlövsta 1730 31.1 med dansmästaren från Karlskrona *Hindric Pobl*, född 1681, okänt var och när, död 1754, okänt var och när.

*Johanna*, född i Österlövsta 1709 4.9, död i Hagby 1750 17.12. Gift i Hagby 1734 1.1 med mjölnaren *Olof Hagström*, född 1703, okänt var och när, död i Fitja 1767 28.2.

*Catharina*, född i Österlövsta 1712 20.4, död okänt var och när, men efter 1752. Gift i Vittinge 1744 30.9 med linvävaremästaren vid Skattmansö *Johan Meiberg*, född 1719, okänt var och när, död okänt var och när, men efter 1752. — De bodde 1752 i Linvävaretorp i Vittinge, men försvinna sedan ur Vittinge A I utan anteckning om flyttning.

## 6. JOHAN ZEDRITZ 1709—1710.

Född 1681 11.12, okänt var. Död i Stockholm 1710 i pesten, själaräringning i Nikolai 1710 5.10. Son av myntmästaren *Henrik Zedritz* och hans hustru *Sara Leffler*.

Student i Uppsala 1695 5.11 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1706 13.12. till pastorsadjunkt i Nikolai. Komminister i Klara 1709, tilltr. 1709 1.5.

Gift i Maria Magdalena 1709 24.8 med *Anna Christina Wallman* i hennes första gifte, döpt i Nyköping 1686 22.5, död i Wasa 1771 23.4, dotter av handelsmannen i Nyköping *Lennart Walman* och hans hustru *Brita Montin* samt gift 2:0 1712 25.10 med komministern i Klara, sist kyrkoherden i Wasa *Claudius Hedman*.

<sup>1</sup> Domkapitlets protokoll detta år upptar inga prästvigningar.

Barnlös.

Enligt ett fastebrev 1710 15.12 för kyrkoherde Isogæi änka å en gård vid Fredsgatan och Jakobs Kyrkogata skulle Zedritz denna dag ha uppträtt i rätten såsom hennes ombud. Då han med säkerhet var död före 1710 5.10 måste fastebrevet ha blivit utskrivet på grund av handlingar, som han tidigare inlämnat och hänsyn vid fastebrevets utskrivande ej ha tagits till hans frånfälle.

#### 7. PETRUS JOANNIS ALM 1712—1721.

Född 1682, okänt var och när.<sup>1</sup> Död i Stockholm 1721 18.8, säkerligen i Klara. Son av komministern i Söderby, sist kyrkoherden i Villberga *Jöns Erici Alm* och hans andra hustru *Elisabeth Touscher* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala 1696 16.12 (Rosl.). Fil. kand. ibid. 1709. Prästvigd 1709, ej i Uppsala, ty han examinerades där 1712 28.5 och tillhörde då tydligen annat stift. Komminister i Klara 1712 12.6, tilltr. troligen genast. Kyrkoherde i Börstil, Östhammar och Gräsö 1721 11.5, men avled före tillträdet.

Gift okänt var och när, men före 1710 15.5 med *Maria Catharina Röök* i hennes första gifte, född okänt var och när, begr. i Almunge 1774 9.5, troligen dotter av kronobefallningsmannen i Gästrikland *Anders Röök* och hans hustru *Christina Berg* samt gift 2:0 med komministern i Klara *Andreas Sundius*.

Barn: *Johan*, född i Hille 1710 15.5, död i Gävle 1752 21.4. Fil. mag. Vice lektor vid Gävle gymnasium.

*Petrus*, född 1711 16.11, okänt var, död i Tuna, Arkestiftet, 1769 9.1. Fil. mag. Kyrkoherde i Tuna och Stavby.

*Erik*, född i Stockholm 1713, död i Skeptuna 1765 25.2. Kyrkoherde i Skeptuna och Lunda.

*Christina Elisabeth*, född cirka 1716, död okänt var och när, men efter 1753 22.6.

*Maria Catharina*, född cirka 1718, död okänt var och när, men efter 1753 22.6.

Komminister Alm anmäldes 1719 inför Stockholms stads konsistorium för det han nekade avlägga tro- och huldhetsed och avsvärja enväldet, men övertalades slutligen att avlägga eden.

#### 8. ANDREAS SUNDIUS 1723—1752.

Född 1682, troligen i Undersåker. Död i Klara 1752 5.6, begr. på S:t Olofs kyrkogård. Son av kyrkoherden i Undersåker *Petrus Andreæ Sundius* och hans hustru *Christina Berghemius* samt äldre bror till komministern i Nikolai-serie I nr 11 Nils Sundius.

Student i Uppsala 1703 5.3 (Medelp.). Prästvigd okänt var och när. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1717. Mag. i Uppsala 1719 16.6. Nådårspräst i Klara efter komminister Alm. Komminister ibid. okänt när, tilltr. 1723 1.5.

<sup>1</sup> Ej funnen döpt i Söderby.



Gift okänt var och när med *Maria Catharina Röök* i hennes andra gifte, född okänt var och när, begr. i Almunge 1774 15.5, änka efter företrädaren.

Barn: *Regina*, född och död okänt var och när.

*Helena*, född cirka 1725, död i Adolf Fredrik 1795 1.1.

Kungl. maj:t beviljade 1753 13.12 ett extra nådår för änkan.

#### 9. JOHAN IVERUS 1755—1770.

Född på Ivarshyttan i Hedemora socken 1719 15.8.<sup>1</sup> Död i Husby, Västerås stift, 1802 11.4. Son av bonden *Erik Jansson* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1740 13.2 (Dalk.). Prästvigd i Stockholm 1752 5.5 till vice pastor i Dingtuna. Pastorsadjunkt i Klara 1752 i juni. E. o. skvadronspredikant vid Livregementet till häst 1753 24.5. Efter enhälligt val komminister i Klara 1753 9.10, tilltr. 1755 1.5. Kyrkoherde i Husby i Västerås stift 1769 3.5, tilltr. 1770 1.5. Hon. prost 1774.<sup>2</sup> Kontraktsprost 1786 17.7. Predikant vid prästmötet i Västerås 1775. — Riksdagsman 1765—66 och 1786, ledamot av lagutskottet 1786. — Å förslag till kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1766, men blev utklagad.

Gift i Klara 1759 19.6 med *Anna Maria Angerstein*, född i Hedemora 1731 4.3, död på Ivarshyttan ibid. 1806 26.6, dotter av överjägmästaren *Fredrik Angerstein* och hans hustru *Christina Eriksdotter* samt kusin till kyrkoherden i Klara *Samuel Troilius'* första hustru.

Barn: *Christina Catharina*, född i Klara 1760 6.8, död på Ivarshyttan i Hedemora 1807 17.6. Gift i Husby 1789 8.1 med bataljonspredikanten, sist regementspastorn vid Jämtlands regemente mag. *Olof Holmberg*, född i Sundsjö 1759, död 1793, okänt var och när.

*Johannes*, född i Klara 1762 1.5, död okänt var och när.

*Friedrich*, född i Klara 1765 4.9, död ibid. 1765 9.9.

*Erik Gustaf*, född tv. i Klara 1766 29.10, död okänt var och när. Student i Uppsala 1779 26.3, sedermera lantbrukare, okänt var.

*Maria Magdalena*, född tv. i Klara 1766 29.10, död ibid. 1767 22.2.

*Johan Fredrik*, född i Husby 1772 5.6, död i Munktorp 1850 19.12. Brukspatron och akademifogde i Västmanlands fögderi.

#### 10. DANIEL BEXELL 1770—1775.

Född i Bäckseda 1731 12.2. Död i Villstad 1798 11.1. Son av rusthållaren *Daniel Månsson* i Stora Fagraryd och hans hustru *Sara Persdotter*.

Student i Uppsala 1751 28.9 (Smål.). Mag. ibid. 1758 20.6. Prästvigd i Växiö 1760 13.12 till e. o. predikant vid Cronhielska infanteriregementet. Pastorsadjunkt i Klara 1762 13.7. Pastorallex. i Uppsala 1767 4.6. Komminister i Klara 1770 8.5 med tillträde från 1770 1.5. Kyrkoherde i Villstad, Våthult och Båraryd 1774 21.6, tilltr. 1775 1.5. Hon. prost 1783

<sup>1</sup> Enligt Husby F. Har ej kunnat återfinnas i Hedemora C.

<sup>2</sup> Mellan 1774 1.11 och 1775 2.2, datum har ej kunnat fastställas.

12.9. Kontraktsprost 1794 2.1. Vice preses vid prästmötet i Växiö 1793. — Riksdagsman 1786 och 1789, ledamot av bankoutskottet och statsutskottet 1786, av ecklesiastikutskottet 1789. — Å förslag till komminister i Nikolai 1767.

Gift i Klara 1770 29.7 med *Magdalena Strömwall*, född i Odensjö 1749 1.4, död i Grimeton 1824 26.12, dotter av kyrkoherden i Odensjö *Sven Gudmund Strömwall* och hans hustru *Christina Sofia Norström*.

Barn: *Daniel*, född i Klara 1772 3.7, död i Våthult 1851 25.3. Komminister i Våthult och Båraryd.

*Sara Sofia*, född i Klara 1774 7.9, död okänt var och när. Gift i Villstad 1796 16.5 med e. o. regementspastorn, sist kyrkoherden i Bolmsö *Sven Sandahl*, född i Jönköping 1756 8.10, död i Bolmsö 1809 24.5.

*Sven Peter*, född i Villstad 1775 26.9, död i Grimeton 1864 5.5. Kyrkoherde i Grimeton, kungl. hovpredikant.

*Gustaf Christian*, född i Villstad 1779 6.1, död i Lund 1805 21.1. Med. lic.

*Johan Magnus*, född i Villstad, enl. Växiö stifts herdaminne 1781 11.12, men enl. C, där dock namnet skrivits å rasur, 1788 16.1 (jämför Carl Emanuel), död okänt var och när. Revisor.

*Justus Gabriel*, född i Villstad, enl. Växiö stifts herdaminne 1784 21.3, men enl. C, där dock namnet skrivits å rasur, 1781 4.12 (jämför Johan Magnus), död i Harplinge 1865 14.1. Kyrkoherde i Harplinge, kungl. hovpredikant.

*Carl Emanuel*, född i Villstad, enl. Växiö stifts herdaminne 1788 16.1, men enl. C, där dock namnet skrivits å rasur, 1784 21.3 (jämför Justus Gabriel), död i Rydaholm 1873 12.3. Kyrkoherde i Rydaholm.

## 11. FREDRIC LARSON WITTINGH 1775—1785.

Se *Ulrika Eleonora*, kyrkoherdar nr 12.

## 12. GEORG JACOB ÖHMAN 1784—1799.

Född i Borgå 1750 5.2. Död i Finström på Åland 1831 25.8. Son av handelsmannen *Jacob Öhman* och hans hustru *Anna Christina Witting*.

Student i Åbo 1768 26.8 (Nyl.). Prästvigd i Borgå 1772 6.6 till pastorsadjunkt i Mäntsälä. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1774 20.5. Pastorex. i Stockholm 1778 10.2. Komminister i Finska församlingen ibid. 1778 21.4 efter enhälligt val, tilltr. 1778 1.5. Komminister i Klara 1784 6.7, tilltr. genast. Kyrkoherde i Sund på Åland 1799 22.1, tilltr. 1799 1.5. Hon. prost 1805 7.8. Kyrkoherde i Finström på Åland 1810 6.7, tilltr. 1810. Kontraktsprost 1812 26.8—1822 16.10.

Gift 1:0 i Finska församlingen 1778 22.10 med *Botilda Beata Broberg*, född i Karlshamn 1751 23.3, död i Klara 1796 17.11, dotter av handelsmannen *Andreas Broberg* och hans hustru *Ida Elisabeth Schoug*. — 2:0 i Klara 1798 8.5 med *Anna Ulrica Axelsson*, född i Torneå 1771,<sup>1</sup> död "i Sverige" 1837 18.1, bokf. i Finström, dotter av majoren *N. N. Axelsson*.

<sup>1</sup> Har ej kunnat återfinnas född varken i svenska eller finska Torneå.

- Barn: 1. *Anders Jacob*, född i Finska församlingen 1781 19.1, död okänt var och när. Levde 1796 vid moderns död och var då kontorskrivare.
1. *Gustafva Beata*, född i Klara 1785 15.11, död ibid. 1785 17.11.
  2. *Georg Ulric*, född i Sund 1800 31.1, död i Helsingfors 1853 18.6. Överste.
  2. *Anna Maria*, född i Sund 1801 21.3, död i Kimito 1877 10.2.
  2. *Johan Gustaf*, född i Sund 1802 12.3, död i Björneborg 1830 26.5. Kontrollför vid Räfsö utanför Björneborg, löjtnant.
  2. *Amalia Wilhelmina*, född i Sund 1803 10.4, död i Kimito 1884 15.6. Gift i Kimito 1824 26.9 med ägaren av Fröjdböle säteri i Kimito, e. o. hovrättsnotarien *Carl Gustaf Gadelli*, född i Åbo 1792 8.11, död i Kimito 1832 25.1.
  2. *Carl August*, född i Sund 1804 24.4, död 1847, okänt var och när. Kapten vid ryska fjärde tschernomosiska linjebataljonen.
  2. *Paul Evert*, född i Sund 1805 20.4, död i Björneborg 1854 10.10. Kontorskrivare vid sjötullen i Finland.
  2. *Emanuel*, född i Sund 1806 23.10, död okänt var och när.
  2. *Axel Abraham*, född i Sund 1809 13.5, död i Hattula 1895 24.2. Kommissionslantmätare och kollegieassessor.

### 13. ERIC ÄGREN 1800—1808.

Född i Hässjö 1759 14.3. Död i Ragunda 1812 1.8. Son av bonden *Eskil Svensson* i Västerå och hans hustru *Märta Persdotter*.

Student i Uppsala 1782 23.2 (Medelp.). Prästvigd i Uppsala 1784 20.6 till huspredikant hos generalen greve Fredrik Carl Dohna. Pastorallex. i Uppsala 1785 12.2. Komministersadjunkt i Hedvig Eleonora 1785 20.7. Vice komminister ibid. 1787 13.3—1788 30.4. Åter komministersadjunkt ibid. 1788 1.5. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1792 20.3. Pastorsadjunkt i Klara 1797 18.4. Komminister ibid. 1800 10.2, tilltr. genast. Kyrkoherde i Ragunda 1807, tilltr. 1808 1.5. — Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1790, till komminister i Katarina 1797 och till kyrkoherde i Ljustorp 1806.

Gift 1:0 i Klara 1802 14.6 med *Magdalena Margareta Hamrén*, född i Härnösand 1777 17.4, död i Klara 1807 23.9, dotter av handelsmannen i Härnösand *Lars Hamrén* och hans hustru *Maria Margareta Olivenbom*. — 2:0 cirka 1809, troligen i Ragunda<sup>1</sup> med *Justina Gössling* i hennes första gifte, född 1789 11.10,<sup>1</sup> död i Timrå 1819 10.10, dotter av fältväbeln, sist kronolänsmannen *Anders Johan Gössling* och hans hustru *Maria Justina Frisk* samt gift 2:0 i Ragunda 1819 14.1 med direktören vid Vivsta skeppsvarv fil. mag. *Per Anders Hellzén* i hans första gifte, född i Härnösand 1782 9.2, död i Timrå 1845 7.1.

Barn: 2. *Märta Justina*, född 1810 11.9,<sup>1</sup> död i Timrå 1837 16.3.

### 14. BIRGER DAHLIN 1808—1816.

Född i Stralsund 1759 16.12 enligt intyg ur Blixenska regementets kyrkobok. Död i Veinge 1846 29.12, men uppgives då ha varit 83 år och 12

<sup>1</sup> Ragunda kyrkoarkiv har delvis brunnit.

dagar gammal. Son av regementspastorn och fältprosten, sist kyrkoherden i Bro, Göteborgs stift, *Birger Dahlin* och hans hustru *Juliana Catharina Ratzki*.

Student i Uppsala 1783 23.5 (Göteb.). Prästvigd i Uppsala 1785 19.6 till huspredikant hos generallöjtnanten friherre Otto Jacob Zöge von Mantuffel och tillika e. o. bataljonspredikant vid Jönköpings regemente. Pastorex. i Uppsala 1785 24.11. Inrättade 1786 med tillstånd av Stockholms stads konsistorium en privatskola i Katarina församling. Tjänstgjorde från 1787 vid regementet. Vice komminister i Ulrika Eleonora 1805 1.5—31.10. Pastorsadjunkt ibid. 1805 1.11—1806 31.10 och biträdde sedan med predikningar i Riddarholmsförsamlingen under kyrkoherdevakansen. Komminister i Klara 1808 5.7, tilltr. genast. Kyrkoherde i Veinge och Tjärby 1815 15.3, tilltr. 1816 1.5. Hon. prost 1830 21.4. — Å förslag till kyrkoherde i Bro i Göteborgs stift såsom fjärde provpredikant 1804, till kyrkoherde i Slätthög 1810 och till kyrkoherde i Valinge 1812.

Gift i Hinneryd 1828 7.10 med *Lovisa Petronella Starck* i hennes första gifte, född i Rydaholm 1802 2.10, död i Laholm 1857 6.12, dotter av kyrkoherden i Rydaholm *Peter Starck* och hans andra hustru *Anna Maria Schmaltz* samt gift 2:0 1848 i april, okänt var, med kyrkoherden i Laholm *Johan Fransén*, född i Ventlinge 1790 7.2, död i Laholm 1864 3.12.

Barnlös.

15. ERIC LORENTZ FLODIN 1816—1827.

Född i Katarina 1775 15.9. Död i Klara 1827 18.12. Son av strumpvävaregesällen *Eric Flodin* och hans hustru *Catharina Elisabeth Wallén*.

Student i Uppsala 1795 21.4 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1800 11.12 till komministersadjunkt i Hedvig Eleonora. Vice komminister ibid. 1802 14.11—1803 20.5. Vice kollega vid Stockholms trivialskola 3 månader 1803. Pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1803 26.4. Pastorex. i Uppsala 1805 10.12. Komminister i Hedvig Eleonora 1809 31.10 med tillträde 1811 1.5, men förordnades 1810 21.8 att uppehålla tjänsten från 1810 1.10 emedan företrädaren redan då avreste till sitt erhållna pastorat, som han dock ej skulle tillträda förrän 1811 1.5. Komminister i Klara 1816 24.7, tilltr. 1816 1.9. Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1813, till komminister i Nikolai 1819 och till kyrkoherde i Täby 1822.

Gift i Hedvig Eleonora 1810 11.12 med *Maria Sofia Söderstrand*, född i Hedvig Eleonora 1779 30.4, död i Klara 1826 11.6, dotter av vaktmästaren *Daniel Söderstrand* och hans hustru *Maria Magdalena Dahlström*.

Barnlös.

16. JOHAN REINHOLD HILLBERG 1828—1833.

Född i Ockelbo 1793 26.2. Död i Ovansjö 1868 14.10. Son av lantmätaren *Lars Hillberg* och hans hustru *Margareta Elisabeth Brandström*.

Student i Uppsala 1810 19.6 (Gestr.). Vice kollega vid Stockholms trivialskola 1815 10.10. Vice kollega vid Maria skola 1816 19.3. Prästvigd i Uppsala 1817 14.12. Vice kollega vid Jakobs skola 1819 9.8. Tillika lärare vid Maria hantverksskola 1819 21.9. Kollega vid Jakobs skola 1822 7.7. Pastorallex. i Uppsala 1824 2.12. Vice rektor vid Jakobs skola 1826 22.8—v. t. 1827. Komminister i Klara 1828 4.8, tilltr. 1828 1.10. Kyrkoherde i Ovansjö 1832 29.8, tilltr. 1833 1.5. Hon. prost 1837 18.6. Vice kontraktsprost 1845 31.3, ordinarie 1845 26.11. L. W. O. 1860. — Å förslag till kyrkoherde i Ekeby och Bladåker 1830.

Gift i Klara 1828 28.11 med *Sofia Elisabeth Liljeström* i hennes andra gifte, född i Jakob 1791 29.12, död i Ovansjö 1851 30.12, dotter av lakejen, sist operavaktmästaren *Johan Petter Liljeström* och hans hustru *Lovisa Svedberg* samt gift 11.0 i Jakob 1811 8.12 med informationsmästaren vid kungl. teaterns sångskola, kantorn vid Jakobs skola *Carl August Stieler*, född i Beyerfeld i Tyskland 1780 18.7, död i Jakob 1822 15.4.

Barn: *Pehr Reinhold*, född i Klara 1829 23.6, död i Bollnäs 1880 1.10. Kapten vid Hälsinge regemente.

*Lars Henrik*, född i Klara 1831 6.2, död i Ovansjö 1874 15.1. Bokhållare.

17. PER ADOLPH SONDÉN 1833—1837.

Född i Landeryd 1792 12.5. Död 1837 2.6, ej införd i Klara F. Son av komministern i Landeryd, sist kyrkoherden i Regna *Johan Adolph Sondén* och hans första hustru *Anna Catharina Kernell*.

Student i Uppsala 1809 29.9 (Östg.). Mag. ibid. 1815 15.6. Prästvigd i Linköping 1817 14.9 och erhöll 1817 15.10 Linköpings domkapitels tillstånd att få ingå i tjänstgöring i Stockholm. Rektor vid Johannis skola i Stockholm 1818 30.9, tilltr. 1819 6.7. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1822 1.9. Tillika amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1823 2.12. Tjänste- och nådarspräst efter kyrkoherde Colliander i Adolf Fredrik 1824 17.1—1825 30.4. Åter pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1825 1.5. Pastorallex. i Linköping 1825 17.12 med betyget laudatur. Bataljonspredikant vid Svea livgarde 1826 20.6. Konsistorienotarie i Stockholm 1831 27.10, tilltr. ej. På egen begäran avsked som bataljonspredikant 1833 19.1. Komminister i Klara 1833 1.4, tilltr. 1833 1.5. Sekreterare i revisionen över rikets elementarläroverk 1832. Sekreterare i Samfundet Pro fide et christianismo 1832. Prästeståndets sekreterare vid riksdagen 1834—35. — Å förslag till kyrkoherde i Katarina 1826, till komminister i Klara 1828 och till kyrkoherde i Törnevalla 1830.

Gift i Klara 1833 14.6 med *Charlotta Fredrika Nordström*, född i Klara 1807 21.3, död i Värmdö 1880 9.5, dotter av boktryckaren *Henrik Andersson Nordström* och hans hustru *Emerentia Margareta Zethelius*.

Barn: *Adolph Henric Erland*, född i Klara 1834 19.6, död okänt var och när. Vistades 1888 som sinnessjuk i Dannemora prästgård, men var ej skriven i Dannemora.

*Anna Emerentia Clara Fredrika*, född i Klara 1835 21.12, död i Uppsala 1892 6.5. Gift i Sunne, Karlstads stift, 1870 2.7, bokf. i Klara, med kyrkoherden i Gillberga och Långserud, förutvarande komministern i Adolf Fredrik och kyrkoherden i Värmdö, *Gustaf Jänzon* i hans andra gifte, född i Karlstad 1813 24.4, död i Gillberga 1877 24.1.

Kungl. maj:t beviljade 1837 14.9 två extra nådår för Sondéns änka och två omyndiga barn.

Sedan Sondén utnämnts till komminister i Klara begärde han först att få förena denna tjänst med den förut erhållna som konsistorienotarie, men ändrade mening och avsåg sig 1833 19.4 tjänsten som konsistorienotarie.

Redan under sin studenttid uppträdde Sondén som vittor författare, men har som sådan ej vunnit större berömmelse. Såsom litteraturhistoriker och utgivare av andra författares verk i kritiska upplagor har han däremot inlagt stor förtjänst. Han var även flitig medarbetare i Biographiskt lexicon.

18. JOHAN GUSTAF PIHL, utn. 1838, död före tillträdet.

Född i Klara 1804 22.7. Död i Adolf Fredrik 1838 24.6. Son av *Maria Zetterström* och okänd fader. Erkänd som son av majoren *Gustaf Samuel Pihl*.

Student i Uppsala 1821 18.6 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1827 25.7 till pastorsadjunkt i Frösunda och Kårsta. Konstituerad 1828 26.3 till pastorsadjunkt i Litslena från 1828 1.5. Pastorsadjunkt i Solna 1828 13.6. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1829 10.11—1833 6.6. Vikarierande lärare vid Klara hantverksskola 1832 23.3, ordinarie 1832 20.9. Pastorallex. i Uppsala 1834 13.12. Vice predikant vid norra korrektioninrättningen 1836 30.4. Vald till komminister i Klara 1837 15.12 med tillträde 1841 1.5,<sup>1</sup> men avled före tillträdet. — Å förslag till komminister i Katarina 1835.

Gift i Solna 1831 2.4 med *Sofia Wilhelmina Engström*, född i Solna 1807 24.9, död i Adolf Fredrik 1851 8.8, dotter av vaktmästaren vid Krigsakademien å Karlberg *Anders Engström* och hans hustru *Anna Brita Wallenberg*. — Fru Pihl var efter mannens död husmoder vid Barnhuset i Stockholm.

Barn: *Alf Johan Wilhelm*, född i Finska församlingen 1832 31.3, död ibid. 1832 2.6.

*Johan Walfrid*, född i Finska församlingen 1833 2.7, död i Göteborg, Oscar Fredrik 1902 11.2. Provinsialläkare.

*Ida Wilhelmina*, född i Klara 1835 12.9, död på Särö i Släp 1901 6.8. Äldfru på Stockholms slott 1883—1898 1.4. Gift i Grava 1861 1.1 med grosshand-

<sup>1</sup> I Stockholms stads konsistorii protokoll finnes intet om utnämning, men kort efter hans död anmäles, att utnämnde komministern J. G. Pihl avlidit!

lare *Ture Conrad Harald Ugglä* (adliga ätten nr 100), född i Huggenäs 1833 19.6, död i Göteborg 1873 17.4.  
*Axel Gustaf*, född i Adolf Fredrik 1838 12.5, död i Oscar 1927 11.1. Trädgårdsdirektör vid Rosendals lustslott.

Kungl. maj:t beviljade 1838 26.10 två nådår i Klara 1841 1.5—1843 30.4 för änkan och barnen ehuru Pihl ej hunnit tillträda.

19. ERIK DELIN 1841—1854.

Född i Delsbo 1801 2.10. Död i Klara 1854 28.10. Son av komministern i Delsbo *Pebr Delin* och hans andra hustru *Christina Maria Sundius*.

Student i Uppsala 1820 25.2 (Gestr.-Hels.). Prästvigd i Uppsala 1824 12.12 sedan han 1824 11.12 fått Uppsala domkapitels tillstånd att antaga tjänstgöring i Stockholm. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1826 7.2. Vice komminister *ibid.* 1827 1.4—30.9, 1830 9.4—26.7 och 1833 25.8—1834 30.4. Pastorallex. i Uppsala 1832 4.12. Vice bataljonspredikant vid Flottan 1833 25.8—1834 1.3. Komminister i Klara 1839 26.2 med tillträde 1843 1.5. Vice komminister *ibid.* 1839 1.10. Tillträdde tjänsten 1841 1.5 genom ackord. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1833, i Katarina 1835 och i Klara 1837. — Riksdagsman 1844—45 och 1847—48. Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1846—1854.

Ogift.

20. EVERT ANDERS REINHOLD HALLANDER 1855—1866.

Född i Kolbäck 1807 22.1. Död i Södertälje 1866 9.7, bokf. i Klara. Son av kyrkoherden i Kolbäck *Eric Hallander* och hans hustru *Gustafva Sofia Svedelius*.

Student i Uppsala 1826 6.4 (Vestm.-Dal.). Prästvigd i Västerås 1831 14.12 till pastorsadjunkt i Klara. Mag. i Uppsala 1833 14.6. Huspredikant hos friherre J. von Düben i Rasbo 1835 eller 1836. Pastorsadjunkt i Nora i Västerås stift 1837 1.6. Pastorallex. i Västerås 1837 6.9. Komministersadjunkt i Adolf Fredrik 1840 17.11. Tillika lärare vid Hillska skolan å Barnängen h. t. 1840—h. t. 1846. Andre pastorsadjunkt i Klara 1842 26.4. Förste pastorsadjunkt *ibid.* 1846 1.5. Tillika lärare vid Klara hantverkskola okt. 1842—maj 1848. Komminister i Klara 1855,<sup>1</sup> tilltr. 1855 1.6.

Ogift.

21. JOHAN GEORG ROGBERG 1867—1882.

Född i Alseda 1824 6.2. Död i Gränna 1895 14.9. Son av kyrkoherden i Alseda *Anders Rogberg* och hans första hustru *Henrietta Charlotta Arrhenius*.

<sup>1</sup> Vald 1855 29.4, avlade tro-, huldhets- och tjänsteed 1855 29.5 såsom utnämnd komminister, men utnämningen finnes ej i Stockholms stads konsistorii protokoll.

Student i Uppsala 1843 6.10 (Smål.). Prästvigd i Växiö 1847 31.10 till huspredikant hos f. d. statsrådet greve Axel Otto Mörner. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1848 15.8. Andre pastorsadjunkt i Katarina 1848 26.9. Komministersadjunkt i Klara 1848 17.10. Vice komminister ibid. 1849 31.7—15.9. Andre pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1849 9.10. Vice pastor ibid. 1855 4.11—18.11. Pastorallex. i Växiö 1856 14.6. Vice komminister i Jakob och Johannes 1857 1.12—1858 30.6. Bataljonspredikant vid Svea livgarde 1857 29.9. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1859 17.1. Vice pastor i Jakob och Johannes 1859 5.7—31.8. Förste pastorsadjunkt ibid. 1860 1.4. Vice pastor ibid. 1860 2.7—11.8. Vikarierande amanuens i Hovkonsistorium 1861 1.2—31.7. Vice pastor i Jakob och Johannes 1861 1.7—12.8. Vice regementspastor vid Svea livgarde 1861 10.7—31.7. Vikarierande amanuens i Hovkonsistorium 1862 7.1—7.7. Vice regementspastor vid Svea livgarde 1862 16.7—31.7. Vice pastor i Hovförsamlingen 1863 19.6—10.7. Vice regementspastor vid Svea livgarde 1863 6.7—31.7. Vice pastor i Jakob och Johannes 1863 8.7—8.8 och 1864 1.7—15.8. Vice regementspastor vid Svea livgarde 1864 7.7—7.8. Vice pastor i Hovförsamlingen 1865 12.6—12.7. Vice regementspastor vid Svea livgarde 1865 9.7—9.8. Vice notarie i Hovkonsistorium 1865 15.7—26.8. Vice regementspastor vid Svea livgarde 1866 9.7—15.8. Komminister i Klara 1867 19.2, tilltr. 1867 1.5. Vice pastor ibid. 1867 1.7—20.7, 1874 i 14 dagar i slutet av maj och 1875 14.6—26.7. Kyrkoherde i Gränna 1880 13.8, tilltr. 1882 1.5. Kontraktspäst 1886 24.11. L. N. O. 1890. — Utan ansökan uppförd 1859 å förslag till komminister i Ulrika Eleonora, men avsade sig.

Gift 1:o i Svea livgardes församling 1860 4.6 med *Carolina Maria Ulrica Blixén*, född i Andra livgardets församling 1834 16.8, död i Svea livgardes församling 1863 1.9, dotter av bataljonspredikanten, sist kyrkoherden i Kjula och Sundby *Anders Blixén* och hans hustru *Amalia Maria Franciska Michaelsson*. — 2:o i Säter 1869 9.9 med *Anna Erica Sätberdahl*, född i Säter 1844 7.4, död ibid. 1934 8.8, dotter av lantbrukaren *Erik Sätberdahl* och hans hustru *Anna Christina Hedberg*.

Barn: 1. *Carl Anders Henrik*, född i Svea livgardes församling 1861 12.3, död i Montevideo 1934 22.6. Svensk generalkonsul i Montevideo.

1. *Christina Amalia Henrika (Ina)*, född i Svea livgardes församling 1862 26.7, död i Hedvig Eleonora 1925 8.10.

2. *Erik Johan*, född i Svea livgardes församling 1871 15.6, död ibid. 1873 9.6.

2. *Olof Samuel*, född i Svea livgardes församling 1877 2.9, död i Söderhamn 1919 10.11. Stationsskrivare vid Statens järnvägar.

## 22. CARL BERNHARD FILONEGROS WADSTRÖM 1883—1918.

Född i Uppsala 1831 22.5. Död i Klara 1918 9.4. Son av kämnärspreses i Uppsala *Carl Gustaf Wadström* och hans hustru *Catharina Sofia Boström*.

Student i Uppsala 1848 23.11 (Sörml. Ner.). Kansliex. 1854 15.2. E. o.



kanslist i Ecklesiastikdepartementet 1854, men återvände till universitetet och studerade teologi. Prästvigd i Uppsala 1859 13.6 till komministersadjunkt i Klara. Tillika pastorsadjunkt i Katarina 1861 och 1862. Pastorallex. i Uppsala 1863 5.6. Med bibehållande av komministersadjunktsbefattningen vice predikant vid Hedvig Eleonora fattighus 1863 15.6—15.9, vice komminister i Klara 1863 1.7—30.9, andre pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1864 1.1—31.5, svensk brunnspredikant i Karlsbad 1864 1.7—31.8, andre pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1865 3.1—1866 30.4 och vice komminister i Klara 1865 24.1—1866 30.4. Tjänstledig för sjukdom 1866 1.5. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1874 3.3. Komminister i Klara 1881 7.6, tilltr. 1883 1.5. Tjänstledig från 1916 1.12 på grund av hög ålder. — Utan ansökan uppförd 1864 å förslag till komminister i Nikolai, men avsåde sig.

Gift 1:0 i Asarum 1863 23.9 med *Helga Louise Westdahl*, född i Karlshamn 1838 24.6, död i Visseltofta 1879 18.7, bokf. i Hedvig Eleonora, dotter av komministern i Jönköping, sist kyrkoherden i Mjällby mag. *Carl Magnus Westdahl* och hans hustru *Emilia Eleonora Paulina Cronhielm af Flostä*. — 2:0 i Adolf Fredrik 1883 12.6 med *Tekla Lovisa Dorothea Krook* i hennes andra gifte, född i Maria Magdalena 1843 24.10, död i Klara 1917 3.3, dotter av grosshandlaren *Frans Otto Krook* och hans hustru *Marie Louise Kayser* samt gift 1:0 i Tyska församlingen i Stockholm 1863 21.3 med protokollsekreteraren *Carl Herman Broberg* i hans andra gifte, född i Klara 1829 20.5, död ibid. 1881 19.2.

Barn: 1. *Carl Bernhard Johannes*, född i Karlshamn 1864 22.6, bokf. i Klara. Registratör i Lotsstyrelsen.

1. *Helga Frideborg (Frida) Maria*, född i Jakob 1865 11.12, död i Engelbrekt 1945 22.6. Författarinna. Gift i Klara 1887 9.11 med med. lic., sist förste provinsialläkaren i Stockholms län *Gotthilf Johan Wilhelm Stéenhoff*, född i Karlshamn 1859 9.3, död i Engelbrekt 1943 18.11.

1. *Carl Bernhard Samuel*, född i Klara 1870 22.4, död i S:t Göran 1930 27.6. Bokhållare vid Statens järnvägars kontrollkontor.

1. *Ida Paulina Sofia*, född i Klara 1871 20.9, död i Jakob 1872 24.1.

1. *Ellen Helga Louise*, född i Jakob 1873 15.9. Författarinna. Gift i Klara 1896 22.5 med landskamreraren, sist landshövdingen i Gävleborgs län *August Robert Hagen*, född i Vetlanda 1868 2.5, död i Gävle 1922 30.8.

1. *Helga Mathilda Irene*, född i Jakob 1874 7.10, död i Hedvig Eleonora 1878 28.12.

1. *Helga Emilia Catharina*, född i Hedvig Eleonora 1876 16.5, död ibid. 1876 1.6.

Wadström var sekreterare i Evangeliska fosterlandsstiftelsen från dess instiftande 1856 7.5 och redigerade under nära tjugo år dess tidning *Budbäraren*. Han var även redaktör för flera andra publikationer såsom *Hemåt* 1877—1880 och *Väktaren* 1878—1883. Åren 1869—1877 och 1886—1891 utgav han den förtjänstfulla tidskriften *Förr och nu*.

Komminister Wadström var stor samlare av porträtt och hopbragte den

största porträttsamling, över 100.000 blad, som någonsin ägts av någon enskild person i Sverige. Han försålde 1894 den svensk-finska avdelningen av samlingen, cirka 35.000 blad, till Finland. Återstoden inköptes efter hans död av Norrköpings stadsbibliotek.

Wadström hörde till prinsessan Eugenie's vänkrets och var en del somrar hennes predikant på Fridhem på Gotland.

## *Maria Magdalena församling*

---

Den bebyggda delen av Södermalm låg säkerligen efter nedrivandet av Maria Magdalena kapell på 1520-talets slut under Stockholms församling, dvs. under S:t Nikolai församling, men 1591 25.7 tillsattes en kyrkoherde vid det nyss uppbyggda kapellet på Södermalm. Härigenom blev Södermalm egen församling med nämnda kapell som gudstjänstlokal. Kapellet var det på nuvarande Katarina kyrkogård belägna Sturekapellet, som började uppföras 1586. Det förblev församlingens kyrka tills Maria Magdalena kyrka, som började uppföras 1588, blivit så pass färdig att den kunde tagas i anspråk för gudstjänster. Detta skedde 1625 eller möjligen redan 1624. Sturekapellet, som rymde inemot 400 personer, uppläts till garnisonskyrka 1653. Det hade 1625—1653 troligen använts huvudsakligen som begravningskapell och revs i samband med tillkomsten av Katarina kyrka.

Från Södermalms församling avskildes genom kungl. brev 1654 21.8 dess östra del, som fick namnet Katarina, varefter Södermalmsförsamlingen fick namnet S:ta Maria Magdalena efter kyrkan. Gränsen mellan Katarina församling och Maria Magdalena församling fastställdes genom kungl. brev 1654 4.10.

Den västra delen av Maria Magdalena församling avskildes 1925 1.1 till egen församling under namnet Högalids församling och blev från 1925 1.5 eget pastorat.

Maria Magdalena församling begränsas därefter av Mälaren, Södermalmstorg, Götgatan, Höbergsgatan, järnvägen, Rosenlundsgatan, Volmar Yxkullsgatan och Torkel Knutssonsgatan.

### **Kyrkoherdar**

1. JOHANNES LAURENTII 1591—1608.

Född okänt var och när. Död troligen 1608, men okänt när. Härkomst och studier okända.

Fick 1591 25.7 Johan III:s collation att vara kyrkoherde vid det nyss uppbyggda kapellet å Södermalm, d. v. s. Sturekapellet, som intill Maria Magdalena kyrkas fullbordande var församlingskyrka på Södermalm. Han levde med säkerhet 1605 26.8, då han var närvarande i Stockholms stads konsistorium.

Om ev. gifte och barn är intet känt.

## 2. SVEN LAURENTII 1608—1632.

Född i Västergötland, okänt var och när. Död i slutet av 1632 eller början av 1633. Härkomst och studier okända.

Kyrkoherde på Södermalm 1608, okänt när. Enligt Stockholms stads konsistorii protokoll 1605 26.8, då även företrädaren var närvarande i konsistorium, skulle Sven Laurentii, som hade kungl. maj:ts kollationsbrev, bliva kyrkoherde på Södermalm sedan han lovat att i likhet med företrädaren predika alla tisdagar i Storkyrkan. Dock beslöts 1609 19.7 att en Erik Erici skulle få Södermalms pastorat emedan herr Sven vore olagligt ditkommen. Detta beslut blev dock aldrig verkställt, ty herr Sven var kyrkoherde på Södermalm till sin död, som inträffade kort före 1633 19.1, då komminister Myliander i Nikolai anhöll om befordran till Södermalms pastorat.

Gift med *N. N.*, som 1627 22.4 var anklagad av kyrkvärden på Södermalm Erik Eriksson för äreröriga ord. Herr Sven meddelade, att han ofta förmanat och varnat henne och att hon nu bett kyrkvärden om ursäkt, varför denne för denna gång förlät henne. — Hon begärde 1636 30.1 att få för sin livstid befrielse från tomtören för den tomt hon bebodde, vilket beviljades.

Möjligen hade Sven Laurentii en dotter gift med predikanten på Vaxholms fästning Erik *N. N.*, ty när dennes son Sven döptes i Nikolai i Stockholm 1627 18.3 stod herr Sven på Södermalm fadder.

## 3. LAURENTIUS MATTHIÆ MYLIANDER 1633—1674.

Född 1580 i augusti, okänt var och när. Död 1674 10.10, begr. i Maria Magdalena kyrka 1674 30.10. Härkomst okänd.

Möjligen den Laurentius Matthiæ Mylnerus, som 1611 upptages bland *auditores physices* i Uppsala universitets studentmatrikel. Prästvigd okänt var och när. Komminister i Nikolai, troligen vid nyår 1619, emedan han där förrättat dop första gången 1619 31.1. Begärde 1633 19.1 att bliva pastor på Södermalm emedan han i aderton år tjänat staden, men av hans supplik framgår ej i vad egenskap han tjänat staden innan han blev komminister i Nikolai. Kyrkoherde på Södermalm 1633 6.2, tilltr. troligen 1633 1.5. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1642. — Hans porträtt finnes i Maria Magdalena församlings ägo.

Gift okänt var och när med *Margareta Mattsdotter*, född okänt var och när, död 1645, själarängning i Nikolai 1645 30.9, i Ridderholmen 1645 2.10, härkomst okänd.

Barn: *Elisabeth*, född okänt var och när, levde änka 1674 6.11, men var död före 1675 12.2. Gift 1:0 okänt var och när med *Johan Bille*, född och död okänt var och när, yrke okänt och 2:0 okänt var och när med kamreraren *Marcus Andersson*, född och död okänt var och när.

*Isak*, född i Stockholm cirka 1614, okänt var och när, död 1644, okänt när, säkerligen i Klara. Kallade sig Molinus. Komminister i Klara serie I nr 7.

*Abraham*, döpt i Nikolai 1621 11.9, begr. i Maria Magdalena 1663 9.7. Kallade sig Molinus. Skolmästare vid Maria skola.

*Daniel*, döpt i Nikolai 1625 2.12, död troligen 1667 i Maria Magdalena. Kallade sig Molin. Klockare i Maria Magdalena.

I Stockholms stads konsistorium klagade 1628 15.8 rektorn och konrektor vid Stockholms trivialskola över att Mylianders söner skrivit "en slem pasquill på alla djäknarne i skolan". Myliander erkände att de så gjort och förklarade att han hade avlöst dem privatim. — Som av de kända sönerna endast Isak var tillräckligt gammal att ha deltagit i detta måste flera söner ha funnits.

Under Mylianders tid avskildes genom kungl. brev 1654 4.10 Katarina församling från Södermalms församling, som sedan fick namnet S:ta Maria Magdalena efter kyrkan. Myliander sökte på allt sätt motarbeta denna församlingsdelning, bl. a. föregivande det skälet, att prästerskapets avlöning skulle bli för ringa. Han efterlämnade dock en stor förmögenhet i fastigheter och kontanter samt ett stort bibliotek. Av sin samtid kallades han rike herr Lars.

När Myliander tillträdde som kyrkoherde på Södermalm låg prästgården på bergspartiet nordväst om sjön Fatburen med åkrar och ängar å omgivande lägre partier vid sjön och fram mot nuvarande Hornsgatan, vilket område kallades Åkermyran. Kyrkoherden var då, liksom på landsbygden, lika mycket jordbrukare som präst. Genom stadsplaneregleringen på 1640-talet blevo gator framdragna över prästgårdens åkrar och ängar, varigenom Myliander gick miste om dessa. Han klagar i en inläga häröver och över att på området bosatt sig en hel del finnar och tyskar, från vilka han ej hade någon inkomst, då de ju tillhörde finska och tyska församlingarna. Ett nytt kyrkoherdeboställe uppfördes under Mylianders tid, troligen på 1660-talet, på kyrkogården i hörnet av Hornsgatan och Ragvaldsgatan, vilket kvarstod till omkring 1900.

4. CARL CARLSSON 1675—1679. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 24.

5. MATTHIAS ISER 1679—1682. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 25.

6. JONAS ARNELL 1682—1706.

Född i Hudiksvall 1642 29.6. Död i Karlstad 1707 12.11. Son av handelsmannen och rådmannen *Lars Jonsson* och hans hustru *Karin Eriksdotter*.

Student i Uppsala 1658 16.10 (Hels.). Mag. ibid. 1672 12.12. Företog 1677—1680 utrikes studieresor. Prästvigd i Uppsala 1681, okänt när.<sup>1</sup> Kyrkoherde i Maria Magdalena 1681 5.7 efter nästan enhälligt val, tilltr. 1682 1.5, men intog redan 1682 22.2 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Superintendent i Karlstad 1704 15.12, tilltr. 1706 1.5. — Riksdagsman 1689 och ledamot av sekreta utskottet. — Hans porträtt finnes i Maria Magdalena församlings ägo.

Gift i Uppsala 1683 26.6 med *Helena Svebilus*, adlad 1684 4.8 Adlerberg, i hennes första gifte, född 1666 18.11, död 1743 24.3, begr. i Riddarholmskyrkan, dotter av lektorn i Kalmar och kyrkoherden i Ljungby, sedermera kyrkoherden i Nikolai nr 23, sist ärkebiskopen *Olaus Svebilus* och hans hustru *Elisabeth Gyllenadler* samt gift 2:0 1709 23.12, okänt var, med handelsborgmästaren i Stockholm *Axel Aulövill* i hans andra gifte, född 1652, död 1728 20.3, begr. i Riddarholmskyrkan.

Barn: *Elisabeth*, döpt i Maria Magdalena 1685 30.3, död 1750 1.11, begr. i Ulrika Eleonora kyrka. Gift i Maria Magdalena 1709 12.10 med kaptenen, sist generalen, presidenten och friherren *Carl Cronstedt*, döpt i Tyska församlingen i Stockholm 1672 22.5 (Olderman), död i Stockholm 1750 13.12, begr. i Irsta kyrka.

*Karin*, döpt i Maria Magdalena 1686 9.6, död okänt var och när före fadern.

*Olaus*, döpt i Maria Magdalena 1687 31.5, död okänt var och när före fadern.

*Lars*, född i Maria Magdalena 1689 23.3, död i Jakob 1742 5.1. Kyrkoherde i Jakob och Johannes nr 7.

*Carl*, född i Maria Magdalena 1690 14.3, begr. i Riddarholmen 1767 13.3. President i Bergskollegium. Adlad 1743 19.9 Arnell.

*Samuel*, född på 1690-talet,<sup>2</sup> död 1717 9.6, begr. i Eskilstuna kyrka. Fänrik vid Södermanlands regemente.

*Helena*, född 1697,<sup>2</sup> död 1751 1.8, begr. i Åbo domkyrka 1752 15.9. Gift i Riddarholmen 1720 25.10 med professorn i Åbo, sist biskopen i Borgå *Johannes Gezelius*, född i Narva 1686 6.5, död 1733 18.5, begr. i Åbo domkyrka 1734 11.3.

*Jonas*, född 1701 28.10<sup>2</sup> död i Artilleriförsamlingen 1778 19.1. Generalauditör. Adlad 1743 19.9 Arnell.

Dessutom två söner och en dotter döda före fadern.<sup>2</sup>

Arnell, som säges ha haft "härliga och ljufliga ämbetsgåfvor" var en kraftfull och nitisk kyrkoherde och ivrig befrämjare av skolväsendet.

Kyrkoherde Arnell fick 1701 17.4 fastebrev å artilleribokhållaren Erik Svartz' gård vid Högbergsgatan i kvarteret Dykärret, som han köpt av banken 1698 26.8.

<sup>1</sup> Uppsala domkapitels protokoll detta år upptager ej prästvigningar, men han var ännu 1681 3.8 ej ordinerad.

<sup>2</sup> Maria Magdalena C saknas.

7. SAMUEL TÖRLING 1706—1712. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 26.

8. MAGNUS AURIVILLIUS 1715—1731.

Född i Uppsala 1673 12.2. Död i Karlstad 1740 3.6. Son av professorn *Petrus Aurivillius* och hans hustru *Margareta Blix*.

Såsom minderårig inskriven som student i Uppsala 1680 11.12. Mag. ibid. 1700 15.12, ultimus. Prästvigd i Uppsala 1701 16.8 till pastorsadjunkt i Klara. Tillika kollega vid Trivialskolan i Stockholm och huspredikant hos assessorn Klas Depken 1701. Reste såsom vikarierande drabantpredikant 1703 11.9 till armén i Polen. Legationspredikant vid Arvid Horns ambassad till Warschau 1704 och blev med ambassaden tillfångatagen och förd till Sachsen, men frigavs efter några månader. Notarie i Hov- och fältkonsistorium 1705 8.5. Kungl. hovpredikant och predikant vid Livdrabanterna 1707 26.6. Överhovpredikant, konungens biktfader och preses i Fältkonsistorium 1709 efter kalabaliken i Bender. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1712 9.9, men kvarstannade hos konungen till 1715, då han hemkom och tillträdde kyrkoherdetjänsten i maj. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1715 15.6. Superintendent i Karlstad 1730 30.6, tilltr. 1731 1.5. Teol. dr i Uppsala 1732 23.2. — Opponerade extra vid prästmötet i Uppsala 1725. — Riksdagsman 1719, 1726, 1731, 1734 och 1738—39, ledamot av sekreta utskottet 1734 och 1738—39. Ledamot av kommissionen över Goertz och av kommissionen över Vellingk. — Aurivillius jordfästes i Karlstad, men blev sedan gravsatt i Uppsala domkyrka. Hans porträtt finnes i Maria Magdalena församlings ägo.

Gift i Riddarholmen 1715 17.11 med *Margareta Christina von Numers*, född 1694 13.8, okänt var, död i Karlstad 1781 15.4, dotter av kaptenen, sist överstelöjtnanten *Carl von Numers* (adliga ätten nr 596) och hans första hustru *Christina Pähl*.

Barn: *Margareta Christina*, döpt i Maria Magdalena 1717 7.9, död okänt var och när,<sup>1</sup> levde 1757. Gift i Karlstad 1736 3.10 med kyrkoherden i S:t Olai församling i Norrköping *David Evenson*, född i Riseberga 1699 29.8, död i Norrköping, Olai 1750 14.2.

*Carl*, döpt i Maria Magdalena 1717 5.8, död i Uppsala 1786 19.1. Professor i orientaliska språk.

*Pehr*, döpt i Maria Magdalena 1718 10.8, död i Nikolai 1757 16.3. Protokollsekreterare i kungl. kansliets inrikes civilexpedition.

*Magnus*, döpt i Maria Magdalena 1719 11.12, död 1752 18.4, okänt var.<sup>2</sup> Konduktör vid Fortifikationens Göteborgsbrigad.

*Samuel*, döpt i Maria Magdalena 1721 26.5, död i Uppsala 1767 24.3. Med. dr. Professor i anatomi.

*Hedvig*, döpt i Maria Magdalena 1722 20.8, död i Karlstad 1808 5.10. Gift i Karlstad 1741 i november, datum saknas, med fil. mag., sist lektorn och titulärprofessorn *Jonas Ullholm*, född i By 1699 13.12, död i Karlstad 1777 7.5.

<sup>1</sup> Ej funnen i Norrköpings Olai F.

<sup>2</sup> Ej funnen i någon F i Göteborg.

*Ulrika*, döpt i Maria Magdalena 1724 26.7, död i Ör 1804 13.6. Gift i Tösse 1746 2.9 med lektorn i Karlstad, sist kyrkoherden i Fryksdal mag. *Johan Fryxell*, född i Fryksdal 1712 4.5, död ibid. 1786 26.2.

*Elisabeth*, döpt i Maria Magdalena 1726 28.10, död i Väsehärad 1762 10.2. Gift i Karlstad 1761 19.4 med kyrkoherden i Väsehärad mag. *Olof Fryxell* i hans andra gifte, född i Karlstad 1714 3.5, död i Väsehärad 1775 5.6.

*Brigitta*, född i Karlstad 1732 19.12, begr. ibid. 1763 15.11. Gift i Karlstad 1763 30.1 med lektorn i Karlstad mag. *Erik Eurén* i hans andra gifte, född i Fryksände 1722 10.1, död i Karlstad 1793 29.8.

9. MICHAEL HERMONIUS 1731—1749.

Född i Furbo i Norrbärke 1680 6.1. Död i Stockholm 1749 31.1, ej införd i Maria Magdalena F. Son av bergsmannen *Herman Michelsson* och hans hustru *Kerstin Jönsdotter*. Kallade sig först Hermansson, sedan Furu-gren efter födelseorten och slutligen Hermonius.

Student i Uppsala 1700 7.11 (Dalk.). Prästvigd i Västerås 1711 17.9 till huspredikant hos kungl. rådet friherre, sist greve Gustaf Cronhielm af Flosta. Med senatens fullmakt av 1715 20.5 rektor vid Västerås trivialskola, men måste på hösten 1716 frånträda sedan konungen befullmäktigat en annan.<sup>1</sup> Komminister i Nikolai 1716,<sup>2</sup> tilltr. 1717 1.5. Kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1728 31.10, tilltr. 1729 1.5 och intog 1729 1.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1730 6.11, tilltr. 1731 1.5. Opponens vid prästmötena i Västerås 1716 och i Uppsala 1721 samt höll vid prästmötet i Uppsala 1732 "en til materia och närwarande tidens tilstånd wäl lämpad oration" sedan han blivit inviterad att opponera extra. — Riksdagsman 1731, 1738—39 och 1742—43, ledamot av justitiedeputationen 1738—39 och av sekreta utskottet 1742—43. Ledamot av Slotsbyggnadsdeputationen från 1737 16.3 till sin död. — Å förslag till kyrkoherde i Norrbärke 1727. — Hans porträtt finnes både i Hedvig Eleonora församlings och Maria Magdalena församlings ägo.

Gift 1716, troligen i Västerås, okänt när<sup>3</sup> med *Christina Arosell*, döpt i Västerås 1687 3.7, begr. i Maria Magdalena 1752 4.7, dotter av rådmannen i Västerås *Henrik Arosell* och hans hustru *Catharina Sleicker*. — Hennes syster Margareta blev gift med komministern i Nikolai serie III nr 16 Carl Fjellström.

Barn: *Catharina*, döpt i Nikolai 1717 6.6, död i Vårdinge 1765 8.3. Gift i Maria Magdalena 1738 5.10 med kanslisten, sist titulärlagmannen *Johan Arent Bellman*, född i Uppsala 1707 20.6, död i Vårdinge 1765 27.12.

*Herman*, döpt i Nikolai 1720 15.9, begr. i Storkyrkan 1722 16.2 enligt gravskrift.

<sup>1</sup> I Uppsala domkapitels arkiv E. V: 174 säges han ha varit vikarierande rektor i Västerås ett halvt år.

<sup>2</sup> I Stockholms stads konsistorii protokoll finnes intet om fullmaktens datum.

<sup>3</sup> Västerås E saknas.



*Christina Elisabeth*, född i Nikolai 1721 18.12, begr. i Storkyrkan 1722 16.2 enligt gravskrift.

*Michael*, döpt i Nikolai 1724 2.8, begr. i Maria Magdalena 1758 31.1. Vice notarie.

*Henrik*, född i Nikolai 1727 1.3, död okänt var och när. Var 1759 registrator vid Stora sjötullen och bodde då i Katarina.

Enligt Muncktell, Västerås stifts herdaminne, skall Hermonius ha blivit mag. 1710. Han återfinnes dock ej i *Catalogus philos. magistrorum* och har således ej blivit promoverad i Uppsala. Han var ledamot av kungl. kommissionen av 1728 7.3 för undersökning av Eric Tolstadii förhållande till dippelianismen och tillhörde den minoritet inom kommissionen, som ville döma Tolstadius. Vid det kyrkoherdeval i Jakob och Johannes, där Tolstadius kallades till fjärde provpredikant, var han valförrättare och försökte på allt sätt motarbeta Tolstadii kallelse. Han var utpräglad ortodox och hatare av all pietism.

Hermonius ansågs vara den största intrigören bland sin tids präster, men utan att synas.

Litteratur:

Arvid Stålhane, Bellmans morfar. I Samfundet S:t Eriks årsbok 1945.

10. JOHANNES FORSSKÄHL 1750—1762.

Född i Sagu i Finland 1691 28.8. Död i Maria Magdalena 1762 13.6. Son av befallningsmannen *Johan Forsskähl* och hans hustru *Annika Gadelias*.

Student i Åbo 1709. Student i Uppsala 1718 10.7 (Austro-Finlandus). Prästvigd i Uppsala 1723 29.5 till vice komminister i Finska församlingen i Stockholm. Komminister ibid. 1723 18.9, tilltr. 1724 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1724 15.12. Kyrkoherde i Finska församlingen 1725 13.2, tilltr. 1725 1.5 och intog 1725 6.10 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Helsingfors 1729 6.12 och hon. prost, tilltr. 1730 1.5. Kontraktsprest 1730. Kyrkoherde i Tegelsmora 1740 15.10, tilltr. 1741 1.5. Åter kyrkoherde i Finska församlingen 1748 5.1, tilltr. 1748 1.5 och intog 1748 23.8 ånyo sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1750 17.1, tilltr. 1750 1.5. Teol. dr i Uppsala 1752 15.6. — Riksdagsman 1740—41, 1751—52 och 1755—56, ledamot av sekreta utskottet 1751—52. — Å förslag till kyrkoherde i Nikolai 1731, 1743 och 1751. — Hans porträtt finnes i Maria Magdalena församlings ägo.

Gift 1:0 1724 21.6, okänt var,<sup>1</sup> med *Margareta Kohlbeckins*, döpt i Kolbäck 1698 15.5, död i Helsingfors 1735 25.5, dotter av komministern i Kolbäck, sist kyrkoherden i Svedvi

<sup>1</sup> Ej i Svedvi.

*Jonas Kohlbeckius* och hans hustru *Catharina Sævenbaum* i hennes andra gifte. — Hennes syster *Hebbla Apollonia Kohlbeckius* var gift med komministern i Katarina serie II nr 5 *Zacharias Westbeck* i hans första gifte. — 2:o 1738 18.5, troligen i Åbo, med *Catharina Fridelin* i hennes andra gifte, född cirka 1709, död i Maria Magdalena 1780 10.7, dotter av kyrkoherden i Korpo *Nicolaus Fridelin* och hans hustru *Maria Törnroos* i hennes andra gifte samt gift 1:o med handlanden i Åbo *Carl Gustaf Wittfoth*, död i Åbo 1736 19.1.

Barn: 1. *Johan Christian*, döpt i Finska församlingen 1725 9.4, död i Helsingfors 1756 11.12. Bataljonspredikant vid Cronhielms regemente.

1. *Jonas Gustaf*, född i Stockholm 1727 9.5, ej funnen i Finska församlingens C, död i Örebro 1783 23.12. Med. dr.

1. *Israel*, född 1729 2.11, Finska församlingens C saknas, död i Finska församlingen 1749 11.12.

1. *Petter*, född i Helsingfors 1732 11.1, död i Jerim i Arabien 1763 11.7. Dansk professor, en av Linnés mest berömda lärjungar.

2. *Johanna Catharina*, född i Helsingfors 1739 20.2, död i Österåker, Arkestiftet, 1810 3.2. Gift i Maria Magdalena 1760 12.2 med landssekreteraren *Jonas Ahlbom*, född i Småland, okänt var, 1727 15.1, död i Österåker, Arkestiftet, 1799 8.12.

## 11. GABRIEL ÅMAN 1764—1765.

Född i Knivsta 1708 26.1.<sup>1</sup> Död i Maria Magdalena 1765 8.2. Son av befallningsmannen *Anders Åman* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1730 27.2 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1736 17.4 till komministersadjunkt i Maria Magdalena. Komminister ibid. 1741 10.6 med tillträde från 1741 1.5. Vice pastor ibid. 1749—1750. Pastorallex. i Strängnäs 1756 5.7. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1764 4.1, tilltr. 1764 1.5 och intog 1764 8.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Gift i Maria Magdalena 1741 30.7 med *Cornelia Hammar*, döpt i Maria Magdalena 1720 20.4, begr. ibid. 1757 21.5, dotter av skepparen *Johan Hammar* och hans hustru *Anna Catharina Steur*.

Barn: *Johannes*, döpt i Maria Magdalena 1742 29.12, död ung, okänt var och när.

*Anna Catharina*, döpt i Maria Magdalena 1744 19.1, död i Nikolai 1778 27.1.

Gift i Maria Magdalena 1763 15.2 med möbelhandlaren i Stockholm *Nils Palin Nilsson* i hans första gifte, född i Örebro 1740 3.8, död i Katarina 1801 17.10. — Deras son *Nils Gustaf Palin* blev 1814 31.8 adlad *Palin*.

*Gabriel*, döpt i Maria Magdalena 1745 23.12, troligen den lille son, som begr. ibid. 1746 8.1.

*Cornelia*, döpt i Maria Magdalena 1747 19.2, död okänt var och när, levde 1765.

*Andreas*, döpt i Maria Magdalena 1749 3.2, begr. ibid. 1750 4.7.

*Dödfödd son*, begr. i Maria Magdalena 1751 11.1.

Åman var 1743 26.7 tilltalad inför Stockholms stads konsistorium för

<sup>1</sup> Enligt Maria Magdalena F, Knivsta C saknas.

en aftonsångspredikan, i vilken han påstods ha förklarat dalkarlarnes uppror berättigt. Han slapp med en varning.

På norra korväggen i Maria Magdalena kyrka, ovanför dörren till sakristian, finnes ett epitafium över Åman med inskriften: "En man af sällsynt lärdom en christen i gjerning och sanning, en lärare med ren nit och alfvar lade härstädes sin staf neder d. 8 febr. 1765, allenast 58 år gammal men uttröttad af arbete. Här var han medhjelpare i 5 år, capellan 22 år, kyrkoherde 2 år. I lifstiden alltid älskad och vördad, efter döden allmänt saknad och begråten. Det var Gabriel Åman."

Åman avled plötsligt av ett slaganfall.

#### 12. ANDREAS BÅLD d. y. 1766—1780.

Född i Stockholm 1720 20.11.<sup>1</sup> Död i Maria Magdalena 1780 7.6. Son av komministern i Nikolai, sist kyrkoherden i Katarina nr 12 *Andreas Båld* d. ä. och hans hustru *Ingrid Elisabeth Ljung*.

Student i Uppsala 1729 18.10 jämte sin broder under præceptor. Mag. ibid. 1746 6.6. Prästvigd i Uppsala 1749 28.8 till adjunkt hos domprosten i Uppsala. Vice pastor vid Uppsala domkyrka 1755 30.4. E. o. kungl. hovpredikant 1756 18.5. Pastorallex. i Uppsala 1759 13.6. Kyrkoherde i Enköping och Vårfrukyrka 1762 14.12 (fjärde provpredikant), tilltr. 1763 1.5. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1766 17.1, tilltr. 1766 1.5 och intog 1766 27.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1772 14.10. Ledamot av Direktionen över Ecklesiastikverket i Lappmarken 1773. — Hans porträtt finnes i Maria Magdalena församlings ägo.

Gift 1757 30.6, okänt var, med *Margareta Dorothea von Andersson*, född cirka 1724, okänt var och när, död i Maria Magdalena 1787 5.5, dotter av kaptenen *Marcus Fredrik von Andersson*<sup>2</sup> och hans hustru *N. N.*

Barn: *Elisabeth Maria*, född i Hovförsamlingen 1763 13.2, död ung, okänt var och när.

Både Båld och hans hustru blevo gravsatta i Katarina kyrka.

#### 13. JOEL JACOB PETREJUS 1782—1804.

Född i Fredrikshamn i Finland 1732 7.8. Död i Maria Magdalena 1804 26.12. Son av kaplanen i Vekelaks *Joel Joelis Peträus* och hans hustru *Margareta Helsingius*.

Student i Åbo 1745. Prästvigd 1752 21.9, troligen i Åbo, till pastorsadjunkt i Orimattila. Pastorsadjunkt i Lovisa 1753. Domkyrkokaplan i Borgå 1759 26.11. Vice pastor ibid. 1763. Kungl. hovpredikant 1770 21.5.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C.

<sup>2</sup> Enligt Arkestiftets herdaminne och Hofclereciets historia. Uppgiften har ej kunnat kontrolleras.

Kyrkoherde i Finska församlingen i Stockholm 1775 1.11, tilltr. 1776 1.5, men fick 1776 27.2 av Stockholms stads konsistorium tillstånd att vänta med sin ankomst till första öppet vatten. Intog 1776 11.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1779 6.6. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1781 12.9, tilltr. 1782 1.5. Ordenskaplan 1794 24.11—1801 23.11. Ärkebiskopens vikarie i Direktionen över Ecklesiastikverket i Lappmarken 1780 22.11. Ledamot av ecklesiastikberedningen 1780. — På grund av ålder och sjuklighet enligt ansökan entledigad från ledamotskapet i Stockholms stads konsistorium genom kungl. maj:ts tillstånd 1801 20.10. — Riksdagsman 1786 och 1789. — Å förslag till kyrkoherde i Perno 1772. Hade 1778 kallelse av patronus till Värmdö pastorat och 1786 första förslagsrum till kyrkoherdetjänsten i Nikolai. — Hans porträtt finnes i Maria Magdalena församlings ägo.

Gift i Borgå 1763 27.1 med *Juliana Nylander*, född i Borgå 1744 10.12, död ibid. 1772 7.9, dotter av prosten, sist biskopen i Borgå *Johan Nylander* och hans hustru *Wendela Juliana von Glaan*.

Barn: *Johan Gabriel*, född i Borgå 1764 11.2, död i Maria Magdalena 1809 29.1. Komminister i Maria Magdalena serie 2 nr 12.

*Joel Jacob*, född i Borgå 1766 20.11, död i Klara 1820 2.8. Kungl. sekreterare.

*Peter*, född i Borgå 1769 22.10, död i Maria Magdalena 1855 27.10. Skeppsklarerare.

*Sofia Lovisa*, född i Borgå 1771 9.7, död i Maria Magdalena 1851 31.5. Gift i Maria Magdalena 1806 27.3 med kontorsskrivaren i Riksbanken, sist kammar skrivaren ibid. *Gustaf Otto Björck*, född i juni 1776, okänt var, död i Katarina 1842 6.3.

Petrejus beredde kungamördaren Johan Jakob Anckarström till döden.

#### 14. CARL CHRISTIAN LILLJENWALLDH 1808—1845.

Född i Nikolai 1769 5.8. Död i Maria Magdalena 1845 9.8. Son av regementsfältskären *Tuved Christian Lilljenwalldh* och hans första hustru *Catharina Bjerboe*.

Student i Uppsala 1786 24.2 (Sthlm). Mag. ibid. 1791 3.7. Prästvigd i Uppsala 1794 13.12 till pastorsadjunkt i Nikolai. Tillika amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1795 26.5. Pastorallex. i Uppsala 1799 14.6. Predikant vid Borgerskapets Enkehus 1800 6.5. E. o. hovpredikant hos änkedrottningen 1803 26.4. Överhovpredikant hos änkedrottningen 1806 17.8. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1808 16.9, sedan ett föregående val 1805 6.10 vid vilket han även hade majoritet, blivit upphävt, tilltr. 1808 1.11 och intog 15.11 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tillika kyrkoherde i Lovö och Drottningholm 1812 7.10. Vice kontraktsprost 1820 24.4, ordinarie 1821 5.9—1830 10.6. Ordenskaplan 1809 3.7—1825 21.4. Teol. dr i Uppsala 1809 7.10. Jubelmag. 1842. R. Carl XIII

O. 1825, L. N. O. 1825. Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1809—1810, i Riksbanken 1811—1834. Ledamot av tryckfrihetskommittén 1812—1815. — Riksdagsman 1810, 1815, 1823 och 1828—30, ledamot av konstitutionsutskottet 1810 och av lagutskottet 1823. — Kallad 1811 och 1818 att komma under omröstning för kyrkoherdetjänsten i Nikolai.

Gift i Nikolai 1799 5.9 med *Clara Catharina Olbers*, född i Nikolai 1766 25.7, död i Maria Magdalena 1842 15.10, dotter av grosshandlaren *Carl Olbers* och hans hustru *Anna Dorothea Apiarie*.

Barnlös.

Lilljenwalldh var en lärd man och översatte en del predikningar och teologisk litteratur samt utgav själv en del arbeten. Bland dessa märkas *Dissertatio de templo S. Nicolai I—III*, Uppsala 1788—1799.

15. JOSEF NORDLUND 1846—1885.

Född i Båraryd 1808 5.3. Död i Maria Magdalena 1885 3.1, begr. å Jakobs kyrkogård. Son av bonden å Gisslaved Norregården *Börje Nordlund* och hans hustru *Maria Forssberg*.

Student i Uppsala 1826 10.10 (Smål.). Prästvigd i Uppsala 1832 11.6 till huspredikant hos änkefrierhinnan Gustafva Oxenstierna, född Sparre. Lärare vid Claestorps växelundervisningsskola i Östra Vingåker 1834 2.6—1840 21.12. Tillika huspredikant hos grev Claes Casimir Lewenhaupt på Claestorp 1834 25.6—1840 21.12. Tillika vice pastor i Vingåker 1838 1.4—4.9. Pastorallex. i Växiö 1840 20.5 med betyget laudatur. Andre pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1841 6.7. Lärare vid Stockholms lyceum 1841, vid Hillska skolan å Barnängen 1843. Vice komminister i Maria Magdalena 1843 1.5—31.5. Förste pastorsadjunkt ibid. 1843 9.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1844 11.4. Vice pastor i Maria Magdalena 1845 12.8—31.12 och 1846 16.3—30.4. Kyrkoherde ibid. 1846 19.3, tilltr. 1846 1.5, men intog redan 1846 21.4 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1852 30.3. Teol. dr i Uppsala 1860 7.9. L. N. O. 1858. R. Carl XIII O. 1871. — Riksdagsman 1853—54, 1856—58, 1859—60, 1862—63 och 1865—66, ledamot av ekonomiutskottet 1853—54, av bankoutskottet 1856—58 samt av bevillningsutskottet 1859—60, 1862—63 och 1865—66. Inspektor över Tumba pappersbruk 1859—1867. — Kallad 1842 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena och likaledes 1843, då han emellertid avböjde. Kallad 1857 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai. — Tjänstledig från 1882 5.6. — Hans porträtt finnes i Maria Magdalena församlings ägo.

Gift i Katarina 1848 12.5 med *Johanna (Jeanette) Maria Charlotta Berg*, född i Maria Magdalena 1829 27.6, död i Hedvig Eleonora 1899 22.12, dotter av överkommissarien *Johan Emanuel Berg* och hans hustru *Charlotta Carolina Dillström*.

Barn: *Josef Gustaf*, född i Maria Magdalena 1849 22.7, död ibid. 1856 16.12.

*Anna Maria Josefa*, född i Maria Magdalena 1851 17.5, död i Hedvig Eleonora 1932 14.3. Gift i Maria Magdalena 1879 31.5 med danske jägmästaren *Jörgen Frederik Otto Bloch*, född i Wium på Jylland 1837 24.6, död i Köpenhamn 1905 18.2.

*Johan Börje*, född i Maria Magdalena 1853 23.7, död i Lista 1927 26.1. Med. lic. Fältläkare.

*Elina (Elna) Gustafva Charlotta*, född i Maria Magdalena 1855 4.9, död i Hedvig Eleonora 1901 20.12.

*Ida Hedvig Wilhelmina*, född i Maria Magdalena 1857 2.9, död i Engelbrekt 1930 17.5. Gift i Maria Magdalena 1880 25.11 med vice härads hövdingen, sist bankosekreteraren *Carl Wilhelm Henrik Montelius*, född i Maria Magdalena 1852 24.1, död i Engelbrekt 1918 28.8.

*Magda Johanna Catharina*, född i Maria Magdalena 1859 3.7, död i Uppsala 1939 24.6. Gift i Maria Magdalena 1885 2.9 med löjtnanten, sist överstelöjtnanten vid Kronobergs regemente *Olof Fredrik Bratt*, född i Göteborg, Nya Varvet 1853 25.6, död i Hedvig Eleonora 1932 26.3.

*Carl Josef*, född i Maria Magdalena 1860 2.9, död ibid. 1860 10.12.

*Henning Emanuel*, född i Maria Magdalena 1864 20.8, död i Vaksala 1928 18.3. Jägmästare. Författare under signaturen Gösta Skogsman.

*Ada Sofia Carolina*, född i Maria Magdalena 1866 28.10. Lärarinna.

#### 16. JOHAN AUGUST SJÖSTRAND 1887—1892.

Född i Målilla 1833 10.10. Död i Maria Magdalena 1892 13.4. Son av bonden *Carl Fredrik Sjöstrand* och hans hustru *Johanna Jansdotter*.

Efter privata studier student i Uppsala 1860 13.9 (Östg.). Fil. dr ibid. 1872 31.5. Teol. kand. ibid. 1879 30.5. Prästvigd i Linköping 1879 31.5 till pastorsadjunkt i Jakob och Johannes. Vice amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1879 1.6—30.6. Vice komminister i Maria Magdalena 1879 15.9—1880 31.7. Vice pastor ibid. 1880 5.5—19.8. Pastorsadjunkt ibid. 1880 20.8. Pastorallex. i Uppsala 1881 20.6 med betyget laudatur. Vice pastor i Maria Magdalena 1881 25.6—31.8 och 1882 5.6—1886 30.4. Komminister ibid. 1884 16.6, tilltr. 1885 1.5. Kyrkoherde ibid. 1886 19.3, tilltr. 1887 1.5. Vice pastor ibid. 1886 1.5—1887 30.4. Intog 1887 10.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Å förslag till kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1882.

Gift i Maria Magdalena 1888 14.4 med *Emelie Helena Theresia Wadstein*, född i Katarina 1854 4.8, död i Gustaf Wasa 1939 1.3, dotter av snickaren *Nils Wadstein* och hans hustru *Lovisa Theresia Stockhaus*.

Barn: *Annie Maria Theresia*, född i Maria Magdalena 1889 11.2. Gift i Maria Magdalena 1917 30.10 med ingenjören *Carl Helmer Everitt*, född i Torrskog 1882 12.9.

Sjöstrand var sista gången närvarande vid konsistorii sammanträde 1891 24.11, men nödgades redan 30.11 begära tjänstledighet på grund av sjukdom, enligt läkarbetyg melankoli. Sjukdomen utvecklade sig till sinnessjuk-

dom och han måste överföras till sjukhemmet Tuvan i Solna, där han avled efter en tids avtynande. Orsaken till hans sinnessjukdom ansågs vara ekonomiska svårigheter.

17. KARL ANTON EKLUND 1894—1929.

Född i Adolf Fredrik 1851 25.3. Död i Maria Magdalena 1929 14.6. Son av arbetaren *Anton Olof Eklund* och hans fästekvinna *Margareta Catharina Carlsdotter*.

Student i Uppsala 1873 15.9 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1878 3.6 till vikarierande brukspredikant vid Gustafsberg å Värmdö. Vice komminister i Västerlövsta och Enåker 1878 1.11. Pastorsadjunkt i Sånge och Skå 1879 1.6. Vice pastor ibid. 1879 15.8—14.10. Komminister i Värmdö 1880, utnämnd 18.2, fullmakt 22.3, tilltr. 1881 1.5. Vice komminister ibid. 1880 1.5. Vice pastor ibid. 1880 9.6—23.6 och 1885 1.6—31.7. Pastoral-ex. i Uppsala 1881 16.12. Komminister i Maria Magdalena 1887 9.4, tilltr. 1887 1.5. Vice pastor ibid. 1892 20.1. Kyrkoherde ibid. 1894 17.3, tilltr. 1894 1.5, men intog redan 1894 4.4 sin plats som assessör i Stockholms stads konsistorium. L. N. O. 1903. — Utan ansökan uppförd 1882 å förslag till kyrkoherde i Los, men avsåg sig. Kallad 1884 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena. — Hans porträtt finnes i Maria Magdalena församlings ägo.

Gift i Värmdö 1882 26.1 med *Maria (Mary) de los Dolores Barlow*, född i Sevilla i Spanien 1859 25.7, död å Karlshalls sjukhem i Högalid 1932 13.1, dotter av verkmästaren *Johan Barlow* och hans hustru *Sarah Martin*.

Barn: *Sarah Mercedes*, född i Värmdö 1882 25.12. Gift i Maria Magdalena 1903 16.7 med extra provinsialläkaren i Värmdö distrikt med. lic. *Knut Lindhé* i hans andra gifte, född i Hanhals 1858 2.2.

*Mary Adelina*, född i Värmdö 1886 24.5. Gift i Maria Magdalena 1912 26.9 med bataljonsläkaren vid Västmanlands regemente med. lic. *Gunnar Axel Wilhelm Peter Wingren*, född i Lunds landsförsamling 1876 22.3.

18. OLOF EMANUEL MOLIN 1931—1939.

Född i Maria Magdalena 1867 21.10. Död ibid. 1939 1.6. Son av klockaren och kyrkofogden *Johan Olof Molin* och hans hustru *Amalia Mathilda Fogelberg*.

Student i Uppsala 1885 17.9 (Sthlm). Fil. dr ibid. 1893 6.9. Prästvigd i Västerås för ärkestiftet 1900 23.12 till vice komminister i Maria Magdalena. Vice pastoratsadjunkt ibid. 1902 1.5, ordinarie 1902 24.5, tilltr. 1902 1.6. Vice komminister ibid. 1922 15.7—30.9. Komminister ibid. 1923 24.2, tilltr. 1924 1.5. Ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1904—1927 under semesterledigheter. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1928 1.2—16.6, 1928 29.7—1929 22.6, 1929 11.8—1930 21.6 och 1930 3.8—31.12. Kyrkoherde ibid. 1930 24.1, ensam kallad, tilltr.

1931 1.1 och intog 1931 3.3 sin plats som assessor i Stockholms stads större konsistorium. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1933 1.5—1936 31.12. Tillika med egen tjänst vice komminister i Maria Magdalena 1933 8.9—21.9. — Inspektör för Lychouska skolan 1921, för kateketskolorna 1924—1928, för Södermalms högre läroanstalt för flickor 1931 och för Stockholms folkskoleseminarium 1935. L. V. O. 1929, L. N. O. 1935. — Å förslag till komminister i Engelbrekt 1917. Kallad 1924 att propredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid, men avböjde.

Gift i Uppsala 1902 6.10 med *Anna Maria Charlotta Östergren*, född i Gävle 1872 30.12, död i Sorunda 1927 9.6, bokf. i Maria Magdalena, dotter av läroverksadjunkten *Carl Ludvig Östergren* och hans hustru *Maria Sofia Hedén*.

Barn: *Karl Johan Olof*, född i Maria Magdalena 1905 10.9. Kamrerare hos Bergendahl & Höckert aktiebolag.

*Ingrid Maria Mathilda*, född i Maria Magdalena 1907 6.7. Fil. mag. Gift i Maria Magdalena 1934 7.11 med fil. lic. *Gunnar Reinhold Jonsson*, född i Visby 1903 5.5.

*Karl Olof Gunnar*, född i Maria Magdalena 1913 10.1. Kontorist hos Bergendahl & Höckert aktiebolag.

#### 19. MARTIN FREDRIK ZETTERQUIST 1940—

Född i Västra Vingåker 1897 13.5. Son av lantbruksinspektoren *Fredrik Zetterquist* och hans hustru *Mathilda Sofia Andersson*.

Student i Uppsala 1915 14.9 (Sörml. Ner.). Teol. kand. ibid. 1921 31.1. Prästvigd i Strängnäs 1921 5.6. Vice pastor och vice komminister i Stenkvista och Ärila 1921 6.6. Komminister i Jäder 1922 10.6, tilltr. 1922 1.8. Komminister i Eskilstuna 1923 26.5, tilltr. 1924 1.5. Tillika lasarettspredikant ibid. 1929 1.12. Kyrkoherde i Mariefred, Kärnbo och Taxinge 1936 13.6, tilltr. 1937 1.4. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1940 26.4, tilltr. 1940 1.5. Vice pastor i Mariefred, Kärnbo och Taxinge 1940 1.5—30.6. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1942 29.5. — Minnestecknare vid prästmötet i Strängnäs 1936. Preses vid prästmötet i Strängnäs 1942.

Gift i Nyköpings östra församling 1929 4.5 med *Ellen Karin Maria Indebetou*, född i Västervik 1903 22.3, dotter av kommissionslantmätaren, sist överlantmätaren *Gustaf Daniel Indebetou* och hans hustru *Berta Fredrika von Fieandt*.

Barn: *Göran Fredrik*, född i Eskilstuna 1931 24.1.

*Staffan Gustaf*, född i Eskilstuna 1932 20.2.

*Håkan Martin*, född i Eskilstuna 1933 9.12.

*Urban Govert*, född i Maria Magdalena 1942 4.6.



## Komministrar

### Serie I

1. JOHANNES JACOBI cirka 1599.

Kyrkoherde Johannes Laurentii å Södermalm anhöll 1599 19.9 hos domkapitlet i Uppsala om tillskott i underhåll, dels å egna, dels å d. Johannis Jacobi vägnar. Johannes Jacobi var alltså troligen kaplan å Södermalm.

2. NICOLAUS HAQUINI (1616)—(1622).

Dominus Nicolaus Haquini på Södermalm var 1616 16.8 inkallad inför Stockholms stads konsistorium i anledning av en vigsel, som han förrättat. Han förklarade att vigseln skett på befallning av D. Sven (kyrkoherden). — Troligen identisk med den herr Nils på Södermalm, som i konsistorii protokoll 1622 22.5 nämnes som trolovningsvittne.

3. GUSTAVUS LAURENTII 1622—?

Troligen född i Tierp, okänt när. Död okänt var och när. Kan möjligen ha varit son till kyrkoherden i Tierp *Laurentius Olai*.

Student i Uppsala 1613 10.5. Prästvigd okänt var och när. Var 1622 kaplan på Södermalm.

4. LAURENTIUS JONÆ (1627)—1652. Se Danviks och Sicklaö församling, kyrkoherdar nr 7.

5. OLAUS SVENONIS 1653—1664.

Född i Stockholm, okänt var och när. Död troligen 1664 i Maria Magdalena, okänt när. Härkomst och studier okända. Hjälppräst i Jakob, troligen i slutet av 1640 talet. En del borgare från Södermalm begärde 1652 10.11 hos Stockholms stads konsistorium att få honom till kaplan, vilket beviljades. Tillträdde troligen i början av 1653. Då Södermalms församling delades 1654 genom nybildande av Katarina församling kvarstannade Olaus Svenonis som kaplan i Maria Magdalena församling, som den gamla församlingen kom att kallas.

Gift 1:o med N. N. — 2:o 1660, uttog lysning i Jakob 1.9, med *Dorothea Gabrielsdotter Emporagrius* i hennes andra gifte, begr. i Jakob 1672 20.12, dotter av kyrkoherden i Fitja *Gabriel Erici Emporagrius* och hans hustru *Dorothea Olofsdotter* samt gift 1:o med prästmannen *Andreas Löfner* och i detta gifte svärmoder till komministern i Maria Magdalena serie I nr 6 Olaus Petri Kråke. — Hon var syster till kyrkoherden i Nikolai nr 20, sist biskopen i Strängnäs Ericus Emporagrius.

Barn: 1. *Magdalena*, döpt i Jakob 1650 27.7, död okänt var och när. Fick 1686 plikta för ett oäkta barn, som hon 1685 fått med herrtjänaren Hindrich Olsson.

## 6. OLAUS PETRI KRÅKE 1666—1683.

Född i Gävle 1629 11.12. Död i Norrby 1708 14.4. Son av kronobefallningsmannen *Petrus Olai Kråke* och hans hustru *Görila Olofsdotter*.

Student i Uppsala i oktober 1649, Gevalensis. Kollega i Gävle 1650, men begav sig 1652 åter till akademien. Prästvigd i Uppsala 1660 16.4 och tjänstgjorde sedan i Fresta, Årsunda, Giresta och Ovansjö. Vice komminister i Maria Magdalena 1664 och nådarspräst efter komminister Olaus Svenonis. Komminister ibid. 1666, vald 20.7, inlämnade 1.8 i Stockholms stads konsistorium sitt kollationsbrev, tilltr. troligen genast. Kyrkoherde i Norrby 1682 1.7, tilltr. 1683 1.5. Kontraktsprost 1706 4.7.

Gift 1666 25.11, okänt var, med *Margareta Löfner*, född i Stockholm 1648, okänt var och när, död i Norrby 1739 23.12, dotter av prästmannen *Andreas Löfner* och hans hustru *Dorothea Gabrielsdotter Emporagrius* i hennes första gifte. (Hon var gift 2:0 med Kråkes företrädare, se denne).

Kråke hade tio barn, fem söner och fem döttrar, av vilka två söner och tre döttrar levde vid faderns död. Följande barn äro kända, vilka kallade sig *Norrelius*.<sup>1</sup>

*Dorothea (Dordi)*, döpt i Maria Magdalena 1670 27.6, död 1738 16.5, okänt var.

Gift 1:0 okänt var och när, efter 1697 22.8, men före 1698 18.3<sup>2</sup> med kyrkoherden i Vittinge *Sebastian Ihering* i hans andra gifte, död 1705 före 1.3 och 2:0 efter 1706 9.3, men före oktober 1706 med kyrkoherden i Vittinge *Petrus Hagander*, död 1708 11.3 och 3:0 1716 5.11, okänt var, med kyrkoherden i Västervåla *Christoffer Schilling* i hans tredje gifte, döpt i Västerås 1673 18.2, död i Västervåla 1735 4.2.

*Andreas*, döpt i Maria Magdalena 1679 4.9, död 1749, jordfäst i Uppsala 1750 4.1 och begr. i Norrby kyrka. Bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

*Erik*, döpt i Maria Magdalena 1681 16.12, död i Färentuna 1774 17.12. Kyrkoherde i Färentuna och Hilleshög.

*Catharina*, född okänt var och när, död i november 1693, okänt var. Gift 1689 8.1, troligen i Norrby, med komministern i Harbo, sist kyrkoherden i Skeptuna och Lunda *Johan Noræus* i hans första gifte, född i Nora, Arkestiftet 1659, död 1731 28.3, begr. i Skeptuna 1731 18.5.

*Margareta*, född i Norrby 1684 13.9, död 1755 5.11, begr. i Västerlövsta 1755 27.11. Gift 1:0 1710, troligen i Norrby, okänt när,<sup>2</sup> med kyrkoherden i Långtora och Härkeberga *Daniel Dufva*, född i Enköping, okänt när, död 1712 före 16.4; 2:0 i Långtora 1713 19.7 med efterträdaren i Långtora och Härkeberga *Erik Segerroth*, född i Västerlövsta 1678 16.1, död i Långtora 1731 23.5 och 3:0 i Västerlövsta 1741 3.11 med kyrkoherden i Huddunge *Georg Halsenius* i hans fjärde gifte, död 1749 26.8.

*Maria Christina*, född okänt var och när, död 1725, okänt var och när. Gift 1:0 efter 1707 8.12 men före 1709 12.12, troligen i Norrby,<sup>2</sup> med faderns efterträdare kyrkoherden *Johan Schick*, död 1722 30.5 eller 31.5<sup>3</sup> och 2:0 okänt var och när, troligen i Norrby,<sup>2</sup> med dennes efterträdare kyrkoherden

<sup>1</sup> Maria Magdalena C för äkta barn har lucka 1671 14.9—1677 25.8 och Norrby C har lucka 1670—1692.

<sup>2</sup> Norrby E börjar först 1789.

<sup>3</sup> Norrby F börjar först 1789.

Olof Norrström i hans första gifte, född 1688, okänt var och när, död 1764 25.4.<sup>1</sup>  
Anna, född och död okänt var och när, troligen död före fadern. Var fadder i Harbo 1690 2.2 och i Norrby 1693 21.5.

Kyrkoherde Myliander ville ej att Kråke skulle bliva komminister. Han skrev 1666 (ankom 6.2) till ärkebiskopen och beklagade sig över Kråke, som var "mechta stursk och förtretlig". Då Myliander i sin ålderdom ville ha hjälp av Kråke, som då var vice komminister, rev sig denne i huvudet och förklarade sig ha nog av sina egna predikningar, varför Myliander ej ansåg sig kunna få någon hjälp av honom om han bleve ordinarie komminister.

På grund av kungl. maj:ts brev beslöt Uppsala domkapitel 1681 14.9 att Kråke skulle få Ljusdals pastorat, men Ljusdals församling önskade få sin komminister till kyrkoherde. Kråke övertalades då att i stället mottaga Norrby pastorat.

Kråke skrev åtminstone 1665 sitt namn: Olaus P. Krache.

Litteratur:

A(ndreae) N(orrelus), Vita eruditi ac venerabilis viri domini Olavi Kråke Pastoris in paroecia Norrbyensis....., u. ort och år.

7. JONAS JOHANNIS LITZONIUS 1683.

Född i Hälsingland, okänt var och när. Död midsommartiden 1683, säkerligen i Maria Magdalena, okänt när. Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1668 23.4 under namnet Jonas Johannis Biugg (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1671 21.12 till pastorsadjunkt i Danmark. Huspredikant hos friherrinnan Anna Skytte af Duderhof, änka efter amiralen och landshövdingen friherre Göran Gyllenstierna af Lundholm, på Almarestäket 1673. Skolmästare vid Maria skola och hjälppredikant i Maria Magdalena 1676. Komminister ibid. 1682 13.9 efter enhälligt val, tilltr. 1683 1.5.

Gift okänt var och när med Anna Persdotter Duus eller Duse i hennes första gifte, född 1644 1.11, okänt var, död i Frötuna 1712 17.6, härkomst okänd. Hon blev gift 2:0 1684 16.9, troligen i Maria Magdalena, med komministern i Maria Magdalena, sedermera kyrkoherden i Norrtälje, sedan kyrkoherden i Barnhusförsamlingen nr 1, sist kyrkoherden i Frötuna och Rådmansö Anders Hagberg i hans första gifte.

Barn, som kallade sig Litzon: Anna Catharina, född cirka 1677,<sup>2</sup> död okänt var och när före 1764, levde i Ludgo 1761 5.2. Gift okänt var och när med kyrkoherden nr 2 i Barnhusförsamlingen, sist kyrkoherden i Nyköpings västra församling och S:t Nicolai Ericus Andreae Fors.

Johannes, döpt i Maria Magdalena 1679 16.4, begr. ibid. 1744 15.12. Kamrerare. Brita, döpt i Maria Magdalena 1680 21.12, död i Frötuna 1721 15.2. Gift 1:0

<sup>1</sup> Norrby F börjar först 1789.

<sup>2</sup> Maria Magdalena C saknas.

i Frötuna 1705 8.10 med huspredikanten, sist kyrkoherden i Frötuna och Rådmansö mag. *Anders Gafwælholm*, född i Gävle 1673, död i Frötuna 1718 12.7 och 2:0 i Frötuna 1719 15.10 med efterträdaren i Frötuna och Rådmansö kyrkoherden *Johan Brantberg* i hans första gifte, född cirka 1683, död i Frötuna 1736 6.10.

*Karin*, döpt i Maria Magdalena 1683 17.6, begr. ibid. 1684 20.8.

8. ANDERS HAGBERG 1685—1690. Se Barnhusförsamlingen, kyrkoherdar nr 1.

9. NICOLAUS LENÆUS 1690—1697.

Född 1655, okänt var och när. Död i Hökhuvud 1704 21.7. Son av kyrkoherden i Lagga och Östuna *Canutus Lenæus* och hans andra hustru *Anna Nilsson Schultenius*.

Student i Uppsala 1666 8.12 (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1681, okänt när och till vilken befattning.<sup>1</sup> Komminister i Maria Magdalena 1689 18.4 efter enhälligt val, tilltr. 1690 1.5. Kyrkoherde i Hökhuvud och Skepshammar 1696, tilltr. 1697 1.5. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1703.

Gift 1686, okänt var och när, med *Magdalena Gustafsdotter*, född 1660, okänt var och när, död 1701, troligen i Hökhuvud, okänt när, dotter av inspektoren på Edshammar i Lena *Gustaf Hemmingsson* och hans hustru *Anna Ingelsdotter*.

Barn: *Anna Margareta*, född och död okänt var och när, men död som barn.

*Knut*, född i Lena 1688 25.10, död i Delsbo 1776 22.1. Fil. mag. Rektor vid Klara skola 1717, sist kyrkoherde i Delsbo.

*Gustaf*, döpt i Maria Magdalena 1690 23.11, död ung, okänt var och när.

*Magdalena*, född 1693,<sup>2</sup> död okänt var och när. Gift 1720, okänt var och när, med hovpukslagaren *Lars Ekström*, född och död okänt var och när.

*Johan*, född och död okänt var och när.

*Anna*, född och död okänt var och när, men död ung.

*Christina*, född 1698, okänt när, troligen i Hökhuvud, död 1791, okänt var och när. Gift okänt var och när med kyrkoherden i Främmestad *Anders Tengbom*, född 1702, död 1774.

*Augustin*, född 1699 15.5,<sup>3</sup> död i Alsen 1788 18.8. Regementsfältskär vid Jämtlands regemente.

Enligt Örnberg, Svenska ättartal skall Lenæus ha varit gift 2:0 med *Sara Noræus* i hennes andra gifte, född i Nora i Ärkestiftet, okänt när, begr. i Uppsala 1716 26.4, dotter av komministern i Nora, sist kyrkoherden i Harbo *Ericus Matthie Noræus* och hans hustru *Sara Eriksdotter Rhalambius* samt gift 1:0 okänt var och när, med kyrkoherden i Hökhuvud och Skepshammar *Jacob Olai Willius*, född cirka 1644, död 1695 12.11. Emedan hon vid begr. kallas änka efter Willius är detta gifte med Lenæus knappast troligt. Som Hökhuvuds E saknas kan förhållandet ej avgöras.

<sup>1</sup> Uppsala domkapitels protokoll detta år upptager ej prästvigningar.

<sup>2</sup> Maria Magdalena C saknas.

<sup>3</sup> Enligt Alsens F född i Skepshammar, finnes ej i Skepshammars C. Troligen född i Hökhuvud, C saknas.

10. JOHAN LINDEBERG 1697—1710.

Döpt i Jakob 1660 28.1. Död 1710 efter 4.5, men före Trefaldighetssöndagen.<sup>1</sup> Son av klockaren *Elias Johansson Judelinus* och hans hustru *Maria Svensdotter* i hennes första gifte. Kallade sig först Judlijn eller Judlinus.

Student i Uppsala 1676 19.1 (Sthlm) under namnet Judlinus. Student i Åbo 1682. Mag. troligen i Åbo, men okänt när. Prästvigd okänt var och när. Var i början av 1690-talet huspredikant hos Barbara Fleming och åtminstone från 1693 huspredikant hos riksamiralen greve Gustaf Otto Stenbocks änka Christina Catharina De la Gardie. Komminister i Maria Magdalena 1697 4.3, tilltr. 1697 1.5.

Gift 1:0 i Ulrika Eleonora 1692 8.4 med *Märta Jakobsdotter Brovall*, född okänt var och när, död 1694, okänt var och när, härkomst okänd. — 2:0 1695, okänt var och när med *Engelborg Svebilus*, född okänt var och när, död 1708 28.4,<sup>1</sup> dotter av kronofogden i Småland *Didric Svebilus* och hans hustru *Agneta Humbla*. — 3:0 i Maria Magdalena 1708 29.10 med *Christina Catharina Halling*, född och död okänt var och när, levde vid mannens död, härkomst okänd.

Barn: 1. *Anna Maria*, döpt i Jakob 1693 7.2, död okänt var och när, levde 1714 i september. Gift 1:0 i Maria Magdalena 1708 30.7 med komministern i Katarina serie I nr 5 *Erik Molstadius* i hans andra gifte, född i Markim 1663 24.1, död i Katarina 1710 13.3 och 2:0 i Katarina 1711 15.10 med kantorn vid Maria skola *Lars Ramundsson Ekblom*, född i Tystberga, okänt när,<sup>2</sup> begr. 1712 2.10.

1. *Elias*, döpt i Jakob 1694 14.10, död okänt var och när före 1696.

2. *Helena*, döpt i Jakob 1696 26.12, död okänt var och när, levde 1713 15.5.

2. *Agneta*, född 1698 21.10,<sup>3</sup> död okänt var och när, levde 1713 15.5.

2. *Engelborg*, född 1700 23.11,<sup>3</sup> död okänt var och när, levde 1713 15.5.

2. *Johanna*, född 1704 6.8,<sup>3</sup> död okänt var och när, levde 1713 15.5.

2. *Johan*, född 1706 5.12,<sup>3</sup> död okänt var och när, levde 1713 15.5.

11. CARL KIELLIN 1712—1728.

Född i Sund på Åland 1683 7.5. Död 1728 15.5, begr. i Maria Magdalena kyrka 1728 23.5. Son av kyrkoherden i Sund *Laurentius Brynolphi Kiellinus* och hans första hustru *Catharina Alander* samt yngre bror till kyrkoherden i Barnhusförsamlingen nr 4 Samuel Kiällin.

Student i Åbo 1695 8.6. Informator hos prostens Forssenius i Lojo 1698—1700 och hos prostens Thauvonius i Nerpes 1701. Reste 1705 till Stockholm och biträdde först komminister Pihl i Maria Magdalena med predikande och erhöll sedan en kondition hos vice presidenten Leijonmarck. Återvände 1709 till Finland i förhoppning att kunna bli komminister i födelseförsamlingen Sund, men då detta gick om intet reste han 1710 åter till Stockholm, där han under pesttiden bodde hos kyrkoherden i Barnhus-

<sup>1</sup> Maria Magdalena F börjar 1716.

<sup>2</sup> Ej funnen i Tystberga C 1666—1696.

<sup>3</sup> Maria Magdalena C saknas 1691—1714.

församlingen Andreas Brodinus. Denne och samtliga andra i huset utom Kiellin avledo i pesten. Han erhöll sedan anställning som informator hos myntmästaren Lorentz Carelberg. Prästvigd i Riddarholmskyrkan 1711 19.7 av biskopen i Åbo till pastorsadjunkt hos brodern i Barnhusförsamlingen. Huspredikant hos kungl. rådet greve Fabian Wrede 1711 14.8. Pastorallex. i Uppsala 1712 28.5. Komminister i Maria Magdalena 1712 10.6, tilltr. 1712 1.7. — Han hade samtidigt blivit vald till komminister i Klara, men valde själv tjänsten i Maria Magdalena. Var utsedd till respondens vid prästmötet i Uppsala 1722, men ursäktade sig och uteblev. — Å förslag till kyrkoherde i Enköping och Vårfrukyrka 1727.

Gift 1:0 i Barnhusförsamlingen 1712 21.11 med *Elisabeth Sæbin*, döpt i Tillberga 1682 30.7, död 1717 13.1,<sup>1</sup> dotter av kyrkoherden i Tillberga *Petrus Halvardi Sæbinus* och hans hustru *Elisabeth Schult* i hennes andra gifte. — 2:0 i Maria Magdalena 1717 27.11 med *Sara Ulrika Lampa*, född cirka 1700,<sup>2</sup> död 1722 i oktober,<sup>1</sup> dotter av notarien i Kämnersrätten *Jakob Lampa* och hans hustru *Magdalena von Dijk*. — 3:0 i Maria Magdalena 1723 22.9 med *Margareta Lind* i hennes andra gifte, född 1683 25.2, okänt var, död i Maria Magdalena 1776 18.4, härkomst okänd. — Hon var gift 1:0 med *Hans Magnus Olling*, född och död okänt var och när, yrke okänt.

Barn: 1. *Catharina Elisabeth*, född 1713 20.6,<sup>3</sup> död i Mora 1759 3.9. Gift i Maria Magdalena 1730 30.6 med komministern i Maria Magdalena serie 1 nr 12, sist kyrkoherden i Mora mag. *Pebr Wollenius*.

1. *Christina*, döpt i Maria Magdalena 1715 16.7, död okänt var och när. Gift i Maria Magdalena 1738 12.10 med rådmannen i Södertälje *Nicolaus Zephrin*, född och död okänt var och när.

1. *Carl*, döpt i Maria Magdalena 1716 18.12, död 1720.<sup>1</sup>

2. *Lars*, döpt i Maria Magdalena 1719 26.3, död ibid. 1764 31.8. Kollega vid Maria skola.

2. *Sara Magdalena*, döpt i Maria Magdalena 1720 30.12, död okänt var och när. Gift okänt var och när med häradsfogden i Dalarna *Anders Lindborg*, född och död okänt var och när.

3. *Carl*, döpt i Maria Magdalena 1724 30.7, död ibid. 1784 3.3. Kommissionssekreterare.

Carl Kiellin stod i likhet med brodern, kyrkoherden i Barnhusförsamlingen Samuel Kiällin, pietisterna nära och var redan i oktober 1712 uppkallad till förhör i Stockholms stads konsistorium. Han blev då varnad för att begagna anstötliga ordasätt och förorsaka ofrid i församlingen, men synes ej tagit sig till vara, ty snart därefter angavs han av vice pastorn i Maria Magdalena, hovpredikanten Croel, för att han i en predikan kallat prästerna i gemen falska lärare. Kiellin förnekade detta och synes sedan ha tagit sig mera till vara, enär inga vidare anklagelser mot honom följde. Som predikant åtnjöt han stort anseende och särskilt hans aftonsångs-

<sup>1</sup> Ej funnen i Maria Magdalena F.

<sup>2</sup> Troligen född i Maria Magdalena.

<sup>3</sup> Maria Magdalena C 1691—1714 saknas.

predikningar besöktes talrikt av de pietistiskt sinnade. Vid kyrkoherdevalet i Enköping 1727 erhöll han högsta röstetalet.

12. PEHR WOLLENIUS 1730—1741.

Född i byn Wollen i Kila, Västerås stift 1694 31.12. Död i Mora 1767 21.1. Son av bonden *Olof Isaacsson*, och hans hustru *Margareta Andersdotter*.

Student i Uppsala 1717 8.4 (Vestm.). Mag. ibid. 1725 8.6. Prästvigd i Västerås 1726 29.6 till huspredikant hos landshövdingen friherre Olof Törnflycht och blev sedan huspredikant hos riksrådet greve Gustaf Cronhielm. Nådårspräst efter komminister Kiellin i Maria Magdalena 1728. Pastorallex. i Uppsala 1730 30.4. Komminister i Maria Magdalena 1730 30.4, tilltr. 1730 1.5. Kyrkoherde i Mora 1740 13.11, tilltr. 1741 1.5. Kontraktsprost 1743 25.1. Predikant vid prästmötet i Västerås 1745, vice preses vid prästmötet ibid. 1750 och preses vid prästmötet ibid. 1753.

Gift i Maria Magdalena 1730 30.6 med *Catharina Elisabeth Kiellin*, född 1713 20.6,<sup>1</sup> död i Mora 1759 3.9, dotter av företrädaren i Maria Magdalena *Carl Kiellin* och hans första hustru *Elisabeth Sæbin*.

Barn: *Carl Olof*, född 1731 29.7, döpt i Maria Magdalena 1731 1.8, död i Mora 1783 5.2. Lantmätare.

*Pebr Gustaf*, född i Mora 1747 10.12, död okänt var och när, men efter 1791 20.12. E. o. kanslist i Kammarrevisionen 1770. Löjtnant vid Dalregementet, avsked 1791 20.12. Antog cirka 1790 namnet Wollén. — Flyttade på 1770-talet från Mora till Stockholm, men har ej där kunnat återfinnas.

Wollenius tvingades 1743 av den upproriska dalallmogen att medfölja till Stockholm, dock utan att det för honom fick någon menlig påföljd.

13. GABRIEL ÅMAN 1741—1764. Se kyrkoherdar nr 11.

14. CARL WALLIN 1764—1778.

Född i Floda, Strängnäs stift 1727 21.11. Död i Österhaninge 1803 8.12. Son av vice pastorn i Floda, sist kyrkoherden i Sköldinge mag. *Johannes Petri Wallin* och hans hustru *Eva Brita Enhörning*.

Student i Uppsala 1745 28.9 (Sörml.). Mag. ibid. 1752 15.6. Efter ny disputation i november 1753 erbjuden docentur, men avstod för att ägna sig åt den prästerliga banan. Prästvigd i Strängnäs 1755 7.7 till pastorsadjunkt i Sköldinge. Huspredikant hos överståthållaren greve Johan Christopher von Düring 1756, hos friherinnan Märta Margareta Sparre, född Bonde, på Moholm och hos hennes måg, hovmarskalken greve Adam Otto Lagerberg 1757. Vice komminister i Jakob och Johannes 1759 23.3.

<sup>1</sup> Maria Magdalena C saknas.

Komministersadjunkt i Katarina 1759 7.8. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1761 19.5. Tjänste- och nådårspräst *ibid.* efter kyrkoherde Forsskåhl 1762 29.6. Komminister *ibid.* 1764 13.4, utom förslag på församlingens enhälliga kallelse, tilltr. 1764 1.5. Stockholms stads konsistorium fann kallelsen olaglig, emedan intet val ägt rum, men kungl. maj:t ansåg församlingen ha jus patronatus och förordnade 1764 13.4 att fullmakt skulle utfärdas för Wallin. Kyrkoherde i Österhaninge, Ornö, Utö och Nämndö 1777 1.10, tilltr. 1778 1.5. — Kallad 1781 att komma under omröstning för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena, men avböjde.

Gift i Tyska församlingen i Stockholm 1764 8.1 med *Christina Helena Küsel*, döpt i Tyska församlingen 1745 19.10, död i Österhaninge 1799 21.9, dotter av stadsmäklaren i Stockholm *Claes Fredrik Küsel* och hans hustru *Elisabeth Küsel*.

Barn: *Samuel*, född i Maria Magdalena 1773 20.8, död i Nikolai 1811 26.8. Justitiarie i Krigshovrätten, assessor.

#### 15. JONAS EHRLING 1778—1793.

Född i Maria Magdalena 1745 15.1. Död i Husby-Rekarne 1813 2.1. Son av tobakshandlaren *Olof Ehrling* och hans hustru *Catharina Lindberg*.

Student i Uppsala 1769 28.4 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1769 15.12 till pastorsadjunkt i Kjula. Vice komminister i Eskilstuna 1772. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1774 8.2. Pastorsadjunkt *ibid.* 1774 1.11. Pastorallex. i Strängnäs 1777 1.10. Komminister i Maria Magdalena 1778 17.3 efter enhälligt val, tilltr. 1778 1.5. Kyrkoherde i Husby-Rekarne 1791 10.3, tilltr. 1793 1.5. Hon. prost 1794 18.6.

Gift å Stensjö i Rytterne 1779 7.1, efter lysning i Torpa, Västerås stift, ej inf. i Rytterne E, med *Maria Eleonora Hagström*, född i Säterbo 1752 5.6, död i Kumla, Västerås stift 1819 26.7, dotter av inspektoren, sist arrendatorn *Jöns Hagström* och hans hustru *Christina Lowén*.

Barn: *Johan Olof*, född i Maria Magdalena 1780 29.4, död *ibid.* 1781 28.2.

*Christina Catharina Eleonora*, född i Maria Magdalena 1784 25.2, död i Stockholm 1839 4.1, bokf. i Kumla, Västerås stift. Gift i Husby-Rekarne 1809 6.4 med kyrkoherden i Kumla i Västerås stift mag. *Lars Fredrik Kihlman* i hans andra gifte, född i Köping 1760 17.2, död i Kumla 1836 5.3.

*Hedvig Sofia*, född i Maria Magdalena 1785 16.2, död i Frustuna 1821 2.5. Gift i Kumla, Västerås stift, 1816 11.1 med skolläraren och vice komministern i Härad, sist vice pastorn i Åker och Länna *Jonas Schelin* i hans första gifte, född i Härad 1789 19.1, död i Åker 1833 29.9.

#### 16. FREDRIC GARP 1793—1803.

Född i Söderhamn 1760 21.3. Död i Söderby 1809 7.8. Son av tullnären *Anders Johan Garp* och hans hustru *Brita Hagberg*.

Student i Uppsala 1776 14.6 (Gestr.). Prästvigd i Uppsala 1782 12.12 till huspredikant hos friherrinnan Anna Helena Siöblad, född Cronstedt.



Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1783 3.6. Vice komminister ibid. 1784 30.5. Pastorsadjunkt ibid. 1785 22.2. Pastorex. i Uppsala 1791 26.2. Komminister i Maria Magdalena 1791 26.9, tilltr. 1793 1.5. Kyrkoherde i Söderby och Karlskyrka 1802 21.7, tilltr. 1803 1.5. — Å förslag till kyrkoherde i Lena 1798 och till kyrkoherde i Balingsta 1800.

Gift 1:0 i Husaby 1789 11.1 med *Christina Brigitta Holmblad*, född i Forshem 1756 31.12, död i Maria Magdalena 1793 7.7, dotter av kyrkoherden i Forshem *Sven Holmblad* och hans första hustru *Margareta Christina Rydhenius*. — 2:0 i Maria Magdalena 1794 25.3 med *Johanna Sofia Groll*, född i Maria Magdalena 1772 26.11, död ibid. 1848 16.1, dotter av lärftskramhandlaren *Johan Jakob Groll* och hans hustru *Rebecka Widell*.

Barn: 1. *Brita Magdalena*, född i Maria Magdalena 1790 26.3, död i Katarina 1856 4.10 på fattighuset. Gift 1:0 i Lilla Malma 1820 24.6 med garvaren *Johan Axel Öjer*, född i Lilla Malma 1792 18.11, död ibid. 1823 23.1 och 2:0 i Lilla Malma 1831 19.7 med färgaren i Falun *Matthias Lindbom* i hans andra gifte, född i Gagnef 1794 5.8, död okänd var och när, men efter hustrun. — Han vistades 1852 i Folkärna.

1. *Anders Fredrik*, född i Maria Magdalena 1792 22.1, död okänt var och när. Levde 1807 i Söderby, död före 1835.

1. *Sofia Maria*, född i Maria Magdalena 1793 29.6, död i Bergshammar 1847 12.1. Gift 1:0 i Maria Magdalena 1819 21.9 med handlanden i Malmköping *Sven Hallgren*, född i Västergötland 1793 8.6, okänt var, död i Malmköping i Lilla Malma 1828 27.12 och 2:0 i Bergshammar 1831 22.2 med f. d. rustmästaren *Carl Erik Norman* i hans första gifte, född i Björkvik 1807 10.3, död i Bergshammar 1860 30.3 på fattighuset.

2. *Hedvig*, född i Maria Magdalena, 1795 15.10, död ibid. 1844 20.3.

2. *Johan Wilhelm*, född i Maria Magdalena 1796 26.11, död ibid. 1797 11.4.

2. *Johanna Fredrika*, född i Maria Magdalena 1799 1.1, död i Jakob 1882 6.3 på Drottninghuset.

2. *Arvid*, född i Maria Magdalena 1800 14.11, död okänt var och när, men före 1835. Flyttade 1810 från Söderby till Stockholm, men har ej kunnat påträffas där.

2. *Johan*, född i Söderby 1803 24.8, död okänt var och när, men före 1835. Flyttade 1812 från Söderby till Stockholm, men har ej kunnat påträffas där.

2. *Otto*, född i Söderby 1806 16.2, död okänt var och när, men före 1835. Flyttade 1819 från Söderby till Norrtälje, där han var handelslärling, och 1824 från Norrtälje till Stockholm, men har ej kunnat påträffas där.

#### 17. JONAS BREDBERG 1803—1822.

Född i Njurunda 1758 10.9. Död i Maria Magdalena 1822 15.4. Son av bonden *Olof Olofsson* i Södergården och hans hustru *Ingrid Nilsson*.

Student i Uppsala 1781 6.3 (Medelp.). Prästvigd i Härnösand 1786 24.9 till huspredikant hos N. N., men blev samma år pastorsadjunkt i Blacksta och Vadsbro i Strängnäs stift. Expeditionspredikant vid Örlogsflottan 1790 18.3. Pastorex. i Härnösand 1792 4.4. Huspredikant hos N. N. 1793 2.1. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1797 11.7. Komminister ibid. 1803 9.1, tilltr. 1803 1.5. — Kallad 1805 att propredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena.

Gift i Maria Magdalena 1815 27.4 med *Adriana Tawelin*, född i Maria Magdalena 1764 30.4, död ibid. 1848 20.1, dotter av bankobokhållaren, sist bankokommissarien *Anders Tawelin* och hans hustru *Anna Christina Grootb.*

Barnlös.

Kungl. maj:t beviljade 1822 21.10 ett extra nådår för änkan.

#### 18. CARL ANDERS ROLÉN 1824—1830.

Född i Kila, Strängnäs stift 1787 24.11. Död i Vintrosa 1858 5.8. Son av bonden *Henrik Ersson* i Rogsta by och hans hustru *Christina Andersdotter*.

Student i Uppsala 1811 13.3 (Sörml. Ner.). Prästvigd i Strängnäs 1813 11.3 till pastorsadjunkt i Sorunda. Vikarierande lärare vid Storkyrkoförsamlingens Fri- och fattigskola 1815 9.5, ordinarie 1816 2.1. Pastorallex. i Strängnäs 1819 17.12. Tillika vice komminister i Nikolai 1821 3.7—1822 30.4. Komminister i Maria Magdalena 1823 7.1, tilltr. 1824 1.5. Vice komminister ibid. 1823 1.5—1824 30.4. Kyrkoherde i Halla och Vrena 1828 23.6, tilltr. 1830 1.5. Kyrkoherde i Vintrosa och Tysslinge 1833 10.6, tilltr. 1835 1.5. Hon. prost 1841 15.12. — Ä förslag till komminister i Katarina 1820 och 1821.

Gift i Maria Magdalena 1824 18.4 med *Carolina Christina Lagervall*, född i Flen 1801 30.3, död i Skänninge 1881 23.8, dotter av fräsekamreraren *Carl Lagervall* och hans hustru *Christina Catharina Berg*.

Barn: *Carl Henrik Richard*, född i Halla 1831 1.12, död i Skänninge 1911 7.6. Fil. kand. Läroverksadjunkt i Strängnäs, sedan bokhandlare i Vadstena, sist bosatt i Skänninge såsom bankdirektör, rådman och stadsfullmäktiges ordförande.

#### 19. HAMPUS GUSTAF BERGMAN 1830.

Född i Järeda 1796 23.2. Död i Maria Magdalena 1830 25.10. Son av vice pastorn, sist kyrkoherden i Tåby *Gustaf Bergman* och hans hustru *Ulrika Wilhelmina Kalmberg*.

Student i Lund 1814 15.2 (Östg.). Mag. i Greifswald 1815 12.10. Docent ibid. 1816 1.6. Prästvigd i Linköping 1819 18.4 till vice komminister i Linköping. Vice pastor i Tåby 1819 1.10. E. o. skvadronspredikant vid Livregementsbrigadens dragonkår 1820 9.2. Domprostens i Linköping adjunkt 1820 1.5. Komminister i Vist 1821 7.4 med tillträde 1823 1.5. Vice komminister i Landeryd 1822 1.5—1823 31.1. Efter erhållen permission begav han sig åter till Lund för studier. Amanuens vid astronomiska observatoriet i Lund 1824 19.4 och reste senare till Rostock för teologiska studier. Teol. lic. i Rostock 1824 18.8. Kollega vid Tyska skolan i Karlskrona 1824 8.8, tilltr. 1824 1.9. Tillika vice pastor vid Karlskrona amiralitetsförsamling 1825 1.1—30.4. T. f. konsistorienotarie

vid Amiralitetskonsistorium i Karlskrona 1825 15.6 och tillika pastorsadjunkt vid Amiralitetsförsamlingen *ibid.* Upphörde med tjänstgöringen i Karlskrona 1825 6.11. Föreslogs 1826 17.1 till komministersadjunkt i Maria Magdalena och konstituerades därtill 1826 27.6 sedan Amiralitetskonsistorium upphört 1826 1.5 på grund av kungl. brev 1826 24.2 och sedan han uppvisat intyg att han var fri från tjänstgöring i Linköpings stift. Vice komminister i Maria Magdalena 1826 14.10 för den tjänstledige Pihlberg. Befriad från pastoralex. 1827 8.2. Bataljonspredikant vid Livregementsbrigadens grenadierkår 1827 25.4. Komminister i Maria Magdalena 1829 9.6, tilltr. 1830 1.5. E. o. kungl. hovpredikant 1829 19.6. — Kallad 1827 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Hedvigs församling i Norrköping. Å förslag till kyrkoherde i Klockrike och Brunneby 1827 och till kyrkoherde i Södra Vi och Djursdala 1830.

Gift i Nikolai 1829 28.11 med *Tullia Maria Almquist* i hennes första gifte, född i Nikolai 1809 21.8, död i Helsingfors 1835 15.5, dotter av kanslisten, sist protokollsekreteraren *Johan Christoffer Almquist* och hans hustru *Maria Lindberg* samt gift 2:o i Helsingfors 1832 22.6 med hovrådet *Ernst Bernhard von Witte* i hans andra gifte, naturaliserad å Finlands riddarhus 1835 13.1 med namnet *von Weissenberg*, sist verkligt statsråd, född på Yllinorm vid Dorpat 1787 18.5, död i Dorpat 1842 26.8.

Barnlös.

Bergman efterlämnade ett gäldbundet bo, där skulderna överstego tillgångarna. Han var en mycket begåvad man, men synes ha varit rätt excentrisk, varpå både hans studier och hans tryckta tjänsteförteckningar med sina likaledes tryckta bilagor tyda. Under sin tid i Linköpings stift utgav han matriklar över stiftets prästerskap, vilka utmärka sig för noggrannhet och tillförlitlighet. Som komminister i Maria Magdalena åtnjöt han större delen av tiden tjänstledighet för sjukdom.

20. GUSTAF ERIK ÅHRLING 1832—1840.

Född i Länna, Strängnäs stift, 1796 13.8. Död i Huddinge 1863 12.5. Son av kronojägaren *Erik Åhring* och hans hustru *Maria Söderberg*.

Student i Uppsala 1818 27.10 (Sörml.-Ner.). Prästvigd i Strängnäs 1820 12.3 till huspredikant hos friherre Erik Georg Ulfsparre. Tillika vice komminister i Alsike och Knivsta 1821 13.6. T. f. pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1822. Komministersadjunkt i Katarina 1823 28.1. Vice komminister i Maria Magdalena 1823 6.5. Pastorsadjunkt *ibid.* 1824 21.12. Tillika kateket i Katarina 1825 8.2, i Maria Magdalena 1827 11.9. Pastoralex. i Strängnäs 1828 17.12. Komminister i Maria Magdalena 1831 11.7, tilltr. genom ackord 1832 1.5. Kyrkoherde i Huddinge, Brännkyrka, Nacka och Erstavik 1839 21.10, tilltr. 1840 1.5. — Kallad 1828 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena.

Gift i Maria Magdalena 1832 1.7 med *Josefina Augusta Maria Åbom*, född i Maria Magdalena 1806 11.2, död i Kung Karl 1870 7.6, dotter av handelsbokhållaren, sist grosshandlaren i Stockholm *Johan Joachim Åbom* och hans hustru *Margareta Elisabeth Åman*.

Barn: *Johan Gustaf Erik*, född i Maria Magdalena 1833 17.6, död ibid. 1833 4.10.  
*Johan Erik Alfred*, född i Maria Magdalena 1835 14.4, död i Umeå 1902 28.3.  
Häradshövding i Västerbottens södra domsaga.  
*Johan Erik Evald*, född i Maria Magdalena 1837 18.9, död i Arboga 1888 5.4.  
Fil. dr. Läroverksskollega.  
*Maria Elisabeth Augusta*, född i Maria Magdalena 1840 7.1, död i Kung Karl 1902 5.2.  
*Nanna Maria Elisabeth*, född i Huddinge 1842 31.10, död i Arboga 1919 4.12.  
*Anna Maria Elisabeth*, född i Huddinge 1847 11.2, död i Kung Karl 1909 12.2.

## 21. FREDRIK WILHELM TYDÉN 1843—1857.

Född i Nikolai 1805 20.9. Död i Norrtälje 1867 1.1. Son av kardfabrikören *Magnus Tydén* och hans hustru *Maria Christina Vougt* samt äldre bror till komministern i Nikolai serie III nr 27 *Jacob Herman Tydén*.

Student i Uppsala 1823 11.12 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1833 15.12 in usum consistorii och förordnad till pastorsadjunkt i Sånga och Skå. Komministersadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1834 25.2. Tillika vice kateket i Maria Magdalena 1834 1.7—30.9, i Ulrika Eleonora 1835 1.7—31.12 och 1837 4.6—3.9. T. f. pastorsadjunkt i Finska församlingen 1837 1.6—31.10. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1838 19.6. Vice komminister ibid. 1839 19.11. Pastorallex. i Uppsala 1842 16.12. Komminister i Maria Magdalena 1843 16.5, tilltr. genast. Kyrkoherde i Norrtälje 1856 10.11, tilltr. 1857 1.5. — Kallad 1845 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Danderyd och Lidingö 1855 samt i Markim och Orkesta 1864.

Gift i Strängnäs 1843 6.9 med *Hedvig Fredrika Elisabeth Bromander*, född i Osmo 1822, 26.6, död i Norrtälje 1875 22.11, dotter av komministern i Osmo *Daniel Fredrik Bromander* och hans hustru *Hedvig Carolina Holmström*.

Barn: *Alfbild Maria Selma Rosina*, född i Maria Magdalena 1844 25.12, död i Norrtälje 1863 14.10. Gift i Norrtälje 1862 20.9 med e. o. kammarskrivaren i Överståthållarämbetet, sedermera kontorsskrivaren *Carl Johan Palm*, i hans första gifte, född i Maria Magdalena 1837 21.6, död okänt var och när.<sup>1</sup>  
*Hugo Fredrik Mauritz Ossian*, född i Maria Magdalena 1845 21.11, död i Färentuna 1891 4.12. Bataljonsadjutant vid Upplands regemente.  
*Olga Axinia Rosina*, född i Maria Magdalena 1848 29.1, död i Stockholm 1921 19.10, bokf. i Färentuna. Gift i Norrtälje 1871 10.1 med kyrkoherden i Norrtälje, sist kyrkoherden i Färentuna och Hilleshög *Carl Johan Wallsterrson*, född i Åmot 1829 18.1, död i Färentuna 1913 15.1.

<sup>1</sup> Flyttade 1891 5.10 från Maria Magdalena till Lilla Malma, men har ej kunnat av pastorsämbetet där återfinnas.

22. CARL HERMAN LEVIN 1857—1872.

Född i Muskö 1816 29.9. Död i Österhaninge 1883 1.10. Son av godsägaren å Ludvigsberg å Muskö *Ludvig Levin* och hans hustru *Lovisa Gustafva Strandman*.

Student i Uppsala 1835 12.6 (Sthlm.). Prästvigd i Stockholm 1840 27.10 till huspredikant hos grevinnan Margareta Beata Adlercreutz, född von Engeström, på Nynäs i Ösmo. Mag. i Uppsala 1842 14.6. Komministersadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1842 20.9. Pastorsadjunkt ibid. 1845 1.5. Pastoralex. i Strängnäs 1847 13.1. Förste pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1849 1.5. Vice pastor ibid. 1850 1.7—31.8, 1852 medio juni—medio augusti, 1854 18.7—7.8, 1855 9.7—30.7 och 1856 5.7—16.8. Vice pastor i Adolf Fredrik under kyrkoherde Ekdahls suspension 1851 17.1—17.7. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1856 17.4. Komminister i Maria Magdalena 1857 30.6, tilltr. 1857 1.7. Tillika predikant vid Provisoriska Barnbördshuset och vid Provisoriska sjukhuset vid Hornsgatan 1866. På egen begäran avsked från befattningen som e. o. kungl. hovpredikant 1869 3.5. Kyrkoherde i Österhaninge, Ornö, Utö och Nämndö 1871 3.4, tilltr. 1872 1.5. Kontraktsprost 1881 14.12, tilltr. 1882 1.1. Predikant vid prästmötet i Strängnäs 1879. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1854 och 1855.

Gift i Muskö 1851 24.8 med *Charlotta Wilhelmina Sjöstrand*, född i Stockholm<sup>1</sup> 1829 13.1, död i Maria Magdalena 1889 28.9, dotter av läraren vid Maria fattig- och hantverksskolor, sist kyrkoherden i Långasjö och Ljuder *Olof Fredrik Sjöstrand* och hans hustru *Ulrika Almgren*.

Barn: *Anna Lovisa Ulrika*, född i Maria Magdalena 1853 30.1, död i Matteus 1930 7.11.

*Carl Elias*, född i Maria Magdalena 1854 24.10, död ibid. 1857 25.6.

*Maria Charlotta Evangelina*, född i Maria Magdalena 1856 11.5, död ibid. 1856 23.12.

*Elisabeth Maria*, född i Maria Magdalena 1857 15.10, död i Ulrika Eleonora 1945 24.12. Gift i Klara 1908 12.11 med sin kusin professorn med. lic. *Astley Levin* i hans andra gifte, född i Svennevad 1852-24.5, död i Matteus 1931 3.2.

*Maria Lovisa Wilhelmina*, född i Maria Magdalena 1859 14.2, död ibid. 1930 2.10. Gift i Maria Magdalena 1888 14.1 med slöjdläraren, sist rotemannen *Carl Hjalmar Lundbäck*, född i Maria Magdalena 1859 5.3, död i Katarina 1908 10.2.

*Arvid Michael*, född i Maria Magdalena 1860 28.7, död i Huddinge 1924 22.7. Ingeniör.

*Herman Olof*, född i Maria Magdalena 1862 7.3, död i Engelbrekt 1934 26.3. Teol. dr. Lektor vid Högre realläroverket å Östermalm och rektor vid Lyceum för flickor i Stockholm.

*Carl Axel*, född i Maria Magdalena 1864 8.2, död i Johannes 1944 23.6. Fil. kand. Adjunkt vid Vasa realskola i Stockholm.

<sup>1</sup> Enligt Österhaninge A I. Ej funnen i någon C i Stockholm.

*Elma Charlotta Magdalena*, född i Maria Magdalena 1868 6.4, död i Katarina 1908 24.7. Tandläkare.

*Per Stefan*, född i Maria Magdalena 1870 12.7. Registrator i Riksbanken.

*Eva Charlotta*, född i Maria Magdalena 1871 27.12. Folkskollärarinna.

23. ERIK MAURITZ LINDGREN 1872—1879.

Född i Lidköping 1826 14.9. Död i Källby 1898 21.7. Son av karduanmakaren *Lars Peter Lindgren* och hans hustru *Maria Helena Kindberg*.

Student i Uppsala 1845 26.9 (Vestg.). Mag. ibid. 1851 16.6. Vice kateket i Katarina 1851 1.2, i Nikolai 1851 29.6—1852 3.5. Förordnad 1851 24.8 att uppehålla en adjunktur vid Nya Elementarskolan. Kateket i Katarina 1852 3.5. Vikarierande lärare vid Stockholms gymnasium 1853 1.4—h. t. 1857. Prästvigd i Stockholm 1854 24.5. Kateket i Klara 1855 1.4. Förordnad 1857 24.8 att förestå rektorsbefattningen vid Adolf Fredriks lägre apologistkola. Kollega ibid. 1857 9.10. Pastorsadjunkt i Forshem 1858 3.2. Vice komminister i Håtuna 1859 9.11. Komministersadjunkt i Hedvig Eleonora 1864 14.6. Tillika Kollega vid Maria lägre elementarläroverk 1864 9.12. Tillika kateket i Hedvig Eleonora 1865 2.6—1867 30.6. Vice komminister i Maria Magdalena 1865 1.12—1866 31.1. Vice predikant vid Hedvig Eleonora fattighus 1865 13.12. Tillika vice komminister i Hedvig Eleonora 1866 3.4—3.7. Predikant vid Hedvig Eleonora fattighus 1866 16.10—1867 6.7. Pastorallex. i Skara 1867 18.1. Komminister i Maria Magdalena 1872 14.5, tilltr. 1872 1.6. Kyrkoherde i Källby, Broby, Hangelösa och Skeby 1877 31.8, tilltr. 1879 1.5. — Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1867. Utan ansökan uppförd 1868 å förslag till komminister i Hedvig Eleonora.

Gift i Hedvig Eleonora 1867 10.3 med *Clara Agneta Winblad* i hennes andra gifte, född i Adolf Fredrik 1833 15.3, död i Hudiksvall 1900 15.11, dotter före äktenskapet av notarien *Thure Pontus Winblad* och hans hustru *Anna Christina Wahlberg* samt gift 1:0 i Hedvig Eleonora 1857 16.5 med hovjägaren *Johan Adolf Dahlgren*, född i Hovförsamlingen 1808 6.9, död ibid. 1865 7.2.

Barnlös.

24. AXEL FREDRIK LINDSTRAND utnämnd 1879, tilltr. ej.

Född i Vadstena 1841 7.7. Död i Maria Magdalena 1879 5.5. Son av garvaren *Johan Peter Lindstrand* och hans hustru *Anna Margareta Molin*.

Student i Uppsala 1860 20.9 (Östg.). Erhöll 1869 1.10 jus indigenatus i Ärkestiftet. Kateket i Maria Magdalena 1869 1.12. Prästvigd i Uppsala 1869 18.12. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1870 4.1. Vice komminister ibid. 1870 11.6—11.7. T. f. amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1871 20.6, ordinarie 1872 19.11. Vice komminister i Maria Magdalena 1872 1.5—31.5. Predikant vid provisoriska barnbördshuset och vid

provisoriska sjukhuset vid Hornsgatan 1872 27.3, tilltr. 1872 1.5. Vice pastor i Maria Magdalena 1873 19.6—19.8, 1874 20.6—20.8, 1875 2.7—31.8 och 1876 1.7—31.8. T. f. konsistorienotarie 1876 18.7—2.8. Vice pastor i Maria Magdalena 1877 1.7—31.8. Pastorex. i Uppsala 1877 19.12. Vice pastor i Maria Magdalena 1878 22.6—31.8. T. f. konsistorienotarie 1878 10.7—10.8. Komminister i Maria Magdalena 1879 7.3 med tillträde 1880 1.5. Vice komminister *ibid.* från 1879 1.5, men avled av hjärnblödning redan 1879 5.5. — Utan ansökan uppförd 1870 å förslag till komminister i Spånga och Järfälla, men avsade sig.

Ogift.

25. FREDRIK AUGUST FEHR 1880—1884. Se Nikolai, kyrkoherdar nr 45.

26. AUGUST ALFRED ERICSON 1885—1900.

Född i Åker, Strängnäs stift 1845 18.11. Död i Maria Magdalena 1900 23.11. Son av rättaren i Ärja *Erik Jonsson* och hans hustru *Stina Persdotter*.

Student i Uppsala 1868 22.9 (Sörml.-Ner.). Prästvigd i Strängnäs 1872 29.3 till pastorsadjunkt i Floda. Vice kapellpredikant i Utö 1872 1.5, ordinarie 1872 8.5, tilltr. 1872 1.6. På egen begäran avsked från 1876 1.6. Predikant vid Stockholms stads arbetsinrättning 1876 12.4, tilltr. 1876 1.6 och vid Sjukhuset vid Sandbergsgatan 1876 1.6. Predikant vid Borgerskapets Enkehus 1876 24.11, tilltr. 1877 1.5, men tjänstgjorde från 1876 7.12 såsom vice predikant *ibid.* och avgick 1885 30.4. Timlärare vid Högre realläroverket i Stockholm 1877—1878. Pastorex. i Strängnäs 1879 14.10. Lärare vid Philipsenska skolinrättningen i Stockholm 1880 12.10—1885 30.6 och tillika dess föreståndare. Komminister i Maria Magdalena 1885 10.1, tilltr. 1885 1.2. — Kallad 1879 att provpredika för en komminister-tjänst i Maria Magdalena. Kallad 1885 att utan prov komma under omröstning vid kyrkoherdeval i Maria Magdalena. Kallad 1892 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena.

Gift i Maria Magdalena 1881 26.10 med *Ingegerd (Gerda) Augusta Emilia Sundin*, född i Hedvig Eleonora 1863 7.4, död i Högalid 1943 17.9, dotter av okända föräldrar.

Barn: *Ingrid*, född i Maria Magdalena 1882 20.8. Gift i Västervåla 1920 23.6 med bankkassören i Västerås *Erik Henrik Hellman*, född i Västervåla 1883 12.3. *Elsa*, född i Maria Magdalena 1884 18.3, död *ibid.* 1909 2.7.

*Gerda*, född i Maria Magdalena 1886 20.1, död i Högalid 1929 23.10. Kansli-biträde i Patent- och Registreringsverket.

*Tor August*, född i Maria Magdalena 1887 11.9. Har antagit namnet *Ärje*. Jur. kand. Andre kanslisekreterare i Försvarsdepartementet.

*Thorhild*, född i Maria Magdalena 1889 16.12. Kansliskrivare i Postsparbanken.

*Erik*, född i Maria Magdalena 1893 14.4. Har antagit namnet *Ärje*. Civilingenjör i Karlskrona.

*Kerstin*, född i Maria Magdalena 1895 25.9. Anställd i Arbetsmarknadskommissionen.

## 27. ISAK WINBERG 1902—1938.

Född i Nederluleå 1857 8.10. Son av lantbrukaren *Gustaf Petter Palmgren* och hans hustru *Christina Catharina Persdotter*.

Efter studier vid Fjellstedtska skolan student i Uppsala 1887 7.11 (Norrl.). Prästvigd i Uppsala 1890 14.12. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1890 16.12. Vice komminister i Katarina 1891 10.6—10.7. Vice komminister i Nikolai 1891 1.8—31.8. Vice pastoratsadjunkt i Maria Magdalena 1891 30.11—1892 19.1. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1892 19.8. Predikant vid Allmänna försörjningsinrättningen 1892 1.9—1905 30.4. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1893 1.5. Tillika pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1893 16.6—30.6. Tillika pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1893 1.7—31.8. Tillika vice pastor ibid. 1893 13.8—19.8. Tillika komministersadjunkt i Klara 1893 3.10—1894 28.2. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1894 10.6—9.9. Kateket i Maria Magdalena 1894 7.9. Förordnad 1895 27.5 att vara vikarierande pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1895 15.6—15.8 och tillika vice pastoratsadjunkt ibid. 1895 13.6—15.8. Pastoratsadjunkt i Maria Magdalena 1895 8.6, tilltr. 1895 1.11. Förordnades 1895 21.6 att från och med 1895 15.8 såsom vikarie förestå den pastoratsadjunktsbefattning, till vilken han blivit utnämnd. Komminister ibid. 1901 29.10, tilltr. 1902 1.5. Tillika vice pastor ibid. 1913 1.7—31.7 och 1914 15.1—11.7. Tjänstledig från 1925 18.1. Emeritus 1938 1.4. — Kallad 1892 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena och 1894 att utan provpredikan komma under omröstning för en komministertjänst ibid. Å förslag till kyrkoherde i Matteus 1912 och i Brännkyrka 1914.

Gift 1:0 i Bredvik 1891 5.7 med *Anna Sofia Fogelin*, född i Bredvik 1858 1.3, död i Maria Magdalena 1897 29.4, dotter av godsägaren *Carl Jakob Fogelin* och hans hustru *Mathilda Margareta Lindstrand*. — 2:0 i Bredvik 1902 20.7 med *Gerda Jakobina Wilhelmina Fogelin*, född i Bredvik 1867 5.4, yngre syster till första hustrun.

Barn: 1. *Ruth Anna Margareta (Marga) Isandra*, född i Maria Magdalena 1893 20.10.

Fil. mag. Gift i Maria Magdalena 1936 11.4 med skräddaremästaren *Emil Narcissus Niegmann*, född i Meran 1911 6.9.

2. *Isak Karl-Gustaf Uno*, född i Maria Magdalena 1903 6.6. Kontorist.

2. *Isak Peter Alexander*, född i Maria Magdalena 1904 24.11. Fil. dr.

## 28. KARL GUSTAF HOLLSTEDT 1939—

Född i Hof församlingen 1895 15.11. Son av byggmästaren *Johan Alfred Hollstedt* och hans hustru *Ida Wilhelmina Lindevall*.



Student i Lund 1922 23.10 (Östg.). Teol. kand. ibid. 1925 31.1. Prästvigd i Lund 1925 24.5. Vice komminister i Maria Magdalena 1925 15.6 för sjukledige komministern Winberg och kvarstod som vice komminister tills han blev ordinarie komminister efter denne. Tillika vice pastorsadjunkt i Högalid 1925 24.7—31.7. Kateket i Sofia 1927 1.1—1939 31.12. Förordnad att tillika 1935 1.6—21.6 uppehålla även den andra komministertjänsten i Maria Magdalena. Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1926—1938 under semesterledigheter. Komminister ibid. 1939 10.1, tilltr. 1939 1.4. — Predikant vid Stiftelsen konung Oscar 1:s minne sedan 1927 1.8. — Lärare vid Södermalms högre läroanstalt för flickor 1930—1939.

Ogift.

## Serie II

Magistraten tillskrev 1682 2.9 domkapitlet i Uppsala och meddelade att Maria Magdalena församling i anseende till församlingens tillväxt funnit nödvändigt att anställa två komministrar efter Olaus Kråke, som vunnit befordran till Norrby pastorat och begärde att domkapitlet skulle stadfästa det skedda valet.

### 1. PETRUS STRANDELL 1683—1688.

Född i Hälsingtuna, okänt när. Död 1688 29.6, begr. i Maria Magdalena kyrka 1688 30.9. Son av kyrkoherden i Hälsingtuna *Olaus Petri Stelle* och hans hustru *Karin Eriksdotter Gåse*.

Student i Uppsala 1668 19.2 (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1672 kort före 6.3 till diaconus i Spånga. Huspredikant hos presidenten friherre Gustaf Posses änka Märta Berendes 1676. Komminister i Maria Magdalena 1682 13.9, tilltr. 1683 1.5.

Ogift.

### 2. JOHANNES GISTADIUS 1689—1701.

Född i Ödeshög 1656.<sup>1</sup> Död i Häradshammar 1706 22.8, ej införd i F. Son av komministern i Ödeshög, sist kyrkoherden i Trehörna *Johannes Magni Gistadius* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1680 4.10 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1686 17.12 till pastorsadjunkt i Trehörna. Komminister i Maria Magdalena 1689 23.4, tilltr. 1689 1.5. Kyrkoherde i Häradshammar och Jonsberg 1701 31.3, tilltr. 1701 1.5.

<sup>1</sup> Ödeshögs C börjar 1660.

Gift i Linderås 1686 17.10 med *Annika Bjugg*, döpt i Norrköping, Johannes 1666 19.4, död okänt var och när, dotter av komministern i Johannes församling i Norrköping, sist kyrkoherden i Linderås *Petrus Johannis Bjugg* och hans hustru *Anna Berenfelt*.

Barnlös.

Uppsala domkapitel ville ej giva Gistadius fullmakt å komminister-tjänsten i Maria Magdalena emedan han ej tillhörde Ärkestiftet utan beslöt 1689 18.4 att skriva till kungl. maj:t, magistraten i Stockholm och församlingen för att få någon annan vald. Kungl. maj:ts brev 1689 23.4 att Gistadius fått "preferensen" upplästes i domkapitlet 1689 30.4, men någon anteckning om utfärdad fullmakt finnes ej.

En predikan, som Gistadius hållit i aftonsången på Petri och Pauli dag om huru fångarna i rannsakningsfångelserna och på gäldstugan levde utan minsta tillsyn från prästerskapets sida, hade till följd att kungl. maj:t 1699 23.2 beslöt låta avgå en skrivelse till Stockholms stads konsistorium att detta skulle föranstalta, att kaplaner och skolmästare i Stockholm skulle var sin söndag predika på gäldstugan.

### 3. ÖSTEN PIHL 1701—1713.

Döpt i Ridderholmen 1669 24.1. Död i Stockholm 1713, okänt när.<sup>1</sup> Son av skräddaren *Erik Pihl* och hans hustru *N. N.* — Fadern synes senare ha bosatt sig i Härnösand och blivit rådman där.

Student i Uppsala 1687 10.9 (Sthlm) efter att ha genomgått Härnösands gymnasium. Prästvigd i Uppsala 1696 21.12 till pastorsadjunkt i Maria Magdalena. Komminister *ibid.*, okänt när, tilltr. 1701 1.5.

Gift okänt var och när, troligen i Klara, med *Sofia Schröder* i hennes första gifte, född 1688 18.12, troligen i Klara, död i Floby 1734 12.1, dotter av bildhuggaren i Stockholm *Casper Schröder* och hans hustru *Margareta Korne* samt gift 2:0 i Maria Magdalena 1714 5.12 med efterträdaren som komminister, sist kyrkoherden i Floby *Petrus Myra*, född 1682, död i Floby 1729 6.4 och 3:0 i Floby 1730 21.6 med kyrkoherden i Floby *Olof Lithberg* i hans första gifte, född 1680, död i Floby 1746 29.4.

Barn: *Carl Casper*, född cirka 1704,<sup>2</sup> död okänt var och när efter 1732 29.9 då han var dopvittne i Floby.

*Magdalena Sofia*, född cirka 1708,<sup>2</sup> död okänt var och när efter 1730 18.6 då hon var dopvittne i Floby.

*Samuel*, född 1712 10.1,<sup>2</sup> död i Klara 1767 8.1. Förste kontorsskrivare i Amiralitetskollegii kammarkontor, slottsproviantmästare.

Under sin tid som pastorsadjunkt i Maria Magdalena var Pihl även informator för kyrkoherde Arnells barn. Han var sjuklig och av svag kropps-konstitution och måste såsom komminister ofta anlita predikohjälpen.

<sup>1</sup> Maria Magdalena F saknas.

<sup>2</sup> Maria Magdalena C saknas.

4. PETRUS MYRA 1715—1725.

Född 1682, troligen i Flöby.<sup>1</sup> Död i Flöby 1729 6.4. Son av rusthållaren och korpralen vid Västgöta regemente *Anders Persson* och hans hustru *Margareta N. N.*

Student i Uppsala 1707 1.7 (Vestg.). Prästvigd i Strängnäs 1711 kort efter 3.5 till pastorsadjunkt i Maria Magdalena. Pastorallex. i Uppsala 1715 25.10. Komminister i Maria Magdalena 1715 25.10 efter enhälligt val, tilltr. troligen 1715 1.11. Kyrkoherde i Flöby 1725 15.1, tilltr. 1725 1.5.

Gift i Maria Magdalena 1714 5.12 med *Sofia Schröder* i hennes andra gifte, född 1688 18.12, troligen i Klara, död i Flöby 1734 12.1, dotter av bildhuggaren i Stockholm *Casper Schröder* och hans hustru *Margareta Korne* samt gift 1:0 med företrädaren i Maria Magdalena och 3:0 i Flöby 1730 21.6 med kyrkoherden i Flöby *Olof Lithberg*; i hans första gifte, född 1680, död i Flöby 1746 29.4.

Barn: *Margareta*, döpt i Maria Magdalena 1715 19.10, död i Grolanda 1762.<sup>2</sup> Gift 1:0 i Flöby 1735 4.11 med kyrkoherden i Börsting *Johan Bergin*, född i Skölvne 1691, död 1744 23.1, ej införd i Börstigs F, och 2:0 okänt var och när<sup>3</sup> med kyrkoherden i Grolanda *Nils Lithander* i hans andra gifte, född i Marum 1709,<sup>4</sup> död i Grolanda 1769 18.11.

*Sara*, döpt i Maria Magdalena 1717 19.2, död i Klara 1781 23.8. Gift 1741, okänt var och när, med kopparslagaren i Stockholm *David Lindskog*, född cirka 1707, död i Klara 1769 11.5.

*Anna Catharina*, döpt i Maria Magdalena 1719 11.5, död okänt var och när. Gift i Daretorp 1747 29.9 med kyrkoherden i Daretorp, förutvarande kyrkoherden i Danviks och Sicklaö församling *Erik Lundenius* i hans andra gifte, född i Åsled 1699 3.11, död i Daretorp 1766 14.6.

*Petter*, döpt i Maria Magdalena 1721 1.7, begr. i Flöby 1729 26.10.

*Sofia*, döpt i Maria Magdalena 1723 10.12, död okänt var och när, levde 1742 5.3. Gift i Flöby 1741 2.6 med tullinspektoren i Falköping *Olof Nezelius*, född och död okänt var och när.

*Ulrika*, döpt i Maria Magdalena 1725 23.1, död i Flöby 1726 3.1.

*Gabriel*, döpt i Flöby 1727 15.11, död okänt var och när, levde 1770 7.11. Uppbördskommissarie i Stockholm.

5. THORE ENEBERG 1725—1730.

Född tvilling i Synnerby 1694 2.5. Död å Danviks hospital, begr. i Maria Magdalena 1757 15.8. Son av vice pastorn i Synnerby, sist kyrkoherden i Hova *Andreas Johannis Eneberg* och hans andra hustru *Brita Odhelius*.

Student i Uppsala 1712 23.6 (Vestg.). Lämnade akademien 1715 och blev präceptor i Stockholm, där han 1716 hade tre elever. Prästvigd 1720,

<sup>1</sup> Flöby C börjar 1690.

<sup>2</sup> Grolanda F har lucka.

<sup>3</sup> Ej i Börstigs E.

<sup>4</sup> Ej funnen i Marums C.

okänt var och när<sup>1</sup> till huspredikant hos greve Claes Ekeblad samt komministersadjunkt i Nikolai. Huspredikant hos grevinnan Christina Piper 1724. Komminister i Maria Magdalena, okänt när, tilltr. 1725 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1725 30.4. Kyrkoherde i Varola 1729 1.5, tilltr. 1730 1.5. Blev 1737 grubblande och 1740 fullt sinnessjuk samt 1744 skild från ämbetet. Han blev 1751 inlöst å Danviks hospital. — Predikant vid prästmötena i Skara 1736 och 1739.

Gift okänt var och när med *Christina Hollstenius*, född och död okänt var och när, härkomst okänd.<sup>2</sup>

Troligen barnlös.

Eneberg tillhörde det pietistiska lägret och råkade som adjunkt i Nikolai illa ut för en predikan i vilken han angripit magistraten, som anmälde honom för Stockholms stads konsistorium. Saken slöts med att Eneberg fick göra skriftlig avbön.

#### 6. JOHAN ÅKERMAN 1730—1734.

Döpt i Ulrika Eleonora 1703 9.5. Död kort före 1734 13.2.<sup>3</sup> Son av garvaren *Johan Åkerman* och hans första hustru *Elisabeth Hansdotter Boman*.

Inskrivnen som student i Uppsala 1713 20.4 (Sthlm) under præceptor. Mag. (?) okänt var och när. Prästvigd i Uppsala 1728 15.6 till pastorsadjunkt i Maria Magdalena. Komminister ibid. 1730 30.4, tilltr. 1730 1.5.

Gift i Maria Magdalena 1730 16.6 med *Anna Christina Zierner*, född cirka 1708, begr. i Ulrika Eleonora 1751 24.5, dotter av regementsfältskären *Johan Hindrich Zierner* och hans hustru *Barbara Bøthin* i hennes första gifte.

Barn: *Johan Georg*, döpt i Maria Magdalena 1731 22.12, död okänt var och när, levde 1767, men var troligen död 1797. Med. dr. Återfinnes ej i Sveriges läkarehistoria.

Påskdagen 1733 hade Åkerman i en predikan angripit domare, ämbetsmän och kungl. maj:t, varför kungl. maj:t anbefalldes förhör inför Stockholms stads konsistorium. Av förhöret framgick, att Åkerman sommartiden brukade vara svag till förståndet och då även hemföll till missbruk av starka drycker. Han hade inför konsistorium gjort avbön för sina utgjutelser. Kungl. maj:t hänsköt 1733 25.5 till konsistorium att avgöra

<sup>1</sup> Ej prästvigd i Uppsala. Hans prästvigning finnes ej i registren till Skara domkapitels protokoll 1719—1722.

<sup>2</sup> Enligt Skara stifts herdaminne var hon från Stockholm, men har ej där kunnat återfinnas. Varola C, E och F lämna inga upplysningar om Eneberg eller hans hustru. Enligt Skara stifts herdaminne skall Eneberg ha hanterats illa av sin otrogna hustru.

<sup>3</sup> Maria Magdalena F saknas.

huruvida Åkerman såsom sinnessjuk hädanefter borde få beträda predikstolen. Konsistorium avlät först 1733 1.10 sitt svar och meddelade, att Åkerman hela sommaren varit sjuk och mest sängliggande. Han hade dock ett par gånger kunnat predika i bönestunder och visat bättring, varför konsistorium ville ha saken ställd på framtiden, och anhöll att kungl. maj:t för denna gång ville tillgiva honom hans brott. Kungl. maj:t beslöt i anledning härav 1733 25.10 att eftergiva Åkerman det begångna brottet.

Kyrkoherde Hermonius meddelade 1734 13.2 i konsistorium att Åkerman avlidit, men i protokollet finnes dödsdagen ej omtalad.

Åkermans änka miste i en eldsvåda på Kungsholmen 1750 all sin lilla egendom, varför konsistorium 1750 17.7 beslöt göra en insamling bland prästerskapet till hennes förmån.

#### 7. JONAS HJORTSBERG 1735—1747.

Född i Husby-Rekarne 1703 21.6. Död i Kjula 1766 26.7. Son av komministern i Husby-Rekarne, sist kyrkoherden *ibid.* *Laurentius Hjortsberg* och hans hustru *Catharina Brotherus*.

Student i Uppsala 1721 20.2 (Sörml.). Prästvigd i Klara kyrka i Stockholm 1729 1.2 till huspredikant hos fröken Hedvig Christina Cruus på Edeby i Helgarö. Sedermera huspredikant hos presidenten friherre Conrad Ribbing af Zernava. Komminister i Maria Magdalena 1735 7.5 med tillträde från 1735 1.5. Kyrkoherde i Kjula och Sundby 1745 2.10 (fjärde provpredikant), tilltr. 1747 1.5. Hon. prost 1761 före 25.2. — Riksdagsman 1761—62.

Gift på Lundby i Husby-Rekarne 1730 10.2 med kammarjungfrun hos fröken Hedvig Christina Cruus på Edeby i Helgarö *Anna Maria Hultstedt*, döpt i Skerike 1709 11.10, död i Kjula 1769 23.2, dotter av häradsskrivaren, sedermera kronobefallningsmannen *Magnus Hultstedt* och hans hustru *Cecilia Petrus*, som var kyrkoherdedotter från Köping.

Barn: *Hedvig Catharina*, född i Helgarö 1732 14.3, död i Strängnäs 1785 17.2. Gift i Kjula 1754 14.3 med lektorn i Strängnäs, sist kyrkoherden i Osterhaninge *Daniel Lundmark*, född i Viby 1712 3.7, död i Osterhaninge 1776 17.5.

*Klara*, född tv. i Helgarö 1733 12.4, död i Hardemo 1801 10.5. Gift 1:0 i Kjula 1758 30.3 med kyrkoherden i Sköllersta *Johan Stenius*, född i Kvistbro 1714,<sup>1</sup> död i Sköllersta 1765 28.9 och 2:0 i Edsberg 1768 28.6 med kyrkoherden i Edsberg och Hackvard *Erik Flodman* i hans andra gifte, född 1711 26.5, okänt var, död i Edsberg 1769 25.10.

*Catharina*, född tv. i Helgarö 1733 12.4, död i Ösmo 1794 18.10. Gift i Ulrika Eleonora 1760 25.11 med komministern i Ulrika Eleonora, sist kyrkoherden i Ösmo *Petrus (Per) Elias Norman*, född i Maria Magdalena 1723 3.10, död i Ösmo 1800 15.12.

*Lars*, döpt i Maria Magdalena 1735 13.6, död i Norrköping, Johannes 1806 8.4. Slottsstenshuggare.

<sup>1</sup> Kvistbro C 1708—1715 saknas.

*Anna Maria*, döpt i Maria Magdalena 1737 11.6, död på Gälared i Hillared 1809 5.4. Gift i Kjula 1758 9.11 med löjtnanten i armén *Daniel Schedvin* (adliga ätten nr 1970), född i Kungsåra 1724 13.4, död på Gälared i Hillared 1797 4.1.

*Magnus*, döpt i Maria Magdalena 1739 3.7, död i Kjula 1804 3.3. Kyrkoherde i Barnhusförsamlingen nr 10 1774—1785, sedan kyrkoherde i Kjula och Sundby.

*Kerstin*, döpt i Maria Magdalena 1741 16.11, död i Sköllersta 1781 26.4. Gift i Sköllersta 1768 12.4 med fältväbeln vid Nerikes regemente *Hans Jakob Hiöhlman* i hans första gifte, född i Örebro 1736 7.6, död i Sköllersta 1821 12.3.

*Elisabeth*, döpt i Maria Magdalena 1743 12.2, död på Stäholm i Munktorp 1812 7.5. Gift i Klara 1780 30.3 med apotekaren på apoteket Hjorten i Stockholm, sist assessorn *Carl Christoffer Hellman*, född i Katarina 1745 17.5, död på Kungsör i Kung Karl 1818 25.1.

*Samuel*, döpt i Maria Magdalena 1745 16.7, död i Kjula 1765 17.9. Studiosus. *Jakob*, född i Kjula 1750 3.4, död ibid. 1751 18.2.

Under sin tid som komminister i Maria Magdalena tog Hjortsberg initiativet till inrättande av församlingens fattighus.

#### 8. JOHANNES KUMBLÆUS 1747—1750.

Född i Ytterselö 1714 1.11. Död i Torshälla 1760 25.5. Son av kyrkoherden i Ytterselö *Johannes Caroli Kumblæus* och hans första hustru *Elisabeth Bodelius*.

Student i Uppsala 1730 27.2 (Sörml.). Mag. i Lund 1736 (?).<sup>1</sup> Prästvigd i Strängnäs 1736 17.12. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1741 3.6. Komminister ibid. 1746 31.5, tilltr. 1747 1.5. Kyrkoherde i Torshälla 1749 25.9, tilltr. 1750 1.5.

Gift okänt var och när med *Anna Catharina Fougdonius* i hennes andra gifte, född 1710,<sup>2</sup> död i Torshälla 1793 4.2, dotter av komministern i Nyköpings östra församling *Magnus Olai Fougdonius* och hans hustru *Christina Dalenius* samt gift 1:0 med huspredikanten på Stjärnholm *Claes Petter Dalenius*, född i Sättersta 1706 10.1, död okänt var och när.

Barn: *Elisabeth*, döpt i Maria Magdalena 1742 27.7, död i Torshälla 1795 3.4. Gift i Torshälla 1763 27.1 med komministern i Julita, sist kyrkoherden i Lilla Mellösa och Flen *Johannes Hellberg*, född i Hellby i Torshälla socken 1726,<sup>3</sup> död i Lilla Mellösa 1787 9.1.

*Johannes*, döpt i Maria Magdalena 1744 8.3, död okänt var och när.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Uppgiften förekommer både i Hagström, Strängnäs stifts herdaminne och i Lagerström, Södermanland-Nerikes nationer. Nämnda år var emellertid ingen promotion i Lund. Däremot ägde promotion rum 1738 15.5, men förteckning över promoverade saknas.

<sup>2</sup> Nyköpings östra församlings C börjar 1735.

<sup>3</sup> Torshälla C saknas.

<sup>4</sup> Troligen död före flyttningen till Torshälla, ej funnen i Maria Magdalena F.

*Philip Jacob*, döpt i Maria Magdalena 1746 3.5, död i Uppsala 1772 3.5. Student i Uppsala 1761 10.11.

*Anna Catharina*, döpt i Maria Magdalena 1748 9.1, död i Köpings stadsförsamling 1790 2.7. Gift i Torshälla 1764 12.7 med handlanden i Köping *Jakob Hollström* i hans första gifte, född i Köpings stadsförsamling 1737 11.12, död *ibid.* 1797 25.12. — *Hollström* var 1779—1781 rådman i Köping.

#### 9. PETRUS SÖDERBOM 1750—1769.

Född i Oviken 1716 24.1. Död i Ovansjö 1786 19.2. Son av sergeanten vid Jämtlands dragonregemente *Johan Söderbom*, som 1723 fick löjtnants avsked, och hans första hustru *Elisabeth Eurenius*.

Student i Uppsala 1731 6.10 (Hels.). Mag. *ibid.* 1743 22.6. Prästvigd i Uppsala 1744 16.12 till huspredikant hos översten vid Hälsinge regemente *Carl Silfversparre*. Pastorsadjunkt i Järvsö 1745. Vice pastor *ibid.* 1745—1748. Åter huspredikant hos överste *Silfversparre* 1748—1750. Pastorallex. i Uppsala 1750 28.4. Komminister i Maria Magdalena 1750 22.5 med tillträde från 1750 1.5. Kyrkoherde i Ovansjö 1768, men valet överklagades och fastställdes av Svea hovrätt först 1769 6.5, tilltr. 1769 6.5. Opponens vid prästmötet i Uppsala 1757. — Å förslag till kyrkoherde i Enköping och Vårfrukyrka 1766.

Gift i Maria Magdalena 1750 26.8 med *Ulrika Chöler*, döpt i Maria Magdalena 1728 18.7, död okänt var och när, levde 1800 27.2, dotter av lärftskramhandlaren *Johan Gottlieb Chöler* och hans hustru *Elisabeth Lind*.

Barn: *Johan Peter*, född i Maria Magdalena 1751 28.8, begr. *ibid.* 1751 24.10.

*Elisabeth Margareta*, född i Maria Magdalena 1753 6.2, begr. *ibid.* 1755 2.8.

*Johan Gottlieb*, född i Maria Magdalena 1754 16.5, begr. *ibid.* 1755 2.8.

*Samuel*, döpt i Maria Magdalena 1756 12.2, död 1788, okänt var och när. Skall ha avlidit under kriget.

*Ulrika Petronella*, döpt i Maria Magdalena 1757 10.7, död okänt var och när efter 1824. Gift i Mo i 1789 5.9 med bränneriinspektoren *Anders Garberg*, född i Lindesberg 1755 13.2, död i Söderhamn 1820 15.12.

*Jakob Henrik*, döpt i Maria Magdalena 1759 6.1, död okänt var och när, troligen död ung.

*Maria Charlotta*, född i Maria Magdalena 1766 7.6, död okänt var och när. Hon flyttade 1796 3.12 från Söderhamn till Stockholm, men har ej där kunnat påträffas. Gift i Ovansjö 1787 15.3, skilsmässa 1795, med expeditionsbefallningsmannen i Hanebo *Fredrik Blombergsson* i hans första gifte, född i Gävle 1763 30.8, död i Hanebo 1822 12.11.

Efter Maria Magdalena kyrkas brand 1759 fick Söderbom som komminister hålla gudstjänst under bar himmel på kyrkogården och hålla sin predikan från ett fönster i ett angränsande hus. Han var stor ordningsman och lär i Ovansjö ha kallats Karbasenbom på grund av sin väl långt drivna stränghet.

10. CARL FREDRIK KRAUSE 1769—1784.

Född i Revsund 1733 25.12. Död i Maria Magdalena 1784 14.3. Son av löjtnanten vid Jämtlands regemente *Johan Fredrik Krause* och hans hustru *Christina Margareta Bohm*.

Student i Uppsala 1756 22.9 (Medelp.-Jemtl.). Prästvigd i Härnösand 1759 19.5 till komministersadjunkt i Hedvig Eleonora. Komministersadjunkt i Nikolai 1762 14.9. Vice komminister ibid. 1765. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1766 3.6. Komminister ibid. 1769 12.10 med tillträde från 1769 1.5. Kyrkoherde i Rödön 1783 31.12, men avled före tillträdet. — Kallad 1781 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena.

Gift okänt var och när med *Anna Catharina Söderberg*, född cirka 1731, okänt var och när, död i Maria Magdalena 1795 15.6, härkomst okänd.

Barnlös.

Krauses änka fick 1784 7.6 dubbla nådår vid Rödöns pastorat.

11. JONAS NORDVALL 1785—1799.

Född i Njurunda 1748 21.8. Död i Piteå 1816 22.3. Son av bonden *Jon Michaelsson* och hans hustru *Karin Jonsdotter*. Upptog namnet Nordvall efter sin morbror, kyrkoherden i Råneå *Jonas Nordvall*.

Student i Uppsala 1769 21.2 (Medelp.). Prästvigd i Härnösand 1771 22.5 till pastorsadjunkt i Sollefteå. Återvände 1775 till Uppsala. Mag. ibid. 1776 17.6. Komministersadjunkt i Maria Magdalena 1776 30.4. Pastorallex. i Stockholm 1777 2.12. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1778 24.2. Vice pastor ibid. 1780 13.6—1782 30.4. Komminister ibid. 1784 20.4 efter enhälligt val, tilltr. 1785 1.5. Kyrkoherde i Piteå stads- och landsförsamlingar 1798 24.4, tilltr. 1799 1.5. Hon. prost 1799 29.11. — Å förslag till komminister i Katarina 1777 och till kyrkoherde i Rödön 1791.

Gift i Maria Magdalena 1786 27.4 med *Catharina Norberg*, född 1753 14.2, död i Piteå 1815 3.5, dotter av länsmannen i Nätra *Matthias Norberg* och hans hustru *Christina Walanger*.

Barn: *Catharina*, född i Maria Magdalena 1786 24.12, erhöll nöddop, som bekräftades samma dag, död ibid. 1786 29.12.

*Jonas*, född i Maria Magdalena 1788 16.5, död ibid. 1790 15.9.

*Catharina Christina*, född i Maria Magdalena 1790 30.6, död okänt var och när efter 1854 27.6.<sup>1</sup> Gift i Piteå landsförsamling 1815 10.9, skilsmässa 1825 3.12, med löjtnanten, sedermera kaptenen vid Västerbottens regemente *Erik Ström* i hans första gifte, född i Säbrå 1791 18.2, död i Piteå landsförsamling 1855 11.7.

<sup>1</sup> Utflyttade 1854 27.6 från Piteå stad till Piteå landsförsamling, men har ej kunnat återfinnas av pastorsämbetet i Piteå landsförsamling.



*Maria Brita*, född i Maria Magdalena 1793 23.9, död i Piteå stad 1858 2.2. Gift 1:0 i Piteå landsförsamling 1814 18.9 med apotekaren *Matthias Törnsten*, född i Torsåker 1786 28.2, död i Piteå stad 1827 7.4 och 2:0 i Piteå stad 1835 24.2 med kollegan vid Piteå skola mag. *Wolmar Wasili Clementeoff* (adliga ätten nr 1956), född 1803 20.4, okänt var, död i Piteå stad 1845 2.1.

*Jonas Matthias*, född i Maria Magdalena 1795 11.8, död i Piteå landsförsamling 1828 10.7. Student 1814, sedermera till sjös, slutligen hemmansägare i Långnäs i Piteå landsförsamling.

## 12. JOHAN GABRIEL PETREJUS 1799—1809.

Född i Borgå 1764 11.2. Död i Maria Magdalena 1809 29.1. Son av domkyrkokaplanen i Borgå, sist kyrkoherden i Maria Magdalena nr 13 *Joel Jacob Petrejus* och hans hustru *Juliana Nylander*.

Student i Uppsala 1780 13.9 (Österb.). Mag. ibid. 1785 17.6. Teol. kand. ibid. 1787 8.6. Prästvigd i Uppsala 1788 14.6 till pastorsadjunkt hos fadern i Maria Magdalena. Pastorallex. i Uppsala 1794 2.6. E. o. kungl. hovpredikant 1796 20.10 med befrielse från tjänstgöring så länge han biträdde sin fader. Komminister i Maria Magdalena 1798 2.10, tilltr. 1799 1.5. Vice pastor ibid. 1805 29.1 under tjänste- och nådåret efter fadern. — Kallad 1791 att provpredika för en komministerstjänst i Maria Magdalena och 1805 att provpredika för kyrkoherdetjänsten ibid.

Ogift.

Komminister Petrejus avled i den så kallade lantvärnssjukan, d. v. s. i tyfus.

## 13. THOMAS ZACHARIAS FUCHS 1809—1813. Se Ulrika Eleonora, kyrkoherdar nr 13.

## 14. SVEN FREDRIK PIHLBERG 1813—1843.

Född i Blacksta 1777 29.12. Död i Örebro 1843 17.5. Son av pastorsadjunkten, sist komministern i Råby *Sven Fredrik Pihlberg* och hans hustru *Anna Lisa Tigerberg*.

Student i Uppsala 1801 20.3 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1807 24.6 till huspredikant hos f. d. riksrådet friherre Johan Liljecrantz. Mag. i Uppsala 1809 15.6. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1809 18.8. Pastorallex. i Strängnäs 1811 20.6. Komminister i Maria Magdalena 1813 2.3, tilltr. 1813 1.5. Suspenderad 1824 13.7 på tre månader och återinträdde i tjänst 1824 21.12. Tjänstledig från 1826 14.10.

Ogift.

Pihlberg förde ett ingalunda exemplariskt liv och torde även ha lidit av nervös sjukdom. Han blev 1821 bysatt för skuld och beviljades 1821 18.9 sex månaders tjänstledighet för att dels provpredika i Skagershult, dels för

att på landet sköta sin hälsa och så långt möjligt vore "retablера" sina affärer. Han inställde sig emellertid ej i tid till tjänstgöring och fick därför 1822 30.4 varning inför Stockholms stads konsistorium samt även varning för sitt leverne, emedan opinionen i församlingen ej var för honom fördelaktig. Det hjälpte dock ej. Redan 1822 22.10 blev han dömd att plikta ett halvt års lön till Maria Magdalena kyrka för försummat socknebud. Påföljande år blev skandalen fullständig. Han dömdes 1823 9.4 av överståthållareämbetet för politieärenden till böter för första resan fylleri sedan han den 6 april strax före klockan tolv på natten påträffats liggande i en rännsten på Hornsgatan överlastad av starka drycker. Han klagade hos kungl. maj:t, som upphävde överståthållareämbetets beslut av formella skäl. Inkallad inför konsistorium nekade han 1824 4.5 till att ha varit berusad. Konsistorium beslöt då hänskjuta saken till världslig rätt och att hos överståthållareämbetet anhålla om utseende av actor. Pihlberg föll då till föga och erkände i en skrivelse till konsistorium att han varit överlastad. Han dömdes därför 1824 13.7 till tre månaders suspension. Konsistorium medgav 1824 21.12 att han åter finge träda i tjänst räknat från nämnda dag. Från 1826 14.10, då han beviljades tjänstledighet för sjukdom, var han ständigt tjänstledig och vistades på olika platser. Att börja med beviljades tjänstledighet för kortare perioder, men 1830 26.10 fick han tjänstledighet tillsvidare därest hans sjuklighet forttfore. I april 1843 ville han träda i tjänst, men blev nekad, och begav sig då från Skagherhult, där han senast vistats i sju år hos därvarande kyrkoherde, till Örebro för att utgiva en lärobok i räkning. Han avled emellertid där efter en kort sjukdom.

15. ERIC OLOF TOLLSTEDT 1843—1848.

Född i Idenor 1802 15.11. Död i Övergran 1887 25.9. Son av komministern i Idenor, sist kyrkoherden i Hälsingtuna mag. *Johan Samuel Tollstedt* och hans hustru *Christina Margareta Tollin*.

Student i Uppsala 1821 21.6 (Gestr. Hels.). Vice apologist vid Hudiksvalls trivialskola läsåret 1823—1824 samt 1825 från 1.5 till läsårets slut. Prästvigd i Uppsala 1827 10.6 till pastorsadjunkt i Hälsingtuna. Vice kateket i Maria Magdalena 1828 29.4—17.12. Predikant vid Norrmalms hälsobrunn sommaren 1828. Pastorsadjunkt i Hökhuvud 1828 17.12. Komministersadjunkt i Nikolai 1829 10.2. Tillika lärare vid Maria hantverkskola 1830 4.1—1834 30.4. Förste pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1834 25.2, tilltr. 1834 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1836 6.12. Bataljonspredikant vid Andra livgardet 1839 31.8. Vice komminister i Maria Magdalena 1843 1.6, ordinarie 1843 3.10, tilltr. genast. Kyrkoherde i Ekerö 1846 28.12, tilltr. 1848 1.5. T. f. regementspastor vid Andra livgardet 1847. Kyrkoherde i Över- och Yttergran 1860 14.9, tilltr. 1862 1.5. Kontraktsprost

1874 11.11—1885 23.9. L. W. O. 1876. — Å förslag till kyrkoherde i Hudiksvall och Idenor 1838 och till kyrkoherde i Sångå och Skå 1844.

Gift 1:o i Ulrika Eleonora 1841 15.10 med *Maria Teresia Lundin*, född i Maria Magdalena 1820 21.12, död ibid. 1844 28.6, dotter före äktenskapet av garvaren *Erik Lundin* och hans hustru *Brita Christina Lind*. — 2:o i Kalmar stad 1851 24.6 med *Elisabeth (Betty) Aurora Wahlbom*, född i Kalmar stad 1812 6.4, död i Adolf Fredrik 1890 22.6, dotter av lektorn i Kalmar, sist kyrkoherden i Ljungby och Hossmo *Carl Adolf Wahlbom* och hans hustru *Ulrika Eleonora Beata Fredrika Ljungfeldt*. — Hennes systrar voro gifta med konsistorienotarien nr 28 Chr. O:son Angeldorff.

Barn: 1. *Erik Johan*, född i Andra livgardets församling 1842 14.8, död å Serafimerlasarettet i Stockholm 1902 28.4. Järnvägstjänsteman.

#### 16. PEHR ALBRECHT RUUS 1848—1883.

Född i Katarina 1815 9.12. Död i Maria Magdalena 1883 10.8. Son av kyrkoherden i Katarina nr 18, sist kyrkoherden i Bollnäs *Pehr Magnus Ruus* och hans hustru *Fredrika Johanna Stangenberg* samt äldre bror till komministern i Nikolai serie I nr 20 Harald Johan Ruus.

Student i Uppsala 1833 29.11 (Gestr. Hels.). Prästvigd i Stockholm 1840 13.12, men fick omedelbart tjänstledighet för fortsatta studier. Vice komminister i Ulrika Eleonora 1841 10.1—10.7. Vikarierande lärare vid Flottans skeppsgosseskola 1841 16.1—16.6 och vid Andra livgardets med Svea artilleriregementes förenade skola 1841 1.8—31.8. Mag. i Uppsala 1842 14.6. Komministersadjunkt i Adolf Fredrik 1842 23.8. Förste lärare vid Växelundervisningssällskapets normalskola 1843 24.5. Tillika pastorsadjunkt i Katarina 1843 1.7—1847 16.2. Pastorallex. i Uppsala 1846 26.5. Komminister i Maria Magdalena 1847 10.8, tilltr. 1848 1.5. Vice pastor ibid. 1865 20.7 fem veckor och 1867 18.7 sex veckor. — Kallad 1857 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Karlskrona stadsförsamling. Å förslag till kyrkoherde i Roslagsbro 1868.

Gift 1:o i Bollnäs 1846 2.7 med *Mathilda Euphrosyne Kempe*, född i Bollnäs 1818 1.2, död i Maria Magdalena 1858 30.12, dotter av kronobefallningsmannen *Elias Kempe* och hans hustru *Märta Nilsson*. — 2:o i Maria Magdalena 1860 19.5 med *Maria Petronella Näsman*, född i Maria Magdalena 1829 14.8, död ibid. 1895 1.10, dotter av kopparslagaremästaren *Jonas Näsman* och hans hustru *Johanna Christina Bergman*.

Barn: 1. *Pehr Johan*, född tv. i Maria Magdalena 1847 28.3, död ibid. 1847 29.3.

1. *Maria Euphrosyna*, född tv. i Maria Magdalena 1847 28.3, död ibid. 1847 2.4.

1. *Pehr Johan Emanuel*, född i Maria Magdalena 1848 6.7, död i Värmdö 1927 10.12. Byråchef i Generaltullstyrelsen.

1. *Hugo Gottfrid Albrecht*, född i Maria Magdalena 1850 19.7, död i Katarina 1898 1.10. Bokhållare.

1. *Märta Mathilda Fredrika*, född i Maria Magdalena 1852 26.6, död i Sofia 1942 26.3. Folkskollärarinna.

1. *Elis Harald Mathias*, född i Maria Magdalena 1854 3.11, död i Rönninge i Salem 1929 9.3. Kassör hos Söderberg & Haak aktiebolag.

1. *Ivar Josef*, född i Maria Magdalena 1857 5.2, död ibid. 1858 9.3.
1. *Euphrosyne Mathilda*, född i Maria Magdalena 1858 23.12, död ibid. 1899 3.7.
2. *Dödfödd dotter* i Maria Magdalena 1860 4.12.
2. *Johanna Maria Josefina*, född i Maria Magdalena 1861 7.12, död i Matteus 1943 3.2. Slöjdlärlarinna.
2. *Pebr Edvard*, född tv. i Maria Magdalena 1861 14.1, död ibid. 1908 14.3. Tjänsteman i Postsparbanken.
2. *Pebr Theodor*, född tv. i Maria Magdalena 1864 14.1, död i Hudiksvall 1913 16.6. Postexpeditör.
2. *Ida Lovisa Charlotta*, född i Maria Magdalena 1865 13.7, död ibid. 1866 31.1.
2. *Albrecht Christoffer*, född i Maria Magdalena 1867 15.3, död i Gustaf Wasa 1932 8.1. Tullöverkontrollör.

17. JOHAN AUGUST SJÖSTRAND 1885—1887. Se kyrkoherdar nr 16.

18. KARL ANTON EKLUND 1887—1894. Se kyrkoherdar nr 17.

19. SVEN JOHAN NILSON 1894—1913.

Född i Vetlanda 1859 11.7. Död i Solna 1923 6.8. Son av arrendatorn *Nils Peter Johansson* och hans hustru *Anna Stina Svendsdotter*.

Mogenhetsexamen 1880 25.5. Student i Uppsala 1882 2.2 (Smål.). Kateket i Maria Magdalena 1889 29.3—1894 30.9. Prästvigd i Uppsala 1889 3.6. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1889 1.9. Vice lektor vid Södra latinläroverket 1889 28.10—18.11. Komminister i Hållnäs 1889 9.12, på egen begäran avsked 1891 11.3 före tillträdet. Predikant vid Södermalms fattighus 1890 15.6—1893 31.12. Kyrkoherde i Tegelsmora 1890 22.11, på egen begäran avsked 1891 5.8 före tillträdet. Pastoratsadjunkt i Maria Magdalena 1891 27.4, tilltr. 1891 1.5. Vice pastor ibid. 1891 30.11—1892 19.1. Komminister ibid. 1894 13.10, tilltr. 1894 1.11. Kyrkoherde i Solna och slottspastor vid Ulriksdal 1911 19.12, tilltr. 1913 1.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1913 24.2. Ledamot av Överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor 1894, 1903—1904 och 1906—1911. Lärare vid Södermalms högre läroanstalt för flickor 1892—1904. L. N. O. 1918. — Kallad 1892 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena. Å förslag till kyrkoherde i Arboga och Säterbo 1903. Kallad 1903 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Karlskrona stadsförsamling, men avböjde. Kallad 1904 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Sala stadsförsamling, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Matteus 1906. Kallad 1907 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Karlskrona stadsförsamling, men avböjde. Kallad 1910 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Jönköping, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Engelbrekt 1911. Kallad 1920 att komma under omröstning för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Gift i Adolf Fredrik 1901 12.6 med *Augusta (Auga) Carolina Andersson*, född i Katarina 1877 3.7, dotter av grosshandlaren *Gustaf Andersson* och hans hustru *Carolina Persson*.

Barn, som antagit namnet Svenilson:

*Gunnar Sven Gustaf*, född i Maria Magdalena 1903 20.8, död ibid. 1903 16.11.

*Gerd Auga Maria*, född i Maria Magdalena 1906 8.4.

*Sven Ingvar*, född i Maria Magdalena 1908 14.3. Professor i nationalekonomi vid Stockholms Högskola.

*Kerstin Auga Elisabeth*, född i Maria Magdalena 1910 16.2.

*Estrid Auga Victoria*, född i Solna 1915 15.4. Gift i Engelbrekt 1936 12.10 med löjtnanten, sedermera kaptenen, friherre *Ebbe Gyllenstierna af Lundholm*, född i Engelbrekt 1911 12.11.

*Erland Sven Martin*, född i Solna 1917 9.10. Med. kand.

## 20. ERIK VALDEMAR LINDEBERG 1913—1922.

Född i Väderstad 1867 23.5. Död i Maria Magdalena 1922 7.7. Son av kronofogden *Hugo Fredrik Lindeberg* och hans hustru *Hilda Amalia Georgina Schröder*.

Student i Uppsala 1888 13.9 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1894 9.1 till pastorsadjunkt i Adolf Fredrik. Prästerlig assistent vid fängelserna å Långholmen 1897 1.5—1898 30.9. Vice pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1897 1.8—18.8. Vice komminister i Maria Magdalena 1897 23.8. Vice pastorsadjunkt ibid. 1898 1.6—31.8. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1901 7.1, tilltr. ej. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1901 21.5, tilltr. 1901 1.7. Komminister ibid. 1913 20.5, tilltr. 1913 1.6. — Fjärde provpredikant för kyrkoherdetjänsten i Väderstad 1912.

Gift i Norrköpings norra församling 1896 9.6 med *Mina Långström*, född i Naverstad 1866 25.7, död i Katarina 1928 13.11, dotter av bonden *Michael Långström* och hans hustru *Anna Stina Augustin*.

Barn: *Bo Erik*, född i Adolf Fredrik 1897 26.4. Överstelöjtnant vid Kustartilleriet.

*Sten Erik*, född i Maria Magdalena 1904 23.10. Sjökapten.

*Stina Maria Mathilda*, född i Maria Magdalena 1906 6.3. Gift i Maria Magdalena 1933 18.6 med agronomen, godsägaren *Erik Gustaf Lindeberg*, född i Sjundeå i Finland 1904 6.10.

*Inga Elisabeth (Inga-Lisa) Hilda Wilhelmina*, född i Maria Magdalena 1911 5.3.

Gift i Maria Magdalena 1938 9.4 med kontoristen, sedermera direktörsassistenten *Victor Bertil Svanberg*, född i Göteborg, Masthuggsförsamlingen 1906 12.12.

## 21. OLOF EMANUEL MOLIN 1924—1931. Se kyrkoherdar nr 18.

## 22. PAUL HARALD ALVIN SANDEGREN 1932—

Född i Madura i Sydindien 1887 27.8. Son av missionären *Carl Jacob Sandegren* och hans hustru *Johanne Emilie Auguste Theodore Kremmer*.

Student i Uppsala 1906 3.9 (Upl.). Fil. kand. ibid. 1910 15.12. Teol. kand. ibid. 1913 15.9. Prästvigd i Västerås 1913 21.12. Pastorsadjunkt i Stora Tuna 1913 21.12. Vice pastor i Malma 1914 1.5. Vice pastor i Säfsnäs 1914 23.8—1915 23.3. Missionär i Tranquebar 1915, i Madura 1916 och i Virudupati 1919. Vice pastorsadjunkt i Engelsebäck 1924 12.5—31.5. Sekreterare i Svenska kyrkans missionsstyrelse 1926 1.10. Pastorsadjunkt i Engelsebäck 1926 1.10. Vice komminister i Maria Magdalena 1928 1.2—1931 31.12. Komminister ibid. 1930 11.11, tilltr. 1932 1.1. Vice pastor i Lillkyrka och Boglösa 1934 23.7—20.8. Med ledighet från egen tjänst vice pastor i Maria Magdalena 1939 1.5—18.6 och 1939 30.7—1940 30.6. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1929—1942 under semesterledigheter. — Kallad 1939 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena och erhöll vid valet 1940 11.2 de flesta rösterna samt uppfördes i första rummet å förslaget.

Gift i Virudupati i Indien 1920 6.4, efter lysning i Uppsala, med *Ingrid Maria Söderberg*, född i Uppsala 1887 19.2, dotter av fabrikören *Carl Hjalmar Söderberg* och hans hustru *Elin Lundcrantz*.

Barnlös.

## Matteus församling

---

Församlingen tillkom 1906 i. s. genom då skedd uppdelning av Adolf Fredriks församling i tre församlingar: Adolf Fredrik, Gustaf Vasa och Matteus. Kyrkan, först kallad Matheus kapell, uppfördes av den odelade Adolf Fredriks församling och invigdes 1903 29.11. Den blev 1923—24 om- och tillbyggd.

Matteus församling begränsas av Klara sjö, S:t Eriksgatan, Odengatan, Hälsingegatan, Frejgatan, Sveavägen och dess förlängning samt stadsgränsen i norr.

Församlingens officiella namn är Matteus, men inom församlingen användes namnet S:t Matteus.

### Kyrkoherdar

1. AUGUST LÖFGREN 1907—1912.

Född i Nor 1851 19.12. Död i Matteus 1912 15.8. Son av hemmansägaren *Jonas Elofsson* och hans hustru *Kajsa Pettersdotter*.

Student i Uppsala 1874 11.9 (Verml.). Var 1877—1878 efter avlagda teologiska examina lekmannapredikant och företog sedan en studieresa till Tyskland och Schweiz. Prästvigd i Strängnäs 1880 29.2. Kateket i Katarina 1883 1.5—1887 31.1. Vice komminister *ibid.* 1883 15.7—30.9. Vice komminister i Nikolai 1883 1.12—1885 31.1. Vice pastor i Danviks och Sicklaö församling 1885 1.2—1886 31.10. Biträdande lärare i kristendom vid Stockholms folkskoleseminarium läsåret 1885—1886 och h. t. 1887. Vice predikant vid Centralfängelset och Kronohäktet å Norrmalm samt Stockholms länsfängelse 1886 1.11, ordinarie 1887 31.1. Sedan Centralfängelset och Kronohäktet å Norrmalm indragits 1896 1.12 enligt eget erbjudande förordnad att utan ersättning förrätta halva antalet gudstjänster vid Centralfängelset å Långholmen, ävensom att hålla tvenne kristendomslektioner i veckan för fångar vid samma fängelse, så länge han

utövade predikanttjänsten vid länsfängelset. Vice pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1897 12.5—11.7. Vice komminister i Nikolai 1898 8.5—8.8. Pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora 1898 2.11. Vice pastorsadjunkt i Katarina 1899 1.6—31.8. Predikant vid Danviks hospital 1899 1.5—1900 31.8. Vice pastorsadjunkt i Klara 1902 15.6—15.7. Tillika vice pastor ibid. 1902 1.7—15.7. Vice komminister i Jakob och Johannes 1902 12.9. Vice pastor i Jakob 1907 1.5. Kyrkoherde i Matteus 1907 31.8 (extra sökande), tilltr. 1907 1.10, men intog redan 1907 17.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Å förslag till komminister i Nikolai 1906.

Gift i Hedvig Eleonora 1902 18.10 med *Anna Ulrika Svanberg*, född i Kristianstad 1868 2.1, död i Sofia 1928 28.2, dotter av handlanden *Petter August Svanberg* och hans hustru *Johanna Rosenblad*.

Barn: *Sven August*, född i Hedvig Eleonora 1906 17.1. Fil. mag. Läroverksadjunkt i Haparanda.

*Anna Gertrud*, född i Matteus 1908 30.1. Skolkökslärarinna. Gift i Uppsala 1935 8.6 med stiftsadjunkten, sedermera från 1946 komministern i Oscar *Carl Tore Nikolaus Norrby*, född i Maria Magdalena 1909 12.4.

Matteus församling hade önskat en annan kyrkoherde (se nr 2), men Löfgren blev utnämnd. Församlingen visade tydligt sitt missnöje och från en del håll uppmanades han t. o. m. att avsäga sig. Han ansåg sig dock böra kvarstå och så småningom lyckades han vinna församlingen, vilket särskilt tog sig uttryck vid hans bortgång.

## 2. AXEL ALFRÉD THEODOR BERGLUND 1915—1932.

Född i Nikolai 1868 15.10. Död i Matteus 1932 4.3. Son av vaktmästaren *Carl Berglund* och hans hustru *Sofia Christina Nilsson*.

Student i Uppsala 1890 13.10 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1896 27.5. Vice komminister i Uppsala domkyrkoförsamling 1896 1.8—1900 15.4. Vice pastor ibid. 1897 16.6—15.8, 1898 16.6—31.7, 1899 1.7—31.8 och 1900 16.4—31.5. Vice pasor och vice komminister i Heliga Trefaldighets församling 1899 10.7—31.7 och 1899 15.8—14.9. Komministersadjunkt i Adolf Fredrik i Stockholm 1900 1.6. Flera förordnanden som vice pastor ibid. 1901—1905 under semesterledigheter. Vice pastor i Matteus 1906 1.5. Vice komminister ibid. 1907 1.10. Komminister ibid. 1908 18.4, tilltr. 1908 1.5. Flera förordnanden som vice pastor ibid. 1910—1915 under semesterledigheter. Kyrkoherde ibid. 1913 4.7 (fjärde provpredikant), tilltr. 1915 1.5 och intog 1915 11.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Kallad till fjärde provpredikant för kyrkoherdetjänsten i Matteus 1907 och valdes med stor majoritet, men blev förbigången vid utnämningen. — L. N. O. 1924.

Ogift.



### 3. OSCAR BIRGER GUNNARD 1933—

Född i Sköldinge 1884 15.10. Son av manufakturhandlaren *Albert Gunnard* och hans hustru *Anna Christina Concordia Brolin*.

Mogenhetsexamen i Gävle 1903. Apotekselev ibid. 1903—1904. Student i Uppsala 1904 6.9 (Gestr. Hels.). Teol. kand. ibid. 1908 12.9. Prästvigd i Uppsala 1908 15.12. Pastorsadjunkt i Västerlövsta 1908 15.12. Folk-skollärarexamen i Uppsala 1909 8.6. Vice pastor i Västerlövsta 1909 1.7—8.8. Pastorsadjunkt i Söderhamn 1909 29.9. Pastoratsadjunkt i Valbo 1909 13.10, tilltr. 1910 1.1. Tjänstledig 1910 1.7—31.8 och under tiden vikarierande sjömanspräst i West Hartlepool. Tillika vice tredje pastoratsadjunkt i Gävle 1911 1.1. Tredje pastoratsadjunkt ibid. 1911 3.5, tilltr. 1911 1.6. Pastoratsadjunkt i Matteus i Stockholm 1914 21.4, tilltr. 1916 1.5. Tillika predikant vid Borgerskapets Enkehus 1914 1.5. Vice pastoratsadjunkt i Matteus 1914 1.5—1916 30.4. Vice komminister ibid. 1914 1.6—1915 30.9. Komminister ibid. 1925 27.1 (ensam sökande), tilltr. 1925 1.5. Förordnad att 1931 1.6—15.7 tillika uppehålla komminister Wikmarcks tjänst ibid. Ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1916—1932 under semesterledigheter. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1933 1.1—2.7 och 15.8—30.9. Kyrkoherde ibid. 1933 3.1, tilltr. 1933 1.10 och intog 1934 28.8 sin plats som assessor i Stockholms stads större konsistorium. L. N. O. 1944. — Kallad 1929 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid, men avböjde.

Gift i Uppsala 1914 16.1 med *Greta Elisabeth Holmgren*, född å Osterby bruk i Film 1891 25.4, dotter av brukspredikanten ibid., sist kyrkoherden i Staffans församling i Gävle *Carl Magnus Paulus Holmgren* och hans hustru *Esther Wilhelmina Widman*.

Barn: *Carl Birger*, född i Matteus 1914 4.9, död ibid. 1914 6.9.

*Sven Oscar*, född i Matteus 1915 26.9. Fil. mag.

*Carl Ejnar*, född i Matteus 1917 18.8. Fil. kand. Tillförordnad komminister i Värmdö.

*Rut Elisabeth*, född i Matteus 1920 15.1, död ibid. 1927 15.7.

*Ulla Birgitta*, född i Matteus 1922 13.2. Gift i Matteus 1943 9.1 med kyrkoadjunkten i Bromma *Bengt Torsten Collste*, född i Västerås 1913 4.1.

## Komministrar

### Serie I

1. AXEL ALFRED THEODOR BERGLUND 1908—1915. Se Kyrkoherdar nr 2.

2. ARVID JOHANNES HOLMBÄCK 1916—1946.

Född i Bäck 1870 24.10. Son av klockaren *Lars Johan Larsson* och hans hustru *Christina Johansson*. Antog 1887 namnet Holmbäck.

Student i Uppsala 1894 7.9 (Vestg.). Prästvigd i Skara 1897 21.12 till pastorsadjunkt i Acklinga. Pastorsadjunkt i Mariestad 1898. Tillika lasarettspredikant ibid. 1898. Lärare vid Högre flickskolan i Mariestad 1898—1900. Komminister i Torsö 1899 13.5, tilltr. 1900 1.5. Kyrkoherde i Tådene, Lavad, Norra Kedum och Tranum 1903 18.9, på egen begäran avsked 1905 1.5 före tillträdet. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik i Stockholm 1903 1.10. Präst vid Dövstumskolan å Manilla 1904 1.1—1911 30.6. Lärare vid Östermalms högre läroanstalt för flickor v. t. 1905—v. t. 1908. Vid Adolf Fredriks församlings delning 1906 1.5 pastorsadjunkt i Gustaf Vasa. Vikarierande lektor vid Nya Elementarskolan v. t. 1912. Flera förordnanden som vice pastor i Gustaf Vasa 1906—1915 under semesterledigheter. Komminister i Matteus 1914 11.4, tilltr. 1916 1.5. Vice komminister ibid. 1915 1.10—1916 30.4. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1926 10.11—1927 9.5, 1928 1.10—1929 8.6, 1929 24.7—1930 9.7, 1930 11.9—30.9 och 1931 5.3—15.7. Tillika vice ständig adjunkt ibid. 1931 16.6—15.7. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1931 1.9—1932 30.6 och 1932 16.8—6.12. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor ibid. 1919—1937 under semesterledigheter. Emeritus 1946 1.4. — Ordenskaplan 1930 28.11. L. V. O. 1931. — Å förslag till kyrkoherde i Matteus 1932.

Gift i Skövde 1900 26.6 med *Elin Maria Jernberg*, född i Stora Kil 1877 8.10, dotter av vagnslyftaren *Lars August Jernberg* och hans hustru *Maria Christina Andersdotter*.

Barnlös.

## Serie II

En ny komministertjänst inrättades 1920 från och med 1921 1.1

I. CARL RICHARD WIKMARCK 1921—1941.

Född i Huggenäs 1866 20.1. Död i Gustaf Vasa 1943 28.11. Son av garvaren *August Ohlsson* och hans hustru *Gustafva Aurora Lindberg*.

Efter att ha genomgått Fjellstedtska skolan student i Uppsala 1892 4.2 (Verml.). Prästvigd i Uppsala 1898 17.12 till pastorsadjunkt i Torsåker och tillträdde denna befattning 1899 1.1. Pastoratsadjunkt i Högbo 1899 21.11, tilltr. 1899 1.12. Vice pastor ibid. 1900 23.7—25.8, 1902 9.8—14.9 och 1903 18.4—24.5. På egen begäran avsked från 1908 1.5. Vice pastoratsadjunkt i Matteus i Stockholm 1907 1.10. Predikant vid Stockholms sjukhem 1907 1.12—1943. Kateket i Matteus 1908 21.12. Vice komminister ibid. 1909 1.6—30.6. Pastorsadjunkt ibid. 1909 3.12—1910 30.9. Lärare vid Johannelunds missionsinstitut 1910 1.10—1917 31.5. Pastorsadjunkt i Matteus 1914 1.6—31.8. Vice pastoratsadjunkt ibid. 1914 1.9—14.9. Vice komminister i Brännkyrka 1914 15.9. Vice pastor ibid. 1915

10.7—31.8. Vice pastorsadjunkt i Engelbrekt 1916 15.6—15.8. Komminister i Bromma 1917 20.1, tilltr. 1917 1.9. Vice pastor ibid. 1917 1.7—10.8. Tillika vice pastoratsadjunkt i Engelbrekt 1919 1.5—31.5. Tillika vice pastor i Bromma 1919 16.7—31.8 och 1920 1.6—31.8. Komminister i Matteus 1921 22.1, tilltr. 1921 1.2. Tillika vice komminister i Nikolai 1922 15.6—15.7. Tillika vice komminister i Gustaf Vasa 1923 1.7—8.7 och 23.7—29.8. Tillika vice ständig adjunkt i Hedvig Eleonora 1925 15.7—1.8. Tillika vice komminister i Hedvig Eleonora 1926 24.7—15.8. Tillika vice ständig adjunkt i Gustaf Vasa 1929 7.8—21.8 och 1930 24.7—22.8. Tillika förordnad att 1931 16.7—31.8 uppehålla även komminister Gunnards tjänst i Matteus. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Matteus 1909—1939 under semesterledigheter. Emeritus 1941 1.4. — Vice kyrkoadjunkt i Johannes 1941 16.7—31.7 och 1.10—31.10. Vice kyrkoadjunkt i Gustaf Vasa 1942 6.3—16.3. — L. V. O. 1936. Erhöll 1943 Pro Patrias stora guldmedalj. — Å förslag till kyrkoherde i S:t Göran 1924.

Gift i Norrtälje 1901 3.7 med *Carolina Ulrika Maria Skärman*, född i Almunge 1878 27.5, dotter av trafikchefen *Ernst Magnus Christoffer Skärman* och hans hustru *Agnes Klara Elisabeth Swedenborg*.

Barn: *Torbjörn Richard*, född i Högbo 1902 1.9. Komminister i Matteus från 1946. *Gunnar Richard*, född i Högbo 1903 25.10. Teol. dr. Kyrkoherde i Örnsköldsvik.

*Gunbild Maria*, född i Högbo 1905 4.6. Föreståndarinna för Sjuksköterskeskolan i Karlstad.

*Stig Ernst August Richard*, född i Högbo 1907 20.9. Köpman.

*Gudmar Richard*, född i Bromma 1912 1.1. Anställd hos Svensk-Engelska mineraloljeaktiebolaget.

*Birgit Maria Aurora Elisabeth*, född i Bromma 1914 19.5. Sjuksköterska.

### Serie III

En ny komministertjänst inrättades 1924 från 1925 1.5

1. OSCAR BIRGER GUNNARD 1925—1933. Se kyrkoherdar nr 3.

2. ERIK VILHELM WIKLUND 1934—

Född i Säbrå 1885 23.7. Son av torparen *Petrus Wiklund* och hans hustru *Sigrid Catharina Höglund*.

Efter att ha genomgått Fjellstedtska skolan student i Uppsala 1908 14.9 (Norrl.). Teol. kand. ibid. 1911 15.9. Prästvigd i Härnösand 1912 3.1. Vice komminister i Ås, Härnösands stift 1912 8.5. Pastorsadjunkt i Bjärträ 1912 19.6. Vice pastor ibid. 1913 1.7—31.8 och 1914 1.7—31.8. Pastorsadjunkt i Matteus i Stockholm 1914 1.9. Vice komminister ibid. 1924 15.4—23.5. Ständig adjunkt ibid. 1925 1.5. Komminister ibid. 1933 6.6, tilltr.

1934 1.10. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Matteus 1915—1942 under semesterledigheter. Predikant vid Straffängelset i Stockholm 1918 1.10—1924 31.3. Predikant vid Allmänna Barnhuset 1921—1932. Predikant vid Hemmet för gamla från 1924 1.10 och vid Norrtulls sjukhus från 1933. — L. V. O. 1940. — Å förslag till komminister i Gustaf Vasa 1924, till komminister i Hedvig Eleonora 1925 och till kyrkoherde i Johannes 1939.

Gift i Uppsala 1916 17.1 med *Maria Charlotta Westberg*, född i Balingsta 1889 4.2, dotter av laboratoriebiträdet *Carl Erik Westberg* och *Augusta Charlotta Jansson*.

Barn: *Maja Britta*, född i Matteus 1917 8.3. Jur. kand.

*Per-Erik*, född i Matteus 1921 25.3. Med. stud.

## *S:t Nikolai församling*

---

**S:t Nikolai** eller Storkyrkoförsamlingen omfattade från Stockholms tillkomst hela staden. Sedan malmarna börjat ånyo bebyggas under 1500-talet ha säkerligen invånarna i deras stadsbebyggda delar hört till S:t Nikolai fram till omkring 1590, då församlingar tillkommo på Norrmalm och Södermalm.

Genom 1529 års privilegiebrev för Stockholm lades Solna socken som annex under Stockholm eller S:t Nikolai. Solna utgjorde annex till S:t Nikolai till 1634, då kyrkoherden i Nikolai i stället fick Lovö som prebende, dock endast för sin personliga del.

Från S:t Nikolai avskildes under 1600-talet Riddarholmen såsom egen församling. Kyrkoherde i Riddarholmen utnämndes 1617 26.3, men denne skulle fortfarande ha viss predikoskyldighet i Storkyrkan. Förmyndare-regeringen resolverade emellertid 1637 8.7 att Riddarholmsförsamlingen skulle utgöra ett visst pastorat. Gränsen mellan S:t Nikolai och Riddarholmen var att börja med obestämd och vållade tvister, men 1666 21.5 bestämdes att Konungsgatan, nuvarande Stora Nygatan och Riddarhusgränden, skulle utgöra gräns församlingarna emellan. Genom kungl. brev 1807 11.9 förenades Riddarholmsförsamlingen med S:t Nikolai till en församling från 1807 1.12.

Helgeandsholmen, som förut varit delad mellan Klara och Jakobs och Johannis församling lades 1906 17.4 under S:t Nikolai från 1906 1.5.

S:t Nikolai eller Storkyrkoförsamlingen omfattar sedan 1906 1.5 Staden inom broarna, Riddarholmen, Strömsborg och Helgeandsholmen.

### **Kyrkoherdar**

#### **1. NICOLAUS STECKER (1524)—(1527).**

Född i Eisleben, okänt när. Död okänt var och när. Härkomst okänd.

Student i Wittenberg 1520 7.5. Var kyrkoherde i Stockholm, då han i början av september 1524 var med Gustaf I i Malmö och har möjligen

blivit kyrkoherde redan 1523. Han omnämnes såsom kyrkoherde i Stockholm sista gången i Tänkeboken 1527 13.5. Från Stockholm torde han ha begivit sig till Holstein, där han befann sig 1532, då Gustaf I tillskrev hertig Christian (sedermera Christian III av Danmark) med begäran, att denne ville straffa Stecker, som beskylldes för att under tjänstgöring i Gustaf I:s kansli ha förfalskat skuldsedlar och försett dem med konungens underskrift och sigill. Gustaf I skrev sedermera 1533 9.5 till sin och Christians gemensamme svärfader, hertig Magnus av Sachsen-Lauenburg, och bad denne söka förmå Christian att straffa Stecker. Detta är den sista underrettelsen, som finnes om denne.

Beskyllningarna mot Stecker voro gjorda av Joachim Murmeister, som varit i Gustaf I:s tjänst och som blev avrättad i Reval på sommaren 1532, dock under tortyr, varför de äro otillförlitliga.

Litteratur:

Gottfrid Carlsson, Nicolaus Stecker, Stockholms förste evangeliske kyrkoherde, i Kyrkohistorisk årsskrift 1922.

2. JOANNES NICOLAI KÖKEMESTER 1529—1539.

Född och död okänt var och när. Möjligen son av Borgaren i Stockholm *Claus Köksmästare* och hans hustru *Ingrid N. N.*

Var dominikanermunk i Skara, men begav sig efter klostrets förstörande till Sigtuna och övergick till Lutherska bekännelsen. Han var som pastor Holmensis närvarande 1529 7.2 vid kyrkomötet i Örebro, men kollationsbrev för honom att vara kyrkoherde i Stockholm är dock utfärdat av Gustaf I först 1530 17.12. Han blev 1539 fängslad samtidigt med Olaus Petri och Laurentius Andreæ, enligt Messenius beskylld för horsbrott, och blev då avsatt från sin tjänst som kyrkoherde i Stockholm.

Möjligt är dock att orsaken till hans avsättning var att Gustaf I fann honom hinderlig för sina planer på reformering av kyrkostyrelsen, ehuru senare annan orsak för avsättningen uppgavs.

Hans vidare öden äro okända.

Gift med *N. N.*

3. BENEDICTUS OLAI 1540—?

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Hade innehaft någon befattning i Skara och fick 1540 (odat.) Gustaf I:s brev att som kyrkoherde i Stockholm få behålla det prebende han haft i Skara. Avlade 1540 4.6 sin ed såsom kyrkoherde i Stockholm.

Vidare öden okända.

4. OLAUS PETRI (PHASE) 1543—1552.

Född i Örebro, okänt när. Död i Stockholm 1552 19.4, begr. i Storkyrkan. Son av smeden *Peder Olufsson* och hans hustru *N. N.*

Student i Leipzig 1516 på våren och i Wittenberg 1516 på hösten. Mag. i Wittenberg 1518 10.2. Efter hemkomsten till Sverige samma år sekreterare hos biskop Matthias Gregersson i Strängnäs samt 1520 diakon och kanik. Började i Strängnäs förkunna Luthers läror och vann Gustaf I för protestantismens sak. Stadssekreterare i Stockholm 1524—1531 och hade tillstånd att predika i Storkyrkan där han predikade mot papismen. Konungens kansler sommaren 1531—maj 1533. Prästvigd i Strängnäs 1539 20.8. Redan samma år råkade Olaus Petri i onåd hos Gustaf I och anklagades i december tillika med andra för högförräderi. Han beskyllades för att ha haft kännedom om en attentatsplan emot konungen, vilken han ej yppat emedan han fått kännedom om den under biktens insegel. Dömd till döden 1540 2.1 blev han benådad till dryga böter, vilka lära ha betalats av Stockholms stad. Inspektor över Stockholms trivialskola 1542. Kyrkoherde i Stockholm 1543 7.4.

Gift i Stockholm 1525 12.2 med *Christina Michælsdotter*, född okänt var och när, död i Stockholm 1561, själaräringning i Nikolai 17.1, dotter av skräddaren *Michel Jönsson "i Porten"* (d. v. s. i S:t Nikolai port, nuvarande övre delen av Storkyrkobrinken) och hans hustru *Malin Hansdotter*.

Barn: *Elisabeth*, född och död okänt var och när. Gift 1543 16.12 med prästmannen *Ericus Petri*, sannolikt skolmästare i Stockholm, född och död okänt var och när. Han blev 1552 kyrkoherde i Söderköping, men troligen avsatt från denna tjänst före 1558.

*Reginald*, född och död okänt var och när. Blev student i Rostock 1542 3.4 och i Leipzig 1545 samt mag. i Wittenberg i februari 1549. Hemkom 1549, men återvände till Tyskland 1550. Möjligen identisk med skolmästaren i Stockholm 1553 mästare Reinhold.

I den långa raden av framstående män, som beklätt kyrkoherdetjänsten i Nikolai, är Olaus Petri utan gensägelse den mest betydande. Såsom kyrko-reformator och Gustaf I:s sekreterare, d. v. s. i själva verket kyrkominister, har han haft sin största betydelse. Men även som religiös och historisk författare och såsom sådan nydanare av svenska språket har hans betydelse varit stor. Före honom fanns knappast någon litteratur på svenska. Men denna hans författarverksamhet faller till tiden huvudsakligen före hans utnämning till kyrkoherde. Då han blev kyrkoherde var han redan omkring femtio år, ty han torde varit född i medio av 1490-talet, ehuru det vanligen uppgivna födelseåret 1493 visat sig vara ett falsarium av den kände urkundsförfalskaren Nils Rabenius, vilket påvisats av Nils Ahnlund. På 1500-talet var femtio år en ganska hög ålder och Olaus Petri hade i

yngre dagar ingalunda sparat sina krafter. Det är därför förklarligt att han efter denna tid ej är så produktiv.

Bland hans religiösa skrifter märkas översättning av Nya Testamentet (1526), Sveriges första verkliga protestantiska Katekes (1526) och Then Svenska Messan (1531). Som historiker har han varit banbrytande genom sin Svenska krönika, vilken visserligen trycktes först 1818, men redan under författarens livstid cirkulerade i avskrifter. Han var även dramatisk författare och utgav så sent som 1550 det första svenska dramat, *Tobia Comedia*.<sup>1</sup>

Olaus Petri tillbytte sig 1527 20.7 av Själagården ett trähus i S:t Nicolai port, d. v. s. vid Storkyrkobrinken, emot ett honom förut tillhörigt hus vid Västerlånggatan. Huset var beläget på norra sidan näst ovanför det östra hörnhuset av nuvarande Prästgatan och låg i det kvarter, som kallades Helvetet. Han uppförde här ett stenhus, som han bebodde till sin död och som sedan beboddes av hans änka. Å huset hade han i runor låtit rista: "Skeggiot haka kleder ikke vel i dansa". Att Olaus Petri bosatte sig här vittnar om hans fördomsfrihet, ty huset låg norr om kyrkan, vilket läge hade dåligt anseende.<sup>2</sup> Huset revs 1651, då Storkyrkobrinken breddades på norra sidan, men källaren finnes kvar under den nuvarande gatan. Detta hus befinner före 1597 tillhöra hans broders, ärkebiskop Laurentius Petri, barn. Som något köp av huset från deras sida ej kunnat påvisas torde det ha tillfallit dem genom arv, vilket tyder på att Olaus Petris familj vid denna tid hade utslocknat. — Även i övrigt synes Olaus Petri ha varit en välbärgad man, ty han köpte 1549 en gård på Norrmalms östra sida.

Olaus Petri blev begravd i Storkyrkan, där hans gravsten vid senaste restaureringen blev placerad under predikstolen emedan själva gravens läge ej kunde fastställas.

Någon modern vetenskaplig biografi över Olaus Petri finnes ej annat än de mera kortfattade i uppslagsböcker. Den biografi över honom och hans broder Laurentius, som 1726 utgavs av Johan Göstaf Hallman, är till stor del grundad på falsarier av Nils Rabenius och därför mycket otillförlitlig.

Framför Storkyrkans östra fasad restes 1898 en staty över Olaus Petri. Som intet porträtt av honom finnes är denna en ren fantasibild.

Under studieåren i Tyskland antog Olaus Petri familjenamnet Phase, som han emellertid senare synes ha bortlagt. Till skillnad från kyrkoherden

<sup>1</sup> Den ofta förekommande uppgiften att Olaus Petri som stadssekreterare i Stockholm sammanskrev en Tenkiebock ifrån 1524 till 1529 "innehållande värdefulla kulturhistoriska anteckningar" är beroende på missuppfattning. Tänkeboken ifråga utgöres av de officiella protokollen, förda av Olaus Petri som stadens sekreterare!

<sup>2</sup> Jämför Nils Ahnlund, *Norr om kyrkan*, i *Svensk sägen och hävd*, Stockholm 1928.



i Nikolai nr 8, Olaus Petri Medelpadius, brukar han kallas Olaus Petri Nericius.

Efter Olaus Petri uppehölls kyrkoherdetjänsten av skolmästaren i Skara mag. Sigfridus Nicolai, som i början av 1553 återvände till sin skola i Skara. Han har tydligen i Stockholm tjänstgjort som vice pastor.

#### 5. JOHANNES NICOLAI OFEEGH 1553—1562.

Född i Noraskog, okänt när. Död i Västerås 1574 1.1, begr. i Västerås domkyrka. Son av en bergsman, modern hette troligen *Anna*.

Möjligen den Johannes Nicolai Svecus, som 1539 i oktober blev student i Wittenberg. Har möjligen blivit mag. utrikes, dock ej i Wittenberg. Efter hemkomsten skolmästare i Strängnäs, vilken befattning han innehade 1544. 10.4, men lämnade 1551 denna syssla för att bosätta sig på svärfaderns egendom Vällinge. Kyrkoherde i Stockholm 1553. Tillika Ordinarius i Stockholm 1557. Var under Gustaf I:s sista år tillika dennes hovpredikant och även läkare, vilket tyder på att han i utlandet även studerat medicin. Som en följd av sin ståndpunkt i nattvardsläran, där han stod kalvinisterna nära, har han sannolikt fått lämna sin tjänst 1562 7.7. Han återtog dock sina kätterska åsikter och blev 1562, före 27.11, men efter 5.10, biskop i Västerås. Då han i den s. k. likvoristiska striden i ett herdabrev 1564 27.3 tog parti för kalvinistiska åsikter fick han vedernamnet *Liquorista*, emedan han ansåg även andra drycker kunna användas i nattvarden i brist på vin. Denna åsikt blev han dock tvungen att återtaga.

Gift före 1549 26.5 med *Ragnhild Haraldsdotter Körning* i hennes första gifte, dotter av *Harald Eriksson* till Vällinge och hans hustru *Märta Persdotter Luth* samt syster till *Dionysius Beurres*' hustru *Ingeborg Haraldsdotter*. — Hon var 1575 omgift med "Lille Jöns"<sup>1</sup> i Stockholm.

Barn: *Catharina* eller *Susanna*,<sup>2</sup> levde ännu 1632. Gift 1:0 med kyrkoherden i Hedemora *Walerianus Laurentii Cuprimontanus*, död 1592 och 2:0 med kyrkoherden i Odensvi *Christophorus Germundi* i hans andra gifte, död 1620.

#### Litteratur:

N. J. Welinder, Upprättelse åt mag. Johannes, Gustav I:s hovpredikant. I *Personhistorisk tidskrift* 1921.

S. Kjellerström, Striden kring kalvinismen i Sverige under Erik XIV, Lund 1935.

#### 6. LAURENTIUS OLAI GESTRICIUS 1562—1565.

Född på 1520-talet, troligen i Gävle. Död 1565, efter 8.8. Son av köpmannen i Gävle *Olof Mattsson* och hans hustru *Karin Andersdotter* samt yngre bror till biskopen i Linköping *Martinus Olai*.

<sup>1</sup> Vem denne var har ej kunnat utrönas.

<sup>2</sup> Muncktell, Västerås stifts herdaminne kallar henne i del 1, sid. 21, *Catharina*, men i del 1, sid. 366 och del 3, sid. 3 *Susanna*.

Student i Rostock i juni 1555 och mag. troligen ibid. Gävle skolas förste rektor 1558. Kyrkoherde i Västerås i början av 1561. Kyrkoherde i Stockholm samt ordinarius 1562, troligen 7.7, då Ofeegh fått avgå. Var tillika kungl. hovpredikant.

Gift med *N. N.* Möjligen var hon syster till kyrkoherden i Nikolai nr 8 Olaus Petri Medelpadius.

Barn: *En son*, begr i Nikolai 1563 27.7.

**Litteratur:**

S. Kjöllnerström, Striden kring kalvinismen i Sverige under Erik XIV, Lund 1935.

7. JONAS (JOEN) ERICI 1566—1567.

Född okänt var och när. Död sannolikt i början av 1567. Härkomst och studier okända.

Har såsom pastor Holmensis undertecknat beslutet vid riksdagen i Stockholm 1566. "Testamente partzeler" efter honom levererades 1567 10.3, varför han då var avliden. I övrigt okänd.

8. OLAUS PETRI MEDELPADIUS 1567—1576.

Född i Medelpad, okänt var och när. Död mellan 1597 7.3 och 1600 10.12. Härkomst okänd.

Studier okända, men bör ha blivit magister utomlands emedan han alltid kallas mag., såvida ej denna titel är beroende på att han varit skolmästare. Bör ej förväxlas med sin namne kyrkoherden i Rasbo, som blev mag. i Wittenberg 1646 25.2, ty denne var kyrkoherde i Rasbo ännu 1566.

Skolmästare i Stockholm 1563 i maj. Kyrkoherde i Stockholm troligen i början av 1567, i varje fall före 1567 26.6. Avsatt 1576 kort före 8.9 för motstånd mot Johan III:s liturgi. Domprost eller t. f. domprost i Uppsala 1576 8.12 och erkände 1576 18.12 liturgien, men ångrade sig och predikade mot densamma. Utarbetade jämte Abraham Angermannus samt kaplanerna Ericus Petri och Petrus Eriki ett utlåtande om liturgien, daterat 1576 21.12. Då Johan III skulle sända några herrar för att vid Distingsmarknaden i Uppsala förhandla med allmogen kallade han genom brev till ärkebiskopen 1577 21.1 mag. Olof och mag. Abraham Angermannus från Uppsala, då han ej ansåg deras närvaro lämplig vid dessa förhandlingar. Mag. Olof fick begiva sig till en sin gård, men blev från 1577 9.2 en tid hållen i fängsligt förvar på Häringe i Västerhaninge, emedan han av konungen ej kunde övertalas att uppgiva sitt motstånd mot liturgien. Han levde sedan utan tjänst och predikade ibland i Storkyrkan. Bevistade Uppsala möte 1593 och var en av mötets tolv assessorer. — Då han alltid efter 1577 kallas f. d. kyrkoherde i Stockholm torde han blott ha varit tillförordnad som domprost i Uppsala.

Gift 1:0 med *Margareta Gottwinsdotter*, död 1568, själaränging i Nikolai 1568 19.4, dotter av *Gottwin Nilsson*. — 2:0 före 1569 14.3 med *N. N.*, änka efter notarien i Stockholm *Per Hansson*. Hon synes ha levt ännu 1576. — 3:0 med *Karin Gregersdotter*, som levde 1600 10.12, då hon i rådsturätten begärde målsman för sig och sina barn.

Barn: *Margareta*. Var dotter i första giftet och var 1589 gift med tullnären i Åbo *Gisle Jakobsson Kegen*.

*Karin*, död i Strängnäs Kristi himmelfärdsdag 1623. Var dotter i första giftet. Gift 1:0 med kyrkoherden i Västeråker och Dalby *Andreas Erici*, 2:0 med skolmästaren i Enköping *Olaus Andræ*, 3:0 med kyrkoherden i Balingsta *Martinus Johannis*, 4:0 före 1589 21.6 med fogden vid Örbyhus *Isak Nilsson* i hans andra gifte, död 1593 och 5:0 1594 med professorn i Uppsala, sedermera biskopen i Strängnäs, sist ärkebiskopen *Laurentius Paulinus Gothus* i hans första gifte, född i Söderköping 1565 10.11, död i Uppsala 1646 29.11. — Hon var svärmoder till den kände genealogen *Per Månsson Utter*.

Dotter gift med *Per Jespersson* i Mariestad, som dock 1595 var bosatt vid Köpmangatan i Stockholm.

*Anders*, levde ännu 1631. Kansliskrivare.

(?) *Johannes Olai Medelpadus*, död 1637. Kyrkoherde i Västeråker och Dalby.

Orsaken till mästare Olofs avsättning från kyrkoherdetjänsten i Stockholm och Solna var hans motstånd mot den av Johan III påbjudna liturgien. Johan skrev 1576 8.9 till mästare Salomon Birgeri i Västerås att denne genast skulle begiva sig till Stockholm för att några månader uppehålla kyrkoherdetjänsten i Stockholm tills ny kyrkoherde bleve tillsatt. Konungen hade nämligen avsatt mästare Olof, som han "för synnerlige orsakers skuldh" ej längre ville hava som stadens kyrkoherde.

Olaus Petri Medelpadius hade barn i alla sina tre giften. Han lät 1593 28.3 i rådsturätten uppläsa ett testamente, som han upprättat för sin hustru Karin Gregersdotter och hennes barn. Hans övriga "barnekuller" hade redan förut fått vad dem tillkomme.

Mästare Olof synes åtminstone en tid ha varit en förmögen man, som bl. a. ägde hus och andelar i hus på flera håll i Stockholm. Sålunda fick han 1569 26.10 å sin hustrus vägnar del i ett hus vid Köpmangatan och Staffan Sasses gränd vid arvskifte efter hennes förre man *Per Hansson* och samma år 19.11 nämnes han såsom ägare till en gård på Södermalm vid Reparegatan, vilken gård kallades Krukmakaregården. Han fick 1570 14.4 frihet på hemmanet Vellinge i Österhaninge, som han 1569 29.4 fått i förläning. Även efter avsättningen hade han underhåll av tionde, så 1585 från Tibble. Detta torde emellertid ha blivit indraget. Påsken 1585 hade Olaus Petri och några andra präster, bland vilka nämnes Hans Erici, som voro i konungens onåd, predikat i Storkyrkan. Då detta kom till Johans kännedom skrev han 1585 3.5 från Svartsjö till slottsloven på Stockholms slott att denna skulle tillskriva fogdarna i de fögderier varifrån mästare Olof hade underhåll, att de skulle innehålla underhållet. Dessutom

skulle slottloven förvisa mäster Olof från staden och tillhålla honom att begiva sig till konungen.

På senare år synes mäster Olof ha haft det bekymmersamt. Han fick 1596 15.10 av hertig Carl 10 daler för sin fattigdoms skull och 1597 7.3 skrev hertigen till Axel Ryning att denne skulle förhandla med borgerskap och råd i Stockholm om underhåll för mäster Olof, som varit hos hertigen och klagat att han på grund av dyrtiden intet hade att föda hustru och barn med. En del av hans förmögenhet hade då redan gått till barnen i föregående giften.

Vice pastor efter mäster Olofs avsättning blev, som ovan nämnts, domprosten i Västerås Salomon Birgeri, men även denne befanns vara motståndare till Johan III:s liturgi och blev även han 1577 9.2 fängslad och förd till Häringe.

#### 9. JONAS BIRGERI 1578—1580.

Född cirka 1541, troligen i Mora. Död i Stockholm 1580 6.11 i pesten. Troligen son av kyrkoherden i Mora *Birger Johansson* och bror till domprosten i Västerås Salomon Birgeri, som efter Olaus Petri Medelpadius var vice pastor i Stockholm.

Studier okända. Nämnas 1575 såsom skolmästare i Arboga. Blev 1578 förflyttad från Västerås stift till kyrkoherde i Stockholm. Han hade antagit liturgien och dog i djup ånger däröver, 39 år gammal.

Om ev. gifte är intet känt.

#### 10. LAURENTIUS ERICI FORSERUS 1581—1585.

Född i Fräne by i Forsa socken i Hälsingland. Död okänt var och när, levde 1620 i Polen. Härkomst okänd, men troligen bondson.

Studier okända. Var hovpredikant hos Johan III 1576 och blev 1581 kyrkoherde i Stockholm, men blev såsom uppenbar papist avsatt från både ämbete och tjänst vid konungens bröllop i Västerås 1585 i februari. Han lämnades dock ej utan underhåll ty han fick 1587 1.7 hertig Sigismunds brev på ett hemman Rörby. Detta hemman var beläget på Lovö och här synes han ha tjänstgjort som själasörjare för de katoliker, som under de kyrkliga stridigheterna slagit sig ned på ön.

Ännu i början av 1596 var Laurentius Erici kvar på Lovö och bodde på Rörby. Troligen var han kvar där ännu på sommaren 1600, såvida han ej då uppehöll sig i Stockholm, men senare begav han sig till Polen, där han levde ännu i början av 1620-talet. I en handling från 1675 i en arvsprocess efter en hans dotterdotter säges han ha varit konung Sigismunds hovpredikant.

Genom att utfärda ett intyg för Laurentius Erici angående hans gudstjänst och leverne råkade kyrkoherden i Lovö, Johannes Martini, illa ut, emedan intyget ej var sanningsenligt. Han blev på grund härav suspen-

derad av Uppsala domkapitel 1596 31.1 intill ärkebiskopens hemkomst. Johannes försvarade sig med att han låtit förleda sig att utfärda intyget genom Laurentius' hustrus gråt. Denna Laurentius' hustru var tydligen död före 1600 11.7 emedan då i Uppsala domkapitel upplästes ett brev från honom, i vilket han begärde få viga vid sin trolovade hustru. Domkapitlet beslöt uppskjuta avgörandet tills man komme till Stockholm och finge tala med honom om han vill avstå från sin falska gudstjänst. Huruvida han blev omgift har ej kunnat utrönas.

Palmsköld säger om Laurentius Erici att han "af Predikestolen försmädde och utropade för Kiättare de Svenskos afsombnade Lärefäder, som Evangelium hoos dem allraförst hade uthbredt och ett godt namn för-tiänt; förhållandes han sig icke annorlunda uti sitt lefwerne, än såsom en uppenbarlig Papist".

Även i övrigt synes Laurentius Erici ha varit egendomlig, ty 1593 20.8 inlevererades i Stockholms Rådsturätt penningar, som han fått i arv, men ej ville emottaga.

Laurentius Erici hade vedernamnet Räckelasse, ovisst av vad anledning. Både detta vedernamn och hans förnamn, Lars, har gjort att han ibland blivit förväxlad med Laurentius Nicolai Norvegus, den bekante Kloster-lasse.

Gift före 1596 31.1 med *N. N.*, som synes ha avlidit före 1600 11.7.

Barn: *Elisabeth*, död före 1674. Gift med "saldränkens" *Påvel Olofsson* i Stockholm, född och död okänt när och var.

*En son*, som i början av 1620-talet uppehöll sig hos fadern i Polen, död före 1674.

## II. PETRUS PAULI 1585—1590.

Född i Söderköping 1550, okänt när. Levde ännu i april 1594, men torde ha avlidit kort efteråt. Son av borgmästaren i Söderköping, guldsmiden *Påvel Pedersson* och hans hustru *Karin Pedersdotter* samt bror till sedermera ärkebiskopen Laurentius Paulinus och brorson till ärkebiskopen Laurentius Petri Gothus.

Student i Uppsala 1571, i Rostock 1575 i april. Mag. utomlands. Prästvigdes av farbrodern, okänt när. Lärare vid Johan III:s collegium på Gråmunkeholmen 1584. Kyrkoherde i Stockholm 1585 10.3, avsatt 1590 (?). Av Stockholms borgerskap anklagad för många äreröriga och försmädliga förvitelser blev han 1593 8.3 avsatt även från prästämbetet. Enligt Palmsköld skall han ha avlidit redan samma år hos klockaren på Munsö, vilket dock tydligen är oriktigt, emedan han ännu i april 1594 omnämnes i Uppsala domkapitels protokoll såsom levande.

Petrus Pauli var anhängare av liturgien ehuru med moderation. Palmsköld påstår att han varit katolik, vilket dock synes vara felaktigt.

Om ev. gifte är intet känt.

Efter Petrus Pauli var kyrkoherdetjänsten vakant till 1593. Vem eller vilka, som under tiden såsom vice pastor uppehållit tjänsten har ej kunnat utrönas.

12. ERICUS OLAI SCHEPPERUS 1593—1599.

Född 1555, okänt var och när. Död i Enköping 1620 14.3. Son av Gustaf I:s skeppare, rådmannen i Stockholm *Olof Eriksson* och hans hustru *Anna Gerlachsdotter (von Emden)*.

Student i Rostock i september 1574. Mag. 1576. Student i Leipzig 1579 och i Wittenberg 1580 20.3. Efter hemkomsten hovpredikant hos Johan III, men antogs 1581 13.6 i hertig Carls tjänst att brukas i hertigdömet. Skolmästare i Stockholm 1583 27.6. Poenitentiarius ibid. 1588, möjligen redan 1587. Valdes 1593 21.2 till kyrkoherde i Stockholm och utnämndes 1593 15.3. En av Uppsala mötes tolv assessorer 1593. Suspenderad 1596 25.7 för utlåtelse på predikstolen mot hertig Carl och hans tjänare. Borgerskapet lade sig då ut för honom och beslöt 1596 6.10 sända sex borgare till hertigen med begäran om att Schepperus måtte få återinträda i tjänsten. När han fick återinträda är ej känt, men 1599 5.3 omtalas han i tänkeboken vid ett husköp som "vår käre kyrkoherde". Samma år blev han emellertid avsatt och insatt i fängelse, emedan han tagit parti mot hertigen. Denne förordnade 1601 28.4 att Schepperus för det onda han gjort skulle delta i Bureus' expedition till Lappland för att rannsaka om gränsen mellan Sverige och Norge, varför han 1601 10.5 blev frigiven. Han kom emellertid tydligen aldrig att delta i expeditionen, ty 1601 9.7 blev han inkallad till förhör inför hertigen och fördes sedan till Åbo. Han fick här uppehålla sig med rörelsefrihet inom staden och frigavs i slutet av 1602. Kyrkoherde i Uppsala 1602 17.11 och tillträdde samma år i december. I Uppsala for han åter bryskt fram på predikstolen, varför han hösten 1607 av Carl IX blev förbjuden att predika. Då han trotsade konungens förbud skrev denne 1607 15.10 till landshövdingen i Uppsala Christoffer Wernstedt, att han skulle taga Schepperus i fängsligt förvar. Frigiven blev han 1609 14.1 kyrkoherde i Enköping och Vårfrukyrka och lyckades stanna i denna tjänst till sin död. — En ofta förekommande uppgift, att Schepperus 1577 blivit kaplan vid Storkyrkan är oriktig.

Gift okänt var och när med *Catharina Persdotter Rask*, född okänt var och när, död i Enköping 1618 23.4, dotter av borgmästaren i Nyköping *Per Rask* och hans hustru *N. N.*

Barn: *Olaus Erics Schepperus*, född okänt var och när, död i april 1635. Kyrkoherde i Vallby.

*Gynte Skepper*, född okänt var och när, död okänt var och när, levde 1618.

Han hade 1618 för skuld inmanats i häkte, men hans bror Erik överlät 1618 13.7 på fordringsägaren sitt morsarv, för att Gynte skulle frigivas och föras till Enköping.

*Benjamin Erics Schepperus*, född okänt var och när, död i Gävle 1671, okänt

när. Rådman och postinspektör i Gävle. — Kyrkoherden i Värmdö Ericus Schepperus var troligen dotterson till denne Benjamin.

*Gerdt Skepper*, född okänt var och när, död i Uppsala 1661, okänt när. Guldsmed. Vistades 1623 utomlands, men blev sedan borgare och rådman i Uppsala.

*Magdalena*, född i Stockholm 1600 14.6, död i Växiö 1684 6.6. Gift 1:o 1618, okänt var och när, med kyrkoherden i Tyska församlingen i Stockholm nr 3 *Wolfgang Pezoldus* i hans andra gifte, död 1624, och 2:o 1625, okänt var och när, med professorn i Uppsala, sist biskopen i Växiö *Johan Stalenus*, född i Olmestad, okänt när, död i Växiö 1651 11.2.

*Anna*, född okänt var och när, död ung, okänt när, begr. i Uppsala domkyrka.

*Anders*, född okänt var och när, död ung, okänt när, begr. i Uppsala domkyrka.

*Ericus Erici Schepperus*, född och död okänt var och när. Disputerade i Uppsala 1639.

Schepperus var ytterligt ortodox och gick i Storkyrkan fram som bildstormare. Tillika var han synnerligen obehärskad och ombytlig, varför han av samtiden fick vedernamnet Vändekåpa. Vid Sigismunds återkomst till Sverige predikade han mot hertig Carl och vid underrättelsen om slaget vid Stångebro emot Sigismund. Hans obehärskade utjutelser från predikstolen voro orsak till hans fängslande både 1599 och 1607. Som predikant var han annars av församlingen så omtyckt, att både meniga borgerskapet och rådmännen vid kyrkoherdedledigheten 1603 16.7 beslöto tillskriva hertig Carl med anhållan att få honom till kyrkoherde, och samma år 8.12 sattes han av borgmästare och råd på kyrkoherdeförslag jämte magister Hindrich Eberti, som varit vice pastor i Tyska församlingen.

Hans släktingar synas ej ha delat församlingens kärlek till Schepperus. Hans syster Elin, änka efter rådmannen i Stockholm Hans Andersson, gjorde honom och hans barn arvlösa i sitt testamente 1619 11.12 "alldenstund hann alltijdh hafwe waret hanne vnder Ögonen och ställt sigh emot sin Syster som Een wrång och motwillig Broder i thet han huarcken hafwer achtet hannes gode råd och trogne förmaningar Vthan mere föllgt sitt onda Sinne och sine wahnartige Barnns lättfärdige ingifwande".

Schepperus torde ha varit en förmögen man och ägde två hus vid Svartmannagatan.

### 13. CAROLUS PETRI HEDEMORENSIS 1600—1603.

Född på Vikmanshyttan i Hedemora landsförsamling, okänt när. Död i Stockholm 1603 11.7 i pesten, begr. i Storkyrkan. Son av bergsmannen *Per Jönsson* och hans hustru *N. N.* samt farbror till "den svenska lagfarehetens fader" Johan Stiernhöök.

Student i Jena 1590, i Wittenberg 1594 och mag. *ibid.* Hovpredikant hos hertig Carl 1590—1597. Skolmästare i Stockholm 1595—1598. Poenitentiarius *ibid.* 1598 12.3. Kyrkoherde i Nikolai och Solna 1600.

Gift med *N. N.*

Barn funnos, men hur många är okänt, liksom deras öden.

Kyrkoherde Carolus Petri köpte 1602 4.1 en tomt västantill nedanför S. Larses gränd, utanför stadsmuren.

14. JOHANNES SVENONIS RAUMANNUS 1604—1611.

Född cirka 1570 i Finland, troligen i Raumo. Död i Uppsala 1614 3.3. Son av fogden, sist proviantföreståndaren *Sven Bertilsson* och hans hustru *N. N.*

Student i Jena 1594, i Greifswald 1596 och i Wittenberg 1597 13.9. Mag. ibid. 1597 27.9, primus. Professor i matematik i Uppsala 1598. Tredje teol. professor ibid. 1600. Reste 1601 åter utomlands för vidare studier och blev 1604 teol. dr i Marburg. Han var just hemkommen från Tyskland till Stockholm, då han vid ett sammanträde å rådstugan, dit även menige man kallats, 1604 15.6 föreslogs till kyrkoherde i Nikolai. Han hade av en del borgare åtnjutit understöd för sina studier i Tyskland, men var okänd för större delen av borgerskapet, varför man önskade höra honom predika. Raumannus förklarade sig gärna emottaga ett val, men kunde ej hålla någon predikan förrän om fjorton dagar. Även måste tillstånd till hans val inhämtas av ärkebiskopen och capitulares. Han blev emellertid samma år kyrkoherde i Nikolai och Solna.<sup>1</sup> Rektor vid Uppsala universitet med titel av överste läsemästare 1610 6.10, tilltr. 1611 1.5.

Gift 1605, okänt var och när, med *Margareta Eriksdotter*, född och död okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: ? *Johannes Johannis Raumannus*, född och död okänt var och när. Student i Uppsala 1626 i april (Sthlm).

Ännu vid påsktid 1611 var Raumannus kvar i Stockholm, då han enligt gammal sed fick vin av staden. Vid pingst samma år nämnes successor Orsaken till hans utnämning till överste läsemästare i Uppsala var en önskan att råda bot på striderna mellan Rudbeckius och Messenius.

Raumannus var jämte en del andra kallad till undersökning i Stockholm 1606 rörande ett brev till Sigismund 1598, men lyckades fria sig.

15. OLAUS ERICI ELIMÆUS 1611—1619.

Troligen född i Elimä i Finland, okänt när. Död 1629, troligen i Viborg i Finland, okänt när. Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1595, i Rostock 1597 i juni, i Wittenberg 1601 och i Helmstädt 1601. Mag. utomlands. Var 1608 skolmästare i Enköping och begärdes i början av 1608 till professor i Uppsala. Skolmästare i Stockholm 1610. Prästvigd okänt var och när. Kyrkoherde i Nikolai och Solna 1611 21.3, tilltr. 1611 1.5. Biskop i Viborg 1618 16.7, tilltr. 1619 i augusti och tog avsked i Stockholms stads konsistorium 1619 27.8.

<sup>1</sup> Datum har ej kunnat fastsättas. Fullmakten finnes ej i riksregistraturet.



Gift, okänt var och när, med *Karin Simonsdotter*, född och död okänt var och när. — Hon hade en syster, som var gift med länsmannen i "Salabergs län" Anders Eriksson i Bröskeboll.

Huruvida barn funnits är okänt.

Till vice pastor efter Elimæus förordnades 1619 21.8 mag. Johannes Marci Bullernæsius, som kvarstod som vice pastor till 1621 1.5, då han tillträdde kyrkoherdetjänsten i Simtuna och Altuna. Han var far till kyrkoherden i RidRARholmen nr 23 Marcus Simming.

I alla biografier öfver professorn och kyrkoherden i Uppsala, sist utnämnde biskopen i Strängnäs, teol. dr Laurentius Olai Wallius uppgives denne ha blivit kyrkoherde i Nikolai 1620, ehuru ingen uppgift om utnämningdag lämnas. I riksregistraturet finnes ingen fullmakt för Wallius att vara kyrkoherde i Nikolai. Vid en sammankomst på rådhuset 1621 3.1 enade man sig om att hos änkedrottningen anhålla att han finge bliva kyrkoherde, men 1621 27.2 blev han utnämnd till förste teologie professor i Uppsala samt kyrkoherde där och i Heliga Trefaldighets församling. Samma dag avlät kungl. maj:t ett brev till Wallius att han med första skulle förfoga sig till Uppsala. Av Nikolai församlings vigselbok framgår att Johannes Marci Bullernæsius ännu 1621 28.1 förrättat vigsel och således då kvarstått som vice pastor och att Wallius aldrig förrättat någon vigsel i Nikolai, vilket han givetvis skulle ha gjort, om han varit församlingens kyrkoherde.

Wallius har således tydligen aldrig varit kyrkoherde i Nikolai. Han var änkedrottningens hovpredikant och hade i början av 1620 fått kallelse till kyrkoherdetjänsten i Nikolai, vilken kallelse han antog utan drottningens vetskap och utan att anhålla om avsked som hovpredikant. Han råkade härför i onåd och måste i maj 1620 göra skriftlig avbön. Se härom närmare Hofclereciets historia. Någon av hans tidigare biografier har tydligen fått den föreställningen att han då även var utnämnd till kyrkoherdetjänsten i Nikolai och tillträtt densamma och sedermera har uppgiften återkommit i senare biografier utan att man sökt utreda förhållandet.

#### 16. BENEDICTUS PETRI LEUCHOVIUS 1621—1623.

Född 1583, troligen i Veckholm, okänt när. Död i Stockholm 1623 16.8 i pesten, begr. i Storkyrkan. Son av kyrkoherden i Veckholm, Kungshusby och Torsvi *Petrus Benedicti* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1600 28.4 (Fjerdh.). Prästvigd okänt var och när. Skolmästare i Uppsala 1614. Teologie professor i Uppsala 1616. Universitetets rektor 1620 16.11. Kyrkoherde i Nikolai och Solna 1621 24.3, tilltr. 1621 1.5. Lämnade i slutet av april 1621 rektoratet vid universitetet till prorektor och avreste till Stockholm.

Gift okänt var och när med *Elsa Olofsdotter*, född okänt var och när, död 1623, härkomst okänd. Hon är tillika med tre barn begravd i mannens grav i Storkyrkan.

Barn: åtminstone fyra, bl. vilka

*Margareta*, född 1618 12.8, troligen i Uppsala, död i Stockholm 1666, begr. i Åbo domkyrka. Gift okänt var och när med häradshövdingen, sist lagmannen *Magnus Rhalambius*, adlad 1651 21.3 *Rålambstierna*, född i Uppsala 1606 9.12, död i Stockholm 1666 7.4, begr. i Åbo domkyrka.

*Britta*, döpt i Nikolai 1622 14.4, kanske ett av de tre barn, som begr. i faderns grav.

Över Leuchoviüs uppsattes 1629 i Storkyrkan en minnesvård, en mäsingstavla, för vilken betalning erlades 1629 7.9 till Jören Stakemakare.

### 17. JACOB JOHANNIS ZEBRAZYNTHIUS 1624—1639.

Född i Säbrå 1572 17.11. Död i Strängnäs 1642 9.7, begr. i Strängnäs domkyrka. Son av komministern i Säbrå, sist kyrkoherden ibid. *Johannes Laurentii* och hans första hustru *Kerstin Zynthius*. Bildade sitt egendomliga namn av födelseorten Säbrå och moderns namn Zynthius.

Studerade och blev magister utomlands. Logices professor i Uppsala 1612 30.3. Eloquentiæ professor ibid. 1613. Prästvigd okänt var och när. Erhöll 1616 Vendels pastorat som prebende. Kungl. hovpredikant 1621 och åtföljde konungen under fälttåget i Preussen. Kyrkoherde i Nikolai och Solna 1624 10.4, antagen som kyrkoherde 1624 21.4 enligt tänkeboken, men insattes som kyrkoherde först 1624 20.12 enligt saköreslängden. Erhöll 1634 Lovö som prebende i stället för Solna och tillträdde Lovö 1636. Biskop i Strängnäs 1639 26.1, tilltr. 1639 1.5. Han höll sin första session i Strängnäs domkapitel 1639 6.2, men återvände sedan till Stockholm. — Riksdagsman 1642.

Gift 1614, troligen i Uppsala, okänt när, med *Catharina Nilsson*, född i Uppsala 1595 5.1, död ibid. 1681 22.7, dotter av professorn, sist ärkebiskopen *Nicolaus Olai Bothniensis* och hans hustru *Elisabeth Grubb* i hennes första gifte.

Barn, som kallade sig Bureus:

*Anna*, född okänt var och när, död 1673 6.12, begr. i Jakobs kyrka 1674 2.2.

Gift i Nikolai 1635 8.2 med professorn i Uppsala, sist presidenten i Hovrätten över Pommern *Anders Gylle*, adlad 1639 20.8 *Gyldenclou*, i hans andra gifte, född på Slomarp i Högby 1602 20.12, död i Skånella 1665 10.1, begr. i Jakobs kyrka.

*Johannes*, född okänt var och när, död 1671 12.1, själarängning i Nikolai 1671 27.1. Assessor i Svea hovrätt.

*Christina*, född i Stockholm 1622 22.1, död 1696 1.7, okänt var. Gift i Nikolai 1638 2.9 med professorn i Uppsala, sist ärkebiskopen *Laurentius Matthie Stigzelius*, född i Stigsjö 1598 27.10, död i Uppsala 1676 31.8.

*Elisabeth*, född okänt var och när, död okänt var och när, men levde 1685. Gift 1647 24.2, okänt var, med sekreteraren, sist assessorn i Svea hovrätt *Samuel Schillerfelt*, adlad 1651 10.9 *Schillerfelt*, född i Strängnäs 1618 18.4, död i Stockholm 1665 12.2, begr. i Gåsinge kyrka.

*Nils*, döpt i Nikolai 1625 28.3, död i Norrköping 1681 20.1. Stadsresident i Norrköping, adlad 1654 13.5 *Burensköld*.

*Lars*, döpt i Nikolai 1627 26.9, död 1665, själarängning i Nikolai 1665 30.12. Riksantikvarie.

*Karin*, döpt i Nikolai 1629 4.7, död okänt var och när.

Zebrazynthus var initiativtagare till inrättandet av Stockholms gymnasium. På ett sammanträde med magistraten 1639 26.2, dit han inkallats, föreslog han att ett gymnasium skulle inrättas i Stockholm och ansåg att kyrkoherden i klostret, d. v. s. i Riddarholmen, lämpligen kunde tillika vara dess rektor.

#### 18. OLAUS LAURELIUS 1640—1648.

Född i Lyrestad 1585 10.8. Död 1670 6.4, begr. i Västerås domkyrka 1670 5.6. Son av bonden *Lars Svensson* i Håtorp och hans hustru *Ingeborg Ambjörnsdotter*.

Student i Uppsala 1609 12.9 (Vestg.). Student i Jena 1614, i Giessen 1614—1617, i Rostock 1617 i augusti och i Greifswald 1617—1618. Mag. i Greifswald 1617 17.10, primus. Guvernör för friherrarna Gustaf och Svante Horn 1619 16.4. Logices professor i Uppsala 1621 20.2. Prästvigd 1623 25.8, troligen i Uppsala. T. f. teologie professor i Uppsala 1624. Fjärde teologie professor ibid. 1625 13.6 och kyrkoherde i Uppsala Näs prebendepastorat. Tillträdde professuren genast, men Uppsala Näs först i april 1626. Erhöll 1635 i stället Danmarks prebendepastorat. Kyrkoherde i Nikolai och Lovö 1640 26.3, tilltr. 1640 1.5. Teol. dr i Uppsala 1640 22.6. Intog 1640 30.6 sin plats som preses i Stockholms stads konsistorium. Biskop i Västerås 1647 13.3, tilltr. 1648 11.7. Höll sin avskedspredikan i Storkyrkan 1648 4.6. — Å förslag till ärkebiskop 1670. — Riksdagsman 1635, 1640, 1647, 1649, 1650, 1652, 1654, 1655, 1660 i Stockholm och 1664 samt deltog i prästerskapets möten i Stockholm 1651 och i Göteborg 1659.

Gift i Uppsala 1622 30.6 med *Margareta Kenicius*, född på Brunsbo vid Skara 1601 27.6, död 1679 5.2, begr. i Västerås 1679 18.5, dotter av biskopen i Skara, sist ärkebiskopen *Petrus Kenicius* och hans hustru *Margareta Hansdotter Gammal*.

Barn: *Lars*, född i Uppsala på 1620-talet, stupade vid Warschau 1656 19.7. Major, adlad 1653 4.1 *Lagersköld*.

*Catharina*, född troligen i Uppsala på 1620-talet, död 1693, okänt var och när. Gift 1:0 i Nikolai 1647 10.5 med kungl. sekreteraren *Johan Mattsson Wijnblad* i hans andra gifte, född i Norrköping 1615 15.3, död 1659 30.8, jordfäst i Nikolai 1659 16.10 och gravsatt i Ostuna kyrka och 2:0 1663 12.1, okänt var, med stadsöversten i Stockholm *Johan Forbes*, född och död okänt var och när, levde 1678 30.8.

*Petrus*, född 1632 29.5, troligen i Uppsala, död 1645 16.1, begr. i Nikolai 1645 19.1.

*Margareta*, född i Uppsala 1634 21.3, död 1680 1.5, begr. i Västerås 1680 13.6. Gift 1:0 i Västerås 1652 8.8 med teologie professorn i Uppsala, sist utn.

kyrkoherden i Nikolai nr 21 *Ericus Odhelius* och 2:o 1668 14.1, okänt var, med kyrkoherden i Nikolai nr 22, sist biskopen i Västerås *Nicolaus Rudbeckius*. *Olaus*, född 1637 25.12, troligen i Uppsala, död 1642 7.12, okänt var.

Vid kyrkoherdevalet i Nikolai efter Zebrazynthius var Laurelius "hof-tjänarnes" kandidat; borgerskapet önskade få superintendenten i Göteborg mag. Andreas Prytz till kyrkoherde. — Laurelius' porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Litteratur:

Anton Hacklin, Olavus Laurelius, Hans lif och verksamhet, del 1—2, Luleå 1896.

19. SIMON BENEDICTI 1648—1649.

Född i Arboga 1601, okänt när. Död i Stockholm 1649 21.3, begr. i Storkyrkan. Son av pistolmakareäldermannen *Bengt Nilsson* och hans hustru *Malin Jöransdotter*.

Student i Uppsala 1624 i februari. Lärare i hebreiska vid Västerås gymnasium 1628. Mag. i Uppsala 1629 10.2. Prästvigd i Västerås 1630 24.6. Företog åren 1631—1632 utländska resor och blev 1632 lector physices vid Västerås gymnasium. Teol. lektor ibid. 1638. Kyrkoherde i Stora Tuna 1639 24.1. Kyrkoherde i Nikolai 1648 31.3, tilltr. 1648 1.5 och installerades 1648 30.7.

Gift i Västerås 1635 21.6 med *Christina Rudbeckius* i hennes första gifte, född 1621, okänt var och när, död i Västerås 1699 i februari, dotter av biskopen i Västerås *Johannes Rudbeckius* och hans andra hustru *Magdalena Hising* samt gift 2:o 1660, okänt var och när, med kyrkoherden i Köping mag. *Petrus Olai Vibyensis*, född 1611 22.9, död 1662 9.12.

Barn: *Malin*, döpt i Västerås 1636 17.7, död ung, okänt var och när.

*Cecilia*, döpt i Västerås 1637 5.9, död före fadern, okänt var och när.

*Johan*, döpt i Västerås 1638 18.11, begr. i Stora Tuna 1645 1.1.

*Benedictus*, född i Stora Tuna 1640, okänt när, död i Västerås 1672 10.3. Rektor vid Trivialskolan i Västerås.

*Carl*, döpt i Stora Tuna 1641 26.9, död i Svedvi 1675 1.6. Kyrkoherde i Svedvi.

*Christina*, döpt i Stora Tuna 1642 6.11, död okänt var och när, levde 1732 3.6.

Gift okänt var och när med professorn i österländska språk i Uppsala *Johannes Petri Buskagrius*, född i Stora Tuna 1629 24.8, död sinnessjuk 1698 18.4, okänt var.

*Malin*, döpt i Stora Tuna 1644 17.2, död 1728, okänt var och när. Gift i Västerås 1659 9.9 med kyrkoherden i Nyen, sist kyrkoherden i Fellingsbro *Johannes Christierninus*, döpt i Västerås 1631 27.3, död i Fellingsbro 1688 26.6.

*Catharina*, döpt i Stora Tuna 1645 1.11, död okänt var och när. Gift efter 1660, okänt var och när, med teologie lektorn vid Stockholms gymnasium och kyrkoherden i Solna, sist kyrkoherden i Köping mag. *Nicolaus Salanus*, född i Uppsala 1618, död i Köping 1671 13.10

*Simon*, döpt i Stora Tuna 1647 9.5, död okänt var och när, begr. i faderns grav.

*Maria*, döpt i Stora Tuna 1648 1.10, död okänt var och när, begr. i faderns grav.

20. ERICUS EMPORAGRIUS 1650—1666.

Född i Torsåker 1606, okänt när. Död i Strängnäs 1674 14.3. Son av kyrkoherden i Årsunda, sist kyrkoherden i Fitja och Hjalsta *Gabriel Erici Emporagrius* och hans hustru *Dorothea Olofsdotter*.

Enligt Hofclereciets historia student i Uppsala 1619 13.2, men återfinnes ej i studentmatrikeln denna dag. Däremot inskrevs i februari 1623 Ericus Gabriellis uplandus, som troligen är identisk med Emporagrius. Mag. i Uppsala 1632 13.3, primus. Företog sedan resor i Tyskland, Holland, England och Frankrike. Professor i fysik i Uppsala och akademiens sekreterare 1637 6.9. Prästvigd 1641 30.1, troligen i Uppsala och samtidigt professor i teologi samt kyrkoherde i Börje. Preses vid prästmötet i Uppsala 1644. Förste kungl. hovpredikant och drottningens biktfader 1645 9.8. Teol. dr i Uppsala 1648 26.1. Kyrkoherde i Nikolai 1649 20.12 och introducerades 1650 12.5 med bibehållande av sysslan som pastor i Hovförsamlingen. Tillika kyrkoherde i Lovö 1649 20.12. Biskop i Strängnäs 1664 26.8 och invigdes därtill i Storkyrkan i Stockholm 1664 28.8. Tog avsked i Stockholms stads konsistorium 1666 15.8. — Riksdagsman 1642, 1647, 1654, 1655, bägge riksdagarna 1660, 1664 och 1672, ledamot av utskottet för utrikes affärerna 1672. Deltog i prästerskapets möte i Stockholm 1651. — Å förslag till superintendent i Göteborg 1647.

Gift 1:0 okänt var och när med *Sara Eriksdotter Simtelius*, född okänt var och när, begr. i Riddarholmen 1647 26.10 enligt ringning i Nikolai, troligen dotter av kyrkoherden i Simtuna och Altuna *Ericus Thomæ* och hans hustru *N. N.* — 2:0 1648 5.11, troligen i Uppsala, med *Elisabeth Paulinus*, född 1630, okänt var och när, död 1652 30.5, begr. i Riddarholmen 1652 13.6 enligt ringning i Nikolai, dotter av ärkebiskopen *Laurentius Paulinus Gothus* och hans andra hustru *Brita Eriksdotter*. — 3:0 i Stockholm 1658 7.4<sup>1</sup> med *Anna Simonsdotter Depken* i hennes tredje gifte, född okänt var och när, död 1668 15.1, begr. i Nikolai 1668 7.4, dotter av handlanden i Västerås *Simon Simonsson Depken* och hans hustru *Christina Christophersdotter* samt gift 1:0 okänt var och när med borgaren i Stockholm *Johan Gert Gerdes*, född och död okänt var och när och 2:0 i Tyska församlingen i Stockholm 1642 20.11 med handelsmannen i Stockholm *Johan Ludvig Schütz*, född i Müstten i Österrike, okänt när, begr. i Nikolai 1650 28.5.

Barn: 1. *Erik*, född okänt var och när, begr. i Riddarholmen 1646 13.11 enligt ringning i Nikolai. Student i Uppsala 1644 26.10.

1. *Gabriel*, född i Uppsala 1639 21.5, död 1690 18.12, begr. i Strängnäs domkyrka. Lagman, adlad 1668 18.8 *Lillieflycht*.

1. *Catharina*, född okänt var och när, död 1657 i pesten, okänt var och när. Gift i Nikolai 1653 10.2 med arkiatern med. dr *Sven Bröms* i hans första gifte, född 1612, troligen i Ockelbo, begr. i Västerås 1693 22.10.

1. *Elisabeth*, född okänt var och när, begr. i Nikolai 1660 14.11. Gift i Nikolai 1658 16.11 med superintendenten i Visby, sist biskopen i Västerås *Johan Brodinus* i hans första gifte, född i Bro, Årkestiftet 1619 18.6, död i Västerås 1680 8.11.

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

*En son*, okänt i vilket gifte, begr. i Riddarholmen 1652 13.6 enligt ringning i Nikolai.

*En son*, okänt i vilket gifte, begr. i Riddarholmen 1652 26.9 enligt ringning i Nikolai.

*En son*, okänt i vilket gifte, begr. i Riddarholmen 1652 5.12 enligt ringning i Nikolai.

*En son*, okänt i vilket gifte, begr. i Nikolai 1663 1.3.

Stockholms stads konsistorium beslöt 1661 22.2 giva sin preses Emporagrius en attest om välförhållande, emedan ärkebiskopen förebrått honom att vara en "dominantum" över sina kolleger i konsistorium och att vara för hastig i en del ärendens avgörande.

Emporagrius lade stor vikt vid skolväsendet och sökte 1659 få hela lärarekåren vid Stockholms trivialskola ombytt, emedan han fann samtliga lärare odugliga.

21. ERICUS HAQUINI ODHELIUS utnämnd 1665, tilltr. ej.

Född i Od 1620 21.4. Död i Hamburg 1666 31.7, begr. i Uppsala domkyrka. Son av kyrkoherden i Od *Haquinus Laurentii* och hans hustru *Tolla Thoresdotter* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala 1636 18.10 (Vestg.). Prästvigd i Göteborg 1639 11.8 till faderns adjunkt. Mag. i Uppsala 1646 12.3. Legationspredikant i Paris 1647. Företog med kungligt understöd åren 1649—1651 en resa till tyska universitet, England, Holland och Danmark. E. o. teologie professor i Uppsala 1652 7.2. Femte teologie professor *ibid.* 1652 24.12. Fjärde teologie professor *ibid.* och kyrkoherde i Börje 1656. Teologie dr i Uppsala 1656 17.7. Universitetets rektor h. t. 1656. Kontraktspäst 1656. Tredje teologie professor och kyrkoherde i Danmark 1660. Promotor i teologiska fakulteten 1661 17.7. Blev vid inspektoratens upprättande 1663 inspektor för Vestgöta nation. Reste 1664 till Tyskland för att söka bot för svåra hemoroider och blev under vistelsen där utnämnd till kyrkoherde i Nikolai 1665 17.3, men avled i Hamburg på hemresan.

Gift i Västerås 1652 8.8 med *Margareta Laurelius* i hennes första gifte, född i Uppsala 1634 21.3, död i Västerås 1680 1.5, dotter av professorn i Uppsala, sedermera kyrkoherden i Nikolai nr 18, sist biskopen i Västerås *Olaus Laurelius* och hans hustru *Margareta Kenicius* samt gift 2:0 1668 14.1, okänt var, med kyrkoherden i Nikolai nr 22, sist biskopen i Västerås *Nicolaus Rudbeckius* i hans tredje gifte.

Barn: *Margareta*, född i Uppsala 1653 8.10, död i Strängnäs 1693 17.5. Gift 1668 16.1, okänt var, med professorn i Uppsala, sedermera biskopen i Strängnäs, sist ärkebiskopen *Eric Benzelius d. ä.* i hans första gifte, född i Nederluleå 1632 7.12, död i Uppsala 1709 17.2.

*Olof*, född 1655 3.11, döpt i Uppsala 1655 8.11, drucknade i Stockholm 1688 5.10, själaringsning i Nikolai 1688 8.10, begr. i Västerås 1689 15.1. Utnämnd professor i Dorpat, men hann ej tillträda.

*Catharina*, född 1657 15.5, döpt i Uppsala samma dag, död 1685 11.11, okänt var. Gift 1:0 i Västerås 1672 15.8 med sin styvbroder lektorn i Västerås

*Johannes Nicolai Rudbeckius*, döpt i Västerås 1646 4.1, död *ibid.* 1679 6.5 och 2:0 i Västerås 1680 1.6 med kungl. sekreteraren, sedermera inspektoren över Strömsholms län *Carl Hindersson*, född och död okänt var och när.<sup>1</sup> — Deras söner adlades Odelström.

*Lars*, född 1659 19.6, okänt var, död i Frankfurt am Main 1691 3.4. Teol. baccalaureus och skulle ha promoverats till teol. dr i Giessen. En av de största orientalisterna i Sverige haft.

*Erik*, född 1661 26.1, döpt i Uppsala 1661 29.1, död i Nikolai 1704 12.10. Assessor i Bergskollegium, adlad 1698 4.5 *Odelstierna*.

Odhelius var en av landets lärdaste teologer, men hatare av all tankefrihet och stark ivrare för den vedertagna ortodoxien. Han var även lärd orientalist och latinsk poet.

## 22. NICOLAUS RUDBECKIUS 1666—1671.

Född i Västerås 1622 5.1. Död *ibid.* 1676 2.9, begr. *ibid.* 1676 8.10. Son av biskopen i Västerås *Johannes Rudbeckius* och hans andra hustru *Magdalena Hising*.

Student i Uppsala 1640 4.6. Studerade sedermera i Tyskland, där han blev magister och hemkom 1643. Konsistorienotarie i Västerås 1644 27.7—1648 15.11. Prästvigd i Västerås 1644 25.2 av fadern. Var 1648 25.2 Eloquentiæ extra lector i Västerås och ännu 1649 1.1. Andre teologie lektor *ibid.* och kyrkoherde i Hubbo 1649 före 30.5. Förste teologie lektor i Västerås och kyrkoherde i Badelunda 1650 före 16.1. Poenitentiarius i Västerås 1658. Kyrkoherde i Hedemora 1658 20.5. Kyrkoherde i Stora Tuna 1662 24.2. Kyrkoherde i Nikolai 1666 21.5, tilltr. 1666 i augusti och intog 1666 15.8 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1667 27.10. Tillika kyrkoherde i Solna 1668. Biskop i Västerås 1670 3.8, vigdes till biskop i Uppsala domkyrka 1670 18.9 och tillträdde 1671 27.6. Tog avsked i Stockholms stads konsistorium 1671 19.6. — Respondens vid prästmötet i Västerås 1644. — Riksdagsman 1649, 1660 på riksdagen i Stockholm, 1668, 1672 och 1675, ledamot av utskottet för juridiska affärerna 1672.

Gift 1:0 i Stora Tuna 1644 20.10 med *Catharina Nenzenius*, född okänt var och när, död i Hedemora 1662, okänt när, dotter av kyrkoherden i Stora Tuna *Segeric Nenzenius* och hans hustru *N. N. (M. H-dotter)* i hennes första gifte. — 2:0 1663, okänt var och när, med *Anna Troilius* i hennes tredje gifte, född i Leksand 1622, okänt när, död i Stora Tuna 1666 17.3, dotter av kyrkoherden i Leksand *Uno Troilus* och hans hustru *Margareta Zebrazynthius* i hennes andra gifte samt gift 1:0 1634 med kyrkoherden i Falun mag. *Lars Blackstadius* i hans andra gifte, död 1640 19.5 och 2:0 1642 med burgrevnen i Falun, assessorn i Bergskollegium *Henrik Teit*, adlad 1652 20.3 *Teet*, i hans andra gifte, död i Falun 1657 i december. — 3:0 1668 14.1, okänt var, med *Margareta Laurelius* i hennes andra gifte, född i Uppsala 1634 21.3, död 1680 1.5, begr. i Västerås

<sup>1</sup> Ej funnen död i Kolbäck 1688—1730.

1680 13.6, dotter av professorn i Uppsala, sedermera kyrkoherden nr 18 i Nikolai, sist biskopen i Västerås *Olaus Laurelius* och hans hustru *Margareta Kenicius* samt gift 1:0 med professorn, utnämnde kyrkoherden i Nikolai nr 21 *Ericus Odhelius*.

Barn: 1. *Johannes*, döpt i Västerås 1640 4.1, död 1679 6.1, begr. i Västerås 1679 2.2. Eloquentiæ lector i Västerås.

1. *Magdalena*, döpt i Västerås 1647 13.9, död i Linköping 1726 24.2. Gift i Hedemora 1662 1.9 med assessorn i Svea hovrätt *Jöns Claesson Wallwik*, född i Aspeboda 1631 i oktober, död i Stockholm 1691 13.2.

1. *Margareta*, döpt i Västerås 1649 29.7, död ung, okänt var och när.

1. *Christina*, döpt i Västerås 1652 27.12, död okänt var och när, levde 1701. Gift 1:0 1669 7.11, troligen i Nikolai, E saknas, med professorn i Uppsala *Andreas Grubb*, död 1680 8.7 och 2:0 på 1680-talet, okänt var och när, med jägmästaren *Carl Fredrik Rotenburg*, adlad 1693 7.7 *Rotenburg*, född i Smedstorp 1648 29.8, död på Kydingeholm i Alunda 1697 21.8.

1. *Maria*, döpt i Västerås 1654 25.5, död okänt var och när, levde 1699. Gift i Nikolai 1671 12.1 med häradshövdingen *Erik Teet*, född 1646 5.1, död 1693 15.1, begr. i Selångers kyrka.

1. *Ett barn*, lucka för namnet, döpt i Västerås 1656 1.4, död okänt var och när.

1. *Anna*, född i Hedemora 1662 15.8, död i Västerås 1721 16.11. Gift 1:0 i Västerås 1675 29.12 med lektorn *ibid.*, sist kyrkoherden i Söderbärke mag. *Laurentius Barchius*, döpt i Västerås 1644 12.6, död i Söderbärke 1684 i december, begr. 1685 18.1 och 2:0 i Söderbärke 1686 4.1 med kyrkoherden *ibid.* mag. *Olaus Kalsemius*, född i Dingtuna okänt när, död 1716 11.1.

3. *En dotter*, namnet okänt, född okänt var och när, begr. i Västerås 1672 24.3, 2 år och 10 månader gammal.

3. *Margareta*, döpt i Nikolai 1671 31.3, begr. i Vaksala 1757 25.3. Gift 1:0 1689, okänt var och när, med assessorn *Gustaf Adolf Transehe von Roseneck*, född 1634, död i Tuna i Uppland 1710 9.5 och 2:0 i Tuna i Uppland 1710 25.10 med majoren *Daniel Bildstein*, född 1676, död i Vaksala 1749 6.7.

3. *Olof Laurelius*, döpt i Västerås 1674 18.8, begr. *ibid.* 1675 19.12.

### 23. OLAUS SVEBILIUS 1671—1679.

Född i Ljungby, Kalmar stift 1624 1.1. Död i Uppsala 1700 29.6, begr. i Uppsala domkyrka. Son av häradsfogden i Södra Møre *Jöran Ericsson* och hans hustru *Ingeborg Larsdotter*.

Student i Uppsala 1638, ej funnen i studentmatrikeln. Student i Königsberg 1640. Åter student i Uppsala 1641 25.11 (Smål.). Mag. *ibid.* 1649 7.5. Företog åren 1651—1656 utrikes resor. Konrektor i Kalmar 1652. Rektor *ibid.* 1656. Teologie lektor i Kalmar och slottspastor *ibid.* 1658 21.7. Prästvigd i Kalmar 1658 24.9. Tillika kyrkoherde i Ljungby 1659 22.10, tilltr. 1660 1.5. Preses vid prästmötet i Kalmar 1664. Kallad 1666 till professor i teologi i Lund, men avböjde. Ordinarie kungl. hovpredikant 1668. Överhovpredikant samt kyrkoherde i Nikolai och Solna 1671 23.5, tilltr. i juni och intog 1671 21.6 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1675 1.10. Lämnade i januari 1676 tjänsten vid hovet. Biskop i Linköping 1678 16.6, tilltr.



1679 1.5 och tog 1679 14.5 avsked i Stockholms stads konsistorium. Ärkebiskop 1681 8.9, tilltr. 1682 1.5. — Riksdagsman 1668, 1672, 1675, 1676 och 1680. Prästeståndets talman vid riksdagarna 1682, 1686, 1689, 1693 och 1697. Ledamot av utskottet för utrikes affärerna 1672, av sekreta utskottet 1680, 1682, 1686, 1689, 1693 och 1697.

Gift i Linköping 1658 3.10 med *Elisabeth Gyllenadler*, född i Linköping 1639 4.10, död ibid. 1680 2.3, begr. i Linköpings domkyrka, dotter av lektorn, sist biskopen i Linköping *Samuel Enander*, adlad 1658 1.5 *Gyllenadler*, och hans första hustru *Margareta Jönsdotter*.

Barn, adlade 1684 4.8 *Adlerberg*:

*Margareta*, född i Kalmar stad 1659 11.8, död i Västerås 1688 28.2. Gift i Nikolai 1675 26.5 med kyrkoherden i Maria Magdalena, sedermera kyrkoherden i Nikolai nr 24, sist biskopen i Västerås *Carl Carlsson* i hans första gifte, född i Kalmar stad 1642 24.11, död i Dingtuna 1708 14.4.

*Samuel*, född i Kalmar stad 1660 3.9, död i Jönköping 1709 10.2. Assessor i Göta hovrätt.

*Göran*, född i Kalmar stad 1662 6.1, död i Sachsen 1706 26.12. Major vid Livregementet till häst.

*Nicolaus*, född 1663 8.6, okänt var, död 1665 12.2, okänt var.

*Johan*, född 1665 25.9, okänt var, död 1665 28.10, okänt var.

*Helena*, född 1666 25.9, okänt var, död 1743 24.3, begr. i Riddarholmskyrkan. Gift 11.0 i Uppsala 1683 26.6 med kyrkoherden i Maria Magdalena nr 6, sist superintendenten i Karlstad *Jonas Laurentii Arnell*, född i Hudiksvall 1642 29.6, död i Karlstad 1707 12.11 och 21.0 1709 23.12, okänt var, med handelsborgmästaren i Stockholm *Axel Aulövill* i hans andra gifte, född 1652, död 1728 20.3, begr. i Riddarholmskyrkan.

*Carolus*, född 1669 7.4, okänt var, död 1673 30.12, begr. i Nikolai 1674 11.1.

*Johan*, född 1671 20.7, döpt i Nikolai 1671 26.7, död 1740 29.2, begr. i Jakob 1740 22.3. Hovrättsråd i Svea hovrätt.

*Magnus*, döpt i Nikolai 1672 6.12, död 1677 3.6, begr. i Nikolai 1677 16.9.

*Elisabeth*, född i Stockholm 1674 19.1, ej funnen i Nikolai C, död på Åby i Tjureda 1751 30.3. Gift 1692 11.10, troligen i Uppsala, med teologie professorn i Lund, sist biskopen ibid. *Jonas Petri Linnerius*, född i Skelefteå 1653 2.3, död i Lund 1734 10.2. — Deras barn blevo 1717 21.1 adlade *Linnerhielm*.

*Ingeborg*, döpt i Nikolai 1675 13.4, död 1675 17.12, begr. i Nikolai 1676 3.2.

*Anna Maria*, döpt i Nikolai 1677 3.12, död 1733 8.11, okänt var. Gift i Uppsala 1694 13.11 med teologie professorn i Uppsala *Johan Olderman*, adlad och adopterad 1693 18.3 *Cronstedt* (nr 1104 B) ehuru han såsom präst behöll namnet *Olderman*, döpt i Tyska församlingen i Stockholm 1660 3.10, död i Uppsala 1697 22.7.

Till Svebilii efterträdare föreslog magistraten i brev till ärkebiskopen 1678 5.9 teologie professorn i Uppsala dr Martin Brunner, teologie professorn ibid. dr Erik Benzelius eller teologie professorn ibid. dr Samuel Skunck.

Litteratur:

Folke Petersson, Olaus Svebilii intill ärkebiskopstiden, Stockholm 1940.

24. CARL CARLSSON 1679—1682.

Född i Kalmar stad 1642 24.11. Död på Gillberga gård i Dingtuna 1708 14.4, begr. i domkyrkan i Västerås 1708 24.6. Son av handlanden och rådmannen i Kalmar *Carl Jönsson* och hans hustru *Catharina Gertsdotter von Glaen*.

Student i Uppsala 1659 i oktober under namnet *Carolinus* (Kalm.). Mag. *ibid.* 1664 13.12, absens. Reste 1664 i juni på utländsk studieresa och besökte universiteten i Helmstädt, Leipzig, Wittenberg och Jena. Teol. lic. i Jena 1667. Reste sedan till Wien och Italien, varefter han 1669 över Frankrike begav sig till England. Efter uppehåll i Holland och Danmark hemkom han till Kalmar 1671. Prästvigd i Kalmar (?) 1671 eller 1672. Kungl. hovpredikant 1672 29.3. Tillika kyrkoherde i Danderyd och Lidingö 1673 27.1. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1674 13.11, tilltr. troligen 1675 1.1 och intog 1675 13.1 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Nikolai 1678 22.8, tilltr. 1679 1.5 och intog 1679 21.5 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Biskop i Västerås 1680 9.12, invigd till biskop i Uppsala 1681 10.3, tilltr. 1682 1.5. Teol. dr i Uppsala 1693 2.3. — Ledamot av 1675 års kommission för granskning av förmyndarstyrelsens drätselövervaltning. — Riksdagsman 1678, 1680, 1682, 1686, 1689, 1693 och 1697, ledamot av sekreta utskottet 1682, 1686, 1689 och 1693, av bankoutskottet 1693.

Gift 1:0 i Nikolai 1675 26.5 med *Margareta Svebilus*, född i Kalmar stad 1659 11.8, död 1688 28.2, begr. i Västerås 1688 24.4, dotter av teologie lektorn, sedermera kyrkoherden i Nikolai nr 23, sist ärkebiskopen *Olaus Svebilus* och hans hustru *Elisabeth Gyllenadler*, vilkas barn 1684 4.8 adlades med namnet *Adlerberg*. — 2:0 1688 1.12, okänt var, med *Catharina Bröms* i hennes andra gifte, född 1664 5.10, okänt var, död 1735 27.10, begr. 1735 30.12 enligt begravningsvers, dotter av arkiatern *Sven Bröms* och hans andra hustru *Catharina Margareta Helleday* samt gift 1:0 1680, okänt var och när, med räntmästaren *Johan Gottman*, adlad 1681 14.2 *Silfverklou*, född på Gottsunda i Heliga Trefaldighets församling, okänt när, död på Osel (?) 1686, okänt när.

Barn, adlade 1684 8.8 *Cederström*:

1. *Elisabeth*, född i Stockholm 1677 1.1,<sup>1</sup> död i Stockholm 1759 13.5, begr. i Bromma kyrka. Gift 1:0 i Dingtuna 1693 6.7 med hovpredikanten, sist utnämnde kyrkoherden i Hedemora, mag. *Olaus Berelius*, född i Stockholm 1662, okänt var och när, död i Sala 1700 12.8 och 2:0 1703 18.1, okänt var, med arkiatern och landshövdingen *Urban Hiärne* i hans tredje gifte, född i Skvorits i Ingermanland 1641 20.12, död i Stockholm 1724 10.3, begr. i Bromma kyrka.
1. *En dotter*, född i Stockholm 1678,<sup>1</sup> död spä, okänt var och när.
1. *Olof*, född 1679 28.9, döpt i Nikolai 1679 30.9, död "vid Götgatan"<sup>2</sup> 1645 23.3. Riksråd. Blev 1731 5.7 upphöjd i friherrligt stånd.
1. *Carl*, född 1680 12.12, döpt i Nikolai 1681 23.1, död 1693 6.9, okänt var. Student i Uppsala 1693 10.3.

<sup>1</sup> Maria Magdalena C saknas.

<sup>2</sup> Enligt dödlista.

1. *Catharina*, född 1682 22.8, döpt i Västerås 1682 24.8, död i Haraker 1739 9.12. Gift i Dingtuna 1700 8.7 med assessorn *Peter Johan von Bysing*, född 1665, död 1713 23.10, begr. i Dingtuna 1713 29.11.
1. *Christina*, född 1683 17.12, döpt i Västerås 1683 19.12, död ung, okänt var och när.
1. *Margareta*, född 1684 5.9, döpt i Västerås 1684 7.9, död efter mannen, okänt var och när. Gift i Dingtuna 1702 28.5 med kyrkoherden i Fransk-Lutherska församlingen, sedermera kyrkoherden nr 6 i Jakob och Johannes, sist superintendenten i Härnösand *Nicolaus Sternell*, född i Boteå 1667 6.1, död i Säbrå 1744 26.8.
1. *Samuel*, född 1685 21.11, döpt i Västerås 1685 25.11, död i Helsingborg 1710 14.3, begr. i Bromma kyrka i Stockholm. Kapten vid Södermanlands regemente.
1. *Gustaf*, född 1688 28.2,<sup>1</sup> död ung, okänt var och när.
2. *Helena*, född 1690 29.4, döpt i Västerås 1690 30.4, död 1753 1.1, begr. i Maria Magdalena 1753 8.1. Gift i Nikolai 1705 16.3 med kyrkoherden i Katarina, sedermera kyrkoherden i Nikolai nr 27, sist biskopen i Västerås *Sven Caméen*, född i Köla 1667 11.7, död i Västerås 1729 6.7.
2. *Sven*, född 1691 2.9, döpt i Västerås 1691 6.9, död i Vaksala 1767 12.1. Hovmarskalk.
2. *Charlotta*, född 1695 4.6, döpt i Dingtuna 1695 16.5, död på Gillberga gård i Dingtuna 1695 24.9, begr. i Västerås 1695 27.9.

## 25. MATTHIAS ISER 1682—1712.

Född i Alster 1645 7.10. Död i Västerås 1725 19.2, begr. i domkyrkan. Son av komministern i Väsehärad och Alster *Johannes Johannis Iser* och hans hustru *Märta Ekeblad* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala 1663 9.9 (Verml.). Mag. ibid. 1672 12.12. Prästvigd i Karlstad 1673.<sup>2</sup> Regementspastor vid Livregementet till häst 1674 14.12. Ordinarie kungl. hovpredikant 1676 18.8. Domprost i Göteborg 1678 23.2, tilltr. ej. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1678 23.8, tilltr. 1679 1.5 och intog 1679 21.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Nikolai 1681 29.6, tilltr. 1682 1.5 och intog 1682 17.5 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Tillika kyrkoherde i Lovö 1686. Teol. dr i Uppsala 1693 2.3. Biskop i Västerås 1711 21.4, tilltr. 1712 1.5 och invigdes till biskop i Storkyrkan i Stockholm 1712 1.6 av ärkebiskopen. Höll sin avskedspredikan i Nikolai 1712 18.5. — Riksdagsman 1680, 1682, 1686, 1689, 1693, 1697, 1710, 1713 och 1719, ledamot av sekreta utskottet 1680, 1682, 1686, 1689, 1693, 1697, 1710 och 1713.

Gift i Hovförsamlingen 1677 25.9 med *Margareta Nyman*, född 1658 1.1, död i Västerås 1720 6.3, dotter av handelsmannen i Falun *Olof Persson Nyman* och hans hustru *Helena Blackstadins*.

<sup>1</sup> Ej funnen i Västerås eller Dingtuna C.

<sup>2</sup> Karlstads domkapitels arkiv förstördes vid Karlstads brand 1865.

Barn, adlade 1689 8.2 *Iserbjelm*:

*Johan*, döpt i Maria Magdalena 1680 23.5, död i Uppsala 1697 28.5, begr. i Storkyrkan 1697 15.8. Student i Uppsala.

*Carolus*, döpt i Maria Magdalena 1681 21.6, död i Klara 1748 23.11. Justitiekansler. — Kallas i Svenska adelns ättartavlor Carl Olof.

*Gösta*, döpt i Nikolai 1682 14.12, död på landet, begr. i Nikolai 1735 12.10. Notarie i Svea hovrätt, erhöll 1727 29.7 avsked med sekreterares titel.

*Anna Maria*, döpt i Nikolai 1684 27.2, död 1707 30.5, begr. i Nikolai 1707 24.10. Gift 1704 29.3 enligt bröllopsskrifter, bokf. i Nikolai 1704 9.3, med handelsmannen *Hans Wennerstierna* i hans tredje gifte, född i Vänersborg 1654 8.1, död 1719 19.11, okänt var.

*Magnus Gabriel*, döpt i Nikolai 1685-22.11, död 1686 20.4.<sup>1</sup>

*Elisabeth (Lisken)*, född i Nikolai 1687 9.8, död 1740 18.11, begr. i Västerås 1741 24.1. Gift 1718 2.1<sup>2</sup> med majoren, sist översten *Abraham Melander*, adlad 1718 10.10 *Segersfelt*, född i Odensala 1675 23.11, död i Bolstad 1753 22.12. — Han var brorson till komministern i Nikolai serie II nr 12 Magnus Melander.

*Matthias*, döpt i Nikolai 1689 11.8, stupade vid Poltava 1709 28.6. Fänrik vid Dalregementet.

*Elias*, döpt i Nikolai 1690 29.10, död 1691.<sup>1</sup>

*Samuel*, döpt i Nikolai 1692 18.7, drunknade 1708, okänt var och när.<sup>1</sup> Student.

*Margareta*, döpt i Nikolai 1695 24.6, säkerligen det barn för vilket själaringsning i Nikolai 1696 27.10.

*Margareta*, döpt i Nikolai 1700 2.7, död i Klara 1745 20.11. Gift 1720 21.6<sup>2</sup> med assessorn, sist hovrättsrådet i Svea hovrätt *Hans Olivecrona*, döpt i Nikolai 1678 22.7, död i Klara 1741 22.1.

Iser var en praktiskt dugande man och stod i stor gunst hos Carl XI. Även som enskild person visade han stor driftighet och lyckades skapa en stor förmögenhet. Han var bl. a. stor delägare i Nyköpings mässingsbruk. Som lärd åtnjöt han ej samma anseende. I Västerås fanns en nidvisa om honom:

Episcopus Iser  
In studiis miser . . .

På grund av prästbristen under pesttiden fick Iser 1710 4.11 tillstånd av senaten att förrätta prästvigningar. Efter prästexamen inför Stockholms stads konsistorium skedde prästvigning i Storkyrkan 1710 20.11 då Iser prästvigde sex prästkandidater och 1710 16.12, då han prästvigde fem kandidater.

## 26. SAMUEL TÖRLING 1712—1718.

Född i Törnsfall 1662 20.12. Död i Nikolai 1718 4.2. Son av komministern i Törnsfall, sist kyrkoherden i Krigsberg *Magnus Axelsson* och hans hustru *Rachel Jonsdotter Planander*.

<sup>1</sup> Ingen själaringsning funnen i Nikolai.

<sup>2</sup> Säkerligen i Västerås, E saknas.

Student i Uppsala 1684 16.2 (Östg.). Prästvigd i Linköping i september 1693 till pastorsadjunkt i Riddarholmen. Mag. i Uppsala 1694 11.12. E. o. predikant vid Livgardet i maj 1695. Tillika vice pastor i Jakob och Johannes 1695 1.5—januari 1696 under kyrkoherdens sjukdom. Pastorallex. i Uppsala 1696 14.11. Regementspastor vid Livgardet 1698 22.3, tilltr. 1699 1.5 och följde 1700 27.4 regementet i fält till Danmark och genom Lifland, Lithauen och Polen, varvid han bl. a. bevistade slaget vid Narva. Kungl. hovpredikant 1702 11.5, tilltr. 1703. Kyrkoherde i Maria Magdalena 1705 8.5, tilltr. 1706 1.5 och intog 1706 30.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Nikolai 1712 31.3, tilltr. 1712 1.5 och intog 1712 3.6 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. — Riksdagsman 1713 och ledamot av sekreta utskottet. — Hans porträtt finnes både i Maria Magdalena församlings och Nikolai församlings ägo.

Gift 1:0 i Nikolai 1696 21.6 med *Margareta Helleday*, född okänt när, troligen i Nikolai, död i Stockholm 1697 25.7, begr. i Storkyrkan 1697 19.9, dotter av handelsmannen *Wilhelm Helleday* och hans hustru *Catharina Robertsdotter Petre*. — 2:0 i Nikolai 1700 23.1 med *Wendela Roland*, döpt i Nikolai 1680 29.7, död 1711 2.1, själaringsning i Nikolai 1711 3.1, dotter av handelsmannen *Roland Eliæson* och hans hustru *Brigitta Eriksdotter Ångerman* i hennes första gifte. — 3:0 i Nikolai 1713 12.11 med *Sara Roselius*, döpt i Nikolai 1684 24.1, död ibid. 1764 27.6, dotter av handelsmannen *Johan Roselius* och hans hustru *Catharina Andersdotter Boij*.

- Barn: 1. *Robert Wilhelm*, döpt i Livgardets Klarabataljon 1697 8.4, död i Maria Magdalena 1747 10.11. Student i Uppsala 1712 10.11, var 1718 e. o. notarie i Norrmalms kämnärsrätt, 1731 student i Lund och kallas vid bouppteckningen endast herr.
2. *En son*, född okänt var och när, död ung, okänt var och när.
2. *En son*, född okänt var och när, död ung, okänt var och när.
2. *Samuel*, född på sommaren 1707, död i Nikolai 1740 3.1 (inf. i F under 4.1). Konsistorienotarie i Stockholm.
2. *Daniel*, född i december 1708, död i Nikolai 1730 11.6 (inf. i F under 12.6). Juris studerande.
3. *Brita Catharina*, döpt i Nikolai 1714 6.10, död ibid. 1782 14.1.
3. *Johan Magnus*, född 1715, ej funnen i Nikolai C, död i Riddarholmen 1780 9.9. Hovrättsråd i Svea hovrätt.

Törpling ingick alla gånger förmögna giften. Han skänkte 1706 20.6 till Maria Magdalena kyrka en kalk, en oblatask och en oblatallrik av silver. — Hans porträtt finnes både i Maria Magdalena församlings och i Nikolai församlings ägo.

## 27. SVEN CAMÉEN 1719—1725.

Född i Köla 1667 11.7. Död i Västerås 1729 6.7, begr. ibid. 1729 31.8. Son av kyrkoherden i Köla, sist superintendenten i Karlstad, mag. *Benedictus Svenonis Caméen* och hans hustru *Christina Carlberg*.

Student i Uppsala 1685 10.9 (Verml.). Mag. ibid. 1691 10.12. Reste 1695 till Tyskland för att besöka olika akademier. Prästvigd i Karlstad 1698<sup>1</sup> till pastorsadjunkt i Nikolai. E. o. kungl. hovpredikant 1700. Andre predikant vid Livdrabantkåren 1701 13.5. Förste predikant ibid. 1701 30.7. Pastor vid Livgardet 1703 11.6. Vice överhovpredikant och fältsuperintendent 1703 11.7. Kyrkoherde i Katarina 1704 24.4, tilltr. 1704 11.9 och intog 1704 5.10 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Nikolai 1718 30.4, tilltr. 1719 1.5, men intog redan 1718 6.8 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1719 20.3. Biskop i Västerås 1725 13.4, tilltr. 1725 1.5 och tog 1725 24.5 avsked i Stockholms stads konsistorium. — Utsågs 1705 till preses vid nästa prästmöte i Uppsala. Detta hölls 1707, men vem som då var preses framgår ej av protokollet. — Å förslag till kyrkoherde i Nikolai 1711 och till superintendent i Karlstad 1722. — Riksdagsman 1710, 1719, 1720, 1723 och 1726—27, ledamot av sekreta utskottet 1720 och 1726—27.

Gift i Nikolai 1705 16.3 med *Helena Cederström*, döpt i Västerås 1690 30.4, död 1753 1.1, begr. i Maria Magdalena 1753 8.1, dotter av biskopen i Västerås *Carl Carlsson* och hans andra hustru *Catharina Bröms* i hennes andra gifte. — Biskop Carlsson var 1679—1682 kyrkoherde nr 24 i Nikolai.

Barn, adlade 1726 14.9 *Caménsköld*:

*Catharina Christina*, döpt i Katarina 1707 30.11, död i Hanebo 1765 13.12.

Gift 1:0 i Huddinge 1730 31.12 med statssekreteraren *Henrik Bunge*, friherre Bunge 1731 5.7, i hans andra gifte, döpt i Nikolai 1672 11.9, död 1737 4.5, begr. i Tyska församlingen i Stockholm 1737 10.5 och 2:0 i Huddinge 1743 21.8 med presidenten i Åbo hovrätt, sist presidenten i Svea hovrätt greve *Carl Frölich* i hans andra gifte, född i Västergötland 1680, okänt var och när, död i Maria Magdalena 1754 14.12

*Carl Bengt*, döpt i Katarina 1709 9.9, död i Fredrikshamn 1741 29.9. Löjtnant vid Livgardet.

*Elisabeth*, döpt i Katarina 1716 16.9, död okänt var och när, men före 1726.

## 28. NICOLAUS BARCHIUS 1725—1731.

Född i Västerås 1676 25.11. Död ibid. 1733 16.2, begr. ibid. 1733 1.5 i domkyrkan. Son av lektorn i Västerås, sist kyrkoherden i Söderbärke mag. *Laurentius Barchius* och hans hustru *Anna Rudbeck* i hennes första gifte samt dotterson till kyrkoherden i Nikolai nr 22 Nicolaus Rudbeckius.

Student i Uppsala 1689 13.2. (Nation ej angiven.) Reste 1699 på studieresa till Danmark, Tyskland, Holland och England. Mag. i Uppsala 1700 11.12, absens. Prästvigd i Västerås 1702 17.8 till huspredikant hos kungl. rådet greve Nils Gyldenstolpe. Notarie i Hovkonsistorium 1703 7.10 samt

<sup>1</sup> Karlstads domkapitels arkiv förstördes vid Karlstads brand 1865.

e. o. kungl. hovpredikant. Hans sista protokoll i Hovkonsistorium är från 1706 8.8. Änkedrottningens hovpredikant 1706 i februari och intog 1706 4.4 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Domprost i Västerås 1709 27.11, tilltr. 1711 1.5 och avgick 1720 1.5. Änkedrottningens biktfader 1710 7.4. Överhovpredikant och drottningens biktfader 1719 5.3. Teol. dr i Uppsala 1719 20.3. Intog sin plats som preses i Hovkonsistorium 1719 22.7 och tog 1725 21.5 avsked där som överhovpredikant och pastor i Hovförsamlingen, men kvarstod såsom drottningens biktfader. Kyrkoherde i Nikolai 1725 14.5 med tillträde från 1725 1.5 och intog 1725 24.5 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Biskop i Västerås 1729 24.11, tilltr. 1731 1.5 och invigdes till biskop i Storkyrkan i Stockholm 1731 20.6. — Riksdagsman 1713, 1719, 1726—27 och 1731, ledamot av sekreta utskottet 1713, 1726 och 1731 och av bankoutskottet 1713. Ledamot av Slottsbyggnadsdeputationen 1727 26.10—1731 5.5.

Gift 1:0 i Lund 1707 1.8 med *Maria Steuchius*, född 1689 14.6, troligen i Härnösand eller Säbrå, död 1719 11.6, begr. i Västerås 1719 24.6, dotter av superintendenten i Härnösand, sedermera biskopen i Lund, sist ärkebiskopen *Matthias Steuchius* och hans hustru *Anna Terserus*. — 2:0 i Riddarholmen 1720 26.4 med *Maria Eufrosyna Franc*, född 1682, okänt var och när, död i Stockholm<sup>1</sup> 1751 14.3, dotter av landshövdingen *Peder Franc* och hans hustru *Catharina Johansdotter Oljeqvist*.

- Barn: 1. *Anna Brigitta*, född cirka 1709, okänt var och när, död 1740, okänt var och när. Gift efter 1735<sup>2</sup> med löjtnanten *Casper Adolf Cederholm von Schmalsee* i hans andra och mellersta gifte, född 1701 2.2, död i Järpås 1785 9.7.
1. *Maria Elisabeth*, döpt i Västerås 1711 4.11, död 1738 26.1, okänt var. Gift i Västerås 1735 18.3 med löjtnanten, sist kommandören *Johan Gripenstedt* i hans första gifte, döpt i Göteborg, *Christine* 1706 31.8, död i Stora Mellby 1762 26.6.
1. *Matthias*, döpt i Västerås 1713 2.5, död 1721, troligen i Uppsala, okänt när. Inskreven som student i Uppsala 1721 12.1, minderårig.
1. *Samuel*, döpt i Västerås 1715 12.1, död ung, okänt var och när.
1. *Lars*, född i Västerås 1716 13.4, död ibid. 1745 4.6. Fil. mag.
2. *Pebr*, döpt i Hovförsamlingen 1724 22.9, död i Nikolai 1728 16.3.

Enligt likpredikan över Barchius av Eric Alstrin skall Barchius i sitt andra gifte även ha haft en dödfödd son. Denne har ej påträffats i någon kyrkobok.

Barchius var en av ortodoxiens ledare i Stockholm mot pietism och dipellianism. Han ledde konsistorii åtgärder mot Eric Tolstadius och var författare till det betänkande, som konsistorium 1728 13.12 ingav till kungl. maj:t, vari yrkades att Tolstadius skulle på behaglig tid sättas från ämbetet.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon F i Stockholm.

<sup>2</sup> Västerås E saknas 1702—1740.

29. ANDREAS KALSENIUS 1731—1735.

Född i Söderbärke 1688 1.11. Död i Västerås 1750 24.12, begr. i Västerås 1751 19.2 i domkyrkan. Son av kyrkoherden i Söderbärke mag. *Olaus Kalsenius* och hans hustru *Anna Rudbeck* i hennes andra gifte samt halvbror till företrädaren i Nikolai och dotterson till kyrkoherden i Nikolai nr 22, *Nicolaus Rudbeckius*.

Student i Uppsala 1698 4.5 (Vestm.). Mag. ibid. 1713 21.5. Prästvigd i Västerås 1716 22.5 till huspredikant hos kungl. rådet greve Gustaf Cronhielm. Vice pastor i Söderbärke efter fadern 1717. Regementspastor vid Dalregementet 1717. Deltog i 1718 års fälttåg i Norge samt var närvarande vid drabningen vid Baggensstäket 1719. Andre pastor vid Livdrabantkåren 1720, tilltr. 1721 och intog 1721 3.11 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. E. o. kungl. hovpredikant 1720, ordinarie i juni 1722. Vice preses i Hovkonsistorium 1725 21.5. Kungl. överhovpredikant och preses i Hovkonsistorium 1728 13.3. Kyrkoherde i Nikolai 1730 15.9, tilltr. 1731 1.5 med bibehållande av tjänsten som överhovpredikant, och intog 1731 31.5 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Greifswald 1730. Biskop i Västerås efter halvbrodern *Barchius* 1733 8.11, tilltr. 1735 1.5. — Riksdagsman 1734, 1738—39, 1740—41, 1742—43 och 1746—47, ledamot av sekreta utskottet 1734, 1738—39, 1742—43 och 1746—47.

Gift i Garpenberg 1723 22.1 med *Elisabeth Lemoine*, född i Garpenberg 1700 25.11, död vid Sättra brunn 1773, begr. i Västerås 1773 20.7, dotter av inspektoren på Garpenberg *Isaac Lemoine* och hans hustru *Clara Moell*.

Barnlös.

Biskop Kalsenius var en sträng och fruktad ordningsmänniska, sträv och befallande, men dugande (Muncktell, Vesterås stifts herdaminne). Han var ledamot av kungl. kommissionen av 1728 7.3 för undersökning av Eric Tolstadii förhållande till dippelianismen och tillhörde den minoritet inom kommissionen, som ville döma Tolstadius. Han instiftade den Kalsenianska professuren i Uppsala och donerade Sättra brunn till universitetet. Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Kalsenius misstänktes på sin tid att i hemlighet ha vigt konung Fredrik och fröken Taube. Lovisa Ulrika kallar honom i ett brev till sin broder Fredrik den store ”den störste skurk i världen”.

30. ERIC ALSTRIN 1735—1743.

Född 1683 3.2, döpt i Hovförsamlingen 1683 6.2. Död i Strängnäs 1762 4.11. Son av kungl. hovpredikanten och notarien i Hovkonsistorium, sist kyrkoherden i Leksand *Laurentius Andreæ Alstrinius* och hans första hustru *Christina Eriksdotter Ångerman*.



Student i Uppsala 1691 16.2 (Vestm.). Företog åren 1706—1712 utländska resor. Disputerade i Greifswald 1708 5.9; mag. *ibid.*, primus. Vice bibliotekarie i Uppsala 1716. Akademisekreterare 1719 22.7. Logices et metaphysices professor i Uppsala 1723 17.5. Prästvigd 1727 16.5, okänt var. Kyrkoherde i Leksand 1731 16.2, tilltr. 1732 1.5. Teol. dr i Uppsala 1732 23.2. Kyrkoherde i Nikolai 1734 12.8, tilltr. 1735 1.5 och intog 1735 4.6 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Biskop i Växiö 1742 12.7, tilltr. 1743 1.5. Biskop i Strängnäs 1748 17.10, tilltr. 1749 1.5. — Riksdagsman 1734, 1738—39, 1740—41, 1742—43, 1746—47 och 1751—52, ledamot av sekreta utskottet 1734, 1738—39, 1742—43 och 1746—47. — Ä förslag till superintendent i Karlstad 1741, till biskop i Västerås 1751 och till ärkebiskop 1758.

Gift i Norrköping, Olai 1721 24.8 med *Margareta Asp*, född i Norrköping, Olai 1706 3.8, död på Hamra i Fröslunda 1765 3.3, dotter av kyrkoherden i St Olai i Norrköping, sist superintendenten i Härnösand *Petrus Asp* och hans hustru *Elisabeth Steuchius*.

Barn: *Matts*, född i Leksand 1722,<sup>1</sup> okänt när, död i Klara 1790 5.4. Aktuarie i Svea hovrätt. Adlad 1756 9.11 *von Alstrin*, men tog ej introduktion å Riddarhuset. — Ägde Hamra i Fröslunda.

*Anna Christina*, född i Uppsala 1724 12.3, begr. *ibid.* 1724 12.7.

*Petrus*, född i Uppsala 1725 30.5, begr. *ibid.* 1728 17.7.

*Erik*, född i Leksand 1732 30.12, begr. i Nikolai 1748 24.3.

*Elisabeth Margareta*, född i Leksand 1734 30.5, död *ibid.* 1734 9.6.

*Elisabeth*, född i Nikolai 1736 9.8, död *ibid.* 1736 21.8.

*Maria Elisabeth*, född tv. i Nikolai 1737 28.9, död *ibid.* 1737 23.11.

*Anna Christina*, född tv. i Nikolai 1737 28.9, död *ibid.* 1741 18.1.

*Laurentius (Lars)*, född tv. i Nikolai 1741 7.4, död på Hamra i Fröslunda 1775 7.11. Stallmästare. Adlad 1756 9.11 *von Alstrin*, men tog ej introduktion å Riddarhuset.

*Christina*, född tv. i Nikolai 1741 7.4, död *ibid.* 1741 14.7.

*Eva Margareta*, född i Växiö 1743 14.10, död i Floda, Strängnäs stift 1767 24.12.

Adlad 1756 9.11 *von Alstrin* men tog ej introduktion å Riddarhuset. Gift på Hamra i Fröslunda 1758 24.8 med kyrkoherden i Floda, Strängnäs stift mag.

*Jöns Bergstedt*, född på Bästhult i Markaryd 1717, död i Floda 1780 30.4.

Alstrin uppträdde såsom preses i Stockholms stads konsistorium mot den pietistiska propagandan på ett mildt och fördragsamt sätt, som hade en välgörande inverkan även på motståndarna. Emedan ingen efterträdare var utnämnd fortsatte han på konsistorii anhängan att leda dess förhandlingar t. o. m. 1743 17.5 emedan han som riksdagsman vistades i Stockholm. Som riksdagsman tillhörde han mösspartiet, men anslöt sig till den mera moderata riktningen inom partiet. Han ägde gården Hamra i Fröslunda socken i Uppland. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

<sup>1</sup> Enligt Fröslunda A I, Leksands C saknas.

31. ANDREAS BERGIUS 1744—1750.

Född i Töfsala i Finland 1691 eller 1693. Död i Nikolai 1750 23.8. Son av kyrkoherden i Töfsala *Andreas Petri Bergius* och hans hustru *N. N.*

Student i Åbo cirka 1713. Student i Uppsala 1715, men har ej återfunnits i studentmatrikeln. Mag. ibid. 1719 16.6. Docent i Rostock 1720. Prästvigd okänt var och när, troligen i Åbo. Teologie adjunkt i Åbo och kyrkoherde i Pihis 1724. Preses vid prästmötet i Åbo 1726. Assessor i Åbo domkapitel 1726. Tredje teologie professor i Åbo och kyrkoherde i Nådendal 1728 5.1. Teol. dr i Åbo 1733 8.5. Förste teologie professor i Åbo och domprost ibid. 1734 13.6. Tillika kyrkoherde i Åbo svenska församling 1735 23.4. Kyrkoherde i Nikolai 1744 22.5, tilltr. genast och intog 1744 7.8 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. — Riksdagsman 1738—39, 1740—41 och 1746—47, ledamot av sekreta utskottet 1738—39 och 1746—47. — Å förslag till biskop i Åbo 1734.

Gift i Åbo 1730 10.12 med *Anna Margareta Meurman*, född cirka 1707,<sup>1</sup> död okänt var och när, levde ännu 1772, dotter av kamreraren, sist bankokommissarien *Johan Meurman* och hans hustru *Anna Roselius*.

Barn: *Anders*, född 1731 27.10, okänt var, död i Klara 1764 12.2. Bankobokhållare.

*Johannes*, född 1732 15.12, okänt var, död i Nådendal 1732 25.12.

*Anna Sara*, född i Åbo<sup>2</sup> 1735, okänt när, död i Gällersta 1785 14.6. Gift före 1761 30.1, okänt var och när, med kyrkoherden i Kumla, Strängnäs stift

*Daniel Josua Stenius*, född i Kvistbro 1719 30.12, död i Kumla 1780 17.6.

*Catharina Johanna*, född i Åbo svenska församling 1736 18.8, död i Jakob 1804 22.8 å Drottninghuset, bokf. i Johannis F. Gift före 1764, okänt var och när, med kyrkoherden i Sköldinge *Petrus Stenius* i hans tredje gifte, född 1712, död i Sköldinge 1772 6.12.

*Eva Ulrika*, född i Åbo svenska församling 1737 26.10, död ung, okänt var och när.

*Ernst Johan*, född i Åbo svenska församling 1739 17.2, död ung, okänt var och när.

*Petter*, född i Åbo svenska församling 1742 17.2, död efter 1772, okänt var och när. Blev 1760 kontorsskrivare i Riksbanken, fick 1768 avsked och blev vice hovkvartermästare och var 1772 hovkvartermästare. — Han föll som barn en gång ut från ett fönster i Nikolai kyrkoherdehus ned i Urvädersgränd utan att skadas, vilket återgivits å ett kopparstick av komministern i Jakobs och Johannes församling Erik Geringius.

*Carl Fredrik*, född i Åbo svenska församling 1743 17.11, döpt endast till *Friedrich*, död i Nikolai 1772 31.3. Kontorsskrivare i Kammarkollegium.

*Samuel*, född i Nikolai 1745 12.5, död okänt var och när före 1764 12.2.

*Margareta Ulrika*, född i Nikolai 1750 23.2, död i Örebro 1812 6.8 å fattighuset. Gift mellan 1769 och 1772, okänt var och när, med postinspektoren i

<sup>1</sup> Har ej kunnat påträffas i någon C i Stockholm. Hon hade syskon döpta i Nikolai 1706, 1709 och 1710.

<sup>2</sup> Enligt Gällersta A I.

Örebro *Nils Lundman* i hans andra gifte, född i Kristianstad 1733 22.3, död i Örebro 1808 11.3.

Vid kyrkoherdevalet i Nikolai 1743 erhöll kyrkoherden i Värmdö, sist kyrkoherden i Katarina, Andreas Båld de flesta rösterna, men kungl. maj:t förordnade 1743 6.12 om nytt val sedan Stockholms stads konsistorium påpekat att den som bleve kyrkoherde i Nikolai borde vara lämplig att vara preses i konsistorium. Detta ansågs ej vara fallet med Båld, som var pietistiskt sinnad.

Bergius var redan 1749 sjuklig och sällan närvarande i konsistorium. Under 1750 var han aldrig närvarande vid något sammanträde.

### 32. GEORG (JÖRAN) CLAES SCHRÖDER 1752—1771.

Född i Göteborg 1714 2.8. Död i Karlstad 1773 12.1. Son av lektorn i Göteborg, sedermera kyrkoherden i Katarina nr 7, sist biskopen i Kalmar *Herman Schröder* och hans hustru *Anna Catharina Schröder*.

Student i Uppsala 1728 14.2 (Vestm.). Student i Lund 1735 24.9 (Kalm.). Mag. ibid. 1738 15.5. Prästvigd av fadern i Katarina kyrka i Stockholm 1738 24.8. Lektor vid Kalmar gymnasium 1739. Ordinarie kungl. hovpredikant 1742 28.5 och intog 1742 6.10 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Överhovpredikant 1748 20.12, tilltr. 1749 15.2, då han även blev konungens bikt-fader. Kyrkoherde i Nikolai 1751 31.8, tilltr. 1752 1.5 och intog 1752 5.5 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1752 15.6. Ordenspredikant 1753. Lämnade 1756 denna befattning och överhovpredikanttjänsten, men kvarstod som konungens bikt-fader. Superintendent i Karlstad 1770 9.7, tilltr. 1771 1.5. Biskop ibid. 1772 1.10. — Fullmäktig i Barnhus- och hospitalsdeputationen 1757—1762. Fullmäktig i Riksbanken 17..—1766. — Riksdagsman 1755—56, 1760—62, 1765—66 och 1771—72, ledamot av sekreta utskottet 1765—66. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Gift 1:0 1746, okänt var och när<sup>1</sup> med *Margareta Elis*, döpt i Nikolai 1721 6.6, död ibid. 1770 19.3, dotter av överdirektören vid Stora sjötullen i Stockholm *Peter Elis* och hans hustru *Margareta Ekebon*. — 2:0 på Hjälmarsberg i Almby 1771 16.5 med *Ulrika Christina Åkerhielm*, född i Almby 1744 24.6, död ibid. 1795 8.5, dotter av häradshövdingen, sist kammarrevisionsrådet *Gillis Åkerhielm* (adliga ätten nr 987) och hans hustru *Eva Juliana Hacker*.

Barn, adlade 1759 10.10 *Schröderheim*:

1. *Elis*, född 1747 26.3, döpt i Hovförsamlingen 1747 28.3, död på Järva i Solna 1795 30.8. Statssekreterare. Landshövding.
1. *Herman*, född i Hovförsamlingen 1749 23.4, död i Karlstad 1802 13.11. Biskop i Karlstad.

<sup>1</sup> Troligen i Hedvig Eleonora, E saknas 1734—1755.

1. *Göran*, född i Nikolai 1752 18.9, död i Klara 1815 8.4. Hovrättsråd i Svea hovrätt.

1. *Anna Margareta*, född i Nikolai 1754 26.4, död *ibid.* 1755 19.5.

1. *Ulrika Sofia*, född i Nikolai 1755 29.5, död i Västerås 1812 14.4. Gift i Stockholm<sup>1</sup> 1775 8.5 med kyrkoherden i Adolf Fredrik, sedermera kyrkoherden i Nikolai nr 37, sist biskopen i Västerås *Johan Gustaf Flodin*, född i Torshälla 1741 18.1, död i Västerås 1808 4.1.

Schröder företog 1738 studieresa till universiteten i Köpenhamn och Greifswald och påföljande år till universiteten i Halle och Göttingen. Han blev 1751 kronprinsens lärare i kristendom och 1753 även arvränsarnas kristendoms lärare.

### 33. DANIEL HENRIK HERWEGHR 1771—1775.

Född i Nedre Ullerud 1720 28.4. Död å Forsbacka bruk i Mo socken 1787 28.9 under en visitationsresa, begr. i Fellingsbro kyrka. Son av lektorn i Karlstad *Gustaf Herweghr* och hans hustru *Sara Elisabeth Tilas* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1734 11.3 (Dalk.). Mag. *ibid.* 1746 6.6. Kollega vid Trivialskolan i Falun 1748. Vice adjunkt vid Västerås gymnasium 1749, ordinarie 1750. Vice lektor *ibid.* 1752. Prästvigd i Västerås 1755 5.10. Lektor i grekiska vid Västerås gymnasium 1758. Domprost i Västerås 1765 6.2, tilltr. 1766 1.5. Teol. dr i Lund 1768 25.6. Kyrkoherde i Nikolai 1771 25.1, tilltr. 1771 1.5 och intog 1771 6.5 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Biskop i Karlstad 1773 22.4, tilltr. 1775 1.5, men entledigades redan 1775 27.2 genom kungl. brev från presidii förande i Stockholms stads konsistorium. — Ledamot av Bibelkommissionen 1773 och översatte tillsammans med professor Johan Floderus Nya Testamentet. Ledamot av Musikaliska akademien 1773. — Riksdagsman 1769—70, 1771—72, 1778—79 och 1786, ledamot av sekreta utskottet 1769—70 och av bankoutskottet 1778—79 och 1786. — Å förslag till kyrkoherde i Köping 1762 och till ärkebiskop 1775 och 1786. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Gift 1755, okänt var och när, med *Hedvig Johanna Unge*, född 1726, okänt var och när, död på Lina i Södertälje landsförsamling 1811 26.8, dotter av överstelöjtnanten *Peter Otto Unge* och hans andra hustru *Catharina Salmoon*.

Barn: *Sara Catharina*, född i Västerås 1756 14.3, död i Stockholm<sup>2</sup> 1782 18.4. Gift i Nikolai 1774 22.12 med protokollsekreteraren *Johan von Engeström*, född i Lund 1743 12.10, död på Lina i Södertälje landsförsamling 1807 30.12.

Under sin tid i Västerås gjorde Herweghr samlingar för ett herdaminne och en stiftshistoria för Västerås stift. Genom hans flyttning från Västerås

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

<sup>2</sup> Ej funnen i någon F i Stockholm.

kom arbetet härmed att avbrytas, men den del av samlingen, som bevarats har använts av Muncktell vid utarbetandet av hans Vesterås stifts Herdaminne.

34. OLOF CELSIUS 1775—1779.

Född i Uppsala 1716 15.12. Död i Lund 1794 15.2. Son av professorn, sist domprosten *Olof Celsius* och hans hustru *Margareta Insulander*.

Student i Uppsala 1724 16.6 (Upl.). Mag. ibid. 1740 5.6. Docent i lärdomshistoria ibid. 1742. Vice bibliotekarie vid universitetsbiblioteket ibid. 1744 3.4. Professor i historia i Uppsala 1747 7.6. Prästvigd i Uppsala 1751 23.1. Teol. dr i Uppsala 1752 15.6. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1753 6.2, tilltr. genom ackord samma år och intog 1753 23.10 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tillika kyrkoherde i Solna 1754 kort före 9.7. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1760 21.4, tilltr. 1760 1.5. Kyrkoherde i Nikolai 1774 5.7, tilltr. 1775 1.5 men intog redan 1775 28.3 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Biskop i Lund 1777 12.8, tilltr. 1779 1.5. — Ledamot av Vetenskapsakademien 1746 23.10. Ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala 1784 25.10. En av de aderton i Svenska akademien 1786 5.4 vid akademiens invigning. Hedersledamot av Vitt. Hist. och Ant. akademien 1788 15.1. — K. N. O. 1786. — Riksdagsman 1755—56, 1760—62, 1769—70, 1778, 1786 och 1789, ledamot av sekreta utskottet 1769—70, av lagutskottet och statsutskottet 1778—79 och av bankoutskottet 1786. Vald till riksdagsman 1771, men licentierad. — Hans porträtt finnes i Ulrika Eleonora församlings, i Jakobs församlings och i Nikolai församlings ägo samt dessutom i kopparstick.

Gift 1:0 i Uppsala 1744 21.6 med *Catharina Charlotta Kyronius*, född i Uppsala 1728 1.4, död i Jakob 1765 31.5, gravsatt i kanslirådet von Stiernmans grav i Maria Magdalena kyrka 1766 20.3, dotter av källarmästaren och rådmannen i Uppsala *Nils Kyronius* och hans hustru *Maria Elisabeth Holmberg*. — 2:0 i Stockholm<sup>1</sup> 1766 18.5 med *Andreetta Catharina von Stiernman*, född 1744, okänt var och när,<sup>2</sup> död i Klara 1815 6.6, dotter av kanslirådet *Anders Anton von Stiernman* och hans hustru *Anna Catharina Wefverstedt*.

Barn (von Celse):

1. *Margareta Elisabeth*, född i Uppsala 1745 5.8, jordf. ibid. 1748 28.7, begr. i Gamla Uppsala.
1. *Catharina Charlotta*, född i Uppsala 1747 28.10, död i Klara 1803 2.1. Gift i Västerhaninge 1772 21.7 med kyrkoherden i Söderköping *Jonas Breding* i hans andra gifte, född i Kölaby 1725 14.3, död i Söderköping 1784 2.7.
1. *Olof*, född i Uppsala 1749 4.11, begr. ibid. 1750 14.1.
1. *Ingrid Fredrika*, född tv. 1751 7.3, ej införd i Uppsala C, död 1751 4.12, begr. i Gamla Uppsala.

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

<sup>2</sup> Troligen född i Klara, vars C har brunnit.

1. *Elisabeth Ulrika*, född tv. 1751 7.3, ej införd i Uppsala C, död i Helgarö 1817 16.12. Gift i Nikolai 1776 31.10 med kyrkoherden i Västra Karup och Hov *Lars Anton Borg* i hans tredje gifte, född 1727 16.5, död i Västra Karup 1800 27.10.
1. *Margareta Fredrika*, född i Uppsala 1753 22.7, död i Västerhaninge 1828 24.5. Gift 1:0 i Jakob 1770 27.7 med kyrkoherden i Roslagsbro *Erik Benjamin Westman* i hans andra gifte, född i Roslagsbro 1724 24.9, död ibid. 1782 5.2 och 2:0 okänt var och när, men före 1784 22.3<sup>1</sup> med efterträdaren i Roslagsbro, kyrkoherden mag. *Nils Insulin*, som 1777—1783 var konsistorienotarie nr 18 i Stockholm, född i Hällnäs 1743 7.6, död i Roslagsbro 1809 27.4.
1. *Inga Lovisa*, döpt i Ulrika Eleonora 1755 22.1 (född 1754), död i Skara 1811 8.5. Gift i Lund 1784 12.10 med professorn i Lund, sist biskopen i Skara *Thure Weidman*, född i Gladsax 1744 15.12, död å Brunnsbo vid Skara 1828 15.8.
1. *Olof*, född 1757 30.3, döpt i Ulrika Eleonora 1757 3.4, död i Katarina 1838 26.5. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente.
2. *Magnus Anton*, född i Jakob 1767 24.10, död i Halmstad 1833 11.8. Härads-hövding i Halmstads, Höks och Tönnersjö härader.

Jämte sina syskon hade Celsius 1756 9.11 blivit adlad med namnet *von Celse*, men skrev sig alltid Celsius. Han blev begravd i Lunds domkyrka, men när denna helt ombyggdes och fördärvades av Helgo Zettervall förstördes även Celsius grav. Hans kvarlevor fördes 1875 till en gemensamhetsgrav på Lunds norra kyrkogård för alla dem, vilkas gravar skändats av Zettervall. På denna grav uppsattes — dock först 1917 — en minnesvård upptagande namnen på dem, som genom vandalismen blivit ditförda.

Vid kyrkoherdevalet i Ulrika Eleonora uppnådde Celsius ej högsta röstetalet, men blev dock utnämnd. Att detta ringa pastorat söktes av en professor i Uppsala kan ej förklaras annorlunda än att det var att betrakta som en språngbräda till mera ansedda och indräktiga ämbeten. Vid valet i Jakob och Johannes uppnådde han endast 49 röster av 316 angivna, medan 222 röster tillföll kyrkoherden i Finska församlingen Carl Gustaf Werander.

Celsius tillträdde presidiet i Stockholms stads konsistorium redan 1775 28.3 emedan Herweghr fått tillstånd att i förtid nedlägga presidiet, för att ordna för sin flyttning.

Såsom vältalare i den akademiska stilen, skald, politiker, lärdomshistoriker, urkundsutgivare och hävdateknare var Celsius en av sin tids mest framstående män. Han representerade såsom historiker en mera populär riktning än sina samtida. Hans förnämsta verk, *Konung Gustaf I:s historia*, utkom 1746—1753 och blev flitigt läst. På uppdrag av ständerna började han utgiva *Svea Rikes Kyrkohistoria*, vars första band fram till 867 utkom 1767. I en ny omarbetad upplaga fördes skildringen till

<sup>1</sup> Vigseln finnes ej i Roslagsbro E och har ej kunnat påträffas i någon E i Stockholm.

år 1000 och 1792 utgav han Den svenska kyrkohistorien ifrån 1000 till 1022. Hans kyrkohistoria är i motsats till hans övriga verk grundad på grundliga forskningar, men förblev ofullbordad. Som politiker tillhörde han först mösspartiet, men slöt sig under frihetstidens två sista riksdagar till de förenade hatt- och hovpartierna. Under den gustavianska tiden var han inom prästeståndet ledare för den konstitutionellt sinnade oppositionen.

Under åren 1757—1777 var Celsius ägare till Skogs-Ekeby gård i Västerhaninge socken med därtill hörande utgårdar.

35. UNO von TROIL 1779—1782.

Född i Klara 1746 24.2. Död vid Sätra brunn 1803 27.7, bokf. i Uppsala, begr. å Uppsala kyrkogård. Son av kyrkoherden i Klara nr 13, sist ärkebiskopen *Samuel Troilius* och hans första hustru *Anna Elisabeth Angerstein*. — Adlad 1756 9.11 *von Troil*.

Student i Uppsala 1757 20.6 (Vestm.). Mag. ibid. 1770 18.6, primus. Vice adjunkt vid Västerås gymnasium 1770 22.8. Företog 1770—1773 utrikes resor. Prästvigd i Västerås 1773 20.5 till skvadronspredikant vid Livregementet till häst, vilken befattning han tillträdde 1773 12.8. Pastorallex. i Västerås 1773 14.10. Regementspastor vid Livregementet till häst 1773 15.12. Ordinarie kungl. hovpredikant 1775 8.5 och intog 1775 31.5 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Konungens överhovpredikant och biktfader 1777 28.4 och intog 1777 7.5 sin plats som preses i Hovkonsistorium. Tillika kyrkoherde i Nikolai 1778 14.1, tilltr. 1779 1.5 och intog 1779 4.5 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1779 6.6. Ordenspredikant 1779 22.11. Biskop i Linköping 1780 1.10, invigd i Uppsala domkyrka 1782 25.2 och tilltr. 1782 1.5. Erhöll 1783 23.9 avsked som överhovpredikant. Ärkebiskop 1786 30.8, tilltr. 1787 1.5. — Hedersledamot av Vitt. Hist. och Ant. akademien 1786 20.3. Ledamot av Bibelkommissionen 1786 20.9. Hedersledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala 1786. K. N. O. 1786. Ledamot av Phil. Soc. i Philadelphia 1792 5.10. Promotor vid teol. dr promotionerna 1793 och 1800. Bankorevisor 1788 och 1797. — Riksdagsman 1778—79 och ledamot av bankoutsrottet. Prästeståndets talman vid riksdagarna 1786, 1789, 1792 och 1800. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Gift i Hovförsamlingen 1776 4.6 med *Magdalena Elisabeth Tersmeden*, född i Sura 1753 5.8, död i Uppsala 1794 29.10, dotter av assessorn *Jacob Tersmeden* (adliga ätten nr 1940 C) och hans hustru *Magdalena Elisabeth Söderbjelm*.

Barn: *Gustaf*, född i Hovförsamlingen 1777 25.2, död i Sänga, Ärkestiftet, 1821 21.2.

Fil. mag. Regementspastor vid Västmanlands regemente.

*Elisabeth Magdalena*, född i Hovförsamlingen 1778 27.11, död i Jakob 1842 11.2.

*Samuel*, född i Nikolai 1780 22.3, död i Jakob 1817 7.4. Bankokommissarie.

*Fredrika Charlotta*, född i Nikolai 1781 4.12, död i Linköping 1785 27.2.  
*Jacob*, född i Linköping 1784 31.1, död i Uppsala 1809 23.3. Kornett vid Livregementsbrigadens husarkår.  
*Wilhelmina Ulrika*, född i Linköping 1785 9.12, död i Jakob 1856 9.7.  
*Anna Gustafva*, född i Linköping 1786 25.11, död i Ramnäs 1846 27.11. Gift i Ramnäs 1823 19.1 med bruksläkaren vid Ramnäs bruk *Adolf Ludvig Regnell* i hans andra gifte, född i Hölö 1779 31.12, död i Köping 1852 12.8.  
*Uno*, född i Uppsala 1788 1.7, död på Gryta i Hubbo 1824 7.6. Sekreterare.  
*Fredrik Reinhold*, född i Uppsala 1790 7.1, död i Klara 1833 1.5. Notarie i Svea hovrätt.  
*Knut*, född i Uppsala 1791 24.7, död ibid. 1853 13.5. Förste expeditionsskreterare.

von Troil var en lärd man med utpräglade humanistiska intressen, men varken framstående teolog eller predikant. Den snabba befordran han vann var beroende på Gustaf III:s önskan att till högre ämbeten inom kyrkan befordra medlemmar av adeln. Som stiftschef och kyrkoman var han en dugande kraft. Han utarbetade 1793 ett förslag till ny kyrkohandbok, vilket omarbetades av ecklesiastikkommittén och efter en del ändringar blev antaget 1810. Han utgav även 1793 ett förslag till ny psalmbok under titeln Förslag till kyrkosånger för Svenska församlingen. Hans historiska intresse tog sig bl. a. uttryck i av honom utgivna Skrifter och handlingar till upplysning i svenska kyrko- och reformationshistorien i fem delar (1790—91).

Under sina utländska resor företog von Troil även ett besök på Island, vilket han skildrat i Bref rörande en resa till Island (1777), som även utkom i tysk, engelsk och fransk upplaga. Hans utförliga journal från utlandsresorna finnes i Uppsala universitetsbibliotek.

Litteratur:

Själfbiografi och reseanteckningar i Svenska memoarer och bref I, utgifna af Henrik Schüch och Oscar Levertin.

36. Friherre CARL EDVARD TAUBE af ODENKAT 1782—1785.

Född på Trossnäs i Nor 1746 26.12. Död i Nikolai 1785 28.5. Son av kaptenen friherre *Carl Didric Taube af Odenkat* och hans andra hustru *Maria Eleonora Roos af Hjelmsäter*.

Student i Uppsala 1756 2.4. Företog 1763—1765 utländska resor. Hovjunkare hos kronprinsen 1766 9.5. E. o. kanslist i Kanslikollegium 1766. Fänrik vid Nerikes och Värmlands regemente 1773 17.2. Transporterad till von Blixenska regementet i Stralsund 1775 22.5. Löjtnant vid Dalregementet 1776 9.10. Avsked 1779 22.7. Ordinarie kungl. hovpredikant 1780 22.2. Prästvigd i Västerås 1780 28.7. Pastorex. ibid. 1780 3.8. Konungens överhovpredikant och bikt-fader 1780 24.10 och intog 1781 7.2 sin plats som assessor i Hovkonsistorium, där företrädaren, Uno von Troil,



fortfarande var preses. Tillika kyrkoherde i Lovö 1781 29.6. Tillika kyrkoherde i Nikolai 1781 28.7, tilltr. 1782 1.5 och intog 1782 7.5 sin plats som preses i Stockholms stads konsistorium, emedan kungl. maj:t 1781 28.7 förordnat att han alltid skulle föra presidium där. Intog 1782 8.5 plats som preses i Hovkonsistorium. Ordensbiskop 1783 24.11. Erhöll 1785 Bromma som prebende i stället för Lovö. Bankorevisor 1782 7.5. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Gift i Västerås 1775 14.12 med *Catharina Eleonora Benzelstierna* i hennes första gifte, född 1751 3.3, död i Västerås 1822 19.4, dotter av professorn i Uppsala, sist biskopen i Västerås *Lars Benzelstierna* och hans hustru *Elisabeth Maria Schönström* samt gift 2:o i Västerås 1803 13.9 med översten *Christoffer Ulrik Freijtag*, född 1754 27.12, död i Västerås 1827 26.4.

Barn: *Maria Eleonora*, född i Västerås 1777 29.10, död i Uppsala 1829 19.5. Gift i Västerås 1802 15.2 med majoren *Carl Gustaf Ribbing*, född i Tumbo 1769 26.6, död i Uppsala 1827 15.2.

*Carolina Ulrika*, född i Västerås 1779 17.4, död i Gränna landsförsamling 1815 6.6. Gift i Västerås 1802 18.3 med kaptenen, sist översten *Christoffer Svante von Hartmansdorff*, född i Lommaryd 1771 16.8, död i Nikolai 1818 17.4.

*Beata Juliana*, född i Västerås 1780 4.7, död ibid. 1840 1.3. Gift i Västerås 1810 21.4 med majoren, sist överstelöjtnanten greve *Henrik Mauritz Cronhielm af Flosta*, född på Flosta i Altuna 1780 22.1, död i Nikolai 1832 28.3. *Gustaf*, född i Västerås 1781 26.7, död ibid. 1781 10.12.

Vid kyrkoherdevalet i Nikolai hade Taube, kyrkoherde Gabriel Rosén i Ridderholmen och kyrkoherde Arnold Asplund i Ulrika Eleonora högsta röstetalen. Kungl. maj:t beviljade 1785 5.6 för Taubes änka och barn dubbla nådår av alla hans tjänster och 1786 9.1 ytterligare ett nådår i Nikolai församling.

Taubes avskedstagande från militärtjänsten för att bliva präst behagade mycket Gustaf III, som skyndade sig att utnämna honom till hovpredikant innan han ännu var prästvigd. Hans snabba befordran var också beroende på konungens önskan att få adelsmän placerade på högre ämbeten inom kyrkan. Befattningen som ordensbiskop inrättades för Taubes räkning.

Vid Gustaf III:s besök i Rom blev Taube ditkallad för att giva konungen nattvarden, vilket föranledde ogrundade rykten om att konungen hade för avsikt införa en ny liturgi.

### 37. JOHAN GUSTAF FLODIN 1789—1801.

Född i Torshälla 1741 18.1. Död i Västerås 1808 4.2. Son av handlanden *Peter Flodin* och hans hustru *Christina Catharina Hedberg*.

Student i Uppsala 1760 23.2 (Sörml.). Mag. ibid. 1764 19.6. Docent i grekiska litteraturen i Uppsala 1766. Prästvigd i Strängnäs 1767 28.9 till pastorsadjunkt i Nikolai. E. o. kungl. hovpredikant 1768 18.4. Pastorallex.

i Strängnäs 1769 23.8. Ordinarie kungl. hovpredikant 1771 13.12 och intog 1772 15.1 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Höll 1772 23.8 efter revolutionen predikan i Storkyrkan och belönades med 100 ducater. Kyrkoherde i den nybildade Adolf Fredriks församling 1773 3.12, tilltr. 1775 1.5 med bibehållande av tjänsten som hovpredikant. Intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1775 2.5. Teol. dr i Uppsala 1779 6.6. Tillika kyrkoherde i Solna och Ulriksdal 1782 16.4, tilltr. genom ackord 1783 1.5 och kvarstod till 1801 1.5. Ordenskaplan 1784 22.11. Kyrkoherde i Nikolai 1786 19.1, tilltr. 1789 1.5, men intog sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium redan 1786 7.3. Kristendomslärare för kronprinsen 1786—1794. Överhovpredikant 1792 5.4. Ledamot av Ecklesiastikkommittén 1793. Ordensbiskop 1794 24.11, därtill invigd 1795 22.3. Biskop i Västerås 1800 3.9, tilltr. 1801 1.5, men förordnades 1801 19.5 av kungl. maj:t att föra presidium i Stockholms stads konsistorium tills kyrkoherdetjänsten i Nikolai blivit återbesatt. Nedlade med kungl. maj:ts tillstånd presidiet 1801 14.7 för att begiva sig till sitt stift. K. N. O. 1799. — Riksdagsman 1786, 1789, 1792 och 1800, ledamot av ecklesiastikutskottet 1786 och 1789, av sekreta utskottet 1792 och av bevillningsutskottet 1800. Hans porträtt finnes både i Adolf Fredriks och i Nikolai församlings ägo.

Gift i Stockholm<sup>1</sup> 1775 8.5 med *Ulrika Sofia Schröderheim*, född i Nikolai 1755 29.5, död i Västerås 1812 14.4, dotter av kyrkoherden i Nikolai nr 32, sist biskopen i Karlstad *Jöran Claes Schröder* och hans första hustru *Margareta Elis*.

Barn: *Margareta Ulrika*, född i Adolf Fredrik 1777 5.5, död i Nikolai 1834 16.4.

Gift i Nikolai 1797 30.3 med översten *Georg Gedda*, född i Pyttis i Finland 1755 19.6, död i Stockholm, Finska gardets församling 1806 22.10.

*Gustaf Adolf*, född i Adolf Fredrik 1783 8.4, döpt endast till *Gustaf*, död i Fellingsbro 1827 8.4. Major. Adlad 1799 16.11 af *Flodin*.

Vid kyrkoherdevalet i Nikolai erhöll Flodin näst högsta röstetalet och uppfördes å förslaget i andra rummet. Kyrkoherden i Maria Magdalena Joel Jacob Petrejus hade högsta röstetalet.

Flodin var svåger till den i ecklesiastika befordringsmål inflytelserike Elis Schröderheim och hade säkerligen denne att tacka för flera av sina snabba befordringar.

### 38. GUSTAF MURRAY 1801—1813.

Döpt i Tyska församlingen i Stockholm 1747 19.3. Död i Västerås 1825 4.5, begr. i Dingtuna. Son av pastor primarius i Tyska församlingen *Andreas Murray* och hans andra hustru *Johanna Christiana Golitz*.

Student i Uppsala 1760 29.5 (Sthlm). Student i Göttingen 1766. Mag. ibid. 1768 4.6. Docent ibid. samma år. Återkom i augusti 1769 till

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

Sverige. Prästvigd i Uppsala 1770 20.4 till pastorsadjunkt i Tyska församlingen i Stockholm. Förordnades 1771 3.12 att förestå tjänste- och nådåret efter fadern i Tyska församlingen. Pastorex. i Uppsala 1773 5.11. Hovpredikant hos hertigen av Södermanland 1774 26.3. Teol. dr i Uppsala 1779 6.6. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1780 2.10, tilltr. 1782 1.5 och intog 1782 7.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Nikolai 1801 16.7, tilltr. genast och intog 1801 28.7 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Tillika kyrkoherde i Sånga och Skå 1805 28.10, tilltr. 1806 1.5. Överhovpredikant 1809 12.6—1818 30.4. Intog sin plats som preses i Hovkonsistorium 1809 21.6. Ordensbiskop 1809 3.7. Adlad 1810 19.11. Biskop i Västerås 1811 11.9, tilltr. 1813 1.5. K. N. O. 1809, R. Carl XIII O. 1811. — Riksdagsman 1809, 1810, 1812 och 1815, ledamot av statsutskottet 1810. — Å förslag till kyrkoherde i Torstuna 1778 och i Arboga 1779. Hans porträtt finnes både i Jakobs församlings och i Nikolai församlings ägo.

Gift i Jakob 1783 20.2 med *Christiana Margareta Lamberg*, född i Jakob 1765 16.8, död i Västerås 1832 1.11, dotter av biskopen i Göteborg *Erik Lamberg* och hans andra hustru *Elisabeth Margareta Lidberg*.

Barn: *Gustaf Andreas*, född i Jakob 1784 11.1, död i Hedvig Eleonora 1824 2.11. Kamrer i Riksbanken.

*Christiana Margareta*, född i Jakob 1785 14.3, död i Västerås 1868 29.4.

*Carl Erik*, född i Jakob 1786 17.2, död i Västerås 1870 2.1. Grosshandlare i Stockholm, sedermera tullförvaltare.

*Charlotta Wilhelmina*, född i Jakob 1787 9.4, död i Västerås 1850 7.3.

*Lovisa Sofia*, född i Jakob 1790 23.3, död ibid. 1791 16.6.

*Axel Wilhelm*, född i Jakob 1794 28.5, död ibid. 1796 14.3.

*Augusta Sofia*, född i Jakob 1796 15.5, död i Sit Ilian 1828 28.6. Gift i Västerås 1827 12.7 med majoren, sist överstelöjtnanten och t. f. kommandanten å Vaxholm *Reinhold Ulrik Nauckhoff* i hans första gifte, född i Forsa, Strängnäs stift 1793 12.11, död i Vaxholm 1856 12.4.

*Johanna Lovisa*, född i Jakob 1798 17.7, död i Strängnäs 1858 29.7. Gift i Västerås 1824 31.8 med kaptenen vid Västmanlands regemente, sist majoren och postmästaren i Strängnäs *Gustaf Adolf Tuné*, född 1791 4.1, död i Strängnäs 1856 17.3.

*Johan Jakob*, född i Jakob 1800 24.10, död i Säter 1870 20.7. Postmästare.

### 39. PEHR SAMUEL DRYSEN 1813—1818.

Född i Visingsö 1760 9.2, död i Nikolai 1818 10.5. Son av lektorn vid Visingsö gymnasium, sist kyrkoherden i Algutsboda *Johan Drysen* och hans andra hustru *Margareta Krok*.

Student i Uppsala 1777 27.10 (Smål.). Prästvigd i Uppsala 1783 14.12 till huspredikant hos grevinnan Christina Magdalena Creutz, född Stenbock, men tjänstgjorde aldrig hos henne. E. o. bataljonspredikant vid Västerbottens regemente 1784 2.4. Vice pastor vid Drottninghuset 1785. Pas-

toralex. i Uppsala 1785 16.3. Amanuens vid Hovkonsistorium 1787 24.1. Notarie ibid. 1787 17.4. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1788 3.6, tilltr. 1789 1.5 och intog 1789 25.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1809 7.10. Kyrkoherde i Nikolai 1812 4.11, tilltr. 1813 1.5 och intog 1813 30.4 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium, L. N. O. 1810. — Riksdagsman 1809, 1810, 1812, 1815 och 1817, ledamot av konstitutionsutskottet 1810 och av statsutskottet 1810 och 1817. — Fullmäktig i Riksbanken 1805 9.4. Ledamot av Direktionen över Riksdiskontverket 1805 9.4. Ledamot av kommittén till överseende av fattigvården i Stockholm 1805 8.8. Ledamot av Direktionen över allmänna fattigvården i Stockholm 1807 1.10. — Hans porträtt finnes både i Adolf Fredriks församlings och Nikolai församlings ägo.

Gift i Finska församlingen i Stockholm 1786 19.10 med *Maria Christina Arvicander*, född i Värmland, okänt var, 1750 1.4, död i Jakob 1822 11.7, dotter av brukspatronen *Johan Magnus Arvicander* och hans hustru *Catharina Lagerlöf*.

Barn: *Johan Samuel*, född i Hovförsamlingen 1787 22.11, död i Nikolai 1828 1.12.

Komminister i Nikolai serie III nr 25. Kungl. hovpredikant.

*Nils Magnus*, född i Adolf Fredrik 1790 29.10, död i Västerås 1840 8.11. Auditör vid Västmanlands regemente.

*Anders Gustaf*, född i Adolf Fredrik 1792 29.3, död i Nikolai 1814 8.7. E. o. kanslist i Justitierevisionen och kanslist i Riksdiskonten.

I Stockholms stads konsistorium väckte Drysen 1801 22.9 förslag att i Stockholm utgiva en tidning, som anginge kyrkoväsendet i allmänhet och i synnerhet Stockholm. Konsistorium fann förslaget i många avseenden vara av mycket värde samt förtjäna att med det första tagas i närmare övervägande.

Som expeditonsman var Drysen slarvig. I Adolf Fredriks lysnings- och vigselböcker har han ofta utelämnat vigseldatum och blott skrivit "vigde af Drysen", i bästa fall med månad, men ej datum utsatt.

Kungl. maj:t beviljade 1818 8.7 ett extra nådår för änkan.

#### 40. JOHAN OLOF WALLIN 1821—1839.

Född i Stora Tuna 1779 15.10. Död i Uppsala 1839 30.6, bokf. i Nikolai utan anteckning om var dödsfallet inträffat. Son av fältväbeln, sist kaptenen vid Dalregementet *Johan Abraham Wallin* och hans hustru *Beata Charlotta Harkman*.

Student i Uppsala 1799 11.10 (Dalk.). Mag. ibid. 1803 16.6. Prästvigd i Västerås 1806 18.6 till huspredikant hos landshövdingen friherre Carl Didrik Hamilton af Hageby på Boo, hos vilken han varit informator. Pastorallex. i Västerås 1808 4.5. Teologie adjunkt vid Krigsakademien å Karlberg 1806 i augusti. Teologie lektor ibid., slottspastor på Karlberg och kyrkoherde i Solna 1809 12.4, tilltr. 1809 1.5. Teol. dr i Uppsala 1809

7.10. Kyrkoherde i Adolf Fredrik 1812 4.11, tilltr. 1813 1.5 och intog 1813 1.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Domprost i Västerås 1816 14.8, tilltr. 1818 1.5. Kyrkoherde i Nikolai 1818 3.12, tilltr. 1821 1.5. Intog redan 1818 12.12 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium och utövade presidiet t. o. m. 1819 15.6, varefter han återvände till Västerås, och återtog presidiet efter tillträdet av kyrkoherdetjänsten i Nikolai. Ordensbiskop i survivance 1824 28.1 och invigdes i Storkyrkan 1824 28.3. Ordensbiskop 1825 4.5 genom företrädarens, Johan Gustaf Flodin, död. Överhovpredikant 1830 1.12 och intog 1830 11.12 sin plats som preses i Hovkonsistorium. Ärkebiskop 1837 17.3, men avled före tillträdet. — En av de aderton i Svenska akademien 1810. Ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1810. Ledamot av Psalmbokskommittén 1811. Hertigens av Södermanland lärare i kristendom 1811 och dennes biktfader 1814. Ledamot av Musikaliska akademien 1818. Ledamot av Kommittén för undervisningsverkens överseende 1826. Hedersledamot av Vitt. Hist. och Ant. akademien 1826. Ledamot av Vetenskapsakademien 1827. Hedersledamot av Krigsvetenskapsakademien 1828. Ledamot av Bibelkommissionen 1834. Ordförande i Storkyrkoförsamlingens sundhetsnämnd 1834. Hedersledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala 1837. — Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1811—1813, i Riksbanken 1813—1832. — Riksdagsman 1815, 1823, 1828—30 och 1834—35, ledamot av ekklesiastikutskottet 1815, av konstitutionsutskottet 1823 samt av lagutskottet och bevillningsutskottet 1828—30. — L. N. O. 1815, K. N. O. 1824, L. K. m:ts O. 1837. — Å förslag till biskop i Västerås 1825, till biskop i Linköping 1833 och till biskop i Karlstad 1834. — Hans porträtt finnes både i Adolf Fredriks församling och Nikolai församlings ägo.

Gift i Jakob 1810 12.8 med *Anna Maria Dimander*, född i Jakob 1781 6.11, död i Klara 1866 6.6, dotter av tobaksfabrikören *Petter Dimander Frisson* och hans hustru *Maria Nordström*.

Barnlös.

Wallin, som genom sitt gifte blivit en förmögen man, upptog som fosterbarn två systerdöttrar, som upptogo namnet Wallin:

*Margareta Wilhelmina Wikander Wallin*, född i Sätef 1811, 12.12, död 1889.

Gift i Nikolai 1831 9.10 med löjtnanten, sist majoren vid Dalregementet *Bror Anton Ström*, född 1803 24.3, död i Stora Kopparberg 1873 17.8.

*Anna Maria Wikander Wallin*, född i Hedemora 1821 17.2, död i Karlsborg 1860 2.11, bokf. i Göteborgs garnisonsförsamling. Gift 1841 med löjtnanten, sist kaptenen vid Göta artilleriregemente *Gustaf Zachrisson*, född i Hamburg 1806 23.7, död i Gällaryd 1889 11.3, bokf. i Nydala.

De voro döttrar till kommissionslantmätaren *Gustaf Per Wikander* och hans hustru *Beata Charlotta Wallin* i hennes första gifte.

Ehuru Wallin ej tillträtt ärkebiskopstjänsten företog han visitationsresor inom stiftet emedan tjänsten länge stått obesatt. Han avled under besök i Uppsala hos överstinnan Malla Montgomery Silfverstolpe i Uppsala ärkebiskopsgård, som hon förhörde under ärkebiskopsvakansen.

Wallin var sin tids störste andlige vältalare och skald. Den 1819 29.1 gillade och stadfästade svenska psalmboken är till stor del hans verk, varför den brukar kallas den Wallinska. Av femhundra psalmer har Wallin skrivit eller översatt mer än hundrafemtio.

Johan Olof Wallins minne har blivit hedrat på flera sätt. En gata i Stockholm har efter honom fått namnet Wallingatan och vid Solna prästgård restes 1922 hans staty, modellerad av Alfred Nyström.

Wallin begrovs på Stockholms norra begravningsplats på den plats där han stod, då han 1827 9.6 invigde denna, ursprungligen för Nikolai församling avsedda begravningsplats, den s. k. nya kyrkogården.

Undervisnings- och uppfostringsfrågor voro föremål för Wallins stora intresse. Någon verklig undervisningsanstalt för flickor fanns ej i Stockholm, varför han tog initiativet till en flickskola, som fick namnet Wallinska skolan. Han var även initiativtagare till Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga och värnlösa barn.

#### 41. CARL PETER HAGBERG 1840—1841.

Född i Rasbo 1778 23.11. Död i Nikolai 1841 15.9. Son av mjölnaren *Carl Peter Hagberg* och hans hustru *Barbara Catharina Hallström*.

Student i Uppsala 1795 12.6 (Upl.). Mag. ibid. 1803 16.6. Prästvigd i Uppsala 1803 15.12 till huspredikant hos riksmarskalken greve Johan Gabriel Oxenstierna. Pastorsadjunkt i Nikolai 1805 18.6. E. o. hovpredikant hos änkedrottningen 1806 19.11. Pastorex. i Uppsala 1807 5.6. Ordinarie hovpredikant hos änkedrottningen 1808 15.10. Seminarieprefekt i Lund och kyrkoherde i S:t Peders kloster och Nöbbelöv 1809 27.4, tilltr. 1809 1.5 (?). Teol. dr i Uppsala 1809 7.10. Vikarierande professor i Lund 1810. Professor och seminariedirektör ibid. 1811 30.10. Hon. prost 1811 11.12. Predikant vid prästmötet i Lund 1814. Kyrkoherde i Klara 1815 29.11, tilltr. 1815 1.12 och intog 1816 20.12 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ordenskaplan 1817 7.10—1825 21.4. Överhovpredikant hos änkedrottningen 1818 8.3. Confessionarius hos prinsessan Sofia Albertina 1819. Kyrkoherde i Rasbo och Rasbokil 1823 11.7, tilltr. 1825 1.5. Kyrkoherde i Nikolai 1837 13.12, tilltr. 1840 1.5 och intog 1840 5.5 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. — Erhöll 1808 Svenska akademiens dubbla stora pris i vältalighet. En av de aderton i Svenska akademien 1821 1.6. Fullmäktig i Riksbanken 1818—1829. Ledamot av Krigsrevisionen 1818—1822. Ledamot av Tabellkommissionen 1820. L. N. O. 1825. — Riksdagsman 1817 och

1840—41, ledamot av lagutskottet 1817. — Kallad 1811 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde, och kallad 1818 att provpredika för samma tjänst. — Blev 1818 ledamot av 1811 års psalmbokskommitté. Hans porträtt finnes både i Klara församlings och Nikolai församlings ägo.

Gift i Nikolai 1809 17.7 med *Erica Dorothea Hising*, född i Nikolai 1791 6.5, död ibid. 1843 4.9, dotter av lärftskramhandlaren *Erik Hising* och hans andra hustru *Anna Dorothea Lange* i hennes första gifte.

Barn: *Carl August*, född i Lund 1810 7.7, död ibid. 1864 8.1. Professor i nordiska språk i Lund.

*Euphrosina Carolina Augusta*, född i Lund 1813 17.4, död i Uppsala 1842 26.10.

Gift i Nikolai 1842 22.4 med adjunkten vid Uppsala katedralskola, sist biskopen i Visby *Lars Anton Anjou*, född i Frösthult 1803 18.11, död i Visby 1884 13.12.

*Jakob Hjalmar*, född i Lund 1814 3.8, död i Klara 1816 13.8.

*Erik Hjalmar*, född i Klara 1816 12.8, död i Hedvig Eleonora 1892 22.12. Överste vid Västgöta regemente.

*Jakob Theodor*, född i Klara 1825 20.1, död i Adolf Fredrik 1893 23.5. Professor i nyuropeisk linguistisk och modern litteratur i Uppsala.

*Maria Charlotta*, född i Rasbo 1834 21.8, död i Hedvig Eleonora 1903 2.12. Lärarinna.

Kungl maj:t beviljade 1842 9.2 två extra nådår för änkan och tre omynliga barn.

Litteratur:

Theodor Hagberg, Rasboherden, Lund 1925.

#### 42. ABRAHAM ZACHARIAS PETTERSSON 1845—1857.

Född i Karlshamn 1792 17.11. Död i Nikolai 1857 16.8. Son av stadssekreteraren *Abraham Pettersson* och hans första hustru *Ingrid Margareta Steenhoff* samt sonson till kyrkoherden i Riddarholmen nr 36 Abraham Pettersson.

Student i Lund 1808 13.10 (Blek.). Mag. ibid. 1811 21.6. Seminarii teologie docens ibid. 1814 29.12. Prästvigd i Lund 1815 9.12. Domkyrkoadjunkt i Lund och notarie i domkyrkorådet 1817—1821. Teologie docent i Lund 1817 23.10. Pastorallex. i Lund 1819 25.1. Seminarieprefekt i Lund och kyrkoherde i Västra Kärrstorp 1819 28.11, tilltr. 1821 1.5. Hon. prost 1821 26.9. Kyrkoherde i Landskrona, Assmundstorp och Tofta 1826 21.6. Kontraktsprost 1826 30.9. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1830 6.5, tilltr. genast, men fick omedelbart två månaders tjänstledighet för sin flyttning till Stockholm. Intog 1830 14.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1831 14.6. Kyrkoherde i Nikolai 1843 23.1, tilltr. 1845 1.5, men intog redan 1843 21.2 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Fullmäktig i Riksgäldskontoret

1834 1.7—21.8, i Riksbanken 1834—1857. Ledamot av direktionen över Allmänna institutet för blinda och dövstumma 1835 30.12. Ledamot av kommittén för kyrkolagens överseende 1836 7.9. Ledamot av kommittén angående sockenstämmoförordning för Stockholms stad 1845 30.10—1846 17.10. Ledamot av kommittén angående förbättrad själavård i huvudstaden 1856 13.6. L. N. O. 1834. — Riksdagsman 1828—30, 1834—35, 1844—45, 1847—48, 1850—51, 1853—54 och 1856—57, ledamot av bankoutskottet 1828—30, av lagutskottet 1834—35, av statsutskottet 1844—45 samt av expeditionsutskottet 1850—51 och 1853—54. — Å förslag till biskop i Lund 1854. — Dr Pettersson avled under sommarvistelse å Drottningholm. Hans porträtt finnes både i Jakobs församlings och Nikolai församlings ägo.

Gift i Billinge 1819 2.2 med *Agneta Christina Rothstein*, född i Billinge 1794 18.9, död i Klara 1876 18.7, dotter av kyrkoherden i Billinge och Röstånga, förutvarande komministern i Adolf Fredrik serie I nr 1, *Jonas Raphael Rothstein* och hans hustru *Petronella Eva Christina Olin*.

Barn: *Margareta Christina Elisabeth*, född i Lund 1820 21.4, död i Ängelholm 1842 20.8. Gift i Jakob 1841 29.5 med auditören vid Skånska husarregementet, sist häradshövdingen i Oxie och Skytts härad *Lars Fredrik Holmqvist*, född i Knästorp 1811 16.3, död i Malmö, Caroli 1876 30.10.

*Mathilda Reinholdina Clementia*, född i Lund 1822 8.7, död *ibid.* 1823 2.4.

*Abraham Raphael Ulrik*, född i Västra Kärrstorp 1824 29.4, död i Adolf Fredrik 1866 4.4. Andre arkitekt i Överintendentsämbetet.

*Agnar Wilhelm Thiodolf*, född i Landskrona 1827 16.2, död i Klara 1872 9.1. Kanslist i Arméförvaltningen.

*Carl Jonas Reinhold*, född i Landskrona 1828 18.9, död okänt var och när före 1872. Sjökapten. Var 1857 bosatt i San Francisco i Nordamerikas förenta stater.

*Två dödfödda söner* i Jakob 1831 4.5.

*Jakob Johannes*, född i Jakob 1835 15.11, död *ibid.* 1837 9.2.

Kungl. maj:t beviljade 1858 15.1 ett extra nådår för änkan.

Abraham Zacharias Pettersson var liksom farfadern framstående predikant. Med undantag av J. O. Wallin torde ingen präst i Stockholm ha varit så anlitad som han för minnestal och likpredikningar samt förrättningar av olika slag även utanför hans egna församlingar.

#### 43. CARL MAGNUS FALLENIUS 1860—1879.

Född i Västervik 1815 15.1. Död i Nikolai 1879 27.6. Son av handlanden och rådmannen *Carl Magnus Fallenius* och hans hustru *Margareta Johanna Berg*.

Student i Uppsala 1832 9.10 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1839 12.5 till huspredikant hos friherre Erik Fredrik Sparre på Gränsö. Mag. i Uppsala 1839 15.6. Teol. kand. *ibid.* 1842 12.12. Pastorsadjunkt i Västervik 1843 24.2. Docent i dogmatik och moralteologi i Uppsala 1844 5.8. Teologie lektor i Linköping 1847 9.4, tilltr. 1848 1.5. Rektor *ibid.* h. t. 1850—



v. t. 1858. Tillika kyrkoherde i Skeda 1857 15.2, tilltr. 1857 1.5. Kyrkoherde i Nikolai 1858 16.4, tilltr. 1860 1.5, men intog redan 1859 29.11 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1860 7.9. L. N. O. 1859, K. N. O. 1 kl. 1867. Ledamot av kyrkomötet 1868, 1873 och 1878. — Riksdagsman 1859—60, 1862—63 och 1865—66, ledamot av expeditionsutskottet 1865—66. — Å förslag till biskop i Linköping 1861. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Gift i Linköping 1853 14.6 med *Sofia Margareta Charlotta Laurenius*, född i Linköping 1833 15.9, död i Hedvig Eleonora 1902 4.3, dotter av lektorn i Linköping och kyrkoherden i Slaka, sist domprosten i Linköping *Lars Laurenius* och hans hustru *Eva Wilhelmina Fredrika Bergenstråhle*.

Barn: *Hanna Fredrika Margareta*, född i Linköping 1854 15.6, död i Hedvig Eleonora 1927 17.6. Gift i Nikolai 1875 25.11 med kanslirådet och byråchefen i Ecklesiastikdepartementet *Wilhelm Bernhard Beskow*, född i Nikolai 1841 13.11, död i Hedvig Eleonora 1915 17.4.

*Sofia Constantia Maria*, född i Linköping 1856 18.6, död i Matteus 1932 6.9.

*Carl Martin Laurentius*, född i Linköping 1858 2.10, död i Genck i Belgien 1907 28.7, bokf. i Nikolai. Konsulatråd.

*Constantin Magnus Hugo*, född i Nikolai 1862 27.6, död i Oscar 1932 1.9. Generallöjtnant.

#### 44. ADAM THEODOR (THORE) STRÖMBERG 1882—1883.

Född i Strängnäs 1820 5.6. Död ibid. 1889 3.5. Son av lektorn i Strängnäs, kyrkoherden i Överselö *Johan Erik Strömberg* och hans hustru *Christina Johanna Broling*.

Student i Uppsala 1859 15.10 (Sörml.-Ner.). Mag. ibid. 1848 16.6. Kollega vid Strängnäs läroverk 1853. Prästvigd i Strängnäs 1863 24.5 efter att dagen förut ha avlagt präst- och pastoralexamen. Domprost i Strängnäs 1864 18.6, tilltr. 1864 1.7. Teol. dr i Lund 1868 28.5. Kyrkoherde i Nikolai 1880 13.8, tilltr. 1882 1.5, men fick tjänstledighet 1882 1.5—1883 30.4 och kom därför aldrig att intaga sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Biskop i Strängnäs 1881 13.4, tilltr. 1883 1.5. — Orator vid prästmötena i Strängnäs 1866 och 1879. Preses vid prästmötet i Strängnäs 1873. L. N. O. 1872, K. N. O. 1882, R. Carl XIII O. 1883. — Ledamot av kyrkomötet 1868, 1873 och 1878. — Riksdagsman i andra kammaren 1876—1878. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Gift i Strängnäs 1857 14.6 med *Augusta Annerstedt*, född i Uppsala 1836 23.4, död i Strängnäs 1916 1.10, dotter av regementspastorn, sist biskopen i Strängnäs *Thure Annerstedt* och hans hustru *Charlotta Cederström*.

Barn: *Johanna Augusta Charlotta*, född i Strängnäs 1858 22.3, död ibid. 1937 23.8. Lärarinna vid Strängnäs elementarläroverk för flickor.

- Louise*, född i Strängnäs 1860 3.11, död *ibid.* 1928 21.9. Gift i Strängnäs 1882 30.1 med godsägaren *Fredrik Wilhelm Tersmeden* (adliga ätten nr 1940 C), född i Fittja 1854 17.9, död i Strängnäs 1904 7.2.
- Ingeborg*, född i Strängnäs 1863 25.6, död i Karlskrona amiralitetsförsamling 1912 27.1. Gift i Adolf Fredrik 1891 3.11 med löjtnanten, sist kommandörkaptenen friherre, *Axel Adolf Hermelin* i hans första gifte, född i Fors, Strängnäs stift 1861 19.9, död i Torsvi 1943 2.5.
- Ester*, född i Strängnäs 1865 28.4, död i New York, Nordamerikas förenta stater 1900 11.11. Gift i Strängnäs 1887 14.2 med stadsläkaren i Gränna med. lic. *Johan Jakob Hagberg*, född i Kristinehamn 1857 25.12, död i Gränna 1892 26.5.
- Charlotta*, född i Strängnäs 1867 23.7. Gift i Strängnäs 1888 23.8 med lektorn i Strängnäs fil. dr *Isak Nikolaus Febr*, född i Maria Magdalena 1850 28.12, död å Sotholmen i Västerhaninge 1929 17.9.
- Erik*, född i Strängnäs 1870 17.10, död i Göta livgardes församling 1896 11.11 genom olyckshändelse. Löjtnant vid Göta livgarde.
- Edvard Johannes*, född i Strängnäs 1872 11.9, död i Hovmantorp 1946 26.11. Direktör för Strömbergshyttans glasbruk.
- Ida Elisabeth*, född i Strängnäs 1874 11.9. Gift i Adolf Fredrik 1893 11.9 med arkitekten, sist byggnadsrådet *Johan Fredrik Lilljekvist*, född i Klara 1863 8.10, död i Hedvig Eleonora 1932 18.12.

Emedan Strömberg blev utnämnd till biskop i Strängnäs före tillträdet av kyrkoherdetjänsten i Nikolai begärde och erhöll han tjänstledighet från tillträdesdagen till den dag han skulle tillträda som biskop i Strängnäs och kom därför aldrig att utöva någon verksamhet som pastor primarius och kyrkoherde i Nikolai.

#### 45. FREDRIK AUGUST FEHR 1884—1895.

Född i Maria Magdalena 1849 25.4. Död å Eknäs i Västerhaninge 1895 14.5, bokf. både i Nikolai och Västerhaninge. Son av kammarrådet *Carl August Febr* och hans hustru *Hilda Lovisa Christina Hildebrand*.

Student i Uppsala 1868 26.5 (Sthlm). Docent i hebreiska *ibid.* 1872 28.3. Fil. dr *ibid.* 1872 31.5. Prästvigd i Uppsala 1873 8.6. Pastorsadjunkt i Nikolai 1873 10.6. Tillika vice lektor i teologi och hebreiska vid Stockholms gymnasium vårterminen 1874. Student i Leipzig 1874—1875. Efter hemkomsten ånyo docent i Uppsala. Vice rektor vid Nisbethska flickskolan i Uppsala 1876, ordinarie 1877—1878. Pastorex. i Uppsala 1879 11.10. Vice lektor vid Stockholms gymnasium 1879—1880. Komminister i Maria Magdalena 1880 27.7, tilltr. 1880 1.8. Teol. kand. i Uppsala 1883 15.9. Kyrkoherde i Nikolai 1884 30.1, tilltr. 1884 1.2 och intog 1884 5.2 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Giessen 1892. L. N. O. 1884, K. N. O. 1892. Ledamot av kyrkomötet 1888 och 1893. Ledamot av Överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor 1888—1890. Inspektör vid Högre allmänna läroverket å Södermalm från 1885 och vid Wallinska skolan från 1890. — Kallad 1877 att provpredika

för en komministertjänst i Maria Magdalena och 1879 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde båda gångerna. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Gift i Uppsala 1879 17.10 med *Annie Martina Gibson*, född i Göteborg, Gustavi 1859 23.4, död i Adolf Fredrik 1920 30.12, dotter av affärsmannen *Charles Oscar Gibson* och hans hustru *Hilma Charlotta Lindberg*.

Barn: *Carl Ragnar*, född i Maria Magdalena 1880 27.9, död i Ulrika Eleonora 1915 9.7. Redaktör.

*Ernst Fredrik*, född i Maria Magdalena 1882 31.5, död i Ulrika Eleonora 1918 2.8. Köpman.

*Maria Elisabeth*, född i Maria Magdalena 1884 29.2, död i Nikolai 1885 1.1.

*Martin Nikolaus*, född i Nikolai 1885 6.12, död i Gustaf Wasa 1938 20.2.

Jur. dr. Professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

*Nils Bernhard*, född i Nikolai 1890 21.1, stupade i finska frihetskriget 1918 1.4, bokf. i Adolf Fredrik. Fil. mag.

#### 46. JOHAN FREDRIK HÄHL 1897—1918.

Född i Linköping 1835 26.11. Död i Nikolai 1918 14.5. Son av bibliotekarien i Linköping, sist kyrkoherden i Västra Vingåker *Johan Isak Hähl* och hans hustru *Augusta Albertina Åhmansson*.

Student i Uppsala 1854 11.9 (Östg.). Mag. ibid. 1860 31.5. Teol. kand. ibid. 1865 28.10. Prästvigd i Linköping 1867 7.4. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1867 17.4. Pastorallex. i Linköping 1867 5.6. Kyrkoherde i Stora Malm 1868 15.5, tilltr. 1869 1.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1868 20.5. Kyrkoherde i Stora Äby och Ödeshög 1877 31.8, tilltr. 1879 1.5. Kontraktsprost 1890 18.6. Teol. dr i Uppsala 1893 14.7. Orator vid prästmötet i Linköping 1895. Kyrkoherde i Nikolai 1897 21.5, tilltr. 1897 1.6 och intog 1897 2.6 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Tjänstledig för sjukdom från 1911 22.10. L. N. O. 1887, K. N. O. 2 kl. 1897. R. Carl XIII O. 1905. K. N. O. 1 kl. 1905. O. II:s Gbmt 1907. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Gift i Stora Malm 1873 20.6 med *Anna Maria Magdalena Govenius*, född i Stora Malm 1853 26.4, död av hjärtslag å Alvastra järnvägsstation 1908 7.7, bokf. i Nikolai, dotter av provinsialläkaren *Per Abraham Govenius* och hans hustru *Maria Christina Nordström*.

Barn: *Anna Maria Augusta*, född i Stora Malm 1874 21.5. Gift i Nikolai 1901 26.11 med försäkringsinspektören *Carl Olof Brändström*, född i Umeå landsförsamling 1871 18.7, död 1944 24.5.

#### Litteratur:

N. J. Welinder, Minnesord vid pastor primarius doktor Joh. Fr. Hähls jordfästning i Stockholms Storkyrka den 18 maj 1918, Stockholm, 1918.

#### 47. NILS WIDNER 1921—1940.

Född i Vä 1870 30.9. Död i Nikolai 1940 6.8. Son av hemmansägaren *Nils Nilsson* och hans hustru *Elsa Ljungqvist*.

Student i Lund 1891 18.9 (Kristianst.). Fil. kand. *ibid.* 1894 31.1. Teol. kand. *ibid.* 1899 31.5. Prästvigd i Lund 1900 11.1. Kyrkoadjunkt och lasarettspredikant i Kristianstad 1900 1.10. Svensk pastor i Köpenhamn 1900 4.12, tilltr. 1901 1.1. Biträdande lärare vid teologiska fakultetens i Lund praktisk teologiska avdelning v. t. 1913—v. t. 1914. Erhöll 1913 23.5 jus indigenatus i Strängnäs stift. Kyrkoherde i Saltsjöbaden 1913 24.10 (fjärde provpredikant), tilltr. 1913 1.11. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1917 4.12. Direktör för praktisk teologiska institutet i Uppsala 1918—1921. Teol. dr i Lund 1918 27.9. Kyrkoherde i Nikolai 1921 11.3, tilltr. 1921 1.4 och intog 1921 5.4 sin plats som ordinarie preses i Stockholms stads konsistorium. Tillika överhovpredikant 1925 1.3. L. N. O. 1911, K. N. O. 2 kl. 1922, K. N. O. 1 kl. 1928. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo.

Gift i Kristianstad 1904 21.9 med *Rut Elisabeth Liljekrantz*, född i Kristianstad 1882 6.2, död i Saltsjöbaden 1914 17.9, dotter av byggmästaren *Nils Liljekrantz* och hans hustru *Anna Persson*.

Barn: *Karin*, född i Köpenhamn 1905 14.8. Gift i Nikolai 1928 24.9 med läkaren i Köpenhamn, sedermera överläkaren i Esbjerg *Olof Svenningsen*, född i Stockholm<sup>1</sup> 1897 20.7.

*Elsa*, född i Köpenhamn 1907 20.4. Jur. kand. Gift i Nikolaj 1933 26.9 med advokaten i Stockholm jur. kand. och fil. kand. *Oscar Natanael Welin-Berger*, född i Västervik 1894 26.2.

## Komministrar

Antalet kaplaner var åtminstone från 1540-talet till 1926 tre. På 1500-talet och in på 1600-talet kallades de stadskaplaner och hade ännu 1660 sin lön av staden. På 1660-talet började de kallas komministrar. Från tillkomsten av Stockholms stads konsistorium till dess omorganisation 1650 voro de assessorer i konsistorium.

På grund av källornas torftighet är det före 1592 ej möjligt att urskilja de särskilda serierna.

### *Komministrar före 1592*

I. ERICUS SVENONIS HJORT (1528)—1541.

Född okänt var och när. Död påsktiden 1545, troligen i Skara. Häromst och studier okända.

Tilldelades 1528 16.3 ett prebende, dock villkorligt ifall det skulle visa

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

sig att en annan prästman hade bordsrätt till detsamma, vilket konungen finge avgöra. Var jämte kyrkoherde Joannes Nicolai Kökemäster närvarande vid en rannsaking på rådstugan 1529 7.4 angående en tysk predikant, Tileman, och kallas då predikaren här i staden. Var närvarande 1540 4.6 då Benedictus Olai avlade ed som kyrkoherde i Stockholm. Han var 1540 hovpredikant hos Gustaf I och blev 1541 kyrkoherde i Skellefteå, men lämnade 1543 sitt pastorat och reste söderut. Ordinarius i Skara 1544 26.2.

Var gift och hade barn, men både hustrun och barnen äro okända.

2. LARS N. N. (1533)—(1540).

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Nämnes i registret till den förlorade Tänkeboken 1533—1538 med hänvisning till sid. eller fol. 81, alltså i början av boken eller 1533, möjligen 1534. Var närvarande 1540 4.6 då Benedictus Olai avlade ed som kyrkoherde i Stockholm.

3. WELAM N. N. (1534)—1537.

Född och död okänt var och när, levde 1543. Härkomst och studier okända.

William capellan fick 1534 9.7 av Gustaf I Olai prebende i Stockholm. Kyrkoherde i Skeptuna och Lunda 1537. Kontraktspost.

4. HANS N. N. (1541)—(1553).

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Har uppburit avlöning 1541. — Klagade i Rådsturätten 1552 21.11 på en hustru, som var skyldig honom 30 m. och som dömdes att vid vite betala honom inom 14 dagar. — Betalade 1552 och 1553 tomtören på Södermalm.

5. MÅRTEN N. N. (1546)—(1550).

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända. Troligen var han av finsk härkomst.

”Her Morten Capellan her i bijnn” köpte 1546 20.12 hälften i ett hus vid Kinhästegatan av Bengt Clemetsson, som var gift med hans hustrus styvmor. Den andra hälften i huset hade herr Mårten fått med sin hustru. Säljare och köpare råkade sedan i tvist, men blevo 1547 23.5 förlikta inför rådsturätten i närvaro av (kyrkoherden) mäster Olof och (pastorn vid Spetalen) mäster Michael (Christierni Langerben). Samma år den 18 juni infann sig mäster Olof hos Borgmästare och råd och klagade över herr Mårtens ringa lön, som var så liten att herr Mårten ämnade söka sig ett pastorat på landet. Herr Mårten beviljades då löneförhöjning. Utom sin tjänst som stadskaplan höll herr Mårten mot särskild ersättning finska

predikningar för finnarna i Stockholm. Han har verkställt den första finska översättningen av Sveriges lag.

Gift med *N. N.*

Barn: *En son*, som levde 1606 och då var gift med *Christina Jönsdotter*.

*En dotter*, som levde 1606. Hon var gift med *Nils N. N.*

6. MATTS N. N. (1547)—(1548).

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Har åren 1547 och 1548 uppburit avlöning som stadskaplan.

7. PETRUS ERICI (1547)—1576.

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Har uppburit avlöning 1547, 1553, 1554, 1566, 1567 och från 1573 t. o. m. 1577 19.5, för vilka år räkenskaper finnas bevarade. För motstånd mot liturgien förbjuden predikstolen 1576 7.9 och begav sig 1576 20.12 till hertig Carl. Kyrkoherde i Ytterselö 1579. Var 1591 poenitentiarius i Strängnäs.

Gift med *N. N.*

Barn: *Nicolaus*, född okänt var och när, död i Stora Mellösa 1606 efter 30.9 och begr. där. Utnämnd biskop i Västerås. Var förut kyrkoherde i Stora Mellösa 1591—1595, kyrkoherde i Strängnäs 1595—1603 och superintendent i Kalmar 1603—1606.

En till namnet okänd *dotter*, född och död okänt var och när. Gift med *Olof Persson*. Deras son var kyrkoherden i Munsö *Nils Olai*.

Petrus Erics utarbetade tillsammans med kyrkoherden Olaus Petri Medelpadius, skolmästaren Abraham Angermannus och kaplanen Ericus Petri ett utlåtande angående liturgien, daterat 1576 21.12.

Herr Peder Erics inköpte 1565 26.3 av Spetalen ett hus i S:t Laurentii gränd, i vilket vinkällaren Förgyllda tunnan var belägen. Han försålde samma hus 1591 25.6 till sin måg Olof Persson och dennes måg Erik Simonsson Winblad sålde 1610 4.8 sin hustrus del i huset till sin svåger, kyrkoherden i Munsö *Nils Olai*.

Petrus Erics har översatt Simon Musæi postilla, vilken översättning utgavs med förord av sonen *Nicolaus Petri*.

8. ERICUS PETRI (1547)—1576.

Född i Ängermanland, okänt var och när. Död sannolikt 1608 i Stockholm. Härkomst och studier okända.

Troligen den herr Erik, som vigdes i Nikolai 1547, då betalning för pellet erlades någon gång mellan 29.9 och 21.12. Har uppburit avlöning som stadskaplan t. o. m. 1577 19.5. Liksom Petrus Erics blev han 1576 7.9

förbjuden predikstolen för motstånd mot liturgien och hade då verkat i Stockholm i nära fyratio år. Han fick 1577 9.4 hertig Carls order att begiva sig till hertigdömet, men kvarstannade av okända skäl. Under pesttiden fick han ånyo tjänstgöra 1579 och upptages detta år i räkenskaperna som "gamble h. Erich som man i nödenes tidh igen taga moste". Han levde ännu 1603, då han fick penningar vid en begravning, men dog sannolikt 1608.

Gift, troligen i Nikolai på hösten 1547, med *Valborg N. N.*, begr. i Storkyrkan 1603 20.8, härkomst okänd.

Barn: *En dotter*, död 1561, själaräringning 1561 5.4.

*En dotter* levde 1607, då hon till staden utlånade en bonad, varmed stadsporten pryddes vid Carl IX:s kröning.

*En dotter* nämnes i en rubrik i Johan III:s diarium 1570 18.8: Till Måns Persson för herr Eriks, sacellan i Stockholm, dotter, om förskoning.

En måg försålde 1611 ett herr Eriks hus till ärkebiskop Petrus Kenicius.

Tillika med kyrkoherden Olaus Petri Medelpadius, skolmästaren Abraham Angermannus och kaplanen Petrus Erics utarbetade Ericus Petri ett utlåtande angående liturgien, daterat 1576 21.12.

Ericus Petri var fastighetsägare på flera håll i Stockholm. Han fick 1569 28.4 Johan III:s förläning på en träbod på Gråmunkeholmen. Av hustru Karin Per smeds köpte han 1579 ett hus bredvid borgmästaren Olof Gregerssons hus och hans hustru, Valborg, begärde 1592 31.5 stadens brev å detta.

#### 9. MICHAEL NICOLAI (1553).

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända, men härstammade troligen från Finland.

Har uppburit avlöning som stadskaplan 1553 och fick samtidigt ersättning för de finska predikningar han höll. Som han ej förekommer i följande års räkenskaper har han avgått samma år, såvida namnet ej är fel-skrivet, jämför följande!

#### 10. MICHAEL OLAI (1554).

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Michel Olsson har uppburit avlöning som stadskaplan 1554. Möjligen är namnet fel-skrivet och han är identisk med föregående.

#### 11. HANS LAURENTII (1566)—(1580).

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Har uppburit avlöning som stadskaplan 1566, 1567 och från 1573 t. o. m. 1580 6.11, för vilka år räkenskaper äro bevarade. Kallas gamle herr Hans till skillnad från Johannes Johannis Täbyensis och nämnes 1592 4.3 salig.

Gift med *N. N.*

Barn: *Agnes*, var 1591 8.2 änka efter en herr *Erik Olai*, således troligen en prästman.  
— En dotter till gamle herr Hans betalade 1587 9.8 för sitt barns lägerstad på kyrkogården.

12. JACOB ANDREÆ (1573)—1581.

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Var vittne i Råsturätten 1573 20.4 och har uppburit avlöning som stadskaplan 1573—1581 9.7. Troligen har han avgått 1581.

13. AUGUSTINUS OLAI 1577—1585. Se Ridderholmen, kyrkoherdar nr 3.

14. CHRISTOFFER N. N. 1579.

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Har uppburit avlöning som stadskaplan 1579 1.11 och förekommer ej sedan i räkenskaperna.

15. JOHANNES JOHANNIS TABYENSIS 1580—1592. Se Danviks och Sickläö församling, kyrkoherdar nr 2.

16. MÄRTEN JOHANNIS 1581—1585. Se poenitentiärer nr 7.

17. JOEN N. N. 1586—1587.

Född okänt var och när. Död 1587 före 21.5 då tio daler utbetalades till hans begravning. Härkomst och studier okända.

Har uppburit avlöning såsom stadskaplan 1586 12.6 och 1586 25.9.

18. NICOLAUS ANDREÆ GAZA 1586—1589.

Född i Dalsland, okänt var och när. Död 1647, okänt var och när. Son av *N. N.* och hans hustru *N. N. Karth*. Studier okända.

Har uppburit avlöning som stadskaplan fr. o. m. valborgsmässan 1586 t. o. m. samma tid 1589, varvid dock ej tillnamnet Gaza förekommer. Han har troligen fått avgå våren 1589, anklagad för lägersmål med en fränskild hustru, med vilken han senare ingick äktenskap. Hans sysselsättning fram till 1596 är okänd, men 1596 30.9 blev han av ståthållaren Jöran Boije förordnad till kyrkoherde vid domkyrkan i Reval och fick 1602 12.9 hertig Carls konfirmation å denna tjänst samt var även superintendent över Estland. Erhöll 1638 avsked, troligen på grund av sin ålder och hade möjligen även blivit blind.

Gift 1589 6.7, efter lysning i Stockholm, sedan ärkebiskopen givit dispens för äktenskapet, vigd av kyrkoherden i Täby *Nils N. N.*, med *N. N.* i hennes andra gifte, född



i Reval okänt när, död okänt var och när, härkomst okänd. Hon var skild från Påwel Stoltenberg, som möjligen var avliden vid tiden för hennes omgifte.

Barn: *Elisabeth*, född och död okänt var och när, levde 1649. Gift med *Johan Holst* i Narva, död före 1637.

*Gunilla (Gundel)*, född och död okänt var och när, levde i Reval 1669. Var 1622 hävdad av kaptenen Caspar Köpken, som av domstol ålades äkta henne, men okänt om giftermål kom till stånd. Blev på 1630-talet gift med regementspastorn i Narva, senare kyrkoherden i Karuse *Lars Vigæus*, född i Småland, okänt var och när, död 1663 27.8.

*Maria*, född och död okänt var och när, levde i Narva 1621.

Nicolaus Andreæ erbjöd sig 1589 9.6 att med ed fria sig från beskyllningen att ha haft lägersmål med en kvinna innan hon blivit skild från sin man, men tilläts ej att gå eden på grund av vittnesmål av hans värdinna.

Litteratur:

Per Wieselgren, Superintendenten Gazas Sändebrev till Martin Beer. I *Svio-Estonica* 1939, Tartu 1940.

Per Wieselgren, Nytt om Nils Gaza. I *Svio-Estonica* 1940—1943, Lund 1943.

19. DANIEL N. N. 1587—1588.

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Har uppburit avlöning som stadskaplan från Michelsmässan 1587 t. o. m. Michelsmässan 1588.

20. ERICUS ERICI HELSINGIUS 1589—1592.

Född i Hälsingland, okänt var och när. Död okänt var och när, levde 1604 18.7. Härkomst och studier okända.

Har uppburit avlöning som stadskaplan 1589 22.6—1591 10.10. Uppsade i slutet av 1591 jämte de andra kaplanerna, Engelbertus Engelberti och Johannes Johannis Täbyensis, inför hela sittande rådet sin tjänst och ålades 1592 26.4 jämte de nämnda kaplanerna att flytta ur sin bostad för att kaplaner, som Uppsala domkapitel sänt till Stockholm och som nu en längre tid varit husvilla, skulle kunna inflytta i stadens och kyrkans hus.

Ericus Erics synes ha kvarbott i Stockholm. Såsom olim concionator var han närvarande vid Uppsala möte 1593 och kan således ej vara identisk med kyrkoherden å Norrmalm med samma namn, ty denne var vid tiden för Uppsala möte hovpredikant hos hertig Carl.

Vällärde herr Erich Erics, fordom capellan i Stockholm, köpte 1593 29.5 av ädel och välbördig Töres Haraldsson en tomt vid Norreport, nederst i gränden på södra sidan. Han synes sålunda ha varit en välbärgad man.

Enligt Stockholms stads konsistorii protokoll 1604 18.7 skulle dominus Johannes i Bergsjö och dominus Petrus, sacellanus i Forsa, citeras till Uppsala att svara dominum Ericum, olim cocionat. Stockholm. I Uppsala domkapitels protokoll har intet påträffats angående denna sak, men dessa protokoll äro synnerligen ofullständiga för 1604.

21. ENGELBERTUS ENGELBERTI 1589—1592. Se poenitentiarier nr 5.

*Serie I*

1. MICHAEL LAURENTII ROSLAGIUS 1592—1605. Se nr 3.

2. HÅKAN N. N. 1605—1612.

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Antogs till kaplan 1605 2.12 av Borgmästare och råd samt menige man. Han var förut kaplan i Uppsala, men återfinnes ej i Ärkestiftets herdaminne. Om han blivit befordrad eller avlidit i slutet av 1612 eller början av 1613 har ej kunnat utrönas, men 1613 är företrädaren åter i tjänst som kaplan.

Gift med N. N.

Barn: *Ett barn*, namnet ej utsatt, döpt i Nikolai 1612 14.7.

3. MICHAEL LAURENTII ROSLAGIUS 1613—1618.

Född i Roslagen, okänt var och när. Troligen död 1618 efter 24.8. Härkomst och studier okända.

Antogs jämte herr Johan till kaplan 1592 24.4 "til thes her warder Een Stadigh Kyrkieherre förordnet. . . uthi thenne Preste willo, som en tidh långh waret hafwer". Avsatt 1605, tydligen misstänkt för förbindelser med Sigismund, och fick 1606 12.6 betalning för vad han påkostat sin lägenhet i kyrkans hus, varvid han kallas f. d. kaplan. Emellertid synes han ha kvarstannat i Stockholm och återfick 1613 sin tjänst. Han förekommer ännu 1618 24.8 som vigselförrättare, men har troligen avlidit samma år. — Han har 1593 undertecknat Uppsala mötes beslut.

Gift okänt var och när med *Carin Persdotter Granne*, född okänt var och när, död troligen 1622, härkomst okänd.

Barn: *En dotter*, begr. i Nikolai 1599 3.10.

*Brita*, född 1595 18.2, troligen i Nikolai, död 1667 1.2, okänt var. Gift okänt var och när med kyrkoherden i Södertälje *Joannes Joannis Watrangius*, född i Vattringe by i Hamrånge 1578, död 1652 1.2, begr. i Södertälje kyrka.

I Storkyrkan har funnits hans gravsten med följande inskription:<sup>1</sup>

Ehou tu äst som wetta will  
Huem under Steenen ligger  
Een Wördig Man heet Hr. Mickel  
sin been här hwijlar trygger

<sup>1</sup> Enligt Palmsköld.

I denna Kyrkia Capellan  
war han med stora ähra.  
Alskat både af quinna och man  
Dem han gudz ord mond lära  
I godom ålder dödde han  
Hans hustru ock tillijka  
som sofwer och här hoos sin man  
Wänta både Gudz Rijke.  
åhr MDCXXII.

4. LAURENTIUS MATTHIÆ MYLIANDER 1619—1633. Se Maria Magdalena, kyrkoherdar nr 3.

5. JOHANNES JOHANNIS GIRISTADIUS 1634—1644.

Född okänt var och när, möjligen i Giresta. Död 1644, begr. i Storkyrkans sacristia 1644 24.II. Härkomst och studier okända.

Var först kollega vid Trivialskolan i Uppsala och sedan huspredikant hos välborne Jacob Forbosz (troligen kaptenen, sist översten Jakob Forbes af Lund). Komminister i Nikolai 1634 30.I0, tilltr. 1634 1.II och förekommer såsom vigselförrättare första gången 1634 23.II. Förekommer sista gången som vigselförrättare 1643 6.I2.

Gift i Nikolai 1635 6.I2 med *Elsa Jochomsdotter Schultz*, född och död okänt var och när, troligen dotter av bagaren *Jochum Schultz*. — Hon levde 1646 11.3 med två omyndiga barn.

Barn: *Jochom*, döpt i Nikolai 1636 31.8, död okänt var och när.

*Sara*, döpt i Nikolai 1638 17.6, död okänt var och när.

*Margareta*, döpt i Nikolai 1641 3.I0, död okänt var och när.

En dotter till en Johan Gerestadius begr. i Riddarholmen 1656 18.5, om dotter till kaplanen har ej kunnat avgöras.

Enligt bouppteckning ägde Giristadius en ej obetydlig boksamling. Bouppteckningen är undertecknad även av hans bror Pedher Hansson i en by, vars namn tyvärr visat sig fullkomligt oläsligt. Som brodern var bosatt i en by är det emellertid troligt att Giristadius var bondson.

6. JOHANNES PETRI KELLINGIUS 1645—1679.

Född i Stockholm, okänt var och när. Död 1679 efter 17.9, då han sista gången var närvarande i konsistorium, begr. i Nikolai 1679 2.II. Härkomst okänd.

Ej funnen i Uppsala studentmatrikel. Prästvigd okänt var och när. Amiralitetspräst 1638. Komminister i Nikolai 1645 och var 1645 4.6 första gången närvarande som assessor i konsistorium. — Hade 1679

magistratens rekommendation hos kungl. maj:t till kyrkoherdetjänsten i Katarina.

Gift 1:o med *N. N.*, död 1669. Kellingius fick 1669 5.5 20 d. smt för att begrava sin hustru. — 2:o med *N. N.*, begr. i Storkyrkan 1672 28.3. — 3:o i Nikolai 1673 22.4 med *Karin Bengtsdotter Roselin* i hennes andra gifte, döpt i Nikolai 1632 27.9, död okänt var och när, levde i januari 1703, dotter av translatorn *Bengt Mattsson (Bengt ryssetolk)* och hans andra hustru *Elisabeth Thomasdotter* samt gift 1:o i Nikolai 1658 21.10 med perukmakaren *Philip Eliason*, begr. i Nikolai 1664 11.5.

Barn: 1. *Sven*, född cirka 1645, okänt var och när, död före 1687 5.12, okänt var och när. Var nio år då han 1654 9.2 i närheten av Norre port blev illa skuren i vänstra handen av en berusad glasmästargesäll.

1. *Matthias*, död i Nikolai 1646 8.3, död före 1687 5.12, okänt var och när.

1. *Petrus*, född och död okänt var och när, levde 1687 5.12. Var 1669, då hans son Johannes döptes 3.3 i Maria Magdalena, notarie i Kännärskammaren.

1. *Hans*, född okänt var och när, död före 1687 5.12, okänt var och när. Var 1670 8.4, då han uttog lysning i Katarina, kanslist vid guvernementet i Finland.

1. *Margareta*, född okänt var och när, död före 1687 5.12, okänt var och när. Gift 1:o okänt var och när med *Erik Nilsson*, begr. i Katarina 1666 och 2:o, uttog lysning i Katarina 1669 16.10, med kassören hos "fältherrinnan" *Johan Johansson*, född i Nykarleby, okänt när, död okänt var och när.

Ett barn begr. i Maria Magdalena 1651 16.6.

Vid omorganisationen av Stockholms stads konsistorium 1650 bestämdes att de kaplaner, som då voro assessorer skulle kvarstanna som ledamöter i konsistorium tills de avgingo från sina tjänster. Kellingius förblev därför assessor i konsistorium till sin död.

Kellingius fick 1672 2.12 fastebrev å en tomt på Södermalm vid St Paulsgatan "i hörnet i kvarteret Danviken", som han fått av staden till fri och egen grund. Han hade å tomten uppfört ett vackert stenhus. Detta såldes 1687 5.12 av hans arvingar, änkan *Karin Bengtsdotter Roselin* och sonen i första giften *Petrus Kellingius*, till assessorn *Niclas von Preutz*, som 1688 12.3 fick fasta. Förmodligen är det detta Kellingii hus, som 1676 uppgives ligga i kvarteret Jupiter större. Kellingius ägde även en grav i Maria Magdalena kyrka, i vilken han 1651 31.1 lät begrava sin mor och 1651 16.6 ett barn.

#### 7. OLAUS ANDREÆ AMNÆUS 1681—1689.

Född i Stockholm, okänt var och när. Död 1689 25.8, begr. i Nikolai 1689 6.10. Möjligen son av komministern i Amnehärad *Andreas Petri Hofstadius* och hans hustru *Ellika Golsten*.

Efter att ha varit elev i Klara skola och i Skara gymnasium student i Uppsala 1672 14.9 (Vestg.). Prästvigd i Stockholm av biskopen i Borgå, okänt när. Var åtminstone 1679 amiralitetspredikant. Komminister i Nikolai 1680 10.12 efter sin hustrus styvfader *Johannes Kellingius*, tilltr. 1681 1.5.

Gift i Nikolai 1678 19.2 med *Elisabeth Ellis* i hennes första gifte, född 1659, okänt var och när, död i Nikolai 1694 23.12, dotter av perukmakaren *Philip Eliäson* och hans hustru *Karin Bengtsdotter Roselin* i hennes första gifte samt gift 2:o i Nikolai 1691 16.9 med efterträdaren, *Johan Welin*.

Barn: *Catharina*, döpt i Hedvig Eleonora 1678 26.11, död okänt var och när, levde 1695 27.2.

*Beata*, döpt i Hedvig Eleonora 1680 14.9, död okänt var och när, levde 1695 27.2.

*Elisabeth (Lisken)*, döpt i Nikolai 1683 29.3, död ibid. 1684, själarिंगning 5.8.

*Christina*, döpt i Nikolai 1685 11.1, död okänt var och när, levde 1695 27.2.

Kanske den Christina Amnæus, som blev gift i Nikolai 1713 10.5 med juveleraren *Hindrich Breijer*, född och död okänt var och när.

*Andreas*, döpt i Nikolai 1687 11.1, död ibid. 1739 5.5. Handelsman.

*Olaus*, född i Nikolai 1689 21.2, död okänt var och när. Troligen densamme som *Philippus* vilken levde 1695 27.2 vid bouppteckning efter modern och då var på sjätte året. Någon *Philippus* finnes ej i Nikolai C.

I brev till ärkebiskopen 1681 14.1 säger sig Amnæus vara född i Stockholm. Magistraten begärde 1680 20.3 att Amnæus skulle utnämnas till Kellingii efterträdare och påminde ytterligare därom 1680 16.4. Ärkebiskopen vägrade emellertid godkänna honom såsom varande av annat stift, varför magistraten 1680 21.7 ingick till kungl. maj:t med supplik att han måtte utnämnas. Uppsala domkapitel beslöt 1680 1.9, trots att Amnæus föredde kungl. maj:t brev å sacellanien, att skriva till S:t Nikolai församling samt Borgmästare och råd för att söka övertala dem att avstå från Amnæus, vilken domkapitlet ej önskade placerad i Stockholm emedan han var västgöte och ej tillhörde ärkestiftet. Ärkebiskopen nödgades dock giva vika och Amnæus blev utnämnd.

Amnæus blev 1680 30.6 av Stockholms stads konsistorium dömd till fjorton dagars privation för att han, då han i Ladugårdslandskyrkan höll en likpredikan, förklarar att den som skrivit personalierna över den döde vore värd att tillika med skriften bindas i en säck och kastas i sjön.

## 8. JOHAN WELIN 1691—1697.

Född i Väsehärad, okänt när. Död 1697, själarिंगning i Nikolai 1697 20.2, begr. i Storkyrkan 1697 7.4. Son av sockenadjunkten i Väsehärad *Andreas Welinius* och hans hustru *Sigrid Iser*.

Student i Uppsala 1679 14.9 (Verml.). Student i Lund 1688 14.1 (Verml.). Mag. i Lund 1688 28.1. Prästvigd okänt var och när<sup>1</sup> till pastorsadjunkt hos morbrodern, kyrkoherden i Nikolai Matthias Iser. Komminister i Nikolai okänt när, tilltr. 1691 1.5. Kyrkoherde i Filipstad 1696, men avled före tillträdet.

Gift i Nikolai 1691 16.9 med *Elisabeth Ellis* i hennes andra gifte, född 1659, okänt

<sup>1</sup> Karlstads domkapitels arkiv har brunnit.

var och när, död i Nikolai 1694 23.12, dotter av perukmakaren *Philip Eliason* och hans hustru *Karin Bengisdotter Roselin* i hennes första gifte samt gift 1:0 med företrädaren *Olaus Amnæus*.

Barn: *Johan*, döpt i Nikolai 1692 5.7, död i Gillberga, Karlstads stift 1746 25.3. Kyrkoherde i Gillberga.

*Anders*, döpt i Nikolai 1693 12.8, död okänt var och när före modern.

*Sigrid Märta*, född 1694, okänt var och när, död mellan 1694 23.12 och 1695 27.2, okänt var, fem veckor gammal. Ej funnen i Nikolai C.

## 9. JONAS HÖGVALL 1698—1715.

Född i Dalby, Karlstads stift 1662, okänt när. Död i Nor, Karlstads stift 1729, okänt när.<sup>1</sup> Son av kyrkoherden i Dalby *Ericus Nicolai Högvallius* och hans hustru *Maria Elfdalius*.

Student i Uppsala 1680 23.9 (Verml.). Prästvigd 1685, okänt var och när<sup>2</sup> och var först nådårspräst efter fadern. Nådårspräst i Nikolai efter komminister Petrelius 1694. Fredagspredikant ibid. i tre år. Komminister ibid. okänt när, troligen 1697, tilltr. 1698 1.5. Kyrkoherde i Nor, Karlstads stift 1715,<sup>2</sup> tilltr. 1715 1.5. Hon. prost 1717.

Gift i Nikolai 1711 28.5 med *Margareta Törne* i hennes andra gifte, född 1681, okänt var och när,<sup>3</sup> död okänt var och när,<sup>1</sup> dotter av rådmännen, sist justitieborgmästaren i Stockholm *Michael Törne* och hans första hustru *Brita Andersen* samt gift 1:0 i Nikolai 1697 17.10 med komministern i Nikolai serie III nr 13 *Nicolaus Petri Hiort* i hans andra gifte.

Barn: *Bengt*, döpt i Nikolai 1712 28.4, död okänt var och när.<sup>1</sup>

*Maria*, döpt i Nikolai 1713 31.8, död okänt var och när.<sup>1</sup>

*Erik*, född okänt var och när,<sup>1</sup> död okänt var och när. Enligt artikeln Nor i Karlstads stifts herdaminne kyrkoherde i Kroppa, men återfinnes ej under artikeln Kroppa.

*Catharina*, född 1720, okänt var och när,<sup>1</sup> död i Tyska församlingen i Stockholm 1778 8.12. Gift 1738, okänt var och när, med skeppsklareraren i Stockholm *Lars Kåhre*, född 1710, död i Nikolai 1745 24.1.

## 10. ANDREAS BÅLD 1717—1729. Se Katarina, kyrkoherdar nr 12.

## 11. NILS SUNDIUS 1729—1747.

Född i Undersåker 1687 30.9. Död i Nora, Härnösands stift 1761 24.7. Son av kyrkoherden i Undersåker *Petrus Andreæ Sundius* och hans hustru *Christina Berghemius* samt yngre bror till komministern i Klara serie II nr 8 *Andreas Sundius*.

Student i Uppsala 1707 1.2 (Jemtl.). Prästvigd 1713, okänt var och när, troligen i Härnösand, till bataljonspredikant vid Östgöta infanteri-

<sup>1</sup> Alla Nors kyrkoböcker före 1779 förstördes genom våld i Nors prästgård 1779.

<sup>2</sup> Karlstads domkapitels arkiv har brunnit.

<sup>3</sup> Ej funnen i Nikolai C. Törnës övriga barn äro födda i Nikolai.

regemente. Bataljonspredikant vid Jämtlands regemente och pastorsadjunkt i Offerdal 1713. Andre komminister i Gävle 1726 4.5, tilltr. genast. Pastorex. i Uppsala 1729 16.5. Komminister i Nikolai 1729 16.5 med tillträde från 1729 1.5. Kyrkoherde i Nora, Härnösands stift 1746, tilltr. 1747 1.5. Hon. prost 1754.

Gift i Offerdal 1714 9.3 med *Catharina Burman*, född i Offerdal 1691 19.1, död i Nora 1756 27.11, dotter av kyrkoherden i Offerdal mag. *Abraham Laurentii Burman* och hans hustru *Elisabeth Plantin*.

Barn: *Abraham*, född i Offerdal 1715 5.12, död okänt var och när. Kallade sig *Burensund*. Justitieråd i Kristiania i Norge.

*Christina Elisabeth*, född i Offerdal 1716 25.12, död ibid. 1717 29.7.

*Petrus*, född i Alsen 1718 4.9, död ibid. 1719 14.9.

*Christina*, född i Alsen 1719 17.12, död okänt var och när.

*Karin*, född i Alsen 1721 27.10, död i Nora, Härnösands stift 1805 29.4.

*Elisabeth*, född i Alsen 1723 2.7, död i Hede 1771 4.10. Gift 1:0 1754<sup>1</sup> med pastorsadjunkten i Nora, sist kyrkoherden i Hede mag. *Nicolaus Svedbom*, född i Nätra 1711,<sup>2</sup> död i Hede 1763 28.4 och 2:0 1764<sup>3</sup> med dennes efterträdare i Hede kyrkoherden *Christopher Sebrelius*, född i Sveg 1723 24.9, död i Hede 1767 16.7.

*Petrus*, född i Alsen 1725 17.7, död i Kristiania i Norge 1786. Med. dr. Stadsfysicus i Kristiania.

*Nils*, döpt i Gävle 1727 3.6, död i Stora Åby 1804 18.8. Kapten vid Artilleriet.

*Andreas*, född i Nikolai 1730 3.7, begr. i Maria Magdalena 1757 27.8. Notarie i Kommerskollegium.

*Olof Christian*, fick nöddop, som bekräftades i Nikolai 1731 8.10, begr. ibid. 1732 22.8.

12. JOHAN STENBECK 1747—1767. Se Hedvig Eleonora, kyrkoherdar nr 9.

13. SVEN SANDMARK 1767—1779.

Född i Sandbäcken i Kyrkås 1729.<sup>4</sup> Död i Rångedala 1786 2.11, 57½ år gammal. Son av klockaren i Kyrkås i Lekåsa N. N.

Student i Uppsala 1751 6.9 (Vestg.). Mag. ibid. 1758 20.6. Prästvigd i Skara 1759 26.9 till e. o. skvadronspredikant vid Livregementet till häst. Hans prästexamen i Skara skulle enligt domkapitlets beslut gälla även som pastorexamen. Utrikes resor 1762—1764. Vice pastor i Kalmar stad 1764. Pastorsadjunkt i Nikolai 1765 7.10. Komminister ibid. 1767 15.9, tilltr. genast. Kyrkoherde i Rångedala 1777 19.12, tilltr. 1779 1.5. Teol. dr i Uppsala 1779 6.6.

<sup>1</sup> Nora E saknas.

<sup>2</sup> Nätra kyrkoarkiv brann 1809.

<sup>3</sup> Hede E saknas.

<sup>4</sup> Ej funnen i någon C.

Gift 1:0 i Nikolai 1769 23.11 med *Regina Catharina Spalding* i hennes andra gifte, född i Hedvig Eleonora 1746 27.8, död i Nikolai 1772 14.3, dotter av kofferdikaptenen *Johan Jakob Spalding* och hans hustru *Anna Margareta Friberg* samt gift 1:0 i Nikolai 1766 8.5 med kryddkrämaren *Anders Dahlgren* i hans andra gifte, född i Norrköping 1726 19.10, död i Nikolai 1768 12.10. — 2:0 i Nikolai 1774 23.8 med *Anna Helena Hagbom* i hennes första gifte, född i Nikolai 1747 29.7, död i Uddevalla 1824 16.2, dotter av skeppsklareraren *Petter Hagbom* och hans hustru *Helena Meenlöös* samt gift 2:0 okänt var och när<sup>1</sup> med kyrkoherden i Getinge och Revinge *Johan Aurelius* i hans andra gifte, född i Istorp 1732 2.9, död i Getinge 1802 20.12.

Barn: 1. *Andreas*, född i Nikolai 1771 20.2, död okänt var och när. Registrator i Riksgäldskontoret. Rymde 1795 för tillgrepp.

1. *Sven Jakob*, född i Nikolai 1772 1.3, död ibid. 1772 12.5.

2. *Petrus*, född i Nikolai 1776 7.1, död okänt var och när.

2. *Catharina Helena*, född i Nikolai 1777 4.5, död ibid. 1778 31.3.

2. *Anna Beata*, född i Rångedala 1780 4.2, död i Halmstads stad 1820 1.7. Gift i Halmstads stad 1807 16.1 med stadskassören, sedermera rådmannen i Halmstad *Olof Hagman*, född 1775 5.8, okänt var, död okänt var och när efter 1822.<sup>2</sup>

2. *Regina Christina*, född i Rångedala 1781 25.10, död i Uddevalla 1839 14.8. Gift okänt var och när med kyrkoherden i Uddevalla *Casten Råbe*, född i Gödestad 1770 20.7, död i Uddevalla 1836 16.12.

#### 14. LUDVIG BERNHARD AHNGER 1779—1795.

Döpt i Maria Magdalena 1741 18.2. Död i Nikolai 1795 16.8. Son av krigskommissarien *Erik Ahnger* och hans hustru *Catharina Aspman*.

Student i Uppsala 1766 16.12 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1768 16.6 till pastorsadjunkt i Danmark. Pastorsadjunkt i Barnhusförsamlingen 1769 7.12. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1770 19.4. Pastoral. i Stockholm 1773 24.11. Komminister i Jakob och Johannes 1774 15.4, tilltr. 1774 1.5. Komminister i Nikolai 1778 18.7, tilltr. 1779 1.5. — Å förslag till kyrkoherde i Osterfärnebo 1783, i Odensala och Husby-Ärlinghundra 1784, i Simtuna och Altuna 1790 samt i Närtuna och Gottröra 1792.

Gift 1:0 i Nikolai 1775 30.5 med *Johanna Lovisa Hultman*, född 1747, okänt var och när,<sup>3</sup> död i Jakob 1777 26.1, bokf. i Johannes F, härkomst okänd. — 2:0 i Jakob 1780 22.2 med *Margareta Morström* i hennes andra gifte, född i Jakob 1752 24.5, död i Klara 1816 28.1, dotter av hovkamreraren *Gustaf Morström* och hans hustru *Christina Margareta Graner* samt gift 1:0 1770, okänt var och när<sup>4</sup> med assessorn i Svea hovrätt *Johan Fredrik Furtenbach* i hans andra gifte, född 1730, död 1773 7.8, begr. i Jakob 1773 11.8.

Barn: 1. *Agata Lovisa*, född i Jakob 1776 2.4, död i Nikolai 1784 1.12.

2. *Carl Ludvig*, född i Nikolai 1780 24.12, död i Klara 1815 14.12. Utan yrke.

2. *Brita Sofia*, född i Nikolai 1782 28.3, död i Hedvig Eleonora 1869 28.5.

2. *Fredrika*, född i Nikolai 1788 22.7, död i Nättraby 1837 5.5.

2. *Agata Lovisa*, född i Nikolai 1790 17.12, död i Hedvig Eleonora 1856 3.10.

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i Rångedala E.

<sup>2</sup> Ej funnen död i Halmstad, förekommer i A I senast 1822—1823.

<sup>3</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

<sup>4</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.



15. CARL BENJAMIN LUNDAL 1798—1809.

Född i Eskilstuna 1757 3.11. Död i Nikolai 1809 5.12. Son av prästmannen, sist domkyrkosysslomannen i Strängnäs *Bengt Lundahl* och hans hustru *Elsa Catharina Bergner*. Döpt endast till Carl.

Student i Uppsala 1778 4.3 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1782 18.12 till pastorsadjunkt i Asker. Tjänsteårs- och nådåspräst ibid. 1785 13.4. Komministersadjunkt i Katarina 1786 6.6. Tjänsteårs- och nådåspräst ibid. efter komminister Wibiörnsson 1790 18.5. Pastorsadjunkt i Nikolai 1792 3.7. Pastorex. i Strängnäs 1794 12.2. Komminister i Nikolai 1796 12.4, tilltr. 1798 1.5. — Å förslag till komminister i Nikolai 1794.

Gift i Maria Magdalena 1799 23.6 med *Christina Johanna Carlberg*, född 1775, okänt var och när,<sup>1</sup> död i Nikolai 1808 8.4, dotter av kommissionslantmätaren *Bengt Gustaf Carlberg* och hans hustru *Margareta Bodin*.

Barn: *Carl August*, född i Nikolai 1800 10.5, död ibid. 1800 22.5.

*Carolina Johanna*, född i Nikolai 1802 24.1, död i Hedvig Eleonora 1824 6.11.

Kungl. maj:t beviljade 1810 26.4 ett extra nådår för Lundals dotter.

16. JOHAN GUSTAF BURE 1812—1819.

Född i Klara 1766 22.2. Död i Nikolai 1819 8.6. Son av skoflickaren *Gustaf Bure* och hans hustru *Catharina Ekman*.

Student i Uppsala 1763 20.6 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1791 12.12 till komministersadjunkt i Adolf Fredrik. Nådåspräst i Solna och Ulriksdal 1794 1.5 efter komministern ibid. Pastorsadjunkt ibid. 1795 26.11. Pastorex. i Uppsala 1796 20.5. Vice notarie i Hovkonsistorium 1801 1.7—1805 31.7. Vice predikant vid Borgerskapets Enkehus 1802 6.4—30.9. Rektor vid Adolf Fredriks skola 1805 5.3. Vice pastor i Riddarholmen 1807 6.6—30.11, då församlingen upphörde. Komminister i Nikolai 1810 10.7, tilltr. 1812 1.5. — Å förslag till komminister i Adolf Fredrik 1800. Kallad 1805 att propredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena.

Gift i Stockholm 1816 1.4, bokf. i Spånga, med *Elisabeth Charlotta Winge* i hennes första gifte, född i Katarina 1789 27.3, död å Borgerskapets Enkehus 1882 19.8, dotter av e. o. kanslisten vid Stockholms rådhusrätt, sist kämnären vid Södra kämnärsrätten och apologisten vid Trivialskolan *Henrik Lars Winge* och hans hustru *Sofia Dorothea Sjöberg* samt gift 2:0 i Nikolai 1828 9.9 med guldarbetaren *Carl Wilhelm Lundgren*, född 1801 26.7, okänt var, död 1844, okänt var och när.<sup>2</sup>

Barnlös.

Bure fick 1802 Svenska akademien pris i vältalighet. — Kungl. maj:t beviljade 1819 16.9 ett extra nådår för hans änka.

<sup>1</sup> Ej i Alster, där föräldrarna voro bosatta.

<sup>2</sup> Lundgren bodde i Nikolai senast i november 1836 enligt mantalslängd. Han finnes ej i Nikolai F och ej i Nikolai utflyttningslängd 1836—1837.

17. ERIC JOHAN BERGEGREN 1822—1836.

Född i Härnösand 1768 10.12. Död i Nikolai 1836 31.7. Son av handlanden *Johan Berggren* och hans hustru *Helena Christina Rynelius* samt yngre bror till komministern i Katarina serie I nr 13 Anders Berggren.

Student i Uppsala 1788 15.2 (Ångerm.). Prästvigd i Härnösand 1794 21.9 till huspredikant hos generalen friherre Gustaf Adolf Siegroth. Komministersadjunkt i Klara 1796 12.2. Tillika kateket för Staden och västra Norrmalm 1796 2.8. Vice komminister i Klara 1799 1.5—1800 1.3. Pastorallex. i Härnösand 1803 19.3. Vice komminister i Katarina 1804 22.5—1805 30.4. Komministersadjunkt ibid. 1805 1.5. Pastorsadjunkt ibid. 1807 20.2, tilltr. 1807 1.5. Komminister ibid. 1808 6.12 efter brodern Anders Berggren, tilltr. 1809 1.1. Komminister i Nikolai 1820 20.6, tilltr. 1822 1.5. — Riksdagsman 1817 och ledamot av ekonomiutskottet. — Å förslag till komminister i Hedvig Eleonora 1803, i Jacob och Johannes 1805, till kyrkoherde i Katarina 1812 och till komminister i Nikolai 1815.

Gift i Katarina 1810 12.8 med *Christina Elisabeth Beijer*, född i Lindesbergs stadsförsamling 1789 24.10, död i Jakob 1862 29.7, dotter av sämskmakaren *Peter Beijer* och hans hustru *Anna Nyberg*.

Barn: *Anna Christina*, född i Katarina 1811 29.8, död i Nikolai 1876 29.11. Gift i Nikolai 1841 19.5 med fabrikören *Johan Anders Bäckberg*, född i Nikolai 1802 18.2, död ibid. 1874 5.2.

*Johan Petter*, född i Katarina 1812 1.12, död i Klara 1855 6.6. Kryddkramhandlare.

*Erik Christian*, född i Katarina 1814 9.8, död ibid. 1815 16.7.

*Carl Erik*, född i Katarina 1817 19.1, död i Klara 1874 2.1. Grosshandlare.

*Anders Evald*, född i Katarina 1819 22.1, död i Nikolai 1822 14.6.

*Erika Dorothea*, född i Katarina 1821 3.7, död okänt var och när, levde 1868 29.7. Flyttade 1839 25.8 från Nikolai till Härnösand, men har ej kunnat anträffas där.

*Fredrika Aurora*, född i Nikolai 1823 19.9, död ibid. 1832 25.4.

*Evald Theodor*, född i Nikolai 1826 15.10, död i Klara 1870 11.10. Bokhandlare.

*Charlotta Johanna*, född i Nikolai 1829 27.3, död i Oscar 1919 14.1. Gift i Jakob 1857 18.9 med tullinspektoren *Lars Johan Eneqvist*, född i Visby 1823 10.5, död i Klinte 1866 4.12.

Kungl. maj:t beviljade 1836 25.11 ett extra nådår för änkan och fem oförsörjda barn.

18. LARS GABRIEL BOLLIN 1839—1860.

Född i Hälsingtuna 1805 20.4. Död i Nikolai 1860 27.4. Son av landsfiskalen, vice häradshövdingen *Olof Bollin* och hans hustru *Maria Brita Westman*.

Student i Uppsala 1823 1.12 (Gestr. Hels.). Prästvigd i Uppsala 1828 15.6 in usum consistorii. Komministersadjunkt i Nikolai 1828 1.7. Vice komminister ibid. 1828 2.12—1832 30.4. Lärare vid Krafttiska skolan

1831 7.6, tilltr. 1831 1.7. Pastorallex. i Uppsala 1836 26.11. Komminister i Nikolai 1837 2.4, tilltr. 1839 1.5.

Gift i Maria Magdalena 1832 5.2 med *Elsa Maria Fredin*, född i Nikolai 1809 3.7, död i Klara 1873 2.3, dotter av rådmannen i Stockholm *Anders Fredin* och hans hustru *Maria Sofia Dahlström*.

Barnlös.

Komminister Bollin höll en tid privatskola i Nikolai komministerhus.

#### 19. OTTO ABRAHAM ASKERGREN 1861—1865.

Född i Katarina 1816 19.3. Död i Gamleby 1890 15.7. Son av brygaräldermannen och ryttmästaren vid Borgerskapets kavalleri *Per Abraham Askergren* och hans hustru *Margareta Dorothea Röhl*.

Student i Uppsala 1836 4.10 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1839 16.6 till adjunkt åt predikanten vid Sabbatsbergs fattighus, vartill han förordnades 1839 16.7. Vice kateket i Maria Magdalena 1839 2.7 i sex veckor. Vice komminister i Katarina 1839 17.12—1840 13.1. Vice komministersadjunkt ibid. 1840 1.1—31.7. Vikarierande lärare vid Skeppsgosseskolan 1840 8.9—8.12. Vice predikant vid Sabbatsbergs fattighus 1842 8.6—8.8. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1843 24.1. T. f. predikant vid Stockholms stads allmänna arbetshus 1845 21.1—4.6. Vice pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1845 1.5—31.8. Vice komminister ibid. 1845 1.6—1846 28.2. Pastorallex. i Uppsala 1847 16.4. Vikarierande lärare vid Frimurarebarnhusets skola 1847 1.7. Förste lärare vid Nikolai församlings folkskolas högre avdelning och skolans rektor 1847 5.12, tilltr. 1848 7.8. Tillika komministersadjunkt i Nikolai 1848 21.11—1853 30.4. Vice komminister ibid. 1850 1.7—31.8. Vice bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1851 5.9—5.10. Bataljonspredikant ibid. 1852 25.2, tilltr. 1853 1.5. Regementspastor ibid. 1858 12.10, tilltr. 1860 1.5, men blev redan 1859 9.7 adjungerad såsom ledamot av Hovkonsistorium. Komminister i Nikolai 1860 26.11, tilltr. 1861 1.5. Avsked som regementspastor 1861 16.7 sedan kungl. maj:t 1861 21.5 avslagit hans ansökan att få förena de bägge tjänsterna. Kyrkoherde i Gamleby 1863 21.8, tilltr. 1865 1.5. Vice pastor i Nikolai 1864 1.7—31.8. — Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn somrarna 1854 och 1855. Erhöll 1870 13.7 jus indigenatus i Linköpings stift. — Kallad 1847 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena.

Gift i Katarina 1848 29.8, med *Emma Gustafva Brandelius*, född i Klara 1817 26.12, död i Katarina 1902 13.8, dotter av läderhandlaren *Carl Jakob Brandelius* och hans hustru *Gustafva Carolina Dandanell*.

Barn: *Emma Abrahamina*, född i Nikolai 1849 23.9, död i Kalmar stad 1934 12.2.

Gift i Gamleby 1877 29.8 med lantbrukaren i Hestra i Torpa socken i Öster-

götland *Johan Hugo Lorens Björkman*, född i Gamleby 1846 13.10, död i Kalmar stad 1895 4.9.

*Clara Dorothea*, född i Nikolai 1850 4.9, död ibid. 1854 31.5.

*Bertha Carolina*, född i Nikolai 1852 17.3, död i Kalmar stad 1922 28.1.

*Clara Margareta*, född i Nikolai 1855 1.1, död ibid. 1856 18.8.

*Emil Abraham*, född i Nikolai 1859 26.12, död ibid. 1863 2.4.

## 20. HARALD JOHAN RUUS 1865—1889.

Född i Katarina 1821 12.12. Död i Nikolai 1889 21.10. Son av kyrkoherden i Katarina nr 18, sist kyrkoherden i Bollnäs *Pehr Magnus Ruus* och hans hustru *Fredrika Johanna Stangenberg* och yngre bror till komministern i Maria Magdalena serie II nr 16 *Pehr Albrecht Ruus*.

Student i Uppsala 1839 10.6 (Gestr. Hels.). Prästvigd i Slottskyrkan i Stockholm 1844 15.12 till pastorsadjunkt i Danviks och Sicklaö församling, vartill han förordnades 1845 21.1. Tillika förste lärare vid Katarina folkskola 1847 7.12—1860 31.5. Andre pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1848 17.10—1849 20.5. Vice kateket i Katarina 1849 1.1—30.6. Komministersadjunkt i Katarina 1849 20.5—1859 30.6. Pastorallex. i Uppsala 1853 2.7. Vice komminister i Katarina 1855 3.7—2.10. Komministersadjunkt i Klara 1856 11.3—7.4. Kateket i Nikolai 1857 27.3—1860 30.4. Vice bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1858 28.6—15.9. Andre pastorsadjunkt i Nikolai 1859 30.6. Förste pastorsadjunkt ibid. 1860 1.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1860 29.5. Komminister i Nikolai 1864 10.5, tilltr. 1865 1.5. Vice pastor ibid. 1879 1.9—1884 31.1. — Ledamot av kyrkomötet 1868, 1873 och 1878. — Kallad 1857 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena. Å förslag till komminister i Adolf Fredrik 1858 och i Nikolai 1858. Utan ansökan uppförd 1862 å förslag till komminister i Jakob och Johannes samt 1863 till kyrkoherde i Ulrika Eleonora, men avsåde sig bägge gånger. Kallad 1865 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Karlskrona stadsförsamling och 1866 för kyrkoherdetjänsten i Västervik och Törnsfall. Å förslag till kyrkoherde i Katarina 1866. Kallad 1871 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Norrköpings stads- och S:t Johannis landsförsamling. Kallad 1883 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Gift 1:0 i Adolf Fredrik 1865 8.11 med *Fredrika Augusta Fant*, född i Katarina 1823 2.2, död i Nikolai 1872 26.11, dotter av bankokommissarien *Carl Fant* och hans andra hustru *Carolina Berger* samt sondotter till komministern i Nikolai serie III nr 17 *Carl Fant*. — 2:0 i Österhaninge 1876 14.6 med *Anna Carolina Lundbäck*, född i Maria Magdalena 1853 21.12, död i Enköping 1926 6.8, dotter av folkskolläraren, sist föreståndaren för Prins Carls uppfostningsinrättning för fattiga barn, Gålö, *Carl Johan Lundbäck* och hans första hustru *Carolina Lind*.

Barn: 2. *Signe Maria Johanna*, född i Nikolai 1877 7.8, död ibid. 1879 10.5.

2. *Elsa Carolina*, född i Nikolai 1879 12.3, död ibid. 1886 7.4.

2. *Elin Maria*, född i Nikolai 1881 26.10. Skolkökslärarinna. Gift i Maria Magdalena 1914 26.11 med köpmannen *Ivar Esaias Tidström*, född i Katarina 1875 13.2, död i Maria Magdalena 1945 21.5.
2. *Sigge Haraldsson*, född i Nikolai 1884 31.12, död i Enköping 1934 12.1. Läroverksadjunkt.

21. ERNST JOHAN HOLMBERG 1892—1906.

Född i Uppsala 1849 20.2. Död i Nikolai 1906 11.1. Son av rådmannen *Johan Gustaf Holmberg* och hans hustru *Christina Charlotta Carolina Löfling*.

Mogenhetsexamen 1868. Student i Uppsala 1871 10.2 (Östg.). Fil. kand. 1873 19.4. Fil. dr 1875 31.5. Lärare vid Johannelunds missionsinstitut 1874—1876. Vikarierande lektor i Göteborg h. t. 1877. Teol. kand. i Uppsala 1878 31.5. Lektor i Örebro 1878 16.10. Prästvigd i Uppsala 1878 17.12. Pastorallex. ibid. 1879 15.4 med betyget laudatur. Kyrkoherde i Tierp 1883 6.9, tilltr. 1884 1.5. Komminister i Nikolai 1890 24.5, tilltr. 1892 1.5, men förordnades 1891 1.9 att såsom vice komminister uppehålla tjänsten 1891 1.11—1892 30.4. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1893 10.4. Utnämnd 1897 16.9 till teol. dr, men ej promoverad. — Kallad 1892 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena, men avböjde.

Gift på Gårdsjö i Östra Emtervik 1880 12.8 med *Ellen Mathilda Chöler*, född i Filipstad 1855 22.9, död i Hedvig Eleonora 1927 7.12, dotter av bruksägaren *Carl Fredrik Chöler* och hans hustru *Olivia Hildur Zerlina Eleonora Flach*.

Barn: *Ellen Maria*, född i Örebro 1881 31.10.

*Ernst Carl Gustaf*, född i Örebro 1883 5.3. Landskamrerare i Värmlands län.  
*Eleonora Charlotta Elisabeth*, född i Tierp 1885 9.3.

22. AXEL CHRISTER MÖRNER 1907—1931.

Född på Karlberg i Solna 1851 8.12. Död i Nikolai 1941 13.2. Son av kaptenen, sist majoren och postmästaren *Axel Conrad Mörner* (adliga ätten nr 91) och hans hustru *Elina Sofia Charlotta Lovisa af Wetterstedt*.

Student i Uppsala 1874 29.5 (Sthlm). Prästvigd i Linköping 1882 14.7 till andre pastorsadjunkt i Klara. Pastorsadjunkt i Livgardets till häst församling 1883 1.7. Vice regementspastor ibid. 1883 1.7—31.8. Pastorallex. i Linköping 1883 19.12. Komministersadjunkt i Klara 1884 5.2. Vice komminister ibid. 1884 15.6—31.8. Vice regementspastor vid Livgardet till häst 1884 16.7—31.8. Vice komminister i Klara 1885 15.6—14.8. Vice regementspastor vid Livgardet till häst 1886 20.1 under vakans. Förste pastorsadjunkt i Klara 1886 1.5. Vice pastor ibid. 1890 21.6—31.8, 1891 15.6—31.8 och 1892 1.6—31.8. Predikant vid Borgerskapets Enkehus 1895 1.5—1906 31.1. Vice komminister i Nikolai 1899 1.5—20.8. Andre pastorsadjunkt ibid. 1899 22.9. Vice komminister ibid. 1900

2.6—2.9. Predikant vid Epidemisjukhuset 1901 22.3—1910 28.2. Vice komminister i Nikolai 1901 15.6—14.9. Regementspastor vid Svea artilleriregemente 1902 4.4—1907 18.10. Vice komminister i Nikolai 1902 8.6—7.9, 1903 15.7—31.8, 1904 14.8—14.9, 1905 6.8—6.9 och 1906 16.1—1907 30.4. Komminister ibid. 1906 17.11, tilltr. 1907 1.5. Tillika ånyo regementspastor vid Svea artilleriregemente 1912 13.12. Tillika vice pastor i Nikolai 1921 16.7—31.8. Emeritus 1931 1.5. — L. N. O. 1922. — Kallad 1920 att komma under omröstning för kyrkoherdetjänsten i Nikolai och antog först kallelsen, men anhöll kort före valet att ej komma ifråga.

Gift i Nikolai 1916 22.6 med *Amalia Maria Murray*, född i Motala 1869 13.10, dotter av kamreraren, sist grosshandlaren *Carl Wilhelm Otto Murray* (adliga ätten nr 2216) och hans hustru *Gustafva Bergöö*.

Barnlös.

23. OSCAR KROOK 1932—1937. Se Ulrika Eleonora, kyrkoherdar nr 18.

24. JULLE GABRIEL GREFBERG 1938—

Född i Bäckseda 1892 31.7. Son av bankkamreraren *Gustaf Valfrid Svenson* och hans hustru *Anna Helena Svenson*.

Student i Uppsala 1911 14.9 (Vestg.). Teol. kand. 1917 31.3. Prästvigd i Strängnäs 1917 28.5. Brukspredikant vid Brevens bruk 1917 28.5, tilltr. 1917 1.6. Komminister i Västra Vingåker 1919 5.7, tilltr. 1919 1.8. Komminister i Botkyrka och Salem 1926 15.5, tilltr. 1927 1.5. På egen begäran avsked från 1931 1.2. Vice komminister i Nikolai 1930 1.8—1931 31.1. Ständig adjunkt ibid. 1931 1.2. Tillika vice pastor i Tyska församlingen 1931 1.9—7.9 och 1932 16.8—25.8. Kyrkoadjunkt i Nikolai 1936 1.1. Komminister ibid. 1937 7.12, tilltr. 1938 1.1. Tillika vice pastor ibid. 1940 7.8—1942 25.1 och 1942 1.2—31.5. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1931—1939 under semesterledigheter. — Å förslag till komminister i Oscar 1936.

Gift 1:0 i Odeby 1917 10.7 med *Rut Sofia Ekelund*, född i Sundsvall 1892 9.6, död i Västra Vingåker 1924 30.7, dotter av godsägaren *Kristian August Ekelund* och hans hustru *Hildur Sofia Eng*. — 2:0 i Västra Vingåker 1927 5.6 med *Eva Mary Margareta Linderoth*, född i Västra Vingåker 1899 29.12, dotter av bokhandlaren *Oskar Johan Linderoth* och hans hustru *Wilhelmina Claesson*.

Barn: 1. *Anna Britta*, född i Västra Vingåker 1920 1.6. Gift i Nikolai 1944 15.10 med tjänstemannen i Överståthållareämbetet *Ted Carl Sixten Winther*, född i Trälleborg 1928 29.12.

Serie II.

1. JOHAN N. N. 1592—1593.

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Antogs 1592 24.4 till kaplan jämte herr Michael, men synes ha varit extra till Michelsmässan, då han lyfte avlöning. Dessförinnan har han uppburit kostpengar m. m. Han antogs 1592 3.4 ”i stadzens tjenst in till dess här warder en stadig kyrkieherre förordnat”. Han fick avlöning 1593 12.5, liksom kostpengar och hyresbidrag, men förekommer ej vidare.

Måhända identisk med Johannes Torberni, kaplan i Bygdeå 1593—1596, vilken före sin tjänstgöring i Bygdeå hade tjänstgjort i Stockholm.

2. STENO HOLGERI 1593—1605.

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Var 1591 kaplan i Norrmalms församling och antogs vid påsktiden 1593 till kaplan i Nikolai. Avsatt 1605, säkerligen misstänkt för förbindelser med Sigismund. Var närvarande vid Uppsala möte 1593.

3. AUGUSTIN N. N. (1606)—(1612).

Född okänt var och när. Död troligen 1612, okänt när. Härkomst och studier okända.

Fick såsom stadskaplan hyresersättning 1606 12.6. Förekommer sista gången som vigselförrättare 1612 19.1 och har troligen avlidit samma år. I Tänkebok 1615 27.11 nämnes han såsom salig och var alltså med säkerhet då avliden. Han var kaplan vid pingsttid 1606, då han fick vin i gåva av staden.

Gift med N. N.

Barn: *Lisbeth*, döpt i Nikolai 1611 24.12, död okänt var och när.

4. ERICUS ERICI GESTRICIUS (1613)—(1623).

Född i Gästrikland, okänt var och när. Död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Omnämnes 1613 27.7 i Stockholms stads konsistorii protokoll. Har förrättat vigsel första gången 1613 14.11. Ännu 1623 har han uppburit avlöning såsom stadskaplan, men är sedermera borta. Omnämnes i konsistorii protokoll 1618 26.6 och synes då ha fungerat som notarie.

Gift i Nikolai 1615 8.1 med *Agneta Börielsdotter*, född och död okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: *Ett barn*, död 1617, ringning i Tyska kyrkan 1617 24.5.

*En dotter*, lucka för namnet, döpt i Nikolai 1620 18.4.

5. OLAUS PETRI ROSLAGIUS (1624)—(1630).

Född i Roslagen, okänt var och när. Död sannolikt i slutet av 1630, okänt när. Härkomst och studier okända.

Var kaplan vid påsktiden 1624, då han 1624 28.3 fick vin i gåva av staden. I december 1630 beslöt Stockholms stads konsistorium att hans tjänst skulle uppehållas av Nicolaus Andreæ, varför han då sannolikt var död.

Gift med *N. N.*

Barn: *Brita*, döpt i Nikolai 1627 18.10, död okänt var och när.

*Johan*, döpt i Nikolai 1630 19.1, död okänt var och när.

Olaus Petri Roslagius kan möjligen ha varit son till kyrkoherden i Söderby och Karlskyrka *Petrus Olai*.

6. ERICUS MARTINI WENDALIUS 1631—1642.

Född okänt var och när, möjligen i Vendel. Död 1650, sannolikt i Börstil, okänt när. Härkomst okänd.

Sannolikt den Ericus Martini (Upl.), som 1622 i februari blev student i Uppsala. Prästvigd okänt var och när. Komminister i Nikolai 1631. Kyrkoherde i Börstil, Östhammar och Gräsö 1641 20.10, tilltr. 1642 1.7. — Riksdagsman 1647.

Gift okänt var och när med *Kerstin Hansdotter* i hennes första gifte, född okänt var och när, död i Stockholm 1676, troligen i Klara, okänt när, härkomst okänd. Hon blev omgift med vågskrivaren i Stockholm Erik Larsson Lohring, född och död okänt var och när.

Barn: *Brita*, döpt tv. i Nikolai 1631 27.11, död okänt var och när före 1676. Gift okänd var och när med *Erik N. N.*

*Karin*, döpt tv. i Nikolai 1631 27.11, död okänt var och när före 1676.

*Dordi*, döpt i Nikolai 1633 30.1, död okänt var och när före 1641.

*Mårten*, döpt i Nikolai 1634 4.3, död okänt var och när före 1676.

*Kerstin*, döpt i Nikolai 1635 23.12, död okänt var och när, levde 1676. Gift okänt var och när med hökaren i Stockholm *Per Eriksson*, född och död okänt var och när, levde 1676.

*Barbro*, döpt i Nikolai 1637 23.2, död okänt var och när före 1676. Gift okänt var och när med befallningsmannen på Österby bruk *Hans Hansson Pelikan*, född och död okänt var och när, levde 1676.

*Maria*, döpt i Nikolai 1638 8.9, död okänt var och när före 1676.

*Dordi*, döpt i Nikolai 1641 21.10, död på Drottninghuset 1710 10.11. Gift okänt var och när med bokhållaren *Bertil Vorgang*, född okänt var och när, död okänt var och när före hustrun.

*Sara*, född och död okänt var och när, levde 1679 29.8. Gift okänt var och när med skrivaren vid Viktualievägen i Stockholm *Johan Tellbohm*, född okänt var och när, död 1679 i maj, okänt var och när.

*Erik*, född cirka 1644, okänt var och när, död eller begr. i Börstil 1730 6.2. Komminister i Börstil.

*Johan*, född och död okänt var och när, levde 1676. Löjtnant vid Amiralitetet.

*Jakob*, född och död okänt var och när, levde 1676. Remsnidare i Uppsala.



## 7. JOHAN GAMMAL 1642—1646.

Född okänt var och när. Död cirka 1652, troligen i Tierp.<sup>1 2</sup> Härkomst och studier okända.

Prästvigd okänt var och när. Komminister i Tierp 1634. Vice pastor ibid. 1641. Komminister i Nikolai 1642, magistraten begärde i brev till ärkebiskopen, ank. 1642 16.9, att han måtte konfirmeras såsom komminister, tilltr. 1642 1.10. Kyrkoherde i Tierp 1645 18.6, tilltr. 1646 1.5.

Gift okänt var och när med *N. N.*, född och död okänt var och när, levde 1657 21.2,<sup>1 2</sup> härkomst okänd.

Barn: *Karin*, född cirka 1634, troligen i Tierp,<sup>1</sup> död okänt var och när, levde 1673 6.10. Gift 1:0 (?), okänt var och när,<sup>1</sup> med teol. lektorn och kyrkoherden i Solna, sist kyrkoherden i Bollnäs mag. *Sven Hagelsten*, död 1670 och 2:0 okänt var och när före 1673 11.9 med kommissarien i Kammarrevisionen *Johan Olofsson Unger* i hans andra gifte, död 1692 1.2.

*Johan*, troligen född i Tierp,<sup>1</sup> död 1673 11.9, begr. i Jakob 1673 25.9. Komminister i Jakob och Johannes.

*Malin*, döpt i Nikolai 1643 8.12, död okänt var och när, levde 1673 6.10. Gift okänt var och när före 1673 11.9 med proviantmästaren *Olof Månsson*, född och död okänt var och när, levde 1673 6.10.

Gammal var en av 1600-talets mest populära predikanter. Om honom säges att han "medh härliga gåfuor uthi sin predikestol begåfuat är både uthi sin disposition och elliest realiter som ock i thalande".<sup>3</sup>

## 8. JOANNES CAROLI GISHULTERUS 1646—1661.

Född i Gishult i Tolg, okänt när. Död i Gårdsby 1665 före 5.10. Härkomst och studier okända.

Troligen prästvigd i Växiö, okänt när. Komminister i Nikolai, okänt när utnämnd, tilltr. 1646 1.5 och deltog första gången i konsistorii sammanträde 1646 13.5. Kyrkoherde i Gårdsby 1661, rekommenderad till tjänsten av Per Brahe. Tog avsked i konsistorium 1661 29.5.

Gift 1:0 okänt var och när med *N. N.*, född okänt var och när, död 1659, själaränging i Nikolai 1659 16.5, sannolikt dotter av kyrkoherden i Närtuna och Gottröra *Olaus Svenonis* och hans hustru *Anna Hermansdotter*. — 2:0 i Gårdsby 1660 i juli med *Elisabeth Duseus* i hennes andra gifte, troligen född i Växiö, okänt när, död okänt var och när, levde i Tolg 1702, dotter av domprosten i Växiö *Herman Duseus* och hans hustru *Elisabeth Lundebergius* samt gift 1:0, okänt var och när, med kyrkoherden i Gårdsby *Jonas Humble*, död 1658 och 3:0, okänt var och när, med kyrkoherden ibid. (ej närmaste efterträdare till Gishulterus) *Philip Bastiansson Schmiedell*, död 1679.

<sup>1</sup> Tierps kyrkoböcker börja först 1723.

<sup>2</sup> Syn mellan Gammals änka och efterträdaren i Tierp hölls före 1657 21.2 enligt Uppsala domkapitels protokoll denna dag.

<sup>3</sup> Magistratens enskilda protokoll 1642 17.5.

- Barn: 1. *Olof*, döpt i Nikolai 1648 8.2, död okänt var och när efter 1665. Kallade sig *Holm*. Reste 1665 till Greifswald.
1. *Carl*, född okänt var och när, död i pesten i Närtuna prästgård 1657 före 15.9.
1. *Abraham*, född okänt var och när, död i pesten i Närtuna prästgård 1657 före 15.9.
1. *N. N.*, född okänt var och när, död 1658, själarिंगning i Nikolai 24.2.
1. *Carl*, döpt i Nikolai 1658 1.12, död okänt var och när, levde 1716. Kallade sig *Holm*. Kollega vid Jönköpings skola. Fick 1716 understöd från Jönköpings hospital. Ej funnen död i Jönköping.
2. *Johannes*, född cirka 1663, troligen i Gårdsby, död 1723 kort före 15.5. Kallade sig *Eckholm*. Komminister i Drev och Hornaryd.

Gishulterus har till Närtuna kyrka skänkt en oblatask med inskription: "Til Guds ähra är thenna ask af herr Jöns Caroli Gishultero til Närtuna kyrkia efter sina 2:ne söner Carl och Abraham, hvilka här i choren ligga begrafne, förärat 1657 d. 15 Sept. Förbannat vare den, som denna ask ifrån kyrkian afhänder".

Då Gishulterus lämnade Stockholm fick han av Stockholms stads konsistorium ett betyg vari det bl. a. heter: "och warder han berömd för skicklighet och beskedelighet i sitt embete, jämväl för sitt tillbörliga förhållande i umgänge och lefverne". (Stavningen normaliserad.)

#### 9. SAMUEL MATTHIÆ EDH 1661—1664.

Född okänt var och när. Död 1667 31.5, begr. i Lovö kyrka. Härkomst okänd.

Möjligen den Samuel Matthiæ (Upl.), som blev student i Uppsala i augusti 1653. Prästvigd okänt var och när. Skolmästare vid Klara skola 1657 23.5. Huspredikant hos friherre Seved Bååt sannolikt 1659, emedan Nordberg i Klara minne uppgiver att han avlidit detta år. Komminister i Nikolai 1661 3.6, tilltr. genast. Hovpredikant hos änkedrottningen 1664 före 5.6, då efterträdaren i Nikolai utnämndes. Tillika kyrkoherde i Lovö 1664 5.10, tilltr. 1666 1.5 (?).

Gift okänt var och när med *Brita Jöransdotter*, född okänt var och när, död kort före 1680 12.7, troligen i Klara, där Edhs sterbhus ägde en gård. Härkomst okänd.

Barn: *Samuel*, född och död okänt var och när, levde 1689 14.2. Var 1689 korporal vid majoren Jean Corrosets kompani av kungl. maj:ts Tyska livregemente.

*Brita*, född och död okänt var och när. Gift 1:0 1683 15.7, okänt var, med komministern i Kalmar stad *Jonas Rothovius*, född i Arby 1648, död i Kalmar stad 1685 4.5 och 2:0 1689 3.11 med kollegan i Kalmar stad *Nils Hultin*, född i Kalmar stad 1662, död ibid. 1692 28.4.

*Elisabeth*, född cirka 1667, okänt var och när, död okänt var och när, levde 1683 18.4 och var då "vid pass 16 år gammal". Hon blev då frikänd för stöld från sin husbonde Johan Otto.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Troligen kungl. maj:ts lakej Johan Otto, som 1683 14.12 köpte ett hus i kvarteret Nessus.

10. LAURENTIUS BENEDICTI SANDEL 1664—1673.

Född i Hållnäs cirka 1637. Död 1673 3.11,<sup>1</sup> begr. i Storkyrkan i gamla sacristian 1674 14.1,<sup>1</sup> men sedermera fördd till Hållnäs och där gravsatt. Son av kyrkoherden i Hållnäs *Benedictus Laurentii* och hans hustru *Anna Olsdotter*.

Student i Uppsala 1648 9.6 under namnet Sandelius och tillhörde Upplands nation ehuru studentmatrikeln saknar uppgift härom. Prästvigd troligen i Uppsala, men okänt när och till vilken befattning. Komminister i Rid-darholmen, okänt när utnämnd, tilltr. 1661 1.5. Komminister i Nikolai 1664 5.6, tilltr. 1664 1.7. Kallade sig Sandelius ännu när han blev komminister i Rid-darholmen. — Begärdes 1670 av Bollnäs församling till kyrkoherde. Enligt Upplands nations album studiosorum skall han vid sin död ha varit designatus pastor i Delsbo, men detta förefaller osannolikt emedan han 1673 23.7 beviljades att få auskultera i Stockholms stads konsistorium såsom kallad till pastoratet i Österhaninge. Han tog 1673 13.8 sitt inträde såsom auskulant och avlade tysthetsed.

Gift 1:o 1659 26.6<sup>2</sup> med *Catharina Leufstadius*, född i Österlövsta 1638 24.10, död 1667 13.4, begr. i Nikolai 1667 17.5, dotter av kyrkoherden i Österlövsta *Magnus Ivari Leufstadius* och hans hustru *Anna Andersdotter* samt syster till komministern i Klara serie I nr 10 Ivar Leufstadius. — 2:o okänt var och när<sup>3</sup> med *Elisabeth Anderus*, född okänt var och när,<sup>4</sup> begr. i Hållnäs 1677 8.3, dotter av kyrkoherden i Värmdö *Petrus Johannis Anderus* och hans hustru *Cecilia Edenius*.

Barn: 1. *Claudius*, född 1661 12.3, okänt var, död i Tuna 1706 25.12. Kyrkoherde i Tuna och Stavby.

1. *Anna*, döpt i Rid-darholmen 1662 23.12, död 1667 10.2, begr. i Nikolai 1667 22.2.

1. *Magnus*, döpt i Nikolai 1664 3.12, död i Sparrsätra 1731 18.5. Kyrkoherde i Sparrsätra och Bred.

1. *Rebecca*, född cirka 1666,<sup>5</sup> död okänt var och när. Gift 1:o okänt var och när med handelsmannen *Dominicus Jung*, som omkom på sjön 1689, och 2:o i Jakob 1692 7.10 med kyrkoherden i Sund på Åland *Laurentius Kiellinus* i hans andra gifte, död 1694.

2. *Christina*, född okänt var och när,<sup>5</sup> begr. i Nikolai 1672 22.10.

Sandel blev begravd i Hållnäs kyrka till vilken han testamenterat medel för en gravsten samt till inköp av en ljuskrona till kyrkan. Han ägde vid sin död en gård på landet vid namn Tranvik (på Vindö i Värmdö, nu Djurö socken?) samt en malmgård, som var andra hustruns fädernearv. Den var belägen å fri och egen grund vid Nya Ladugårdsbron näst hörn-

<sup>1</sup> Enl. begravningsvers av Olaus Amnæus i Kungl. biblioteket.

<sup>2</sup> Österlövsta E börjar 1702.

<sup>3</sup> Värmdö E börjar 1679.

<sup>4</sup> Värmdö C börjar 1679.

<sup>5</sup> Ej funnen i Nikolai C.

gården och på högra handen när man gick till Ladugårdslandet. Han var tydligen en musikalisk man, ty i malmgården funnos en spinett, ett clavicord, tre violiner och en cittra. Bland hans kvarlåtenskap märkes även en boksamling, som torde varit ansenlig, emedan den är värderad till mer än två tredjedelar av malmgårdens värde.

#### 11. AUGUSTIN LENANDER 1675—1676.

Född cirka 1636, troligen i Börstil. Död 1701 28.9, begr. i Börstil 1702 9.1. Son av kyrkoherden i Börstil *Jacobus Balthazari* och hans första hustru *Margareta Lenæus*.

Student i Uppsala 1646 i december (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1661 4.1 till legationspräst vid riksrådet friherre Sten Bielkes ambassad till Polen. Komminister i Börstil 1664. Mag. i Uppsala 1668 10.12. Nådårspräst efter komminister Sandel i Nikolai 1673. Komminister ibid. 1673 17.12 enligt Palmköld, vilket dock förefaller osannolikt emedan magistraten begärde honom till kaplan i brev till ärkebiskopen 1673 20.12 och tackade 1674 10.2 för hans utnämning. Tilltr. 1675 1.5. Kyrkoherde i Börstil, Östhammar och Gräsö efter fadern 1675 15.9, tilltr. 1676 1.5. Avstod 1700 pastoratet till mag. Olof Hansson, som åtog sig att föda hans hus till döddagar. — Riksdagsman 1682 och 1689.

Gift okänt var och när med *Margareta Eliædotter Arenarius* i hennes andra gifte, född och död okänt var och när, dotter av kyrkoherden i Häverö och Singö *Elias Olai Arenarius* och hans hustru *Magdalena Rodebeckius* samt gift 1:o okänt var och när med komministern i Bälinge, Arkestiftet, *Ericus Matthæi Collinus*, född 1625, död 1661.

Barn: *Johan*, född okänt var och när, död före fadern, okänt var och när.<sup>1</sup> Pagehovmästare.<sup>1</sup>

#### 12. MAGNUS JOHANNIS MELANDER 1676—1686.

Född 1630, okänt var och när. Död i Nyköping 1693 9.8. Son av sist kyrkoherden i Väddö *Johannes Petri Roslagius* och hans hustru *Christina Nauclerus* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1654 (Rosl., andra namn för året). Mag. ibid. 1672 12.12 (ultimus). Prästvigd i Uppsala 1667 4.7 till Rikskanslerens hospital (troligen M. G. De la Gardies hospital i Veckholm) och var sedan huspredikant hos riksrådet Herman Fleming. Nådårspräst i Jakob och Johannes efter komminister Gammal 1673. Vald till komminister ibid. 1674 18.1,<sup>2</sup> tilltr. 1674 1.10. Komminister i Nikolai 1676 18.10, tilltr. 1676 1.11. Kyrkoherde i Nyköpings västra församling och S:t Nikolai

<sup>1</sup> Enligt Arkestiftets herdaminne. Uppgiften har ej kunnat kontrolleras. Börstils kyrkoböcker börja 1702.

<sup>2</sup> Fullmaktens datum finnes ej i Stockholms stads konsistorii protokoll.

1685 10.3, tilltr. 1686 1.5. Preses vid prästmötet i Strängnäs 1688. Å förslag till kyrkoherde i Katarina 1679.

Gift cirka 1675, okänt var och när<sup>1</sup> med *Christina Frondin* i hennes andra gifte, född okänt var och när,<sup>2</sup> begr. i Uppsala 1730 15.1, dotter av komministern i Markim och Orkesta, sist kyrkoherde i Fresta och Hammarby *Ericus Petri Frondinus* och hans hustru *Beata Eriksdotter Achrelius* samt gift 1:0 okänt var och när<sup>3</sup> med kyrkoherden i Sigtuna *Erik Odenius*, död 1674 18.2. — Hon var syster till komministern i Nikolai serie III nr 10 Erik Frondin.

Barn: *Kerstin*, döpt i Nikolai 1676 16.9, död okänt var och när.

*Johannes*, döpt i Nikolai 1678 7.1, död okänt var och när.

*Magnus*, döpt i Nikolai 1681 10.4, begr. i Uppsala 1716 22.7. Krigsfiskal.

*Erik*, döpt i Nikolai 1682 8.10, död 1745 15.2, begr. i Uppsala 1745 12.3. Teol. professor i Uppsala.

*Simon*, döpt i Nikolai 1684 21.2, död i Gävle 1762 20.5. Rektor vid Stockholms trivialskola 1717—1727, sist kyrkoherde i Gävle.

*Petter*, döpt i Nikolai 1685 14.9, död okänt var och när. Löjtnant och regementskvartermästare vid Dalregementet, pensionerad 1738 13.3.

### 13. ERIK HOLMÉN 1686—1716.

Född cirka 1644, okänt var och när. Död i Nikolai 1716 15.3. Härkomst okänd. Kallade sig först Holm.

Efter att ha varit student i Wittenberg student i Uppsala 1673 28.1 (Upl.), men inskrevs redan 1672 i Roslags nation. Prästvigd okänt var och när, troligen 1678. Huspredikant hos generalguvernören i Reval greve Anders Torstenson 1678 och var ännu 1682 4.5 huspredikant hos denne, då han av magistraten föreslogs till komminister i Nikolai efter Frondin. Blev återigen föreslagen till komminister ibid. efter Melander 1686 17.3 och kallas då i magistratens brev till ärkebiskopen för magister, men synes aldrig ha blivit promoverad. Komminister i Nikolai 1686 19.3, tilltr. 1686 1.5. Opponens vid prästmötet i Uppsala 1698 och predikant vid prästmötet ibid. 1705.

Gift i Nikolai 1688 31.7 med *Christina Andersdotter Giöding*, döpt i Nikolai 1665 21.1, död okänt var och när, levde 1720 30.8,<sup>4</sup> dotter av sist rådmannen i Stockholm *Anders Johansson* och hans hustru *Karin Hansdotter Giöding*.

Barn: *Catharina*, döpt i Nikolai 1691 18.1, död 1739 15.4, begr. i Kumla, Strängnäs stift 1739 4.5. Gift 1:0 i Nikolai 1710 15.9 med predikanten vid Livgardet till fot, sist kyrkoherden i Kumla, Strängnäs stift mag. *Sven Flodman*, född i Hälsingtuna (?), död 1729 29.7, begr. i Kumla 1729 19.10 och 2:0 i Kumla 1731 11.4 med efterträdaren i Kumla, kyrkoherden mag. *Johannes Gilnæus*

<sup>1</sup> Sigtuna E börjar 1752.

<sup>2</sup> Markims C börjar 1670, Orkesta 1719.

<sup>3</sup> Markims E börjar 1670, Orkesta 1719.

<sup>4</sup> Sålde då en fastighet vid Västerlånggatan, nuvarande kvarteret Iris nr 5.

i hans första gifte, född i Bettna cirka 1690, död 1750 28.4, begr. i Kumla 1750 22.5.

Holmén skrev sig ännu 1687 Holm, men åtminstone från 1689 Holmén.

14. MICHAEL HERMONIUS 1717—1729. Se Maria Magdalena, kyrkoherdar nr 9.

15. CHRISTIAN TÖRNING 1729—1730. Se Riddarholmen, kyrkoherdar nr 33.

16. NILS BUSK 1730—1755.

Född 1686 21.9.<sup>1</sup> Död i Nikolai 1755 7.2. Son av vaktmästaren i Svea hovrätt *Petter Busk* och hans hustru *Christina Nilsson Utter*.

Student i Uppsala 1707 16.2 (Sthlm). Kollega vid Klara skola 1711—1716. Prästvigd i Uppsala 1713 4.6. Regementspastor vid Östgöta sexmänningsregemente i september 1716 och fick i slutet av maj 1717 kungl. fullmakt å denna tjänst, som han innehade tills regementet indrogs i november 1721. Komminister i Hedvig Eleonora 1722 27.6, tilltr. 1723 1.5. Komminister i Nikolai 1730 6.4, tilltr. 1730 1.5. — Å förslag till kyrkoherde i Simtuna och Altuna 1743.

Gift i Arboga stadsförsamling 1711 22.10 med *Margareta Elisabeth Arbin*, döpt i Arboga stadsförsamling 1684 22.3 (döpt endast till Margareta), död i Nikolai 1755 7.7, dotter av faktorn och rådmannen i Arboga *Erik Nilsson Arbin* och hans första hustru *Brita Brandin*.

Barn: *En dotter*, född okänt var och när, begr. i Hedvig Eleonora 1723 8.10.

Busk kallas egendomligt nog vid vigseln hovpredikant, d. v. s. huspredikant ehuru han blev prästvigd först 1713.

17. SVEN FRYXELL 1757—1777.

Född i Karlstad 1719 2.6. Död i Väsehärad 1787 18.11. Son av gymnasieadjunkten i Karlstad, sist kyrkoherden i Väsehärad *Elavus Fryxell* och hans hustru *Helena Wigelius*.

Student i Uppsala 1737 1.9 (Verml.). Prästvigd i Uppsala 1747 13.12 till huspredikant hos generalmajoren friherre Carl Sparre på Moholm. Mag. i Uppsala 1749 13.6. Huspredikant hos riksrådet greve Thure Bielke 1749 och tillika komministersadjunkt i Jakob och Johannes. Huspredikant hos riksrådet greve Anton Wrangel 1750—1756. Vice konrektor vid Stockholms trivialskola 1751. Komministersadjunkt i Nikolai 1751. Vice komminister ibid. 1755. Komminister ibid. 1757 15.2, tilltr. 1757 1.5. Kyrkoherde i Väsehärad 1777 17.5 med tillträde från 1777 1.5. — Riksdagsman och ledamot av sekreta utskottet 1771—72 och var den förste komminister, som suttit i detta utskott. — Å förslag till kyrkoherde i Bolstad 1761, i Ulrika Eleonora 1768 och i Jakob och Johannes 1774.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

Gift i Nikolai 1752 23.4 med *Elisabeth Arbin*, född i Kila, Västerås stift 1727 5.5, död 1798, okänt var och när, dotter av kyrkoherden i Kila *Gustaf Arbin* och hans hustru *Catharina Elfvius* samt brorsdotter till företrädarens hustru.

Barn: *Nicolaus*, född i Nikolai 1752 21.8, död 1765 5.10, okänt var. Inskrevs 1763 9.5 som student i Uppsala (Sthlm).

*Helena Gustava*, född i Nikolai 1754 12.5, död 1815 10.1, okänt var. Gift i Väsehärad 1784 11.1 med pastorsadjunkten, sist sockenadjunkten i Väsehärad

*Bengt Wigelius*, född i Karlstad 1745 28.6, död i Väsehärad 1800 17.7.

*Elisabeth Ulrika*, född i Nikolai 1756 8.6, död ibid. 1760 5.10.

*Sven*, född i Nikolai 1758 30.1, död ibid. 1758 27.7.

*Sara Maria*, född i Nikolai 1759 2.7, död ibid. 1759 27.7.

*Sven*, född i Nikolai 1760 30.7, död ibid. 1761 3.9.

*Gustaf*, född i Nikolai 1762 6.3, död ibid. 1762 21.4.

*Elisabeth Ulrika*, född i Nikolai 1763 30.7, död ibid. 1764 5.5.

*Anna Lovisa*, född i Nikolai 1765 17.5, död ibid. 1765 23.5.

*Johanna Maria*, född i Nikolai 1766 26.9, död 1795 14.7, troligen i Väsehärad.<sup>1</sup>

Gift i Väsehärad 1783 27.3 med klockaren ibid. *Johan Låstbom*, född 1760 6.7, död 1802 12.9, troligen i Väsehärad.<sup>1</sup>

*Wilhelmina Elisabeth*, född i Nikolai 1768 10.5, död ibid. 1768 6.8.

Fryxell fick 1752 15.9 mottaga en förmaning inför Stockholms stads konsistorium emedan han före vigseln haft umgänge med sin hustru så att hon fött barn redan i slutet av augusti.

#### 18. LARS LINDSTRÖM 1777—1797.

Född i Skeptuna 1743 28.10.<sup>2</sup> Död i Spånga 1809 24.11. Son av läns-  
mannen *Johan Lindström* och hans hustru *Maria Larsdotter*.

Student i Uppsala 1762 28.5 (Upl.). Mag. ibid. 1770 18.6. Prästvigd i Uppsala 1770 25.6 till pastorsadjunkt i Gamla Uppsala. Vikarierande kollega vid Stockholms trivialskola 1770 5.10. Kollega ibid. 1771 16.9. Apologist ibid. 1775 23.8. Pastorex. i Uppsala 1777 9.6. Komminister i Nikolai 1777 4.11, tilltr. genast. Kyrkoherde i Spånga och Järfälla 1796 13.6, tilltr. 1797 1.5. Hon. prost 1803 30.3. Deputerad vid jubelfesten i Uppsala 1793. — Å förslag till kyrkoherde i Knutby och Faringe 1784, i Estuna 1790, i Närtuna och Gottröra 1792 samt i Frösunda och Kårsta 1793.

Gift i Ed, Arkestiftet, 1783 7.10 med *Charlotta Wäström*, född i Jakob 1751 29.7, död i Uppsala 1839 8.1, dotter av hovmästaren, sist kamreraren och ledamoten av Vetenskapsakademien *Per Wäström* och hans hustru *Christina Elisabeth Schade*.

Barn: *Maria Charlotta*, född i Nikolai 1788 26.8, död i Läby 1879 25.9. Gift i Stockholm 1813 27.4<sup>2</sup> med kyrkoherden i Skogstibble och Åland *Gustaf Schillén*, född i Skillsta i Skogstibble 1767 1.8, död i Skogstibble 1829 7.3.

*Anna Sofia*, född i Nikolai 1790 29.10, död i Orkesta 1865 18.10. Gift i Spånga 1811 30.11 med rektorn vid Maria hantverksskola, sist kyrkoherden i Skogs-

<sup>1</sup> Väsehärads F har lucka 1773—1813.

<sup>2</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

tibble och Åland *Nils Hammarstedt*, född i Hille 1780 18.7, död i Skogstibble 1847 10.9.

Som expeditionsman var Lindström undermålig. Spånga husförhörslängder från hans tid äro ytterst slarvigt förda.

19. CARL FREDRIK ORTMAN 1798—1816.

Född i Jakob 1756 19.3. Död i Biskopskulla 1823 28.10. Son av snörmakaremästaren *Anton Ortman* och hans hustru *Anna Catharina Wahlberg*.

Student i Uppsala 1777 30.5 (Sthlm). Vice kollega vid Klara skola 1779 24.8. Prästvigd i Uppsala 1783 29.5 till e. o. bataljonspredikant vid Kronobergs regemente. Komministersadjunkt i Adolf Fredrik 1785 18.1, men fick konstitutorial först 1786 30.10. Pastorsadjunkt ibid. 1787 18.12 med tjänstgöringsskyldighet även i Solna och Ulriksdal samt med skyldighet att följa livsfångars beredande vid Smedjegårdshäktet. Pastorex. i Uppsala 1792 21.6. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1793 4.2. Komminister i Nikolai 1797 6.6, tilltr. 1798 1.5. Ordinarie kungl. hovpredikant 1805 12.5 och intog 1805 2.7 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Kyrkoherde i Biskopskulla och Fröjeslunda 1815 8.2, tilltr. 1816 1.5. — Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn sommaren 1801. ← Riksdagsman 1815. — Å förslag till kyrkoherde i Munsö 1795, i Tuna och Stavby 1805 samt i Spånga och Järfälla 1810. Kallad 1811 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men förklarades 1811 18.11 av Stockholms stads konsistorium för inkompetent, vilket fastställdes av kungl. maj:t 1812 11.3.

Gift 1:0 i Adolf Fredrik 1793 22.3 med *Anna Brita Brockman* i hennes andra gifte, född 1759, okänt var och när, död i Nikolai 1800 6.8, dotter av spannmålshandlaren *Anders Brockman* och hans hustru *Anna Ekbohm* samt gift 1:0 i Hedvig Eleonora 1777 22.3 med bagaremästaren *Jakob Westman*, döpt i Hedvig Eleonora 1752 29.7, död i Adolf Fredrik 1791 7.5. — 2:0 i Nikolai 1801 6.3 (vigseln även bokf. i Hovförsamlingen under 25.3) med *Anna Maria Herjander*, född i Hovförsamlingen 1778 12.3, död i Klara 1858 5.2, dotter av kungl. kammarvaktmästaren *Anders Herjander* och hans hustru *Maria Psilander*.

Barn: 2. *Carl Adolf*, född i Nikolai 1802 4.1, död ibid. 1802 31.1.

2. *Selma Fredrika Amalia*, född i Nikolai 1802 18.12, döpt endast till Fredrika Amalia, död i Klara 1863 29.6. Gift 1:0 1825 18.12, okänt var, med apotekaren *Jakob Fredrik Ditzinger*, född i Tyska församlingen i Stockholm 1793 9.4, död ibid. 1826 19.1 och 2:0 i Klara 1831 19.2 med löjtnanten vid Västgöta regemente *Samuel Herman von Stahl*, född i Borås 1802 10.9, död i Klara 1833 17.7.

2. *Fredrik Wilhelm*, född i Nikolai 1804 1.2, död i Bjuråker 1860 29.9 som f. d. handlande. Hade tvenne gånger varit dömd för tjuvnad.

2. *Maria Aurora Charlotta*, född i Nikolai 1805 7.4, död i Adolf Fredrik 1842 3.2. Gift i Biskopskulla 1825 14.7 med kryddkramhandlaren *Daniel Adolf Lundberg*, född 1791 1.4, död i Adolf Fredrik 1850 12.8.



2. *Carl Anton Ludvig*, född i Nikolai 1806 28.9, död på Stockby i Sånge, Arkestiftet, 1857 27.9. F. d. studerande. — Hade enligt Stockholms nations matrikel varit lärare vid Fattigskolan på Drottningholm, auktionsskrivare i Färentuna härad, uppsare på Svartsjö värdshus och soldat vid Andra livgardet.
2. *Johan August Theodor*, född i Nikolai 1809 4.9, död i Hedvig Eleonora 1839 13.2. Operaarbetare.

Ortman var 1810 vald till riksdagsman, men då riksdagen förlades till Örebro beslöto komministrarna i Stockholm att ej sända någon riksdagsman. Detta hänsköts till prästeståndet, som godkände Ortmans uteblivande.

20. JOHAN LOGREN 1816—1842.

Född i Lohärad 1760 21.2. Död i Nikolai 1842 24.1. Son av bonden *Johan Jansson* och hans hustru *Helena Larsdotter*.

Student i Uppsala 1782 15.6 (Rosl.). Kollega och kantor vid *Ulrika Eleonora skola* 1786 29.6. Prästvigd i Uppsala 1788 14.6. Pastorallex. ibid. 1795 1.6. Kollega vid *Maria skola* 1799 21.5. Apologist ibid. 1801 14.11. Komministersadjunkt i *Maria Magdalena* 1804. Åter pastorallex. i Uppsala 1813 8.12. Skolmästare i *Malsta* 1814 9.3. Komminister i Nikolai 1815 12.9, tilltr. 1816 1.5. Ledamot av Musikaliska akademien 1793 23.1. — Å förslag till komminister i Nikolai 1795, 1796 och 1805, till rektor vid *Katarina skola* 1807 och till kyrkoherde i *Länna och Blidö* 1810. — Tjänstledig från 1839 11.11.

Gift i *Riddarholmen* 1802 23.5 med *Ulrika Eleonora Törnberg*, född 1777 9.4, okänt var, död i Nikolai 1846 30.6, härkomst okänd.

Barnlös.

Logren var av sin samtid berömd som violinist. — Kungl. maj:t beviljade 1842 2.8 två extra nådår för hans änka.

21. JOHAN NATHANAEL GESTRIN 1845—1848.

Född i *Markim* 1804 13.5. Död i *Tensta* 1887 26.3. Son av kyrkoherden i *Markim* och Orkesta mag. *Nathanael Gestrin* och hans andra hustru *Maria Magdalena Pihlman*.

Student i Uppsala 1820 15.6 (Rosl.). Prästvigd i Uppsala 1827 10.6 till huspredikant hos änkefriherrinnan *Margareta Ulrika Montgomery*, född *Cederhielm*. Mag. i Uppsala 1827 16.6. Kollega vid *Adolf Fredriks skola* 1831 24.8. Pastorallex. i Uppsala 1834 14.6. Komminister i *Katarina* 1835 27.10, tilltr. 1837 1.5. Komminister i Nikolai 1843 18.7, tilltr. 1845 1.5. Kyrkoherde i *Tensta* 1847 27.9, tilltr. 1848 1.5. — Å förslag till kyrkoherde i *Nysätra och Österunda* 1837, i *Enånger och Njutånger* 1840, i *Ockelbo* 1841, i *Husby och Skederid* 1842, i *Norråla och Trönö* 1844, i *Roslagsbro* 1845, i *Knutby och Faringe* 1857 samt i *Vessland och Tolfsta* 1868.

Gift okänt var och när, men före 1828 11.3,<sup>1</sup> med sin kusin *Emerentia Fredrika Gestrin*, född i Klara 1799 11.8, död i Tensta 1878 19.11, dotter av kryddkramhandlaren och löjtnanten *Johan Jakob Gestrin* och hans hustru *Eva Lovisa Neijber*.

Barn: *Johan Mauritz*, född i Nikolai 1828 11.3, död i Danviks och Sicklaö församling 1847 7.8 på Danviks dårhus. Studerande, sinnessjuk.

*Emma Emerentia*, född i Nikolai 1830 2.1, död ibid. 1831 13.8.

*Hjalmar Nathanael*, född i Adolf Fredrik 1831 11.9, död i Dalarö 1903 1.3. Notarie i Kammarkollegium.

*Oscar Ludvig Nicolaus*, född i Adolf Fredrik 1833 30.1, död okänt var och när. Emigrerade till Amerika.

*Carl Edvard Herman*, född i Adolf Fredrik 1834 21.12, död okänt var och när. Fil. kand. Lektor. Emigrerade till Amerika.

*Maria Fredrika Amalia*, född 1837 i mars, okänt var och när,<sup>2</sup> död i Katarina 1837 13.12.

*Mathilda Maria*, född i Katarina 1839 20.1, död okänt var och när. Emigrerade till Amerika.

*Knut Axel*, född i Katarina 1841 2.8, död ibid. 1842 20.1.

## 22. CARL EDMUND WENSTRÖM 1848—1858.

Född i Sala stadsförsamling 1810 17.10. Död i Falun, Christine, 1879 18.12. Son av vice rektorn i Sala, sist komministern i Skinnskatteberg *Carl Peter Wenström* och hans hustru *Maria Christina Hillgren*.

Student i Uppsala 1831 31.5 (Vestm.). Prästvigd i Västerås 1833 19.12 till pastorsadjunkt i Ljusnarsberg. Pastorsadjunkt i Arboga 1835 24.7. Mag. i Uppsala 1836 16.6. Andre amanuens i Hovkonsistorium 1836 6.12. T. f. komministersadjunkt i Katarina 1837 1.3—31.7. Vice komminister ibid. 1837 1.4—30.6. Förste amanuens i Hovkonsistorium 1837 30.5. Pastorallex. i Västerås 1838 17.10. Andre pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1838 23.10, i Nikolai 1839 28.5. Vice notarie i Hovkonsistorium 1839 20.11—1842 16.4. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1840 23.3. Förste pastorsadjunkt i Nikolai 1842 1.5. Vice pastor ibid. 1842 1.5—1845 30.4 med avbrott för tjänstledighet 1843 25.6—6.8. Komminister i Nikolai 1848 11.4, tilltr. 1848 1.5. Notarie i Hovkonsistorium 1849 13.1—1850 6.6. Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn sommaren 1849. Ordinarie kungl. hovpredikant 1850 1.6 och intog 1850 6.6 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn somrarna 1851 och 1852. Vice pastor i Hovförsamlingen 1857 23.5—15.6 och 3.8—14.9. Kyrkoherde i Falu stadsförsamling och Stora Kopparbergs landsförsamling 1858 17.7, med tillträde 1859 1.5, men tillträdde genom ackord 1858 1.10. Kontraktsprost 1860 15.2. — Kallad

<sup>1</sup> Emerentia Fredrika Gestrin utflyttade 1820 29.3 från Klara till Nikolai, där hon sedermera var bosatt. Ej funnen utflyttad från Nikolai före 1828 11.3, vigseln ej i Nikolai E.

<sup>2</sup> Ej funnen i Adolf Fredriks C eller någon annan C i Stockholm. Gestrin var före flyttningen till Katarina skriven i Adolf Fredrik.

1851 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Sala stads- och landsförsamlingar. Å förslag till kyrkoherde i Skinnskatteberg 1851, i Hedvig Eleonora 1852, i Jakob och Johannes 1854 och i Klara 1855. Kallad 1857 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Karlskrona stadsförsamling samt 1857 för kyrkoherdetjänsten i Nikolai.

Gift i Hedvig Eleonora 1843 26.5 med *Brigitta Christina Johansson*, född i Söderbykarl 1825 24.10, död i Falun, Stora Kopparberg 1903 17.6, dotter av torparen *Johan Jansson* och hans hustru *Christina Carlsdotter* samt fosterdotter till majorsänkan *Charlotte Mörner*, född *Whitelock*.

Barn: *Dödfödd son* i Nikolai 1844 10.2.

*Oscar Edmund*, född i Nikolai 1845 8.1, död i Visby 1902 24.8. Fil. kand. V. läroverksadjunkt, lexikograf.

*Carl Thorsten*, född i Nikolai 1846 29.11, död i Leksand 1914 5.8. Extra jägmästare.

*Per Birger*, född i Nikolai 1849 1.10, död *ibid.* 1857 2.3.

*Wilhelm Helge*, född i Nikolai 1852 7.3, död i Dalarö 1854 31.8, bokf. i Nikolai.

*Arvid Daniel*, född i Nikolai 1855 28.1, död 1888 29.4. Sjöman, drunknade i La Platafloden.

*Johannes Alexius*, född i Nikolai 1857 26.6, död i Stora Tuna 1901 27.8, bokf. i Leksand. Kapten vid Dalregementet.

*Anna Christina Maria*, född i Falun 1859 10.9, död *ibid.* 1946 15.8.

*Otto Emmerich*, född i Falun 1861 22.11, död i Linköping 1919 13.7. Telegrafkommisarie.

*Helga Lovisa Charlotta*, född i Falun 1863 23.7, död *ibid.* 1888 1.10.

### 23. PHILIP GUSTAF ANJOU 1859—1887.

Född i Uppsala 1809 26.11. Död i Nikolai 1887 5.2. Son av domkyrkosysslomannen, sist kyrkoherden i St Olai i Norrköping *Nils Jakob Anjou* och hans hustru *Anna Margareta Öberg*.

Student i Uppsala 1825 15.6 (Rosl.). Mag. *ibid.* 1836 16.6. Prästvigd i Stockholm 1838 21.12. Huspredikant hos grevinnan *Christina Augusta Löwenhielm*, född *von Fersen*, 1839 30.1. Vice komminister i Nikolai 1839 11.9—1842 26.4. Andre pastorsadjunkt *ibid.* 1842 26.4. Vice pastor *ibid.* 1843 25.6—6.8. Pastorallex. i Uppsala 1844 18.12. Förste pastorsadjunkt i Nikolai 1848 1.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1849 16.11. Vice pastor i Nikolai 1856 1.6—31.8 samt 1857 1.6—1860 30.4. Notarie i Hovkonsistorium 1859 17.1, tilltr. 1859 1.5 och avgick 1862 27.5. Komminister i Nikolai 1859 29.3, tilltr. 1859 1.5. Ordinarie kungl. hovpredikant 1862 24.4 och intog 1862 27.5 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Vice pastor i Hovförsamlingen 1862 11.6—30.9. Ordenskaplan 1864 28.1—1875 1.12. Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn somrarna 1841, 1842, 1845, 1846 och 1847. — L. N. O. 1875. Fil. jubeldr 1886. Kallad 1857 och 1879 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Gift i Västra Ryd, Arkestiftet, 1859 16.6 med *Charlotte Wilhelmina Almstedt*, född i Arnö 1823 29.1, död i Ulrika Eleonora 1903 10.10 å Stockholms sjukhem, dotter av sedermera kyrkoherden i Västra Ryd och Stockholms Näs, sist kyrkoherden i Estuna *Carl Gustaf Almstedt* och hans hustru *Fredrika Sofia Lindblad*.

Barn: *Anna Sofia Charlotta*, född i Nikolai 1860 30.6, död i Nacka 1910 2.3. Gift i Nikolai 1886 20.11 med handlanden, sedermera bokförläggaren i Stockholm under firma Wahlström & Widstrand, *Otto Wilhelm Widstrand* i hans första gifte, född i Jakob 1858 22.10, död i Enköping 1930 11.5.

*Maria Wilhelmina*, född tv. i Nikolai 1862 26.9, död i Estuna 1863 26.7, bokf. i Nikolai.

*Gustaf Emanuel*, född tv. i Nikolai 1862 26.9, död i Norrby 1894 25.10. Vice pastor i Norrby.

## 24. AXEL ORION IMMANUEL KIELLMAN-GÖRANSON

1889—1910.

Född i Dalby, Arkestiftet, 1851 10.8. Död i Mentone i Frankrike 1910 3.4, bokf. i Nikolai. Son av komministern i Västeråker och Dalby, sedermera komministern i Jakob och Johannes serie II nr 20, sist kyrkoherden i Västeråker och Dalby *Julius Axel Kiellman Göranson* och hans hustru *Augusta Charlotta Ekerman*.

Student i Uppsala 1870 22.9 (Sörml.-Ner.). Prästvigd i Strängnäs 1881 26.6 till komministersadjunkt i Jakob och Johannes. Tillika vice pastor i Solna 1881 1.8—30.9. Komministersadjunkt i Nikolai 1882 9.5. Vice komminister ibid. 1883 1.6—30.11. Beviljades 1883 30.10 tjänstledighet 1883 1.12—1885 30.4 för att på grund av erhållet förordnande tjänstgöra som skeppspräst å fregatten *Vanadis* under dess expedition till avlägsnare farvatten. Vice komminister i Nikolai 1885 1.6—1887 30.11. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1887 1.12. Åter vice komminister i Nikolai 1888 6.2—30.4. Komminister ibid. 1888 25.2 (fjärde provpredikant), tilltr. 1889 1.5, men förordnad att såsom vice komminister uppehålla tjänsten 1888 1.5—1889 30.4. Ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1898—1909 under semesterledigheter.

Gift i Klara 1894 22.5 med *Julia Ellinor (Ellen) Caspersson*, född i Lungsund 1854 4.2, död i Hedvig Eleonora 1921 31.12, dotter av bruksdisponenten *Carl August Caspersson* och hans hustru *Carolina Margareta Öhrn*.

Barnlös.

Komminister Kiellman-Göranson var mycket intresserad av Storkyrkan och hade sammanskrivit "Kort beskrivning över Storkyrkan i Stockholm", vilken efter hans död utgavs 1914, under hänsyn till författarens önskingar redigerad av Otto Janse. Kiellman-Göransons förord är daterat hösten 1909.

25. ANTON KARLGREN 1911—1918.

Född i Tisselskog 1861 14.10. Död i Nikolai 1918 20.7. Son av hemmansägaren *Karl Richard Magnusson* och hans hustru *Ingrid Magnusdotter*.

Student i Uppsala 1886 13.9 (Verml.). Folkskolläroexamen i Uppsala 1890 17.5. Prästvigd i Uppsala 1890 31.5 till pastorsadjunkt i Hudiksvall och Idenor för biträde under sommaren vid fiskeskären. Vice komminister i Valbo 1890 15.9. Vice komminister i Enköping och Vårfrukyrka 1890 1.11—1892 16.1. Tillika vice pastor ibid. 1891 1.9—14.10. Vikarierande hospitalspredikant i Gävle 1892 17.1. Tillika vice förste komminister ibid. två månader, vice andre komminister en månad och vice pastoratsadjunkt sex månader. Kapellpredikant i Sandarne 1896 9.5, tilltr. 1897 1.5. Komminister i Nikolai 1910 31.10, tilltr. 1911 1.5. Vice pastor ibid. 1911 30.10—2.11. Tillika vikarierande pastorsadjunkt i Jakob 1915 1.10—1916 30.4. Tillika vice pastor ibid. 1916 15.6—15.7. Tillika vice pastoratsadjunkt ibid. 1916 8.5—1917 31.1.

Gift i Hudiksvall 1892 2.11 med *Esther Schmidt*, född i Hudiksvall 1867 26.11, död i Lidingö 1930 3.10, dotter av borgmästaren i Hudiksvall *Nils Henrik Oscar Schmidt* och hans hustru *Catharina (Karin) Maria Schildt*.

Barn: *Ingrid Esther Catharina*, född i Gävle 1897 2.5. Gift i Nikolai 1919 29.3 med banktjänstemannen *Gustaf Adolf Hilton*, född i Maria Magdalena 1894 12.11. *Anton Nils Richard*, född i Sandarne 1899 11.8. Auktoriserad revisor i Göteborg.

*Karl Anton Oscar*, född i Sandarne 1905 9.10. Auktoriserad revisor i Halmstad.

Kungl. maj:t förordnade 1918 23.8 att denna komministertjänst i Nikolai tillsvidare skulle uppehållas genom vikarie. Tjänsten vakanssattes 1924 20.6 och indrogs från 1926 1.5 genom kungl. resolution. I stället skulle från 1926 1.5 en ständig adjunkt tillsättas.

*Serie III*

1. OLAUS HENRICI 1592—1599.

Född okänt var och när. Begr. i Nikolai 1599 4.2. Härkomst okänd. Har uppburit avlöning som stadskomminister från Valborgsmässan 1592.

Gift med *N. N.*, som efterlevde och 1600 18.5 uppbar mannens resterande avlöning.

2. AZARIAS (ASSAR) JOHANNIS 1600—1606.

Född 1570 3.1, okänt var. Död i Funbo 1642 14.12, begr. i Funbo kyrka under en gravsten, som ditlagts av andra hustrun och efterlevande barn. Härkomst och studier okända.

Var 1594 notarius vid Uppsala skola. Kaplan i Nikolai efter Olaus Henrici, troligen 1600. Kyrkoherde i Funbo 1606.

Gift 1:o okänt var och när med *Christina Andersdotter*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. — 2:o okänt var och när med *Sara Larsdotter*, född och död okänt var och när, levde vid mannens död, härkomst okänd.

Barn (okänt i vilket gifte):

*Johannes*, född och död okänt var och när. Student i Uppsala 1625 16.2.

*Henricus*, född och död okänt var och när. Student i Uppsala 1626 i november.

*Laurentius*, född och död okänt var och när. Student i Uppsala 1634 17.12.

*En dotter*, född och död okänt var och när. Gift okänt var och när med faderns efterträdare i Funbo, kyrkoherden mag. *Johan Stillerus*, död 1672.

*En dotter*, född och död okänt var och när. Gift okänt var och när med kyrkoherden i Villberga *Michael N. N.*, född och död okänt var och när.

Enligt Ärkestiftets herdaminne hade en son vid faderns död varit präst i tjugu år.

3. PETRUS LAURENTII GOTHUS TINGSTADIUS 1606—1627. Se Riddarholmen, kyrkoherdar nr 15.

4. JAKOB N. N. 1626—1628.

Född och död okänt var och när. Härkomst och studier okända.

Har uppburit avlöning som stadskomminister 1627—1628.

5. ENGELBERTUS OLAI NORÆUS 1628—1634.

Född i Nora, Ärkestiftet, cirka 1595. Död i Bro, Ärkestiftet, 1636, okänt när. Son av kyrkoherden i Nora *Olaus Laurentii Bure* och hans hustru *Ursila Christophersdotter*.

Student i Uppsala 1612 9.2. Var notarie, dock ej konsistorienotarie, i Uppsala då han 1628 blev kaplan i Nikolai. Kyrkoherde i Bro och Lossa 1634 före 30.10.

Gift före 1630 4.10, okänt var och när, med *N. N.* i hennes första gifte, född och död okänt var och när, härkomst okänd samt gift 2:o okänt var och när med efterträdaren i Bro och Lossa kyrkoherden *Laurentius Johannis Bothniensis*, död 1662.

6. NICOLAUS ANDREÆ ARNÆSIUS 1634—1647.

Född cirka 1605, troligen i Arnäs i Ångermanland. Död i Järvsö 1661 20.4. Härkomst okänd.

Student i Uppsala i oktober 1627 (Ångerm.). Prästvigd 1630, troligen i Uppsala, okänt när, och var 1630 17.2—1631 30.4 vice komminister i Nikolai. Komminister ibid. 1634. Kyrkoherde i Järvsö 1645 23.12, tilltr. 1647 1.5. Kontraktspäst.

Gift okänt var och när med *Märta Olofsdotter*, född okänt var och när, död i Järvsö 1670 15.6, härkomst okänd.

Troligen barnlös.

Som assessor i Stockholms stads konsistorium förde Arnæsius dess protokoll åren 1640—1644.

7. ABRAHAMUS MAGNI AGRIVILLIUS 1647—1659.

Född i Uppland, okänt var och när. Död i Knutby 1672 10.10. Möjligen son av kyrkoherden i Åkerby och Jumkil *Magnus Petri*.

Ej funnen i Uppsala studentmatrikel. Prästvigd i Uppsala 1638 i juni och blev samma år komminister i Alsike och Knivsta. Var sedermera huspredikant hos fru Christina Bielke på Öreby. Komminister i Nikolai 1647 26.5, tilltr. troligen genast. Kyrkoherde i Knutby och Faringe 1659 16.3, tilltr. 1659 1.5. — Utsågs 1648 till respondens vid nästa prästmöte i Uppsala.

Gift med *N. N.*

Barn: *Johan*, troligen född i Knivsta, okänt när, död i Ekeby 1715 16.4. Kyrkoherde i Ekeby och Bladåker.

*Margareta*, döpt i Nikolai 1647 15.8, död 1702 eller 1703, okänt var och när.

Gift i Knutby 1671 12.3 med stadssekreteraren i Uppsala, sist justitieborgmästaren ibid. *Thomas Lohrman* i hans första gifte, född i Uppsala 1644, död ibid. 1722 16.3.

*Gustaf*, döpt i Nikolai 1649 2.4, död okänt var och när före 1700. Rådman i Norrköping.

*Sara*, döpt i Nikolai 1651 18.4, död i Alunda 1695, tacksägelse 6.1. Gift okänt var och när med kyrkoherden i Alunda och Morkarla *Lars Hontherus* i hans första gifte, död 1708 8.2.

*Elisabeth*, döpt i Nikolai 1652 eller 1653 28.8, död okänt var och när, levde i Uppsala ännu 1724 9.12. Gift okänt var och när med kyrkoherden i Enånger och Njutånger mag. *Martin Hoffstadius*, död 1689 4.5.

*Magdalena*, född cirka 1659, troligen i Knutby,<sup>1</sup> död 1699, okänt var och när.

Gift 1:0 okänt var och när med kyrkoherden i Knutby och Faringe *Erik Berg* i hans andra gifte, död 1689 efter 2.3 och 2:0 i Knutby 1691 8.1 med kyrkoherden ibid. *Matthias Isander*, född i Norrby 1650, begr. i Knutby 1719 3.11.

Ett barn begr. i Nikolai 1655 11.7.

Agrivillius tillfrågades 1657 jämte Stockholms övriga kaplaner om han ville bli pestpräst, men urskuldade sig såsom för gammal. — Han köpte 1654 10.7 av staden till fri och egen grund en tomt vid Högbergsgatan i kvarteret Pelareberget.

8. JONAS OLAI KORBELIUS 1660—1673.

Född i Kårböle i Färila, okänt när. Död i Delsbo 1680, begr. 1681 8.3. Son av bonden *Clof Jonsson* och hans hustru *N. N.*

Ej funnen i Uppsala studentmatrikel. Prästvigd i Uppsala 1658 5.4 till

<sup>1</sup> Knutby C börjar 1674.

pastorsadjunkt i Nikolai och var tillika informator för pastor primarius Emporagrii barn. Komminister i Nikolai 1659 31.12, tilltr. 1660 1.1. Kyrkoherde i Delsbo 1672 10.5, tilltr. 1673 1.5. — Ledamot av kommissionen över trolldomsväsendet 1674.

Gift 1:o 1661, okänt var och när<sup>1</sup> med *Elisabeth Edenius*, född 1638, okänt var och när,<sup>2</sup> död 1663, dotter av kyrkoherden i Värmdö *Ericus Samuelis Edenius* och hans hustru *Catharina Eriksdotter Bång*. — 2:o i Jakob 1665 10.1 med *Catharina Luther* i hennes första gifte, född 1646, okänt var och när, begr. i Delsbo 1697 11.5, dotter av bryggaren i Stockholm *Jochum Luther* och hans hustru *Maria Weber* samt gift 2:o, okänt var och när med kronofogden i Medelpad *Nils Warg*, född 1658, död 1687.

- Barn: 1. *Elisabeth*, född 1662 22.11,<sup>3</sup> död i Tuna, Arkestiftet, 1737 25.3. Gift 1681 7.3, troligen i Delsbo, med komministern i Delsbo *Lars Wallenius*, född 1651, död i Delsbo 1700 11.2.
2. *Olaus*, döpt i Nikolai 1666 1.2, begr. ibid. 1667 29.8.
2. *Ett barn*, begr. i Nikolai 1669 10.9, ej funnet i Nikolai C.
2. *Catharina*, döpt i Nikolai 1670 22.9, död okänt var och när efter 1735. Gift 1698, okänt var och när, med handelsmannen i Gävle *Henrik Honnon*, född 1666, död okänt var och när före 1735.
2. *Ingeborg*, troligen född i Delsbo,<sup>4</sup> okänt när, död okänt var och när. Gift 1:o, okänt var och när, med fältskären *Christian Matthias* i Sjömyra i Delsbo, född och död okänt var och när och 2:o cirka 1707, okänt var och när, med bataljonsföraren vid Hälsinge regemente *Erik Wallenius*, född och död okänt var och när.
2. *Maria*, troligen född i Delsbo,<sup>4</sup> död okänt var och när. Gift 1688, okänt var och när, med handelsmannen i Gävle *Henrik Westphal*, född och död okänt var och när.

Korbelius hade efter sin första hustrus död ingått förlovning med Barbara Hansdotter, dotter av rådmannen i Stockholm Hans Olofsson Törne, som 1667 blev politieborgmästare i Stockholm. Hon ville rygga förlovningen, som hon ingått på föräldrarnas önskan. Stockholms stads konsistorium beslöt 1664 29.7 att Korbelius och Barbara Hansdotter finge infinna sig hos preses och få förlovningen upphävd. Korbelius förklarade i konsistorium att han ej ville yrka på förlovningens upprätthållande om jungfrun hade motvilja mot honom.

Såsom utnämnd kyrkoherde i Delsbo anhöll Korbelius 1672 12.6 att få auskultera i Stockholms stads konsistorium för att "lära förståå huru casus in ecclesia böre handteras". Hans anhållan bifölls och han tog säte i konsistorium och avlade tysthetsed 1672 19.6.

<sup>1</sup> Värmdö E börjar 1679.

<sup>2</sup> Värmdö C börjar 1679.

<sup>3</sup> Enligt anteckning i en postilla, som tillhör agronomen Ivar Wallenius i Stockholm. Nikolai C detta år saknas.

<sup>4</sup> Delsbo C börjar 1682 7.5.



9. ERICUS NORÆUS 1673—1678.

Född i Nora, Ärkestiftet, 1639 2.12. Död i Värmdö 1699 31.3. Son av komministern i Nora, sist kyrkoherden i Harbo *Ericus Matthiæ Noræus* och hans hustru *Sara Eriksdotter Rhalambius*.

Student i Uppsala 1657 i juni (Upl.). Konsistorienotarie i Stockholm 1666 22.8 och kvarstod i denna tjänst till 1674 2.9. Prästvigd i Uppsala 1667 3.4. Mag. i Uppsala 1668 10.12. Komminister i Nikolai i juli 1672, tilltr. 1673 1.5. Kallad av patronus till kyrkoherde i Värmdö 1675 14.8, tilltr. 1678 1.5, men kvarstannade över sommaren i Stockholm och uppehöll komministertjänsten. Kontraktsprost 1678 19.9 och invigde såsom sådan Djurhamns kapell 1683. — Riksdagsman 1693 och 1697, ledamot av bankotuskottet 1693. — Ledamot av kommissionen över trolldomsväsendet 1676 och hade näst Urban Hjärne förtjänsten av häxprocessernas upphörande. — Å förslag till kyrkoherde i Katarina 1679.

Gift 1666 eller 1667, okänt var och när, med *Justina Hartman*, född cirka 1641, okänt var och när, begr. i Värmdö 1713 14.6, härkomst okänd.

Barn: *Anna*, född okänt var och när, död okänt var och när. Gift i Värmdö 1687 3.7 med mag. *Johan Holmberg*, sist kyrkoherde i Tensta, död i Tensta 1717.

*Erik*, döpt i Nikolai 1671 30.4, död ibid. 1677, ringning 19.10.

*Sara*, döpt i Nikolai 1673 2.6, död i Arboga stadsförsamling 1728 18.6. Gift i Värmdö 1697 11.2 med notarien i Hovkonsistorium, sist kyrkoherden i Arboga mag. *Petrus Lampä*, döpt i Riddarholmen 1667 7.9, död i Arboga stadsförsamling 1743 17.5.

*Justina*, döpt i Nikolai 1675 2.10, död ung, okänt var och när.

*Maria*, född okänt var och när, död i Karlshamn 1723 25.6. Gift i Värmdö 1701 12.2 med predikanten vid Livgardet, sist kyrkoherden i Karlshamn mag.

*Henrik Sederberg* i hans första gifte, döpt i Maria Magdalena 1670 24.7, död i Karlshamn 1733 20.12.

*Erik*, döpt i Värmdö 1680 7.5, begr. ibid. 1683 12.2.

Sedan patronus kallat Noræus till kyrkoherde i Värmdö pastorat uppstod tvist om patronatsrätten och fråga uppkom att Noræus i stället skulle få Österfärnebo pastorat. I Uppsala domkapitel upplästes emellertid 1678 20.3 kungl. maj:ts brev att han skulle få Värmdö.

10. ERIK FRONDIN 1679—1684.

Född 1647, troligen i Orkesta, okänt när. Död 1708 6.1, begr. i Österåla 1708 18.2. Sön av komministern i Markim och Orkesta, sist kyrkoherden i Fresta och Hammarby *Ericus Petri Frondinus* och hans hustru *Beata Eriksdotter Achrelius*.

Efter skolgång i Stockholm student i Uppsala 1664 14.9. (Nation ej angiven.) Prästvigd i Uppsala 1675 29.5 till nådårspräst efter fadern i Fresta och Hammarby med villkor att "ej practisera efter gället". Mag. i Uppsala 1676 13.6. Sedermera huspredikant hos rikskansleren greve Mag-

nus Gabriel De la Gardie. Komminister i Nikolai 1678 efter 19.10, tilltr. 1679 1.5. Kyrkoherde i Östervåla 1682 29.3 sedan han förskaffat sig fullmakt medan företrädaren ännu levde, tilltr. 1684 1.5. Kontraktsprost 1687 före 16.12. Avstod 1707 1.5 på grund av sjuklighet pastoratet till sin måg mag. Jakob Waldius. — Frondin var svåger till komministern i Nikolai serie II nr 12 Magnus Melander och enligt uppgift av kyrkoherden i Klara nr 9 Olaus Bergius kusin till denne. Genom sitt senare gifte blev han även svåger till komministern i Jakob och Johannes serie I nr 7 Andreas Tolstadius.

Gift 1:0 i Nikolai 1679 8.1 med *Margareta Rhalambius*, född 1658 18.1, troligen i Östervåla, död i Östervåla 1695 21.4, dotter av kyrkoherden i Östervåla *Elias Erici Rhalambius* och hans hustru *Margareta Samuelsdotter*. — 2:0 i Rasbo 1696 1.1, bokf. även i Östervåla, med *Margareta Byrelius* i hennes första gifte, född 1672, troligen i Rasbo, död okänt var och när,<sup>1</sup> dotter av kyrkoherden i Rasbo och Kil *Henrik Byrelius* och hans hustru *Anna Bäfverfeldt* i hennes andra gifte samt gift 2:0 i Almunge 1711 4.5 med kaptenen, sist överstelöjtnanten *Lars Willman*, adlad 1717 27.11 *Wilsdorff*, begr. i Almunge 1726 10.5.

Barn: 1. *Margareta*, döpt i Nikolai 1679 10.9, troligen död ung, okänt var och när.

1. *Erik*, döpt i Nikolai 1681 6.1, död okänt var och när. Troligen den Ericus Erici Frondin som minderårig inskrevs som student i Uppsala 1691 13.5 (Upl.) och som disputerade 1701.

1. *Catharina Charlotta*, döpt i Nikolai 1682 25.9, döpt endast till Catharina, begr. i Borås 1713 17.5. Gift i Östervåla 1700 15.4 med regementspastorn vid Livgardet till häst och Drabanterna, sist kyrkoherden i Borås, kungl. hovpredikanten mag. *Johannes Sandman*, född i Härnösand 1669 24.6, död i Borås 1728 23.5.

1. *Beata Margareta*, född i Östervåla 1685 30.4, död ibid. 1764 28.4. Gift i Östervåla 1700 26.6 med rektorn vid Stockholms trivialskola, sist kyrkoherden i Östervåla mag. *Jakob Waldius*, född i Uppsala Näs 1660 20.10, död 1733 17.4, begr. i Östervåla 1733 14.6.

1. *Elias*, döpt i Östervåla 1686 28.11, död i Uppsala 1761 11.1. Professor i historia i Uppsala, titulär-kammarråd.

1. *Johan*, född i Östervåla 1688 19.7, död okänt var och när, men levde 1710 20.7, då han stod fadder åt systersonen Johannes Waldius.

1. *Maria*, född i Östervåla 1689 5.12, död ibid. 1690 27.2.

1. *Anna Maria*, född i Östervåla 1691 29.10, död okänt var och när. Gift 1708 21.2, okänt var, med kyrkoherden i Söderby och Karlskyrka *Carl Printz* i hans tredje gifte, född 1660 30.1, död i Söderby 1717 28.3.

1. *Helena Christina*, född i Östervåla 1693 21.2, begr. ibid. 1696 19.8.

1. *Carolus*, född i Östervåla 1695 16.4, troligen död ung, okänt var och när.

2. *Eriana*, född i Östervåla 1697 22.4, död i Väddö 1780 19.1. Gift 1716, okänt var och när, med kyrkoherden i Väddö *Anders Hilleström*, född 1683 28.4, död i Väddö 1752 natten mellan 1.1 och 2.1.

2. *Christina*, född i Östervåla 1698 5.10, död 1698 21.12, begr. i Rasbo 1699 20.3, bokf. i Östervåla.

2. *Anna Christina*, född i Östervåla 1701 12.6, död okänt var och när.

<sup>1</sup> Ej funnen i Almunge F.

2. *Henrik*, född i Rasbo 1702 14.10, bokf. i Östervåla, död i Ununge 1768 1.5. Kapten och livdrabant. Kallade sig *Wilsdorff* såsom adopterad av sin styvfader överstelöjtnanten Lars Wilsdorff och fick 1736 15.5 kungl. resolution på adliga privilegier.

Frondin var trätgirig och stridslysten. Inför Stockholms stads konsistorium uppträdde han 1679 30.9 på ett ytterligt oförsynt sätt i en tvist med konsistorienotarien Eek.

#### 11. JOHANNES LAURENTII BARCHIUS 1684—1692.

Född i Söderbärke 1651 8.7. Död i Västerås 1701 3.2. Son av kyrkoherden i Söderbärke, sist kyrkoherden i Stora Tuna *Laurentius Petri Ferneboensis* och hans hustru *Anna Blackstadius* samt äldre broder till greve Samuel Barck.

Student i Uppsala 1669 i april (Vestm.). Prästvigd 1682 16.1, troligen i Västerås, till pastor vid Västmanlands regemente. Mag. i Uppsala 1682 12.12. Komminister i Nikolai 1684 18.1 efter enhälligt val i december 1683, ehuru ärkebiskopen till tjänsten rekommenderat en annan, tilltr. 1684 1.5. Utan ansökan domprost i Västerås 1691 13.1, tilltr. 1692 1.5. Preses vid prästmötet i Västerås 1697. — Riksdagsman 1697 och ledamot av sekreta utskottet.

Gift 1:0 1684, okänt var och när, med *Anna Maria Schultz*, född i Reval, okänt när, död 1687, själarिंगning i Nikolai 1687 5.2, härkomst okänd. — 2:0 i Hovförsamlingen 1691 19.11 med *Ursila Jakobsdotter*, född 1667, okänt var och när, död 1712, troligen i Västerås,<sup>1</sup> dotter av *Jakob (Claesson?)* och hans hustru *Christina Jönsdotter Ellerhusen*, som blev omgift med professorn i Uppsala *Andreas Nilsson Norcopensis*, adlad 1687 11.5 Nordenhielm.

- Barn: 1. *Anna Maria*, döpt i Nikolai 1685 7.8, död okänt var och när. Gift 1:0 1702 17.7, troligen i Västerås,<sup>2</sup> med rektorn i Linköping sist kyrkoherden i Risinge *Sven Laurelius*, född i Lommaryd 1667 22.2, död i Risinge 1743 21.1 och 2:0 i Risinge 1746 12.1 med rådmannen i Norrköping *Johan Gladhem* i hans andra gifte, döpt i Linköping 1690 6.5, begr. i Norrköping, Olai 1749 16.4.  
1. *Sara*, döpt i Nikolai 1686 17.7, död okänt var och när före modern.  
2. *Lars*, född i Västerås 1698 12.3, troligen död ung, okänt var och när.

#### 12. JONAS ANDREÆ PETRELIUS 1692—1694.

Född 1660, okänt när, troligen i Stockholm. Död 1694, själarिंगning 7.4, begr. i Storkyrkan 1694 30.5. Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1677 14.6 (Sthlm), inskriven i Stockholms nation redan 1677 3.2. Mag. ibid. 1688 11.12. Prästvigd okänt var och när. Komminister i Nikolai 1691, tilltr. 1692 1.5.

Gift okänt var och när med *Christina Clerck* i hennes första gifte, född 1669, okänt

<sup>1</sup> Västerås F saknas.

<sup>2</sup> Västerås E saknas.

var och när, död 1696, själarिंगning i Nikolai 1696 30.12, dotter av stadsfiskalen, sist rådmannen i Stockholm *Jakob Clerck* och hans hustru *Catharina Carlsdotter Ekenbom* samt gift 2:0 i Nikolai 1695 19.5 med efterträdaren *Nicolaus Petri Hiort*.

Barn: *Cecilia*, döpt i Nikolai 1692 11.8, död okänt var och när före modern.

*Christina Maria*, döpt i Nikolai 1693 30.12, död okänt var och när före modern.

### 13. NICOLAUS PETRI HIORT 1695—1710.

Född i Nyköping cirka 1665. Död i Stockholm 1710, okänt när. Troligen son av borgaren i Nyköping *Petter (Nilsson?)*.

Student i Uppsala 1683 27.1 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1691 2.10 till huspredikant hos en greve De la Gardie. Komminister i Nikolai 1695 kort efter 8.4 sedan han lovat gifta sig med företrädarens änka, tilltr. 1695 1.5. Kyrkoherde i Nyköpings östra församling, Allhelgona och Svärta 1710, men avled före tillträdet. — Opponens vid prästmötet i Uppsala 1699.

Gift 1:0 i Nikolai 1695 19.5 med *Christina Clerck* i hennes andra gifte, född 1669, okänt var och när, död 1696, själarिंगning i Nikolai 1696 30.12, dotter av stadsfiskalen, sist rådmannen i Stockholm *Jakob Clerck* och hans hustru *Catharina Carlsdotter Ekenbom* samt gift 1:0 med företrädaren *Jonas Andrea Petrelius*. — 2:0 i Nikolai 1697 17.10 med *Margareta Törne* i hennes första gifte, född 1681, okänt var och när,<sup>1</sup> död okänt var och när, dotter av rådmannen, sist justitieborgmästaren i Stockholm *Michael Törne* och hans första hustru *Brita Andersen* samt gift 2:0 i Nikolai 1711 28.5 med komministern i Nikolai serie I nr 9, sist kyrkoherden i Nor, Karlstads stift *Jonas Högvall*.

Barn: 2. *Anna Margareta*, döpt i Nikolai 1698 1.12, död okänt var och när. Gift 1:0 okänt var och när med kapellpredikanten i Borgvik *Magnus Petri Fernholm*, född i Filipstad, okänt när, död i Borgvik 1728 13.1 och 2:0 i Borgvik 1729 14.8 med kapellpredikanten *ibid.*, sist komministern i Bjurtjärn av Karlskoga pastorat *Anders Wennerström*, född i Olmehärad, okänt när, död i Karlskoga 1755 15.2.

2. *Michael*, döpt i Nikolai 1700 27.12, död okänt var och när. Levde 1731, men var död 1751. Packhusinspektör i Stralsund.

2. *Nicolaus*, döpt i Nikolai 1703 12.5, död i Kristinehamn 1748, okänt när.<sup>2</sup> Livdrabant, kaptenlöjtnant. Sedermera handlande i Kristinehamn.

2. *Olaus*, döpt i Nikolai 1706 28.4, död okänt var och när.

2. *Christina Maria*, döpt i Nikolai 1708 19.11, död okänt var och när.<sup>3</sup>

Hiorts barn torde ha medföljt styvfadern Jonas Högvall till Nor. Denna församlings samtliga kyrkoböcker före 1779 blevo detta år förstörda genom vådeld i Nors prästgård, varför inga ytterligare upplysningar om barnen stått att erhålla.

<sup>1</sup> Törnes övriga barn äro födda i Nikolai, men Margareta har ej kunnat påträffas i Nikolai C.

<sup>2</sup> Kristinehamns F saknas.

<sup>3</sup> Uppgiften i Örnberg VI: 183 att hon blivit gift med kronobefallningsmannen i Falun Johan Fontin är felaktig. Fontins hustru med samma namn var dotter till en rådmän i Falun.

14. JOHANNES (HANS) ANDREÆ GIÆDDA 1713—1724.

Född i Bro, Göteborgs stift 1670 15.5. Död i Norrköping, Olai 1725 17.1, begr. ibid. 1725 21.1. Son av komministern i Bro *Anders Giædda* och hans hustru *Barbro Johansdotter*.

Student i Köpenhamn 1692, i Lund 1696 18.5 under namnet Lucianus (Göteb.). Prästvigd i Göteborg 1698 till pastorsadjunkt i Eldsberga. Vice pastor ibid. 1698. Vice pastor i Kalv 1700 och i Svenljunga 1701. Pastorsadjunkt i Göteborgs domkyrkoförsamling (Gustavi församling) 1702. Komminister ibid. 1703, tilltr. 1704 1.5. Komminister i Nikolai 1713 15.4 sedan man vid tvenne val ej lyckats enas om de under omröstning varande kandidaterna, tilltr. 1713 1.5. Kyrkoherde i S:t Olai i Norrköping 1724 11.4, tilltr. 1724 1.5. Kontraktsprost 1724 15.8.

Gift 1704, okänt var och när, med *Elsa Schröder*, född okänt var och när, död i Nikolai 1742 23.11, dotter av teol. lektorn i Göteborg, prosten mag. *Georg Schröder* och hans hustru *Margareta Brunnerus* samt syster till kyrkoherden i Katarina nr 7 Herman Schröder.

Giædda hade sju söner och sex döttrar, av vilka tre söner och fyra döttrar dogo före fadern.

Av barnen äro kända:

*Georg*, född 1705, okänt var och när, död i Aborrfors i Strömfors socken i Finland 1780 24.11. Postkommissarie i Aborrfors.

*Elsa Margareta*, född 1710 11.3, okänt var, död i Stavby 1761 11.1. Gift 170 1727 26.9, okänt var,<sup>1</sup> med kyrkoherden i Skänninge *Franciscus Pollet*, född i Djursdala 1691, död 1732 5.8; 2:0 1736, okänt var och när, med förste kanslisten i Bergskollegium *Carl Meurman*, döpt i Nikolai 1704 20.3, död 1740 17.8, begr. i Jakob 1740 19.8 och 3:0 i Jakob 1742 31.10 med bruksinspektoren vid Österby bruk *Jakob Örner*, född och död okänt var och när.

*Anna Maria*, född i Nikolai 1713 28.7, död okänt var och när.

*Dotter*, lucka för namnet, döpt tv. i Nikolai 1714 21.12, död okänt var och när.

*Dotter*, lucka för namnet, döpt tv. i Nikolai 1714 21.12, död okänt var och när.

*Andreas*, född 1717 10.7 okänt var,<sup>2</sup> död på Ålspånga i Bettna 1778 9.9. Kapten vid Västmanlands regemente.

*Johanna*, döpt i Nikolai 1719 28.12, död okänt var och när.

*Johannes*, döpt i Nikolai 1722 23.3, död späd okänt var och när.

*Johannes*, född i Norrköping, Olai 1724 12.7, död okänt var och när.

Litteratur:

Likpredikan av svågern, kyrkoherden i Katarina Herman Schröder.

15. JOHAN STRICKER 1724—1730.

Född i Stockholm 1695, troligen i Maria Magdalena.<sup>3</sup> Död i Nikolai 1730 9.7. Son av kopparslagaren *Jeremias Stricker* och hans hustru *Anna Betke* i hennes första gifte.

<sup>1</sup> Ej i Norrköping Olai, ej i Skänninge.

<sup>2</sup> Ej funnen i Nikolai C.

<sup>3</sup> Maria Magdalena C saknas.

Student i Uppsala 1712 10.10 (nation ej angiven). Mag. ibid. 1719 16.6. Prästvigd i Uppsala 1722 9.6 till pastorsadjunkt i Nikolai. Komminister ibid. 1724 6.5 med tillträde från 1724 1.5. Opponerade extra vid prästmötet i Uppsala 1725 och var opponens vid prästmötet ibid. 1729.

Gift i Riddarholmen 1725 11.3 med *Margareta (Berg) Possieth* i hennes första gifte, döpt i Katarina 1699 10.12, död i Ålem 1777 13.6, dotter av logarvaren *Hans Berg* och hans tredje hustru *Catharina Bonde*, som blev omgift med kyrkoherden i Riddarholmen J. Possieth, samt gift 2:0 i Nikolai 1732 7.5 med kyrkoherden i Ålem mag. *Anders Svebilius* i hans andra gifte, född i Kalmar stad 1694 24.5, död i Ålem 1783 30.7.

Barn: *Johan Christopher*, döpt i Nikolai 1726 18.1, död i Karlshamn 1792 24.2. Teol. dr. Kyrkoherde i Karlshamn och Asarum.

*Hans*, döpt i Nikolai 1727 7.5, begr. ibid. 1727 31.8.

*Brigitta Catharina*, döpt i Nikolai 1728 26.10, död i Klara 1798 24.5. Gift 1:0 i Ålem 1749 25.9 med handlanden i Kalmar stad *Christopher von Seltzen*, född 1697, död i Kalmar stad 1763 6.1 och 2:0 i Kalmar stad 1767 före 2.2<sup>1</sup> med kamreraren, sist statskommissarien *Johan Ruther*, född 1727, död i Klara 1784 6.5.

*Jeremias*, född cirka 1730, okänt var och när,<sup>2</sup> död ung, okänt var och när.

Stricker hade anseende som framstående filolog. Han var ivrig anti pietist och hade säkerligen därigenom kommit att avancera till någon mera framstående befattning om han ej oförmodligen avlidit ännu ej 35 år gammal.

#### 16. CARL FIELLSTRÖM 1732—1755.

Född i Silbojokk (numera under Arjeploug) 1698. Död i Själevad 1760 13.6. Son av kyrkoherden i Silbojokk *Petrus Noræus Fiellström* och hans hustru *Agatha Læstadius*.

Student i Uppsala 1715 6.9 (Vesterb.). Prästvigd i Klara kyrka i Stockholm 1729 17.5 av biskopen i Strängnäs till huspredikant hos riksrådet och överståthållaren greve Knut Posses änka Anna Christina Natt och Dag samt tillika e. o. predikant vid Livgardet. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1730. Pastorex. i Uppsala 1732 24.4. Komminister i Nikolai 1732 24.4, tilltr. 1732 1.5. Kyrkoherde i Själevad 1755 12.6, tilltr. genast.

Gift 1:0 i Maria Magdalena 1732 3.8 med *Margareta Arosell*, född i Västerås 1699 1.9, död 1735 i barnsäng, begr. i Nikolai 1735 14.10, dotter av handlanden och rådmannen i Västerås *Henrik Arosell* och hans hustru *Catharina Sleicker* samt syster till kyrkoherdens i Maria Magdalena nr 9 Michael Hermonius hustru. — 2:0 i Nikolai 1736 20.7 med *Magdalena Charlotta Asplund*, döpt i Nikolai 1714 3.6, död ibid. 1747 24.10 i barnsäng, dotter av handlanden, kyrkvärden i Nikolai *Anders Asplund* och hans hustru *Magdalena Bley*. — 3:0 i Nikolai 1748 10.7 med *Ulrika von Brobergen*, född 1720 5.6, okänt var,<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Enligt Inrikes tidn. Vigseln ej funnen varken i stadsförsamlingen eller slotts-församlingen.

<sup>2</sup> Ej funnen i Nikolai C.

<sup>3</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm. Hade syskon döpta i Tyska församlingen i Stockholm 1717, 1718, 1719, 1723 och 1726. Fadern ej funnen i mantalsreg. 1721.

död i Själevad 1757 13.6 i barnsäng, dotter av assessorn *Peter von Brobergen* och hans hustru *Barbara Hönon* i hennes andra gifte.

Barn: 1. *En dotter*, död vid födelsen, begr. i Nikolai 1734 1.3.

2. *Magdalena Christina*, född i Nikolai 1737 30.6, död i Grundsunda 1766 eller 1767.<sup>1</sup> Gift i Själevad 1759 16.8 med befallningsmannen, kronofogden i Norra Ångermanland *Olof Westman* i hans andra gifte, född 1708 3.3, död i Grundsunda 1794 14.11.

2. *Carl Andreas*, född i Nikolai 1738 19.7, död ibid. 1738 26.8.

2. *Carl*, född i Nikolai 1739 5.9, död i Nordmaling 1815 28.10. Kronoexpeditionsbefallningsman.

2. *Andreas*, född i Nikolai 1741 11.3, död i Jakob 1822 9.3. Kamrer vid kungl. operan och kontrollör vid Nummerlotteriet.

2. *Petrus*, född i Nikolai 1742 29.5, död ibid. 1742 27.7.

2. *Ulrika Charlotta*, född i Nikolai 1743 18.12, död ibid. 1744 14.5.

2. *Agatha*, född i Nikolai 1745 17.2, död ibid. 1747 18.2.

2. *Anna Catharina*, född i Nikolai 1746 13.6, död ibid. 1746 14.8.

2. *Gustaf*, född i Nikolai 1747 17.10, död mellan 1755 och 1760, okänt var och när.

3. *Ulrika Charlotta*, född i Nikolai 1749 8.4, begr. i Sundsvall 1775 4.2. Gift 1768 eller 1769, okänt var, med landssekreteraren, assessorn *Magnus Norleen* i hans första gifte, född 1722, död i Sundsvall 1787 28.1.

3. *Petrus*, född i Nikolai 1750 1.7, död ibid. 1750 10.7.

3. *En son*, ej funnen i Nikolai C, död i Nikolai 1751 15.9.

3. *Peter Anton*, född i Nikolai 1752 5.11, död 1824, okänt var och när. Major vid Västerbottens regemente.

3. *Johan Erik*, född i Nikolai 1754 21.7, död i Själevad 1755 12.10.

3. *Christina Maria*, född i Nikolai 1755 25.7, död i Själevad 1755 12.10.

## 17. CARL FANT 1756—1765.

Född i Arboga 1716 30.8. Död i Knutby 1784 1.5. Son av kyrkoherden i Malax i Österbotten, då flykting i Sverige, sist kyrkoherden i Alfta mag. *Michael Fant* och hans första hustru *Maria Wargentin*.

Student i Uppsala 1732 28.1 (Österb.). Prästvigd i Uppsala 1743 20.12 till pastorsadjunkt hos fadern i Alfta. Nådårspräst ibid. efter fadern 1746—1749. Pastorsadjunkt i Börstil 1749 25.10. Pastorex. i Uppsala 1755 8.7. Komminister i Nikolai 1756 10.12, tilltr. genast. Kyrkoherde i Knutby och Faringe 1765 7.1, tilltr. 1765 1.5. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1771. Hon. prost 1773 15.1.

Gift i Börstil 1759 30.1 med *Anna Magdalena Klint*, född i Börstil 1732 2.4, död i Knutby 1777 27.4, dotter av kyrkoherden i Börstil, Östhammar och Gräsö mag. *Erik Klint* och hans hustru *Anna Norin* samt syster till Maria Margareta Klint gift 1:0 med kyrkoherden i Ulrika Eleonora nr 8 Olof Gråberg och 2:0 med Pehr Stenbeck, komminister i Riddarholmen 1765—1772 nr 11.

Barn: *Michael*, född i Nikolai 1760 9.3, död i Skeptuna 1823 23.1. Kyrkoherde i Skeptuna och Lunda.

<sup>1</sup> Ofullständig F.

*Erik*, född i Nikolai 1761 8.10, död ibid. 1840 21.8. Bankokommissarie.  
*Carl*, född i Nikolai 1763 28.12, död i Katarina 1843 6.12. Bankokommissarie.  
*Gustaf*, född i Knutby 1766 27.4, död ibid. 1773 23.1.  
*Johan*, född i Knutby 1768 12.12, död ibid. 1772 20.2.

18. ERIC WALLER 1765—1776.

Född i Västerås 1732 27.10. Död ibid. 1811 30.5. Son av kollegan vid Västerås trivialskola, sist kyrkoherden i Kärrbo *Pebr Waller* och hans hustru *Anna Svedelius*.

Student i Uppsala 1743 23.2 (Vestm.). Mag. ibid. 1755 16.6. Prästvigd i Västerås 1760 4.5 till adjunkt hos sin morbror domprosten Jakob Svedelius i Västerås. Vice pastor vid Västerås domkyrka maj 1760. Pastorsadjunkt i Nikolai 1762 13.7. E. o. kungl. hovpredikant 1763 4.11. Pastorallex. i Västerås 1764 24.9. Vice pastor i Hedvig Eleonora 1765 30.4 efter dr Rutströms suspension. Komminister i Nikolai 1765 16.7, tilltr. genast. Kyrkoherde i Örebro stads- och landsförsamlingar 1775 7.2, tilltr. 1776 1.5. Kontraktsprost 1776 3.4. Teol. dr i Uppsala 1779 6.6. Preses vid prästmötet i Strängnäs 1785. Domprost i Västerås 1798 6.3, tilltr. 1798 1.5. Biskop i Västerås 1809 26.1, tilltr. 1809 1.5. — Riksdagsman 1778—79, 1800 och 1809, ledamot av bankoutskottet 1778—79 och av sekreta utskottet 1800. — L. N. O. 1789. K. N. O. 1809.

Gift i Arboga stadsförsamling 1767 18.6 med *Helena Elisabeth Westén*, född i Arboga stadsförsamling 1742 11.7, död i Västerås 1808 18.4, dotter av handelsmannen *Erik Westén* och hans hustru *Margareta Borg*.

Barn: *Pebr*, född i Nikolai 1770 26.2, död i Romfartuna 1842 13.5. Häradshövding, lagman.

*Anna Margareta*, född i Nikolai 1771 4.12, död i Svedvi 1835 22.2.

*Hedvig Elisabeth*, född i Nikolai 1774 21.9, död på Boxholm i Ekeby, Linköpings stift, 1852 14.11. Gift i Västerås 1799 25.6 med brukspatronen *Peter Carl Burén*, adlad 1814 26.4 af *Burén*, född i Hällestad 1773 27.9, död i Medevi 1828 12.7.

*Helena Ulrika*, född i Örebro 1777 3.6, död i Klara 1864 23.12.

*Erik*, född i Örebro 1780 2.3, död i Västerås 1837 2.5. Brukspatron.

*Gustaf*, född i Örebro 1781 9.9, död ibid. 1798 3.3.

*Jakob Aron*, född i Örebro 1782 25.11, död i Västerås 1848 2.4. Magistratssekreterare i Västerås.

Waller hade enligt tidens uppfattning goda predikogåvor, men ansågs ej ha nog lyckligt uttal.

19. ADOLPH STARE 1776—1783.

Född i Bälinge, Strängnäs stift 1742 14.4. Död i Eskilstuna 1798 23.4. Son av inspektoren på Måstena *Johan Stare* och hans hustru *Christina Dahl*.

Student i Uppsala 1762 9.3 (Smål., senare Sörml.). Disp. i Greifswald 1766 18.9; mag. s. år. Prästvigd i Strängnäs 1769 2.6 till huspredikant hos



riksrådet greve Göran Gyllenstierna. E. o. bataljonspredikant vid Livgardet 1770 16.2, ordinarie 1771. Pastorallex. i Strängnäs 1771 27.5. Tillika pastorsadjunkt i Nikolai 1772 22.9. Hovpredikant hos hertigen av Södermanland 1775. Komminister i Nikolai 1775 14.8, tilltr. 1776 1.5. Kyrkoherde i Eskilstuna, Kloster och Fors 1781 22.10, tilltr. 1783 1.5. Hon. prost 1785 9.11. — Ä förslag till komminister i Katarina 1773.

Gift 1:0 på Ekenäs i Kil, Karlstads stift 1776 27.8 med *Magdalena Christina Nett*, född i Fellingsbro 1742 11.9, död i Eskilstuna 1783 18.11, dotter av bokhållaren *Petter Nett* och hans hustru *Magdalena Unge*. — 2:0 i Maria Magdalena 1784 10.8 med *Carolina Christina von der Hagen*, född i Nikolai 1762 11.10, döpt endast till *Carolina*, död i Eskilstuna 1792 9.5, dotter av assistenten, sist auktionsdirektören *Carl Henrik von der Hagen* och hans "förlofvade" *Anna Maria Ekbom*.<sup>1</sup> — 3:0 i Eskilstuna 1793 12.2 med *Ulrika Maria Marelius* i hennes andra gifte, född i Halla 1750 9.3, död i Kloster 1808 23.10, dotter av kyrkoherden i Halla och *Vrena Laurentius Marelius* och hans hustru *Christina Low* samt gift 1:0 okänt var och när med inspektoren *Johan Ablström* i hans andra gifte, född 1731, död i Kloster 1788 10.12.

Barn: 1. *Hedvig Christina*, född i Nikolai 1777 15.5, död i Norberg 1820 9.5. Gift i Eskilstuna 1799 26.3 med bergsfiskalen vid Sala silververk, sist bergsfogden och assessorn *Johan Erik Angman* i hans första gifte, född i Föllinge 1769 16.4, död i Västerås 1851 29.6.

1. *Magdalena Catharina*, född i Nikolai 1782 17.4, död i Västerås 1866 31.10.<sup>2</sup> Gift i Norberg 1803 1.11 med gruvfogden, sedermera bergsfogden *Henrik Nyberg*, född i Älgarås 1771 25.9, död i Irsta 1847 16.7.

2. *Carl Johan*, född i Eskilstuna 1785 9.11, död okänt var och när. Studerade 1804 i Strängnäs.

2. *Adolf Fredrik*, född i Eskilstuna 1787 6.5, död i Hedvig Eleonora 1810 29.6. Student i Uppsala.

2. *Carolina Maria*, född i Eskilstuna 1788 8.6, död ibid. 1788 9.12.

2. *Carolina Fredrika*, född i Eskilstuna 1789 10.8, död ibid. 1790 4.5.

## 20. NILS ERIK NETZEL 1783—1795.

Född i Österlövsta 1748 8.5. Död i Hedemora 1817 1.4. Son av komministern i Österlövsta, sist kyrkoherden ibid. mag. *Johan Netzel* och hans hustru *Jakobina Ekholm*.

Student i Uppsala 1767 11.3 (Vestm.). Mag. ibid. 1773 18.6. Prästvigd i Västerås 1774 5.6 till huspredikant hos grevinnan Hedvig Ulrika Christina Dohna, född Soop, på Tidö. E. o. hovpredikant hos hertigen av Östergötland 1776 3.5. Adjunkt hos domprosten i Västerås 1776 23.10. E. o. bataljonspredikant vid Västmanlands regemente 1776 före 9.12. Vice pastor vid Västerås domkyrka 1778. Pastorsadjunkt i Nikolai 1779 4.5. Komminister ibid. 1782 18.6, tilltr. 1783 1.5. Kyrkoherde i Hedemora

<sup>1</sup> I inbördes testamente av Carl Henrik von der Hagen och hans hustru Anna Maria Ekbom kallas Carolina Christina för fosterdotter och har således ej blivit legitimerad vid föräldrarnas giftermål.

<sup>2</sup> Kallas i F för Magdalena Christina!

1793 18.10, tilltr. 1795 1.5. Hon. prost 1795 7.5. Kontraktsprost 1802 21.4. Predikant vid prästmötet i Västerås 1804. Teol. dr i Uppsala 1809 7.10. — Riksdagsman 1809—10 och 1815, ledamot av bankoutskottet 1809—10, av konstitutions- och statsutskotten 1815.

Gift i Västerås 1783 29.5 med *Magdalena Chenon*, född i Nyköpings västra församling 1756 26.12, död i Säter 1818 15.5, dotter av landskamreraren, sist räntmästaren *Denis Chenon* och hans hustru *Magdalena Sara Ekman*.

Barn: *Johan Denis*, född i Nikolai 1784 26.4, död i Säter 1820 24.1. Kungl. sekreterare.

*Jakobina Magdalena*, född i Nikolai 1785 11.12, död i Säter 1869 21.2. Gift i Hedemora 1807 2.7 med med. doktorn, sist överfärtläkaren *Bengt Fabian Levin*, född i Sorunda 1780 9.9, död i Säter 1864 27.9.

*Nils Gustaf*, född i Nikolai 1788 19.12, död ibid. 1789 14.1.

*Beata Margareta*, född i Nikolai 1790 18.11, död ibid. 1790 12.12.

*Nils Gustaf*, född i Hedemora 1797 2.11, död i Klara 1873 21.1. Grosshandlare och bankdirektör.

## 21. JOHAN HENRIC ÅLENIUS 1795—1800.

Född i Klara 1759 10.12. Död i Balingsta 1827 25.2. Son av hökaren *Magnus Ingelsson Åhman* och hans hustru *Anna Catharina Pihl*.

Student i Uppsala 1778 30.5 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1782 16.6 till pastorsadjunkt i Uppsala Näs. Vice skolmästare vid Barnhuset i Stockholm 1783. Kateket för Södermalm 1783 20.12. Vice predikant vid Gäldstugan och stadens häkten 1784 7.12, ordinarie 1785 20.4. Tillika komministersadjunkt i Nikolai 1787 6.2. Pastorallex. i Uppsala 1790 8.12. Komminister i Nikolai 1794 27.10, tilltr. 1795 1.5. Kyrkoherde i Balingsta 1800 24.12, tilltr. 1801 1.5. Kontraktsprost 1805 19.5. L. W. O. 1824. — Å förslag till komminister i Klara 1793.

Gift före 1800 5.11, okänt var och när<sup>1</sup> med *Märtha Helena Bäcklund*, döpt i Nikolai 1759 21.12, död i Jakob 1839 26.9, dotter av skrivaren, sist pedagogen *Magnus Abraham Bäcklund* och hans hustru *Brita Christina Malmstedt*.

Barn: *En son*, född i Nikolai 1800 5.11, död ibid. samma dag.

## 22. JONAS ODÉN 1801—1805.

Född 1746 8.1, okänt var.<sup>2</sup> Död i Nikolai 1805 15.4. Son av soldaten *Bryngel Odén* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1768 7.3 (Verml.). Prästvigd i Stockholm 1771 5.12 till huspredikant hos riksrådinnan friherrinnan Catharina Elisabeth von Friesendorff, född Stierndahl och var sedan huspredikant hos landshövdingen friherre Johan Funck. Huspredikant hos överståthållaren friherre

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

<sup>2</sup> Enligt Värmlands nations matrikel född i Gillberga, Karlstads stift, men har ej kunnat påträffas i Gillberga C och ej i annexet Långseruds C.

Ture Rudbeck 1773. Komministersadjunkt i Katarina 1774. Vice predikant vid Hedvig Eleonora fattighus 1777 29.6, ordinarie 1778. Pastorallex. i Uppsala 1780 5.12. Komminister i Nikolai 1801 27.10, tilltr. 1801 1.11. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1786 och i Hedvig Eleonora 1790, till kyrkoherde i Åmål 1791 och till komminister i Klara 1799.

Ogift.

Odén varnades inför Stockholms stads konsistorium 1791 7.1 på grund av kungl. brev 1790 13.12 emedan han i ett överklagande av komministersförslag i Hedvig Eleonora fört ett mindre anständigt skrivsätt och brustit i den aktning han varit konsistorium skyldig.

### 23. NATHANAEL GNOSPELIUS 1806—1815.

Född i Klara 1765 9.2. Död i Almunge 1846 24.9. Son av lärftskramhandlaren *Carl Friedrich Gnospelius* och hans hustru *Sara Margareta Öhrn*.

Student i Uppsala 1780 4.4 (Vestg.). Inskriften i Stockholms nation 1789 17.3. Mag. i Uppsala 1791 16.6. Prästvigd i Uppsala 1792 21.6 till huspredikant hos änkefriherrinnan Anna Helena Boije af Gennäs, född Hermelin. E. o. bataljonspredikant vid Göta garde 1792 4.12. Pastorallex. i Uppsala 1793 19.6. Bataljonspredikant vid Göta garde 1797 6.3. Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn sommaren 1804. Komminister i Nikolai 1805 19.11, tilltr. 1806 1.1. Tjänstgörande e. o. hovpredikant hos hertigen av Södermanland 1806 12.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1809 29.6. Kyrkoherde i Almunge 1814 9.3, tilltr. 1815 1.5. Hon. prost. 1833 27.3. Jubelmag. 1842. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1800, till kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1802, till kyrkoherde i Håtuna och Tibble 1808, till kyrkoherde i Skånella och Norrsunda 1810, till kyrkoherde i Norrby 1810 och till kyrkoherde i Östervåla 1823.

Gift i Nikolai 1807 24.4 med *Anna Elisabeth Hising*, född i Säter 1783 8.7, död i Almunge 1857 14.12, dotter av lärftskramhandlaren *Israel Hising* och hans hustru *Maria Margareta Säterberg*.

Barn: *Carl Fredrik*, född i Nikolai 1808 29.5, död ibid. 1811 10.7.

*Clas August*, född i Nikolai 1810 17.3, död ibid. 1815 21.2.

*Axel Nathanael*, född i Nikolai 1812 12.5, död okänt var och när. E. o. kamarskrivare, emigrerade till Amerika.

*Amalia Margareta*, född i Nikolai 1813 14.1, död ibid. 1814 4.10.

*Ernst Wilhelm*, född i Almunge 1815 24.9, död ibid. 1839 26.6. Med. fil. kand.

*Fredrik Jonathan*, född i Almunge 1817 21.3, död i Maria Magdalena 1880 20.9.

Lantbrukare, hade sedermera hembageri i Stockholm.

*Carolina Elisabeth*, född i Almunge 1819 25.9, död i Faringe 1910 20.9  
Lärarinna.

*Carl August*, född i Almunge 1821 28.12, död i Ununge 1887 28.12. Kyrkoherde i Ununge och Edsbro.

*Augusta Mathilda*, född i Almunge 1823 23.8, död ibid. 1858 14.9.

*Aurora Gustava*, född i Almunge 1825 15.6, död i Faringe 1915 2.10. Gift i Almunge 1847 29.12 med possessionaten *Johan Carl Törnquist*, född tv. i Nikolai 1819 7.1, död i Faringe 1907 13.1.

#### 24. GUDMUND JOHAN HALLENBORG 1815—1822.

Född i Långserud 1781 2.10. Död i Ljusdal 1824 13.6. Son av kornetten *Nils Hallenborg* och hans hustru *Elisabeth Maria Löwenhielm*.

Student i Uppsala 1800 11.3 (Sthlm). Student i Lund 1803 1.10 (Verml.). Mag. ibid. 1805 22.6. Vice kollega vid Adolf Fredriks skola 1805 1.10. Förordnad såsom adjunkt vid Stockholms trivialskola 1806 4.2. Prästvigd i Uppsala 1806 10.12 till komministersadjunkt i Nikolai. Förordnad 1807 5.5 att uppehålla rektors vid Stockholms trivialskola undervisningsskyldighet. Adjunkt vid Stockholms trivialskola 1809 12.4. Vice komminister i Nikolai 1810 8.5—1811 30.4. Vice rektor vid Stockholms trivialskola 1811 26.2. Pastorallex. i Uppsala 1812 11.12. Komminister i Nikolai 1814 3.10, tilltr. 1815 1.1. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1816 6.4. Kyrkoherde i Ljusdal 1822 29.6, tilltr. genast, men förestod som vikarie komministertjänsten i Nikolai till 1822 1.8. — Ä förslag till kyrkoherde i Enköping och Vårfrukyrka 1819.

Gift i Nikolai 1809 20.6, Uppsala domkapitels skiljobrev 1821 28.3 på grund av hustruns 1818 begångna otrohet, med *Maria Charlotta Bergsten* i hennes första gifte, född i Nikolai 1791 10.5, död i Hedvig Eleonora 1863 6.4, dotter av skräddaremästaren *Petter Bergsten* och hans hustru *Sara Bostedt* i hennes andra gifte samt gift 2:o i Nikolai 1823 10.8, efter kungl. maj:ts tillstånd sedan Hallenborg därtill lämnat sitt medgivande, med kirurgie magistern, hovmedicus *Carl Wilhelm Stützer*, född i Tyska församlingen i Stockholm 1764 20.10, död ibid. 1832 17.7 och 3:o i Katarina 1833 7.9 med kamreren i Riksbanken, sist bankokommissarien *Lorentz Gustaf Wiblingen* i hans andra gifte, född i Nikolai 1786 29.10, död i Hedvig Eleonora 1864 2.9.

Barn: *Augusta Charlotta*, född i Nikolai 1809 10.9, död i Hedvig Eleonora 1898 10.12. Gift 1835, okänt var och när<sup>1</sup> med kammarskrivaren, sist rådmannen i Stockholm *Johan Gustaf Brodin*, född i Jakob 1807 7.7, död i Maria Magdalena 1861 29.1.

*Johan Carl*, född i Nikolai 1815 4.1, död okänt var och när. Reste 1837 utrikes, hans vistelseort var 1863 vid moderns död okänd.

#### 25. JOHAN SAMUEL DRYSEN 1823—1828.

Född i Hovförsamlingen 1787 22.11. Död i Nikolai 1828 1.12. Son av notarien i Hovkonsistorium, sist kyrkoherden i Nikolai nr 39 *Pebr Samuel Drysen* och hans hustru *Maria Christina Arvicander*.

Student i Uppsala 1802 2.10 (Sthlm). Amanuens vid Stockholms stads

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

konsistorium 1810 6.2. Kanslist i Prästeståndet vid riksdagen i Örebro 1810. Prästvigd i Örebro 1812 7.6 av ärkebiskopen under där pågående riksdag. Mag. i Uppsala 1812 15.6. Pastorsadjunkt i Adolf Fredrik hos fadern 1812 8.9. Andre pastorsadjunkt i Nikolai 1813 30.4. Förste pastorsadjunkt ibid. 1814 26.4. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1814 5.10. Vice notarie vid Stockholms stads konsistorium 1815 27.6—1823 28.1. Pastorallex. i Uppsala 1815 5.12. Ordinarie hovpredikant hos änkedrottningen 1818 6.4. Vice pastor i Nikolai 1818 26.5—1821 30.4. Vice komminister ibid. 1822 1.8, därtill förordnad 2.7. Komminister ibid. 1823 13.1, tilltr. 1823 1.2. Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1827 28.6. — Riksdagsman 1828.

Gift i Nikolai 1819 7.11 med *Ulrika Theresia Nettelbladt*, född i Nikolai 1802 1.10, död i Klara 1853 14.5, dotter av grosshandlaren *Gustaf Nettelbladt* och hans hustru *Ulrika Christina Starbus*.

Barn: *Maria Ulrika*, född i Nikolai 1821 2.6, död i Norrbärke 1897 25.5. Var bosatt i Smedjebacken i Norrbärke.

*Theresia Carolina*, född i Nikolai 1823 21.3, död i Hedvig Eleonora 1903 18.12.

*Samuel Gustaf*, född i Nikolai 1824 8.6, död ibid. 1855 24.8. T. f. kammar-skrivare hos Generaltullstyrelsen.

*Johan Albert*, född i Nikolai 1826 30.4, död i Strängnäs 1881 11.8. Fil. mag. Rektor i Strängnäs.

*Lovisa Mathilda*, född tv. i Nikolai 1828 8.2, död ibid. 1829 8.1.

*Augusta Christina*, född tv. i Nikolai 1828 8.2, död i Engelbrekt 1909 8.10.

Nikolai församling begärde 1819 att få kalla Drysen till fjärde provpredikant efter komminister Bure, men denna begäran avlogs av kungl. maj:t 1820 19.1. Drysen blev begravd i Storkyrkan på prästeståndets bekostnad. Kungl. maj:t beviljade 1829 16.5 två extra nådår för änkan och fem omyndiga barn.

## 26. CARL FREDRIK DAHLGREN 1832—1844.

Född i Kville 1791 20.6. Död i Nikolai 1844 1.5. Son av bruksinspektoren på Stens bruk *Sven Dahlgren* och hans hustru *Elisabeth Lundgren*.

Student i Uppsala 1809 14.10 (Östg.). Prästvigd i Stockholm 1815 22.6 av biskopen i Linköping till komministersadjunkt i Hedvig Eleonora. Pastorsadjunkt ibid. 1816 20.8. Vice pastor ibid. 1820 1.5—1822 13.4. Åter pastorsadjunkt ibid. 1822 30.4. Pastorallex. i Linköping 1823 24.9. Komminister i Hedvig Eleonora 1824 14.9, tilltr. 1825 1.5. Komminister i Nikolai 1829 6.7, tilltr. 1832 1.5. Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1834—1844. — Riksdagsman 1828—30, vald 1828 16.12 efter under riksdagen avlidne komminister J. S. Drysen, 1834—35 och 1840—41, ledamot av ekonomiutskottet 1834—35 och 1840—41. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1823.

Gift i Hedvig Eleonora 1832 29.7 med *Sofia Christina Christiernson*, född i Hedvig Eleonora 1808 21.6, död i Katarina 1890 26.1, dotter av kryddkramhandlaren *Johan Peter Christianson* och hans hustru *Christina Lönngren*.

Barn: *Gabriella Cecilia*, född i Nikolai 1834 24.3, död i Katarina 1892 5.6.

*Emil Theodor*, född i Nikolai 1836 25.11, död i Katarina 1910 29.6. Kommissarie vid Stockholms stads auktionsverk.

Dahlgren var 1814 lärare vid A. A. Afzelii skola i Stockholm och höll egen privatskola i Stockholm 1818—1822. Han har gjort sig ett namn som skönlitterär författare och skald.

Kungl. maj:t beviljade 1844 12.9 ett extra nådår för änkan och barnen.

Litteratur:

K. Fredlund, C. F. Dahlgren, hans lif och diktning I, Göteborg 1903.

E. A. Karlfeldt, Carl Fredrik Dahlgren. En bild ur svensk romantik för hundra år sedan, Stockholm 1924.

27. JACOB HERMAN TYDÉN 1847—1861.

Född i Nikolai 1807 11.10. Död ibid 1861 18.5. Son av kardfabrikören *Magnus Tydén* och hans hustru *Maria Christina Vougt* samt yngre bror till komministern i Maria Magdalena serie I nr 21 Fredrik Wilhelm Tydén.

Student i Uppsala 1826 7.8 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1833 15.12 till huspredikant hos grevinnan Margareta Adlercreutz och kvarstod i denna befattning till 1836 17.7. Tillika vikarierande lärare vid Norra allmänna barnskolan 1835 21.7—31.12. Vice kateket i Hedvig Eleonora 1836 31.5—31.8. Vice komminister i Nikolai 1836 17.7—1839 30.4. Lärare vid Nikolai Fri- och fattigskola 1838 26.5, tilltr. 1839 1.5. Pastorex. i Uppsala 1844 26.3. Komminister i Nikolai 1844 25.11, tilltr. 1847 1.5. Vice pastor i Finska församlingen i Stockholm 1849 22.6—21.8. — Å förslag till kyrkoherde i Rimbo och Rö 1854 samt till kyrkoherde i Täby 1857.

Gift i Ösmo 1839 11.9 med *Johanna Carolina Hultén*, född i Jakob 1813 8.1, död i Katarina 1883 6.3, dotter av grosshandlaren *Johan Hultén* och hans hustru *Carolina Arenander*.

Barn: *Magnus Daniel Johan Herman*, född tv. i Nikolai 1841 22.4, död i Katarina 1892 16.5. Vinhandlare.

*Maria Carolina Johanna Hermina*, född tv. i Nikolai 1841 22.4, död ibid. 1841 7.8.

*Hilda Augusta Theresia Theodolinda*, född i Nikolai 1842 11.12, död i Maria Magdalena 1876 23.12.

*Albert Fredrik Alexander*, född i Nikolai 1846 24.5, död ibid. 1846 14.6.

*Maria Carolina Adamina*, född i Nikolai 1852 17.1, död ibid. 1852 17.8.

*Jenny Lovisa Rosalia*, född i Nikolai 1853 21.10, död i Adolf Fredrik 1888 16.8.

Kungl. maj:t beviljade 1861 30.8 ett extra nådår för änkan och oförsörjda barn.

28. CARL DAVID BERSÉN 1864—1897.

Född i Virserum 1808 4.4. Död i Nikolai 1897 19.6. Son av kronolänsmannen *Lars Bersén* och hans hustru *Maria Sofia Gyllenskepp*.

Student i Uppsala 1824 30.9 (Ostg.). Prästvigd i Linköping 1832 22.11 till huspredikant hos hovmarskalken friherre Axel Didrik Reuterskjöld. Vice predikant vid Gäldstugan och stadens häkten 1833 4.5—12.8. Förordnad 1833 1.10 att biträda predikanten vid Sabbatsbergs fattighus, varmed han fortfor ett år. Tillika vice predikant vid Gäldstugan och stadens häkten 1834 17.1—30.6. Lärare vid Maria hantverksskola 1834 1.8 och tillika vice bataljonspredikant vid Andra livgardet 1834 18.9—1836 18.6 samt vice lärare vid Andra livgardets och Svea artilleriregementes förenade skola 1835 1.8—30.9, 1836 1.8—31.8 och 1837 6.2—18.2. Vice lärare vid Norrmalms allmänna barnskola 1838—1839. Ordinarie lärare ibid. 1839 29.1. Pastoral. i Linköping 1840 21.10. Bataljonspredikant vid Andra livgardet 1845 30.1, tilltr. 1845 30.4. Vice regementspastor ibid. 1858 10.2—31.3 och 1860 1.3—30.9. Tillika predikant och syssloman vid Sabbatsbergs fattighus 1847 30.10, tilltr. 1847 1.11. Komminister i Nikolai 1861 26.11, tilltr. 1864 1.5. Tjänstledig från 1883 1.6 på grund av hög ålder och nedsatt hörsel.

Gift i Hovförsamlingen 1837 28.10 med *Brigitta Christina (Betty) Bark* i hennes andra gifte, född i Finland 1803 7.2, okänt var, död i Nikolai 1876 6.1, dotter av betjänten *Peter Bark* och hans hustru *Christina Dalberg* samt gift 1:0 i Hovförsamlingen 1828 8.11 med skådespelaren vid kungl. teatern *Johan Gustaf Lindman*, född i Sigtuna 1790 29.11, död i Hovförsamlingen 1833 19.2.

Barn: *Sofia Elisabeth*, född i Klara 1838 5.3, död ibid. 1838 13.3.

*Carl David*, född i Klara 1840 28.2, död ibid. 1840 27.3.

*Mathilda Amalia*, född i Klara 1842 12.1, död i Engelbrekt 1923 12.8.

De senaste åren var Bersén på grund av ålderdomsavtyning sinnesslö. Han kunde 1895 ej längre själv begära den sedvanliga tjänstledigheten på sex månader, utan den ingavs å hans vägnar av vice pastorn i församlingen.

29. SAMUEL ANDREAS FRIES 1900—1907. Se Oscar, kyrkoherdar nr 1.

30. ROBERT ALBIN BRANDEL 1908—1929.

Född i Tyska församlingen i Stockholm 1864 17.6. Död i Nikolai 1929 20.7. Son av handlanden *Jonas Magnus Magnusson* och hans hustru *Maria Wilhelmina Behrens*.

Student i Uppsala 1887 20.1 (Sthlm) under namnet Magnusson. Fil. dr ibid. 1894 31.5. Prästvigd i Uppsala 1897 15.12 till pastorsadjunkt i Tyska församlingen i Stockholm. Vice komminister i Nikolai 1899 6.8—5.9. Vice komminister i Hedvig Eleonora 1899 22.9—29.10. Vice

komminister i Jakob och Johannes 1899 28.12—1900 14.1. Vice pastorsadjunkt ibid. 1900 27.6—8.8. Vice komminister i Nikolai 1900 18.8—17.9 och i Jakob och Johannes 1901 8.6—21.7. Vice komminister i Nikolai 1902 12.7—11.8 och tillika vice pastor i Finska församlingen 1902 12.7—20.7. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1902 1.11. Vice pastor i Finska församlingen 1903 26.6—25.7 och 1904 15.6—31.7. Predikant vid Stockholms stads rannsakningsfängelse 1904 1.8—1918 11.3. Vice pastor i Finska församlingen 1904 24.8—2.9. Pastorsadjunkt i Nikolai 1904 1.10. Vice pastor i Finska församlingen 1905 15.5—14.7. Vice komminister i Nikolai 1906 1.7—15.9 och tillika vice pastor i Finska församlingen 1906 1.7—31.7. Vice komminister i Nikolai 1907 1.7—31.8 och 1908 20.6—7.9 samt tillika vice pastor i Finska församlingen 1908 15.7—31.8. Komminister i Nikolai 1908 31.7 (fjärde provpredikant), tilltr. 1908 1.8. Tillika vice pastor i Finska församlingen 1909 12.7—31.8, 1912 15.10—31.10 och 1913 9.8—31.8. Regementspastor vid Svea artilleriregemente 1917 13.7. Tillika vice pastor i Finska församlingen 1917 8.9—8.10, i Nikolai 1925 14.6—19.7 och 1926 25.6—15.8, i Finska församlingen 1927 25.5—30.6, i Nikolai 1927 16.7—31.8 och i Finska församlingen 1928 22.9—31.10. L. N. O. 1927. — Kallad 1901 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena. Uppförd 1907 å förslag till komminister i Nikolai, men blev utklagad och kallades av församlingen till fjärde provpredikant. Kallad 1920 att komma under omröstning för kyrkoherdetjänsten i Nikolai.

Gift i Hilleshög 1894 15.1 med *Gerda Emilia Jernberg*, född i Hilleshög 1867 20.10, dotter av lantbrukaren *Johan Jernberg* och hans hustru *Carolina Emilia Henning*.

Barn: *Robert Gunnar*, född i Uppsala 1894 8.10. Kapten i Svea artilleriregementes reserv.

*John Folke Magnus*, född i Uppsala 1896 26.9, död i Nikolai 1912 2.8.

*Sven Åke Bertil*, född i Nikolai 1898 16.8. Pianist, lärare vid Musikaliska akademien.

*Gerda Margareta (Margit)*, född i Nikolai 1902 20.8. Gift i Nikolai 1928 5.6 med civilingenjören *Nils Gustaf Einar Nordenståhl*, född i Värmdö 1902 9.4.

*Gerda Brita Emilia*, född i Nikolai 1907 12.6. Gift i Hedvig Eleonora 1933 11.4 med regementsläkaren med. lic. *Gustaf Christopher Myhrman*, född i Hedvig Eleonora 1903 10.6.

Efter Brandel vakanssattes denna komministertjänst och indrogs 1931 1.2.



## S:t Olofs församling

---

Sedan den från 1671 existerande Brunkebergs- och Kungsbacksförsamlingen upphört på grund av kungl. brev 1674 13.3 blev dess kaplan tjänstgörande vid det på Barnhuskyrkogården uppförda S:t Olofs kapell att alternerande med kyrkoherden och kaplanerna i S:ta Klara förrätta gudstjänst i kapellet. Detta träkapell hade blivit uppfört såsom begravningskapell på grund av kungl. brev 1673 11.6.

Härigenom kom S:t Olof att bliva annexförsamling under S:ta Klara och fick åtminstone från 1741 egen kyrkobokföring. Huru kyrkobokföringen förut varit ordnad har ej kunnat konstateras på grund av att Klara kyrkoarkiv gick förlorat genom branden 1751.

Genom kungl. resolution 1773 30.11 avskildes S:t Olofs församling från S:ta Klara för att under namnet Adolf Fredriks församling utgöra eget pastorat. Detta trädde i kraft 1775 1.5.

### Komministrar

#### I. PETRUS ANDREÆ MUUR 1674—1689.

Troligen född i Stockholm. Död i Stockholm 1689 13.10. Son av inspektoren *Anders Persson Muur* och hans hustru *Elisabeth Jacobsdotter Wigsnelius*.

Student i Uppsala 1662 9.9 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1671 17.10 till huspredikant hos herr Christopher Gyllenstierna. Kaplan eller predikant vid "S:t Johans capell under Konungsbackas försam.", d. v. s. Brunkebergsförsamlingen, 1672. Komminister i S:t Olof 1674, tilltr. 1674 21.6.

Gift 1674 med *Anna Andersdotter Sahlberg* i hennes första gifte, född 1646, död i Stockholm 1729 8.11, härkomst okänd. Hon blev omgift med Muurs efterträdare *Nils Tiällman*.

Barn: *Sofia*, född cirka 1682, död i S:t Olof 1761 11.8. Gift 1702 2.1 med skol-

mästaren vid S:t Olofs skola *Petrus Westman*, död 1713 och 2:o med komministern i S:t Olof *Peter Rudberg*.

*Elisabeth*, född cirka 1683, död okänt var och när.

Komminister Muur ägde vid sin död en gård å stadens grund vid Barnhusträdgårdsgränden och en gård å stadens grund på Sanden bredvid bryggaren Johan Erikssons gård. Han är känd som upptäckare av Norrmalms surbrunn, som han fann vid sprängningsarbeten på den stadens ödestomt, som han upptagit. Hans porträtt finnes i Adolf Fredriks församlings ägo. Det satt förr i S:t Olofs kapell, dit det 1689 13.10 förärades av hans mor.

## 2. NICOLAUS PETRI TIÄLLMAN 1691—1718.

Född i byn Tjäll i Sidensjö 1652 i medio av juni. Död 1718 16.7, begr. i S:t Olof 1718 7.8. Son av fattiga bondeföräldrar. Fadern hette *Petter*, modern synes ha blivit omgift, ty hans syskon kallas *Gabrielsson* och *Gabrielsdotter*.

Student i Uppsala 1675 2.6 (Angerm.). Prästvigd av ärkebiskopen i Maria Magdalena kyrka i Stockholm 1684 till huspredikant hos kungl. rådet greve Axel Wachtmeister. Predikade även fredagspredikningar i Storkyrkan och aftonsångspredikningar i Artillerikyrkan till hösten 1689, då han blev nådårspräst i S:t Olof. Komminister ibid. 1690 eller 1691 efter församlingens enhälliga kallelse, tilltr. 1691 1.5.

Gift 1690 eller 1691 med *Anna Andersdotter Sahlberg* i hennes andra gifte, född 1646, död 1729 8.11, änka efter företrädaren.

Barnlös.

Tiällman var god predikant, oegennyttig, förnöjsam, flärdfri och i hög grad välgörande. Han studerade hela sitt liv och stod i korrespondens med utländska lärda.

## 3. PETRUS RUDBERG 1720—1759.

Född i mars 1680, troligen i Vänersborg. Död i S:t Olof 1759 15.10. Son av adjunkten sedermera komministern i Vänersborg *Benedictus Petri Rudberg* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1708 9.9 (Vestg.). Prästvigd 1715, okänt var och när, till huspredikant hos änkegrevinnan Christina Torstenson, född Stenbock, på Ulvsunda. Komministersadjunkt i S:t Olof 1716. Nådårspräst ibid. 1718. Komminister ibid. 1720 efter enhälligt val, tilltr. 1720 1.5. Respondens vid prästmötet i Uppsala 1733.

Gift okänt var och när med *Sofia Muur* i hennes andra gifte, född cirka 1682, död i S:t Olof 1761 11.8, dotter av komministern i S:t Olof *Petrus Muur* och hans hustru *Anna Andersdotter Sahlberg* i hennes första gifte samt gift 1:o 1702 2.1 med skolmästaren vid S:t Olofs skola *Petrus Westman*, död 1713.

Barnlös.

Rudbergs porträtt finnes i Adolf Fredriks församlings ägo. Han ägde ett anseeligt teologiskt bibliotek.

Kungl. maj:t beviljade 1760 7.10 ett extra nådår för Rudbergs änka.

Litteratur:

Aminnelsetal vid begravningen av Dr. Hauswolff.

4. JONAS WAROLIN 1761—1764.

Döpt i Skara 1720 22.12. Död i S:t Olof 1764 19.7. Son av konsistorie-notarien, sist lektorn i Skara *Nicolaus Jonæ Warolin* och hans hustru *Elisabeth Margareta Dalin*.

Student i Uppsala 1738 8.8 (Vestg.). Prästvigd i Skara 1751 27.2. Pastors- och komministersadjunkt i S:t Olof samma år. Komminister ibid. 1760 5.8, tilltr. 1761 1.9 sedan Rudbergs änka avlidit och nådåret således upphört.

Ogift.

Warolin hade ingått trolovning med jungfru Cornelia Petronella Ronander, dotter av vice häradshövdingen Thomas Ronander och hans hustru Engel Dorothea Falck. Sedan lysning avkunnats i Klara första gången instämde Warolin henne inför Stockholms stads konsistorium med yrkande om trolovningens upphävande emedan andra ungherrar uppvaktat i Ronanders hus. Konsistorium hänsköt 1757 9.8 saken till världslig rätt. En förlikning om trolovningens hävande träffades 1757 17.9 och fastställdes av Stockholms norra förstads kämnärsrätt 1757 3.10, vilket stadfästes av konsistorium 1757 25.10.

Warolins porträtt, som förr suttit i S:t Olofs kapell, finnes i Adolf Fredriks församlings ägo.

5. NILS OLIN 1765—1775.

Född i Väsby, Lunds stift, 1723 20.2. Död ibid. 1806 27.5. Son av bonden i Ingelstads by *Olof Gudmundsson* och hans hustru *Tyre Nilsdotter*.

Student i Lund 1743 6.10 (Skån.). Prästvigd i Uppsala 1751 23.8 till komministersadjunkt i Hedvig Eleonora hos komminister Muhrbeck. Vice komminister ibid. efter Muhrbeck 1761. Pastorsadjunkt hos Muhrbeck i Fridlevstad i juli 1762. Komminister i S:t Olof 1765 18.6 med tillträde från 1765 1.5. Kyrkoherde i Väsby och Viken av Lunds stift 1774 3.5, tilltr. 1775 1.5. Hon. prost 1792 3.1.

Gift 1751 30.9, okänt var, med *Eva Beata Törngren*, född 1732, okänt var och när, död i Väsby 1812 26.2, härkomst okänd.

Barn: *Petronella Eva Christina*, döpt i Hedvig Eleonora 1752 19.8, död i Billinge 1833 12.2. Gift i S:t Olof 1775 2.2 med skolmästaren ibid., sedermera komministern i Adolf Fredrik, serie I nr 1, sist kyrkoherden i Billinge och Röstånga *Jonas Raphael Rothstein*, se Adolf Fredrik, komministrar:

- Agnes Maria Sofia*, döpt i Hedvig Eleonora 1754 11.9, död i Billinge 1819 5.12.  
 Gift i Väsby 1783 20.7 med kommissionslantmätaren i Hälsingborg *Johan Cöster*, född i Hälsingborg i augusti 1739, död i Billinge 1815 6.1.  
*Theodora Beata Helena*, döpt tv. i Hedvig Eleonora 1756 29.9, död ibid. 1757 5.2.  
*Dorothea Anna Charlotta*, döpt tv. i Hedvig Eleonora 1756 29.9, död ibid. 1757 3.3.  
*Peter Adam Immanuel*, döpt i Hedvig Eleonora 1758 7.4, död i Väsby 1828 2.1. Kyrkoherde i Väsby och Viken efter fadern.  
*Johannes Theodor Nathanael*, född i Hedvig Eleonora 1760 23.6, död i Skeppsholmen 1802 16.4. Löjtnant vid flottornas konstruktionsstat.  
*Beata Helena*, född i Hedvig Eleonora 1762 26.2, död i Botkyrka 1850 17.8.  
 Gift i Väsby 1799 13.10 med vice kommissionslantmätaren, inspektoren på Trolleberg *Johan Claesson*, född i Hästveda 1773 8.6, död i Flackarp 1819 1.11.  
*Ulrika Dorothea*, född i Fridlevstad 1764 4.12, död i Västervik 1833 1.6. Gift i Väsby 1791 6.11 med handlanden och källarmästaren i Karlskrona, sist handlanden och rådmannen i Västervik *Peter Fogelmark*, född i Fågelsta 1766, död i Västervik 1829 30.10.  
*Anders Fredrik*, född och död 1766 22.10,<sup>1</sup> ej funnen i någon C eller F i Stockholm.  
*Margareta Elisabeth*, född i S:t Olof 1768 8.4, död i Väsby 1778 7.12.  
*Carl Anton*, född i S:t Olof 1769 12.6, död i Fjälkinge 1842 10.4. Handlande, gästgivare och landsfiskal i Fjälkinge, titulär ekonomidirektör.  
*Fredrika Lovisa*, född i S:t Olof 1770 22.11, död i Hedvig Eleonora 1856 14.3.  
 Gift 1:o i Väsby 1805 1.5 med kyrkoherden i Hyby *Anders Folcker* i hans andra gifte, född i Tösse 1771 10.7, död i Hyby 1807 30.5 och 2:o i Väsby 1811 23.4 med vice pastorn och prebendekomministern i Hardeberga *Sven Möller*, född i Bosarp 1765 1.11, död i Hardeberga 1820 16.2.  
*Charlotta Amalia*, född i S:t Olof 1773 26.1, död i Åsum 1849 15.12. Gift i Väsby 1801 25.5 med kassören vid Höganäs stenkolsbolag, sist förvaltaren vid Karsholm *Johan Borgström*, född i Halmstads stad 1768 5.3, död i Österslöv 1826 5.3.  
*En dotter*, född i Väsby 1776 11.6, död strax efter födelsen.

Fru Olin var ett av vittnena emot kyrkoherde Rutström i Hedvig Eleonora i den skandalösa process, som ledde till hans avsättning.

<sup>1</sup> Enligt likpredikan över Olin.

## Oscars församling

---

**H**edvig Eleonora församling uppdelades 1906 1.5 i tre församlingar, Engelbrekts församling, Hedvig Eleonora församling och Oscars församling.

Oscars församling begränsas av Strandvägen, Skeppargatan, Valhallavägen, Sturevägen och Tegelluddsvägen samt innefattar södra delen av Norra Djurgården med frihamnen, Djurgårdsön och Beckholmen.

Församlingskyrka är den av den odelade Hedvig Eleonora församling uppförda, 1903 20.9 invigda Oscars kyrka. Dessutom finnes inom församlingen Djurgårdskyrkan, förut skola, men från 1830 upplåten till gudstjänstlokal.

Inom församlingen är även Gustaf Adolfskyrkan belägen, tillkommen 1892 och t. o. m. 1927 använd som garnisonskyrka. Numera förvaltas den av Djurgårdskommissionen.

### Kyrkoherdar

#### 1. SAMUEL ANDREAS FRIES 1907—1914.

Född i Linköping 1867 15.3. Död i Oscar 1914 14.12. Son av hospitalspredikanten, sist kyrkoherden i Varv och Styra *Andreas Peter Fries* och hans hustru *Maria Charlotta Castensson*.

Student i Uppsala 1886 27.9 (Östg.). Fil. kand. ibid. 1888 30.5. Teol. kand. ibid. 1894 26.5. Prästvigd i Linköping 1894 7.6. Vice komminister i Nikolai i Stockholm 1894 15.8—1895 30.4 och 1895 1.9—1900 30.4. Teol. lic. i Uppsala 1895 23.3. Utänmnad teol. dr 1897 16.9, ej promoverad. Komminister i Nikolai 1898 25.6, tilltr. 1900 1.5. Kyrkoherde i Oscar 1907 5.6, tilltr. 1907 1.7, men intog redan 1907 28.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Ordförande i Överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor 1910—1913. Inspektor för Jakobs realskola 1911, för Nya elementarskolan för flickor 1911 och för Folkskoleseminariet i

Stockholm 1913. — L. N. O. 1904, K. V. O. 1912. — Kallad 1894 att provpredika för en pastoratsadjunktur i Maria Magdalena, men avböjde.

Gift i Hjorted 1894 28.8 med *Anna Klara Sofia Fagerlin*, född i Hjorted 1866 3.10, död i Oscar 1940 29.5, dotter av godsägaren *Otto Gottfrid Fagerlin* och hans hustru *Amanda Josefina Amalia Anderzon*.

Barn: *Martin Fredrik Samuel*, född tv. i Nikolai 1898 16.6. Fil. dr. Docent i praktisk filosofi i Uppsala.

*Boel Anna Margareta (Margit)*, född tv. i Nikolai 1898 16.6. Gift i Oscar 1925 1.9 med konsertsångaren i Stockholm *Ragnar Amandus Hultén*, född i Vänersborg 1897 15.11.

*Kerstin Valborg*, född i Oscar 1913 5.6. Gift i Högalid 1943 14.11 med banktjänstemannen *Hilmer Albanus Johansson Verne* i hans andra gifte, född i Kungshamn 1887 30.4.

## 2. HÅKAN GUSTAF VALDUS BENGTSON 1917—1947.

Född i Göteborg, Gustavi 1873 8.9. Son av boktryckeridirektören *Håkan Bengtson* och hans hustru *Elisabeth Maria von Ekensteen*.

Student vid Göteborgs högskola h. t. 1892. Student i Uppsala 1895 28.1 (Göteb.). Prästvigd i Härnösand 1899 8.1 till pastorsadjunkt i Alnö. Predikant vid Johanneskyrkan i Göteborg 1900 6.6, tilltr. 1900 1.7. Teol. lic. i Uppsala 1908 27.2. Kyrkoherde i Masthuggsförsamlingen i Göteborg 1908 13.6, tilltr. 1908 1.7. Kyrkoherde i Oscar 1916 16.2 (fjärde provpredikant), tilltr. 1917 1.5 och intog 1917 15.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Breslau 1922 28.4. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1931 1.5—1936 31.12. Emeritus 1947 1.4. — Ledamot av Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1932—1940. — L. N. O. 1924. — Kallad 1920 att komma under omröstning för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Gift i Halmstads stad 1903 10.2 med sjuksköterskan *Maria Elisabeth Åkerhielm af Margretelund*, född i Jyväskylä i Finland 1875 13.8, död i Göteborg, Masthuggsförsamlingen 1915 4.10, dotter av löjtnanten och disponenten för Lohikoski pappersbruk, sist majoren i svenska armén friherre *Samuel Hjalmar Victor Knut Åkerhielm af Margretelund* (friherrliga ätten nr 205) och hans hustru *Augusta Josefina Sneckenström*.

Barn: *Naima Elisabeth*, född i Göteborg, Masthuggsförsamlingen 1903 4.12.

## Komministrar

### Serie I

#### I. PER JOHAN THEODOR CARLSON 1906—1911.

Född i Norrköping, Hedvig 1841 5.10. Död i Oscar 1911 15.4. Son av klädesfabrikören *Fredrik Theodor Carlson* och hans hustru *Thecla Carolina Lovisa Svedelius*.

Student i Uppsala 1861 24.1 (Östg.). Fil. dr ibid. 1872 31.5. Prästvigd i Uppsala 1877 2.6 för Linköpings stift. Svensk sjömanspräst i West Hartlepool i England 1877 2.6—1879 31.7. Vikarierande adjunkt vid Folkskoleseminariet i Stockholm 1879—1880 och h. t. 1880. Vice predikant vid Sabbatsbergs fattighus 1879 15.10—1880 14.3. Komministersadjunkt i Nikolai 1880 25.5. Vice pastor i Hedvig Eleonora 1880 26.10—1883 31.10. Pastorsadjunkt ibid. 1883 11.11. Pastorallex. i Uppsala 1882 12.12. Vice komminister i Maria Magdalena 1884 5.2—28.5. Pastorsratsadjunkt i Hedvig Eleonora 1884 28.5. Vice pastor ibid. 1885 15.2—14.4 och 1885 1.6—1887 31.1. Vice komminister ibid. 1887 1.2—1888 30.4. Komminister ibid. 1887 29.10, tilltr. 1888 1.5. Vice pastor ibid. 1888 15.6—14.8 och 1890 10.6—31.8. Vid församlingens delning 1906 1.5 komminister i Oscar. Vice pastor ibid. 1906 1.7—14.7 och 1908 1.7—25.8. — Kallad 1884 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena. Uppfördes 1906 8.6 å förslag till kyrkoherde i Oscar, men blev utklagad.

Gift i Adolf Fredrik 1869 9.11 med *Emma Elise Frédérique Febvrel*, född i Bouxviller i Elsass 1845 19.8, död i Saltsjöbaden 1929 23.9, dotter av receveur de l'enregistrement<sup>1</sup> *Edmond Simon Febvrel* och hans hustru *Else Hoffer*.

Barn: *Edmond Fredrik Theodor*, född i Uppsala 1871 17.9. Har antagit namnet *Febvrel*. Bankdirektör.

*Elsa Thecla Ingeborg*, född i Uppsala 1873 7.12. Har antagit namnet *Fevrell*.

*Walter Fredrik Theodor*, född i Uppsala 1876 14.1. Har antagit namnet *Fevrell*. Fil. dr. Lektor vid Högre lärarinneseminarium i Stockholm.

*Amy Martha Fredrika*, född i West Hartlepool 1877 30.10. Har antagit namnet *Fevrell*.

*Maud Emma Marianne*, född i Södertälje 1879 5.9. Har antagit namnet *Fevrell*.

*Fredrik Theodor (Thore) Emanuel*, född i Hedvig Eleonora 1881 11.10, död i Pretoria i Sydafrika 1944 29.1. Hade antagit namnet *Fevrell*. Kommendörkapten, generalkonsul i Pretoria.

*Emil Fredrik Theodor*, född i Hedvig Eleonora 1884 30.3. Har antagit namnet *Fevrell*. Överstelöjtnant.

## 2. BENGT OLOF AURELIUS 1912—1945.

Född tv. i Åsbo 1874 12.5. Son av kyrkoherden i Åsbo *Nils Bernhard Aurelius* och hans hustru *Sigrid Elisabeth Mathilda Petersson*.

Student i Uppsala 1892 9.9 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1897 31.5. Pastorsadjunkt i Mjölby 1897 1.5. Pastorsadjunkt i Dagsberg 1897 12.8. Vice pastor i Hjorted 1898 5.5. Vice pastor i Lommaryd och Bälaryd 1898 15.7. Vice pastor i Adelöv 1898 12.8. Vice pastor i Hjorted 1899 3.5. Vice pastor i Lönneberga 1899 28.6. Pastorsadjunkt i Motala 1899

<sup>1</sup> Receveur etc. motsvarar närmast uppbörds- och stämpelkamrerare.

9.8. Pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora i Stockholm 1903 1.10. Vice komminister ibid. 1906 27.4—26.6. Pastorsadjunkt i Oscar 1907 1.5. Vice pastoratsadjunkt ibid. 1908 1.10, ordinarie 1909 2.1. Vice komminister ibid. 1911 1.5, ordinarie 1912 30.1, tilltr. 1912 1.5. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1914 22.12—1915 7.1, 1915 29.1—29.5, 1915 20.6—30.6, 1915 1.8—1916 17.6 samt 1916 1.8—1917 12.5. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1907—1941 under semesterledigheter. — L. V. O. 1930. Emeritus 1945 1.4.

Gift i Norrsunda 1906 15.7 med *Frida Sofia Carolina Hennings*, född i Hovsta 1872 23.10, död i Oscar 1946 1.6, dotter av direktören *Rudolf Theodor Alexander Hennings* och hans hustru *Louise Charlotta Boberg*.

Barn: *Louise Sigrid Birgitta*, född i Hammarby 1907 1.8, bokf. i Engelbrekt. Gift i Oscar 1933 24.3 med civilingenjören *Sten Ture Rennerfelt*, född i Richmond, Nordamerikas förenta stater 1904 13.3.

*Märta Sigrid Sofia*, född i Oscar 1910 5.3. Gift i Oscar 1937 27.2 med lantmästaren *Bertil Lison Almqvist*, född i Danderyd 1911 11.6.

*Nils-Olof Erik Rudolf Bernhard*, född i Oscar 1913 8.4. Jur. kand. Amanuens i Socialdepartementet.

## Serie II

Tjänsten inrättad 1924 från 1925 1.5.

### 1. NILS SIGFRID HERMAN ALGÄRD 1925—1936.

Född i Adolf Fredrik 1883 22.8. Död i Oscar 1936 30.3. Son av handelsagenten *Per Fredrik Nils Andersson* och hans hustru *Hedvig Bernhardina Hellborg*.

Student i Uppsala 1902 15.9 (Sthlm) under namnet Andersson. Teol. kand. ibid. 1908 31.1. Prästvigd i Uppsala 1908 17.6. Tjänstledig 1908 17.6—31.8. Vice pastor och vice komminister i Österfärnebo 1908 1.9. Vice pastor i Adelsö 1909 3.5. Vice komminister och tillika vice pastor i Riala och Roslagskulla 1909 15.9. Pastorsadjunkt i Oscar 1909 1.11. Komministeradjunkt ibid. 1910 22.3. Vice komminister ibid. 1910 15.6—14.9. Pastorsadjunkt ibid. 1911 1.2. Vice pastoratsadjunkt ibid. 1911 1.5—1912 30.4. Pastoratsadjunkt ibid. 1912 11.5, tilltr. 1912 1.6. Tillika vice komminister ibid. 1912 1.7—20.7. Vice komminister ibid. 1914 22.12—1917 30.4. Teol. lic. i Uppsala 1921 30.5. Komminister i Oscar 1924 30.12, ensam sökande, tilltr. 1925 1.5. Teol. dr i Uppsala 1925 30.5. Flera förordnanden som vice pastor i Oscar 1912—1935 under semesterledigheter. Under flera år tillika lärare vid Beskowska skolan i Stockholm. L. V. O. 1935. — Å förslag till kyrkoherde i Högalid 1925. Kallad 1929 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1933.



Gift i Nikolai 1912 19.12 med *Anna Gretha Magnusson*, född i Adolf Fredrik 1888 9.2, dotter av grosshandlaren *Johan Emil Magnusson* och hans hustru *Anna Josefina Johnsson*.

Barn: *Eva Marjorie (Marjo)*, född i Oscar 1913 26.10. Fil. kand.

*Nils Göran*, född i Oscar 1917 8.9. Fotograf.

Dr Algård biträdde under flera år med omorganisationen av den andliga vården vid armén.

## 2. JOHAN HOFF 1937—

Född i Norra Skrävlinge 1900 6.2. Son av köpmannen *Axel Hoff* och hans hustru *Alma Carolina Andersson*.

Student i Lund 14.9 (Helsingb.). Teol. kand. ibid. 1923 31.1. Prästvigd i Lund 1923 20.5. Pastorsadjunkt i Silvåkra 1923 10.9. Vice pastor ibid. 1923 18.10—1924 10.1. Sekreterare i Svenska kyrkans diakonistyrelse 1924 15.10. Pastorsadjunkt i Katarina 1928 1.5. Kyrkoadjunkt ibid. 1929 1.5. Kyrkoadjunkt i Oscar 1935 1.11. Komminister ibid. 1937 9.2 (fjärde provpredikant), tilltr. 1937 1.10. Tillika militärpastor vid Svea livgarde 1939 1.11—1945 30.9. — Tillika lärare vid Stockholms handelsmellanskola 1929—1937 och vid Anna Schuldheis' skola 1930—1938. Inspektor för Gärdets förberedande elementarskola 1941. Utnämnd 1947 28.2 till kyrkoherde i Oscar.

Gift i Norra Skrävlinge 1925 26.6 med folkskollärarinnan *Agnes Benedicta Lindström*, född i Norra Skrävlinge 1900 25.1, dotter av skräddarmästaren *Ola Lindström* och hans hustru *Maria Persson*.

Barn: *Lars Åke*, född i Gustaf Vasa 1926 24.3. Jur. stud.

## Riddarholms församling

---

Gråmunkeklostret uppläts i början av 1531 till det hospital, som då tillkom genom sammanslagning av ett flertal medeltida välgörenhetsinrättningar. Klosterkyrkan, den nuvarande Riddarholmskyrkan, blev denna inrättnings gudstjänstlokal. Hospitalet, vanligen Spettalen kallat, flyttades 1557 eller 1558 till Danviken, se Danviks och Sicklaö församling.

Kyrkan synes emellertid fortfarande ha tillhört hospitalet fram till 1568. En kaplan vid namn Sven fanns nämligen i klostret åtminstone 1552—1562, avlönad av hospitalet. Troligen är han identisk med predikanten i klostret Sven Johannis, som 1567 skulle få underhåll från Närtuna.

En reparation och ombyggnad av kyrkan igångsattes 1568 och varade till våren 1576. Härefter synes kyrkan ha varit upplåten till det kollegium Johan III stiftat med lokaler i de gamla klosterbyggnaderna och jesuiten pater Laurentius Nicolai Norvegus, gemenligen Klosterlasse kallad, fick tillstånd att hålla predikningar i kyrkan. Då Klosterlasse i augusti 1580 lämnade landet överlämnades kyrkan till konungens hovpredikant Sven Laurentii.

Från 1580 fanns särskild präst vid klosterkyrkan, närmast i ställning av kaplan under S:t Nikolai, där han även hade att hålla torsdagspredikningarna, men 1617 fick mag. Håkan Haquini fullmakt att vara kyrkoherde i klostret. Detta innebar dock endast en titel, ty han hade liksom företrädarna skyldighet att hålla torsdagspredikningar i Storkyrkan. Förmyndareregeringen beslöt emellertid 1637 8.7 att klostret skulle utgöra ett eget pastorat, vilket trädde i kraft 1638 1.5. Efter långliga tvister om gränsen mellan S:t Nikolai och Riddarholmen, som skulle gå i nuvarande Stora Nygatan, fastställdes denna gräns 1666 21.5, men gränstvister förekommo dock fortfarande.

Finska församlingen hade 1607—1719, möjligen med något avbrott, sina gudstjänster i Riddarholmskyrkan, men fick 1719 flytta sedan Hovförsamlingen fått tillstånd att jämte Riddarholmsförsamlingen disponera kyrkan, se Finska församlingen. Hovförsamlingen lämnade Riddarholmskyrkan 1754 och höll juldagen detta år sin första gudstjänst i nya slottet.

Riddarholmsförsamlingen var både till areal och invånarantal obetydlig och kyrkoherdetjänsten var därför mestadels förenad med någon annan tjänst. Enligt ett förslag av 1598 skulle prästen på Gråmunkeholmen samtidigt vara poenitentiarius i Stockholm, men detta kom aldrig att sättas i verket, möjligen emedan poenitentiariusbefattningen några år därefter indrogs. Åren 1646—1668 var kyrkoherden i Riddarholmen samtidigt teologie lektor vid Stockholms gymnasium. Under åren 1663—1669 och 1683—1784 var Bromma annex till Riddarholmen. Den siste kyrkoherden i Riddarholmen, Anders Borg, hade Västra Ryd och Stockholms Näs som annex.

Genom kungl. brev 1807 återförenades Riddarholmsförsamlingen med S:t Nikolai till en församling från 1807 1.12. Orsaken var ett förslag att riva Finska kyrkan och upplåta Riddarholmskyrkan till Finska församlingen. Härav blev emellertid intet och kyrkan har sedan 1807 varit enbart kungl. gravkyrka.

Ehuru Riddarholmsförsamlingen var ett litet pastorat stod den högt i rang. Konungen var patronus och församlingen kallades ofta Kungl. Riddarholmsförsamlingen.

## Kyrkoherdar

### 1. SVEN LAURENTII 1580—1582.

Född okänt var och när. Död i Rystad 1599, okänt när. Härkomst okänd.

Var 1577—1580 lärjunge i Johan III:s kollegium på Gråmunkeholmen och blev 1580 prästvigd samt hovpredikant hos Johan III. Präst i klostret samma år. Kyrkoherde i Rystad 1582 och underskrev såsom sådan Uppsala mötes beslut 1593.

### 2. ANDREAS PETRI cirka 1582.

Född och död okänt var och när, härkomst okänd.

Var 1582 4.1 präst i klostret, då han fick brev å tre klädningar enligt Riksregistraturet.

### 3. AUGUSTINUS OLAI 1586—1588.

Född okänt var och när. Död 1588 19.10, begr. i Riddarholmskyrkan. Härkomst okänd.

Har uppburit avlöning som stadskaplan, d. v. s. kaplan i Nikolai 1577—1585 26.9 och blev sedan präst i klostret. Johan III utfärdade 1586 25.11 föreskrift om hans underhåll. Hans änka hade ännu 1593 9.3 fordran å hans lön.

Gift okänt var och när med *Malin Jönsdotter*, född och död okänt var och när, levde 1593 9.3, härkomst okänd.

Barn: Hade åtminstone *fem barn*, alla okända.

Ett epitafium över Augustinus Olai, hans hustru och fem barn fanns förr över dörren till sacristian i Riddarholmskyrkan.

4. GEORGIUS ANDREÆ GALLE 1589—?

Född och död okänt var och när, härkomst okänd.

Var kyrkoherde i Sigtuna innan han 1589 blev präst i klostret.

5. AMUNDUS BERONIS cirka 1593—1594. Se Danviks och Sicklaö församling, kyrkoherdar nr 3.

6. OLAUS OLAI 1594—(1597).

Född okänt var och när. Död 1609,<sup>1</sup> okänt var och när. Härkomst okänd.

Var hovpredikant hos prinsessan Elisabeth då Uppsala domkapitel 1594 6.4 beslöt att han skulle bli predikant i klostret. Han innehade denna tjänst ännu 1597 24.9, då han var vittne i Råsturätten, men kallas 1599 23.5, då hans broder Jakob Simonsson till honom upplät ett hus i Helga Lekama gränd, fordom predikant i klostret och har således fått avgå mellan nämnda dagar. Han synes ha varit inblandad i kyrkoherde Schepperus' förhävanden, ty Schepperus och Olaus Olai uppsade 1602 23.8 det förmynderskap de haft för framlidne professor Erik Skinnerus' barn, emedan de ej längre kunde stå det före på grund av den oläglighet de råkat i "som allom wäl witterligt är".

Gift med *N. N.*, död 1603 eller 1604. Olaus Olai fick något av dessa år bidrag från Tyska församlingen till sin hustrus begravning.

7. JÖNS JACOBI (1599)—1607.

Född och död okänt var och när. Härkomst okänd.

Har före 1599 23.5 efterträtt Olaus Olai och uppburit avlöning 1600—1607. Både herr Jöns i klostret och herr Olof, fordom i klostret, fingo penninggåva vid en begravning 1602. Pingsten 1607 fick herr Jöns vin av staden, men julen samma år har efterträdaren herr Nils fått vin. Herr Jöns har alltså på något sätt avgått mellan pingst och jul 1607.

8. NICOLAUS PETRI 1607—1609.

Född okänt var och när. Död mellan julen 1609 och nyår 1610. Härkomst okänd.

<sup>1</sup> Enligt Hofcleresiets historia. Uppgiften har ej kunnat kontrolleras.

Har uppburit avlöning 1607—1609 och fick av staden vin julen 1609. Nyåret 1610 nämnes ingen predikant i klostret och 1610 24.5 lyfte hans änka lönen, varför han tydligen avlidit i slutet av 1609.

Gift med *N. N.*, som efterlevde.

9. LAURENTIUS ENGELBERTI BURÆUS 1610—1612.

Född 1573 29.8, troligen i Säbrå. Död i februari 1612 efter en längre tids sjukdom. Son av pastorsadjunkten i Säbrå, sist kyrkoherden i Nederluleå *Engelbertus Laurentii* och hans första hustru *Elisabeth Andersdotter*.

Studier okända. Predikant i klostret i början av 1610, var präst där påsken 1610, då han fick vin av staden. Kallas kyrkoherde 1610 29.8 då han var vittne i en rättegång vid Stockholms rådhusrätt. Tjänstgjorde samtidigt som notarie i konsistorium och har åtminstone t. o. m. 1611 20.11 fört dess protokoll.

Gift med *Märta Eriksdotter*, född och död okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: *Cecilia*, född 1603 23.11, okänt var, död 1663 4.11, begr. i Storkyrkan 1666 7.9. Gift 1630 3.1, okänt var, med assessorn i Dorpats hovrätt, sedermera riksantikvariern och riksarkivariern, sist krigsrådet *Georg Olofsson Lilja*, adlad 1631 13.8 *Stiernhielm*, född i Vika 1598 7.8, död i Stockholm 1672 22.4, jordfäst i Klara kyrka 1674 28.6 och 1688 gravsatt i Sänga kyrka på Svartsjölandet.

10. ERICUS ERICI HELSINGIUS 1612.

Född i Hälsingland, okänt var och när. Död 1612 29.12. Härkomst och studier okända.

Predikant i klostret 1612 20.3 och har under sin tid även fört konsistorii protokoll.

Gift med *Ingrid N. N.*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. Hon hade 1614 16.7 uppgörelse med efterträdaren angående inkomsterna under nådår.

Ericus Erici i Riddarholmen är ej identisk med den Ericus Erici, som 1596—1606 var kyrkoherde å Norrmalm, vilket uppgives av bl. a. Holmquist, Svenska kyrkans historia. Änkan efter Ericus Erici å Norrmalm hette nämligen *Elisabeth Widichsdotter*.

11. SIGFRIDUS ARONUS FORSIUS 1615.

Född i Nyland i Finland på 1500-talet. Död i Ekenäs i Finland 1624. Son av en borgare i den nyanlagda staden Helsingfors.

Studerade vid Åbo skola och begav sig sedan för fortsatta studier till Tyskland, där han huvudsakligen synes ha studerat naturvetenskap. Prästvigd okänt var och när. Skolmästare vid Revals domkyrka 1591 4.3 och kvarstannade i denna befattning till 1595. Han utkwitterade 1595 5.9 i Reval rest å underhåll för sin resa. Åren 1591 och 1595 kallar han sig

skolmästare och predikant å Revels dom, de övriga åren endast skolmästare. Fältpredikant 1599—1600 vid Hans Blancks ryttarfana vid fälttåget i Finland och möjligen tillika predikant hos hertig Carl, men upptages ej såsom sådan i Hofclereciets historia. Kyrkoherde i Nerpis i Finland 1600. Deltog såsom vetenskaplig ledare i Daniel Hjorts expedition till Finnmarken åren 1601—1602. Kyrkoherde i Kimito i Finland 1602, men blev 1606 avsatt och tagen i fängsligt förvar vid mötet i Örebro, misstänkt för förbindelser med Sigismund. Närmast på grund av uppträdandet av Halleys komet blev han dock 1607 frigiven för att som astrolog tolka kometens uppträdande. Han utgav 1608 den första svenska almanackan och var åren 1608—1610 t. f. professor i astronomi i Uppsala. Pastor i klostret 1613 eller 1614, men tillträdde först 1615, ty han träffade 1614 16.7 en överenskommelse med företrädarens änka att uppehålla gudstjänsterna hela året emot en tredjedel av inkomsterna. Erhöll 1613 5.8 privilegium att ensam trycka almanackor. På grund av rannsakingen om det dråp, som i hans malmgård ägt rum å Daniel Hjort, begärde han själv 1615 5.6 avsked som pastor i klostret och levde sedan några år utan tjänst, men anlitades 1616 för geodetiska undersökningar i Estland. Kyrkoherde i Ekenäs i Finland 1621.

Gift okänt var och när med *Anna Larsdotter*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. Hon förfrågade sig 1618 13.11 genom herr Håkan i klostret i Stockholms stads konsistorium huruvida hon och Sigfrid voro lagligen skilda. Konsistorium svarade att ingen biskop utfärdat något skiljobrev för dem, varom herr Håkan lovade tillskriva henne. Hon var således vid denna tid ej bosatt i Stockholm.

Barn: (?) *Sigfridus Aronus junior*, född okänt var och när, död 1621, okänt när. Pastor vid S:t Matthiæ i Paddis i Estland.

*En son* uppgives av Ahnlund i uppsatsen Daniel Hjort i Svensk sägen och hävd ha varit svensk predikant vid Altenfjord i Norge.

Sigfridus Aronus var under sin tid som vice pastor i Riddarholmen i trätör med en stor del av Stockholms prästerskap. Bl.a. hade han i en predikan liknat kyrkoherden i Nikolai vid Judas Iskariot. Han var dessutom begiven på dryckenskap och levde i osämja med hustrun.

I allmänhet kallas han av nutida författare Sigfrid Aron Forsius, men skrev sig själv endast Sigfridus Aronus. Forsius torde ej vara något av honom antaget familjenamn utan endast angiva härkomsten från Helsingfors.

## 12. JONAS GERMUNDI PALMA 1615—1617.

Född okänt var och när, troligen på Öland. Död i Torstuna 1642 16.5. Son av kyrkoherden i Göteryd *Germundus Jonæ* och hans hustru *Bothild Larsdotter*. Lär ha tagit sitt namn efter en säl, som växte vid Göteryds prästgård och som där på orten kallades palm.

Studerade i fjorton år vid utländska akademier med understöd av Axel Oxenstierna och hemkom som magister samt blev hovpredikant hos Carl IX. Superintendent i Jämtland 1611 17.9 med säte i Oviken, men lämnade på grund av freden i Knäred denna befattning 1613 19.1. Hovpredikant hos Gustaf II Adolf 1613 3.8. Pastor i Riddarholmen 1615 26.6 enligt kollationsbrev, men har redan 7.6 uppburit avlöning, möjligen såsom vice pastor. Kyrkoherde vid Stora Kopparberget 1617. Orator vid prästmötet i Västerås 1623. På grund av vissa anklagelser avsatt från ämbete och tjänst vid prästmöte i Hedemora 1624, men restituerad 1627 16.5 sedan hans oskuld blivit bevisad. Kyrkoherde i Torstuna 1627 26.12.

Gift okänt var och när med *Anna Nilsson*, född och död okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: *Germund*, född okänt var och när, död 1612, okänt var och när.

*Germund*, född efter 1612, okänt var och när, död okänt var och när. Var 1657 stadsfiskal i Falun.

*Elisabeth*, född och död okänt var och när, levde 1657. Gift 1630 3.3, troligen i Torstuna, med lagföraren i Järnbergslagen och Västerdalarne, sedermera borgmästaren i Sala *Johan Olofsson* i hans andra gifte, född 1582 30.1, död 1657 i april. — Deras son *Johan Palm* blev adlad *Gyllenpalm* och deras son *Germund Palm* blev adlad *Cederhielm*.

*Ingrid*, född 1616 30.1 i Stockholm, död 1673 10.7, troligen i Uppsala. Gift i Torstuna 1647 19.9 med teol. professorn i Uppsala mag. *Petrus Erici Ljung* i hans första gifte, död 1679.

Den *Nicolaus Johannis Palma*, som 1636 10.2 blev student i Uppsala, kan möjligen ha varit en son.

I Torstuna kyrka finnes ett epitafium med porträtt av Palma, hustrun, två söner och två döttrar.

### 13. HAQUINUS LAURENTII RHEZELIUS 1617—1619.

Född i Resele, okänt när. Död i Torstuna 1627, okänt när. Son av kyrkoherden i Resele, sedermera kyrkoherden i Härnösand *Laurentius Jonæ Gestricius* och hans hustru *Sigrid Håkansdotter*.

Troligen den *Haquinus Laurentii Angerm.*, som 1600 12.2 blev student i Uppsala. Prästvigd okänt var och när. Kungl. hovpredikant 1613 16.12. Kyrkoherde i Riddarholmen 1617 9.2. Kyrkoherde i Torstuna 1619 och samma år prost.

Gift okänt var och när med *Elin Larsdotter*, född okänt var och när, död 1654 eller kort före, okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: *Ett barn*, begr. 1617 27.5 enl. Tyska kyrkans räkenskaper.

*Ett barn*, begr. 1617 21.9 enl. Tyska kyrkans räkenskaper.

*Jonas*, född okänt var och när, död i Jönköping 1666, kort efter 4.7. Kallade sig dels *Rhezelius*, dels *Reese*. Antiquarius 1635, sekreterare vid Generalguvernementet i Halland 1646, borgmästare i Jönköping 1654.

14. ANDREAS LAURENTII 1619—1627 (?).

Född i Uppsala, okänt när. Död mellan 1626 9.9 och 1627 26.1, troligen i början av 1627. Härkomst och studier okända.

Kyrkoherde i Kalmar i Arkestiftet 1600. För oenighet med pastor emeritus ibid. avsatt från både ämbete och tjänst 1601, men samma år återinsatt. Kyrkoherde i klostret 1619 före 18.7.

Gift 1582, okänt var och när, med *Gulich Påwelsdotter* i hennes andra gifte, född 1559, okänt var och när, död 1622 4.11 och begr. i Riddarholmskyrkans sacristia 1622 7.11, dotter av kyrkoherden i Västland och Tolfta *Paulus N. N.* samt gift 1:0 med *N. N.*, efter vilken hon blev änka efter två år.

Barn: *En dotter*, född okänt var och när, död på sitt andra år.

15. PETRUS LAURENTII GOTHUS TINGSTADIUS 1627.

Född i Tingstad i Östergötland, okänt när. Död troligen 1628 efter 17.10 eller möjligen i början av 1629. Härkomst och studier okända.

Kaplan å Norrmalm 1600. Kaplan i Nikolai 1606. Kyrkoherde i klostret 1627 varvid konsistorii protokoll 26.5 anförtroddes åt honom emedan sysslan som notarie "af ålder till klostret lydt hafver". Han levde ännu 1628 17.10, då han förde konsistorii protokoll, men synes ha avlidit före 1629 6.2 då nästa protokoll, fört av annan hand, är daterat.

Gift okänt var och när med *Cecilia N. N.*, som efterlevde, men var död 1630 20.9.

Petrus Laurentii inköpte 1612 10.8 ett stenhus vid Västerlånggatan, men sålde det åter 1623 25.2 till remsnidaren Jakob Funck. Redan 1620 6.1 hade han av kyrkoherden i Växiö mag. Nils Krokus inköpt det hus i S:t Nicolai port (Storkyrkobrinken), som på sin tid tillhört kyrkoherden i Nikolai mag. Olaus Petri Phase. Efter Petrus Laurentii död tillföll hälften i huset Stockholms stad och hälften hans och hans hustrus arvingar. Dessa sålde 1630 20.9 sin andel till kyrkoherden i Nikolai Jacob Zebra-zynthus, som av staden erhöll den andra hälften som gåva. — Bland arvingarna efter Petrus Laurentii märkes samsystemen Brita Larsdotter i Risinge socken i Östergötland.

16. CANUTUS cirka 1630.

Uppgives av Stricker ha varit kyrkoherde 1630. Några ytterligare uppgifter om denne ha ej stått att vinna.

17. JOHANNES SIGFRIDI 1634—1646.

Född i Östergötland, okänt var och när. Död 1646 före 1.5, begr. i Riddarholmskyrkan 1646 15.5. Härkomst och studier okända.

Kyrkoherde i klostret 1634 31.3. Sedan kungl. maj:t förordnat att



kyrkoherdetjänsten i Rid-darholmen skulle förenas med teologie lektoratet vid Stockholms gymnasium — en befattning till vilken han tydligen ej ansågs vara duglig — blev han 1645 30.9 utnämnd till kyrkoherde i Vimmerby med tillträde 1646 1.5, men avled i Stockholm före tillträdet. — Barnen fingo nådår i Vimmerby.

Gift i Rid-darholmen 1636 28.11 med *Anna Jöransdotter*, född och död okänt var när, härkomst okänd. Hon levde 1646 2.6, men har troligen avlidit kort därefter och är begr. i mannens grav i Rid-darholmskyrkan jämte i spä-d ålder avlidna barn.

Barn: *Ett barn* begr. i Rid-darholmen 1637 i januari.

*Karin*, döpt i Rid-darholmen 1638 25.4, död okänt var och när.

*Jöran*, döpt i Rid-darholmen 1640 16.4, död okänt var och när.

*Johannes*, döpt i Rid-darholmen 1643 1.3, död okänt var och när.

*Gustaf*, döpt i Rid-darholmen 1645 3.4, död okänt var och när.

*Ett barn* begr. 1646 25.1 enligt begravningsringning i Nikolai räkenskaper.

Under Johannes Sigfridii tid som kyrkoherde förenades från 1638 1.5 med Rid-darholmen den del av staden inom broarna, som är belägen väster om Stora Nygatan. Detta skedde genom en överenskommelse med kyrkoherden i Nikolai och Johannes Sigfridi fick därför avstå från torsdagspredikningarna i Nikolai, för vilka han uppburit särskild ersättning. Denna var han emellertid ej villig att avstå från, varför åtskilliga konflikter uppkommo mellan honom och kyrkoherden i Nikolai. Dessa rörde även likstod för i Rid-darholmen begravda personer från Nikolai. Johannes Sigfridi framstår i alla dessa fall som en ovanligt trätgirig man och blev vid ett tillfälle utkörd från ett konsistoriisammanträde på grund av brukade skällsord. Vid ett par tillfällen blev han av ärkebiskopen varnad för sitt ohyf-sade upp-trädande. Även med andra präster var han i konflikt. I Uppsala domkapitel refererades 1645 19.11 huru han begynt en träta med skolmästaren i Stockholm Christian Alsinus och offentligen beskyllt denne för att ej kunna latin.

#### 18. PETRUS ANDREÆ SCHOMERUS 1646—1648.

Född i Uppsala 1607 25.6. Död i Kalmar stad 1660 7.2. Son av borgaren i Uppsala *Anders Persson* och hans hustru *Ingeborg Olofsdotter*.

Student i Uppsala 1625 16.2. Mag. ibid. 1632 13.3. Astron. et physices professor i Dorpat i oktober 1632. Ehuru ej prästvigd kyrkoherde i Maria svenska församling ibid. 1633. Professor i grekiska ibid. 1638. Andre teologie professor ibid. 1639 14.5. Teol. lic. ibid. 1639. Prästvigd 1641, okänt var och när. Vice pastor i Nikolai i Stockholm 1641. Förste teologie lektor vid Stockholms gymnasium 1643 19.4. Tillika kyrkoherde i Rid-darholmen 1645 20.10, tilltr. 1646 1.5. Teol. dr i Uppsala 1648 26.1. Tredje teologie professor i Uppsala och kyrkoherde i Danmark 1648 10.2, tilltr. 1648 1.5. Superintendent i Kalmar 1655 23.6, tilltr. 1656 1.5. —

Riksdagsman 1652 och 1655 samt bevistade prästerskapets möten i Stockholm 1651 och i Göteborg 1658 och 1659.

Gift 1633 10.3, okänt var, med *Margareta Henriksdotter*, född och död okänt var och när, men överlevde mannen, dotter av kyrkoherden i Alsike och Knivsta *Henricus Matthiæ Alsichiensis*, okänt om i hans första eller andra gifte.

Barn: *Barbara*, född i Dorpat 1634 24.10, död i Uppsala 1657 5.10.

*Petrus*, född och död okänt var och när. Borgmästare, okänt var.<sup>1</sup>

*Margareta*, döpt i Alsike 1641 18.11, död okänt var och när, levde 1692. Gift i Kalmar stad 1659 9.8 med lektorn i Kalmar, sist biskopen i Göteborg *Daniel Wallerius*, född i Högsby 1630, död på sin gård Sevenäs 1689 20.2, begr. i Örgryte kyrka.

En dotter begr. i Uppsala 1655 14.10, kanske *Barbara*, för vilken i så fall det uppgivna dödsåret är oriktigt. — Huruvida *Henrik Schomerus*, kassör i Banken, avsatt 1672 1.5, död 1673, var en son till *Petrus Schomerus* har ej kunnat avgöras. Förnamnet *Henrik* tyder dock på möjligheten härav.

### 19. ANDREAS MATTHIÆ TOLSTADIUS eller TOLFSTADIUS 1648—1659.

Bondson från Tolfta socken och troligen född i Ersta by, okänt när. Död 1659 7.8, begr. i Riddarholmskyrkans sacristia 1659 14.8. Var bror till hustru *Helena Matsdotter* i Erstad i Tolfta socken, som var mor till komministern i Jakob och Johannes församling *Andreas Tolstadius*. Komministern i Klara församling *Andreas Tolstadius* var kusin till den senare. *Andreas Matthiæ Tolstadii* föräldrar synas ha varit bosatta i Ersta by liksom dottern.<sup>2</sup>

Student i Uppsala 1625 12.11 (Upl.). Uppsala universitets notarie 1638. Mag. i Uppsala 1639 29.1. Prästvigd okänt var och när, troligen i Uppsala. Teol. adjunkt i Uppsala 1641 och var 1642 assessor i Uppsala domkapitel. Matheseos lector vid Stockholms gymnasium 1643 3.9. Teologie lektor ibid. och kyrkoherde i Riddarholmen 1648 10.3, tilltr. 1648 1.5. — Riksdagsman 1647 och 1655.

Gift okänt var och när med *Karin Ludvigsdotter* i hennes första gifte, född okänt var och när, begr. i Riddarholmen 1671 7.2, härkomst okänd. Hon blev gift 2:o, okänt var och när, men före 1667 1.7, med kämnären, sist rådmannen i Stockholm *Henrik Andersson Sparin* i hans första gifte, född 1633, död 1686 8.6, begr. i Jakob 1686 27.6, son av kyrkoherden i Jakobs och Johannes församling nr 1 mag. *Andreas Johannis Nycopensis*.

Barn: *Malin*, döpt i Riddarholmen 1649 3.10, död okänt var och när, troligen ung.  
*Carl Gustaf*, döpt i Riddarholmen 1650 31.12, död okänt var och när, troligen ung.

<sup>1</sup> Enligt Ärkestiftets herdaminne, uppgiften om denne son har ej kunnat bestyrkas.

<sup>2</sup> Tolfta C börjar först 1688, A I först 1773.

*Ingeborg*, döpt i Riddarholmen 1652 23.10, död i Vårdsberg 1729 16.3. Gift i Riddarholmen 1669 29.4 med kassören, sist bankokommissarien *Elof Terserus*, adlad 1683 10.5 *Tersér* eller *Terschère*, född i Leksand 1640 18.9, död i Vårdsberg 1712 6.2.

*Ludvig*, döpt i Riddarholmen 1654 21.12, död i Kristinehamn 1721 1.3. Fil. mag. Kyrkoherde i Kristinehamn.

*Andreas*, döpt i Riddarholmen 1657 26.4, troligen den son, som begr. i Riddarholmskyrkans sacristia 1662 26.4.

Tolstadius förekommer ofta i Stockholms stads konsistorii protokoll som en både initiativrik och klok rådgivare och åtnjöt tydligen mycket stort anseende inom konsistorium. Han väckte där bl. a. 1655 12.11 förslag om inrättande av en änkekassa.

Under sin studenttid blev Tolstadius 1631 relegerad på tre år emedan han besovit fogdens vid Wesslands bruk hustru, som blivit på grund av otrohet bortkörd av sin man och begivit sig till Uppsala till Tolstadius, som var informator för hennes son. Hon hade här trängt sig till Tolstadius i sängen, vilket tydligen ansågs vara förmildrande, ty relegationen blev mildrad och han fick redan hösten samma år återvända till universitetet.

## 20. ZACHARIAS KLINGIUS 1661—1665.

Född i Kräklinge 1610, okänt när. Död i Göteborg 1671 19.5. Son av kyrkoherden i Kräklinge *Laurentius Joannis Hidingius* och hans första hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1633 i februari (Nerk.). Mag. ibid. 1639 29.7. Prästvigd 1639, okänt var och när, till huspredikant hos friherrinnan Brita De la Gardie på Kimito. Reste 1641 utrikes och blev 1647 18.5 teol. dr i Wittenberg. Kungl. hovpredikant 1647. Kyrkoherde i Nyköpings västra församling och prost 1647 4.12, tilltr. 1648 1.5. Generalsuperintendent i Lifland och prokansler vid universitetet i Dorpat 1650 7.9, tilltr. 1651. Generalsuperintendent över hela svenska armén 1656 24.4 samt tillika konungens överhovpredikant. Biskop över Själland under den svenska ockupationen 1659—1660. Kyrkoherde i Riddarholmen med titel och lön som generalfältsuperintendent 1661 2.1 (?)<sup>1</sup> och tog redan advent 1660 självtaget ämbetet i besittning, trots att nådåret för företrädarens änka utgick först 1661 30.4. Tillika kyrkoherde i Bromma 1663 4.8 efter den avsatte Hamarinus, med avstående av lönen som generalfältsuperintendent, tilltr. samma år. Biskop i Göteborg 1665 2.3, tilltr. 1665 efter 8.10, troligen 1.11. Adlad *Klingensstierna* 1666 27.10. — Riksdagsman 1649 och 1664.

Gift okänt var och när med *Beata Otter*, född 1630, okänt var och när, död 1698 5.8, okänt var, dotter av faktorn i Örebro *Casten Otter* och hans första hustru *Anna Danckwart*.

<sup>1</sup> Fullmakten har ej kunnat återfinnas.

Barn: *Casten*, född 1651, okänt var och när, död i Demotika i Turkiet 1713 25.7. Kammarherre.

*Anna*, född och död okänt var och när. Gift 11:0 okänt var och när med generaladjutanten *Gustaf Carl Påfvenfelt*, född i Leipzig 1649 1.1, död i Varnum 1683 25.3 och 2:0 okänt var och när med löjtnanten vid Nerikes och Värmlands regemente *Hans Hultman*, död i Anklam 1706 20.11.

*Zacharias*, född i Snavlunda 1657 4.10, död i Penich i Sachsen 1707 1.7. Major vid Östgöta infanteri.

*Beata*, döpt i Riddarholmen 1660 17.11, död okänt var och när. Troligen identisk med den i Svenska adelns ättartavlor upptagna Hedvig Eleonora Beata, som blef gift med en fänrik *Broman* vid Dalregementet i hans andra gifte.

*Elisabeth Christina*, döpt i Riddarholmen 1663 21.1, död okänt var och när. Gift okänt var och när med borgmästaren i Malmö, häradshövdingen *Erik Olofsson Chyträus*, död 1717 25.11.

*Ebba*, född och död okänt var och när. Bodde enligt adelns ättartavlor 1673 i Nerike och anhöll då hos Krigskollegium att få bruka militiekronohemmanet Skeppsta i Hackvad. Hon bör alltså ha varit ett av Klingius' äldsta barn.

Redan 1660 28.9 då pastor primarius Emporagrius redogjorde i Stockholms stads konsistorium för sin resa till riksdagen i Göteborg omtalade han, att Klingius sökte bli kyrkoherde i klostret och befarade därav oreda och oordning in ministerio. Den 12 november samma år, då ärkebiskopen var närvarande i konsistorium, sändes bud till Klingius, att han skulle infinna sig i konsistorium och visa sitt kallelsebrev, men han infann sig ej. Den 3 december yttrade ärkebiskopen, att det torde bli buller av Klingius' utnämning, ty denne ville ej ha någon förbindelse med ordinario ministerio och ej undervisa i gymnasium, som företrädaren gjort. Klingius hade första adventssöndagen från predikstolen sagt sig då antaga tjänsten. Han uppkallades ånyo till konsistorium, men nekade att infinna sig under påståendet att han var opasslig samt visade sig stursk och oresonlig. Endast vid sammanträden i ett förstärkt konsistorium 1664, av kungl. maj:t förordnat att döma i en tvist mellan Johannes Rudbeckius och Daniel Brochhausen, behagade Klingius vara närvarande.

Med företrädarens änka var Klingius i tvist om löneförmåner, emedan han inträngt sig i ämbetet under hennes nådår. Han var fyra gånger citerad inför konsistorium i denna sak, men vägrade att inställa sig. Ännu 1665 hade änkan ej lyckats utfå sin fordran. I detta fall har Klingius uppträtt klart ohederligt.

Såsom kyrkoherde i Riddarholmen skulle Klingius även vara lektor i teologi vid Stockholms gymnasium, men förlitande sig på sin gunst hos överheten åsidosatte han detta och nekade upprätthålla lektoratet, som under tiden fick skötas av vikarie.

21. JOANNES ELAI TERSERUS 1665—1669. Se Klara, kyrkoherdar nr 8.

22. OLAUS ANDREÆ BERGIUS utnämnd 1668, tilltr. ej. Se Klara, kyrkoherdar nr 9.

23. MARCUS JOHANNIS SIMMING 1669—1674.

Född i Simtuna 1621 12.5. Död i Västra Vingåker 1690 27.6. Son av kyrkoherden i Simtuna och Altuna mag. *Johannes Marci Bullernesius* och hans hustru *Ingeborg Andersdotter*.

Student i Uppsala 1639 20.9 (Fjerdh.). Mag. ibid. 1649 7.5, primus. Prästvigd 1650, okänt var och när, men troligen i Uppsala. Adjunkt i filosofi vid Uppsala universitet 1650. Vice pastor i Uppsala 1652. Kyrkoherde i Ovansjö 1655 21.12. Kyrkoherde i Riddarholmen 1669 24.5, tilltr. 1669 1.11 och intog 1669 6.12 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium sedan han 1669 30.11 blivit introducerad i Riddarholmsförsamlingen. Kyrkoherde i Västra Vingåker 1674 25.1, tilltr. 1674 1.5. Kontraktsprost samma år. — Preses vid prästmötet i Uppsala 1661. — Riksdagsman 1672, 1675, 1680 och 1689, ledamot av bankoutsrottet 1672 och av sekreta utskottet 1689. — Å förslag till biskop i Strängnäs 1686.

Gift 1:o 1652 4.7, okänt var, med *Sara Troilius*, född i Leksand 1635 24.2, död i Ovansjö 1667 15.9, dotter av kyrkoherden i Leksand *Uno Troilus* och hans hustru *Margareta Zebrazynthius* i hennes andra gifte. — 2:o 1671, okänt var och när,<sup>1</sup> med *Anna Stiernman*, född och död okänt var och när,<sup>2</sup> dotter av kyrkoherden i Torstuna *Olaus Nicolai Bothniensis* och hans hustru *Anna Pedersdotter Hontherus*.

Barn: 1. *Uno*, född okänt var och när, död 1719, troligen i Vada.<sup>3</sup> Kyrkoherde i Vada och Angarn.

1. *Andreas*, född och död okänt var och när. Disputerade i Uppsala 1678. Lär ha rest utrikes och blivit katolsk präst.

1. *Ingeborg*, född 1655, säkerligen det barn, som döptes i Uppsala 1655 16.3; begr. i Västra Vingåker 1681 13.3. Gift 1678, okänt var och när, med kyrkoherden i Fogdö och Helgarö mag. *Sven Grip*, född i Mariefred 1645 12.9, död 1679 28.12, begr. i Fogdö.

1. *Margareta*, född 1657, okänt var och när, död 1676, okänt var och när.<sup>4</sup>

1. *Erik*, född i Ovansjö 1661 12.6, död 1731 19.4, begr. i Resteröd. Härads-hövding och titulärassessor. Adlad 1689 8.10 *Simmingsköld*.

1. *Johannes*, född i Ovansjö 1663 17.4, död ibid. 1668 26.4.

1. *Elisabeth*, född 1664, död i Ovansjö 1665 16.7.

1. *Samuel*, född i Ovansjö 1666 15.8, död samma år.

1. *Sara*, född 1667, okänt var och när, död på 1740-talet, okänt var och när. Gift i Dingtuna 1707 1.12 med rektorn i Sala, sist kyrkoherden i Haraker *Johannes Hagström*, född i Näs 1677 14.3, död i Haraker 1764 9.10.

<sup>1</sup> Torstuna E börjar först 1710.

<sup>2</sup> Torstuna C börjar först 1710. Ej funnen död i Västra Vingåker.

<sup>3</sup> Vada F börjar först 1725.

<sup>4</sup> Ej funnen i Västra Vingåkers F.

2. *Johannes*; döpt i Riddarholmen 1672 22.3, död i Göteborg 1709 9.8. Rådman i Göteborg.
2. *Olaus*, döpt i Västra Vingåker 1675 22.8, död 1700 13.9 under hemresa från Polen. Krigspräst.
2. *Petrus*, döpt i Västra Vingåker 1677 24.6, död i Riga i början av 1700-talet. Avlade 1698 lantmätareexamen.
2. *Anna*, döpt i Västra Vingåker 1679 19.10, död 1712, okänt var och när.

Simmings porträtt finnes i Västra Vingåkers församlings ägo samt i Nikolai församlings ägo, dit det kommit från den upphörda Riddarholmsförsamlingen.

#### 24. MARTINUS BLOCKIUS 1674—1675.

Född i Kallundborg på Själland 1627. Död 1675 2.2, begr. i Riddarholmskyrkan 1675 26.2. Son av borgmästaren i Kallundborg *Michael Nielsen Block* och hans hustru *Ellen Jacobsdatter*.

Student i Köpenhamn 1654. Kollega vid Katedralskolan i Lund 1661. Student i Uppsala 1664 17.3, scanus ex. Acad. Hafniensi (Smål.). Mag. ibid. 1664 16.12. Bibliotekarie hos rikskansleren greve Magnus Gabriel De la Gardie 1665. Prästvigd i Uppsala 1666 17.12 till kungl. hovpredikant. Kyrkoherde i Riddarholmen 1674 5.1, tilltr. 1674 1.5.

Gift i Stockholm 1668 4.2 (fick 1668 3.2 tillstånd av Stockholms stads konsistorium att vigas hemma) med *Ursila Jönsdotter Ellerhusen* i hennes första gifte, begr. i Sjösås 1722 22.8, dotter av rådmannen i Stockholm *Jöns Jönsson* och hans hustru *Ursila Brita Nilsdotter* samt gift 2:o 1676 4.4, okänt var, med hovpredikanten, sist superintendenten i Visby *Petrus Olai Stiernman*, född i Uppsala 1642 29.3, död i Visby 1692 9.5.

Barn: *Magnus Gabriel*, döpt i Hovförsamlingen 1669 29.4, död i Söderköping 1722 16.4. Med. dr. Kansliråd. Adlad 1719 20.5 *von Block*.

*Juliana*, döpt i Hovförsamlingen 1672 3.9, död 1729, okänt var och när. Gift 1:o 1691 11.12, okänt var, med provinsialläkaren och häradshövdingen på Gotland, sist provinsialläkaren i Kronobergs län och lektorn i Växiö med. dr *Daniel Lindelius*, adlad 1692 3.8 *Lindeblad*, född i Gårdsby 1655,<sup>1</sup> död 1694 17.4<sup>2</sup> och 2:o i Vinslöv 1695 med provinsialläkaren i Kronobergs län, assessorn med. dr *Johannes Lindelius*, född i Jönköping 1663 28.6, död i Växiö 1712.<sup>2</sup>

*Michael*, döpt i Hovförsamlingen 1674 10.3, begr. i Riddarholmen 1674 26.8.

#### 25. DANIEL DUSÆUS 1676—1678.

Född i Växiö 1641, okänt när. Död 1678 15.9, begr. i Kimstad 1679 9.2. Son av domprosten i Växiö *Herman Dusæus* och hans hustru *Elisabeth Lundebergius* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1656 4.10 (Smål.). Mag. ibid. 1664 16.12. Prästvigd

<sup>1</sup> Gårdsby C börjar 1665 16.4.

<sup>2</sup> Växiö F börjar först 1726.

i Uppsala 1666<sup>1</sup> till huspredikant hos riksmarskalken greve Gabriel Oxenstierna. Änkedrottningens hovpredikant 1672 1.3. Ambassadpredikant med Claes Tott till Frankrike 1672—1673. Kyrkoherde i Riddarholmen 1676 19.4, tilltr. 1676 1.5 och intog 1676 7.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Ogift.

I fullmakt 1678 15.5 för efterträdaren uppgives Dusæus som avliden, men enligt Dusæi arvingars inlaga 1678 (odat.) till Stockholms stads konsistorium med begäran om tjänsteårets åtnjutande skall efterträdaren, Vultejus, ha åt sig utverkat kungl. maj:ts confirmation å Riddarholmen medan Dusæus ännu levde.

Palmsköld uppger att Dusæus avlidit i Kimstad. Han torde emellertid ha avlidit i Stockholm, men begrovs i Kimstad, där en syster var bosatt.

Uppgiften i Ärkestiftets herdaminne (under Bromma, där han dock aldrig var kyrkoherde) att Dusæus skulle ha blivit suspenderad 1667 är beroende på förväxling med en namne.

## 26. JOHANNES VULTEJUS 1679—1700.

Född i Stockholm 1639 13.6, döpt i Tyska församlingen 1639 16.6. Död i Stockholm 1700 23.3, begr. i Riddarholmen 1700 10.6. Son av körsnären *Elias Vult*, även kallad *Fuldt*, och hans hustru *Juliana von Kothen*.

Student i Rostock 1658 i augusti. Student i Uppsala 1663 15.1 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1665 21.3 till huspredikant hos rikskansleren greve Magnus Gabriel De la Gardie. Mag. i Uppsala 1668 10.12. Kyrkoherde vid Tyska Christine församling i Göteborg 1669. Tillika Överhovpredikant hos Änkedrottningen till 1685. Kyrkoherde i Riddarholmen 1678 18.5 medan företrädaren ännu levde, tilltr. 1679 1.5. Tillika kyrkoherde i Bromma 1680 30.9, tilltr. 1683, sedan företrädaren, kyrkoherden i Klara Olaus Bergius, äntligen måst bekväma sig att avstå prebendet. — Riksdagsman och ledamot av sekreta utskottet 1686.

Gift 1:0 i Nikolai 1666 29.5 med *Margareta Barckman*, döpt i Nikolai 1634 30.4, begr. 1693 23.5, ringning i Nikolai 24.5, dotter av rådmannen i Stockholm *Jakob Barckman* och hans hustru *Brita Jönsdotter*. — 2:0 i Riddarholmen 1693 17.12 med *Anna Wallrawe*, döpt i Riddarholmen 1676 14.10, död 1753, okänt var och när, dotter av krigsrådet *Georg Wallrawe*, adlad 1689 22.6 *Wallrawe*, och hans hustru *Catharina Sneckenberg*.

Barn: 1. *Jakob Julius*, född 1667, okänt var och när, död okänt var och när efter 1729 25.9. Kallade sig *Voult*. Kapten, fick 1729 25.9 majors karaktär.

1. *Elias Julius*, född i Göteborg, Christine 1670 20.4, död okänt var och när. Var 1701 regementspredikant.

1. *Beata Juliana*, döpt i Göteborg, Christine 1671 25.4, död i Arboga 1750 9.6.

<sup>1</sup> Ej upptagen bland prästvigda i domkapitlets protokoll.

- Gift i Ridдарholmen 1691 13.10 med pastorn vid Livgardet, sist kyrkoherden i Arboga mag. *Johannes Fortelius*, född i Valbo 1662, död i Arboga 1706 19.3.
1. *Brigitta Juliana*, döpt i Göteborg, Christine 1672 1.4, död 1696, själaräringning i Nikolai 1.10, jordfäst i Ridдарholmen 1697 21.3, begr. i Bromma.
  1. *Margareta Juliana*, född i Göteborg, Christine 1674 10.1, död okänt var och när. Levde ogift 1701.
  1. *Christina Juliana*, född i Göteborg, Christine 1675 28.4, begr. ibid. 1678 25.7.
  2. *Catharina*, född i Ridдарholmen 1694 28.12, död i Björskog 1775 8.1. Gift 1:0 okänt var och när med majoren *Mårten Neuman*, adlad 1719 28.5 *Mannercrona*, född i Stockholm, okänt var, 1680 21.5, död i Stockholm, okänt var, 1737 18.10 och 2:0 okänt var och när med majoren *Göran Manderstierna*, döpt i Ridдарholmen 1685 20.3, död i Å 1758 12.8.
  2. *Johannes Julius*, född i Ridдарholmen 1695 19.12, död 1767 9.8, begr. i Maria Magdalena. President i Kammarrevisionen. Adlad 1743 19.9 *Vult von Steiern*.
  2. *Georgius (Jöran)*, född i Ridдарholmen 1697 3.10, död okänt var och när, levde 1736. Auditör.
  2. *Reinhold Julius*, född i Ridдарholmen 1698 7.12, död 1761 23.9, okänt var. Kaptenlöjtnant, adopterad på äldre broderns adliga nummer 1759 21.12, men ej introducerad. — Kallas Carl Reinhold. Någon son till Vultejus med namnet Carl finnes varken i Ridдарholmens C eller i bouppteckning efter Vultejus.

Vultejus, mest kallad Vult, var av en orolig natur. Han kom genast i tvist med församlingens komminister, som dock levat fridsamt med företrädarna, och råkade lätt i tvistigheter med ämbetsbröder. Han var synnerligen om sig och gjorde ofta i konsistorium anmärkningar å andra präster, som gjort någon förrättning, som han ansåg tillkomma sig och där han möjligen kunde ha haft någon förtjänst. Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo, dit det kommit från den upphörda Ridдарholmsförsamlingen.

## 27. ZACHARIAS ESBERGIUS 1701—1708.

Född i Kumla, Strängnäs stift 1666 14.3. Död i Medevi 1708 26.6 eller 28.6, begr. i Kumla. Son av kyrkoherden i Kumla *Andreas Laurentii Edsbergius* och hans hustru *Clara Fogdonius* i hennes andra gifte.

Student i Uppsala 1677 6.10 (Nerk.). Mag. ibid. 1685 10.12. Prästvigd i Strängnäs 1686 5.6 till huspredikant hos kungl. rådet friherre Knut Kurck. Kallades 1687 till garnisonspredikant i Göteborg och utnämndes 1688 17.7 till lektor i grekiska i Strängnäs, men avsåde sig båda dessa befattningar och blev huspredikant hos kungl. rådet greve Bengt Oxenstierna. Pastor vid Livgardet 1690 3.6. Ordinarie hovpredikant hos Änkedrottningen 1690 5.8. Tillika kyrkoherde i Ridдарholmen och Bromma 1700 9.4, tilltr. 1701 1.5 och intog 1701 25.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1705 1.6. Utnämndes 1708 9.6 till biskop i Växiö, men hann aldrig få kännedom därom emedan han



avled redan 26.6, eller, enligt komminister Örnbergs i Riddarholmen almacksanteckningar, 28.6 i Medevi, där han vistades vid brunnen.

Gift 1:o okänt var och när<sup>1</sup> med *Maria Eriksdotter Ångerman*, född i Uppsala 1668 eller 1669, begr. i Klara 1694 27.6, dotter av rådmannen i Uppsala *Erik Hansson* och hans andra hustru *Maria Jöransdotter Folcker* samt syster till Johan Upmark, adlad Rosenadler. — 2:o 1695, troligen i Uppsala,<sup>1</sup> med *Christina Benzelius* i hennes andra gifte, född 1673 14.9, död 1724, okänt var och när, dotter av professorn, sist ärkebiskopen *Erik Benzelius d. ä.* och hans första hustru *Margareta Odhelius* samt gift 1:o 1693 5.10<sup>1</sup> med räntmästaren vid Uppsala universitet *Petrus Hallenstedt*, född i Uppsala 1653 23.9, död ibid. 1693 natten mellan 13.11 och 14.11.

- Barn: 1. *Zacharias*, döpt i Hovförsamlingen 1691 31.7, begr. i Uddevalla 1734 7.4. Kyrkoherde i Uddevalla, utnämnd kyrkoherde i Norrköping.
2. *Ett barn*, begr. i Riddarholmen 1698 25.8.
2. *Erik*, döpt i Hovförsamlingen 1699 20.2, död i Norrbärke 1769 5.5. Bergsråd. Adlad 1751 22.11 *Bergenskjöld*.
2. *Carl Henrik*, född i Stockholm 1700 15.8, ej införd i Hovförsamlingens C, död i Klara 1779 7.3. Vice president i Svea hovrätt. Adlad 1751 22.11 *Bergenskjöld*.
2. *Clara Charlotta*, född i Riddarholmen 1702 29.10, död okänt var och när.
2. *Anna Brita*, döpt i Riddarholmen 1704 15.7, död okänt var och när.
2. *Eva Maria*, född i Riddarholmen 1706 17.7, död okänt var och när.
2. *Christina*, född i Riddarholmen 1707 29.9, död okänt var och när.

Esbergius kallas ofta Edsberg eller Esberg, men skrev själv sitt namn Zacharias Esbergius. Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo, dit det kommit från den upphörda Riddarholmsförsamlingen.

28. DANIEL NORLINDH 1709—1711. Se Klara, kyrkoherdar nr 11.

29. OLAUS HALDIN 1711—1713.

Född på gården Hall i Ullånger 1671 7.9 eller 11.9. Död 1713 10.9, själaräringning i Nikolai 11.9, begr. i Riddarholmen 1713 1.10 i kyrkan. Son av bonden *Elias Olofsson* och hans hustru *Anna Persdotter*.

Student i Uppsala 1691 26.9 (Ångerm.). Student i Lund 1694, ej funnen i studentmatrikeln. Prästvigd i Klara kyrka i Stockholm 1696, okänt när. Huspredikant hos kungl. rådet greve Christoffer Gyllenstierna 1697. Kyrkoherde i Nosaby och komminister i Kristianstad 1699 26.1, tilltr. 1699 1.5. Mag. i Lund 1706 26.1.<sup>2</sup> Pastorallex. i Lund 1707 15.5. Kyrkoherde i Össjö, Tosjö och Munka-Ljungby 1707 25.6, tilltr. 1708 1.5. Prost över Norra Åsbo och Bjäre härad 1708 14.11. Måste 1709 fly för danskarna och begav sig till Stockholm. Kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma genom senatens fullmakt 1710 9.2, tilltr. 1711 1.5 och intog 1711 24.5

<sup>1</sup> Uppsala E börjar 1705.

<sup>2</sup> Han kallas dock magister redan 1698 vid äldste sonens dop.

sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Preses vid prästmötet i Uppsala 1713.

Gift 1697, okänt var och när, med *Margareta Hult*, född 1680, okänt var och när, död 1749, okänt var och när, dotter av slottsbyggmästaren *Sven Hult*. — Hon bodde ännu 1721 i Stockholm i Stadens inre del, men har tydligen sedan flyttat till annan ort emedan hon ej kunnat påträffas i någon F i Stockholm.

Barn (endast tre söner levde vid faderns död):

*Elias*, döpt i Katarina 1698 23.10, död i Falun 1766 9.4. Landskamrerare. —

Hans son *Gustaf* blev 1809 29.6 adlad Hallenstierna.

*Gustaf*, döpt i Kristianstad 1700 13.3, död okänt var och när.

*Anna Margareta*, döpt tv. i Kristianstad 1701 23.6, begr. ibid. 1701 25.8.

*Ellina Sofia*, döpt tv. i Kristianstad 1701 23.6, själarängning ibid. 1701 27.6.

*Carl*, döpt i Kristianstad 1702 14.9, död okänt var och när. Kanske den kronobefallningsman *Carl Haldin*, född 1702, död 1777, som nämnes i Örnberg, Svenska åttartal XII: 166.

*Anna Greta*, döpt i Kristianstad 1703 14.12, död okänt var och när.

*Samuel*, döpt i Kristianstad 1705 sjunde söndagen efter Trinitatis, begr. i Össjö 1709 21.3.

*Anton*, döpt i Kristianstad 1708 15.3, död okänt var och när.

*Daniel*, född i Össjö 1709 21.9, död okänt var och när.

*Samuel*, döpt i Riddarholmen 1712 23.2, troligen den son, som begr. ibid. 1713 20.5.

*Magnus Gabriel*, döpt i Riddarholmen 1713 8.7, död okänt var och när.

Under sin tjänstgöringstid i Lunds stift var *Haldin* en typisk kverulant, som ständigt låg i tvist med biskop och domkapitel.

### 30. JOHANNES EKENDAHL 1715—1722.

Född i Enåker 1668, okänt när.<sup>1</sup> Död 1722 7.4, begr. i Riddarholmen 1722 26.4. Son av bonden *Bengt N. N.* i Norra Ekedal och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1688 9.6 (Fjerdh.). Prästvigd i Uppsala 1695 19.7 till pastorsadjunkt i Skeppsholmen. Var åtminstone 1699 och 1701 huspredikant hos riksamiralens grevinna *Christina De la Gardie*. Komminister i Jakob och Johannes 1701 11.9, tilltr. 1702 1.5. Ordinarie hovpredikant hos Änkedrottningen 1711 före 29.3, tilltr. 1711 1.5. Kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma 1714 6.4, tilltr. 1715 1.5 och intog 1715 15.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1707. — Å förslag till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1713. — Utsågs 1719 16.12 till riksdagsman, men avböjde 1720 7.1 på grund av ohälsa och uppvaktning vid ständernas kontor.

Gift okänt var och när med *Maria Rethen (Rath?)*, född i Wismar 1672, död 1722 13.2, begr. i Riddarholmen 1722 23.2, härkomst okänd.

<sup>1</sup> Enåkers C börjar först 1692.

Barn: *Adam*, döpt i Hovförsamlingen 1712 15.12, säkerligen den lille son, som begr. i Riddarholmen 1714 15.12.

Kyrkoherde Ekendahl skänkte 1722 ett stipendium till Uppsala universitet. Han var vid sin död ägare till 1/2 mantal Sundby i Bromma och 1/4 mantal Duvebol i Spånga.

### 31. JOHAN POSSIETH 1722—1728.

Född på Säbende gård i Karlskyrka 1667 31.12. Död i Riddarholmen 1728 27.7. Son av bokhållaren vid Ortala bruk *Johan Possieth* och hans hustru *Catharina Bergman* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1686 6.12 (Rosl.), men uppehöll sig för sin utkomst till 1696 som informator i Uppland, på Gotland och i Stockholm. Mag. i Uppsala 1697 9.12. Prästvigd i Uppsala 1698 23.5, kallad av professor Svedberg, men enligt likpredikan kallad av Uppsala domkapitel till dess präst. Mag. docens i Uppsala 1698. Huspredikant hos kungl. rådet greve Fabian Wrede 1700 i april. Tillika regementspastor vid Hamiltonska regementet 1705 13.7. Kungl. hovpredikant 1709 i juni med senatens fullmakt. Assessor i Hovkonsistorium 1711 12.7. Kungl. fullmakt som ordinarie kungl. hovpredikant 1711 20.9. Kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma 1722 11.4, tilltr. 1722 1.5 och intog 1722 23.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Opponerade extra på prästmötet i Uppsala 1726. Riksdagsman för Färentuna kontrakt 1723 och ledamot av sekreta utskottet.

Gift 1712 30.11, okänt var, med *Catharina Bonde* i hennes andra gifte, född 1676 2.1, okänt var, död 1751 10.3, jordfäst i Katarina kyrka 5.4 och sedan begr. i Possiethska gravkoret å Riddarholmens kyrkogård, dotter av handelsmannen i Stockholm *Anders Olofsson Bonde* och hans första hustru *Catharina Eriksdotter Lund* samt gift 1:o 1693 29.7, okänt var, med logarvareäldermannen i Stockholm *Hans Berg* i hans tredje gifte, född 1648, död 1711 25.6, begr. i Katarina 1711 27.7.

Barn: *Jean*, döpt i Hovförsamlingen 1713 2.11, begr. i Katarina 1713 29.12.

Styvbarn, som upptogo namnet *Possieth*:

*Margareta Berg*, döpt i Katarina 1699 10.12, död i Ålem 1777 13.6. Gift 1:o i Riddarholmen 1725 11.3 med komministern i Nikolai serie III nr 15 mag.

*Johan Stricker*, född 1695, död i Nikolai 1730 9.7 och 2:o i Nikolai 1732 7.5 med kyrkoherden i Ålem mag. *Anders Svebilus* i hans andra gifte, född i Kalmar stad 1694 24.5, död i Ålem 1783 30.7.

*Catharina Berg*, döpt i Katarina 1701 30.4, död 1736 7.10, begr. i Katarina 1736 16.10. Gift i Riddarholmen 1731 7.11 med notarien i Förmyndarekammaren, sist byggnings- och ämbetsborgmästaren i Stockholm *Gustaf Johan Rath* i hans andra gifte, född 1695, död i Nikolai 1763 27.7. — Deras dotter *Margareta* blev gift med kyrkoherden i Riddarholmen nr 37 Gabriel Rosén.

*Carl Berg*, döpt i Katarina 1704 16.3, begr. ibid. 1740 5.10. Fil. mag. Präst.

*Hedvig Berg*, döpt i Katarina 1705 25.6, död i Bollnäs 1762 2.5. Gift i Riddarholmen 1734 19.9 med hovpredikanten, sist kyrkoherden i Bollnäs mag. *Olof Bergman*, döpt i Hovförsamlingen 1698 4.12, död i Bollnäs 1761 13.5.

Possieth blev begravd å Riddarholmens kyrkogård i ett av änkan uppfört gravkor. Då kyrkogården i början av 1800-talet spolierades och utlades till en stenöken blev även detta gravkor nedrivet och hans och hustruns kvarlevor inflyttade i kyrkan. Hans namn uttalades Posjétt.

Strängt ortodox och en av pietismens skarpaste vedersakare var Possieth angivare angående den bekanta konventikeln vid Nacka. Han är stiftare av de Possiethska stipendierna vid Uppsala universitet.

Änkefru Possieth idkade pantlånerörelse i Stockholm och hennes journal över verksamheten 1737—1741 finnes bevarad i Kungl. biblioteket. Hon höll även krog i sitt hus vid Götgatan.

Possieths porträtt finnes i Nikolai församlings ägo, dit det kommit från den upphörda Riddarholmsförsamlingen.

### 32. JOHAN CROEL 1730—1737.

Född i Viborg i Finland 1678, okänt när. Död i Stockholm 1737 4.1, begr. i Riddarholmskyrkan. Möjligen son av kronobefallningsmannen i Savolaks härad *Johan Croel* och hans hustru *N. N.*

Student i Åbo 1697. Prästvigd i Viborg 1697 till pastorsadjunkt i Viborg. Regementspastor vid Karelska regementet 1697, vid Nylands kavalleriregemente 1703. Fången vid Pultava 1709. Som han var kunnig i tyska fördes han av de tyska officerarna vid ryska armén till Riga, där han blev frigiven och kom 1711 11.7 till Stockholm, där han en tid vistades utan tjänst. Vice pastor i Maria Magdalena 1711—1715. Änkedrottningens hovpredikant 1715. Kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma 1728 31.10, tilltr. 1730 1.5 och intog 1730 8.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Opponerade extra vid prästmötet i Uppsala 1732. — Å förslag till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1728.

Gift okänt var och när med *Catharina Buck* i hennes tredje gifte, född 1670, okänt var och när, död i Riddarholmen 1763 mellan 21.7 och 29.7. Hon var gift 1:0 med regementsfältskären *Michael Wachter* i Riga och 2:0 med fältskären *Johan Christopher Bethune* i Riga, död 1710.

Troligen barnlös.

Croels änka levde 1758 i största fattigdom, varför Stockholms stads konsistorium beslöt göra ett sammanskott till hennes förmån. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo, dit det kommit från den upphörda Riddarholmsförsamlingen.

Namnet Croel torde ha uttalats Kröl, emedan det så stavas i brev.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Enligt benägen uppgift av fil. lic. Ivar Seth.

32. CHRISTIAN TÖRNING 1737—1741.

Döpt i Arboga stadsförsamling 1701 8.12. Död vid Sätra brunn 1741 4.7. Son av stadsfältskären *Johan Christoffer Törning* och hans hustru *Elisabeth Israelsdotter Alström*.

Student i Uppsala 1718 18.4 (Vestm.). Mag. ibid. 1725 8.6. Prästvigd i Västerås 1727 13.10 till pastorsadjunkt i Nikolai. Pastorallex. i Uppsala 1729 16.5. Komminister i Nikolai 1729 16.5 med tillträde från 1729 1.5. Ordinarie kungl. hovpredikant 1729 i november, tilltr. 1730 1.5 och intog 1730 1.6 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Kyrkoherde i Katarina 1736 5.11 med tillträde 1737 1.5, men tillträdde ej emedan han 1737 11.1 utnämndes till kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma. Tilltr. 1737 1.5 och intog 1737 11.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Riksdagsman 1738 och 1740—41.

Gift 1735, okänt var och när, med *Beata Tersmeden*, född 1718 22.2, okänt var, död i Klara 1787 3.5, dotter av brukspatronen, sist bergsrådet *Jakob Tersmeden* (adliga ätten nr 1490 C) och hans hustru *Elisabeth Gangius*.

Barn: *Fredrik Ulrik*, döpt i Hovförsamlingen 1737 11.1, död okänt var och när.

*Jakob*, född 1739, okänt var och när,<sup>1</sup> död i Riddarholmen 1797 13.12. Överste i Arméns flotta.

*Elisabeth Beata*, född 1741, okänt var och när,<sup>1</sup> död i Klara 1788 29.4. Gift i Klara 1764 12.4 med advokatfiskalen i Bergskollegium, sist vice presidenten ibid. *Jöns Risell*, född i Bolstad 1723 27.3, död i Klara 1803 13.10.

Törning ansågs vara en av sin tids bästa predikanter. — Hans porträtt finnes i Nikolai församlings ägo, dit det kommit från den upphörda Riddarholmsförsamlingen.

34. SAMUEL TROILIUS 1743—1745. Se Klara, kyrkoherdar nr 13.

35. JUSTUS CHRISTOPHER HAUSWOLFF 1745—1752. Se Klara, kyrkoherdar nr 14.

36. ABRAHAM PETTERSSON 1752—1763.

Född i Göteborg 1724 17.3.<sup>2</sup> Död i Stockholm 1763 23.5, begr. i Riddarholmen 1763 26.5. Son av postdirektören i Göteborg *Christian Pettersson* och hans hustru *Anna Elisabeth Lander*.

Student i Lund 1741 28.9 (Göteb.). Student i Uppsala 1744 7.2 (Göteb.). Fil. kand. 1747 och disputerade pro gradu, men avsade sig 1749 promotion på grund av tvist om han skulle bli primus eller ej. Prästvigd i Stockholm 1747, okänt när, till e. o. amiralitetspredikant vid eskadern i Stock-

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm, ej född i Bromma.

<sup>2</sup> Troligen i Gustavi församling, C saknas.

holm. E. o. kungl. hovpredikant i december 1747, ordinarie 1750 3.1. Hovpredikant hos kronprins Adolf Fredrik samma år. Kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma 1752 11.6, tilltr. genast och intog 1752 7.7 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1752 15.6. Fullmäktig i Barnhus- och hospitalsdeputationen 1757 8.2, i Riksständers kontor 1762 22.2, ledamot av Slottsbyggnadsdeputationen från 1762 7.7 till sin död.

Gift i Jakob 1752 27.10 med *Ulrika Elisabeth Hauswolff* i hennes första gifte, född 1728 1.8, okänt var, död i Karlshamn 1793 26.5, dotter av kaptenen *Hans Achates Hauswolff*, adlad och adopterad 1756 12.10 *von Hauswolff*, men ej introducerad, och hans första hustru *Catharina Elisabeth Roxendorff* samt gift 2:o i Klara 1768 15.3 med kyrkoherden i Karlshamn och Asarum, hovpredikanten *Johan Christopher Stricker*, döpt i Nikolai 1726 18.1, död i Karlshamn 1792 24.2.<sup>1</sup>

Barn: *Christiana Elisabeth*, född i Riddarholmen 1753 26.8, begr. *ibid.* 1758 22.9.

*Hans Achates*, född i Riddarholmen 1754 20.7, begr. *ibid.* 1755 17.11.

*Carl Fredrik*, född i Riddarholmen 1755 31.10, begr. *ibid.* 1765 31.5.

*Hans Evert*, född i Riddarholmen 1756 17.12, död i Göteborg, Christine 1822 15.5. Rådman i Göteborg, assessor.

*Abraham*, född i Riddarholmen 1757 27.12, död i Billinge 1838 1.2. Stadssekreterare och rådman i Karlshamn, titulärborgmästare.

*Ulrika Charlotta*, född i Riddarholmen 1760 15.5, död i Karlskrona, Tyska församlingen 1813 18.9. Gift i Karlshamn 1784 17.8 med amiralitetsfänriken, sist amiralitetsmajoren *Justus Reinhold Osterman*, född i Karlskrona, Tyska församlingen 1754 17.3, död *ibid.* 1808 24.12.

*Justus Wilhelm*, född i Riddarholmen 1763 4.4, död i Karlskrona, Tyska församlingen 1789 19.6. Amiralitetslöjtnant.

Abraham Pettersson var över hela landet känd som en av sin tids mest framstående predikanter. Han vann också redan vid 26 års ålder kyrkoherdetjänsten i ett sådant rangpastorat som Riddarholmen.

Kungl. maj:t beviljade 1763 31.5 ett extra nådår för änkan och barnen.

#### Litteratur:

C. G. Wahrenberg, Abraham Pettersson som homilet, Uppsala 1896.

#### 37. GABRIEL ROSÉN 1766—1784.

Född i Sexdräga 1720 13.12. Död i Riddarholmen 1784 2.10. Son av kyrkoherden i Sexdräga *Erik Rosenius* och hans hustru *Anna Wekander*.

Student i Uppsala 1739 28.9 (Göteb.). Prästvigd 1746 5.12, okänt var, till huspredikant hos presidenten friherre Peter Niclas von Gedda. E. o. kungl. hovpredikant 1748, ordinarie 1750 3.1, tilltr. 1751 24.4. Överhovpredikant 1758 11.9 och intog 1760 7.5 sin plats som preses i Hovkonsistorium. Ordenspredikant 1759 26.11. Konungens bikt-fader 1760. Kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma 1763 1.8, tilltr. 1766 1.5. Intog redan

<sup>1</sup> Son till komministern i Nikolai serie III nr 15 Johan Stricker.

1765 7.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium enligt kungl. maj:ts medgivande av 1765 20.3 emedan konsistorium behövde förstärkning i antalet ledamöter, då två platser voro vakanta samt preses och tre assessorer voro riksdagsmän. — Till överhovpredikant och preses i Hovkonsistorium utnämndes 1767 12.1 hovpredikanten dr Gustaf Enebom, som 1767 8.4 även blev konungens biktfader, trots att Rosén ansåg sig ha fått Adolf Fredriks löfte att få kvarstå som preses i Hovkonsistorium och ordenspredikant. Rosén anförde klagomål, som behandlades i rådet 1767 17.3. Efter flera rådplågningar föll resolutionen 1767 10.4, under tecknad med namnstämpeln, av innehåll att Rosén hade att trygga sig till kallelsen till överhovpredikantsämbetet och skulle njuta de förmåner och rättigheter, som tillhörde samma ämbete. Som resolutionen ej innehöll något om presidii förande i Hovkonsistorium uppstod hos detta tvekan, men 1767 4.8 anmälde Enebom att han fått kungl. maj:ts permission, varefter Rosén åter tillträdde presidium 1767 12.8. Enebom blev emellertid 1767 23.11 ordenspredikant i Roséns ställe. Saken kom vid 1769 års riksdag till ständernas omprövande och dessa avlät 1770 30.1 till kungl. maj:ten en skrivelse vari Rosén förklarades på orätta grunder och självtagna anledningar och på ett en undersåte och prästman ovärdigt sätt sökt bibehålla ordförandet i Hovkonsistorium, varför han skulle skiljas därifrån. Skrivelsen föredrogs i Hovkonsistorium 1770 28.3, varefter Enebom, som under tiden blivit utnämnd till kyrkoherde i Leksand, åter tillträdde presidiet. — Teol. dr i Uppsala 1772 14.10. Ledamot av Slottsbyggnadsdeputationen 1763 23.11—1766 19.11. Fullmäktig i Rikens ständers kontor 1764—1766 samt i Banken 1766—1769 och från 1771. Ledamot av Bibelkommissionen 1773 18.5. Direktör i Prästerskapets änke- och pupillkassa 1779. — Å förslag till biskop i Göteborg 1760, till kyrkoherde i Nikolai 1770, 1774 och 1777, till biskop i Härnösand 1778 och till kyrkoherde i Nikolai 1781.

Gift i Nikolai 1757 19.4 med *Anna Margareta Rath*, döpt i Maria Magdalena 1736 25.9 (döpt endast till Margareta), begr. i Riddarholmen 1788 8.6, dotter av notarien i Förmyndarekammaren, sist byggnings- och ämbetsborgmästaren i Stockholm *Gustaf Johan Rath* och hans andra hustru *Catharina (Berg) Possieth*, som var styvdotter till kyrkoherden i Riddarholmen nr 31 *Johan Possieth*.

Barn: *Gustafva Margareta*, född i Hovförsamlingen 1759 13.1, död ung, okänt var och när.

*Hedvig Christina*, döpt i Hovförsamlingen 1760 1.4, död ibid. 1760 18.5.

*Anna Elisabeth*, döpt i Hovförsamlingen 1761 24.8, död okänt var och när.

Hon levde i Sala 1825, men försvinner sedan ur Sala A I utan anteckning om flyttning. Gift 1:0 i Riddarholmen 1779 14.11 med kungl. hovpredikanten, kyrkoherden i Torstuna mag. *Anders Ramstedt*, född 1733 8.7, död i Torstuna 1799 15.1 och 2:0 i Torstuna 1803 12.7 med brukspatronen på Rosshyttan i Västerfärnebo *Anders Gustaf Carlbaum* i hans andra gifte, född i Västerås 1755 7.1, död i Sala 1820 7.4.

*En dotter*, född okänt var och när, död i Hovförsamlingen 1762 10.12, sex veckor gammal.

*Catharina Ulrika*, döpt i Hovförsamlingen 1764 21.8, död i Västerås 1836 31.7. Gift 1:0 i Stockholm 1788 3.2, bokf. i Torstuna, med kyrkoherden i Björksta mag. *Anders Nesselius* i hans andra gifte, född i Björksta 1741 24.4, död vid Sättra brunn 1791 24.5, bokf. i Björksta, och 2:0 i Björksta 1792 20.7, bokf. i Torstuna, med konsistorienotarien i Västerås, vice pastorn i Björksta, sist kyrkoherden ibid. mag. *Michael Öhman* i hans andra gifte, född i Ljusnarsberg 1742 8.10, död i Björksta 1812 8.3.

*Gustafva Christina*, född i Riddarholmen 1766 18.8, död i Västerås 1844 23.9. *Nils Erik*, född i Riddarholmen 1769 19.10, död ibid. 1771 20.5.

*Erik Gabriel*, född i Riddarholmen 1775 2.5, död i Jakob 1866 10.9. President i Svea hovrätt. Adlad 1816 28.5 och friherre 1843 6.2 *von Rosén*.

Trots förslag till flera mera framstående befattningar kom Rosén att stanna som kyrkoherde i Riddarholmen. Samtiden ansåg detta bero på att han kommit i onåd hos Gustaf III, möjligen på grund av en predikan om lärarens skyldighet att predika lagen för sin nådiga överhet. Han hade anseende att vara en av sin tids yppersta predikanter.

Kungl. maj:t beviljade 1784 13.12 dubbla nådår för änkan och de oförsörjda barnen.

38. ANDERS BORG 1787—1806. Se Jakob och Johannes, kyrkoherdar nr 14.

## Komministrar

1. PETRUS MATTHIÆ 1632—1637.

Född i Estuna 1603, okänt när. Död i Arnö 1656 i början av året. Son av bonden *Matts Larsson* i Söder Nänö och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1622 i maj. Prästvigd 1628, troligen i Uppsala, till fältpräst vid Upplands ryttare. Pastor vid svenska kyrkan i Elbing 1629. Återvände till Sverige 1631 försedd med rekommendationsskrivelse av 1631 19.4 från rikskansleren till ärkebiskopen. Efter återkomsten blev han adjunkt (?) i Riddarholmen och kallas 1632 sacellanus där, men är kanske dock mera att betrakta som pastors personliga ämbetsbiträde. Trots rikskanslerens rekommendation lyckades han ej erhålla någon förmånligare befattning förrän riksrådet 1636 19.1 beslutat avsända skrivelse till ärkebiskopen och konsistorium i Uppsala med befallning att snarast försörja honom med god lägenhet. Domkapitlet beslöt då 1636 10.3 att han skulle få Solna pastorat, därest församlingen ville ha honom, men härav blev intet, varför domkapitlet 1636 12.8 beslöt föreslå honom till kyrkoherde i



Järlåsa. Som denna församling emellertid önskade få kyrkoherden i Arnö Johannes Laurentii Treuderus såsom varande son till kyrkoherdeänkan i Järlåsa blev Petrus Matthiæ i stället kyrkoherde i Arnö, som han tillträdde 1637 7.6.

Gift 1631, okänt var och när, med *Karin Eriksdotter* i hennes första gifte, född i Orsunda i Gryta, okänt när, död i Arnö 1679, okänt när, härkomst okänd. Hon blev 1657 omgift med efterträdaren i Arnö *Andreas Laurentii Palundius*, död 1673.

Barn: *Margareta*, född 1633, okänt var och när, död i Arnö 1652 17.6. Gift med "herr *Jöran*" (adjunkt i Arnö?)

*Catharina*, född 1635, okänt var och när, begr. i Arnö 1652 2.7.

*Erik*, döpt i Arnö 1638 25.1, begr. ibid. 1639 14.2.

*Anna*, född i Arnö 1639 1.12, död okänt var och när, levde 1650.

*Elisabeth*, född i Arnö 1641 25.10, död okänt var och när. Gift 1:o okänt var och när med komministern i Spånga och Järfälla *Johan Chyträus*, död 1673 och 2:o 1674, okänt var och när med komministern ibid. *Anders Tärnman*, död 1710.

*Nicolaus*, född i Arnö 1643 5.11, död okänt var och när före 1672. Student i Uppsala 1664 10.2. Kallade sig *Arnander*.

*Johannes*, född i Arnö 1646 8.8, död 1680, troligen i Arnö, okänt när. Kyrkoherde i Arnö. Kallade sig *Arnander*.

*Petrus*, född i Arnö 1648 27.1, död ibid. 1649 9.4.

## 2. NICOLAUS MARTINI 1641 (?)—1661.

Född i Uppland, okänt var och när. Död i Vittinge, troligen 1667.<sup>1</sup> Härkomst okänd.

Troligen den Nicolaus Martini Fundboensis, som i februari 1628 blev student i Uppsala. Prästvigd i Uppsala 1638 10.12. Komministersadjunkt i Norrmalms församling 1639 25.4. Komminister i Riddarholmen 1641 (?). Kyrkoherde i Vittinge 1660 29.8, tilltr. 1661 1.5.

Gift okänt var och när med *Sara Staffansdotter*, född okänt var och när, troligen den hr Nilses hustru, som begr. i Riddarholmen 1661 26.3, härkomst okänd.

Barn: *Christina*, döpt i Riddarholmen 1644 1.2, död okänt var och när.

*Maria*, döpt i Riddarholmen 1645 15.10, död okänt var och när.

*Elisabeth*, döpt i Riddarholmen 1647 18.6, död okänt var och när.

*Samuel*, döpt i Riddarholmen 1649 6.4, död okänt var och när.

*Catharina*, döpt i Riddarholmen 1655 27.10, död okänt var och när.

*En dotter*, okänt vilken, begr. i Riddarholmen 1659 12.6.

I Riddarholmskyrkan har förr funnits en gravsten med inskription: "Nicolaus Martini comminister hujus ecclesiae et Sara Staffansdotter A:o 1653". — Årtalet avser möjligen gravens inköpsår.

<sup>1</sup> Vittinge F börjar först 1714.

3. LAURENTIUS BENEDICTI SANDEL 1661—1664. Se Nikolai, komministrar serie II, nr 10.

4. PETRUS ISAACI BRÖMS 1664—1671.

Troligen född i Forsa i Ärkestiftet, okänt när. Begr. i Vendel 1698 25.3. Son av kyrkoherden i Forsa och Hög *Isaac Erici Bröms* och hans hustru *Botilda Hansdotter*.

Student i Uppsala 1653 i oktober (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1658 5.4 till huspredikant hos riksrådet, amiralen friherre Claes Hansson Bielkenstierna. Komminister i Riddarholmen 1664. Kyrkoherde i Tensta 1670, tilltr. 1671 1.11. Kyrkoherde i Vendel 1686 2.9. Predikant vid prästmötet i Uppsala 1673. — Riksdagsman 1675.

Gift i Riddarholmen 1666 27.2 med *Helena Eriksdotter Cantherus*, född och död okänt var och när, dotter av borgmästaren i Örebro *Erik Börjesson Cantherus* och hans hustru N. N. i hennes andra gifte.

Barn: *Isaac*, döpt i Riddarholmen 1666 19.12, död i Vendel 1708 18.3. Kyrkoherde i Vendel.

*Erik*, döpt i Riddarholmen 1668 9.8, död okänt var och när.

*Nils*, döpt i Riddarholmen 1670 4.8, död i Spånga 1708 2.3. Kyrkoherde i Spånga och Järfälla.

*Carolus*, döpt i Tensta 1671 26.2, begr. *ibid.* 1672 16.5.

*Carolus*, döpt i Tensta 1673 12.3, död okänt var och när. Uppgives av Ärkestiftets herdaminne ha varit med. dr, men återfinnes ej i Sveriges läkarehistoria.

*Anders*, döpt i Tensta 1675 8.4, död okänt var och när. Bruksfogde i Tegelsmora.

*Eva*, döpt i Tensta 1677 18.2, begr. i Vendel 1691 1.3.

*Dödfödd son* i Tensta 1681 28.7.

*Dödfödd son* i Tensta 1685 18.4.

5. OLAUS SPARRMAN 1671—1681.

Född i Tillinge 1640 29.6. Död i Nyköpings östra församling 1690 20.7 eller 30.7. Son av komministern i Sparrsätra och Bred *Olaus Nicolai Sparrman* och hans hustru *Kerstin Jonsdotter*.

Student i Uppsala i februari 1657 (Upl.). Student i Åbo 1659. Prästvigd i Uppsala 1667 3.4 till huspredikant hos änkefru B. Leijonhufvud. Regementspastor vid Upplands regemente 1668 i Bremenkriget. Huspredikant hos änkegrevinnan Brita Oxenstierna af Croneborg, född Kurck, 1670. Komminister i Riddarholmen 1671 före 10.5, tilltr. 1671 1.11. Kyrkoherde i Tillinge och Svinnegarn 1680, tilltr. 1681 1.5. Genom byte kyrkoherde i Nyköpings östra församling, Allhelgona och Svärta 1685 26.9, tilltr. 1686 1.5. Prost före 1686 28.4. — Riksdagsman och ledamot av sekreta utskottet 1682.

Gift 1:o 1671, lysning i Jakob 25.6, med *Elisabeth Samuelsdotter Engelcrona*, född okänt var och när, begr. i Riddarholmen 1676 17.9, troligen dotter av kronobefallningsmannen över Kopparbergs och Näsgråds län *Samuel Engelcrona* och hans hustru *Kerstin Johansdotter* i hennes första gifte. — 2:o i Riddarholmen 1678 22.1 (vigseln även bokf. i Nikolai) med *Catharina Johansdotter Rolff* i hennes andra gifte, född och död okänt var och när, dotter av borgaren i Stockholm *Johan Olofsson Rolff* och hans hustru *Kerstin Eriksdotter Stockenström* samt gift 1:o i Nikolai 1665 13.6 med handelsmannen *Michael Nilsson Bröms*, begr. i Nikolai 1673 22.7.

Barn: 1. *Samuel*, döpt i Riddarholmen 1672 23.4, död okänt var och när.

1. *Kerstin*, döpt i Riddarholmen 1674 31.3, död okänt var och när. Gift okänt var och när med kontrollören vid Hasselö skans *Axel Nyman*, född okänt var och när, död 1716, okänt var och när.

1. *Olaus*, döpt i Riddarholmen 1676 24.8, död okänt var och när. Säsom minderårig inskriven som student i Uppsala 1690 17.2.

2. *Andreas*, född och död okänt var och när. Säsom minderårig inskriven som student i Uppsala 1690 17.2.

Kyrkoherde *Simming* meddelade 1671 10.5 i Stockholms stads konsistorium att han och församlingen ej ville hava *Sparrman* till komminister, utan denne hade trängt sig på dem. *Sparrman* var närvarande och ville uppvisa ärkebiskopens collationsbrev, men saken uppsköts på *Simmings* begäran ifall ändring kunde ske.

## 6. IFVAR JOHANNIS LUNDH 1681—1686.

Född i Lund eller Malmö 1648 eller 1650 16.4. Död i Gränna 1702 2.12, ej införd i Gränna F. Son av murmästaren *Hans N. N.*

Student i Lund 1670, scanus. Enligt Stockholms stads konsistorii protokoll för 1676 29.11 prästvigd i Uppsala, men har ej återfunnits bland där prästvigda. Som hans biskop var *Winstrupius* borde han ha tillhört Lunds stift, men han har ej blivit prästvigd i Lund. Var före 1675 predikant vid *Livgardet* och var 1675 huspredikant hos fru *Ebba De la Gardie* då han 1675 20.10 fick göra avbön inför Stockholms stads konsistorium för att han förtalat sin biskop, dr *Petrus Winstrupius*, och priverades till jultid, men förskonades därifrån redan 1675 27.10. Var 1676 29.11 huspredikant hos rikstygmästaren *Per Sparre*. Komminister i Riddarholmen 1680 29.1, tilltr. 1681 1.5. Suspenderad 1684 21.7 för sidvördnad och ohörsamhet mot Stockholms stads konsistorium, men redan 30.7 restituerad. Kyrkoherde i Gränna 1685 10.1, tilltr. 1686 1.5. Mag. i Uppsala 1688 11.12. För olydnad mot Växiö domkapitel suspenderad i augusti 1692, men restituerades 1692 7.10 efter offentlig avbön på prästmötet.

Gift i *Ulrika Eleonora* 1676 1.11 med *Beata Larsdotter*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. Hon levde 1698 27.4, då hon var fadder i Gränna.

Barn: En son, född okänt var och när, begr. i Riddarholmen 1680 26.9.

*Anna Maria*, döpt i Riddarholmen 1681 8.5, död okänt var och när, levde 1699 23.5, då hon var fadder i Gränna.

*Johannes*, döpt i Riddarholmen 1682 13.12, död i Gränna 1743 9.2. Student i Uppsala 1702 12.2, sedan borgare i Gränna och slutligen klockare där.  
*Catharina Elisabeth*, döpt i Riddarholmen 1684 6.2, död okänt var och när.  
*Jakob Johan*, fick nöddop, som bekräftades i Riddarholmen 1685 3.7, död okänt var och när.

*Olof*, döpt i Gränna 1687 1.6, död okänt var och när.

*Beata*, född i Gränna 1690 19.9, död okänt var och när. Gift okänt var och när med pedagogen i Gränna *Jonas Comelius*<sup>1</sup> i hans tredje gifte, född i Visingsö 1650 14.2, död i Gränna 1760 11.2, 110 år gammal.

Då Lundh 1684 av Stockholms stads konsistorium blev suspenderad utmärkte han sig för ett sturskt och ohyfsat uppträdande. Även som kyrkoherde i Gränna utmärkte han sig för självrådighet och sturskhet och hade tydligen ej tagit varning av suspensionen i Stockholm.

#### 7. NICOLAUS ROLOFSON 1686—1692.

Född 1654 1.6, okänt var. Död i Västervik 1692 31.7. Härkomst okänd, men fadern lär ha varit frälsfogde.

Student i Uppsala 1677 23.5 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1681 10.9 till huspredikant hos ej uppgiven person. Komminister i Riddarholmen 1686, tilltr. troligen 1686 1.5. Mag. i Uppsala 1691 10.12. Kyrkoherde i Västervik och Törnsfall 1692, tilltr. 1692 1.5. Hon. prost 1692.

Gift i Ätvid 1686 12.9 med *Sara Hircinius* i henne första gifte, född och död okänt var och när, dotter av kyrkoherden i Ätvid *Laurentius Hircinius* och hans andra hustru *Ingeborg Axelsdotter Bohm* samt gift 2:o okänt var och när med tullinspektoren i Söderköping *Erik Brunsvik*, begr. i Söderköping 1695 9.7 och 3:o, okänt var och när, med häradshövdingen *Johan Svanhals*, död 1716 13.1, okänt var.

Huruvida Rolofson haft några barn är okänt.

#### 8. LAURENTIUS NIBLING 1692—1716.

Född i Över-Nible by i Håtuna i medio av september 1657. Död 1716 18.2, begr. i Riddarholmen 1716 10.5. Son av häradsdomaren *Matts Inge-mundsson* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1676 10.5 (Upl.) under namnet *Laurentius Niblinus*. Prästvigd i Uppsala 1685, okänt när.<sup>2</sup> Pastorsadjunkt eller komminister i Bromma 1685. Komminister i Riddarholmen 1691 23.11, tilltr. 1692 1.5. — Underkänd i pastoralex. i Uppsala 1696 7.11.

Gift 1:o 1685 7.7, okänt var, med *Margareta Tibelius*, född okänt var och när, begr. i Riddarholmen 1697 20.4, troligen dotter av kyrkoherden i Tibble och Åland *Petrus Petri Skeptunensis*. — 2:o 1698 10.7, okänt var, med *Maria Catharina Marheim*, född okänt var och när, död 1699 22.5, begr. i Riddarholmen 1699 25.6, möjligen dotter av bok-

<sup>1</sup> Enligt Växiö stifts herdaminne, uppgiften har ej kunnat kontrolleras.

<sup>2</sup> Uppsala domkapitels protokoll 1685 upptaga inga prästvigningar.

hållaren i Banken *Henrik Marheim* (stamfader för ätten Mannerheim) och hans hustru *Margareta Olofsdotter Gammal*.<sup>1</sup>

I första giftet hade Nibling sju barn, alla utom en son döda före fadern, och i andra giftet två barn. Av barnen äro kända:

1. *Lars*, född 1692 27.8, fick nöddop, som bekräftades i Riddarholmen 1692 30.8, begr. ibid. 1693 22.8.

1. *Carl*, född i Riddarholmen 1694 15.1, begr. ibid. 1698 25.1.

1. *Catharina*, född i Riddarholmen 1697 6.1, begr. ibid. 1698 24.7.

2. *Margareta*, född tv. i Riddarholmen 1699 11.5, död ibid. 1743 8.2. Gift i Riddarholmen 1716 11.12 med faderns efterträdare komministern *Gustaf Örnberg*.

2. *Henrik*, född tv. i Riddarholmen 1699 11.5, begr. ibid. 1699 25.6 jämte modern.

Den regementskvartermästare *Elias Nibling*, som var cautionsman vid *Margareta Niblings* och *Gustaf Örnbergs* giftermål 1716, var säkerligen *Niblings* son i första giftet. Han var född 1690, enligt uppgift i Stockholm, blev premierkapten vid Österbottens regemente och fick såsom sådan avsked 1749 13.1, död okänt var och när.

Komminister Nibling blev i januari 1715 fullständigt blind.

#### 9. GUSTAF ÖRNBERG 1717—1754.

Född okänt var och när. Död 1754 31.3, begr. i Riddarholmen 1754 4.4. Son av mönsterskrivaren vid *Livgardet Nils Örnberg* och hans hustru *Bri-gitta Repening*.

Student i Uppsala 1704 19.9 (Nerk.). Prästvigd i Strängnäs 1710 9.11 till skvadronspredikant vid generalmajoren *Wilhelm Bennets* regemente, men kom ej att där tjänstgöra, emedan ordinarie skvadronspredikanten ej vann väntad befordran till pastorat. Örnberg blev i stället huspredikant, först hos grevinnan *Rehnsköld* och sedan hos generalmajoren *Gustaf Lewenhaupt*. Nådårspräst i Riddarholmen efter komminister Nibling och utnämndes 1716 26.9 till dennes efterträdare, tilltr. 1717 1.5. — Ä förslag till kyrkoherde i Stora Mellösa och Norrbyås 1739.

Gift i Riddarholmen 1716 11.12 med *Margareta Nibling*, född tv. i Riddarholmen 1699 11.5, död ibid. 1743 8.2, dotter av komministern i Riddarholmen *Laurentius Nibling* och hans andra hustru *Maria Marheim*.

Barn: *Nils*, döpt i Riddarholmen 1718 1.5, död okänt var och när. Var 1754 förare vid Gardet.

*Lars Gustaf*, döpt i Riddarholmen 1721 7.5, död okänt var och när. Var 1748 målargesäll och vistades 1754 utomlands.

*Maria Catharina*, döpt i Riddarholmen 1723 15.2, död i Närtuna 1785 28.2. Gift i Riddarholmen 1747 24.9 med vice komministern i Riddarholmen, sedermera komministern ibid., sist kyrkoherden i Närtuna och Gottröra *Pehr Soilander* i hans första gifte.

<sup>1</sup> Observera att *Niblings* barn i andra giftet hette *Henrik* och *Margareta*!

*Elias*, född 1727 10.7, döpt i Riddarholmen 1727 13.7, död 1727 18.7.  
*Brita Margareta*, döpt i Riddarholmen 1729 22.10, död 1731 21.4, begr. i Riddarholmen 1731 26.4.  
*Anna Elisabeth*, döpt i Riddarholmen 1732 21.4, död okänt var och när. Levde ogift 1754.

Komminister Örnberg fick 1747 26.6 kungl. brev att hans blivande måg, Pehr Soilander, skulle bliva hans efterträdare och fick 1747 1.9 Stockholms stads konsistorii tillstånd att antaga Soilander till adjunkt. Denne blev tillika vice komminister och Örnberg vistades sedan hos sin son Nils. Bouppteckningen efter Örnberg visar större skulder än tillgångar.

#### 10. PEHR SOILANDER 1755—1765.

Född 1716 20.10 eller 31.10, okänt var. Död i Närtuna 1792 25.4. Son av linnevävaren *Pehr Soilander* och hans hustru *Brita Salin*.

Student i Uppsala 1737 12.2 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1743 4.6 till predikant vid Hedvig Eleonora fattighus. Därjämte huspredikant hos hovmarskalken greve Carl Gustaf Spens. Förestod en tid även fredagspredikningarna i Storkyrkan och förrättade morgonbönerna i Slottskapellet. Komministersadjunkt och vice komminister i Riddarholmen 1747 1.9. Pastoral-ex. i Uppsala 1751 15.2. Komminister i Riddarholmen 1754 4.5, tilltr. 1755 1.5. Kyrkoherde i Närtuna och Gottröra 1764 17.9, tilltr. 1765 1.5. Hon. prost 1775 15.3. Vice preses vid prästmötet i Uppsala 1774. — Ä förslag till kyrkoherde i Sigtuna 1751 och till komminister i Klara 1752. — Soilanders porträtt finnes i Närtuna kyrka.

Gift 1:0 i Riddarholmen 1747 24.9 med *Maria Catharina Örnberg*, döpt i Riddarholmen 1723 15.2, död i Närtuna 1785 28.2, dotter av komministern i Riddarholmen *Gustaf Örnberg* och hans hustru *Margareta Nibling*. — 2:0 i Rimbo 1786 14.3 med *Catharina Lundberg* i hennes andra gifte, döpt i Jakob 1728 18.9, död i Väddö 1798 25.1, dotter av inspektoren *Lars Lundberg* och hans hustru *Christina Charlotta Söderman* samt gift 1:0 1758, okänt var och när, med kyrkoherden i Rimbo och Rö *Simon Carsberg* i hans tredje gifte, född i oktober 1711, död i Rimbo 1778 29.3.

Barn: 1. *Peter*, född i Riddarholmen 1748 29.6, begr. i Närtuna 1765 10.11.

1. *Gustaf*, född i Riddarholmen 1750 28.6, död okänt var och när.

1. *Abraham*, döpt i Riddarholmen 1752 12.2, död i Hacksta 1828 4.2. Komminister i Hedvig-Eleonora serie 1 nr 8, sist kyrkoherde i Hacksta och Löt.

1. *Isac*, född i Riddarholmen 1754 26.4, begr. ibid. 1754 21.6.

1. *Jakob*, född i Riddarholmen 1755 12.5, begr. ibid. 1756 30.6.

1. *Dödfödd son* i Riddarholmen 1757 29.6.

1. *Andreas*, född i Riddarholmen 1758 1.12, begr. ibid. 1759 21.1.

1. *Margareta*, född i Riddarholmen 1761 29.7, begr. ibid. 1761 10.9.

1. *Stephanus*, född i Riddarholmen 1762 23.12, död i Husby-Sjutolft 1834 27.6. Kyrkoherde i Husby-Sjutolft.

1. *Knut*, född i Närtuna 1765 11.1, död på Fånö i Löt 1809 16.1. Fil. mag. Bataljonspredikant vid Livregementets grenadierer.

11. PEHR STENBECK 1765—1772.

Född i Häggeby 1731 9.4. Död i Börstil 1776 6.6. Son av inspektoren *Erik Stenbeck* och hans hustru *Anna Maria Christoffersdotter* samt yngre bror till kyrkoherden i Hedvig Eleonora nr 9 Johan Stenbeck.

Student i Uppsala 1747 6.4 (Fjerdh.). Mag. ibid. 1758 20.6. Prästvigd i Uppsala 1758 18.6 till komministersadjunkt i Nikolai. Vice komminister ibid. 1760 4.11. Vice rektor vid Stockholms trivialskola 1762 12.10. Komminister i Riddarholmen 1764 17.9, tilltr. 1765 1.5. Pastorallex. okänt var och när. Kyrkoherde i Börstil, Östhammar och Gräsö 1772 18.9, tilltr. genast. — Prästeståndets notarie vid riksdagarna 1771 och 1772.

Gift 1:0 i Hovförsamlingen 1765 6.10 med *Charlotta Amalia Kuhlau*, döpt i Hovförsamlingen 1729 1.2, begr. i Riddarholmen 1772 20.2, dotter av hovtrumpetaren *Conrad Casper Kuhlau* och hans hustru *Cornelia Christina Korn*. — 2:0 i Stockholm 1775 25.11, bokf. i Börstil, med *Maria Margareta Klint* i hennes andra gifte, född i Börstil 1740 15.9, död i Strängnäs 1821 27.2, dotter av kyrkoherden i Börstil, Östhammar och Gräsö mag. *Eric Klint* och hans hustru *Anna Norin* samt gift 1:0 i Ulrika Eleonora 1763 8.12 med kyrkoherden i Ulrika Eleonora nr 8 *Olof Gråberg* i hans andra gifte och 3:0 i Katarina 1784 26.9 med lektorn i Strängnäs med. dr *Magnus Gabriel Österman*, född i Fitja cirka 1730, död i Strängnäs 1794 14.4.

Barn: 1. *Erik Conrad*, född i Riddarholmen 1766 19.7, död i Karlskrona 1790 27.1. Med. kand.

1. *Anna Charlotta*, född i Riddarholmen 1767 21.8, död i Klara 1837 8.7.

1. *Pehr*, född i Riddarholmen 1769 10.6, begr. ibid. 1770 30.6.

2. *Maria Catharina*, född i Börstil 1776 4.4, död okänt var och när före 1825 30.4.

I likhet med sin äldre bror, kyrkoherden i Hedvig Eleonora Johan Stenbeck, deltog Pehr Stenbeck livligt i partistriderna under frihetstiden, men var i olikhet med brodern mössa. Han tog särskilt aktiv del i aktionen mot kyrkoherde Rutström och var i processen mot denne konsistorii ombud.

12. DANIEL NOHRBORG 1772—1784.

Född i Norberg 1739 8.10. Död i Irsta 1819 25.11. Son av komminister i Norberg, sist kyrkoherden i Bro, Västerås stift, *Olof Nohrborg* och hans hustru *Christina Barchæus*.

Student i Uppsala 1758 19.12 (Vestm.). Prästvigd i Västerås 1763 29.5 till pastorsadjunkt i Hedemora. Tillika e. o. bataljonspredikant vid Västmanlands regemente 1763. Mag. i Uppsala 1764 18.6. Bataljonspredikant vid Västmanlands regemente 1766. Pastorsadjunkt i Riddarholmen 1766 8.4. Komminister ibid. 1772 13.11, tilltr. 1772 1.12. Kyrkoherde i Irsta 1782 20.8, tilltr. 1784 1.5. Hon. prost 1784 27.6. Vice preses vid prästmötet i Västerås 1794. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. Jubelmag. 1815. — Å förslag till kyrkoherde i Sala 1786. — Riksdagsman 1778—79, 1809 och 1810, ledamot av statsutskottet 1810.

Ogift.

13. ERIC NORBERGSON 1784—1796.

Född i Själevad 1748 15.9. Död i Riddarholmen 1796 12.4. Son av länsmannen *Petter Norberg* och hans hustru *N. N.*<sup>1</sup>

Student i Uppsala 1767 21.2 under namnet *Norberg* (Ångerm.). Prästvigd i Uppsala 1775, troligen i december<sup>2</sup> till e. o. skvadronsprädikant vid Livregementet till häst. Komministersadjunkt i Riddarholmen 1777 1.4. Komminister ibid. 1782 1.9, tilltr. 1784 1.5. Pastorallex. inför Hovkonsistorium 1783 25.1. — Å. förslag till kyrkoherde i Sidensjö 1792.

Gift i Riddarholmen 1784 24.6, efter lysning i Frötuna, med *Fredrika Ulrika Gillstedt*, född i Jakob 1762 21.12,<sup>3</sup> död i Nikolai 1854 17.6, dotter av hovmästaren, sist kaffeskänken *Gustaf Gillstedt* och hans hustru *Brita Maria Nordström*.

Barn: *Brita Elisabeth*, född i Riddarholmen 1785 5.3, död i Nikolai 1866 11.5.

*Erik Gustaf*, född i Riddarholmen 1787 20.1, död ibid. 1787 27.7.

*Pehr Adolf*, född i Riddarholmen 1788 11.8, död ibid. 1788 19.9.

*Fredrika Christina*, född i Riddarholmen 1790 15.9, död i Nikolai 1861 8.7.

Gift i Nikolai 1830 19.12 med vinskänken *Johann Frantz Finn* i hans tredje gifte, född i Usedom 1775 22.7, död i Maria Magdalena 1866 26.7 å *Borger*skapets gubbus. — På grund av överenskommelse 1833 5.9 levde makarna *Finn* skilda från nämnda dag, men voro ej lagligen skilda.

Komminister *Norbergson* efterlämnade ett gäldbundet bo, där skulderna betydligt överstego tillgångarna. Kungl. maj:t beviljade 1796 21.7 ett extra nådår för hans änka. Hon försörjde sedermera sig och dottrarna med att hålla en liten skola.

14. ERIC DYNÆSIUS 1798—1807.

Född i Skog, Härnösands stift 1744 7.12. Död i Sänga, Årkestiftet 1823 1.12. Son av e. o. prästmannen, sist komministern i Sidensjö *Johan Dynæsius* och hans första hustru *Helena Widberg*.

Student i Uppsala 1767 7.4 (Ångerm.). Prästvigd i Stockholm 1781 4.3 av Stockholms konsistorii preses, utnämnde biskopen *Uno von Troil*, till huspredikant hos riksrådet friherre *Sven Bunge*. Komministersadjunkt i Riddarholmen 1784 11.5. Tillika kateket 1790 18.4. Bataljonspredikant vid Ankedrottningens livregemente 17. . Tjänste- och nådårspredikant efter komminister *Norbergson* i Riddarholmen 1796 26.4. Komminister ibid.

<sup>1</sup> Hennes namn har ej kunnat utrönas. Det är ej utsatt i Själevads C och då hon dog 1761 16.1 är ej heller i F hennes namn utsatt. Själevads A I börjar först 1791.

<sup>2</sup> Han hette *Norberg* ännu 1775 24.5, då han fick Härnösands domkapitels tillstånd att prästvigas i Uppsala. Han blev ej prästvigd där vid ordinationen 1775 21.6 emedan han blivit sjuk. Uppsala domkapitels protokoll för 1775 efter 7.9 saknas och i Härnösands domkapitels protokoll 1775 28.6—31.12 finnes intet om hans prästvigning.

<sup>3</sup> I Jakobs C står felaktigt att makarna *Gillstedt* denna dag fingo en son med namnet *Fredrik Ulrik*. Felaktigheten framgår dels av Nikolai F vid hennes död, dels av bouppteckningen efter *Gustaf Gillstedt*.



1796 1.6, tilltr. 1798 1.5. Vid församlingens indragning 1807 fick Dynæsius en årlig löneersättning och levde sedan utan ordinarie tjänst.

Gift 1:o okänt var och när med *Sofia Ulrika Lundeboom*, född cirka 1762, okänt var och när, död i Riddarholmen 1795 31.3, dotter av stadskassören och orgelmisten *Peter Lundeboom* och hans hustru *Brita Cornelia Wetterström*. — 2:o i Adolf Fredrik 1799 7.7 med *Christina Catharina Kjellstedt*, född cirka 1766, okänt var och när, död i Nikolai 1834 7.9 i koleran, härkomst okänd.<sup>1</sup>

Barn: 1. *Magdalena Benedicta*, född i Riddarholmen 1792 10.3, död ibid. 1792 24.3.

Kungl. maj:t beviljade 1824 24.3 ett extra nådår för änkan att utgå av de hennes man i livstiden innehavda löneförmåner.

---

<sup>1</sup> Flyttade 1795 15.10 från Visby till Stockholm. Ej född i Visby.

## Sofia församling

---

Från Katarina församling avskildes 1917 1.5 dess östra del till egen församling under namnet Sofia församling.

Församlingen begränsas av Saltsjön, Renstiernasgatan, Ringvägen, Götgatan, Hammarby sjö och Danvikskanalen. Dessutom tillhör från 1930 1.1 norra delen av det från Nacka inkorporerade Hammarbyområdet Sofia församling.

Församlingskyrka är den av den odelade Katarina församling uppförda Sofiakyrkan, som invigdes 1906 18.3.

### Kyrkoherdar

1. ERNST ALARIK KLEFBECK 1917—1938.

Född i Skara 1866 25.12. Son av seminariektorn *Carl Oscar Klefbeck* och hans hustru *Carolina Antonia Norlin*.

Student i Uppsala 1884 12.9 (Vestg.). Prästvigd i Skara 1890 3.7. Vice komminister i Flo 1890 3.7. Pastorsadjunkt i Borås 1891 1.9. Brukspredikant i Jonsered 1892 14.3, tilltr. 1893 1.5. Folkskollärareexamen i Göteborg 1895 14.12. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes i Stockholm 1897 1.1. Av församlingen avlönad pastorsadjunkt i Katarina 1897 1.12—1913 30.4. Tillika kateket 1897 21.5—1913 30.4. Predikant vid Epidemisjukhuset 1900—1901. Vice pastoratsadjunkt i Katarina 1899 1.6—31.8 och 1900 2.7—28.7. Predikant vid Katarina sjukhus 1901 1.3—1917 31.10. Vice komminister i Katarina 1906 28.6—14.7. Komminister ibid. 1912 12.3, tilltr. 1913 1.5. Biträdande vice pastor ibid. 1913 1.7—31.12, 1914 från riksdagens slut—31.12, 1915 1.7—31.12, 1916 1.7—31.12 och 1917 1.7—31.10. Kyrkoherde i Sofia 1917 16.10, ensam sökande, tilltr. 1917 1.11 och intog 1917 13.11 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1927 1.5—1929 30.4. Emeritus 1938 1.4. Vice kyrkoadjunkt i Katarina 1942 1.3—4.6. — Riksdagsman i första kammaren 1912—1937.

Ogift.

Klefbeck valdes 1908 å kyrkostämma till pastoratsadjunkt i Katarina, men Stockholms stads konsistorium vägrade utfärda konstitutorial, emedan han ej blivit vald av samtliga vid prästval röstberättigade.

## 2. KARL JOHAN SANDEGÅRD 1940—

Född i Högbo 1880 6.10. Son av handlanden *Karl Johan Pettersson* och hans hustru *Emelie Andersson*.

Student i Uppsala 1900 13.9 (Gestr. Hels.). Teol. kand. ibid. 1905 16.1. Prästvigd i Uppsala 1905 16.7. Pastorsadjunkt i Hassela 1905 15.10. Pastorsadjunkt i Gävle 1907 1.5. Tillika predikant vid fattigvårdsinrättningen ibid. 1907 1.5. Komminister i Segersta 1910 15.3, tilltr. 1910 1.5. Fil. kand. i Uppsala 1914 31.10. Lärare vid Söderhamns realskola 1914—1915. Komminister i Högbo 1915 3.4, tilltr. 1915 1.5. Kyrkoherde i Fuxerna 1918 19.4 (fjärde provpredikant), tilltr. 1918 1.5. Kyrkoherde i Sofia 1940 15.9, extra sökande, tilltr. 1940 1.10. — Riksdagsman i första kammaren sedan 1919.

Gift i Gävle 1907 8.12, bokf. i Hassela, med *Jenny Margareta Rapp*, född i Hassela 1887 2.2, dotter av handlanden *Erik Rapp* och hans hustru *Margareta Nilsdotter*.

Barn: *Ingrid Margareta*, född i Gävle 1908 13.9, död i Stockholm 1925 24.5, bokf. i Fuxerna.

*Karl Erik Einar*, född i Segersta 1910 9.8. Med. lic. Lasarettsläkare i Kristianstad.

*Karl Gustav Bertil*, född i Segersta 1912 23.4. Civilingenjör. Tjänsteman hos Tobaksmonopolet.

*Karl Johan Gunnar*, född i Segersta 1913 7.11, död i Högbo 1918 14.3.

*Karl Olof Bengt*, född i Fuxerna 1919 24.4. Fil. mag.

## Komministrar

### Serie I

## 1. CARL OSKAR HERMAN ADOLFSSON 1918—

Född i Norrköping, Hedvig 1877 3.9. Son av rådhusvaktmästaren *Oskar Achatius Adolfsson* och hans hustru *Christina Kajsa Andersdotter*.

Student i Uppsala 1896 15.9 (Östg.). Folkskolläraryxamen i Uppsala 1900 2.6. Prästvigd i Linköping 1900 6.6 till vice pastor i Ingatorp. Lärare vid Högre folkskolan i Onsala 1902 12.11, tilltr. 1903 1.1. Predikant och förste lärare vid Prins Carls uppfostringsanstalt å Gålö 1907 17.4, tilltr. 1907 1.7. Komminister i Dalarö 1909 23.4, tilltr. 1909 1.5. Kyrkoherde i Näshulta 1911 4.4, tilltr. 1912 1.5. Komminister i Sofia i Stockholm 1918 23.4, tilltr. 1918 1.5. Vice pastor i Näshulta 1918

1.5—31.7. Predikant vid Danviks hem 1920 1.1. Med ledighet från egen tjänst vice pastor i Sofia 1938 1.4—16.6, 1938 21.7—31.12, 1939 8.1—30.6, 1939 16.8—1940 10.1 och 1940 20.1—4.8. Ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1920—1928 och 1940—1942 under semesterledigheter. Kontraktspastor 1943. — L. V. O. 1937. Suppleant i Stockholms domkapitel 1938. — Å förslag till kyrkoherde i Katarina 1929 och till kyrkoherde i Sofia 1938.

Gift i Kalmar stad 1903 2.9 med *Carola (Lola) Maria Brander*, född i Kalmar stad 1885 2.5, dotter av kassören *Anders Gottfrid Petersson Brander* och hans hustru *Ada Josefina Olsson*.

Barn: *Carl Einar*, född i Onsala 1904 14.6. Avdelningschef i Aktiebolaget Svenska Shell.

*Carl Gunne Gottfrid*, född i Onsala 1906 18.12. Klockare i Adolf Fredriks församling.

*Carl Folke*, född i Dalarö 1910 21.8. Kamrer i Stockholms stads kristidsnämnd.

## Serie II

Tjänsten inrättad 1924 från 1925

1. OSCAR KROOK 1926—1927. Se Ulrika Eleonora, kyrkoherdar nr 18.
2. CARL GUSTAF EMANUEL COLLINI 1929—1942. Se Brännkyrka, kyrkoherdar nr 2.

## Tyska församlingen

---

Sedan det blivit beslutat att predikan skulle hållas rent och klart på modersmålet måste givetvis predikan ha hållits för de till Stockholm talrikt inflyttade tyskarna. Var och av vilka sådan predikan hållits har ej kunnat utrönas på grund av källmaterialets torftighet. Troligt är att tysk predikan förekommit i Storkyrkan och möjligen kanske hållits av dess prästerskap, men åtminstone 1557 fanns i Stockholm en tysk kaplan, Joen Stegemann.

Tyska församlingen räknar sin tillkomst från 1558 emedan Gustaf I 1558 3.5 i ett (på franska) utfärdat brev då gav sitt tillstånd för dem, som ej förstode svenska, att hålla sig med egen präst. Johan III hyste 1570 planer på att i Gråmunkeklostret inreda en kyrka för tyskarna och möjligen ha de en kortare tid haft sina gudstjänster i klostrets konventssal, men sedan S:t Gertruds gillesstuga på 1570-talet ombyggts till kyrka fingo de gemensamt med finnarna disponera denna. De lyckades sedermera 1607 14.1 få ensam dispositionsrätt till kyrkan och Tyska församlingen lät på 1620- och 1630-talen ombygga kyrkan, varvid den blev dubbelt så stor som den gamla gillesstugan.

För tiden före 1577 är det på grund av bristande källor ej möjligt att avgöra huruvida församlingen samtidigt betjänats av mer än en prästman, men åren 1569—1571 och 1573—1574 har skolmästaren i Stockholm, sedermera ärkebiskopen Abraham Angermannus uppburit avlöning av Tyska församlingen och således tjänstgjort där som predikant, ehuru en pastor fanns i församlingen åtminstone 1571—1576.

Från 1586 fanns både kyrkoherde och kaplan till 1666. Genom en då träffad överenskommelse blevo bägge prästerna likställda i anseende till lön och tjänstgöring och benämndes pastor primarius och pastor secundus eller andre pastor. De voro bägge assessorer i Stockholms stads konsistorium, ehuru de tillsammans hade blott en röst i konsistorium. Andre pastorstjänsten indrogs genom kungl. brev 1818 8.4 och en anhållan av församlingen 1833, att åter få tillsätta en andre pastor, blev avslagen. Sedan 1818 har således i församlingen funnits endast kyrkoherdar.

Tyska församlingen har även, efter kyrkan, namnet S:ta Gertruds församling.

## Prästerskapet före 1577

### 1. JOSIAS REICH 1561—1562.

Född okänt var och när. Död i Rostock 1568. Härkomst okänd.

Student i Rostock 1551. Baccalaureus theologiæ 1561 29.4. Hovpredikant hos Erik XIV och pastor vid Tyska församlingen i Stockholm 1561, men blev 1562 1.5 avsatt och begav sig till Danmark, där han 1563 var häktad för förbindelse med svenska krigsfångar. Licenciatus theologiæ 1564 4.5 och sedan pastor i Rostock.

Om han varit gift är okänt.

### 2. PETER WINCHILMANN 1563—1564.

Född och död okänt var och när. Härkomst okänd.

Student i Rostock 1552 27.4. Prästvigd okänt var och när. Har uppburit avlöning som pastor i Tyska församlingen 1563 1.1—1564 1.6 och var pastor ännu 1564 24.9.

Om han varit gift är okänt.

### 3. MARTIN SEHEFELDT 1566—?

Född och död okänt var och när. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända. Erhöll 1566 8.10 kollationsbrev att vara pastor i Tyska församlingen.

Om han varit gift är okänt.

### 4. JOACHIM EGGERT (1571)—1573.

Född okänt var och när. Död i Stockholm 1573. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända. Var pastor i Tyska församlingen 1571 26.2, då han var vittne vid ett arvskifte.

Gift med *N. N.*, död 1573.

### 5. JOANNES CHRISTIANUS 1573—1576.

Född och död okänt var och när. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända. Blev 1573 pastor i Tyska församlingen och tog avsked 1576 13.5.

Om han varit gift är okänt.

## Kyrkoherdar

Ären 1666—1818 kallades kyrkoherden pastor primarius sedan kaplanen fått lika lön och arbete med kyrkoherden och jämte denne blivit assessor i Stockholms stads konsistorium samt fått titel av pastor secundus.

1. MICHAEL KEULER 1577—1595.

Född okänt var och när. Död i Stockholm i november 1595. Härkomst och studier okända.

Var hovpredikant hos prinsessan Cecilia då han 1576 26.10 fick Tyska församlingens kallelse att bliva dess kyrkoherde. Tillträdde 1577 1.5. Keuler har underskrivit Uppsala mötes beslut 1593, men torde ej ha varit närvarande vid själva mötet, emedan endast kaplanen Stapelius fick resebidrag.

Gift 1579 med *N. N.* Keuler fick 1579 18.10 en penninggåva av magistraten i anledning av sitt giftermål.

Barn: *Ett barn*, död 1588, själaringning i Nikolai 1588 28.9.

*En dotter*, född och död okänt var och när. Hon fick 1604 eller 1605 en gåva av Tyska församlingen i anledning av sin förlovning.

Keuler efterlämnade tydligen flera barn ty i Tänkeboken 1602 13.2 omnämnes hans barns förmyndare.

2. VITUS BÖRNER 1596—1600.

Född i Mecklenburg, okänt var och när. Död 1600, troligen i Stockholm, okänt när. Härkomst och studier okända.

Var hovpredikant hos änkehertiginnan av Mecklenburg, prinsessan Elisabeth av Sverige, då han 1596 7.1 blev kyrkoherde i Tyska församlingen. Tillträdde i juni 1596. Han avsåg sig 1599 tvenne gånger tjänsten, men synes dock ha kvarstått till sin död.

Om gifte och barn är intet känt.

Tyska församlingens äldste infunno sig 1596 3.8 i Stockholms stads konsistorium, där ärkebiskopen var närvarande och förfrågade sig hos ärkebiskopen om han var nöjd med Börners predikan och om denne behövde undergå examen. Ärkebiskopen förklarade sig vara nöjd med hans predikan, men han borde komma till Uppsala för att examineras. Under tiden fick han dock tillstånd att predika.

Efter Börner tjänstgjorde till 1602 såsom vice pastor först Georg Nigrinus, som 1601 återvände till Tyskland och sedan mag. Henricus Eberti, som därefter kom till Alfta i Hälsingland. Denne är säkerligen identisk med kyrkoherden i Alfta 1602—1651 Henricus Zynthius.

3. WOLFGANG PEZOLDUS 1602—1624.

Född i Rostock, okänt när. Död i Stockholm i början av 1624, okänt när. Härkomst och studier okända.

Antagen till kyrkoherde i Tyska församlingen på rekommendation av superintendenten i Rostock blev han prästvigd 1602 20.10 av ärkebiskopen och höll 1602 24.10 sin första predikan i Tyska kyrkan. Troligen var han magister emedan han ofta kallas *M. Wulff*.

Gift 1:o okänt var och när, men före 1604 9.5 med *Margareta Johansdotter de la Mogne* eller *Lemon*, född och död okänt var och när, dotter av Johan III:s officer *Johan de la Mogne*, som var bördig från Bryssel. — 2:o 1618, okänt var och när, med *Magdalena Schepperus* i hennes första gifte, född i Stockholm 1600 14.6, död 1684 6.6, okänt var, dotter av mag. *Ericus Schepperus*, som 1593—1599 var kyrkoherde nr 12 i Nikolai, och hans hustru *Catharina Persdotter Rask* samt gift 2:o 1625, okänt var och när, med professorn i Uppsala, sist biskopen i Växiö *Johannes Stalenus*, född i Olmestad, okänt när, död i Växiö 1651 11.2.

Barn: 1. *Dorothea*, född 1611 11.4, död 1633 16.3, troligen i Stockholm. Gift 1630, okänt var och när, med handelsmannen i Stockholm *Cort Meurman* i hans första gifte, begr. i Tyska församlingen 1645 21.2.

1. *Mattheus*, född och död okänt var och när, levde 1644 26.8. Troligen identisk med guldsmeden *Mattheus Pezold*, som 1648 20.9 lät döpa en dotter i Tyska församlingen.

1. *Johannes*, född och död okänt var och när. Då brodern *Mattheus* 1644 26.8 av svågern *Meurman* uppbar sitt fäderne- och moderarv samt arv efter tre syskon var det okänt huruvida *Johannes* levde.

1. *Lucas*, född och död okänt var och när. Till svågern *Meurman* överlämnades 1639 18.7 ett börsbrev för *Lucas* utvisande att han var född i Tyska församlingen.

1. *En son* begr. i Tyska församlingen 1617 15.5.

*Pezoldus* dog i den i Stockholm grasserande pesten, enligt likpredikan över dottern 1624, men enligt *Lüdeke*, *Dissertatio historica de ecclesia teutonica* 1623. Han levde 1623 27.8, då han var kärende i ett mål vid rådhusrätten, men var död 1624 5.5, då hans änka begärde gode män för förrättande av arvskipfte.

Mäster *Wulff* förde ett långt ifrån exemplariskt liv. Han var 1606 3.3 anklagad inför rådhusrätten för att i drucket tillstånd ha besökt ett horehus vid Svartmangatan. Sedan en del av församlingens ledamöter klagat hos ärkebiskopen över *Pezoldus* anställdes förhör med honom inför Stockholms stads konsistorium enligt ärkebiskopens förordnande. Förhöret ägde rum 1615 8.2 och 15.2 och *Pezoldus* anklagades bl. a. för frosseri och dryckenskap. Det framfördes också klagomål över att han vore en spelare och doblare. Kaplanen *Seilerus*' hustru berättade, att då hon fött barn hade *Pezoldus* kommit i huset och idkat kortspel, varvid han, då hon sov, Brett ut korten över hennes ansikte. Konsistorium beslöt uppsätta en berättelse till ärkebiskopen angående förhöret. Vad det hade för påföljd har ej kunnat utrönas, emedan Uppsala domkapitels protokoll saknas för denna tid.

#### 4. JOHANNES ROTHLOBEN 1624—1638.

Född i Wittenberg 1593 4.8. Död i Hadersleben 1649 22.3, begr. *ibid.* 1649 2.4. Son av regementsprofossen *Sebastian Rothlöben* och hans hustru *Magdalena Zimmerman* i hennes andra gifte.

Student i Wittenberg och blev där mag. 1614. Filosofie adjunkt *ibid.*



1618. Prästvigd okänt var och när. Hovpredikant hos änkekurfurstinnan av Brandenburg 1622 och hos hennes dotter, drottning Maria Eleonora av Sverige 1624. Tillika kyrkoherde i Tyska församlingen i Stockholm 1624, invigd 1624 11.12. Avgick på egen begäran från tjänsten 1638 9.11 och blev 1639 hovpredikant i Glückstadt hos konungen av Danmark. Prost i grevskapet Pinnenberg 1642. Prost i Haderslebens amt 1645 28.11, tilltr. pingsten 1646.

Gift söndagen efter trinitatis 1625, okänt var, med *Benedicta Danckwardt* i hennes andra gifte, född okänt var och när, begr. i Nikolai 1652 4.3 i Storkyrkan, dotter av borgmästaren i Nyköping *Joachim Danckwardt* och hans första hustru *Brita Olofsdotter* samt gift 1:0 med komministern i Tyska församlingen nr 4 *Petrus Becker*, död 1623.

Barn:<sup>1</sup> *Johannes*, död 1627 28.1, begr. 1627 31.1 med likpredikan av komministern i Tyska församlingen *David Meisner*.

*Brigitta*, född 1627 10.11, död 1665 16.4, säkerligen i Tyska församlingen. Gift 1:0 i Glückstadt 1645 1.9 med hovapotekaren hos konungen av Danmark, sist apotekaren å apoteket Svan i Stockholm *Casper Scheps*, född i Levenberg i Schlesien, okänt när, död 1655 25.1, säkerligen i Tyska församlingen och 2:0 i Tyska församlingen 1656 13.1 med apotekaren å Svan *Samuel Ziervogel* i hans andra gifte, född i Mansfeld 1616 16.9, död i Stockholm 1672 29.1, säkerligen i Tyska församlingen.

*Maria*, född cirka 1628, död 1677 25.2, säkerligen i Tyska församlingen. Gift i Tyska församlingen 1651 9.11 med inspektoren över Järnvägen i Stockholm, handelsmannen *Helmich von Elswick*, född 1615 19.11, okänt var, död 1677 1.5, säkerligen i Tyska församlingen.

*Anna Magdalena*, född 1629, död 1667 7.1, säkerligen i Tyska församlingen. Gift i Tyska församlingen 1651 23.11 med handelsmannen i Stockholm *Lorentz Alteneck* i hans första gifte, född i Tondern i Schleswig 1614 14.12, död 1697 11.10, säkerligen i Tyska församlingen, begr. i Storkyrkan 1697 12.12.

*Christina*, född 1631, död okänt var och när, levde 1673 15.9. Gift i Tyska församlingen 1652 5.12 med handelsmannen i Stockholm, ägaren av Åkerby bruk i Österlövsta *Peter Lemmens*, född i Stockholm 1622 13.3, död i Österlövsta 1666 16.3, begr. i Storkyrkan i Stockholm 1666 27.6.

*En son*, som levde vid faderns död.

*En son*, som levde vid faderns död.

*En son*, död före fadern.

Rothlöbens avgång från Tyska församlingen berodde säkerligen på att han tröttnat på stridigheter med kaplanerna Linck och Hingher, vilka eftertraktade att bliva compastorer. Om deras stridigheter utkom i Sockholm ett par stridsskrifter. Rothlöbens porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

<sup>1</sup> Tyska församlingens C börjar 1639, dess F först 1747.

5. JOHANN CHRISTOPHER HINGHER 1638—1655.

Född i Tübingen, okänt när. Död okänt var och när. Härkomst okänd.

Hans studier äro okända, men han var mag. Prästvigd okänt var och när. Hade varit fältpräst hos Gustaf Horn och blev efter slaget vid Nördlingen fältpräst hos Axel Oxenstierna. Kaplan i Tyska församlingen 1637 18.12. Kyrkoherde ibid. 1638 efter Rothlöbens avgång. Begärde 1655 19.4 sitt avsked, sedan han utnämnts till superintendent i Würtemberg och höll 1655 29.7 sin avskedspredikan.

Gift med N. N.

Barn: *Agnes Maria*, döpt i Tyska församlingen 1640 12.10, död okänt var och när.

*Christian*, döpt i Tyska församlingen 1642 20.3, död okänt var och när.

*Anna Maria*, döpt i Tyska församlingen 1643 6.6, död okänt var och när.

*Hans Georg*, döpt i Tyska församlingen 1645 23.2, död okänt var och när.

*Johann Christopher*, döpt i Tyska församlingen 1646 6.11, död okänt var och när.

*Agatha Maria*, döpt i Tyska församlingen 1649 20.4, död okänt var och när.

*Johann Heinrich*, döpt i Tyska församlingen 1653 9.4, död okänt var och när.

Hingher kallade sig först Hengher, men ändrade sitt namn när han blivit kaplan i Tyska församlingen. Han var tydligen omtyckt inom församlingen, ty han fick i avskedsgåva en invändigt förgylld silverkanna. Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

6. JOHANN JACOB PFEIFFIUS 1655—1666.

Född i Alt-Stettin 1613 22.11. Död i Reval 1676 27.3, begr. i Revals domkyrka 1677 13.2. Son av advokaten vid Pommerska hovrätten jur. dr *Johannes Pfeiff* och hans hustru *Maria Faber*.

Student i Rostock 1634, i Wittenberg 1635, i Leipzig 1636 och i Königsberg 1638. Mag. i Königsberg 1638 30.9. Kaplan i Tyska församlingen i Stockholm 1639 17.3 och därtill prästvigd i Uppsala 1639 17.5. Kyrkoherde ibid. 1655 24.7. Biskop i Reval och över Estland 1665 5.2, tilltr. 1666 och höll 1666 22.6 sin avskedspredikan i Tyska kyrkan. Tog avsked i Stockholms stads konsistorium 1666 1.8. — Hans änka och barn adlades 1678 19.11 Pfeiff.

Gift i Tyska församlingen 1640 21.6 med *Anna Grundell*, född okänt var och när, begr. i Nikolai 1704 31.1, dotter av rådmannen i Stockholm, sist borgmästaren ibid. *Jacob Grundell*, adlad 1663 28.2 *Grundel*, och hans första hustru *Elisabeth Depken*.

Barn, adlade 1678 19.11 Pfeiff:

*Johann Jacob*, döpt i Tyska församlingen 1641 27.12, död okänt var och när, troligen död ung.

*Elisabeth*, född 1643 21.5, döpt i Tyska församlingen 1643 23.5, död i Skå 1729 10.2. Gift 110 i Tyska församlingen 1662 14.1 med referendarien i kungl.

kansliet *Johan Eberhard Schantz* i hans andra gifte, född i Hessen-Cassel

1614, död i Stockholm 1665 14.11, begr. i Jakobs kyrka, och 2:o 1669, okänt var och när, med protokollsekreteraren, sist politieborgmästaren i Stockholm *Anders Gerner*, adlad 1676 9.11 *Gerner*, född i Stockholm 1632 18.11, död ibid. 1683 23.2, begr. i Nikolai 1683 19.8.

*Anna Maria*, döpt i Tyska församlingen 1644 29.9, död 1705, själaringning i Nikolai 1705 11.2. Dövtum.

*Catharina*, döpt i Tyska församlingen 1647 26.2, död okänt var och när, efter 1710, i Tyskland. Gift okänt var och när med licentförvaltaren *Joachim Müller*, född och död okänt var och när, men död i Tyskland efter 1710.

*Fredrik*, döpt i Tyska församlingen 1649 16.4, död 1711, okänt när och var. Löjtnant vid Upplands regemente, sist major i engelsk örlogstjänst.

*Daniel*, född 1653 2.2, döpt i Tyska församlingen 1653 8.2, död i Åbo 1701 28.3. Assessor i Åbo hovrätt.

*Margareta*, döpt i Tyska församlingen 1656 27.5, död i maj 1705, okänt var och när. Gift 1705 24.1, okänt var, med bankokommissarien, sist lagmannen *Anders Bertilsson Ehbrenfelt* i hans tredje gifte, född 1637, död i Salem 1724 12.1.

Ett barn begr. i Nikolai 1645 2.12, ett annat ibid. 1648 28.4.

Pfeiffius kallas ofta Pfeiff, men skrev själv sitt namn Pfeiffius. Han var ägare av åtminstone ett par fastigheter i Stockholm. På Södermalm köpte han 1647 av staden till fri och egen grund en tomt på Åkaremyran, d. v. s. Åkermyran. Tomten gränsade i öster till Timmermansgatan och i söder till Rännilsgatan. Av sin svåger guldsmeden Hindrich Grundell köpte Pfeiffius 1661 17.8 ett stenhus i Bredegränden västantill (kvarteret Deucalion nr 6, Funkens gränd 3).

En skada i ena tummen, som han måste låta amputera, förorsakade Pfeiffius död. — Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

## 7. JOHANNES GERDESSEN 1666—1673.

Född i Wollgast i Pommern 1624 18.12. Död i Stockholm 1673 29.3, begr. i Riddarholmskyrkan 1673 8.5. Son av juris doktorn, sist borgmästaren i Greifswald *Henning Gerdessen* och hans första hustru *Margareta Krause*.

Student i Rostock 1642, i Königsberg 1644 och i Strassburg 1649. Mag. i Greifswald 1653. Professor sacrarum literarum i Greifswald 1655. Pastor vid St Jürgen i Wismar 1656, prästvigd 1656 10.12, introducerad 1656 14.12 och tillträdde 1656 21.12. Genom kungl. brev 1665 10.11 utnämnd till pastor primarius vid Tyska församlingen i Stockholm, sedan församlingen vid val ej kunnat enas. Introducerades 1666 29.6 och tillträdde 1666 1.7, sedan han redan 1666 1.5 lämnat församlingen i Wismar. Intog 1666 15.8 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Gift 1:o i Greifswald 1656 29.4 med *Margareta Heunen*, född okänt var och när, död i Wismar 1657 6.3 i barnsörd, dotter av professorn, stadsfysicus i Greifswald med, dr *Johann Heunen* och hans hustru *N. N.* — 2:o i Wismar 1658 5.10 med *Emerentia Bauman*

i hennes första gifte, född okänt var och när, död i Stockholm 1693 2.8, begr. i Riddarholmskyrkan 1694 25.2, dotter av rådmannen i Wismar *Michael Bauman* och hans hustru *N. N.* samt gift 2:0 i Tyska församlingen 1681 3.5 med hovmålaren, sist hovintendenten *David Klöcker Ehrenstrahl* i hans andra gifte, född i Hamburg 1629 23.9, död i Stockholm 1698 23.10, begr. i Storkyrkan.

- Barn: 1. *Anna Margareta*, född i Wismar 1657 6.3(?), död 1691, själarिंगning i Tyska församlingen och i Nikolai 28.8. Gift i Tyska församlingen 1677 7.7 med bankokommissarien *Georg Hathun*, död 1693, själarिंगning i Nikolai 6.2, i Tyska församlingen 7.2.
2. *David Georg*, född i Wismar 1664 24.8, död i januari 1729, okänt var och när. Vice president i Wismarska tribunalet. Adlad 1693 20.6 *Gerdess.*
2. *Frantz Joachim*, döpt i Tyska församlingen 1670 26.7, död i Leksberg 1735 9.10. Landshövding i Skaraborgs län. Adlad och adopterad 1698 18.6 *Ehrenstrahl*, friherre 1731 5.7, men såsom sådan ej introducerad.
2. *En son* begr. i Riddarholmskyrkan 1672 24.3.
2. *En son*, född och död okänt var och när, namnet okänt, levde vid faderns död.
2. *Friedrich Jacob*, född postumus, döpt i Tyska församlingen 1673 25.7, död okänt var och när.

Gerdessens porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

## 8. JACOBUS HELWIGIUS 1673—1677.

Född i Pritzwalk i Mark-Brandenburg 1631, okänt när. Död i Reval 1684 19.1. Härkomst okänd.

Hans studier äro okända, men han var åtm. 1673 teol. lic. Var först predikant vid Marien-Kirche i Berlin. Lärare vid Gymnasiet i Berlin 1660 och rektor ibid. 1663. Pastor primarius i Tyska församlingen i Stockholm 1673 15.9 och intog 1674 14.1 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Uppsala 1675 1.10. Biskop i Reval och över Estland 1677 14.3, tilltr. 1677 1.7.

Gift okänt var och när med *Hedvig Johanna Fuchs von Bühlstein*, född okänt var och när, död 1717, bisatt i Nikolai i Stockholm 1717 30.12, dotter av livmedikus med. dr *Peter Fuchs von Bühlstein* och hans andra hustru *Maria Eleonora Robertsson von Struan*.

Barn: *Johann Andreas*, född i Berlin 1668 26.1, död i Reval 1720 7.2. Pastor vid S:t Olai i Reval och superintendent över staden Reval.

*Johann Joachim*, född i Berlin, okänt när, död okänt var och när, men före 1705 27.4. Kollega vid gymnasiet i Reval, prästvigd 1704 13.4 till pastor i Haljall i Estland.

*Theodora Catharina*, född och död okänt var och när, levde 1686 6.10. Gift i Revals domkyrkoförsamling 1682 30.11 med tyske pastorn vid Domkyrkan i Reval, sist pastorn vid S:t Olai i Reval och superintendenten över staden Reval mag. *Justus Blanckenhagen*, född i Reval 1657 28.3, död ibid. 1713 5.10.

*Jacob Friedrich*, döpt i Tyska församlingen 1675 3.1, död okänt var och när.

*Charlotta Christina*, döpt i Revals domkyrkoförsamling 1677 30.7, död okänt var och när.

*Sabina Eleonora*, döpt i Revels domkyrkoförsamling 1679 29.7, död okänt var och när.

*Carl Jacob*, döpt i Revels domkyrkoförsamling 1680 3.9, död okänt var och när.

*Jacobina Hedwig*, döpt i Revels domkyrkoförsamling 1682 12.2, död okänt var och när, levde ogift 1699.

*Maria Euphrosyna*, döpt i Revels domkyrkoförsamling 1683 12.3, död okänt var och när, levde ogift 1699.

*Helena*, född och död okänt var och när, levde ogift 1699.

För en dotter ringdes själaringsning i Nikolai i Stockholm 1693 22.9. Äldsta dottern var 1699 över sjuåttio året obegraven, tydligen den dotter för vilken själaringsning 1693 22.9, men om detta var Charlotta Christina eller Sabina Eleonora har ej kunnat utrönas.

Helwigius' änka levde i stor fattigdom i Stockholm med sin mor och fem barn, som 1691 voro små. Hon fick vid flera tillfällen understöd av Stockholms stads konsistorium, som dock 1699 tyckte att hennes lata barn kunde taga sig platser för att försörja sig.

Vid Revels domkyrkas brand 1684 6.6 gingo flera av Helwigius' efterlämnade tryckfärdiga manuskript förlorade. — Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

#### 9. CHRISTOPHER BEZELIUS 1677—1689.

Född i Magdeburg 1628, okänt när. Död i Stockholm 1689 26.5, begr. i Storkyrkan 1689 2.7. Son av boktryckaren *N. N. Bezelius* och hans hustru *N. N.*

Student i Wittenberg och i Helmstädt, men okänt när. Mag. i Helmstädt, okänt när. Prästvigd okänt var och när. Fältpredikant i svenska armén 1650 och blev sedermera hovpredikant och biktfader hos änkedrottning Maria Eleonora. Kaplan i Tyska församlingen i Stockholm 1655 24.7. Andre pastor *ibid.* 1666 1.7. Pastor primarius *ibid.* 1677 27.11.

Gift i Tyska församlingen 1655 25.9 med *Barbara Scherl*, född okänt var och när, död 1686 före 24.4, begr. i Tyska församlingen 1686 20.5, dotter av kungl. musicus *Ambrosius Scherl* och hans hustru *N. N.*

Barn: *Elisabeth*, döpt i Tyska församlingen 1656 13.12, begr. i Nikolai 1657 27.8.

*Elisabeth*, döpt i Tyska församlingen 1658 14.7, död *ibid.* 1709 3.4. Gift i Nikolai 1678 3.9 med andre pastorn i Tyska församlingen, sist pastor primarius *ibid.* nr 11 *Egidius Strauch*, född i Brettin i Sachsen 1647 25.3, död 1709 11.5.

*Christopher Dieterich*, född 1660 4.2, döpt i Tyska församlingen 1660 9.2, begr. *ibid.* 1660 16.3.

*Margareta Charitas*, döpt i Tyska församlingen 1662 7.10, död på Mälby i Adelsö 1727 27.2. Gift i Tyska församlingen 1681 17.5 med med. dr *Johann Martin Ziervogel*, sist livmedikus och adlad 1698 26.11 *Rothlöben*, född i Tyska församlingen 1657 14.3, död i Reval 1701 25.2.

*Anna Rosina*, döpt i Tyska församlingen 1664 18.5, begr. i Nikolai 1674 15.12.

*Christopher Dieterich*, döpt i Tyska församlingen 1668 21.9, begr. i Nikolai 1668 25.9.

Bezelius var ägare till huset nuvarande kvarteret Latona nr 5, Västerlånggatan 67, som han inköpt 1672 26.8 samt till ett trähus å Södermalm, å vilket han erhöll fastebrev 1659 19.9. — Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

10. JOHANN HEINRICH GERTH 1690—1696.

Född i Frankfurt am Main, okänt när. Död i Stockholm 1696 13.5. Härkomst okänd. Studier och prästvigning okända.

Kom 1672 till Sverige och blev hovpredikant hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Änkedrottningens överhovpredikant och biktfader 1673. Teol. dr i Uppsala 1675 1.10. Biskop över Estland 1684, men hade 1685 15.7 ännu ej tillträtt tjänsten. Kyrkoherde i Tyska församlingen i Stockholm 1689 24.12, därest han avstode från biskopstjänsten. Genom kungl. brev 1690 4.1 fick han tillstånd att till våren samma år behålla bägge tjänsterna, men skulle då, när sjön blev öppen, bestämma sig för vilken tjänst han ville behålla. Han kom dock att behålla bägge tjänsterna och blev tillika 1691 13.10 biskop över staden Reval. Han kvarbodde i Stockholm, försummade sina biskopstjänster och besökte Estland endast en gång. Från biskopstjänsterna avgick han 1693 i början av året, före 21.5, då kungl. maj:t förordnade om nytt val.

Gift i Hovförsamlingen 1689 5.12 med kammarjungfrun, sedermera kammarfrun hos änkedrottningen, *Brigitta Dorothea Brask*, född okänt var och när, död 1705, själarिंगning i Nikolai 1705 24.4, härkomst okänd.

Barn: *Johann Heinrich*, född i S:t Johannis i Fellin, Estland, okänt när, död i Kusal i Estland 1734 18.4. Pastor i Kusal.

Gerth tog aldrig inträde som assessor i Stockholms stads konsistorium, till vilket han synes ha stått i ett visst motsatsförhållande. Andre pastorn i församlingen, *Ægidius Strauch*, var däremot assessor i konsistorium. — Gerths porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

11. ÆGIDIUS STRAUCH 1696—1709.

Född i Brettin i Sachsen 1647 25.3. Död 1709 11.5, själarिंगning i Tyska församlingen och i Nikolai 1709 18.5, begr. i Storkyrkan 1709 13.6. Son av pastorn i Brettin, sist pastorn vid S:ta Anna i Dresden mag. *Samuel Strauch* och hans hustru *Magdalena Dauth*.

Student i Wittenberg 1667 21.4. Mag. ibid. 1669. Studerade sedan i Danzig, Königsberg och Greifswald. Prästvigd okänt var och när. Huspredikant hos fältmarskalken greve Carl Gustaf Wrangel 1675. Prost i Wolgast 1676 25.9, men tilltr. ej utan blev huspredikant hos fältmarskalken

och generalguvernören friherre Fabian von Fersen i Malmö. Andre pastor vid Tyska församlingen i Stockholm 1678 8.1, tilltr. 1678 27.1 och intog 1678 13.2 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Pastor primarius i Tyska församlingen 1696 27.5.

Gift i Nikolai 1678 3.9 med *Elisabeth Bezelius*, döpt i Tyska församlingen 1658 14.7, död ibid. 1709 3.4, begr. i faderns grav i Storkyrkan, dotter av andre pastorn, sist pastor primarius i Tyska församlingen mag. *Christopher Bezelius* och hans hustru *Barbara Scherl*.

Barn: *Anna Barbara*, döpt i Tyska församlingen 1679 31.7, begr. i Katarina 1749 23.6.

Gift 1:0 i Tyska församlingen 1696 28.4 med hovapotekaren *Samuel Ziervogel*, döpt i Tyska församlingen 1669 22.12, död i Moskva 1721 24.12 och 2:0 1724 17.11, okänt var, med rådmannen, sist byggnings- och ämbetsborgmästaren i Stockholm *Joel von Brehmer* i hans andra gifte, född i Stockholm 1680 7.4, okänt var, död 1751 16.1, begr. i Katarina kyrka.

*Elisabeth Charitas*, döpt i Tyska församlingen 1680 2.7, död 1721 5.3, själarिंगning i Nikolai 1721 6.3. Gift 1:0 i Tyska församlingen 1699 25.4 med ingenjörkaptenen i Fortifikationskontoret *David Gerdes*, död 1699, ringning i Tyska församlingen 19.11 och 2:0 i Tyska församlingen 1710 23.10 med kommissarien vid Generalpostkontoret *Erik Esseen* i hans andra gifte, född 1662, troligen i Sala, begr. i Tyska församlingen 1742 12.10.

*Christopher*, döpt i Tyska församlingen 1682 13.8, död i pesten 1710, själarिंगning i Nikolai 3.10. Notarie i Hovkonsistorium.

*Samuel*, döpt i Tyska församlingen 1685 27.1, död 1708, okänt var och när. Auditör.

*Johannes*, döpt i Tyska församlingen 1686 25.10, död ibid. 1687 19.2, begr. i Storkyrkan.

*Agidius*, döpt i Tyska församlingen 1688 16.7, död ibid. 1688 2.8, begr. i Storkyrkan.

*Carl Gustav*, döpt i Tyska församlingen 1691 23.12, död i Dresden 1760 26.12. Borgmästare i Dresden.

*Christina Magdalena*, döpt i Tyska församlingen 1694 10.10, död i Katarina 1754 5.1. Gift i Tyska församlingen 1713 18.6 med handelsmannen *Christopher Scharenberg*, döpt i Tyska församlingen 1687 18.1, begr. ibid. 1726 17.5.

*Augustus*, döpt i Tyska församlingen 1696 5.8, död 1696, ringning i Tyska församlingen 13.9.

*Euphrosina*, döpt i Tyska församlingen 1698 3.6, död 1737 9.11, okänt var. Gift 1714 22.6, okänt var, med Apellationsrath i Dresden *Paul Christopher Schröter*, född och död okänt var och när.

*Anna Magdalena*, döpt i Tyska församlingen 1701 23.4, död 1732 9.4, begr. i Norrköping, Olai 1732 13.4. Gift 1718 1.5, okänt var, med handelsmannen i Norrköping, brukspatronen *Hans Lindstedt*, född och död okänt var och när.<sup>1</sup>

Strauch var stor fastighetsägare i Stockholm. Han fick 1689 2.11 fastebrev å svärfaderns hus, nuvarande kvarteret Latona nr 5, Västerlånggatan 67. Hälften i huset hade han fått med sin hustru, hälften hade han

<sup>1</sup> Hans föräldrar voro bosatta i Lindesberg. Pastorsämbetet i Lindesberg har ej kunnat påträffa honom i C, Lindesberg har dispens från att leverera kyrkoarkivet till landsarkiv.

köpt av sin svåger Martin Ziervogel. Vidare köpte han 1691 8.9 nuvarande kvarteret Latona nr 7, Västerlånggatan 71 och slutligen 1698 14.10 nuvarande kvarteret Echo nr 1, Stortorget 20. — Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

Såsom pastor primarius hade Strauch åtskilliga vedervärdigheter att utstå genom andre pastor Leibnitz uppförande, se denne.

## 12. THIMOTHEUS LÜTKEMANN 1710—1734.

Född i Malchin i Mecklenburg 1671, okänt när. Död i Stralsund 1738 15.10. Son av pastorn i Malchin *Samuel Lütke mann* och hans hustru *Margarete Bochel*.

Student i Rostock 1688 och sedan i Wittenberg, Helmstädt samt i Greifswald 1694 14.11. Mag. ibid. 1694 och därefter docent i filosofi i Rostock. Prästvigd okänt var och när. Pastor i Malchin 1698 och i Tönningen 1699. Hovpredikant hos hertiginnan Hedvig Sofia av Holstein-Gottorp 1704 och tillika assessor i Överkonsistorium i Gottorp. Andre pastor i Tyska församlingen i Stockholm 1706 26.6, tilltr. i januari 1707, men intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium först 1707 27.11 emedan han först ville förkovra sig i svenska språket. Pastor primarius i Tyska församlingen 1710 20.1 och intog 1710 9.9 sin nya plats som assessor i konsistorium. Teol. dr i Greifswald 1730 15.12. Överhovpredikant hos konungen 1731. Generalsuperintendent över svenska Pommern och Rügen samt teol. professor och prokansler i Greifswald 1733 20.2. Tog 1634 25.9 avsked i Stockholms stads konsistorium för att tillträda sin nya tjänst. — Preses vid prästmötet i Uppsala 1725.

Gift 1:0 okänt var och när med *Magdalena Salome Zeller*, född okänt var och när, död i Gottorp 1706 16.2, härkomst okänd. — 2:0 okänt var och när med *Ida Augusta Wedderkopp*, född och död okänt var och när, dotter av pastor primarius i Kiel *Magnus Wedderkopp* och hans hustru *N. N.*

Barn: 1. *Magdalena*, född och död okänt var och när, död ung.

1. *Samuel*, född och död okänt var och när, död ung.

2. *Hedvig Fredrika*, född och död okänt var och när, död ung.

2. *Ida Augusta*, döpt i Tyska församlingen 1707 17.6, död okänt var och när. Gift okänt var och när före 1748 24.9 med professorn, sist generalsuperintendenten dr *Lorentz Stentzler*, född okänt var och när, död 1778 18.2, okänt var.

2. *Hedvig Ulrika*, född och död okänt var och när.<sup>1</sup> Gift okänt var och när före 1748 24.9 med professorn i Greifswald *Georg Wilhelm Overkampff*, född och död okänt var och när.

2. *Carl Friedrich*, döpt i Tyska församlingen 1709 28.9, troligen det barn, som begr. i Nikolai 1709 26.11.

2. *Samuel Benedictus*, döpt i Tyska församlingen 1711 10.6, död i Klara 1748 24.9. Kungl. sekreterare.

<sup>1</sup> Ej funnen i Tyska församlingens C.



2. *Margareta Dorothea*, döpt i Tyska församlingen 1712 19.5, död okänt var och när, levde ogift 1748 24.9.
2. *Maria Amalia*, döpt i Tyska församlingen 1714 31.5, död okänt var och när. Gift 1742, okänt var och när, med professorn i Greifswald jur. dr *Christian Nettelblatt*, adlad av kejsaren 1746 *von Nettelbla* och riksfriherre 1762, född i Stockholm 1696 26.10, död i Wetzlar 1775 20.8.
2. *Gabriel Thimotheus*, döpt i Tyska församlingen 1718 12.3, död i Visby 1795 20.3. Biskop i Visby.

Lütke mann dömdes 1724 6.7 av Svea hovrätt till suspension på ett halvt år samt att böta 200 daler silvermynt till Katarina kyrka för olaga vigsel och i ett fall för utfärdande av attest, som medfört olaga vigsel. Dessutom dömdes han till böter för oanständig utlåtelse mot advokatfiskalen. Hovrätten sköt 1724 11.9 saken till kungl. maj:t. Saken har ej vidare kunnat påträffas. — Lütke manns porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

### 13. JOHANN GOLITZ 1734—1738.

Född i Stettin 1677 24.8. Död 1738 12.12, ringning i Tyska församlingen 1738 13.12. Härkomst okänd.

Hans studier och prästvigning äro okända, men han var mag. Archidiaconus vid S:t Nicolai i Stettin 1703. Andre pastor i Tyska församlingen 1721 17.11, tilltr. 1722 och intog 1722 7.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Greifswald 1730 15.12. Pastor primarius i Tyska församlingen 1734 2.8.

Gift i Stettin 1703, okänt när, med *Johanna Elisabeth Matthei*, född okänt var och när, död 1719, troligen i Stettin, okänt när, härkomst okänd.

Barn: *Johanna Christiana*, född 1712 18.6, troligen i Stettin, död i Tyska församlingen 1800 9.10. Gift i Tyska församlingen 1735 23.10 med andre pastorn i Tyska församlingen, sist pastor primarius ibid. nr 14 mag. *Andreas Murray* i hans andra gifte.

*Johanna Rakel*, född cirka 1715, troligen i Stettin, död 1775 31.3, begr. i Tyska församlingen 1775 5.4.

*Johanna Charlotta*, född cirka 1716, troligen i Stettin, död 1781 17.8, begr. i Tyska församlingen 1781 19.8. Gift i Tyska församlingen 1744 2.2 med grosshandlaren *David Gottlieb Wagner*, född cirka 1702, död 1788 21.11, begr. i Tyska församlingen 1788 24.11.

*Johann Nathanael*, död 1756 1.5, begr. i Tyska församlingen 1756 5.5. Kallas i F endast herr.

Golitz fick Kristi himmelfärdsdag 1735 slag på predikstolen, men levde ända till slutet av 1738. — Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

### 14. ANDREAS MURRAY 1738—1771.

Född i Memel 1695 9.8. Död 1771 26.11, begr. i Tyska församlingen 1771 5.12, i Jakobs kyrka. Son av jordägaren *Johann Murray* och hans hustru *Anna Murray*.

Student i Königsberg 1710 och i Jena 1715. Mag. ibid. 1717. Prästvigd okänt var och när. Pastor vid adliga jungfruklostret i Haddeby vid Gottorp 1725. Andre pastor i Tyska församlingen i Stockholm 1734 9.12, introducerades 1735 25.3 och intog 1735 26.3 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Pastor primarius i Tyska församlingen 1738 efter svärfadern. Teol. dr i Uppsala 1752 15.6.

Gift 1:o okänt var och när med *Leva Catharina Stricker*, född 1703 26.11, okänt var, död 1731, okänt var, dotter av hovrådet vid hertiglaga Eutinska hovet *Otto Stricker* och hans hustru *N. N.* — 2:o i Tyska församlingen 1735 23.10 med *Johanna Christina Golitz*, född 1712 18.6, troligen i Stettin, död i Tyska församlingen 1800 9.10, dotter av archidiakonus i Stettin, sist pastor primarius i Tyska församlingen nr 13 *Johann Golitz* och hans hustru *Johanna Elisabeth Matthei*.

Barn: 1. *Johann Philip*, född 1726 30.7, okänt var, död i Göttingen 1776 12.1. Professor i Göttingen.

1. *Margareta Dorothea*, född 1727 23.11, okänt var, död på Vällinge i Botkyrka 1815 14.3, ringning i Jakob 18.3. Gift i Tyska församlingen 1755 10.4 med grosshandlaren *David Müller*, född 1702 9.9, död i Tyska församlingen 1769 14.2.

1. *Wilhelm Detlef*, född 1729 13.6, okänt var, begr. i Tyska församlingen 1736 8.10.

1. *Balthasar Otto*, född 1730 4.2, okänt var, död 1744, okänt var och när.<sup>1</sup>

1. *Anna Maria*, född 1731 25.8, okänt var, död 1744 15.5, begr. i Tyska församlingen 1744 18.5.

2. *Johanna Catharina*, döpt i Tyska församlingen 1737 8.2, död 1739 19.5, okänt var.<sup>1</sup>

2. *Christiana Elisabeth*, döpt i Tyska församlingen 1738 25.9, död i Jakob 1813 1.12.

2. *Johannes Andreas*, döpt i Tyska församlingen 1740 29.1, död i Göttingen 1792 22.5. Medicine professor i Göttingen.

2. *Johann David*, döpt i Tyska församlingen 1742 24.6, död 1743 11.1, okänt var.<sup>1</sup>

2. *Catharina Maria*, döpt i Tyska församlingen 1744 13.8, död 1744, okänt var och när.<sup>1</sup>

2. *Gustaf*, döpt i Tyska församlingen 1747 19.3, död i Västerås 1825 4.5. Kyrkoherde i Jakob och Johannes 1782—1801 nr 12, i Nikolai 1801—1813 nr 38, sist biskop i Västerås.

2. *Johanna Margareta*, döpt i Tyska församlingen 1749 8.2, död 1789 13.4.<sup>2</sup>

2. *Adolf*, döpt i Tyska församlingen 1751 4.2, död i Uppsala 1803 5.5. Anatomie och kirurgie professor i Uppsala, konungens förste livmedikus.

Murray tillhörde en gren av den skotska familjen Murray, som på 1600-talet utvandrat till Tyskland. — Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

<sup>1</sup> Tyska församlingens F börjar 1747.

<sup>2</sup> Enligt dödlista död i Lavéns hus vid Järntorget. Ej införd i varken Tyska församlingens eller Nikolai F.

15. SAMUEL WILCKE 1773.

Född i Greifenberg i Pommern 1704 11.8. Död 1773 19.10, begr. i Tyska församlingen 1773 24.10. Härkomst okänd.

Studier okända. Prästvigd 1727, okänt var och när, till huspredikant hos presidenten i Wismarska tribunalet greve Johan Lillienstedt. Diaconus vid S:t Jürgen i Wismar 1729. Andre pastor i Tyska församlingen i Stockholm 1739 21.5 och intog 1739 22.8 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Lund 1768 25.6. Pastor primarius i Tyska församlingen 1773.

Gift okänt var och när med *Anna Scheele*, född i Kolberg cirka 1701, begr. i Tyska församlingen 1767 8.5, härkomst okänd.

Barn: *Johan Carl*, född i Wismar 1732 6.9, död i Tyska församlingen 1796 18.4. Professor, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

*Samuel Gustaf*, född i Wismar 1736, okänt när, död okänt var och när. Pastor på Rügen.

*Henrik Christian Daniel*, född i Wismar 1739 29.4, död i Norrköping 1788 26.2<sup>1</sup>. Stadsfysicus i Norrköping.

*Charlotta Gertrud*, döpt i Tyska församlingen 1740 3.7, död ibid. 1794 21.12. Gift i Tyska församlingen 1776 6.10 med apotekaren på apoteket Svan i Stockholm *Friedrich David Görge* i hans första gifte, född i Wismar 1741 16.1, död i Tyska församlingen 1818 4.2.

*Martin David*, döpt i Tyska församlingen 1741 30.9, död okänt var och när, troligen död före fadern.

*Heinrich Nathanael*, döpt i Tyska församlingen 1743 6.6, begr. ibid. 1748 6.1.

Wilckes porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

16. CHRISTOPHER WILHELM LÜDEKE 1774—1805.

Född i Schönberg, Kreis Osterberg i Brandenburg, 1737 3.3. Död i Tyska församlingen 1805 21.6. Son av amtmannen på de Schönbergska och Falkenbergiska godsens *Johann Lüdeke* och hans hustru *Anna Dorothea Krantz*.

Student i Halle, okänt när. Erhöll 1758 kallelse att bli pastor vid evangelisk-lutherska församlingen i Smyrna och anträdde resan dit i november 1758. Prästvigd i Augsburg 1758 11.12 och fortsatte i början av 1759 resan över Trient, Venedig, Bologna och Florens till Livorno, varefter han 1759 19.3 inskeppade sig och anlände till Smyrna 1759 19.4, där han tre dagar senare höll sin första predikan. Reste 1761 till Konstantinopel, där han stannade i sju månader och förrättade evangelisk gudstjänst. På återvägen till Smyrna led han i början av 1762 skeppsbrott två gånger. Han kvarstannade i Smyrna till 1768, då han efter att påskdagen ha installerat sin efterträdare, den 30 april avreste över Frankrike, Schweiz och Tyskland till

<sup>1</sup> Ej funnen i någon F i Norrköping.

Köpenhamn. Pastor i S:ta Catharina i Magdeburg 1769. Andre pastor i Tyska församlingen i Stockholm 1773 17.2, intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium 1773 6.7 och installerades 1773 20.7. Pastor primarius i Tyska församlingen 1774 21.6. Teol. dr i Tübingen 1776. Ledamot av Ecklesiastikkommittén 1793. — Å förslag till generalsuperintendent i Pommern 1789.

Gift i Magdeburg 1769 25.4 med *Elisabeth Sofia Hohleisen*, född i Augsburg 1743 14.12, död i Tyska församlingen 1826 27.12, dotter av pastorn vid Barfüsserkirche i Augsburg mag. *Gottfried Hohleisen* och hans hustru *Johanna Sofia Urlsperger*.

Barn: *Jacobina Johanna Maria*, född i S:ta Catharina i Magdeburg 1770 12.11, begr. i Tyska församlingen 1790 20.4.

*Johann Anton August*, född i S:ta Catharina i Magdeburg 1772 24.8, död i Tyska församlingen 1838 26.12. Kyrkoherde i Tyska församlingen nr 18.

Kungl. maj:t beviljade 1805 24.7 ett extra nådår för änkan. Lüdekes porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

#### 17. HERMANN WILHELM HACHENBURG 1808—1817.

Född i Lübeck 1752 24.9. Död i Bromma 1817 17.7, bokf. även i Tyska församlingen. Son av handlanden *N. N. Hachenburg* och hans hustru *N. N.*

Student i Köpenhamn 1773 och sedermera i Göttingen. Prästvigd 1773, okänt var och när. Pastor i Münden i Hannover 1776 16.12. Andre pastor i Tyska församlingen i Stockholm 1782 31.1, tilltr. 1782 1.5 och intog 1782 16.7 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ordinarie kungl. hovpredikant 1795 2.11 och intog 1796 1.7 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. Tillika kyrkoherde i Bromma 1801 17.6. Pastor primarius i Tyska församlingen 1807 20.12 med bibehållande av Bromma såsom prebende, tilltr. 1808 1.5, men intog redan 1808 19.1 sin nya plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ordenskaplan 1809 3.7.

Gift okänt var och när med *Sophia Dorothea Melusina Baring*, född 1763, okänt var och när, död i Tyska församlingen 1827 13.2, härkomst okänd.

Barn: *Anna Sophia Margaretha Wilhelmina*, född i Tyska församlingen 1782 9.8, begr. ibid. 1783 5.3.

*Elisabeth Dorothea Wilhelmina*, född i Tyska församlingen 1784 10.4, död ibid. 1845 31.8.

*Charlotta Juliana Sophia*, född i Tyska församlingen 1787 29.8, död ibid. 1859 6.4. Gift i Tyska församlingen 1808 14.2 med sidenfabrikören *Carl Abraham Benckert*, född i Maria Magdalena 1785 15.6, död i Tyska församlingen 1831 13.6.

*Carl Gustaf Friedrich*, född i Tyska församlingen 1790 11.1, begr. ibid. 1790 23.4.

*Augusta Friederike*, född i Tyska församlingen 1792 4.5, död ibid. 1794 21.9.

*Friederike Augusta Jacobine*, född i Tyska församlingen 1799 29.6, död i Sigtuna 1873 6.6. Gift i Sigtuna 1833 8.4 med timmermannen och borgaren, sist gårdsägaren *Lars Norgren*, född i Alvkarleby 1798 19.4, död i Sigtuna 1875 3.12. — Norgren var en tid rådman i Sigtuna.

*Carl Wilhelm Theodor*, född i Tyska församlingen 1800 13.8, död ibid. 1800 27.9.

Kungl. maj:t beviljade 1817 29.11 ett extra nådår för änkan och två oförsörjda döttrar.

#### 18. JOHANN ANTON AUGUST LÜDEKE 1818—1838.

Född i S:ta Catharina i Magdeburg 1772 24.8. Död i Tyska församlingen 1838 26.12. Son av pastorin vid S:ta Catharina i Magdeburg, sist pastor primarius i Tyska församlingen nr 16 *Christopher Wilhelm Lüdeke* och hans hustru *Elisabeth Sofia Hohleisen*.

Student i Uppsala 1788 11.7 (Sthlm). Student i Göttingen i juni 1791. Mag. ibid. 1798 19.9. Prästvigd i Uppsala 1799 24.12 till pastorsadjunkt i Tyska församlingen i Stockholm. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1801 17.6. Pastorex. i Uppsala 1802 7.4. Kyrkoherde i Hedvigs tyska församling i Norrköping 1802 4.6, tilltr. genast. Andre pastor i Tyska församlingen i Stockholm 1807 20.12, tilltr. 1808 1.5 och intog 1808 11.7 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Tyska församlingen 1817, tilltr. 1818 1.5. Teol. dr i Uppsala 1818 15.10. — Kallad 1805 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena.

Gift i Norrköping, Hedvig 1825 8.3 med *Gustava Carolina Wadström*, född i Norrköping, Hedvig 1780 1.10, död i Tyska församlingen 1834 1.2, dotter av handelsmannen, sedermera rådmannen *Per Gustaf Wadström* och hans hustru *Ulrika Magdalena Linroth* samt faster till komministern i Klara serie II nr 22 *Carl Bernhard Filonegros Wadström*.

Barnlös.

En av de mest noggranna forskarna i Stockholms historia har Lüdeke särskilt i *Dissertatio historica de ecclesia teutonica et templo S:tæ Gertrudis Stockholmiensi*, Uppsala 1791, och i *Denkmal der Wiedereröffnung der deutschen Kirche in Stockholm*, Stockholm 1823, framlagt bestående resultat av sina forskningar. — Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

#### 19. JOHANNES ROHTLIEB 1839—1875.

Född i Harburg 1807 17.12. Död i Tyska församlingen 1881 11.4. Son av skolläraren *Bernhard Conrad Rohthlieb* och hans hustru *Anna Elisabeth Steiner*.

Student i Halle 1828 och i Greifswald 1830. Examinerad för prästämberet inför konsistorium i Hamburg 1832 emottog han kort därefter kallelse från Tyska församlingen i Stockholm att avlägga predikoprov.

Prästvigd i Hamburg i april 1833 sedan han blivit vald till predikant vid Holländska reformerta församlingen i Stockholm, emedan kungl. maj:t ej medgav Tyska församlingen att ånyo ha tvenne kyrkoherdar. Vice pastor i Tyska församlingen 1839 3.1. Kyrkoherde ibid. 1839 22.3, tilltr. 1839 1.5 och intog 1839 7.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Teol. dr i Giessen i oktober 1859. På egen begäran avsked 1875 17.9 från 1875 1.10 från kyrkoherdetjänsten, sedan han drabbats av ett slaganfall, men fick samtidigt tillstånd att kvarstå i prästämbetet. L. N. O. 1853, R. Carl XIII O. 1861. — Kallad 1857 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde.

Gift i Hamburg 1835 20.9, bokf. i Tyska församlingen i Stockholm, med *Charlotte Friederike Juliane Phillipine Döhn*, född i Sagard på Rügen 1814 27.7, död i Tyska församlingen 1898 20.3, dotter av arrendatorn *Julius Christopher Döhn* och hans hustru *N. N.*

Barn: *Molly Elisabeth Catharina*, född i Tyska församlingen 1836 11.7, död ibid. 1914 14.2. Lärarinna.

*Edward Bernhard*, född i Tyska församlingen 1838 20.4, död ibid. 1838 30.7.

*Axel Johannes*, född i Tyska församlingen 1839 5.9, död ibid. 1891 16.12. Affärsman.

*Gertrud Charlotta*, född i Tyska församlingen 1842 18.11, död i Johannes 1931 13.5. Gift i Tyska församlingen 1867 14.11 med bataljonsläkaren vid Bohusläns regemente, sist regementsläkaren vid Göta artilleri med. lic. *Carl Ferdinand Ericson*, född i Kristianstad 1838 27.4, död i Göteborg, Garnisonsförsamlingen 1893 7.2.

*Bertha Johanna*, född i Tyska församlingen 1845 10.4, död ibid. 1875 25.4.

*Agnes Maria*, född i Tyska församlingen 1846 25.5, död i Hedvig Eleonora 1896 8.12. Gift i Tyska församlingen 1867 5.12 med kungl. boktryckaren *Gustaf (Gösta) Leonard Laurin*, född i Maria Magdalena 1836 1.3, död i Nervi i Italien 1879 9.1.

*Clara Juliana*, född i Tyska församlingen 1847 28.8, död i Oscar 1933 7.3. Gift i Tyska församlingen 1868 25.11 med häradshövdingen *Otto Hjalmar Claesson*, född i Kristianstad 1836 17.7, död i Stockholm 1915 17.1, bokf. i Leksand.

*Bernhard Herman*, född i Tyska församlingen 1850 21.7, död i Engelbrekt 1927 1.6. Revisionssekreterare, häradshövding i Stockholms läns västra domsaga.

Rohtliebs porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

## 20. RUDOLPH ALEXANDER KITTAN 1876—1883.

Född i Priessnitz i Sachsen 1839 1.11. Död okänt var och när. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända. Var pastor i Neukirchen i konungariket Sachsen då han 1876 29.7 utnämndes till kyrkoherde i Tyska församlingen i Stockholm. Tilltr. 1876 1.10 och intog 1876 14.11 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kungl. hovpredikant 1883

7.3. Superintendent över stiftet Königsee i Schwartzburg-Rudolstadt och Kirchenrath (ledamot av landets kyrkostyrelse) 1883, tilltr. 1883 1.10.

Gift okänt var och när med *Anna Charlotta Weber*, född i Gera i Reuss 1846 16.6, död okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: *Frida Charlotta*, född i Theuma i Sachsen 1869 22.3.

*Elisabeth*, född i Neukirchen 1870 16.6.

*Anna Elise*, född i Neukirchen 1871 29.9.

*Rudolph Friedrich*, född i Neukirchen 1874 13.6.

Kittans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

21. JOHANN PAUL KAISER 1884—1890.

Född i Züllichau 1852 19.12. Död okänt var och när. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända. Pastor i Sagan, okänt när. Kyrkoherde i Tyska församlingen i Stockholm 1884 10.7, tilltr. 1884 1.10 och intog 1884 7.10 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Pastor vid S:t Matthäi i Leipzig 1889, tilltr. 1890 1.10.

Gift okänt var och när med *Maria Offelsmeyer*, född 1858 15.9, okänt var, död okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: *Friedrich Wilhelm Johannes*, född 1881 13.2, okänt var.

*Florentine Eva Dorothea*, född 1884 23.4, okänt var.

*Maria Christina Astrid*, född i Tyska församlingen 1889 13.7.

Kaisers porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

22. GEORG FRIEDRICH STERZEL 1890—1921.

Född i Annaberg i konungariket Sachsen 1858 21.12. Död i Tyska församlingen 1921 16.12. Son av läraren vid Realschule mit Progymnasium i Annaberg, sist pastorn i Kühren *Julius Friedrich Sterzel* och hans hustru *Marie Christine Langoehr*.

Student i Leipzig våren 1878. Examen pro candidatura theologiæ 1881. Prästvigd i Paris 1881 20.11. Vice pastor vid Église des Billettes i Paris 1881. Pastorallex. i Dresden 1883. Diaconus vid S:t Afra i Meissen 1883. Dr phil. 1886 22.8. Diaconus vid S:t Jacob i Chemnitz 1887. Kyrkoherde i Tyska församlingen i Stockholm 1890 12.9, tilltr. 1890 1.10 och intog 1890 7.10 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. L. N. O. 1901. R. Pr. R. Ö. O. 4 kl. 1908.

Gift i Kühren i Sachsen 1884 15.7 med *Olga Emilie Radunski*, född i S:t Petersburg 1864 10.11, död i Tyska församlingen 1934 27.2, dotter av godsägaren *Christian Ossipovitch Radunski* och hans hustru *Sophie Nembhardt Lobé*.

Barn: *Christiane (Chrissy) Marie*, född i Meissen 1887 4.3. Översättarinna. Gift i Tyska församlingen 1907 12.8, skilsmässa 1923 28.2 med prokuristen, seder-

mera direktören *Gustaf Oscar Johansson* i hans första gifte, född i Tyresö 1882 8.12.— Återtog 1935 flicknamnet *Sterzel*.  
*Friedrich (Fritz) Julius Christian*, född i Chemnitz 1890 21.1. Justitieråd.

Sterzels porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

### 23. CARL EMIL WILHELM OHLY 1923—1944.

Född i Höchst am Main i Nassau 1885 8.6. Död i Tyska församlingen 1944 22.11. Son av pastorn i Höchst am Main, sist biskopen i Wiesbaden *Carl Julius Wilhelm Theodor Ohly* och hans hustru *Anna Pauline Emilie (Emmy) Muthmann*.

Student i Berlin 1903, i Greifswald 1904 och i Basel 1905. Teol. kand. i Berlin 1908 10.11. Vid Predigerseminar Domkandidatenstift i Berlin 1911 1.1—31.12. Prästvigd i Berlin 1912 17.3. Pastorsadjunkt i Frankfurt an der Oder 1912 1.4—31.7. Missionsinspektör i Bremen 1912 15.9—1917 28.2. Vice pastor i Tyska församlingen i Stockholm 1917 16.4—31.8. Biträdande vice pastor ibid. 1917 1.12. Vice pastor ibid. 1918 16.3—27.3. Tjänstledig 1918 1.6—30.6. Vice pastor ibid. 1918 24.8—30.9 och 1919 19.6—31.7. Svensk medborgare 1919 29.8. Tjänstledig 1919 11.8—11.9 och 1921 30.5—8.7. Vice pastor i Tyska församlingen 1921 9.7—11.9, 1921 6.12—1922 9.7, 1922 29.7—17.8 och 2.9—21.11 samt 1922 2.12—1923 31.3. Kyrkoherde ibid. 1922 23.4, tilltr. 1923 1.4 och intog 1923 10.4 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. L. N. O. 1937.

Gift i Botkyrka 1912 21.8 med *Ingeborg Maria Elisabeth Westerström*, född i Solna 1891 3.5, dotter av godsägaren *Konstans Westerström* och hans hustru *Emilia Charlotta Norman*.

Barn: *Carl Konstans Emil*, född i Bremen 1913 27.8. Kapten vid Svea livgarde.

*Birgit Emilia Maria*, född i Bremen 1915 2.4. Lektuguinspektris hos "H. S. B." i Stockholm.

*Ebba Ingeborg Margareta*, född i Botkyrka 1918 4.2. Sjuksköterska.

*Carl Harald Arthur Wilhelm*, född i Tyska församlingen 1923 1.7. Fil. stud.

Kyrkoherde Ohly drabbades 1944 22.11 på pastorsexpeditionen av en hjärtattack och avled under färd till sjukhus. — Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

## Kaplaner

Kaplanen erhöll 1666 lika lön och tjänst med kyrkoherden och fick titeln pastor secundus.



1. CASPER STAPELIUS 1587—1601.

Född okänt var och när. Död i Stockholm 1601 12.2. Härkomst okänd. Studier och prästvigning okända. Kom till Stockholm från Lübeck. Han hade i juni 1586 kallats av en del av Tyska församlingens medlemmar och blev möjligen utnämnd 1586 5.12, då kungl. maj:t skrev till herr Gustaf Banér om den tyske prästen Casparus Stapelius, som skulle bliva predikant i Tyska kyrkan i Stockholm. Han torde ha tillträtt 1587. Var närvarande vid Uppsala möte 1593.

Gift med *Catharina N. N.*, som efterlevde.

Barn: *Anna*, levde 1602 24.4, då hon var vittne i rådhusrätten.

Stapelius var 1596 i tvist med Stockholms stads konsistorium, som 1596 4.5 med honom uppsade broderskapet i Christo.

2. JOHANN ERNST TOPFER 1606—1607.

Född i Thüringen, okänt när. Död okänt var och när. Härkomst okänd. Studier och prästvigning okända. Var fältpräst då han kallades till kaplan i Tyska församlingen och tillträdde vid påsktiden 1606. Han råkade emellertid i onåd hos kungl. maj:t på grund av att han olagligt vigte en av drottningens kammarjungfrur och måste avgå inom ett år.

Om han varit gift är okänt.

3. JOACHIM SEILERUS 1607—1615.

Född okänt var och när. Död i Stockholm 1616 eller 1617, levde 1616 7.10. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända, men han var möjligen magister. Kallades 1607 29.9 från Rostock till Tyska församlingen och ankom 1607 11.11. Ett långt ifrån exemplariskt liv föranledde att han 1614 10.12 blev anklagad inför rådsturätten för lättfärdigt leverne, olaga vigsel och olaga dop. Saken sköts till domkapitlet i Uppsala, vars protokoll dock saknas för denna tid, så att målets utveckling ej kan följas. Han blev dock avsatt 1615. Hovpredikant hos drottningen åtminstone 1615—1616, men 1616 4.9 av Stockholms stads konsistorium priverad och ålagd att "packa sig hädan".

Gift i Nikolai 1615 27.8 med drottningens kammarjungfru *Maria N. N.*, född och död okänt var och när, härkomst okänd.

Barn: *Ett barn*, född och död tre dagar gammalt 1615.

*En son*, för vilken han 1616 7.10 begärde intyg av rådsturätten att han var äkta född.

Seilerus var avsatt såsom kaplan i Tyska församlingen före 1615 30.8, ty då nämnes han i Tänkeboken fordom predikant vid Tyska församlingen.

Vid sin vigsel kallas han drottningens hovpredikant. Han var 1615 flera gånger anklagad inför rådsturätten för spridande av skvaller och förtal, särskilt rörande kyrkoherden i Tyska församlingen Pezoldus. När han slutligen 1616 blev anklagad bl. a. för att utan föregående lysning och mot släktens vilja ha sammanvigt Conrad von Yxkull och Elisabeth Oxenstierna blev han priverad ex officio et beneficio. — Han ägde ett hus i Stockholm, som uppbjöds första gång 1616 7.10.

Rörande Seilerus' och kyrkoherde Pezoldus gemensamma dåliga leverne, se Pezoldus.

#### 4. PETRUS BECKER 1615—1623.

Född okänt var och när. Död i Stockholm 1623 före 28.7 i pesten. Härkomst okänd.

Studier okända, men var magister. Prästvigningen okänd. Kaplan i Tyska församlingen 1615, inkallad efter den avsatte Seilerus.

Gift okänt var och när med *Benedicta Danckwardt* i hennes första gifte, född okänt var och när, begr. i Nikolai 1652 4.3, dotter av borgmästaren i Nyköping *Joachim Danckwardt* och hans första hustru *Brita Olofsdotter* samt gift 20<sup>o</sup> 1625 söndagen efter trinitatis, okänt var, med kyrkoherden i Tyska församlingen nr 4 *Johannes Rothlöben*, född i Wittenberg 1593 4.8, död i Hadersleben 1649 22.3.

Troligen barnlös.

#### 5. DAVID MEISNER 1624—1630.

Född i Lübeck 1594 4.10. Död i Stockholm 1630 8.9, begr. 1630 10.9. Son av subrector vid Gymnasiet i Lübeck mag. *Georg Meisner* och hans hustru *Gertrud Schellenbergk*.

Studerade i nio år vid universiteten i Helmstädt, Rostock och Jena. Mag. i Rostock 1618. Prästvigd 1622 och pastor i Westenbrug. Kaplan i Tyska församlingen våren 1624, tilltr. 1624 9.5 och höll sin inträdespredikan torsdagen före pingst.

Gift 1622 8.7, troligen i Rostock, med *Elisabeth Kroll*, född och död okänt var och när, levde vid mannens död, dotter av borgaren i Rostock *Martin Kroll* och hans hustru *N. N.*

Barn: Hade fem döttrar av vilka tre döda före fadern. Följande äro kända:

*Elisabeth*, döpt i Nikolai 1624 14.11, död okänt var och när.

*Dorothea*, född okänt var och när, död i Stockholm 1625 27.7, begr. 1625 30.7.

Meisners arvingar ägde ett hus vid Själagårdsgatan, som uppbjöds första gång 1646 13.4. — Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

#### 6. JOANNES LINCK 1631—1633.

Född i Elbing, okänt när. Död okänt var och när. Härkomst okänd. Studier och prästvigning okända. Blev kaplan eller diaconus i Tyska

församlingen 1631 25.8 och avgick 1633 vid Michaelis tid på grund av tvister med kyrkoherde Rothlöben.

Om han varit gift är okänt.

Linck fordrade att anses ej såsom diaconus utan som kyrkoherdens vederlike och kom därigenom i tvist med denne. Tvisten föranledde ett par tryckta stridsskrifter. I sin likpredikan över Lincks efterträdare Weidling beskyller Rothlöben Linck för att i sina predikningar ha kastat stickord efter sina kolleger.

#### 7. JOHANNES WEIDLING 1634—1635.

Född i Erfurt 1603, okänt när. Död i Stockholm 1635 9.1, begr. i Nikolai 1635 14.1 i Henrik Lemmens' grav i Storkyrkan. Son av borgaren i Erfurt *Heinrich Weidling* och hans hustru *Anna Hecker*.

Mag. i Erfurt 1624. Prästvigd okänt var och när. Ordinarie professor i österländska språk samt e. o. teologie professor i Dorpat 1632, men lämnade sin befattning 1633 och begav sig till Stockholm, där han 1634 blev diaconus vid Tyska församlingen.

Gift i Reval 1634, kort före Michaelis tid, med *Dorothea Siegel* i hennes första gifte, född och död okänt var och när, dotter av borgaren i Reval *Martin Siegel* och hans hustru *N. N.* samt gift 2:o före 1659 med *N. N.*

Troligen barnlös.

På en resa till Riga led Weidling skeppsbrott och förlorade sina tillhörigheter och böcker och uppehöll sig därefter i Reval som lärare. Han kom där i konflikt med stadens prästerskap, vilket föranledde akademiska konsistoriet i Dorpat att uppskjuta hans kallelse till professor tills närmare upplysning inhämtats om hans lära och leverne. I Dorpat kom han i konflikt med studenterna, som klagade över dålig undervisning från hans sida, och då han blev anklagad för vissa försummelse lämnade han Dorpat och begav sig närmast till Reval. Genom bemedling av universitetets kansler Johan Skytte kom han sedan till Tyska församlingen i Stockholm, där han tjänstgjorde efter Linck. Enligt likpredikan blev han kallad till diaconus förra julen, alltså 1634, varför han dessförinnan torde ha tjänstgjort såsom vice kaplan. I Uppsala domkapitels protokoll 1635 29.7 säges han "icke varit i alla articulis fidei" överens med domkapitlet. Han kallas dock m. *Nicolaus Willing*, tydligen en felskrivning. Kyrkoherde Rothlöben var dock tydligen mycket nöjd med honom såsom medarbetare, vilket framgår av hans likpredikan.

Hans änka var 1659 omgift då hon begärde att utfå ett års lön vid universitetet i Dorpat.

8. HIERONYMUS HECHT 1635—1636.

Född i Kaufbeuern i Schwaben cirka 1587. Död i Stockholm 1636 19.5, begr. i Nikolai 1636 23.5. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända, men hade 1635 varit präst i tjugufyra år och i landsflykt i sju år. Enligt inskription å hans porträtt blev han prästvigd 1608. Med rekommendation daterad 1635 26.6 av superintendenten i Lübeck Nicolaus Hunnius ankom Hecht, eller som han även kallas, Lucius, till Stockholm och begärdes 1635 29.7 av Tyska församlingen till predikant. Uppsala domkapitel gav härtill sitt godkännande 1635 5.8, varpå han tillträdde kaplantjänsten.

Gift med N. N.

Barn: *Eva Elisabet*, född och död okänt var och när. Gift i Tyska församlingen 1645 6.3 med köpmannen *Hans Wessel*, född och död okänt var och när.

Hechts porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

9. JOHANN CHRISTOPHER HINGHER 1637—1638. Se kyrkoherdar nr 5.

10. JOHANN JACOB PFEIFFIUS 1639—1655. Se kyrkoherdar nr 6.

11. CHRISTOPHER BEZELIUS 1655—1666. Andre pastor 1666, pastor primarius 1677, se kyrkoherdar nr 9.

### Andre pastorer

1. CHRISTOPHER BEZELIUS 1666—1667. Pastor primarius 1677, se kyrkoherdar nr 9.

2. ÆGIDIUS STRAUCH 1678—1696. Pastor primarius 1696, se kyrkoherdar nr 11.

3. JOHANN JACOB LEIBNITZ 1696—1705.

Född i Nürnberg 1653 9.5. Död i Stockholm 1705, själarängning i Tyska församlingen och i Nikolai 1705 18.9, begr. i Katarina kyrka 1705 1.11. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända. Kaplan vid S:t Ægidius i Nürnberg 1679. Pastor vid Sebalduskyrkan ibid. 1683 21.11, men blev avsatt från denna tjänst.<sup>1</sup> Pastor och superintendent i Esslingen i Schwaben 1689, men

<sup>1</sup> Enligt Magistratens i Nürnberg brev till Stockholms stads konsistorium. Själv uppgav han att han avgått på egen begäran.

lämnade på grund av stridigheter denna tjänst. Teol. dr i Tübingen 1694. Andre pastor i Tyska församlingen i Stockholm 1696 27.5 och intog 1696 19.8 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Han var sedan närvarande vid konsistorii sammanträden t. o. m. medio av 1697, varefter han uteblev. Preses tillsade därför 1698 9.2 konsistorienotarien att tillhålla Leibnitz att antingen vara närvarande vid konsistorii sammanträden eller avstå från titeln av konsistorii assessor. Han infann sig emellertid ej vidare annat än som citerad för sina uppträden i kyrkan.

Gift 1:o okänt var och när med *Anna Catharina von Palm*, född okänt var och när, död 1699 i barnsäng, själaräringning i Tyska församlingen och i Nikolai 1699 3.1, begr. i Katarina kyrka 1699 5.2, härkomst okänd. — 2:o i Tyska församlingen 1700 25.11 med *Anna Maria Mild*, född cirka 1679, okänt var och när, begr. i Tyska församlingen 1761 23.11, dotter av *Arvid Jacobsson Mild*, som 1700 var avliden, och hans hustru *N. N.*

Barn: 1. *Catharina Felicitas*, född i Tyska församlingen 1697 4.8, död okänt var och när.

1. *Anna Catharina*, döpt i Tyska församlingen 1699 3.1, död okänt var och när.

2. *Anna Charlotta*, döpt i Tyska församlingen 1704 29.7, säkerligen den Anna Charlotta Leibnitz, änka efter fänriken Lagerholm, som begr. i Klara 1787 29.8, bokf. i Tyska församlingen, 85 år gammal.

Leibnitz tillhörde den pietistiska riktningen, men var ingalunda någon fridens man. Han utfor ofta i sina predikningar häftigt mot oliktänkande och stiftade oenighet inom församlingen utan att taga varning av sina föregående uppträdanden i Tyskland. Hans kollega, pastor primarius Strauch, hade mycket obehag och bekymmer av hans utgjutelser. Söndagen den 11 februari 1700 började han predika under pågående musik, skymfades musikanterna och klockaren och förklarade till sist, att han ej ytterligare ville göra sig något omak för församlingen utan tog offentligen avsked av denna, varefter han nedgick från predikstolen och lämnade kyrkan i stället för att gå för altaret. På grund av den skandal han vållat förordnade överståthållaren en särskild fiskal att inför konsistorium åtala honom och han kallades att infinna sig inför konsistorium den 26 februari. Redan den 20 hade han emellertid till konungen ingivit en skrivelse med anhållan att få återresa till Tyskland. Konungen meddelade konsistorium, att Leibnitz väl finge återresa till Tyskland, men att han dessförinnan skulle till konsistorium ingiva sina gravamina mot församlingen, över vilka församlingen borde yttra sig, varefter akterna skulle hos konsistorium förvaras till framtida upplysning i saken. Vid konsistorii sammanträde den 26 februari, då konungens brev upplästes, hade Leibnitz emellertid ej infunnit sig, utan sänt ett ombud. Han eftersändes, men vägrade komma, varför han blev av överståthållaren förständigad att infinna sig dagen därpå. Då han på grund härav infann sig, förklarade han sig ej förstå svenska, men man påpekade för honom att han ju själv talade svenska,

när han kom med sitt påstående. Det kungliga brevet upplästes för honom och preses avsade honom all prästerlig verksamhet å denna ort och förständigade honom att enligt konungens förordnande ingiva sina gravamina mot församlingen. Leibnitz gick då ”med fräckhet på dörren” utan att avvakta konsistorii tillstånd att få taga avträde. Till konsistorii sammanträde den 5 mars hade Leibnitz ingivit sina skriftliga gravamina. Några speciella beskyllningar mot församlingen ville han ej ingiva, han talade endast i allmänhet om att han i förstone varit i Stockholm utropad för en misstänkt lärare, att han lidit förföljelse och att församlingen ej ville lyda honom som den lovat. Det enda faktiska påstående han kom med, var att hans lön vore för ringa för att han av den skulle kunna leva. Han avlämnade skrivelsen och gick sin väg, trots tillsägelse att stanna. Skrivelsen överlämnades till Tyska kyrkans föreståndare för att besvaras. Den 12 mars inlämnade Leibnitz ånyo en skrivelse angående fiskalens anklagelser och kyrkans föreståndare ville återställa hans skrift emot församlingen obesvarad, emedan församlingen ej blivit för dess besvarande sammankallad. De tillsades emellertid att någon allmän sammankomst av församlingen ej vore av nöden, men det vore tillräckligt om en femton eller sexton personer av dess ledamöter sammankomme för skrivelsens besvarande. Saken förekommer ej vidare i konsistorii protokoll förrän den 24 maj, då konungens brev av 8 maj upplästes angående Leibnitz’ restituerande till sin tjänst. Leibnitz inkallades och det kungliga brevet upplästes för honom, varpå konsistorium meddelade att en stor del av församlingen anhållit att få behålla honom såsom själasörjare och att konungen ville överse med det oväsande han åstadkommit, emedan Leibnitz själv i en supplik till konungen anhållit att få kvarstanna. Härpå gick Leibnitz utan vidare på dörren. Sannolikt var han rubbad till förståndet.

Leibnitz inköpte 1699 graven nr 13 i Katarina kyrka vid södra sidan av altaret, i vilken grav hans första hustru och säkerligen även han själv blevo jordade. — Hans porträtt finnes i Tyska församlingens ägo och förekommer även i kopparstick.

4. THIMOTHEUS LÜTKEMANN 1707—1710. Pastor primarius 1710, se kyrkoherdar nr 12.

5. GEORG JOHANN CONRADI 1710—1721.

Född i Riga 1679 27.2. Död i Rendsburg 1747 7.9. Son av bagaren och handelsmannen *Daniel Conrad Conradi* och hans hustru *Elisabeth Münster*.

Student i Halle 1697, i Leipzig 1701. Mag. ibid. 1702. Prästvigd okänt var och när. Fältpredikant vid generalguvernören i Bremen greve Nils Gyllenstiernas regemente 1703. Andre pastor i Tyska församlingen 1710

20.1, tilltr. 1710 28.7 och intog 1711 5.4 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kungl. hovpredikant 1719 eller 1720 och tog 1721 21.2 avsked sedan han blivit utnämnd 1720 till hovpredikant hos konungen av Danmark. Tog avsked i Stockholms stads konsistorium 1721 3.5 för att begiva sig till Danmark. Generalsuperintendent över Schleswig och Holstein 1728 30.8, tilltr. 1729 1.5. Teol. dr okänt var och när.

Gift i Tyska församlingen 1713 8.10 med *Maria Eleonora König*, döpt i Tyska församlingen 1695 9.1, död i Altona i april 1778, dotter av handelsmannen, sist kommissarien *Henrik König*, adlad 1714 24.9 *König*, och hans hustru *Helena Daurer*.

Barn: Conradi hade fem söner och tre döttrar. Följande barn äro kända:

*Georg Henrik*, döpt i Tyska församlingen 1718 30.7, död i Nikolai 1795 30.5.

Grosshandlare i Stockholm med kommerseråds titel. Adlad 1769 20.4 *Conradi*.

*Johann Friedrich*, döpt i Tyska församlingen 1719 8.6, död okänt var och när.

Conradi tillhörde pietisterna och kom därför i tvistigheter med pastor primarius Lütkemann.

Enligt Örnberg, Svensk släktkalender IV: 174 skall en dotter till Conradi varit gift med frälseinspektoren å Gunillaberg i Småland Johan Lokrantz, född 1681, död 1770. Denna uppgift är emellertid felaktig, ty Lokrantz var gift med en syster till Conradi. — Conradis porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

6. JOHANN GOLITZ 1722—1734. Pastor primarius 1734, se kyrkoherdar nr 13.

7. ANDREAS MURRAY 1734—1738. Pastor primarius 1738, se kyrkoherdar nr 14.

8. SAMUEL WILCKE 1739—1773. Pastor primarius 1773, se kyrkoherdar nr 15.

9. CHRISTOPHER WILHELM LÜDEKE 1773—1774. Pastor primarius 1774, se kyrkoherdar nr 16.

10. JOHANN ADOLPH SCHINMEIER 1774—1779.

Född i Stettin 1733 29.3 eller 31.3. Död i Lübeck 1796 2.5. Son av pastorn vid S:t Johannis i Stettin, sist superintendenten i Tönningen *Johann Christopher Schinmeier* och hans hustru *Amalia Emerentia Lieberkühn*.

Student i Halle 1757. Prästvigd okänt var och när. Diaconus vid adliga jungfrustiftet i Itzehoe 1757. Archidiaconus vid S:ta Maria i Stettin och tillika Gymnasialprofessor ibid. 1764. Konsistorialråd 1767. Teol. dr i Kiel 1771. Andre pastor i Tyska församlingen i Stockholm 1774 21.6 och intog 1774 16.8 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Generalsuperintendent i Lübeck 1778, tilltr. 1779 och tog 1779 27.7 avsked i Stockholms stads konsistorium.

Gift 1759, okänt var och när, med *Marie Dorothea Meyer*, född och död okänt var och när, dotter av hovapotekaren i Stettin *N. N. Meyer* och hans hustru *N. N.*

Barn: *En dotter*, till namnet okänd, född och död okänt var och när.

Schinmeiers porträtt finnes i Tyska församlingens ägo.

11. CARL CHRISTIAN NOODT 1779—1780.

Född i Schleswig 1745 13.5. Död i Stockholm 1780 28.6, begr. i Tyska församlingen 1780 3.7. Härkomst okänd.

Studier och prästvigning okända. Var pastor i Wesenberg i Holstein, då han 1779 blev utnämnd till andre pastor vid Tyska församlingen i Stockholm, vartill han valdes 1779 14.3. Intog 1779 27.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium.

Gift okänt var och när med *Margareta Elisabeth Haacke* i hennes första gifte, född okänt var och när, död okänt var och när efter 1785, dotter av pastorn i Lübeck *N. N. Haacke* och hans hustru *N. N.* samt gift 2:o i Tyska församlingen 1782 26.10 med grosshandlaren *Johann Balibazar Denecke*, född 1742 4.1, död i Tyska församlingen 1784 9.8.

Barnlös.

12. HERMAN WILHELM HACHENBURG 1782—1808. Pastor primarius 1808, se kyrkoherdar nr 17.

13. JOHANN ANTON AUGUST LÜDEKE 1808—1818. Se kyrkoherdar nr 18.



## *Ulrika Eleonora församling*

---

**K**ungsholmen, som till 1671 hette Munklägret, tillhörde Solna församling, som åren 1529—1636 var annex till S:t Nikolai. Då Norrmalms församling delades 1643 lades Munklägret under S:ta Klara församling.

Carl XI:s förmyndarregering gav 1671 22.3 tillstånd för invånarna på Munklägret att uppföra en kyrka och bilda egen församling. En provisorisk kyrka inreddes i ett trähus i hörnet av Hantverkaregatan och Kaplansbacken på den nuvarande kyrkogården, sedan församlingen 1672 15.1 fått fastebrev därå. Denna kyrka invigdes 1672 8.9, varvid även den förste kyrkoherden installerades. Som församlingen ensam ej maktade avlöna en kyrkoherde lades Solna 1671 13.10 såsom annex under den nya församlingen. Avsikten var att denna skulle heta Munklägrets församling, men redan dagen efter kyrkans invigning gav Carl XI den namnet Kungsholms församling.

Den provisoriska träkyrkan avbrann 1679 20.11 och gudstjänst hölls sedan i ett trähus vid Hantverkaregatan intill Nya Kungsholmsbron tills den nuvarande stenkyrkan blivit färdig.

Grundvalen till den nuvarande kyrkan lades 1673 10.5 och den invigdes 1688 2.12 i närvaro av Carl XI, som gav den namnet Ulrika Eleonora kyrka. Solna upphörde redan 1685 att vara annex till Ulrika Eleonora, men denna församling fick i stället 1685—1691 gemensam kyrkoherde med Finska församlingen och hade 1692—1704 konsistorienotarien till kyrkoherde.

Blekkholmen, som växt ihop med Norrmalm, lades 1924 till S:ta Klara församling så att Klara sjö blev Ulrika Eleonora församlings östra gräns.

Den västra delen av Kungsholmen utbröts 1925 1.1 till S:t Görans församling, som från 1925 1.5 utgör eget pastorat. Kungsholmen har således sedan dess två församlingar, varför Ulrika Eleonora församling ej längre bör kallas Kungsholms församling.

Ulrika Eleonora församling omfattar från 1925 Kungsholmen öster om Inedals-, Park-, Kronobergs-, Hantverkare- och S:t Eriksgatorna.

Litteratur:

O. J. Gjöding, Kongsholms-Minne, Stockholm 1754.

## Kyrkoherdar

### 1. JONAS JONÆ LILLE 1672—1684.

Född okänt var och när. Död 1684, själarिंगning i Klara 2.9, begr. i Jakob 1684 4.12 enligt ringning i Nikolai. Härkomst okänd.<sup>1</sup>

Student i Uppsala i januari 1658 (Sörml.). Relegerad 1664 23.2 på ett år, emedan han varit en av de ledande i det uppträde, som anställdes då bröderna Julinus från Nyköping skulle lämna Uppsala efter att ha blivit dömda till s. k. tyst relegation. Student i Rostock 1664 10.6 och blev sannolikt mag. där. Prästvigd i Strängnäs 1667 10.1 till huspredikant hos riksrådet friherre Per Sparre. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora och Solna 1672 29.2, invigd 1672 8.9 och intog 1673 12.7 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Stockholms stads konsistorii ombud vid provinsialmötet angående rikets försvar 1676 i Södertälje.

Gift okänt var och när med *Catharina Fougt* eller *Vogt*, född okänt var och när, död 1685 före 14.1, begr. i Storkyrkan 1685 16.5, dotter av *Henrik Vogt* och hans hustru *Anna Carlsdotter Ekebom* i hennes första gifte.

Barn: *Jonas*, född cirka 1672, okänt var och när, död okänt var och när, men levde vid moderns död. — Kanske den Jonas Lille, som i början av 1700-talet var kronofogde i Livgedinget.

*Henrik*, döpt i Ulrika Eleonora 1673 7.2, begr. i Solna 1673 9.5.

*Per*, döpt i Ulrika Eleonora 1674 22.2, död före modern.

*Kerstin*, döpt i Ulrika Eleonora 1675 20.4, död okänt var och när, men levde vid moderns död.

Kyrkoherde Lille grundade 1679 jämte dr Svebilus Ulrika Eleonora eller Kungsholms skola.

Natten mellan 19 och 20 november 1679 nedbrann den provisoriska Kungsholmskyrkan med präst- och klockarhus, varvid Lille miste all sin egendom. Han fick därför uppbära en kollekt i alla stadens församlingar.

### 2. NICOLAUS JACOBI ANBERG 1685—1691.

Född okänt var och när. Död 1691 före 19.2. Härkomst okänd. Namnet skrives även ibland Amberg.

Student i Åbo 1663 (Aboens.). Prästvigd okänt var och när. Konsistorie-notarie i Narva 1668. Kaplan i Nyen 1673. Kyrkoherde i Finska församlingen i Stockholm 1676 25.12, tilltr. 1677 1.5 och intog 1677 27.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1684 17.9, tillträdde i början av 1685 genom ackord med

<sup>1</sup> Sannolikt tillhörde Lille den ännu outhärliga sörmlandssläkten Lille, där förnamnet Jonas synes varit vanligt. Möjligen kan han ha varit son till den på Sanda i Österhaninge bosatte kronofogden Joen Perdersson Lille, född cirka 1610.

Lilles sterbhus, men kvarstod tillika såsom kyrkoherde i Finska församlingen.

Gift okänt var och när med *Catharina Henriksdotter Piper*, född okänt var och när, begr. i Ulrika Eleonora 1705 28.2, troligen dotter av överborgmästaren i Nyen *Henrik Piper*.

Sex barn överlevde fadern. Följande barn äro kända:

*Nils*, född okänt var och när, död 1708 27.12, begr. i Klara. Kämnär. Var bror till majoren Carl Anberg.

*Brita*, döpt i Finska församlingen 1678 9.6, död okänt var och när.

*Carolus*, döpt i Finska församlingen 1679 16.8 (dopet även antecknat i Rid-darholmsförsamlingen). Troligen identisk med majoren Carl Anberg, född i Stockholm cirka 1680, död 1737 25.2.

*Johannes*, döpt i Finska församlingen 1682 2.8, död okänt var och när. Möj-ligen den sekreterare Johan Anbergh, för vilken det lyste till äktenskap i Ulrika Eleonora 1712 23.11.

*Ett barn* "från sal. kyrkoherdens änka" begr. i Ulrika Eleonora 1692 12.4.

Anbergs änka fick på grund av sin fattigdom understöd av Stockholms stads konsistorium 1694 28.2 och 5.12. Hon begärde 1691 hos kungl. maj:t att för sig och sina sex barn utfå en del av mannens fordran hos kronan för att kunna besörja om mannens begravning. Detta beviljades, men då hon 1697 begärde ett understöd för sig och sina fattiga barn, emedan hon var gammal och sjuklig, blev hennes ansökan avslagen 1697 26.8 på grund av de knappa tiderna.

### 3. JONAS GALLERIUS 1692—1704.

Född på 1650-talet, troligen i Svinhult. Död 1704 30.4, begr. i Ulrika Eleonora 1704 29.5. Son av komministern i Västra Ryd och Svinhult, sist kyrkoherden *ibid. Laurentius Johannis Gallerius* och hans hustru *Kerstin Sundius*.

Student i Lund 1672 15.5,<sup>1</sup> i Uppsala 1678 31.5 (Östg.). Efter kungl. maj:ts resolution att han framför någon annan skulle antagas till konsistorienotarie i Stockholm antagen därtill 1682 11.6. Prästvigd i Linköping 1682 11.7. Mag. i Uppsala 1682 12.12. Avlade ed såsom konsistorienotarie 1683 23.4 och tillträdde tjänsten 1683 1.5. Tillika kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1691 19.2, tilltr. 1692 1.5 och intog 1692 19.10 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Avsade sig 1695 13.3 votum i konsistorium så länge han tjänstgjorde som notarie.

Gift 1:o okänt var och när med *Eva Tuurman* i hennes andra gifte, född okänt var och när, död 1683 före 22.8, okänt var, härkomst okänd. Hon var gift 1:o med en prästman *Erik Herlin*. — 2:o okänt var och när med *Gertrud Insen* i hennes första gifte, född cirka 1669, okänt var, död 1721, själarängning i Nikolai 25.7, begr. i Maria Mag-

<sup>1</sup> Kallad Jonas Jonæ Gallerius.

dalena kyrka 1721 27.7, ringning i Nikolai, dotter av handelsmannen *Hindrich Insen* och hans hustru *Catharina Rossio* samt gift 2:o 1705 (?) med rådmannen i Stockholm *Johan Kellman* i hans tredje gifte, död i november 1710.

Barn: 2. *Catharina*, döpt i Maria Magdalena 1685 8.12, död okänt var och när, men levde änka 1712. Gift i Ulrika Eleonora 1701 2.7 med hovpredikanten hos änkedrottningen mag. *Petrus Norn*, född 1674, död 1710.

2. *Maria Elisabeth*, döpt i Maria Magdalena 1687 5.7, död 1720 30.8. Gift före 1710 med bokhållaren i Banken *Herman von Börger* i hans första gifte, begr. i Klara 1737 31.1.

2. *Jonas*, döpt i Nikolai 1688 11.7, död ung.

2. *Gertrud*, döpt i Nikolai 1689 22.11, död okänt var och när, men levde vid faderns död.

2. *Eva*, döpt i Nikolai 1690 16.11, död okänt var och när, men levde vid faderns död.

2. *Juliana*, döpt i Nikolai 1691 26.12, död okänt var och när, men levde vid faderns död.

2. *Ingrid*, döpt i Ulrika Eleonora 1693 9.9, död okänt var och när, men levde vid faderns död.

2. *Anna*, döpt i Ulrika Eleonora 1695 2.8, begr. i Klara 1710 25.10.

2. *Jonas*, döpt i Ulrika Eleonora 1696 18.8, begr. i Maria Magdalena 1718 27.5. Studiosus.

2. *Carl*, döpt i Ulrika Eleonora 1699 15.8, begr. i Klara 1745 3.8. Kallade sig *Galléer*. Löjtnant vid Österbottens regemente.

2. *En liten son* begr. i Ulrika Eleonora 1703 13.5.

Gallerius ägde vid sin död ett stenhus i kvarteret Gropen å Norrmalm i hörnet av Långbrogatan (nuvarande Mäster Samuelsgatan) gent emot Rännarebanan. Huset såldes 1719 17.9 av hans arvingar till majoren greve Carl Gabrielsson Oxenstierna.

#### 4. JOHAN BÖRCK 1705—1714.

Född 1670, okänt var och när. Död i Ulrika Eleonora 1714 6.5. Son av inspektoren vid Avesta bruk *Anders Börck* och hans hustru *Maria Hak*.

Student i Uppsala 1679 22.2 (Östg.) under namnet *Börck*, men skrev sig sedermera *Börck*. Prästvigd i Västerås 1696 28.1 till huspredikant hos kungl. rådet greve Gustaf Oxenstiernas änka *Barbro Cruus*. Predikant vid Livgardet före 1698 11.11. Mag. i Lund 1698 5.12, primus. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1704 17.5, tilltr. 1705 1.5 och intog 1705 12.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Utsågs 1712 till predikant vid prästmötet i Uppsala, men av protokollet framgår ej om han fungerat. — Riksdagsman 1713—14.

Gift i Jakob 1696 29.12 med *Beata Renner* i hennes första gifte, döpt i Jakob 1678 27.6, död 1726 12.7 enligt bouppteckning, men 1726 11.7 enligt Jakobs F, dotter av sadelmakaremästaren *Tobias Renner* och hans andra hustru *Anna Persdotter Korne* samt gift 2:o i Jakob 1718 17.7 med handelsmannen *Paul Kiöpke*, från vilken hon blev skild, döpt i Tyska församlingen 1685 3.3, död cirka 1728.

Barn, som kallade sig Björck:

*Anna Maria*, döpt i Jakob 1697 26.8, död okänt var och när, men före fadern.

*Ebba Beata*, döpt i Svea livgardes Klarabataljon 1699 13.6, död okänt var och när, levde 1764 16.6. Gift okänt var och när med guld- och silverarbetaren *Hans Nordwall*, död 1762 23.2, begr. i Jakob 1762 1.3.

*Charlotta Christiana*, född cirka 1702, okänt var och när, död okänt var och när, men levde ogift 1762 22.7 vid bouppteckningen efter svågern Nordwall. *Carl*, född cirka 1705, okänt var och när, död okänt var och när. Var 1726 fältskärsgevärd.

*Wendela Johanna*, döpt i Ulrika Eleonora 1708 7.12, död okänt var och när, men levde 1726.

*Dotter*, döpt i Ulrika Eleonora 1712 8.6, namnet ej utsatt i C, död före fadern.

*Johan*, döpt i Ulrika Eleonora 1714 2.5, död okänt var och när, men levde 1726.

När Börck hösten 1698 kom till Lund för att avlägga filos. examen och promoveras var han predikant vid livgardet till fot och hade kungl. maj:ts remiss uppå Landskrona präpositur och pastorat, som han dock ej erhöll.

En svägerska till Börck, Catharina Renner, blev gift med komministern i Ulrika Eleonora församling Eric Wikman.

#### 5. JOHANNES GUTHRIE 1716—1724.

Född i Aberbroth i Skottland 1662 13.8. Död i Ulrika Eleonora 1724 7.1, begr. i kyrkans sacristia 1724 21.1. Son av kyrkoherden vid Mariae Virginis församling *N. N. Guthrie* och hans hustru *Elisabeth Ouchterlony*.

Student i Wittenberg sommaren 1680. Mag. ibid. 1685. Begav sig i maj samma år till Stockholm och antog informatorplats. Student i Uppsala 1685 10.10 (Scoto-Brittanus, Mag. phil.). Prästvigd i Uppsala 1690 30.8. Komminister i Klara 1691 27.9, tilltr. 1692 1.5. Kyrkoherde i Älvkarleby 1707 19.12, tilltr. 1708 1.5. Kontraktsprost 1709 22.9. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1714 7.8, tilltr. 1716 1.5 och intog 1716 12.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Opponens vid prästmöten i Uppsala 1696 och 1707. — Hans namn torde ha uttalats Göthrie enligt stavning i Ulrika Eleonora kyrkoböcker.

Gift 1:0 i Leksand 1692 26.6 med *Elisabeth Trast* i hennes andra gifte, död 1713,<sup>1</sup> änka efter sekreteraren *Nils Ingerman*. — 2:0 1715 10.11, okänt var, med *Eva Hablfelt*, som efterlevde, född och död okänt var och när.

Barn: 1. *En son*, död strax efter födelsen, begr. i Klara 1700 26.9.

Guthrie kom i juli 1679 till Stockholm, där han fick anställning hos handelsmannen Wilhelm Helleday. Efter dennes död kort därefter kom han till Helledays svärfar, handelsmannen i Arboga Robert Petre, som också var skotte till börden. Här fattade han beslut att övergå från refor-

<sup>1</sup> Älvkarleby AI börjar 1736, C, E och F 1730.

merta till lutherska bekännelsen och anmälde detta 1680 10.4 samt fick i Stockholm religionsundervisning av dåvarande andre pastorn i Tyska församlingen Ægidius Strauch. Detta föranledde honom att besluta sig för att lämna den merkantila banan och börja studera, varför han redan samma sommar begav sig till Wittenberg. Efter vunnen magistergrad återvände han till Stockholm och blev informator för Wilhelm Helleday, en son till hans förre principal.

Som kyrkoherde i Älvkarleby vantrivdes Guthrie, vartill kanske hustruns död kan ha bidragit. Rådet skrev 1714 7.6 till Carl XII och rekommenderade till kyrkoherde på Kungsholmen "Mag. Johan Göthrie, som elliest kallas Skotten". Denne hade varit kaplan i Klara i 17 år och några år pastor i Älvkarleby och ville själv till Ulrika Eleonora trots detta pastorats ringa inkomster, "ty han kan intet komma till rätta med landtwäsendet och således icke längre förmå uthärda wid den lägenheten han för tiden hafwer i Elf-carleby". Brevet har påteckningen: "upsättes fulmacht för Gothrie. Demotika d. 7 Aug. 1714. Exped."

Litteratur:

Likpredikan av Jöran A. Nordberg.

6. ANDREAS BERGNER 1725—1751.

Född i Älvestad 1678 28.4. Död i Ulrika Eleonora 1751 2.7. Son av bonden *Jonas Andersson* och hans hustru *Kerstin Larsdotter*.

Student i Uppsala 1700 18.5 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1705 29.3. Pastor eller predikant vid Östgöta infanteriregemente 1705. Fången vid Njepern 1709 1.7, frigavs 1722. Pastorsadjunkt i Skeppsholmen 1722 eller 1723. Pastorex. i Uppsala 1725 6.4. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1724 15.7, tilltr. 1725 1.5 och intog 1725 1.9 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Hans porträtt finnes i Ulrika Eleonora församlings ägo.

Gift okänt var och när med *Christina Elisabeth Wittstock*, född cirka 1689, okänt var och när, död i Jakob 1772 2.2 (Johannis F), möjligen dotter av tyske pastorn i Nyen *Joachim Wittstock*.

Av sex barn, som funnos 1740, äro följande kända:<sup>1</sup>

*Christina Helena*, född 1722, okänt var och när, död i Ukna 1779 21.8. Gift 1:0 i Ulrika Eleonora 1740 25.9 med herr *Carl Friedrich Christiernin* (trol. kvartermästare vid Livgardet), född och död okänt var och när och 2:0 okänt var och när med e. o. bataljonspredikanten, sedermera kyrkoherden i

<sup>1</sup> Den hos Setterdahl, Östgöta nation i Lund upptagne sonen Lars, hovsekreterare, är säkerligen en förväxling med hovsekreteraren Lars Christoffersson Bergner, död i Ekerö 1781 5.12.

Skokloster, sist kyrkoherden i Ukna *Jakob Lars Wallén* i hans första gifte, född i Skönberga 1723 23.2, död i Ukna 1788 28.7.

*Anna Elisabeth*, döpt i Skeppsholmen 1724 19.12, död i Skokloster 1811 31.10.

*Margareta*, född okänt var och när, död på Drottninghuset 1780 15.6, ej funnen i Jakobs och Johannis F.

*Hedvig Maria*, född och död okänt var och när. Stod 1754 i februari fadder i Livgardets Klarabataljon åt en dotter till *Jacob Lars Wallén*.

En dotter, ej namngiven, om 34 år bodde 1770 hos modern, som då uppgives vara 77 år.

Bergner var såsom pietistiskt sinnad inkallad inför Stockholms stads konsistorium 1723. Han visade sig envis, obehärskad, självsvaldig och ohövlig. Av hans anteckningar i *Ulrika Eleonora F* framgår att han var kverulant. I boken vimlar det av anteckningar om huru den döde ej begagnat sina salighetsmedel i Bergners kyrka utan "hållit sig" till annan kyrka, huru kämnärsrätten tillåtit begravning av våldsamt omkomna personer churu det ej framgått att den döde rätt brukat sina salighetsmedel, att Bergner av en del personer ej fått sin likstol m. m. Han har således begagnat begravningsboken för sina privata anteckningar.

I fullmakten å *Ulrika Eleonora* kallas Bergner regementspastor och magister. Huruvida han möjligen utomlands förvärvat magistergraden har ej kunnat utrönas.

Kungl. maj:t beviljade 1753 14.1 ett extra nådår för änkan.

7. OLOF CELSIUS 1753—1760. Se *Nikolai*, kyrkoherdar nr 34.

8. OLOF GRÅBERG 1760—1767.

Född i Heliga Trefaldighet, Ärkestiftet, 1716 4.5. Död i *Ulrika Eleonora* 1767 3.9. Son av komministern i Heliga Trefaldighet, sist kyrkoherden i Biskopskulla och Fröjeslunda *Georg Gråberg* och hans hustru *Christina Regina Krahn*.

Student i Uppsala 1722 22.9 (Sthlm). Informator för presidenten *Drakes* söner 1738—1747. Mag. i Uppsala 1743 22.6. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1747 3.2. Prästvigd i Stockholm 1747 3.4 efter i Uppsala 1747 14.3 avlagd prästexamen. Tillika vice komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1748. Konsistorienotarie i Stockholm 1750 28.8. Kyrkoherde i *Ulrika Eleonora* 1760 10.9, tilltr. 1760 1.10 och intog 1760 7.10 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av Slottsbyggnadsdeputationen 1762 11.8—1766 19.11. — Hans porträtt finnes i *Ulrika Eleonora* församlings ägo.

Gift 1:0 1761 14.4, okänt var, med *Hedvig Catharina Hörstedt*, född cirka 1733, okänt var och när, död i *Ulrika Eleonora* 1763 14.4, härkomst okänd. — Hon ägde jord i Fröjeslunda, men har ej kunnat påträffas i Fröjeslunda kyrkoböcker. — 2:0 i *Ulrika Eleonora* 1763 8.12 med *Maria Margareta Klint* i hennes första gifte, född i

Börstil 1740 15.9, död i Strängnäs 1821 27.2, dotter av kyrkoherden i Börstil, Östhammar och Gräsö mag. *Erik Klint* och hans hustru *Anna Norin* samt gift 2:0 i Börstil 1775 25.11 med kyrkoherden i Börstil, Östhammar och Gräsö, förutvarande komministern i Riddarholmen mag. *Pehr Stenbeck* i hans andra gifte och 3:0 i Katarina 1784 26.9 med medicine lektorn i Strängnäs, provinsialmedicus med. dr *Magnus Gabriel Österman* i hans andra gifte, född i Fitja cirka 1730, död i Strängnäs 1794 14.4. — Hon var syster till *Anna Magdalena Klint*, gift med komministern i Nikolai serie III nr 17 Carl Fant.

Barnlös.

#### 9. NILS JAKOB NYMANSSON 1770—1777.

Född i Björklinge 1735 1.5. Död i Ulrika Eleonora 1777 17.10. Son av pastorsadjunkten, sist kyrkoherden i Björklinge mag. *Johan Nyman* och hans hustru *Charlotta Kyronius* samt brorson till komministern i Jakobs och Johannis församling serie II nr 9 Laurentius Nyman.

Student i Uppsala 1747 22.10 (Fjerdh.), under namnet Nyman. Prästvigd i Uppsala 1757 23.5 till huspredikant hos kammarherren friherre David Stjerncrona. Mag. i Uppsala 1758 20.6, fortfarande under namnet Nyman. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes i maj 1760 och kallade sig då Nymansson. Pastorallex. i Uppsala 1764 16.6. Vice konsistorienotarie i Stockholm 1766 7.1, ordinarie 1766 21.10, tilltr. genast. Ordinarie kungl. hovpredikant 1768 25.7. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1770 12.6, utnämnd av kungl. maj:t utom förslaget, tilltr. genast och intog 1770 26.6 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Kyrkoherde i Värmdö 1776 27.3, men avled av lungсот före tillträdet. — Ledamot av Uppfostringskommissionen 1773 12.3. — Å förslag till komminister i Nikolai 1765. — Hans porträtt finnes i Ulrika Eleonora församlings ägo.

Gift i Jakob 1768 12.10 med *Ulrika Grave* i hennes andra gifte, född 1742 10.1, okänt var, död i Klara 1800 5.3, dotter av brukspatronen *Sebastian Grave* och hans hustru *Anna Christina Chenon* samt gift 1:0 i Säfsnäs 1764 19.3 med kanslerssekreteraren *Johan Öhrgren*, född i Lindesberg 1733 20.3, död i Jakob 1766 10.4 och 3:0 1784 5.12, okänt var, med kyrkoherden i Borås och Fristad *Olof Reinholdsson* i hans första gifte, född i Sunne, Karlstads stift 1749 4.11, död i Borås 1821 7.12. — Hon övergav 1799 tredje mannen och bosatte sig i Stockholm.

Barn: *Christina Charlotta*, född i Jakob 1770 6.2, död i Jönköping 1818 18.8. Gift i Torpa 1794 9.6 med adjungerade ledamoten av Göta hovrätt, sist vice presidenten ibid. *Johan Magnus Crusenstolpe*, född 1757 9.3, död i Jönköping 1841 4.10.

*Jakob Ulrik*, född på Långsunda i Värmdö 1771 28.5, död i Jakob 1800 12.10. Kallade sig *Grave-Nymansson*. Fil. mag. Registrator i Kungl. maj:ts kansli och protonotarie i Kungl. allm. magasinssdirektionen.

*Olof Sebastian*, född i Ulrika Eleonora 1773 3.4, död på Låddesta gård i Kalmar, Arkestiftet, 1806 11.2. Kallade sig *Grave-Nymansson*. Advokatfiskal.

*Dionysius Johan*, född i Ulrika Eleonora 1775 23.5, död ibid. 1775 28.12.

Litteratur:

Griftetal av successor A. Asplund.



10. ARNOLD ASPLUND 1778—1790. Se Klara, kyrkoherdar nr 16.

11. MAGNUS LEHNBERG 1790—1802. Se Jakob och Johannes, kyrkoherdar nr 13.

12. FREDRIC LARSSON WITTINGH 1803—1811.

Döpt i Riddarholmen 1744 19.7. Död i Ulrika Eleonora 1811 4.3. Son av sadelmakaren *Lorentz (Lars) Witting* och hans hustru *Maria Brita Sundtlöf*.

Student i Uppsala 1755 8.4 (Sthlm). Förordnad som skolmästare vid Johannis skola 1764 9.10. Skolmästare ibid. 1765 28.5. Prästvigd i Uppsala 1767 5.6. Mag. i Uppsala 1767 15.6. Pastorallex. i Uppsala 1772 15.5. Komminister i Klara 1774 20.9, tilltr. 1775 1.5. Valdes till komminister efter Molander, men då den andra komministraturen blev ledig 1775 1.5 genom Bexells befordran fick han 1774 20.12 kungl. maj:ts tillstånd att i stället tillträda denna komministratur, då Molanders änka erhållit två nådår. Tillika predikant vid Barnbördshuset 1776. Kyrkoherde i Österfärnebo 1783 2.12, tilltr. 1785 1.5. Kontraktsprost 1787 24.10. Deputerad vid jubelfesten i Uppsala 1793. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1803 25.1, tilltr. 1803 1.5 och intog 1803 7.6 sin plats som assessor i Stockholms stads-konsistorium. Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1805—1811. — Å förslag till skolmästare och komminister i Hedvig Eleonora 1772, till komminister i Katarina 1773 och till kyrkoherde i Katarina 1793 samt erhöll vid kyrkoherdevalet i Jakob och Johannes 1801 högsta röstetalet. Å förslag till kyrkoherde i Jakob och Johannes 1806. Hans porträtt finnes i Ulrika Eleonora församlings ägo.

Gift i Klara 1786 10.8 med *Christina Elisabeth Collvin* i hennes andra gifte, född i S:t Olof 1745 21.1, död i Klara 1813 27.5, dotter av uppbördskommissarien *Carl Collvin* och hans hustru *Catharina Sillieström* samt gift 1:0 i Klara 1764 28.10 med färgaren och fabrikören *Anders Unfraun*, född i Memel 1723, död i Klara 1782 13.12.

Barnlös.

Wittingh var intresserad av Stockholms historia och utgav de historiska avhandlingarna *Disp. de templo et paroecia S:t Jacobi I och II*, Uppsala 1763 och 1767 samt *St. Jacobs minne eller historisk berättelse om St. Jacobs och Johannis församling i Stockholm*, Stockholm 1771.

Kyrkoherde Wittingh avled av sviterna efter ett 1810 16.12 timat olyckligt fall. Kungl. maj:tt beviljade 1812 22.1 ett extra nådår för änkan.

13. THOMAS ZACHARIAS FUCHS 1813—1846.

Född i Jönköping, Kristine 1772 12.11. Död i Ulrika Eleonora 1846 15.9. Son av stadsfiskalen och rådmannen *Thomas Fuchs* och hans hustru *Ingeborg Sofia Reuser*.

Student i Lund 1791 29.9 (Smål.). Prästvigd i Lund 1797 28.5 till pastorsadjunkt i Skatelöv och Öved. Tillika huspredikant hos f. d. riksrådet friherre Malte Ramel 1798 5.9. E. o. kungl. hovpredikant 1801 27.10. Pastorallex. i Lund 1802 28.9. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1805 29.1. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1805 12.5. Notarie i Hovkonsistorium 1807 30.7, tilltr. i slutet av april 1809 och kvarstod t. o. m. april 1813. Tjänstgörande fältprost 1808 1.7—5.11 vid den armé, som under konungens eget befäl var sammandragen på Åland. Komminister i Maria Magdalena 1809 1.5, tilltr. 1809 1.5. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1812 3.6 (fjärde provpredikant), tilltr. 1813 1.5 och intog 1813 11.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Tillika kyrkoherde i Bromma 1817 7.10, tilltr. 1818 1.5. Tjänstledig från hovpredikantstjänsten 1824 30.1. Ordenskaplan 1825 21.4—1832 24.6. Teol. dr i Uppsala 1831 14.6. L. N. O. 1832. — Ledamot av Kungl. direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1843 7.5. Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1813—1846. — Kallad att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Maria Magdalena 1805 och för kyrkoherdetjänsten i Nikolai 1818, 1837 och 1841, men avböjde. Hans porträtt finnes i Ulrika Eleonora församlings ägo.

Gift i Stockholm<sup>1</sup> 1809 19.10 med *Ebba Amalia Hellström*, född i Hovförsamlingen 1783 4.12, död i Ulrika Eleonora 1863 17.1, dotter av *Carl Axel Hellström*, yrke ej angivet, och hans hustru *Christina Sundberg*.

Barnlös.

Kungl. maj:t beviljade 1847 5.1 ett extra nådår i Ulrika Eleonora för änkan.

#### 14. CARL OLOF GRAWALLIUS 1849—1861.

Född i Jakob 1786 5.2. Död i Ulrika Eleonora 1861 16.1. Son av komministern i Jakob och Johannes, sist kyrkoherden i Över- och Ytterjärna *Peter Grawallius* och hans hustru *Maria Catharina Zickerman*.

Student i Uppsala 1808 19.10 (Sörml.-Ner.). Mag. ibid. 1812 15.6. Prästvigd i Strängnäs 1812 11.10 till huspredikant hos majoren friherre Fredrik Hierta. Pastorallex. i Strängnäs 1813 3.11. Bataljonspredikant vid Svea livgarde 1814 19.4. Regementspastor ibid. 1825 7.6 och intog 1825 14.12 sin plats som assessor i Hovkonsistorium. Fältprosts namn, heder och värdighet 1834 15.2. Tillika kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1847 17.7 (extra sökande), tilltr. 1849 1.5, men intog sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium redan 1847 10.8. Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn somrarna 1816 och 1820. L. N. O. 1843. — Å förslag till kyrkoherde i Asker 1824 och 1831. Kallad 1841 att provpredika för

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

kyrkoherdetjänsten i Nikolai, men avböjde. Hans porträtt finnes i Ulrika Eleonora församlings ägo.

Ogift.

15. ERIK MAGNUS SCHULTZBERG 1863—1890.

Född i Norns bruksförsamling 1816 12.5. Död i Ulrika Eleonora 1890 23.6. Son av brukspredikanten i Norn, sist kyrkoherden i Torsång *Eric Olof Schultzberg* och hans hustru *Margareta Elisabeth Engzelius*.

Student i Uppsala 1836 17.5 (Vestm. Dal.). Prästvigd i Västerås 1846 8.5 till Stockholms stads konsistorii adjunkt. Förordnad som andre pastorsadjunkt i Finska församlingen 1846 6.10—1847 5.1, som vice komminister i Hedvig Eleonora 1847 29.7 i fem veckor och som andre pastorsadjunkt i Nikolai 1848 18.1—19.3. Adjunkt hos predikanten vid stadens fängelser 1848 23.5. Vice komminister i Nikolai 1848 21.6—20.8. Vice predikant vid stadens fängelser 1849 28.1—27.3. Vice bataljonspredikant vid Andra livgardet från 1856 3.11 till slutet av pågående riksdag. Predikant vid Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm, Stockholms länsfängelse och Stockholms stads kronohäkte för kvinnor 1851 14.4. Pastorallex. i Västerås 1855 14.12. Regementspastor vid Livregementets dragonkår 1857 29.9. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1860 29.5—1864 31.3. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1863 20.11 efter samma år förrättat val. Ett 1861 förrättat val hade blivit upphävt efter överklagande av valförrättningen och alla vid detta val under omröstning ställda hade då begärt att bli avförda från förslaget, varför kungl. maj:t 1863 13.3 förordnade om nytt val. Tillträdde 1863 1.12 och intog 1863 15.12 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. L. W. O. 1868. L. N. O. 1876. — Ä förslag till komminister i Adolf Fredrik 1858. Hans porträtt finnes i Ulrika Eleonora församlings ägo.

Gift i Uppsala 1847 4.4 med *Sofia Aurora Palmgren*, född i Uppsala 1825 17.7, död i Ulrika Eleonora 1889 4.11, dotter av sadelmakaremästaren *Lars Johan Palmgren* och hans hustru *Catharina Margareta Winberg*.

Barn: *Hilda Aurora Margareta*, född i Klara 1848 4.4, död i Hedvig Eleonora 1915 14.9.

*Erik Hjalmar*, född i Klara 1849 12.4, död i Oscar 1923 12.4. Tandläkare.

*Fanny Maria*, född i Klara 1852 25.2, död ibid. 1852 22.11.

*Ernst Robert*, född i Klara 1853 7.6, död i Ulrika Eleonora 1885 27.11. Yrke ej angivet.

*Siri Fanny Sofia*, född i Klara 1861 20.3, död i Hedvig Eleonora 1933 10.1.

Ehuru Schultzberg såsom statskyrkopräst borde haft förstånd att underordna sig lagar och förordningar lät han åsidosätta påminnelser från riksantikvariern angående Ulrika Eleonora kyrkas restaurering, vilket hade till följd att kyrkan under hans tid blev totalt vandaliserad. Såsom expedi-

tionsman var han undermålig och hans slarv var allmänt bekant i Stockholm.

16. PETER (PEHR) JOHAN RYDEMAN 1893—1904.

Född i Odensjö 1834 7.7. Död i Ulrika Eleonora 1904 4.10. Son av vice pastorn, sist kyrkoherden i Odensjö *Johan Rydeman* och hans hustru *Charlotta Wieslander*.

Student i Lund 1856 26.5 (Smål.), i Uppsala 1858 19.10 (Smål.). Prästvigd i Växiö 1860 2.2 till vice komminister i Stenbergå från 1860 15.7. Vice pastor i Slätthög 1860 1.10. Vice komminister i Lidhult 1862 4.6. Komminister i Kånna 1867 23.9, tilltr. 1868 1.5. Pastorallex. i Växiö 1872 28.2. Kyrkoherde i Annerstad, Nöttja och Torpa 1878 18.1, tilltr. 1878 1.2. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1891 10.7, tilltr. 1893 1.5 och intog 1893 2.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. — Uppfördes 1887 å förslag till kyrkoherde i Klara, men blev utklagad. Hans porträtt finnes i Ulrika Eleonora församlings ägo.

Gift i Slätthög 1862 26.8 med *Maria Helena Granquist*, född i Slätthög 1836 3.10, död å Lunds lasarett 1888 3.5, dotter av kronolänsmannen *Peter Granquist* och hans hustru *Fredrika Christina Slettengren*.

Barn: *Linnea Charlotta Fredrika*, född i Lidhult 1863 22.4, död i Maria Magdalena 1943 10.12 å stiftelsen Oscars minne.

*Per Johan Albin*, född i Lidhult 1866 4.8, död i Vissefjärda 1939 11.4. Provinsialläkare i Emmaboda.

*Blenda Natalia Maria*, född i Kånna 1869 1.11. Gift i Ulrika Eleonora 1903 11.4 med gymnastikdirektören *Ivan Isidor Mellqvist*, född 1874 6.7, okänt var, död i Hamburg 1910, okänt när.

*Alma Carolina Helena*, född i Kånna 1872 12.10, död i Annerstad 1891 9.2.

*Carl Gunnar Natanael*, född i Kånna 1877 26.7, död i Uppsala 1938 20.8, bokf. i Veckholm. Kyrkoherde i Veckholm, Kungshusby och Torsvi.

17. CARL WILHELM LARSSON 1906—1937.

Född i Norrköping, Olai 1859 16.9. Död i Ulrika Eleonora 1937 19.3. Son av logarvaren *Carl Jakob Larsson* och hans hustru *Maria Charlotta Fagerdahl*.

Student i Uppsala 1878 4.2 (Ostg.). Prästvigd i Linköping 1881 29.9 till pastorsadjunkt i Häradshammar. Pastorsadjunkt i Kuddby 1881 22.10. Vice pastor i Södra Vi och Djursdala 1882 25.7. Domkyrkoadjunkt i Linköping 1884 1.5. Komminister i Vist 1889 15.11, tilltr. 1892 1.5. Folkskoleinspektör 1895—1905. Kyrkoherde i Norra Vi 1898 18.11, tilltr. 1900 1.5. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1905 7.7, tilltr. 1906 1.5 och intog 1906 22.5 sin plats som assessor i Stockholms stads konsistorium. Ledamot av Stockholms stads mindre konsistorium 1927 1.5—1933 30.4. L. N. O. 1915. K. V. O. 2 kl. 1931. Ledamot av kyrkomötet 1915, 1918,

1925, 1929 och 1932. Ledamot av Överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor 1914—1915. Ledamot av direktionen för Prästerskapets änke- och pupillkassa 1917—1923, dess ordförande 1920—1923. Inspektor för Detthowska småskoleseminariet 1907—1912. Inspektor för Kungsholms elementarläroverk för flickor 1907—1926.

Gift 1:0 i Linköping 1891 18.6 med *Maria Charlotta Charleville*, född i Törnevalla 1866 14.2, död i Norra Vi 1903 30.11, dotter av kyrkoherden i Törnevalla, sist biskopen i Linköping *Carl Johan Gustaf Wilhelm Charleville* och hans hustru *Magdalena Charlotta Roman*. — 2:0 i Linköping 1907 9.7 med *Karin Elisabeth Charleville*, född i Törnevalla 1870 27.7, yngre syster till första hustrun.

Barn: 1. *Maria*, född i Vist 1892 4.8. Gift i Ulrika Eleonora 1914 4.2 med kapellpredikanten i Sandarne, sedermera kyrkoherden i Hudiksvall och Idenor *Bernhard Leonard Erfors*, född i Katarina 1884 7.12.

1. *Magdalena*, född i Vist 1893 16.11. Gift i Ulrika Eleonora 1933 4.10 med lektorn teol. dr *Oscar Henning Wilhelm Wijemark* i hans andra gifte, född i Tännö 1875 20.7, död i Ulrika Eleonora 1936 8.9.

1. *Helga Elisabeth*, född i Vist 1895 29.3. Gift i Ulrika Eleonora 1925 29.1 med provinsialläkaren *Ernst Sigfrid Norling*, född i Svea artilleriregementes församling 1893 5.1.

1. *Carl*, född i Vist 1896 2.7. Har antagit namnet *Skylling*. Konsertsångare.

1. *Bengt*, född i Vist 1898 12.2. Har antagit namnet *Skylling*. Kyrkoadjunkt i Ulrika Eleonora.

1. *Sofia Anna*, född i Vist 1899 12.9, död i Norra Vi 1901 7.5.

1. *Frida*, född i Norra Vi 1901 20.3, död ibid. 1901 13.5.

1. *Märta Hanna*, född i Norra Vi 1902 17.5. Har antagit namnet *Skylling*. Möbelarkitekt.

#### 18. OSCAR KROOK 1937—

Född i Haparanda 1879 14.4. Son av tullförvaltaren *Albert Krook* och hans hustru *Hilda Taube*.

Student i Uppsala 1897 18.9 (Norrl.). Teol. kand. 1910 14.9. Prästvigd i Luleå 1910 18.12 till pastorsadjunkt i Nederkalix. Vice pastoratsadjunkt i Johannes 1911 16.1—15.6. Vice pastorsadjunkt ibid. 1911 1.7—31.8. Svensk sjömanspräst i Kristiania 1911 23.5, tilltr. 1911 1.9. Pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1916 1.6. Tillika prästerligt biträde åt vice pastor i Brännkyrka 1916 7.12—1917 6.1. Vice pastor i Maria Magdalena 1917 1.7—31.7. Pastoratsadjunkt i Sofia 1918 15.1, tilltr. 1918 1.5. Tillika pastorsadjunkt i Maria Magdalena 1918 1.9—15.12. Tillika vice komminister i Klara 1919 1.2—31.8. Tillika biträdande vice pastor i Sofia 1920 11.3—riksdagens slut, 1921 11.3—riksdagens slut, 1922 11.3—riksdagens slut, 1923 11.3—riksdagens slut, 1924 11.3—riksdagens slut och 1925 11.3—riksdagens slut. Komminister i Sofia 1925 14.4, ensam sökande, tilltr. 1926 1.5. Tillika biträdande vice pastor ibid. 1926 11.3—riksdagens slut och 1927 11.3—riksdagens slut. Förordnad 1927 14.6 såsom ständig adjunkt i Nikolai från 1927 1.10. På egen begäran avsked 1927 27.9

från komministertjänsten i Sofia från 1927 1.10. Ständig adjunkt i Nikolai 1928 1.5. Komminister ibid. 1931 3.3, tilltr. 1932 1.5. Teol. lic. i Lund 1932 31.5. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Nikolai 1928—1937 under semesterledigheter. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1937 7.5, tilltr. 1937 1.10. Teol. dr i Lund 1937 31.5. Tjänstledig för offentligt uppdrag 1939 10.11—1941 31.3. Lärare vid Beskowska skolan 1916 och vid Stockholms privata samgymnasium 1917—1920, vik. adj. vid Högre realläroverket å Östermalm v. t. 1911, v. t. 1917 och v. t. 1918, vik. lektor vid Folkskoleseminariet i Stockholm v. t. 1919—v. t. 1920, lärare vid Anna Sandströms högre lärarinneseminarium och skola 1920—1928 och vid kommunala mellanskolan h. t. 1919—1927. — Opponent vid prästmötet i Stockholm 1925, vice präses vid prästmötet 1937. — Å förslag till komminister i Klara 1921. Kallad 1924 och 1929 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Högalid, men avböjde. Å förslag till kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1933.

Gift i Högalid 1927 5.12 med *Signe Maria Wretholm* i hennes andra gifte, född i Jakob 1879 28.3 av ej uppgivna föräldrar, fosterdotter till brevbäraren *Johan Erik Wretholm* och hans hustru *Charlotta Christina Celsing*, samt gift 1.10 i Nikolai 1898 22.10 med hovmästaren, sist källarmästaren *Gustaf Leonard Olsson*, född i Säbrå 1873 22.7, död i Maria Magdalena 1918 19.3. — Efter första mannens död antog hon namnet *Odenfalk*. — Krook blev 1913 29.8 av Stockholms stads konsistorium skild från *Lotten Jenny Maria Sandberg*, född *Seelig*, sedan lysning till äktenskap ägt rum tre gånger i Engelbrekt, men vigsel ej skett.

Barnlös.

Vid kyrkoherdevalet i Ulrika Eleonora uppnådde Krook ej högsta röstetalet. Fjärde provpredikanten, komministern i församlingen B. Ramsten hade vid valet ansenlig majoritet.

## Komministrar

### Serie I

I. ANDREAS ANDREÆ EURENIUS 1673—1680.

Född i Ostby i Enånger cirka 1638. Död 1703 1.3, begr. i Hudiksvall 1703 22.3. Bondson.

Student i Uppsala 1659 19.5, ej införd i studentmatrikeln, men inskriven i Hälsinge nation 1659 28.5. Informator hos hovrådet, sedermera riksrådet friherre Edmund Gripenhielm för dennes son 1670 och följde 1672 eleven till Stockholm. Prästvigd i Uppsala 1673 7.8 till komminister i Ulrika Eleonora, sedan han av församlingen erhållit kallelse till prediko-verksamhet och skoltjänst, dock utan bestämd lön, samt erhöll 1673 3.9 ärkebiskopens collationsbrev å kaplanstjänsten i Ulrika Eleonora. Tjänst-

gjorde även som huspredikant hos friherre Gripenhielm. Konrektor i Hudiksvall 1680. Rektor ibid. 1690 18.6, tilltr. troligen 1692.

Gift i Ulrika Eleonora 1674 29.3 med *Rebecka Samuelsdotter Löfholm*, född okänt var och när, död okänt var och när, men levde vid mannens död, dotter av *Samuel N. N.* och hans hustru *Karin Bengtsdotter*.

Fyra barn levde 1703. Följande äro kända:

*Brita*, döpt i Ulrika Eleonora 1675 13.12, troligen den dotter, som begr. ibid. 1679 18.5.

*Samuel*, döpt i Ulrika Eleonora 1677 14.7, död okänt var och när. Inskrevs 1694 1.10 i Gävle gymnasium.

*Brita*, född i Hudiksvall 1681 15.4, död ibid. 1763 10.2. Gift i Hudiksvall 1700 med handelsmannen *Erik Frisk*, född cirka 1675, död i Hudiksvall 1729 15.10.

*Catharina*, född och död okänt var och när. Gift okänt var och när med *Petter Rödberg*, yrke okänt, född och död okänt var och när. — De hade sonen *Lars*, döpt i Hudiksvall 1720 6.3.

Redan under sin tid i Ulrika Eleonora var Eurenus mycket sjuklig av frossa och de sista åren i Hudiksvall var han sängliggande, men skötte dock delvis undervisningen, genom att eleverna fingo gå hem till honom.

## 2. ANDREAS THOMÆ HÖGMAN 1680—1704.

Född i Högby i Nysätra, okänt när. Död 1704 23.4, begr. i Ulrika Eleonora 1704 1.5. Härkomst okänd, men var bror till kyrkoherden i Vänge Erik Högman.

Student i Uppsala 1667 1.4 (Upl.), men inskriven i Fjerdhundra nations matrikel. Prästvigd i Uppsala 1674 23.10 till huspredikant hos riksskattmästaren friherre Gustaf Bondes änka Anna Christina Natt och Dag. Komminister i Ulrika Eleonora 1680 i maj. Pastorallex. i Uppsala 1694 17.1.

Gift okänt var och när med *Catharina Morthensdotter* i hennes andra gifte, född okänt var och när, begr. i Ulrika Eleonora 1690 15.10 och nedsatt i kaplansgraven ibid. 1693 12.7, härkomst okänd. Hon hade förut varit gift med en kyrkoherde i Gran, troligen *Olof Sevelius*, död 1677.

Troligen barnlös.

Högman hade svårigheter att i Ulrika Eleonora utfå sitt underhåll av håvpenningar m.m. och anförde därom upprepade gånger klagomål hos Stockholms stads konsistorium och Uppsala domkapitel. Konsistorium ansåg honom vara trätgirig och kyrkoherde Anberg förklarade 1685 13.7 att Högman var den störste lätting, som gick i ett par skor.

Enda arvinge till Högman var hans brorsdotter Elisabeth, 18 år gammal, dotter till kyrkoherden Erik Högman.

3. JOHANNES HEDENIUS 1705—1708.

Född i Sundborn 1679.<sup>1</sup> Död i Västervik 1723 4.3. Son av kyrkoherden i Sundborn, sist utnämnde kyrkoherden i Svärdsjö *Johannes Hedenius* och hans hustru *Christina Flodæus* samt äldre bror till komministern i Katarina serie I nr 7 Nicolaus Hedenius.

Student i Uppsala 1692 6.2 (Vestm.). Prästvigd i Västerås 1701 15.5 till huspredikant hos friherre Claes Fleming. Komminister i Ulrika Eleonora 1704 11.5, tilltr. 1705 1.5,<sup>2</sup> men tjänstgjorde redan från utnämningssdagen. Reste 1707, sedan han 1707 3.4 därtill fått Uppsala domkapitel tillstånd, till Greifswald och Wittenberg samt blev 1707 mag. i Wittenberg. Regementspastor vid Livdragonerna 1708 före 20.4. Följde efter Poltavaslageret Carl XII till Turkiet och blev 1710 notarie i Fältkonsistorium. Kyrkoherde i Västervik och Törnsfall 1717 2.5, tilltr. i slutet av året. Hon. prost före 1720 7.9.

Gift okänt var och när med *Christina Lado* i hennes första gifte, född okänt var och när, död 1732 28.5,<sup>3</sup> dotter av bryggaren i Stockholm *Johan Lado* och hans hustru *Christina Berentsdotter* samt gift 2:o i Artilleriförsamlingen 1725 24.10 med kaptenen *Robert Quillfeldt*, döpt i Kvilleinge 1684 25.4, död i Kalmar stad 1765 24.5.

Barn: *Christina*, född 1705,<sup>3</sup> begr. i Jakob 1782 30.11. Gift 1729, okänt var och när, med vice pastorn, sist kyrkoherden i Björskog mag. *Johan Bredenberg*, född i Stockholm 1706 7.10, död i Björskog 1760 11.1.

*Catharina*, född<sup>3</sup> och död okänt var och när. Gift i Artilleriförsamlingen 1729 7.1 (kallas *Catharina Lado*) med löjtnanten, sist regementskvartermästaren *Erik Strandell*, född i Blekinge 1698, okänt var och när, begr. i Artilleriförsamlingen 1737 29.8.

Hedenius och hans hustru levde 1719 skilda; hon vistades i Stockholm och ville ej begiva sig till sin man i Västervik. Hedenius påstod, att hon under hans bortovaro i fiendeland hade förlovat sig med en annan man.

4. ERIC WIKMAN 1708—1713.

Döpt i Rumskulla 1679 19.2. Död i Misterhult 1736 25.1. Son av kyrkoherden i Rumskulla *Petrus Esberni Wikman* och hans hustru *Margareta Retzius*.

Student i Uppsala 1699 5.10 (Östg.). Skolmästare vid Ulrika Eleonora skola 1705. Prästvigd i Linköping 1707 26.3 till pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora. Vice komminister ibid. 1707. Komminister ibid. 1708 19.5 med tillträde från 1708 1.5. Kyrkoherde i Misterhult 1712 15.8, tilltr. 1713 1.5. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1711, men sökte samtidigt successionen efter sin fader i Östergötland.

<sup>1</sup> Sundborns C börjar först 1685.

<sup>2</sup> Artilleriförsamlingens F saknas.

<sup>3</sup> Ej i Ulrika Eleonora C.



Gift mellan 1707 1.5 och 1708 22.4<sup>1</sup> med *Catharina Renner*, döpt i Jakob 1689 5.12, död 1768 3.7, troligen i Misterhult,<sup>2</sup> dotter av sadelmakaremästaren *Tobias Renner* och hans andra hustru *Anna Persdotter Korne* samt yngre syster till kyrkoherden i Ulrika Eleonora Johan Börcks hustru.

Barn: *Anna Greta*, född 1709, ej funnen i Ulrika Eleonora C, död i Gladhammar 1749 18.10. Gift i Misterhult 1728 17.9 med komministern i Gladhammar, sist kyrkoherden ibid. *Bengt Cedervall* i hans första gifte, född i Östra Ny 1697 18.1, död i Gladhammar 1755 31.7.

*Catharina*, ej funnen i Ulrika Eleonora C, begr. i Misterhult 1751 4.8. Gift i Misterhult 1732 13.6 med komministern ibid. *Abraham Hillman* i hans första gifte, född i Misterhult 1705 27.2, död ibid. 1761 5.9.

*Dödfödd dotter* i Misterhult 1714 10.9.

*Per*, född i Misterhult 1715 19.11, död ibid. 1757 27.2. Löjtnant i fransk tjänst, sedan lantbrukare i Misterhult.

*Vendela Sofia*, född i Misterhult 1718 3.4, död ibid. 1779 27.2. Gift i Misterhult 1743 23.5 med korporalen, sist kornetten *Petrus Ahlgren* på Köksmåla, död i Misterhult 1781 28.3.

*Erik*, född i Misterhult 1721 4.5, död okänt var och när. Kvartermästare vid Smålands kavalleri, avsked 1763 med kornetts titel.

*Elisabeth*, född i Misterhult 1725 20.5, död i Västervik 1777 26.5. Gift i Misterhult 1752 19.11 med målaremästaren i Västervik *Magnus Wikander*, född 1720, okänt var och när, död i Västervik 1794 18.12.

*Hedvig*, född i Misterhult 1727 11.8, död i Svinstad (nu Bankekind) 1792 16.2. Gift 1757 11.1, okänt var, med lektorn i Uppsala, sist kyrkoherden i Tryserum *Erik Dureaus*, född i Linköping 1714 28.3, död i Tryserum 1788 21.2.

Wikman blev skolmästare vid Ulrika Eleonora skola på tillskyndan av sin blivande sväger Johan Börck. Han var tydligen redan då förlovad med Catharina Renner.

Uppgiften i Linköpings herdaminne och hos Odén, Östgötars minne, att Wikman såsom regementspastor vid Kalmar regemente medföljt regementet i fält samt blivit fången efter slaget vid Poltava och hemkommit 1712 synes vara felaktig, ty i beslut om fullmakt för efterträdaren Svanberg 1713 6.5 säges Wikman taga avträde från Ulrika Eleonora för att tillträda Misterhult.

#### 5. ANDERS SVANBERG 1713—1731.

Född okänt var och när. Begr. i Ulrika Eleonora 1731 9.5. Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1699 23.5 (Upl.) efter att ha genomgått Gävle gymnasium.<sup>3</sup> Prästvigd i Uppsala 1704 22.12 till "stiftets förnödenhet". Nådårspredikant i Solna 1705. Vice komminister i Lidingö 1706 1.5. Skolmästare i Ulrika Eleonora 1707. Komminister i Ulrika Eleonora 1713 6.5

<sup>1</sup> Jakobs E saknas.

<sup>2</sup> Misterhults F har lucka mars—september 1768.

<sup>3</sup> Ej funnen i gymnasiets matrikel.

efter enhälligt val, med tillträde från 1713 1.5. Pastorallex. i Uppsala 1726 19.4.

Gift i Hovförsamlingen 1711 12.2 med hustru *Annika Möller*, född okänt var och när, begr. i *Ulrika Eleonora* 1755 15.6. Både hennes härkomst och hennes föregående gifte äro okända.

Barn: *Anna Catharina*, döpt i *Ulrika Eleonora* 1714 5.3, troligen den dotter, som begr. *ibid.* 1715 23.7.

*Amund*, döpt i *Ulrika Eleonora* 1716 14.9, begr. *ibid.* 1741 17.12.

*Eva*, döpt i *Ulrika Eleonora* 1719 18.3, troligen den lilla dotter, som begr. i *ibid.* 1720 11.9.

*Sofia*, döpt i *Ulrika Eleonora* 1724 9.6, begr. *ibid.* 1748 11.9.

I ett brev till Uppsala domkapitel 1713 9.2 klagade kyrkoherde Börck över att Svanberg sprang omkring i husen på Kungsholmen och värvade röster till kaplansvalet.

Svanbergs änka var så fattig att Stockholms stads konsistorium 1744 5.10 beslöt anhålla hos direktionen över Borgerskapets enkehus att hon där måtte få intagas, men konsistorium fick helt naturligt det beskedet att sådant ej kunde ske, emedan endast borgareänkor finge där intagas. Konsistorium beslöt då 1744 27.11 att hon skulle få intagas å Soopka fattighuset, vilket dock tydligen ej skedde.

## 6. JOHAN CHRISTIAN STRAND 1734—1744.

Född 1710 15.3.<sup>1</sup> Död i Ripsa 1765 före 21.3.<sup>2</sup> Son av brukspredikanten vid Vällinge, sist kyrkoherden i Gryt, Strängnäs stift *Benedictus Olai Strand* och hans hustru *Anna N. N.*

Student i Uppsala 1727 20.1 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1731 13.11 till huspredikant hos grevinnan Beata Margareta Douglas, född Stenbock. Komminister i *Ulrika Eleonora* 1733 2.3, tilltr. 1734 1.5. Kyrkoherde i Ripsa och Lid 1744 19.5, tilltr. genast.<sup>3</sup> Respondens vid prästmötet i Strängnäs 1753. — Å förslag till kyrkoherde i Toresund 1741.

Gift i Jakob 1733 10.7 med *Agneta Scherf*, född 1708 31.1, okänt var, död i Ripsa 1781 7.11, dotter av fältkommissarien *Johan Skärf* och hans hustru *Helena Svebilins*. — Uppgiften i Strängnäs stifts herdaminne att hon blivit omgift med successor i Ripsa och Lid är felaktig.

Barn: *En son*, född cirka 1734, okänt var och när, begr. i *Ulrika Eleonora* 1736 30.4.

*En dotter*, född cirka 1735, okänt var och när, begr. i *Ulrika Eleonora* 1736 30.4.

*Beata Catharina*, döpt i *Ulrika Eleonora* 1737 11.5, begr. *ibid.* 1738 8.8.

*Bengt*, döpt i *Ulrika Eleonora* 1738 23.10, död i Överselö 1790 23.5. Student i Uppsala 1753, sedan lantbrukare.

<sup>1</sup> Enligt Hagström, Strängnäs stifts herdaminne född i *Ulrika Eleonora*, men finnes ej i C. Ej funnen i Salems eller Botkyrka C.

<sup>2</sup> Ripsa F har lucka 1738—1765 1.5.

<sup>3</sup> Om pastorallex. har intet påträffats i Strängnäs domkapitels protokoll.

*Johan Christian*, döpt i Ulrika Eleonora 1741 14.6, död i Bettna 1820 10.3.  
Kyrkoherde i Bettna.  
*Jöran*, döpt i Ulrika Eleonora 1743 26.5, begr. *ibid.* 1744 3.5.

7. CARL LÖFGREN 1744—1746.

Född i Norrtälje 1708 10.9. Död 1746 5.6, begr. i Ulrika Eleonora 1746 7.6. Son av borgmästaren i Norrtälje, häradshövdingen *Carl Löfgren*, och hans hustru *Sofia Brenner* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1729 28.11 (Vestm.). Prästvigd i Västerås 1739 20.11 till komministersadjunkt i Nikolai. Nådårspredikant i Riddarholmen efter kyrkoherde Törning 1741 i november. Pastorsadjunkt i Riddarholmen 1743. Pastorallex. i Stockholm 1744 18.9. Komminister i Ulrika Eleonora 1744 19.9, tilltr. genast.

Ogift.

Komminister Löfgren ägde 2/3 öresland i Gottstad rusthåll i Kungsåra socken.

8. NILS ANAGRIUS 1747—1752.

Född i Lindesberg 1718 11.6. Död i Himmeta 1775 9.11. Son av komministern i Lindesberg, sist kyrkoherden i Ramsberg *Anton Anagrius* och hans hustru *Emfred Aspman*.

Student i Uppsala 1733 10.9 (Vestm.). Prästvigd i Stockholm 1741 14.5 av biskopen i Västerås till sin faders adjunkt. Vice pastor i Ramsberg samma år. Komministersadjunkt i Nikolai 1744. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1745. Pastorallex. i Stockholm 1746 19.8. Komminister i Ulrika Eleonora 1746 21.11, tilltr. 1747 1.5. Kyrkoherde i Himmeta 1751 10.10, tilltr. genom ackord 1752 1.5. Respondens vid prästmötet i Västerås 1765.

Gift 1749 22.10, efter lysning i Österlövsta, med *Catharina Elisabeth Westbeck*, döpt i Katarina 1727 27.1, död i Himmeta 1804 30.5, dotter av komministern i Katarina serie II, nr 5, sist kyrkoherden i Österlövsta *Zacharias Westbeck* och hans hustru *Hebbila Apollonia Kolbeckius*.

Barn: *Apollonia Euphrosina*, döpt i Ulrika Eleonora 1750 22.10, död 1830, okänt var och när.<sup>1</sup> Gift i Svedvi 1780 8.8 med komministern i Himmeta *Carl Niclas Hammar*, född i Götlanda 1744 18.12, död i Himmeta 1805 7.10.

*Zacharias Gustaf*, född i Himmeta 1752 4.6, död *ibid.* 1752 22.9.

*Zacharias Anton*, född i Himmeta 1753 12.8, död före 1761 26.9, ej funnen i Himmeta F.

*Catharina Elisabeth*, född i Himmeta 1754 9.10, död *ibid.* 1755 24.2.

*Maria Charlotta*, född i Himmeta 1756 8.5, död i Svea artilleriregementes församling 1811 12.2. Gift 1:0 okänt var och när med vaktmästaren *Lars*

<sup>1</sup> Ej död i Himmeta. Dödsåret enligt Vesterås stifts herdaminne.

*Akerlund*, död i Maria Magdalena 1794 27.7; 2:0 i Katarina 1795 6.9 med vaktmästaren *Olof Lindquist*, född i Karlskrona 1760, död i Nikolai 1808 6.2 och 3:0 i Maria Magdalena 1809 8.10 med byggmästaren vid Svea artilleriregementes tygstat *Nils Sundberg* i hans andra och mellersta gifte, född 1749, död i Svea artilleriregementes församling 1818 25.9.

*Petrina Ulrica*, född i Himmeta 1757 19.9, död ibid. 1757 18.12.

*Sofia Albertina*, född i Himmeta 1758 17.11, död okänt var och när.<sup>1</sup> Gift 1:0 i Dingtuna 1784 9.11 med rusthållaren i Västeräng i Västerås *Barkarö Jan Jansson* i hans andra gifte, född i Dingtuna 1738 4.1, död i Västerås *Barkarö* 1786 6.5 och 2:0 i Svedvi 1787 8.5 med vice häradshövdingen *Magnus Lindgren*, född i Steneby 1745 8.3, död i Svedvi 1805 25.9.

*Nils*, född i Himmeta 1760 18.6, död i arrest i Västerås 1822 9.12, bokf. i Himmeta. Var 1811 klockare i Himmeta, kallas 1822 27.10 vid hustruns död avskedad livdragon och vid sin död avskedad gardist. Dog i arrest misstänkt för att ha förlätt sin son att mörda modern.

*Zacharias*, född i Himmeta 1761 26.9, död okänt var och när, men före modern. Kallas apotekaregesäll då han 1784 30.1 var fadder i Himmeta.

*Benedictus (Bengt)*, född i Himmeta 1762 14.11, död okänt var och när, men före modern. Skall enligt Västerås stifts herdaminne ha kommit till Stockholm, men har ej där kunnat återfinnas.

*Carl*, född i Himmeta 1764 11.3, död ibid. 1764 5.7.

*Jonas*, född i Himmeta 1766 4.2, död i Maria Magdalena 1832 25.3. Viktualiehandlare i Stockholm.

*Benjamin*, född i Himmeta 1767 12.8, död okänt var och när, men före modern. Flyttade 1784 från Köping till Stockholm, men har ej där kunnat återfinnas.

*Cajsa Lisa*, född i Himmeta 1770 1.9, död ibid. 1771 14.4.

Anagrius var en kunnig och erfaren prästman och stor sångare, men melankoliker och olycklig i sitt äktenskap (Västerås stifts herdaminne).

## 9. CLAES JOHAN LIVIN 1752—1760.

Född i Linderås 1717 19.9. Död 1760 25.3, begr. i Ulrika Eleonora 1760 31.3. Son av kyrkoherden i Linderås *Jonas Magni Livin* och hans andra hustru *Catharina Elisabeth Wong*.

Student i Uppsala 1735 23.6 (Östg.). Mag. ibid. 1743 22.6. Prästvigd i Linköping 1744 24.8 till e. o. regementspredikant vid överste Gustaf Hamiltons regemente och vice komminister i Linderås. Pastorsadjunkt i Säby 1745. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1747. Tillika huspredikant hos grevinnan Ebba Catharina Horn 1748. Nådårspräst och vice pastor i Ulrika Eleonora 1751. Komminister ibid. 1752 5.5, tilltr. genast genom ackord.

Ogift.

Livin var redan i slutet av 1758 sjuklig och erhöll 1759 9.1 tillstånd att antaga adjunkt.

<sup>1</sup> Levde 1811 i Björskog enligt bouppteckning efter systemen Maria Charlotta, men har ej kunnat återfinnas i Björskogs A I. Vid bouppteckning efter brodern Jonas 1832 var hon död.

10. PETRUS (PER) ELIAS NORMAN 1761—1775.

Född i Maria Magdalena 1723 3.10. Död i Ösmo 1800 15.12. Son av hökaren *Erik Norman* och hans hustru *Christina Biörck*.

Student i Uppsala 1744 18.1 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1749 29.6 till komministersadjunkt i Maria Magdalena. Pastorex. i Strängnäs 1757 8.7. Komminister i Ulrika Eleonora 1760 14.10, tilltr. 1761 1.5. Kyrkoherde i Ösmo 1773 15.9, tilltr. 1775 1.5. Respondens vid prästmötet i Strängnäs 1781. — Å förslag till komminister i Ulrika Eleonora 1752, till kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1759 och till komminister i Nikolai 1765.

Gift i Ulrika Eleonora 1760 25.11 med *Catharina Hjortsberg*, född tv. i Helgarö 1733 12.4, död i Ösmo 1794 18.10, dotter av huspredikanten på Edeby, sedermera komministern i Maria Magdalena serie II nr 7, sist kyrkoherden i Kjula och Sundby *Jonas Hjortsberg* och hans hustru *Anna Maria Hultstedt*.

Barn: *Maria Christina*, född i Ulrika Eleonora 1761 25.10, död i Österhaninge 1831 26.9. Gift i Ösmo 1789 1.10 med kapellpredikanten i Torö, sist komministern i Österhaninge *Christopher Ökner*, född i Örebro 1749 28.10, död i Österhaninge 1826 24.1.

*Anna Sofia*, född i Ulrika Eleonora 1763 9.5, död i Jakob 1817 13.1. Gift i Ösmo 1796 13.10 med svärdfejaren och gravören *Lorentz Fremberg* i hans andra gifte, född cirka 1748, död i Riddarholmen 1802 11.5.

*Hedvig Catharina*, född i Ulrika Eleonora 1765 23.11, död i Nikolai 1820 16.6. Gift i Ösmo 1797 24.12 med kofferdikaptenen *Carl Fredrik Bergman*, född cirka 1768, död i La Valetta på Malta 1805 8.4.

*Clara*, född tv. i Ulrika Eleonora 1768 30.7, död ibid. 1769 1.1.

*Elisabeth*, född tv. i Ulrika Eleonora 1768 30.7, död ibid. 1769 7.5.

*Clara*, född tv. i Ulrika Eleonora 1773 7.11, död i Österhaninge 1808 16.9. Gift i Ösmo 1799 13.10 med pastorsadjunkten i Ösmo, sist kyrkoherden i Västerhaninge och Muskö *Sven Schöldberg* i hans första gifte, född i Sköldby i Torpa, Strängnäs stift 1764 7.5, död i Västerhaninge 1834 30.6.

*Elisabeth*, född tv. i Ulrika Eleonora 1773 7.11, död i Runtuna 1839 21.2. Gift i Runtuna 1817 9.8 med komministern i Runtuna *Petrus (Per) Stagnell* i hans andra gifte, född i Ösmo 1770 22.10, död i Runtuna 1825 10.8.

Norman var vittne och angivare i den skandalösa religionsprocessen mot kyrkoherden i Hedvig Eleonora Anders Carl Rutström. Han var informator hos Johan Arent Bellman — skaldens fader — och lär ha stått modell för Mäster Petrus i Fredmans sång nr 63.

11. JACOB ANDREAS JERNBERG 1775—1779.

Döpt i Katarina 1715 30.10. Död i Ulrika Eleonora 1779 22.6, begr. i Katarina 1779 21.6, vilket alltså måste vara ett skrivfel i Katarina F. Son av skepparen *Jacob Jernberg* och hans hustru *Elsa Kreij* och döpt endast till Jacob.

Student i Uppsala 1738 11.9 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1747 7.5

till huspredikant hos riksrådinnan änkegrevinnan Hedvig Ulrika Törnflycht född Posse, i vilken befattning han kvarstod till 1751. Predikant vid Gäldstugan 1749 30.5—1765 30.4. Kollega vid Katarina skola 1750 3.10. Kollega vid Stockholms Trivialskola 1753 11.7. Pastorallex. i Stockholm 1759 16.11. Skolmästare vid Ulrika Eleonora skola 1764 27.12. Komminister i Ulrika Eleonora 1774 6.4, tilltr. 1775 1.5. — Å förslag till kyrkoherde i Danviks och Sickläö församling 1759, till komminister i Katarina 1759, 1760 och 1764, till kyrkoherde i Danviks och Sickläö församling 1767 och till kyrkoherde i Spånga och Järfälla 1771.

Ogift.

Jernberg blev 1771 4.12 på grund av kungl. maj:ts utslag 1771 15.11 uppförd i andra rummet å förslag till kyrkoherde i Spånga och Järfälla, sedan han hos kungl. maj:t anfört besvär över domkapitlets förslag.

### 12. JONAS LARS ZETHELIUS 1780—1786.

Döpt i Ulrika Eleonora 1740 30.9. Död i Vassunda 1799 9.1. Son av garverifabrikören *Lars Zethelius* och hans hustru *Maria Christina Åkerman*.

Student i Uppsala 1759 22.10 (Sthlm). Vice kollega vid Klara skola 1767 27.2, ordinarie 1767 2.11. Prästvigd i Uppsala 1771 16.5 till pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora. Pastorallex. i Uppsala 1773 3.12. Vice pastor i Ulrika Eleonora 1777 4.11—1778 30.4. Komminister ibid. 1779 23.11, tilltr. 1780 1.5. Kyrkoherde i Vassunda och Haga 1785 3.8, tilltr. 1786 1.5.

Gift i Ulrika Eleonora 1787 29.4, efter lysning i Värmdö, med *Anna Catharina Christiansson*, född i Stockholm<sup>1</sup> 1743, okänt när, död i Uppsala 1826 7.6, härkomst okänd.

Barnlös.

### 13. ERIC DAHLSTRÖM 1786—1790.

Född i Hyltinge 1746 27.9. Död i Adelsö 1828 7.9. Son av timmermannen *Anders Dahlström* och hans hustru *Brita Ersdotter*.

Student i Uppsala 1768 19.10 (Sthlm). Kantor vid Ulrika Eleonora skola 1770 5.9. Tillika kollega ibid. 1771 17.4. Prästvigd i Uppsala 1774 13.12. Tillika kateket för Staden och västra Norrmalm 1780 18.4. Pastorallex. i Stockholm 1784 11.5. Komminister i Ulrika Eleonora 1786 13.1, tilltr. 1786 1.5. Kyrkoherde i Adelsö 1790 18.3, tilltr. 1790 1.5. Hon. prost 1810 15.6. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1784 och till kyrkoherde i Färentuna och Hilleshög 1805.

Gift i Ulrika Eleonora 1775 5.12 med *Christina Julin*, född 1748 8.10, okänt var, död i Adelsö 1806 23.3, härkomst okänd.

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm, ej född i Värmdö.

- Barn: *Agatha Erika*, född i Ulrika Eleonora 1777 5.2, död ibid. 1777 18.5.  
*Brita Johanna*, född i Ulrika Eleonora 1778 20.6, död i Jakob 1858 15.4. Gift 1:0 i Adelsö 1801 31.5 med löjtnanten vid Arméns flotta *Gustaf Christiernin*, född i Husby Sjutolft 1768 26.9, död 1809 16.5, okänt var och 2:0 i Adelsö 1820 2.9 med notarien vid Stockholms södra kämnärsrätt, sist magistratssekreteraren i Stockholm, lagmannen fil. mag. och jur. dr *Edvard Gabriel Runeberg*, född i Klara 1792 8.11, död i Hedvig Eleonora 1862 11.2.  
*Erika Christina*, född i Ulrika Eleonora 1781 22.4, död i Katarina 1854 12.12. Gift i Adelsö 1811 24.6 med klädesfabrikören, kaptenen vid Borgerskapets infanteri *Carl Fredrik Hornberg* i hans tredje gifte, född i Katarina 1766 29.12, död ibid. 1847 2.5.  
*Gustaf Jakob*, född i Ulrika Eleonora 1785 25.7, död i Klara 1867 22.1. Generalmajor och landshövding. Adlad 1833 19.10 af *Dalström*.

#### 14. JOHAN MEBIUS 1790—1797.

Född i Alingsås 1753 4.1. Död i Amnehärad 1821 5.1. Son av handelsmannen och rådmannen *Johan Christian Mebius* och hans hustru *Anna Schröder*.

Student i Uppsala 1773 29.9 (Vestg.). Kollega vid Fransk-Lutherska skolan i Stockholm 1774 1.2. Prästvigd i Uppsala 1776 12.6 till huspredikan hos generalmajoren friherre Fredrik Ulrik Wrangel. Komministersadjunkt i Nikolai 1778 17.3. Bataljonspredikant vid Änkedrottningens livregemente 1782 12.12. Pastorallex. i Uppsala 1783 25.11. Vice komminister i Ulrika Eleonora 1790 1.5, ordinarie 1790<sup>1</sup> efter enhälligt val, tilltr. 1790 1.10. Kyrkoherde i Amnehärad 1795 10.6, tilltr. 1797 1.5. Hon. prost 1806 19.3. L. W. O. 1818. — Å förslag till kyrkoherde i Sandhem, Härja och Utveng 1787, till komminister i Jakob och Johannes 1789 samt till komminister i Nikolai 1794.

Gift i Ulrika Eleonora 1792 12.4 med *Catharina Christina Estenberg*, född i Ulrika Eleonora 1768 8.6, död i Amnehärad 1835 12.7, dotter av ledamoten av Övre Borgrätten, sist hovrättsrådet i Svea hovrätt *Carl Estenberg* (adliga ätten nr 1678) och hans hustru *Catharina Christina Reis*.

Barn: *Dödfödd dotter* 1793, ej funnen i någon F i Stockholm.

*Johanna Christina*, född i Ulrika Eleonora 1795 14.6, död ibid. 1796 1.8.

*Carl Christopher*, född i Ulrika Eleonora 1797 22.1, död i Amnehärad 1802 6.4.

*Johan Per*, född i Amnehärad 1802 22.9, död i Lena, Skara stift, 1872 12.2.

Kyrkoherde i Lena.

*Anna Catharina*, född i Amnehärad 1804 1.6, död ibid. 1815 1.3.

*Carolina Ester*, född i Amnehärad 1805 23.10, död i Lidköping 1863 28.4.<sup>2</sup>

Gift okänt var och när med fanjunkaren *Gustaf Appeltgren*, född och död okänt var och när.

*Johanna Regina*, född i Amnehärad 1809 14.10, död i Vårsås 1870 20.8. Gift i Amnehärad 1838 18.4 med komministern i Acklinga, sist komministern i

<sup>1</sup> Vald 1790 24.8, utnämningssdagen finnes ej i Stockholms stads konsistorii protokoll.

<sup>2</sup> Kallas i F Ester Charlotta.

Värsås av Varola pastorat *Jonas Lindeman*, född i Horn 1798 18.12, död i Värsås 1883 25.5.  
*Christian Henrik*, född i Amnehärad 1812 23.7, död i Arvika 1874 14.5. Handlande i Arvika.

#### 15. JOHAN HUSS 1797—1805.

Född i Torp, Härnösands stift 1761 20.2. Död *ibid.* 1834 3.7. Son av hemmansägaren och häradssdomaren *Måns Michaelsson* i Storboda och hans hustru *Anna Lisa Wieslander*. Upptog namnet Huss efter sin mormoder.

Student i Uppsala 1783 28.2 (Medelp.). Prästvigd i Uppsala 1786 4.7 till huspredikant hos vice presidenten friherre Johan Olof Rudbeck. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1788 17.6. Pastorallex. i Härnösand 1796 13.2. Komminister i Ulrika Eleonora 1796 21.9 efter enhälligt val, tilltr. 1797 1.5. Kyrkoherde i sin födelseförsamling Torp 1805 14.2, tilltr. 1805 1.5. Hon. prost 1817 18.7. Kontraktspastor 1819 8.9. Opponent vid prästmötet i Härnösand 1812. — Å förslag till komminister i Nikolai 1801.

Gift i Härnösand 1800 15.6 med *Catharina Magdalena Hellzén*, född i Härnösand 1780 13.10, död i Torp 1847 23.4, dotter av lektorn *Per Hellzén* och hans hustru *Eva Christina Högström*.

Barn: *Johan Petter*, född i Ulrika Eleonora 1801 21.6, död i Björsäter 1873 4.7. Rektor i Piteå.

*Martin*, född i Ulrika Eleonora 1803 29.3, död i Torp 1813 9.1.

*Eva Elisabeth Dorothea*, född i Torp 1805 2.8, död i Hedemora 1829 21.10.

Gift i Torp 1829 1.1 med bruksinspektoren, sedermera kronolänsmannen *Per Olof Forsgren* i hans första gifte, född 1800 23.1, död i Torp 1877 22.12. *Magnus*, född i Torp 1807 22.10, död i Hedvig Eleonora 1890 22.4. Med. dr, professor, generaldirektör. Adlad 1857 29.8 *Huss*.

*Jakob Arvid*, född i Torp 1809 14.12, död i Luleå stad 1887 10.4. Apotekare och rådman i Luleå.

*Carl Fredrik*, född i Torp 1811 31.10, död *ibid.* 1897 31.8. Kommissionslantmätare.

*Catharina Ulrika*, född i Torp 1814 12.4, död *ibid.* 1862 25.10.

*Anna Magdalena*, född i Torp 1816 31.10, död *ibid.* 1855 20.5. Gift i Torp 1838 22.2 med svågern *Per Olof Forsgren* i hans andra gifte.

*Oscar Otto*, född i Torp 1818 30.6, död *ibid.* 1818 20.7.

*Frans Fabian*, född i Torp 1819 16.9, död i Hedvig Eleonora 1891 28.8. Justitieråd.

*Clas Adolf*, född i Torp 1821 14.9, död *ibid.* 1822 14.5.

#### 16. JOHAN TILLANDER 1805—1814.

Född i Ulrika Eleonora 1764 27.11. Död *ibid.* 1814 16.3. Son av vaktmästaren, sist glashandlaren *Petter Tillander* och hans hustru *Christina Spanier*.

Student i Uppsala 1784 22.6 (Sthlm). Prästvigd i Uppsala 1790 14.12 till huspredikant hos fru Mariana von Schantz, född Heldenhielm. Adjunkt



hos predikanten vid Sabbatsbergs fattighus 1791 18.1. Biträdde vid fredagspredikningarna i Nikolai 1791—1794. Lärare vid Tyska skolan i Stockholm 1791. Nådårspredikant och vice komminister i Bromma 1794 27.5. Komministersadjunkt i Hedvig Eleonora 1796 18.10. Skolmästare vid Artilleribarnhusets skola 1800 22.4. Kollega och kantor vid Adolf Fredriks skola 1800 12.8. Pastorallex. i Uppsala 1800 11.12. Komminister i Ulrika Eleonora 1805 1.10, tilltr. 1805 1.11. — Å förslag till komminister i Bromma 1793, till komminister i Östhammar 1796, till skolmästare i Lagga 1799, till komminister i Hedvig Eleonora 1803 efter Widing, till komminister i Hedvig Eleonora 1803 efter Broström sedan han hos kungl. maj:t överklagat förslaget, till komminister i Katarina 1808, till kyrkoherde i Villberga 1809 och till kyrkoherde i Munsö 1811.

Gift i Jakob 1789 26.7 med *Anna Christina Spångberg*, född i Jakob 1765 12.1, död i Göteborg, Garnisonsförsamlingen 1831 5.1, dotter av murgesällen *Erik Spångberg* och hans hustru *Anna Catharina Holm*.

Barn: *Johan Gustaf*, född 1790 5.8, okänt var, död i Göteborg, Garnisonsförsamlingen 1830 6.4. Tygvaktare vid Göta artilleriregemente.

*Johanna Gustafva*, född i Adolf Fredrik 1792 14.1, död i Jakob 1796 10.4, bokf. i Johannis F.

*Christina Charlotta*, född i Adolf Fredrik 1793 28.6, död i Bromma 1795 1.3.

*Carl Wilhelm*, född i Bromma 1795 9.2, död ibid. 1795 1.6.

*Carl Adolf*, född i Jakob 1796 11.3, död ibid. 1796 7.4, bokf. i Johannis F.

*Hedvig Charlotta*, född i Hedvig Eleonora 1797 23.9, död i Jakob 1797 29.11, bokf. i Johannis F.

Komminister Tillanders änka kvarbodde till 1817 i Ulrika Eleonora, där hon åtnjöt fattigunderstöd, men flyttade sedan till sonen Johan Gustaf, som efter avlagd kansliexamen varit anställd i Riksbanken tills hans blev tygvaktare i Göteborg.

#### 17. JOHAN LUNDHOLM 1815—1857.

Född i Regnsjö 1777 10.6. Död i Ulrika Eleonora 1857 6.3. Son av länsmannen *Erik Lundholm* och hans hustru *Margareta Berg*.

Student i Uppsala 1798 21.6 (Hels.). Prästvigd i Uppsala 1802 20.12 till pastorsadjunkt i Ljusdal. Vice komminister ibid. 1806 15.1. Pastorsadjunkt i Veckholm, Kungshusby och Torsvi 1806 1.5. Pastorsadjunkt i Katarina 1807 28.7. Tillika amanuens vid Hovkonsistorium 1807 16.12. Kollega vid Katarina skola 1808 31.8, vid Stockholms Trivialskola 1811 12.2. Tillika vice notarie vid Hovkonsistorium 1811 27.2. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1812 25.9. Pastorallex. i Uppsala 1813 11.6. Komminister i Ulrika Eleonora 1814 10.10, tilltr. 1815 1.5. Predikant vid Djurgårdens hälsobrunn sommaren 1819. Ordinarie kungl. hovpredikant 1820 26.1 och intog 1820 17.3 sin plats som assessor i Hovkonsistorium.

Tjänstfri som hovpredikant 1824 29.3 på grund av trägna göromål i Ulrika Eleonora, med bibehållande av lönen. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1813, till kyrkoherde i Alfta 1819, i Skånella och Norrsunda 1821, i Söderala 1822, i Villberga 1826, i Över- och Yttergran 1828, i Hökhuvud och Skepshammar 1832, i Litslena 1833, i Frötuna och Rådmansö 1834, från vilket förslag han dock blev utklagad, samt i Mo och Regnsjö 1836.

Gift i Ulrika Eleonora 1816 21.10 med *Margareta Charlotta Pousette*, född i Jakob 1798 1.9, död i Ulrika Eleonora 1870 21.4, dotter av byggmästaren *Carl Pousette* och hans hustru *Ebba Margareta Bergstedt*.

Barn: *Johanna Charlotta*, född i Ulrika Eleonora 1817 16.6, död ibid. 1843 4.6.

*Margareta Elisabeth*, född i Ulrika Eleonora 1818 25.5, död i Norrköping, Olai 1897 5.4. Gift i Ulrika Eleonora 1851 31.10 med tapetseraremästaren i Norrköping *Carl Gustaf Jonell*, född 1823 15.9, död i Norrköping, Olai 1900 15.11.

*Johan Julius*, född i Ulrika Eleonora 1820 17.7, död ibid. 1839 26.1.

*Herman Victor*, född i Ulrika Eleonora 1822 9.11, död ibid. 1880 4.5. Metallarbetare, omyndig, saknade fast bostad.

*Ernst Wilhelm*, född i Ulrika Eleonora, 1829 25.4, död ibid. 1854 3.30. Var 1846 i sadelmakarlära, sedermera utan anställning.

Vice komminister för Lundholm tillsattes 1838 17.4 emedan han gjort cession. Sedan han förnöjt sina borgenärer fick han 1845 30.9 tillstånd att åter träda i tjänst.

Lundholms leverne var ej alltid klanderfritt. Kyrkoherde Fuchs talar i ett intyg 1835 om hans ovarsamma och oordentliga leverne, som dock blivit bättre sedan kyrkoherden varnat honom. I befordringshänseende hade han ingen framgång. Han kom visserligen många gånger å förslag till sökta tjänster, men lyckades aldrig vid valen nå majoritet, icke ens i sin födelseförsamling. Vid sin död var han senior bland Stockholms stads prästerskap.

Kungl. maj:t beviljade 1857 23.6 ett extra nådår för änkan.

18. JOHAN OTTO REMMER utn. 1857, död före tillträdet.

Född i Klara 1811 20.7. Död i Ulrika Eleonora 1858 8.9. Son av expeditionssekreteraren *Johan Remmer* och hans hustru *Brita Antoinetta Högberg*.

Student i Uppsala 1829 5.6 (Sthlm). Prästvigd i Västerås 1838 19.6 till huspredikant hos överhovmästarinnan grevinnan Elisabeth Charlotta Piper född Ruuth. Tjänstförrättande predikant vid Stockholms stads och läns kurhus 1838 10.7—1839 30.5. Pastorsadjunkt i Bromma 1839 30.5—1843 31.5 under vilken tid han även biträdde kyrkoherde Fuchs som predikant vid Serafimerlasarettet. Andre pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora

1841 16.11. Förste pastorsadjunkt *ibid.* 1843 9.5. Vice pastor *ibid.* 1846 15.9—1849 15.6 och tillika vice predikant vid Serafimerlasarettet och Fyrverkarekåren. Pastoral-ex. i Västerås 1850 17.6. Predikant vid Stockholms stads och läns kurhus 1854 9.2. Vice pastor i Ulrika Eleonora 1857 22.7—5.8. Komminister *ibid.* 1857 30.11 med tillträde 1859 1.5, men avled i kolera före tillträdet. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1854.

Gift i Ulrika Eleonora 1847 28.6 med *Maria Charlotta Svensson*, född i Nikolai 1825 9.4, död i Katarina 1893 31.12, dotter av skräddarmästaren och löjtnanten *Carl Gustaf Svensson* och hans hustru *Lovisa Pettersson*.

Barn: *Johan Gustaf*, född i Ulrika Eleonora 1853 26.5, död i Bromma 1931 31.7. Fil. kand. Teol. kand. Präst. Adjunkt vid Folkskolelärarinneseminariet i Stockholm.

Kungl. maj:t beviljade 1858 30.12 två nådår vid komministraturen i Ulrika Eleonora för Remmers änka och son från 1859 1.5, ehuru han ej hunnit tillträda tjänsten.

#### 19. CARL CAMILLUS OLDENBURG 1861—1867.

Född i Åker, Strängnäs stift 1816 15.7. Död i Hammar, Strängnäs stift 1896 5.6. Son av slottskamreraren *Frans Magnus Oldenburg* och hans hustru *Ulrika Regina Lindqvist*.

Student i Uppsala 1836 1.3 (Sörml.-Ner.). Mag. *ibid.* 1845 16.6. Prästvigd i Strängnäs 1845 21.12 till pastorsadjunkt i Toresund. Tjänstledig 1846 1.9—1848. Huspredikant hos friherre Matthias Palbitzki på Julita gård 1848 30.8. Teol. kand. i Uppsala 1850 27.6. Huspredikant hos friherrinnan Beata Eleonora Fredrika Palbitzki, född von Ungern Sternberg 1851 26.7. Pastorsadjunkt i Dunker och Lilla Malma 1852 14.9. Pastoral-ex. i Strängnäs 1853 12.11 med betyget laudatur. Pastorsadjunkt i Gåsinge och Dillnäs 1853 12.11. Komministersadjunkt i Näshulta 1854 30.8. Vice komminister *ibid.* 1854 8.11. Tillika pastorsadjunkt *ibid.* 1854 22.11. Tillika vice pastor *ibid.* 1855 9.6—9.10. Vice duplikant vid Jakobs högre apologistkola 1856 31.1—10.4 och vid Katarina högre apologistkola 1856 10.4—1857. Andre pastorsadjunkt i Adolf Fredrik 1857 15.9. Vice komminister i Ulrika Eleonora 1857 17.11. Predikant vid Stockholms stads och läns kurhus 1858 7.10. Komminister i Ulrika Eleonora 1859 30.6, tilltr. 1861 1.5. Kyrkoherde i Hammar, Strängnäs stift 1866 22.1, tilltr. 1867 1.5. — Utan ansökan uppförd 1857 å förslag till komminister i Ulrika Eleonora. Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1858 och till kyrkoherde i Vingåker 1861.

Gift 1:0 i Ulrika Eleonora 1867 17.10 med *Johanna Maria Hertzman*, född i Norrköping, Hedvig 1850 27.9, död i Hammar 1876 2.10, dotter av maskinisten *Anders*

*Hertzman* och hans hustru *Johanna Catharina Carlsdotter*. — 2:0 i Uppsala 1878 17.6, skilsmässa 1881 10.8, med *Maria Beata Catharina Henschen* i hennes första gifte, född i Uppsala 1840 26.3, död i Engelbrekt 1927 30.5, dotter av rådmannen och magistratssekreteraren i Uppsala *Lars Wilhelm Henschen* och hans hustru *Augusta Munck af Rosen-schöld* samt gift 2:0 i Adolf Fredrik 1887 17.1 med grosshandlaren *Gustaf David Magnus von Bergen*, född i Tanum 1842 15.3, död i Hedvig Eleonora 1904 12.11.

Barn (antogo namnet *Oldenburg*):

1. *Hugo Adalward*, född i Hammar 1868 27.7, död okänt var och när. Gymnastikdirektör i Chikago i Nordamerikas förenta stater.
1. *Viola Elisabeth*, född i Hammar 1870 27.12, död ibid. 1871 10.4.
1. *Einar Hakon*, född i Hammar 1874 18.10, död å Vadstena hospital 1907 14.3. Student i Uppsala 1892. Sinnessjuk.

## 20. SIGFRID HILMER SUNDEL 1867—1877.

Född i Rådmanö 1826 3.11. Död i Ulrika Eleonora 1877 27.9. Son av majoren *Samuel Henning Sundel* och hans hustru *Ulrika Catharina Wallenquist*.

Student i Uppsala 1847 4.6 (Sörml.-Ner.). Prästvigd i Uppsala 1853 20.5 till adjunkt hos predikanten vid Sabbatsbergs fattighus. Vice komminister i Klara 1853 15.6—31.8. Komministersadjunkt ibid. 1853 1.9. Vice komminister ibid. 1854 1.6—30.9, 1854 28.10—1855 31.5 och 1855 4.6—15.8. Vice predikant och syssloman vid Sabbatsbergs fattighus 1855 6.7—15.8. T. f. bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1855 25.6—24.7 och vid Andra livgardet 1855 1.7—31.8. Vice komminister i Strängnäs 1857 11.7—10.8. Pastorallex. i Strängnäs 1857 23.10. Förste pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1858 14.9. Predikant vid Serafimerlasarettet 1858 9.11—1864 31.5. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1859 21.6. Vice pastor i Ulrika Eleonora 1860 1.10—1863 30.11. Predikant vid Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning 1860 1.10—1868 31.3. T. f. predikant vid Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm och Stockholms stads kronohäkte för kvinnor 1863 9.11, ordinarie 1864 6.5. Vice pastor i Solna 1864 1.7—31.8. Vikarierande amanuens hos Stockholms stads konsistorium 1866 3.7—23.8. Komminister i Ulrika Eleonora 1866 11.12, tilltr. 1867 1.5. Han stod ensam å förslaget, varför fullmakt utfärdades utan val, sedan församlingen förklarat sig nöjd med det ofullständiga förslaget. Predikant vid Allmänna barnbördshuset, vid Stockholms stads och läns kurhus och vid Garnisonssjukhuset 1867 1.5. Vikarierande amanuens hos Stockholms stads konsistorium 1867 1.7—31.8. T. f. notarie vid Hovkonistorium 1870 18.6, ordinarie 1872 18.10. Förordnad 1874 9.6 att handlägga till pastoralvården i Ulrika Eleonora hörande ärenden då kyrkoherden därtill kunde vara förhindrad. Ordenskaplan 1876 29.4. Kyrkoherde i Södertälje 1876 2.6, men avled före tillträdet. — Å förslag till komminister i Ulrika Eleonora 1859 och till kyrkoherde

i Östra Vingåker 1860. Utan ansökan uppförd 1864 å förslag till komminister i Katarina, men avsade sig. Å förslag till komminister i Klara 1873.

Gift i Klara 1862 6.8 med *Ida Maria Börtzell*, född i Jakob 1833 19.2, död i Hedvig Eleonora 1918 25.2, dotter av statssekreteraren *Johan Abraham Börtzell* och hans andra hustru *Christina Albertina Kock* i hennes andra gifte.

Barn: *Hilma Albertina Adelaide*, född i Ulrika Eleonora 1863 28.6, död i Adolf Fredrik 1931 10.10.

## 21. OSCAR ROBERT BLOMQUIST 1879—1925.

Född i Gävle 1839 3.3. Död i Ulrika Eleonora 1925 2.10. Son av trädgårdsmästaren *Erik Blomquist* och hans hustru *Johanna Christina Sundgren*.

Student i Uppsala 1859 8.12 (Gestr. Hels.). Extra lärare vid Uppsala folkskoleseminarium 1861—1863. Prästvigd i Uppsala 1863 4.6. Pastorsadjunkt i Riala och Roslagskulla 1863 16.9. Vice komminister i Singö 1863 1.10, i Hökhuvud och Skepshammar 1864 1.5. Pastorsadjunkt i Närtuna och Götröra samt Frösunda 1864 1.7. Komminister i Ossebygarn 1865 25.2, tilltr. 1865 1.5. Utänämnd 1866 3.7 till kateket i Ulrika Eleonora, tilltr. 1866 1.9 och kvarstod till 1873 10.10. Andre pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1867 1.5—1876 30.11. Pastorallex. i Uppsala 1868 23.12. Vice komminister i Jakob och Johannes 1869 1.8—1870 31.3. T. f. bataljonspredikant vid Svea artilleriregemente 1870 9.6, ordinarie 1871 3.2. Vice pastor i Ljusterö 1872 16.6—16.9, dock utan skyldighet att ansvara för de söndagliga gudstjänsterna. Predikant vid Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning 1872 1.12—1879 30.4. Vice komminister i Jakob och Johannes 1873 25.11—1874 6.3. Vice predikant vid Sabbatsbergs fattighus 1875 1.12—1876 29.2. Komminister i Ulrika Eleonora 1877 2.1, tilltr. 1879 1.5. T. f. predikant vid Garnisonssjukhuset 1877 1.10, ordinarie 1878 26.1. Tillika vice pastor i Ulrika Eleonora 1877 5.9—7.9. Vice komminister ibid. 1878 19.7—30.8. Tillika vice pastor ibid. 1890 23.6—2.7 och 1892 16.8—22.8. Tjänstledig från 1921 1.11. L. W. O. 1906. — Utan ansökan uppförd 1863 å förslag till komminister i Veckholm. Utan ansökan uppförd 1869 å förslag till kyrkoherde i Högbo samt 1870 å förslag till kyrkoherde i Munsö, men avsade sig bägge gångerna. Kallad 1871 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena. Utan ansökan uppförd 1873 å förslag till komminister i Katarina, men avsade sig. Å förslag till komminister i Adolf Fredrik 1876, i Jakob och Johannes 1879 och i Nikolai 1890.

Gift i Gladhammar 1885 26.9 med *Ella Teresia Teurnell*, född i Gladhammar 1863 1.7, död i Hedvig Eleonora 1934 12.1, dotter av godsägaren *Carl Fredrik Teurnell* och hans hustru *Alethe Hilda Theresia Faleij*.

Barn: *Elsa Christina Teresia*, född i Svea artilleriregementes församling 1890 10.4, död ibid. 1892 17.12.

## 22. BERTIL AUGUST RAMSTEN 1927—

Född i Ramsta 1894 5.8. Son av komministern i Hagby och Ramsta, sist kyrkoherden i Odensala och Husby-Ärlinghundra *Karl August Gustafsson* och hans hustru *Hilda Christina Elisabeth Widman*.

Student i Uppsala 1913 8.9 (Gestr. Hels.). Teol. kand. 1921 31.3. Prästvigd i Uppsala 1921 16.5. Pastorsadjunkt i Öregrund 1921 1.7. Vice komminister i Gräsö 1921 1.8. Pastorsadjunkt i Odensala 1921 1.9—1922 31.8. Tillika pastorsadjunkt i Balingsta 1921 16.10—30.11 och i Öregrund 1922 1.7—31.8. Vice komminister i Ulrika Eleonora 1922 1.9—1923 31.10. Tillika kateket ibid. 1923—1927. Pastorsadjunkt ibid. 1923 1.10. Ständig adjunkt ibid. 1925 1.5. Tillika vice komminister ibid. 1926 21.4. Komminister ibid. 1926 25.5, tilltr. 1927 1.5. Förordnad att tillika uppehålla en annan komministertjänst ibid. 1927 1.11—1928 30.4. Med ledighet från egen tjänst vice pastor ibid. 1936 20.5—28.6, 1936 3.8—1937 18.7, 1937 30.8—30.9, 1940 21.2—14.7, 1.10—31.10 och 1.12—31.12, 1941 15.2—31.3 och 1942 15.6—14.7. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor i församlingen 1926—1942 under semesterledigheter. — Kallad 1936 till fjärde provpredikant för kyrkoherdetjänsten i Ulrika Eleonora och erhöll vid valet betydande röstmajoritet.

Gift i Skara 1928 23.6 med *Aina Amelie Sofia Beronius*, född i Bredvik 1900 24.1, dotter av komministern i Grevbäck och Bredvik, sedermera domkyrkosysslomannen i Skara, sist t. f. komministern i Sävsjö *Per Johan Levin Beronius* och hans hustru *Eda Johanna Eleonora Svennius*.

Barn: *Aina Brita Elisabeth*, född i Ulrika Eleonora 1929 26.5.  
*Kerstin Barbro Maria*, född i Ulrika Eleonora 1931 18.4.

### Serie II

En ny komministratur i Ulrika Eleonora inrättades genom kungl. brev 1918 30.4 från 1918 1.5

## 1. JOHAN AXEL LEONARD DAVIDSON 1918—1926.

Född i Torpa, Växiö stift 1865 28.9. Död i Ulrika Eleonora 1926 21.4. Son av folkskolläraren och klockaren *Jonas Davidson* och hans hustru *Johanna Johannesdotter*.

Student i Lund 1885 8.9 (Göteb.). Prästvigd i Linköping 1890 26.6 och hade sedan diverse förordnanden i Linköpings stift sammanlagt ett år, tio månader och tio dagar. Komminister i Åtvid 1893 21.7, tilltr. ej. Pastorsadjunkt i Ulrika Eleonora 1893 31.10, med tillträde 1895 1.5, men tjänstgjorde som e. o. pastorsadjunkt från 1894 1.5 och som vice pastorsadjunkt från 1895 1.2. Tillika predikant vid Serafimerlasarettet 1895 1.5—1902 31.12. Tillika regementspastor vid Svea trängbataljon 1897

22.1—1899 4.8 samt vid Svea ingenjörkår 1899 4.8—1902 31.12. Förste pastoratsadjunkt i Ulrika Eleonora 1902 14.10, tilltr. 1902 1.11. Ordenskaplan 1913 28.4. Komminister i Ulrika Eleonora 1918 29.10, tilltr. 1918 1.11. Ett flertal förordnanden som vice pastor i Ulrika Eleonora 1895—1925 under semesterledigheter. L. W. O. 1921. — Å förslag till kyrkoherde i S:t Göran 1924.

Gift i Hedvig Eleonora 1902 2.7 med *Margareta (Greta) Sofia Charlotta Ideström*, född i Västervik 1880 6.1, död i Ulrika Eleonora 1922 23.12, dotter av grosshandlaren *Gustaf Ideström* och hans hustru *Emma Josefina Tillberg*.

Barn: *Anna Emma Gunborg*, född i Ulrika Eleonora 1903 31.3. Gift i Ulrika Eleonora 1932 19.3 med läroverksadjunkten i Visby fil. mag. *Nils Johan Einar Möller*, född i Burlöv 1880 11.12.

*Jonas Gustaf*, född i Ulrika Eleonora 1904 3.8. Tandläkare i Stockholm.

*Brita Margareta*, född i Ulrika Eleonora 1906 31.1. Folkskollärarinna i Sala.

*Stina Margareta*, född i Ulrika Eleonora 1907 27.12. Banktjänsteman i Stockholm.

*Bengt Axel*, född i Ulrika Eleonora 1911 4.6. Amanuens i Riksförsäkringsanstalten.

## 2. GUSTAF KIHLESTEDT 1928—

Född i Kila, Karlstads stift 1877 16.7. Son av arbetaren *Olof Peter Olsson* och hans hustru *Anna Kajsa Nilsson*.

Student i Uppsala 1900 29.1 (Verml.). Prästvigd i Uppsala för Karlstads stift 1903 17.12. Vice pastoratsadjunkt i Arvika 1903 17.12. Vice pastor i Ny 1904 20.4. Reservpastor i Värmlands regementes reserv 1904 11.5—1909 31.12. Kontraksadjunkt i Västerbottens tredje kontrakt 1904 1.12. Komminister i Älvsbacka 1905 17.9, tilltr. 1906 1.5. På egen begäran avsked från 1912 1.12. Folkskollärarexamen i Karlstad 1910 7.6. Tillika med komministertjänsten folkskollärare i Älvsbacka 1912 1.7. Lärare vid Johannelunds missionsinstitut 1912 1.9—1918 31.8. Komministersadjunkt i Johannes 1912 8.9—1916 15.6. Vice komminister ibid. 1913 15.5—14.9 och 1914 16.6—15.9. Vice pastoratsadjunkt i Oscar 1915 1.2—1917 12.5. Tillika vice pastor ibid. 1916 16.7—31.7. Vice pastor ibid. 1917 15.7—31.7. Vice komminister i Nikolai 1917 1.8—1918 30.4. Pastorsadjunkt i Katarina 1918 1.5. Tillika kateket ibid. 1918 1.10—1928 31.7. Ständig adjunkt ibid. 1926 1.5. Komminister i Ulrika Eleonora 1926 12.10, tilltr. 1928 1.5. Tillika vice pastor i Finska församlingen 1929 8.10—14.11 och 1930 18.2—1933 30.4. Med ledighet från egen tjänst vice pastor i Ulrika Eleonora 1939 10.11—1940 20.2, 1940 15.7—30.9 och 1.11—30.11 samt 1941 1.1—14.2. Dessutom ett flertal förordnanden som vice pastor i Ulrika Eleonora 1928—1939 under semesterledigheter. — Predikant vid Stockholms stads rannsakningsfängelse från 1918 1.5. L. W. O. 1940. — Å förslag till komminister i Brännkyrka 1917, till komminister i Katarina

1918 och 1919, till komminister i Bromma 1924 och till komminister i Högalid 1925. — Lärare vid Anna Schuldheis' flickskola 1918—1938. Lärare vid Högre folkskolan 1920—1925 och vid Kommunala mellan-skolan 1922—1924.

Gift i Karlskrona stadsförsamling 1906 9.8 med *Nanny Carolina Lucie Ulfsparre af Broxvik*, född i Karlskrona amiralitetsförsamling 1877 24.1, dotter av kaptenen *Johan Gustaf Ulfsparre af Broxvik* (adliga ätten nr 9) och hans hustru *Nina Magdalena Dorothea von Krusenstierna*.

Barn: *Berit Sofia Lucie*, född i Alvsbacka 1907 26.4, död i Bromma 1917 31.12.

*Ulf Gustaf Theodor*, född i Alvsbacka 1909 30.5. Fattigvårdsassistent.

*Astrid Nina Lucie*, född i Alvsbacka 1911 24.2. Skrivbiträde.

*Björn Gustaf Torgny*, född i Bromma 1913 27.2. Posttjänsteman.

*Katarina Sofia Lucie*, född i Katarina 1918 31.7. Folkskollärarinna.

*Bo Gustaf Viking*, född i Katarina 1923 5.6. Fil. stud.

### Serie III

Genom kungl. brev 1919 28.3 inrättades en tredje komministratur i Ulrika Eleonora. Vid bildandet av S:t Görans församling överfördes tjänsten 1925 1.1 till den nya församlingen.

1. JOHAN (JOHN) FÄRDINAND FOLKARD-HOLMGREN  
1919—1924. Se S:t Göran, kyrkoherdar nr 1.

### Serie IV

Kungl. maj:t förordnade 1920 9.4 att ytterligare en komministertjänst skulle inrättas i Ulrika Eleonora, men att i stället den pastorsadjunktur, som inrättats genom kungl. brev 1886 13.4, skulle indragas. Vid bildandet av S:t Görans församling överfördes komministertjänsten 1925 1.1 till den nya församlingen.

1. JOHANNES LINDBERG 1920—1924. Se S:t Göran, komministrar, serie II nr 1.





# C

Församlingar  
vilkas kyrkoherdar ej varit assessorer  
i Stockholms stads konsistorium

1911

1911

1911

## Barnhusförsamlingen

---

Sedan ett 1624 upprättat barn- och tukthus råkat i förfall erhöll dåvarande hovpredikanten, sedermera biskopen i Strängnäs Johannes Matthiæ 1633 privilegium på inrättande av ett orphanotrophium eller barnhus, varmed förenades ett tukthus. Kungl. maj:t donerade till den nya inrättningen en tomt vid S:ta Klara gårde och medgav att gudstjänst där finge hållas samt att en kronans ödetomt därbredvid finge utväljas till begravningsplats. På denna, den s. k. Barnhuskyrkogården, byggdes sedermera först S:t Olofs kapell och senare Adolf Fredriks kyrka.

Byggnader för barnhuset och därmed förenade tukthus uppfördes på den donerade tomten och togos i bruk på hösten 1638. En särskild predikant blev då tillsatt, men Barnhuset lydde i kyrkligt hänseende under Norrmalms församling och, sedan denna 1643 blivit delad, under S:ta Klara församling. En förändring vidtogs 1691 då Barnhuset fick egen kyrkoherde, som dock aldrig fick säte och stämma i konsistorium. Egen kyrkobokföring fick Barnhusförsamlingen senast 1697 r. s. Kyrkoherden hade att börja med till sin hjälp en adjunkt, men 1717 förändrades denna befattning och en komminister eller aftonsångspredikant tillsattes, som i likhet med kyrkoherden även fick hand om själavården i det närbelägna Smedjegårdshäktet. Komministertjänsten blev dock först 1740 uppförd å ordinarie stat.

På grund av kungl. brev 1785 4.5 upphörde Barnhusförsamlingen och Barnhuset lades 1786 under Adolf Fredriks församling. Tukthuset hade redan 1724 flyttats bort från Barnhuset. Den sista gudstjänsten i Barnhusförsamlingen hölls den 3 mars 1786. Åren 1793—1803 användes Barnhuskyrkan till gudstjänstlokal för Svea livgarde och blev 1814 direktionssal för barnhusets direktion. Själva barnhusbyggnaden blev riven sedan inrättningen 1885 flyttat till nyuppförda byggnader vid Norrtullsgatan.

### Litteratur:

Gunnar Bolin, Barnhusets församlingsbildning och kyrkobokföring. I Stockholms stadsarkivs årsberättelse 1934.

## Predikanter

### 1. JOHANNES CAMPANIUS 1638—1640.

Född i Stockholm 1601 15.8. Död i Frösthult 1683 17.9. Son av klockaren vid Norrmalms församling *Jonas Pehrsson* och hans hustru *N. N.*

Säkerligen den Johannes Jonæ, som blev student i Uppsala 1627 i januari (Sthlm). Prästvigd, okänt var, 1633 19.7. Legationspredikant vid ambassaden till Ryssland 1634 23.3. Skolmästare i Norrtälje 1635. Præceptor och predikant vid Barnhuset 1638—1640. Mag. i Uppsala 1642 2.2. Utänmnad till präst vid svenska församlingen i Nya Sverige 1642 3.2 och tillträdde 1643 denna befattning. Återkom till Sverige 1648. Amiralitetspredikant 1648. Kyrkoherde i Frösthult och Härnevi 1649. — Predikant vid prästmötet i Uppsala 1653.

Gift 1635 med *Margareta Persdotter*, död 1680, 92 år gammal.

Barn: *Bengt*. Kallade sig *Johansson*. Snörmakaregesäll. Reste utomlands och hade 1686 ej avhörts på tolv år.

*Johan*, död 1700, begr. i Klara kyrka 17.3. Kallade sig *Holm*. Gulddragare.

— Hans son *Johan* blev 1720 adlad *Stenholm*.

*Moses*, död före 1686. Kallade sig *Holm*. Skräddaremästare.

### 2. LAURENTIUS MATTHIÆ LUNDIUS 1641—1644.

Född i Lunda i Hammar. Död 1644.

Student i Uppsala 1619 6.9 (Nerk.). Prästvigd i Strängnäs 1620 23.12. Kollega vid Strängnäs katedralskola en tid, varefter han åter för en tid begav sig till universitetet och blev sedan för en tid adjunkt vid Strängnäs gymnasium. Rektor i Örebro 1628, i Södertälje 1630. Kyrkoherde i Lunda och Kila 1632 12.6, men skild från tjänsten 1634. Blev 1641 predikant vid Barnhuset genom rikskanslerns föreskrift till överståthållaren *Claes Fleming*. Vid sina predikningar i Barnhuset drog han en stor del folk från Klara kyrka till Barnhuset, varför han 1641 8.6 av Stockholms konsistorium ålades att hålla sig inom Barnhusets gränser med sin verksamhet samt att skaffa sig skriftlig instruktion huru vidt dessa gränser skulle sträcka sig. Någon sådan instruktion torde dock ej ha blivit utfärdad.

Gift med *Christina Hansdotter*, änka efter företräddaren i Lunda och Kila *Arvidus Harald*, som troligen dog 1631. — Hon levde änka 1644 14.11, då designation lämnades å en ofri tomt vid Beridarebangatan, som hon köpt.

### 3. NICOLAUS HOFMANNUS 1644—1645.

*Nicolaus Hofmannus* uppvisade 1644 18.12 i Stockholms konsistorium den confirmation han fått av ärkebiskopen å predikantbefattningen vid barnhuset, vartill han utnämnts av herr *Johan Skytte*. Han frågade tillika, huru han skulle ställa sig emot dem, som bodde i närheten av Barn-

huset och som begärde hans tjänst. Han tillhölls att väl låta dem gå till Barnhuset och höra Guds ord, men någon tjänst fick han ej göra åt dem utan tillstånd av pastor, d. v. s. kyrkoherden i Klara. — Hans härkomst, studier och vidare öden äro okända.

#### 4. MATTHIAS JOHANNIS LUTHENIUS 1645—1659.

Död 1659 före 3.8.

Härkomst och studier okända. Prästvigd okänt var och när. Predikant vid Barnhuset 1645 12.3. Var 1648 30.8 inkallad inför Stockholms stads konsistorium för att svara på kyrkoherdens i Klara Samuel Hamarinus anmälan, att han till Barnhuset dragit åhörare från Klara. Han var åter inkallad 1649 17.1, då ärkebiskopen förklarade för honom, att Hamarinus enligt kungl. maj:ts brev var pastor över både Klara och Barnhuset, men att Luthenius vore diaconus eller præceptor vid Barnhuset. — Luthenius' änka klagade 1659 3.8 i Stockholms stads konsistorium över att hennes salig man nekades lägerstad i Klara församling. Det beslöts, att kyrkoherde Hamarinus skulle intercedera hos kyrkvärdarna.

Gift i Nikolai 27.11 med hustru *Elisabeth Eriksdotter*, som efterlevde.

Barnhuspredikanten Matthias Johannis var 1652 7.4 fullmäktig för sin svåger Måns Meijer vid försäljningen av ett dennes hus.

#### 5. LARS LARSSON NEZENIUS 1660—1679.

Död i april 1679.

Härkomst och studier okända. Uppehöll senare halvåret 1659 predikantbefattningen vid Barnhuset efter Matthias Luthenius' frånfälle och fick fullmakt å samma befattning 1660 7.1. Hans lön blev fr. o. m. 1668 indragen i och med inrättandet av en præceptorsbefattning och Nezenius fick åtnöja sig med kollekter och tillfälliga understöd av stadens medel till 1675, då magistraten beviljade honom 100 d. kpmt för det han predikade för fångarna i tukthuset och 100 d. kpmt av Barnhusets medel.

Gift 1660, lysning uttagen i Jakob 12.2, med *Margareta Bengtsdotter*, som levde ännu 1699 13.12, dotter av guldsmeden *Bengt* i Trångsund.

Barn: *Bengt*, född cirka 1663, död okänt var och när.

*Lars*, född cirka 1673, död okänt var och när.

Vyrdige Herr Laurentius Nezenius var enligt fastebrev 1671 11.10 å en del av nuvarande kvarteret Perseus nr 7 arvinge till skraddaren Nils Jonsson Sörman. Av ordalydelsen att döma var han måg till denne, hustrun torde i så fall ha varit en styvdotter till Sörman.

6. OLAUS MATTHIÆ CUMBLÆUS 1679—1689.

Född i Kumla, Västerås stift, 1637. Död 1689 i maj.

Skolmästare i Mora 1663. Student i Uppsala 1666 22.9 (Vestm.).  
Præceptor vid Barnhuset 1668. Prästvigd i Västerås 1673 i september.  
Predikant vid Barnhuset 1679.

Gift 1:o med *N. N. Hellenius*, dotter av kyrkoherden i Sundborn *Benedictus Olai Hellenius* och hans första hustru *Margareta Hysing*. — 2:o med *Sidonia Clouerus*, död 1691 i augusti, ihjälstucken i sin bostad av guldsmedsgesällen Jonas West, dotter av kyrkoherden i Sänga och Skå *Johannes Erici Clouerus* och hans hustru *Brita Lundius*.

Barn: 1. *Petter*, född cirka 1677, död okänt var och när, levde 1693 18.5.

2. *Sidonia*, född 1688, död 14 dagar efter fadern.

Cumblæus ägde dels ett hus vid Kammakaregatan å stadens grund, dels ett hus vid Repslagaregatan å Norrmalm inemot S:t Olofs kapell, likaledes å stadens grund.

7. MATERN PFEIFFER 1689.

Döpt i Tyska församlingen 1649 12.2. Död 1715 6.11, troligen i Munsö.  
Son av hjulmakaren *Elias Pfeiffer* och hans hustru *Elisabeth Blumentrost*.  
Kallas även *Pfeiff*.

Student i Uppsala 1664 18.2 (Sthlm.). Prästvigd i Uppsala 1679 11.11  
till huspredikant hos riksskattmästaren friherre Gustaf Bondes änka, Anna  
Christina Natt och Dag. Komminister i Bromma 1679 (?), men lämnade  
1685 denna tjänst och begav sig till Stockholm. Vice komminister i Klara  
1687 2.3 för den suspenderade och sedermera avsatte Anander. Synes ha  
avgått som vice komminister 1688 16.10. Predikant vid Barnhuset 1689,  
kort före 16.10. Kyrkoherde i Munsö 1690 (före 1691 28.1), tilltr. 1691.

Gift 1:o före 1686 30.6 med *Maria Glömboch* eller *Klumbock*, dotter av snörmakare-  
mästaren *Michael Glömboch* eller *Klumbock*. — 2:o med *Anna Ljung*. Hon blev omgift  
med successor i Munsö *Knut Lenander*.

Barn: *Elias*, född okänt var och när, död i Stockholm 1753 4.4, ej funnen i någon F.  
Kopparslagareällderman i Stockholm.

*Carl*, född i Munsö 1691 1.7, död okänt var och när.

*Abraham*, född tv. i Munsö 1697 10.3; död okänt var och när. Lärftskram-  
handlare i Stockholm.

*Isak*, född tv. i Munsö 1697 10.3, död okänt var och när. Lärftskramhandlare  
i Stockholm.

*Lars*, född i Munsö 1699 16.8, död okänt var och när.

*Matern*, född i Munsö 1700 28.11, död i Läby 1774 21.11. Regementspastor  
vid Upplands regemente.

*Johannes*, född i Munsö 1702 1.4, död okänt var och när.

*Göril*, född i Munsö 1704 2.2, död okänt var och när.

*Magnus*, född i Munsö 1706 9.3, död okänt var och när. Var 1721 i koppar-  
slagarelära.

*Dominicus*, född i Munsö 1710 9.7, död okänt var och när.

## 8. DANIEL ERICI EKENBERG 1690—1691.

Född okänt var och när. Död, troligen i Norrtälje, 1695, före 3.7, men efter 20.5.

Härkomst okänd. Student i Uppsala 1671 22.2 (Upl., minderårig). Prästvigd 1681 24.8, troligen i Uppsala. Var 1688 14.3 nådårspräst (vice pastor) i Skokloster och blev samma år efter 21.3 nådårspräst (vice pastor) i Norrtälje, men begärde 1688 15.5 förflyttning. Nådårspräst (vice pastor) i Ed och Sollentuna 1688. Pastorsadjunkt *ibid.* från 1689 1.5. Predikant vid Barnhuset 1689 4.12, tilltr. troligen vid 1690 års början. Ansågs av Stockholms stads konsistorium olämplig att handhava själavården för fångarna i Smedjegården, varför han förflyttades till Norrtälje, sedan därvarande kyrkoherden, Andreas Hagberg, blivit designerad till kyrkoherde vid Barnhuset. Kyrkoherde i Norrtälje 1691 23.5, tilltr. 1691 19.6. Blev 1695 3.4 suspenderad för det han vägrat borgmästaren och en del borgare nattvarden, sedan han råkat i delo med dem. Uppsala domkapitel bestämde 1695 24.4, att han skulle vara suspenderad i två månader.

Gift med *Christina Melander*, dotter av kyrkoherden i Odensala och Husby-Arlinghundra *Pebr Melander*. Hon levde i Norrtälje ännu 1696 18.3, då hon skrev till Uppsala domkapitel. Möjligen är hon samma *Christina Melander*, som före 1712 7.6 blev gift med rektorn vid Klara skola, sist kyrkoherden i Husby-Skederid mag. *Eric Drissel* och som överlevde denne.

Möjligen son:

*Johan Diedrich Ekenberg*, född 1689, död 1752 7.2. Postmästare i Norrtälje.

Ekenberg synes ha varit en orolig man, varom ej endast hans suspension 1695 bär vittne. Såsom nådårspräst i Skokloster kom han i tvist angående sina lönevillkor och som nådårspräst i Norrtälje begärde han förflyttning. Som predikant vid Barnhuset torde han ha sökt förskaffa sig åhörare utom Barnhusets område, ty byggningskollegium beslöt 1690 21.1 "föreslå" fönstren i de rum, som prästen Hr. Daniel bebodde, för att han ej ånyo skulle kunna genom fönstren predika för folket.

## Kyrkoherdar

### 1. ANDERS HAGBERG 1691—1697.

Född i Hedesunda cirka 1655. Död i Frötuna 1715 17.2, begr. i Frötuna kyrka 1715 19.5. Son av bonden *Per Andersson* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1674 12.2 (Gestr.) under namnet *Andreas Petri Hedsundius*. Prästvigd 1683, troligen i Uppsala. Nådårspräst efter komminister *Liconius* i Maria Magdalena 1683. Komminister *ibid.* 1684 (?),<sup>1</sup> tilltr.

<sup>1</sup> Datum för fullmakten finnes ej i Stockholms stads konsistorii protokoll.



1685 1.5. Kyrkoherde i Norrtälje 1687 7.9, tilltr. 1690 1.5. Kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1691 10.6 genom tjänstebyte med Daniel Ekenberg, tilltr. 1691 19.6. Pastorallex. i Uppsala 1696 31.10, sedan han sökt Frötuna pastorat. Kyrkoherde i Frötuna och Rådmansö 1696 före 4.11, tilltr. 1697 1.5. Kontraktspastor 1697 15.7. — Opponens vid prästmötet i Uppsala 1696.

Gift 1:o 1684 16.9, troligen i Maria Magdalena, med *Anna Persdotter Duus* eller *Duse* i hennes andra gifte, född 1644 1.11, död i Frötuna 1712 17.6, härkomst okänd, gift 1:o med skolmästaren vid Maria skola, sist komministern i Maria Magdalena *Jonas Litzonius*. — 2:o i Frötuna 1714 4.2 med *Catharina Andersdotter Nortman* i hennes andra gifte, född cirka 1663, död 1722, okänt var och när, dotter av komministern i Jakob *Andreas Israelis Nortman* och hans andra hustru *Catharina Claesdotter Witte* i hennes andra gifte samt gift 1:o i Jakob 1678 28.11 med bokhållaren i kammarkollegium, sist kamreraren i bergskollegium *Magnus Barckenbom*, död 1706 14.1. — Detta Hagbergs gifte var olyckligt och Uppsala domkapitel ville t. o. m. vägra henne njuta nådår på grund av den osämja vari de levat.

Barn: 1. *Petter*, döpt i Maria Magdalena 1685 8.5, död okänt var och när. Regementspastor.

1. *Maria*, döpt i Maria Magdalena 1688 3.12, död okänt var och när.

1. *Andreas*, född i Norrtälje 1690 27.9, död okänt var och när.

## 2. ERICUS ANDREAE FORS 1697—1710.

Född 1665 12.9, död hastigt av slag i Svärtuna 1732 8.10, begr. i Nyköpings västra församling 1732 19.10. Son av kyrkoherden i Årsunda *Andreas Fors* och hans hustru *Catharina Djurman*.

Student i Uppsala 1681 5.10 (Gestr.), i Åbo 1691, åter i Uppsala 1692 15.11. Prästvigd i Uppsala 1694 1.6 till pastorsadjunkt i Barnhusförsamlingen. Mag. i Uppsala 1694 11.12. Pastorallex. i Uppsala 1696 14.11. Kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1696 17.11 efter sin hustrus styvfader *Andreas Hagberg*, tilltr. 1697 1.5. Änjo pastorallex. i Uppsala 1700 5.10. Kyrkoherde i Nyköpings östra församling, Allhelgona och Svärtuna 1710 1.4, tilltr. 1710 1.5. Kyrkoherde i Nyköpings västra församling och St Nikolai 1722, tilltr. 1723 1.5. Opponens vid prästmötena i Uppsala 1700 och 1707.

Gift med *Anna Catharina Litzon*, född cirka 1677,<sup>1</sup> levde i Ludgo 1761 5.2, död före 1764, dotter av skolmästaren vid Maria skola, sist komministern i Maria Magdalena *Jonas Litzonius* och hans hustru *Anna Duus* eller *Duse* i hennes första gifte.

Barn: *Anna Catharina*, född i januari 1697, begr. i Barnhusförsamlingen 1698 19.9.

*Elsa Catharina*, född i Barnhusförsamlingen 1699 2.5, död i Gällersta 1782 27.5. Gift 1:o med lektorn i Strängnäs och kyrkoherden i Aspö mag. *Johannes Roth*, född i Sköldinge 1684, död i Aspö 1736 9.2 och 2:o i Aspö 1737 11.8 med förste mannens efterträdare, sist kyrkoherden i Örebro teol. dr *Ericus Danielis Lidius*, född i Strängnäs 1692 26.7, död i Örebro 1774 15.2.

<sup>1</sup> Maria Magdalena C saknas.

*Ericus*, född i Barnhusförsamlingen 1700 8.12, död okänt var och när.  
*Brita*, döpt i Barnhusförsamlingen 1702 31.1, begr. ibid. 1702 30.5.  
*Jonas*, döpt i Barnhusförsamlingen 1702 29.12, död okänt var och när.  
*Johannes*, döpt i Barnhusförsamlingen 1705 12.1, död okänt var och när.  
*Andreas*, döpt i Barnhusförsamlingen 1708 20.6, död i Hölö 1761 20.2.

Kyrkoherde i Hölö.

*Petrus*, född och död okänt var och när. Stämpelmästare.

*Carolus*, född 1714, död 1777 16.4. Komminister i Årdala.

*Ulrika*, född 1718 24.6, död i Källstorp 1765 28.11. Gift 1752 28.6 med klockaren i Källstorp, sist kyrkoherden i Östra Herrestad *Nils Kruse* i hans första gifte, född i Kristianstad 1720, död i Östra Herrestad 1771 30.8.

*Wendela*, född i Allhelgona prästgård 1721 5.10, död i Ludgo 1770 30.10. Gift i Ludgo 1747 3.11 med kyrkoherden i Ludgo och Spelvik mag. *Petrus Sundstrand* i hans första gifte, född i Ludgo 1706 7.10, död i Nyköping 1774 15.3, bokf. i Ludgo.

### 3. ANDREAS BRODINUS 1710.

Döpt i Jakob 1678 12.10. Död i Barnhusförsamlingen 1710 30.12 i pesten. Son av kungl. sekreteraren, sist bankokommissarien *Andreas Brodinus* och hans hustru *Aleta Larsdotter*.

Student i Uppsala 1687 5.11 (Sthlm). Reste 1699 utomlands och studerade två år i Halle, där han åtnjöt undervisning av August Herman Francke. Vid hemkomsten blev han inblandad i den pietistiska rörelse, som började i Stockholm 1701. Prästvigd i Uppsala 1708 18.5 till huspredikant hos landshövdingen Carl Falkenbergs änka grevinnan *Ebba Jaquette Sparre*. Kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1710 3.5, tilltr. genast.

Gift okänt var och när med *Brigitta Plenningsköld*, död i pesten 1710, begr. i Barnhusförsamlingen 1710 8.12, dotter av häradshövdingen på Dal *Johan Plenningsköld* och hans hustru *Elsa Stake* i hennes andra gifte.

Barn: *Ebba Jaquette*, döpt i Jakob 1709 17.9, begr. i Barnhusförsamlingen 1710 29.12.

— Fick sina namn efter grevinnan Sparre, som stod fadder vid dopet.

*Catharina*, född okänt var och när, begr. i Barnhusförsamlingen 1710 8.12.

Hela familjen Brodinus föll offer för den i Stockholm 1710 grasserande pesten.

### 4. SAMUEL KIÄLLIN 1711—1721.

Född i Sund på Åland 1661 10.7. Död i Sund på Åland 1737 29.7. Son av kyrkoherden i Sund *Laurentius Brynolphi Kiëllinus* och hans första hustru *Catharina Alander* samt äldre bror till komministern i Maria Magdalena serie I nr 11 Carl Kiëllin.

Student i Åbo 1695 8.6. Mag. ibid. 1703 14.12 (ultimus). Prästvigd, troligen i Åbo. Huspredikant hos grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock vid hennes "hof- och bruksförsamling" på Tykö 1708. Förestod pastorsgöromålen i Barnhusförsamlingen under Brodinus' sjukdom och efter hans

död och var samtidigt från 1710 3.12 pestpräst i Nikolai och Ridderholms församlingar. Avgick såsom pestpräst 1711 15.2, då dessa befattningar avskaffades. Fick 1711 29.5 senatens fullmakt att vara kyrkoherde i Barnhusförsamlingen och kungl. fullmakt å samma tjänst 1712 16.2. Tillträdde tjänsten 1711 1.5. Kyrkoherde i Sund på Åland 1721 före 20.9, tilltr. 1721 20.9.

Ogift.

Liksom brodern, komminister Carl Kiellin, hörde Samuel Kiällin till pietismens vänner. I Barnhuskyrkan samlades under hans tid en krets av den nya rörelsens anhängare, som av honom brukade mottaga nattvarden, vilket föranledde konsistorium att varna honom, emedan han kommunicerat "enskilde" från andra församlingar. Som predikobiträden använde han gärna ett par studenter, som tillhörde pietisterna, och en av dem, Carl Hasselqvist från Åbo, blev till och med anställd som lärare vid Barnhuset.

#### 5. SVEN WIJKMAN 1721—1734.

Född i Katarina 1690 16.8. Död i Östervåla 1756 12.2, ej införd i Östervåla F. Son av hökaren *Johan Nilsson (Wijkman)* och hans första hustru *Elisabet Svendsdotter Svart*.

Student i Uppsala 1707 16.9 (Sthlm). Prästvigd i Stockholm 1710 20.11 av pastor primarius dr Iser, som på grund av pesten tillfälligtvis fått tillstånd att prästviga, till hjälppräst vid hovförsamlingen, varefter han handlade de pestsjukas själavård. Huspredikant hos grevinnan Bååt 1711—1718. Tillika komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1713—1715 och pastorsadjunkt i Barnhusförsamlingen 1716—1718. Blev 1718 predikant för fångarna i Smedjegården, varvid han även blev aftonsångspredikant (komminister) i Barnhusförsamlingen. Tjänstgjorde under tiden även som huspredikant hos riksrådet, överståthållaren greve Gustaf Adam Taube till 1731. Kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1721 27.6, tilltr. 1721 20.9. Pastorallex. i Uppsala 1734 15.1. Kyrkoherde i Östervåla 1734 22.2, tilltr. 1734 1.5.

Gift 1:0 i Jakob 1716 15.4 med *Elisabeth Helena Wulff*, född okänt var och när, död 1729 26.3, begr. i Barnhusförsamlingen 1729 30.3, dotter av sist rådmannen i Stockholm *Casper Wulff* och hans hustru *Johanna Margareta Adami*. — 2:0 i Stockholm 1729 23.11<sup>1</sup> med *Anna Christina (Zimmerman) Dubre*, född 1708, okänt var och när, död i Östervåla 1750 24.12, dotter av handskmakaren i Stockholm *Christopher Zimmerman* och hans hustru *Catharina Eisenberg* (som blev omgift med notarien Lars Duhre).

Barn: 1. *Johan*, född 1717 15.3, död cirka 1754.<sup>2</sup> Kom 1733 25.10 i tenngjutarlära i Stockholm och blev sedermera tenngjutare i Cassel i Tyskland.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon bevarad E i Stockholm. Möjligen vigda i Klara, E saknas.

<sup>2</sup> Ej funnen i någon C. Uppgifter om födelse och död samt yrke benäget lämnade av direktör Sven Wijkman.

1. *Casper*, döpt i Barnhusförsamlingen 1718 4.12, död i Katarina 1780 14.5. Kyrkoherde i Katarina nr 14.
1. *Sven*, döpt i Barnhusförsamlingen 1721 15.9, död i Uppsala 1773 1.6. Fil. mag. Regementspastor vid Livregementet till häst.
1. *Adam*, döpt i Barnhusförsamlingen 1722 2.11, begr. ibid. 1723 21.4.
1. *Elisabeth Agneta*, döpt i Barnhusförsamlingen 1724 17.7, begr. i Östervåla 1740 9.10.
1. *Gustaf*, döpt i Barnhusförsamlingen 1726 8.6, begr. i Östervåla 1745 12.7.
1. *Simon*, ej funnen i Barnhusförsamlingens C, begr. i Barnhusförsamlingen 1728 23.11.
2. *Catharina Christina*, döpt i Barnhusförsamlingen 1733 10.6, begr. ibid. 1733 27.6.

## 6. ANDREAS SAHLMENIUS 1734—1744.

Döpt i Saleby 1698 19.12. Död i Amnehärad 1764 17.12. Son av rusthållaren *Erik Jonsson* och hans hustru *N. N.*

Student i Uppsala 1721 15.9 (Vestg.). Skolmästare vid Barnhuset i Stockholm 1727. Prästvigd i Skara 1728 21.2 till aftonsångspredikant vid Barnhusförsamlingen. Komminister ibid. 1730, tilltr. 1730. Pastorallex. i Uppsala 1734 10.9. Kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1734 29.4, tilltr. 1734 1.5. Kyrkoherde i Amnehärad, vald 1743 15.5, tilltr. 1744 1.5. Respondens vid prästmötet i Skara 1754.

Gift (troligen i Saleby, E har lucka 1734—1737) med *Beata Dahlgren*, döpt i Saleby 1711 24.9, död i Amnehärad 1751 20.2, dotter av kyrkoherden i Saleby *Erik Dahlgren* och hans hustru *Margareta Svartman* i hennes andra gifte. — Enligt Skara stifts herdaminne skall Sahlmenius ha blivit gift 2:o med *Catharina Noring*, änka efter kyrkoherden i Larv *Johan Brisman*, som dog 1745 5.7. Då hon avled 1791 24.4 uppgives hon emellertid ha varit änka efter Brisman och ha avlidit i Larv, i vars F hon dock ej återfunnits. Någon vigsel mellan Sahlmenius och henne har ej heller återfunnits.

Barn: *Eric*, döpt i Barnhusförsamlingen 1736 21.2, begr. ibid. 1736 19.4.

*Christina Margareta*, döpt i Barnhusförsamlingen 1737 7.8, begr. ibid. 1737 23.8.

*Beata*, döpt i Barnhusförsamlingen 1738 19.10, död 1803, okänt var och när.

*Christina*, döpt i Barnhusförsamlingen 1740 24.7, död i Ekby 1821 15.10 efter att ha varit sängliggande i 12½ år. Gift i Amnehärad 1765 22.10 med komministern i Torsö, sist kyrkoherden i Ekby *Magnus Lund* i hans andra gifte, född i Horn 1722 5.5, död i Ekby 1795 3.2.

*Margareta*, döpt i Barnhusförsamlingen 1741 30.8, död 1814, okänt var och när.

Gift i Amnehärad 1765 20.10 med faderns efterträdare i Amnehärad, kyrkoherden *Gustaf Elfsten*, född i Hössna 1727 3.6, död i Amnehärad 1794 28.8.

*Eric*, döpt i Amnehärad 1745 28.12, död 1830, okänt var och när. Handlande i Borås, sedan possessionat i Halland.

*Anders*, född i Amnehärad 1747 6.1, död i Vänersborg 1832 14.11. Rektor i Vänersborg.

*Sven*, född i Amnehärad 1748 13.4, död i Fågelås 1785 13.3. Komminister i Fågelås.

*Anna Maria*, född i Amnehärad 1749 20.5, död ibid. 1750 20.4.

7. PEHR VALENTINSSON 1744—1755.

Född i Skärv 1704 26.1. Död i Falköping 1777 27.7. Son av organisten och postföraren *Valentin Valentinsson* och hans hustru *Brita Ragvaldsdotter Bjugg*.

Student i Uppsala 1728 22.2 (Vestg.) under namnet Petrus Valentini Faltin. Prästvigd 1735, troligen i Skara<sup>1</sup> till komministernsadjunkt i Riddarholmen. Skolmästare vid Barnhuset 1740. Pastoraléx. i Stockholm 1744 8.3. Kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1744 22.5, tilltr. genast. Kyrkoherde i Falköping 1754 11.7, tilltr. 1755 1.5. Hon. prost 1755. — Å förslag till kyrkoherde i Fägelås 1751. Hade 1752 högsta röstetal vid kyrkoherdeval i Ulrika Eleonora, men professor Celsius blev utnämnd, ehuru han hade lägsta röstetalet.

Gift 1740<sup>2</sup> med *Anna Maria Reiel*, född 1710, troligen i Klara, där föräldrarna bodde, död 1780 12.2, okänt var, dotter av cirkelsmeden *Conrad Reiel* och hans hustru *Ingeborg Olofsdotter*.

Barn: *Carl Israel*, döpt i Barnhusförsamlingen 1741 28.3, död i S:t Olof 1753 26.8.

*Brigitta Maria*, döpt i Barnhusförsamlingen 1742 2.9, död okänt var och när.

Gift före 1764 8.2 med handlanden i Falköping *Olof Warenberg*, möjligen den Olof Warenberg, som dog i Falköping 1789 8.5, 52 år gammal.

*Conrad*, född i Barnhusförsamlingen 1748 24.3, död ibid. 1748 9.8.

*Pebr Conrad*, född i Barnhusförsamlingen 1752 21.8, död i Falköping 1797 6.8. Stadsfiskal.

8. JOHAN LÖHNBERG 1755—1770.

Född troligen i Mörlunda 1714 eller 1715. Död i Barnhusförsamlingen 1770 3.5, begr. i Riddarholmen 1770 9.5.

Son av en gästgivare och bror till pastorn vid hospitalet i Kalmar Lars Löhnberg (som var född å Tillingeberg i Mörlunda 1711).

Student i Uppsala 1734 15.6 (Kalm.). Mag. ibid. 1743 22.6. Prästvigd i Uppsala 1746 29.4 till pastorsadjunkt i Kalmar och adjunkt hos biskopen ibid. Reste i juni 1747 till akademier i Tyskland, varvid han mest uppehöll sig i Halle, och återkom 1749. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1750 i början av året. Kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1754 18.4, tilltr. 1755 1.5. — Bankofullmäktig 1766—1769.

Ogift.

Löhnberg hade genomgått Kalmar gymnasium, till vilket han testamenterade sitt bibliotek om 1876 nummer. Han var en lärd man, bl. a. kunnig i syriska och kaldeiska. I processen mot kyrkoherde Rutström i Hedvig Eleonora spelade han en framträdande om ej vidare hedersam roll.

<sup>1</sup> Enligt Skara Domkapitels protokoll 1735 26.2 skulle han komma till examen och ordineras så snart han behagade sig inställa. Något vidare om hans prästvigning har ej påträffats.

<sup>2</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

9. CARL NORTMAN 1771—1774.

Född i Umeå landsförsamling 1736 28.6. Död i Bygdeå 1805 8.7. Son av kronobefallningsmannen *Johan Nortman* och hans hustru *Beata Charlotta Stening*.

Student i Uppsala 1750 15.10 (Vesterb.). Disputerade i Uppsala 1762 och blev samma år mag. i Greifswald. Prästvigd i Stockholm 1765 till huspredikant hos riksrådet greve Hans Henrik von Liewen. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1767 30.6. Tillika huspredikant hos grevinnan Catharina Ehrenpreuss 1768. Pastorallex. i Uppsala 1770 19.11. Kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1771 31.7, tilltr. 1771 1.8. Kyrkoherde i Bygdeå 1773 25.9, tilltr. 1774 1.5. Kontraktsprost 1787 4.7. Teol. dr i Uppsala 1800 1.11. — Deputerad vid jubelfesten i Uppsala 1793.

Gift 1:0 på Östanås i Älvsbacka 1771 5.9 med *Eleonora Kolthoff*, född 1743, död 1772 3.5, begr. i Barnhusförsamlingen 1772 15.6, dotter av kommerserådet *Herman Kolthoff* och hans andra hustru *Anna Catharina Stén*. — 2:0 i Finska församlingen 1773 23.12 med *Ulrika Christina Nordin*, född i Svea livgardes Klarabataljon 1754 17.2, död i Strängnäs 1817 26.10, dotter av regementspastorn vid Livgardet, sist kyrkoherden i Bygdeå *Carl Magnus Nordin* och hans hustru *Margareta Stecksenius*.

Barn: 2. *Carl Fredrik*, född i Bygdeå 1775 24.2, död ibid. 1775 30.3.

\*2. *En son*, född 1777 10.3, död späd.

Nortman fick 1773 7.12 tillstånd av Stockholms stads konsistorium att medan vinterföret varade flytta till Bygdeå, ehuru han skulle tillträda detta pastorat först 1774 1.5.

Litteratur.

Likpredikan av pastorsadjunkten Isak Daniel Widenmark, Härnösand 1805.

10. MAGNUS HJORTSBERG 1774—1784.

Döpt i Maria Magdalena 1739 3.7. Död i Kjula 1804 3.3. Son av komministern i Maria Magdalena serie II nr 7, sist kyrkoherden i Kjula och Sundby *Jonas Hjortsberg* och hans hustru *Anna Maria Hultstedt*.

Student i Uppsala 1754 8.3 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1763 18.12 till pastorsadjunkt hos fadern i Kjula. Nådårspräst efter fadern 1766. Huspredikant hos riksrådet greve Jochum Beck-Friis 1773 16.2. Vice komminister i Jakob och Johannes 1773 4.5. Pastorallex. i Stockholm 1773 24.11. Kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1774 2.3, tilltr. 1774 1.5. Kyrkoherde i Kjula och Sundby 1784 7.9, tilltr. genast. Hon. prost 1797 28.6.

Gift 1:0 okänt var och när med *Brigitta Christina Triewald*, döpt i Tyska församlingen 1744 4.3, död i barnsäng i Barnhusförsamlingen 1775 21.12, nedsatt i Worsterska graven i Maria Magdalena januari 1776, dotter av kaptenen *Martin Triewald* och hans hustru *Elisabeth Worster*. — 2:0 i Tyska församlingen 1777 23.2 med *Maria Wendela*

*Wiesendorff*, döpt i Tyska församlingen 1736 18.3, död i Kjula 1821 16.12, dotter av kamreraren *Hinrich Wiesendorff* och hans hustru *Elisabeth Charlotta Seele*.

Barnlös.

## Komministrar

1. SVEN WIJKMAN 1718—1721. Se kyrkoherdar nr 5.
2. JOHAN TIDZELIUS 1721—1730. Se Danviks och Sicklaö församling, kyrkoherdar nr 14.
3. ANDREAS SAHLMENIUS 1730—1734. Se kyrkoherdar nr 6.
4. OLOF LUNDHOLM 1734—1744.  
Född i Lekåsa. Död i S:t Olof 1744 13.1, begr. i Klara kyrka 1744 17.1.  
Son av bonden *Lars N. N.*  
Student i Uppsala 1724 4.8 (Vestg.). Prästvigd i Skara 1728 29.2 till huspredikant hos generallöjtnanten friherre Johan Banér. Komminister i Barnhusförsamlingen 1734, tilltr. 1734. Kyrkoherde i Särestad 1743 2.12, men avled före tillträdet.  
  
Gift 1736, lysning uttagen i Katarina 1736 11.6, med *Margareta Hierzell*, döpt i Jakob 1717 31.7, död i Klara 1751 26.3, dotter av notarien i Stockholms stads handelskollegium *Carl Hierzell* och hans första hustru *Maria Spetz* i hennes andra gifte.  
  
Barn: *Maria*, döpt i Barnhusförsamlingen 1737 24.5, död okänt var och när.  
*Carl*, döpt i Barnhusförsamlingen 1739 21.4, begr. ibid. 1740 28.1.  
*Margareta Elisabeth*, döpt i Barnhusförsamlingen 1741 19.4, död okänt var och när.  
*Lars Gustaf*, döpt i Barnhusförsamlingen 1742 17.11, död i Lilla Edet 1814 26.3. Apotekare.
5. GUSTAF FLODIN 1744—1746.  
Född i Askersund 1712 12.5. Död i Axberg 1769 5.8. Son av pedagogen *Erik Flodin* och hans hustru *Christina Aling*.  
Student i Uppsala 1734 9.10 (Nerk.). Prästvigd i Strängnäs 1736 9.3 till huspredikant hos grevinnan Anna Maria Sparre på Brokind. Komministersadjunkt i Jakob och Johannes 1738. Tillika huspredikant hos överståthållaren friherre Rutger Fuchs 1739. Pastoralex. i Stockholm 1744 8.3. Komminister i Barnhusförsamlingen 1744, tilltr. 1744. Kyrkoherde i Skagershult 1746 23.4, tilltr. 1746 1.5. Kyrkoherde i Axberg och Hovsta 1758, tilltr. 1760 1.5. Kontraktsprost 1767. Predikant vid prästmötet i Strängnäs 1751.

Gift 1:0 i Nikolai 1736 30.5 med *Elisabeth Hallman* i hennes andra gifte, född i Hardemo 1704 31.1, död i Axberg 1762 13.10, dotter av länsmannen *Zacharias Hallman* och hans hustru *Elisabeth Larsdotter* samt gift 1:0 i Nikolai 1728 9.4 med källarmästaren *Hans Wetzel* i hans andra gifte, död i Nikolai 1735 27.4. — 2:0 okänt var och när med *Christina Regina Dahlbom* i hennes andra gifte, född 1717 22.6 okänt var, död okänt var och när, dotter av kyrkoherden i Vintrosa och Tysslinge *Johannes Dahlbom* och hans hustru *Christina Maria Stuuth* i hennes första gifte samt gift 1:0 med Flodins företrädare i Axberg och Hovsta kyrkoherden *Zacharias Tiselius* i hans andra gifte, född 1686 22.4, död i Axberg 1757 23.11.

Barn: 1. *Christina Elisabeth*, döpt i Katarina 1737 18.5, död okänt var och när.

1. *Gustaf Erik*, döpt i Jakob 1739 28.2, död okänt var och när. Student i Greifswald 1761 22.4.

1. *Lars Petter*, döpt i Jakob 1740 20.7, begr. i Barnhusförsamlingen 1745 19.8.

1. *En dotter*, begr. i Barnhusförsamlingen 1744 19.8.

## 6. INGEMAR DAHLIN 1747—1750.

Född cirka 1717. Begr. i Barnhusförsamlingen 1750 6.7. Härkomst okänd.

Student i Åbo 1738 5.9. Var 1739 privatlärare hos faktor Rorich vid Barnhusfabriken. Student i Uppsala 1742 1.2 (Medelp.). Enligt tillstånd av domkapitlet i Härnösand 1742 8.9 prästvigd i Stockholm 1743 kort före 22.2 av biskopen i Åbo Jonas Fahlenius till pastorsadjunkt i Barnhusförsamlingen. Huspredikant hos överståthållaren Rutger Fuchs 1745 (?). Komminister i Barnhusförsamlingen 1747 (?).

Gift i Barnhusförsamlingen 1747 2.8 med *Brita Sofia Borén*, möjligen dotter av komministern i Borgsjö *Gulich Erici Boreen*, ty lysningen hade skett i Borgsjö.<sup>1</sup> — Troligen identisk med Brita Sophia Dalin, född Borén, som 1781 blev gift med brukskamreren Eric Sparrman i Jämtland i hans tredje gifte.

Barn: *Maria Margareta*, döpt i Barnhusförsamlingen 1748 8.5, begr. ibid. 1748 28.7.

*Jonas Nicolas*, döpt i Barnhusförsamlingen 1749 4.6, död okänt var och när, levde 1761 26.5.

## 7. ARVID AHLMARK 1750—1755.

Född i Skarstad 1712 28.9 eller 1.10 (C har lucka 1710—1723). — Död i Bällefors 1788 15.1. Son av *Anders Arvidsson* och hans hustru *Margareta Kettilsdotter Ahlman*.

Student i Uppsala 1738 8.8 (Vestg.). Var en tid notarie vid bokauktionskammaren. Reste 1739 till Stockholm, där han tjänstgjorde som privatlärare. Prästvigd i Stockholm 1743 till huspredikant hos presidenten friherre Peter Scheffers änka Helena Maria Ehrenstierna. E. o. bataljonspredikant ad interim vid Livregementet 1743. E. o. bataljonspredikant vid Artilleriet 1743. Tillika komministersadjunkt i S:t Olof, okänt när. Aftonsångspredikant (komminister) i Barnhusförsamlingen 1750 kort före

<sup>1</sup> Borgsjö kyrkoarkiv förstördes vid eldsvåda i prästgården 1844 28.2.



21.8, då han i Stockholms stads konsistorium uppvisade sin av överståthållaren och byggningskollegium givna fullmakt (Byggningskollegii protokoll saknas 1747—1751), tilltr. 1750 troligen 1.9. Pastorallex. i Stockholm 1754 6.12. Kyrkoherde i Bällefors 1755 kort före 2.9, tilltr. 1755 1.11 (?). Hon. prost 1778 4.2.

Gift i Bällefors 1755 2.12 med *Anna Catharina Tengblom* i hennes andra gifte, född i Fröjered 1715 eller 1716 (C börjar 1727), död i Horn 1805 26.11, dotter av kyrkoherden i Fröjered *Torsten Tengblom* och hans första hustru *Christina Stahre* samt gift 1:0 (ej i Fröjered) med kyrkoherden i Bällefors *Carl Backman*, född i Uvered 1700, död i Bällefors 1753 11.8.

Barn: *Lars*, född i Bällefors 1756 23.8, död ibid. 1764 21.11.

*Anders*, född i Bällefors 1764 3.4, död ibid. 1764 20.10.

#### 8. NICOLAUS BREDBERG 1755—1776.

Född i Stenstorp 1720 24.10. Död i Ulricehamn 1797 2.10. Son av kyrkoherden i Stenstorp *Bengt Bredberg* och hans hustru *Maria Breander* i hennes första gifte.

Student i Uppsala 1742 17.8 (Vestg.). Mag. ibid. 1752 15.6. Prästvigd i Uppsala 1754 23.5 av skarabiskopen Halenius till huspredikant hos landshövdingen Carl Broman. Komminister i Barnhusförsamlingen 1755 kort efter 22.11, tilltr. trol. genast. Kyrkoherde i Ulricehamn och Timmelhed 1774 26.1, tilltr. 1776 1.5. — Opponens vid prästmötet i Skara 1783.

Gift i Nikolai 1756 16.10 med *Eleonora Elisabeth Albrecht* från Sala,<sup>1</sup> född 1729, död i Ulricehamn 1813 5.12, härkomst okänd.

Barn: *Maria Catharina*, född i Barnhusförsamlingen 1760 22.10, död okänt var och när. Gift i Timmelhed 1787 18.1 med *Nils Ödmark*, yrke ej utsatt, född och död okänt var och när.

*Christina Elisabeth*, född i Barnhusförsamlingen 1763 8.5. — Ej funnen död eller gift i Ulricehamn eller Timmelhed.

#### 9. JOHANNES COLLANDER 1776—1783.

Född i Ytterselö 1746 6.2. Död i Huddinge 1799 22.6. Son av komministersadjunkten i Ytterselö, sist komministern ibid. *Johannes Collander* och hans första hustru *Catharina Brunberg*.

Student i Uppsala 1765 4.3 (Sörml.). Prästvigd i Strängnäs 1769 15.12 till sin faders adjunkt. Förordnad 1770 13.2 att tillsvidare vara prästerskapet i Klara till hjälp. Komministersadjunkt i Klara 1770 28.8. Pastorallex. i Stockholm 1773 30.11. Vice komminister i Klara 1773 7.12 efter komminister Molander. Komminister i Barnhusförsamlingen 1774 13.7, tilltr. 1776 1.5. Kyrkoherde i Huddinge och Brännkyrka 1782 27.2, tilltr. 1783 1.5.

<sup>1</sup> Ej född i Sala landsförsamling. Stadsförsamlingens C börjar 1737.

Gift 1:o i Stockholm<sup>1</sup> 1781 17.6 med *Sara Ulrika Emsén*, född i Stockholm<sup>2</sup> 1752, död i Huddinge 1791 24.4, sannolikt dotter av ombudsmannen vid tullarrendesocieteten *Carl Joachim Emsén* och hans hustru *N. N.* — 2:o på Krokvik i Nämndö 1792 7.10 med *Charlotta Sofia Strömberg*, född på Finnsta i Vänge 1770 2.1, död i Katarina 1838 10.1, dotter av hovjunkären friherre *Claes Ulrik Strömberg* (friherrliga ätten nr 118) och hans hustru *Beata Elisabeth Ribbing*.

Barn: 1. *Sara Catharina*, född i Huddinge 1785 20.2, död okänt var och när.

1. *Johanna Sofia*, född i Huddinge 1787 3.12, död okänt var och när.

2. *Claes Johan*, född i Huddinge 1795 7.5, död okänt var och när. Bodde hos modern i Katarina vid mantalsskrivningen 1810, men ej 1820. Ej död i Katarina före 1820.

#### 10. SUNE EDMARK 1783—1787.

Född i Västra Ed, Linköpings stift 1749 20.8. Död på Walsund i Södermanland 1819 4.4, bokf. i Sigtuna. Son av bonden i Blistena *Måns Sunesson* och hans hustru *Catharina Månsdotter*.

Student i Uppsala 1771 1.6 (Östg.). Prästvigd i Linköping 1779 10.5 till huspredikant hos riksmarskalken greve *Göran Gyllenstierna*. Pastoral-ex. inför Stockholms stads konsistorium 1781 17.12. E. o. bataljonspredikant vid änkedrottningens regemente 1781 31.12. Komminister i Barnhusförsamlingen 1783 26.4, tilltr. 1783 1.5. Kyrkoherde i Sigtuna, S:t Olof och S:t Per 1787 31.5, tilltr. 1787 1.8. Hon. prost 1803 4.3. Respondens vid Prästmötet i Uppsala 1802.

Gift på Bo i Lidingö 1782 23.3 efter lysning i Bromma, vigseln bokf. i Ridderholmen, med *Maria Magdalena de la Roche*, född 1746 3.5, död i Sigtuna 1814 6.6, härkomst okänd. — Enligt Sigtuna A I: 4 var hon född i Linköping, men har ej kunnat anträffas vare sig i Domkyrkoförsamlingen eller S:t Lars C.

Barn: *Carl Sune*, född i Klara 1782 14.9, död i Adolf Fredrik 1787 26.3.

*Maria Magdalena*, född i Barnhusförsamlingen 1784 2.1, död i Hyltinge 1820 4.2. Gift i Sigtuna 1812 31.1 med bruksinspektoren å Rånäs, sedermera arrendatorn av Walsund, Johannisnäs och Strand under Sparreholm *Fredrik Nyblaus* i hans första gifte, född i Skäfthammar 1785 16.3, död 1869 okänt var och när.

*Ulrika Eleonora*, född i Barnhusförsamlingen 1785 15.8, död i Adolf Fredrik 1786 11.7.

<sup>1</sup> Vigseln ej funnen i någon E i Stockholm.

<sup>2</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm.

## Danviks och Sicklaö församling

---

På grund av beslut av magistraten ställdes de medeltida välgörenhetsinrättningarna i Stockholm, nämligen Helgeandshuset, S:t Görans hospital, Sjalagården, Fredagsallmosan och Söndagsallmosan 1527 under gemensam förvaltning, vilket fastställdes genom kungl. brev 1527 10.7. Genom ett annat kungl. brev 1531 27.1 förändrades Gråbödraklostret på nuvarande Riddarholmen till ett helgeandshus till vilket de fattiga sjuka, som funnos i Helgeandshuset på Helgeandsholmen och i övriga stadens sjukstugor, skulle överföras. De nunnor från Klara kloster, som överförts till det upphörda gråbrödraklostret, skulle i den mån de voro arbetsföra omhändervärdas sjukvården, och inrättningens inkomster utökades med klosterrentan. Magistraten fastställde 1533 15.9 stadga för anstalten, som kallas helgeandshus och hospital. Enligt denna stadga skulle i hospitalet vara anställd en prästman, som även skulle tjänstgöra som predikant i Storkyrkan. Även en kaplan kunde anställas och 1552 funnos både predikant och kaplan.

Konungen förklarade sig i brev 1551 21.2 önska att hospitalet av hygieniska skäl flyttades till Danviken, där byggnader skulle uppföras för dess behov. Flyttningen ägde rum på hösten 1557 eller nyåret 1558, men möjligen kvarblev någon avdelning i de gamla klosterbyggnaderna på Riddarholmen till 1568, ty en av Danviks hospital avlönad prästman vid klosterkyrkan fanns kvar ända till denna tid. Samtidigt med förflyttningen, alltså 1557 eller 1558, torde Sicklaön, som förut tillhört Solna socken, ha i kyrkligt avseende förenats med Danviken till Danviks och Sicklaö församling.

Från hospitalets tid på Gråmunkeholmen, nuvarande Riddarholmen, äro en del prästmän kända, men efter flyttningen till Danviken äro inga kända före 1591.

Genom kungl. brev 1873 24.1 förordnades att Sicklaö skulle förenas med Nacka och Erstaviks kapellförsamlingar till en ny kyrkoförsamling kallad Nacka, såsom annex till Huddinge, från den tid då kyrkoherdetjänsten i Danviks och Sicklaö församling bleve ledig. Den del av för-

samlingen, som låg inom Stockholms stad, skulle samtidigt införlivas med Katarina församling. Kyrkoherdeledigheten inträffade 1885 10.1 och sammanslagningarna ägde rum 1887 1.5. Nacka blev senare 1899 eget pastorat.

## A. Hospitalet på Gråmunkeholmen

### Predikanter

#### 1. MICHAEL CHRISTIERNI LANGERBEN (1533)—1548.

Född i Strängnäs, okänt när. Död 1548 25.3, troligen i Stockholm. Härkomst okänd.

Student i Leipzig 1512, varvid han uppgives ha varit student i Uppsala och där blivit baccalaureus. Mag. i Leipzig 1513 28.12. Student i Rostock i juli 1514. Efter hemkomsten kanik i Strängnäs. Säkerligen den M. Michael, vars predikan framkallade protester från gammalkyrkligt håll i samband med konungens burspråk i Uppsala på distingsmarknaden 1526. Tillika kyrkoherde i Nyköping 1526 11.6. Deltog i kyrkomötet i Örebro i februari 1529 och var 1531 på studieresa till Wittenberg. Predikant och troligen tillika syssloman vid Hospitalet på Gråmunkeholmen troligen 1533, men möjligen från dess inrättande 1531.

Gift okänt var och när med *Christina N. N.*, född och död okänt var och när, levde 1552 6.9, härkomst okänd.

Om Langerben haft barn är okänt.

Mäster Michael ägde hus västantill i Matts Mårtenssons gränd i Stockholm, nuvarande Gåsgränd.

Michael Langerben hörde till Olaus Petri närmaste medarbetare vid reformationsverket och de bägge männen synas ha varit nära vänner.

Litteratur.

Gunnar Hellström, Michael Langerben, i *Kyrkohistorisk årsskrift* 1927.

#### 2. ERIK N. N. cirka 1552.

M. Erich predikant i Clöstreet har uppburit avlöning enligt Danvikens räkenskaper 1552, förda av sysslomannen Bengt Balk. I övrigt okänd.

### Kaplaner

#### 1. SVEN JOHANNIS 1547—1567.

Herr Sven antogs 1547 24.10 att som kaplan biträda M. Mechil (Langerben) i klostret, men skulle även hjälpa M. Olof i Storkyrkan när så

behövdes. Herr Sven har uppburit avlöning 1552, 1554 och 1560 såsom kaplan i klostret enligt Danvikens räkenskaper och fick 1561 penningar att köpa vin och oblater. Han är troligen identisk med den Sven Johannis, som 1567 18.1 var predikant i Gråmunkekloster och skulle bekomma underhåll från Närtuna. I övrigt okänd.

Då han åtminstone ännu 1561 var kvar å Danvikens stat synes hospitalet då ännu ha disponerat Riddarholmskyrkan och möjligen haft någon avdelning kvar i klostret.

2. LARS N. N. cirka 1552.

Har uppburit avlöning som kaplan 1552 och var tillika skrivare. I övrigt okänd.

## B. Danviks och Sicklaö församling

### Kyrkoherdar

Före 1591 äro inga kyrkoherdar kända ens till namnet.

1. OLOF NICOLAI 1591—1593(?)

Fick 1591 10.7 collationsbrev att vara predikant vid Hospitalskyrkan vid Danviken. I övrigt okänd.

2. JOHANNES JOHANNIS TÄBYENSIS 1593—(1603).

Troligen född i Täby, okänt när. Död okänt var och när. Härkomst okänd, men kan möjligen ha varit son till kyrkoherden i Täby *Hans*, som var kyrkoherde där åtminstone 1543 och 1559.

Studier okända. Kaplan i Nikolai 1580 (komministrar före 1592 nr 15). Uppsade i slutet av 1591 jämte de andra kaplanerna sin tjänst inför hela sittande rådet och ålades 1592 26.4 att liksom de andra flytta ur kaplanshuset. Kallas Johannes Johannis Täbyensis. Var närvarande vid Uppsala möte 1593 såsom concionator pauper, och levde ännu 1603.

Gift med N. N.

Barn: *Ett barn*, begr. i Nikolai 1583 23.9.

3. AMUNDUS BERONIS 1610—(1619).

Född okänt var och när. Död i Danviken cirka 1619. Härkomst okänd.

Studier okända. Var vid Uppsala möte 1593 predikant i klostret i Stockholm, d. v. s. vid Riddarholmskyrkan. Kyrkoherde i Vallentuna 1594 efter 17.4. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1610.

Gift okänt var och när med *Kerstin Larsson*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. Hon levde ännu 1640 30.6; då hon till sin måg, rådmannen Emporag-

rius, skänkte sin andel i ett hus vid Skolstugugränden (Storkyrkobrinken) mot att han skulle underhålla henne.

Barn: *Elisabeth*, född okänt var och när, begr. i Jakob 1657 2.6. Gift 1:o med *N. N.* och 2:o i Nikolai 1633 25.7 med rådmannen i Stockholm *Nils Nilsson Emporagrius* i hans första gifte, född i Långtora (?) 1607 8.4, död i Jakob 1681 7.10.  
*En dotter*, död i Vallentuna 1599.  
*Ett barn*, död i Vallentuna 1604.

#### 4. ERIK N. N. cirka 1623.

Herr Erik i Danviken har förrättat dop i Nikolai 1623 16.10. I övrigt okänd.

#### 5. SALOMON DANIELIS (1630)—1649.

Född okänt var och när. Död i Adelsö 1671, okänt när. Härkomst okänd.

Möjligen den Salomon Danielis Westenius, som i februari 1623 blev student i Uppsala. Var 1630 16.7 kyrkoherde i Danviks och Sickläö församling. Kyrkoherde i Adelsö 1649 före 2.8, då ärkebiskopen anmodade Stockholms stads konsistorium att hos kontraktsprosten i Sänga begära hans introduktion i Adelsö.

Gift okänt var och när med *N. N.*, som levde 1643, men var död före 1647 6.10, styvdotter till *Bengt Larsson* på Södermalm.

Om barn funnits är okänt.

Herr Jon i Brännkyrka klagade 1630 16.7 i Stockholms stads konsistorium att Salomon tagit uppbörderna av några torp, för vilka herr Jon betalat mantalpengar. Herr Salomon ålades att återbetala allt vad han uppburit av torpen sedan han kom till Danviken.

Ett tjänstebyte mellan Salomon i Danviken och kyrkoherde Daniel Benedicti i Munsö var ifrågasatt 1635 och 1639, men blev ej beviljat. Även 1647 var ifrågasatt att Salomon Danielis skulle bli kyrkoherde i Munsö genom att gifta sig med en dotter till en avliden kyrkoherde i Munsö, men han synes ha avstått från detta giftermål.

#### 6. OLAUS MAGNI 1649—1652.

Troligen född i Stockholm, okänt var och när. Begr. i Nikolai 1657 11.8 i sin faders grav. Härkomst okänd.

Studier okända. Kyrkoherde i Danviks och Sickläö församling 1649. Konsistorium uppdrog 1649 31.10 åt kyrkoherden på Södermalm Myliander att introducera honom. Avsatt 1652 27.5 för fylleri och fick samma dag till efterträdare herr Lars på Södermalm, som dock fick fullmakt först i november. Pestpräst i september 1653 och utsågs 1655 18.5 till nådarspräst

i Danviks och Sicklaö församling på det att konsistorium måtte få se om han bättrat sig.

Gift okänt var och när med *Karin Eriksdotter*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. Hon levde ännu 1689 3.10, då hon fick ett understöd av konsistorium.

Barn: *En son*, som levde 1659 22.4 vid arvskifte efter fadern.

Olaus Magni var trots sina förseelser mycket omtyckt av sin församling, vilket vid flera tillfällen framgår av konsistorii protokoll.

#### 7. LAURENTIUS JONÆ 1652—1655.

Född i Västergötland, okänt var och när. Död i Danviken i april 1655. Härkomst okänd.

Troligen den Laurentius Jonæ, som i januari 1624 blev student i Uppsala (Vestg.). Prästvigd okänt var och när. Var 1627 kaplan å Södermalm. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1652 27.5, fullmakt 1652 10.11, och erhöll 1653 14.5, kungl. maj:ts brev å tjänsten.

Gift okänt var och när med *Malin Mattsdotter*, född och död okänt var och när, härkomst okänd. Hon levde 1656 9.2, då magistraten skrev till ärkebiskopen angående hennes nådår och anhöll att i nådåret ej skulle inräknas resten av det år mannen avled.

Barn: *Karin*, född 1631 16.6, troligen i Södermalms församling, död 1668 20.5. Gift okänt var och när, senast 1649, med registratorn, sist amiralitetsrådet *Gudmund Spaak*, adlad 1669 18.10 *Ehrencrantz*, i hans första gifte, född i Nottebäcks prästgård 1621, död 1683 29.4, begr. i Maria Magdalena kyrka 1684 8.6. — Enligt Stockholms stads konsistorii protokoll 1664 26.2 var Spaak svåger till hjälpprästen i Maria Magdalena, sist kyrkoherden i Norrtälje Petrus Prosperius, som således kanske var gift med en annan dotter till Laurentius Jonæ.

Laurentius Jonæ hade 1647 kungl. maj:ts rekommendation att få Färentuna pastorat, men Uppsala domkapitel förehöll honom att han handlat illa, som på så sätt sökt tvinga sina förmän samt att andra funnos, som voro mera meriterade att få nämnda pastorat. Under sin tid som komminister på Södermalm köpte Laurentius Jonæ 1649 13.1 av staden till fri och egen grund en tomt i kvarteret Ormen vid Hornsgatan.

#### 8. ERICUS MARTINI HARRÆUS 1656—1665.

Född i Ångermanland, okänt var och när. Död i Danviken 1665 före 18.4. Härkomst okänd.

Möjligen den Ericus Martini Angermannus, som i februari 1622 blev student i Uppsala. Prästvigd okänt var och när. Var åtminstone från 1640 komminister i Fresta och Hammarby. Komminister i Klara 1644 30.8, tilltr. troligen 1645. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1655 23.5, tilltr. troligen 1656.

Gift okänt var och när med *Sigrid Persdotter*, född och död okänt var och när. Härkomst okänd. Hon levde ännu 1675.

Barn: *Catharina*, född okänt var och när, död i december 1726. Var 1655 förlovad med och blev sedermera, okänt var och när, gift med nådårsprästen efter fadern, huspredikanten hos hovmarskalken Jakob Johan Taube, sist kyrkoherden i Bankeryd *Ericus Arvidi Dusæus*, född i Fryele 1631 6.9, död i slutet av februari 1704.

*Henric*, född och död okänt var och när. Kallade sig *Hammarinus*. Prästvigd i Uppsala 1667 11.11 till huspredikant hos fru Christina Brahe, men stod sig så slätt i prästexamen att han ålades infinna sig å nästföljande prästmöte för att ånyo examineras. Därest han då ej blev godkänd skulle han mista prästämbetet.

## 9. PETRUS JONÆ STRANDBERGIUS 1665—1682.

Född okänt var och när. Död i Danviken i slutet av 1682, begr. i Katarina i januari 1683. Härkomst okänd.

Ej funnen i Uppsala studentmatrikel om ej identisk med den Petrus Jonæ, som blev student 1647 20.10 (Östg.). Prästvigd okänt var och när. Hjälppräst i Jakob 1655 och höll där 1655 4.7 sin första predikan. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1665 26.4, tilltr. 1665 1.10.

Gift okänt var och när med *Brita Danielsdotter Hontherus*, född okänt var och när, dotter av kyrkoherden i Valö *Daniel Hontherus* och hans hustru *N. N.*

Barn: *Daniel*, döpt i Jakob 1658 21.7, död spä.

*Daniel*, döpt i Jakob 1662 2.12, död spä. Jämför dock Jonas nedan!

*Daniel*, döpt i Jakob 1665 8.12, död okänt var och när. Kallade sig *Strandbergh*. Student i Uppsala 1677 5.9. Var 1689 bokhållare hos Carl Sparre och 1696 kammarskrivare.

*Jonas*, född okänt var och när, död i Valö 1727 30.4. Kallade sig *Strandberg*. Pastorsadjunkt i Valö. — Enligt Valö F skulle han ha varit född i Stockholm 1662 30.11, vilket ej är möjligt såvida ej felskrivning föreligger i Jakobs C, se ovan Daniel (nr 2).

*Margareta*, född och död okänt var och när. Gift okänt var och när med sysslomannen vid Danviks hospital *Johan Eriksson Torshell*, död 1686.

*Catharina*, född och död okänt var och när, levde 1696 27.10. Gift okänt var och när med mjölnaren vid Danviken, sedermera mjölnaren vid egen väderkvarn vid Katarina östra kyrkogata *Abraham Eriksson* i hans andra gifte, död 1695. — Han hade i sitt första gifte sonen Anders Möller, som blev komminister i Katarina, serie II nr 3.

Ärkebiskopen skrev 1665 26.4 att han givit Strandbergius confirmationsbrev å Danviken emedan denne på grund av en olycka icke kunde tala högt. Han borde därför komma till Danviken, där hans röst ej behövde ansträngas.

Strandbergius ägde en gård å fri och egen grund i hörnet av gamla Tullportsgatan och Tjärhovsgatan, av arvingarna försåld före 1689 14.9 till klädvävaren Arfved Rahlson. Som Strandbergius på sin tid gått i



borgen för mågen Torshell, vilken vid sin död häftade i anseelig skuld till Danviks hospital, blev hans kvarlåtenskap tagen i kvarstad.

10. JOHANNES SAGITTARIUS 1683—1690.

Född i Finska församlingen i Stockholm 1684 4.5. Död okänt var och när efter 1723 10.7. Son av *N. N.* och hans hustru *Brita Nilsson*.

Efter att med föräldrarna ha vistats i Norrland återkom han till Stockholm och blev 1660 antagen till sjungare vid Riddarholmskyrkan. Sedermera klockare eller klockarebiträde vid Riddarholmsförsamlingen och Finska församlingen. Fick 1669 kallelse att bliva kaplan i Torneå och blev 1670 22.2 prästvigd i Härnösand, men ej till Torneå utan till biträde hos superintendenten Steuchius. I dennes hus stannade han ett halvt år och begav sig sedan till Stockholm, sedan han med revers fått förbinda sig att på några år ej söka anställning i Härnösands stift. Finsk amiralitetspredikant 1671. Svensk amiralitetspredikant efter den 1676 1.1 avlidne mag. Matthias Hernelius. Var med vid skeppet Svärdets förlisning 1677, men blev uppfiskad ur sjön. Erhöll 1682, efter 28.9, avsked från Amiralitet och hjälpte sedan kyrkoherde Strandbergius i Danviken. Nådårspräst ibid. efter Strandbergius 1682. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1683, före 26.3, utnämnd på kungl. maj:ts befallning. Avsatt 1690 för lägersmål och tjänstgjorde sedan som huspredikant, okänt var. Trots avsättningen vigde han 1694 i Katarina skräddaresonen Niclas Colbert och skeppslöjtnantsdottern Christina Winberg ehuru det ej lyst för dem och Stockholms stads konsistorium på Colberts faders begäran förbjudit äktenskap dem emellan på grund av sonens ungdom. Sagittarius försvarade sig med sin fattigdom — han hade på flera veckor ej haft bröd till sina barn och hade för vigseln fått fyra caroliner — samt med att han ansåg sig restituerad till prästämbetet. Konsistorium hade nämligen enligt hans uppgift på sin tid godkänt det kontrakt han i oktober 1692 uppgjort med prosten och kyrkoherden på Runö i Lifland Isac Metzenius att bliva vice pastor för denne. Till Runö hade han emellertid ej kunnat komma på grund av motvind och infallande vinter. Han dömdes 1694 5.9 av Stockholms stads konsistorium till avsättning från prästämbetet in perpetuum och 1694 29.10 av Stockholms rådhusrätt till en månads vatten och bröd. Detta straff skärptes emellertid 1694 7.12 av kungl. maj:tt till landsflykt, ehuru han fick ett årligt gratial för den fara han utstått vid skeppet Svärdets förlisning.

Sagittarius begav sig efter domen först till Stade och kom efter ett år genom Erik Dahlberghs förmedling till Osterbergs garnison som vikarierande predikant. Han uppehöll sig sedan några år i Hamburg och blev sedan skeppspräst hos en kapten Pickerin. Dennes fartyg uppbringades 1704 11.4 på sin tredje resa av engelska örlogsmän, som förde det till Lissabon, där

Sagittarius uppehöll sig i ett och ett halvt år, varefter han återvände till Hamburg. I Hamburg vistades han sedan till början av 1707. Sedermera reste han till England, där han uppehöll sig i tolv år tills han 1719 i Amsterdam antogs att på fregatten Fortuna förrätta morgon- och aftonbön å dess expedition till Madagaskar. Expeditionen slöt emellertid i Cadiz och fregatten seglade därifrån med saltlast till Göteborg. Resan tog sju månader i anspråk och Sagittarius fick ej någon lön för sin tjänst ombord.

Hans barn hade redan 1694, då de tackade för det åt Sagittarius givna gratialet, bönfallit hos kungl. maj:t att han skulle få återkomma till riket, men förgäves. Han ingick nu själv 1720 till kungl. maj:t med en böneskrift därom och åberopade sig dels på resan med Fortuna, dels på att han förut vid flera tillfällen tjänstgjort å svenska örlogsfartyg för att åter kunna komma i kungl. maj:ts nåd. Från Göteborg, dit han synes ha kommit på våren 1722, vände sig Sagittarius 1722 1.10 till statssekreteraren friherre von Höpken och 8.10 till denne och riksrådet greve Leijonstedt med anhållan om förbön hos kungl. maj:t att han måtte få stanna i riket. Helst ville han då bosätta sig på landet i närheten av Göteborg. Sedan Stockholms stads konsistorium hörts i saken och det utrönts att han uppehöllit sig i Göteborg och Stockholm samt att hans uppförande varit gott, blev hans supplik föredragen i rådet 1722 14.12 och bifallen. Genom kungl. brev 1723 10.7 blev han även restituerad till prästämbetet. — Hans vidare öden äro okända.

Gift med N. N., död före 1694.

Barn: *Anna*, döpt i Hedvig Eleonora 1678 30.5, död okänt var och när.

*Dotter*, namn ej utsatt, döpt i Hedvig Eleonora 1680 10.4, död okänt var och när.

*Elisabeth*, döpt i Maria Magdalena 1682 28.9, död okänt var och när.

På grund av konungens brev till Magistraten i Stockholm och emot den lön han hade inestående fick Sagittarius 1679 till fri och egen grund en gård i södra förstaden i kvarteret Paris vid Kvarngränden utmed berget vid Skultens kvarn, gränsande till van der Noots tomt. Denna gård såldes 1683 17.7 av banken, där Sagittarius pantsatt den. Han var även gårdsägare på Ladugårdslandet, ty 1681 9.3 sålde han en därstädes vid nya bron belägen gård.

## II. JOHAN SONDELL 1690—1700.

Född i Börje 1661, okänt när. Död i Värmdö 1706 11.2. Son av komministern i Börje, sist kyrkoherden i Håtuna *Nicolaus Erici Sundelius* och hans hustru *Christina Johansdotter Achrelius*.

Student i Uppsala 1676 7.6 (Fjerdh.). Besökte flera utländska akademier

och blev mag. utomlands. Prästvigd 1683 okänt var och när. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1690. Pastorallex. i Uppsala 1697 9.10. Kyrkoherde i Värmdö 1699 20.4, tilltr. 1700 1.5. — Opponens vid prästmötet i Uppsala 1696 och predikant vid prästmötet ibid. 1705. Var 1705 prost, men ovisst om hon. prost eller kontraktsprost.

Gift 1692 12.4, efter i Katarina 27.3 uttagen lysning, med *Catharina Roslin*, född cirka 1674, okänt var och när, död i pesten, okänt var och när, men före 1712 i juli, dotter av perukmakaren, sist rådmannen i Stockholm *Hans Roslin* och hans hustru *Dorothea Gieting*.

Barn: *Nicolaus*, döpt i Danviken 1693 5.3, död okänt var och när. Troligen den Nicolaus Sondell, som 1737—1747 var överinspektör vid Tullen i Dalarö.  
*Hans*, döpt i Danviken 1694 24.7, död okänt var och när. Troligen den accis-skrivare Hans Sondell, vars son döptes i Hedvig Eleonora 1741 23.6.  
*Johannes*, döpt tv. i Danviken 1695 27.11, död späd.  
*Erik*, döpt tv. i Danviken 1695 27.11, död späd.  
*Johannes*, döpt i Danviken 1697 10.7, död 1771 16.1, okänt var. Tullinspektör.  
*Christina*, döpt i Danviken 1699 21.1, död okänt var och när.  
*Erik*, född i Värmdö 1700 28.8, död okänt var och när.  
*Olaus*, född i Värmdö 1702 2.2, död okänt var och när.

Vid Sondells död upptäcktes brist i Värmdö kyrkokassa, som änkan ålades att täcka, men hon avled i pesten innan hon hunnit göra något däråt.

## 12. ERIC HAGEMAN 1700—1719.

Troligen född i Estuna på 1670-talet. Död i Häverö 1742 23.6. Son av komministern i Estuna *Mathias Petri Hagman* och hans första hustru *N. N.* samt styvson till kyrkoherden i Roslagsbro *Mathias Wendelin*.

Student i Uppsala 1682 20.5 (Rosl., minderårig). Prästvigd i Uppsala 1694 28.6 "till Danviken". Huspredikant hos grevinnan *Sigrid Gyllenstierna* innan han 1697 9.12 blev mag. i Uppsala. Pastorallex. i Uppsala 1699 1.6. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1699 12.6, tilltr. 1700 1.5. Änjo pastorallex. i Uppsala 1711 5.12 såsom varande å förslag till Roslagsbro pastorat. Kyrkoherde i Häverö och Singö 1718 28.2, tilltr. 1719 1.5. Kontraktsprost 1728 8.5. — Opponens vid prästmötena i Uppsala 1705 och 1712.

Gift cirka 1701, okänt var och när, med *Engela Rase*, född i Stockholm cirka 1679, okänt var och när, död i Häverö 1741 25.4, sannolikt dotter av bryggaren *Nils Rase* och hans första hustru *Elisabeth Börjesdotter*.

Barn: *Margareta Elisabeth*, född 1702, ej funnen i Danvikens C, död i Häverö 1784 26.12. Gift okänt var och när med bataljonspredikanten, sist kyrkoherden i Häverö och Singö *Olof Telin*, döpt i Dannemora 1694 8.5, död i Häverö 1773 4.5.

*Carl*, född 1703, ej funnen i Danvikens C, död i Giresta 1753 14.5. Kyrkoherde i Giresta och Gryta.  
*Eric*, döpt i Danviken 1705 26.11, troligen den son, som begr. ibid. 1709 7.9.  
*Nils*, döpt i Danviken 1709 15.10, död okänt var och när.  
*Johannes*, ej funnen i Danvikens C, begr. i Danviken 1711 12.5.  
*Anna Christina*, döpt i Danviken 1712 18.7, död okänt var och när.  
*Petrus*, döpt i Danviken 1714 12.12, begr. ibid. 1715 9.6.  
*Maria Benedicta*, döpt i Danviken 1716 17.6, död i Häverö 1786 5.5. Gift i Häverö 1745 20.8 med komministern i Häverö och Singö, sist kyrkoherden ibid. *Johan Almlöf*, född i Almunge 1706 20.5, död i Häverö 1777 24.1.  
*Lars*, döpt i Danviken 1717 20.10, död okänt var och när.  
*Jakob*, döpt i Danviken 1717 20.10, död okänt var och när. Bokhållare. Flyttade 1773 från Häverö till Gryta och därifrån 1781 till Östhammar, där han dock ej kunnat återfinnas.  
 En son skall ha förolyckats 1720 enligt Ärkestiftets herdaminne, men härom har intet kunnat påträffas i Häverö böcker.

Under pesttiden 1710, då i Danviks och Sicklaö församling något över trehundra personer avledo, dogo även klockare och kantor, varefter Hageman en tid fick bestrida även dessa tjänster. Vid rysshärjningarna 1719 blev Hageman tillfångatagen och förd till Singö, men där frigiven. Genom ryssarnas härjningar blev han dock utfattig.

### 13. OLAUS HAMNELL 1719—1728.

Född i Söderhamn, okänt när. Död 1728 19.12.<sup>1</sup> Son av handlanden *Hans Olof Krook* och hans hustru *Anna Diurberg*. Antog efter födelsestaden namnet Hamnell.

Student i Uppsala 1704 13.2 (Hels.). Mag. ibid. 1713 21.5. Prästvigd i Stockholm i slutet av april 1715 till pastorsadjunkt i Jakob och Johannes efter att 25.4 ha genomgått prästexamen i Uppsala. Regementspastor vid Överste Clausens grenadierbataljon i norska kriget 1718. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1719, tilltr. 1719 1.5. — Opponents vid prästmötet i Uppsala 1725.

Gift i Nikolai 1720 16.2 med *Anna Catharina Smedberg*, döpt i Nikolai 1700 11.9, död i Danviken 1726 8.12, dotter av kryddkrämaren, sist rådmannen i Stockholm *Israel Jöransson* och hans hustru *Märta Andersdotter Stålberg*.

Barn: *Anna Martha*, döpt i Danviken 1721 22.1, död okänt var och när.

*Israel*, döpt i Danviken 1722 1.11, död okänt var och när.

*Catharina Margareta*, döpt i Danviken 1724 19.4, död okänt var och när. Gift i Artilleriförsamlingen 1751 28.7 med löjtnanten, sist kaptenen vid Artilleriet *Johan Lidner*, född i Stockholm, troligen i Klara, 1716 19.6, död okänt var och när. Han erhöll 1766 10.12 avsked som kapten.

*Johannes*, döpt i Danviken 1725 25.5, död okänt var och när.

*Olaus*, döpt i Danviken 1726 24.11, död på Dömstalund i Bro, Västerås stift 1804 13.9. Bruksdirektör vid Finåker.

<sup>1</sup>Danviks och Sicklaö F detta år saknas.

14. JOHAN TIDZELIUS 1730—1734.

Född okänt var och när. Död 1734, likvagn betald i Jakob 1734 4.11. Härkomst okänd.

Student i Uppsala 1717 7.3 (Vestg.). Prästvigd i Skara 1721 10.3 till huspredikant hos grevinnan Stenbock. Komminister i Barnhusförsamlingen 1721. Pastorex. i Uppsala 1730 30.4. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1730 30.4, tilltr. 1730 1.5.

Gift i Jakob 1722 15.4 med *Maria Östmark* i hennes andra (?) gifte, född och död okänt var och när, härkomst och föregående gifte okända.

Barn: *Magnus*, döpt i Barnhusförsamlingen 1723 8.6, död okänt var och när.

*Anna Maria*, döpt i Barnhusförsamlingen 1726 30.3, begr. ibid. 1727 2.2.

*Carl Magnus*, döpt i Barnhusförsamlingen 1729 1.4, död okänt var och när.

I den inlaga till magistraten i Stockholm 1729 i vilken Tidzelius söker kyrkoherdetjänsten i Danviks och Sicklaö församling säger han sig på sin tid ha erhållit magistratens fullmakt som komminister i Barnhusförsamlingen. Någon sådan fullmakt har dock ej kunnat påträffas i sekreterarens registratur.

15. ERIK LUNDENIUS 1735—1745.

Född i Åsled 1699 3.11. Död i Daretorp 1766 14.6. Son av komministern i Åsled *Lars Lundenius* och hans hustru *Ingrid Schult*.

Student i Uppsala 1721 19.9 (Vestg.). Prästvigd i Stockholm 1723 16.6 till huspredikant hos grevinnan Catharina Horn samt pastorsadjunkt i Riddarholmen. Predikant vid Spinnhuset i Stockholm 1724. Undergick 1734 15.1 pastorex. i Uppsala, men godkändes ej. Pastorex. i Stockholm 1735 25.4. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1735 21.5, tilltr. genast. Kyrkoherde i Daretorp, Vellinge och Brandstorp 1745 13.4, tilltr. 1745 1.5.

Gift 1:0 i Dimbo 1730 i juli, lucka för datum, med *Catharina Tengman*, döpt i Dimbo 1706 9.3, begr. i Daretorp 1747 7.4, dotter av kyrkoherden i Dimbo *Erik Tengman* och hans hustru *Brita Holm* i hennes andra gifte. — 2:0 i Daretorp 1747 29.9 med *Anna Catharina Myra*, döpt i Maria Magdalena 1719 11.5, död okänt var och när, dotter av komministern i Maria Magdalena serie 2 nr 4, sist kyrkoherden i Floby *Petrus Myra* och hans hustru *Sofia Schröder* i hennes andra gifte.

Barn: 1. *Lars*, född och död okänt var och när. Garnisonsknekt i Jönköping.<sup>1</sup>

1. *Emanuel*, född och död okänt var och när. Artillerist i Stockholm.<sup>1</sup>

1. *Carl Adam*, född 1735, okänt var och när, död i Valstad 1784 28.3. Komminister i Valstad.

1. *Eva Catharina*, döpt i Danviken 1736 5.12, död 1785, okänt var och när.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Enligt Skara stifts herdaminne. Uppgiften har ej kunnat kontrolleras.

<sup>2</sup> Ej funnen död i Borås.

- Gift okänt var och när med handlanden i Borås *Johan Boman*,<sup>1</sup> född och död okänt var och när.<sup>2</sup>
1. *Helena Dorothea*, döpt i Danviken 1737 9.12, död i Habo 1779 2.7. Gift okänt var och när med bruksinspektoren i Habo *Peter Dyberg*,<sup>1</sup> född och död okänt var och när.<sup>3</sup>
  1. *Erik*, döpt i Danviken 1740 23.5, död okänt var och när. Sadelmakare.<sup>1</sup>
  1. *Elisabeth Beata*, döpt i Danviken 1741 12.12, död okänt var och när. Rymde under lysningen med en krusmakare.<sup>1</sup>
  1. *En späd son* begr. i Danviken 1744 6.2, ej funnen i Danvikens C.
  1. *Ingrid Hedvig*, född i Daretorp 1747 11.3, död ibid. 1747 7.4.
  2. *Sara Sofia*, född i Daretorp 1748 15.7, död okänt var och när.
  2. *Petrus*, född i Daretorp 1750 21.7, död okänt var och när.
  2. *Jakob*, född i Daretorp 1753 25.12, död i Gärdslöv 1829 13.2. Kyrkoherde i Gärdslöv.
  2. *Johannes*, född i Daretorp 1756 14.9, död i Segerstad 1815 20.8. Kommis- nister i Segerstad.
  2. *Anna Hedvig*, född i Daretorp 1761 7.9, död okänt var och när.

Enligt Skara stifts herdaminne skall Lundenius i sitt andra gifte ha haft en dotter vid namn Maria Catharina, gift med en Hackwitz. Hon har emellertid ej kunnat återfinnas i Daretorps C.

#### 16. ANDREAS BREDMARK 1746—1759.

Född i Bredared 1707 30.11.<sup>4</sup> Död i Alingsås landsförsamling 1783 15.3. Son av bonden *Anders Andersson* och hans hustru *N. N.*

Student i Greifswald 1728. Skolmästare i Danviken 1735. Prästvigd i Göteborg 1735 31.7 efter prästexamen i Skara. Vice pastor i Danviks och Sicklaö församling 1745 1.5. Pastorallex. 1745, okänt var och när.<sup>5</sup> Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1746 10.7 med tillträde från 1746 1.5. Kyrkoherde i Alingsås stads- och landsförsamlingar 1758 4.10, tilltr. genom ackord 1759 1.5. Hon. prost 1765 20.2. — Predikant vid prästmötet i Skara 1775.

Gift 1737, okänt var och när, med *Beata Elisabeth Stafverman*, född i februari 1716, okänt var och när, död i Alingsås landsförsamling 1783 7.4, dotter av överinspektoren över de Braheska godsens *Olof Stafverman* och hans hustru *Elisabeth Eliäson*.

- Barn: *Catharina Elisabeth*, döpt i Danviken 1738 13.10, död i Horn 1784 12.12.  
 Gift i Alingsås landsförsamling 1770 15.7 med kyrkoherden i Horn *Lars Otter* i hans andra gifte, född 1708, död i Horn 1786 22.3.  
*Andreas*, döpt i Danviken 1741 24.8, begr. ibid. 1743 18.11.  
*Beata Dorothea*, döpt i Danviken 1743 8.4, död i Lena 1778 23.9. Gift i Alingsås landsförsamling 1769 30.11 med komministern i Alingsås, sist kyrkoherden

<sup>1</sup> Enligt Skara stifts herdaminne. Uppgiften har ej kunnat kontrolleras.

<sup>2</sup> Ej funnen död i Borås.

<sup>3</sup> Ej funnen död i Habo.

<sup>4</sup> Ej funnen i Bredareds C.

<sup>5</sup> Finnes ej i registret över 1745 i Skara avlagda pastorallex.

i Lena mag. *Jakob Hvalström* i hans första gifte, född i Skarstad 1725 22.7, död i Lena 1791 22.12.  
*Eva Maria*, döpt i Danviken 1746 22.4, död i Alingsås stadsförsamling 1827 12.2. Gift i Alingsås landsförsamling 1775 1.9 med e. o. kommissionslantmätaren *Jonas Forssell*, döpt i Alingsås stadsförsamling 1735 27.6, död ibid. 1792 17.3.  
*Andreas*, född i Danviken 1748 25.4, begr. ibid. 1748 3.7.  
*Wilhelmina Fredrika*, född i Danviken 1750 24.1, död i Alingsås stadsförsamling 1833 18.2. Gift 1:0 i Alingsås landsförsamling 1778 20.12 med komministern i Alingsås, sist kyrkoherden i Hool *Nils Hvalström*, född i Skarstad 1740 20.1, död i Hool 1795 7.7 och 2:0 i Hool 1798 8.5 med kyrkoherden ibid. *Peter Roth*, född i Jung 1751 19.12, död i Hool 1826 15.10.  
*Johan Ulrik*, född i Danviken 1752 26.1, död ibid. 1755 23.2.  
*Christina Fredrika*, född i Danviken 1754 17.2, död ibid. 1755 8.2.  
*Ulrika Christina*, född i Danviken 1757 30.1, död ibid. 1758 18.4.

#### 17. NILS JOHAN LOTHIGIUS 1760—1766.

Född i Rogslösa 1719. Död 1766 3.4, begr. i Maria Magdalena 1766 7.4, bokf. även i Danviken. Son av häradshövdingen *Johan Lothigius* och hans hustru *Anna Catharina Ekeroth*.

Student i Uppsala 1738 7.9 (Smål.). Fil. kand. ibid. 1746. Mag. i Greifswald 1746 23.12. Prästvigd i Stockholm av biskopen i Växiö 1752 mellan 5.6 och 18.6<sup>1</sup> till e. o. predikant vid örlogseskadern i Stockholm. Prästvigningen skedde på grund av kungl. maj:ts reskript till vice amiralen friherre Ridderstolpe, sedan ärkebiskopen ej funnit det nödvändigt att utöka antalet amiralitetspredikanter. Tillika huspredikant hos riksgrevinnan Horn. Pastorex. i Stockholm 1759 16.11. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1760 29.4, tilltr. 1760 1.5 och erhöll 1760 6.5 ärkebiskopens fullmakt å tjänsten.

Gift 1:0 i Danviken 1760 23.9, efter lysning i Tyresö, med *Helena Margareta Ström*, född okänt var och när, död i Danviken 1763 17.9, begr. å Maria Magdalena kyrkogård 1763 20.9, härkomst okänd. — 2:0 i Katarina 1764 18.9 med *Anna Beata Holm*, född 1739, okänt var och när, död okänt var och när, levde 1773 i Katarina, dotter av skeppsbyggmästaren *Bengt Holm* och hans hustru *Anna Maria N. N.*

Barnlös.

Kungl. maj:t beviljade 1767 7.4 dubbla nådår för änkan.

#### 18. JOSEPH LAVIN 1768—1780.

Född i Femsjö 1724 22.3. Död i Jönköping 1782 7.2. Son av bonden *Måns Andersson* och hans hustru *Bengta Bengtsdotter*.

Student i Uppsala 1744 17.9 (Smål.). Prästvigd i Stockholm 1752,

<sup>1</sup> Enligt ett brev i Växiö domkapitels acta 1752 5.6 skulle ordinationen snarast ske. Prästeden inlämnades till domkapitlet 1752 18.6, men har ej kunnat återfinnas.

okänt när, till huspredikant hos riksrådet greve Ture Gabriel Bielke. Huspredikant hos riksrådinnan grevinnan Ottiliana Lagerberg, född Vellingk, och hos riksrådinnan grevinnan Margareta Beata Cronstedt, född Grundel, samma år. Blev sedermera tillika huspredikant hos riksrådet och generalguvernören greve Gustaf Fredrik von Essen. Pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1755—1760 och uppehöll sig sedan i Stockholm utan speciell tjänst. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1768 12.7 och höll 1768 6.8 sin inträdespredikan. Kyrkoherde i Jönköping och Ljungarum 1780 7.6 med tillträde från 1780 1.5. Höll sin avskedspredikan i Danviken 1780 30.7. — Å förslag till komminister i Jakob och Johannes 1760 och till komminister i Klarå 1762.

Gift i Jakob 1753 30.9 med *Anna Catharina Fabritz*, född i Arboga 1723 7.11, död i Knivsta 1808 30.1, dotter av målaremästaren *Johan Fabritz* och hans hustru *Christina Björnmarck*.

Barn: *Johan Joseph*, född i Jakob 1754 9.8, död *ibid.* 1754 29.12.

*Abraham*, född tv. i Jakob 1755 15.8, död *ibid.* 1755 15.8.

*Isac*, född tv. i Jakob 1755 15.8, död *ibid.* 1755 15.8.

*Christina Catharina*, född i Jakob 1758 24.5, död i Uppsala 1828 12.7. Gift okänt var och när med häradshövdingen *Carl Fredrik Groth*, född i Norrbärke 1749 18.12, död i Knivsta 1800 17.11.

*Carl Joseph*, döpt i Jakob 1764 7.10, död *ibid.* 1765 13.7.

#### 19. PEHR TOLLESSON 1780—1794.

Född i Åseda 1747 2.10. Död i Närtuna 1821 28.6. Son av bonden *Johan Ericsson* i Övratorp och hans hustru *Helena Nilsson*.

Student i Uppsala 1765 27.9 (Smål.) under namnet Ofræn. Antog 1770 namnet Tollesson. Prästvigd i Stockholm 1771 7.8 till huspredikant hos riksrådet greve Adam Horn. Pastorallex. i Uppsala 1774 13.10. E. o. skvadronspredikant vid Smålands kavalleri 1775 10.3. Huspredikant hos riksrådet greve Hans Henrik von Liewen 1777. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1780 5.12, tilltr. genast och höll nyårsdagen 1781 sin inträdespredikan. E. o. kungl. hovpredikant 1792 15.7. Kyrkoherde i Närtuna och Gottröra 1793 13.2, tilltr. 1794 1.5. Teol. dr i Uppsala 1793 6.6. Hon. prost 1794 1.5. Kontraktspastor 1810 17.5. — Ledamot av Ecklesiastikkommittén 1792. — Å förslag till kyrkoherde i S:t Olai i Norrköping 1790.

Gift 1:0 1777, okänt var och när, med *Johanna Carolina Cederschiöld*, född i Algutsboda 1752 17.11, död i Närtuna 1802 30.8, dotter av kaptenen *Nathanael Elias Cederschiöld* (adliga ätten nr 1117) och hans hustru *Barbara Rebecka Gärffelt* i hennes första gifte. — 2:0 i Frösunda 1804 8.4 med *Fredrika Lovisa Fithie*, född i Åbo svenska församling 1773 4.8, död i Närtuna 1818 21.11, dotter av skeppsbyggmästaren *Carl Gustaf Fithie* och hans hustru *Catharina Bergqvist*.



- Barn: 1. *Johan Carl*, född i Riddarholmen 1778 23.6, död i Närtuna 1819 30.6, bokf. i Hedvig Eleonora. Komminister i Hedvig Eleonora serie II nr 7.  
 1. *Pehr Emanuel*, född i Riddarholmen 1780 21.2, död i Nikolai 1835 18.4. Kapten vid Alfsborgs regemente.  
 1. *Gustaf Adolf*, född i Danviken 1782 22.7, död ibid. 1782 7.8.  
 1. *Johanna Gustafva*, född i Danviken 1785 24.4, död ibid. 1785 23.9.  
 1. *Gustafva Johanna*, född i Danviken 1789 12.1, död ibid. 1793 3.4.

Tolleson var en av sin tids meßt uppburna predikanter och stora folk-skaror från hela Stockholm samlades i Danvikskyrkan för att höra honom.

Litteratur.

Henning Wijkmark, Pehr Tolleson. I kyrkohistoriska fragment, Stockholm 1937.

20. CHRISTOPHER HASSELGREN 1794—1815.

Född i Skara 1759 15.3. Död i Asker 1820 11.2. Son av jägmästaren *Hans Hasselgren* och hans hustru *Sara Rydell*.

Student i Uppsala 1780 9.10 (Vestg.). Prästvigd i Göteborg 1789 1.8, under biskopsvakans i Skara, till pastorsadjunkt i Gökhem. Nådårspräst ibid. 1790. Pastorsadjunkt i Gudhem 1792 25.4. Ånyo pastorsadjunkt i Gökhem 1792 19.12. Pastoralex. i Skara 1793 6.4. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1793 3.9 och tillträdde 1794 30.5, men fick full-makt först 1794 10.6. Kyrkoherde i Asker 1814 15.12, tilltr. 1815 1.5. — Å förslag till kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1811.

Ogift.

21. DANIEL ERIC LINDHULT 1816—1824.

Född i Frillesås 1787 11.8. Död i Örby 1856 16.9. Son av kyrkoherden i Frillesås *Hans Lindhult* och hans hustru *Brita Maria Erynander*.

Student i Lund 1806 11.10 (Göteb.). Mag. ibid. 1811 21.6. Prästvigd i Göteborg 1812 5.6 till e. o. bataljonspredikant vid Bohusläns regemente. Tillika pastorsadjunkt i Uddevalla 1812 11.6—1815 23.1. Pastoralex. i Göteborg 1815 13.11. Konstituerad kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1816 7.4, tilltr. 1816 1.5. Kungl. hovpredikant 1816 18.7. Kyrkoherde i Örby och Kinna 1824 10.3, tilltr. 1824 1.10. Entledigad såsom konstituerad kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1824 14.9 från 1824 1.10.

Gift i Uddevalla 1816 28.8 med *Aurora Mathilda Gerle*, född i Uddevalla 1796 11.6, död i Örby 1855 26.11, dotter av grosshandlaren *Michael Peter Gerle* och hans hustru *Sara Christina Vestberg* i hennes första gifte.

Barn: *Hans August*, född i Danviken 1817 28.4, död i Göteborg, Kristine 1884 2.8. Konsistorienotarie i Göteborg.

*Daniel Wilhelm*, född i Danviken 1818 28.3, död i Askersund 1887 12.9. Major i armén, postmästare i Askersund.

- Michael Theodor*, född i Danviken 1819 9.11, död i Göteborg, Garnisonsförsamlingen 1857 8.3. Kanslist vid rådhusrätten i Göteborg.
- Claes Robert*, född i Danviken 1821 7.3, död i Rommele 1885 28.11. Grosshandlare och konsul i Göteborg.
- Emilia Maria Christina*, född i Danviken 1822 7.7, död i Alingsås 1901 9.6. Gift i Örby 1857 7.7 med utnämnde komministern i Sexdräga, sist kyrkoherden i Rommele, Fors, Upphärad, Åsbräcka och Fuxerna *Carl August Colliander*, född i Varberg 1821 2.4, död i Rommele 1893 15.2.
- Erik Immanuel*, född i Danviken 1824 21.4, död ibid. 1824 21.4.
- Henrik Georg*, född i Bäve 1825 8.6, död i Alingsås 1902 28.2. Rektor i Kungälv.
- Henriette Julia Mathilda*, född i Örby 1827 7.1, död i Alingsås 1902 28.5.
- Carl Fredrik Oriel*, född i Örby 1828 17.11, död i Göteborg, Gustavi 1897 15.9. Handlande i Göteborg.
- Emma Aurora Amelia*, född i Örby 1830 17.4, död ibid. 1831 20.2.
- Oscar Axel Fritiof*, född i Örby 1831 9.2, död i Göteborg, Masthuggsförsamlingen 1907 6.2. Sånglärare. Professor i Köln.
- Emma Augusta Wilhelmina*, född i Örby 1834 3.6, död i Göteborg, Vasa 1920 8.1. Gift i Ljushult 1863 27.9 med sin svägers broder, stadsnotarien, sist justitieborgmästaren i Göteborg *Fredrik Mauritz Colliander*, född i Varberg 1827 21.12, död i Göteborg, Vasa 1914 3.8.

Sedan direktionen över Danviks hospital 1815 26.4 till kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling utnämnt apologisten Gustaf Wilhelm Ahlström och Stockholms stads konsistorium 1815 29.4 vägrat godkänna utnämningen och utfärda fullmakt, emedan tjänsten ej varit förklarad till ansökan ledig, förordnade kungl. maj:t 1815 13.12 att kyrkoherdetjänsten ej skulle tillsättas intill annorlunda bleve förordnat, utan att sysslan skulle förrättas av någon av överståthållaren och direktionen över hospitalet gemensamt utsedd prästman. Härtill konstituerades 1816 7.4 bataljonspredikanten mag. Dan. Er. Lindhult från 1816 1.5. Kungl. maj. medgav 1824 15.9 att ordinarie kyrkoherde finge tillsättas.

## 22. JOHAN GABRIEL BERGSTRÖM 1825—1831.

Född i Husby-Oppunda 1792 25.7. Död i Danviken 1831 19.2. Son av mjölnaren *Gabriel Bergström* och hans hustru *Maria Christina Bongman*.

Student i Uppsala 1812 10.3 (Sörml.-Ner.). Prästvigd i Strängnäs 1815 5.10 till pastorsadjunkt i Björkvik. Pastorsadjunkt i Finska församlingen i Stockholm 1818 27.1. Pastorex. i Strängnäs 1822 26.9. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1825 1.3 med tillträde 1825 1.5. Över utnämningen anfördes besvär hos kungl. maj:t, varför Stockholms stads konsistorium 1825 2.5 konstituerade Bergström till vice pastor i församlingen tills besvären blivit avgjorda. Kungl. maj:t ogillade 1825 13.5 de anförda besvären, varpå han tillträdde tjänsten. — Kallad 1822 att provpredika för en komministertjänst i Maria Magdalena.

Ogift.

23. NILS SJÖHOLM 1832—1844.

Född i Hultsjö 1798 16.4. Död i Ronneby 1848 2.5. Son av rusthållaren *Jöns Nilsson* å Hultsjö mellangård och hans hustru *Lena Petersdotter*.

Student i Uppsala 1820 6.10 (Smål.) under namnet Sjöstedt, men antog som präst namnet Sjöholm. Prästvigd i Växiö 1821 30.9 till huspredikant hos överstinnan Margareta Ulrika Montgomery, född Cederhielm. Stockholms stads konsistorii adjunkt 1826 1.8. Komministernsadjunkt i Ulrika Eleonora 1826 7.11. Änjo konsistorii adjunkt 1827 1.5. Lärare vid Beckmans Lancasterskola i Stockholm 1827—1831. Pastorallex. i Växiö 1831 28.9. T. f. kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1831 21.3, ordinarie 1831 29.11, tilltr. 1832 1.5. Kyrkoherde i Ronneby 1842 13.10, tilltr. 1844 1.5. Häradsprost 1846 16.9.

Gift i Danviken 1832 6.5 med *Hedvig Elisabeth Charlotta Trana*, född 1810 12.2, okänt var,<sup>1</sup> död i Katarina 1855 27.5, dotter av sekreteraren i Krigsskollegium och inspektoren över Danviken *Lars Engelbert Trana* och hans hushållerska *Maria Gustava Arck*, som 1813 12.8 blev hans första hustru.

Barn: *Nils Johan Engelbert*, född i Danviken 1833 23.2, död ibid. 1833 6.3.

*Lars Olof Gustaf*, född i Danviken 1834 14.6, död i Hedvig Eleonora 1895 26.9. Kamrerare i Industri Kredit Aktiebolaget.

*Helena Maria Charlotta*, född i Danviken 1835 31.12, död ibid. 1836 18.5.

Sjöholm inrättade Danviks hospitals skola, vid vilken han själv bestred undervisningen.

24. OTTO HENRIK WILHELM EKLUNDH 1844—1852.

Född i Hemmesjö 1808 30.10. Död i Lösen 1866 18.1. Son av kommissionslantmätaren, sist titulär lantmäteridirektören *Alexander Eklundh* och hans hustru *Maria Christina Kjellson*.

Student i Uppsala 1826 6.10 (Smål.). Prästvigd i Uppsala 1832 11.6 till huspredikant hos änkegrevinnan Lovisa von Fersen, född Piper. Tillika predikant vid Sättra brunn somrarna 1832 och 1833. Andre pastorsadjunkt i Jakob och Johannes 1833 17.12—1835 31.8. Kateket i Hedvig Eleonora 1835 13.1—1842 31.3. Tillika vice bataljonspredikant vid Flottan 1837 15.6—31.8, vid Svea livgarde 1838 1.2—15.3 och 1.5—24.10 samt åter vid Flottan 1839 1.12—1840 29.2. Pastorallex. i Växiö 1839 21.9. Tjänstgörande e. o. kungl. hovpredikant 1842 7.3. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1843 18.7, tilltr. 1844 1.5. Tillika notarie i Hovkonsistorium 1850 1.6, tilltr. 1850 6.6. Kyrkoherde i Lösen och Augerum 1850 19.7, tilltr. 1852 1.5. — Ä förslag till kyrkoherde i Jön-

<sup>1</sup> Ej funnen i någon C i Stockholm. Föräldrarna bodde 1810 i Hedvig Eleonora församling.

köping 1849 och i Sala 1851. Kallad 1857 att provpredika för kyrkoherdetjänsten i Karlskrona stadsförsamling.

Gift 1:0 i Harg 1835 19.4 med *Maria Charlotta Sjögren*, född i Skeppsholmen 1816 7.6, död i Danviken 1846 18.1, dotter av tjärkullraren, sedermera traktören *Matthias Sjögren* och hans hustru *Maria Öhman*. — 2:0 i Maria Magdalena 1847 30.10 med *Emilie Augusta Lönngren*, född i Maria Magdalena 1820 15.5, död i Karlskrona stadsförsamling 1874 21.2, dotter av apotekaren och fabrikören *Per Erik Lönngren* och hans hustru *Lovisa Christina Bennet*.

Barn: 1. *Hilda Ottilia Maria*, född i Nikolai 1835 26.9, död i Karlskrona stadsförsamling 1901 11.8. Gift i Lösen 1859 28.4 med rådmannen, sist borgmästaren i Karlskrona *Johan Kindgren*, född i Lösen 1831 1.4, död i Karlskrona stadsförsamling 1903 23.10.

1. *Otto Hilding Alexander*, född i Nikolai 1838 17.4, död i Köpenhamn 1867 2.4. Lantbrukare.

1. *Valborg Emilia Göthilda*, född i Nikolai 1840 9.7, död i Karlskrona stadsförsamling 1875 22.2.

1. *Thorgny Valfrid Theodor*, född i Nikolai 1824 31.3, död i Lösen 1862 15.3. Jur. stud. i Lund.

2. *Celestine Zelma Christina*, född i Danviken 1850 4.3, död i Lund 1930 3.12. Gift i Karlskrona stadsförsamling 1879 28.1 med sin kusin akademiräntmästaren i Lund, vice häradshövdingen *Robert Eklundh*, född i Nöbbele 1850 27.6, död i Lund 1931 28.3.

2. *Emil Anshelm Otto*, född i Danviken 1851 8.8, död i Ljungskile i Ljungs socken 1904 23.1. Apotekare i Jörlända och Ljungskile.

2. *Sigrid Evangelina Charlotta*, född i Lösen 1852 10.11, död ibid. 1854 26.3.

2. *Henriette Sigrid Augusta*, född i Lösen 1855 4.1, död i Lund 1935 8.8. Lärarinna vid Sinnesslöanstalten i Lund.

2. *Gerda Frideborg*, född i Lösen 1857 5.1, död i Lund 1935 28.5. Lärarinna vid Institutet för dövstumma i Lund.

2. *Erasmine*, född i Lösen 1859 2.6, död i Karlskrona stadsförsamling 1879 3.2.

## 25. JOHAN WILHELM SANDMARK 1852—1864.

Född i Ekerö 1809 18.1. Död i Sånga, Årkestiftet, 1891 4.5. Son av kyrkoherden i Ekerö *Johan Fredrik Sandmark* och hans hustru *Johanna Christina Bahrholtz*.

Student i Uppsala 1831 14.10 (Upl.). Prästvigd i Uppsala 1837 11.6 till vice komminister och skolmästare i Ingarö. Pastorsadjunkt i Färentuna och Hilleshög 1838. Pastorex. i Uppsala 1844 18.12. Huspredikant hos kanslirådet Albrecht Ihres änka Anna Sofia Bäck, på Ekebyhov i Ekerö 1845. Pastorsadjunkt i Vaxholm 1846. Vice pastor ibid. 1847 14.1—1848 30.4. Pastorsadjunkt i Färentuna och Hilleshög 1848 1.5. Kyrkoherde i Danviks och Sickläö församling 1851, utnämnd av direktionen över Danviks hospital 27.5, fullmakt 1.7, tilltr. 1852 1.5. Kyrkoherde i Sånga och Skå 1862 19.9, tilltr. 1864 1.5.

Ogift.

26. PEHR GUSTAF REINHOLD HAMMARSTEDT 1864—1885.

Född i Riala 1825 16.12. Död i Danviken 1885 10.1. Son av kyrkoherden i Riala och Roslagskulla, sist kyrkoherden i Skogstibble och Åland *Nils Hammarstedt* och hans hustru *Anna Sofia Lindström* samt dotterson till komministern i Nikolai serie II nr 18 *Lars Lindström*.

Student i Uppsala 1845, ej funnen i studentmatrikeln, inskriven i Uplands nation 1846 27.2. Prästvigd i Uppsala 1850 8.6 till pastorsadjunkt i Västerlövsta och Enåker. Pastorsadjunkt i Skånella och Norrsunda 1850 före 31.8. Förordnades 1854 10.10 av Stockholms stads konsistorium till komministersadjunkt i Maria Magdalena under förutsättning att Uppsala domkapitel lämnade honom tillstånd att tjänstgöra i Sockholm. På grund av rådande prästbrist kunde emellertid sådant tillstånd ej erhållas. Pastorallex. i Uppsala 1859 10.6. Vice pastor i Skånella och Norrsunda 1859 9.11. Kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1863, utnämnd av direktionen över Danviks hospital 18.9, fullmakt 6.10, tilltr. 1864 1.5. Tillika vice pastor i Maria Magdalena fem veckor från 1867 23.7. Tillika predikant vid Stockholms stads rannsakningsfängelset 1874 30.4. — Adjungerad ledamot av Stockholms stads konsistorium sammanträdet 1883 21.8.

Gift i Klara 1855 27.12 med *Maria Helena Fredrika (Fredrique) Unge*, född i Vaxholm 1823 23.11, död i Hedvig Eleonora 1901 16.9, dotter av tobakshandlaren *Theodor Benjamin Unge* och hans hustru *Antoinetta Lovisa Hård af Segerstad*.

Barn: *Ellen Madeleine Antoinette (Nini)*, född i Klara 1856 7.12, död i Adolf Fredrik 1903 2.5. Gift i Danviks och Sicklaö församling 1881 11.1 med bibliotekarien vid Kungl. biblioteket fil. dr *Richard Bergström* i hans andra gifte, född i Klara 1828 2.12, död i Adolf Fredrik 1893 10.12.

*Märta Cecilia Lovisa*, född i Klara 1858 8.9, död i Saltsjöbaden 1941 4.6, bokf. i Sollentuna. Gift i Danviks och Sicklaö församling 1877 2.12 med grosshandlaren i Stockholm *Carl Johan Schnell*, född i Kyrkofalla 1847 22.2, död i Stockholm 1938 14.5, bokf. i Sollentuna.

*Ester Enny Minna Mathilda*, född i Klara 1860 18.9, död i Johannes 1925 23.1.

*Ruth Maria Helena Fredrika*, född i Klara 1864 22.7. Gift i Hedvig Eleonora 1893 7.10 med fil. dr, sedermera byråchefen i Riksräkenskapsverket *Knut Anton Beckman*, född i Hedvig Eleonora 1859 16.2, död i Matteus 1940 18.4.

*Dagmar Elisabeth Hilda Sofia*, född i Klara 1866 28.7, död ibid. 1867 14.3.

*Edith Elisabeth Rediviva*, född i Klara 1868 7.2, död i Adolf Fredrik 1903 7.11.

Fru Hammarstedt innehade åren 1855—1881 Hammarstedtska helpensionen för flickor i Brunkebergs hotell och flyttade till Danviks prästgård först sedan denna skola upphört. Se *Gurli Linder*, På den tiden, Stockholm 1924.

## Kaplaner

De första åren efter hospitalets flyttning till Danviken funnos tydligen av hospitalet avlönade kaplaner. De torde sedermera, ovisst när, ha ersatts av personliga ämbetsbiträden åt kyrkoherdarna och senare av Danvikens skolmästare, som även hade att förrätta predikotjänst.

1. BENGT N. N. cirka 1558.

Har uppburit avlöning 1558. I övrigt okänd.

2. ERIK N. N. cirka 1561.

Har uppburit avlöning 1561. I övrigt okänd.

3. HANS N. N. cirka 1561.

Har uppburit avlöning 1561. I övrigt okänd.



## PERSONREGISTER

- Abraham Andreaë Angermannus 19, 21,  
     90, 417, 461, 462, 556  
 Abraham Eriksson 290, 291, 639  
 Abrahamsson, Per Abraham 81  
 Abram Ersson 322  
 Achrælius, Christina Johansdotter 641  
 Achrelius, Beata Eriksdotter 484, 496  
 Achrelius, Israel Erici 89  
 Achrelius, Margareta 280  
 Acrel, Johan 35  
 Acrel, Johanna Maria 35  
 Adami, Johanna Margareta 626  
 Adelsköld, Ulrika Carolina Sofia 287  
 Adlerberg, Anna Maria 432  
 Adlerberg, Elisabeth 432  
 Adlerberg, Göran 432  
 Adlerberg, Helena 190, 365, 432  
 Adlerberg, Johan 432  
 Adlerberg, Margareta 432, 433  
 Adlerberg, Samuel 432  
 Adlercreutz, Margareta 509  
 Adlercreutz, Margareta Beata, född von  
     Engeström 388  
 Adlersparre, Louise 228  
 Admund, Anna Estrid Margareta 133  
*Admund, Bror Simon Augustinus, kom-*  
*minister i S:t Göran 1941—133*  
 Admund, Karin Estrid Birgitta 133  
 Admund, Sven Gunnar Nathanael 133  
 Adolf Fredrik, konung 140, 321, 542  
 Adolfsson, Carl Einar 555  
 Adolfsson, Carl Folke 555  
 Adolfsson, Carl Gunne Gottfrid 555  
*Adolfsson, Carl Oskar Herman, kommi-*  
*nister i Sofia 1918—554*  
 Adolfsson, Oskar Achatius 554  
 Afzelius, Anders Erik 273  
 Afzelius, Anshelm Emanuel 274  
*Afzelius, Artur Ejoim Anshelm, kommi-*  
*nister i Hedvig Eleonora 1857—1866,*  
*kyrkoberde i Katarina 1866—1875*  
     158, 159, 160, 273  
 Afzelius, Carl Erik Artur 274  
 Afzelius, Ida Charlotta Augusta 274  
 Afzelius, Signe Helena Mária 274  
 Agerskov, Johanna Michaela 304  
 Agerskov, Kaj Christian 304  
 Agnes Hansdotter 463  
 Agneta Börielsdotter 478  
 Agrelius, Elisabeth 340  
 Agrell, Anna Maria Sofia 37  
 Agrell, Axel Olof Emanuel 37  
 Agrell, Carolina Mathilda 37  
 Agrell, Elsa Fredrika 37  
*Agrell, Eric, konsistorienotarie, 1808—*  
     1816 36, 37  
 Agrell, Eric August 37  
 Agrell, Erica Augusta 37  
 Agrell, Hedvig Lovisa 37  
 Agrell, Henrica Amalia 37  
 Agrell, Ingrid Emilia Albertina 37  
 Agrell, Julia Margareta 37  
*Agricola, Abrahamus Christierni, kommi-*  
*nister i Finska församlingen 1680—1685*  
     107  
 Agricola, Anders 107  
 Agricola, Christianus 107  
 Agricola, Christiernus Christierni 107  
 Agricola, Sven, adlad Leijonmark 107  
 Agricola, Sven, kaplan 107  
*Agrivillius, Abrahamus Magni, komminis-*  
*ter i Nikolai 1647—1659 494*  
 Agrivillius, Elisabeth 494  
 Agrivillius, Gustaf 494  
 Agrivillius, Johan 494  
 Agrivillius, Magdalena 494  
 Agrivillius, Margareta 494  
 Agrivillius, Sara 494  
 Ahl, Augusta, Mathilda 86  
 Ahlberg, Emma Eugenia Mathilda 172  
 Ahlbom, Jonas 369  
 Ahleblad, Elias Nilsson 318  
*Ahlfeldt, Albin Runo, komminister i Ka-*  
*tarina 1918—289*  
 Ahlfeldt, Albin Theoretius 289  
 Ahlfeldt, Hanna Margareta 289  
 Ahlfeldt, Runa Ingeborg (Bille) 289  
 Ahlgren, Anna Fredrika 48  
 Ahlgren, Brita Bengtsdotter 241  
 Ahlgren, Johan Wilhelm 244  
 Ahlgren, Nicolaus 28  
 Ahlgren, Petrus 600



- Ahlman, Margareta Kettilsdotter 631  
 Ahlmark, Anders 632  
*Ahlmark, Arvid, komminister i Barnhusförsamlingen 1750—1755 631*  
 Ahlmark, Lars 632  
 Ahlström, Engel Catharina 341  
 Ahlström, Eric 341  
 Ahlström, Gustaf Wilhelm 649  
 Ahlström, Johan 504  
 Ahlström, Lars Eric 342  
 Ahnger, Agata Lovisa (2 st.) 471  
 Ahnger, Brita Sofia 471  
 Ahnger, Carl Ludvig 471  
 Ahnger, Erik 471  
 Ahnger, Fredrika 471  
*Ahnger, Ludvig Bernhard, komminister i Jakob och Johannes 1774—1779, komminister i Nikolai 1779—1795 224, 471*  
 Ahnlund, Nils Gabriel 124, 414  
 Alander, Catharina 380, 625  
 Alanus, Georg 94  
 Alanus, Maria 94  
 Alanus, Samuel 254  
 Alatagrius, Margareta Helena 232  
*Alatagrius, Nicolaus Andreae, komminister i Jakob och Johannes 1687—1699 204, 231, 232*  
 Albrecht, Eleonora Elisabeth 632  
*Alcinius, Abraham, kompastor i Hedvig Eleonora 1680—1697, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1697—1709 134, 135, 136, 137*  
 Alcinius, Catharina 136  
 Alcinius, Jacob 136  
 Alcinius, Johannes 136  
 Alcinius, Jonas Jacobi 136  
 Alcinius, Margareta 136  
 Aleta Larsdotter 625  
 Alexandersson, Karl Adolf 275  
 Algård, Eva Marjorie (Marjo) 520  
 Algård, Nils Göran 520  
*Algård, Nils Sigfrid Herman, komminister i Oscar 1925—1936 519, 520*  
 Alin, Elisabeth 262  
 Aling, Christina 630  
 Allström, Cäjsa 37  
 Alm, Christina Elisabeth 351  
 Alm, Erik 351  
*Alm, Gabriel Petri, konsistorienotarie 1662—1666 25, 26*  
 Alm, Johan 351  
 Alm, Jöns Erici 351  
 Alm, Maria Catharina 351  
 Alm, Petrus 351  
*Alm, Petrus Joannis, komminister i Klara 1712—1721 351*  
 Almgren, Arvid Karl Filip 160  
 Almgren, Elisabeth 233  
 Almgren, Fredrik August 331  
 Almgren, Johanna 331  
 Almgren, Ulrika 388  
 Almkvist, Bertil Lison 519  
 Almlöf, Johan 643  
 Almquist, Carl Gustaf 298  
 Almquist, Carolina Dorothea 103  
 Almquist, Christopher 103  
 Almquist, Olof Fredrik 298  
 Almquist, Viktor Emanuel 328  
 Almqvist, Anna Lovisa 57  
 Almqvist, Carl Oscar 58  
 Almqvist, Gustafva Wilhelmina 58  
 Almqvist, Johan Christopher 386  
 Almqvist, Johan Magnus 57  
 Almqvist, Johan Wilhelm 57  
 Almqvist, Johannes 57  
 Almqvist, Johanna Carolina 58  
 Almqvist, Knut Wilhelm 58  
 Almqvist, Ludvig Theodor 58  
 Almqvist, Mathilda Sophia 58  
 Almqvist, Olof 58  
 Almqvist, Per August 58  
 Almqvist, Sven Harald 57  
 Almqvist, Sven Harald, regementspastor 58  
*Almqvist, Sven Johan, komminister i Adolf Fredrik 1798—1801 57*  
 Almquist, Sofia Carolina 53  
 Almquist, Tullia Maria 386  
 Almstedt, Carl Gustaf 491  
 Almstedt, Charlotta Wilhelmina 491  
 Alner, Elsa Svensson 176  
*Alner, Hjalmar Pontus, komminister i Högålid 1926—1975*  
 Alner, Margareta Svensson 176  
 Alner, Sven Johan 175  
 Alsinius, Christian 528  
 Alstrin, Anna Christina (2 st.) 440  
 Alstrin, Christina 440  
 Alstrin, Elisabeth 440  
 Alstrin, Elisabeth Margareta 440  
 Alstrin, Erik 440  
*Alstrin, Erik, kyrkoherde i Nikolai 1735—1743 142, 438, 439, 440*  
 Alstrin, Eva Margareta 440  
 Alstrin, Laurentius (Lars) 440  
 Alstrin, Maria Elisabeth 440  
 Alstrin, Matts 440  
 Alstrin, Petrus 440  
 von Alstrin, Eva Margareta 440  
 von Alstrin, Laurentius (Lars) 440  
 von Alstrin, Matts 440  
 Alstrinius, Laurentius Andreae 439  
 Alström, Elisabeth Israelsdotter 540  
 Altén, Agneta (Agnes) Catharina 298  
 Altén, Brita Agneta 297  
 Altén, Fredrik Martin 298  
 Altén, Gustaf 297  
 Altén, Jakob Nathanael 298  
 Altén, Justina Sofia 298  
*Altén, Martin, komminister i Katarina 1773—1779 297, 298*  
 Altén, Martin, kyrkoherde i Valö 297  
 Altén, Märta Carolina 298  
 Altén, Nathanael 298

- Altén, Sofia Justina 298  
 Alteneck, Lorentz 560  
 Amnæus, Andreas 468  
 Amnæus, Beata 468  
 Amnæus, Catharina 468  
 Amnæus, Christina 468  
 Amnæus, Elisabeth 468  
 Amnæus, Olaus 468  
*Amnæus, Olaus, Andreae, komminister i Nikolai 1681—1689 467, 468, 469*  
 Amnæus, Philippus 468  
 Amnelius, Christina 287  
 Amnelius, Didrik 348  
 Amnelius, Joachim 348  
*Amnelius, Johannes Matthiæ, komminister i Klara 1678—1681 347, 348*  
 Amnelius, Ludvig 348  
 l'Amoureuse, Hedvig 207  
 l'Amoureux, Abraham 207  
 Amund Andersson 185  
*Amundus Beronis, kyrkoherde i Riddarholmen cirka 1593—1594, kyrkoherde i Danviks och Sickleö församling 1610—(1619) 523, 636*  
 Anagrius, Anton 602  
 Anagrius, Apollonia Euphrosina 602  
 Anagrius, Benedictus 603  
 Anagrius, Benjamin 603  
 Anagrius, Cajsä Lisa 603  
 Anagrius, Carl 603  
 Anagrius, Catharina Elisabeth 602  
 Anagrius, Fredrik 119  
 Anagrius, Jonas 603  
 Anagrius, Maria Charlotta 602  
 Anagrius, Nils, gardist 603  
*Anagrius, Nils, komminister i Ulrika Eleonora 1747—1752 293, 602, 603*  
 Anagrius, Petrina Ulrika 603  
 Anagrius, Sofia Albertina 603  
 Anagrius, Zacharias 603  
 Anagrius, Zacharias Anton 602  
 Anagrius, Zacharias Gustaf 602  
 Anander, Benjamin 349  
*Anander, Daniel, komminister i Klara 1681—1687 348, 349, 622*  
 Anander, Gertrud 349  
 Anander, Haqvin 348  
 Anander, Ingeborg 349  
 Anander, Margareta 349  
 Anander, Maria 349  
 Anberg, Brita 586  
 Anberg, Carolus 586  
 Anberg, Johannes 586  
*Anberg, Nicolaus Jacobi, kyrkoherde i Finska församlingen 1677—1691, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1685—1691 96, 107, 585, 598*  
 Anberg, Nils 586  
 Anckarström, Johan Jakob 371  
 Anders Andersson, bonde 645  
 Anders Andersson (Sparin) 184  
 Anders Arvidsson 631  
 Anders Eriksson 424  
 Anders Ersson, bonde 156  
 Anders Ersson, tullnär 293  
 Anders Hansson 316  
 Anders Johansson 484  
 Anders Jonsson 240  
 Anders Mattsson 254  
 Anders Olofsson 418  
 Anders Olsson 54  
 Anders Persson, borgare 528  
 Anders Persson, korporal 394  
 Anders Svensson 318  
 Andersen, Brita 469, 499  
 Andersson, Alma Carolina 520  
 Andersson Anna 82  
 Andersson, Anna Josefina 133  
 Andersson, Augusta (Auga) Carolina 404  
 Andersson, Augusta Lovisa 131  
 Andersson, Birgitta Maria 175  
 Andersson, Carl Reinhold 174  
 Andersson, Carolina 67  
 Andersson, Emelie 554  
 Andersson, Emma Justina 174  
 Andersson, Emma Sofia 125  
 Andersson, Gustaf 404  
 Andersson, Håkan 87  
 Andersson, Johannes 148  
 Andersson, Jonas Petter 178  
 Andersson, Mathilda 65  
 Andersson, Mathilda Sofia 375  
 Andersson, Nils Sigfrid Herman 519  
 Andersson, Per Fredrik Nils 519  
 Andersson, Petrus 248  
 Andersson, Sabina Mathilda 304  
 Andersson, Sigrid Charlotta 178  
 von Andersson, Marcus Fredrik 370  
 von Andersson, Margareta Dorothea 370  
 Anderus, Elisabeth 482  
 Anderus, Petrus Johannes 482  
 Anderzon, Amanda Josefina Amalia 517  
 Andræ, Anders Johan 178  
 Andræ, Ebba Sigrid Ottilia 179  
 Andræ, Eskil Folke Waldemar 179  
 Andræ, Gertrud Margareta 179  
 Andræ, Ingrid Maria 179  
 Andræ, Sten Anders Ingmar 54, 179  
*Andræ, Sten Eskil Johannes, kyrkoherde i Jakob 1923—1939 54, 178*  
 Andræ, Tor Gustaf Bertil 179  
 Andreas Erici 418  
*Andreas Johannis Nycopensis, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1643—1652 184, 529*  
 Andreas Jonæ Raumannus 98  
*Andreas Laurentii, kyrkoherde i Riddarholmen 1619—1627 (?) 527*  
 Andreas Nilsson Norcopensis 498  
*Andreas Petri, kyrkoherde i Riddarholmen cirka 1582 522*  
 Andreas Petri Hedsundius 623  
*Angeldorff, Christopher Olofsson, konsistorienotarie 1844—1846 39, 40, 102, 402*

- Angeldorff, Oda Sofia Ulrika Wilhelmina 40  
 Angeldorff, Olof Magnus Wilhelm Bero 40  
 Angeldorff, Olof Wilhelm Benjamin 40  
 Angeldorff, Sofia Maria Elisabeth 40  
 Angelin, Christopher Olofsson 40  
 Angerstein, Anna Elisabeth 320, 446  
 Angerstein, Anna Maria 352  
 Angerstein, Fredrik 352  
 Angerstein, Gustaf 320  
 Anjou, Anna Sofia Charlotta 491  
 Anjou, Gustaf Emanuel 491  
 Anjou, Lars Anton 454  
 Anjou, Maria Wilhelmina 491  
 Anjou, Nils Jakob 490  
 Anjou, Philip Gustaf, komminister i Nikolai 1859—1887 490  
 Ankar, Anna 125  
 Ankar, Carl Gunnar 125  
 Ankar, Eva 125  
 Ankar, Gustaf Alfred, komminister i Gustaf Vasa 1925—1938, kyrkoherde i Gustaf Vasa 1938—124, 127  
 Ankar, Johan 125  
 Ankar, Johan Alfred 124  
 Ankar, Malin 125  
 Anna, gift Gröndaal 221  
 Anna, gift med Märten Johannis 23  
 Anna, gift med Nils N. N. 416  
 Anna, gift Strand 601  
 Anna Andersdotter, gift Karckman 311, 333  
 Anna Andersdotter, gift Leufstadius 333, 482  
 Anna Gerlachsdotter 421  
 Anna Hansdotter 340  
 Anna Hermansdotter 480  
 Anna Ingelsdotter 379  
 Anna Ivarsdotter 23  
 Anna Jöransdotter 528  
 Anna Larsdotter 525  
 Anna Månsdotter 188  
 Anna Mårtensdotter 168  
 Anna Nilsson 526  
 Anna Olofsdotter 233, 291  
 Anna Olsdotter, gift med Benedictus Laurentii 482  
 Anna Olsdotter, gift med Erik Jansson 160  
 Anna Pedersdotter, gift Brask 314  
 Anna Pedersdotter, gift Prosperius 332  
 Anna Persdotter 544  
 Anna Persdotter, gift med Elias Olofsson 536  
 Anna Catharina, gift Stockman 284  
 Anna Maria, gift Holm 646  
 Anna Maria Christoffersdotter 141, 550  
 Anna Maria Jansdotter 300  
 Anna Stina Svensdotter 403  
 Annell, Ebba Gustafva 215  
 Anell, Johan 215  
 Annerstedt, Augusta 456  
 Annerstedt, Thure 456  
 Annika Nilsson 23  
 Annika Svensdotter, gift med Gudmund Persson 146  
 Annika Svensdotter, gift med Per Elofsson 241  
 Apelblad, Fredrika Lovisa Charlotta Sofia 196  
 Apelblad, Jonas 196  
 af Apelblad, Fredrika Lovisa Charlotta Sofia 196  
 af Apelblad, Jonas 196  
 Apiarie, Anna Dorothea 372  
 Appelgren, Gustaf 606  
 Appelquist, Helena 56  
 Arbin, Birgit Cecilia Ollegård 248  
 Arbin, Elisabeth 486  
 Arbin, Elisabeth Agneta Ollegård Eriksdotter 248  
 Arbin, Erik Nilsson 485  
 Arbin, Erik Wilhelm, komminister i Engelbrekt 1925—1940, kyrkoherde i Johannes 1940—83, 247  
 Arbin, Gertrud Margareta Ollegård 248  
 Arbin, Gunnel Mönika Ollegård Eriksdotter 248  
 Arbin, Gustaf 486  
 Arbin, Ingrid Elisabeth Ollegård 248  
 Arbin, Karin Elsie Margareta Ollegård 248  
 Arbin, Margareta Elisabeth 485  
 Arbin, Wilhelm 247  
 Arborelius, Erik Thorwald, komminister i Hedvig Eleonora 1927—162  
 Arborelius, Hedvig Maria 162  
 Arborelius, Lars-Olof Eriksson 162  
 Arborelius, Maria Charlotta 305  
 Arborelius, Olof Per Ulrik 162  
 Arborelius, Olof Ulrik 155  
 Arborelius, Pehr Eriksson 162  
 Arborelius, Robert Carl Erik Eriksson 162  
 Arborelius, Susanna Maria Eriksdotter 162  
 Arborelius, Ulla Christina Eriksdotter 162  
 Archenholtz, Ebba Margareta 296  
 Arck, Maria Gustafva 650  
 Arell, Maria Charlotta 212  
 Arell, Olof 212  
 Arenander, Carolina 509  
 Arenarius, Elias Olai 483  
 Arenarius, Margareta Eliadotter 483  
 Arenbeckius, Anna, gift Franck 254  
 Arenbeckius, Anna, adlad Stierneroos 255  
 Arenbeckius, Catharina 255  
 Arenbeckius, Christina 254  
 Arenbeckius, Elisabeth 255  
 Arenbeckius, Justina 255  
 Arenbeckius, Margareta 255  
 Arenbeckius, Margareta, gift Alanus 254  
 Arenbeckius, Maria 254

- Arenbeckius, Petrus Dieterici, kyrkoherde i Katarina 1654—1673 253, 255, 256, 257, 278*
- Arenbeckius, Zara 255
- Areschoug, Carolina Christina 39
- Areschoug, Niclas Peter 39
- Arnæsius, Nicolaus Andreæ, komminister i Nikolai 1634—1647 21, 479, 493*
- Arnander, Johannes 544
- Arnander, Nicolaus 544
- Arnell, Carl, president 365
- Arnell, Carl, överstelöjtnant 191
- Arnell, Christina Margareta 191
- Arnell, Elisabeth 365
- Arnell, Helena 365
- Arnell, Hindrich 191
- Arnell, Johanna Helena 191
- Arnell, Jonas, expeditionsskreterare 191
- Arnell, Jonas, generalauditor 365
- Arnell, Jonas, kyrkoherde i Maria Magdalena 1682—1706 190, 365, 393, 432*
- Arnell, Karin 365
- Arnell, Lars, kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1725—1728, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1728—1742 118, 190, 191, 223, 365*
- Arnell, Lars, major 191
- Arnell, Olaus 365
- Arnell, Petter 191
- Arnell, Samuel 365
- Arnell, Ulrika Elisabeth 191
- Aroselius, Laurentius Petri 315
- Arosell, Christina 367
- Arosell, Henrik 367, 501
- Arosell, Margareta 367, 501
- Arosenius, Anna Birgitta Maria 305
- Arosenius, Daniel Bernhard 305
- Arosenius, Gabriel, komminister i Katarina 1932— 305, 306*
- Arosenius, Henrik Rudolf Daniel 305
- Arosenius, Ingrid Gabriella Elisabeth 305
- Arosenius, Per-Axel Daniel Rank 305
- Arosius, Margareta 193
- Arrhenius, Anna Magdalena 212
- Arrhenius, Carl Magnus 212
- Arrhenius, Christina Charlotta 212
- Arrhenius, Elof, komminister i Jakob och Johannes 1778—1787 212*
- Arrhenius, Fredrik 212
- Arrhenius, Fredrika Charlotta 212
- Arrhenius, Henrietta Charlotta 358
- Arrhenius, Jakob 212
- Arrhenius, Jakob, hovrättskommissarie 212
- Arrhenius, Jakob Göran 212
- Arrhenius, Jakob Johan 212
- Arrhenius, Johan Elof 212
- Arrhenius, Knut Gustaf 212
- Arrhenius, Lars Gustaf 212
- Arrhenius, Maria Charlotta 212
- Arrhenius, Olof 212
- Arrhenius, Olof, kyrkoherde i Nor 212
- Arrhenius, Olof August 212
- Arrhenius, Pehr, kyrkoherde i Funbo 29
- Arrhenius, Per, kamrerare 212
- Arwedson, Arwid 325
- Arwedson, Christina Elisabeth 325
- Arwedson, Claes Abraham 325
- Arvicander, Johan Magnus 451
- Arvicander, Maria Christina 451, 507
- Arvidus Haraldi 620
- von Ascheberg, Gustaf 261
- Ask, Brigitta Magdalena 31
- Ask, Elias 31
- Ask, Jonas, bergsfogde 31
- Ask, Jonas, konsistorienotarie 1740—1742 31*
- Asker, Christina Elisabeth 222
- Asker, Olof 222
- Askergren, Bertha Carolina 475
- Askergren, Clara Dorothea 475
- Askergren, Clara Margareta 475
- Askergren, Emil Abraham 475
- Askergren, Emma Abrahamina 474
- Askergren, Otto Abraham, komminister i Nikolai 1861—1865 474*
- Askergren, Per Abraham 474
- Asklin, Anders 268
- Asp, Margareta 440
- Asp, Petrus 440
- Asplund, Anders 501
- Asplund, Arnold, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1778—1790, kyrkoherde i Klara 1790—1815 323, 448, 592*
- Asplund, Jonas 323
- Asplund, Magdalena Charlotta 501
- Aspman, Catharina 471
- Aspman, Emfred 602
- Aspman, Olof 28
- Aspman, Per 28
- Augustin, komminister i Nikolai (1606)—(1612) 478*
- Augustin, Anna Stina 404
- Augustinus Olai, komminister i Nikolai 1577—1585, kyrkoherde i Riddarholmen 1586—1588 463, 522, 523*
- Aulævill, Axel 365, 432
- Aulævill, Catharina 119
- Aulævill, Petter 119
- Aulin, Brita Ulrika 217
- Aurelius, regementspastor 145
- Aurelius, Bengt Olof, komminister i Oscar 1912—1945 518*
- Aurelius, Johan 471
- Aurelius, Louise Sigrid Birgitta 519
- Aurelius, Märta Sigrid Sofia 519
- Aurelius, Nils Bernhard 518
- Aurelius, Nils-Olof Erik Rudolf Bernhard 519
- Aurivillius, Brigitta 367
- Aurivillius, Carl 366
- Aurivillius, Cecilia Olofsdotter 334
- Aurivillius, Elisabeth 367
- Aurivillius, Hedvig 366

- Aurivillius, Johannes 27, 334  
 Aurivillius, Magnus, konduktör 366  
 Aurivillius, Magnus, kyrkoherde i Maria Magdalena 1715—1731 366  
 Aurivillius, Margareta Christina 366  
 Aurivillius, Olaus 332  
 Aurivillius, Pehr 366  
 Aurivillius, Petrus 366  
 Aurivillius, Samuel 366  
 Aurivillius, Ulrika 367  
 Avelin, G. 165  
 Avelin, Ulrica 165  
 Avellan, Carl Fredrik 113  
 Avellan, Christina Magdalena 113  
 Avellan, Gustaf, komminister i Finska församlingen 1774—1778 113  
 Avellan, Gustaf Adolf 113  
 Avellan, Gustava Albertina 113  
 Avellan, Klara Fredrika 113  
 Avellan, Maria Lovisa 113  
 Avallenus, Johan 113  
 Awuin, Jacobus Axilli, kyrkoherde i Finska församlingen 1612—1616 92  
 Axelsson, major 353  
 Axelsson, Anna Ulrica 353  
 Azarias (Assar) Johannis, komminister i Nikolai 1600—1606 492  
 Backe, Christian 334  
 Backman, Carl 632  
 Backman, Christian 292  
 Backman, Samuel 98  
 Bager, Johan Peter Emil 124  
 Bagge, Florentina 339  
 Bagge af Berga, Anna Eriksdotter 314  
 Bahrholtz, Johanna Christina 651  
 Balck, Catharina 24  
 Balk, Bengt 635  
 von Balthasar Knigge, Anna Maria, född Thorsson 48  
 von Baltzar, Augustin Wolfgang 262  
 Banér, Gustaf 576  
 Banér, Johan 630  
 Banér, Johan Gabriel 208  
 Barbro Johansdotter 500  
 Barchæus, Christina 550  
 Barchius, Anna Brigitta 438  
 Barchius, Anna Maria 498  
 Barchius, Johannes Laurentii, komminister i Nikolai 1684—1692 498  
 Barchius, Lars 498  
 Barchius, Lars, fil. mag. 438  
 Barchius, Laurentius 431, 437  
 Barchius, Maria Elisabeth 438  
 Barchius, Matthias 438  
 Barchius, Nicolaus, kyrkoherde i Nikolai 1725—1731 194, 437, 438, 439  
 Barchius, Pehr 438  
 Barchius, Samuel 438  
 Barchius, Sara 498  
 Barck, Samuel 498  
 Barckenbom, Magnus 203, 624  
 Barckman, Jakob 534  
 Barckman, Margareta 534  
 Baring, Sophia Dorothea Melusina 571  
 Bark, Brigitta Christina (Betty) 510  
 Bark, Christina 113  
 Bark, Peter 510  
 Barlow, Johan 374  
 Barlow, Maria (Mary) de los Dolores 374  
 Barnekow, Ulrika Augusta 201  
 Bauman, Emerentia 562  
 Bauman, Michael 563  
 von Baumgarten, Anna Maria Carolina Magdalena 244  
 von Baumgarten, August Wilhelm 243  
 v. Baumgarten, Ehrenfrid Anton August, komminister i Jakob och Johannes 1868—1880 243, 244  
 von Baumgarten, Ernst Carl August 244  
 Beata Larsdotter 546  
 Becker, Petrus, kaplan i Tyska församlingen 1615—1623 560, 577  
 Beckman, Bror Adolf 344  
 Beckman, Carl Jakob 344  
 Beckman, Charlotta 283  
 Beckman, Eric 32  
 Beckman, Frans Wilhelm 344  
 Beckman, Ida Charlotta Wilhelmina 344  
 Beckman, Johan Wilhelm, komminister i Klara 1825—1873 343, 344  
 Beckman, Knut Anton 652  
 Beckman, Sara Helena 250  
 Beckman, Tomas Georg 343  
 Beckmark, Brita Catharina 345  
 Beckstedt, Helena Christina 287  
 von Beetzen, Hedvig Alfrida (Frida) 82  
 von Beetzen, Victor Leonard 82  
 Behmer, Johan 268  
 Behrens, Maria Wilhelmina 510  
 Beijer, Christina Elisabeth 473  
 Beijer, Peter 473  
 Bellingius, Carl Gustaf 278  
 Bellingius, Daniel 278  
 Bellingius, Johan 278  
 Bellingius, Johannes Johannis, komminister i Katarina 1661—1667 278, 279  
 Bellingius, Petrus Johannis 278, 332  
 Belitz, Maria 200  
 Bellman, Johan Arent 367, 604  
 Benckert, Anna Margareta 243  
 Benckert, Carl Abraham 571  
 Benedicta Ersdotter 334  
 Benedictus Laurentii 482  
 Benedictus Olai, kyrkoherde i Nikolai 1540—? 413, 460  
 Benedictus Simonis 427  
 Bengt, bonde i Enåker 537  
 Bengt, bonde i Ovanåker 311  
 Bengt, guldsmed 621  
 Bengt, kaplan i Danviks och Sicklaö församling cirka 1558 653  
 Bengt Clemetsson 460  
 Bengt Johansson 620  
 Bengt Larsson 637  
 Bengt Mattsson 467

- Bengt Nilsson 427  
 Bengta Bengtsdotter 646  
 Bengtson, Håkan 517  
*Bengtson, Håkan Gustaf Valdeus, kyrkoherde i Oscar 1917—1947* 130, 517  
 Bengtson, Naima Elisabeth 517  
 Bennet, Lovisa Christina 651  
 Benzeliuss, Carl Jesper 191  
 Benzeliuss, Christina 536  
 Benzeliuss, Erik d. ä. 254, 429, 432, 536  
 Benzelstierna, Catharina Eleonora 448  
 Benzelstierna, Lars 448  
 Benzelstierna, Nils 317  
 Berelius, Johan 254  
 Berelius, Olaus 433  
 Berendes, Märta 392  
 Berenfelt, Anna 393  
 Berg, Anna 110  
 Berg, Anna Maria 213  
 Berg, Bengt Johan Fabian 40  
 Berg, Cecilia Agnes 83  
 Berg, Christina 351  
 Berg, Christina Catharina 385  
 Berg, Erik 494  
 Berg, Hans 501, 538  
 Berg, Hans Henriksson 110  
 Berg, Johan Emanuel 372  
 Berg, Johanna Margareta 330  
 Berg, Johanna (Jeanette) Maria Charlotta 372  
 Berg, Lars 213  
 Berg, Magdalena 59, 326  
 Berg, Margareta, gift Lundholm 608  
 Berg, Margareta, gift Wast 164  
 Berg, Margareta Johanna 455  
 Berg, Maria Olofsdotter 319  
 Berg, Sara (Sally) Margareta 156  
 Berg, Sophia Ulrika 60  
 Berg Ericsson, Anders 156  
 Berg, sedan Possieth, Carl 538  
 Berg, sedan Possieth, Catharina 538, 542  
 Berg, sedan Possieth, Hedvig 538  
 Berg, sedan Possieth, Margareta 501, 538  
 Bergander, Catharina 209  
*Bergegren, Anders, komminister i Katarina 1805—1808* 284, 473  
 Berggren, Anders Evald 473  
 Berggren, Anna Christina 473  
 Berggren, Carl Erik 473  
 Berggren, Charlotta Johanna 473  
*Berggren, Eric Johan, komminister i Katarina 1809—1822, komminister i Nikolai 1822—1836* 284, 473  
 Berggren, Erik Christian 473  
 Berggren, Erika Dorothea 473  
 Berggren, Evald Theodor 473  
 Berggren, Fredrika Aurora 473  
 Berggren, Johan Petter 473  
 von Bergen, Gustaf David Magnus 611  
 Bergengren, Ottilia Catharina 178  
 Bergenskjöld, Carl Henrik 536  
 Bergenskjöld, Erik 536  
 Bergensträhle, Eva Wilhelmina Fredrika 456  
 Berger, Carolina 475  
 Bergerus, Johannes 232  
 Berggren, Clara Ottiliana Mathilda 162  
 Berggren, Johan 284, 473  
 Berggren, Jonas 284  
 Berggren, Sara 214  
 Bergh, Christina Elisabeth 169  
 Bergh, Didrik 338  
 Berghemius, Christina 351, 469  
*Berghult, Anders, komminister i Hedvig Eleonora 1756—1772* 163, 164  
 Berghult, Anders 164  
 Berghult, Fredrik Andreas 164  
 Berghult, Jakob 164  
 Berghult, Johan 164  
 Bergin, Carl Gustaf 155  
 Bergin, Johan 394  
 Bergius, Anders, bankbokhållare 441  
 Bergius, Anders 317  
 Bergius, Anders Fredrik 82  
*Bergius, Andreas, kyrkoherde i Nikolai 1744—1750* 441, 442  
 Bergius, Andreas Petri 441  
 Bergius, Anna Sara 441  
 Bergius, Carl Fredrik 441  
*Bergius, Carl Yngve (Ygge), komminister i Engelbrekt 1910—1916* 82  
 Bergius, Catharina Johanna 441  
 Bergius, Christiana Vendela 117  
 Bergius, Erik Karl Yngve 82  
 Bergius, Ernst Johan 441  
 Bergius, Eva Ulrika 441  
 Bergius, Friedrich 441  
 Bergius, Gabriel 117  
 Bergius, Johan Gustaf 238  
 Bergius, Johannes 441  
 Bergius, Margareta 317  
 Bergius, Margareta Ulrika 441  
 Bergius, Nicolaus 117  
*Bergius, Nicolaus, kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1694—1700* 117, 121  
*Bergius, Olaus Andreae, utnämnd kyrkoherde i Riddarholmen 1668, kyrkoherde i Klara 1672—1692* 314, 316, 317, 497, 532, 534  
 Bergius, Olaus Nicolai 117  
 Bergius, Petter 441  
 Bergius, Samuel 441  
*Berglund, Axel Alfred Theodor, komminister i Matteus 1908—1915, kyrkoherde i Matteus 1915—1932* 130, 407, 408  
 Berglund, Brita 67  
 Berglund, Carl 407  
 Berglund, Gustaf Adolf 67  
*Bergman, Anders Evald, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1882—1904* 201  
 Bergman, Axel Wilhelm 149  
 Bergman, Carl Fredrik 604

- Bergman, Catharina 538  
 Bergman, Dag Erik 150  
 Bergman, Erik Henrik Fredrik, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1934—149  
 Bergman, Ernst Ingmar 150  
 Bergman, Gustaf 385  
 Bergman, Hampus Gustaf, komminister i Maria Magdalena 1830 385, 386  
 Bergman, Henric 37  
 Bergman, Johan Petter 201  
 Bergman, Johanna Christina 402  
 Bergman, Karin Anna Margareta 150  
 Bergman, Karin Augusta Elisabeth 201  
 Bergman, Kjell Johan Cornelius 201  
 Bergman, Olof 538  
 Bergman, Per Evald 201  
 Bergman, Sven Robert 201  
 Bergman, Wilhelm Georg 39  
 Bergner, Andreas, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1725—1751 194, 589, 590  
 Bergner, Anna Elisabeth 590  
 Bergner, Christina Helena 589  
 Bergner, Elsa Catharina 472  
 Bergner, Hedvig Maria 590  
 Bergner, Lars 589  
 Bergner, Lars Christoffersson 589  
 Bergner, Margareta 590  
 Bergner, Peter 234  
 Bergquist, Erik 198  
 Bergquist, Maria Charlotta 50  
 Bergqvist, C. 210  
 Bergqvist, Catharina 647  
 Bergqvist, Ulrika Elisabeth 227  
 Bergros, Elisabeth 146  
 Bergstedt, Ebba Margareta 609  
 Bergstedt, Jöns 440  
 Bergsten, Brita Lovisa 270  
 Bergsten, Carl Axel 270  
 Bergsten, Christina Margareta 269  
 Bergsten, Erik, kyrkoherde i Katarina 1796—1809 269, 270, 271  
 Bergsten, Erika Catharina 270  
 Bergsten, Gustafva Sofia 270  
 Bergsten, Maria Charlotta 507  
 Bergsten, Maria Elisabeth 270  
 Bergsten, Per Erik 270  
 Bergsten, Petter 507  
 Bergsten, Ulrika Charlotta 270  
 Bergström, Anna Helena Amalia 79  
 Bergström, Gabriel 649  
 Bergström, Johan Gabriel, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1825—1831 649  
 Bergström, Per Axel 79  
 Bergström, Richard 652  
 Bergvall, Bengt 145  
 Bergvall, Mårten Christopher, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1822—1852 61, 145, 146  
 Bergöö, Gustafva 477  
 Berndes, Anton Ulrik 168  
 Berndes, Edla Johanna (Jeanette) 168  
 Berndtson, Bernhard 61  
 Berndtson, Josefina Elisabeth 61  
 Bernsten, Jacobina Johansdotter 30  
 Bernton, Allan Willy 80  
 Beronius, Aina Amelie Sofia 613  
 Beronius, Per Johan Levin 613  
 Beronius, Tekla Wilhelmina 52  
 Bersén, Carl David 510  
 Bersén, Carl David, komminister i Nikolai 1864—1897 510  
 Bersén, Lars 510  
 Bersén, Mathilda Amalia 510  
 Bersén, Sofia Elisabeth 510  
 Berzelius, Carl Samuel 285  
 Berzelius, Charlotta Fredrika 285  
 Berzelius, Jöns Jacob 339  
 Berzelius, Samuel 339  
 Besch, Margareta 254  
 Beskow, Wilhelm Bernhard 456  
 Bethune, Johan Christopher 539  
 Betke, Anna 500  
 Beurreeus, Dionysius 416  
 Bexell, Daniel, komminister i Klara 1770—1775 352, 592  
 Bexell, Daniel 353  
 Bexell, Carl Emanuel 353  
 Bexell, Gustaf Christian 353  
 Bexell, Johan Magnus 353  
 Bexell, Justus Gabriel 353  
 Bexell, Sara Sofia 353  
 Bexell, Sven Peter 353  
 Bezelius, boktryckare 564  
 Bezelius, Christopher, kaplan i Tyska församlingen 1655—1666, andre pastor i Tyska församlingen 1666—1677, kyrkoherde i Tyska församlingen 1677—1689 564, 565, 566, 579  
 Bezelius, Christopher Dieterich (2 st.) 564, 565  
 Bezelius, Elisabeth 564  
 Bezelius, Elisabeth, gift Strauch 564, 566  
 Bezelius, Margareta Charitas 564  
 Bielke, Christina 494  
 Bielke, Claes 316  
 Bielke, Nils 282, 317  
 Bielke, Nils Adam 283  
 Bielke, Sten 483  
 Bielke, Thure 223  
 Bielke, Ture Gabriel 337, 647  
 Bielkenstierna, Claes Hansson 545  
 von Bilanz, Jakob Johan 225  
 von Bilanz, Magdalena Christina 225  
 Biljer, Catharina Enochsdotter 60  
 Biljer, Johan, komminister i Adolf Fredrik 1827—1839 60  
 Bille, Johan 364  
 Billing, Anders 289  
 Billing, Hanna 289  
 Birger Johansson 419  
 Biugg, Jonas Johannis 378  
 Biörck, Christina 604  
 Biörck, Elias 138

- Björck, Johan, se Börck, Johan  
 Björnmarck, Christina 647  
 Bjerboe, Catharina 371  
 Bjugg, Annika 393  
 Bjugg, Brita Ragvaldsdotter 628  
 Bjugg, Jonas 258  
 Bjugg, Petrus Johannis 393  
 Björck, Anna Maria 588  
 Björck, Carl, fältskärsgesäll 588  
 Björck, Carl, hovrättskommissarie 189  
 Björck, Charlotta Christina 588  
 Björck, Ebba Beata 588  
 Björck, Elise Sofia Hortensia 52  
 Björck, Gustaf Otto 371  
 Björck, Johan 588  
 Björck, Johan, amiralitetskammarråd 211  
 Björck, Wendela Johanna 588  
 Björk, Evert Rudolf 67  
 Björkegren, Erik Gustaf 250  
 Björkman, Johan Hugo Lorens 475  
 Björkqvist, B. M. 301  
 Björling, Olof 191  
 Björn, Didrik Gabriel 340  
 Björnert, Carl Petrus Jansson 251  
 Björnström, Anna 275  
 Björnström, Axel 275  
 Björnström, Ebba 275  
 Björnström, Ellen 275  
 Björnström, Georg Johan Fredrik 275  
 Björnström, Hedvig Magdalena Sofia 275  
 Björnström, Johan 274  
*Björnström, Johan Herman, kyrkoherde i Katarina 1875—1880 274*  
 Björnström, Knut Gottfrid 275  
 Björnström, Maria 275  
 Blackstadius, Anna 498  
 Blackstadius, Helena 434  
 Blackstadius, Lars 430  
 Blanche, August Theodor 146  
 Blanckenhagen, Justus 563  
 Bley, Magdalena 501  
 Blidberg, Carl Adam 132  
 Blidberg, Maria Charlotta 52  
 Blidberg, Siri 132  
 Blix, Carl August 40  
 Blix, Johan Carl 223  
 Blix, Johanna Ulrika 223  
 Blix, Margareta 366  
 Blix, Margareta Pedersdotter 219, 316  
 Blixén, Anders 359  
 Blixén, Carolina Maria Ulrica 359  
 Blixencron, Mårten 202  
 Bloch, Jörgen Frederik Otto 373  
 Block, Michael Nielsen 533  
 von Block, Magnus Gabriel 533  
 Blockius, Juliana 533  
 Blockius, Magnus Gabriel 533  
*Blockius, Martinus, kyrkoherde i Riddarholmen 1674—1675 533*  
 Blockius, Michael 533  
 Blom, Anna Catharina 295  
 Blom, Beata Agnes Theresia 80  
 Blom, Erik Eriksson 295  
 Blomberg, Anna Charlotta 120, 217  
*Blomberg, Carl Peter, kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1782—1786 120, 217*  
 Blomberg, Carolina Fredrika 120  
 Blomberg, Ebba Lovisa 120  
 Blomberg, Hedvig Sofia 120  
 Blomberg, Johan 120  
 Blombergsson, Fredrik 398  
 Blomdahl, Eva Jenny Elisabeth 128  
 Blomquist, Elsa Christina Teresia 612  
 Blomquist, Erik 612  
*Blomquist, Oscar Robert, komminister i Ulrika Eleonora 1879—1925 612*  
 Blomstedt, Kerstin 272  
 Blumentrost, Elisabeth 622  
 Bobeck, Christina Elisabeth 271  
 Boberg, Louise Charlotta 519  
 Bochel, Margarete 567  
 Bodelius, Elisabeth 397  
 Boderus, Margareta 141  
 Bodin, Augusta Eleonora 251  
 Bodin, Emilia Carolina 201  
 Bodin, Margareta 472  
 Boding, Jonas 283  
*Bohm, Anders, komminister i Finska församlingen 1702—1710 108, 109, 135*  
 Bohm, Christina Margareta 399  
 Bohm, Elisabeth 108  
 Bohm, Ingeborg Axelsdotter 547  
 Bohm, Jacob 108  
 Bohm, Jonas 108  
 Boij, Catharina Andersdotter 436  
 Boij, Dorothea Charlotta 321  
 Boij, Nicolaus 321  
 Boije, Erik 207  
 Boije, Jöran 463  
 Boije af Gennäs, Anna Helena 506  
 Boivie, Amalia 216  
 Boivie, Frans 216  
*Bokander, Hans Gustaf Emanuel, kyrkoherde i Klara 1918—330*  
 Bokander, Jon Persson 330  
 Bolander, Arne 84  
 Bolander, Bengt Fredrik 84  
 Bolander, Carl-Johan 84  
 Bolander, Kerstin Birgitta 84  
 Bolander, Lars 142, 143  
 Bolander, Lena Maria 84  
*Bolander, Nils Fredrik, komminister i Engelbrekt 1941—84*  
 Bolin, Anna Lovisa 228  
 Bolinder, Axel Johan 341  
*Bollin, Lars Gabriel, komminister i Nikolai 1839—1860 473, 474*  
 Bollin, Olof 473  
 Boman, Elisabeth Hansdotter 395  
 Boman, Johan 645  
 Bonde, Anders Olofsson 538  
 Bonde, Catharina 501, 538, 539  
 Bonde, Gustaf 187, 316, 598, 622



- Bonde, Tord 204  
 Bongman, Maria Christina 649  
*Bonnedahl, Daniel, komminister i Katarina 1792—1796* 283  
 Bonnedahl, Fredrik Daniel 283  
 Borænius, Arvid 186  
 Boreen, Gulich Erici 631  
 Borén, Brita Sofia 631  
*Borg, Anders, kyrkoherde i Riddarholmerna 1787—1806, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1806—1809* 196, 197, 198, 323, 522, 543  
 Borg, Aron 197  
 Borg, Hedvig Carolina 197  
 Borg, Lars Anton 445  
 Borg, Margareta 503  
 Borg, Maria Augusta 197  
 Borg, Per Aron 197  
 Borgenstierna, Karin Märta Eleonora 277  
 Borgenstierna, Michael 277  
 Borgström, Johan 515  
 von Born, Viktor Magnus 328  
 Bostedt, Sara 507  
 Boström, Augusta Elisabeth Amalia 302  
 Boström, Carl Fredrik 302  
 Boström, Catharina Sofia 359  
 Boström, Ebba Amanda Maria 302  
*Boström, Fredrik Magnus, komminister i Katarina 1866—1868* 302  
 Bothild Larsdotter 525  
 Botilda Hånsdotter 545  
 Bousché, Maria Lovisa 62  
 Brahe, Abraham 192  
 Brahe, Aurore Wilhelmina, född Koskull 169  
 Brahe, Christina 26, 639  
 Brand, Lisa Sofia 39  
 Brandeberg, Lovisa 102  
 Brandel, Gerda Brita Emilia 511  
 Brandel, Gerda Margareta (Margit) 511  
 Brandel, John Folke Magnus 511  
*Brandel, Robert Albin, komminister i Nikolai 1908—1929* 510, 511  
 Brandel, Robert Gunnar 511  
 Brandel, Sven Åke Bertil 511  
 Brandelius, Carl Jakob 474  
 Brandelius, Emma Gustafva 474  
 Brandelius, Gustafva 57  
 Brandelius, Magnus 57  
 Brander, Anders Gottfrid Petersson 555  
 Brander, Carl 170, 269  
 Brander, Carola (Lola) Maria 555  
 Brander, Catharina 318  
 Brander, Eva Maria 169, 269  
 Brander, Fredrik 268  
 Brander, Fredrik Reinhold 113  
 Brander, Hedvig Johanna 268  
 Brander, Jacobina (Jaquette) Magdalena Juliana 170  
 Brander, Johan 268  
 Brander, Johan, inspektör 268  
*Brander, Johan, konsistorienotarie 1760—1766, kyrkoherde i Katarina 1782—1793* 32, 169, 268, 269, 284  
 Brander, Johanna Catharina 268  
 Brander, Lovisa Fredrika 113  
 Brander, Margareta Christina 268  
 Brander, Ulrika Althea 268  
 Brandes, Christina Catharina 213  
*Brandes, Daniel, komminister i Jakob och Johannes 1805—1812* 240  
 Brandes, Erik 240  
 Brandin, Brita 485  
 Brandström, Margareta Elisabeth 356  
 Brandt, Hilma 67  
 Brandt, Johannes 67  
 Brantberg, Johan 379  
 Branting, Catharina 48  
 Branting, Georg 288  
 Brasch, Johanna Maria 59  
 Brasch, Ludvig 59  
 Brask, Annika 314  
 Brask, Brigitta Dorothea 565  
 Brask, Elisabeth Larsdotter 314  
 Brask, Hans 314  
 Brask, Petrus 314  
*Brask, Samuel Petri, kyrkoherde i Klara 1663—1668* 314  
 Bratt, Aina Nancy Elise 346  
 Bratt, Anna Cecilia 347  
*Bratt, Elis Johannes, komminister i Klara 1924—1943* 346  
 Bratt, Ingrid Ebba Margareta 347  
 Bratt, Karl Elis Axel 347  
 Bratt, Nanny Elisabeth Johanna 346  
 Bratt, Olof Fredrik 373  
 Bratt, Sune Waldemar 347  
 Bratt, Sven Ivan 346  
 Bratt, Throna Thorbiörnsdotter 261  
 Braun, Nicolaus Nicolai 186  
 Breander, Maria 632  
 Bredberg, Bengt 632  
 Bredberg, Christina Elisabeth 632  
*Bredberg, Jonas, komminister i Maria Magdalena 1803—1822* 384  
 Bredberg, Maria Catharina 632  
*Bredberg, Nicolaus, komminister i Barnhusförsamlingen 1755—1776* 632  
 Bredenbergs, Johan 599  
 Breding, Jonas 444  
*Bredmark, Andreas, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1746—1759* 645  
 Bredmark, Andreas (2 st.) 645, 646  
 Bredmark, Beata Dorothea 645  
 Bredmark, Catharina Elisabeth 645  
 Bredmark, Christina Fredrika 646  
 Bredmark, Eva Maria 646  
 Bredmark, Johan Ulrik 646  
 Bredmark, Ulrika Christina 646  
 Bredmark, Wilhelmina Fredrika 646  
 von Brehmer, Joel 566  
 Breijer, Hindrich 468  
 Brenner, Petrus 97

Brenner, Sofia 602  
 Brenner, se även de Brenner  
 Brigitta Carlsdotter 27  
 Brigitta Joachimsdotter 349  
 Bring, Helena 279  
 Bringius, Israel 279  
 Brising, Gunnar Gustaf Adolf 289  
 Brisman, Johan 627  
 Brita, gift med Petrus Arvidi 21  
 Brita Andersdotter 214  
 Brita Eriksdotter, gift med Laurentius Paulinus Gothus 428  
 Brita Eriksdotter, gift med Per Persson 269  
 Brita Ersdotter 605  
 Brita Håkansdotter 188  
 Brita Jönsdotter 534  
 Brita Jöransdotter 481  
 Brita Larsdotter 527  
 Brita Michaelsdotter 465  
 Brita Nilsdotter 640  
 Brita Olofsdotter 479  
 Brita Olofsdotter, gift med Anders Hansson 316  
 Brita Olofsdotter, gift med Joachim Danckwardt 560, 577  
 Brita Olsdotter 170  
 Brita Simonsdotter 93, 106  
 Brita Svensdotter 216  
 Brita Thomasdotter 311  
 Britelli, Anna Maria Wilhelmina 226  
 Britelli, Maria Wilhelmina 226  
 Britt, Anna Maria Wilhelmina 226  
 Britt, Peter 226  
 Broander, Carl Fritjof 304  
 Broberg, Alma Aurora 304  
 Broberg, Andreas 353  
 Broberg, Botilda Beata 353  
 Broberg, Carl Herman 360  
 von Brobergen, Peter 502  
 von Brobergen, Ulrika 501  
 Brochhausen, Daniel 531  
 Brockman, Anders 487  
 Brockman, Anna Brita 487  
 Brodin, Johan Gustaf 507  
*Brodin, Lars, komminister i Klara 1688—1691 349*  
 Brodinus, Andreas, bankokommissarie 625  
*Brodinus, Andreas, kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1710 381, 625*  
 Brodinus, Catharina 625  
 Brodinus, Ebba Jaquette 625  
 Brodinus, Johan 428  
 Brolin, Anna Christina Concordia 408  
 Broling, Christina Johanna 456  
 Broman, fänrik 531  
 Broman, Erland 337  
 Bromander, Daniel Fredrik 387  
 Bromander, Hedvig Fredrika Elisabeth 387  
 Broms, Petrus Erici 186  
 Brohell, Mathilda Lovisa 148  
 Broström, Brynolf 166  
*Broström, Gustaf, komminister i Hedvig Eleonora 1792—1804 145, 166*  
 Broström, Gustafva Charlotta 166  
 Brotherus, Catharina 396  
 Browald, Märta Jakobsdotter 280, 380  
 Browallius, Andreas 28  
 Browallius, Petrus 188  
 Bruu, Maria Margareta 343  
 Brunberg, Catharina 632  
 Brunckman, Nils 339  
 Brunner, Anna 318  
 Brunner, Martin, se Brunnerus, Martinus  
 Brunnerus, Margareta 261, 500  
 Brunnerus, Martinus 318, 432  
 Brunsvik, Erik, 547  
 Brüse, Carolina Christina 199  
 Brusewitz, Fredrik Ludvig 169  
 Bruun, Ingrid 339  
 Bråkenhielm, Brita Lovisa 247  
 Brändström, Carl Olof 458  
 Bränholm, Johan 111  
 Bröms, Anders 545  
 Bröms, Carl 25  
 Bröms, Carolus (2 st.) 545  
 Bröms, Catharina 433, 437  
 Bröms, Elisabeth 259  
 Bröms, Erik 545  
 Bröms, Eva 545  
 Bröms, Isaac 545  
 Bröms, Isaac Erici 545  
 Bröms, Johannes Svenonis 185  
 Bröms, Margareta 185  
 Bröms, Michael Nilsson 546  
 Bröms, Nils 545  
*Bröms, Petrus Isaaci, komminister i Riddarholmen 1664—1671 545*  
 Bröms, Sven 259, 428, 433  
 Bucht, Margareta Wilhelmina 104  
 Buck, Catharina 539  
 Buckau, Emil Johan 345  
 Bullernæsius, Johannes Marci 424, 532  
 Bunge, Henrik 437  
 Bunge, Mårten 116  
 Bunge, Sven 551  
 Buræus, Cecilia 524  
*Buræus, Laurentius Engelberti, kyrkoherde i Riddarholmen 1610—1612 524*  
 Bure, Anna 290  
 Bure, Catharina 290  
*Bure, Engelbrecht Rolandi, komminister i Katarina 1682—1684 281, 289, 290, 291*  
 Bure, Gustaf 472  
*Bure, Johan Gustaf, komminister i Nikolai 1812—1819 472, 508*  
 Bure, Karin 426  
 Bure, Lars 426  
 Bure, Margareta Engelbrechtsdotter 211, 281, 282, 290, 291  
 Bure, Nils 426

- Bure, Olaus Laurentii 493  
 Bure, Olof 290  
 Bure, Roland 290  
 Bure, Roland Olai 289  
 Burén, Peter Carl 503  
 af Burén, Peter Carl 503  
 Burensköld, Nils 426  
 Burensund, Abraham 470  
 Bureus, Anna 425  
 Bureus, Christina 425  
 Bureus, Elisabeth 425  
 Bureus, Johannes 425  
 von der Burg, Anna Augusta 243  
 von der Burg, August Bernhard 243  
*von der Burg, August Hieronymus, komminister i Jakob och Johannes 1848—1868 242*  
 von der Burg, Carl Hieronymus 243  
 von der Burg, Gustaf Esaias 243  
 von der Burg, Hieronymus 242  
 von der Burg, Jakob Johannes 243  
 Burgman, Hedvig Juliana 268  
 Burgman, Johan Gabriel 268  
 Burman, Catharina 189  
 Buschenfelt, Samuel 139  
*Busk, Nils, komminister i Hedvig Eleonora 1723—1730, komminister i Nikolai 1730—1755 151, 485*  
 Busk, Petter 485  
 Buskagrius, Johannes Petri 427  
 Byrelius, Catharina 205  
 Byrelius, Henrik 205, 497  
 Byrelius, Margareta 497  
 von Bysing, Peter Johan 434  
*Bäld, Andreas d. y., kyrkoherde i Maria Magdalena 1766—1780 265, 370*  
*Bäld, Andreas d. ä., komminister i Nikolai 1717—1729, kyrkoherde i Katarina 1748—1751 264, 265, 370, 442, 469*  
 Bäld, Elisabeth Maria 370  
 Bäld, Erik 265  
 Bäll, Andreas 265  
 Bäll, Andreas Andreæ 264  
 Bång, Catharina Eriksdotter 495  
 Bååt, grevinna 626  
 Bååt, Seved 481  
 Bååth, Catharina 150  
 Bäck, Anna Sofia 651  
 Bäckberg, Johan Anders 473  
 Bäcklund, Magnus Abraham 505  
 Bäcklund, Märtha Helena 505  
 Bäfverfeldt, Anna Persdotter 205, 497  
 Börck, Anders 587  
*Börck, Johan, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1705—1714 587, 588, 600, 601*  
 von Börger, Herman 587  
*Börner, Vitus, kyrkoherde i Tyska församlingen 1596—1600 558*  
 Börtzell, Ida Maria 612  
 Börtzell, Johan Abraham 612  
 Böthin, Barbara 395  
 Böttiger, Daniel Wilhelm 142  
 Böttiger, Magdalena (Lona) Catharina 142  
 Böök, Maria Margareta 59  
 Böös, Anna Maria 260  
 Callerholm, Aurora Wilhelmina 51  
 Calwagen, Anna 150  
 Cambou, Judit 234  
 Caméen, Benedictus Svenonis 436  
 Caméen, Carl Bengt 437  
 Caméen, Catharina Christina 437  
 Caméen, Elisabeth 437  
*Caméen, Sven, kyrkoherde i Katarina 1704—1719, kyrkoherde i Nikolai 1719—1725 261, 434, 436*  
 Caménsköld, Carl Bengt 437  
 Caménsköld, Catharina Christina 437  
 Camin, Lars Michael 41  
*Campanius, Andreas Michaelis, komminister i Klara 1656—1670 333*  
*Campanius, Johannes, predikant vid Barnhuset 1638—1640 620*  
 Cantherus, Erik Börjesson 545  
 Cantherus, Helena Eriksdotter 545  
*Canutus, kyrkoherde i Riddarholmen cirka 1630 527*  
*Canutus Martini Carelius, kyrkoherde i Finska församlingen cirka 1593—1600 91, 106*  
 Carelberg, Lorentz 381  
 Carelius, se Canutus Martini Carelius  
 Carl IX, konung 22, 90, 309, 310, 419, 421, 422, 461, 462, 463, 464, 525, 526  
 Carl X Gustaf, konung 253, 256  
 Carl XI, konung 121, 185, 435, 584  
 Carl XII, konung 97, 319, 589, 599  
 Carl Carlsson 433  
*Carl Carlsson, kyrkoherde i Maria Magdalena 1675—1679, kyrkoherde i Nikolai 1679—1682 28, 190, 364, 432, 433, 437*  
 Carl Fredrik, hertig av Holstein-Gottorp 318  
 Carl Hindersson 430  
 Carl Jönsson 27, 433  
 Carl Simonsson 427  
 Carlbaum, Anders Gustaf 542  
 Carlberg, Bengt Gustaf 472  
 Carlberg, Brita Catharina 340  
 Carlberg, Christina 436  
 Carlberg, Christina Johanna 472  
 Carlberg, Jonas 340  
 Carlbohm, Maria 154  
 Carling, Gustafva Lovisa 228  
 Carlsköld, Carl 319  
 Carlson, Amy Martha Fredrika 518  
 Carlson, Edmond Fredrik Theodor 518  
 Carlson, Elsa Thecla Ingeborg 518  
 Carlson, Emil Fredrik Theodor 518  
 Carlson, Fredrik Theodor 517  
 Carlson, Fredrik Theodor (Thore) Emanuel 518  
 Carlson, Maud Emma Marianne 518

- Carlson, Per Johan Theodor, komminister i Hedvig Eleonora 1888—1906, komminister i Oscar 1906—1911* 171, 517  
 Carlson, Walter Fredrik Theodor 518  
 Carlsson, Anders 33  
 Carlsson, Axel Gustaf 103  
 Carlsson, Catharina 274  
 Carlsson, Erik 144  
 Carlsson, Margareta Sofia 33  
 Carlsson, Maria Catharina 144  
 Carlstrand, Anna Elisabeth Sofia 242  
*Carlstrand, Erik, komminister i Jakob och Johannes 1826—1835* 241  
 Carlstrand, Erik Johan 242  
 Carlstrand, Julia Mathilda Carolina 242  
 Carolinus, Carolus 433  
*Carolus Petri Hedemorensis, Poenitentiarus 1598—1600, kyrkoherde i Nikolai 1600—1603* 23, 422, 423  
 Carsberg, Simon 549  
 Caspersson, Carl August 491  
 Caspersson, Johan 292  
 Caspersson, Julia Ellinor (Ellen) 491  
 Cassel, Elisabeth Eleonora 239  
 Cassiopæus, Petrus Thomæ 89, 332  
 Castensson, Maria Charlotta 516  
 Catharina, gift Neiström 299  
 Catharina, gift Stapelius 276  
 Catharina, gift Wilckens 260  
 Catharina Carlsdotter 434  
 Catharina Eriksdotter, gift Lång 277  
 Catharina Eriksdotter, g. m. Olof Johanson 157  
 Catharina Jansdotter 343  
 Catharina Johansdotter, gift Lång 277  
 Catharina Johansdotter (Ofeegh) 416  
 Catharina Morthensdotter 598  
 Catharina Månsdotter 633  
 Catharina Nilsson 544  
 Catharina Nilsson, gift Zebrazynthus 425  
 Catharina Olofsdotter 242  
 Catharina Persdotter 544  
 Catharina Persdotter, g. m. Per Persson 168  
 Catharina Simonsdotter 427  
 Catharina Svensdotter 137  
 Cavallin, Anna Gustafva Emilia 124  
 Cavallin, Severin 124  
 Cavallin, Sofia Christina 40  
 Cecilia, prinsessa 558  
 Cecilia, g. m. Petrus Laurentii Gothus Tingstadius 527  
 Cecilia Simonsdotter 427  
 Cederbeck, Christina Maria 152  
 Cederbielke, Johan 153  
 Cederhielm, Germund 526  
 Cederholm von Schmalensee, Casper Adolf 438  
 Cedermarck, Charlotta Catharina 190  
 Cedermarck, Nicolaus Magnus 190  
 Cederschiöld, Johanna Carolina 167, 647  
 Cederschiöld, Nathanael Elias 647  
 Cederstedt, Johanna Carolina 327  
 Cederström, Carl 433  
 Cederström, Catharina 434  
 Cederström, Charlotta 434  
 Cederström, Charlotta, gift Annerstedt 456  
 Cederström, Elisabeth 433  
 Cederström, Gustaf 434  
 Cederström, Helena 434, 437  
 Cederström, Margareta 190, 434  
 Cederström, Olof 433  
 Cederström, Samuel 434  
 Cederström, Sven 434  
 Cedervall, Bengt 600  
 von Celse, Catharina Charlotta 444  
 von Celse, Elisabeth Ulrika 445  
 von Celse, Inga Lovisa 445  
 von Celse, Ingrid Fredrika 444  
 von Celse, Magnus Anton 445  
 von Celse, Margareta Elisabeth 444  
 von Celse, Margareta Fredrika 33, 445  
 von Celse, Olof 444  
 von Celse, Olof, överstelöjtnant 445  
 Celsing, Charlotta Christina 597  
 Celsius, Olof, domprost 444  
*Celsius, Olof, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1753—1760, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1760—1775, kyrkoherde i Nikolai 1775—1779* 33, 195, 444, 445, 446, 590, 628  
 Charleville, Carl Johan Gustaf Wilhelm 596  
 Charleville, Karin Elisabeth 596  
 Charleville, Maria Charlotta 596  
 Chenon, Anna Chriatina 591  
 Chenon, Denis 505  
 Chenon, Magdalena 505  
 Chiewitz, Mathilda Theresia 146  
 Chiewitz, Zander Gustaf 146  
 Choræus, Michael 325  
 Christian III, konung av Danmark 413  
 Christian Paulsson 203  
 Christianson, Johan Peter 509  
 Christiansson, Anna Catharina 605  
 Christiansson, Carolus 96  
 Christiernin, Agneta (Agneta) Regina 139  
 Christiernin, Beata 142  
 Christiernin, Carl Friedrich 589  
 Christiernin, Charlotta Susanna 209  
 Christiernin, Christian 139  
 Christiernin, Gustaf 606  
 Christiernin, Johan 209  
 Christiernin, Petrus Nicolai 192  
 Christierninus, Johannes 427  
 Christiernson, Sofia Christina 509  
 Christina, drottning 20, 185, 310  
 Christina, gift Eneroth 150  
 Christina, gift Langerben 635  
 Christina Andersdotter, g. m. Azarias Johannis 493

- Christina Andersdotter, g. m. Gustaf Nilsson 288
- Christina Andersdotter, g. m. Henrik Ersson 385
- Christina Berentsdotter 599
- Christina Carlsdotter 434
- Christina Carlsdotter, g. m. Johan Jansson 490
- Christina Christoffersdotter, g. m. Per Mårtensson 249
- Christina Christophersdotter gift Depken 428
- Christina Elædotter 138
- Christina Eriksdotter, gift Angerstein 352
- Christina Eriksdotter, gift Lundborg 81
- Christina Hansdotter 620
- Christina Jansdotter 215
- Christina Jönsdotter 461
- Christina Jönsdotter, g. m. Widich N. N. 309
- Christina Michaelsdotter 414
- Christina Nilsdotter 544
- Christina Olsdotter 49
- Christina Samuelsdotter 309
- Christina Simonsdotter 427
- Christina Catharina Persdotter 391
- Christina Kajsa Andersdotter 554
- Christoffersson, Christoffer 318
- Christopher, kyrkoherde i Alunda 310
- Christophorus Germundi 416
- Chytræus, Erik Olofsson 531
- Chytræus, Johan 544
- Chöler, Carl Fredrik 476
- Chöler, Ellen Mathilda 476
- Chöler, Johan Gottlieb 398
- Chöler, Ulrika 398
- Claësson, Otto Hjalmar 573
- Claesson, Anders 330
- Claesson, Johan 515
- Claesson, Maria Lovisa 330
- Claesson, Wilhelmina 477
- Clarín, Johan 294
- Clarman, Isak 310
- Clarman, Peder 310
- Clason, Margareta 270
- Claus köksmästare 413
- Clefberg, Nicolaus 349
- Clementeoff, Wolmar Wasili 400
- Clerck, Christina 498
- Clerck, Jakob 499
- Clerck, Margareta 321
- Cloppert, Charlotta Catharina 164
- Cloppert, Cornelius 139, 164
- Cloppert, Margareta Cornelia 139
- Clouerus, Johannes Erici 622
- Clouerus, Sidonia 622
- Cnattingius, Hans Jacob 277
- Colbert, Niclas 640
- Collander, Claes Johan 633
- Collander, Johanna Sofia 633
- Collander, Johannes, komminister i Barnhusförsamlingen 1776—1783 632
- Collander, Johannes, komminister i Ytterselö 632
- Collander, Sara Catharina 633
- Colliander, Carl August 649
- Colliander, Catharina Rebecka 48
- Colliander, Christina Catharina 38
- Colliander, Erland, komminister i Klara 1796—1818, kyrkoherde i Adolf Fredrik 1818—1824 48, 343, 356
- Colliander, Fredrik Erland 48
- Colliander, Fredrik Mauritz 649
- Colliander, Maria Fredrika 48
- Colliander, Peter Jacob 48
- Colliander, Petrus 48
- Collin, Bengt 293
- Collin, Brita Sofia 224
- Collin, Johan Petter 224
- Collin, Johanna Amalia 181
- Collin, Nils 207
- Collin, Petrus, komminister i Jakob och Johannes 1762—1774 223
- Collin, Petter 223
- Collin, Rachel 293
- Collinder, Anna 350
- Collinder, Anna Maria 74
- Collinder, Brita 350
- Collinder, Catharina 350
- Collinder, Erik 350
- Collinder, Johanna 350
- Collinder, Johannes Petri, komminister i Klara 1692—1709 349
- Collinder, Per 350
- Collinder, Petrus 350
- Collinder, Sofia 350
- Collini, Carl Gustaf Emanuel, komminister i Sofia 1929—1942, kyrkoherde i Brännkyrka 1942—74, 555
- Collini, Henric Petrus 74
- Collinus, Abraham 95
- Collinus, Anna 95
- Collinus, Brita 106
- Collinus, Catharina 95
- Collinus, Christina 94, 95, 96, 106, 107
- Collinus, Ericus Matthæi 483
- Collinus, Jacobus Johannis, komminister i Finska församlingen 1661—1665, kyrkoherde i Finska församlingen 1665—1670 94, 95, 106, 107
- Collinus, Johannes Matthæi 94, 95, 106
- Collinus, Nicolaus 95
- Collste, Bengt Torsten 408
- Collvin, Carl 592
- Collvin, Christina Elisabeth 592
- Comælius, Jonas 547
- Conradi, Daniel Conrad 581
- Conradi, Georg Henrik 582
- Conradi, Georg Johann, andre pastor i Tyska församlingen 1710—1721 581, 582
- Conradi, Johann Friedrich 582
- Cordan, Kelin Andersdotter 204
- Corte, Hedvig 209

- Corte, Henrik 209  
 Costiander, Karl 111  
 Creutz, Christina Magdalena, född Stenbock 450  
 Creutz, Ernst 137  
 Creutz, Jacob Ernst 165  
 Creutz, Lorentz 96  
 Croel, Johan, kronobefallningsman 539  
*Croel, Johan, kyrkoherde i Riddarholmen 1730—1737 381, 539*  
 Croneborg, Lovisa Carolina Fredrika 147  
 Cronhielm af Flosta, Emilia Eleonora Paulina 360  
 Cronhielm af Flosta, Gustaf, greve, kungl. råd 439  
 Cronhielm af Flosta, Gustaf, greve, riksråd 293, 367, 382  
 Cronhielm af Flosta, Henrik Mauritz 448  
 Cronstedt, Carl 365  
 Cronstedt, Johan 432  
 Cronstedt, Margareta Beata, född Grun-  
 del 647  
 Cronström, Daniel 190  
 Cronström, Johanna 191  
 Crusenstolpe, Johan Magnus 591  
 Cruus, Anna 150  
 Cruus, Hedvig Christina 396  
*Cumblæus, Olaus Matthiæ, predikant vid Barnhuset 1679—1689 622*  
 Cumblæus, Petter 622  
 Cumblæus, Sidonia 622  
 Curtilius, Anna Catharina 109  
 Curtilius, Amundus Isaaci 109  
*Curtilius, Clemens, komminister i Finska församlingen 1712—1719 109, 206, 281*  
 Curtilius, Stina 109  
 Cöster, Johan 515  
 Dahl, Catharina Johansdotter 219  
 Dahl, Christina, 503  
 Dahlberg, Christina Charlotta 245  
 Dahlbergh, Erik 640  
 Dahlbom, Christina Regina 631  
 Dahlbom, Johannes 631  
 Dahlborg, Elisabeth 208  
 Dahlgren, Anders 471  
 Dahlgren, Beata 627  
*Dahlgren, Carl Fredrik, komminister i Hedvig Eleonora 1825—1832, komminister i Nikolai 1832—1844 157, 169, 508, 509*  
 Dahlgren, Emil Theodor 509  
 Dahlgren, Erik 627  
 Dahlgren, Gabriella Cecilia 509  
 Dahlgren, Johan Adolf 389  
 Dahlgren, Sven 508  
*Dahlman, Abraham, komminister i Finska församlingen 1719—1723 109, 110*  
*Dahlin, Birger, komminister i Klara 1808—1816 354*  
 Dahlin, Birger, kyrkoherde i Bro, Göteborgs stift 355  
*Dahlin, Ingemar, komminister i Barnhusförsamlingen 1747—1750 631*  
 Dahlin, Jonas Nicolas 631  
 Dahlin, Maria Margareta 631  
 Dahlman, Brita Stina 110  
 Dahlman, Carl Folke Sigurd Nicanor 251  
 Dahlman, Johan 110  
 Dahlström, Agatha Erika 606  
 Dahlström, Anders 605  
 Dahlström, Brita Johanna 606  
*Dahlström, Eric, komminister i Ulrika Eleonora 1786—1790 605*  
 Dahlström, Erika Christina 606  
 Dahlström, Fredrik 234  
 Dahlström, Gustaf Jakob 606  
 Dahlström, Maria Magdalena 355  
 Dahlström, Maria Sofia 474  
 Dalberg, Christina 510  
 Dalenius, Christina 397  
 Dalenius, Claes Petter 397  
 Dalin, Elisabeth Margareta 514  
 af Dalström, Gustaf Jakob 606  
 Danckwardt, Anna 530  
 Danckwardt, Benedicta 560, 577  
 Danckwardt, Joachim 560, 577  
 Dandanell, Gustafva Carolina 474  
 Danell, Sven Isak 86  
*Daniel, komminister i Nikolai 1587—1588 464*  
 Daniel Benedicti 637  
 Daniel Månsson 352  
 Danielsson, Alfred (Alf) 86  
 Danielsson, Johan Alfred 86  
*Danielsson, John Ejnar Valdemar, komminister i Enschede 1933—86*  
 Danielsson, Maria 61  
 Dann, Albertina Augusta 73  
 Darelius, Fredrica 195  
 Darelius, Johan 195  
 af Darelli, Fredrica 195  
 af Darelli, Johan 195  
 Daurer, Helena 582  
 Dauth, Magdalena 565  
 Davidson, Anna Emma Gunborg 614  
 Davidson, Bengt Axel 614  
 Davidson, Brita Margareta 614  
*Davidson, Johan Axel Leonard, komminister i Ulrika Eleonora 1918—1926 130, 613*  
 Davidson, Jonas 613  
 Davidson, Jonas Gustaf 614  
 Davidson, Stina Margareta 614  
 de Brenner, Carl 296  
 de Brenner, Fredrika 296  
 Decker, Adolf Fredrik 64  
 Decker, Desideria Maria Julia 64  
 Decker, Hedvig Sofia 225  
 De Geer, Charles 293  
 De Geer af Finspång, Anton Gerhard 250  
 De Geer af Finspång, Elisabeth 250

- De Geer af Finspång, Hans Jacob  
Gerard 149
- Deijenström, Olof 136
- De la Chapelle, Adam 313
- De la Chapelle, Julius 313
- De la Gardie, greve 499
- De la Gardie, Anna 275
- De la Gardie, Axel 220
- De la Gardie, Brita 530
- De la Gardie, Christina 537
- De la Gardie, Christina Catharina 380
- De la Gardie, Ebba 546
- De la Gardie, Magnus Gabriel 483, 497,  
534
- De la Gardie, Pontus 221
- De la Gardie, Robert 275
- De la Mogne, Johan 559
- De la Mogne, Margareta Johansdotter  
559
- Dè la Vallée, Beata 260
- De la Vallée, Jean 260
- Delin, Elisabeth Justina 156
- Delin, Erik, komminister i Klara  
1841—1854 358*
- Delin, Pehr 156, 358
- Deller, Christina 348
- de Maré, Emilie Albertina 157
- de Maré, Jakob Gustaf 157
- Denecke, Johann Balthazar 583
- Depken, Anna Simonsdotter 428
- Depken, Elisabeth 561
- Depken, Klas 366
- Depken, Simon Simonsson 428
- Dernive, Catharina 121
- Detthow, Mary Sofia 305
- Detthow, Rudolf Theodor 305
- Didrik vantmakare 23
- Dietericus Christophori 253
- von Dijk, Magdalena 381
- Dillström, Charlotta Carolina 372
- Dimander, Anna Maria 452
- Dimander Frisson, Petter 452
- Dippel, Johann Conrad 193, 194
- Ditzinger, Jakob Fredrik 487
- Diurberg, Anna 643
- Diurman, Anders Gustaf 337
- Diurman, Andreas 337
- Diurman, Anna Sofia 337
- Diurman, Christina (2 st.) 337
- Diurman, Eric 337
- Diurman, Johan Samuel 337
- Diurman, Magdalena 337
- Diurman, Maria Elisabeth 337
- Diurman, Olof 337
- Diurman, Samuel, komminister i Klara  
1752—1762 337*
- Diurman, Ulrika 337
- Dixelius, Anna Tekla Maria 77
- Dixelius, Johan Gustaf 77
- Dixelius, Lars Johan 77
- Dixelius, Olov Sigge 77
- Dixelius, Sven Erik 77
- Djurman, Catharina 624
- Doberus, assessor 93
- Dohna, Fredrik Carl 354
- Dohna, Hedvig Ulrika Christina, född  
Soop 164, 165, 504
- Dorothea Olofsdotter 376, 428
- Douglas, Beata Margareta, född Sten-  
bock 607
- Douglas, Christina 233
- Drake, president 590
- Drake, Christina 221
- Drake, Salomon 334
- Drissel, Eric 623
- Drysen, Anders Gustaf 451
- Drysen, Anna Sara 57
- Drysen, Augusta Christina 508
- Drysen, Johan 450
- Drysen, Johan Albert 508
- Drysen, Johan Samuel, komminister i  
Nikolai 1823—1828 451, 507, 508*
- Drysen, Lovisa Mathilda 508
- Drysen, Maria Ulrika 508
- Drysen, Nils Magnus 451
- Drysen, Pehr Samuel, kyrkoherde i Adolf  
Fredrik 1789—1813, kyrkoherde i Ni-  
kolai 1813—1818 48, 58, 450, 451, 507*
- Drysen, Samuel Gustaf 508
- Drysen, Theresia Carolina 508
- Dubb, Jonas 322
- Dufva, Daniel 377
- Duhre, Anna Christina Zimmerman 626
- Duhre, Lars 626
- Duncan, Nils Gustaf 209
- Duræus, Anna 258
- Duræus, Carl 258
- Duræus, Catharina 258
- Duræus, Christina 258
- Duræus, Christopher 258
- Duræus, Christophorus Nicolai 258
- Duræus, Elisabeth 258
- Duræus, Erik 600
- Duræus, Kerstin 258
- Duræus, Magnus, kyrkoherde i Katarina  
1675—1679 257, 258, 259, 279*
- Duræus, Margareta 258
- Duræus, Maria 258
- Duræus, Pehr 258
- Dusæus, Daniel, kyrkoherde i Riddarhol-  
men 1676—1678 533, 534*
- Dusæus, Elisabeth 480
- Dusæus, Ericus Arvidi 639
- Dusæus, Herman 480, 533
- Duse, Anna Persdotter 378, 624
- Duus, Anna Persdotter se Duse
- Dwan, Nicolaus Georgii 259
- von Düben, Joakim, friherre 358
- von Düben, Joakim, friherre, riksråd 166
- von Dübing, Johan Christopher 382
- Dyberg, Peter 645
- Dylander, Carl 187
- Dynæsius, Eric, komminister i Riddar-  
holmen 1798—1807 551, 552*

- Dynæsius, Johan 551  
 Dynæsius, Magdalena Benedicta 552  
 Döhn, Charlotte Friderike Juliana Phil-  
 lipine 573  
 Döhn, Julius Christopher 573  
 Echman, Margareta 93  
 Eckman, Jacob Nathanael 30  
 Eckman, Olof, inspektor 29  
 Eckman, Olof, possessionat 30  
 Eckman, Petrus Emanuel 30  
*Eckman, Petrus Olai, konsistorienotarie*  
 1727—1734 29  
 Eckman, Samuel 30  
 Edberg, Charlotta Wilhelmina 127  
 Edenius, Cecilia 482  
 Edenius, Elisabeth 495  
 Edenius, Ericus Samuelis 495  
 Edgren, Adolf Fredrik 39  
 Edh, Brita 481  
 Edh, Elisabeth 481  
 Edh, Samuel 481  
*Edh, Samuel Matthiæ, komminister i*  
*Nikolai 1661—1664 481*  
 Edling, Carl Erik Hugo 302  
 Edman, Pehr 335  
 Edmark, Carl Sune 633  
 Edmark, Maria Magdalena 633  
*Edmark, Sune, komminister i Barnhus-*  
*församlingen 1783—1787 633*  
 Edmark, Ulrika Eleonora 633  
*Edquist, Carl, komminister i Katarina*  
*1920—1931, kyrkoherde i Katarina*  
*1931—1946 276, 305*  
 Edquist, Karl-Göran 277  
 Edquist, Märta Birgitta 277  
 Edquist, Nils Staffan 277  
 Edqvist, Pehr 213  
 Edsberg, Zacharias se Esbergius  
 Edsbergius, Andreas Laurentii 535  
 Edsman, Carl Emanuel 127  
 Edsman, Carl-Martin 128  
 Edsman, Emil Gunnar 128  
*Edsman, Johan Emil, komminister i Gus-*  
*taf Vasa 1925—127*  
 Edsman, Sven Johan 128  
 Edström, Emerentia (Emma) Laurentia  
 305  
*Eek, Jonas, konsistorienotarie*  
*1674—1679 26, 27, 498*  
 Eek, Margareta Catharina 27  
*Eggert, Joachim, predikant i Tyska för-*  
*samlingen 1573—1576 557*  
 Eggertz, Catharina 202  
 Ehrenberg, Gustaf 260  
 Ehrencrantz, Gudmund 638  
 Ehrenfelt, Anders Bertilsson 562  
 von Ehrenheim, Johan Ludvig 284  
 Ehrenpreuss, Catharina 629  
 Ehrenstéen, Edvard 233  
 Ehrenstierna, Helena Maria 631  
 Ehrenstrahl, David Klöcker 563  
 Ehrenstrahl, Frans Joachim 222, 563  
 Ehrlin, Axel 103  
 Ehrling, Axel Gustaf Johannes 160  
 Ehrling, Carl Gustaf 159  
 Ehrling, Christina Catharina Eleonora  
 383  
*Ehrling, Frans Theodor, komminister i*  
*Hedvig Eleonora 1868—1890 159, 160*  
 Ehrling, Hedvig Sofia 383  
 Ehrling, Hilma Eleonora 160  
 Ehrling, Johan Fredrik 160  
 Ehrling, Johan Olof 383  
*Ehrling, Jonas, komminister i Maria Mag-*  
*dalena 1778—1793 383*  
 Ehrling, Knut Alrik Theodor 160  
 Ehrling, Margareta Eleonora 160  
 Ehrling, Maria Sofia Ulrika 160  
 Ehrling, Olof 383  
 Ehrling, Raphael Theodor 160  
 Ehrnström, Helena 224  
 von Eijsen, Christian 136  
 Eisenberg, Catharina 626  
 Ek, Magdalena 214  
 Ek, Margareta Catharina 144  
 Ek, Nils 214  
 Ekberg, Christina 166  
 Ekblom, Lars Ramundsson 280, 380  
 Ekbohm, Anna 487  
 Ekbohm, Anna Maria 404  
 Ekdahl, Carolina Christina 50  
 Ekdahl, Maria Angelika 302  
 Ekdahl, Gustaf Petter (Pehr) Jakob 50  
*Ekdahl, Nils Johan, kyrkoherde i Adolf*  
*Fredrik 1838—1870 49, 286, 287, 301,*  
 388  
 Ekdahl, Nils Jönsson 49  
 Ekeberg, Amanda Maria 302  
 Ekeberg, Bror Gustaf 302  
 Ekeblad, Claes 395  
 Ekeblad, Märta 434  
 Ekebohm, Anna Carlsdotter 585  
 Ekebohm, Hedvig Antoinetta 223  
 Ekebohm, Håkan 223  
 Ekebohm, Margareta 412  
 Ekebrodd, Anna Margareta 339  
 Ekelund, Kristian August 477  
 Ekelund, Rut Sofia 477  
 Ekelöf, Margareta 310  
*Ekenberg, Daniel Erici, predikant vid*  
*Barnhuset 1690—1691 623, 624*  
 Ekenberg, Johan Diedrich 623  
 Ekenbohm, Catharina Carlsdotter 499  
 Ekendahl, Adam 538  
*Ekendahl, Johannes, komminister i Jakob*  
*och Johannes 1702—1711, kyrkoherde*  
*i Riddarholmen 1715—1722 220, 537,*  
 538  
 von Ekenstéen, Elisabeth Maria 517  
 Ekerman, Augusta Charlotta 229, 491  
 Ekerman, Johan 229  
 Ekeroth, Anna Catharina 646  
 Ekholm, Catharina 219  
 Ekholm, Christina 219



- Ekholm, David Nicolai, komminister i Jakob och Johannes 206, 219, 220, 231  
 Ekholm, Jakobina 504  
 Ekholm, Johan 219  
 Ekholm, Johannes 481  
 Ekholm, Karin 219  
 Ekholm, Kirstin 219  
 Ekholm, Nils 219  
 Eklund, Anton Olof 374  
 Eklund, Karl Anton, komminister i Maria Magdalena 1887—1894, kyrkoherde i Maria Magdalena 1894—1929 374, 403  
 Eklund, Mary Adelina 374  
 Eklund, Sarah Mercedes 374  
 Eklundh, Alexander 650  
 Eklundh, Celestine Zelma Christina 651  
 Eklundh, Emil Anshelm Otto 651  
 Eklundh, Erasmine 651  
 Eklundh, Gerda Frideborg 651  
 Eklundh, Henriette Sigrid Augusta 651  
 Eklundh, Hilda Ottilia Maria 651  
 Eklundh, Otto Henrik Wilhelm, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1844—1852 650  
 Eklundh, Otto Hilding Alexander 651  
 Eklundh, Robert 651  
 Eklundh, Sigrid Evangelina Charlotta 651  
 Eklundh, Thorgny Valfrid Theodor 651  
 Eklundh, Valborg Emilia Götilda 651  
 Ekman, Arvid Henrik 163  
 Ekman, Catharina 472  
 Ekman, Hedvig Sofia 163  
 Ekman, Lars 163  
 Ekman, Margdalena Sara 505  
 Ekman, Margareta 119  
 Ekman, Maria Catharina 163  
 Ekman, Maria Christina 163  
 Ekman, Olaus 163  
 Ekman, Olaus Jonæ, komminister i Hedvig Eleonora 1731—1754 162, 163  
 Ekmarck, Anders, utn. komminister i Klara 1775 339  
 Ekmarck, Anders Fredrik 339  
 Ekmarck, Anna Christina 167  
 Ekmarck, Carolina Sofia 339  
 Ekmarck, Catharina Christina 167  
 Ekmarck, Daniel 339  
 Ekmarck, Johan 167  
 Ekmarck, Johanna Catharina 339  
 Ekmarck, Lars Christopher 339  
 Ekmarck, Margareta Elisabeth 339  
 Ekmarck, Lars 339  
 Ekner, Catharina Cecilia 167  
 Ekström, Lars 379  
 Ekström, Thyra Maria Elisabeth 87  
 Ekvall, Catharina 282  
 Elander, Karl Bertil 179  
 Elde, Bengt Christofer 68  
 Elde, Birgitta Maria 68  
 Elde, Gunnar Valdemar 68  
 Elde, Karl Hilmer, komminister i Bromma 1936—1947 68  
 Elde, Kerstin Maria 68  
 Elde, Stig Ansgar 68  
 Elde, Torsten Ingemar 68  
 Elfdalius, Maria 469  
 Elfgren, Carl Wilhelm 128  
 Elfgren, Ester Hildegard 128  
 Elfsberg, Adolph, komminister i Jakob och Johannes 1791—1801 238  
 Elfsberg, Anna Sofia 239  
 Elfsberg, Fredrika 239  
 Elfsberg, Johan Gustaf 239  
 Elfsberg, Lovisa Christina 239  
 Elfsberg, Per Adolf 239  
 Elfsten, Gustaf 627  
 Elfvik, Christina 34  
 Elfvius, Catharina 486  
 Elfvius, Laurentius Petri 334  
 Elfvius, Sara Larsdotter 334  
 Elg, Eva 226  
 Elgenstierna, Christina Sofia Wilhelmina 327  
 Elgenstierna, Nils Wilhelm 327  
 Eliæson, Elisabeth 645  
 Elias Olofsson 536  
 Elimaus, Olaus Erici, kyrkoherde i Nicolai 1611—1619 93, 423, 424  
 Elin Andersdotter 185  
 Elin Jönsdotter 135  
 Elin Larsdotter 526  
 Elin Olofsdotter 422  
 Elis, Catharina Magdalena 265  
 Elis, Margareta 442, 449  
 Elis, Peter 442  
 Elisabeth, prinsessa 523, 558  
 Elisabeth, gift Collin 293  
 Elisabeth, gift Schultz 96, 98  
 Elisabeth Amundsdotter 637  
 Elisabeth Andersdotter 524  
 Elisabeth Börjesdotter 642  
 Elisabeth Carlsdotter 433  
 Elisabeth Christiansdotter 202  
 Elisabeth Eriksdotter 621  
 Elisabeth Håkansdotter 25  
 Elisabeth Jönsdotter 318  
 Elisabeth Jöransdotter 109  
 Elisabeth Larsdotter, gift Hallman 631  
 Elisabeth Larsdotter g. m. Pål Olofsson 420  
 Elisabeth Nilsdotter 544  
 Elisabeth Olofsdotter 414  
 Elisabeth Persdotter 544  
 Elisabeth Thomasdotter 467  
 Elisabeth Widichsdotter 309, 524  
 Ellen Jacobsdatter 533  
 Ellerhusen, Christina Jönsdotter 498  
 Ellerhusen, Ursula Jönsdotter 533  
 Ellis, Elisabeth 468  
 Elsa Andersdotter 40  
 Elsa Olofsdotter 425  
 von Elswick, Helmich 560  
 Elvius, Anna Margareta 165  
 Elz, Dorothea 263

- Elzberg, Hans 238  
 Emanuelsson, Elin Augusta 178  
 Emanuelsson, Per Jakob 178  
 von Emden, Anna Gerlachsdotter 421  
 Emporagrius, Catharina 428  
 Emporagrius, Dorothea Gabrielsdotter  
 376, 377  
 Emporagrius, Elisabeth 428  
*Emporagrius, Ericus, kyrkoherde i Niko-*  
*lai 1650—1666* 20, 25, 255, 376, 428,  
 429, 531  
 Emporagrius, Erik, student 428  
 Emporagrius, Gabriel 428  
 Emporagrius, Gabriel Erici 376, 428  
 Emporagrius, Nils Nilsson 636, 637  
 Emporagrius, Sara 25  
 Emporelius, Johannes Arvidi 259  
 Emsén, Carl Joachim 633  
 Emsén, Sara Ulrika 633  
 Enander, Anna 207  
 Enander, Hans Gabriel 207  
 Enander, Samuel 432  
 Eneberg, Andreas Johannis 394  
*Eneberg, Thore, komminister i Maria*  
*Magdalena 1725—1730* 394, 395  
 Enebom, Gustaf 542  
 Eneqvist, Lars Johan 473  
 Eneroth, Alma Catharina 149  
 Eneroth, Anders 151  
 Eneroth, Brita 150  
 Eneroth, Carl Fredrik 143  
 Eneroth, Clara Sofia 143  
 Eneroth, Eva Magdalena 143  
 Eneroth, Fredrika Charlotta 143  
 Eneroth, Gustafva Sofia 143  
 Eneroth, Johan Christian 143  
 Eneroth, Jonas 150  
 Eneroth, Lovisa 143  
 Eneroth, Margareta (2 st.) 150  
 Eneroth, Margareta Catharina 143  
 Eneroth, Olof, akademibyggmästare 142  
 Eneroth, Olof, bokhållare 143  
 Eneroth, Pehr Wilhelm 143  
 Eneroth, Sofia 151  
*Eneroth, Sven Jonæ, komminister i Hed-*  
*vig Eleonora 1697—1722* 150, 151  
*Eneroth Olofsson, Olof, kyrkoherde i*  
*Hedvig Eleonora 1779—1791* 142, 143  
 Eng, Hildur Sofia 477  
*Engelbertus Engelberti, komminister i*  
*Nikolai 1589—1591, Poenitentarius*  
*1593—(1595)* 22, 23, 464, 465  
 Engelbertus Laurentii 524  
 Engelbertus Olai Noræus se Noræus  
 Engelcrona, Elisabeth Samuelsdotter 546  
 Engelcrona, Samuel 546  
 Engellau, Adolf Nathanael 222  
*Engellau, Anders, komminister i Jakob*  
*och Johannes 1733—1745* 222  
 Engellau, Andreas 222  
 Engellau, Andriet Ulrika 222  
 Engellau, Carl Leonard Mauritz 222  
 Engellau, Catharina Johanna 222  
 Engellau, Christina Elisabeth 222  
 Engellau, Hedvig Lucia 222  
 Engellau, Henrik Gabriel 222  
 Engellau, Johan Jakob 222  
 Engellau, Otto 222  
 Engellau, Theophil Emanuel 222  
 Engelbrecht se Engelbertus  
 Engelmark, Anna Bernhardina 175  
 Engelmark, Bernhard 175  
 von Engeström, Johan 443  
 Engman, Anders 317  
 Engström, Anders 357  
 Engström, Carl-Gustaf Harald Uno 249  
 Engström, Karin 299  
 Engström, Lena 157  
 Engström, Sofia Wilhelmina 357  
 Engzelius, Margareta Elisabeth 594  
 Enhörning, Eva Brita 382  
 Envall, Anna Elsa Eleonora 251  
 Envall, Johan Olof 251  
 Erfors, Bernhard Leonard 596  
*Ericson, August Alfred, komminister i*  
*Maria Magdalena 1885—1900* 390  
 Ericson, Carl Ferdinand 573  
 Ericson, Elsa 390  
 Ericson, Erik 391  
 Ericson, Gerda 390  
 Ericson, Ingrid 390  
 Ericson, Kerstin 391  
 Ericson, Thorhild 390  
 Ericson, Tor August 390  
 Ericsson, Gustaf Johan 286  
 Ericsson, Johanna Gustafva 286  
*Ericus Erici, kyrkoherde i Klara*  
*1596—1606* 309, 464, 524  
*Ericus Erici Gestricius, komminister i*  
*Nikolai (1613)—(1623)* 478  
*Ericus Erici Helsingius, komminister i*  
*Nikolai 1589—1592* 22, 464  
*Ericus Erici Helsingius, kyrkoherde i*  
*Riddarholmen 1612* 309, 524  
 Ericus Martini 479  
 Ericus Martini Angermannus 638  
*Ericus Pauli, Poenitentarius 1601—?* 24  
*Ericus Petri, komminister i Nikolai*  
*(1547)—1576* 19, 417, 461, 462  
 Ericus Petri, kyrkoherde i Söderköping 414  
 Ericus Thomæ 428  
 Erik XIV, konung 21, 557  
 Erik N. N. 479  
 Erik, bonde i Vendel 349  
 Erik, borgare i Sigtuna 27  
*Erik, kaplan i Danviks och Sickläö för-*  
*samling cirka 1561* 653  
*Erik, kyrkoherde i Danviks och Sickläö*  
*församling cirka 1623* 637  
 Erik, mäster 23  
*Erik, predikant i Hospitalet cirka 1552*  
 635  
 Erik, predikant på Vaxholms fästning 363  
 Erik Erici 363

- Erik Eriksson 363  
 Erik Hansson 536  
 Erik Jansson, bonde på Ivarshyttan 352  
 Erik Jansson, bonde på Löfåsen 160  
 Erik Jansson, sedermera Haglund 342  
 Erik Joensson 204  
 Erik Jonsson, rusthållare 627  
 Erik Jonsson, rättare 390  
 Erik Nilsson 467  
 Erik Olai 463  
 Erik Olofsson 204  
 Erik Persson (2 st.) 93, 544  
 Erikson, Anders 74  
 Erikson, Maria Charlotta 132  
 Eriksson, Adolf 272  
 Eriksson, Amanda Christina 273  
 Eriksson, Edvard Henrik 273  
 Eriksson, Elisabeth 172  
 Eriksson, Elsa Elisabeth 81  
*Eriksson, Erik Henrik, kyrkoherde i Katarina 1847—1863 102, 272*  
 Eriksson, Fredrik Albert 273  
 Eriksson, Gustaf Herman 272  
 Eriksson, Gustafva 161  
 Eriksson, Helena Amalia Justina 273  
 Eriksson, Hilda Carolina 273  
 Eriksson, Hilda Gustafva Amalia 272  
 Eriksson, Johan Gottfrid 81  
 Eriksson, Per 33  
 Eriksson, Stina 75  
 Erlander, Erica Charlotta 329  
 Erynander, Brita Maria 648  
 Esberg, se Esbergius  
 Esbergius, Anna Brita 536  
 Esbergius, Christina 536  
 Esbergius, Carl Henrik 536  
 Esbergius, Clara Charlotta 536  
 Esbergius, Erik 536  
 Esbergius, Eva Maria 536  
*Esbergius, Zacharias, kyrkoherde i Riddarholmen 1701—1708 535, 536*  
 Esbergius, Zacharias, kyrkoherde i Uddevalla 536  
 Eskil N. N. 90  
 Eskil Svensson 354  
 Esseen, Erik 566  
 von Essen, Gustaf Fredrik 647  
*Essevius, Andreas, komminister i Finska församlingen 1643—1644 91, 106*  
 Estelle, Ellen Hildur Alvina 252  
 Estenberg, Carl 606  
 Estenberg, Catharina Christina 606  
 Eugenie, prinsessa 361  
 Eurén, Erik 367  
*Eurenus, Andreas Andreae, komminister i Ulrika Eleonora 1673—1680 597, 598*  
 Eurenus, Brita 598  
 Eurenus, Brita, gift Frisk 598  
 Eurenus, Carl 299  
 Eurenus, Catharina 598  
 Eurenus, Samuel 598  
 Evenson, David 366  
 Everitt, Carl Helmer 373  
*Evers, Edvard, komminister i Adolf Fredrik 1886—1893 64*  
 Evers, Per Emil 64  
 Faber, Maria 561  
 Fabrelius, Elisabeth 153  
 Fabritz, Anna Catharina 647  
 Fabritz, Johan 647  
 Fagerdahl, Maria Charlotta 595  
 Fagerlin, Anna Klara Sofia 517  
 Fagerlin, Otto Gottfrid 517  
 Fagerström, Catharina Rebecka 144  
 Faggot, Johanna Margareta 195  
 Fagrell, Christina Elisabeth 147  
 Fagrell, Folke 218  
 Fahlenius, Jonas 164, 631  
 Falck, Catharina Håkansdotter 230  
 Falck, Engel Dorothea 514  
 Falck, Margareta Eriksdotter 259  
 Faleij, Alethe Hilda Theresia 612  
 Falk, Catharina 298  
 Falk, Gustaf Adolf 57  
 Falkenberg, Anna Maria, född Mörner 339  
 Falkenberg, Carl 625  
*Fallenius, Carl Magnus, kyrkoherde i Nikolai 1860—1879 455*  
 Fallenius, Carl Magnus, rådmän 455  
 Fallenius, Carl Martin Laurentius 456  
 Fallenius, Constantin Magnus Hugo 456  
 Fallenius, Hanna Fredrika Margareta 456  
 Fallenius, Sofia Constantia Maria 456  
 Faltin, Petrus Walentini 628  
 Fant, Carl, bankokommissarie 475, 503  
*Fant, Carl, komminister i Nikolai 1756—1765 475, 502, 591*  
 Fant, Erik 503  
 Fant, Fredrika Augusta 475  
 Fant, Gustaf 503  
 Fant, Johan 503  
 Fant, Lovisa Christina 299  
 Fant, Michael, kyrkoherde i Alfta 502  
 Fant, Michael, kyrkoherde i Skeptruna 299, 502  
 von Fantern, Maria Elisabeth 111  
 Fast, Cecilia Nilsson 136  
 Fatenburgh, Hindrich Hindrichsson 278  
 Febvrel, Edmond Fredrik Theodor 518  
 Febvrel, Edmond Simon 518  
 Febvrel, Emma Elise Frédérique 518  
 Fegräus, Håkan Andersson 315  
 Fehr, Carl August 457  
 Fehr, Carl Ragnar 458  
 Fehr, Ernst Fredrik 458  
*Fehr, Fredrik August, komminister i Maria Magdalena 1880—1884, kyrkoherde i Nikolai 1884—1895 390, 457*  
 Fehr, Isak Nikolaus 457  
 Fehr, Maria Elisabeth 458  
 Fehr, Martin Nikolaus 458  
 Fehr, Nils Bernhard 458  
 Fehrström, Brita Elisabeth 344

- Fehrström, Jakob Johan 344  
 Fehrström, Rosa Alfonsina Mathilda 65  
 Feif, Elisabeth 32  
 Feiff, Anna Maria Caelsdotter 108  
 Feiff, Donat 230  
 Feiff, Kerstin 230  
 von Feilitzen, Carl Fredrik Johan 197  
 Fernelius, Johannes 256, 257  
 Ferner, Christina (2 st.) 279, 280  
 Ferner, Elisabeth (2 st.) 279, 280  
 Ferner, Lars 279  
 Ferner, Lars Nilsson, komminister i  
   Katarina 1682—1694 220, 279, 280  
 Ferner, Nils 279  
 Ferner, Nils Larsson 279  
 Ferner, Olof 280  
 Fernholm, Magnus Petri 499  
 Fernström, Brita Elisabeth 344  
 von Fersen, Fabian 566  
 von Fersen, Lovisa Sophia, född Piper  
   61, 650  
 Fevrell, Amy Martha Fredrika 518  
 Fevrell, Elsa Thecla Ingeborg 518  
 Fevrell, Emil Fredrik Theodor 518  
 Fevrell, Fredrik Theodor (Thore)  
   Emanuel 518  
 Fevrell, Maud Emma Marianne 518  
 Fevrell, Walter Fredrik Theodor 518  
 von Ficandt, Berta Fredrika 375  
 Fjellström, Agatha 502  
 Fjellström, Andreas 502  
 Fjellström, Anna Catharina 502  
 Fjellström, Carl, komminister i Nikolai  
   1732—1755 367, 501  
 Fjellström, Carl, kronoexpeditionsbefall-  
   ningsman 502  
 Fjellström, Carl Andreas 502  
 Fjellström, Christina Maria 502  
 Fjellström, Gustaf 502  
 Fjellström, Johan Erik 502  
 Fjellström, Magdalena Christina 502  
 Fjellström, Peter Anton 502  
 Fjellström, Petrus (2 st.) 502  
 Fjellström, Petrus Noræus 501  
 Fjellström, Ulrika Charlotta (2 st.) 502  
 Finn, Johann Frantz 551  
 Fischer, Anna Paulina Christina 250  
 Fithie, Carl Gustaf 647  
 Fithie, Fredrika Lovisa 647  
 Flach, Olivia Hildur Zerlina Eleonora 476  
 Flachsenius, Johannes 255  
 Fleming, Claes 599  
 Fleming, Claes, överståthållare, amiral 620  
 Fleming af Liebelitz, Barbara 380  
 Fleming af Liebelitz, Christina 204  
 Fleming af Liebelitz, Claes 150  
 Fleming af Liebelitz, Herman 483  
 Fleming af Liebelitz, Lars 219  
 Flemming, Hugo 178  
 Flinck, Andreas, kyrkoherde i Fransk-  
   Lutherska församlingen 1728—1737  
   118, 119  
 Flinck, Andreas Månsson 118  
 Flinck, Nicodemus 118  
 Floberg, Fabian 236  
 Floberg, Lorentz Petter 98  
 Flodæus, Christina 281, 599  
 Floderus, Johan 443  
 Flodin, Christina Elisabeth 631  
 Flodin, Eric 355  
 Flodin, Eric Lorentz, komminister i Hed-  
   vig Eleonora 1811—1816, komminister  
   i Klara 1816—1827 155, 156, 355  
 Flodin, Erik 630  
 Flodin, Gustaf, komminister i Barnhus-  
   församlingen 1744—1746 630  
 Flodin, Gustaf Adolf 449  
 Flodin, Gustaf Erik 631  
 Flodin, Johan Gustaf, kyrkoherde i Adolf  
   Fredrik 1775—1789, kyrkoherde i Ni-  
   kolai 1789—1801 35, 47, 443, 448, 449,  
   452  
 Flodin, Lars Petter 631  
 Flodin, Margareta Ulrika 449  
 Flodin, Peter 448  
 af Flodin, Gustaf Adolf 449  
 Floding, Margareta 214  
 Flodman, Erik 396  
 Flodman, Sven 484  
 Flodstedt, Erik 343  
 Flodstedt, Maria Elisabeth 343  
 Florenius, Brita Olsdotter 333  
 Fogdonius, Clara 535  
 Fogelberg, Amalia Mathilda 374  
 Fogelin, Anna Sofia 391  
 Fogelin, Carl Jakob 391  
 Fogelin, Gerda Jakobina Wilhelmina 391  
 Fogelmark, Peter 515  
 Fogelström, Catharina Elisabeth 242  
 Folcker, Anders 515  
 Folcker, Maria Jöransdotter 536  
 Folkard-Holmgren, Johan (John) Färdi-  
   nand, komminister i Ulrika Eleonora  
   1919—1924, komminister i S:t Göran  
   1925—1926, kyrkoherde i S:t Göran  
   1926—1928 129, 130, 131, 615  
 Folke, Berit Inger Linnea 252  
 Folke, Birgitta Margareta 252  
 Folke, Erik 252  
 Folke, Erik Torsten, komminister i  
   Johannes 1932— 252  
 Folke, Kerstin Gunilla 252  
 Folke, Kurt Ingvar 252  
 Folke, Lars Erik Lennart 252  
 Folke, Sven Göran 252  
 Fontelius, Margareta Persdotter 27  
 Fontin, Johan 499  
 Forbes, Johan 426  
 Forbes af Lund, Jakob 466  
 Forbosz, Jacob 466  
 Fornander, Anders Niclas 146  
 Fornander, Helena Christina 145  
 Fornelius, Anna 265  
 Fors, Andreas, kyrkoherde i Hölö 625

- Fors, Andreas, kyrkoherde i Årsunda 624  
 Fors, Anna Catharina 624  
 Fors, Brita 625  
 Fors, Carolus 625  
 Fors, Elsa Catharina 624  
 Fors, Ericus 625  
 Fors, Ericus Andreae, kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1697—1710 282, 378, 624  
 Fors, Daniel 208  
 Fors, Johannes 625  
 Fors, Jonas 625  
 Fors, Petrus 625  
 Fors, Ulrika 625  
 Fors, Wendela 625  
 Forsgren, Per Olof 607  
 Forsinius, Anders Wilhelm 113  
 Forsman, Maria 100  
 Forsman, Wilhelm 112  
 Forssberg, Eva Maria 300  
 Forssberg, Maria 372  
 Forssblad, Anna 86  
 Forssblad, Ernst Theodor 86  
 Forssell, Jonas 646  
 Forssenius, prost 380  
 Forssenius, Brita 107  
 Forsskåhl, Israel 369  
 Forsskåhl, Johan 368  
 Forsskåhl, Johan Christian 369  
 Forsskåhl, Johanna Catharina 369  
 Forsskåhl, Johannes, komminister i Finska församlingen 1724—1725, kyrkoherde i Finska församlingen 1725—1730 och 1748—1750, kyrkoherde i Maria Magdalena 1750—1762 99, 110, 194, 293, 368, 383  
 Forsskåhl, Jonas Gustaf 369  
 Forsskåhl, Petter 369  
 Forsslöf, Nils Johan 37  
 Fortelius, Johannes 535  
 Fougdonius, Anna Catharina 397  
 Fougdonius, Magnus Olai 397  
 Foughman, Eva Charlotta 229  
 Fougstedt, Jonas 219  
 Fougte, Catharina se Vogt  
 Franc, Anna 258  
 Franc, Maria Eufrosyna 438  
 Franc, Peder 438  
 Franc, Petrus Petri 258  
 Franc, Samuel 254  
 Franck, Anna 230  
 Franck, Jurgén 231  
 Franck, Samuel 254  
 Francke, August Herman 625  
 Fransén, Johan 355  
 Franzén, Anna Franciska (Fanny) 325  
 Franzén, Carl Wilhelm 325  
 Franzén, Charlotte Christine Elisabeth 325  
 Franzén, Ernst Erik Edvard 325  
 Franzén, Franciska Wilhelmina 325  
 Franzén, Frans 325  
 Franzén, Frans Michael, kyrkoherde i Klara 1825—1834 324, 325, 326, 328  
 Franzén, Frostén Edvard 325  
 Franzén, Helena Sofia 325  
 Franzén, Henrica (Henny) Elisabeth 325, 328  
 Franzén, Maria Helena Rosina 325  
 Franzén, Nils Choræus 325  
 Franzén, Sem Johan 325  
 Franzén, Zacharias 324  
 Frebelius, Brita Elisabeth 225  
 Frebelius, Olof 225  
 Fredell, Pehr Olofsson, utn. kyrkoherde i Adolf Fredrik 1786 47, 48  
 Fredengren, Ebba Sofia 215  
 Fredenstierna, Adam 58, 225  
 Fredin, Anders 474  
 Fredin, Elsa Maria 474  
 Fredrik I, konung 88, 439  
 Fredrik II, konung av Preussen 439  
 Freidenfelt, Fredrik Daniel 50  
 Freidenfelt, Mathilda Desideria 64  
 Freijtag, Christoffer Ulrik 448  
 Fremberg, Lorentz 604  
 Friberg, Anna Margareta 471  
 Friberg, Hanna Susanna 173  
 Friberg, Johan Magnus 173  
 Fridelin, Catharina 369  
 Fridelin, Nicolaus 369  
 Fridén, Erik Gustav Bertil 86  
 Fries, Andreas Peter 516  
 Fries, Boel Anna Margareta (Margit) 517  
 Fries, Kerstin Valborg 517  
 Fries, Martin Fredrik Samuel 517  
 Fries, Samuel Andreas, komminister i Nikolai 1900—1907, kyrkoherde i Oscar 1907—1914 510 516  
 von Friesendorff, Catharina Elisabeth, född Stierndahl 505  
 von Friesendorff, Fredrik 55  
 Friezt, Margareta Charlotta 344  
 Friman, Charlotta Dorothea 155  
 Friman, Gustafva Carolina 155  
 Friman, Maria Catharina Wilhelmina 155  
 Friman, Per, komminister i Hedvig Eleonora 1803—1807 154  
 Friman, Per Michael 155  
 Friman, Sofia Mathilda 155  
 Friman, Thomas Gustaf Nathanael 155  
 Frisius, Annika 108  
 Frisius, Arvid 108  
 Frisius, Johannes Arvidi 108  
 Frisius, Mårten 108  
 Frisius, Petrus Johannis, komminister i Finska församlingen 1692—1699 108  
 Frisk, Erik 598  
 Frisk, Maria Justina 354  
 Frisk, Per Erik 285  
 Fristedt, Carl Christian 304  
 Fristedt, Carl Eugène, komminister i Katarina 1874—1917 303, 304  
 Fristedt, Carl Fredrik 304

- Fristedt, Carl Reinhold 303  
 Fristedt, Eugenia Elisabeth 304  
 Fritzell, Anna Hansdotter 335  
 From, Anton Andersson 335  
 Frondell, Mathilda Christina 81  
 Frondin, Anna Christina 497  
 Frondin, Anna Maria 497  
 Frondin, Beata Margareta 497  
 Frondin, Carolus 497  
 Frondin, Catharina Charlotta 497  
 Frondin, Christina 497  
 Frondin, Christina, gift Melander 484  
 Frondin, Elias 497  
 Frondin, Eriana 497  
 Frondin, Eric, komminister i Nikolai  
   1679—1684 26, 316, 484, 496  
 Frondin, Ericus Erici 497  
 Frondin, Helena Christina 497  
 Frondin, Henrik 498  
 Frondin, Johan 497  
 Frondin, Margareta 497  
 Frondin, Maria 497  
 Frondinus, Ericus Petri 484, 496  
 Frunck, Carl Daniel 169, 269  
 Frunck, Carl Mindor 170  
 Frunck, Christian Axel 170  
 Frunck, Eva Ida Olivia 170  
 Frunck, Hilma Maria Magdalena 170  
 Frunck, Hulda Amalia Jacobina Elisa-  
   beth 170  
 Frunck, Nimrod, komminister i Hedvig  
   Eleonora 1854—1865 159, 160, 169,  
   269  
 Frunck, Selma Hildegard Juliana 170  
 Fryxell, Anna Lovisa 486  
 Fryxell, Elavus 485  
 Fryxell, Elisabeth Ulrika (2 st.) 486  
 Fryxell, Gustaf 486  
 Fryxell, Helena Gustava 486  
 Fryxell, Johan 367  
 Fryxell, Johanna Maria 486  
 Fryxell, Nicolaus 486  
 Fryxell, Olof 367  
 Fryxell, Sara Maria 486  
 Fryxell, Sven (2 st.) 486  
 Fryxell, Sven, komminister i Nikolai  
   1757—1777 485, 486  
 Fryxell, Ulrika 212  
 Fryxell, Wilhelmina Elisabeth 486  
 Fröberg, Petter 198  
 Frölich, Carl 437  
 Frölich, David 110  
 Fröst, Agnes Clara Jacobina Sofia 200  
 Fröst, Axel Richard 200  
 Fröst, Carl Axel 199  
 Fröst, Herta Carolina Helena 200  
 Fröst, Herta Ulrika Maria 200  
 Fröst, Leonora Julia Urania 200  
 Fröst, Nils 199  
 Fröst, Olof Leonard Oscar 200  
 Fröst, Pebr Axel, kyrkoherde i Jakob och  
   Johannes 1845—1853 199, 200  
 Fröst, Sven Martin Andreas 200  
 Fröst, Tekla Elisabeth 200  
 Fuchs, Rütger 236, 630, 631  
 Fuchs, Thomas 592  
 Fuchs, Thomas Zacharias, komminister i  
   Maria Magdalena 1809—1813, kyrko-  
   herde i Ulrika Eleonora 1813—1846  
   400, 592, 609  
 Fuchs von Bühlstein, Hedvig Johanna  
   563, 564  
 Fuchs von Bühlstein, Peter 563  
 Fuldt se Vult  
 Funck, Carl 212  
 Funck, Christina, född Cronström 337  
 Funck, Jakob 527  
 Funck, Johan 505  
 Furtenbach, Johan Fredrik 471  
 Furubom, Beata 219  
 Furubom, Catharina 316  
 Furubom, Helena Gustafva Carolina 272  
 Furubom, Peter Anders 272  
 Furügren, Michael 367  
 Fägerstierna, Håkan Andersson 315  
 Färnström, Olof 54  
 Färnström, Ruth 54  
 Gadde, Ingeborg Jonsdotter 348  
 Gadelias, Annika 368  
 Gadelius, Erik 198  
 Gadelli, Carl Gustaf 354  
 Gafwelholm, Anders 379  
 Galle, Georgius Andreae, kyrkoherde i  
   Riddarholmen 1589— 523  
 Galle, Olof Jonatan 221  
 Galle i Finland, Claes 310  
 Galléer, Carl 587  
 Gallenblad, pater 263  
 Gallerius, Anna 587  
 Gallerius, Carl 587  
 Gallerius, Catharina 587  
 Gallerius, Eva 587  
 Gallerius, Gertrud 587  
 Gallerius, Ingrid 587  
 Gallerius, Jonas (2 st.) 587  
 Gallerius, Jonas, konsistorienotarie 1683  
   —1704, kyrkoherde i Ulrika Eleonora  
   1692—1704 28, 586, 587  
 Gallerius, Jonas Jonæ 586  
 Gallerius, Juliana 587  
 Gallerius, Laurentius Johannis 586  
 Gallerius, Maria Elisabeth 587  
 Gallius, Stefan, kyrkoherde i Klara  
   1645—1647 310, 311  
 Gallus, Laurentius 92  
 Gammal, Barbara Johansdotter 25  
 Gammal, Johan, komminister i Jakob och  
   Johannes 1671—1673 203, 480, 483  
 Gammal, Johan, komminister i Nikolai  
   1642—1646 203, 480  
 Gammal, Karin 280, 480  
 Gammal, Malin 480  
 Gammal, Margareta Hansdotter 426  
 Gammal, Margareta Olofsdotter 548

- Gangius, Elisabeth 540  
 Gangius, Helena 30, 32, 319  
 Garberg, Anders 398  
 Garp, Anders Fredrik 384  
 Garp, Anders Johan 383  
 Garp, Arvid 384  
 Garp, Brita Magdalena 384  
 Garp, Fredric, komminister i Maria Magdalena 1793—1803 383  
 Garp, Hedvig 384  
 Garp, Johan 384  
 Garp, Johan Wilhelm 384  
 Garp, Johanna Fredrika 384  
 Garp, Otto 384  
 Garp, Sofia Maria 384  
 Gasslander, Helena (Ellen) Violet Eva 126  
 Gasslander, Karl Frithiof, komminister i Gustaf Vasa 1916 126, 127  
 Gasslander, Maj Emilia Margareta 126  
 Gasslander, Nils Elias Valdemar 126  
 Gasslander, Ragnhild Anna Maria 126  
 Gaza, Elisabeth Nilsdotter 464  
 Gaza, Gunilla (Gundel) Nilsdotter 464  
 Gaza, Maria Nilsdotter 464  
 Gaza, Nicolaus Andreae, komminister i Nikolai 1586—1589 463, 464  
 Gedda, Georg 449  
 von Gedda, Peter Niclas 541  
 Geijer, Amalia Maria Ulrika 161  
 Geijer, Carl Eberhard 161  
 Geijer, Fanny Lovisa (Louise) Amalia 161  
 Genberg, Christina 155  
 Georgii, Evert Fredrik 53  
 Georgii, Sigrid Sofia Aline 53  
 Gerdes, David 566  
 Gerdes, David Georg 563  
 Gerdes, Johan Gert 428  
 Gerdessen, Anna Margareta 563  
 Gerdessen, David Georg 563  
 Gerdessen, Frantz Joachim 563  
 Gerdessen, Friedrich Jacob 563  
 Gerdessen, Henning 562  
 Gerdessen, Johannes, kyrkoherde i Tyska församlingen 1666—1673 562, 563  
 Gerdin, Georg (Göran), komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1774—1786, kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1786—1791 121, 122  
 Gerestadius, Johan 466  
 Geringius, Anders Gustav 210  
 Geringius, Andreas Andreae 209  
 Geringius, Carl Niclas 210  
 Geringius, Catharina Charlotta 209  
 Geringius, Eric, komminister i Jakob och Johannes 1740—1747 209, 210, 441  
 Geringius, Erik (2 st.) 209, 210  
 Geringius, Per 209  
 Geringius, Stina Lisa 210  
 Gerle, Aurora Mathilda 648  
 Gerle, Michael Peter 648  
 Germundus Jonæ 525  
 Gerner, Anders 562  
 Gerner, Brita 100  
 Gerner, Johanna 60  
 Gerstedt, Christina 36  
 Gerth, Johann Heinrich, kyrkoherde i Tyska församlingen 1690—1696 565  
 Gerth, Johann Heinrich, pastor i Kusal 565  
 Gertrud Arentsdotter 184  
 Gertrud Birgersdotter 310  
 Gestrin, Carl Edvard Herman 489  
 Gestrin, Emerentia Fredrika 489  
 Gestrin, Emma Emerentia 489  
 Gestrin, Hjalmar Nathanael 489  
 Gestrin, Johan Jakob 489  
 Gestrin, Johan Mauritz 489  
 Gestrin, Johan Nathanael, komminister i Katarina 1837—1845, komminister i Nikolai 1845—1848 286, 488  
 Gestrin, Knut Axel 489  
 Gestrin, Maria Fredrika Amalia 489  
 Gestrin, Mathilda Maria 489  
 Gestrin, Nathanael 488  
 Gestrin, Oscar Ludvig Nicolaus 489  
 Gestrinius, Anna Elisabeth 97  
 Gestrinius, Catharina 97  
 Gestrinius, Elias 97  
 Gestrinius, Ernst 97  
 Gestrinius, Helena 97  
 Gestrinius, Johannes 97  
 Gestrinius, Petrus 97  
 Gestrinius, Thomas 97  
 Gestrinius, Thomas, kyrkoherde i Nurmijärvi 96  
 Gestrinius, Thomas Thomæ, komminister i Finska församlingen 1685—1692, kyrkoherde i Finska församlingen 1692—1699 96, 97, 98, 108  
 Geurlerus, Margareta 206  
 Gezelius, Johannes 365  
 Giædda, Anders 500  
 Giædda, Andreas 500  
 Giædda, Anna Maria 500  
 Giædda, Elsa Margareta 500  
 Giædda, Georg 500  
 Giædda, Johanna 500  
 Giædda, Johannes (2 st.) 500  
 Giædda, Johannes, (Hans) Andreae, komminister i Nikolai 1713—1724 261, 500  
 Gibson, Annie Martina 458  
 Gibson, Charles Oscar 458  
 Gierlinghof, Catharina Johansdotter 290  
 Giertra, Christian 190  
 Gieting, Dorothea 642  
 Gillberg, Berta Ingrid Maria (Maja) 179  
 Gillberg, Carl-Henrik Johannes 179  
 Gillberg, Dag Hjalmar 179  
 Gillstedt, Fredrik Ulrik 551  
 Gillstedt, Fredrika Ulrika 551  
 Gillstedt, Gustaf 551  
 Gilnæus, Johannes 484  
 Giristadius, Jochoom 466

- Giristadius, Johannes Johannis, komminister i Nikolai 1634—1644 466*  
 Giristadius, Margareta 466  
 Giristadius, Sara 466  
 Gishulterus, Abraham 481  
 Gishulterus, Carl 481  
 Gishulterus, sedermera Holm, Carl 481  
*Gishulterus, Joannes (Jöns) Caroli, komminister i Nikolai 1646—1661 480, 481*  
 Gishulterus, Johannes 481  
 Gishulterus, Olof 481  
*Gistadius, Johannes, komminister i Maria Magdalena 1689—1701 392*  
 Gistadius, Johannes Magni 392  
 Gistrén, Jonas Henrik 34  
 Giöding, Christina Andersdotter 484  
 Giöding, Karin Hansdotter 484  
 von Glaan, Wendela Juliana 371  
 Gladhem, Johan 498  
 von Glaen, Catharina Gertsdotter 27, 433  
 Glatz, Mathilda Christina 76  
 Gleerup, Emilia Gustafva Wilhelmina 124  
 Glömboch, Maria 622  
 Glömboch, Michael 622  
 Gnospelius, Amalia Margareta 506  
 Gnospelius, Augusta Mathilda 507  
 Gnospelius, Aurora Gustava 507  
 Gnospelius, Axel Nathanael 506  
 Gnospelius, Carl August 506  
 Gnospelius, Carl Fredrik 506  
 Gnospelius, Carl Friedrich 506  
 Gnospelius, Carolina Elisabeth 506  
 Gnospelius, Ernst Wilhelm 506  
 Gnospelius, Fredrik Jonathan 506  
*Gnospelius, Nathanael, komminister i Nikolai 1806—1815 506*  
 Goldkuhl, Frans Algot 288  
 Goldberg, Hedvig Eleonora 138  
 Goldtberg, Peter 138  
*Golitz, Johann, andre pastor i Tyska församlingen 1722—1734, kyrkoherde i Tyska församlingen 1734—1738 568, 569, 582*  
 Golitz, Johann Nathanael 568  
 Golitz, Johanna Charlotta 568  
 Golitz, Johanna Christiana 449, 568, 569  
 Golitz, Johanna Rakel 568  
 Golsten, Ellika 467  
 Gothrie se Guthrie  
 Gottman, Johan 433  
 Gottwin Nilsson 418  
 Govenius, Anna Maria Magdalena 458  
 Govenius, Per Abraham 458  
 Graan, Johan 108  
 Graffman, Abraham 31  
 Grafström, Anders Abraham 325, 328  
 Grafström, Clara Henny Helena 328  
 Grafström, Erik Frans Michael 328  
 Grafström, Eva Maria Heloise 328  
 Grafström, Fanny Louisa 328  
 Grafström, Hans Fritiof Andreas 328  
 Grafström, Johan Fritiof Abraham 328  
*Grafström, Thor Fritiof, kyrkoherde i Klara 1867—1883 328*  
 Gram, Anna Emerentia 233  
 Gram, Catharina 233  
 Gram, Torchil 233  
*Gram, Torkel, komminister i Jakob och Johannes 1711—1714 221, 233*  
 Gran, Anna Christina 252  
 Graner, Christina Margareta 471  
 Granne, Carin Persdotter 465  
 Granquist, Maria Helena 595  
 Granquist, Peter 595  
 Grass, Victor Julius 157  
*Grawallius, Carl Olof, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1849—1861 238, 593*  
 Grawallius, Carolina Fredrika 238  
 Grawallius, Catharina Margareta 238  
 Grawallius, Daniel Ehrenfried 238  
 Grawallius, Gustaf Emanuel 238  
 Grawallius, Gustaf Erik 238  
 Grawallius, Johanna Charlotta 238  
 Grawallius, Lars Christian 238  
 Grawallius, Maria Christina 238  
*Grawallius, Peter, komminister i Jakob och Johannes 1776—1791 237, 593*  
 Grawallius, Peter Johan 238  
 Grawallius, Petrus 238  
 Grawallius, Sofia Dorothea 238  
 Grayander, Anders 136  
 Grayander, Catharina 136  
 Grayander, Elisabeth 136  
 Grayander, Hedvig 136  
 Grayander, Helena 108, 135  
 Grayander, Johan 136  
*Grayander, Jonas, pastor i Hedvig Eleonora 1674—1697 108, 134, 135, 136*  
 Grayander, Ludvig 136  
 Grave, Sebastian 591  
 Grave, Ulrika 591  
 Grave-Nymansson, Jakob Ulrik 591  
 Grave-Nymansson, Olof Sebastian 591  
 Gravius, Margareta Elisabeth 237  
 Grefberg, Anna Britta 477  
*Grefberg, Julle Gabriel, komminister i Nikolai 1938— 477*  
 Grek, Brita 96  
 Grenander, Ernst Magnus 275  
 Grenander, Johan Magnus Alfred 59  
 Gresilius, Johannes 186  
 Greta Olofsdotter 300  
 Greta Persdotter 142  
 Grijp, Nils 258  
 Grip, Anders 258  
 Grip, Sven 532  
 Gripenhielm, Edmund 597, 598  
 Gripenstedt, Johan 438  
 Grizelius, Eva Sara 211  
 Grizelius, Petrus 211  
 Gröll, Johan Jakob 384  
 Groll, Johanna Sofia 384  
 Grooth, Anna Christina 385



- Groth, Carl Fredric, bruksinspektor 341  
 Groth, Carl Fredrik, häradshövding 647  
 Groth, Christina Catharina 341  
 Groth, Daniel Wilhelm 341  
 Groth, Eric Gustaf 341  
 Groth, Gustaf 341  
 Groth, Johan Abraham 341  
 Groth, Magnus Wilhelm 341  
 Groth, Olaus 341  
 Groth, Olof Magnus 341  
 Groth, Pehr Henric, komminister i Hedvig Eleonora 1777—1782, komminister i Klara 1782—1790 153, 340  
 Groth, Per Hindric, smed 340  
 Groth, Petrus (Pehr) Henric, borgmästare 340, 341  
 Grottemath, Lucia Andersdotter 222  
 Grovander, Elisabeth 136  
 Grubb, Anders Hansson 332  
 Grubb, Andreas 431  
 Grubb, Andreas Petri 309  
 Grubb, Anna 240  
 Grubb, Catharina 240  
 Grubb, Christina 241  
 Grubb, Elisabeth 425  
 Grubb, Ingeborg 309  
 Grubb, Maria 315  
 Grubb, Petrus Clementis 315  
 Grundel, Jacob 561  
 Grundell, Anna 561  
 Grundell, Hindrich 562  
 Grundell, Jacob 561  
 Gråberg, Georg 590  
 Gråberg, Olof, konsistorienotarie 1750—1760, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1760—1767 32, 502, 550, 590  
 Gråå, Anna Christina 112  
 Grönberg, Johan 150  
 Gröndaal, Petrus, komminister i Jakob och Johannes 1721—1732 221  
 Grönholm, Carl Carlsson 113  
 Grönkvist, Ernst Gunnar 289  
 Gudmund Persson 146  
 Gulich Päveldsdotter 527  
 Gunnard, Albert 408  
 Gunnard, Carl Birger 408  
 Gunnard, Carl Ejnar 408  
 Gunnard, Oscar Birger, komminister i Matteus 1925—1933, kyrkoherde i Matteus 1933— 408, 410  
 Gunnard, Rut Elisabeth 408  
 Gunnard, Sven Oscar 408  
 Gunnard, Ulla Birgitta 408  
 Gustaf I, konung 307, 412, 413, 414, 416, 460, 556  
 Gustaf II Adolf, konung 20, 526  
 Gustaf III, konung 30, 140, 143, 195, 267, 447, 448, 543  
 Gustaf Esbjörnsson 202  
 Gustaf Hemmingsson 379  
 Gustaf Johansson 528  
 Gustafsson, Karl August 613  
 Gustavus Laurentii, komminister i Maria Magdalena 1622—? 376  
 Guthrie, kyrkoherde i Aberbroth 588  
 Guthrie, Johannes, komminister i Klara 1692—1708, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1716—1724 334, 588, 589  
 Guthrie, Margareta 139, 164  
 Günther, Justina 272  
 Gyberg, Aslög Dorothea 306  
 Gyberg, Per Erik 305  
 Gyberg, Per Johan, komminister i Katarina 1926— 289, 305  
 Gyberg, Per Ragnar 306  
 Gyldenclou, Anders 425  
 Gyldenhoff, Baltasar 260, 279  
 Gyldenstolpe, Nils 437  
 Gylle, Anders 425  
 Gyllenadler, Elisabeth 365, 432, 433  
 Gyllenadler, Samuel 432  
 Gyllenborg, Henning Adolf 338  
 Gyllengranat, Gustaf 164  
 Gyllenhök, Beata 139  
 Gyllenpalm, Johan 526  
 Gyllenram, Johan August 158  
 Gyllenram, Ulrika Henrietta Wilhelmina 158  
 Gyllenskepp, Maria Sofia 510  
 Gyllenstierna, Christopher 512, 536  
 Gyllenstierna af Björksund och Helgö, Göran 504, 633  
 Gyllenstierna af Björksund och Helgö, Ulrika Juliana, född Brahe 337  
 Gyllenstierna af Fogelvik, Nils 208  
 Gyllenstierna af Lundholm, Ebbe 404  
 Gyllenstierna af Lundholm, Göran 378  
 Gyllenstierna af Lundholm, Sigrid 642  
 Gyllenstierna af Steninge, Carl 192  
 Gåse, Karin Eriksdotter 392  
 Gällstedt, Per Johan 285  
 Gärffelt, Barbara Rebecka 647  
 Göransson, Anders 229  
 Göransson, Lars Axel 229  
 Görge, Friedrich David 570  
 Görila Olofsdotter 377  
 Gösling, Anders Johan 354  
 Gösling, Justina 354  
 Göthe, Catharina 100  
 Göthrie se Guthrie  
 Haacke, pastor i Lübeck 583  
 Haacke, Margareta Elisabeth 583  
 von Haartman, Carl Daniel 325  
 Habicht, Anna Christina Larsdotter 236  
 Hachenburg, handlande 571  
 Hachenburg, Anna Sophia Margaretha Wilhelmina 571  
 Hachenburg, Augusta Friederike 571  
 Hachenburg, Carl Gustaf Friedrich 571  
 Hachenburg, Carl Wilhelm Theodor 572  
 Hachenburg, Charlotta Juliana Sophia 571  
 Hachenburg, Elisabeth Dorothea Wilhelmina 571

- Hachenburg, Friederike Augusta Jacobine 572  
*Hachenburg, Hermann Wilhelm, andre pastor i Tyska församlingen 1782—1808, kyrkoherde i Tyska församlingen 1808—1817 571, 583*  
 Hacker, Eva Juliana 442  
 Hackwitz, N. N. 645  
 von Hackwitz, Friedrich Heinrich Wilhelm 158  
 von Hackwitz, Gustaf Adolph 158  
 Hackzelius, Andreas 278  
 Hadelin, Tyres 136  
 Hæger, Charlotta Fredrika 178  
 Hagander, Petrus 377  
*Hagardt, Anders, kyrkoherde i Adolf Fredrik 1929—1937 54*  
 Hagardt, Britta 54  
 Hagardt, Ingrid Margareta 54  
 Hagardt, Karin 54  
 Hagardt, Sten Anders Olof 54  
*Hagberg, Anders, komminister i Maria Magdalena 1685—1690, kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1691—1697 203, 378, 379, 623*  
 Hagberg, Andreas 624  
 Hagberg, Britta 383  
 Hagberg, Carl August 454  
*Hagberg, Carl Peter, kyrkoherde i Klara 1815—1825, kyrkoherde i Nikolai 1840—1841 324, 453*  
 Hagberg, Carl Peter, mjölnare 453  
 Hagberg, Erik Hjalmar 454  
 Hagberg, Euphrosina Carolina Augusta 454  
 Hagberg, Jakob Hjalmar 454  
 Hagberg, Jakob Theodor 454  
 Hagberg, Johan Jakob 457  
 Hagberg, Maria 624  
 Hagberg, Maria Charlotta 454  
 Hagberg, Petter 624  
 Hagbom, Anna Helena 471  
 Hagbom, Petter 471  
 Hagedoen, Julius Hermann 149  
 Hagelbeck, Anders 263  
 Hagelbeck, Lorentz 241  
 Hagelbeck, Sofia Carolina 241  
 Hagelsten, Sven 480  
 Hageman, Anna Christina 643  
 Hageman, Carl 643  
*Hageman, Eric, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1700—1719 642, 643*  
 Hageman, Eric 643  
 Hageman, Jakob 643  
 Hageman, Johannes 643  
 Hageman, Lars 643  
 Hageman, Margareta Elisabeth 642  
 Hageman, Maria Benedicta 643  
 Hageman, Nils 643  
 Hageman, Petrus 643  
 Hagen, August Robert 360  
 von der Hagen, Carl Henrik 504  
 von der Hagen, Carolina Christina 504  
 Haglund, Erik Jansson 342  
 Hagman, Mathias Petri 642  
 Hagman, Olof 471  
 Hagström, Carl Fredrik Henrik 285  
*Hagström, Johan Fredrik, komminister i Katarina 1826—1837 285, 286*  
 Hagström, Johannes 532  
 Hagström, Jöns 383  
 Hagström, Maria Eleonora 383  
 Hagström, Olof 350  
 Hahlfelt, Eva 588  
 Hak, Maria 587  
 Hakes, Catharina 94  
 Hakes, Peter 94  
 Haldin, Anna Greta 537  
 Haldin, Anna Margareta 537  
 Haldin, Anton 537  
 Haldin, Carl 537  
 Haldin, Daniel 537  
 Haldin, Elias 537  
 Haldin, Ellina Sofia 537  
 Haldin, Gustaf (2 st.) 537  
 Haldin, Magnus Gabriel 537  
*Haldin, Olaus, kyrkoherde i Riddarholmerna 1711—1713 536, 537*  
 Haldin, Samuel (2 st.) 537  
 Hallander, Eric 358  
*Hallander, Evert Anders Reinhold, komminister i Klara 1855—1866 358*  
 Hallberg, Alma Elisabeth 124  
 Hallberg, Anna Lisa 124  
 Hallberg, Britta Eljena 124  
 Hallberg, Greta Maria 124  
*Hallberg, Hans Emil, kyrkoherde i Gustaf Vasa 1907—1936 123, 124*  
 Hallberg, Johan Fredrik 123  
 Hallberg, Rut Emilia 124  
 Hallberg, Set Severin 124  
 Hallberg, Sven Johan Fritz 124  
 Hallenberg, Sven 186  
 Hallenborg, Augusta Charlotta 507  
*Hallenborg, Gudmund Johan, komminister i Nikolai 1815—1822 507*  
 Hallenborg, Johan Carl 507  
 Hallenborg, Nils 507  
 Hallenborg, Sven 186  
 Hallenius, Anna Brita 33  
 Hallenstedt, Petrus 536  
 Hallenstierna, Gustaf 537  
 Hallgren, Catharina Maria 43  
 Hallgren, Sven 384  
 Hallin, Anders 41  
*Hallin, Anders Herman, konsistorienotarie 1873—1904 41, 43, 147*  
 Hallin, Andreas Birger Emanuel 43  
 Hallin, Carl Georg Nathanael 43  
 Hallin, Claes Herman Esaias 43  
 Hallin, Gunnar Victor Johannes 43  
 Hallin, Gustaf Martin Valdemar 43  
 Hallin, Ivar Fredrik Gabriel 43  
 Hallin, Ruth Hedvig Catharina 43

- Hallin, Sally Maria Elisabeth 43  
Hallin, Sven Birger 251  
Halling, Christina Catharina 380  
von Hallmal, Hindrich Friedrich 260  
Hallman, Carl Israel 139  
Hallman, Daniel Zacharias 30  
Hallman, Elisabeth 631  
Hallman, Gustaf Samuel 138  
Hallman, Johan Gustaf 139  
*Hallman, Johan Göstaf, komminister i Hedvig Eleonora 1730—1738, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1738—1757* 138, 139, 140, 151, 162, 164, 209, 322, 415  
Hallman, Lars Adalrik 139  
Hallman, Magnus Daniel 31, 234  
Hallman, Margareta Elisabeth 139  
Hallman, Wilhelm Cornelius 139  
Hallman, Zacharias 631  
Hallner, Margareta 283  
Hallstedt, Ulrik Erland 236  
Hallström, Barbara Catharina 453  
Hallström, Henning 296  
Hallström, Jonas Fredrik 101  
Halmenius, Johan 297  
Halsenius, Georg 377  
Hamarinus, Anna 311  
Hamarinus, Brita 25  
Hamarinus, Ericus Benedicti 25  
Hamarinus, Gustaf 311, 312  
Hamarinus, Maria 312  
Hamarinus, Samuel 312  
*Hamarinus, Samuel Benedicti, komminister i Klara 1630—1639, kyrkoherde i Klara 1648—1663* 277, 311, 313, 332, 530, 621  
Hambelius, Petrus 108, 135  
Hamberg, Hugo Emanuel 126  
Hamberg, Maria Sofia 126  
Hamberg, Per Martin 64  
Hambræus, Anders 221  
Hambræus, Anna Lucretia 221  
Hambræus, Brita Christina 34  
Hambræus, Catharina Elisabeth 34  
*Hambræus, Lars, konsistorienotarie 1783—1786* 34  
Hambræus, Lars, landssekreterare 34  
Hambræus, Michael 34  
Hambræus, Olof, curator ad litem 34  
*Hambræus, Olof, konsistorienotarie 1786—1789* 34, 35  
Hambræus, Per Erik 34  
Hambræus, Peter 34  
Hamilton, friherrinna 341  
Hamilton af Hageby, Carl Didrik 451  
Hamilton af Hageby, Carl Otto 295  
Hamilton af Hageby, Sidonia Juliana, född Lewenhaupt 31  
Hammar, Anna Dorothea 57  
Hammar, Carl Niclas 602  
Hammar, Cornelia 369  
Hammar, Johan 369  
Hammarberg, Gustaf 311  
Hammargren, Jacob 300  
Hammargren, Jacobina 300  
*Hammarin, Andreas, komminister i Jakob och Johannes 1738—1746* 235  
Hammarin, Charlotta Elisabeth 236  
Hammarin, Christina Magdalena 236  
Hammarin, Elsa Margareta 236  
Hammarin, Eva Catharina 236  
Hammarin, Hedvig 236  
Hammarin, Hedvig Ulrika 236  
Hammarin, Lars 235  
Hammarin, Lona Emerentia 236  
Hammarin, Lovisa Ulrika 236  
Hammarin, Margareta 279  
Hammarin, Sofia 236  
Hammarinus, Henric 639  
Hammarlund, Brita 241  
Hammarstedt, Dagmar Elisabeth Hilda Sofia 652  
Hammarstedt, Edith Elisabeth Rediviva 652  
Hammarstedt, Ellen Madeleine Antoinette (Nini) 652  
Hammarstedt, Ester Enny Minna Mathilda 652  
Hammarstedt, Märta Cecilia Lovisa 652  
Hammarstedt, Nils 487, 652  
*Hammarstedt, Pehr Gustaf Reinhold, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1864—1885* 652  
Hammarstedt, Ruth Maria Helena Fredrika 652  
Hammarsten, Ejnar 178  
Hammarsten, Elsa 178  
*Hammarsten, Fredrik, kyrkoherde i Jakob 1908—1922* 177  
Hammarsten, Harald 178  
Hammarsten, Olof Daniel 178  
Hammarsten, Per Wilhelm 177  
Hammarsten, Rut 178  
Hammarsten, Signe 178  
Hammarsten, Torsten 178  
Hamnell, Anna Martha 643  
Hamnell, Catharina Margareta 643  
Hamnell, Israel 643  
Hamnell, Johannes 643  
Hamnell, Olaus, bruksdirektör 643  
*Hamnell, Olaus, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1719—1728* 643  
Hamnström, Simon 153  
Hamrén, Brita Catharina 102  
Hamrén, Lars 354  
Hamrén, Magdalena Margareta 354  
Hanell, Märta Catharina 297  
Hanell, Petrus Olai 297  
*Hans, finsk predikant under Nikolai församling cirka 1566—1567* 89  
Hans, glasmästare 202  
*Hans, kaplan i Danviks och Sicklaö församling cirka 1561* 653  
*Hans, komminister i Nikolai (1541)—(1553)* 460

- Hans, kyrkoherde i Finska församlingen*  
1600—1603 (?) 91
- Hans, kyrkoherde i Täby 636
- Hans, murmästare 546
- Hans Andersson 422
- Hans Erici 418
- Hans Laurentii, komminister i Nikolai*  
(1566)—(1580) 462
- Hans Olofsson 121
- Hans Petri, poenitentiarius på 1580-talet*  
21, 22
- Hanssen, Gunborg Fredriksdotter 29
- Hansten, Gustafva 341
- Haquinus Bartholidi Helsing 25
- Haquinus Laurentii, kyrkoherde i Od 429
- Haquinus Laurentii, student 526
- Haquinus Olai, kyrkoherde i Klara*  
1590—1596 307, 308
- Harald Eriksson till Vällinge 416
- Harkman, Beata Charlotta 451
- Harræus, Catharina 639
- Harræus, Ericus Martini, komminister i Klara 1645—1656, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1656—1665*  
333, 638
- Harræus, Henric 639
- Hartman, Anna Rebecka 112
- Hartman, Carl Johan 112
- Hartman, Catharina Christina 112
- Hartman, Christian Gabriel 112
- Hartman, Gabriel Henrik 112
- Hartman, Israel, komminister i Finska församlingen 1744—1754* 111
- Hartman, Israel, pedagog 111
- Hartman, Israel, sergeant 112
- Hartman, Justina 496
- Hartman, Maria Lovisa 112
- Hartman, Sofia Margareta 112
- Hartman, Ulrika Helena 112
- von Hartmansdorff, Christoffer Svante  
448
- Hassel, Anna Sara 101
- Hasselberg, Maria Henrika 179
- Hasselgren, Christopher, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling*  
1794—1815 648
- Hasselgren, Hans 648
- Hasselhuhn, Anna 29
- Hasselhuhn, Carl 29
- Hasselhuhn, Catharina 29
- Hasselhuhn, Esaias, konsistorienotarie*  
1716—1727 28, 29
- Hasselhuhn, Esaias, student 29
- Hasselhuhn, Esaias, volontär 29
- Hasselhuhn, Greta 29
- Hasselhuhn, Gunilla Ingeborg 29
- Hasselhuhn, Hedvig 29
- Hasselhuhn, Hindrich 29
- Hasselhuhn, Hindrich Hansson 28
- Hasselhuhn, Isaac 29
- Hasselhuhn, Maria 29
- Hasselund, Esaias 29
- Hasselqvist, Carl 626
- Hasselrot, Bernt-Evert 53
- Hasselrot, Carl Bertil 53
- Hasselrot, Carl Rudolf, kyrkoherde i Adolf Fredrik 1910—1927* 52, 53, 130
- Hasselrot, Dagmar Ebba Helena 53
- Hasselrot, Helena Sigrid Sofia 53
- Hasselrot, Karl 53
- Hasselrot, Matthias 53
- Hasselrot, Per 52
- Hasselrot, Per Gunnar 53
- Hasselrot, Sonja Fernanda 53
- Hasselström, Hedda Charlotta 58
- Hastfehr, överste 26
- Hathun, Georg 563
- Hauber, Anna Maria 137
- von Haugwitz, Gustaf Adolph, komminister i Hedvig Eleonora 1847—1857*  
158
- von Haugwitz, Hermina Lovisa Henrietta  
158
- Hauswolff, Anna Margareta 321
- Hauswolff, Catharina (Karin) 322
- Hauswolff, Dorothea 321
- Hauswolff, Fredrika Charlotta 322
- Hauswolff, Hans Achates 541
- Hauswolff, Justus Christopher, adlad  
von Hauswolff 322
- Hauswolff, Justus Christopher, kyrkoherde i Karlskrona Tyska församling  
321
- Hauswolff, Justus Christopher, kyrkoherde i Riddarholmen 1745—1752, kyrkoherde i Klara 1752—1773* 321, 322, 540
- Hauswolff, Leonard 321
- Hauswolff, Margareta 321
- Hauswolff, Ulrika Elisabeth 541
- von Hauswolff, Catharina (Karin) 322
- von Hauswolff, Fredrika Charlotta 322
- von Hauswolff, Hans Achates 541
- von Hauswolff, Justus Christopher 322
- von Hauswolff, Leonard 321
- von Hauswolff, Margareta 321
- Hazelius, Heloise Desdemona 328
- Hazelius, Johan 49
- Hazelius, Johan August 328
- Hazelius, Sara Johanna 49
- Hecht, Eva Elisabeth 579
- Hecht, Hieronymus, kaplan i Tyska församlingen 1635—1636* 579
- Hedberg, Anna Christina 359
- Hedberg, Catharina Christina 146
- Hedberg, Christina Catharina 448
- Hedberg, Erik Algot 289
- Hedberg, Johan Wolter 287
- Hedeman, Carl 317
- Hedén, Maria Sofia 375
- Hedengren, Anders 293
- Hedenius, Catharina 599
- Hedenius, Catharina Christina 281
- Hedenius, Christina 599

- Hedenius, Johan, komminister i Jakob och Johannes* 1750—1768 211, 281  
*Hedenius, Johannes, komminister i Ulrika Eleonora* 1705—1708 281, 599  
 Hedenius, Johannes, kyrkoherde i Svärdsjö 281, 599  
*Hedenius, Nicolaus (Nils) komminister i Katarina* 1712—1721 211, 281, 290, 291, 599  
 Hedenius, Nils, visitör 282  
 Hedin, Anna Lovisa 75  
*Hedin, Carl Gustaf, komminister i Hedvig Eleonora* 1786—1792 165  
 Hedin, Fredrik 165  
 Hedlund, Nils Fredrik 288  
*Hedman, Carl Samuel, komminister i Klara* 1737—1752 336  
*Hedman, Claudius, komminister i Klara* 1712—1722 335, 350  
 Hedman, Nils 336  
 Hedman, Sara Margareta 175  
 Hedrén, Agda 77  
 Hedrén, Anders 198  
 Hedrén, Johan Axel 77  
*Hedrén, Johan Jacob, kyrkoherde i Jakob och Johannes* 1810—1830 198, 199, 241  
 Hedström, Johanna Carolina 78  
 Hedvig Eleonora, drottning 185, 316, 565  
 Hedvig Sofia, hertiginna av Holstein-Gottorp 567  
 Hegardt, Johan Henrik Bernhard 275  
 von Heideken, Carl Fredrik Theodor 287  
 von Heideken, Ebba Carolina Catharina 287  
 von Heideken, Eva Helena 287  
 von Heideken, Gustaf Gotthard 287  
 von Heideken, Pehr Gustaf 287  
*von Heideken, Pehr Gustaf Fredrik, komminister i Katarina* 1866—1870 287  
 Heijke, Margareta Elisabeth 269  
 Helén, Anna-Stina 86  
 Helén, Arne Gustaf Henning 86  
 Helén, Hedvig Margareta 86  
*Helén, Henning Viktor Josua, komminister i Brännkyrka* 1925—1931, kyrkoherde i Enskede 1931—77, 85  
 Helén, Ingrid 86  
 Helén, Johan Adam 85  
 Helén, Miriam 86  
 Helena Larsdotter 488  
 Helena Mattsdotter 204, 529  
 Helena Nilsson 647  
 Helenius, Catharina 294  
 Helin, Clemens 210  
 Hellberg, Axel 142  
 Hellberg, Beata 142  
 Hellberg, Johannes 397  
 Hellborg, Hedvig Bernhardina 519  
 Helledaïj, Johan, guldsmed 32  
*Helledaïj, Johan, konsistorienotarie* 1742—1750 32  
 Helleday, Catharina Margareta 259, 433  
 Helleday, Margareta 436  
 Helleday, Wilhelm (flere) 436, 588, 589  
 Hellenius, N. N., gift Cumblæus 622  
 Hellenius, Benedictus Olai 622  
 Hellerstedt, Anna Christina 240  
 Helligren, Carolina 345  
 Helling, Emma Charlotta 198  
 Helling, Pehr Nathanael 198  
 Hellman, Anders 266  
 Hellman, Carl Christoffer 397  
 Hellman, Erik Henrik 390  
*Hellman, Johan, komminister i Jakob och Johannes* 1846—1857 216  
 Hellman, Simon 267  
 Hellman, Ulrika Eleonora 266  
 Hellström, Carl Axel 593  
 Hellström, Ebba Amalia 593  
 Hellzén, Catharina Magdalena 607  
 Hellzén, Per 607  
 Hellzén, Per Anders 354  
 Helsingius, Margareta 370  
 Helwigius, Carl Jacob 564  
 Helwigius, Charlotta Christina 563, 564  
 Helwigius, Helena 564  
 Helwigius, Jacob Friedrich 563  
 Helwigius, Jacobina Hedwig 564  
*Helwigius, Jacobus, kyrkoherde i Tyska församlingen* 1673—1677 563, 564  
 Helwigius, Johann Andreas 563  
 Helwigius, Johann Joachim 563  
 Helwigius, Maria Euphrosyna 564  
 Helwigius, Sabina Eleonora 564  
 Helwigius, Theodora Catharina 563  
 Hengher se Hingher  
 Henning, Carolina Emilia 511  
 Hennings, Frida Sofia Carolina 519  
 Hennings, Rudolf Theodor Alexander 519  
 Henricsson, Maria Elisabeth 213  
 Henricus Azariæ 493  
 Henricus Eberti 558  
 Henricus Matthiæ Alsichiensis 529  
*Henricus Michaelis, komminister i Finska församlingen* (1596)—1598 92, 104  
 Henrik Andersson 184  
 Henrik Ersson 385  
 Henrik Hansson 24  
 Henrik Simonsson 105  
 Henschen, Lars Wilhelm 611  
 Henschen, Maria Beata Catharina 611  
 Hentzig, Catharina 319  
 Hentzig, Petter 319  
 Herbst, Anna 111  
 Herbst, Erik Martin 111  
 Herjander, Anders 487  
 Herjander, Anna Maria 487  
 Herkepæus, Catharina 108  
 Herkepæus, Christoffer 108  
 Herlin, Erik 586 -  
 Herman Michelsson 367  
 Hermanni, Elsa Margareta 36  
 Hermanni, Hieronymus Emanuel 36  
 Hermansson, Elisabeth Margareta 192

Hermansson, Johan 192  
 von Hermansson, Matthias 197  
 Hermelin, Axel Adolf 457  
 Hermelin, Hedvig Elisabeth 61  
 Hermonius, Catharina 367  
 Hermonius, Christina Elisabeth 368  
 Hermonius, Henrik 368  
 Hermonius, Herman 367  
*Hermonius, Michael, komminister i Nikolai 1717—1729, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1729—1731, kyrkoherde i Maria Magdalena 1731—1749* 118, 138, 194, 367, 368, 396, 485, 501  
 Hermonius, Michael, notarie 368  
 Hernelius, Matthias 640  
 Hertzman, Anders 610, 611  
 Hertzman, Brita Knutsdotter 220  
 Hertzman, Johanna Maria 610  
*Herweghr, Daniel Henrik, kyrkoherde i Nikolai 1771—1775* 443, 445  
 Herweghr, Gustaf 443  
 Herweghr, Sara Catharina 443  
 Heunen, Johann 562  
 Heunen, Margareta 562  
 Hesselgren, Brita Elisabeth 320  
 Hesselgren, Gudmund 320  
 Hesselman, Knut Jonas Elias 330  
 Hesselman, Oscar Henrik Wilhelm 330  
 Hestschou, Brigitta 206  
 Hestschou, Brigitta Christina 206  
 Hestschou, Elisabeth 206  
*Hestschou, Lago, komminister i Jakob och Johannes 1699—1708* 109, 205, 206, 281  
 Heurlin, Enewald 207  
 Heüman, Carl August 52  
 Heüman, Daniel 52  
*Heüman, Elis Daniel, kyrkoherde i Adolf Fredrik 1897—1908* 52  
 Heüman, Ingeborg 52  
 Heüman, Ingegerd (Inga) 52  
 Heüman, Johannes 52  
 Heüman, Maria 52  
 Heüman, Nils 52  
 Hiellman, Erik Magnus 119  
 Hiellman, Hedvig 119  
 Hierta, Fredrik 593  
 Hierta, Lars 144  
 Hierta, Lars Filip 320  
 Hierzell, Carl 630  
 Hierzell, Margareta 630  
 Hilcken, Jakobina Eleonora 268  
 Hildebrand, Hilda Lovisa Christina 457  
 Hillberg, Charlotta Christina 33  
*Hillberg, Johan Reinhold, komminister i Klara 1828—1833* 356  
 Hillberg, Lars 356  
 Hillberg, Lars Henrik 356  
 Hillberg, Pehr Reinhold 356  
 Hillberg, Petrus 33  
 Hiller, Olaus 27  
 Hilleström, Anders 497  
 Hillgren, Maria Christina 489  
 Hillman, Abraham 600  
 Hillman, Bengt 188  
 Hillman, Ingial 188  
 Hilton, Gustaf Adolf 492  
 Himberg, Fredrika Rebecka 158  
 Hindrich, Eberti 422  
 Hindrich, Olsson 376  
 Hindrik Abrahamsson 340  
 Hingher, Agatha Maria 561  
 Hingher, Agnes Maria 561  
 Hingher, Anna Maria 561  
 Hingher, Christian 561  
 Hingher, Hans Georg 561  
 Hingher, Johann Christopher 561  
*Hingher, Johann Christopher, kaplan i Tyska församlingen 1637—1638, kyrkoherde i Tyska församlingen 1638—1655* 560, 579  
 Hingher, Johann Heinrich 561  
 Hinman, Ingeborg 187  
 Hiohlman, Hans Jakob 397  
 Hiort, Anna Margareta 499  
 Hiort, Christina Maria 499  
 Hiort, Margareta 268  
 Hiort, Michael 499  
 Hiort, Nicolaus 499  
*Hiort, Nicolaus Petri, komminister i Nikolai 1695—1700* 469, 499  
 Hiort, Olaus 499  
 Hircinius, Laurentius 547  
 Hircinius, Sara 547  
 Hising, Anna Elisabeth 506  
 Hising, Erica Dorothea 454  
 Hising, Erik 454  
 Hising, Hedvig 283  
 Hising, Israel 506  
 Hising, Magdalena 427, 430  
 Hiärne, Urban 193, 433, 496  
 Hjertstedt, Carl Fredrik 283  
 Hjertstedt, Christina 36  
 Hjört (Hjortvipa), Daniel 525  
 Hjorth, Anders Theodor 68  
*Hjorth, Carl Nestor, komminister i Bromma 1931—68*  
*Hjorth, Ericus Svenonis, komminister i Nikolai (1528)—1541* 459  
 Hjorth, Hans Erik Anders 68  
 Hjortsberg, Anna Maria 397  
 Hjortsberg, Catharina 396, 604  
 Hjortsberg, Elisabeth 397  
 Hjortsberg, Hedvig Catharina 396  
 Hjortsberg, Jakob 397  
*Hjortsberg, Jonas, komminister i Maria Magdalena 1735—1747* 396, 397, 604, 629  
 Hjortsberg, Kerstin 397  
 Hjortsberg, Klara 396  
 Hjortsberg, Lars 396  
 Hjortsberg, Laurentius 396  
*Hjortsberg, Magnus, kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1774—1784* 397, 629

- Hjortsberg, Samuel 397  
Hobe, Maria 254  
Hobe, Michael 254  
Hochschild, Carl 62  
Hofberg, Anna Christina 336  
Hofberg, Johan, komminister i Klara 1722—1737 336  
Hofberg, Johan, kyrkoherde i Tärna 336  
Hoff, Axel 520  
Hoff, Johan, komminister i Oscar 1937—520  
Hoff, Lars Åke 520  
Hoffer, Else 518  
Hoffrenius, Margareta 99  
Hoffstadius, Martin 494  
Hoflander, Anna Sofia 305  
Hofmannus, Nicolaus, predikant vid Barnhuset 1644—1645 620  
Hofstadius, Andreas Petri 467  
Hofström, Johanna Beata 167  
Hofström, Jonas Olsson 167  
Hohleisen, Elisabeth Sofia 571, 572  
Hohleisen, Gottfrid 571  
Holgersson, Botilda 289  
Hollander, Per 143  
Hollstedt, Johan Alfred 391  
Hollstedt, Karl Gustaf, komminister i Maria Magdalena 1939—391  
Hollsten, Jonas Elis 239  
Hollstenius, Christina 395  
Hollström, Jakob 398  
Holm, Anna Beata 646  
Holm, Anna Catharina 608  
Holm, Bengt 646  
Holm, Brita 644  
Holm, Carl 481  
Holm, Catharina (2 st.) 138  
Holm, Christina 138  
Holm, Emilia Josefina 129  
Holm, Erik, se Holmén  
Holm, Hedvig Sofia 138  
Holm, Janne Georg 65  
Holm, Johan Johansson 620  
Holm, Johannes 138  
Holm, Johannes Olofsson, konsistorienotarie 1704—1716, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1716—1728 28, 138  
Holm, Maria 55  
Holm, Moses Johansson 620  
Holm, Olof, förut Gishulterus 481  
Holm, Olof, sedermera Oliveholm 138  
Holm, Olof, skräddarmästare 138  
Holm, Petter 138  
Holm, Quintus Rurik Sten Ture 275  
Holm, Ragnar 53  
Holmberg, Agda Emilia 247  
Holmberg, Eleonora Charlotta Elisabeth 476  
Holmberg, Ellen Maria 476  
Holmberg, Ernst Carl Gustaf 476  
Holmberg, Ernst Johan, komminister i Nikolai 1892—1906 476  
Holmberg, Fredrika 239  
Holmberg, Johan 496  
Holmberg, Johan Daniel 62  
Holmberg, Johan Gustaf 476  
Holmberg, Jonas Fredrik 239  
Holmberg, Josefina Maria Mathilda 62  
Holmberg, Josefina Wilhelmina 127  
Holmberg, Maria Elisabeth 444  
Holmberg, Olof 352  
Holmblad, Christina Brigitta 384  
Holmblad, Sven 384  
Holmblom, Michael 225  
Holmbäck, Arvid Johannes, komminister i Matteus 1916—1946 408  
Holmén, Catharina 484  
Holmén, Erik, komminister i Nikolai 1686—1716 484, 485  
Holmén, Johan Petter 125  
Holmén, Ruth Jenny Sofia 125  
Holmer, Petrus, komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1715—1716, kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1716—1725 117, 118, 122, 190  
Holmgren, Carl Magnus Paulus 408  
Holmgren, Fritz Josef Daniel, kyrkoherde i Bromma 1939—67, 174  
Holmgren, Greta Elisabeth 408  
Holmgren, Josef Fredrik 67  
Holmgren, Karl Johan 129  
Holmgren, Per 67  
Holmius, N. N., gift Limnelius 350  
Holmlin, Ester Anna 149  
Holmlin, Lars August 149  
Holmqvist, Lars Fredrik 455  
Holmström, Emma Elisabeth 79  
Holmström, Gustaf Samuel 337  
Holmström, Hedvig Carolina 387  
Holst, Abraham 234  
Holst, Anna Brita 234  
Holst, Anna Margareta 234  
Holst, Carl 234  
Holst, Elisabeth 339  
Holst, Hedvig Eleonora 234  
Holst, Helena Johanna 234  
Holst, Johan 464  
Holst, Johan Fredrik 234  
Holst, Judit 234  
Holst, Lars (2 st.) 234  
Holst, Lars, komminister i Jakob och Johannes 1715—1736 233, 234, 235  
Holst, Laurentius 234  
Holst, Magdalena 234  
Holst, Marcus 234  
Holst, Petrus (Peter) 234, 235  
Holst, Petter 234  
Holst, Rebecka 234  
Holst, Sara 234  
Holst, Ulrika Eleonora 234  
Holstenius, Anna 208  
Homén, Johan Jacob 112  
Honnon, Henrik 495  
Hontherus, Anna Pedersdotter 532

Hontherus, Brita Danielsdotter 639  
 Hontherus, Daniel 639  
 Hontherus, Lars 494  
 Hoppenstedt, Emerentia Helena 157  
*Hordelius, Bartholdus Johannis, kyrkoherde i Finska församlingen 1633—1646*  
 93, 105  
 Hordelius, Brita 93  
 Horn, riksgrevinna 646  
 Horn, Catharina 235, 644  
 Horn af Björneborg, Agneta 188  
 Horn af Björneborg, Eva 282  
 Horn af Björneborg, Gustaf 561  
 Horn af Ekebyholm, Adam 647  
 Horn af Ekebyholm, Arvid 366  
 Horn af Marienborg, Gustaf 206  
 Horn af Rantzien, Ebba Catharina 603  
 Horn af Äminne, Gustaf 426  
 Horn af Äminne, Svante 426  
 Hornbein, Jacob 136  
 Hornberg, Carl Fredrik 606  
 Huldt, Sten Lennart 249  
 Hullberg, Eva Birgitta 87  
 Hullberg, Gustaf 87  
 Hullberg, Göran Ingmar 87  
 Hullberg, Ingrid Elisabeth 87  
*Hullberg, John Mauritz, komminister i Enskede 1937—1946* 87  
 Hullberg, Jon Stefan (Staffan) Olaus 87  
 Hult, Margareta 537  
 Hult, Sven 537  
 Hultén, Johan 509  
 Hultén, Johanna Carolina 509  
 Hultén, Ragnar Amandus 517  
 Hultin, Nils 481  
 Hultman, Carl 319  
 Hultman, Hans 531  
 Hultman, Johanna Lovisa 471  
 Hultstedt, Anna Maria 396, 604, 629  
 Hultstedt, Magnus 396  
 Humbla, Agneta 380  
 Humbla, Lovisa Charlotta 55  
 Humble, Jonas 480  
 Humble, Olof 227  
 Humble, Ulrika Sofia 227  
 Hunnius, Nicolaus 579  
 Husenbergius, Nora 315  
 Huss, Anna Magdalena 607  
 Huss, Carl Fredrik 607  
 Huss, Catharina Ulrika 607  
 Huss, Clas Adolf 607  
 Huss, Ebba Elisabeth 68  
 Huss, Eva Elisabeth Dorothea 607  
 Huss, Frans Fabian 607  
 Huss, Jakob Arvid 607  
*Huss, Johan, komminister i Ulrika Eleonora 1797—1805* 607  
 Huss, Johan Petter 607  
 Huss, Karl 68  
 Huss, Magnus 607  
 Huss, Martin 607  
 Huss, Oscar Otto 607  
 Hussius, Anna 202  
 Hussius, Catharina 202  
 Hussius, Jakob 202  
 Hussius, Maria 202  
 Hussius, Niclas 202  
*Hussius, Nicolaus Andreae, komminister i Jakob och Johannes 1643—1648* 202  
 Hvalström, Jakob 646  
*Hvalström, Johan Fredrik, komminister i Adolf Fredrik 1801—1809* 58  
 Hvalström, Johan Fredrik, notarie 59  
 Hvalström, Juliana Charlotta 59  
 Hvalström, Lars 59  
 Hvalström, Lars, kyrkoherde 58  
 Hvalström, Nils 646  
 Hwasser, Carl Gustaf 337  
 Hwasser, Lars Adolf 337  
 Hwiit, Cecilia 89  
 Hwiit, Elisabeth 89  
*Hwiit, Ericus Matthie, finsk predikant under Nikolai församling cirka 1563—1565* 89  
 Hwiit, Erik 89  
 Hwiit, Gabriel 89  
 Hwiit, Matthias 89  
 Hülling, stadskapten 164  
 Hülphers, Christina Catharina 340  
 Hydrén, Maria Margareta 273  
 Hyltén, Johan Andersson 312  
 Hyltén, Lars Andersson 311  
 Hysing, Margareta 622  
 Hähl, Anna Maria Augusta 458  
*Hähl, Johan Fredrik, kyrkoherde i Nikolai 1897—1918* 458  
 Hähl, Johan Isak 458  
*Håkan, komminister i Nikolai 1605—1612* 465  
 Håkan Carlsson 230  
 Hård af Segerstad, Antoinetta Lovisa 652  
 Hägerflycht, Anna Marta 295  
 Hällenstein, Anders 154  
 Hästsko, Olof 205  
 Höckert, Herman 122  
*Höckert, Märten, komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1754—1773* 122  
 Hög, Inga 191  
 Högberg, Brita Antoinetta 609  
 Högberg, Sofia Mathilda 82  
 Höglund, Sigrid Catharina 410  
*Högman, Andreas Thomæ, komminister i Ulrika Eleonora 1680—1704* 598  
 Högman, Elisabeth 598  
 Högman, Erik 598  
 Högström, Eva Christina 607  
 Högvaldius, Ericus Nicolai 469  
 Högvall, Bengt 469  
 Högvall, Catharina 469  
 Högvall, Erik 469  
*Högvall, Jonas, komminister i Nikolai 1698—1715* 469, 499  
 Högvall, Maria 469  
 Hök, Georg Reinhold 263



- Hökerstedt, Olof, kyrkoherde i Hedvig  
 Eleonora 1731—1738, kyrkoherde i  
 Katarina 1738—1746 138, 264
- Hönou, Barbara 502
- von Höpken, Carl Fredrik 33, 195
- von Höpken, Daniel Niclas 641
- Hörling, Brita Hansdotter 94
- Hörling, Johan Henrik 139
- Hörningk, Brita Hansdotter 94
- Hörstedt, Hedvig Catharina 590
- Höök, Carl Erik, komminister i Adolf  
 Fredrik 1858—1883 51, 62
- Höök, Johan 62
- Höök, Maria Christina 226
- Ideström, Gustaf 614
- Ideström, Margareta (Greta) Sofia Char-  
 lotta 614
- Idman, Nils 96
- Ignelius, Christina 235
- Ignell, Nils, komminister i Katarina  
 1845—1864 51, 182, 273, 286, 287
- Ihering, Brita 25
- Ihering, Johannes, konsistorienotarie  
 1652—1662 24, 25
- Ihering, Lars 25
- Ihering, Margareta 25
- Ihering, Roland 25
- Ihering, Sebastian, bergmästare 24
- Ihering, Sebastian, kyrkoherde i Tierp 25
- Ihering, Sebastian, kyrkoherde i Vittinge  
 377
- Iheringius se Ihering
- Ihre, Albrecht 651
- Ihre, Johan 60
- In de Betou, Johanna Lovisa 113
- Indebetou, Ellen Karin Maria 375
- Indebetou, Gustaf Daniel 375
- Indreen, Catharina 101
- Indrenius, Andreas Caroli 107
- Ingeborg Ambjörnsdotter 426
- Ingeborg Andersdotter 532
- Ingeborg Haraldsdotter 416
- Ingeborg Larsdotter 431
- Ingeborg Olofsdotter, g. m. Anders Pers-  
 son 528
- Ingeborg Olofsdotter, gift Reiel 628
- Ingerman, Nils 588
- Ingrid, gift med Claus Köksmästare 413
- Ingrid, gift med Ericus Erics Helsingius  
 309, 524
- Ingrid Andersdotter 254
- Ingrid Ersdotter 36
- Ingrid Magnusdotter 492
- Ingrid Nilsdotter 384
- Ingrid Torstensdotter 327
- Insen, Gertrud 586
- Insen, Hindrich 587
- Insulander, Margareta 444
- Insulin, Fredrika Lovisa 33
- Insulin, Nils, bonde 33
- Insulin, Nils, komminister i Alfva 33
- Insulin, Nils, konsistorienotarie  
 1777—1783 33, 445
- Insulin, Sofia Margareta 33
- Isaac Isaacsson 215
- Isaacus Erics 232
- Isaacus Laurentii 332
- Isak Nilsson 418
- Isander, Matthias 494
- Isberg, Carl Gustaf Elis 288
- Isberg, Carl Magnus, komminister i  
 Katarina 1882—1911 288
- Isberg, Elsa Jenny Catharina 288
- Isberg, Gerda Anna Christina 288
- Isberg, Ida Augusta Elisabeth 288
- Isberg, Karin Edith Maria 288
- Isberg, Marta Edith Herberta 288
- Isberg, Signe Charlotta Maria 288
- Iser, Anna Maria 435
- Iser, Carolus 435
- Iser, Elisabeth 435
- Iser, Gösta 435
- Iser, Johan 435
- Iser, Johannes Johannis 434
- Iser, Magnus Gabriel 435
- Iser, Matthias, fänrik 435
- Iser Matthias, kyrkoherde i Maria Mag-  
 dalena 1679—1682, kyrkoherde i Ni-  
 kolai 1682—1712 26, 27, 260, 364, 434,  
 435, 468, 626
- Iser, Sigrid 468
- Iserhjelm, Anna Maria 435
- Iserhjelm, Carl Olof 435
- Iserhjelm, Carolus 435
- Iserhjelm, Elias 435
- Iserhjelm, Elisabeth 435
- Iserhjelm, Gösta 435
- Iserhjelm, Johan 435
- Iserhjelm, Matthias 435
- Iserhjelm, Margareta (2 st.) 435
- Isogæus, Gunborg 317
- Isogæus, Matthias 317
- Isogæus, Sara 317
- Isogæus, Simon, kyrkoherde i Klara  
 1693—1709 317, 318, 335, 351
- Isogæus, Ulrika Eleonora 317
- Isopædius, Elias 97
- Isoz, Sofia 50
- Israel Jöransson 643
- Iverus, Christina Catharina 352
- Iverus, Erik Gustaf 352
- Iverus, Friedrich 352
- Iverus, Johan, komminister i Klara  
 1755—1770 352
- Iverus, Johan Fredrik 352
- Iverus, Johannes 352
- Iverus, Maria Magdalena 352
- Jacob, komminister i Finska församlingen  
 1598—(1601), kyrkoherde i Finska för-  
 samlingen cirka 1603 91, 92, 104
- Jacob, komminister i Finska församlingen  
 1624—1629 105

- Jacob Andreæ, komminister i Nikolai*  
 (1573)—1581 463  
 Jacob Olofsson 105  
 Jacobus Balthazari 483  
 Jaensson, Ulrika Helena 300  
*Jakob, komminister i Nikolai* 1626—1628  
 493  
 Jakob (Claesson?) 498  
 Jakob Simonsson 523  
 Jan Jansson, rusthållare 603  
 Jan Jansson, tolfman 300  
 Janse, Otto 491  
 Jansén, Hilma Christina 182  
 Jansson, Anders Petter 182  
 Jansson, Augusta Charlotta 411  
 Jansson, Jan 61  
 Jansson, Lydia Maria 304  
 Jansson, Per Henrik 304  
 Jansson, Viktor Bernhard 178  
 Janzon, Anrndt Gottlieb Albert 61  
 Janzon, Axel Theodor Gustaf 62  
 Janzon, Elisabeth Mathilda Theodolinda 62  
*Janzon, Gustaf, komminister i Adolf*  
*Fredrik* 1850—1858 61, 357  
 Janzon, Hjalmar Emanuel 62  
 Janzon, Teodolinda Ulrika Catharina 62  
 Jeansson, Theodor Wilhelm 226  
 Jennings, Hedvig Lovisa Juliana 171  
 Jerf, Per Persson 290  
 Jerler, Barbro 28  
 Jerler, Johannes 29  
 Jernberg, Elin Maria 409  
 Jernberg, Gerda Emilia 511  
 Jernberg, Jacob 604  
*Jernberg, Jacob Andreas, komminister i*  
*Ulrika Eleonora* 1775—1779 604, 605  
 Jernberg, Johan 511  
 Jernberg, Lars August 409  
 Jernfeldius, Crispinus Olai 259  
 Jesen, Margareta 98  
*Johannes Christianus, predikant i Tyska*  
*församlingen* 1573—1576 557  
*Joen, komminister i Nikolai* 1586—1587  
 463  
*Johan, komminister i Nikolai* 1592—1593  
 465, 478  
 Johan III, konung 21, 22, 88, 90, 307,  
 363, 417, 418, 419, 420, 421, 522, 556,  
 559  
 Johan Andersson 184  
 Johan Ericsson, bonde 647  
 Johan Eriksson, bryggare 513  
 Johan Eriksson, rådman 219, 316  
 Johan Jansson, bonde 488  
 Johan Jansson, torpare 490  
 Johan Johansson 467  
 Johan Johansson, gulddragare, se Holm  
 Johan Olofsson 479  
 Johan Olofsson, borgmästare i Sala 526  
 Johan Simonsson 427  
 Johanna Jansdotter 373  
 Johanna Johannesdotter 613  
 Johanna Persdotter 74  
 Johanna Svensdotter 132  
 Johanna Catharina Carlsdotter 610  
 Johannes, präst i Bergsjö 464  
 Johannes Azariæ 493  
 Johannes Henrici 95  
*Johannes Jacobi, komminister i Maria*  
*Magdalena cirka* 1599 376  
*Johannes Johannis Täbyensis, komminis-*  
*ter i Nikolai* 1580—1592, kyrkoherde  
*i Danviks och Sicklaö församling*  
 1593—(1603) 22, 462, 463, 464, 636  
 Joharines Johansson 528  
 Joharines Jonæ 620  
*Johannes Laurentii, kyrkoherde i Maria*  
*Magdalena* 1591—1608 362, 376  
 Johannes Laurentii, kyrkoherde i Säbrå  
 425  
 Johannes Marci Bullernæsius 424, 532  
 Johannes Martini 419, 420  
 Johannes Matthiæ 254, 255, 310, 619  
 Johannes Olai Medelpadus 418  
 Johannes Petri, finsk präst 105  
 Johannes Petri, kyrkoherde i Åker 332  
 Johannes Petri Roslagius 483  
*Johannes Sigfridi, kyrkoherde i Riddar-*  
*holmen* 1634—1646 527, 528  
 Johannes Torberni 478  
 Johannisson, Josefina 66  
 Johansson, Alfred 175  
 Johansson, Anders 154  
 Johansson, Anna, gift Friberg 173  
 Johansson, Anna, gift Ström 69  
 Johansson, Anna Elisabeth 76  
 Johansson, Anna Sofia 303  
 Johansson, Brigitta Christina 490  
 Johansson, Carl Axel 303  
 Johansson, Christina 408  
 Johansson, Eleonora 276  
 Johansson, Emma Josefina 86  
 Johansson, Gustaf Oscar 575  
 Johansson, Jenny Sigrid Alfrida (Frida)  
 175  
 Johansson, Johan August, handlande 76  
 Johansson, Johan August, hemmansägare  
 68  
 Johansson, Johanna Margareta 62  
 Johnsson, Anna Josefina 520  
 Jon Jonsson, bonde i Ramsjö 240  
 Jon Jonsson, bonde i Rådom 216  
 Jon Michaelsson 399  
 Jon Olai 637  
 Jonas Andersson 589  
*Jonas Birgeri, kyrkoherde i Nikolai*  
 1578—1580 419  
 Jonas i Bolumstorp 338  
 Jonas Elofsson 406  
*Jonas Erici, komminister i Klara*  
 1606—1619 331  
*Jonas (Joen) Erici, kyrkoherde i Nikolai*  
 1566—1567 417  
*Jonas Johannis, Poenitentiarius* 1587—? 22

- Jonas (Lexelius) 233, 291  
Jonas Pehrsson 620  
Jonas Petri 188  
Jonell, Carl Gustaf 609  
Jonsson, Anna Sofia 75  
Jonsson, Berta Ingrid Maria (Maja) 179  
Jonsson, Carl-Henrik Johannes 179  
Jonsson, Christina 182  
Jonsson, Dag Hjalmar 179  
Jonsson, Gunnar Reinhold 375  
Jonsson, Gustaf Albin 179  
Jonsson, Gustaf Arthur, komminister i Jakob 1932—1940, kyrkoherde i Jakob 1941—179, 181  
Jonsson, Jonas Fritiof 68  
Jonsson, Selma Lydia Maria (Maj) 68  
Josefsson, Betty Carolina 133  
Judelinus, Elias Johansson 380  
Judlinus, Johan 380  
Juhlin, Erik Magnus 143  
Julin, Carl Fredrik 252  
Julin, Christina 605  
Julin, Elna 252  
Julinus, Johannes Andreæ 585  
Julinus, Petrus Andreæ 585  
Jung, Dominicus 482  
Jung, Karin Charlotta 54  
Jung, Maria 163  
Jungblad, Bengt, komminister i Skara 144  
Jungblad, Bengt, kyrkoherde i Hédvig Eleonora 1791—1802 144  
Jungblad, Bengt Erik 144  
Jungblad, Bengt Gustaf 144  
Justina Johansdotter 310  
Jägerhorn af Spurila, Georg Henrik 168  
Jöns, bonde 283  
Jöns, finsk predikant under Nikolai församling cirka 1573 90  
Jöns, kallad Lille Jöns 416  
Jöns Jacobi, kyrkoherde i Riddarholmen (1599)—1607 523  
Jöns Jonsson 36  
Jöns Jönsson 533  
Jöns Månsson 185  
Jöns Nilsson, bonde 49  
Jöns Nilsson, rusthållare 650  
Jöran, pastorsadjunkt 544  
Jöran Ericsson 451  
Jöran Johansson 528  
Jören Stakemakare 425  
Källman, Catharina 224  
Kaiser, Florentina Eva Dorothea 574  
Kaiser, Friedrich Wilhelm Johannes 574  
Kaiser, Johann Paul, kyrkoherde i Tyska församlingen 1884—1890 574  
Kaiser, Maria Christina Astrid 574  
Kajsa Pettersdotter 406  
Kallerman, Maria 29  
Kalling, Christina Margareta Eleonora, född Posse 271  
Kalmborg, Ulrika Wilhelmina 385  
Kalmér, Valdemar Natanael 80  
Kalsenius, Andreas, kyrkoherde i Nikolai 1731—1735 194, 439  
Kalsenius, Olaus 431, 439  
Karckman, Anna 333  
Karckman, Henrik 311, 333  
Karckman, Maria Catharina 311  
Karell, Anders Gustaf 83  
Karell, Sigrid Birgit Maria 83  
Karin, g. m. Christopher, kyrkoherde i Alunda 310  
Karin, g. m. Jacob, komminister i Finska församlingen 105  
Karin, g. m. Jonas i Bolumstorp 338  
Karin, gift Opsopæus 309  
Karin, g. m. Per smed 462  
Karin Andersdotter, g. m. Mårten Olofsson 225  
Karin Andersdotter, g. m. Olof Mattsson 416  
Karin Asmundsdotter 258  
Karin Bengtsdotter 598  
Karin Eriksdotter, gift Franck 231  
Karin Eriksdotter, g. m. Lars Jonsson 365  
Karin Eriksdotter, g. m. Olaus Magni 638  
Karin Eriksdotter, g. m. Petrus Matthia, komminister i Riddarholmen 544  
Karin Gregersdotter 418  
Karin Johansdotter 528  
Karin Jonsdotter 399  
Karin Larsdotter 639  
Karin Ludvigsdotter 529  
Karin Olofsdotter 418  
Karin Olsdotter 239  
Karin Pedersdotter 420  
Karin Persdotter 54  
Karin Simonsdotter 424  
Karin Thomasdotter 154  
Karlgen, Anna Nathalia 179  
Karlgen, Anton, komminister i Nikolai 1911—1918 492  
Karlgen, Anton Nils Richard 492  
Karlgen, Ingrid Esther Catharina 492  
Karlgen, Johannes 179  
Karlgen, Karl Anton 492  
Karsten, Sara Andersdotter 230  
Karth, N. N., hustru 463  
Kayser, Marie Louise 360  
Kegen, Gisle Jakobsen 418  
Kellin, Martina Elisabeth 60  
Kellin, Per 60  
Kellingius, Hans 467  
Kellingius, Johannes Petri, komminister i Nikolai 1645—1679 466, 467  
Kellingius, Margareta 467  
Kellingius, Matthias 467  
Kellingius, Petrus 467  
Kellingius, Sven 467  
Kellman, Johan 587  
Kempe, Andreas Magni 92  
Kempe, Barbro 110  
Kempe, Daniel Johannis 236  
Kempe, Elias 402

- Kempe, Jacobus Simonis, komminister i Finska församlingen 1648—1650 106*
- Kempe, Johan 311
- Kempe, Johan Carl Christopher 325
- Kempe, Johannes 92
- Kempe, Mathilda Euphrosyne 402
- Kenicius, Margareta 426, 429, 431
- Kenicius, Petrus 426, 462
- Kernell, Anna Catharina 356
- Kerstin Andersdotter 258
- Kerstin Engelbrechtsdotter 23
- Kerstin Eriksdotter 204
- Kerstin Hansdotter 479
- Kerstin Johansdotter 546
- Kerstin Jonsdotter 545
- Kerstin Jönsdotter 367
- Kerstin Larsdotter, g. m. Amundus Beronis 636
- Kerstin Larsdotter, g. m. Anders Ersson 156
- Kerstin Larsdotter, g. m. Jonas Andersson 589
- Kerstin Olofsdotter 343
- Kerstin Olsdotter 39
- Kerstin Samuelsdotter 204
- Ketarenius, Anna 93
- Ketarenius, Ericus Pauli, komminister i Finska församlingen 1645—1648, kyrkoherde i Finska församlingen 1648—1661 93, 106*
- Ketarenius, Erik 93
- Ketarenius, Lisabet 93
- Ketarenius, Margeta 93
- Ketarenius, Margreta 93
- Keuler, Michael, kyrkoherde i Tyska församlingen 1577—1595 558*
- Keyser, Johanna Ulrika Charlotta 63
- Keyser, Lovisa Dorothea 49
- Kiellin, Carl, komminister i Maria Magdalena 1712—1728 380, 381, 382, 625, 626*
- Kiellin, Carl, kommissionssekreterare 381
- Kiellin, Carl 381
- Kiellin, Catharina Elisabeth 381, 382
- Kiellin, Christina 381
- Kiellin, Lars 381
- Kiellin, Sara Magdalena 381
- Kiellinus, Laurentius Brynolphi 380, 482, 625
- Kiellman, Olof 229
- Kiellman-Göranson, Axel Orion Emanuel, komminister i Nikolai 1889—1910 229, 491*
- Kiellman Göransson, Julia Hermione Maria 229
- Kiellman Göranson, Julius Axel, komminister i Jakob och Johannes 1858—1862 229, 491*
- Kiellman Göranson, Viola Charlotta Maria 229
- Kiervin, Lovisa Charlotta 242
- Kihlgren, Anders 161
- Kihlgren, Jonathan, komminister i Hedvig Eleonora 1913—1925 161, 162*
- Kihlman, Lars Fredrik 383
- Kihlstedt, Astrid Nina Lucie 615
- Kihlstedt, Berit Sofia Lucie 615
- Kihlstedt, Björn Gustaf Torgny 615
- Kihlstedt, Bo Gustaf Viking 615
- Kihlstedt, Gustaf, komminister i Ulrika Eleonora 1928— 614*
- Kihlstedt, Katarina Sofia Lucie 615
- Kihlstedt, Lars Adolf 165
- Kihlstedt, Ulf Gustaf Theodor 615
- Kijk, Catharina 115
- Kijk, Hans Henrik 115
- Kindahl, Magnus 350
- Kindberg, Christina 211
- Kindberg, Maria Helena 389
- Kindgren, Johan 651
- Kindlundh, Klara Nicolina 126, 251
- Kipdlundh, Nils Gustaf 126
- Kinmarck, Johannes 294
- Kinmarck, Lars 294
- Kinmarck, Maria 294
- Kinmarck, Sven, komminister i Katarina 1727—1736 294, 295*
- Kinnimundt, Gunborg 317
- Kirstin, g. m. Matthias Hwiit 89
- Kirstin Paulsdotter 203
- Kirstin Svendsdotter 232
- Kittan, Anna Elise 574
- Kittan, Elisabeth 574
- Kittan, Frida Charlotta 574
- Kittan, Rudolph Alexander, kyrkoherde i Tyska församlingen 1876—1883 573, 574*
- Kittan, Rudolph Friedrich 574
- Kiällin, Samuel, kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1711—1721 380, 381, 625, 626*
- Kiöpke, Paul 587
- Kiörning, Anna Margareta 192
- Kiörning, Brita 34
- Kiörning, Carl Gustaf 192
- Kiörning, Georg 192
- Kiörning, Göran 191
- Kiörning, Inga Elisabeth 192
- Kiörning, Johan Matthias 192
- Kiörning, Johannes 192
- Kiörning, Olof, komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1732—1739, kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1739—1744, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1744—1746 119, 122, 191, 192*
- Kiörning, Olof 192
- Kjellman, Catharina Elisabeth 34
- Kjellman, Erik 34
- Kjellson, Maria Christina 650
- Kjellstedt, Christina Catharina 552
- Kjersti Andersdotter 63
- von Kjörning, Carl Gustaf 192
- von Kjörning, Georg 192

- von Kjørning, Inga Elisabeth 192  
 von Kjørning, Johan Matthias 192  
 von Kjørning, Johannes 192  
 von Kjørning, Olof 192  
 Klefbeck, Carl Oscar 553  
*Klefbeck, Ernst Alarik, komminister i Katarina 1913—1917, kyrkoherde i Sofia 1917—1938 288, 553, 554*  
 Klerck, Alexander 93  
 Klingckowström, Ture Leonard 343  
 Klingenstierna, Anna 531  
 Klingenstierna, Beata 531  
 Klingenstierna, Casten 531  
 Klingenstierna, Ebba 531  
 Klingenstierna, Elisabeth Christina 531  
 Klingenstierna, Zacharias, biskop 530  
 Klingenstierna, Zacharias, major 531  
 Klingius, Anna 531  
 Klingius, Beata 531  
 Klingius, Casten 531  
 Klingius, Ebba 531  
 Klingius, Elisabeth Christina 531  
*Klingius, Zacharias, kyrkoherde i Rid-darholmen 1661—1665 530, 531*  
 Klingius, Zacharias 531  
 Klint, Anna Magdalena 502  
 Klint, Erik 502, 550, 591  
 Klint, Maria Margareta 550, 590  
 Klintberg, Selma 304  
 Klosterlasse se Laurentius Nicolaus Norvegus  
 Klumbock se Glömboch  
 Klöfverblad, Helena 186  
 Kniper, Maria 114  
 Knuppert, dansk undersäte 306  
 Koçi, Rudolf Richard 247  
 Kock, Anna 309  
 Kock, Christina Albertina 612  
 Kofall, Jöran 255  
 Kohlbeckius, Hebbila Apollonia 293, 369, 602  
 Kohlbeckius, Jonas 293, 369  
 Kohlbeckius, Margareta 368  
 Kolthoff, Eleonora 629  
 Kolthoff, Henrik 191  
 Kolthoff, Herman 629  
 Kolthoff, Johanna 191  
 Korbelius, Catharina 495  
 Korbelius, Elisabeth 495  
 Korbelius, Ingeborg 495  
*Korbelius, Jonas Olai, komminister i Nikolai 1660—1673 494, 495*  
 Korbelius, Maria 495  
 Korbelius, Olaus 495  
 Korn, Cornelia Christina 550  
 Korne, Anna Persdotter 587, 600  
 Korne, Margareta 393, 394  
 von Kothen, Juliana 534  
 Krache se Kråke  
 von Krämer, Johanna Mathilda 275  
 Kraft, Catharina 334  
 Kragg, Catharina 152  
 Kragg, Petter Friedrich 152  
 Krahn, Christina Regina 590  
 Kranck, Alexander 110  
 Kranck, Catharina 111  
 Kranck, Christina 111  
 Kranck, Elias 111  
 Kranck, Elisabeth 111  
 Kranck, Gabriel 111  
 Kranck, Johanna 111  
*Kranck, Johannes, komminister i Finska församlingen 1730—1734 110, 111, 235*  
 Kranck, Johannes, kyrkoherde i Kuusa-mo 111  
 Kranck, Magdalena 111  
 Kranck, Margareta 111  
 Kranck, Maria 111  
 Krantz, Anna Dorothea 570  
*Krause, Carl Fredrik, komminister i Maria Magdalena 1769—1784 399*  
 Krause, Johan Fredrik 399  
 Krause, Margareta 562  
 Kreij, Elsa 604  
 Krell, Paul 137  
 Kremmer, Johanne Emilie Auguste Theodore 404  
 Krijik, Gustaf 206  
 Krijik, Thomas Hansson 206  
 Krogius, Maria Charlotta 101  
 Krogius, Paul 101  
 Krogius, Sofia Ulrika 101  
 Krok, Margareta 450  
 Krok, Catharina 185  
 Krokus, Nils 527  
 Kroll, Elisabeth 577  
 Kroll, Martin 577  
 Krook, Albert 596  
 Krook, Frans Otto 360  
 Krook, Hans Olof 643  
 Krook, Maria 114  
*Krook, Oscar, komminister i Sofia 1926—1927, komminister i Nikolai 1932—1937, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1937—477, 555, 596, 597*  
 Krook, Tekla Lovisa Dorothea 360  
 Kruse, Nils 625  
 von Krusenstierna, Nina Magdalena Dorothea 615  
 Krüger, Anna Dorothea 120  
 Krüger, Johan Christian 226  
 Krüger, T. 117  
*Krügerson, Ulric, komminister i Jakob och Johannes 1815—1823 226*  
*Kråke, Olaus Petri, komminister i Maria Magdalena 1666—1683 236, 376, 377, 378*  
 Kråke, Petrus Olai 377  
 Kröger Hansson, Hans 138  
 Kuhlau, Charlotta Amalia 550  
 Kuhlau, Conrad Casper 550  
 Kumbläus, Anna Catharina 398  
 Kumbläus, Elisabeth 397  
 Kumbläus, Johannes 397

- Kumbläus, Johannes, komminister i Maria Magdalena 1747—1750 397*  
 Kumbläus, Johannes Caroli 397  
 Kumbläus, Philip Jacob 398  
 Kumlin, Maria Elisabeth 225  
 Kumlin, Mathias 343  
 Kurck, Knut 535  
 Küsel, Christina Helena 383  
 Küsel, Claes Fredrik 383  
 Küsel, Elisabeth 383  
 Kyhlberg, Anna Greta 83  
 Kyhlberg, Bengt Gustaf Ola 83  
*Kyhlberg, Gustav, komminister i Engelbrekt 1925—1945 83, 84*  
 Kyhlberg, Ola 83  
 Kyhler, Sigrd Märta Birgitta 83  
 Kylander, Daniel Jonæ 314  
 Kyronius, Catharina Charlotta 33, 444  
 Kyronius, Charlotta 591  
 Kyronius, Nils 444  
 Kähre, Lars 469  
*Källander, Anders Josef, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1910—1933 148*  
 Källander, Erik Efraim 149  
 Källander, Erik Josef 149  
 Källander, Ester Helfrid Gabriella (Ella) 149  
 Källander, Harald Josef 149  
 Källander, Ingrid Miriam 149  
 Källander, Josef Gunnar 149  
 Köhler, Christian Adolf 154  
 von Köhler, Axel Johan 60  
*Kökemester, Joannes Nicolai, kyrkoherde i Nikolai 1529—1539 413, 460*  
 König, Hedvig Eleonora 296  
 König, Henrik 582  
 König, Maria Eleonora 582  
 von Königsmark, Beata Elisabeth 221  
 Köpken, Caspar 464  
 Körning, Ingeborg Haraldsdotter 416  
 Körning, Ragnhild Haraldsdotter 416  
*Köster, Johan Henric, komminister i Jakob och Johannes 1787—1801 213*  
 Köster, Zacharias 213  
 Lado, Catharina 599  
 Lado, Christina 599  
 Lado, Johan 599  
 Læstadius, Agatha 501  
 Lagerberg, Adam Otto 382  
 Lagerberg, Anna Thurinna 80  
 Lagerberg, Otttiliana, född Vellingk 647  
 Lagerberg, Otto 80  
 Lagerbielke, Gustaf Adolf 229  
 Lagerbielke, Sofia Brita 229  
 Lagercrantz, Anna Henrietta 243  
 Lagercrantz, Carl Jakob 243  
 Lagerheim, Elias 41  
 Lagerholm, fänrik 580  
 Lagerholm, Anders 137  
 Lagerkranz, Anna Britta 76  
 Lagerkranz, Gertrud Hilda Elisabeth 76  
*Lagerkranz, Johan (John), komminister i Brännkyrka 1919—1945 75, 76*  
 Lagerkranz, Johan Ludvig 75  
 Lagerkranz, John Gunnar Hilding 76  
 Lagerkranz, Stig Axel Ludvig 76  
 Lagerlöf, Catharina 451  
 Lagersköld, Lars 426  
 Lagerström, Anna 148  
*Lagerström, Carl Robert, komminister i Katarina 1870—1881, komminister i Jakob och Johannes 1881—1896 244, 288*  
 Lagerström, Gustaf Emil 148  
 Lagerström, Gustaf Fredrik 147  
*Lagerström, Gustaf Oskar, komminister i Hedvig Eleonora 1883—1888, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1888—1908 147, 148, 171*  
 Lagerström, Ingrid 148  
 Lagerström, Karin 148  
 Lagerström, Märta 148  
 Lagerström, Signe Mathilda Elisabeth 148  
 Lagerström, Sigrd 148  
 Lagerström, Torsten Erik 148  
 Lagervall, Carl 385  
 Lagervall, Carolina Christina 385  
 Lagervall, Carolina Dorothea 216  
 Lagervall, Gabriel 216  
 Lagoun, Catharina 266  
*Lagström, Martin, komminister i Jakob och Johannes 1797—1805 225*  
 Lagus, Catharina 110  
 Lagus, Gabriel 110  
 Lagus, Isaac, kaplan i Lappajärvi 270  
*Lagus, Isaac, kyrkoherde i Finska församlingen 1807—1811, kyrkoherde i Katarina 1811 101, 270, 271*  
 Lahng, Herman 238  
 Lamberg, Christiana Margareta 450  
 Lamberg, Erik 320, 450  
 Lamberg, Sofia 326  
 Lambert, Brita 31  
 Lampa, Jakob 381  
 Lampa, Petrus 496  
 Lampa, Sara Ulrika 381  
 Landahl, Adolfina Elisabeth 85  
 Lander, Anna Elisabeth 540  
 Landin, Anna Estrid Elvira 133  
 Landin, Johan Fredrik 133  
 Landquist, Axel Daniel 276  
*Landquist, Carl Axel Emil, kyrkoherde i Katarina 1881—1930 130, 275*  
 Landquist, David 276  
 Landquist, Ellen Maria 276  
 Landquist, Hanna 276  
 Landquist, John 276  
 Landquist, Justus 265  
 Landquist, Nils Henrik 276  
 Lång se Lång  
 Lange, Anna Dorothea 454  
*Lange, Bengt, komminister i Finska församlingen 1800—1823 114, 115*

- Lange, Carl Gustaf 114  
 Lange, Maria Sofia 154  
 Lange, Nils Benjamin 154  
 Langelius, Samuel 188  
*Langerben, Michael Christierni, predikant i Hospitalet (1533)—1548* 460, 635  
 Langoehr, Marie Christine 574  
*Laroque, Joseph, komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1696—1712* 121  
 Lars, bonde 630  
*Lars, kaplan i Hospitalet cirka 1552* 636  
*Lars, komminister i Nikolai (1533)—(1540)* 460  
 Lars Abrahamsson 309  
 Lars Bengtsson 30  
 Lars Jonsson, kamrerare 185  
 Lars Jonsson, rådmän i Hudiksvall 365  
 Lars Svensson 426  
 Larsson, Anna Maria 250  
 Larsson, Bengt 596  
 Larsson, Bertha Martina Lovisa 179  
 Larsson, Carl 596  
 Larsson, Carl Jakob 595  
*Larsson, Carl Wilhelm, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1906—1937* 595  
 Larsson, Erik 161  
 Larsson, Frida 596  
 Larsson, Helga Elisabeth 596  
 Larsson, Lars Johan 408  
 Larsson, Magdalena 596  
 Larsson, Maria 596  
 Larsson, Märta Helena 596  
 Larsson, Oscar 62  
 Larsson, Sofia Anna 596  
 Lasse Jönsson 105  
 Lauræus, Josef 254  
 Laurelius, Catharina 426  
 Laurelius, Lars 426  
 Laurelius, Margareta 426, 429, 430  
*Laurelius, Olaus, kyrkoherde i Nikolai 1640—1648* 426, 427, 429, 431  
 Laurelius, Petrus 426  
 Laurelius, Sven 498  
*Laurell, Emanuel, komminister i Johannes 1909—1921* 248  
 Laurell, Emanuel, kyrkoherde i Sillerud 248  
 Laurentius, Lars 456  
 Laurentius, Sofia Margareta Charlotta 456  
 Laurentius Andreae 413  
 Laurentius Azariæ 493  
*Laurentius Erici Forserus, kyrkoherde i Nikolai 1581—1585* 419, 420  
 Laurentius Joannis Hidingius 530  
 Laurentius Joannis Bothniensis 493  
*Laurentius Jonæ, komminister i Maria Magdalena (1627)—1652, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1653—1655* 376, 638  
 Laurentius Jonæ Gestricius 526  
 Laurentius Nicolai Norvegus 420, 521  
*Laurentius Olai Gestricius, kyrkoherde i Nikolai 1562—1565* 416  
 Laurentius Olai 376  
 Laurentius Petri Ferneboensis 498  
 Laurentius Petri Gothus 23, 420  
 Laurentius Petri Nericus 415  
 Laurin, Gustaf (Gösta) Leonard 573  
 Lavin, Abraham 647  
 Lavin, Carl Joseph 647  
 Lavin, Christina Catharina 647  
 Lavin, Isac 647  
 Lavin, Johan Joseph 647  
*Lavin, Joseph, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1768—1780* 646  
 Leffler, Sara 350  
 Lehnberg, Amalia Charlotta Sofia 197  
 Lehnberg, Carl Magnus 196  
 Lehnberg, Gustaf Adolf 197  
 Lehnberg, Gustafva Anna Sofia 196  
*Lehnberg, Magnus, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1790—1802, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1802—1806* 196, 197, 592  
 Lehnberg, Nils Ulrik 197  
 Lehnberg, Olof 196  
 af Lehnberg, Carl Magnus 196  
 Leibnitz, Anna Catharina 580  
 Leibnitz, Anna Charlotta 580  
 Leibnitz, Catharina Felicitas 580  
*Leibnitz, Johann Jacob, andre pastor i Tyska församlingen 1696—1705* 567, 579, 580, 581  
 Leijel, Catharina 138  
 Leijonhufvud, B. änkefru 545  
 Leijonhufvud, Carl Leonard 282  
 Leijonmarck, Sven 107, 380  
 Leijonstedt, Anders 641  
 Lekberg, Emma Olivia (Olly) 82  
 Lekberg, Gustaf 82  
 Lemmens, Peter 560  
 Lemoine, Christina 336  
 Lemoine, Elisabeth 439  
 Lemoine, Isaac 439  
 Lemon, Margareta Johansdotter 559  
 Lemström, Carl Gustaf 112  
 Lena Petersdotter 650  
 Lenæus, Anna 379  
 Lenæus, Anna Margareta 379  
 Lenæus, Augustin 379  
 Lenæus, Canutus 379  
 Lenæus, Catharina 279  
 Lenæus, Christina 379  
 Lenæus, Gustaf 379  
 Lenæus, Johan 379  
 Lenæus, Knut 379  
 Lenæus, Magdalena 379  
 Lenæus, Margareta 483  
*Lenæus, Nicolaus, komminister i Maria Magdalena 1690—1697* 379  
*Lenander, Augustin, komminister i Nikolai 1675—1676* 483

- Lenander, Johan 483  
 Lenander, Knut 622  
 Lennerfelt, Olov Vilhelm 346  
 Lennéus, Bengt, *komminister i Jakob och Johannes 1815—1823* 214  
 Lennéus, Gustaf 214  
 Lenström, Emma Christina 132  
 Leopold, Carl 181  
 Leopold, Carl Anders, *komminister i Jakob och Johannes 1870—1907, komminister i Jakob 1907—1908* 181, 182, 230  
 Leopold, Sigfrid 261  
 Leuchovius, Benedictus Petri, *kyrkoherde i Nikolai 1621—1623* 424, 425  
 Leuchovius, Britta 425  
 Leuchovius, Erik 310  
 Leuchovius, Margareta 425  
 Leufstadius, Agneta 333  
 Leufstadius, Anna 264  
 Leufstadius, Catharina, gift Enander 207  
 Leufstadius, Catharina, gift Sandel 482  
 Leufstadius, Ivar, *komminister i Klara 1670—1680* 333, 482  
 Leufstadius, Magnus, kyrkoherde i Hällnäs 25  
 Leufstadius, Magnus, kyrkoherde i Österlöfsta 333, 482  
 Lewégren, Anders, *komminister i Hedvig Eleonora 1893—1911* 160, 161  
 Lewégren, Henrik 161  
 Lewégren, Naima Louise 161  
 Lewégren, Ruth Amalia 161  
 Lewégren, Signe Amalia 161  
 Lewenhaupt, Claes Casimir 372  
 Lewenhaupt, Gustaf 548  
 Leverin, Elisabeth Ulrika 61  
 Levin, Anders 209  
 Levin, Anna Lovisa Ulrika 388  
 Levin, Arvid Michael 388  
 Levin, Astley 388  
 Levin, Bengt Fabian 505  
 Levin, Carl Axel 388  
 Levin, Carl Elias 388  
 Levin, Carl Herman, *komminister i Maria Magdalena 1857—1872* 388  
 Levin, Elisabeth Maria 388  
 Levin, Elma Charlotta Magdalena 389  
 Levin, Eva Charlotta 389  
 Levin, Herman Olof 388  
 Levin, Ludvig 388  
 Levin, Maria Charlotta Evangelina 388  
 Levin, Maria Lovisa Wilhelmina 388  
 Levin, Per Stefan 389  
 Lewin, Lars 193  
 Lexelius, Anna Maria 292  
 Lexelius, Catharina 292  
 Lexelius, Elisabeth 292  
 Lexelius, Johan 292  
 Lexelius, Johanna 292  
 Lexelius, Johannes Jonæ, *komminister i Katarina, 1712—1725* 233, 291, 292, 293  
 Lexelius, Jonas, juvelerare 233  
 Lexelius, Jonas, student 292  
 Lexelius, Magdalena 292  
 Lexelius, Margareta 233  
 Lexelius, Olaus Jonæ, *komminister i Jakob och Johannes 1701—1709* 233, 291  
 Lexelius, Olof 233  
 Lexelius, Olof, hospitalsstyrelseman 292  
 Lexelius, Stefan 233  
 Lidberg, Elisabeth Margareta 450  
 Lidbäck, Andreas Jonæ, *komminister i Katarina 1722—1733* 281, 282, 290, 291  
 Lidius, Ericus Danielis 424  
 Lidner, Johan 643  
 Lidström, Carolina Haldina 287  
 Lieberkühn, Amalia Emerentia 582  
 Liedner, Ulrika 343  
 Liedner, Wilhelm 335  
 von Liewen, Hans Henrik 629, 647  
 Lignell, Eleonora Helena (Helen) 251  
 Lignell, Elsa Birgitta 251  
 Lignell, Erik, *komminister i Johannes 1909—1940* 250  
 Lignell, Karin Elisabeth 251  
 Lignell, Nicolaus 250  
 Lignell, Olof Erik Håkan 251  
 Lignell, Rakel 251  
 Lignipæus, Mathias 96  
 Lilja, Georg Olofsson 524  
 Liljeblad, Bengt 83  
 Liljeblad, Elsa Agnes Petronella 83  
 Liljeblad, Per Tor Magnus 275  
 Liljecrantz, Johan 400  
 Liljedahl, Carl Nils 272  
 Liljekrantz, Nils 459  
 Liljekrantz, Rut Elisabeth 459  
 Liljequist, Anna Sofia 174  
 Liljeström, Johan Petter 356  
 Liljeström, Sofia Elisabeth 356  
 Lille, Henrik 585  
 Lille Joen Pedersson 585  
 Lille, Jonas 585  
 Lille, Jonas Jonæ, *kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1672—1684* 585, 586  
 Lille, Kerstin 585  
 Lille, Lars Axel 229  
 Lille, Per 585  
 Lillieflycht, Gabriel 428  
 Lillienberg, Johan Georg 120  
 Lilljekvist, Johan Fredrik 457  
 Lilljenwalldh, Carl Christian, *kyrkoherde i Maria Magdalena 1808—1845* 371, 372  
 Lilljenwalldh, Tuved Christian 371  
 Lilliesvärd, Maria Elisabeth, född Rosir 215  
 Linnelius, Brigitta 350  
 Linnelius, Erik 350  
 Linnelius, Margareta 113  
 Linnell, Magnus 211  
 Lincke, Joannes, *kaplan i Tyska församlingen 1631—1633* 560, 577, 578



- Lind, Brita Christina 402  
 Lind, Carolina 475  
 Lind, Elisabeth, gift Chöler 398  
 Lind, Elisabeth, gift Planer 235  
 Lind, Hedvig Eleonora 36  
 Lind, Margareta 381  
 Lind, Michael 36  
 Lind, Petter 293  
 Lindberg, Agata Ulrika 180  
*Lindberg, Anders, konsistorienotarie*  
 1848—1872 41  
 Lindberg, Astrid Elisabeth 133  
 Lindberg, Augusta Charlotta 288  
 Lindberg, Bengt Carl 132  
 Lindberg, Carl Johan 132  
 Lindberg, Carl Ludvig 171  
 Lindberg, Catharina 383  
 Lindberg, Edla Johanna Elisabeth 171  
 Lindberg, Gustafva Aurora 409  
 Lindberg, Hedvig Maria Charlotta 86  
 Lindberg, Hilma Charlotta 458  
 Lindberg, Johannes, fil. lic. 132  
*Lindberg, Johannes, komminister i Ulrika*  
*Eleonora 1920—1924, komminister i*  
*S:t Göran 1925—1940 132, 615*  
 Lindberg, Margareta Catharina 211  
 Lindberg, Maria, hushållerska 41  
 Lindberg, Maria, gift Almqvist 386  
 Lindberg, Michael 211  
 Lindberg, Siri Hanna Maria 133  
 Lindberg, Stig Erik 133  
 Lindblad, Fredrika Sofia 491  
 Lindbom, Maria Sofia 229  
 Lindbom, Matthias 384  
 Lindbom, Olof 340  
 Lindbom, Christina Maria 340  
 Lindborg, Anders 381  
 Lindeberg, Agneta 380  
 Lindeberg, Anna Maria 280, 380  
 Lindeberg, Bo Erik 404  
 Lindeberg, Elias 380  
 Lindeberg, Engelborg 380  
 Lindeberg, Erik Gustaf 404  
*Lindeberg, Erik Valdemar, komminister i*  
*Maria Magdalena 1913—1922 404*  
 Lindeberg, Helena 380  
 Lindeberg, Hugo Fredrik 404  
 Lindeberg, Inga Elisabeth (Inga-Lisa)  
 Hilda Wilhelmina 404  
*Lindeberg, Johan, komminister i Maria*  
*Magdalena 1697—1710 280, 380*  
 Lindeberg, Johan 380  
 Lindeberg, Johanna 380  
 Lindeberg, Sten Erik 404  
 Lindeberg, Stina Maria Mathilda 404  
 Lindeblad, Daniel 533  
 Lindelius, Daniel 533  
 Lindelius, Johan 206  
 Lindelius, Johannes 533  
 Lindelius, Sofia Catharina 206  
 Lindeman, Brita Helena 272  
 Lindeman, Jonas 607  
 Linderforss, Johanna Christina 284  
 Linderholm, Brita Catharina 271  
 Linderoth, Eva Mary Margareta 477  
 Linderoth, Oskar Johan 477  
 Lindevall, Ida Wilhelmina 391  
 Lindgren, Aina Margareta 81  
 Lindgren, Catharina 238  
*Lindgren, Erik Mauritz, komminister i*  
*Maria Magdalena 1872—1879 389*  
 Lindgren, Helena 127  
*Lindgren, Johannes, komminister i Gustaf*  
*Vasa 1918—1925, kyrkoherde i Engel-*  
*brekt 1925— 81*  
 Lindgren, Johannes Gunnar 81  
 Lindgren, Lars Petter 389  
 Lindgren, Magda Lilly Maria 81  
 Lindgren, Magnus 603  
 Lindgren, Sture Adolf 81  
*Lindh, August, komminister i Engelbrekt*  
*1918—1945 82, 83*  
 Lindh, Axel Alfred Alrik 82  
 Lindhagen, Ebba Agnes Thurinna 80  
 Lindhagen, Ellen Hilda Maria 80  
 Lindhagen, Ester Hilda Elisabeth 80  
 Lindhagen, Fredrik Israel 80  
 Lindhagen, Lars Otto Fredrik 80  
*Lindhagen, Lars Teodor, kyrkoherde i*  
*Engelbrekt 1914—1923 80*  
 Lindhagen, Teodor Immanuel 80  
 Lindhé, Knut 374  
 Lindhielm, Axel 100  
 Lindhielm, Hedvig Eleonora 100  
 Lindholm, Hjalmar Gabriel 52  
 Lindholm, Johan August 241  
 Lindholm, Johan Erik 238  
 Lindhult, Carl Fredrik Oriel 649  
 Lindhult, Claes Robert 649  
*Lindhult, Daniel Eric, kyrkoherde i Dan-*  
*viks och Sicklaö församling 1816—1824*  
 648, 649  
 Lindhult, Daniel Wilhelm 648  
 Lindhult, Emilia Maria Christina 649  
 Lindhult, Emma Augusta Wilhelmina 649  
 Lindhult, Emma Aurora Amelia 649  
 Lindhult, Erik Immanuel 649  
 Lindhult, Hans 648  
 Lindhult, Hans August 648  
 Lindhult, Henriette Julia Mathilda 649  
 Lindhult, Henrik Georg 649  
 Lindhult, Michael Theodor 649  
 Lindhult, Oscar Axel Fritiof 649  
*Lindlöf, Johan, komminister i Jakob och*  
*Johannes 1779—1784 224*  
 Lindlöf, Lars Svensson 224  
 Lindman, Johan Gustaf 510  
 Lindmark, Gustaf Fredrik 286  
 Lindmark, Sigrid Florentina 286  
 Lindquist, Olof 603  
 Lindqvist, Ulrika Regina 610  
 Lindskog, Bo Svante 74  
 Lindskog, Claes Folke 74  
 Lindskog, Claes Svante 73

Lindskog, David 394  
 Lindskog, Hans Gunnar 74  
*Lindskog, Hans Jonas (John), kyrkoherde i Brännkyrka 1915—1940 73*  
 Lindskog, Rolf Jonas 74  
 Lindstam, Anna Stina 75  
 Lindstam, Erik Gunnar Sigfrid 75  
*Lindstam, Nils August, komminister i Brännkyrka 1915—1918 75*  
 Lindstam, Nils-Gustaf 75  
 Lindstedt, Hans 566  
 Lindstén, Anna Ottilia 146  
 Lindstén, Clara Maria 147  
 Lindstén, Hilda Theresia 147  
 Lindstén, Julia Johanna 146  
*Lindstén, Per, komminister i Hedvig Eleonora 1838—1853, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1853—1881 146, 169*  
*Lindstrand, Axel Fredrik, utnämnd komminister i Maria Magdalena 1879 389*  
 Lindstrand, Johan Peter 389  
 Lindstrand, Mathilda Margareta 391  
 Lindström, Agnes Benedicta 520  
 Lindström, Anna Sofia 486, 652  
 Lindström, Carl August, grosshandlare 127  
 Lindström, Carl August, kyrkoherde i Bollnäs 285  
 Lindström, Emilia Charlotta 285  
 Lindström, Eric Magnus 35  
 Lindström, Fredrik Alfred 285  
 Lindström, Fredrika Amalia 285  
 Lindström, Fredrika Carolina 217  
*Lindström, Gabriel, komminister i Katarina 1822—1826 284, 285*  
 Lindström, Greta Carolina 127  
 Lindström, Johan 486  
 Lindström, Johan Gabriel 284  
 Lindström, Johan Herman 285  
*Lindström, Lars, komminister i Nikolai 1777—1797 486, 487, 652*  
 Lindström, Maria Charlotta 486  
 Lindström, Maria Elisabeth 37  
 Lindström, Mathilda Gabriella 285  
 Lindström, Ola 520  
 Lindström, Otto Emil 285  
 Lindström, Pehr 35  
 Lindström, Sofia Carolina 285  
*Lindströmer, Eric Magnus, konsistorie-notarie 1789—1804 35, 36*  
 von Linné, Carl 369  
 Linnér, Gustaf Wilhelm 81  
 Linnér, Maria Augusta 81  
 Linnerius, Jonas Petri 432  
 Lisa Persdotter 216  
 Lisbeth Augustinsdotter 478  
 Lithander, Nils 394  
 Lithberg, Olof 393, 394  
 Lithman, Carl 25  
 Lithovius, Catharina-Margareta 233, 234  
 Lithzenius, Petrus 189  
 Litzon, Anna Catharina 378, 624  
 Litzon, Brita 378  
 Litzon, Johannes 378  
 Litzon, Karin 379  
*Litzonius, Jonas Johannis, komminister i Maria Magdalena 1683 378, 623, 624*  
 Liungdahl, Christina Elisabeth 151  
*Liungdahl, Erik, komminister i Hedvig Eleonora 1740—1749 151, 162*  
 Liungdahl, Lars Gustaf 151  
 Liungman, Carl Gudmund Valdemar 329  
*Liwin, Claes Johan, komminister i Ulrika Eleonora 1752—1760 603*  
 Liyin, Jonas Magni 603  
 Ljung, Anna 622  
 Ljung, Erik 265  
 Ljung, Petrus Erici 526  
 Ljung, Ingrid Elisabeth 265, 370  
 Ljungberg, Signe Elisabeth 68  
 Ljungdahl, Anna 303  
 Ljunge, Ernst Håkan Håkansson 131  
*Ljunge, Håkan Theodor Nilsson, komminister i Bromma 1925—1929, kyrkoherde i S:t Göran 1929—68, 130*  
 Ljunge, Nils Johan Håkansson 131  
 Ljungfeldt, Ulrika Eleonora Beata Fredrika 40, 402  
*Ljunghölm, Andreas Nils, komminister i Jakob och Johannes 1823—1848 227*  
 Ljungman, Carl 329  
 Ljungman, Carl Ernst 329  
 Ljungman, Carl Fredrik 329  
 Ljungman, Carl Gudmund Valdemar 329  
*Ljungman, Carl Gustaf, komminister i Klara 1883—1886, kyrkoherde i Klara 1886 329, 330, 345*  
 Ljungman, John Carl Daniel 329  
 Ljungqvist, Elsa 458  
 Lobé, Sophie Nembhardt 574  
 Lodelius, Staffan 349  
 Loftander, Elisabeth 188, 206  
*Logren, Johan, komminister i Nikolai 1816—1842 488*  
 Lohring, Elisabeth 319  
 Lohring, Erik Larsson 479  
 Lohrman, Thomas 494  
 Lokrantz, Johan 582  
 Lorenzson, N., regementspastor 241  
 Lorich, Frans Joachim 48  
 Lothigius, Johan 646  
 Lothigius, Magdalena Catharina 142  
*Lothigius, Nils Johan, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1760—1766 646*  
 Low, Christina 504  
 Lowén, Christina 383  
 Lovisa, drottning 38  
 Lovisa Ulrika, drottning 439  
 Lucianus, Johannes Andreæ 500  
 Lucius, Hieronymus se Hecht  
 Luderhoff, Alexander 231  
 Luderhoff, Anders 231  
*Luderhoff, Andreas Jonæ, komminister i*

- Jakob och Johannes* 1679—1687 220,  
230, 231, 232
- Luderhoff, Christopher 231  
Luderhoff, Donat 231  
Luderhoff, Georg (Göran) 231  
Luderhoff, Jonas 231  
Luderhoff, Karin 231  
Luderhoff, Maria 231  
Luderhoff, Petronella 231  
Luderhoff, Sara 231  
Lund, Sofia Hansdotter 25  
Lund, Anna Greta 127  
*Lund, Bror Arvid, komminister i Gustaf  
Vasa* 1939—127  
Lund, Carl Josef 127  
Lund, Catharina Eriksdotter 538  
Lund, Ingrid Margareta 127  
Lund, Karin Helena 127  
Lund, Kerstin Margareta 127  
Lund, Magnus 627  
Lundahl, Bengt 472  
Lundal, Carl August 472  
*Lundal, Carl Benjamin, komminister i  
Nikolai* 1798—1809 472  
Lundal, Carolina Johanna 472  
Lundberg, Catharina 549  
Lundberg, Christian 268  
Lundberg, Daniel Adolf 487  
Lundberg, Johan 200  
*Lundberg, Johan Gustaf, kyrkoherde i  
Jakob och Johannes* 1856—1880 200,  
201  
Lundberg, Johan Valfrid (Valle) 251  
Lundberg, Lars 549  
Lundborg, Lars Gustaf 81  
Lundborg, Herman Emanuel 61  
Lundbäck, Anna Carolina 475  
Lundbäck, Carl Hjalmar 388  
Lundbäck, Carl Johan 475  
Lundcrantz, Elin 405  
Lundeberg, Carl 274  
Lundeberg, Maria Carolina 274  
Lundebergius, Elisabeth 480, 533  
Lundebom, Peter 552  
Lundebom, Sofia Ulrika 552  
Lundenius, Anna Hedvig 645  
Lundenius, Carl Adam 644  
Lundenius, Elisabeth Beata 645  
Lundenius, Emanuel 644  
*Lundenius, Erik, kyrkoherde i Danviks  
och Sicklaö församling* 1735—1745 394,  
644, 645  
Lundenius, Erik, sadelmakare 645  
Lundenius, Eva Catharina 644  
Lundenius, Helena Dorothea 645  
Lundenius, Ingrid Hedvig 645  
Lundenius, Jakob 645  
Lundenius, Johannes 645  
Lundenius, Lars, garnisonsknekt 644  
Lundenius, Lars, komminister i Åsled 644  
Lundenius, Maria Catharina 645  
Lundenius, Petrus 645  
Lundenius, Sara Sofia 645  
Lundgren, Carl Wilhelm 472  
Lundgren, Elisabeth, g. m. Johannes  
Andersson 148  
Lundgren, Elisabeth, gift Dahlgren 508  
Lundgren, Engelbrekt 279, 280  
Lundh, Anna Maria 546  
Lundh, Beata 547  
Lundh, Catharina Elisabeth 547  
*Lundh, Ifvar Johannis, komminister i  
Riddarholmen* 1681—1686 546, 547  
Lundh, Jakob Johan 547  
Lundh, Johannes 547  
Lundh, Olof 547  
Lundholm, Carl 630  
Lundholm, Erik 608  
Lundholm, Ernst Wilhelm 609  
Lundholm, Herman Victor 609  
*Lundholm, Johan, komminister i Ulrika-  
Eleonora* 1815—1857 608, 609  
Lundholm, Johan Julius 609  
Lundholm, Johanna Charlotta 609  
Lundholm, Lars Gustaf 630  
Lundholm, Margareta Elisabeth 630  
Lundholm, Margareta Elisabeth, gift  
Jonell 609  
Lundholm, Maria 630  
*Lundholm, Olof, komminister i Barnhus-  
församlingen* 1734—1744 630  
Lundin, Erik 402  
Lundin, Maria Teresia 402  
Lundin, Mathilda Charlotta 68  
Lundius, Brita 622  
Lundius, Daniel 194  
*Lundius, Erik, komminister i Jakob och  
Johannes* 1676—1689 204, 232  
Lundius, Hans Marci 204  
Lundius, Ingeborg 204, 232  
*Lundius, Laurentius Matthiae, predikant  
vid Barnhuset* 1641—1644 620  
Lundman, Nils 442  
Lundmark, Anna Maria 246  
Lundmark, Daniel 396  
Lundmark, Engla Fredrika 302  
Lundqvist, Bo Gustaf Werner V:son 52  
Lundqvist, Gustaf Reinhold 343  
Lundqvist, Jöns 56  
Lustig, Catharina 33  
Luth, Axel 263  
Luth, Märta Persdotter 416  
*Luthenius, Matthias Johannis, predikant  
vid Barnhuset* 1645—1659 621  
Luther, Catharina 495  
Luther, Jochum 495  
*Lüdeke, Christopher Wilhelm, andre pas-  
tor i Tyska församlingen* 1773—1774,  
*kyrkoherde i Tyska församlingen* 1774  
—1805 570, 571, 572, 582  
Lüdeke, Jacobina Johanna Maria 571  
Lüdeke, Johann 570  
*Lüdeke, Johann Anton August, andre pas-  
tor i Tyska församlingen* 1808—1818,

- kyrkoherde i Tyska församlingen 1818  
—1838 571, 572, 583
- Lütkemann, Carl Friedrich 567
- Lütkemann, Gabriel Thimotheus 568
- Lütkemann, Hedvig Fredrika 567
- Lütkemann, Hedvig Ulrika 567
- Lütkemann, Ida Augusta 567
- Lütkemann, Magdalena 567
- Lütkemann, Margareta Dorothea 568
- Lütkemann, Maria Amalia 568
- Lütkemann, Samuel 567
- Lütkemann, Samuel, pastor i Malchin 567
- Lütkemann, Samuel Benedictus 567
- Lütkemann, Thimotheus, andre pastor i Tyska församlingen 1707—1710, kyrkoherde i Tyska församlingen 1710—1734 567, 568, 581, 582
- Lütsow, Ludwig 263
- Lybecker, Ingrid 221
- Lychnell, Carl Erik 240
- Lychnell, Johan Gustaf 240
- Lychnell, Lars Peter 240
- Lychnell, Pehr, komminister i Jakob och Johannes 1801—1805 239
- Lysing, Andreas, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1695—1713 188, 189, 206, 221
- Lysing, Andreas, löjtnant 189
- Lysing, Anna 188
- Lysing, Brita 188
- Lysing, Carl Ulric 189
- Lysing, Christina Maria 188
- Lysing, Elisabeth 189
- Lysing, Emerentia 189
- Lysing, Greta 189
- Lysing, Ingel (Inga) 188
- Lysing, Maria 189
- Lysing, Märta Stina 189
- Lång, Johannes 277
- Lång, Nicolaus Martini, komminister i Katarina 1654—1659 277
- Långström, Michael 404
- Långström, Mina 404
- Låstbom, Johan 486
- Lässle, Johannes 95
- Löfgren, Anna Gertrud 407
- Löfgren, August, kyrkoherde i Matteus 1907—1912 406, 407
- Löfgren, Carl häradsförvaldare 602
- Löfgren, Carl, komminister i Ulrika Eleonora 1744—1746 602
- Löfgren, Sven August 407
- Löfholm, Rebecka Samuelsdotter 598
- Löfbling, Christina Charlotta Carolina 476
- Löfman, Anna Magdalena 58
- Löfner, Andreas 376, 377
- Löfner, Margareta 377
- Löfvenmark, Anders Olof, komminister i Jakob och Johannes 1856—1867 228
- Löfvenmark, Anna 228
- Löfvenmark, Christian 228
- Löfvenmark, Jakob 228
- Löfvenmark, Nils 228
- Löfvenmark, Olof, brukspredikant 228
- Löfvenmark, Olof, kyrkoherde i Revsund 228
- Löfvenmark, Thekla 228
- Löhman, Anders Wilhelm 60
- Löhman, Elma Josefina 61
- Löhman, Lars Wilhelm, komminister i Adolf Fredrik 1839—1850 60
- Löhman, Margareta Erika 157
- Löhman, Maria Wilhelmina 61
- Löhman, Sophia Elisabeth 61
- Löhnberg, Johan, kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1755—1770 628
- Löhnberg, Lars 628
- Lönberg, Lovisa Elisabeth 301
- Lönberg, Olof 301
- Lönner, Ferdinand Alexander, komminister i Hedvig Eleonora 1866—1868 158, 160
- Lönner, Fredrik Adolf 158
- Lönnerberg, Anna Charlotta 65
- Lönnerberg, Ludvig 65
- Lönngren, Christina 509
- Lönngren, Emillie Augusta 651
- Lönngren, Per Erik 651
- Löwen, Ulrika Christina, född Cronstedt 216, 243
- Löwenhielm, Christina Augusta, född von Fersen 490
- Löwenhielm, Elisabeth Maria 507
- af Löwenstein och Scharffeneck, Marka Christiana 117
- Lövgren, Nils 160
- Mackey, Maria 29
- Mælhem, Jost Andreas 205
- Mælin, Johan 188
- Magdalena, gift Ohrman 235
- Magdalena Eriksdotter 135
- Magdalena Gustafsdotter 379
- Magdalena Jansdotter 81
- Magdalena Olofsdotter 376
- Magnus, hertig av Sachsen-Lauenburg 413
- Magnus Andersson 282
- Magnus Axelsson 435
- Magnus Petri 494
- Magnusson, Anna Gretha 520
- Magnusson, Johan Emil 520
- Magnusson, Jonas Magnus 510
- Magnusson, Karl Richard 492
- Magnusson, Robert Albin 510
- Malin, g. m. Matts Bengtsson 279
- Malin Hansdotter 414
- Malin Jönsdotter 523
- Malin Jöransdotter 427
- Malin Mattsdotter 638
- Malin Simonsdotter (2 st.) 427
- Malin Vallentinsdotter 93
- Malm, Anna Maria 336
- Malm, Erik 336
- Malm, Olof Bernhard 40
- Malmberg, Carin Frida Wilhelmina Birgitta 175

- Malmberg, Carl 261  
 Malmberg, Carl Johan Gunnar Augustinus 175  
 Malmberg, Daniel 329  
 Malmberg, Gustaf Staffan William Augustinus 175  
 Malmberg, Johannes 261  
*Malmberg, Petrus, kyrkoherde i Katarina 1697—1704 260*  
 Malmberg, Sofia Fredrika 329  
 Malmberg, Sven Göran Oscar Augustinus 175  
*Malmberg, William Augustinus, komminister i Högalid 1926—174*  
 Malmborg, Brita Margareta 223  
 von Malmborg, Carl Adolf Fredrik 229  
 Malmén, Sara Elisabeth 210  
 Malmér, Frans Gustaf 303  
 Malmstedt, Brita Christina 505  
 Malmstedt, Magdalena Christina 274  
 Malmsten, Carl Magnus 213  
 Malmström, Johannes 29  
 Manderstierna, Göran 535  
 Mannercrona, Märten 535  
 Mannström, Oscar 181  
 Marchander, Sune 235  
 Marcus Andersson 364  
 Marelius, Lars Ingemund 224  
 Marelius, Laurentius 504  
 Marelius, Ulrika Maria 504  
 Margareta, g. m. Anders Persson 394  
 Margareta, g. m. Ericus Pauli 24  
 Margareta Andersdotter, g. m. Olof Isaacsson 382  
 Margareta Andersdotter, gift Stålnebb 32  
 Margareta Andrea 107  
 Margareta Andreasdotter 184  
 Margareta Bengtsdotter 621  
 Margareta Eriksdotter 423  
 Margareta Gottwinsdotter 418  
 Margareta Henriksdotter 529  
 Margareta Isbrandsdotter 29  
 Margareta Jakobsdotter 311  
 Margareta Jönsdotter 432  
 Margareta Knutsdotter 91.106  
 Margareta Larsdotter 95  
 Margareta Mattsdotter 332, 364  
 Margareta Mårtensdotter 122  
 Margareta Nilsdotter, gift Meisner 254  
 Margareta Nilsdotter, g. m. Märten Johannis 23  
 Margareta Nilsdotter, gift Rapp 554  
 Margareta Olofsdotter 418  
 Margareta Persdotter, gift Campanius 620  
 Margareta Persdotter, gift Corte 209  
 Margareta Persdotter, gift med Jöran N. N. 544  
 Margareta Samuelsdotter 497  
 Margareta Theusdotter 310  
 Margareta Vidichsdotter 334  
 Margareta Zachrisdotter 331  
 Margareta Catharina Carlsdotter 374  
 Marheim, Maria Catharina 547, 548  
 Marhein, Henrik 548  
 Maria, g. m. Joachim Seilerus 576  
 Maria Eleonora, drottning 560  
 Maria Hansdotter 311  
 Maria Larsdotter, gift Lindström 486  
 Maria Larsdotter, g. m. Nils Månsson 286  
 Maria Nilsdotter, gift Gallius 311  
 Maria Nilsdotter, g. m. Nils Håkansson 130  
 Maria Nilsdotter 544  
 Maria Simonsdotter 427  
 Maria Svendsdotter 380  
 Maria Christina Andersdotter 409  
 Markström, Johan Wilhelm 301  
 Martin, Roland 224  
 Martin, Sarah 374  
 Martineau, Anna Elisabeth 196  
 Martinus Johannis 418  
*Martinus Matthiæ, komminister i Finska församlingen 1639—1643 105*  
 Martinus Olai 416  
 von Matérn, Anna Sofia Catharina 63  
 von Matérn, Axel Magnus 63  
 Mathilda Eliasdotter 124  
 Matlein, Sven 111  
 Matsson, Hilda Victoria 84  
 Matthei, Johanna Elisabeth 568, 569  
 Matthias, Christian 495  
 Matthias Gregersson 414  
*Matts, komminister i Nikolai (1547)—(1548) 461*  
 Matts Bengtsson 279  
 Matts Ingemundsson 547  
 Matts Jansson 347  
 Matts Larsson 543  
 Matts Olofsson 23  
*Matts Petri, finsk predikant under Nikolai församling 1573—1577, predikant i Finska församlingen 1577—1586 90, 91*  
 Mattsson, Botilda 87  
 Mauritz Olofsson 168  
 Mebius, Anna Catharina 606  
 Mebius, Carl Christopher 606  
 Mebius, Carolina Ester 606  
 Mebius, Christian Henrik 607  
 Mebius, Ester Charlotta 606  
*Mebius, Johan, komminister i Ulrika Eleonora 1790—1797 606*  
 Mebius, Johan Christian 606  
 Mebius, Johan Per 606  
 Mebius, Johanna Christina 606  
 Mebius, Johanna Regina 606  
 Meenlös, Helena 471  
 Meiberg, Johan 350  
 Meijendorff von Yxxkull, Lago 205  
 Meijer, Måns 621  
 Meijerfeldt, Johan August 342  
 Meisner, Anna Danielsdotter 278  
 Meisner, Daniel 278  
*Meisner, David, kaplan i Tyska församlingen 1624—1630 560, 577*

- Meisner, Dorothea 577  
 Meisner, Elisabeth 577  
 Meisner, Georg 577  
 Meisner, Hans 254  
 Meisner, Margareta 254  
 Mejer, Anna 98  
 Melander, Abraham 435  
 Melander, Christina 623  
 Melander, Erik 484  
 Melander, Johannes 484  
 Melander, Kerstin 484  
 Melander, Magnus 484  
*Melander, Magnus Johannis, komminister i Jakob och Johannes 1674—1676, komminister i Nikolai 1676—1686 204, 435, 483, 484, 497*  
 Melander, Pehr 623  
 Melander, Petter 484  
 Melander, Simon 484  
 Melin, Carl Gustaf 155  
 Mellberg, Martin 225  
 Mellqvist, Ivan Isidor 595  
 Mellqvist, Olga Constance 131  
 Mengell, Christian Henrik 237  
*Mennander, Andreas, kyrkoherde i Finska församlingen 1711—1713 och 1716—1724 98, 99*  
 Mennander, Andreas Jonæ 98  
 Mennander, Anna Charlotta 99  
 Mennander, Carl Fredrik 99  
 Mennander, Carl Jacob 99  
 Messenius, Johannes 413, 423  
 Metzenius, Isac 640  
 Meunier, Stephan 332  
 Meurman, Anna Margareta 441  
 Meurman, Carl 500  
 Meurman, Cort 559  
 Meurman, Johan 441  
 Meyer, apotekare 583  
 Meyer, Maria Dorothea 583  
 Michael, klockare 333  
 Michael Christierni Langerben se Langerben  
 Michael Hermansson 367  
*Michael Laurentii Roslagius, komminister i Nikolai 1592—1605 och 1613—1618 465, 478*  
*Michael Nicolai, komminister i Nikolai (1553) 462*  
*Michael Olai, komminister i Nikolai (1554) 462*  
 Michaelsson, Amalia Maria Franciska 359  
 Michel Jönsson 414  
 Michelsson, Brita Christina 54  
 Micrander, Benedicta 334  
 Micrander, Catharina 334  
 Micrander, Ericus Georgii 334  
 Micrander, Johannes 334  
*Micrander, Johannes Erici, komminister i Klara 1680—1692 334*  
 Micrander, Lars 334  
 Micrander, Margareta 334  
 Middag, Christopher Michael 155  
 Mild, Anna Maria 580  
 Mild, Arvid Jacobsson 580  
 Millberg, Carolina Potentia 277  
 Mille, kofferdikapten 294  
 Mittag, Christopher Michael 155  
 Mittag, Maria Magdalena 155  
 Mobach, Christopher 319  
 Moback, Hans 138  
 Moback, Hedvig Catharina 138  
 Moberg, Sara Catharina 115  
 Modée, Reinhold Gustaf 100  
 Modéer, Jonas Carl 238  
 Moell, Clara 439  
 Moell, Sara 152  
 Mogård, Einar Paulus Bertil 174  
 Mogård, Helmer Petrus Bertil 174  
*Mogård, Johan Adolf Bertil, kyrkoherde i Högålid 1931—67, 174*  
 Mogård, Nils David Bertil 174  
 Mogård, Ragnhild Märta Elisabet 174  
 Mogård, Rut Jenny Birgitta 174  
 Mogård, Sven Abraham Bertil 174  
*Molander, Andreas Jonæ, komminister i Klara 1765—1773 338, 339, 592, 632*  
 Molander, Andrina Maria 338  
 Molander, Andrina Maria, gift Wollmar 338  
 Molander, Anna Christina 338  
 Molander, Clara Christina 338  
 Molander, Fredrika Sofia 338  
 Molander, Johan Anders 338  
 Molander, Johanna Catharina 338  
 Molander, Magdalena 338  
 Molander, Maria Catharina 338  
 Molin, Abraham 364  
 Molin, Anna Margareta 389  
 Molin, Augustin 332  
 Molin, Catharina 332  
 Molin, Christopher 332  
 Molin, Daniel 364  
 Molin, Ingrid Maria Mathilda 375  
*Molin, Isac, komminister i Klara 1639—1644 332, 364*  
 Molin, Isac, rektor 332  
 Molin, Johan Olof 374  
 Molin, Karl Johan Olof 375  
 Molin, Karl Olof Gunnar 375  
 Molin, Margareta 332  
*Molin, Olof Emanuel, komminister i Maria Magdalena 1924—1930, kyrkoherde i Maria Magdalena 1931—1939 374, 404*  
 Molinus, se Molin  
 Molitor, Christina 166  
 Molstadius, Anna Christina 280  
 Molstadius, Carl 280  
 Molstadius, Carl Gustaf 280  
 Molstadius, Daniel 280  
 Molstadius, Erik 280  
*Molstadius, Erik, komminister i Katarina 1694—1710 280, 281, 380*

- Molstadius, Gustaf 280  
 Molstadius, Johannes 280  
 Molstadius, Johannes, skräddare 280  
 Molstadius, Johannes Olai 280  
 Molstadius, Magdalena 280  
 Molstadius, Maria Catharina 280  
 Montan, Sofia Lovisa 275  
 Montelius, Carl Wilhelm Henrik 373  
 Montell, Abraham 104  
 Montell, Wilhelm, kyrkoherde i Finska församlingen 1903—1941 104  
 Montgomery, Margareta Ulrika, född Cederhielm 488, 650  
 Montgomery Silfverstolpe, Malla 453  
 Montin, Brita 335, 350  
 Moreen, Lars 240  
 Morén, Anna Elisabeth 240  
 Morén, Thorbjörn 270  
 Morin, Fredrika Eleonora 283  
 Morin, Theodor 283  
 Morström, Gustaf 471  
 Morström, Margareta 471  
 Moses Johansson, se Holm  
 Mossberg, Fredrik 275  
 Mossberg, Hedda Sofia Justina 275  
 Mozelius, Anna Sofia 296  
 Mozelius, Johannes 296  
 Muderich, Sophia Magdalena 60  
 Muhrbeck, Jens 151  
 Muhrbeck, Jöns Adam Immanuel 152  
 Muhrbeck, Peter, komminister i Hedvig Eleonora 1750—1761 140, 151, 152, 514  
 Muhrbeck, Wendela Christina 152  
 Munck af Rosenschöld, Augusta 611  
 Murén, Juliana 156  
 Murmeister, Joachim 413  
 Murray, Adolf 569  
 Murray, Amalia Maria 477  
 Murray, Andreas, andre pastor i Tyska församlingen 1735—1738, kyrkoherde i Tyska församlingen 1738—1771 449, 568, 569, 582  
 Murray, Anna 568  
 Murray, Anna Maria 569  
 Murray, Augusta Sofia 450  
 Murray, Axel Wilhelm 450  
 Murray, Balthasar Otto 569  
 Murray, Carl Erik 450  
 Murray, Carl Wilhelm Otto 477  
 Murray, Catharina Maria 569  
 Murray, Charlotta Wilhelmina 450  
 Murray, Christiana Elisabeth 569  
 Murray, Christiana Margareta 450  
 Murray, Gustaf, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1782—1801, kyrkoherde i Nikolai 1801—1813 196, 449, 569  
 Murray, Gustaf Andreas 450  
 Murray, Johann 568  
 Murray, Johann David 569  
 Murray, Johan Jakob 450  
 Murray, Johann Philip 569  
 Murray, Johanna Catharina 569  
 Murray, Johanna Lovisa 450  
 Murray, Johanna Margareta 569  
 Murray, Johannes Andreas 569  
 Murray, Lovisa Sofia 450  
 Murray, Margareta Dorothea 569  
 Murray, Wilhelm Detlef 569  
 Muthman, Anna Pauline Emilie (Emmy) 575  
 Muur, Anders Persson 512  
 Muur, Elisabeth 513  
 Muur, Petrus Andreae, komminister i Brunkebergsförsamlingen 1671—1674, komminister i S:t Olof 1674—1689 72, 512, 513  
 Muur, Sofia 512, 513  
 Müller, Anders Emanuel 143  
 Müller, Anna Dorothea 57  
 Müller, David 569  
 Müller, Joachim 562  
 Münster, Elisabeth 581  
 Mützell, Cecilia Elisabeth 301  
 Mützell, Gottfrid Johannes 301  
 Mützell, Johan Fredrik, komminister i Katarina 1834—1846 301, 302  
 Mützell, Peter 301  
 Mützell, Sigfrid Ansgarius 301  
 Mützell, Walfrid Theophil 301  
 Myhrman, Gustaf Christopher 511  
 Myliander, Elisabeth 363  
 Myliander, Laurentius Matthiae, komminister i Nikolai 1619—1633, kyrkoherde i Maria Magdalena 1633—1674 332, 363, 378, 466, 637  
 Myliander, Simon Olai 91, 106  
 Mylnerus, Laurentius Matthiae 363  
 Myra, Anna Catharina 394, 644  
 Myra, Gabriel 394  
 Myra, Margareta 394  
 Myra, Petrus, komminister i Maria Magdalena 1715—1725 393, 394, 644  
 Myra, Petter 394  
 Myra, Sara 394  
 Myra, Sofia 394  
 Myra, Ulrika 394  
 Myrander, Henrik, komminister i Katarina 1668—1682 279  
 Myrin, Andreas 258  
 Myrolæus, Josephus Thomæ, komminister i Finska församlingen (1620)—1623 105  
 Måns Andersson 646  
 Måns Michaelsson 607  
 Måns Persson 462  
 Måns Sunesson 633  
 Mårten, komminister i Nikolai (1546)—(1550) 88, 90, 460  
 Mårten Göransson 137  
 Mårten Johannis, komminister i Nikolai 1581—1585, Poenitentiarius 1600—1601 23, 24, 463  
 Mårten Olofsson 225  
 Mårtensson, Catharina (Karin) 249  
 Mårtensson, Per 249

- Märta Isaksdotter 121  
Märta Eriksdotter 524  
Märta Nilsdotter 402  
Märta Olofsdotter 493  
Märta Persdotter 354  
Märta Pålsson 289  
Möller, Abraham 291  
*Möller, Anders, komminister i Katarina*  
1695—1710 281, 290, 291, 639  
Möller, Anders 291  
Möller, Anna Ulrika 237  
Möller, Annika 601  
Möller, Carl Adolf 237  
Möller, Carl Erik 237  
Möller, Catharina 291  
Möller, Christina Sofia 237  
Möller, Engelbert 291  
Möller, Henrik 237  
Möller, Henrik, rådmän 236  
Möller, Johan Fredrik 237  
*Möller, Johan Henrik, komminister i*  
*Jakob och Johannes 1746—1773 236, 237*  
Möller, Margareta 291  
Möller, Nils Johan Einar 614  
Möller, Sara Ulrika 237  
Möller, Sven 515  
Möllerhielm, Enny Leontine Magdalena  
244  
*Mörner, Axel Christer, komminister i*  
*Nikolai 1907—1931 476*  
Mörner, Axel Conrad 476  
Mörner, Axel Otto 359  
Mörner, Charlotte, född Whitelock 490  
Mörner af Morlanda, Adolf Göran 327  
Mört, Elisabeth Johannesdotter 94, 95, 106  
Natt och Dag, Anna Christina 501, 598, 622  
Natt och Dag, Arvid Ifvarsson 188  
Nauckhoff, Reinhold Ulrik 450  
Naucerus, Christina 483  
Naucerus, Sara Simonsdotter 317  
Naucerus, Simon 317  
Neijber, Eva Lovisa 489  
Neiström, Sven 299  
Nensén, Abraham 323  
Nensén, Abraham, förste exp.-sekr. 323  
Nensén, Albertina 323, 342  
Nensén, Anna Sofia 323  
Nensén, Brita Maria 323  
Nensén, Hedvig Margareta 197, 323  
*Nensén, Pehr, komminister i Fransk-*  
*Lutherska församlingen 1744—1754,*  
*kyrkoherde i Fransk-Lutherska försam-*  
*lingen 1754—1776, kyrkoherde i Klara*  
1776—1788 120, 122, 197, 267, 322,  
323, 342  
Nensén, Ulrika Lovisa 323  
Nenzenius, Catharina 430  
Nenzenius, Segeric 430  
Neostadius, Anna Catharina 36  
Nesselius, Helena Pettersdotter 264  
Nesselius, Anders 543  
*Nesselius, Anders Adolf, komminister i*
- Jakob och Johannes 1823—1830 214,*  
215  
Nesselius, Johanna 214  
Netherwood, Anders 142  
Nett, Magdalena Christina 504  
Nett, Petter 504  
von Nettelbla, Christian 568  
Nettelblatt, Christian 568  
Nettelblatt, Gustaf 508  
Nettelblatt, Ulrika Theresia 508  
Netzel, Beata Margareta 505  
Netzel, Jakobina Magdalena 505  
Netzel, Johan 504  
Netzel, Johan Denis 505  
*Netzel, Nils Erik, komminister i Nikolai*  
1783—1795 504  
Netzel, Nils Gustaf 505  
Netzel, Nils Gustaf, grosshandlare 505  
Neumann, Fredrik Wilhelm 57  
Neumann, Margareta Sophia 57  
*Neuström, Sven, komminister i Katarina*  
1786—1821 299  
Neuman, Mårten 535  
Nezelius, Olof 394  
Nezenius, Bengt 621  
Nezenius, Lars 621  
*Nezenius, Lars Larsson, predikant vid*  
*Barnhuset 1660—1679 621*  
Nibling, Carl 548  
Nibling, Catharina 548  
Nibling, Elias 548  
Nibling, Henrik 548  
Nibling, Lars 548  
*Nibling, Laurentius, komminister i Rid-*  
*darholmen 1692—1716 547, 548*  
Nibling, Margareta 548, 549  
Niblinus, Laurentius 547  
Nicander, Maria Charlotta 166  
Nicander, Pehr 166  
Nicolaus Canuti 23  
*Nicolaus Haquini, komminister i Maria*  
*Magdalena (1616)—(1622) 376*  
Nicolaus Johannis 23  
*Nicolaus Martini, komminister i Riddar-*  
*holmen 1641 (?)—1661 544*  
Nicolaus Martini Fundboensis 544  
Nicolaus Martini Gesticrius 277  
Nicolaus Matthiae 92  
Nicolaus Olai Bothniensis 425  
Nicolaus Petri, biskop 461  
*Nicolaus Petri, komminister i Riddarhol-*  
*men 1607—1609 523*  
Niegmann, Emil Narcissus 391  
Nigrinus, Georg 558  
Nils, frälsfogde 260  
Nils, krigspräst 24  
Nils, kyrkoherde i Täby 463  
Nils, yrke okänt 461  
Nils Andersson, bonde 227  
Nils Andersson, rådmän 23  
Nils Håkansson 130  
Nils Månsson 286



- Nils Olai 461  
 Nils Thomasson 96  
 Nils Peter Johansson 403  
 Nilson, Erland Sven Martin 404  
 Nilson, Estrid Auga Victoria 404  
 Nilson, Gerd Auga Maria 404  
 Nilson, Gunnar Sven Gustaf 404  
 Nilson, Kerstin Auga Elisabeth 404  
 Nilson, Sven Ingvar 404  
 Nilson, *Sven Johan, komminister i Maria Magdalena 1894—1913 403*  
 Nilsson, Amalia Charlotta (Lotten) 346  
 Nilsson, Anna Birgit Maria 174  
 Nilsson, Anna Kajsa 614  
 Nilsson, Barbro Dagmar Elisabet 174  
 Nilsson, Christina Charlotta 80  
 Nilsson, Elise Maria 346  
 Nilsson, Gustaf 288  
 Nilsson, Gustaf Vilhelm 173  
 Nilsson, Hedvig Ingegerd Maria 172  
 Nilsson, Håkan Theodor 130  
 Nilsson, Ida Carolina 178  
 Nilsson, Johan Olof 75  
 Nilsson, Kerstin Margareta 174  
 Nilsson, Lars Johan Paulinus (Paul) 172  
 Nilsson, Maria Sofia 68  
 Nilsson, Nils 458  
 Nilsson, Nils Gunnar 174  
 Nilsson, Nils Thure 77  
 Nilsson, *Nils Uno, kyrkoherde i Högalid 1925—1928 173*  
 Nilsson, Selma Carolina Maria 75  
 Nilsson, Sofia Christina 407  
 Nitrius, *Sigfridus Andreae, komminister i Finska församlingen 1631—1639 105*  
 Nohrborg, *Daniel, komminister i Riddarholmen 1772—1784 550*  
 Nohrborg, Olof 550  
 Noodt, *Carl Christian, andre pastor i Tyska församlingen 1779—1780 583*  
 Noræus, Anna 496  
 Noræus, Christina 336  
 Noræus, Elias 258  
 Noræus, *Engelbertus Olai, komminister i Nikolai 1628—1634 493*  
 Noræus, *Ericus, konsistorienotarie 1666—1674, komminister i Nikolai 1673—1678 26, 27, 496*  
 Noræus, Ericus Matthiæ 379, 496  
 Noræus, Erik (2 st.) 496  
 Noræus, Johan 377  
 Noræus, Justina 496  
 Noræus, Maria 496  
 Noræus, Olof 258  
 Noræus, Sara, gift Lampa 496  
 Noræus, Sara, gift Willius 379  
 Norberg, Alfred August 242  
 Norberg, Carl Peter Laurentz 242  
 Norberg, Catharina 399  
 Norberg, *Daniel Peter, komminister i Jakob och Johannes 1835—1846 242*  
 Norberg, Didrich 264  
 Norberg, Erik, fanjunkare 33  
 Norberg, Eric, student 551  
 Norberg, Frans Mauritz 242  
 Norberg, Helena 264  
 Norberg, Lars 242  
 Norberg, Matthias 399  
 Norberg, Petter 551  
 Norberg, Sigrd Andrietta 286  
 Norbergson, Brita Elisabeth 551  
 Norbergson, *Eric, komminister i Riddarholmen 1784—1796 551*  
 Norbergson, Erik Gustaf 551  
 Norbergson, Fredrika Christina 551  
 Norbergson, Pehr Adolf 551  
 Nordal, Maria Elisabeth 153  
 Nordal, Olof 153  
 Nordberg, Elisabeth Regina 319  
 Nordberg, Eva Maria 319  
 Nordberg, Hedvig 319  
 Nordberg, *Jöran, kyrkoherde i Klara 1717—1744 318, 319*  
 Nordelius, Agneta 297  
 Nordenhielm, Andreas Nilsson 498  
 Nordenlöf, Johan 29  
 Nordenstähl, Nils Gustaf Einar 511  
 Nordin, Carl Gustaf 323  
 Nordin, Carl Magnus 629  
 Nordin, Ulrika Christina 629  
 Nordlind, Christina 337  
 Nordlind, Johan 337  
 Nordling, Erik Magnus 250  
 Nordling, Gurli Karin Wilhelmina 250  
 Nordlund, Ada Sofia Carolina 373  
 Nordlund, Anna Maria Josefa 373  
 Nordlund, Börje 372  
 Nordlund, Carl Josef 373  
 Nordlund, Elina (Elna) Gustafva Charlotta 373  
 Nordlund, Henning Emanuel 373  
 Nordlund, Ida Hedvig Wilhelmina 373  
 Nordlund, Johan Börje 373  
 Nordlund, *Josef, kyrkoherde i Maria Magdalena 1846—1885 372*  
 Nordlund, Josef Gustaf 373  
 Nordlund, Magda Johanna Catharina 373  
 Nordmark, Elisabeth Christina 299  
 Nordmark, Elisabeth Helena 299  
 Nordmark, Hans 298  
 Nordmark, Hans Peter 299  
 Nordmark, Hans Peter, docent 299  
 Nordmark, *Isaac, komminister i Katarina 1779—1786 298*  
 Nordmark, Johan Isaac 298  
 Nordmark, Margareta Johanna 299  
 Nordmark, Maria Catharina 299  
 Nordmark, Matthias (3 st.) 298, 299  
 Nordmark, Zacharias 298  
 Nordstedt, Anna 207  
 Nordstedt, Anna Maria 207  
 Nordstedt, Carl Magnus 207  
 Nordstedt, Catharina 207  
 Nordstedt, Christina 207

- Nordstedt, Elisabeth 207  
 Nordstedt, Gabriel 207  
 Nordstedt, *Gustaf, komminister i Jakob och Johannes 1710—1713* 206, 208  
 Nordstedt, Gustaf (2 st.) 207  
 Nordstedt, Helena 207  
 Nordstedt, Johannes (2 st.) 207  
 Nordstedt, König 208  
 Nordstedt, Margareta 207  
 Nordstedt, Olaus 207  
 Nordstedt, Samuel 207  
 Nordstedt, Thomas 207  
 Nordstedt, Ulrika 207  
 Nordstrand, Engel Catharina 341  
 Nordström, Brita Maria 551  
 Nordström, Charlotta 306  
 Nordström, Charlotta Fredrika 61, 356  
 Nordström, Henrik Andersson 356  
 Nordström, Maria 452  
 Nordström, Maria Christina 458  
 Nordström, Mathilda 64  
 Nordvall, Carl Theodor 59  
 Nordvall, Catharina 399  
 Nordvall, Catharina Christina 399  
 Nordvall, Hans 588  
 Nordvall, Jonas 399  
 Nordvall, *Jonas, komminister i Maria Magdalena 1785—1799* 399  
 Nordvall, Jonas, kyrkoherde i Råneå 399  
 Nordvall, Jonas Matthias 400  
 Nordvall, Maria Brita 400  
 Norelius, Anders 214  
 Norelius, Anna Carolina 214  
 Norelius, Lars Fredrik Torgny 59  
 Norelius, Ludvig Wilhelm Constantin 59  
 Norelius, Mathias Rudolph, häradsskrivare, 59  
 Norelius, *Mathias Rudolph, komminister i Adolf Fredrik 1809—1820* 59  
 Norelius, Mathias Rudolph, kyrkoherde i Vätö 59  
 Norelius, Rosalie Mathilda Maria 59  
 Norelius, Rudolfina Hippolite Emma Augusta 59  
 Norén, Erik Linus Natanael 147  
 Norén, Ingvar Agaton 218  
 Norenus, Erik 318  
 Norgren, Lars 572  
 Norin, Anna 502, 550, 591  
 Norinder, Anders 207  
 Noring, Anna Elisabeth 75  
 Noring, August Fredrik 75  
 Noring, Catharina 627  
 Noring, Clementine 326  
 Noring, Jonas 326  
 Norleen, Magnus 502  
 Norlin, Carolina Antonia 553  
 Norlin, Johan 294  
 Norlin, Oscar Rudolf Elias 147  
 Norlindh, Carl 318  
 Norlindh, *Daniel, kyrkoherde i Klara 1711—1717* 318, 536  
 Norlindh, Sofia Catharina 318  
 Norling, Erik Samuel 143  
 Norling, Ernst Sigfrid 596  
 Norman, Anna 233  
 Norman, Anna Sofia 604  
 Norman, Carl Erik 384  
 Norman, Clara 604  
 Norman, Clara, gift Schöldberg 604  
 Norman, Elin Anna Fredrika 303  
 Norman, Elisabeth 604  
 Norman, Elisabeth, gift Stagnell 604  
 Norman, Emilia Charlotta 575  
 Norman, *Eric August, komminister i Katarina 1868—1874* 302  
 Norman, Erik 604  
 Norman, Erik Axel Andreas 303  
 Norman, Fredrik 150  
 Norman, Hedvig Catharina 604  
 Norman, Hilda Erika Victoria Elisabeth (Betty) 303  
 Norman, Maria Christina 604  
 Norman, Maria Margareta 35  
 Norman, Per Erik 302  
 Norman, *Petrus (Per) Elias, komminister i Ulrika Eleonora 1761—1775* 152, 396, 604  
 Norman, Signe Maria Sofia 303  
 Normelin, Adolf Fredrik 239  
 Norn, Petrus 587  
 Norræus, Charlotta Sofia 276  
 Norrby, Carl Tore Nikolaus 407  
 Norrelius, Andreas 377  
 Norrelius, Anna 378  
 Norrelius, Catharina 377  
 Norrelius, Dorothea (Dordi) 377  
 Norrelius, Erik 236, 377  
 Norrelius, Margareta 377  
 Norrelius, Margareta Christina 236  
 Norrelius, Maria Christina 377  
 Norrlander, Anders Efraim 131  
 Norrlander, Leif Åke Stellan 131  
 Norrlander, *Åke Hilding, komminister i S:t Göran 1927—1941* 131  
 Norrström, Anders Johannes 112  
 Norrström, Olof 378  
 Norström, Christina Sofia 353  
 Norström, Maria Christina 228  
 Nortman, Anders 203  
 Nortman, *Andreas Israelis, komminister i Jakob och Johannes 1654—1669* 70, 72, 203, 624  
 Nortman, *Carl, kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1771—1774* 629  
 Nortman, Carl Fredrik 629  
 Nortman, Catharina 203, 624  
 Nortman, Johan 629  
 Nortman, Kerstin 72, 203  
 Nortun, Carl Daniel 156  
 Nortun, Erik 269  
 Nortun, Erika Lovisa Elisabeth Charlotta 171  
 Nortun, Margareta Lovisa 269

- Nortun, Ulrika Margareta 156  
 Noub, Elisabeth Persdotter 109, 206, 281  
 von Numers, Carl 366  
 von Numers, Margareta Christina 366  
 von Numers, Olof Ulrik 320  
 Nybelius, Johannes 310  
 Nybelius, Magdalena 281  
 Nyberg, Adolf Fredrik 225  
 Nyberg, Anders 224  
 Nyberg, Anna 473  
 Nyberg, Anton Bernhard 225  
 Nyberg, Carl Wilhelm 225  
*Nyberg, Eric Wilhelm, komminister i Jakob och Johannes 1786—1797 224*  
 Nyberg, Gustaf Erik 225  
 Nyberg, Henrik 504  
 Nyberg, Johan Ulrik 225  
 Nyberg, Johanna Wilhelmina 225  
 Nyberg, Svante Theodor 225  
 Nyblæus, Fredrik 633  
 Nycander, Erik Gunnar 346  
 Nyfors, Anders 157  
 Nyfors, Margareta Sofia 157  
 Nylander, Johan 371  
 Nylander, Juliana 371, 400  
 Nylander, Margareta Christina 115  
 Nyman, Adolf Rutger 223  
 Nyman, Alderik Benjamin 223  
 Nyman, Anna 297  
 Nyman, Anna Andersdotter 295  
 Nyman, Axel 546  
 Nyman, Carl Gustaf 223  
 Nyman, Henrik Leonard 223  
 Nyman, Johan 591  
 Nyman, Johan Jakob 223  
 Nyman, Lars 222  
 Nyman, Lars Håkan 223  
*Nyman, Laurentius, komminister i Jakob och Johannes 1746—1760 222, 223, 591*  
 Nyman, Margareta 434  
 Nyman, Maria 224  
 Nyman, Nils Jakob 591  
 Nyman, Olof Persson 434  
 Nymansson, Christina Charlotta 591  
 Nymansson, Dionysius Johan 591  
 Nymansson, Jakob Ulrik 591  
*Nymansson, Nils Jakob, konsistorienotare 1766—1770, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1770—1777 32, 223, 323, 591*  
 Nymansson, Olof Sebastian 591  
 Nystedt, Anne-Sofie Olena 250  
 Nystedt, Bengt Erik Gustaf 250  
 Nystedt, Bengt Johan Salomon 249  
*Nystedt, Bengt Olof (Olle), komminister i Johannes 1935—1938 181, 249*  
 Nystedt, Dionysius 342  
 Nystedt, Hans Magnus 250  
 Nystedt, Ida Birgitta 250  
 Nystedt, Lars 110  
 Nystedt, Lars Raoul 250  
 Nystedt, Magdalena 110  
 Nystedt, Sven Olof Harald 250  
 Nyström, Alfred 453  
 Nyström, Edla Valborg Aurora 345  
 Nyström, Johan Adolf 345  
 Nyström, Wilhelmina Fredrika 174  
 Näsman, Jonas 402  
 Näsman, Maria Petronella 402  
 Odelstierna, Erik 430  
 Odén, Andrietta 147  
 Odén, Bryngel 505  
*Odén, Jonas, komminister i Nikolai 1801—1805 505, 506*  
 Odenfalk, Signe Maria 597  
 Odenius, Erik 484  
 Odenstad, Sten Sigvard 174  
 Odhelius, Brita 394  
 Odhelius, Catharina 429  
*Odhelius, Ericus Haquini, utnämnd kyrkoherde i Nikolai 1665 427, 429, 430, 431*  
 Odhelius, Erik 430  
 Odhelius, Lars 430  
 Odhelius, Margareta 429, 536  
 Odhelius, Olof 429  
 Odhelius, Thore 267  
 von Oelreich, Ulrika Charlotta 160  
*Ofeegh, Johannes Nicolai, kyrkoherde i Nikolai 1553—1562 416, 417*  
 Offelsmeyer, Maria 574  
 Ofraen, Pehr 647  
 Ohlsson, August 409  
 Ohlsson, Ester Valborg (Gaby) 306  
 Ohlsson, Per 306  
 Ohly, Birgit Emilia Maria 575  
*Ohly, Carl Emil Wilhelm, kyrkoherde i Tyska församlingen 1923—1944 575*  
 Ohly, Carl Harald Artur Wilhelm 575  
 Ohly, Carl Julius Wilhelm Theodor 575  
 Ohly, Carl Konstans Emil 575  
 Ohly, Ebba Ingeborg Margareta 575  
 Olai, Emma Maria 158  
 Olai, Ernst Baltzar 158  
*Olai, Johan, komminister i Hedvig Eleonora 1836—1846 157*  
 Olai, Johan Emil 158  
 Olai, Johan Olof Emil Gustaf 158  
 Olai, Mathilda Levcadie 158  
 Olai, Otto Samuel 158  
 Olaus Andreae, skolmästare i Enköping 418  
 Olaus Andreae, student 1638 316  
 Olaus Andreae, student 1653 71  
 Olaus Andreae, student 1661 71  
*Olaus Henrici, komminister i Nikolai 1592—1599 492*  
*Olaus Magni, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1649—1652 637, 638*  
 Olaus Nicolai Bothniensis 532  
*Olaus Olai, kyrkoherde i Riddarholmen 1594—(1597) 523*  
*Olaus Petri Medelpadius, kyrkoherde i Nikolai 1567—1576 19, 416, 417, 418, 419, 461, 462*  
*Olaus Petri Nericus, kyrkoherde i Niko-*

- lai* 1543—1552 413, 414, 415, 416, 460,  
 527, 635  
*Olaus Petri Roslagius, komminister i*  
*Nikolai (1624)—(1630) 479*  
*Olaus Svenonis, komminister i Maria*  
*Magdalena 1653—1664 376*  
 Olaus Svenonis, kyrkoherde i Närtuna 480  
 Olbers, Carl 372  
 Olbers, Clara Catharina 372  
 Oldberg, Klara Catharina 199  
 Oldenburg, Einar Hakon 611  
 Oldenburg, Hugo Adalward 611  
*Oldenburg, Carl Camillus, komminister i*  
*Ulrika Eleonora 1861—1867 610*  
 Oldenburg, Einar Hakon 611  
 Oldenburg, Frans Magnus 610  
 Oldenburg, Hugo Adalward 611  
 Oldenburg, Viola Elisabeth 611  
 Olderman, Carl 365  
 Olderman, Johan 432  
 Olin, Agnes Maria Sofia 515  
 Olin, Anders Fredrik 515  
 Olin, Beata Helena 515  
 Olin, Carl Anton 515  
 Olin, Charlotta Amalia 515  
 Olin, Dorothea Anna Charlotta 515  
 Olin, Fredrika Lovisa 515  
 Olin, Johannes Theodor Nathanael 515  
 Olin, Margareta Elisabeth 515  
*Olin, Nils, komminister i S:t Olof*  
*1765—1775 55, 152, 514*  
 Olin, Peter Adam Immanuel 515  
 Olin, Petronella Eva Christina 55, 455,  
 514  
 Olin, Theodora Beata Helena 515  
 Olin, Ulrika Dorothea 515  
 Olivecrona, Hans 435  
 Oliveholm, Johannes 138  
 Oliveholm, Olof 138  
 Olivenbom, Maria Margareta 354  
 Oljeqvist, Catharina Johansdotter 438  
 Olling, Hans Magnus 381  
 Ollon, Susanna 264  
 Olof Andersson, bonde 214  
 Olof Andersson, fräsekamrer 186  
 Olof Carlsson 433  
 Olof Christensson 40  
 Olof Eriksson 421  
 Olof Ersson 343  
 Olof Gregersson 462  
 Olof Gudmundsson 514  
 Olof Hansson 483  
 Olof Isaacsson 382  
 Olof Johansson 157  
 Olof Jonsson 494  
 Olof Knutsson 188  
 Olof Mattsson 416  
 Olof Månsson 480  
*Olof Nicolai, kyrkoherde i Danviks och*  
*Sicklaö församling 1591—1593 (?) 636*  
 Olof Olofsson 384  
 Olof Olsson, bonde 170  
 Olof Olsson, kronolänsman 264  
 Olof Persson, gästgivare 47  
 Olof Persson, nämndeman 36  
 Olof Persson 461  
 Olsson, Ada Josefina 555  
 Olsson, Anna Charlotta 247  
 Olsson, Augusta Johanna 75  
 Olsson, Ebba Sofia Elisabeth 131  
 Olsson, Gustaf Leonard 597  
 Olsson, Johan Fredrik 131  
 Olsson, Olof Peter 614  
 Olsson, Sofia 125  
 Olsson, Stina Maria 161  
 Opsopæus, Claudius 309  
*Opsopæus, Henricus Johannis, kyrkoher-*  
*de i Klara 1607—1612 309, 331*  
 Orning, Anna 264  
 Orre, Johannes Segerici 281  
 Orre, Seger 281  
 Ortman, Anton 487  
 Ortman, Carl Adolf 487  
 Ortman, Carl Anton Ludvig 488  
*Ortman, Carl Fredrik, komminister i*  
*Nikolai 1798—1816 487, 488*  
 Ortman, Fredrik Wilhelm 487  
 Ortman, Johan August Theodor 488  
 Ortman, Maria Aurora Charlotta 487  
 Ortman, Selma Fredrika Amalia 487  
 Osbeck, Pehr Victor Herman 242  
 Osterman, Justus Reinhold 541  
 Otter, Beata 530  
 Otter, Casten 530  
 Otter, Jacob Niclas 120, 217  
 Otter, Lars 645  
 Otter, Sofia Charlotta Jacobina 217  
 Otto, Johan 481  
 Ouchterlony, Elisabeth 588  
 Overkampf, Georg Wilhelm 567  
 Oxenstierna af Croneborg, Brita, född  
 Kurck 545  
 Oxenstierna af Croneborg, Carl Gabriels-  
 son 587  
 Oxenstierna af Eka och Lindö, Axel 226  
 Oxenstierna af Eka och Lindö, Elisabeth  
 577  
 Oxenstierna af Eka och Lindö, Vendela  
 Gustafva, född Sparre 199, 372  
 Oxenstierna af Korsholm och Wasa, Bengt  
 535  
 Oxenstierna af Korsholm och Wasa,  
 Christiana Juliana 117  
 Oxenstierna af Korsholm och Wasa,  
 Gabriel 534  
 Oxenstierna af Korsholm och Wasa,  
 Gabriel Gabriellsson 117  
 Oxenstierna af Korsholm och Wasa,  
 Gustaf 205, 349  
 Oxenstierna af Korsholm och Wasa,  
 Johan Gabriel 453  
 Oxenstierna af Södermöre, Axel 310, 526,  
 561  
 Pacchalenius, Andreas 107

- Pagander, Amanda 302  
 Pahl, Hans 291  
 Pahl, Magdalena 291  
 Palander, Catharina 110  
 Palbitzki, Beata Eleonora Fredrika, född  
 von Ungern-Sternberg 610  
 Palbitzki, Matthias 610  
 Palin, Nils Gustaf 369  
 Palin Nilsson, Nils 369  
 Palm, Agnes 55  
 Palm, Carl Johan 387  
 Palm, Fredrika Ulrika 177  
 Palm, Germund 526  
 Palm, Johan 526  
 Palm, Ored 55  
 von Palm, Anna Catharina 580  
 Palma, Elisabeth 526  
 Palma, Germund (2 st.) 526  
 Palma, Ingrid 526  
*Palma, Jonas Germundi, kyrkoherde i  
 Riddarholmen 1615—1617 525, 526*  
 Palma, Nicolaus Johannis 526  
 Palmgren, Gustaf Petter 391  
 Palmgren, Lars Johan 594  
 Palmgren, Sofia Aurora 594  
 Palmgren, Sven Johan Folke 54  
 Palmstierna, Anna Christina, född Lager-  
 berg 56  
 Palundius, Andreas Laurentii 544  
 Pape, Gustaf Ferdinand 211  
 Paqualin, Nils 323  
 Pass, Anna Catharina 348  
 Paterson, Axel Pontus 52  
 Paterson, Olga Maria Ulrika 52  
 Pauliander, Abraham 236  
 Paulinus, Elisabeth 428  
 Paulinus Gothus, Laurentius 418, 420, 428  
 Paulsen, Maria Elisabeth 304  
 Paulssen, Anna Christina 208  
 Paulus, kyrkoherde i Västland 527  
*Paulus Johannis, komminister i Jakob och  
 Johannes 1648—1653 202*  
 Paykull, Carl Fredrik 240  
 Peder Hansson 466  
 Peder Larsson till Solberga 314  
 Peder Olufsson 414  
 Pelikan, Hans Hansson 479  
 Per, bonde i Kuddby 295  
 Per Andersson 623  
 Per Elofsson 241  
 Per Eriksson, hökare 479  
 Per Eriksson, länsman 349  
 Per Ersson 239  
 Per Hansson 418  
 Per Jespersson 418  
 Per Jönsson, bergsman 422  
 Per Jönsson, bonde 63  
 Per Mattsson 93  
 Per Persson, bonde i Kila 168  
 Per Persson, nämndeman i Viby 269  
 Persson, Anna 459  
 Persson, Carolina 404  
 Persson, Gustafva 161  
 Persson, Maria 520  
 Persson, Per 80  
 Persson, Per Albert 64  
 Persson, Per Vitalis 275  
 af Petersens, Johanna Gustafva 38  
 Petersson, Bror Simon Augustinus 133  
 Petersson, Carl Adolf 174  
 Petersson, Hilda Albertina 80  
 Petersson, Nils August 133  
 Petersson, Sigrid Elisabeth Mathilda 518  
 Peträus, Æscillus Olavi 309  
 Peträus, Cecilia 396  
 Peträus, Joel Joelis 370  
 Petre, Catharina Robertsdotter 436  
 Petré, Ida Sofia 250  
 Petre, Robert 588  
 Petrejus, Joel Jacob, kungl. sekr. 371  
*Petrejus, Joel Jacob, kyrkoherde i Finska  
 församlingen 1776—1782, kyrkoherde i  
 Maria Magdalena 1782—1804 101, 370,  
 371, 400, 449*  
*Petrejus, Johan Gabriel, komminister i  
 Maria Magdalena 1799—1809 371, 400*  
 Petrejus, Peter 371  
 Petrejus, Sofia Lovisa 371  
 Petrelius, Cecilia 499  
 Petrelius, Christina Maria 499  
*Petrelius, Jonas Andreae, komminister i  
 Nikolai 1692—1694 498, 499*  
 Petrus, kallad "Klene Petrus" 21  
 Petrus, komminister i Forsa, Ärkestiftet  
 464  
*Petrus Arvidi, Poenitentiarius 1565—1577  
 21*  
 Petrus Benedicti 424  
 Petrus Diderici 254  
*Petrus Erici, komminister i Nikolai  
 (1547)—1576 19, 417, 461, 462*  
*Petrus Erici Roslagius eller Roslagiander,  
 kyrkoherde i Klara 1613—1644 309, 310*  
 Petrus Erici Veslandus 25  
 Petrus Johannis 314  
 Petrus Jonæ 639  
*Petrus Laurentii Gothus Tingstadius, kom-  
 minister i Klara 1600—1606, kommi-  
 nister i Nikolai 1606—1627, kyrko-  
 herde i Riddarholmen 1627—1628 20,  
 21, 331, 493, 527*  
*Petrus Matthiæ, komminister i Riddarhol-  
 men 1632—1637 543, 544*  
 Petrus Olai Vibyens 427  
*Petrus Pauli, kyrkoherde i Nikolai  
 1585—1590 420, 421*  
 Petrus Persson 544  
 Petrus Petri Skeptunensis 547  
 Petter, bonde i Sidensjö 513  
*Pettersson, Abraham, kyrkoherde i Rid-  
 darholmen 1752—1763 454, 540, 541*  
 Pettersson, Abraham, titulärborgmästare  
 454, 541  
 Pettersson, Abraham Raphael Ulrik 455

- Pettersson, Abraham Zacharias, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1830—1845, kyrkoherde i Nikolai 1845—1857* 56, 199, 286, 454, 455  
 Pettersson, Agnar Wilhelm Thiodolf 455  
 Pettersson, Anna Charlotta 346  
 Pettersson, Anna Eugenia 83  
 Pettersson, Carl Fredrik 541  
 Pettersson, Carl Jonas Reinhold 455  
 Pettersson, Christian 540  
 Pettersson, Christiana Elisabeth 541  
 Pettersson, Elin Sofia 67  
 Pettersson, Hans Achates 541  
 Pettersson, Hans Evert 541  
 Pettersson, Ingrid Cecilia 87  
 Pettersson, Jakob Johannes 455  
 Pettersson, Johan 346  
 Pettersson, Johanna 275  
 Pettersson, Justus Wilhelm 541  
 Pettersson, Karl Johan 554  
 Pettersson, Lovisa 610  
 Pettersson, Margareta Christina Elisabeth 455  
 Pettersson, Mathilda Reinholdina Clementia 455  
 Pettersson, Selma Maria 68  
 Pettersson, Ulrika Charlotta 541  
 Pezoldus, Dorothea 559  
 Pezoldus, Johannes 559  
 Pezoldus, Lucas 559  
 Pezoldus, Mattheus 559  
*Pezoldus, Wolfgang, kyrkoherde i Tyska församlingen 1602—1624* 422, 558, 559, 577  
 Pfarr, Lovisa Albertina 301  
 Pfeiff, Anna Maria 562  
 Pfeiff, Catharina 562  
 Pfeiff, Daniel 562  
 Pfeiff, Elisabeth 561  
 Pfeiff, Fredrik 562  
 Pfeiff, Johann Jacob 561  
 Pfeiff, Johannes 561  
 Pfeiff, Margareta 562  
 Pfeiff, Matern se Pfeiffer  
 Pfeiffer, Abraham 622  
 Pfeiffer, Carl 622  
 Pfeiffer, Dominicus 622  
 Pfeiffer, Elias, hjulmakare 622  
 Pfeiffer, Elias, kopparslagare 622  
 Pfeiffer, Göril 622  
 Pfeiffer, Isak 622  
 Pfeiffer, Johannes 622  
 Pfeiffer, Lars 622  
 Pfeiffer, Magnus 622  
*Pfeiffer, Matern, predikant vid Barnhuset 1689* 349, 622  
 Pfeiffer, Matern, regementspastor 622  
*Pfeiffius, Johann Jacob, kaplan i Tyska församlingen 1639—1655, kyrkoherde i Tyska församlingen 1655—1666* 561, 562, 579  
 Phardonis, Lars 331  
*Phardonis, Nicolaus, komminister i Klara 1593—(1595)* 331  
 Phase, Olaus Petri se Olaus Petri Nericius  
 Philip Eliæson 467, 468, 469  
 Phragmenius, Barbara Margareta 35  
 Pickerin, kapten 640  
 Pihl, Alf Johan Wilhelm 357  
 Pihl, Anna Catharina 505  
 Pihl, Axel Gustaf 358  
 Pihl, Carl Casper 393  
 Pihl, Erik 393  
 Pihl, Gustaf Samuel 357  
 Pihl, Ida Wilhelmina 357  
*Pihl, Johan Gustaf, utnämnd komminister i Klara 1838* 357, 358  
 Pihl, Johan Walfrid 357  
 Pihl, Magdalena Sofia 393  
 Pihl, Samuel 393  
*Pihl, Osten, komminister i Maria Magdalena 1701—1713* 380, 393  
*Pihlberg, Sven Fredrik, komminister i Maria Magdalena 1813—1843* 400  
 Pihlberg, Sven Fredrik, komminister i Råby 400  
 Pihlgren, Johanna Fredrika 59  
 Pihlman, Maria Magdalena 488  
 Piper, Carl 335  
 Piper, Catharina Henriksdotter 586  
 Piper, Christina 395  
 Piper, Elisabeth Charlotta, född Ruuth 609  
 Piper, Henrik 586  
 Planander, Rachel Jonsdotter 435  
 Planer, Brita Elisabeth 235  
*Planer, Gustaf, komminister i Jakob och Johannes 1736—1737* 235  
 Planer, Magdalena 235  
 Planer, Petter 235  
 Plantin, Magdalena 118  
 Plantin, Maria 298  
 Planting, Fredrik 111  
 Plenningsköld, Brigitta 625  
 Plenningsköld, Johan 625  
 von Plomgren, Peter 40  
 Pohl, Hindric 350  
 Poignant, Pehr Niclas 199  
 Pollet, Franciscus 500  
 Pontin, Anders 187  
 Pontin, Anna 186  
 Pontin, Beata 186  
 Pontin, Carl 186  
 Pontin, Catharina 187  
 Pontin, Daniel (2 st.) 186  
 Pontin, Gabriel 186  
 Pontin, Gösta 186  
 Pontin, Helena (2 st.) 186  
 Pontin, Johan 186  
 Pontin, Johannes 186  
 Pontin, Karin 186  
 Pontin, Lars 186  
 Pontin, Magnus (Måns) 186  
 Pontin, Margareta 186

- Pontin, Maria (2 st.) 186  
 Pontin, Olaus 186  
 Pontin, Samuel 186  
*Pontinus, Magnus, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1663—1682* 71, 72, 185, 187, 203, 220  
 Poppelman, Elsa 318  
 Portuan, Brita 297  
 Portuan, Catharina Elisabeth 266  
 Portuan, Eva Brigitta 266  
*Portuan, Laurent, komminister i Katarina 1733—1752, kyrkoherde i Katarina 1752—1770* 265, 266, 282, 297  
 Portuan, Martin 265  
 Portuan, Martin Adolf 266  
 Posse, Carl 339  
 Posse, Gustaf 392  
 Posse, Knut 206, 501  
 Possieth, Jean 538  
 Possieth, Johan, bokhållare 538  
*Possieth, Johan, kyrkoherde i Riddarholmerna 1722—1728* 193, 501, 538, 539  
 Possieth (Berg), Carl 538  
 Possieth (Berg), Catharina 538, 542  
 Possieth (Berg), Hedvig 538  
 Possieth (Berg), Margareta 501, 538  
 von Post, Georg 320  
 von Post, Hans Henric 284  
 Pouget, Johan 263  
*Pouget, Johannes (Johan) Nicolaus, komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1728—1731, kyrkoherde i Katarina 1732—1735* 122, 263  
 Pousette, Carl 609  
 Pousette, Margareta Charlotta 609  
 Pousette, Peter 292  
*Pratenius, Carl Johan, komminister i Hedvig Eleonora 1763—1776* 152, 153  
 Pratenius, Carl Magnus 153  
 Pratenius, Catharina Elisabeth 153  
 Pratenius, Charlotta Maria 153  
 Pratenius, Johan 152  
 Pratenius, Sara Christina 153  
 Pratenius, Ulrika Margareta 153  
 von Preutz, Niclas 467  
 Printz, Carl 497  
 Probst, Cecilia Aurora Wilhelmina 158  
 Probst, Johan Christoffer 158  
 Prochæus, Anna Margareta 99  
 Prochæus, Eva Charlotta 99  
*Prochæus, Henricus Johannis, komminister i Finska församlingen 1725—1730, kyrkoherde i Finska församlingen 1730—1746* 99, 110  
 Prochæus, Johannes Petri 99  
 Prochæus, Petrus Johannes 99  
 Procopæus, Carolus 96  
 Procopæus, Christianus 96  
*Procopæus, Christianus Petri, kyrkoherde i Finska församlingen 1675—1677* 94, 95, 107  
 Procopæus, Christina 96  
 Procopæus, Elisabeth 96  
 Procopæus, Ericus 96  
 Procopæus, Gabriel 96  
 Procopæus, Gustavus 96  
 Procopæus, Johannes 96  
 Procopæus, Justina 96  
 Procopæus, Petrus 95  
 Promeri, Aimée 118  
 Prosperius, Anna 278, 332  
 Prosperius, Catharina 332  
 Prosperius, Elisabeth 332  
 Prosperius, Gustaf 278, 332  
 Prosperius, Olaus 332  
*Prosperius, Olaus Jonæ, komminister i Klara 1619—1630* 332  
 Prosperius, Petrus 332, 638  
 Prytz, Andreas 427  
 Prytz, Sofia Charlotta 198  
 Psilander, Maria 487  
 Pylhsson, Susanna 60  
 Päfvenfelt, Gustaf Carl 531  
 Pähl, Christina 366  
*Pählman, Anders Gustaf, komminister i Jakob och Johannes 1863—1869* 229  
 Pählman, Göran 229  
 Påvel Olofsson 420  
 Påvel Pedersson 420  
 Quivander, Andreas (2 st.) 95  
 Quivander, Benedictus 95  
*Quivander, Benedictus Andreæ, komminister i Finska församlingen 1665—1670, kyrkoherde i Finska församlingen 1670—1673* 94, 95, 106, 107  
 Quivander, Benjamin 95  
 Quivander, Christina 95  
 Quivander, Samuel 95  
 Qvarnström, Carl Gustaf 242  
 Qvarnström, Maria 197  
 Qvildal, Helena 195  
 Qvillfeldt, Robert 599  
 Qvist, Andreas 282  
 Qvist, Anna Brita 282  
 Rabe, Casten 471  
 Rabenius, Nils 414, 415  
 Radunski, Christian Ossipovitch 574  
 Radunski, Olga Emilie 574  
 Ragnhild Haraldsdotter 416  
 Rahlson, Arfved 639  
 Rahm, Maria Elisabeth 324  
 Ramel, Malte 593  
 Ramstedt, Anders 542  
 Ramsten, Aina Brita Elisabeth 613  
*Ramsten, Bertil August, komminister i Ulrika Eleonora 1927—* 597, 613  
 Ramsten, Kerstin Barbro Maria 613  
 Ramzelius, Helena 165  
 Ranie, Hans 255  
 Raphoun, Johan 294  
 Raphoun, Johanna 294  
 Rapp, Erik 554  
 Rapp, Jenny Margareta 554  
 Rase, Engela 642

- Rase, Nils 642  
 Rask, Catharina Persdotter 421, 559  
 Rask, Johan 291  
 Rask, Peder Pedersson 317  
 Rask, Per 421  
 Rath, Anna Margareta 538, 542  
 Rath, Gustaf Johan 538, 542  
 Ratzki, Juliana Catharina 355  
 Raumannus, Johannes Johannis 423  
*Raumannus, Johannes Svenonis, kyrkoherde i Nikolai 1604—1611 423*  
 Read, Jenny 285  
 Reddewigh, Carolina Fredrika Antoinetta 243  
 Reese, Jonas 526  
 Reftelius, Justina Catharina 143  
 Reginald Olai 414  
 Regnell, Adolf Ludvig 447  
 Regnell, Pehr 240  
 Rehn, Abraham Georg 79  
*Rehn, Carl Abraham, kyrkoherde i Engelbrekt 1913 79*  
 Rehn, Johan Eriksson 319  
 Rehn, Regina 319  
 Rehnsköld, grevinnan 548  
*Reich, Josias, predikant i Tyska församlingen 1561—1562 557*  
 Reiel, Anna Maria 628  
 Reiel, Conrad 628  
 Reinhold, skolmästare 414  
 Reinholdsson, Olof 591  
 Reis, Catharina Christina 606  
 Remander, Erik 297  
 Remander, Magdalena 297  
 Remmer, Johan 609  
 Remmer, Johan Gustaf 610  
*Remmer, Johan Otto, utnämnd komminister i Ulrika Eleonora 1857 609, 610*  
 Renner, Beata 587  
 Renner, Catharina 588, 600  
 Renner, Tobias 587, 600  
 Rennerfelt, Sten Ture 519  
 Renström, Isac 213  
 Renström, Margareta Lovisa 227  
*Renström, Pehr Isac, komminister i Jakob och Johannes 1801—1814 196, 213*  
 Repening, Brigitta 548  
 Rethen, Maria 537  
 Retzius, Margareta 599  
 Reuser, Ingeborg Sofia 592  
 Reuterskjöld, Axel Didrik 510  
 Rhalambius, Elias Erici 497  
 Rhalambius, Magnus 425  
 Rhalambius, Margareta 497  
 Rhalambius, Sara Eriksdotter 379, 496  
*Rhezelius, Haquinus Laurentii, kyrkoherde i Riddarholmen 1617—1619 521, 525, 526*  
 Rhezelius, Jonas 526  
 Rhodin, Lars 262  
 Rhodin, Margareta 262  
 Ribbing, Beata Elisabeth 633  
 Ribbing, Carl Gustaf 448  
 Ribbing af Zernava, Conrad 396  
 Richnau, Harald Isidor 200  
 Richnau, Sofia Ulrika 199  
 Riddarpenning, Elsa Christina 325  
 Ridderbjelke, Fredrik Magnus 272  
 Ridderstedt, Bengta Helena 84  
 Ridderstedt, Jakob 84  
 Ridderstolpe, Carl 338  
 Ridderstolpe, Carl Johan 34  
 Rieikki, Erik Pålsson 111  
 Rietz, Axel Gerhard 43  
 Ring, Ellen Margareta Nicoline 126  
 Ring, Ester Margareta Nicoline 126  
*Ring, Gustaf Edvard, komminister i Adolf Fredrik 1894—1906, komminister i Gustaf Vasa 1906—1914 65, 125, 126, 251*  
*Ring, Gustaf Emanuel Theofilus, komminister i Johannes 1925—1931 126, 251*  
 Ring, Lydia Gerda Elisabeth 126  
 Ring, Olof Edvard 125  
 Ringbom, Karl Henrik 113  
 Rinman, Anna Elvina Helena 346  
 Rinman, Emilia (Emy) 304  
 Rinman, Karl Wilhelm 304  
 Rinman, Sven Engelbert 346  
 Rinman, Wolther Ludvig 347  
 Risbeck, Anna Charlotta 62  
 Riselius, Christopher 339  
 Riselius, Elisabeth Christina 339  
 Risell, Jöns 540  
 Ritzert, Elisabeth Katharina 306  
 Robertson von Struan, Maria Eleonora 563  
 Robsahm, Johan Ludvig 325  
 de la Roche, Maria Magdalena 633  
 Rodebeckius, Magdalena 483  
 Rogberg, Anders 358  
 Rogberg, Carl Anders Henrik 359  
 Rogberg, Carl Erik Johan 172  
 Rogberg, Carl Georg Olof 38  
 Rogberg, Christina Amalia Henrika (Ina) 359  
 Rogberg, Christina Gustafva Lovisa 38  
 Rogberg, Erik Johan 359  
 Rogberg, Fredrik Gustaf 38  
 Rogberg, Fredrika Lovisa 38  
 Rogberg, Johan David 38  
*Rogberg, Johan Georg, komminister i Klara 1867—1882 358*  
 Rogberg, Maria Eugenia Elisabeth 172  
*Rogberg, Olof Erland, konsistorienotarie 1823—1833 38*  
 Rogberg, Olof Samuel 359  
 Rohtlieb, Agnes Maria 573  
 Rohtlieb, Axel Johannes 573  
 Rohtlieb, Bernhard Conrad 572  
 Rohtlieb, Bernhard Herman 573  
 Rohtlieb, Bertha Johanna 573  
 Rohtlieb, Clara Juliana 573  
 Rohtlieb, Edward Bernhard 573  
 Rohtlieb, Gertrud Charlotta 573



- Rohlieb, Johannes, kyrkoherde i Tyska församlingen 1839—1875 572, 573  
 Rohlieb, Molly Elisabeth Catharina 573  
 Roland, Wendela 31, 436  
 Roland Eliæson 436  
 Rolén, Carl Anders, komminister i Maria Magdalena 1824—1830 385  
 Rolén, Carl Henrik Richard 385  
 Rolff, Catharina Johansdotter 546  
 Rolff, Johan Olofsson 546  
 Rolojson, Nicolaus, komminister i Riddarholmen 1686—1692 547  
 Roman, Magdalena Charlotta 596  
 Ronander, Cornelia Petronella 514  
 Ronander, Thomas 514  
 Roos, Anders 324  
 Roos, Margareta Elisabeth 324  
 Roos af Hjelmsäter, Maria Eleonora 447  
 Rorich, faktor 631  
 Rosbeck, Christian, komminister i Katarina 1764—1772 296, 297  
 Rosbeck, Christian, packhusinspektör 297  
 Rosbeck, David 297  
 Rosbeck, Petter 297  
 Rosbeck, Petter, ryttmästare 296  
 Roselin, Karin Bengtsdotter 467, 468, 469  
 Roselius, Anna 441  
 Roselius, Johan 436  
 Roselius, Sara 436  
 Rosén, Anna Elisabeth 542  
 Rosén, Augusta Wilhelmina 168  
 Rosén, Catharina Ulrika 543  
 Rosén, Edla Catharina Elisabeth 168  
 Rosén, Erik Gabriel 543  
 Rosén, Gabriel, kyrkoherde i Riddarholmen 1766—1784 145, 448, 538, 541, 542, 543  
 Rosén, Gustafva Christina 543  
 Rosén, Gustafva Margareta 542  
 Rosén, Hedvig Christina 542  
 Rosén, Nils Erik 543  
 Rosén, Pehr, komminister i Hedvig Eleonora 1822—1830 157, 168  
 Rosén, Per Anton 168  
 von Rosén, Erik Gabriel 543  
 Rosenadler, Johan 536  
 Rosenberg, Clementine 228  
 Rosenberg, Nils 228  
 Rosenblad, Johanna 407  
 Rosendahl, Adolf Georg 113  
 Rosenius, Carl Olof 180  
 Rosenius, Erik 541  
 Rosenius, Euphrosyne Agatha 77  
 Rosenius, Paul Josef, komminister i Jakob 1908—1930 148, 180, 181  
 Rosenlöf Petersson, Pehr 237  
 Rosenstierna, Sigrid 232  
 Roslin, Catharina 642  
 Roslin, Hans 642  
 Ross, Herman 98  
 Ross, Maria 98  
 Rossio, Catharina 587  
 Rotenburg, Carl Fredrik 431  
 Roth, Anders 258  
 Roth, Johannes 624  
 Roth, Peter 646  
 Rothlöben, Anna Magdalena 560  
 Rothlöben, Brigitta 560  
 Rothlöben, Christina 560  
 Rothlöben, Johann Martin 564  
 Rothlöben, Johannes 560  
 Rothlöben, Johannes, kyrkoherde i Tyska församlingen 1624—1638 559, 560, 561, 577, 578  
 Rothlöben, Maria 560  
 Rothlöben, Sebastian 559  
 Rothman, Johan Gabriel 226  
 Rothman, Lovisa Christina 212  
 Rothovius, Jonas 481  
 Rothstein, Agneta Christina 56, 455  
 Rothstein, Altea Sophia 56  
 Rothstein, Anton Wilhelm 56  
 Rothstein, Beata Mathilda 56  
 Rothstein, Carl Clemens 56  
 Rothstein, Fredrika Maria 56  
 Rothstein, Jonas 55  
 Rothstein, Jonas Raphael, komminister i Adolf Fredrik 1775—1783 55, 455, 514  
 Rothstein, Justus Jonas 56  
 Rothstein, Nils Raphael 56  
 Rothstein, Thure Gustaf 56  
 Roxendorff, Catharina Elisabeth 541  
 Rubin, Christina 145  
 Ruckman, Helena Christina, född Hjort af Ornäs 199  
 Rudbeck, Anna 431, 437, 439  
 Rudbeck, Johan Olof 607  
 Rudbeck, Ture 506  
 Rudbeck, Ture Gustaf 142  
 Rudbeckius, Anna 431  
 Rudbeckius, Christina g. m. Simon Benedicti 427  
 Rudbeckius, Christina gift i: o Rotenburg, 2: o Grubb 431  
 Rudbeckius, Johannes, biskop, 314, 423, 427, 430, 531  
 Rudbeckius, Johannes, lektor 430, 431  
 Rudbeckius, Magdalena 317, 431  
 Rudbeckius, Margareta (2 st.) 431  
 Rudbeckius, Maria 431  
 Rudbeckius, Nicolaus, kyrkoherde i Nikolai 1666—1671 427, 429, 430, 437, 439  
 Rudbeckius, Olof Laurelius 431  
 Rudberg, Benedictus Petri 513  
 Rudberg, Petrus, komminister i S:t Olof 1720—1759 513, 514  
 Rudberg, Sven Harald 54  
 Rudberus, Margareta 262  
 Rudenius, Catharina 120  
 Rugman, Jonas 279  
 Runbom, Johanna Christina 299  
 Rundelius, Anders 72  
 Rundelius, Andreas Andræ 71, 204

- Rundelius, Olaus Andreae, kyrkoherde i Brunkebergsförsamlingen* 1671—1674  
70, 71, 72, 203
- Rundelius, Olof (2 st.) 72
- Rundelsteen, Olaus Andreae 72
- Runeberg, Edvard Gabriel 606
- Rung, professor 114
- Rung, Fredrik 114
- Rung, Fredrika Ulrika 329
- Rung, Maria Catharina 114
- Runneberg, direktörskå 336
- Ruth, Christina 342
- Ruth, Erik 339
- Ruth, Johan, komminister i Klara*  
1777—1782 339, 340
- Ruther, Johan 501
- Ruther, Nils, komminister i Klara*  
1762—1763 338
- Ruther, Petter 338
- Rutström, Anders Carl, kyrkoherde i Hedvig Eleonora* 1758—1766 139, 140, 141, 152, 515, 550, 604, 628
- Rutström, Aurora 141
- Rutström, Carl Birger 141
- Rutström, Carolina 141
- Rutström, Eva Charlotta 141
- Rutström, Gustava Charlotta 141
- Rutström, Hedvig Eleonora 141
- Rutström, Margareta 141
- Rutström, Nils 139
- Ruus, Agnes Fredrika 271
- Ruus, Albrecht Christoffer 403
- Ruus, Bertha Hanna 271
- Ruus, Elin Maria 476
- Ruus, Elis Harald Mathias 402
- Ruus, Elsa Carolina 475
- Ruus, Euprosyne Mathilda 403
- Ruus, Harald Johan, komminister i Nikolai* 1865—1889 271, 402, 475
- Ruus, Hugo Gottfrid Albrecht 402
- Ruus, Ida Lovisa Charlotta 403
- Ruus, Ida Maria Fredrika 271
- Ruus, Ivar Josef 403
- Ruus, Ivar Torsten 271
- Ruus, Johanna Maria Josefina 403
- Ruus, Maria Euphrosyna 402
- Ruus, Märta Mathilda Fredrika 402
- Ruus, Nils 271
- Ruus, Nils Ifvar 271
- Ruus, Pehr Albrecht, komminister i Maria Magdalena* 1848—1883 271, 402, 475
- Ruus, Pehr Edvard 403
- Ruus, Pehr Götrich 271
- Ruus, Pehr Johan 402
- Ruus, Pehr Johan Emanuel 402
- Ruus, Pehr Magnus, kyrkoherde i Katarina* 1813—1827 271, 402, 475
- Ruus, Pehr Theodor 403
- Ruus, Rosa Ingeborg 271
- Ruus, Sigge Haraldsson 476
- Ruus, Signe Maria Johanna 475
- Ruus, Skoglar Magnus 271
- Ruuth, Abraham 98
- Ruuth, Margareta Elisabeth 98
- Rücker, Anna 320
- Rüdling, Johann Georg 338
- Rüdling, Maria Christina 338
- Rydberg, Carl Jacob 156
- Rydberg, Johanna 330
- Rydélius, Brita 206
- Rydélius, Emerentia 188
- Rydélius, Israel 188, 206
- Rydélius, Jonas Johannis 188
- Rydélius, Magdalena 221
- Rydélius, Petrus 277
- Rydélius, Zacharias 221
- Rydell, Sara 648
- Rydemán, Alma Carolina Helena 595
- Rydemán, Blenda Natalia Maria 595
- Rydemán, Carl Gunnar Natanael 595
- Rydemán, Johan 595
- Rydemán, Linnea Charlotta Fredrika 595
- Rydemán, Per Johan Albin 595
- Rydemán, Peter (Pehr) Johan, kyrkoherde i Ulrika Eleonora* 1893—1904 595
- Rydhenius, Margareta Christina 384
- Ryding, Engel Gustaf 56
- Rylander, Vendela 117
- Rynelius, Helena Christina 284, 473
- Ryning, Axel 419
- Räckelasse se Laurentius Erici Forserus
- Rålamb, Claes, landshövding 214
- Rålamb, Claes, riksråd 230
- Rålamb, Claes Gustaf 216
- Rålambstierna, Magnus 425
- Rånlund, Gustaf 330
- Röd, Henricus Erici, predikant i Finska församlingen* 1577—? 90, 91
- Rödberg, Lars 598
- Rödberg, Petter 598
- Röhl, Margareta Dorothea 474
- Rölefinck, Eberhard 260
- Rööök, Anders 351
- Rööök, Maria Catharina 351, 352
- Sabelström, Carl 226
- Sæbin, Elisabeth 381, 382
- Sæbinus, Petrus Halvardi 381
- Sævenbom, Catharina 293, 369
- Sagittarius, Anna 641
- Sagittarius, Elisabeth 641
- Sagittarius, Johannes, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling* 1683—1690  
640, 641
- Sahlberg, Anna Andersdotter 512, 513
- Sahlberg, Johan 112
- Sahlmenius, Anders 627
- Sahlmenius, Andreas, komminister i Barnhusförsamlingen* 1730—1734, kyrkoherde i Barnhusförsamlingen 1734—1744 627, 630
- Sahlmenius, Anna Maria 627
- Sahlmenius, Beata 627
- Sahlmenius, Christina 627
- Sahlmenius, Christina Margareta 627

- Sahlmenius, Eric 627  
 Sahlmenius, Eric, possessionat 627  
 Sahlmenius, Margareta 627  
 Sahlmenius, Sven 627  
 Sahlstedt, Margareta 31  
 Salanus, Nicolaus 427  
 Salén, Anna Elisabeth Sofia (Betty) 169  
 Salén, Axel Mauritz 169  
 Salén, Bernhard Wilhelm Frithiof 169  
 Salén, Ernst Johan Reinhold 169  
*Salén, Nils, komminister i Hedvig Eleonora 1830—1837 168, 169*  
 Salén, Nils Peter Herman 169  
 Salin, Brita 549  
 Salmoon, Catharina 443  
 Salner, Anna Elisabeth 282  
 Salner, Bengt 265  
 Salner, Brita 265  
 Salomon Birgeri 418, 419  
*Salomon Danielis, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling (1630)—1649 637*  
 Samelius, Gustaf 170  
 Samo, Maria 294  
 Samuel Erici 89  
 Samuel Johansson 204  
 Samuel (Löfholm) 598  
 Samuel Matthiæ 481  
 Samuel Nilsson 544  
 Samuelsson, Nils 276  
 Sand, Brigitta Christina 100  
 Sand, Erik 100  
 Sandahl, Brita 155  
 Sandahl, Sven 353  
 Sandberg, Alva 131  
 Sandberg, Lotten Jenny Maria, född Seelig 597  
 Sandberg, Nils 131  
 Sandborg, Ida Constantia 81  
 Sandegren, Carl Jacob 404  
*Sandegren, Paul Harald Alvin, komminister i Maria Magdalena 1932—404*  
 Sandegård, Ingrid Margareta 554  
 Sandegård, Karl Erik Einar 554  
 Sandegård, Karl Gustav Bertil 554  
*Sandegård, Karl Johan, kyrkoherde i Sofia 1940—554*  
 Sandegård, Karl Johan Gunnar 554  
 Sandegård, Karl Olof Bengt 554  
 Sandel, Anna 482  
 Sandel, Christina 482  
 Sandel, Claudius 482  
*Sandel, Laurentius Benedicti, komminister i Riddarholmen 1661—1664, komminister i Nikolai 1664—1673 482, 483, 545*  
 Sandel, Magnus 482  
 Sandel, Rebecca 482  
 Sandelius, Laurentius Benedicti se Sandel  
 Sandin, Gabriel 157  
 Sandin, Hilda Helena Erika Gabriela 157  
*Sandin, Per Gabriel, komminister i Hedvig Eleonora 1832—1833 157*  
 Sandin, Selma Emilia Sofia 157  
 Sandman, Johannes 497  
 Sandmark, Andreas 471  
 Sandmark, Anna Beata 471  
 Sandmark, Catharina Helena 471  
 Sandmark, Johan Fredrik 651  
*Sandmark, Johan Wilhelm, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1852—1864 651*  
 Sandmark Petrus 471  
 Sandmark, Regina Christina 471  
*Sandmark, Sven, komminister i Nikolai 1767—1779 470*  
 Sandmark, Sven Jakob 471  
 Sapungi, Staffan 111  
 Sara Danielsdotter 259  
 Sara Larsdotter 493  
 Sara Olsdotter 240  
 Sara Pedersdotter 21  
 Sara Persdotter 352  
 Sara Staffansdotter 544  
 Sarcovius, Anna Catharina 98  
 Sarcovius, Anna Maria 98  
 Sarcovius, Elias Caroli 97  
 Sarcovius, Elisabeth 98  
 Sarcovius, Hedvig 98  
 Sarcovius, Johannes 98  
*Sarcovius, Johannes Eliæ, komminister i Finska församlingen 1699—1702, kyrkoherde i Finska församlingen 1702—1711 och 1713—1716 96, 97, 98, 99, 108, 109*  
 Sauer, Helena Christina 146  
 Sauer, Isak 146  
 Savoijsky, Johan 153  
 Schade, Christina Elisabeth 486  
 Schantz, Johan Eberhard 561  
 von Schantz, Mariana, född Heldenhielm 607  
 Scharenberg, Christopher 566  
 Scharff, Beata Margareta 209  
 Scharff, Carl Fredrik 209  
 Scharff, Charlotta Eleonora 99  
 Scharff, Ernst Fredrik 209  
 Scharff, Florentinus, direktör 209  
*Scharff, Florentinus, komminister i Jakob och Johannes 1734—1740 99, 208*  
 Scharff, Johannes 209  
 Scharff, Paul Hindrich 209  
 Scharff, Paulus Johannis 99, 208  
 Scharff, Ulrika 209  
 Schatelovius, Margareta 348  
 Scheder, Margareta 258  
 Schedin, Lovisa Christina 159  
 Schedin, Daniel 397  
 Scheele, Anna 570  
 Scheffer, Carl Fredrik 165  
 Scheffer, Peter 631  
 Schelin, Jonas 383  
 Schellenbergk, Gertrud 577  
 Schepperus, Anders 422  
 Schepperus, Anna 422

- Schepperus, Benjamin Erici 421  
 Schepperus, Ericus 422  
 Schepperus, Ericus Erici 421, 422  
 Schepperus, *Ericus Olai, Poenitentiarius*  
 1588—1593, *kyrkoherde i Nikolai* 1593  
 —1599 20, 22, 421, 422, 523, 559  
 Schepperus, Magdalena 422, 559  
 Schepperus, Olaus Erici 421  
 Scheps, Casper 560  
*Scherdin, Anders, komminister i Hedvig*  
*Eleonora* 1817—1824 156  
 Scherdin, Lovisa Andreetta 156  
 Scherf, Agneta 601  
 Scherl, Ambrosius 564  
 Scherl, Barbara 564, 566  
 Scherling, Emilia Christina Gustafva 244  
 Scherling, Johan Jakob 245  
 von Scheven, Carl Fredrik 120  
 Schick, Johan 377  
 Schildt, Catharina (Karin) 492  
 Schillén, Gustaf 486  
 Schiller, Samuel 425  
 Schillerfelt, Samuel 425  
 Schilling, Christoffer 377  
 Schillström, Elisabeth 293  
*Schinmeier, Johann Adolph, andre pastor*  
*i Tyska församlingen* 1774—1779 582,  
 583  
 Schinmeier, Johann Christopher 582  
 Schlyter, Dorothea Ernestsdotter 219, 347  
 Schmaltz, Anna Maria 355  
 Schmidt, Ester 492  
 Schmidt, Nils Henrik Oscar 492  
 Schmiedell, Philip Bastiansson 480  
 Schmitterlöw, Ulrika Helena Thurinna 80  
 Schneider, Agneta Alexandra 289  
 Schnell, Carl Johan 652  
 von Schnell, Märta Helena, född Reen-  
 stierna 242  
 Schoerner, Ove Yngve Gustaf 125  
 Schomerus, Barbara 529  
 Schomerus, Henrik 529  
 Schomerus, Margareta 529  
 Schomerus, Petrus 529  
*Schomerus, Petrus Andrea, kyrkoherde i*  
*Riddarholmen* 1646—1648 528, 529  
 von Schoting, Adam Jakob 322  
 Schoug, Ida Elisabeth 353  
 Schröder, Anna 606  
 Schröder, Anna Catharina 261, 442  
 Schröder, Anna Margareta 443  
 Schröder, Carl Gustaf 261  
 Schröder, Casper 393, 394  
 Schröder, Claes Claesson 290  
 Schröder, Clas Gorizson 261  
 Schröder, Elis 442  
 Schröder, Elsa 500  
 Schröder, Elsa Catharina (Throna) 261  
 Schröder, Ernst Georg 158  
 Schröder, Georg 261, 500  
*Schröder, Georg (Jöran) Claes, kyrkoher-*  
*de i Nikolai* 1752—1771 261, 442, 443,  
 449  
 Schröder, Georgius Claudius se Schröder,  
 Georg (Jöran) Claes  
 Schröder, Göran 443  
 Schröder, Henrik Claesson 290  
 Schröder, Herman 442  
*Schröder, Herman, kyrkoherde i Katarina*  
*1719—1731* 194, 261, 262, 292, 293,  
 442, 500  
 Schröder, Hilda Amalia Georgina 404  
 Schröder, Johanna Catharina (Jeanna) 262  
 Schröder, Margareta Sofia 262  
 Schröder, Maria 262  
 Schröder, Sofia 393, 394, 644  
 Schröder, Ulrika 262  
 Schröder, Ulrika Sofia 443  
 Schröderheim, Elis 442, 449  
*Schröderheim, Elis Philip, komminister i*  
*Hedvig Eleonora* 1925—1937 171, 172  
 Schröderheim, Göran 443  
 Schröderheim, Herman 442  
 Schröderheim, Johan 171  
 Schröderheim, Johan Elis 172  
 Schröderheim, Ulrika Sofia 443, 449  
 Schröter, Paul Christopher 566  
 Schrötter, Dorothea Martha Katharina  
 Johanna 306  
 Schrötter, Willibald 306  
 Schulin, Helena 324  
 Schult, Anna 337  
 Schult, Elisabeth 381  
 Schult, Ingrid 644  
 Schultenius, Anna Nilsdotter 379  
 Schultin, Anders 38  
 Schultin, Lovisa Johanna 38  
 Schultz, Anna Maria 498  
 Schultz, Bertil 96, 98  
 Schultz, Catharina 96, 98  
 Schultz, Elisabeth 98  
 Schultz, Elsa Jochomsdotter 466  
 Schultz, Jochum 466  
 Schultz, Lars 281  
 Schultzberg, Abraham 225  
*Schultzberg, Anders Jacob, komminister*  
*i Jakob och Johannes* 1805—1815 196,  
 225, 226  
 Schultzberg, August Wilhelm 226  
 Schultzberg, Carl Oscar 226  
 Schultzberg, Carl Oscar, studerande 226  
 Schultzberg, Carolina Augusta 226  
 Schultzberg, Emilia Mathilda 226  
 Schultzberg, Eric Olof 594  
 Schultzberg, Erik Hjalmar 594  
*Schultzberg, Erik Magnus, kyrkoherde i*  
*Ulrika Eleonora* 1863—1890 594  
 Schultzberg, Ernst Robert 594  
 Schultzberg, Fanny Maria 594  
 Schultzberg, Hedvig Jaquette 226  
 Schultzberg, Hilda Aurora Margareta 594  
 Schultzberg, Maria Wilhelmina 226  
 Schultzberg, Siri Fanny Sofia 594

- Schürer von Waldheim, Agnes Ulrika 147  
 Schürer von Waldheim, Fredrik August 147  
 Schütz, Anna 29  
 Schütz, Anna Catharina 142  
 Schütz, Henric 29  
 Schütz, Johan 142  
 Schütz, Johan Ludvig 428  
 Schöldberg, Sven 604  
 Schöne, Fredrika Wilhelmina 51  
 Schöne, Gustaf 51  
 von Schönfeldt, Christian Georg 317  
 Schönmeijer, Anna Maria 286  
 Schönmeijer, Johanna Elisabeth 214  
 Schönmeijr, Carl Martin 120  
 Schönmeijr, Hedvig Charlotta 120  
 Schönström, Elisabeth Maria 448  
 Sebardt, Carl Edvard Wilhelm 179  
 Sebenius, Johan 224  
 Sebenius, Maria Christina 224  
 Sebelius, Christopher 470  
 Sederberg, Henrik 496  
 Seele, Elisabeth Charlotta 630  
 von Sefeldt, Hedvig 209  
 Segerberg, Erik Edvard 228  
 Segerberg, Maria Elisabeth 273  
 Segercrona, Erik Crispin 319  
 Segercrona, Johan 259  
 Segerquist, Christina Wilhelmina 228  
 Segerquist, Fredrik 227  
*Segerquist, Fredrik Wilhelm, komminister i Jakob och Johannes 1849—1856 227*  
 Segerquist, Per Erik Fredrik 228  
 Segerroth, Erik 377  
*Segerroth, Johan, utnämnd komminister i Katarina 1710 109, 206, 281*  
 Segerroth, Johanna 281  
*Sebefeldt, Martin, predikant i Tyska församlingen 1566—? 557*  
*Seilerus, Joachim, kaplan i Tyska församlingen 1607—1615 559, 576, 577*  
 Selle, Catharina Ulrika 270  
 Selle, Isaac 270  
 von Seltzen, Christopher 501  
 Serenius, Sofia 236  
 Sessing, Helena Maria 264  
 Sessing, Tyke Christopher 264  
 von Seth, Gabriel 211  
 Sevelius, Olof 598  
 Siberg, Anders 263  
 Siberg, Andreas 262  
 Siberg, Elisabeth 263  
 Siberg, Erik, rektor 263  
*Siberg, Erik, utnämnd kyrkoherde i Katarina 1730 262*  
 Siberg, Johan 262  
 Siberg, Jonas 263  
 Siberg, Lars 263  
 Siberg, Margareta 263  
 Siberg, Maria 263  
 Siegel, Dorothea 578  
 Siegel, Martin 578  
 Siegroth, Gustaf Adolf 473  
 Siegton, Carl 28  
 Siegton, Johannes 28  
 Sievers, Elisabeth Margareta 59  
 Siewers, Hedvig 338  
 Sigfridsson, Nils 75  
*Sigfridus Aronus Forsius, kyrkoherde i Riddarholmen 1615 524, 525*  
 Sigfridus Aronus junior 525  
 Sigfridus Nicolai 416  
 Sigismund, konung 419, 422, 423, 465, 478, 525  
 Sigrid, gift Alcinus 136  
 Sigrid, g. m. Jöns Jonsson 36  
 Sigrid Håkansdotter 526  
 Sigrid Persdotter 639  
 Sigtunius, Brigitta 28  
 Sigtunius, Carl 28  
 Sigtunius, Catharina 28  
 Sigtunius, Christina 28  
 Sigtunius, Johannes 28  
*Sigtunius, Johannes Erici, konsistorie-notarie 1679—1683 27*  
 Sigtunius, Margareta 28  
 Silfverbrand, Helmer 174  
 Silfverbrand, Märta Sofia 174  
 Silfvercrantz, Johan Andersson 312  
 Silfverhielm, Göran 321  
 Silfverhielm, Maria 137  
 Silfverklou, Johan 433  
 Silfverskiöld, Johan Gabriel 209  
 Silversparre, Carl 398  
 Silfverstolpe, Gudmund 320  
 Silfverstolpe, Malla, född Montgomery 453  
 Silfverström, Anna Magdalena 137  
 Silfverström, Johan 137  
 Sillieström, Catharina 592  
 Silverstolpe, Carl Fredrik Gustaf 327  
 Silverstolpe, Helge Gustaf Mannerheim 84  
 Silverstolpe, Vera 84  
 Simberg, Amalia Carolina 241  
 Simberg, Aron Fredrik Theodor 241  
 Simberg, August Wilhelm 241  
 Simberg, Mathilda Charlotta 241  
 Simberg, Peter 241  
*Simberg, Pär Aron, komminister i Jakob och Johannes 1815—1823 241, 242*  
 Simberg, Sofia Augusta 241  
 Simberg, Sofia Wilhelmina 241  
 Simming, Andreas 532  
 Simming, Anna 533  
 Simming, Elisabeth 532  
 Simming, Erik 532  
 Simming, Ingeborg 532  
 Simming, Johannes 532  
 Simming, Johannes, rådmän i Göteborg 533  
*Simming, Marcus Johannis, kyrkoherde i Riddarholmen 1669—1674 424, 532, 533, 546*  
 Simming, Margareta 532

- Simming, Olaus 533  
 Simming, Petrus 533  
 Simming, Samuel 532  
 Simming, Sara 532  
 Simming, Uno 532  
 Simmingsköld, Erik 532  
*Simon, komminister i Finska församlingen (1603)—(1604) 104, 105*  
 Simon Andersson 314  
*Simon Benedicti, kyrkoherde i Nikolai 1648—1649 427*  
 Simon Joannis 105  
 Simon Simonsson 427  
 Simtelius, Sara Eriksdotter 428  
 Sissa Bengtsdotter 227  
 Siöberg, Hedvig Margareta 197, 322, 342  
 Siöberg, Olof 322  
 Siöblad, Anna Helena, född Cronstedt 383  
 Siöstéen, Elisabeth Dorothea 339  
 Siöstéen, Jacob 339  
 Sjöberg, Jenny 175  
 Sjöberg, Sofia Dorothea 472  
 Sjöcrona, Anna Emilia Mathilda 79  
 Sjöcrona, Eufrosyne Elisabeth Catharina 201  
 Sjöcrona, Peter 201  
 Sjöding, Adolf 103  
 Sjöding, Adolf e. o. hovrättsnotarie 103  
*Sjöding, Adolf, kyrkoherde i Finska församlingen 1855—1900 103*  
 Sjöding, Anna Erika 103  
 Sjöding, Eric 103  
 Sjöding, Hanna Sofia 103  
 Sjöding, Hilda Carolina 103  
 Sjöding, Ida Adolfina 103  
 Sjöding, Selma Mathilda 103  
 Sjögren, Ernst Adolf 103  
 Sjögren, Maria Charlotta 651  
 Sjögren, Matthias 651  
 Sjöholm, Helena Maria Charlotta 650  
 Sjöholm, Lars Olof Gustaf 650  
*Sjöholm, Nils, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1832—1844 650*  
 Sjöholm, Nils Johan Engelbert 650  
 Sjölin, Carl Ernst 60  
 Sjöman, Anna Margareta 167  
 Sjöstedt, Jakob 199  
 Sjöstedt, Nils 650  
 Sjöstedt, Sofia Maria Ottiliana 199  
 Sjöstrand, Annie Maria Theresia 373  
 Sjöstrand, Carl Fredrik 373  
 Sjöstrand, Charlotta Wilhelmina 388  
*Sjöstrand, Johan August, komminister i Maria Magdalena 1885—1887, kyrkoherde i Maria Magdalena 1887—1892 373, 403*  
 Sjöstrand, Olof Fredrik 388  
 Sjöström, Gustaf 156  
 Sjöström, Hildegard (Hilda) Klara Charlotta 345  
 Skarling, Anna Maria 338  
 Skepper, Gynte 421  
 Skepper, Gerdt 422  
 Skinnerus, Erik 523  
 Skog, Jonas 184  
 Skogberg, Fredrika 59  
 Skogberg, Lars Fredrik 59  
 Skogh, Peter 185  
 Skoglund, Per 172  
*Skoglund, Simon Arthur Gabriel, komminister i Hedvig Eleonora 1938—172*  
 Skogsman, Gösta 373  
 Skough, Catharina 185  
 Skough, Elias 185  
 Skough, Hans 185  
 Skough, Margareta 185  
*Skough, Olaus Jonæ, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1654—1661 184, 185*  
 Skough, Peter 185  
 Skunck, Carl 333  
 Skunck, Carl Elieser 207, 333  
 Skunck, Samuel 432  
 Skylling, Bengt 596  
 Skylling, Carl 596  
 Skylling, Märta Hanna 596  
 Skytte af Duderhoff, Anna 378  
 Skytte af Duderhoff, Johan 578, 620  
 Skärman, Carolina Ulrika Maria 410  
 Skärman, Ernst Magnus Christoffer 410  
 Skärf, Johan 601  
 Sleicker, Catharina 367, 501  
 Slettengren, Fredrika Christina 595  
 Slyter se Schlyter  
 Slöör, Anna Christina 102  
 Slöör, Carl Henrik 102  
 Smaræus, Matthias Olai 29  
 Smaræus, Olof 207  
 Smaræus, Sigrid 207  
 Smedberg, Anna Catharina 643  
 Smedberg, Eva Gustafva Mathilda 79  
 Smith, Johanna Maria Erikson 74  
*Smogrodh, Jacobus Henrici, predikant i Finska församlingen 1583—1588 91*  
 Snack, Anna 291  
 Snack, Anna Magdalena 192, 205  
 Snack, Jonas Olofsson 205  
 Sneckenberg, Catharina 534  
 Sneckenström, Augusta Josefina 517  
 Sofia Albertina, Prinsessa 197, 453  
 Söhlberg, Erik 337  
 Soilander, Abraham 154  
*Soilander, Abraham, komminister i Hedvig Eleonora 1782—1787 153, 549*  
 Soilander, Andreas 549  
 Soilander, Augusta 154  
 Soilander, Ebba 154  
 Soilander, Edla 154  
 Soilander, Gustaf 549  
 Soilander, Isac 549  
 Soilander, Jakob 549  
 Soilander, Knut 549  
 Soilander, Margareta 549  
 Soilander, Maria Rebecka 154  
 Soilander, Petrus 154

- Soilander, Pehr, komminister i Riddarholmen 1755—1765 153, 548, 549  
 Soilander, Pehr, linnevävare 549  
 Soilander, Peter 549  
 Soilander, Sofia 154  
 Soilander, Stephanus (Staffan) 154  
 Soilander, Stephanus, kyrkoherde i Husby-Sjutolft 549  
 Solin, Maria 111  
 Sommelius, Magnus 279  
 Sondell, Christina 642  
 Sondell, Erik (2 st.) 642  
 Sondell, Hans 642  
 Sondell, Johan, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1690—1700 641, 642  
 Sondell, Johannes 642  
 Sondell, Johannes, tullinspektör 642  
 Sondell, Nicolaus 642  
 Sondell, Olaus 642  
 Sondén, Adolph Henric Erland 357  
 Sondén, Anna Emerentia Clara Emilia 61, 357  
 Sondén, Johan Adolph 356  
 Sondén, Per Adolph, utnämnd konsistorienotarie 1831, komminister i Klara 1833—1837 38, 61, 356, 357  
 Sophia, drottning 43, 147  
 Spaak, Gudmund 638  
 Spaldencreutz, Gustaf 144  
 Spalding, Johan Jakob 471  
 Spalding, Regina Catharina 471  
 Spanier, Christina 607  
 Sparin, Anders 184  
 Sparin, Gertrud 184  
 Sparin, Henrik 184, 529  
 Sparin, Johan 184  
 Sparre, Anna Maria 630  
 Sparre, Carl 485  
 Sparre, Ebba Jaquette 625  
 Sparre, Erik Fredrik 455  
 Sparre, Lars Eriksson 150  
 Sparre, Märta Margareta, född Bonde 382  
 Sparre, Per 348, 546, 585  
 Sparrman, Andreas 546  
 Sparrman, Cecilia 223  
 Sparrman, Eric 631  
 Sparrman, Kerstin 546  
 Sparrman, Olaus, komminister i Riddarholmen 1671—1681 545, 546  
 Sparrman, Olaus, student 546  
 Sparrman, Olaus Nikolai 545  
 Sparrman, Samuel 546  
 Sparrsköld, Lovisa Maria 158  
 Sparrström, Charlotta Bernhardina 218  
 Sparrström, Gustaf Wilhelm 218  
 Specht, Anna Margareta 119  
 Spiegel, Haquin 260  
 Spens, Carl Gustaf 549  
 Spetz, Maria 630  
 Spiering, Lars Peter 298  
 Sporzelius, Maria 151  
 Springer, Christina 333  
 Spångberg, Anna Christina 608  
 Spångberg, Erik 608  
 Staaf, Per 51  
 Staaf, Petrus, komminister i Jakob och Johannes 1699—1701 219, 220  
 Staaff, Albert Wilhelm, kyrkoherde i Adolf Fredrik 1871—1895 51  
 Staaff, Eric Schöne 51  
 Staaff, Ericus Petri 220  
 Staaff, Gustaf Ferdinand 51  
 Staaff, Karl Albert 51  
 Staaff, Per Gustaf 51  
 Staaff, Wilhelmina Magdalena 51  
 Stackelberg, general 48  
 Stafverman, Beata Elisabeth 645  
 Stafverman, Olof 645  
 Stagnell, Petrus (Per) 604  
 von Stahl, Samuel Herman 487  
 Stahre, Christina 632  
 Stahre, Helga Jacobina Charlotta Ulrika 217  
 Stahre, Johan Nilsson 217  
 Stahre, Nils Jakob, komminister i Jakob och Johannes 1857—1890 217  
 Stahre, Nils Svensson 268  
 Stake, Elsa 625  
 Stalenus, Johannes 422, 559  
 Stangenberg, Fredrika Johanna 271, 402, 475  
 Stangenberg, Magnus Peter 271  
 Stapelius, Anna 576  
 Stapelius, Casper, kaplan i Tyska församlingen 1587—1601 104, 558, 576  
 Starbus, Ulrika Christina 508  
 Starck, Lovisa Petronella 355  
 Starck, Peter 355  
 Stare, Adolf Fredrik 504  
 Stare, Adolph, komminister i Nikolai 1776—1783 503  
 Stare, Carl Johan 504  
 Stare, Carolina Fredrika 504  
 Stare, Carolina Maria 504  
 Stare, Catharina 211  
 Stare, Hedvig Christina 504  
 Stare, Johan 503  
 Stare, Magdalena Catharina 504  
 Stare, Magdalena Christina 504  
 Starkenberg, Elisabeth Ulrika 240  
 Starkenberg, Gustaf 240  
 Stecker, Nicolaus, kyrkoherde i Nikolai (1524)—(1527) 412, 413  
 Stecksenius, Margareta 629  
 Steen, Brita 139  
 Stéenhoff, Gotthilf Johan Wilhelm 360  
 Steenhoff, Ingrid Margareta 454  
 Stegemann, Joen 556  
 Steiner, Anna Elisabeth 572  
 Stelle, Olaus Petri 392  
 Stén, Anna Catharina 629  
 Stenbeck, Anna Catharina 142  
 Stenbeck, Anna Charlotta 550  
 Stenbeck, Anna Christina 142

- Stenbeck, Erik 141, 550  
 Stenbeck, Erik Conrad 550  
 Stenbeck, Johan, komminister i Nikolai  
 1747—1767, kyrkoherde i Hedvig Eleo-  
 nora 1767—1777 141, 142, 470, 550  
 Stenbeck, Johannes 142  
 Stenbeck, Maria 142  
 Stenbeck, Maria Catharina 550  
 Stenbeck, Pehr 550  
 Stenbeck, Pehr, komminister i Riddarhol-  
 men 1765—1772 141, 502, 550, 591  
 Stenberg, Axel Ludvig 304  
 Stenberg, Fredrik Herlog 38  
 Stenberg, Gösta 305  
 Stenberg, Herlog, konsistorienotarie  
 1816—1823 37  
 Stenberg, Hjalmar Axel, utnämnd kom-  
 minister i Katarina 1918 304  
 Stenberg, Ida Elisabeth Maria 38  
 Stenberg, Ingrid 305  
 Stenberg, Johan Gustaf 37  
 Stenberg, Sten Johan 38  
 Stenberg, Sture 305  
 Stenbock, grevinnan 644  
 Stenbock, Gustaf Otto 317, 380  
 Stenbock, Hedvig Eleonora 625  
 Stenbom, Peter Olof 341  
 Stenfelt, Anna Lovisa 82  
 Stenhammar, Adolph, vald till kommi-  
 nister i Katarina 1761 295, 296  
 Stenhammar, Anna Maria 296  
 Stenhammar, Anna Sofia 296  
 Stenhammar, Carl (2 st.) 296  
 Stenhammar, Christian 296  
 Stenhammar, Elisabeth Margareta 296  
 Stenhammar, Hedvig 296  
 Stenhammar, Jacob Axel 296  
 Stenhammar, Johan 296  
 Stenhammar, Maria Christina 296  
 Stenhammar, Matthias 296  
 Stenhammar, Nils, auditör 296  
 Stenhammar, Nils, kyrkoherde i Ekeby-  
 borna 295  
 Stenhammar, Ulrika (2 st.) 296  
 Stening, Beata Charlotta 629  
 Stenius, Anna 99  
 Stenius, Anna Månsdotter 208  
 Stenius, Daniel Josua 441  
 Stenius, Johan 396  
 Stenius, Petrus 441  
 Steno Holgeri, komminister i Klara  
 1591—1593, komminister i Nikolai  
 1593—1605 331, 478  
 Stentzler, Lorentz 567  
 Sternelius, Nils 189  
 Sternell, Carl (2 st.) 190  
 Sternell, Catharina 118  
 Sternell, Charlotta Catharina 190  
 Sternell, Magnus 118  
 Sternell, Nicolaus, kyrkoherde i Fransk-  
 Lutherska församlingen 1701—1715,  
 kyrkoherde i Jakob och Johannes  
 1715—1728 117, 189, 190, 193, 434  
 Sternell, Nicolaus Magnus 190  
 Sternell, Olaus 190  
 Sterzel, Christiane (Chrissy) Marie 574  
 Sterzel, Friedrich (Fritz) Julius Christian  
 575  
 Sterzel, Georg Friedrich, kyrkoherde i  
 Tyska församlingen 1890—1921 574,  
 575  
 Sterzel, Julius Friedrich 574  
 Steuch, Matthias 318  
 Steuchius, Elisabeth 440  
 Steuchius, Margareta 192  
 Steuchius, Maria 438  
 Steuchius, Matthias 315, 438  
 Steuchius, Petrus 640  
 Steur, Anna Catharina 369  
 Stieler, Carl August 356  
 Stierncrona, Brita 320  
 Stiernner, Beata Regina 30  
 Stiernner, Eva Fredrika 30  
 Stiernner, Hedvig Charlotta 30  
 Stiernner, Laurentius, konsistorienotarie  
 1734—1739 30  
 Stiernner, Ulrika Maria 30  
 Stierneroos, Anna 255  
 Stierneroos, Johan 254  
 Stierneroos, Justina 255  
 Stiernhielm, Georg 524  
 Stiernhök, Johan 422  
 Stiernman, Andreas Olai 334  
 Stiernman, Anna, gift Liedner 335  
 Stiernman, Anna, gift Simming 532  
 Stiernman, Brigitta 141  
 Stiernman, Nicolaus 27  
 Stiernman, Olaus Andreae, komminister i  
 Klara 1708—1710 334, 335  
 Stiernman, Petrus Olai 533  
 Stiernman, Petter 141  
 von Stiernman, Anders Anton 335, 444  
 von Stiernman, Andreetta Catharina 444  
 Stiernmarck, Lars Axel 259  
 Stiernstedt, Carl Gustaf 241  
 Stigh, Anna 254  
 Stigzelius, Laurentius Matthiæ 425  
 Stillmark, Carl Gustaf 155  
 Stillmark, Christina Mathilda 156  
 Stillmark, Daniel Gustaf, komminister i  
 Hedvig Eleonora 1807—1811 155  
 Stillmark, Johanna Christina 156  
 Stillmark, Mathilda Gustafva 156  
 Stillmark, Pehr Gustaf 156  
 Stina Persdotter 390  
 Stjernberg, Brita Maria 242  
 Stjerncrona, David 591  
 Stockenström, Kerstin Eriksdotter 546  
 Stockhaus, Lovisa Theresia 373  
 Stockman, Anders 284  
 Stockman, Christina Margareta 284  
 Stolpe, Carl, boktryckare 101  
 Stolpe, Carl, kamrer 102



- Stolpe, Georg, kyrkoherde i Finska församlingen 1812—1836 101, 102*  
 Stoltenberg, Påwel 464  
 Storckenfeldt, Erika Mariana Gunilda 125  
 Strand, Beata Catharina 601  
 Strand, Benedictus Olai 601  
 Strand, Bengt 601  
*Strand, Johan Christian, komminister i Ulrika Eleonora 1734—1744 601*  
 Strand, Johan Christian, kyrkoherde i Bettna 602  
 Strand, Jöran 602  
 Strandberg, Catharina 291, 639  
 Strandberg, Hedvig 301  
 Strandberg, Jonas 639  
 Strandberg, Malena 240  
 Strandberg, Nils Erik Hugo 330  
 Strandberg, Per Gustaf 301  
 Strandbergh, Daniel 639  
 Strandbergius, Catharina 639  
 Strandbergius, Daniel (3 st.) 639  
 Strandbergius, Jonas 639  
 Strandbergius, Margareta 639  
*Strandbergius, Petrus Jonæ, kyrkoherde i Danviks och Sicklaö församling 1665—1682 291, 639, 640*  
 Strandell, Anders Gustaf Wilhelm 330  
 Strandell, Anna 330  
*Strandell, Carl Erik Axel, kyrkoherde i Klara 1889—1917 330*  
 Strandell, Elsa Margareta 330  
 Strandell, Erik 599  
 Strandell, Erik Israel, komminister i Skog 330  
 Strandell, Erik Israel, kontorschef 330  
 Strandell, Hilda Johanna 330  
*Strandell, Petrus, komminister i Maria Magdalena 1683—1688 392*  
 Strandell, Signe Maria 330  
 Strandman, Lovisa Gustafva 388  
 Strangh, Magdalena 170  
 Strauch, Ægidius 566  
*Strauch, Ægidius, andre pastor i Tyska församlingen 1678—1696, kyrkoherde i Tyska församlingen 1696—1709 564, 565, 566, 567, 579, 580, 589*  
 Strauch, Anna Barbara 566  
 Strauch, Anna Magdalena 566  
 Strauch, Augustus 566  
 Strauch, Carl Gustav 566  
 Strauch, Christina Magdalena 566  
 Strauch, Christopher 566  
 Strauch, Elisabeth Chäritas 566  
 Strauch, Euphrosina 566  
 Strauch, Johannes 566  
 Strauch, Samuel, auditor 566  
 Strauch, Samuel, pastor i Dresden 565  
 von Streitbach, Johan 316  
 Streng, Carl Fredrik 284  
 Streng, Christina Charlotta 284  
 Stricker, Brigitta Catharina 501  
 Stricker, Hans 501  
 Stricker, Jeremias 501  
 Stricker, Jeremias, kopparslagare 500  
*Stricker, Johan, komminister i Nikolai 1724—1730 500, 501, 538, 541*  
 Stricker, Johan Christopher 501, 541  
 Stricker, Leva Catharina 569  
 Stricker, Otto 569  
 Stridbeck, Johan 316  
 Stridsberg, Christina 337  
 Stromberg, Charlotta Sofia 633  
 Stromberg, Claes Ulrik 633  
 Ström, Arne Valter 55  
 Ström, Bror Anton 452  
*Ström, Brynolf Gustaf Adolf, komminister i Bromma 1940—69*  
 Ström, Curt Gustaf Tord 55  
 Ström, Erik 399  
 Ström, Hedvig Helena 222  
 Ström, Helena Margareta 646  
 Ström, Ingmar Valter Lorens 55  
 Ström, Maria 232  
 Ström, Per Eric Brynolf 69  
*Ström, Tord Valfrid, kyrkoherde i Adolf Fredrik 1938—54, 130*  
 Ström, Walter Robert Valentin 54  
 Ström, Åke Viktor Ored 55  
*Strömberg, Adam Theodor (Thore), kyrkoherde i Nikolai 1882—1883 456, 457*  
 Strömberg, Charlotta 457  
 Strömberg, Edvard Johannes 457  
 Strömberg, Emilie Johanna Lovisa 148  
 Strömberg, Erik 457  
 Strömberg, Ester 457  
 Strömberg, Ida Elisabeth 457  
 Strömberg, Ingeborg 457  
 Strömberg, Johan Emil 148  
 Strömberg, Johan Erik 456  
 Strömberg, Johanna Augusta Charlotta 456  
 Strömberg, Louise 457  
 Strömsköld, Helena 186  
 Strömsköld, Olof 186  
 Strömvall, Magdalena 353  
 Strömvall, Sven Gudmund 353  
 Sture, Hedvig Maria, född Piper 223  
 Stuuth, Christina Maria 631  
 Stützer, Carl Wilhelm 507  
 Styfvensson, Matthias 167  
 Ståhl, Carl Henrik 58  
*Ståhlberg, Israel, komminister i Finska församlingen 1785—1799 114*  
 Ståhlberg, Israel, komminister i Itis 114  
 Ståhlbom, Mathilda Charlotta 65  
 Ståhlgren, Erik 151  
 Stål, Carolina 248  
 Ståhlberg, Andreas 33  
*Ståhlberg, Matthias, konsistorienotarie 1770—1777 32*  
 Ståhlberg, Märta Andersdotter 643  
 Ståhlberg, Petrus 33  
 Stålbåge, Kerstin Andersdotter 258  
 Stålfors, Sven Adolf Gunnar 248  
 Stålnebb, Anders Henriksson 32

- Sund, Catharina Olofsdotter 281, 289,  
290, 291
- Sund, Olof 289
- Sundberg, Anna Margareta 323
- Sundberg, Christina 593
- Sundberg, Nils 603
- Sundel, Hilma Albertina Adelaide 612
- Sundel, Samuel Henning 611
- Sundel, Sigfrid Hilmer, komminister i  
Ulrika Eleonora 1867—1877 611*
- Sundelius, Nicolaus Erici 641
- Sundgren, Johanna Christina 612
- Sundin, Ingegerd (Gerda) Augusta Emilia  
390
- Sundius, Abraham 470
- Sundius, Andreas, komminister i Klara  
1723—1752 351, 469*
- Sundius, Andreas, notarie 470
- Sundius, Christina 470
- Sundius, Christina Elisabeth 470
- Sundius, Christina Maria 156, 358
- Sundius, Elisabeth 470
- Sundius, Helena 352
- Sundius, Johan 205
- Sundius, Karin 470
- Sundius, Kerstin 586
- Sundius, Nils, kapten 470
- Sundius, Nils, komminister i Nikolai  
1729—1747 351, 469*
- Sundius, Olof Christian 470
- Sundius, Petrus 470
- Sundius, Petrus, med. dr 470
- Sundius, Petrus Andreæ 351, 469
- Sundius, Regina 352
- Sundling, Maria 67
- Sundstrand, Petrus 625
- Sundström, Anders 280
- Sundtlöf, Maria Brita 592
- Sundvall, Anders, komminister i Jakob  
och Johannes 1813—1815 240*
- Susanna Johansdotter 416
- Swahn, Hilda Charlotta 62
- Swahn, Lars 62
- Svan, Anders, 236
- Svan, Magdalena 236
- Swan, Christina 109
- Svanberg, Amund 601
- Svanberg, Anders, komminister i Ulrika  
Eleonora 1713—1731 600, 601*
- Svanberg, Anna Britta Charlotta 346
- Svanberg, Anna Catharina 601
- Svanberg, Anna Ulrika 407
- Svanberg, Axel Emanuel, komminister i  
Klara 1922 346*
- Svanberg, Carl-Axel 346
- Svanberg, Eva 601
- Svanberg, Eva Lovisa 328
- Svanberg, Nils Emanuel Johannes 346
- Svanberg, Petter August 407
- Svanberg, Sofia 601
- Svanberg, Victor Bertil 404
- Svanborg, Erik Jonas 295
- Svanborg, Jonas 294
- Svanborg, Lars, komminister i Katarina  
1738—1742 294*
- Svanhals, Johan 547
- Svart, Elisabeth Svensdotter 626
- Swartbeck, Gunnar 284
- Swartling, Frans Johan Axel 65
- Swartling, Karin Mathilda 65
- Swartling, Mathilda Johanna 83
- Svartman, Margareta 627
- Svartz, Erik 365
- Swartz, Edvard Mauritz 65
- Swartz, Sara 198
- Swartz, Sigfrida (Frida) 65
- Svebilius, Anders 501, 538
- Svebilius, Anna Maria 432
- Svebilius, Carolus 432
- Svebilius, Didric 380
- Svebilius, Elisabeth 432
- Svebilius, Elisabeth Andersdotter 150
- Svebilius, Engelborg 380
- Svebilius, Georg 187
- Svebilius, Göran 432
- Svebilius, Helena, gift 1:0 Arnell, 2:0  
Aulævill 190, 365, 432
- Svebilius, Helena, gift Skärf 601
- Svebilius, Ingeborg 432
- Svebilius, Johan (2 st.) 432
- Svebilius, Magnus 432
- Svebilius, Margareta 190, 432, 433
- Svebilius, Nicolaus 432
- Svebilius, Olaus, kyrkoherde i Nikolai  
1671—1679 365, 431, 432, 433, 585*
- Svebilius, Samuel 432
- Svedberg, professor 538
- Svedberg, Brita 340
- Svedberg, Lovisa 356
- Svedbom, Nicolaus 470
- Svedelius, Anna 503
- Svedelius, Gustafva Sofia 358
- Svedelius, Jakob 503
- Svedelius, Thecla Carolina Lovisa 517
- Swedenborg, Agnes Klara Elisabeth 410
- Svederus, Anna Elisabeth 295
- Sven Bertilsson 423
- Sven Eriksson 363
- Sven Johannis, kaplan i Hospitalet 1547  
—(1567) 521, 635, 636*
- Sven Larsson 154
- Sven Laurentii, kyrkoherde i Maria Mag-  
dalena 1608—1632 363, 376*
- Sven Laurentii, kyrkoherde i Riddarhol-  
men 1580—1582 521, 522*
- Sven Olofsson 216
- Svenner, Maria Margareta 322
- Svennilson, Erland Sven Martin 404
- Svennilson, Estrid Auga Victoria 404
- Svennilson, Gerd Auga Maria 404
- Svennilson, Kerstin Auga Elisabeth 404
- Svennilson, Sven Ingvar 404
- Svenningsen, Olof 459
- Svennius, Eda Johanna Elconora 613

- Svenonius, Helena 336  
 Svenonius, Laurentius 263  
 Svenson, Anna Helena 477  
 Svenson, Gustaf Valfrid 477  
 Svensson, Anna 249  
 Svensson, Axel Julius 66  
 Svensson, Carl Gustaf 610  
 Svensson, Christina Carolina 75  
 Svensson, Dagmar Hilma Josefina 67  
 Svensson, Elsa 176  
 Svensson, Erik 176  
 Svensson, Margareta 176  
 Svensson, Maria Charlotta 610  
 Svensson, Martin Theodor Kryssostomus,  
*kyrkoherde i Bromma 1916—1937* 66,  
 67  
 Svensson, Valborg Inez Margareta 67  
 Swensson, Amandus 76  
 Swensson, Bo Svante 77  
 Swensson, Gerd 77  
 Swensson, Ina 77  
 Swensson, Lars Johan 77  
 Swensson, Olov Sigge 77  
 Swensson, Sigge Eugén, *komminister i*  
*Brännkyrka 1925—76*  
 Swensson, Sten Alvar 77  
 Swensson, Sture 77  
 Swensson, Sven Erik 77  
 Svinhufvud i Västergötland, Anna  
 Danielsdotter 314  
 Sylwan, Charles Robert 247  
 Sylwan, Davida Margareta 247  
 Sylvander, Gustafva Catharina 330  
 Sylvia, Maria 187  
 Sylvius, Christina 187  
 Sylvius, Johan 187  
 Säf, Juliana Mathilda 156  
 Säf, Matthias 156  
 Säterberg, Maria Margareta 506  
 Säterdahl, Anna Erica 359  
 Säterdahl, Erik 359  
 Söderberg, Anna Catharina 399  
 Söderberg, Carl Hjalmar 405  
 Söderberg, Ingrid Maria 405  
 Söderberg, Johan Jakob 337  
 Söderberg, Jonas Petter 56  
 Söderberg, Maria 386  
 Söderbom, Elisabeth Margareta 398  
 Söderbom, Jakob Henrik 398  
 Söderbom, Johan 398  
 Söderbom, Johan Gottlieb 398  
 Söderbom, Johan Peter 398  
 Söderbom, Maria Charlotta 398  
 Söderbom, Petrus, *komminister i Maria*  
*Magdalena 1750—1769* 398  
 Söderbom, Samuel 398  
 Söderbom, Ulrika Petronella 398  
 Södergren, Emilie 120  
 Södergren, Johan August 37  
 Söderlund, Johan 242  
 Söderlund, Johan Erik 157  
 Söderlund, Sofia Wilhelmina 242  
 Söderman, Anna 336  
 Söderman, Christina Charlotta 549  
 Söderstrand, Daniel 355  
 Söderstrand, Maria Sofia 355  
 Söderström, Johan Lars 295  
 Sörman, Nils Jonsson 621  
 Taube, Gustaf Adam 235, 626  
 Taube, Hedvig Ulrika 439  
 Taube, Hilda 596  
 Taube, Jakob Johan 639  
 Taube af Odenkat, Beata Juliana 448  
 Taube af Odenkat, Carl Didric 447  
 Taube af Odenkat, Carl Edvard, *kyrko-*  
*herde i Nikolai 1782—1785* 447, 448  
 Taube af Odenkat, Carolina Ulrika 448  
 Taube af Odenkat, Gustaf 448  
 Taube af Odenkat, Maria Eleonora 448  
 Tavast, Beata Johansdotter 209  
 Tawelin, Adriana 385  
 Tawelin, Anders 385  
 Teet, Elisabeth 106  
 Teet, Johannes Gregorii, *komminister i*  
*Finska församlingen 1670—1676* 106, 107  
 Teet, Erik 43  
 Teet, Henrik 430  
 Teet, Maria 107  
 Tegenman, Anders 25  
 Tegnander, Nils Johan, *komminister i*  
*Katarina 1799—1804* 283, 284  
 Tegnér, Anna Götilda Disa Elisabeth 39  
 Tegnér, Carl Johan Elof 39  
 Tegnér, Esaias Magnus, *konsistorienotarie*  
*1833—1843* 39  
 Tegnér, Gerda Laura Olga Maria 39  
 Tegnér, Gustaf Henrik Esaias 39  
 Tegnér, Henrik Frans Christopher 39  
 Tegnér, Lars Axel Hritiof 39  
 Tegnér, Lars Gustaf 39  
 Tegnér, Nils Oscar Magnus 39  
 Teit, Henrik 430  
 Telenius, Hedvig Sofia 110  
 Telin, Olof 642  
 Tengblom, Anna Catharina 632  
 Tengblom, Törsten 632  
 Tengbom, Anders 379  
 Tenggren, Anna Margareta 213  
 Tengman, Catharina 644  
 Tengman, Erik 644  
 Terschère, Elaus (Elof) 315, 530  
 Terschère, Peter 316  
 Tersér, Elaus (Elof) 315, 530  
 Tersér, Peter 316  
 Terserus, Adolf 315  
 Terserus, Anna 315, 438  
 Terserus, Christina 187, 315  
 Terserus, Elaus (Elof) 315  
 Terserus, Elaus Engelberti 314  
 Terserus, Elisabeth 316  
 Terserus, Erik Troilius 315  
 Terserus, Joannes Elai, *kyrkoherde i Rid-*  
*darholmen 1665—1669, kyrkoherde i*  
*Klara 1669—1672* 187, 188, 314, 316, 531

- Terserus, Margareta 315  
 Terserus, Peter 315  
 Terserus, Sara 315  
 Terserus, Uno 315  
 Tersmeden, Beata 540  
 Tersmeden, Fredrik Wilhelm 457  
 Tersmeden, Herman 319  
 Tersmeden, Jacob, assessor 446  
 Tersmeden, Jacob, bergsråd 540  
 Tersmeden, Magdalena Elisabeth 446  
 Tessin, Nikodemus d. y. 28  
 Teurnell, Carl Fredrik 612  
 Teurnell, Ella Teresia 612  
 Thauvoniuss, prost i Nerpes 380  
 Theel, Albrecht 29  
 Theel, Daniel 29  
 Theel, Gunborg 29  
 Theus Larsson 310  
 Thomæus, Elisabeth 94, 96  
 Thomæus, Ericus 94  
*Thomæus, Johannes, komminister i Finska församlingen 1676—1680 94, 107*  
*Thomas Georgii, komminister i Finska församlingen cirka 1615, kyrkoherde i Finska församlingen 1618(?)—1632 92, 93, 105*  
*Thomas Johannis, komminister i Finska församlingen 1651—1661, kyrkoherde i Finska församlingen 1661—1663 93, 94, 95, 96, 106, 107*  
 Thomas Johansson 311  
 Thorsell, Lennart Johan Gustaf 127  
 Thun, Catharina 317  
 Thun, Peter 317  
 Thure Theodorici 94  
 Thurin, Elisabeth Magdalena 225  
 Thuronius, Abraham 255  
 Thuronius, Valborg 94  
 Thyselius, Per 269  
 Thåman, Jonas 166  
 Tibelius, Anna Brita 234  
 Tibelius, Margareta 547  
 Tiburtius, Christopher 221  
 Tiburtius, Christopher, bergsman 220  
*Tiburtius, Christopher, komminister i Jakob och Johannes 1711—1719 220, 221*  
 Tiburtius, Inga Ulrika 221  
 Tiburtius, Zacharias 221  
 Tidström, Ivar Esaias 476  
 Tidzelius, Anna Maria 644  
 Tidzelius, Carl Magnus 644  
*Tidzelius, Johan, komminister i Barnhusförsamlingen 1721—1730, kyrkoherde i Danviks och Sickelå församling 1730—1734 630, 644*  
 Tidzelius, Magnus 644  
 Tigerberg, Anna Lisa 400  
 Tigerhielm, Hulda Adèle 247  
 Tilaceus, Catharina 259  
 Tilaceus, Elisabeth 259  
*Tilaceus, Ericus, kyrkoherde i Katarina 1681—1688 259*  
 Tilaceus, Margareta 259  
 Tilaceus, Maria 259  
 Tilaceus, Olaus Erici 259  
 Tilas, Ericus 259  
 Tilas, Sara Elisabeth 443  
 Tileman, predikant 460  
 Tillæus, Adolf 119  
 Tillæus, Andreas Georgii 208  
 Tillæus, Beata Maria 120  
 Tillæus, Carl 119  
 Tillæus, Charlotta 120  
 Tillæus, Elisabeth 119  
 Tillæus, Fredrik 119  
*Tillæus, Georg, komminister i Jakob och Johannes 1714—1732 208*  
 Tillæus, Gustaf 119  
 Tillæus, Hedvig 120  
 Tillæus, Helena Margareta 119  
 Tillæus, Margareta Catharina 119  
 Tillæus, Maria 120  
*Tillæus, Olof komminister i Fransk-Lutherska församlingen 1739—1744, kyrkoherde i Fransk-Lutherska församlingen 1744—1754 119, 122*  
 Tillæus, Peter 119  
 Tillæus, Petrus Georgii 119, 259  
 Tillæus, Ulrika 119  
 Tillander, Carl Adolf 608  
 Tillander, Carl Wilhelm 608  
 Tillander, Christina Charlotta 608  
 Tillander, Hedvig Charlotta 603  
*Tillander, Johan, komminister i Ulrika Eleonora 1805—1814 607, 608*  
 Tillander, Johan Gustaf 608  
 Tillander, Johanna Gustafva 608  
 Tillander, Petter 607  
 Tillberg, Emma Josefina 614  
 Tillée, Carl 119  
 Tillée, Fredrik 120  
 Tillman, Carl Emil 303  
 Tiselius, Zacharias 631  
 Titze, Henrik 335  
 Tiwander, Carl Peter 242  
 Tiwander, Carolina Sofia 242  
*Tiällman, Nicolaus Petri, komminister i S:t Olof 1691—1718 512, 513*  
 Tolfstadius se Tolstadius  
 Tolla Thoresdotter 429  
 Tolleson, Carl Johan Wilhelm 168  
 Tolleson, Carl Wilhelm 168  
 Tolleson, Charlotta Margareta 168  
 Tolleson, Gustaf 168  
 Tolleson, Gustaf Adolf 648  
 Tolleson, Gustafva Johanna 648  
 Tolleson, Jacobina Johanna Carolina 168  
*Tolleson, Johan Carl, komminister i Hedvig Eleonora 1810—1819 167, 168, 648*  
 Tolleson, Johanna Gustafva 648  
*Tolleson, Pehr, kyrkoherde i Danviks och Sickelå församling 1780—1794 167, 647, 648*  
 Tolleson, Pehr Emanuel 648

- Tollin, Christina Margareta 401  
 Tollstedt, Carl Gustaf 205  
 Tollstedt, Erik Johan 402  
 Tollstedt, Eric Olof, *komminister i Maria Magdalena 1843—1848* 401  
 Tollstedt, Johan Samuel 401  
 Tollstedt, Jonas 205  
 Tolpo, Hedvig Christina 112  
 Tolpo, Nicolaus 112  
 Tolstadius, Anders Andersson 347  
 Tolstadius, Anders Ericsson 193  
 Tolstadius, Andreas 530  
 Tolstadius, Andreas, fil. mag. 205  
 Tolstadius, Andreas, *komminister i Klara 1670—1676* 204, 219, 347, 529  
 Tolstadius, Andreas Erici, *komminister i Jakob och Johannes 1689—1699* 192, 204, 347, 497, 529  
 Tolstadius, Andreas Matthiae, *kyrkoherde i Riddarholmen 1648—1659* 529, 530  
 Tolstadius, Andreas Petri 204  
 Tolstadius, Anna Magdalena 205  
 Tolstadius, Beata 347  
 Tolstadius, Brigitta 347  
 Tolstadius, Carl Gustaf 529  
 Tolstadius, senare Tollstedt, Carl Gustaf 205  
 Tolstadius, Eric 193  
 Tolstadius, Eric, *kyrkoherde i Jakob och Johannes 1747—1759* 151, 192, 193, 194, 195, 205, 265, 368, 438, 439  
 Tolstadius, Helena 205  
 Tolstadius, Henrik (2 st.) 205  
 Tolstadius, Ingeborg 530  
 Tolstadius, Johannes (2 st.) 205  
 Tolstadius, Jonas 205  
 Tolstadius, Lars Friedrich 205  
 Tolstadius, Ludvig 530  
 Tolstadius, Magdalena 347  
 Tolstadius, Magdalena, gift Mælhem 205  
 Tolstadius, Malin 529  
 Tolstadius, Margareta 205  
 Tolstadius, Nicolaus 205  
 Tolstadius, Thure Adolf 205  
 Torgersén, Johannes 273  
 Torshell, Johan Eriksson 639, 640  
 Torsk, Lars 208  
 Torstenson, Anders 484  
 Torstenson, Christina, född Stenböck 513  
 Tott, Claes 534  
 Tortie, Gustaf Wilhelm 42  
 Touscher, Elisabeth 351  
 Touscher se även Tuscierus  
 Tægård, Carl Gustaf 206  
 Trana, Hedvig Elisabeth Charlotta 650  
 Trana, Lars Engelbert 650  
 Transehe von Roseneck, Gustaf Adolf 431  
 Trast, Elisabeth 588  
 Treuddér, Erik August 215  
 Treuderus, Johannes Laurentii 544  
 Triewald, Brigitta Christina 629  
 Triewald, Martin 629  
 Trippelfuss, Erik Johansson 278  
 von Troil, Adolf 320  
 von Troil, Anna Gustafva 447  
 von Troil, Anna Helena 320  
 von Troil, Elisabeth Magdalena 446  
 von Troil, Fredrik Reinhold 447  
 von Troil, Fredrik Ulrik 320  
 von Troil, Fredrika Charlotta 447  
 von Troil, Gustaf 446  
 von Troil, Jacob 447  
 von Troil, Knut, förste expeditionsskretärerare 447  
 von Troil, Knut, geheimeråd 320  
 von Troil, Lars David 321  
 von Troil, Lovisa 320  
 von Troil, Margareta Elisabeth 320  
 von Troil, Maria Gustafva 320  
 von Troil, Samuel, bankokommissarie 446  
 von Troil, Samuel, ryttmästare 320  
 von Troil, Uno, *kyrkoherde i Nikolai 1779—1782* 320, 446, 447, 551  
 von Troil, Uno, sekreterare 447  
 von Troil, Wilhelmina 320  
 von Troil, Wilhelmina Ulrika 447  
 Troilius, Anna 430  
 Troilius, Anna Helena 320  
 Troilius, Brita Agneta 320  
 Troilius, Elisabeth 187, 315  
 Troilius, Fredrik Ulrik 320  
 Troilius, Gustafva 320  
 Troilius, Margareta 32  
 Troilius, Margareta Elisabeth 320  
 Troilius, Maria Gustafva 320  
 Troilius, Olaus 30, 32, 319  
 Troilius, Samuel (2 st.) 320  
 Troilius, Samuel, *kyrkoherde i Riddarholmen 1743—1745, kyrkoherde i Klara 1745—1752* 30, 32, 319, 321, 322, 352, 446, 540  
 Troilius, Sara 532  
 Troilius, Sara Elisabeth 30  
 Troilius, Uno 320, 446  
 Troilius, Wilhelmina 320  
 Troilus, Uno 315, 430, 532  
 Trunström, Bengt 348  
 Trysén, Carl Petter 154  
 Trägårdh, Elisabeth Charlotta 123  
 Tulenius, Andreas 165  
 Tulenius, Sara Margareta 165  
 Tulindberg, Cora Julia Ingeborg 115  
 Tulindberg, Erik 115  
 Tulindberg, Erik Isac Niketas 115  
 Tulindberg, Ida Catharina Margareta 115  
 Tulindberg, Johan, *komminister i Finska församlingen 1825—1843* 102, 115  
 Tulindberg, Sara Wublina Cunigunda 115  
 Tuné, Gustaf Adolf 450  
 von Tuné, Carl Fredrik Wilhelm 244  
 von Tuné, Hilda Ulrika Enny Maria 244  
 Tunelius, Lars 49  
 Tunelius, Lars Christian, *komminister i*

Klara 1818—1825, kyrkoherde i Adolf  
 Fredrik 1825—1838 49, 343  
 Tunelius, Lars Johan 49  
 Tunelius, Lovisa Johanna 49  
 Tunelius, Olaus Martini, komminister i  
 Jakob och Johannes 1679 219, 220, 347  
 Tungal, fru 72  
 Tungal, Nils 71  
 Tuscherus se Tuscierus  
 Tuscierus, Lars 290  
 Tuscierus, Laurentius Petri, komminister  
 i Katarina 1686—1693 290  
 Tuscierus, Sigrid 290  
 Tuurman, Eva 586  
 Tybelius, Erik 334  
 Tydén, Albert Fredrik Alexander 509  
 Tydén, Alfild Maria Selma Rosina 387  
 Tydén, Fredrik Wilhelm, komminister i  
 Maria Magdalena 1843—1857 63, 387,  
 509  
 Tydén, Hilda Augusta Theresia Theolin-  
 da 509  
 Tydén, Hugo Fredrik Mauritz Ossian 387  
 Tydén, Jacob Herman, komminister i  
 Nikolai 1847—1861 387, 509  
 Tydén, Jenny Lovisa Rosalia 509  
 Tydén, Magnus 387, 509  
 Tydén, Magnus Daniel Johan Herman 509  
 Tydén, Maria Carolina Adamina 509  
 Tydén, Maria Carolina Johanna Hermina  
 509  
 Tydén, Olga Axinia Rosina 63, 387  
 Tyre Nilsdotter 514  
 Tärnman, Anders 544  
 Töpfer, Johann Ernst, kaplan i Tyska  
 församlingen 1606—1607 576  
 Töres Haraldsson 464  
 Törling, Brita Catharina 436  
 Törling, Daniel 436  
 Törling, Johan Magnus 436  
 Törling, Robert Wilhelm 436  
 Törling, Samuel, konsistorienotarie  
 1739—1740 31, 436  
 Törling, Samuel, kyrkoherde i Maria Mag-  
 dalena 1706—1712, kyrkoherde i Niko-  
 lai 1712—1718 31, 32, 189, 366, 435,  
 436  
 Törmänen, Johan 111  
 Törnberg, Anna Elisabeth 240  
 Törnberg, Ulrika Eleonora 488  
 Törnblad, Johanna Charlotta 166  
 Törne, Barbara Hansdotter 495  
 Törne, Hans Olofsson 495  
 Törne, Margareta 469, 499  
 Törne, Michael 317, 469, 499  
 Törne, Nils Hansson 258  
 Törnell, Nils, konsistorienotarie  
 1804—1807 36  
 Törner, Anders 186  
 Törnflycht, Christina 335  
 Törnflycht, Hedvig Ulrika, född Posse  
 605

Törnflycht, Olof, landshövding 382  
 Törnflycht, Olof, riksråd 209  
 Törngren, Eva Beata 55, 514, 515  
 Törnhielm, Knut Pedersson 187  
 Törning, Christian, komminister i Niko-  
 lai 1729—1730, utnämnd kyrkoherde i  
 Katarina 1736, kyrkoherde i Riddar-  
 holmen 1737—1741 264, 485, 540  
 Törning, Elisabeth Beata 540  
 Törning, Fredrik Ulrik 540  
 Törning, Jakob 540  
 Törning, Johan Christopher 540  
 Törnquist, Johan Carl 507  
 Törnroos, Maria 369  
 Törnroos, Elisabeth 279  
 Törnsten, Matthias 400  
 Tötterman, Andreas, komminister i Fin-  
 ska församlingen 1771—1774, kyrko-  
 herde i Finska församlingen 1774—1775  
 100, 101, 113  
 Tötterman, Claes d. y. 101  
 Tötterman, Claes d. ä. 100  
 Uddén, Catharina Aurora 167  
 Uddén, Christian Ludvig 167  
 Uddén, Elisabeth Carolina 149  
 Uddén, Johan, komminister i Hedvig  
 Eleonora 1804—1809 166  
 Uddén, Johan Jonas 167  
 Uddén, Olof 166  
 Uddén, Olof Wilhelm 167  
 Uddenberg, Gustaf Emanuel 247  
 Uddenberg, Hulda Charlotta Christina  
 247  
 Uggla, Ture Conrad Harald 358  
 af Uhr, David 143  
 af Uhr, Hedvig Justina 143  
 af Uhr, Isaac Wilhelm 143  
 Ulenius, Barbara 119  
 Ulfsberg, Brigitta 335  
 Ulfsberg, Johan Eriksson 335  
 Ulfsparre af Broxvik, Elin 136  
 Ulfsparre af Broxvik, Erik Georg 386  
 Ulfsparre af Broxvik, Johan Gustaf 615  
 Ulfsparre af Broxvik, Nanny Carolina  
 Lucie 615  
 Ullgren, Daniel 156  
 Ullholm, Jonas 366  
 Ulrika Eleonora d. y., drottning 137  
 Unér, Johan Henrik 276  
 Unér, Maria Augusta 276  
 Unfraun, Anders 592  
 Unfraun, Anna Elisabeth 168  
 Unge, Anders, häradsförvaldare 210  
 Unge, Anders, komminister i Jakob och  
 Johannes 1749—1750 56, 210  
 Unge, Anders, körsnärsgesäll 36  
 Unge, Anna Catharina 210  
 Unge, Anna Christina 56  
 Unge, Anna Helena 210  
 Unge, Anna Helena, gift Ryding 56  
 Unge, Christina 56  
 Unge, Elisabeth 211

Unge, Hedvig Johanna 443  
 Unge, Hugo 210  
 Unge, Jacob 210  
 Unge, Johan Eric, kakelugnsmakaregesäll  
 57  
*Unge, Johan Eric, komminister i Adolf  
 Fredrik 1783—1795 56, 57, 210*  
 Unge, Magdalena 504  
 Unge, Margareta Maria 211  
 Unge, Margareta Sophia 57  
 Unge, Maria Helena Fredrika (Fredrique)  
 652  
 Unge, Pehr 210  
 Unge, Peter Otto 443  
 Unge, Sara Christina 210  
 Unge, Sofia Ulrika 211  
 Unge, Sven 210  
 Unge, Sven Hugo 57  
 Unge, Theodor Benjamin 652  
 Unger, Anna Catharina 280  
 Unger, Catharina 260  
 Unger, Catharina Ulrika 39  
*Unger, Daniel, kyrkoherde i Katarina  
 1690—1696 259, 260, 280*  
 Unger, Hindric 260  
 Unger, Johan Olofsson 259, 280, 480  
 Unger, Magnus 39  
 Ungius, Catharina, g. m. Ericus Wallerius  
 314  
 Ungius, Catharina, g. m. Lars Wallerius  
 186  
 Upmark, Johan 536  
 Uranius, Andreas Frici 135  
 Urlander, Erik 221  
 Urlander, Johan 137  
 Urlsperger, Johanna Sofia 571  
 Ursila Christophersdotter 493  
 Ursila Jakobsdotter 498  
 Ursila Brita Nilsdotter 533  
 Utter, Carl Gustaf 113  
 Utter, Christina Nilsdotter 485  
 Utter, Per Månsson 418  
 Vagenius, Erika 215  
 Vahlstierna, Ernst 283  
 Valborg, g. m. Ericus Petri 462  
 Valborg Abrahamsdotter 94  
 Valdborg, Georg 137  
 Valentinsson, Brigitta Maria 628  
 Valentinsson, Carl Israel 628  
 Valentinsson, Conrad 628  
*Valentinsson, Pehr, kyrkoherde i Barn-  
 husförsamlingen 1744—1755 628*  
 Valentinsson, Pehr Conrad 628  
 Valentinsson, Valentin 628  
 Vatzell, Anna Elisabeth 196  
 Verne, Hilmer Albanus Johansson 517  
 Vestberg, Sara Christina 648  
 Vestberg se även Westberg  
*Vicander, Jöns Persson, komminister i  
 Adolf Fredrik 1876—1919 63, 64*  
 Vigæus, Lars 464  
 Vikegren, Anders (2 st.) 295

*Vikegren, Anders, komminister i Katarina  
 1743—1759 295*  
 Vikegren, Anna Catharina 295  
 Vikegren, Petrus 295  
 Vindrufva, Anna Helena 56, 210  
 Vindrufva, Sven 210  
 Viotti, Johannes 275  
 Virgin, Arvid Gustaf Hjalmar 125  
 Virgin, Maria Erika Gunilda Adèle 125  
 Vogt, Catharina 58;  
 Vogt, Henrik 585  
 Volters, Anna Sofia 31  
 Vorgang, Bertil 479  
 Vougt, Helena 336  
 Vougt, Isaac 336  
 Vougt, Maria Christina 387, 509  
 Vout, Jakob Julius 534  
 Vult, Elias 534  
 Vult, Johannes se Vultejus  
 Vult von Steijern, Johan Carl Julius 325  
 Vult von Steijern, Johannes Julius 535  
 Vult von Steijern, Carl Reinhold 535  
 Vultejus, Beata Juliana 534  
 Vultejus, Brigitta Juliana 535  
 Vultejus, Catharina 535  
 Vultejus, Christina Juliana 535  
 Vultejus, Elias Julius 534  
 Vultejus, Georgius (Jöran) 535  
 Vultejus, Jakob Julius 534  
*Vultejus, Johannes, kyrkoherde i Riddar-  
 holmen 1679—1700 534, 535*  
 Vultejus, Johannes Julius 535  
 Vultejus, Margareta Juliana 535  
 Vultejus, Reinhold Julius 535  
 Wachter, Michael 539  
 Wachtmeister, Axel 513  
 Wachtmeister, Carl Axel 166  
 Wachtmeister, Hans 326  
 Wacklin, Sara 101  
 Wadman, Pehr 207  
 Wadstein, Emelie Helena Theresia 373  
 Wadstein, Nils 373  
 Wadström, tullnär 152  
*Wadström, Carl Bernhard Filonegros,  
 komminister i Klara 1883—1918 346,  
 359, 360, 361, 572*  
 Wadström, Carl Bernhard Johannes 360  
 Wadström, Carl Bernhard Samuel 360  
 Wadström, Carl Gustaf 359  
 Wadström, Ellen Helga Louise 360  
 Wadström, Helga Emilia Catharina 360  
 Wadström, Helga Frideborg (Frida)  
 Maria 360  
 Wadström, Helga Mathilda Irene 360  
 Wadström, Ida Paulina Sofia 360  
 Wadström, Wendela Christina 152  
 Wærn, Orvar Hakon Gibson 53  
 Wagner, David Gottlieb 568  
 Wagner, Elisabeth 187  
 Wagner, Erik Crispin 319  
 Wagner, Jacob 259  
 Wagner, Joannes 187

- Wagner, Maria 187  
*Wagner, Matthias Joannis, kyrkoherde i Jakob och Johannes 1682—1693* 187, 315
- Wahlberg, Anna Catharina 487  
 Wahlberg, Anna Christina 389  
 Wahlberg, Johannes Andreæ 232  
 Wahlbom, Carl Adolph 40, 402  
 Wahlbom, Elisabeth (Betty) Aurora 402  
 Wahlbom, Sofia Ulrika 40  
 Wahlbom, Wilhelmina Maria Augusta 40  
 Wahlgren, Johanna 146  
 Wahlström, Aina Linnea (Nea) 252  
 Wahlström, Lars Johan 252  
 Wahlström, Maria Christina Elisabeth 228  
 Wahlström, Nancy Gustafva Maria Serena 173  
 Wahlström, Per 228  
 Walanger, Christina 399  
 Waldius, Carolina 342  
 Waldius, Engel Ulrika 342  
 Waldius, Gustafva Catharina 341  
 Waldius, Jacob Fredric, arrendator 341  
*Waldius, Jacob Fredric, komminister i Klara 1790—1794* 341, 342  
 Waldius, Jakob 497  
 Waldius, Johan 342  
 Waldius, Johanna Charlotta 342  
 Waldius, Johannes 497  
 Waldius, Lars 341  
 Waldius, Lars Eric 341  
 Waldius, Margareta 342  
 Walerianus Laurentii Cuprimontanus 416  
 Wallbeck, Arvid Johan 296  
 Wallberg, Anna Catharina 137  
*Wallberg, Göran, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1711—1715* 137  
 Wallberg, Johan 137  
 Wallberg, Maria Eleonora 137  
 Wallberg, Martinus 137  
 Wallén, Catharina Elisabeth 355  
 Wallén, Jakob Lars 590  
 Wallenberg, Anna Brita 357  
 Wallencreutz, Johan 137  
 Wallenius, Erik 495  
 Wallenius, Isaac 101  
 Wallenius, Ivar, agronom 495  
*Wallenius, Ivar, kyrkoherde i Finska församlingen 1782—1805* 101  
 Wallenius, Lars 495  
 Wallenquist, Ulrika Catharina 611  
 Wallenstedt, Catharina 233  
 Waller, Anna Margareta 503  
*Waller, Eric, komminister i Nikolai 1765—1776* 503  
 Waller, Erik brukspatron 503  
 Waller, Gustaf 503  
 Waller, Hedvig Elisabeth 503  
 Waller, Helena Ulrika 503  
 Waller, Jakob Aron 503  
 Waller, Pehr, kyrkoherde i Kärrobo 503  
 Waller, Pehr, lagman 503
- Wallerius, Anna 186  
 Wallerius, Daniel 529  
 Wallerius, Ericus Haquini 314  
 Wallerius, Helena Eriksdotter 314  
 Wallerius, Johannes 188  
 Wallerius, Lars 186  
 Waller, Gustaf Fredrik 298  
 Wallin, Anders 288  
 Wallin, Anna 60  
 Wallin, Anna Josefina Charlotta 288  
 Wallin, Anna Maria 452  
 Wallin, Beata Charlotta 452  
*Wallin, Carl, komminister i Maria Magdalena 1764—1778* 382  
 Wallin, Johan Abraham 451  
*Wallin, Johan Olof, kyrkoherde i Adolf Fredrik 1813—1818, kyrkoherde i Nikolai 1821—1839* 48, 451, 452, 453  
 Wallin, Johannes Petri 382  
 Wallin, Jonas 59, 326  
*Wallin, Josef, kyrkoherde i Klara 1834—1856* 59, 326  
 Wallin, Margareta Wilhelmina 452  
*Wallin, Nathanael, komminister i Adolf Fredrik 1820—1827* 59  
 Wallin, Samuel 383  
 Wallin, Thure Josef 326  
 Wallis, Gustaf Fredrik 298  
 Wallius, Laurentius Olai 424  
 Wallman, Anna Christina 335, 350  
 Wallman, Klara Margareta 126  
 Wallmark, Fredrika Carolina 50  
 Wallmark, Peter Adam 50  
 Wallrawe, Anna 534  
 Wallrawe, Georg 534  
 Wallstedt, Maria Sofia 166  
 Wallstedt, Olaus 237  
 Wallstersson, Anna Maria Elisabeth 64  
 Wallstersson, Carl Johan 63, 387  
 Wallstersson, Ingrid Margareta 64  
*Wallstersson, Karl Erik, komminister i Adolf Fredrik 1919—1947* 63  
 Wallstersson, Lars Erik Olof 64  
 Wallström, Margareta Christina 156  
 Walltier, Hans 31  
 Walltier, Maria Magdalena 31  
 Wallwik, Elisabeth 316  
 Wallwik, Jöns Claesson 317, 431  
 Wallwijk, Johan 142  
 Walman, Lennart 335, 350  
 Wansonius, Johannes Johannis 135  
 Wansonius, Magdalena Hansdotter 108, 135  
 Warelus, Andreas Benedicti 282  
 Warenberg, Olof 628  
 Warg, Elisabeth 265  
 Warg, Nils 495  
 Wargentim, Maria 502  
 Wargius, Anna 92  
 Wargius, Brita 92  
 Wargius, Johannes 92  
*Wargius, Martinus Matthæi, kyrkoherde i Finska församlingen cirka 1609* 92



- Warolin, Jonas, komminister i S:t Olof*  
 1761—1764 514  
 Warolin, Nicolaus Jonæ 514  
 Wasberg, Christina 164  
 Wasenius, Johanna Charlotta 331  
 Wassbom, Maria 99  
 Wassenius, Dorothea Elisabeth 98  
 Wast, Johan Ersson 164  
 Wastenius, Anna Elisabeth 165  
 Wastenius, Beata Maria 165  
 Wastenius, Carl Gustaf (2 st.) 165  
*Wastenius, Johan, komminister i Hedvig*  
*Eleonora* 1773—1786 163, 164  
 Wastenius, Johan Ulric (2 st.) 165  
 Wastenius, Johanna Margareta 165  
 Wastenius, Maria Gustafva (2 st.) 165  
 Wattman, Petter 206  
 Wattrang, Zacharias 311  
 Watrangius, Joannes Joannis 465  
 Weber, Anna Charlotta 574  
 Weber, Catharina Greta 285  
 Weber, Maria 495  
 Wedderkopp, Ida Augusta 567  
 Wedderkopp, Magnus 567  
 Wefwerstedt, Anna Catharina 444  
 Weidenheim, Adolph 347  
 Weidling, Heinrich 578  
*Weidling, Johannes, kaplan i Tyska församlingen* 1634—1635 578  
 Weidman, Thure 326, 445  
 von Weissenberg, Ernst Bernhard 386  
 Wejdling, Margareta 221  
 Wekander, Anna 541  
*Welam, komminister i Nikolai (1534)—*  
 1537 460  
 Welin, Anders 469  
 Welin, Anna Lovisa 112  
 Welin, Eva Christina 112  
 Welin, Hedvig Catharina 112  
 Welin, Hedvig Juliana 112  
*Welin, Johan, komminister i Finska församlingen* 1754—1763 112  
*Welin, Johan, komminister i Nikolai*  
 1691—1697 468  
 Welin, Johan, kyrkoherde i Gillberga,  
 Karlstads stift 469  
 Welin, Johanna Christina 112  
 Welin, Johannes 112  
 Welin, Sigrid Märta 469  
 Welin-Berger, Oscar Natanael 459  
 Welinius, Andreas 468  
 Welinus, Gabriel 112  
 Wellendorph, Anna Maria 211  
 Weltzin, Christian Peter 141  
 Wendalius, Barbro 479  
 Wendalius, Brita 479  
 Wendalius, Dordi (2 st.) 479  
*Wendalius, Ericus Martini, komminister*  
*i Nikolai* 1631—1642 479  
 Wendalius, Erik 479  
 Wendalius, Jakob 479  
 Wendalius, Johan 479  
 Wendalius, Karin 479  
 Wendalius, Kerstin 479  
 Wendalius, Märten 479  
 Wendalius, Sara 479  
 Wendelin, Mathias 642  
 Wendelius, Anna Elisabeth 225  
 Wennberg, Cajsa Sofia 103  
 Wennberg, Thure 262  
 Wenner, Anund Märten Ottar 249  
 Wenner, Gullik Kristoffer 249  
 Wenner, Karin 249  
 Wenner, Karolina 249  
 Wenner, Maria 249  
 Wenner, Per-Axel 249  
*Wenner, Per Axel, komminister i Johan-*  
*nes* 1922—1934 248  
 Wennerstierna, Hans 435  
 Wennerström, Anders 499  
 Wennman, Catharina Elisabeth 39  
 Wensjoe, Agnes Mathilda Emilia 327  
 Wensjoe, Carl Hugo Wilhelm 327  
 Wensjoe, Emma Julia Wilhelmina 327  
 Wensjoe, Henrik Jesper Theodor 327  
 Wensjoe, Hilda Augusta Maria 327  
 Wensjoe, Johan Axel Robert 327  
 Wensjoe, Johan Gabriel 327  
 Wensjoe, Johanna Aurora 327  
*Wensjoe, Thure, kyrkoherde i Klara*  
 1857—1865 327  
 Wensjoe, Torsten Edvard Reinhold 327  
 Wenström, Anna Christina Maria 490  
 Wenström, Arvid Daniel 490  
*Wenström, Carl Edmund, komminister i*  
*Nikolai* 1848—1858 489  
 Wenström, Carl Peter 489  
 Wenström, Carl Thorsten 490  
 Wenström, Helga Lovisa Charlotta 490  
 Wenström, Johannes Alexius 490  
 Wenström, Oscar Edmund 490  
 Wenström, Otto Emmerich 490  
 Wenström, Per Birger 490  
 Wenström, Wilhelm Helge 490  
 Werander, Carl Gustaf 100  
*Werander, Carl Gustaf, kyrkoherde i*  
*Finska församlingen* 1750—1771 99,  
 100, 267, 445  
 Werander, Christina Brita 100  
 Werander, Hedvig Helena 100  
 Werander, Jakob 99  
 Werander, Maria Brita (2 st.) 100  
 Wermelin, Brita Christina 198  
 Wernberg, Valborg Jacobsdotter 92  
*Werner, Arnold Israel, komminister i*  
*S:t Göran* 1942— 132  
 Werner, Georg 262  
 Werner, Göran Erik Arnold 132  
 Werner, Hans Per Arnold 132  
 Werner, Kerstin Emy Birgitta 132  
 Werner, Per Efraim 132  
 Werner, Per-Erik Arnold 132  
 Werner, Vera Margareta 132  
 Wernstedt, Christoffer 421

- Wernström, Gustaf Algot 75  
Wernström, Karin Irma Aurora 75  
Weser, Anna Sofia 114  
Wessberg, Eva Sofia 76  
Wessel, Hans 579  
Wesslander, Margareta 207  
Wessman, Karl Folke 81  
*West, Georgius Michaelis, komminister i Jakob och Johannes 1670—1678 218, 219*  
West, Johan 219  
West, Jonas 622  
Westbeck, Apollonia 294  
Westbeck, Catharina Elisabeth 293, 602  
Westbeck, Christina 293  
Westbeck, Gustaf 293  
Westbeck, Hedvig (2 st.) 293, 294  
Westbeck, Jonas 293  
Westbeck, Margareta 294  
Westbeck, Petrina 293  
Westbeck, Sofia 294  
*Westbeck, Zacharias, komminister i Katarina 1725—1727 293, 294, 369, 602*  
Westberg, Carl Erik 411  
Westberg, Karl Petter 345  
Westberg, Knut Oskar 345  
Westberg, Maria Charlotta 411  
Westberg, Per 345  
*Westberg, Per Oskar, komminister i Klara 1886—1921 345*  
Westberg, Valborg Edla Margareta (Greta) 345  
Westberg se även Vestberg  
Westdahl, Carl Magnus 360  
Westdahl, Helga Louise 360  
Westelius, Olavus 311  
Westén, Erik 503  
Westén, Helena Elisabeth 503  
Westenius, Salomon Danielis 637  
Wester, Erik 324  
Wester, Sofia Christina 324  
Wester, Thomas 292  
Westerberg, Anna 238  
Westerberg, Fredrika Emerentia 297  
Westergren, Johan Peter 57  
Westerman, Anders 189  
Westerström, Ingeborg Maria Elisabeth 575  
Westerström, Konstans 575  
Westin, Jacob 301  
Westman, Anna Margareta 103  
Westman, Axel Edvard 79  
Westman, Catharina Christina 166  
Westman, Erik Benjamin 33, 445  
Westman, Ester Emilia 162  
Westman, Hans Aron 166  
Westman, Hilda Elisabeth 79  
Westman, Ida 252  
Westman, Jakob 487  
Westman, Johan Ludvig 79  
Westman, Maria Brita 473  
Westman, Olof 502  
Westman, Petrus 513  
Westman, Robert Axel Fredrik 162  
Westman, Wilhelm Edvard 78  
*Westman, Wilhelm Emil Frithiof, komminister i Jakob och Johannes 1902—1907, komminister i Johannes 1907, kyrkoherde i Engelbrekt 1907—1910 78, 180, 218*  
Westphal, Henrik 495  
Westöö, Isak Viktor 126  
af Wetterstedt, Elina Sofia Charlotta Lovisa 476  
af Wetterstedt, Erik 226  
Wetterstrand, Johan Fredrik 58  
Wetterstrand, Sophia Ulrika 58  
Wetterström, Brita Cornelia 552  
Wetzel, Hans 631  
Wetzler, Anna Margareta 321  
Whitlock, Helga Maria 84  
Wiberg, Beata Sofia 324  
Wibiörnsson, Anders Adolf 283  
Wibiörnsson, Anna Catharina 282  
Wibiörnsson, Carl Magnus (2 st.) 282, 283  
Wibiörnsson, Emanuel 282  
*Wibiörnsson, Magnus, komminister i Katarina 1752—1790 282, 283*  
Wibling, Margareta 205  
Wiblingen, Lorentz Gustaf 507  
Wickman Andersson 256, 257  
Widberg, Helena 551  
Widbom, Fredrik 37  
Widbom, Maria Fredrika 37  
Widegren, Olof 342  
Widell, Rebecka 384  
Widén, Carl Olof Gereon 171  
*Widén, Jonas, komminister i Hedvig Eleonora 1869—1882 170*  
*Widenius, Eric, komminister i Finska församlingen 1765—1770 113*  
Widenius, Eric, kyrkoherde i Halikko 113  
Widich N. N. 309  
*Widing, Lars Peter, komminister i Hedvig Eleonora 1788—1802, kyrkoherde i Hedvig Eleonora 1802—1820 144, 145, 154*  
Widman, Esther Wilhelmina 408  
Widman, Hilda Christina Elisabeth 613  
Widmark, Per Henrik 343  
Widner, Elsa 459  
Widner, Karin 459  
*Widner, Nils, kyrkoherde i Nikolai 1921—1940 458*  
Widstrand, Carl Wilhelm Theodor 215  
Widstrand, Claes Axel 215  
Widstrand, Clara Ulrika Josefina 215  
Widstrand, Ebba Mathilda Wilhelmina 215  
Widstrand, Emma Gustafva 215  
Widstrand, Frans Herman 215  
*Widstrand, Jakob, komminister i Jakob och Johannes 1830—1833 215*  
Widstrand, Otto Wilhelm 491

- Wiens, Carl 32  
 Wiesbeck, Anna Helena 298  
 Wiesbeck, Johan 298  
 Wiesendorff, Hinrich 630  
 Wiesendorff, Maria Wendela 629, 630  
 Wieslander, Anna Lisa 607  
 Wieslander, Charlotta 595  
 Wigelius, Bengt 486  
 Wigelius, Helena 485  
 Wigelius, Hilda 248  
 Wigius, Elisabeth 339  
 Wignelius, Elisabeth Jacobsdotter 512  
 Wijkman, Adam 627  
 Wijkman, Anders 266  
 Wijkman, Brita Christina 267  
*Wijkman, Casparus, kyrkoherde i Kata-  
rina 1772—1780 266, 267, 282, 627*  
 Wijkman, Casper, kyrkoherde i Finström  
266  
 Wijkman, Catharina Christina 627  
 Wijkman, Elisabeth Agneta 627  
 Wijkman, Elisabeth Helena 266  
 Wijkman, Gustaf 627  
 Wijkman, Johan, kyrkoherde i Björk-  
linge 267  
 Wijkman, Johan, tenngjutare 626  
 Wijkman, Johan Nilsson 626  
 Wijkman, Simon 627  
 Wijkman, sedermera Hellman, Simon 627  
 Wijkman, Sven, biskop 266, 282  
*Wijkman, Sven, komminister i Barnhus-  
församlingen 1718—1721, kyrkoherde i  
Barnhusförsamlingen 1721—1734 266,  
626, 630*  
 Wijkman, Sven, regementspastor 627  
 Wijkman, Ulrika Eleonora 267  
 Wijkmark, Oscar Henning Wilhelm 596  
 Wijkström, Johan 102  
 Wijnblad, Johan Mattsson 426  
 Wijnblad, Margareta 296  
 Wikander, Anna Maria 452  
 Wikander, Gustaf Per 452  
 Wikander, Magnus 600  
 Wikander, Margareta Wilhelmina 452  
*Wiklund, Erik Vilhelm, komminister i  
Matteus 1934—410*  
 Wiklund, Maja Britta 411  
 Wiklund, Per-Erik 411  
 Wiklund, Petrus 410  
 Wikman, Anna Greta 600  
 Wikman, Catharina 600  
 Wikman, Elisabeth 600  
*Wikman, Eric, komminister i Ulrika Eleo-  
nora 1708—1713 588, 599, 600*  
 Wikman, Erik, korsett 600  
 Wikman, Hedvig 600  
 Wikman, Per 600  
 Wikman, Petrus Esberni 599  
 Wikman, Vendela Sofia 600  
 Wikmarck, Birgit Maria Aurora Elisabeth  
410  
*Wikmarck, Carl Richard, komminister i*

- Bromma 1917—1921, komminister i  
Matteus 1921—1941 67, 130, 408, 409*  
 Wikmarck, Gudmar Richard 410  
 Wikmarck, Gunhild Maria 410  
 Wikmarck, Gunnar Richard 410  
 Wikmarck, Stig Ernst August Richard 410  
 Wikmarck, Torbjörn Richard 410  
*Wikström, Pebr Olof, kyrkoherde i Finska  
församlingen 1846—1851 102, 103*  
 Wilcke, Charlotta Getrud 570  
 Wilcke, Heinrich Nathanael 570  
 Wilcke, Henrik Christian Daniel 570  
 Wilcke, Johan Carl 570  
 Wilcke, Martin David 570  
*Wilcke, Samuel, andre pastor i Tyska  
församlingen 1739—1773, kyrkoherde i  
Tyska församlingen 1773 570, 582*  
 Wilcke, Samuel Gustaf 570  
 Wilckens, Hindrich 260  
 Wilckens, Rebecca 260  
 Wilhelmi, Margareta Elisabeth 138  
 Willing, Nicolaus 578  
 Willius, Jacob Olai 379  
 Willman, Lars 497  
 Wilsdorff, Henrik 498  
 Wilsdorff, Lars 497, 498  
 Wilson, Sven 179  
 Wiman, Johan 163  
 Wiman, Maria 163  
 Winberg, Catharina Margareta 594  
 Winberg, Christina 640  
*Winberg, Isak, komminister i Maria Mag-  
dalena 1902—1938 391, 392*  
 Winberg, Isak Karl-Gustaf Uno 391  
 Winberg, Isak Peter Alexander 391  
 Winberg, Ruth Anna Margareta (Marga)  
Isandra 391  
 Winblad, Clara Agneta 389  
 Winblad, Erik Simonsson 461  
 Winblad, Thure Pontus 389  
 Winbom, Annika 282  
 Winbom, Maria 282  
*Winchilmann, Peter, predikant i Tyska  
församlingen 1563—1564 557*  
 Winfield, Catharina Heyliger 158  
 Winge, Elisabeth Charlotta 472  
 Winge, Henrik Lars 472  
 Winge, Lisa 239  
 Wingius, Catharina 223  
 Wingren, Gunnar Axel Wilhelm Peter 374  
 Wingård, Carl Fredrik 196  
 Wingård, Didric 195  
*Wingård, Johan, kyrkoherde i Jakob och  
Johannes 1775—1782 195, 196*  
 Wingård, Johan Didric 195  
 Wingård, Johanna Helena 196  
 af Wingård, Carl Fredrik 196  
 af Wingård, Johan Didric 195  
 af Wingård, Johanna Helena 196  
 Winnberg, Algernon Mortimer 216  
 Winnberg, Axel Gustaf Ferdinand 216  
 Winnberg, Eleonora 216

- Winnberg, Erik, komminister i Jakob och Johannes 1833—1845 215  
 Winnberg, Erik Casimir 215  
 Winnberg, Erik Casimir Gabriel 216  
 Winnberg, Herman 216  
 Winquist, Adolf Herman 300  
 Winquist, Agnes Maria 300  
 Winquist, Alfred Oscar 300  
 Winquist, Carl Robert 300  
 Winquist, Edla Erika Helena 300  
 Winquist, Emma Gustafva 300  
 Winquist, Eric 300  
 Winquist, Gustaf Fdvard 300  
 Winquist, Gustaf Eric, komminister i Katarina 1825—1834 300, 301  
 Winquist, Harald 300  
 Winquist, Harald, pappershandlare 301  
 Winquist, Hilda Johanna 300  
 Winquist, Hilda Ulrika 300  
 Winquist, Hjalmar 300  
 Winquist, Jacob Erik 300  
 Winquist, Lorens Axel 300  
 Winquist, Lorentz Josef 300  
 Winquist, Tekla Jacobina 300  
 Winquist, Wilhelm Ferdinand 300  
 Winroth, Ernst Pontus Gerhard 288  
 Winstrupius, Petrus 546  
 Winter, Olof, båtsman 272  
 Winter, Olof, kyrkoherde i Katarina 1828—1845 272  
 Winther, Ted Carl Sixten 477  
 Wirell, Andreas 209  
 Wiridén, Claes Christer 43  
 Wiridén, Sally Amalia 43  
 Wirsén, Ulrika Wilhelmina, född Boucht 273  
 Wissnell, Elsa Carolina 218  
 Wissnell, Eva Fredrika 218  
 Wissnell, Johan Alfred, komminister i Jakob och Johannes 1891—1902 217, 218  
 Wissnell, Johan Fredrik 217  
 Wissnell, Sven Fredrik 218  
 Wistbergh, Maria 222  
 Wistrand, Maria Elisabeth 339  
 Wistrand, Petter 339  
 Wiström, Carl 136, 137  
 Witte, Catharina Claesdotter 203, 624  
 von Witte, Ernst Bernhard 386  
 Wittfoth, Carl Gustaf 369  
 Witting, Anna Christina 353  
 Witting, Lorentz (Lars) 592  
 Wittingh, Fredric Larsson, komminister i Klara 1775—1785, kyrkoherde i Ulrika Eleonora 1803—1811 197, 223, 353, 592  
 Wittstock, Christina Elisabeth 589  
 Wittstock, Joachim 589  
 Wolcker, Erik 207  
 Wolfbrandt, Ernst Gustaf, komminister i Adolf Fredrik 1925—1939 65  
 Wolfbrandt, Lars Gustaf 65  
 Wolfbrandt, Maud Gunborg 65  
 Wollén, Pehr Gustaf 382  
 Wollenius, Carl Olof 382  
 Wollenius, Pehr, komminister i Maria Magdalena 1730—1741 381, 382  
 Wollenius, Pehr Gustaf 382  
 Wollmar, Johan Jakob 338  
 Wong, Catharina Elisabeth 603  
 Worster, Elisabeth 629  
 Wrangel af Adinal, Magdalena, född Clerk, 220  
 Wrangel af Salmis, Carl Gustaf 565  
 Wrangel af Saus, Anton Johan 210, 485  
 Wrangel af Saus, Carl Mauritz 196  
 Wrangel af Saus, Fredrik Ulrik 606  
 Wrede, grevinna 221  
 Wrede, Fabian 318, 381, 538  
 Wretholm, Johan Erik 597  
 Wretholm, Signe Maria 597  
 Wretling, Erik Wilhelm 132  
 Wretling, Vera Christina 132  
 Wretling, Lars 294  
 Wretman, Abraham Andersson 72  
 Wulff, Casper 626  
 Wulff, Elisabeth Helena 266, 626  
 Wägströmer, Adolf Mauritz 157  
 Wählén, Lars, utnämnd komminister i Klara 1817 343  
 Wählén, Lorentz Erik 343  
 Wählén, Maria Laurentia Emelie 343  
 Wäström, Charlotta 486  
 Wäström, Per 486  
 Wönsch, Johan 203  
 Ytter, Sara Elisabeth 239  
 Ytter Pettersson, Petter 239  
 von Yxxkull, Conrad 577  
 Zacharias, predikant i Finska församlingen 1586—(1587) 89, 90, 91  
 Zachrisson, Gustaf 452  
 Zebrasynthius, Jacob Johannis, kyrkoherde i Nikolai 1624—1639 425, 426, 427, 527  
 Zebrazyntius, Margareta 315, 430, 532  
 Zedritz, Esaias 137  
 Zedritz, Henrik 350  
 Zedritz, Johan, komminister i Klara 1709—1710 335, 350, 351  
 Zeller, Magdalena Salome 567  
 Zephrin, Nicolaus 381  
 Zethelius, Emerentia Margareta 356  
 Zethelius, Jonas Lars, komminister i Ulrika Eleonora 1780—1786 605  
 Zethelius, Lars 605  
 Zethrin, Anders Petter 266  
 Zetterquist, Fredrik 375  
 Zetterquist, Göran Fredrik 375  
 Zetterquist, Håkan Martin 375  
 Zetterquist, Martin Fredrik, kyrkoherde i Maria Magdalena 1940— 375  
 Zetterquist, Staffan Gustaf 375  
 Zetterquist, Urban Govert 375  
 Zetterström, Anna Dorothea 216  
 Zetterström, Maria 357  
 Zettervall, Helgo 445

- Zickerman, Daniel Ehrenfried 238  
 Zickerman, Maria Catharina 238, 593  
 Zidbeck, Carl 111  
 Ziegert, Amalia Carolina Mathilda 61  
 Ziegert, Christian Gottlieben 61  
 Ziegler, Joachim Christopher 137  
 Zierner, Anna Christina 395  
 Zierner, Johan Hindrich 395  
 Ziervogel, Heinrich 100  
 Ziervogel, Johann Martin 564  
 Ziervogel, Samuel, apotekare 560  
 Ziervogel, Samuel, hovapotekare 566  
 Zimmerman, Anna Christina 626  
 Zimmerman, Christopher 626  
 Zimmerman, Magdalena 559  
 Zynthius, Henricus 558  
 Zynthius, Kerstin 425  
 Zöge von Manteuffel, Otto Jacob 355  
 Åberg, Axel Gabriel 226  
 Åberg, Peter 153  
 Åbom, Johan Joachim 387  
 Åbom, Josefina Augusta Maria 387  
 Ågren, Eric, komminister i Klara 1800—1808 354  
 Ågren, Märta Justina 354  
 Åhberg, Eva Lena 151  
 Åhlenfelt, Bengt 255  
 Åhlund, Sofia Helena 131  
 Åhman, Brita Helena 165  
 Åhman, Egon Hjalmar 86  
 Åhman, Magnus Ingelsson 505  
 Åhmansson, Augusta Albertina 458  
 Åhs, Brita 208  
 Åhs, Petter Larsson 208  
 Åkerblom, Anna Helena 216  
 Åkerblom, Johan 150  
 Åkerblom, Karin 150  
 Åkerhielm, Erik Hjalmar 247  
 Åkerhielm, Gillis 442  
 Åkerhielm, Märta Ebba Ollegård Eriksdotter 247  
 Åkerhielm, Ulrika Christina 442  
 Åkerhielm af Margretelund, Maria Elisabeth 517  
 Åkerhielm af Margretelund, Samuel Hjalmar Victor Knut 517  
 Åkerlund, Carl Alfred 86  
 Åkerlund, Lars 602, 603  
 Åkerlund, Milda Alfrida Mathilda 86  
 Åkerman, Johan, garvare 395  
 Åkerman, Johan, komminister i Maria Magdalena 1730—1734 395, 396  
 Åkerman, Johan Georg 395  
 Åkerman, Maria Christina 605  
 Åkerstein, Anna Catharina 30  
 Åkerstein, Nils 30  
 Alenius, Johan Henric, komminister i Nikolai 1795—1800 505  
 Alänning, Jacob 292  
 Aman, Anders 369  
 Aman, Andreas 369  
 Aman, Anna Catharina 369  
 Aman, Cornelia 369  
 Aman, Gabriel 369  
 Aman, Gabriel, komminister i Maria Magdalena 1741—1764, kyrkoherde i Maria Magdalena 1764—1765 369, 370, 382  
 Aman, Johannes 369  
 Aman, Margareta Elisabeth 387  
 Åmark, Fredric 341  
 Åmark, Mathilda 172  
 Ångerman, Brigitta Eriksdotter 436  
 Ångerman, Christina Eriksdotter 439  
 Ångerman, Maria Eriksdotter 536  
 Ångman, Johan Erik 504  
 Åsbrink, Pehr 221  
 Åstrand, Lovisa Christina 158  
 Åström, Anders 234  
 Åhrling, Anna Maria Elisabeth 387  
 Åhrling, Erik 386  
 Åhrling, Gustaf Erik, komminister i Maria Magdalena 1832—1840 386  
 Åhrling, Johan Erik Alfred 387  
 Åhrling, Johan Erik Evald 387  
 Åhrling, Johan Gustaf Erik 387  
 Åhrling, Maria Elisabeth Augusta 387  
 Åhrling, Nanna Maria Elisabeth 387  
 Årje, Erik 391  
 Årje, Tor August 390  
 Årlig, Johan 112  
 Öberg, Anna Margareta 490  
 Öberg, Sofia Lovisa 156  
 Ödmark, Nils 632  
 Öfverbom, Ulrika 58  
 Öfwerström, Erik 273  
 Öfwerström, Fredrik Wilhelm, komminister i Katarina 1847—1865, utnämnd kyrkoherde i Katarina 1864 273, 286, 302  
 Ohman, Amalia Wilhelmina 354  
 Ohman, Anders 246  
 Ohman, Anders Jacob 354  
 Ohman, Anna Birgitta Margareta (Margit) 247  
 Ohman, Anna Maria 354  
 Ohman, Axel Abraham 354  
 Ohman, Birgitta Johanna 247  
 Ohman, Carl August 354  
 Ohman, Emanuel 354  
 Ohman, Filip Gustaf Emanuel 247  
 Ohman, Georg Jacob, komminister i Finska församlingen 1778—1784, komminister i Klara 1784—1799 114, 353  
 Ohman, Georg Ulric 354  
 Ohman, Gustafva Beata 354  
 Ohman, Hulda Ingegärd 247  
 Ohman, Jacob 353  
 Ohman, Johan Gustaf 354  
 Ohman, Karl, komminister i Jakob och Johannes 1898—1907, komminister i Johannes 1907—1908, kyrkoherde i Johannes 1908—1938 130, 245, 246, 248  
 Ohman, Karl David 247  
 Ohman, Karl Johan Robert 247  
 Ohman, Karl Martin 247

Ohman, Karl Samuel 247  
 Ohman, Maria 651  
 Ohman, Michael 543  
 Ohman, Paul Evert 354  
 Ohman, Per 136  
 Ohman, Sigurd Anders Emanuel 247  
 Ohman se även Oman  
 Öhmman, Carl Peter, komminister i Klara  
 1875—1881 344  
 Öhnell, Albert Ejnar, komminister i  
 Johannes 1939— 250  
 Öhnell, Lars 250  
 Öhnqvist, Erik 198  
 Öhnqvist, Ottiliana Sofia 198  
 Öhrgren, Johan 591  
 Öhrman, Brigitta 235  
 Öhrman, Jonas 235  
 Öhrn, Carolina Margareta 491  
 Öhrn, Sara Margareta 506  
 Öhrvall, Anna Margareta Elisabeth 60  
 Öhrvall, Hugo 60  
 Öijer, Gustaf 270  
 Öijer, Johan Axel 384  
 Ökner, Christopher 604  
 Ökner, Clara Maria 41  
 Oman, Magdalena 51  
 Oman se även Ohman  
 Örbom, Albertina Carolina 342  
 Örbom, Anders August 343  
 Örbom, Anders Gustaf, kronolänsman 37  
 Örbom, Anders Gustaf, ryttmästare 342  
 Örbom, Carl Gustaf, komminister i Klara  
 1795—1797 323, 342  
 Örbom, Carl Peter Albert 342  
 Örbom, Helena Sofia 343  
 Örbom, Margareta Christina 342  
 Örbom, Margareta Sofia 343  
 Örbom, Napoleon 342  
 Örbom, Nils Abraham 342  
 Örnberg, Anna Elisabeth 549  
 Örnberg, Brita Margareta 549  
 Örnberg, Elias 549  
 Örnberg, Gustaf, komminister i Riddar-  
 holmen 1717—1754 536, 548, 549  
 Örnberg, Lars Gustaf 548  
 Örnberg, Maria Catharina 153, 548, 549  
 Örnberg, Nils, förare 548, 549  
 Örnberg, Nils, mönsterskrivare 548  
 Orner, Jakob 500  
 Örnstierna, Brita Helena 206  
 Örtegren, Emy Olivia 132  
 Össberg, Christina Charlotta 49  
 Östberg, Carolina Mathilda 218  
 Östberg, Fredrik Julius 36  
 Österberg, Helena 40  
 Österberg, Johan Olof 40  
 Östergren, Anna Maria Charlotta 375  
 Östergren, Anna Maria Lovisa 77  
 Östergren, Carl Ludvig 375  
 Österman, Anders, komminister i Jakob  
 och Johannes 1768—1778 211  
 Österman, Anders Samuel 211  
 Österman, Christina Maria 212  
 Österman, Gabriel 211  
 Österman, Gustaf Magnus 212  
 Österman, Johan Gabriel 211  
 Österman, Johan Gabriel, uppsyningsman  
 212  
 Österman, Magnus Gabriel 550, 591  
 Östlihn, Paul Emanuel 126  
 Östling, Hilma Maria 84  
 Östman, Emma Fredrika Amalia 82  
 Östmark, Juliana Christina 58  
 Östmark, Maria 644  
 Östmark, Olof 58  
 Östrand, Augusta Carolina 300  
 Östrand, Carl 147  
 Östrand, Carl Johan, komminister i  
 Katarina 1822—1825 299  
 Östrand, Carl Michael 300  
 Östrand, Christina Augusta Catharina 300  
 Östrand, Erik Gustaf 300  
 Östrand, Ernst Johan, kyrkoherde i Hed-  
 vig Eleonora 1883—1885 43, 147  
 Östrand, Eva Lovisa 147  
 Östrand, Gerda Elisabeth 147  
 Östrand, Johan 299  
 Östrand, Johan Wilhelm 300  
 Östrand, Pehr August 300  
 Öström, Emelie Eugenia 303  
 Öström, Gustaf Ferdinand Henning 126

### Observerade tryckfel

- Sid. 153 rad 4 nedifrån står 1828 4.8. Skall vara 1828 4.2.  
 Sid. 293 rad 13 uppifrån. Friherre utgår.  
 Sid. 314 rad 15 uppifrån står Presses. Skall vara Preses.  
 Sid. 431 rad 23 uppifrån står Kalsemius. Skall vara Kalsenius.

## SLUTORD

Sedan Stadskollegiet beslutat föreliggande arbetes tryckning i serien Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning visade det sig, att intet tryckeri i Stockholm kunde åtaga sig det omfattande tryckningsarbetet. Det såg därför ut, som om arbetet trots Stadskollegiets beslut skulle förbli otryckt.

Handbokskommitténs ordförande borgarrådet Ragnar Tomson, kommitténs ledamot riksarkivarien Bertil Boëthius och dess sekreterare direktören mag. Joakim Garpe nedlade då ett tidsödande arbete på att finna en utväg. Arbetet kröntes våren 1949 med framgång, så att överenskommelse om tryckning kunde träffas med Vestmanlands Läns Tidnings tryckeri, Västerås. Den omfattande sättningen tog sin början sommaren 1949. Jag ber att till vederbörande inom kommittén få frambära mitt varma tack för allt deras osjälviska arbete och för deras intresse för att mitt arbete trots alla svårigheter skulle utkomma.

Till Vestmanlands Läns Tidnings tryckeri, direktör Mattias Pers och faktor Knut Frändberg ber jag få frambära mitt hjärtliga tack för angenämt samarbete, förstklassiga korrektur och väl utfört arbete.

Alla för arbetet gjorda excerpt ur olika källor ha överlämnats till Stockholms Stadsarkiv. Jag hade ursprungligen tänkt mig en andra del, omfattande prästerskapet vid institutioner med egna präster, såsom Enkehuset, Spinnhusförsamlingen, Korrektionsinrättningarna, Gäldstugan och Stadens häkten, Ladugårdslands fattighus, Sabbatsbergs fattighus samt militärförsamlingar. Tilltagande ålder har dock föranlett mig att uppgiva denna plan. Även de excerpt, som gjorts rörande detta prästerskap, ha överlämnats till Stockholms Stadsarkiv i förhoppning att de måtte komma andra forskare till nytta.

Sigtuna den 1 maj 1951.

*Gunnar Hellström.*





